

Fta

# THE BIGGEST SECRET

The book that will change the world



## David Icke

Includes the background  
to the murder of Diana,  
Princess of Wales

Bu resmi olmayan PDF dosyası, gerçek kitabın yasal bir kopyasının görüntü taranması ve OCR ile işlenmesiyle oluşturulmuştur. Lütfen bu dosyanın kopyalarını başkalarıyla paylaşın. Dünyanın buna ihtiyacı var.

# THE BIGGEST SECRET



İlk olarak Şubat 1999'da yayınlandı.



Aşk Köprüsü Yayıncıları ABD 8912  
E. Pinnacle Peak Road Suite  
8-493  
Scottsdale  
Arizona 85255  
Amerika Birleşik Devletleri  
*Tel:602 657 6992 Faks:602*  
*657 6994 e-posta:*  
[bridgelove@aol.com](mailto:bridgelove@aol.com)

Nisan 1999'da yeniden basıldı

Telif Hakkı © 1999 David Icke

Bu kitabı hiçbir kısmı çoğaltılamaz  
Alıntı haricinde Yayıncının izni  
olmadan herhangi bir biçimde  
eleştiride kısa pasajlar

Bertelsmann Industry Services Inc.  
tarafından basılmış ve ciltlenmiştir,  
Valensiya, Kaliforniya, ABD

Britanya Kütüphaneleri Kataloglaması  
Yayın Verileri  
Bu kitabı katalog kaydı Britanya  
Kütüphaneleri'nde mevcuttur.

ISBN 0 9526147 6 6

**THE BIGGEST  
SECRET**

**David Icke**

# *Adanmışlık*

*Ne olursa olsun sarsılmaz desteği için Linda'ya.  
Harika bir bayan.*

*En çok ihtiyacım olduğu anda tüm bağlılığı ve  
desteği için 'küçük kız kardeşim' Alice'e.*

*Amerika'daki tüm harika çalışmaları için Royal'e.*

*Ayrıca taslağı okuyup ek bilgi sundukları için Brian  
Desborough ve Ivan Fraser'a da teşekkür ederim;  
prova okuması için Jean'e; indeksleme için Gary'ye;  
düzeni ve illüstrasyonları için Sam'e teşekkür ederiz.*



Fotoğraf: Thearle Photography, Ryde, Wight Adası

*David Icke'nin diğer kitapları, kasetleri ve videoları*

**Bu Gerçek Gibi Olmak Zorunda**

*Yeşil Baskı*

**Değil Titreşimler**

*Geçit*

**Karar Günleri**

*Jon Carpenter Yayıncılık*

**Wodd'u iyileştir**

*Geçit*

**Robotların İsyanı**

*Geçit*

**Perdeyi Kaldırmak**

*Doğruyu arayan*

**.. Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek**

*Aşk Köprüsü*

**Ben Benim. Boşum**

*Aşk Köprüsü*

**Gelgitin Dönüşü**-2 saatlik bir video

*Aşk Köprüsü*

**Gelgitin Dönüşü**-bir çift ses kaseti **Özgürlek Yolu**-6 saatlik üçlü video seti **Bir Ana Tanrıçanın YENİ Vahiyleri**-2 saatlik bir video **YENİ Açıkça Konuşmak**-David Icke ile 2 saatlik video röportajı **YENİ**

*Aşk Köprüsü*

*Aşk Köprüsü*

*Aşk Köprüsü*

*Doğruyu arayan*

Bu kitabın arkasında bulunabilirlik ayrıntıları

# *İçindekiler*

<i>Özgür bir dünya mı?</i> .....	ix
<b>giriş Karar günleri .....</b>	<b>X</b>
<b>Birinci bölüm Marslılar indi mi?</b> .....	<b>1</b>
<b>İkinci bölüm "Sürüngeülerden bahsetmeyin".</b> .....	<b>19</b>
<b>Üçüncü bölüm Babil Kardeşliği .....</b>	<b>50</b>
<b>Bölüm dört Tanrılarının Güneşleri.....</b>	<b>78</b>
<b>Beşinci Bölüm Haçla fethedildi.....</b>	<b>103</b>
<b>Altıncı Bölüm Britanya kanunu .....</b>	<b>122</b>
<b>Yedinci Bölüm Güneş Şövalyeleri .....</b>	<b>133</b>
<b>Sekizinci Bölüm Aynı yüz, farklı maske.....</b>	<b>156</b>
<b>Dokuzuncu bölüm 'Özgürler Ülkesi'.</b> .....	<b>178</b>
<b>Resim bölümü.....</b>	<b>197</b>
<b>Onuncu Bölüm Yotkan para .....</b>	<b>207</b>
<b>on birinci bölüm Küresel Babil .....</b>	<b>217</b>
<b>On ikinci bölüm Kara Güneş .....</b>	<b>238</b>
<b>On üçüncü bölüm Bugünkü aağ .....</b>	<b>259</b>
<b>On dördüncü bölüm Etkisi altında .....</b>	<b>280</b>
<b>Onbeşinci Bölüm Şeytan'ın çocukları .....</b>	<b>288</b>
<b>On altıncı bölüm Bütün çocuklar nereye gitti?</b> .....	<b>312</b>
<b>On yedinci bölüm Gizli dil .....</b>	<b>351</b>
<b>On sekizinci bölüm Kraliçe'nin tüm güçleri ve Kraliçe'nin tüm adamları.....</b>	<b>368</b>
<b>On dokuzuncu bölüm Tanrıça ve Kral .....</b>	<b>404</b>
<b>Yirminci Bölüm Büyüünün yapılması .....</b>	<b>464</b>
<b>Yirmi birinci bölüm Büyüünün bozulması .....</b>	<b>487</b>
<b>Kaynakça .....</b>	<b>498</b>
<b>Dizin .....</b>	<b>502</b>
<b>Çizimler dizini.....</b>	<b>516</b>

# *Deli?*

**Bana 'deli' diyecek birçok kişi var  
Bu kitapta yazdım. Cevabım şu:**

*Bugünün kudretli meşesi sadece  
dünün yerini koruyan cevizidir.*

## *Özgür bir dünya mı?*

"Ben bir uzay adamı mıyım? Dünya kadınlarıyla kucaklaşarak uzaydan gelen erkekler tarafından yetiştirilen, Dünya'daki yeni bir ırka mı aitim? Çocuklarım ilk gezegenlerarası ırkın çocukları mı? Tüm Dünya uluslararası eritme potası 190 yıl önce ABD'de kurulduğu gibi, gezegenler arası toplumun eritme potası da gezegenimizde yaratıldı mı?

"Yoksa bu düşünce gelecekte olacak şeylerle mi alakalı? Toplumun herhangi bir idari kurumu tarafından hapse atılma tehdidiyle karşı karşıya kalmadan, bu tür düşüncelere sahip olma ve bu tür soruları sorma hakkımı ve ayrıcalığımı talep ediyorum... Bilimsel sansürün katı, doktriner, kendi kendini tayin eden, hazır4o-kill hiyerarşisi karşısında, Bu tür düşünceleri yayınlamak aptalca görünüyor. Yeterince kötü niyetli olan herkes onlarla her şeyi yapabilir. Yine de hatalı olma hakkı korunmalıdır. Ağaçların arasında yaban kedileri var diye ormana girmekten korkmamalıyız. İyi kontrol edilen speküasyon hakkımızdan taviz vermemeliyiz. Yerleşik bilginin yöneticilerinin korktuğu şey, bu tür speküasyonların içерdiği bazı sorulardır... Ancak kozmik çağ'a girerken, tacize uğramadan yeni, hatta aptalca sorular sorma hakkımız konusunda kesinlikle ısrar etmeliyiz."

Bilim insanı, **Wilhelm Reich**, kitabında yazıyor, *Uzayla İletişime Geçin*. Reich, 3 Kasım 1957'de Amerika Birleşik Devletleri hapishanesinde öldü.

## GİRİŞ

# Karar günleri

İnanılmaz bir küresel değişimin eşiğindeyiz. Dünya üzerindeki yaşamı zaman dediğimiz geleceğe kadar etkileyebilecek kararlar aldığımız bir kavşak. İnsan ırkını binlerce yıldır hapseden zihinsel ve duygusal hapishanelerin kapılarını ardına kadar açabiliz. Veya bu kontrolün temsilcilerinin, mikro çipli bir nüfus tarafından desteklenen bir dünya hükümeti, ordu, merkez bankası ve para birimi ile gezegende her erkek, kadın ve çocuğun zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak köleleştirilmesine yönelik gündemlerini tamamlamalarına izin verebiliriz. .

Kulağa harika geldiğini biliyorum ama insan ırkı gözlerini en son pembe diziden veya yarışma programından beyini meşgul edecek kadar uzun süre kaldırsayıdı, bu olayların öylece gerçekleşmeyeceğini, aynı zamanda gerçekleşeceğini de görürdü. öyle olay. Küresel politikanın, iş dünyasının, bankacılığın, ordunun ve medyanın merkezi kontrolüne yönelik ivme her geçen saat artıyor. İnsanlara mikroçip takılması zaten öneriliyor ve çoğu durumda da devam ediyor. Ne zaman gizli bir gündem uygulanmak üzere olsa, her zaman gizli olanın fiziksel gerçekliğe doğru son hamle için yüzeye çıkması gereken bir dönem vardır. Küresel bankacılık ve iş imparatorlukları arasındaki birleşmelerdeki patlamada ve siyasi ve ekonomik kontrolün Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması aracılığıyla merkezileştirilme hızında şu anda gördüğümüz şey budur. ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve G-7/G-8 zirveleri gibi diğer küreselleşen kuruluşların aksı. Bu sürekli ve koordineli merkezileşmenin arkasında, kökleri eski Orta ve Yakın Doğu'ya kadar uzanan, melez soylardan oluşan bir kabile vardır. Güçlerini büyük ölçüde 'Büyük' Britanya İmparatorluğu aracılığıyla dünya çapında genişletmeden önce, Avrupa'nın kraliyet ailesi, aristokrasisi ve rahipleri haline gelmek için oradan ortaya çıktılar. Bu, kabilenin soylarını İngiliz ve Avrupalı güçlerin işgal ettiği tüm ülkelere ihraç etmesine olanak tanıdı; buna bugüne kadar gösteriyi sürdürdükleri Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40'tan biraz fazla Başkanı var ve bunların 33'ü genetik olarak iki kişiyle akraba: İngiltere Kralı Büyük Alfred ve 9. yüzyıl Fransa'sının ünlü hükümdarı Charlemagne. Tüm bu dönem boyunca bu soyun gündemi, bugün merkezi küresel kontrolün mümkün olduğu noktaya ulaşana kadar yavaş yavaş uygulandı.

Eğer bir an önce uyanmazsağ hayat nasıl olacak diye merak ediyorsanız Nazi Almanyası'na bir bakın. Obenim plan dediğim gibi küresel nüfusu bekleyen dünyadır.

Kardeşlik Gündemi 2000 yılı boyunca ve yeni yüzyılın ilk 12 yılında ortaya çıkıyor. Özellikle 2012, tartışacağımız nedenlerden dolayı çok önemli bir yıl gibi görünüyor. İnsanların, içine baktığımız uçurum ya da çocuklara katlanmak üzere bıraktığımız dünyadan doğası hakkında hiçbir fikri yok ve çoğu insan bunu umursamıyor gibi görünüyor. Apaçık olanı görmezden gelmeyi ve gözlerinin içine çarpan bir gerçeği inkar etmeyi tercih ederler. Kendimi tarlaya koşarak bağıran inek gibi hissediyorum: "Hey, her ay bazı arkadaşlarını alıp götürüren kamyonu biliyor musun? Yani onları düşündüğümüz gibi başka bir alana götürmüyorkar. Kafalarından vuruyorlar, kanlarını akıtıyorlar, kesiyorlar ve parçalarını paketlere koyuyorlar. Sonra o insanlar onları satın alıp yiyor!" Sürünün geri kalanının tepkisinin ne olacağını hayal edin: "Sen delisin adam. Bunu asla yapmazlar. Neyse, o kamyon şirketinde hisselerim var ve iyi bir getiri elde ediyorum. Kapa çeneni, ortalığı karıştırıyzorsun."

Ortaya koyduğum Gündem binlerce yıldır gelişerek şu anki tamamlanma noktasına yaklaşıyor çünkü insanlık aklını ve sorumluluğunu teslim etti. İnsanlık, davranışının insan varoluşu açısından daha geniş sonuçlarını düşünmek yerine, o anda kendisi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmayı tercih eder. Cehalet mutluluktur diyoruz ve bu doğru ama yalnızca bir süreliğine. Bir kasırganın yaklaştığını bilmemek mutluluk olabilir çünkü endişelenmenize veya harekete geçmenize gerek yok. Ama başınız kumdayken kışınız havada, kasırga hâlâ geliyor.



**Şekil 1:**Bilgi azılılığın elindedir ve geri kalanlar cahil bırakılır. Manipülasyon ve kontrol için klasik yapı.

Başınızı kaldırıp onunla yüzleşirseniz felaketten kaçınabilirsiniz, ancak cehalet ve inkar her zaman tam gücü ve en aşırı sonuçları almanız sağlar, çünkü en beklemediginiz anda vurur ve en az hazırlıklı olursunuz. Dediğim gibi cehalet mutluluktur; ama yalnızca belli bir süreliğine. Düşüncelerimiz ve eylemlerimizle kendi gerçekliğimizi yaratırız. Her eylemin ya da eylemsizliğin bir sonucu vardır. Aklımızı ve sorumluluğumuzu verdiğimizde, hayatımızı da veririz. Eğer yeterli sayıdamız bunu yaparsa, dünyayı başkalarına veririz ve bilinen insanlık tarihi boyunca yaptığımız da tam olarak budur. Azılılığın her zaman kitleleri kontrol etmesinin nedeni budur. Bugünün tek farkı şu ki, artık çok az kişi var.

İş dünyasının, bankacılığın ve iletişimün küreselleşmesi nedeniyle tüm gezegeni manipüle etmek. Bu kontrolün temeli hep aynıydı: Halkı cehalet, korku ve kendi kendisiyle savaş halinde tutmak. En önemli bilgiyi kendinize saklarken bölün, yönetin ve fethedin(bkz. *Şekil 1*). Ve bu kitapta da göreceğimiz gibi, binlerce yıldır insanlığı kontrol altına almak için bu yöntemleri kullananlar, *Ayn/güç*, aynı melez kabile, yolculuğunda artık önemli bir noktaya ulaşan uzun vadeli bir Gündemi takip ediyor. Küresel faşist devlet üzerimizde.

Ancak yine de bu şekilde olmak zorunda değil. Gerçek güç azılılığın değil, coğunluğun elindedir. Aslında sonsuz güç her bireyin içindedir. Bu kadar kontrollü olmamızın nedeni

kendi kaderimize karar verme gücümüzün olmaması, bu gücü hayatımızın her dakikasında başkalarına vermemizdir. Hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda suçlayacak başkasını ararız. Dünyada bir sorun olduğunda "Ne var" deriz. *Onlarbu konuda yapacağım*". Hangi noktada *Onlar*; Sorunu ilk etapta gizlice yaratanlar, bu talebe bir 'çözüm' getirerek yanıt veriyorlar: gücün daha fazla merkezileşmesi ve özgürlüğün erozyona uğraması. Eğer polise, güvenlik teşkilatlarına ve orduya daha fazla yetki vermek istiyorsanız ve halkın sizden bunu talep etmesini istiyorsanız, o zaman daha fazla suç, şiddet ve terörizm olmasını sağlayın ve o zaman amaçlarınıza ulaşmak çocuk oyuncası olur. İnsanlar soyulmaktan, saldırıyla uğramaktan veya bombalanmaktan korktuklarında, onları korkuya yönlendirdikleri şeyden korumak için sizden özgürlüklerini elinizden almanızı talep edecekler. Oklahoma bombalaması bu türden bir klasiktir, daha önce ayrıntılılarıyla anlattığım gibi. *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecek*. Ben bu teknigue problem-tepki-çözüm adını veriyorum. Sorunu yaratın, "bir şeyler yapılmalı" tepkisini teşvik edin ve ardından çözümü sunun. Bu, Masonların sloganı 'Ordo Ab Chao' - kaostan düzen - ile özetleniyor. Kaosu yaratın ve ardından düzeni yeniden sağlamenan yolunu sunun. Siparişiniz.

Kitleler çok sayıda ve çeşitli duygusal ve zihinsel kontrol biçimleriyle yönlendirilir ve yönlendirilir. Bunu yapmanın tek yolu budur. Çok sayıda insan dahil olmadığı sürece çiftlik hayvanlarının fiziksel olarak kontrol edilememesi gibi, az sayıda kişi de milyarlarca insanı fiziksel olarak kontrol edemez. İngiltere'de bir mezbahadan kaçan iki domuz, birçok insanın onları yakalama çabalarına rağmen o kadar uzun süre yakalanmaktan kurtuldu ki, ulusal çapta ünlü oldular. Küresel nüfusun fiziksel kontrolü işe yaramıyor. Ancak, insanların düşünme ve hissetme şekillerini, zaten yapmalarını istediğiniz şeyi yapmaya 'karar verecekleri' noktaya kadar manipüle edebildiğinizde ve sizin getirmek istediğiniz yasaları getirmenizi talep edebildiğinizde, bu gerekli değildir. Birisinin bir şey yapmasını istiyorsanız, onu bunun kendi fikri olduğuna inandırın, çok eski bir atasözüdür. İnsanlık zihin kontrollüdür ve ortalama zombiden sadece biraz daha bilinçlidir. Uzak mı? Hayır, no.1 zihin kontrolünü, birinin zihninin, sizin istediğiniz gibi düşünmesini ve dolayısıyla hareket etmesini sağlayacak şekilde manipüle edilmesi olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre soru, kaç kişinin zihin kontrolüne sahip olduğu değil, ne kadar azının kontrol edilemediğidir. Herkes daha büyük veya daha az ölçüdedir. Gerçekte ihtiyacınız olmayan veya istemediğiniz bir şeyi satın almaya reklam veya abartılı reklamlarla ikna edildiğinizde, zihniniz kontrol ediliyor demektir. Eğik bir haber okuduğunuzda veya duyduğunuzda ve bunun bir kişi veya olay hakkındaki algınızı etkilemesine izin verdığınızda, zihniniz kontrol ediliyor demektir. Silahlı kuvvetlerin eğitime bakın. Bu saf zihin kontrolüdür. İlk günden itibaren size sorgusuz salsız emir almanız söylendi ve eğer siperlikli şapkalı bir çığın size hiç tanımadığınız ve hakkında hiçbir şey bilmemiğiniz insanları vurmanız söylese, sorgusuz salsız ateş etmelisiniz. Bu "Evet efendim!" zihniyeti askeri olmayan dünyaya da yayılıyor. "Bunun doğru olmadığını biliyorum ama patron bana bunu yapmamı söyledi ve benim başka seçeneğim yoktu." Seçenek yok? hiç sahip olmadık HAYIR seçenek. Yapmak istediğimiz seçimlerimiz ve yapmayı daha az istediğimiz seçimlerimiz var. Ama biz *Asla* başka seçeneğin yok. Bunu söyleyen başka bir polis daha çıktı.

Zihni manipüle etme tekniklerinin listesi sonsuzdur. Aklinı istiyorlar çünkü ona sahip olduklarıda sana sahip olurlar. Cevap, zihnimizi geriye götürüp düşünmeye yatar.

kendimiz için ve başkalarının da alay edilme korkusu olmadan aynı şeyi yapmasına izin vermek veya farklı olma suçundan dolayı kınama. Eğer bunu yapmazsak, özetleyeceğim Gündem uygulanacaktır. Ancak zihinlerimizin kontrolünü yeniden kazanırsak ve zihinsel egemenliğe ulaşırsak, Gündem gerçekleşmez çünkü varlığının temeli ortadan kalkmış olacaktır. 20'den fazla ülkede konuştum, araştırdım ve hepsinde aynı süreci görüyorum. Küresel Gündem doğrultusunda benzer politikalar ve yapılar hayatı geçiriliyor, ancak aynı zamanda giderek daha fazla insanın ruhsal alarm saatini duyup zihinsel ve duygusal uykularından, yani dünyevi transtan çıkışlarıyla birlikte küresel bir uyanışın da gerçekleştiği açıkça görülmeyecek. 2012'ye kadar olan bu Milenyum yıllarında hangi güç galip gelecek? Bu bize bağlı. Düşüncelerimiz ve eylemlerimizle kendi gerçekliğimizi yaratırız. Düşüncelerimizi ve eylemlerimizi değiştirirsek dünyayı değiştiririz. Bu kadar basit.

Bu kitapta, bugün dünyayı kontrol eden, birbiriyile üreyen soylar kabilesinin tarihini anlatacağım ve Küresel Gündemin gerçek doğasını ortaya çıkaracağım. Ve bir komployu değil, bir Gündemi açığa çıkardığımı vurgulamak isterim. Komplo, Gündemin tanıtılmasını sağlamak için insanları ve olayları manipüle etmekten gelir. Bu komplolar üç ana biçimde sahiptir: Gündeme tehdit oluşturan kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak için komplot kurmak (Galler Prensesi Diana'ya suikast); Gündemi gerçekleştirecek insanları güçlü konumlara getirmek için komplot kurmak (George Bush, Henry Kissinger, Tony Blair, vb.); kamuoyunun Gündemin sorun-tepki-çözüm yoluyla sunulmasını talep etmesini sağlayacak olaylar (savaşlar, terör bombaları, ekonomik çöküşler) yaratmak için komplot kurmak. Bu şekilde görünüşte bağıntısız olan tüm bu olaylar ve manipülasyonlar, olayın yönleri haline gelir. *Ayn Tanıtmak* için komplot Ayn Gündem. Takip eden aylarda ve yıllarda, elinize her gazete geçtiğinde, televizyonu açtığınızda veya bir siyasi ya da iş dünyasının liderinden bir konuşma dinlediğinizde, burada özetlenen bilgilerin gerçeğe dönüştüğünü göreceksiniz. Dolandırıcılığı anılsan zaten yapabilirsin. Daha önceki kitaplara bakın.. Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek, Ben Benim Ben Özgürüm, Robotların İsyanı, video Gelgitin Dönüşü*, ve diğer araştırmacıların onlarca yıldır yaptığı çalışmalarla tahmin edilenin ne olduğunu göreceksiniz. *dır-dirolay*. Bu bir kehanet değil, yalnızca Gündemin ön bilgisidir. Peki öümüzdeki birkaç yıl içinde küresel faşist devlet gerçekleşecek mi? Bu soruyu ancak bir başkası cevaplayabilir: İnsan mı olacağız yoksa böyle devam mı edeceğiz? *Çomar?*

Gündem ikincisine bağlıdır.

## **UYARI**

**Bu kitapta çok fazla zorlayıcı bilgi var. Mevcut inanç sisteminize bağımlısanız veya bu dünyada gerçekten olup bitenlerle duygusal olarak baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız lütfen devam etmeyin.**

**Devam etmeyi seçerseniz korkacak bir şey olmadığını unutmayın. Hayat sonsuzdur ve aydınlanmaya giden yolda her şey sadece bir deneyimdir. En yüksek algı düzeyinden bakıldığından, iyi ve kötü diye bir şey yoktur, yalnızca deneyimlenecek her şeyi deneyimlemek için seçimler yapan bilinç vardır. Bu kitabı ortaya çıkardığı şansız olaylar, bu gezegenin 26.000 yıldır gördüğü en büyük bilinç dönüşümünün sonunda özgürlüğün ışığının doğmasıyla sona erme sürecindedir. Okuyacağınız bazı bilgilere rağmen, yaşamak için harika bir zaman.**

*David Icke*

## BİRİNCİ BÖLÜM

# *Marslılar indi mi?*

Bu kitabı yazmanın iki yolu vardı. Şaşırtıcı derecede tuhaf ama doğru olan bilgiyi saklayabilirdim. Bu, rahatlık bölgesinin içinde kalmak ve yalnızca pek çok insanın olasılık duygusunu zorlamayacak şeyleri iletmek kolay yol olacaktır.

Ya da okuyuculara tamamen oluşmuş, tamamen bağlantılı, çok boyutlu, yetişkin insanlar gibi davranışabilir ve onların gerçeklik duygusunu kırmış noktasına kadar genişletecek olanlar da dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri iletебilirim. Her zaman olduğu gibi ikincisini seçtim. Okuyucular için bilgileri düzenlemek bana düşmez.*için* okuyucuların bilgileri kendileri için düzenlemeleri. "Hazır değiller" diye insanlardan bilgi saklamam gerektiğini düşünmek ne kadar kibirli ve kibirli bir davranıştır. Ben kimim ki buna karar vereyim? Ve onlar duymadıkça ve dolayısıyla kendileri karar vermedikçe "buna hazır" olup olmadıklarını nasıl bilebilirim? Bazı arkadaşlarım benden insanlara temel hikayeyi anlatmamı istediler ama "Cod aşkına sürüngenlerden bahsetmeyin". Bununla ne demek istediklerini çok yakında göreceksiniz. Endişelerini anlıyorum ama yalnızca kendim olabiliyorum. Ve sadece konfor alanını koruyanları değil, bildiğim her şeyi anlatmam gerekiyor. Bu sadece benim, bu şekildeyim. Tabii ki kitabın teması bezelye büyülüüğündeki olasılık vizyonuna sahip olanların ve doğal olarak bunun doğru olduğunu bilen ve halkın buna inanmasını istemeyenlerin alay konusu olacaktır. Ama ne olmuş yani? Kimin umurunda? Yapmıyorum. Candhi'nin dediği gibi: "Bir kişilik azınlıkta olsanız bile gerçek yine de geçektir." İşte hikaye şu; yumruklar atılmadı.

Özetle, kendi aralarında üreyen soylardan oluşan bir ırk, aslında ırk içinde bir ırk, antik dünyada Orta ve Yakın Doğu'da merkezlenmişti ve o günden bu yana binlerce yıl boyunca güçlerini dünya başında genişletmişti. Bunun çok önemli bir yönü, kendi Gündemlerini gizlice tanıtmak için bir gizem okulları ve gizli topluluklar ağı oluşturmak, aynı zamanda kitleleri zihinsel ve duygusal olarak hapsetmek ve onları birbirleriyle savaşa sokmak için dinler gibi kurumlar yaratmaktı. Bu soy kabilesinin hiyerarşisi yalnızca erkeklerden oluşmuyor ve bazı kilit pozisyonları kadınlar tarafından tutuluyor. Ancak sayı bakımından ezici çoğunlukla erkeklerden oluşuyor ve bu nedenle bu gruba Kardeşlik adını vereceğim. Daha da doğrusu, antik Babil'in bu hikayedeki önemi göz önüne alındığında, ona Babil Kardeşliği de diyeceğim. Onların 'Çağların Yaratıcı Eseri' adını verdikleri plana, ben Kardeşlik Gündemi diyeceğim. Kardeşlik'in şu andaki kontrolü birkaç yıl, hatta birkaç on yıl ya da yüz yıl içinde gerçekleşmedi: binlerce yıl öncesine kadar izlenebilir. Günümüz kurumlarının yapıları

hükümete, bankacılığa, iş dünyasına, orduya ve medyaya bu güç sızmadı, baştan beri onlar tarafından yaratıldılar. Kardeşlik Gündemi aslında birçok Bin Yılın Gündemidir. Bu, gezegenin merkezi kontrolüne yönelik bir planın parça parça ortaya konulmasıdır.

İnsan piramidinin en üstündeki kontrol ve baskı hiyerarşisi, asayı nesiller arasında aktarır; çoğunlukla oğullar babaları takip eder. Asayı devralmak üzere seçilen bu aile soyunun çocukları, doğumlardan itibaren Gündemi ve 'Büyük İş'i gerçeğe dönüştürmenin yöntemlerini anlayacak şekilde yetiştiriliyor. Gündemi ilerletmek, hayatlarının çok erken dönemlerinden itibaren beyinleri yikanmış misyonları haline gelir. Kardeşlik hiyerarşisine katılma ve bayrağı bir sonraki nesle taşıma sırası kendilerine geldiğinde, yetiştirmeye tarzları onları son derece dengesiz insanlar haline getirmiştir. Entelektüel olarak çok keskinler, ancak dünyayı yönetme ve aşağı olarak gördükleri cahil kitleleri kontrol etme hakkına sahip olduklarına dair bir şefkat ve kibirle. Bu kalıba meydan okumakla veya onu reddetmekle tehdit eden Kardeşlik çocukları bir kenara itiliyor veya yalnızca 'güvenli' insanların piramidin üst seviyelerine ve orada tutulan son derece gizli ve gelişmiş bilgilere ulaşmasını sağlamak için başka şekillerde ele alınıyor. Bu soylardan bazıları adlandırılabilir. İngiliz Windsor Hanedanı da bunlardan biri; Rothschild'ler, Avrupalı kraliyet ailesi ve aristokrasi, Rockefeller'lar ve Amerikalı başkanları, iş adamlarını, bankacıları ve yöneticileri yetiştiren ABD'nin sözde Doğu Kuruluşu'nun geri kalanı da öyle. . Ama en tepede, insan ırkını kontrol eden hızip kamusal alanın dışındaki gölgelerden hareket ediyor. Gezegenin tam kontrolünü arzulayacak kadar dengesiz olan herhangi bir grup, farklı gruplar nihai kontrolü ararken kendi içinde savaşacak. Bu kesinlikle Kardeşlik için geçerlidir. Muazzam bir iç çekişme, çatışma ve rekabet var. Bir araştırmacı onları, iş konusunda hemfikir olan ancak daha sonra ganimetlerin nasıl paylaştırılacağı konusunda tartışan bir banka soyguncusu çetesи olarak tanımladı. Bu mükemmel bir tanımdır ve tarih boyunca farklı gruplar hakimiyet için birbirleriyle savaşmışlardır. Ancak sonuçta planın uygulandığını görme arzularında birleşiyorlar ve kilit anlarda, gündem karşı karşıya kaldığında Gündemi ilerletmek için ezici bir çoğunlukla güçlerini birleştiriyor.

Bu insan manipülasyonu ve Büyük Çalışmayı düzenleyen aile soyları hikayesinin başlangıç noktasını bulmak için muhtemelen yüzbinlerce yıl geriye gitmeniz gerekecek. Yıllar boyunca bunu daha çok araştırdıkça, soyların kökeninin ve Dünya'yı ele geçirme planının gezegenden başka evrim alanlarından veya boyutlarından gelen bir ırka veya ırklara gittiği benim için daha açık hale geldi. Onlara dünya dışı diyoruz. Eğer dünya dışı yaşamın varlığından şüphe ediyorsanız, bunu bir anlıgına düşünün. Güneşimiz yalnızca bu galaksimdeki 100 milyar yıldızdan yalnızca biridir. Nobel ödüllü Sir Francis Crick, evrenimizde tahminen 100 milyar galaksi bulunduğu ve galaksimizde bildiğimiz şekliyle yaşamı destekleyebilecek en az bir milyon gezegen olduğuna inandığını söylüyor. Fiziksel duyularımızın frekans aralığının ötesinde varoluşun diğer boyutlarına bakmaya başlamadan önce bile, tüm evren için bu rakamın ne olabileceğini bir düşünün. Eğer seyahat ettiyseniz

İşik hızı saniyede 186.000 mil ise, bu güneş sistemine en yakın yıldıza ulaşmanız 4,3 yılınızı alır. Dünya dışı yaşamdan bahsetmenin huysuz görünmek anlamına geldiği, ancak bunu göz ardi edip yaşamın yalnızca bu küçükçe gezegende ortaya çıktıığını öne sürmenin inandırıcı kabul edildiği, insanlığın beyin yıkama düzeyi açısından çok şey söylüyor! O dönemde gelişmiş bir ırkın var olduğunu anlamak için antik dünyada bolca bulunan muhteşem yapıları göz önünde bulundurmanız yeterli. Bize bu zamanlarda modern insanlarla karşılaşıldığında yalnızca ilkel insanların yaşadığı söylendi, ama bu kesinlikle gülünç. Çoğu resmi 'düşünce' gibi, tarih ve arkeoloji kurumu da kendi hikayelerini uyduruyor, bunları kanıtlanmış gerçekler olarak adlandırıyor ve yanıldıklarını gösteren ezici kanıtları görmezden getiriyor. Amaç eğitmek değil, eğitmek. Tarihin resmi çizgisine uymayan herkes, ya resmi versiyona bağlı kaldıklarında işlerini, itibarlarını ve finansmanlarının daha güvenli olduğunu bilen ya da açıkçası tarihin sonunun ötesini göremeyen tarihçi arkadaşları ve arkeologlar tarafından izole ediliyor. burunları. Aynı şey öğretmenlik ve 'entelektüel' mesleklerdeki çoğu insan için de söylenebilir.

Gezegenin her yerinde binlerce yıl önce inşa edilmiş, ancak bugün sahip olduğumuz kadar, hatta çoğu zaman daha iyi bir teknolojiyle yaratılabilen muhteşem yapılar var. Lübnan'da, Beyrut'un kuzyedoğusundaki Baalbek'te, her biri ağırlığa sahip üç devasa taş parçası. 800 tonluk yük en az bir milin üçte biri kadar hareket ettirildi ve bir duvarın yukarısına yerleştirildi. Bu, M.Ö. binlerce yıl boyunca yapıldı! Yakınlardaki başka bir blok ise 1.000 ton ağırlığında - üç jumbo jetin ağırlığı. Bu nasıl mümkün oldu? Resmi tarih, nereye varacağından dolayı bu tür soruları ele almaktan istemiyor. Bugün bir inşaatçıyı arayıp bunu yapmasını istediğiniz hayal edebiliyor musunuz? "Ne yapmamı istiyorsun?" "Sen delisin" derdi. Peru'da gizemli Nazca Çizgileri var. Eskiler, beyaz alt yüzeyi ortaya çıkarmak için arazinin üst yüzeyini kazdırıp ve bu yöntemle hayvanların, balıkların, böceklerin ve kuşların inanılmaz tasvirlerini yarattılar. Bazıları o kadar büyük ki tamamı ancak 300 metre yükseklikten görülebiliyor! Nazca, Baalbek, Gize'deki Büyük Piramit gibi harikaların ve diğer şaşırtıcı yaratımların bu kadar hassas ve ölçekte inşa edilmesini sağlayan bilgi, eski zamanlarda çok daha ilkel bir genel nüfus arasında yaşayan gelişmiş bir ırktan geliyordu. Bu ırk, Eski Ahit metinlerinde ve diğer eserlerde ve antik çağın sözlü geleneklerinde 'tanrılar' olarak tanımlanmaktadır. İncil'in takipçilerinin kitaplarının 'tanrılar'dan söz ettiğini inkar ettiğini duyabiliyorum. Ama öyle. Eski Ahit'te 'Tanrı' kelimesi kullanıldığından genellikle tanrılar anlamına gelen bir kelimeden tercüme edilir, çoğul - Elohim ve Adonai iki örnektir. Bu kadar büyük teknolojik başarılarla imza atan bir ırkın, bu yetenekleri kavrayamayan bir toplum tarafından 'tanrı' olarak görülmesi gerektiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. 1930'larda Amerikalı ve Avustralyalı askerler, birliklerine malzeme bırakmak için uçaklarını Yeni Gine'nin uzak bölgelerine indirdiler. Daha önce hiç uçak görmemiş olan bölge halkı, askerlerin tanrı olduğuna inanarak dini inançların odağı haline geldi. Eğer gelişmiş ırkları başka gezegenlerden, yıldızlardan veya boyutlardan gelen, günümüz ordusunun (en azından resmi olarak!) uçurduğu herhangi bir şeyleden daha gelişmiş uçan araçlar olsaydı, bu durum antik dünyada çok daha aşırı olurdu. Bu gezegenin dışından veya başka bir kaynaktan gelecek bir bilgi akışı, resmi tarihin selamladığı pek çok 'gizemi' açıklayabilir.

sağır edici bir sessizlik. İnşa etmenin inanılmaz ustalıkları da açıklanabilir hale geliyor; Mısır ve Sümer (İncil'de Shinar Ülkesi) gibi erken uygarlıkların neden gelişimlerinin zirvesinde başladıkları ve daha sonra evrimin normal akışı bozulduğunda çürümeye düştükleri gizemi de açıklanabilir hale geliyor. daha düşük bir seviyeden başlamak ve öğrenme ve deneyim yoluyla yavaş yavaş ilerlemek. Açıkça görülmüyor ki, daha sonra çoğu insan için kaybedilen son derece ileri düzeydeki bilgiler aşılanmıştı. Dünyanın her yerindeki kültürlerde, bu ileri bilgiyi getiren 'tanrıları' anlatan eski hikayeler ve metinler vardır. Bu, eskilerin nasıl olup da olağanüstü bir astronomi anlayışına sahip olduklarının gizemini bir kez daha açıklamaktadır. Dünyanın her yerinde, Altın Çağ dedikleri, felaketle ve 'İnsanın düşüşü' ile yok edilen bir döneme dair sayısız efsane vardır. Antik Yunan şairi Hesiod, 'düşüş'ten önceki dünyayı şöyle anlattı:

"İnsan, ahlaksızlıklar, tutkular, sıkıntı ve zahmet olmadan, Tanrılar gibi yaşadı. İlahi varlıklarla mutlu bir arkadaşlık içinde(uzaylılar mı?) günlerini huzur ve neşe içinde, mükemmel bir eşitlik içinde, karşılıklı güven ve sevgiyle birleşerek geçirdiler. Dünya şimdikinden daha güzeldi ve kendiliğinden bol çeşitte meyve veriyordu. İnsan ve hayvanlar aynı dili konuşuyor ve birbirleriyle konuşuyorlardı.(telepati).Erkekler yüz yaşında sadece oğlan çocuğu olarak görülmüyordu. Yaşlanmanın onları rahatsız edecek hiçbir zayıflığı yoktu ve üstün yaşam bölgelerine geçiklerinde, hafif bir uykudaydalar."<sup>1</sup>

Kulağa ne kadar ütopik gelse de, her antik kültürden, uzak geçmişteki dünyayı bu terimlerle anlatan sayısız hikaye vardır. Düşünme ve hissetme şeklinizi değiştirirsek bu vizyonu yeniden yaratabiliriz. Gelişmiş bir irkın en kapsamlı açıklamaları, 1850 yılında Irak'ın Bağdat kentinden yaklaşık 250 mil uzakta, İngiliz Sir Austen Henry Layard tarafından Asur'un başkenti Ninova'da kazı yaparken bulunan on binlerce kil tablette yer almaktadır. Burası Irak'ın şimdiki Musul kasabasının yakınında bulunuyordu. Bir zamanlar Mezopotamya olarak adlandırılan bu bölgede başka buluntular da takip etti. Bu bilginin asıl kaynağının Asurlular değil, M.Ö. 4.000 ila 2.000 yılları arasında aynı bölgede yaşayan Sümerler olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle kil tabletlerden Sümer Metinleri veya Tabletleri olarak söz edeceğim. Bunlar hayal edilebilecek en büyük tarihi buluntulardan biri ve keşfedilmelerinin üzerinden 150 yıl geçmesine rağmen geleneksel tarih ve eğitim tarafından hala göz ardı ediliyorlar. Neden? Çünkü olayların resmi versiyonunu yerle bir ediyorlar. Bu tabletlerin en ünlü tercümanı Sümerce, Aramice, İbranice ve diğer Orta ve Yakın Doğu dillerini okuyabilen bilim adamı ve yazar Zecharia Sitchin'dir.<sup>2</sup> Sümer Tabletlerini kapsamlı bir şekilde araştırip tercüme etti ve bunların dünya dışı varlıkları anlattıklarından hiç şüphesi yok. Bazı araştırmacılar onun daha eski bir dili tercüme etmek için Sümer dilinin daha sonraki bir versiyonunu kullandığını ve bu nedenle bazı çevirilerinin %100 doğru olmayabileceğini söylüyor. Temalarının doğru olduğunu düşünüyorum, aslında diğer açıklamalar ve kanıtlar da bunu destekliyor, ancak kişisel olarak bazı ayrıntılardan şüpheliyim. Tezin geneline katlıyorum, ancak Sitchin'in bazı yorumlarının son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Ona göre



**Şekil 2:**Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağıının konumunu gösteren güneş sistemi; ayrıntılar farklılık gösterse de, birçok eski ve modern kayıt, bir gezegenin kalıntıları veya bir gezegenin parçası olduğunu öne sürüyor.

Çevirilerde (ve diğerlerinde) Metinler, modern toplumun birçok özelliğinin kaynaklandığı Sümer uygarlığının “tanrılardan bir armağan” olduğunu söylüyor. Efsanevi tanrılar değil, aralarında yaşayan fiziksel tanrılar.

Tabletler bu tanrıları AN.UNNAK.KI (Olanlar) adını verir. Gökten Yere geldi) ve DİN.GİR (Alevlilerin Salihleri) Roketler). Adı

Sümer'in kendisi KI.EN.GIR'di (Sitchin'e göre Alevli Roketlerin Efendisi'nin Ülkesi ve ayrıca Gözcülerin Ülkesi). Enoch'un Kitabı olarak bilinen eski metin de Mısırlıların yaptığı gibi tanrıları 'Gözcüler' olarak adlandırıyor. Mısırlıların tanrılarına verdiği isim olan Neteru, kelimenin tam anlamıyla Gözcüler olarak tercüme ediliyor ve tanrılarının göksel teknelerle geldiğini söylüyorlardı.

Zecharia Sitchin'e göre tabletler, Anunnakilerin Jüpiter ile Mars arasına ve ardından Plüton'un ötesindeki uzak uzaya uzanan 3.600 yıllık eliptik bir yörüngeye sahip olduğuna inandığı Nibiru (Geçiş Gezegeni) adlı bir gezegenden nasıl geldiklerini anlatıyor. Modern bilim, Plüton'un ötesinde bulunan ve bu güneş sisteminin bir parçası olduğuna inanılan Gezegen X adını verdiği bir cisim tespit etti. Ancak eliptik bir yörünge inanılmaz derecede dengesiz ve sürdürülmesi zor olacaktır. Güvendiğim bilim adamları, Anunnakilarındaki ana temaları doğru olmasına rağmen Sitchin'in Nibiru teorisinde yanıldığına inanıyorlar. Sitchin'in çevirilerinden alınan Sümer Tabletleri, güneş sisteminin erken oluşumu sırasında Nibiru'nun, bir zamanlar Jüpiter ile Mars arasında var olan bir gezegenin neredeyse yokmasına nasıl neden olduğunu anlatıyor. Sümerler ona Sulu Canavar adını verdikleri bir gezegen olan Tiamat adını verdiler. Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağı olan Büyük Bant Bilekliği'nin Tiamat'ın Nibiru ayıyla çarpışmasından kaynaklanan enkaz olduğunu söylüyorlar. Metinler, Tiamat'tan geriye kalanın başka bir yörüngeye atıldığını ve sonunda Dünya'ya dönüştüğünü söylüyor(*Görmek***Şekil 2**). Sümercede Dünya'nın adı Bölünmüş Olan anlamına geliyor çünkü çarpışma sonucu çok büyük bir delik oluştuğunu söylüyorlar. İlginç bir şekilde, Pasifik Okyanusu'ndaki suyu çekerseniz, devasa bir delikle karşı karşıya kalacaksınız.

Levihler çok eski zamanlara dayanan sözlü geleneklerin yazılı anlatımlarıdır ve ayrıntıların eklenmemesine veya kaybolmamasına ve sembolizmi veya benzetmeyi gerçek gerçek olarak almamamıza dikkat etmelisiniz. Bu şekilde bazı karışıklıkların meydana geldiğinden eminim. Nibiru-Tiamat senaryosu ve onun iddia edilen zaman çizelgesi hakkında benim de şüphelerim var. Ancak Metinlerde kanıtlanabilecek pek çok gerçek var, özellikle de astronomi bilgilerinde. Tabletler, güneş sistemini gezegenlerin doğru konumlarında, yörünge lerinde ve göreceli boyutlarında tasvir ediyor ve bunların doğruluğu, bu gezegenlerden bazlarının bulunmasından bu yana ancak son 150 yılda doğrulandı. Tabletler, Neptün ve Uranüs'ün doğasını ve rengini ancak son birkaç yılda doğrulan şekillerde anlatıyor! Dahası, modern 'uzmanlar' bu gezegenlerin bu şekilde görünmesini beklemiyordu, ancak Sümerler, 'ileri' bilimimizin yeni keşfettiği şeyi M.Ö. binlerce yıl boyunca biliyorlardı.

Sümer Tabletleri hakkında en şaşırtıcı şey, homo sapiens'in yaratılışını anlatma şeklidir. Sitchin, Anunnakilerin tahminen 450.000 yıl önce şimdiki Afrika'da altın çıkarmak için Dünya'ya geldiklerini söylüyor. Ana madencilik merkezinin, Sümerlerin AB.ZU (derin yatak) adını verdikleri günümüz Zimbabwe'sinde olduğunu iddia ediyor. Anglo-American Corporation tarafından yapılan araştırmalar, Afrika'da en az 60.000 yıl, muhtemelen 100.000 yıl önce altın madenciliğine dair kapsamlı kanıtlar buldu.<sup>3</sup> Sitchin, Tabletlerin söylediğine göre, Anunnakiler tarafından çıkarılan altının Orta Doğu'daki üslerden ana gezegenlerine geri gönderildiğini söylüyor. Bu 'altın madenciliği' işi hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğunu düşünüyorum ve buraya gelmelerinin asıl nedeninin bu olduğuna inanıyorum, eğer gerçekten bir nedense. Sitchin, ilk başta altın madenciliğinin kendi işçi sınıfının Anunnaki versiyonu tarafından yapıldığını, ancak sonunda madenciler arasında bir isyan çıktığını ve Anunnaki kraliyet elitenin bu işi yapacak yeni bir köle ırkı yaratmaya karar verdiği söylüyor. Tabletler, Anunnakilerin ve yerli insanların genlerinin, Anunnakilerin ihtiyaç duyduğu görevleri yerine getirebilecek 'güncellenmiş' insanı yaratmak için bir test tüpünde nasıl birleştirildiğini anlatıyor. Tabletler 1850'de bulunduğuanda tüp bebek fikri saçma gelebilirdi ama bilim adamlarının artık yapabildiği şey tam da bu. Modern araştırmalar Sümer Tabletlerinin temalarını tekrar desteklemektedir. Örneğin, yaklaşık 200.000 yıl önce insanın fiziksel formunda ani ve şimdide kadar açıklanamayan bir gelişme yaşandı. Resmi bilim bunun nedeni konusunda sessiz kalıyor ve 'eksik halka' gibi terimler mırıldanıyor. Ancak bazı kaçınılmaz gerçeklerin ele alınması gerekiyor. Aniden, homo erectus olarak bilinen önceki fiziksel form, şimdi homo sapiens dediğimiz şeye dönüştü. Başlangıçtan itibaren yeni homo sapiens karmaşık bir dil konuşma yeteneğine sahipti ve insan beyninin boyutu büyük oranda arttı. Ancak biyolog Thomas Huxley, bunun gibi büyük değişikliklerin on milyonlarca yıl alabileceğini söyledi. Bu görüş, yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığı anlaşılan homo erectus'un kanıtlarıyla da desteklenmektedir. Bir milyon yılı aşkın bir süre boyunca fiziksel formları aynı kalmış gibi görünüyor, ancak sonra birdenbire homo sapiens'te çarpıcı bir değişim meydana geldi. Yaklaşık 35.000 yıl önce başka bir ani gelişme yaşandı ve bugün gördüğümüz fiziksel form olan homo sapiens sapiens'in ortaya çıkışı gerçekleşti. Sümer Tabletleri köle ırkının yaratılmasında rol oynayan iki kişinin isimlerini verir. Onlar, Evrenin Efendisi Enki adlı baş bilim adamıydı.

Dünya (Ki=Dünya) ve Ninkharsag, tiptaki uzmanlığından dolayı Ninti (Hayat Hanım) olarak da bilinir. Daha sonra ona anne ve annenin geldiği Mammi adı verildi. Ninkharsag, Mezopotamya tasvirlerinde göbek bağıni kesmek için kullanılan bir aletle sembolize edilir. At nalı şeklinde olup eski çağlarda kullanılmıştır. Aynı zamanda Kralice Semiramis, İsis, Barati, Diana, Meryem ve daha birçok isimle dünyanın her yerindeki efsanelerden ortaya çıkan bir din akımının ana tanrıçası olmuştur. Sık sık hamile bir kadın olarak tasvir edilir. Metinler Anunnaki liderliği hakkında şunları söylüyor:

Tanrıçayı çağrırdılar ve sordular:

tanrıların ebesi, bilge doğum veren(*diyerek*), "Bir  
yaratığa hayat verin, işçiler yaratın!  
Boyduruğu taşıyabilecek ilkel bir işçi yaratın! Enlil'in  
kendisine verdiği boyunduruğu taşışın,  
Bırakın tanrıların emeğini işçi taşışın!"<sup>4</sup>

Enlil Anunnakilerin komutanıydı ve Enki onun üvey kardeşiydi. Tabletler bize Enki ve Ninkharsag'ın doğru genetik karışımı ararken pek çok başarısızlıkla karşılaşlıklarını söylüyor. Büyük kusurlara sahip insanları ve ayrıca insan-hayvan melezlerini nasıl yarattıklarına dair açıklamalar var. Korkunç şeyler ve tam olarak bugün dünya çapındaki dünya dışı insan yeraltı üslerinde olduğu iddia edilen şeyler. Bir laboratuvara yaratılan Frankenstein'in hikayesi bu olayların simgesi olabilir. Ünlü şairin eşi Mary Shelley tarafından yazılmıştır. O ve o, eski zamanlardan beri bu bilgiyi istifleyen ve bastırın gizli toplum ağının üst düzey üyeleri idi. Tabletler, Enki ve Ninkharsag'ın sonunda doğru karışımı bulduğunu ve bunun Sümerlerin LU.LU (Karışık Olan) adını verdiği ilk homo sapiens olduğunu söyler. Bu İncil'deki 'Adem'dir. LU.LU, yaklaşık 200.000-300.000 yıl önce bir köle, bir insan işçi arı yaratmak için homo erectus'un 'tanrıların' genleriyle kaynaşmasıyla oluşan genetik bir melezdi. Kadın versiyonu da oluşturuldu. Sümercede insan adı, kök anlamı işçi veya hizmetçi olan LU idi ve aynı zamanda evcilleştirilmiş hayvanları ima etmek için de kullanılıyordu. O zamandan beri insan ırkından durumu budur. Anunnakiler binlerce yıldır gezegeni açık bir şekilde ve şimdi de gizlice yönetiyorlar. İncil'in yanlış tercumesi ve sembolik dilin kelimenin tam anlamıyla alınması, orijinal anlamını tahrif etti ve bize fantastik bir hikaye verdi. Yaratılış ve Çıkış, İbrani rahip sınıfı Levililer tarafından, MÖ 586 civarında Babil'e götürüldükten sonra yazılmıştır. Babil eski Sümer topraklarındaydı ve bu nedenle Babilliler ve dolayısıyla Levililer Sümer hikayelerini ve anlatımlarını biliyorlardı. Levililer Yaratılış ve Çıkış'ı çoğulukla bu kayıtlardan derlediler. Kaynak belli. Sümer tabletleri E.DİN'den (Adil Olanların Evi) söz eder. Bu, Sümerlerin tanrılarına verdikleri isim olan DİN.GİR (Roketlerin Adil Olanları) ile bağlantılıdır. Böylece Sümerler Edin'den, Yaratılış da Cennet Bahçesi'nden bahsediyordu. Burası tanrıların, yani Anunnakilerin merkeziydi. Sümer Tabletleri Kraldan Bahsediyor

Yaşı Sargon, nehirde bir sepetin içinde yüzen bir bebek olarak bulunur ve bir kraliyet ailesi tarafından büyütülür. Exodus, Musa'nın bir kraliyet prensesi tarafından nehirde bir sepet içinde yüzen bir bebek olarak bulunduğu ve onun Mısır kraliyet ailesi tarafından nasıl yetiştirildiğinden bahseder. Bu tür 'tesadüfler'in listesi uzayıp gidiyor.

Eski Ahit, tüm dinleri doğuran dinsel dönüşümün klasik bir örneğidir. Dolayısıyla Yaratılış'ın ve Adem'in hikayesinin orijinal anlamını ararken, hikayenin nasıl oynandığını görmek için Sümer kayıtlarına geri dönmeniz gereklidir. Yaratılış, 'Tanrı'nın (tanrıların) ilk insanı, Adem'i, 'toprağın tozundan' yarattığını ve ardından Adem'in kaburga kemiğini kullanarak ilk kadın olan Havva'yı yarattığını söyler. Zecharia Sitchin, 'yerden gelen toz' tercumesinin İbranice tit (özür dilerim anne) kelimesinden geldiğine ve bunun kendisinin de Sümerce 'hayatla birlikte olan' anlamına gelen TI.IT teriminden türetildiğine dikkat çekiyor. Adem toprağın tozundan değil, yaşamla birlikte olan canlı hücrelerden yaratıldı. Sümerce TI terimi hem kaburga hem de hayat anlamına geliyor ve çevirmenler yine yanlış seçim yapmış. Havva (Hayati Olan) kaburga kemiğinden değil, içinde hayat olan canlı hücrelerden yaratılmıştır. Sümerlere göre, Lulu/Adem'in yaratılışındaki insan yumurtası, Afrika'nın Abzu kentindeki bir dışiden geldi ve modern fosil bulguları ve antropolojik araştırmalar, homo sapiens'in gerçekten de Afrika'dan çıktığını öne sürüyor. 1980'lerde Georgia'daki Emory Üniversitesi'nden Douglas Wallace, 800 kadının DNA'sını (fiziksel yaşamın planı) karşılaştırdı ve bunun tek bir kadın atadan geldiği sonucuna vardı.<sup>5</sup> Michigan Üniversitesi'nden Wesley Brown, dünyanın dört bir yanından farklı genetik kökene sahip 21 kadının DNA'sını inceledikten sonra, hepsinin 180.000 ila 300.000 yıl önce Afrika'da yaşamış tek bir kaynaktan geldiğini söyledi.<sup>6</sup> Berkeley'deki California Üniversitesi'nden Rebecca Cann da aynısını farklı ırk ve coğrafi geçmişlere sahip 147 kadınla yaptı ve onların ortak genetik mirasının 150.000 ila 300.000 yıl önce tek bir atadan geldiğini söyledi.<sup>7</sup> Genetiği Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya uzanan 150 Amerikalı kadın ile Avustralya ve Yeni Gine'deki Aborjinler üzerinde yapılan bir çalışma, onların 140.000 ila 290.000 yıl önce Afrika'da yaşayan aynı kadın ataya sahip oldukları sonucuna vardı.<sup>8</sup>

Kişisel olarak insan ırkının birçok kaynak tarafından tohumlandığını düşünüyorum; sadece Anunnakiler değil.

Sümer Tabletleri ve daha sonraki Akad hikayeleri Anunnakilerin isimlerini ve hiyerarşisini verir. Tanrıların 'Babası'na cennet anlamına gelen AN adını veriyorlar. Göklerdeki Babamız? AN, ya da Akkadlılara göre Anu, çoğunlukla karısı Antu ile birlikte cennette kalyordu ve onların E.RI.DU (uzaktaki inşa edilmiş ev), Dünya'ya evrilen bir sözcük olarak adlandırdıkları gezegene yalnızca nadir ziyaretler yapıyordu. Ya da en azından Zecharia Sitchin çevirisi budur. Açıklamalar aynı zamanda Anu'nun çoğunlukla, tanrıların yeri olan 'Cennet Bahçesi'nin iyi kanıtlarla kabul edildiği Yakın Doğu'nun yüksek dağlarında kaldığını ve düzchlere yalnızca nadir ziyaretler yaptığı da ima ediyor olabilir. Sümer. Bir Sümer şehrine Eridu adı verildi. Tabletler, Anu'nun Dünya'yı geliştirmesi ve yönetmesi için iki oğlunu gönderdiğini söylüyor. Bunlar, homo sapiens'i yarattığı söylenen Enki ve onun üvey kardeşi Enlil'di. Bu ikisi daha sonra gezegenin nihai kontrolü için büyük rakipler haline gelecekti. Anu'nun ilk çocuğu Enki,

Anunnaki'nin genetik saflığı olan takıntısı nedeniyle Enlil'e bağlı. Enlil'in annesi, Anu'nun üvey kız kardeşiydi ve bu birleşme, erkek genlerini, Enki'nin başka bir anne aracılığıyla doğmasından daha verimli bir şekilde aktardı. Daha sonra Tabletler, Anunnakilerin kendi adlarına insanlığı yönetecek soyları nasıl yarattıklarını anlatıyor ve bence bu aileler bugüne kadar hala dünyanın kontrolünü elinde tutuyor. Sümer Tabletleri, krallığın Anunnakiler tarafından insanlığa nasıl bahsedildiğini anlatır ve bu krallık, başlangıçta 'tanrıların' hükümdarı An veya Anu'ya atfen Anuship olarak bilinirdi. Kardeşlik aileleri soy ve genetik kalitim konusunda takıntılıdır ve aşka bakılmaksızın melezleşirler. Avrupa'nın kraliyet aileleri (ailesi) ve aristokrasisi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sözde Doğu Düzeni aileleri bunun açık örnekleridir. Aynı kabilede dirler ve genetik olarak akrabadırlar. Bu nedenle Kardeşlik aileleri, tík Sümer Tabletlerinin Anunnakileri tanımladığı gibi, her zaman melezleşme konusunda takıntılı olmuşlardır. Züppelik yoluyla melezleşmiyorlar, onlara belirli yetenekler, özellikle de 'şekil değiştirme' ve başka formlarda tezahür etme yeteneği veren genetik bir yapıya sahip olmak için melezleşiyorlar. Bu konuya birazdan daha ayrıntılı olarak geleceğim.

Tabletler, Enki tarafından insanlara üreme yeteneğinin nasıl verildiğini ve bunun insan nüfusunda, hiçbir zaman sayıca fazla olmayan Anunnakileri bataklığa sürükleme tehlikesi yaratan bir patlamaya yol açtığını anlatır. Enlil ve Enki hizipleri kontrol için savaşırken, Anunnakilerin birbirleriyle birçok iç çatışması ve yüksek teknolojili savaşları vardı. Enki'nin insanlığın tarafında olduğu Anunnaki araştırmacıları tarafından genel olarak kabul ediliyor, ancak bana öyle geliyor ki her iki grup da bu gezegen üzerinde egemenlik kurmayı arzuluyor ve onların gerçek motivasyonu da bu. Zecharia Sitchin'in çevirilerinde belgelediği ve Hint kutsal kitapları Vedalar'ı okuyanların da doğrulayacağı gibi, üstünlük için savaşırken 'tanrıların' birbirleriyle savaştığına dair birçok anlatımvardı. Sümer kayıtları, Annunaki 'tanrılarının' oğullarının bu savaşlara en çok nasıl dahil oldukları anlatıyor. Tabletler, bunların, azılı rakipler haline gelen üvey kardeşler olan Enki ve Enlil'in çocukları olduğunu ve oğullarının bu savaş yüksek teknolojili bir çatışmada oynadığını söylüyor. Katıldıkları görünen savaşlardan biri, İncil'de anlatılan Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesiydi. Bu şehirler muhtemelen Ölü Deniz'in güney ucunda bulunuyordu ve bugün radyasyon değerleri normalden çok daha yükseldi. Bu, İncil'e göre Lut'un karısının geriye baktığından bir tuz sütununa dönüştüğü zamandı. Orijinal Sümercaye atıfta bulunduktan sonra Zecharia Sitchin, bu pasajın gerçek tercümelerinde Lut'un karısının bir buhar sütununa dönüştüğünün okunması gerektiğini söylüyor ki bu da hesaba katılırsa daha muhtemel!

Dünyanın her yerinde, her yerli kültürde Büyük Tufan'ın hikayelerini bulacaksınız ve Sümer Tabletleri de bundan farklı değil. Sitchin, devasa bir su dalgası insanlığın çoğunu yok ederken Anunnakilerin uçan araçlarla gezegeni nasıl terk ettiklerini anlattıklarını söylüyor. Hiç şüphe yok ki, M.Ö. 11.000 ila 4.000 yılları arasında Dünya'ya hayal bile edilemeyecek bir felaket, daha doğrusu felaketler geldi. Jeolojik ve biyolojik kanıtlar, bu tür olayları anlatan sayısız öykü ve geleneği destekler niteliktedir. Avrupa'dan, İskandinavya'dan, Rusya'dan, Afrika'dan, Amerika kıtasından, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Asya'dan, Çin'den, Japonya'dan ve Orta Doğu'dan geliyorlar.

Her yer. Bazıları denizi kaynatan büyük sıcaklıktan söz ediyor; ateş püskürten dağların; Güneş ve Ay'ın kaybolması ve ardından gelen karanlık; kan, buz ve kaya yağmuru; Dünya ters dönüyor; gökyüzü düşüyor; toprağın yükselmesi ve batması; büyük bir kitanın kaybı; buzun gelişimi; ve hemen hemen hepsi, Dünya'yı kasıp kavuran fantastik bir tufanı, bir su duvarını anlatıyor. Filmde kuyruklu yıldızın neden olduğu gelgit dalgası, *Derin etki*, nasıl olacağına dair bir fikir verir. Eski Çin metinleri gökyüzünü destekleyen sütunların nasıl parçalandığını anlatır; gökyüzünün alçaklaştiği kuzeybatıda Güneş, Ay ve yıldızların nasıl döküldüğünü; nehirler, denizler ve okyanuslar, Dünya'nın battığı güneydoğuya doğru akın etti ve büyük bir yangın, şiddetli bir sel tarafından söndürüldü. Amerika'da Pawnee Kızılderilileri, kuzey ve güney kutup yıldızlarının yer değiştirip birbirlerini ziyarete gittikleri zamanın aynı hikayesini anlatıyor. Kuzey Amerika gelenekleri, büyük bulutların ortaya çıkışından ve suların kaynayacak kadar güçlü bir isidan söz eder. Grönland Eskimoları ilk misyonerlere Dünya'nın çok uzun zaman önce tersine döndüğünü söylemişti. Peru efsanesi, gökyüzünün Dünya ile savaşa girmesiyle And Dağları'nın ikiye ayırdığını söylüyor. Brezilya efsanesi, gökyüzü ve Dünya yer değiştirirken göklerin nasıl patladığını ve parçaların yere düştüğünü ve her şeyi ve herkesi öldürdüğünü anlatır. Ve Kuzey Amerika'daki Hopi Kızılderilileri şunu kaydediyor: "Dünya büyük uçurumlarla parçalanmıştı ve su, dar bir çamur sırtı dışında her şeyi kaplamıştı."<sup>9</sup>

Bütün bunlar Atlantis ve Mu ya da Lemurya efsaneleriyle yakından ilişkilidir: Biri Atlantik'te, diğeri Pasifik'te olan ve birçok insanın son derece gelişmiş ırklar tarafından yönetildiğine inandığı iki büyük kita. Yukarıda açıklanan koşullar altında kıtların deniz altında kaybolduğu ve geriye yalnızca Azor Adaları gibi adaların eski ölçek ve görkemlerinin kalıntıları olarak kaldığı söyleniyor. Atlantis, antik Yunan filozofu ve gizli toplum-gizem okulu ağının üst düzey inisiyesi olan Platon (M.Ö. 427-347) tarafından anlatılmıştır. Bugüne kadar bu gizli ağı, seçilmiş azınlığa çok fazla bilgi aktardı ve bu ayrıcalığı halk kitlelerine vermedi. Resmi tarih, Platon'un böyle bir kitanın var olduğu yönündeki iddiasını reddediyor ve açıklamalarında belirgin tarihsel farklılıklar var, ancak onun temel teması için jeolojik destek var. Bazlarının Atlantis'in bir parçası olduğuna inandığı Azorlar, gezegeni çevreleyen bir kırılma hattına bağlanan Orta Atlantik Sırtı'nda yer alıyor. (*Görmek Figür 3*). Bu hat 40.000 mil kadar devam ediyor. Orta Atlantik Sırtı depremler ve volkanlar açısından en önemli bölgelerden biridir. Avrasya, Afrika, Kuzey Amerika ve Karayıpler olmak üzere dört büyük tektonik plakanın hepsi bu bölgede buluşuyor ve çarpıyor, bu da bölgeyi jeolojik açıdan oldukça istikrarsız hale getiriyor. Hem Azor Adaları hem de Kanarya Adaları (adını kanaryalar değil köpek köpeklerinden alıyor!), Platon'un Atlantis'in sonu için önerdiği dönemde yaygın volkanik aktiviteye maruz kalmıştı. Taklit lavı deniz suyunda 15.000 yıl içinde ayrılıyor ve yine de Azor Adaları çevresindeki deniz yatağında bulunuyor, bu da jeolojik olarak yakın zamanda meydana gelen çalkantıları doğruluyor.<sup>10</sup> 10.500-18.440 feet derinliklerden toplanan sahil kumu da dahil olmak üzere diğer kanıtlar, bu bölgedeki deniz tabanının yine jeolojik olarak yakın zamanda deniz seviyesinin üzerinde olması gerektiğini ortaya koyuyor.<sup>11</sup> Oşinograf Maurice Ewing şunu yazdı: *National Geographic Dergi* şunu söylüyor: "Ya kara iki ya da üç mil batmış olmalı, ya da deniz bir zamanlar şimdikinden iki ya da üç mil daha alçakta olmalıydı.



**Figür 3:**Orta Atlantik Sırtı, Platon'un Atlantis'i yerleştirdiği anlaşılan Atlantik Okyanusu bölgesindeki deprem ve volkanik aktivitenin merkezi.

Her iki sonuç da şaşırıcı.”<sup>12</sup>

Jeolojik ve biyolojik kanıtlar aynı zamanda Azorlar bölgesindeki karanın batmasına neden olan yaygın volkanik aktivitenin, şu anda ona bağlı olan ve Appalachia olarak bilinen kara kütlesinin parçalanıp batmasıyla aynı zamanda meydana geldiğini göstermektedir. Avrupa, Kuzey Amerika, İzlanda ve Grönland.<sup>13</sup>Suya batma dereceleri bile yakından ilişkili görülmektedir. Mu veya Lemurya olarak bilinen kıtanın şu anda Pasifik yatağında yer aldığı görüşünü desteklemek için benzer kanıtlar üretilebilir.<sup>14</sup>Florida'nın güneyindeki Bermuda ile Antillere yakın bir nokta arasındaki Bermuda Üçgeni olarak adlandırılan bölge, uzun süredir Atlantis'le ilişkilendiriliyor. Burası aynı zamanda kaybolan gemi ve uçaklarla ilgili efsanelerle dolu bir bölge. Batık binalar, duvarlar, yollar ve Stonehenge gibi taş çemberler, hatta piramit gibi görünenler bile Bimini yakınlarında, Bahama Nehri'nin suları altında ve 'Üçgen'in içinde yer alıyor.<sup>15</sup>Kesişen çizgiler oluşturan duvarlar veya yollar da öyle.<sup>16</sup>Çoğu insanın bilmemiği diğer bazı gerçekler: Himalayalar, Alpler ve And Dağları, bugünkü yüksekliğine ancak 11.000 yıl önce ulaştı.<sup>17</sup>Peru-Bolivya sınırlındaki Titicaca Gölü, bugün yaklaşık 12.500 feet yüksekliğiyle dünyanın gemi ulaşımına elverişli en yüksek gölüdür. Yaklaşık 11.000 yıl önce bu bölgenin büyük bir kısmı deniz seviyesindedeydi! Neden dağ sıralarında bu kadar çok balık ve diğer okyanus fosilleri bulunuyor? Çünkü o dağlar bir zamanlar deniz seviyesindedeydi. Son zamanlarda jeolojik açıdan da durum aynı. Dünyanın bazı devasa jeolojik değişimlere maruz kaldığı giderek daha fazla kabul görüyor. Tartışma (ve çoğu zaman düşmanlık)

ne zaman ve neden sorularıyla. Bu çalkantılar açıkça güneş sistemini bir bütün olarak etkiledi çünkü her gezegen, yüzeyini, atmosferini, hızını ve yörünge açısını veya dönüşünü etkileyen bazı felaket olaylarının kanıtlarını gösteriyor.

Sümer Tabletlerindeki temaların doğru olduğunu düşünüyorum, ancak bazı detaylarından şüpheliyim; özellikle de Anunnakilerin geldiği söylenen 450.000 yıl önce ile yalnızca birkaç bin yıl arasında geçen geniş dönem nedeniyle. önce, bu hesaplar yazıldığında. Dünya üzerinde M.Ö. 11.000 civarında, yüksek teknolojiye sahip Altın Çağ'ın ileri uygarlıklarını yok eden çok büyük bir felaketin yaşandığı kesindir ve bu 13.000 yıl önceki tarih, son derece anlamlıdır ve şu anda yaşadığımız dönemde çok alaklıdır. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmesi gibi, güneş sistemi de galaksinin merkezinin veya en azından bu kısmının etrafında döner. Bu 'merkezi güneş' veya galaktik güneş bazen Kara Güneş olarak anılır. Güneş sisteminin galaktik merkezdeki turunu tamamlaması yaklaşık 26.000 yıl alır ve bu Hint kültüründe yuga olarak bilinir. Bazı araştırmacılar, bu 26.000 yılın yarısı boyunca Dünya'nın ışık kaynağı olan Kara Güneş'e doğru eğildiğini ve ikinci 13.000 yıl boyunca ise uzaklaştığını düşünüyor. Dolayısıyla bu döngüler çok farklıdır, çünkü gezegen 13.000 yıl boyunca pozitif ışıkla yanılır ve sonraki 13.000 yıl boyunca 'karanlığa' doğru ilerler. Bu, hepimizin içinde yaşadığı enerjiyi temelden etkiler. İlginç bir şekilde, Altın Çağ'ın felaket ve çatışmalarla sonuçlandığı 13.000 yıl önceydi ve bugün, 13.000 yıllık 'karanlık' döngüsünün sona ermesiyle birlikte, hızlı bir küresel ruhsal uyaniş yaşanıyor ve dünyada inanılmaz olaylar bizi bekliyor. önumüzdeki birkaç yıl. Tekrar işiğa giriyoruz. Yaklaşık 13.000 yıl önce, Altın Çağ'ın ileri teknoloji uygarlıklarının sonunu getiren fantastik bir felaket yaşandı. Ama tek olan bu muydu? Kanıtlar öyle olmadığını gösteriyor.

Kaliforniya'daki bir arkadaşım Brian Desborough, büyük saygı duyduğum bir araştırmacı ve bilim insanıdır. Havacılık ve uzay araştırmalarında yer almış ve birçok şirket tarafından bu ve diğer bilimsel araştırmalarda görevlendirilmiştir. Brian, tüm kanıtlara bakan ve gelenekten ziyade kanıtların onu götürdüğü yere giden, ayakları yere basan bir adam. Antik dünya ve onun günümüzün Kardeşlik manipülasyonıyla bağlantısı hakkında son derece ayrıntılı ve ilgi çekici bilgiler derledi. Kendisi 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir şirketinde çalışırken, fizikçiler kendi bağımsız çalışmalarını tamamladılar; bu çalışmalar, şu anda Jüpiter olarak bildiğimiz dev bir cismin MÖ 4.800 civarında güneş sistemimize doğru ilerlediğini öne sürüyordu. Dış gezegenler kargaşaaya sürüklendi ve Jüpiter sonunda mevcut Jüpiter ile Mars arasında yöründede bulunan bir gezegene çarptı. Fizikçiler, bu gezegenin kalıntılarının asteroit kuşağı haline geldiğini ve Jüpiter'in bu kısmının ayrılarak şimdi Venüs dediğimiz şeye dönüştüğünü söyledi. Çalışma, o zamanlar çok büyük bir madde yığını olan Venüs'ün uzaya fırlatılmasıyla, Dünya'nın çekim alanına yakalanmadan önce Mars'ın atmosferini ve yaşamını yok ettiğini iddia etti. Venüs, momentumu onu güneş sistemindeki mevcut konumuna getirmeden önce Dünya'nın birkaç yörungesini dolaştı. Fizikçiler, MÖ 4.800 civarında yıkıma ve gelgit dalgasına neden olan şeyin bu yörüngeler olduğunu söyledi. Brian gibi inandılar

Desborough, bu zamandan önce Mars'ın Dünya'nın şu anda bulunduğu yerde yörüngede döndüğünü ve Dünya'nın Güneş'e çok daha yakın olduğunu söylüyor. Venüs'ün Dünya'nın yakınından geçenken gösterdiği parlak ışık, 'ışık getiren' Lucifer fikrinin ortayamasına neden olmuş olabilir. En eski Mezopotamya ve Orta Amerika kayıtları, Venüs'ü gezegenlerle ilgili kayıtlara dahil etmez, ancak daha sonra ortaya çıkar. Pek çok kültürde Venüs'e yönelik insan kurbanlarının sunulduğu bir takıntı vardı.

Fizikçilerin resmi olmayan çalışması hiçbir zaman yayınlanmadı, ancak bazı iddiaların kanıtlarını ele alalım. Titreşimli bir plakanın üzerine parçacıklar serpiğinizde, güneş sisteminin gezegensel yörüngelerini yeniden yaratıbilirsiniz. Plakanın merkezinden dışarı doğru hareket eden titreşimli dalgalar, diğer yönde hareket eden dalgalarla karşılaşlığında, bu iki dalga çarpışarak duran dalga adı verilen bir dalga oluşur. Bu, parçacıkların birikmesine ve bir dizi eşmerkezli daire oluştumasına neden olur. Eğer tek frekanslar birbirileyle çarpışırsa bunlar eşit aralıklı olacaktır, ancak güneş sisteminde olduğu gibi bir frekans spektrumu söz konusuya, daireler titreşim basınçlarına göre eşit olmayan aralıklarla yerleştirilecektir. Bu titreşen parçacık çemberlerinin üzerine bir nesne yerleştirin; titreşim etkileşimlerinin neden olduğu enerji akışı tarafından taşınan nesne, plakanın merkezinin etrafında dönmeye başlayacaktır. Plakanın herhangi bir yerine yerleştirilen daha ağır nesneler bu eşmerkezli dairelerden birine çekilecek ve bu nesneler kendi etraflarında dalga desenleri oluşturarak daha hafif nesneleri kendilerine çekeceklerdir. Güneş sistemimizde en güçlü dalgalar merkezden Güneş tarafından yayılıyor, çünkü Güneş sistemindeki maddenin %99'unu temsil ediyor. Güneş'ten gelen bu dalgalar diğer kozmik dalgalarla etkileşime girerek bir dizi duran dalga oluşturur ve bu dalgalar da Güneş'in etrafında dönen eşmerkezli daireler veya titreşim alanları oluşturur. En ağır cisimler yani gezegenler bu çemberlerin içinde sıkışıp kalırlar ve dolayısıyla Güneş'in yörüngesinde dönerler. Gezegenler ayrıca kendi etraflarında daha az güçlü dalga çemberleri oluştururlar ve bunlar, kendi yörüngelerinde dönen daha hafif cisimleri çekebilir. Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi buna bir örnektir. Yani titreşimsel etkileşimin bu uyumunu bozacak herhangi bir şey, bu eşmerkezli enerji çemberlerini etkileyerek ve eğer bu yeterince güçlüyse, gezegenlerin yörüngesini değiştirecektir. Fizikçilerin söylediğine göre Jüpiter ve Venüs'te olanlar kesinlikle bunu yapabilecek kadar güçlündür. Bu duran dalga çemberleri, ilgili titreşim basınçlarına bağlı olarak Güneş'in etrafında bulunur ve var olmaları için bir gezegene ihtiyaçları yoktur. Zaten varlar ve gezegensel bir cisim yalnızca onlara kilitleniyor. Bu nedenle, güneş sisteminde gezegenlerin sayısından çok daha fazla bu titreşim 'yolları' vardır ve eğer bir gezegen veya cisim yörüngesinden fırlatılırsa, momentumu yakalanacak kadar yavaşladığında eninde sonunda başka bir dalgaya, başka bir yörungeye kilitlenecektir. . Desborough, Venüs 'kuyruklu yıldızının' fantastik titreşimsel basınçlarının Mars'ın ve Dünya'nın yakınından geçip onları farklı yörüngelere fırlatması sırasında meydana gelen şeyin bu olduğuna inanıyor.

Desborough, Venüs'ün buzla kaplı bir 'kuyruklu yıldız' olabileceğini ve Venüs Dünya'ya yaklaşır Roche Limiti olarak bilinen bir noktaya ulaştığında buzun parçalanacağını söylüyor.<sup>18</sup> İsterseniz bu bir titreşim güvenlik cihazıdır. İki cisim çarpışma rotasında olduğunda kütlesi en küçük olan Roche Limitinde parçalanmaya başlar. Bu durumda buz Venüs'ün yüzeyinden Dünya'ya doğru yansıtılmış olurdu. Ayrıca, tehlikeli gazların çoğunu emen Van Allen Kuşağı olarak adlandırılan bölgeye girerken

Güneş'ten gelen radyasyon olsaydı, buz iyonize olurdu - mıknatıslanırındı - ve dolayısıyla Dünya'nın manyetik kutuplarına çekildi.<sup>19-23</sup> Santigrat dereceye kadar soğutulmuş milyarlarca ton buz, kutup bölgelerine düşerek her şeyi bir anda dondurdu.<sup>20</sup>Bu, nihayet durdukları yerde donmuş halde bulunan mamutların gizemini açıklayabilir. Mamut sanılanın aksine soğuk bölge hayvanı değil, ılıman çayırlarda yaşayan bir hayvandı. Nasıl oldussa o ılıman bölgeler bir anda dondu. Bazı mamutlar yemeğin ortasında donmuş halde bulundu! Orada yemek yiyorsun ve bir bakıyorsun ki sen bir buzlu şekersin. Eğer bu iyonize buz Venüs'ten yağışmış olsaydı, en büyük birikim manyetik kutuplara en yakın yerde olurdu çünkü en güçlü çekime sahip olacaklardı. Yine durum böyle. Kutup bölgelerindeki buz kütlesi kutuplarda çevre bölgelere göre daha fazladır, ancak kutuplarda böyle bir yapı oluşturacak kadar az kar ve yağmur vardır.<sup>21</sup>Venüs senaryosu bunu açıklıyor. İncil'in geri kalanından çok daha eski bir Arap eseri olduğuna inanılan Eyüp Kitabı'nda şu soru sorulur: "Buz nereden geliyor?" Cevabını alabileceğimizi söyleyebilirim. Bu, eskilerin, buz orada olmadan önce kuzey ve güney kutuplarının neye benzediğine dair haritalara nasıl sahip olabileceklerini de açıklıyor. Kutuplar yaklaşık 7000 yıl öncesine kadar buzluksuzdu. Resmi olarak önerildiği gibi buzul çağlığı diye bir şey yoktu. Bu başka bir yanılsama. Resmi bilimin geleneksel buzul çağlığı fikrini desteklemek için sunduğu 'kanıtlara' ve bu 'kanıt'ın kanıtlanabilir gerçeklerle temelden çeliştiğine baktığınızda, böyle bir saçmalığın nasıl olup da geleneksel 'gerçek' haline gelebildiğini görmek şaşırtıcıdır. ilk yer.<sup>22</sup>Bu inanılmaz felaketten ve/veya diğerlerinden birinden önce, fosilleşmiş bitkilerin de gösterdiği gibi, Dünya'da tekdeze bir tropik iklim vardı. Bu durum yalnızca buzun yüzeye ulaşmasıyla değil aynı zamanda Yaratılış'ta ve diğer eski metinlerde anlatıldığı gibi Dünya'nın etrafındaki su buharı tabakasının yok olmasıyla da değişmiş olabilir. Bu gölgelik her yerde tek tip bir tropik iklimi garanti altına alabilirdi ama aniden yok oldu.

Kutuplardaki dramatik sıcaklık değişimi sıcak havaya çarpışacak ve tipki Çin folklorunda anlatıldığı gibi yıkıcı rüzgarlara neden olacaktı. Fizikçiler, 'Venüs'ün Dünya etrafındaki yörüngelerinin yarattığı basınçların okyanuslarda 10.000 feet'lük bir gelgit dalgası yaratacağını ve bunun da tarımın 10.000 feet ve daha yüksek rakımlarda başladığına dair kanıtlarla örtüşüğünü söyledi. Platon eserinde şöyle yazmıştır:*kanunlar*,devasa bir selin tüm ovaları kaplamasının ardından tarımın yüksek kesimlerde başladığı. Botanikçi Nikolai Ivanovitch Vavilov, dünya çapında toplanan 50.000'den fazla yabani bitkiyi inceledi ve bunların yalnızca sekiz farklı bölgeden (hepsi dağlık arazilerden) kaynaklandığını buldu.<sup>23</sup>Gelgit dalgası, Dünya yüzeyinde inç kare başına iki tonluk bir basınç yaratarak yeni dağ sıraları oluşturacak ve her şeyi birkaç saat içinde fosilleştirecekti.<sup>24</sup>Günümüzde yapay taş bu büyülükteki basınçlarla yaratılmaktadır. Sağlam ağaçlar fosilleşmiş olarak bulunmuştur ve bu bir anda gerçekleşmediği sürece imkansızdır çünkü ağaç normalde uzun bir süre boyunca fosilleşmeden önce parçalanır.<sup>25</sup>Aslında günümüzde bu tür fosiller oluşmuyor.<sup>26</sup>Bunlar burada anlatılan dehset verici olayların sonucudur, Desborough

diyor. Rus-Yahudi psikiyatrist ve yazar Immanuel Velikovsky, 1950'lerde, o zamanlar bir kuyruklu yıldız olan Venüs'ün güneş sisteminin bu kısmından geçtiği sırada Dünya'nın çok büyük çalkantılar yaşadığını öne sürerek bilim camiasında öfkeye neden oldu. mevcut yörünge sine yerleşmeden önce. Venüs, Mariner 10 misyonu tarafından fotoğraflandığında, kuyruklu yıldız benzeri kuyruğun kalıntıları gibi görünen şeyler de dahil olmak üzere Velikovsky'nin açıklamalarının çoğu doğru çıktı. Mariner 9'un Mars fotoğrafları da Velikovsky'nin bazı teorilerini destekledi. 'Kuyruklu yıldız' Venüs'ün güneş sistemi boyunca ilerlerken Mars'la çarpıştığını söyledi. Velikovsky'nin bu olayların zamanı MÖ 1.500 civarındaydı. Farklı araştırmacılar birbirlerinin bulgularını önemsemiyor çünkü büyük ayaklanması için çok farklı dönemler öneriyorlar, oysa gerçekte M.Ö. Fizikçilerin yaptığı araştırmada, Venüs'ün de dahil olduğu bu olaylar nedeniyle Mars'ın da harap olduğu belirtildi. Mars'in yörünge denatıldığı ve her 56 yılda bir Dünya ile Ay arasına giren son derece dengesiz eliptik bir yörüngeyi takip ettiğini hissettiler.<sup>27</sup> Bu geçişlerin sonucusu, Yunanistan'ın Santorini adasındaki büyük yanardağın patlaması ve Girit'teki Minos uygarlığının tarihe geçmesiyle M.Ö. 1500 civarında olduğu anlaşılıyor. MÖ 1.600-1.500 arasındaki aynı dönemde, okyanus seviyeleri yaklaşık yüzde 20 düştü, Kaliforniya'da buzul gölleri oluştu ve bu büyük olasılıkla bereketli Sahra'daki uçsuz bucaksız gölün boşaltıldığı ve bugün gördüğümüz çölün erimeye başladığı zamandı. oluşturulan.<sup>28</sup> Sonunda Mars şimdiki yörünge sine yerleştii ama o zamana kadar yüzeyindeki yaşam yok olmuştu. Mars'taki kanıtlar yine tüm bunları destekliyor. Mars Pathfinder misyonu, Mars kayalarının 10.000 yıldan fazla bir süredir yüzeyde kalmaya yetecek kadar erozyona sahip olmadığını ortaya çıkardı.<sup>29</sup>

Brian Desborough, tanıldığı ve birlikte çalıştığı fizikçiler gibi, Dünya'nın bir zamanlar Güneş'e bugün olduğundan çok daha yakın olduğuna ve Mars'ın, Dünya'nın şu anda bulunduğu yerde yörüngeye olduğuna inanıyor. Eğer iddia edildiği gibi Mars yüzeyindeki derin kanyonlar büyük su akıntılarından kaynaklanıyorsa, Mars'ta daha sıcak bir iklimin olması gerekiyor, çünkü bugünkü hava o kadar soğuk ki su anında donacak ve vakuma yakın atmosfer atmosferin oluşmasına neden olacaktır. su anında buharlaşır.<sup>30</sup> Desborough, Dünya'nın Güneş'e daha yakın olmasının, ilk Dünya insanların Güneş'in çok daha şiddetli ışınlarıyla başa çıkabilecek pigmentasyona sahip siyah ırklar olmasını gerektirdiğini söylüyor. İngiltere'deki Stonehenge yakınlarında ve Fransa'nın batı kıyısında bulunan antik iskeletler, birçok Afrikalı kadının burun ve omurga özelliklerini gösteriyor.<sup>31</sup> Desborough, o zamanlar bizimkine çok benzeyen bir iklime sahip olan Mars'ın, Venüs felaketinden önce beyaz bir ırka sahip olduğunu söylüyor. Araştırması onu, Mars'ta kaydedilen piramitleri beyaz Marslıların inşa ettiğine ve Dünya'yı fethetmek için gelişmiş siyah ırkla savaşa gittiklerine ikna etti. Bu savaşların, özellikle Hindu Vedalar olmak üzere, sonsuz kadim metinlerde anlatılan 'tanrılarının' savaşları olduğunu söylüyor. Desborough, felaketin ardından Dünya'ya yerleşen beyaz Marslıların teknolojileri olmadan ve ana gezegenleri harap olmuş halde burada mahsur kaldıklarını ekliyor. Bu beyaz Marslıların Dünya'nın beyaz halkları haline geldiğini söylüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı bilim adamları beyaz insanlar kendilerini

uzun süre boyunca duyusal yoksunluk tankları, sirkadiyen ritimleri 24 saat 40 dakikalık bir frekansa sahiptir, bu da Dünya'nın değil Mars'ın dönme periyoduna karşılık gelir!<sup>32</sup> Dünyanın dönüşüyle uyum içinde olan beyaz olmayan ırklarda durum böyle değil. Desborough, bu beyaz Marslıların, Fenikeliler veya Aryanlar olarak bilinen antik dünyanın son derece gelişmiş ırkı olduğuna ve kendi gezegenlerinin yüzeyini yok eden ve bu gezegeni de harap eden ayaklanmalardan sonra eski teknolojik güçlerine geri dönmek için uzun bir süreç başlattıklarına inanıyor. Kendi araştırmam bu temel temayı destekliyor, ancak olan bitene dair gerçeği arayan herkes gibi benim de birçok sorum var. Fenikeliler ve diğer isimlerle bilinen beyaz bir ırk, en azından M.Ö. 3000 civarından itibaren Mısır uygarlığının ardından 'beyin'di ve Büyük Piramit'in inşa edildiği Giza Platosu, eskiden El-Plato olarak biliniyordu. Kahira, Arapça isim El-Kahir'den türeyen bir isim, onların adı... Mars.<sup>33</sup>Eski metinler, zaman ölçümünün Mars'la büyük ölçüde ilişkili olduğunu ve 15 Mart'ın (Mars Ayının Ides'i), onların Mars'la ilgili takvimlerinde 26 Ekim gibi önemli bir tarih olduğunu ortaya koyuyor. İlk Kelt takviminde baharın başlangıcını, ikincisi ise yılın sonunu işaret ediyordu.<sup>34</sup>Kral Arthur'un Kutsal Kase hikayeleri de bu temayla bağlantılıdır. Görünüşe göre Camelot, Mars Şehri veya Mars Şehri anlamına geliyor.<sup>35</sup>

Dünyanın M.Ö. 11.000 ile 1.500 arasındaki dönemde yaşadığı felaketle ilgili ayaklanması hakkında bu bölümde özetlenen tüm görüşlerin doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Birincisi Altın Çağ'ı sona erdirdi ve o zamandan önce var olan yüksek teknoloji uygarlıklarını yok etti. Dünya dışı ırklar ya gezegeni önceden terk ettiler ya da yüksek irtifalarda ya da Dünya'nın derinliklerine inerek hayatı kaldılar. Daha sonraki felaket için de aynı şey geçerli. Dünya dışı varlıkların çoğu ve Dünya insanların çoğu bu olaylardan sağ çıkamadı. Bunu başaranlar, en azından başlangıçta, daha önce mevcut olan teknoloji olmadan, her şeye yeniden başlama işiyle karşı karşıya kaldılar. Hayatta kalanlar iki ana kategoriye ayrıldı; gelişmiş bilgiyi koruyan çoğunlukla dünya dışı kökenli olanlar ve bunu yapmayan insanlar, yani genel olarak köle ırkı. İlk de iki kampa ayrıldı. Bilgilerini olumlu bir şekilde kullanmak ve insanlığa iletmek isteyenler olduğu gibi, bilgiyi istifleyip onu manipüle etmek ve kontrol etmek için kullanmak isteyenler de vardı. Bu iki grup arasında aynı bilginin kullanılması konusundaki mücadele bugün de devam ediyor. Toplumlar M.Ö. 11.000 yılındaki bu çalkantılardan kurtulurken, diğer felaketler takip eden binlerce yıl boyunca daha büyük yıkımları beraberinde getirdi ve insanlık birçok yeni başlangıçla karşı karşıya kaldı.

Bununla birlikte, baştan sona ortak bir tema, insanlığın ruhsal olarak olmasa da entelektüel olarak gelişmiş bir ırk veya dünya dışı kökenli ırklar tarafından manipülasyonu olmuştur. Bu konuda şimdi bu hikayeye, saflığınızı kırılma noktasına kadar genişletecek yeni bir boyut katmalıyım.

## KAYNAKLAR

---

- 1** TW Doane, *İncil Mitleri ve Diğer Dinlerdeki Benzerlikler* (Sağlık Araştırması, P0 Kutusu 850, Pomeroy, WA, ABD 99347, ilk yayın tarihi 1882), s 10.
- 2** Anunnaki ve Sümer Tabletlerilarındaki bilgiler toplu olarak Zecharia Sitchin kitap serisinden gelmektedir. *Dünya Günlükleri*. Bireysel olarak çağrılar 12. *Gezegen, Cennete Giden Merdiven, Tanrıların ve İnsanların Savaşları, Kayıp Diyarlar, Ve Zaman Başlığında*. Sitchin'in bir başka çalışması da *Yaratılış Yeniden Ziyaret Edildi*. Avon Books, 1350 Avenue of the Americas, New York tarafından yayınlanmaktadır.
- 3** *Yaratılış Yeniden Ziyaret Edildi*, s 22.
- 4** Age, s 161.
- 5** Age, s 198.
- 6** Age, s 199.
- 7** Aynı eser.
- 8** Age, s 200.
- 9** Bu küresel efsanelerin kapsamlı bir belgelemenmesi ve bunlara verilen bilimsel destek için, DS Allen ve JB Delair'in yazdığı mükemmel kitabı bakın: *Dünya Neredeyse Öldüğünde* (Gateway Books, Wellow, Bath, İngiltere, 1995). 10 Age, s 31.
- 11** Ibid, s32.
- 12** Maurice Ewing, "Orta Atlantik Sırtında Yeni Keşifler", *National Geographic* dergisi, Kasım 1949, s. 614, 616.
- 13** *Dünya Neredeyse Ölmek Üzereyken*, s. 32, 33.
- 14** Age, s.34.
- 15** Charles Berlitz, *Atlantis, Sekizinci Kıt*, (Fawcett Books, New York, 1984), s. 96-101. Aynı eser.
- 16**
- 17** *Dünya Neredeyse Ölmek Üzereyken*, sayfa 25-28.
- 18** Brian Desborough, "Büyük Piramit Gizemi, Mezar, Okült İnisiyasyon Merkezi Veya Ne?", yazara verilen ve ayrıca dergide yayınlanan bir belge *Kaliforniya Güneş Gazete*, Los Angeles.
- 19** Aynı eser.
- 20** Aynı eser.
- 21** Aynı eser.
- 22** *Dünya Neady Öldüğünde* Buzul Çağının bir efsane olduğunu gösteren bazı etkileyici belgelere sahip.
- 23** "Büyük Piramit Gizemi." Aynı
- 24** eser.
- 25** Aynı eser.
- 26** Aynı eser.
- 27** Aynı eser.
- 28** Aynı eser.
- 29** Aynı eser.

**30** Ayni eser.

**31** Ayni eser.

**32** Ayni eser.

**33** Ayni eser.

**34** Preston B. Nichols ve Peter Moon, *Montauk Piramitleri*, (Sky Books, New York, 1995), s 125.

**35** Age, s 129.

## İKİNCİ BÖLÜM

# *“Sürüngenlerden bahsetmeyin”*

Bunun için hazır mısın? Keşke aşağıdaki bilgiyi vermek zorunda kalmasaydım çünkü bu hikayeyi karmaşıklaştırmış ve beni kitlesel alay konusu haline getiriyor. Ama doldur şunu. Kanıtların beni götürdüğü yer burasıysa, her zaman gideceğim yer orası.

Sümer Tabletlerindeki Anunnakilerin ve Brian Desborough'nun senaryosunda önerilen beyaz Marslıların aynı insanlar olduğunu düşünmüyorum, ancak aralarında genetik bir bağlantı da olabilir. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün okuduğum veya duyduğum çok sayıda kanıt, görüşü, araştırmayı ve düşünceyi bir araya getirdiğimde, Anunnakilerin sürüngen genetik akışından gelen bir ırk olduğunu hissediyorum. UFO araştırmalarında bunlar sürüngenler olarak bilinmeye başlandı. Bu görüşte yalnız değilim. Bugün bu olasılıklara açık olan ve aslında kendi araştırmalarıyla aynı sonuçlara varan çok sayıda insan beni şahsen şaşırttı. Bunlar arasında, çok uzun zaman önce bu fikre gülecek olan birçok kişi de var. Fort Collins'teki Colorado Eyalet Üniversitesi'nde eski bir biyolojik antropoloji profesörü olan Dr. Arthur David Horn, bir zamanlar insan evriminin Darwinist versiyonuna, yani insan türünün en uygun olanın hayatı kalması ilkesi yoluyla yavaş gelişimine kesin olarak inanıyordu. Tamamen kanıtların ve kendi deneyimlerinin ağırlığına dayanarak, artık insanlığın dünya dışı varlıklar tarafından tohumlandığına ve sürüngen bir ırkın gezegeni binlerce yıldır kontrol ettiğine ve bugün de bunu yapmaya devam ettiğine ikna oldu. Bu benim kendi görüşüm, her ne kadar aynı sonuçlara varmak için çok farklı bir yaşam yolunu seçmiş olsam da. Dr Horn'un araştırması mükemmel kitabımda ayrıntılı olarak anlatılmıştır: *İnsanlığın Dünya Dışı Kökenleri*. Sümer Tabletlerinde Anunnaki olarak adlandırılanların bu sürüngen ırkı olduğunu öne sürüyor, bu da aynı fikirde olduğumuz bir başka nokta. Ünlü İngiliz astrofizikçi Fred Hoyle, 1971 gibi uzun bir süre önce Londra'da düzenlenen bir basın toplantısında dünyanın birçok biçimde tezahür edebilecek bir güç tarafından kontrol edildiğini söylemişti. Şaşırın gazeteçilere "Onlar her yerdeler" dedi, "gökyüzünde, denizde ve yeryüzünde..." "Onların" insanlığı zihin yoluyla kontrol ettiğini söyledi. Bunun kulağa son derece tuhaf geldiğini biliyorum ama tamamını okumalısınız. *En Büyük Sır* Bunu destekleyecek kanıtların zenginliğini görmek için. İnanç sisteminiz aşırı yüklediği için şimdi veya birkaç bölüm sonra çekilirseniz, bu sizin seçiminizdir, ancak neredeyse hysterik derecede inanılmaz olanın aslında doğru olduğunu görme fırsatını kaçıracaksınız.

İnanılmaz miktardaki bilgiyi ne kadar çok bir araya getirirsem, bana o kadar çok yan yana yürüyen iki ayrı durumdan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Dünya üzerinde yaygın olarak başka dünya dışı ırklar davardı ve hala da varlar, ayrıca dünya dışı ırklar da var.

Sümerlerin Anunnaki olarak adlandırdığı ırk ve diğer eski metinlerde Yılan İrk olarak adlandırılıyor. Diğerlerinden bazıları bu sürüngen Anunnaki ile savaşa girmiş olabilir. Antik metinler dünyanın her yerindeki bu 'tanrıların savaşlarını' kaydeder ve bunlar, farklı dünya dışı ırklar arasındaki çatışmaların yanı sıra, Sümer Tabletlerinde anlatılan ve birbirleriyle savaşan Anunnaki gruplarını da içerdeği anlaşılan çatışmaları da içerebilir. Bugün, derileri ve yüzleri kertenkelelere ve büyük çıkışlı gözlere sahip kurbağalara benzeyen insansı tipte insanlar gördüklerini iddia eden birçok modern kişi var. Dünya dışı fenomen araştırmacısı Jason Bishop III (takma ad), sürüngenlerin çoğunlukla insanlardan çok daha uzun olduğunu ve Dünya sürüngenleri gibi soğukkanlı olduklarını söylüyor.<sup>2</sup> Duygusal açıdan insanlardan çok daha az hassas görünüyorlar ve son derece zeki olmalarına ve çok ileri teknolojiye sahip olmalarına rağmen çoğu, sevgiyi ifade etmekte büyük zorluk çekiyor. Bunun, bugün dünyayı kontrol eden Müslüman Kardeşler'in tutum ve davranışlarının mükemmel bir tanımı olduğunu söylememiyim. Sürüngenlerle ilgili modern anlatımlar, antik dünyanın birçok 'tanrısının' hayatı kalan metinlerde ve efsanelerde yer alan tanımlarıyla eşleşiyor. Ubeyd kültürü MÖ 5.000 ile 4.000 yılları arasında, hatta Sümer'den bile önce, şimdiki Irak'ta vardı ve tanrılarının heykelcikleri, sürüngen benzeri, kertenkele benzeri insansıların açık temsilleridir. Resim bölümünde kertenkele yavrusunu tutan kertenkele Ubaid heykelcığını görebilirsiniz. Ubeyd-Sümer kültürlerinin ortaya çıktığı bölge, tüm bu hikayenin temelini oluşturuyor ve Ubeyd figürlerini, birçok antik topluma hakim olan 'tanrıların' tanımlarını fiziksel olarak tasvir ediyor. Orta Amerika kültürlerinin kanatlı yılan tanrısı Quetzalcoatlı vardı; Hopi Kızılderililerinin tüylü yılan tanrısı Baholinkonga vardı ve Kızılderili kültürü, Ohio'daki gizemli yılan şeklindeki tümsek de dahil olmak üzere yılan imgeleriyle doludur; Doğu Hintliler sürüngen tanrılarından Nagalardan söz ederler (bunlar Hint efsanesinde bir 'iblis' ırkıydı ve adları "yürümeyen, sürünenler" anlamına gelir); Misirlilerin kendi yılan tanrıları Kneph vardı ve firavunlar sıkılıkla yılanlarla resmedilirdi; Fenikelilerin başka bir yılan figürü olan Agathodemon'u vardı; Vudu halkın Damballah Wedo adını verdikleri, yılan şeklinde tasvir edilen bir tanrıları vardır; ve İbranilerin Bronz Yılan Nakhustan'ı vardı. Dünyanın Ejderha Hükümdarı olarak bilinen eski İngiliz tanrısına HU deniyordu ve çok uygun bir şekilde, buradan İnsan terimini aldığımızı öneriyorum. Antik dünyanın her yerinde bulunan Sümerlerin kanatlı disk simbolü normalde iki yılanla tasvir ediliyordu. Yılanın sembolizmi ve onun eski 'tanrılar' ile olan ilişkisi dünya çapında çoktur. Muhterem John Bathurst Deane kitabında *Yılanın İbadeti*,<sup>3</sup> şunu yazdı:

"...Biri/Thebes'in beş inşaatçısı (*Mısır'da*) Adını Fenikelilerin yılan tanrısi Ofhion'dan almıştır... Atina'da Cyclops'a dikilen ilk sunak, yılan tanrı 'Ops'a adanmıştır... Yılanın sembolik tapınma Yunanistan'da o kadar yaygındı ki, Justin Martyr, Yunanlıları bunu tüm tanrılarının gizemlerine sokmakla suçluyor. Çinlilerin... bir ev ya da mezar inşa etmek için bir arsa seçme konusunda batıl inançlı oldukları söyleniyor: bunu Dünya'nın altında yaşayan çeşitli ejderhaların kafası, kuyruğu ve ayakları ile donatıyorlar."

Dünyanın her yerindeki efsanelerde ve metinlerde görülen ateş püskürten ejderhalar ve kötü yılanlar fikri, binlerce yıl önce bir zamanlar açıkça faaliyet gösteren sürüngen 'tanrılar'dan kolaylıkla kaynaklanmış olabilir. Bunlar, yılanın sürekli bir tema olduğu İncil de dahil olmak üzere eski metinlerdeki Yılan Halkı'ydı. Elbette yılan birçok şeyi sembolize etmek için kullanılmıştır ve her referans kelimenin tam anlamıyla bir sürüngen olmayacağı kesinlikle değil. Ama birçoğu öyle. Ayrıca kutsal bir yerin bir yılan ya da ejderha tarafından korunduğuna dair ortak bir tema da vardır. Cennet Bahçesi'nde bir yılanımız var ve yılan/ejderha teması küreseldir. Persler, Heden adında dünyanın geri kalan her yerinden daha güzel bir mutluluk ve keyif bölgesinden söz ediyorlardı. Buranın, kötü ruh tarafından yılan biçiminde ayartılıp yasak ağacın meyvesinden yemeden önce ilk insanların orijinal meskeni olduğunu söylüyorlardı. Ayrıca, altında Khrishna olarak bilinen Hindu 'İsa'nın sarmal bir yılanın üzerinde oturduğu ve insanlığa manevi bilgi bahşettiği Banyon Ağacı da vardır. Eski Yunanlıların, içinde ölümsüzlüğün altın elmalarını taşıyan bir ağacın yettiği Kutsal Adalar ve Hesperides Bahçesi geleneği vardı. Bu bahçe bir ejderha tarafından korunuyordu.<sup>4</sup>Çin kutsal kitaplarında ölümsüzlük meyvesi veren ağaçların yetiği ve ejderha adı verilen kanatlı bir yılanın koruduğu bir bahçe vardır. Eski Meksika kayıtlarında, Havva hikâyesinin onların versiyonunda büyük bir erkek yılan yer alır.<sup>5</sup>

Başka bir Hindu efsanesi, korkunç bir ejderha tarafından korunan kutsal Meru dağından söz eder.<sup>6</sup>Korkunç ejderhalar tarafından korunan kutsal yerler ve insanlara manevi bilgi veren bir sürüngen veya yarı sürüngen yarı insan temasıyla ilgili aynı temayı defalarca görüyoruz.

Sürüngen türlerinin Dünya ile çok uzun bir bağlantısı var; bu bağlantı 150 milyon yıldan daha eskilere, dinozorlara ve ötesine kadar uzanıyor. Yaşamın gerçek doğasını anlamak istiyorsak, zihinlerimizi koşullanmanın bağlarından kurtarmamız ve Dünya'da çevremizde gördüğümüz şeylerin olasılığın yalnızca küçük bir kısmı olduğunun farkına varmamız gereklidir. Kertenkeleler ve yılanlar gibi sürüngen türleri, bu evrendeki sürüngen genetik akışının yalnızca bir biçimidir. Modern araştırmaların gösterdiği gibi dinozorların hepsi soğukkanlı sürüngenler olmasa da, sürüngenler ve dinozorlar yalnızca fizikal görünüm açısından ilişkilidir ve her ikisi de şaşırtıcı çeşitlilikte farklı formlar üretmiştir. Dinozorlar, irili ufaklı uçan yaratıklardan sekiz tonluk Tyrannosaurus Rex'e kadar her şey olarak ortaya çıktı. Gerçekten bu çeşitliliği üretebilen sürüngen-dinozor genetik akımlarının, teknik açıdan gelişmiş bir bilincin çalışabileceği beyin kapasitesine sahip, iki ayaklı, iki kollu bir formda ortaya çıkamayacağını mı söylüyoruz? Son zamanlarda dinozorların daha iyi anlaşılması, birçoğunun yüz milyon yıl önce çok zeki olduğunu ortaya çıkardı. Adını kuş benzeri bir sürüngen görünümünden alan Saurornithoides'in büyük bir beyni, stereoskopik görüş sağlayan geniş gözleri ve küçük memelileri yakalayıp yemesini sağlayan karşılıklı başparmakları olan parmakları vardı.<sup>7</sup>

Dinozorlar konusunda dünyanın onde gelen araştırmacılarından Adrian J. Desmond, Saurornithoides gibi canlıların diğer dinozorlardan "insanları ineklerden ayıran uçurumla karşılaşırılabilecek bir uçurumla" ayrıldığını söylüyor.<sup>8</sup>Şöyled soruyor: "Kuş taklitçilerinin hayatı kalsalardı hangi zirvelere ulaşacaklarını kim bilebilir?"<sup>9</sup>Çalışmalar var

Dinozorların yaklaşık 65 milyon yıl önce başka bir felaketle yok olmaması durumunda şimdîye kadar sürüngen insansı bir yapıya dönüşmüş olacaklarını öne sürdü.<sup>10</sup> ABD uzay ajansı NASA, Northern California Üniversitesi'nde kıdemli paleontolog olan Dale Russell'dan dünya dışı yaşamın neye benzeyebileceğine dair bir rapor hazırlamasını istedi.<sup>11</sup> Troodon dinozorunu milyonlarca yıllık doğal genetik değişimlere uygun olarak evrimleştirdi ve Dino-sauroid adını verdiği bir canının modelini yarattı. Bu, sürüngen bir insansıya dikkate değer bir benzerliğe sahipti ve sürüngen dünya dışı yaratıkları gördüğünü iddia eden insanların tanımladıklarıyla aynıydı. Klasik dinozorlardan sürüngen insansıla doğru olan bu evrimsel sıçramanın, dinozorlar yok edilmeden önce başka bir boyutta veya başka bir fizikal gezegende ve belki de Dünya'da gerçekleşmediğini kim söyleyebilir? Aslında hepsi elendi mi? Modern paleontoloji (fosillerin incelenmesi), artık tüm dinozorların 65 milyon yıl önce göktaşı çarpması sonucu ölmeyeğini ve bazlarının bugün yaşamaya devam ettiğini öne sürüyor. Kuşların dinozorların torunları olduğuna dair giderek daha fazla kanıt ortaya çıkıyor. Çoğu dinozorun bedeni yok edilmiş olsa da bilincleri hayatı kalmış olacaktı çünkü bilinc enerjidir ve enerji yok edilemez. Sadece farklı bir forma dönüştürülebilir. Uzun zamandır Dünya'ya hakim olan dinozor bilincine ne oldu? *150 milyonyıllar mı?* Gördüğümüz gibi Asur, Babil, Eski Ahit tarihi, Çin, Roma, Amerika, Afrika, Hindistan ve diğer yerlere ilişkin en eski kaytlarda ejderha hikayeleri yer alır. Yılan sembolü ayrıca antik Britanya, Yunanistan, Malta, Mısır, New Mexico, Peru ve tüm Pasifik Adalarında da bulunmuştur. Bazı dinozorlarla eski ejderha tasvirleri arasında şaşmaz bir benzerlik vardır. Perdeli kanatları olan çeşitli küçük Hint-Malaya kertenkele türleri ejderhalara o kadar benziyor ki, onlara sürüngen hiyerarşisinin kaynaklandığı söylenen yıldız takımı yıldızından dolayı Draco adı verildi. Benim için daha da ilgi çekici olan, Moloch Horridus adı verilen ve ejderhaya benzer bir görünüme sahip olan zırhlı kertenkeledir. Moloch, binlerce yıl önce çocukların kurban edildiği ve bugün hala geniş Şeytani ritüel ağında yer alan eski bir tanrıdır. Başka bir deyişle, reptilianlara kurban ediliyorlar çünkü daha sonra açıkça görüleceği gibi, Satanizm'in pek çok 'şeytani', binlerce yıldır gezegeni ele geçirmeye çalışan reptilianlardır. Ejderhalar ve sürüngenler hakkında kapsamlı yazılar yazan Charles Gould şöyle diyor:

"Draco benzeri kanatları olan, zırh ve sıvı uçlarla korunan, kış uykusuna yatan ve etobur olan kayıp bir kertenkele türü var".<sup>12</sup> Yaşam alanının Orta Asya'nın dağlık bölgeleri olduğuna ve ortadan kaybolmasının Büyük Tufan'a denk geldiğine inanıyor.<sup>13</sup> Ancak dünyanın uzak bölgelerinde, özellikle Meksika, New Mexico ve Arizona'da hâlâ dev 'uçan kertenkeleler' görülüyor.

### **Kim bunlar ve nereden geliyorlar?**

Anunnaki sürüngenlerinin insan ilişkilerine müdahalesinin önerilen üç kökeni vardır: 1 Onlar dünya dışı varlıklar; 2 Onlar Dünya'da yaşayan 'iç' karasallardır; 3 İnsan bedenlerini 'ele geçirerek' insanlığı başka bir boyuttan yönlendiriyorlar. Hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum.



**Şekil 4:**Pek çok antik anıtın hizalandığı  
Draco 'eјderha' takımıyıldıزı.

### Uzaylılar mı?

Sürüngen olgusunu araştıran araştırmacılar, en azından bazlarının Draco yıldız takımıyıldızından kaynaklandığı sonucuna varıyor.(*Görmek Şekil 4*). Draco sistemi, Mısır piramitlerinin yönlendirildiği, bir zamanlar Kuzey Yıldızı olan Turban yıldızını içerir.<sup>14</sup>

Yazar Graham Hancock'un araştırmasına göre Kamboçya'daki Angkor Wat'taki antik tapınak kompleksi Draco'nun bir kopyası. takımıyıldızi olması gerektiği gibi

MÖ 10.500'deydi.<sup>15</sup> Bu, Dünya'nın ve onun insan ve dünya dışı insanların, M.Ö. 11.000'deki felaketten kurtulup medeniyetlerini yeniden inşa edecekleri zamandır. Yazar ve araştırmacı Robert Bauval, Giza'daki piramitlerin, Orion'un 'kuşağı' üzerindeki yıldızlarla, Orion'un döngüsünün en alt noktasında olduğu M.Ö. 10.500'de olduğu gibi hizalandığını söylüyor (Orionlar başka bir dünya dışı ırktır). bu gezegende faaliyet gösterdiğini anlıyorum). Hancock ve diğer araştırmacılar, orijinalinden çok daha eski olduğuna inanılan Gize'deki aslan gövdeli Sfenks'in aynı zamanda, MÖ 10.500'de aslan Aslan takımıyıldıziyla doğrudan karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Japonya açıklarında okyanusun altında, en azından M.Ö. 10.500'e tarihlenebilecek fantastik bir yapıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bulguları, özellikle de Gize piramitlerinin Orion'la senkronizasyonunu sorgulayan birçok kişi var, ancak her ayrıntının doğru olmadığını kanıtlasalar bile, en azından önemli bir araştırma alanını tetiklediler. Sonuçta gerçeği bulmak, özellikle de çok eskilere gitmek pek kolay değil. Dünyanın dört bir yanındaki görünüşte bağlantısız toplumların antik yapılarının ve tapınaklarının fantastik astronomik, matematiksel ve geometrik hassasiyetle birbirleriyle nasıl hizalandığı kesinlikle şaşırtıcıdır. Fakat daha sonra bu toplumlar *Olumsuzbağlantısız*. Göreceğimiz gibi, aynı kökene sahiplerdi. Angkor Wat'taki tapınaklar, Mısır, Orta Amerika ve Hint dahil olmak üzere tüm eski kültürlerin bir özelliği olan sürüngen görüntüleri ile kaplıdır. Profesör Phillip Calahan, İrlanda'nın ayakta kalan ve gizemli yuvarlak kuleleri üzerine yaptığı çalışmada, bunların kış gündönümünde kuzyey gökyüzündeki yıldız takımıyıldızlarıyla dikkate değer bir eşzamanlılıkla konumlandırıldıklarını söyledi. Ve kuleler Draco takımıyıldıziyla mükemmel bir uyum içinde. Calahan'a göre Draco formasyonunun İrlanda'da yerde tasarlanan başı ve gözleri, Lough Neagh'ın her iki yanında, tam ortada yer alıyor.

Kuzey İrlanda'nın merkezi. Lough Neagh'ın doğu yakası başkent Belfast'a yakındır.<sup>16</sup> Yani Draco takımıydızının başı Kuzey İrlanda'da yerde bulunuyor ve bu küçük ülke pek çok karışıklığa, cinayete ve acıya sahne oldu. Bu kitabın sonunda, bu kavramlara yeni başlayanlar, sembolizmin enerjiyi negatif ve pozitif bir yere çekme gücünü takdir edeceklerdir. John Rodos,<sup>17</sup> Sürüngen varlığını araştıran onde gelen araştırmacılardan biri, onların gezegenden gezegene hareket eden, ev sahibi topluma gizlice sızan ve sonunda yönetimi ele geçiren uzay istilacıları olabileceğini söylüyor. Sürüngen ordusunun hayat kaçırma olaylarını gerçekleştirdiği söyleniyor<sup>18</sup> Bilim adamları biyolojiyi incelerken ve sürüngen genetik kodunu manipüle etmek istedikleri türlere aktarırken, formlar oluşuyor. Bu, bir melezleme programını içerir ve Sümer Metinlerinin Anunnakilerle ilgili olarak tanımladığı şey tam olarak budur. Rhodes şunu ekliyor:

"Yeraltı üslerinden sürüngen askeri ET'ler. .(kurmak). İnsan-sürüngen melezlerinden oluşan bir ağ, yüzey kültürünün askeri endüstriyel komplekslerine, hükümet organlarına, UFO/ paranormal gruplara, dini ve kardeşlik merkezlerine çeşitli düzeylerde sızıyor. (rahip) emirler, vb. Bu melezler, bazıları sürüngen genetik "zihin kontrolü" talimatlarından habersiz, "sürüngen ajanlar" olarak yıkıcı rollerini yerine getirerek sürüngenlerin önderlik ettiği bir ET istilasına zemin hazırlıyor."<sup>19</sup>

John Rhodes'un çalışmalarına ancak bu kitabın tamamlanmasından önceki son birkaç gündे rastladım ve o zamana kadar, ayrıntılı metinde daha sonra göreceğiniz gibi, tam olarak aynı sonuçlara ulaşmıştım. Rhodes, sürüngenlerin uzaydan ve yer altı üslerinden bir gezegeni istila etmesinden sonra yüzey popülasyonunun hızla üstün silahlara teslim olduğunu söylüyor. Daha sonra sürüngenler gezegenin su, mineraller ve DNA bilgisi gibi kaynaklarını yok ediyor. Daha detaylı olarak anlatacağım gibi, gizli topluluklar yoluyla insan toplumuna sızma, sürüngen kontrolünün anahtar yöntemlerinden biridir. Amerikalı yazar ve araştırmacı William Bramley kitabında şu sonuca vardı: *Cennetin Tanrıları*, Anunnaki'nın Yılanın Kardeşliği adında gizli bir toplum yarattığını ve bunun, sonraki bölgülerde anlatıldığı şekilde insanlığı manipüle etmek için kullanıldığını söylüyor.<sup>20</sup> Bu Yılan Kardeşliği, sürüngenler tarafından kontrol edilen günümüzün küresel gizli toplum ağıının çekirdek merkezidir.

## İç dünyalılar mı?

Fiziksel ifadeleriyle Anunnakiler, yer altında, yüzeyin altındaki muazzam yer altı mezarlarında, mağaralarda ve tünellerde yaşayan birçok İç Dünya ırkından biridir. Bir Hopi Kızılderili efsanesi, Los Angeles'in altında çok eski bir tünel kompleksinin bulunduğu ve burada yaklaşık 5000 yıl önce bir 'kertenkele' ırkının yaşadığını söylüyor. 1933'te LA maden mühendisi G. Warren Shufelt onu bulduğunu iddia etti.<sup>21</sup> Bugün bu tünel kompleksinde bazı kötü niyetli Masonik ritüellerin yapıldığı söyleniyor. Yetkililer bu yeraltı ırklarının varlığını ve nerede yaşadıklarını büyük ölçüde örtbas etti. 1909 yılında GE Kincaid, Arizona'daki Büyük Kanyon yakınlarında Büyük Piramit hassasiyetiyle inşa edilmiş bir yeraltı şehri buldu. 50.000 kişiyi barındırabilecek kadar büyktü ve bölgede bulunan mumyalanmış cesetler

Keşif lideri Profesör SA Jordan'a göre doğu ya da muhtemelen Mısır kökenli.<sup>21</sup> Çelik kadar sert bakır aletler de dahil olmak üzere çok sayıda eser bulundu. Washington DC'deki Smithsonian Enstitüsü bu bulguların kamuoyu tarafından bilinmemesini sağladı (bu onun işi!) ve yerel bir gazetede yayınlanan iki makale olmasaydı hiç kimse bu keşiften haberdar olmayacaktı. *Arizona Gazetesi*, Araştırmacı ve yazar John Rhodes bu siteyi bulduğunu iddia ediyor ve burayı Hopi Kızılderililerinin ortaya çıklığını iddia ettiği yer altı dünyası olan Sipapuni ile ilişkilendiriyor. Efsanelerine göre, Hopiler bir zamanlar Dünya'da yaşıyorlardı ve 'karınca insanlar', muhtemelen Griler olarak bilinen dünya dışı varlıklar tarafından beslenip giydiriliyordu. Hopiler atalarından 'yılan kardeşleri' olarak söz eder ve onları en kutsal yeraltı ritüelleri yılan dansıdır. Vurgulamaya devam edeceğim gibi, tüm sürüngenler kötü niyetli değildir ve sürüngen akıntısını şeytanlaştırmak gibi bir niyetim yok. Burada sadece bir gruptan bahsediyoruz. Hopiler, bir gün tanrıcaları Örümcek Kadın'ın emriyle Dünya yüzeyine çıktılarını ve Sipapuni adını verdikleri mağaralarından çıktılarını söylüyor. Hopiler, dışarıya çıktılarında dillerini karıştırmak ve farklı kabilelerin farklı diller konuşmasını sağlamak için alaycı bir kuşun geldiğini söylüyor. Bu, İncil'deki Babil Kulesi hikayesinin o kadar tekrarıdır ki, bir bağlantı olduğu açıklıktır. Bu güne kadar Hopiler, ölüm korkusu nedeniyle yılan atalarının resimlerini yeniden yaratmayacaklar. Arizona'da keşfedilen yeraltı dünyasının düzeni GE Kincaid tarafından "...bir tekerleğin parmaklıklar gibi çok sayıda geçit yayan devasa bir oda" olarak tanımlandı. New Mexico'daki Dulce'deki modern sürüngen yeraltı üssü de bu şekilde tanımlanıyor ve farklı bilgi düzeylerini bölgelere ayıran eşmerkezli insan çevreleri, küresel Kardeşliğin dünyayı manipüle ettiği yapıdır. Arizona, New Mexico ve Arizona, Utah, Colorado ve New Mexico eyaletlerinin buluştuğu Four Corners bölgesi, sürüngen yeraltı üyeleri için Dünya üzerindeki en önemli bölgelerden bazlıdır. Ancak eski ve modern yer altı dünyaları ve şehirleri gezegenin her yerinde bolca var. 1930'larda Malta'daki Hal Saflini yer altı mezarlarda dev insansı yaratıkların görüldüğüne dair görgü tanıklarının raporları var; bu mezarlar, bir grup okul çocuğu ve rehberlerinin ortadan kaybolmasının ardından kapatılmıştı. Türkiye'de Derinkuya yakınlarında 30'dan fazla devasa antik tünel kompleksi ve yeraltı şehri bulundu. Liste uzayıp gidiyor. Büyük, killi, maymuna benzeyen bir yaratık olan Koca Ayak olarak bilinen gizemli yaratığın, iddiaya göre Dünya'dan geldiği iddia ediliyor. UFO araştırmacıları arasında, sürüngen-insan melez seçkinleriyle birlikte çalışmaları sürüngen yeraltılarının bulunduğuna dair yaygın bir inanış var ve ben de bunu doğrulayan eski CIA çalışanlarıyla konuştu. Bir sürüngen ırkı kesinlikle bu gezegende fiziksel bir formda yaşıyor ve tek soru, bunların Dünya'ya özgü olup olmadığı veya başka bir yerden mi geldikleri? Yine muhtemelen her ikisi de, ikisinin bir karışımı.

## **Diğer boyutlu mu?**

Benim kendi araştırmam, sürüngen kontrolü ve manipülasyonunun esasen başka bir boyuttan, alt dördüncü boyuttan yönetildiğini ileri sürüyor. Yaşamın ve Evrenin çok boyutlu doğasını anlamadan,

Dünya'nın insan dışı bir güç tarafından manipülasyonunu takip edin. Açık fikirli bilim adamlarının artık doğruladığı gibi, Yaratılış, tıpkı radyo ve televizyon frekanslarında olduğu gibi, aynı alanı paylaşan sonsuz sayıda frekanstan veya yaşam boyutundan oluşur. Şu anda üç boyutlu dünyaya veya üçüncü boyuta ayarlısunız ve gerçekliğiniz olarak algıladığınız şey budur. Başka bir deyişle bu istasyona ayarlısunız. Ancak radyo ve televizyonda olduğu gibi diğer tüm istasyonlar aynı anda yayın yapıyor ve radyo kadranını hareket ettirirseniz veya TV kanalını değiştirirseniz onlara bağlanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda daha önce ayarladığınız istasyon veya kanal kaybolmaz, yayına devam eder ancak artık onun dalga boyunda olmadığınız için onu duyamaz veya göremezsiniz. İnsan bilincinde de durum aynıdır. Bazı insanlar (doğruyu söylemek gerekirse herkes) bilinçlerini diğer dalga boylarına ayarlayabilir ve o frekansta çalışan bilgi ve bilinçle bağlantı kurabilir. Biz buna psişik güç diyoruz, ama bu yalnızca 'kadranınızı' başka bir 'istasyona' taşıma yeteneğidir. Yılan Irkının, Anunnakilerin, belirli soy akışlarına 'sahip olmak' yoluyla bu dünyayı kontrol ettiği yer, bu diğer istasyonlardan veya boyutlardan birindendir. Ancak araştırmam devam ettiğe, dördüncü boyut sürüngen kontrolörlerinin bizzat beşinci boyut varlıklarını tarafından kontrol edildiği açıkça görülüyor. Nerede bitiyor? Kim bilir? Evet, evet, evet, kulağa çok saçma geldiğini biliyorum ama gerçek genellikle öyledir. Çok fazla geliyorsa kitabı şimdiki bir kenara bırakabilirsiniz, ancak bunun ne kadar büyük bir kanıt olduğunu görmek için hepsini okumalısınız.*dır-dirdoğu*. Sürüngenlerin faaliyet gösterdiği 'istasyon', bu fiziksel dünyaya en yakın olan dördüncü boyutun alt seviyesidir. Diğer insanlar bunu alt astral boyut, antik çağlara kadar uzanan iblislerin ve kötü niyetli varlıkların efsanevi evi olarak biliyor. Günümüz Satanistleri kara büyülü ritüellerinde şeytani varlıklarını buradan çağrırlar. Aslında dördüncü boyutun alt kısmındaki sürüngenleri çağrıyorlar. 2000 yılında New Mexico çöllerinde başlayan nükleer testler ve patlamalar sonucunda fiziksel olmayan sürüngenlerin zaman-uzay dokusundaki delikler veya portallar aracılığıyla bu boyuta akabildikleri bazı araştırmacılar tarafından haklı gereklelerle öne sürülmüş. 1940'ların başı. Ancak bence bu tür delikler çok uzun zaman önce, felaketlerden önce, dünya bugün olduğundan çok daha ileri bir teknolojik aşamadayken yaratılmaya başlandı.

Dünya Gezegeninin sürüngen kontrolü yukarıdaki temaların üçünü de içermektedir. Sürüngen genetik akışının Evren boyunca faaliyet gösterdiğini ve bunların hepsinin kötü niyetli olmadığını düşünüyorum. İnsanlıkta olduğu gibi sevgiden nefrete, özgürlükten kontrole kadar tüm tutum yelpazesini içerirler. Ben türün tamamını değil, belirli bir grubunu tanımlıyorum; bunu yeterince vurgulayamam. Bu kontrol grubu buraya Draco takımıydızından ve başka yerlerden geldi ve bu, onların tutumlarını ve gündemlerini özetleyen bir kelime olan draconian gibi terimlerin kökenidir. İnsan kani tüketmeyi severler ve efsanedeki kan emen iblislerdir. Vampir hikayeleri bunun simgesidir ve en ünlü vampirin adı nedir? Kont Drakula! 'Kont', sürüngenlerin alt dördüncü boyuttan sahip olduğu aristokrat sürüngen-insan melez soyunu simgeliyor ve Drakula, yine Draco'ya açık bir gönderme. Kanla ilgili son raporlar

Porto Riko, Meksika, Florida ve Kuzeybatı Pasifik'te Chupacabra'yı emmek sürüngen tanımına uyuyor. Keçi gibi evcil hayvanların kanını emdikleri görülmüş olup isimleri keçi emici anlamına gelmektedir. Sürüneler insanır ırkı üzerinde kıskaç hareketi yapıyor. Fiziksel ifadeleri yer altında yaşar ve yeraltı üslerinde insan ve insan-sürüngen melezi bilim adamları ve askeri liderlerle etkileşime girer. Ayrıca bazı insan kaçırma olaylarına karışmak için ortaya çıkarırlar. Ancak asıl kontrol doğrudan topa sahip olmaktan gelir. Melezleme programı (seks ve test tüpü yoluyla) Sümer Tabletlerinde ve Eski Ahit'te (insan kızlarıyla çiftleşen Tanrı'nın Oğulları) anlatılmaktadır. Bu melez insan-sürüngen soyları, sürüngen genetik kodunu taşır ve dolayısıyla alt dördüncü boyutun sürüngeleri tarafından çok daha kolay bir şekilde ele geçirilebilir. Göreceğimiz gibi, bu soyalar İngiliz ve Avrupalı aristokrasi ve kraliyet aileleri haline geldi ve 'Büyük' Britanya İmparatorluğu sayesinde Amerika'yı, Afrika'yı, Asya'yı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı vb. yönetmek için dünyanın dört bir yanına ihraç edildiler. Bu genetik çizgiler siyasi, askeri, medya, bankacılık ve iş gücü pozisyonlarına yönlendirilir ve dolayısıyla bu pozisyonlar, bir insan formunun arkasına saklanan alt dördüncü boyut sürüngeleri veya aynı yaratıkların akıl kuklaları tarafından tutulur. Tüm ırklarda faaliyet gösterirler, ancak ağırlıklı olarak beyaz olanlar.

Bilindiği gibi insan beynde bugüne kadar sürüngen beyni olarak bilinen bir bölge vardır. Beynin içinde, diğer tüm parçaların eklendiği orijinal bölüm vardır. Ve nöroanatomist Paul MacLean'a göre beynin bu eski bölgesi, bazı nöroanatomistlerin R kompleksi adını verdiği başka bir tarih öncesi bölüm tarafından yönlendiriliyor.<sup>22</sup>R, sürüngen kelimesinin kısaltmasıdır çünkü bunu sürüngelerle paylaşıyoruz. MacLean, bu R kompleksinin "saldırgan davranış, bölgessellik, ritüelizm ve sosyal hiyerarşilerin kurulmasında" önemli bir rol oynadığını söylüyor.<sup>23</sup>Bu kitapta anlatılanlar, sürüngelerin ve onların sürüngen-insan melezlerinin davranış kalıplarının tam olarak aynısıdır. Astronom Carl Sagan, şimdije kadar kamuoyuna açıkladığından çok daha fazlasını biliyordu ve gerçekten de kariyerinin çoğunu insanları gerçeklerden uzaklaştırmak için harcadı. Ancak gerçek duruma ilişkin bilgisi zaman zaman ortaya çıktı, şunu söylediğinde olduğu gibi: "...insan doğasının sürüngen bileşenini, özellikle de ritüelistik ve hiyerarşik davranışlarımızı göz ardı etmenin hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu model, insanın neyle ilgili olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir."<sup>24</sup>Kitabına şunu ekliyor: *Cennetin Ejderhaları*, insan davranışının olumsuz yanı bile soğukkanlı katil gibi sürüngen terimlerle ifade ediliyor. Sagan (ismi tersten Doğu Hint sürüngen tanrıları Nagalar olarak yazılır) durumu açıkça biliyordu ama bildiklerini açıkça açıklamamayı tercih etti. İnsan fetüsü bir bebeğe dönüşürken, mevcut fiziksel formun gelişimindeki ana evrimsel noktalarla bağlantılı birçok aşamadan geçer. Bunlar primat olmayan memeliler, sürüngeler ve balıklarla olan bağlantıları içerir. Örneğin embriyonun solungaç geliştirdiği bir nokta vardır. İnsan embriyosu, kendi evrimsel yolunu izlediği sekizinci haftaya kadar kuşlara, koyunlara ve domuzlara çok benzer. Bazen genetik talimatlar en son senaryoyu hatırlamada başarısız oluyor ve bazı bebekler kuyruklu doğuyor. Bunlara kaudal uzantılar denir ve alt kısımda oluşurlar.

lomber bölge. Çoğu, doktorlar tarafından hemen uzaklaştırılıyor, ancak bu tür tıbbi desteği bulunmadığı bazı fakir ülkelerde, tüm yaşamlarını kuyruklarla yaşayan insanlar var.<sup>25</sup> Feromon, hayvanlar tarafından salgılanan ve salınan, böylece aynı türün üyeleri tarafından tespit edilebilen maddedir. İnsan kadınlarındaki ve iguanalardaki feromonlar kimyasal bir eşleşmedir.<sup>26</sup>

İlk bölümün başında, *Yaratılış*'nın bildiğimiz kısmında var olan gezegen ve yıldızların sayısını ayrıntılarıyla anlatan rakamlara tekrar bakın. Yalnızca bu galaksiye yaşam formlarının sayısı hayal gücünün ötesindedir ve bu yalnızca üç boyutlu varoluş seviyesindedir. Eğer olasılıkları sadece küçük bir güneş sistemindeki küçük bir gezegende gördüklerimize göre yargılarsak, algı, hayal gücü ve görüş alanımız o kadar mikroskopik olacaktır ki, bu dünyaya gerçekte ne olduğunu anlamak imkansız olacaktır. . Bu düzeydeki düşünmeye göre, bir sürüngenin ırkının gezegeni başka bir boyuttan kontrol ettiği düşüncesi anlaşılmaz olacak kadar uzak olacaktır. Büyük çoğunluk ilk başta bu kitaptaki bilgileri bu şekilde alacaktır, ancak 'sürüngen bağıntısı'nın takdiri, yalnızca bir inanç sistemini savunmakla veya bir inanç sistemini aramakla yetinmeyen, gerçekle ilgilenen araştırmacılar arasında giderek artıyor. halkın onayı.

1998'de Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşırken geçirdiğim 15 günlük dikkate değer bir süre içinde, bana insanların gözlerinin önünde nasıl sürüngenlere dönüştüğünü ve geri döndüğünü gördüklerini anlatan bir düzineden fazla farklı insanla tanıştım. İki televizyon sunucusu, Yeni Dünya Düzeni olarak bilinen gücün küresel merkezileşmesinden yana olan bir adamla röportaj yaparken tam da böyle bir deneyim yaşadı. Canlı röportajın ardından erkek sunucu, meslektaşına röportaj sırasında inanılmaz bir manzara yaşadığını söyledi. Adamın yüzünün kertenkele benzeri bir yaratığa dönüştüğünü ve sonra insana döndüğünü görmüştü. Sunum yapan kadın arkadaşı hayrete düşmüştü çünkü röportaj yapılan kişinin ellerinin sürüngene dönüştüğünü görmüştü. Erkek sunucu ayrıca bana bir polis arkadaşımın Denver, Colorado yakınlarındaki Aurora'daki bir ofis bloğuna rutin ziyareti sırasında yaşadığı bir deneyimi anlattı. Polis, zemin kattaki şirketlerden birinin yöneticisine, binadaki güvenliğin aşırı düzeyde olduğu yönünde yorumda bulunmuştu. Eğer gerçekte ne kadar kapsamlı olduğunu bilmek istiyorsa üst katlara bakması gerektiğini söyledi. Ayrıca binanın sadece belirli katlarına çıkan bir asansörü de işaret etti ve onlar sohbet ederken ona birkaç hafta önce gördüğü bir şeyi anlattı. Asansör açılmış ve ortaya çok tuhaf bir figür çıkmıştı. Albino olacak kadar beyazdı ama kertenkele şeklinde bir yüzü vardı ve gözbebekleri bir sürüngeninki gibi dikeydi. Bu kertenkele benzeri figür asansörden çıkmış ve dışarıda bekleyen resmi görünümülü bir arabaya binmişti. Polis memurunun ilgisini o kadar çekmişti ki, zamanını gizemli asansörün hizmet verdiği binanın tepesindeki firmaları kontrol etmek için kullandı. Hepsinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın, yani CIA'nın cephesi olduğunu buldu.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 25 yılı aşkın süredir zihin kontrollü kölesi olan Cathy O'Brien'in şartlısı kitabında detaylandırdığı deneyimleri var: *Amerika'nın Trans Oluşumu*, Mark Phillips ile yazılmıştır.<sup>27</sup> Çocukluğunda ve yetişkinliğinde kitabında adı geçen birçok ünlü kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Arasında

bunlar ABD Başkanları, Gerald Ford, Bill Clinton ve en dehşet vericisi, kitaplarımın ve diğerlerinin uzun zamandır açığa çıkardığı gibi, Müslüman Kardeşler'in önemli bir oyuncusu olan George Bush'tu. Cathy'nin kızı Kelly O'Brien'da küçük bir çocukken düzenli olarak taciz ve tecavüz eden, sübyancı ve seri katil Bush'tu; annesinin bu sarsıcı olayları cesurca ifşa etmesi yetkilileri Kelly'yi Project Monarch olarak bilinen zihin kontrol programından çıkarmaya zorladı. . Cathy yazıyor Amerika'nın *Trans Oluşumu* George Bush'un Washington DC'deki ofisinde "çok uzak, derin uzaydan gelen kertenkele benzeri uzaylıları" tasvir eden bir sayfayı açtığında nasıl onun önünde oturduğunu anlattı.<sup>28</sup>

Bush daha sonra kendisinin de 'uzaylı' olduğunu iddia etti ve 'bir bukalemun gibi' bir sürüngene dönüştüğünü gözler önüne serdi. Cathy, bunu başarmak için bir tür hologramın etkinleştirildiğine inanıyordu ve o zamanki anlayışına göre, deneyimini neden bu şekilde rasyonelleştirdiğini anlayabiliyorum. Herkes anlayabilir çünkü gerçek, kanıtların toplandığını görene kadar anlaşılılamayacak kadar fantastiktir. Uzaylı tabanlı zihin programlarının bu zihin kontrol projelerinin bir parçası olduğuna ve tüm dünya dışı UFO sahnesinin, özellikle de halkın düşüncesini şekillendirmek için tasarlanan Hollywood filmleri aracılığıyla, büyük ölçüde manipüle edildiğine şüphe yok. Cathy kitabında şunu söylüyor: yapımcı George Lucas *Yıldız Savaşları*, NASA'nın ve CIA'in 'ana' organı olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bir ajanıdır.<sup>29</sup> Ancak pek çok kişinin sunduğu deliller göz önüne alındığında, Bush'un söylediği ve Cathy'nin gördüğü şeyin sadece bir zihin kontrol programı olduğuna inanmıyorum. Sanırım başka bir boyuttan gelen bir sürüngen ırkının binlerce yıldır gezegeni kontrol ettiği En Büyük Sirri açığa çıkariyordu. Bush'un sürüngene dönüştüğünü gören başka insanlar da tanıyorum.

1980'lerde Meksika Devlet Başkanı Miguel De La Madrid de Cathy'yi zihin kontrollü durumunda kullandı. Ona İguana Efsanesini anlattığını ve kertenkele benzeri dünya dışı yaratıkların Meksika'daki Mayaların üzerine indiğini açıkladığını söyledi. Ona, Maya piramitlerinin, ileri astronomik teknolojilerinin ve bakirelerin kurban edilmesinin kertenkele benzeri uzaylılardan ilham aldığı söyledi.<sup>30</sup> Bu sürüngenlerin, yaşayabilecekleri bir yaşam biçimini üretmek için Mayalarla çitleştiğini ekledi. De La Madrid, Cathy'ye, bu sürüngen-insan soyunun bukalemun benzeri yetenekler sayesinde insan ve iguana görünümü arasında gidip gelebileceğini, bunun "dünya liderlerine dönüşmek için mükemmel bir araç" olduğunu söyledi. De la Madrid, yanında Maya-kertenkele soyunun bulunduğu ve bu sayede istediği zaman iguanaya dönüştüğü iddia etti. Daha sonra tipki Bush'un yaptığı gibi gözlerinin önünde değişti ve kertenkele benzeri bir dile ve gözlere sahip olduğu ortaya çıktı.<sup>31</sup> Cathy anlaşılır bir şekilde bunun başka bir holografik projeksiyon olduğuna inanıyordu ama gerçekten öyle miydi? Yoksa De La Madrid gerçeğe çok yakın bir şey mi söylüyordu? Buksalemun gibi olma teması, antik dünyada ve modern dünyada da açık fikirli insanlar arasında bulabileceğiniz bir tema olan "şekil değiştirme"nin yalnızca başka bir terimidir. Şekil değiştirme, insanların görmesi için başka bir fiziksel görüntü yansıtmak için zihninizi kullanma yeteneğidir. Her şey farklı hızlarda titreşen enerjidir, dolayısıyla eğer zihninizi bu enerjiyi farklı bir rezonansa yeniden titreştirmek için kullanırsanız, seçtiğiniz herhangi bir biçimde görünebilirsiniz. Pek çok tanık, 'Siyah Giyen Adamlar' olarak adlandırılan kişilerin, hakkında bilgi aktaran insanları tehdit ederken nasıl maddeleştiğini ve maddeselleştiğini anlattı.

uzaylılar ve UFO'lar. Bunu yapabilirler çünkü onlar herhangi bir biçimde ortaya çıkabilecek boyutlararası varlıklardır. Elit soyundan gelen aileler arasındaki melezleşme takıntısının ana nedeni budur. Boyutlar arasında hareket etmelerine ve insan ve sürüngen görünümü arasında şekil değiştirmelerine olanak tanıyan bir genetik yapıyı korumaya çalışıyorlar. Genetik yapı sürüngen kökeninden çok uzaklaşlığında bu şekilde şekil değiştiremezler. NASA'nın Washington DC yakınındaki Goddard Uzay Uçuş Merkezi zihin kontrol laboratuvarında Cathy, Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde tanınmış iki isim olan ve Kardeşlik ağlarına temelden bağlı olan Bill ve Bob Bennett tarafından başka bir uzayı temasına kapıldığı söylüyor. Kendisine zihin değiştirici ilaçlar verildikten sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Etrafındaki karanlıkta Bill Bennett'in şöyle konuştuğunu duyabiliyordum: 'Bu benim kardeşim Bob. O ve ben tek bir birim olarak çalışıyoruz. Biz bu boyuta yabancız; başka bir düzlemden gelen iki varlık.'

"Etrafında dönen yüksek teknolojili ışık ekranı, beni onlarla boyutları dönüştürdüğümé ikna etti. Bir lazer ışığı önmeksi siyah duvara çarptı ve sanki Beyaz Saray'daki bir kokteyl partisinin panoramik görüntüsüne dönüştü - sanki boyutları değiştirmiş ve onların arasında duruyormuşum gibi. Kimseyi tanımadığım için çılginca sordum: 'Bu insanlar kim?'

Bennett, "Onlar insan değil ve bu da bir uzay gemisi değil" dedi. O konuşurken holografik sahne, insanlar kertenkele benzeri uzaylılar gibi görünene kadar çok az değişti. "Yeraltının ikinci katına hoş geldiniz. Bu, ilkinin, yabancı bir boyutun yalnızca ayna yansımasıdır. Bizler tüm boyutları kapsayan boyutlar arası bir düzlemdeniz..."

Bill Bennett, zihninizde Dünya düzleminin izin verdiğiinden daha güçlü etkiler oluşturmanın bir yolu olarak sizi benim boyutuma götürdüm, diyor. 'Uzayı olduğumdan, düşüncelerimi zihninize yansıtarak düşüncelerimi sizin düşünceleriniz haline getiriyorum. Benim düşüncelerim senin düşüncelerindir.'<sup>32</sup>

Yine, bu sadece bir programlama cihazı olabilir, ancak sunduğum diğer deliller göz önüne alındığında, Cathy'nin zihninin, ilaçların ve diğer tekniklerin etkisi altında sürüngenlerin faaliyet gösterdiği boyuta geçmiş olması daha olası değil mi? Sürüngenler alt dördüncü boyuttan geliyorlar ve bunu yönetmek için yalnızca fiziksel bedenleri araç olarak kullanıyorlar. Bu nedenle, eğer zihninizi onların gerçek boyutuna ayarlayabilirseniz, onları gerçekte oldukları gibi görmeniz mantıklıdır. Cathy'nin tanımları, dünya dışı kaçırımların ilk başta oldukça insan gibi göründüklerini, ancak daha sonra insansı kertenkelelere benzeyebilecek şekilde değişiklerini hatırlayan bazı 'kaçırlıların' tanımlarını yansıtıyor. Bu insanlar gerçekten uzay gemilerindeki uzaylılar tarafından mı kaçırılıyor, yoksa Cathy O'Brien'in deneyimlediği gibi onları alt dördüncü boyuta bağlayan zihin kontrol tekniklerine mi maruz kalıyorlar? Hunter S. Thompson kitabı, *Vegas'ta Korku ve Nefret*,<sup>33</sup>

Uyuşturucu etkisi altındayken sürüngenleri gördüğünü anlatıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıştığım bir adam (daha önce bahsettiğim o 15 gün içinde) bana benzer bir hikaye anlattı. 1960'larda büyük miktarlarda LSD'ye 'tókezledi' ve ciddi şekilde zihinsel değişime uğramış haliyle, bazı insanları insan, bazılarını ise insansı kertenkeleler ve diğer sürüngenler olarak görmeye başladı. Bir süre sadece halüsinasyon gördüğüne inandı, ancak yüksek dozlarda düzenli bir 'tuzakçı' olarak, genellikle beş günlük bir 'yolculuğun' üçüncü gününde gördüğü şeyin bir halüsinasyon olmadığını fark etmeye başladı. ama fiziksel olanın ötesini, kişiyi kontrol eden gücü görmesine olanak tanıyan titreşim perdelerinin kalkması. Bu anlarda hep aynı kişiler kertenkele görünümündeydi ve aynı kişiler hep insan görünümündeydi. Asla değişimler. Ayrıca çevresinde, kendi değişmiş haliyle kertenkeleye benzeyen kişilerin filmlere, televizyon programlarına vs. hep aynı tepkiyi verdiklerini gözlelemeye başladı. "Gülüp 'işte kertenkeleler geliyor' derdik" dedi bana. Kendi deyimiyle, kertenkele halkın DNA'sına aktarılan ve hücre yapısını sürüngen genetik planına göre hizalayan bir 'morfogenetik alan'ın var olduğunu inanıyordu. Bir kişi ne kadar çok sürüngen geni taşırsa bu iletişimin, daha doğrusu kontrolün gerçekleşmesi o kadar kolay olur. Ve sürüngen planına en uygun hücre yapısına sahip olanlar, bugüne kadar dünyayı yöneten Elit ailelerdir. Galler Prensesi Diana'nın Windsor'lara 'kertenkeleler' ve 'sürüngenler' demesi ve tüm ciddiyetle şunu söylemesi boşuna değil: "Onlar insan değil". Bu bana Diana'nın dokuz yıldır yakın bir sırdaşı tarafından anlatılmıştı ve onu kitabın ilerleyen bölümlerinde uzun uzun alıntılayacağım.

Bana insanların sürüngenlere dönüştüğüne dair aynı hikayeyi anlatan kişilerle tanıştım o 15 günün sonunda, katıldığım Minneapolis'teki Whole Life Expo etkinliğinde konuşmacı odasında oturuyordum ve bu deneyimler hakkında sohbet ediyordum. Yetenekli bir medyum kadın neden bahsettiğimi bildiğini söyledi çünkü dünyanın onde gelen politikacılarının, iş dünyasının, bankacılığın ve askeri elitlerin vücutlarının içinde ve çevresinde sürüngenleri görebilmişti. Bu mümkündu çünkü psikik görüşüne erişen biri olarak, fiziksel olanın ötesini ve bu sürüngenlerin yaşadığı alt dördüncü boyutu görebiliyordu. Miguel De La Madrid Cathy O'Brien'a ne dedi? Sürüngen-insan soyu, bukalemun benzeri yetenekler sayesinde insan ve iguana görünümü arasında gidip gelebiliyor; bu da "dünya liderlerine dönüşmek için mükemmel bir araç". Bu medyum kadın, iktidar konumundaki kişilerin çoğunun sürüngen gibi göründüğünü, ancak hâlâ insan olan diğer kişilerin de bulunduğu ve bu insanların bir sürüngen tarafından "gölgede tutulduğunu ve kontrol edildiğini", ancak aslında sürüngen olmadıklarını söyledi. . Biz buna ele geçirilme diyoruz. Bu önemli bir ayrımdır. Gerçek doğalarını gizlemek için görünen bir insan formunu kullanan sürüngenler olan 'tamkanlar' ve dördüncü boyuttan gelen sürüngenlerin ele geçirdiği sürüngen-insan melez soyları olan 'melezler' vardır. Üçüncü tür ise doğrudan bu boyutta tezahür eden ancak bu durumu süresiz olarak koruyamayan sürüngenlerdir. 'Siyah Giyen Adamlar'dan bazıları bunun örnekleridir. Ele geçirilen insanların çoğunun bunun böyle olduğuna dair hiçbir fikri olmayacak, ancak onların düşünceleri sürüngenlerin düşünceleridir ve nasıl ve neden kullanıldıklarının arka planını anlamadan Gündemi ilerletecek şekillerde hareket ederler. Önde gelen Kardeşlik aileleri gibi

Rothschild'ler ve Windsor'lar saf kanlardır, kim olduklarının ve uygulamaya çalıştıkları Gündemin tam bilgisine sahip, insan fiziksel bedenlerini bir palto gibi giyen sürüngenlerdir. Psişik kadının yaptığı bir başka yorum da, değişen bilinç durumuyla Hillary Clinton'ın bir sürüngen gibi göründüğü, kocası ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise yalnızca bir sürüngen tarafından gölgede bırakıldığı ve kontrol edildiğiydı. Bu ilginç çünkü benim ve diğerlerinin araştırmaları, Hillary Clinton'ın hiyerarşide, melez bir soya sahib olmasına rağmen oyunda bir piyon olan, gerektiğinde kullanılacak ve kullanılacak bir piyon olan Bill'den çok daha üstte olduğunu ortaya çıkardı. En güçlü insanlar her zaman en güçlü gibi görünen işlere yerleştirilmez. Çoğu zaman değildirler. Onlar, bunların ip çekicileridir *belli olmak*güce sahip olmak.

Tam kanlarla melezler arasında başka bir önemli fark daha var. Her şey ses tarafından yaratılmıştır. Düşündüğünüzde veya hissettiğinizde, etrafınızdaki enerjiyi aynı titreşim seviyesinde yankılanacak şekilde değiştiren bir enerji dalgası yayarsınız. Bu dalga aslında insanın işitme aralığının ötesinde yayılan bir sestir. Form ses olmadan var olamaz. adlı harika bir video serisinde görebileceğiniz gibi *Cymatics*,<sup>34</sup> maddeyi şekele dönüştüren sestir. Videolarda kum ve diğer parçacıklar metal bir plaka üzerine yerleştiriliyor ve bu, kumu şaşırtıcı, çoğunlukla geometrik desenlere dönüştüren farklı seslerle titreşiyor. Her ses değişiminde kalıplar da buna göre değişir. Orijinal sese geri döndüğünüzde orijinal desen hemen geri döner. Geçen bölümde bahsettiğim Güneş etrafındaki gezegen yörüngelerinin eşmerkezli çemberlerini oluşturan dalgalar gibidir. Güneş sistemi aynı zamanda sesin de eseridir. Herşey. Başlangıçta kelimevardı ve kelime... sesti. İçinde *Cymatics*Videolarda parçacıkların sadece ses titreşimiyle yoluyla mini gezegenlere, güneş sistemlerine ve galaksilere dönüştüğünü görüyorsunuz. Ses aynı zamanda harika bir şifa şeklidir çünkü beden ve organları uygun titreşimde rezonansa sokarak iyileşebilirler. Hastalık bir hastalıktır, bedenin doğal titreşim halinin uyumsuzluğudur ve düşüncelerimiz ve duygularımız aslında ses dalgaları olduğundan dengesiz düşünce ve duygularımız titreşim uyumunu bozar ve dolayısıyla hastalığa yol açar. Duygusal stres bu şekilde hastalığa neden olur. Çok basit. Neyse, tüm bunların inanılmaz bir örneği daha *Cymatics*Videolarda, belirli sesler yayıldığında parçacıklardan neredeyse insana benzeyen şekillerin olduğu görülüyor. Bedenlerimiz de sesin yankıladığı enerjinin forma dönüşmesinin sonucudur ve eğer zihnimiz bedenin ses aralığını değiştirecek kadar güçlüse, o başka bir forma geçer veya bu boyuttan tamamen kaybolur. Buna şekil değiştirme denir. Bu bir mucize değil, bilimdir, yaratılışın doğal kanunlarıdır. Alt dördüncü boyutun tam kan sürüngenleri bu nedenle 'insan' fiziksel formlarını ortadan kaldırabilir ve sürüngen varoluş seviyelerini öne çıkarabilirler. Şekil değiştiriyorlar. Bu boyutta bize insan gibi görünüyorlar ama bu sadece titreşimli bir palto.

Bu bölümün ilk taslağı tamamlandıktan sonra, bu kez İngiltere'de, Şeytani ritüellere ve Kardeşlik ağlarına bulaşmış bir adamla evli olan başka bir kadınla tanıştım. Kendisi, Slough'dan birkaç mil uzakta, Buckinghamshire-Berkshire sınırına yakın Burnham Beeches adlı arazinin baş bekçiydi.

Londra. Burası 11. yüzyılda Fatih William zamanında Domesday Kitabı'nda adı geçen antik bir sitedir ve Satanizm ile ünlüdür. Benimle konuşan bayan, 1970'lerin başında akşam karanlığında köpeğini arazide yürüyüše çıkarırken uzun kırmızı bir cübbe giymiş bir figür gördü. Başını kaldırıldığından yüzünün bir kertenkeleye benzediğini gördü. Belli ki deli olduğunu düşünüyordu ama bu bir yanılısama değildi, dedi. 'Kertenkele' çok gerçekti ve çok fizikseldi, bir hayalet değildi. Çok medyumdur ve daha sonra insanların ya gözlerinin önünde kertenkeleye dönüştüğünü ya da tam olarak Amerikalı medyumin tanımladığı şekilde onların gölgesinde kaldığını görmeye başladı. Resim bölümüne baktığınızda, bir sanatçının psikik görüşyle gördüklerine dair izlenimlerini göreceksiniz ve pek çok kişi de aynı deneyimleri birebir anlatmıştır. 20 Temmuz 1988'de, Güney Carolina'nın Bishopsville şehrinde bazı insanlar, "iki metre boyunda, saçları, kaşları veya dudakları olmayan, her iki elinde de üç parmağı olan ve kırmızı renkte parlayan büyük çekik gözleri olan bir kertenkele adam" tarafından terörize edildiklerini söyledi. ". Bu "kertenkele adam" beş kez görüldü ve hikaye gazetede bildirildi. *Los Angeles zamanlarne Herald Denetçi*.<sup>35</sup>

Hayatın akışına ayak uydurduğunuzda ve sezgilerinizi dinlediğinizde, her gün sizi çevreleyen ve sis perdeleri ve aynalı koridorlar boyunca size rehberlik eden inanılmaz eşzamanlılık, bilmeniz gerekenleri size gösterir. Şubat 1998'de bir gün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Credo Mutwa adında bir Zulu şamanı ile yaklaşık beş saat konuşarak geçirdim. Zulu kelimesi Yıldızlardan İnsanlar anlamına geliyor çünkü onlar bu gezegenin ötesinden gelen kraliyet ırkı olduklarına inanıyorlar. Küresel manipülasyondan ve hükümdarların, politikacıların, bankacıların ve medya sahiplerinin küresel Kardeşliği'nin arkasında dünya dışı bir ırkın olduğuna dair inancından bahsettim. Daha sonra kaldığım eve geri döndüm ve akşam aşağı salona inmeden önce dizüstü bilgisayarıma bahsettiği ana noktaları yazdım. Oturduğumda bir film yeni başlıyordu, adı *Variş* ve insan bedenleri aracılıyla hareket ederek ve insan gibi görünerek gezegeni ele geçiren sürüngen benzeri dünya dışı bir ırk hakkında daydı. Birisi bana bir şey anlatmaya çalışıyordu! Ve bu bir şey gerçekdir. Bu sıralarda izlediğim daha az bilinen bir filmin adı da şuydu: *Onlar yaşıyor* ve yine tema, dünya dışı bir ırkın, insanın fiziksel bedenleri aracılıyla çalışarak dünyayı ele geçirmesi idi. *Uzaylı Diriliş* uzaylıların insan bedenlerini işgal ettiği imasını içeren sürüngen temasını taşıyan bir diğeriydi. Ancak gerçeğe en yakın film 1980'lerin Amerikan televizyon dizisidir. *V.*<sup>36</sup> İnsanlara benzeyerek dünyayı ele geçiren sürüngen bir dünya dışı ırkı anlatıyor. Film, sürüngenleri bir tür lateks deriyle kaplanmış olarak tasvir ediyor,其实 bu böyle çalışmıyor, ancak serinin teması tam da düğmede ve gelecek şeylerin bir ön tadi; eğer çabuk uyanmazsak. videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. *İ* Bu kitapta ortaya koyduğum temalar hakkında görsel bir fikir edinmek için.

Bu fenomeni araştıran onde gelen araştırmacılardan biri, kitapların yazarı Amerikalı Alex Christopher olmuştur. *Pandora'nın Kutusu, Cilt Ne II*,<sup>40</sup> bu da kısmen bu gezegendeki sürüngen varlığını ortaya koyuyor. Alex sürüngenleri ve iri gözlü Griler adını verdiği hayvanları gördü. Florida'nın Panama Şehri'nde bir gece çağrıdığını söyledi.<sup>2,30</sup> 1 inç

sabah telaşlı komşuları, bir kadın ve ticari havayolu pilotu olan partneri tarafından. Evlerine koştugunda kadının bayıldığı, gözleri yuvarlanarak duvardan aşağı kaydığını gördü. Alex, odada kafasına nüfuz etmeye çalışan inanılmaz bir enerji hissettiğini söyledi. Kesinlikle radyasyon olduğunu ve ertesi gün odadaki tüm bitkilerin öldüğünü söyledi. Çifti yakalayıp dışarı çıkardı ve bir süre konuştular. Olay başladığında seviştiklerini söylediler ve bu çok önemli çünkü sürüngenler insanın duygusal ve cinsel enerjisinden besleniyor, bu da seksin "iblisler" (bu sürüngen grubu) için gerçekleştirilen Şeytani ritüeller için bu kadar temel olmasının bir nedeni. Çift, bir ışık parlaması gördüklerini ve ardından yataktan çekildiklerini söyledi. Adamın yan tarafında hâlâ, derisini yakan pençelerle birlikte on inc uzunluğunda olması gereken parmakların yaptığı bir avuç içi izi vardı. Ertesi gün bu nokta o kadar acı vericiydi ki dokunamadı ve Alex Christopher'in elinde bunun video görüntüleri var. Çift sakinleşip Alex evinde yatağına döndüğünde kendisi de bir sürüngenle karşı karşıya geldi:

"Uyandım ve yatağımın üzerinde duran bir "şey" var. Yılan gözbebekleri, sıvri kulakları ve başına saran bir sıritıyla etrafı saran sarı gözleri vardı. Üzerinde gümüş renkli bir takım elbise vardı ve bu, canlı gün ışıklarından beni korkutuyordu. Örtüyü kafama attım ve çığlık atmaya başladım... Yani, işte bu Cheshire kedisi sıriti ve bu korkak parlayan gözleri olan şey... bu çok fazla. Bu tür bir varlığa birden çok kez tanık oldum... Kancalı bir burnu vardı ve gözleri dışında oldukça insanı görünüyor ve grimsi bir cildi vardı..."

..... Daha sonra 1991 yılında büyük bir şehirdeki bir binada çalışıyordum ve akşam 6 civarında bir mola vermiştim ve sonra saatin 10.30pm olduğunu biliyordum ve kısa bir mola verdigimi sanıyordum. Bir gemiye götürüldüğümü hatırlamaya başladım.(uzay) gemisi, ofis binasının dört katından ve bir çatıdan. Orada, gemide birlikte çalışan Almanlar ve Amerikalılarla ve ayrıca gri uzaylılarla karşılaştım ve sonra başka tür bir tesise götürüldük ve orada yine sürüngenleri gördüm... "Bebek Godzil las" dediğim sürüngenleri. kısa dişleri ve sarı çekik gözleri var... Aklıma takılanlar sürüngenlere benzeyen varlıklar ya da "velcoci-rapters". Onlar hayal edebileceğiniz en zalim varlıklar ve hatta iğrenç kokuyorlar."<sup>41</sup>

'Gemide' Almanların ve Amerikalıların, etrafında kırmızı gözlü bir ejderha ve daire bulunan mavi bir üçgenden oluşan bir amblem taktiklerini gördüğünü hatırlıyor. Daha sonra bir bağlantı ona aynı sembolü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fort Walden'da gördüğünü söyledi. 1995'te suikasta kurban giden Başbakan Yitzhak Rabin'in kızını babasının cenazesinde teselli eden İsraili bir askerin kolunda kanatlı bir yılan sembolü de görülebiliyordu. (Bkz. *Haber haftası*, 20 Kasım 1995.) Alex Christopher'in uzmanlık alanlarından biri, derin yeraltı sürüngen-insan üssü için bir örtü olduğu söylenen yeni Denver Havaalanı'dır. Kesinlikle tuhaf bir yer. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu komplolar hakkında ilk kez 1996 yılının Ağustos ayında Denver'da konuşmuşum ve olayın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadan Denver Havaalanına inmiştim.

arka plan. Yine de uçak iner inmez çok garip bir enerji hissettim, çok tuhaf ve nahoş. Havaalanı, Denver'dan çok uzakta, açık arazide çok büyük maliyetlerle inşa edildi ve masonik sembollerle dolu. Ayrıca Britanya'daki sürüngen aristokrasisinin görkemli evlerinde ve Kardeşlik ağı tarafından inşa edilen Avrupa'nın kiliseleri ve büyük katedrallerinde görebileceğiniz kanatlı sürüngen figürleri olan çirkin yaratıklar da var. Ayrıca Başkan Kennedy'nin suikasta kurban gittiği Dealey Plaza'daki bir binada da çirkin yaratıklar var ve şimdi bunlar, sözde yer altı sürüngen üssü üzerine inşa edilmiş modern bir havaalanında yeniden ortaya çıkıyor. Gargoyleler sürüngenlerin sembolleridir ve bu yüzden onları Denver Havaalanında bulacaksınız. Havaalanındaki kapak taşı veya adak taşı, Masonların klasik pusula sembolü ile işaretlenmiştir ve bir başka Mason terimi olan Büyük Salon olarak adlandırılan terminalin bir kısmında yer almaktadır. Bir duvarda kötü niyetli sembolizmle dolu grotesk bir duvar resmi var; içinde ölü kadınların bulunduğu üç tabut var: Yahudi bir kız, bir Kızilderili ve siyah bir kadın. Başka bir kız elinde medeniyetin yok olduğunu anlatan bir Maya tabletini tutuyor. Alex Christopher'in 'yeşil Darth Vader' olarak tanımladığı dev bir karakter, elinde bir kılıçla yıkılmış bir şehrin üzerinde duruyor ve kadınlar, ölü bebekleri taşıyarak bir yol boyunca yürüyor. Dünyanın tüm çocukları, her ülkeden silah alıp, elinde demir yumruk ve örs bulunan bir Alman çocuk figürüne teslim ederken tasvir ediliyor. Görünen o ki, Denver'in, 2000 yılı sonrasında planlanan Yeni Dünya Düzeni adı verilen faşist küresel devletin ABD'nin Batı kesiminin karargahı olması planlanıyor. Atlanta'nın Doğu kesiminin merkezi olduğu söyleniyor ve ben de bazı şeyler düşündüğümü hatırlıyorum. Yıllar önce Denver ve Atlanta havalimanlarının tasarımları ne kadar benzerdi - şimdi nedenini biliyorum.

Colorado, Yeni Dünya Düzeni'nin önemli bir merkezi ve İngiltere Kraliçesi başka bir isim altında buradan arazi satın alıyor. Daha sonra göreceğiniz gibi, İngiliz Kralliyet Ailesi bu hikayeye büyük ölçüde dahil oluyor ve Galler Prensesi Diana'nın öldürülmesi de öyle. Christopher'in ana bağlantılarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi derin yeraltı üsleri inşa etmekle görevlendirilen, II. Dünya Savaşı'nda bir Alman denizaltı komutanının oğlu olan Phil Schneider adında bir adamdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üsler, şehirler ve tünellerden oluşan yeraltı ağı hakkında kamuoyuna konuşmaya başladığında bazı derslerini videoda gördüm. Daha sonra 'intihar' gibi görünen çok şüpheli bir şekilde öldü. Schneider, Denver Havalimanı'nın en az sekiz kat aşağıya inen derin bir yer altı üssüne bağlı olduğunu söyledi. 4,5 mil karelük bir yeraltı şehri ve geniş bir üssü içerdigini söyledi. Denver Havalimanı'nda yeraltında bulunan diğer kişiler, reptilianların kontrolü altında çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda insan kölenin çalıştığını iddia ediyor. Phil Schneider'in inşasına yardım ettiğini iddia ettiği üslerden ikisi, Nevada'daki kötü şöhretli Bölge 51 ve tünel aıyla Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na bağlanan New Mexico'daki Dulce'dir. Los Alamos'a gittim ve hisler tek kelimeyle korkunç. Sürüngenlerin insan ilişkilerine katılımı hakkında konuştuktan sonra *Görülecek Yerler* Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir radyo programında, Dulce'de yüzeye konuşlanmış bir özel ordudan bana bir hesap gönderildi. Bu yerde 'oldukça tuhaf' bir şeyler olduğunu fark etti ama nedenini açıklayamadı. Hatırladı:

Ben rutin bir iş üzerinde çalışırken, genç askerlerden bir diğeri, bir tamirci, hemen kaynak yapılmasını istediği küçük, acele bir iş ile geldi. Baskını aldı ve bana tam olarak ne istediğini göstermeye başladı. Doğrudan yüzüne baktığında ikimiz de kaynakçının önündeki bankın üzerine eğilmişti. Aniden yarı şeffaf bir film ya da bulutla kaplanmış gibiydi. Yüz hatları soldu ve onların yerine şişkin gözlü, saçsız ve derisi pullu bir "şey" ortaya çıktı.

Daha sonra aynı şeyin Dulce ön kapısındaki bir gardiyanın başına geldiğini gördü. Diğer tanklar, Washington Eyaleti, Seattle'in güneyinde, Fort Lewis yakınındaki Madigan Askeri Hastanesi'nde daha fazla sürüngen bukalemunun çalıştığını gördüklerini söyledi. Yine bu genel alanda konuşustum ve her şeyi son derece tuhaf buldum, özellikle de Fort Lewis'e yakın bir 'Yeni Çağ' merkezinin olması. Jason Bishop III, Dulce operasyonuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yürüttü ve açığa çıkardığım bir kartelin olaya dahil olduğunu tespit etti... .*Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek*, Rand Corporation, General Electric, AT&T, Hughes Aircraft, Northrop Corporation, Sandia Corporation, Stanford Araştırma Enstitüsü, Walsh Construction, Bechtel Corporation, Colorado Maden Okulu ve benzeri kuruluşlar dahil. Bechtel (Beck-tul), Kardeşlik-sürüngen ağınıñ önemli bir bağlantısıdır. Dulce'de yeraltında en az yedi kat, muhtemelen daha da fazlası var ve Bishop, orada gördüklerini anlatan işçilerin anlatımlarını derledi. Anlatımları, Sümer Metinlerindeki Anunnakilerin türler arasında çiftleşerek pek çok turden iğrenç melezler ürettiğine ilişkin açıklamaları yansıtıyor. İşçiler Dulce hakkında şunları söyledi:

"Altıncı kat özel olarak "Kabus Salonu" olarak adlandırılıyor, Genetik Laboratuarları barındırıyor. Tuhaf deneylere tanık olan işçilerin raporları şöyle: 'Yarı insan/yarı ahtapot benzeyen çok bacaklı 'insanlar' gördüm. Ayrıca sürüngen-insanlar ve insan gibi elleri olan ve bebek gibi ağlayan tüylü yaratıklar da insan sözlerini taklit ediyor... ayrıca kafeslerdeki devasa bir kertenkele-insan karışımı.' Bu tür sayılması pek mümkün olmayan balıklar, foklar, kuşlar ve fareler var. Kanatlı insansılardan, garip yarasa benzeri yaratıklardan oluşan birkaç kafes (ve fiçı) var... ama boyları üç buçuk ila yedi fit arasında. Gargoyle benzeri varlıklar ve Draco-reptoidler.

"Yedinci seviye daha da kötü; soğuk depolarda sıra sıra binlerce insan ve insan karışımı var. Burada da çeşitli gelişim aşamalarındaki insansıların embriyo depolama tekneleri var. (*Bir işçi söyle dedi:*)...Kafeslerdeki, genellikle sersemlemiş veya uyuşturulmuş insanlarınla sık sık karşılaştım, ancak bazen ağlıyorlar ve yardım için yalvarıyorlardı. Bize onların umutsuzca deli oldukları ve deliliği tedavi etmek için yüksek riskli ilaç testlerine dahil oldukları söylendi. Onlarla asla konuşmaya çalışmamız söyledi. Başlangıçta bu hikayeye inandık. Nihayet 1978'de küçük bir işçi grubu gerçeği keşfetti."<sup>42</sup>

Bu keşif görünüşe göre 1979'da insanlar ve dünya dışı varlıklar arasında birçok bilim adamı ve askeri personelin öldürdüğü bir savaş olan 'Dulce Savaşları'na yol açtı. Phil Schneider, Dulce'de uzaylılarla yapılan bir silahlı çatışmaya katıldığını iddia etti.

göğsünü kesen bir lazer silahıyla vuruldu. Kamuoyuna açıkladığı üzere kesinlikle göğsünde muhteşem bir yara izi vardı. Bu çatışma nedeniyle üs bir süreliğine kapatılmış, ancak daha sonra yeniden açılmıştır. Bir başka sürüngen yeraltı üssü Sedona, Arizona'daki Boynton Kanyonu'nun altındadır. Üssün merkezinin, uygun şekilde adlandırılan Gizli Kanyon'da olduğuna inanılıyor. Dünyanın her yerinde benzer üsler ve yer altı şehirleri mevcut ve bunlar inanılmaz derecede hızlı 'tüp servisleri' ile tünelerle birbirine bağlanıyor. Tünel, kayaları eritip tünel duvarlarına dönüştüren nükleer enerjiyle çalışan bir makine olan Subterrene gibi teknolojilerle çok hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Los Alamos'ta geliştirildi. Sürüngenlerle bağlantılı pek çok derin yeraltı tesisinin bulunduğu Nevada ve New Mexico'da yeraltı nükleer denemelerinin yapılmış olması dikkat çekicidir. Bu 'testler' geniş yer altı mağaralarını açmak için mi oraya yerleştirildi? Pek çok temastan edindiğim bir diğer konu da sürüngenlerin nükleer enerjiyle beslenebilmesidir.

## Nasıl görünüyorlar

Okuduğum tüm araştırmaları, tanıttığım insanları ve bu sürüngen insansı veya reptilianları deneyimlediğini iddia edenlerin anlatımlarını özetlediğimde durum aşağıdaki gibi görünüyor. Reptilianların pek çok alt ve melez ırkı vardır. Onların seçkinleri UFO araştırmacıları tarafından Draco olarak biliniyor. Bunlar her anlamda 'büyük çocuklar'dır ve genellikle yedi ila on iki fit arasında boyları vardır. Uzun kaburgalarla desteklenen deriden yapılmış kanatları vardır.<sup>43</sup> Kanatları geriye doğru katlanabildiği için "kanatlı yılan" tabirinin de kökenidir. Bunlar aynı zamanda 'düşmüş melekler' teriminin de kökenidir ve kanatlı çırın yaratıklar bu Draco'ları simgeler. Kont Drakula'nın giydiği pelerin bu kanatların simgesidir ve Bram Stoker hikayelerindeki Drakula karakterinin düşmüş bir melek olduğu söylenir. Kanatlı Draco, Ejderha İrkı olarak da bilinir ve bazı antik tanrılar kuşadam olarak tanımlanıp tasvir edilmiştir. Bu, Kardeşlik sembolizmindeki Anka Kuşu ve kartalın kökenlerinden biri olabileceği gibi, daha ezoterik anlamlar da olabilir. İncil'de Şeytan da bir sürüngen olarak tasvir edilmiştir.

Draco sürüngen hiyerarşisinin bir kısmı, alışlagelmiş yeşil veya kahverengi değil, görünüşe göre beyaz veya albino beyazdır ve bu, Denver yakınlarındaki Aurora'daki binadaki tuhaf 'albino' kertenkele insansı tanımlıyla bağlantılıdır. Dracolar sürüngenlerin 'kraliyet ailesi'dir ve en yüksek kast, kaşları ile kafatasının tepesi arasında konik boynuzları olan beyaz albinolardır. Bu beni hemen etkiledi çünkü antik 'tanrılar' ve kraliyet ailesi, eminim bu 'kraliyet' sürüngenlerini simgeleyen boynuzlu bir başlık takmış olarak tasvir edilmişti. Asker sınıfı ve bilim adamları gibi diğer türler Reptoidler olarak bilinir. Kanatları yoktur ama hepsi soğukkanlıdır.<sup>44</sup> Sırtlarındaki pullar çok daha büyütür ve başparmakları birbirine zıt olan üç parmakları vardır. Dördüncüsü ayak bileğinin yanında olmak üzere üç ayak parmağı vardır ve pençeleri kısa ve küttür. Kırmızı renkte parlayan kedi benzeri büyük gözleri ve daha çok yarık gibi görünen ağızları vardır. Bazlarının siyah olarak tanımlanan gözleri, bazlarının ise alev renginde dikey gözbebekleri olan beyaz gözleri vardır. Aurora vakasında da kadının anlattığı şey yine buydu. Sürüngenler 1,5 ila 1,2 metre boyundadır ve bunlar, antik efsanelerde ve kayıtlarda çok geniş bir şekilde anlatılan 'devlerdir'. Bazlarının kuyrukları var, bazlarının

yapamaz. Uzun zaman önce diğer etki gezegenlerinden birinin de Mars olduğu düşünülüyordu ve buraya gelmeden önce beyaz Marslılar arasındaki sürüngen melezleri de öyle miydi? Zecharia Sitchin ayrıca Anunnakilerin Dünya'ya gelmeden önce Mars'a gittiklerini tahmin ediyor. Bu kesinlikle tabloya uyuyor ve Brian Desborough'nun senaryosundaki beyaz Marslılar ile Annunaki'nin uzun süredir genetik olarak bağlantılı olması pekâlâ mümkün. En azından onunla konuştuğum sırada, Kardeşlik hiyerarşisinin pençelerinden kurtulmuş olan yüksek bir rahibe, sürüngen Anunnakilerin uzun zaman önce Mars'ı işgal ettiğini ve Marslıların beyaz ırkının sonunda Dünya'ya gitmek üzere o gezegeni terk ettiğini söylüyor. Mars'taki Anunnakilerin de onları takip ettiğini söyledi, ancak bazlarının şu anda yer altı üslerinde olduğundan hiç şüphem yok. NASA Mars sondalarından biri halkın görmemesi gereken bir şeyi görme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, bağlantı gizemli bir şekilde çöküyor veya sonda tamamen ortadan kayboluyor. Hiç şüphe yok ki, kökeni ne olursa olsun beyaz ırk, Dünya Gezegeninin ele geçirilmesine yönelik Anunnaki melezleme programının ana aracı olmuştur. Araştırmacılar, sürüngenlerin, modern zamanların büyük siyah gözleriyle klasik dünya dışı figürü olan Griler olarak adlandırılanların denetleyicileri olduğuna inanıyor. Kaçırılma olaylarının çoğunda Griler yer alıyor. Jason Bishop III bu konudaki yazılarında kontrol hiyerarşisinin şöyle olduğunu söylüyor: Draco (kanatlı sürüngen); Draco (kanatsız); Griler; İnsanlar. Ayrıca diğer bazı dünya dışı gruplarla bir sürüngen 'ittifağı' olduğu da görülüyor.

Antik dünyada 'tanrılarla' insan kurban edilmesinin, özellikle de çocukların, bu ritüelleri talep eden sürüngenlerin yararına olduğu öne sürülmektedir (sürüngen beyninin bir özelliği ritüelizmdir). Bunun doğru olduğundan eminim ve bu kitabın son kısmıyla son derece alakalı olacaktır. Kurbanla ölüm anında vücutta bir çeşit adrenalin yayılır ve beynin tabanında birikir ve görünüşe göre en çok çocukların etkilidir.<sup>45</sup> Sürüngenlerin ve onların melezlerinin istediği şeyin bu olduğu söyleniyor ve kesinlikle insan kanı ve etiyle besleniyorlar. Bu kadim kurbanlar kelimenin tam anlamıyla tanrılarla, yani Anunnaki sürüngenlerine yönelikti ve bugün de devam ediyor. Sürüngenlerle ilgili yapılan tüm araştırmaların ortak teması, onların duygusuz ve duygusuz oldukları ve dördüncü boyut seviyesinde korku, suçluluk ve saldırganlık gibi düşük titreşimli insan duygularının enerjisinden beslendikleridir. Bu tür duyguları yaydığımızda onların enerjisi bu dünyada görülemez çünkü dördüncü boyutun alt frekansında rezonansa girer ve orada sürüngenler tarafından emilir. Bu duygular ne kadar çok uyarılabilirse sürüngenlerin o kadar fazla enerjiyle çalışması gereklidir. Böylece savaşların, insan soykırımlarının, hayvanların toplu kıyımlarının, yüksek negatif enerji yaratan cinsel sapkınlıkların ve konuya incelememiş olanları bile hayrete düşürecek ölçüde gerçekleşen kara büyü ritüelleri ve kurban törenlerinin teşvikile karşı karşıyayız.

## Tanrıların oğulları

Sürüngen yetiştırme programı, yaklaşık 200.000-300.000 yıl önce bir Anunnaki-insan melez (Adem?) üretmiş gibi görünüyor. Eminim diğer dünya dışı ırklar da insanlıkla çitleşerek muhteşem Dünya insanlarını oluşturmuştur, ancak

İnsan ilişkilerini kontrol etme ve manipüle etme arzuları nedeniyle burada sürüngen grubuna odaklanıyorum. Aşıkçası, ne kadar geriye giderseniz hikaye o kadar karanlık hale gelir, ancak olup bitenlerin temalarını sunmaya yetecek kadar destekleyici ve çapraz referans veren kanıt vardır. Buna ne kadar çok bakarsam, reptilianların Mars'ta yaptıklarını burada da yaptıklarını o kadar net anlıyorum. Melezleme yoluyla ev halkına sızdırır ve yeri ele geçirdiler. Bana öyle geliyor ki Marslılar Dünya'ya geldiklerinde zaten sürüngen-Aryan soyu mevcuttu. Anunnakilerin, Marslıların veya Aryanların, özellikle de MÖ 4.800 civarındaki Venüs felaketi sırasında ve sonrasında ana lokasyonlarından biri Türkiye, İran ve Kürdistan dağlarıydı ve onlar ve onların melezleri, M.O. sular çekildi. Sümer, Mısır, Babil ve İndus Vadisi'nin alçak topraklarında "anlık" gelişmiş uygarlıkları yaratınanlar onlardı. Anunnaki sürüngenleri için özel bir merkez Kafkas Dağları gibi görünüyor ve bu hikayede tekrar tekrar karşımıza çıkacak bir bölge. Bu bölgede, muhtemelen yer altında, çok sayıda melez sürüngen-insan melez üreten büyük bir yetiştirme programının olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeyle son derece alakalı bir araştırma alanı, Rh negatif veya rhesus negatif kana sahip kişilerin sayısıdır. Genellikle al yanaklı negatif bebekler doğumdan hemen sonra maviye döner. Bu, kraliyet soyları için kullanılan 'mavi kanlar' teriminin ve 'gerçek mavi' gibi diğer terimlerin kökenidir. 'Mavi' soylarının Marslılara ait olabileceği ve Marslı soylarının ondan önce geldiği yerden olabileceği tahmin ediliyor. Beyaz insanlar, siyahlar veya Asyalılara göre çok daha fazla Rh negatiftir.

Albino-beyaz 'kraliyet' Draco'nun genleri, antik çağlardan beri dünyayı yönetmek için kullanılan 'kraliyet' sürüngen-insan melez soylarını yaratmak için kullanılmış gibi görünüyor. Bunlar, kadim insanlar tarafından yarı tanrılar olarak bilinen, aracılık görevi verilen, nüfusu kontrol eden ve dünyayı sürüngen efendilerinin gündemine göre yöneten kişilerdi. Açık olan şey, Annunaki'nin birçok Dünya ırkıyla melezleşmesine rağmen, beyaz ırkın onların gezegeni ele geçirmek için ana aracı olduğu ve hiyerarşilerinin tepesindeki 'kraliyet' Draco'nun albino beyaz olduğunu görmek anlamlidır. Venüs ayaklanmasılarından kısa bir süre sonra büyük bir değişiklik gerçekleşmiş gibi görünüyor çünkü şu anda Irak'ta bulunan Ubaid kültürü (MÖ 5.000-5.000), kertenkele-insansı olarak tasvir edilen tanrılarla taparken, Sümerler (MÖ 4.000-5.000), Aynı bölgede yaşayanlar tanrılarını son derece insani olarak tasvir ediyorlar. Bu değişim ve Kafkasya bölgesindeki melezleme programının temelde bağıntılı olduğuna eminim. Anunnaki-insan melez seçkinleri Sümerler tarafından tanımlanmış ve dünya dışı varlıklar ile insanların ya da "tanrılar" ve "gökyüzü insanların" insanlıkla çitleşmesine ilişkin başka birçok anlatım vardır. Bu, en çok Yaratılış'ta şöyle söylendiği meşhurdur:

"Yeryüzünde erkeklerin sayısı artmaya başladığında ve onların kızları doğduğunda, Tanrı oğulları insan kızlarının güzel olduğunu gördüler ve herkesle evlendiler.

İçerinden seçtiler... Nefilimler, Tanrı oğullarının insan kızlarına gittiği ve onlardan çocuk sahibi olduğu o günlerde ve daha sonra yeryüzündeydi. Onlar eski zamanların kahramanları, ünlü adamlardı."

#### **Yaratılış 6:1-4**

Zecharia Sitchin'in çevirilerine göre Nefilim kelimesi "Düşenler" anlamına gelirken, diğerleri bunun "düşenler" veya "düşenler" anlamına geldiğini söylüyor. Yaratılış'taki o pasajdaki 'şöhret' kelimesi Sümer dilindeki sem kelimesinden çevrilmiştir. Bu, İncil'de, ünlü bir adam olarak kendinize bir isim yapmak gibi, 'isim' ile ilgili olarak tercüme edilmiştir. Sitchin, sem'in gerçek anlamının 'gökyüzü aracı' olduğunu söylüyor. Bunun 'MU olan şey' anlamına gelen shu-mu kökünden geldiğini ve MU'nun uçan bir araç olduğunu söylüyor. Böylece 'ünlü adamlar', 'gökyüzü araçlarının adamları veya insanları haline gelir. İnsan kadınlarıyla çitleşenler bunlardı. Yaratılış'taki bu pasajın, sürüngen-insan melezlerini üretmek için dünya dışı varlıklar veya iç dünyalar ile insanlarla meleşmeye anlattığını öne sürüyorum. 'Tanrı'nın oğulları' terimi aslında 'tanrıların oğulları' anlamına gelen İbranice bene-ha-elohim'den gelmektedir. Bu genetik karşılaşmaların ilk yavruları efsanenin devleri idi ve bu tür melezlerin doğduğuna dair birçok kayıt var. Antik dünyada, her kitada dev birırka dair çok sayıda anlatım vardır ve İncil'deki Goliath pekala bu insanları simgeliyor olabilir. Yerli Amerikalıların, Yıldız İnsanları'nın insan kadınlarla üremek için göklerden indiğine dair pek çok hikayesi var ve Alex Christopher, insanların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürüngenler tarafından kaçırılmamasındaki ortak paydanın, kişinin soyu ile ilgili olduğunu söylüyor, özellikle de Yerli Amerikalılara veya eski Kızılderililere geri dönün. Hatırlayacağınız gibi Hopilerin kökeninin Dünya'dan söz ettiği söyleniyor. Etiyopya metni Kebra Nagast (Nagalar Hindistan'ın şekil değiştiren 'yılan tanrıları'ydı) binlerce yıllıktir ve insanlar ile 'tanrılar'ın cinsel veya genetik bireşimlerinden doğan bebeklerin devasa boyutlarını ifade eder.. . Nasıl olduğunu anlatıyor: "...meleklerin (uzayı yaratıkların) gebe kaldığı Kabil'in kızları... çocukların doğuramadılar ve öldüler." Bu dev bebeklerden bazlarının sezaryenle nasıl dünyaya geldiğini anlatıyor: .... annelerinin karınlarını yاردıktan sonra göbek deliklerinden ortaya çıktılar."<sup>46</sup>Eski İbranice metin olan Nuh'un Kitabı ve onun türevi olan Hanok Kitabı'nda, Büyük Tufan şöhretli Nuh olduğu ortaya çıkan, insan olmayan bir çocuğun garip bir doğumu anlatılır. Buna yapılan atıflar, 2000 yıl önce Filistin'deki Essene Topluluğu'nun kayıtları olan ve Enoch Kitabı'ndan pek çok materyal içeren Ölü Deniz Parşömenlerinde de yer almaktadır. Metinlerde anlatılan tuhaf çocuk Lemek'in oğludur. Onun bir insanoğluna benzemediği ve daha çok 'cennetteki meleklerin çocuklar'ına benzediği söyleniyor. Lemek'in çocuğu Noah, beyaz tenli ve sarı saçlı, tüm evi 'Güneş gibi parlatan' gözlerle sahip olarak tanımlanıyor. Sarı saçlı, mavi gözlü, lazer benzeri gözlerle sahip varlıklar, binlerce yıldan günümüzé kadar uzanan ve dünya çapındaki kültürlerde görülen gizemli kişilerin veya 'tanrıların' tanımıdır. Lemek, karısına çocuğun babası hakkında sorular sorar:

"Bakın, o zaman kalbimde gebe kalmanın olduğunu düşündüm.(vadesi dolmuş) Gözcülere, Kutsallara... ...ve Nefilim'e . . ve bu çocuk yüzünden kalbim içimde derttedydi."<sup>47</sup>

Arap şair Firdowsi tarafından MS 1010 yılında tamamlanan İran'ın efsanevi tarihi Şehnemeh veya Krallar Kitabı'nda, Sam adında bir kralın oğlu Zal adında bir bebeğin doğumu anlatılır. Kral, 'gümüş gibi temiz' çok büyük bir vücuda, yaşlı bir adamınki kadar beyaz ve 'kar gibi' saçlara ve Güneş'e kıyasla bir yüze sahip olan çocuğunun dünya dışı görünümü karşısında bir kez daha dehşete düşer. Sam oğluna şeytan çocuğu, daevaların çocuğu diyor - Gözcüler. Eski Ahit'teki patrikler gibi İranlılar da son derece beyaz yüz hatlarıyla doğan çocukların nefret ediyor gibi görünüyor. Peki kimin son derece beyaz olduğu söyleniyor, albino beyazı? Draco'nun kraliyet hiyerarşisi.

Shahnemeh'in metni Zal hakkında şöyle diyor:

"Bu dünyadaki hiçbir insan böyle bir canavar doğuramaz, O İblis ırkından olmalı, Her ne kadar hâlâ insan formunda ve yüzü olsa da, Bir İblis değilse bile en azından, Parti renginde bir canavar belirir."<sup>48</sup>

Zal daha sonra Karbul kralı Mehrab'ın kızı ve İran'ı bin yıl yönettiği söylenen Yılan kralı Zahhak'ın soyundan gelen Rudabeh adında yabancı bir prensesle evlenir. Bu sürüngen soyundan biriydi ve buna uygun olarak Rudabeh, Gözcü-insan soyunun tanıdık özellikleri olan tik ağaçları kadar uzun, fildiği beyazı vb. olarak tanımlanıyor. Bu açıklamalar, İran ve Yakın Doğu'nun kraliyet soyları için çok sayıda olduğu gibi, büyük boyları nedeniyle ağaçlarla karşılaşmaları da çoktur. Metinlerinden öyle anlaşılıyor ki

Nefilim Gözcüsü'nün kral olmaya hak kazanan fiziksel özellikleri. Hiç şüphe yok ki bu, 'kigs'in ilahi hakkı'nın, ailinizin soyuna göre yönetme hakkının kökenidir; bu sistem, bu soylar Avrupa'ya doğru genişlediğinde de devam etmiştir. Hatta Kralice tarafından seçilen tebaaya verilen Britanyalı Sir unvanı bile, Sümer tabletlerinde Anunnaki tanrıçası Ninlil veya Ninkharsag ile ilişkili olan Sir adı verilen eski bir yılan-tanrıçadan (sürüngen) gelmektedir. Kocası Enlil'e parlayan gözlerin Muhteşem Yılanı deniyordu. Kardeşi Enki de yılan olarak biliniyordu ve amblemi birbirine dolanmış iki yılanı; Eridu'daki 'kült merkezinin' ve modern tıp mesleğinin simgesiydi. Sembol caduceus olarak bilinir (*Görmek Figür5*). Bu bilgi Zecharia Sitchin tarafından çevrilen ve kitaplarında anlatılan Sümer Tabletlerinden gelmektedir. Bu nedenle Sitchin'in şahsen bana bir yılan ırkına dair hiçbir kanıt olmadığını söylemesini şaşırtıcı bulduk.



**Şekil 5:**Antik caduceus, modern tıp mesleğinin simgesi ve pek çok şeyin simgesi; büyük olasılıkla DNA'nın ikiz sarmalları da dahil ya da belki belirli bir şeyi temsil ediyor. dalga boyu veya frekans.

bana bu tür konulardaki araştırmalarımı durdurmayı tavsiye etti. Hiçbir kanıtın olmadığı fikri tamamen gülünç, peki Sitchin neden bunu bana söylesin ki? Bu araştırmayı bitirmem konusunda kararlıydı. Anunnakiler ve Gözcüler'in aynı sürüngen ırkı olduğuna, yani Christian ve Barbara O'Brien'in çalışmalarında tanımladıkları "parlayan gözlü yılanlar" olduğuna kesinlikle hiç şüphem yok.*Azinliği Dehası.*<sup>49</sup>

Yazar ve araştırmacı Andrew Collins, elinde MÖ 2000 civarındaki Kenanlıların tanrılarından birini tasvir eden bakır bir heykelciğin bulunduğu söylüyor.<sup>50</sup> Kırık bir boynu ve yılan benzeri bir başlık oluşturacak şekilde kıvrılan kobra başlığına benzeyen bir kafası vardır.<sup>51</sup> Bu kraliyet sürüngen-insan melez soyu yaratıldığından bu yana geçen binlerce yıl boyunca, genel nüfusa daha fazla entegre olmuşlar ve fiziksel olarak daha az belirgin hale gelmişlerdir, ancak temel genetik yapı kalmıştır ve Kardeşlik, bu yapıya kimin sahip olduğuna dair çok ayrıntılı genetik kayıtlar tutmaktadır. değil. Christian ve Barbara O'Brien şunları söylüyor:*Az sayıda kişinin dehası*eger Anunnakiler yüzbinlerce yıl önce insanlıkla çitleştiyse ve yaklaşık 30.000 yıl önce tekrar çitleştiyse, ikinci melezleşmenin sonucu %75 Anunnaki ve %25 insandan oluşan bir genetik yapı olurdu. Yaklaşık 7000 yıl önceki Venüs tufanından sonra, çok daha yakın bir zamanda başka bir üreme programının daha olduğunu düşünüyorum. Bu daha sonraki soylar elbette önceki versiyonlardan çok daha fazla Anunnaki olurdu. Bunlar, bugün dünyayı yöneten sürüngen melezleridir ve bu tür insanların sürüngenlere dönüşmesine ve görünüşte insan formuna geri dönmeye olanak sağlayan da bu sürüngen genlerinin bolluğuudur. Bu soylar aynı zamanda tipki bir yılanın avını hipnotize etmesi gibi, son derece güçlü bir hipnotik bakiş üretme yeteneğine de sahiptir ve 'birine nazar dejdirmek' teriminin kökeni de budur. Bütün bunlar, kan takıntısının ve 'mavi kan' aileleri ile onların soyunun melezlenmesinin gerçek nedenidir. Bu nedenle, bilinen tarihin en eski zamanlarından beri mavi kanlı mirasçılar, tipki Sümer Tabletlerine göre Anunnakilerin yaptığı gibi, üvey kız kardeşleri ve kuzenleriyle evlenirler. Bu dizilimdeki en önemli gen kadın soyundan aktarılıyor, dolayısıyla kadın cinsel partner seçimi onlar için hayatı önem taşıyor.

'Yılan kral' soyunun İran kökenli olması son derece anlamıdır, çünkü bu sürüngen-insan soyları, İran, Kürdistan, Ermenistan, Türkiye ve Kafkas Dağları'nın bu bölgelerinden dünyayı ele geçirmek üzere ortaya çıkmıştır. Kardeşlik'ten bir Rus, dünya dışı varlıkların bu boyuta girdiği Kafkas Dağları'nda devasa bir girdap, boyutlararası bir geçit olduğunu söyledi. Bu pek çok şeyi açıklayacaktır. İran adı, Aryaların veya Aryanların Ülkesi anlamına gelen eski Airy-ana veya Airan kelimesinden gelmektedir.<sup>52</sup> Bugün hâlâ Kürdistan'da iki ayrı ırk vardır; zeytin tenli, orta boylu, koyu gözlü insanlar ve çok daha uzun boylu, beyaz tenli, çoğunlukla mavi gözlü insanlar. Bu özelliklerin Naziler tarafından 'Üstün İrk' olarak kabul edildiğini ve bunun nedeninin Nazilerin sürüngenlerin tarihini ve bağlantısını bilmesi olduğunu göreceksiniz. Andrew Collins kitabından, *Meleklerin Küllerinden*, İncil'deki Cennet Bahçesi'nin İran-Kürdistan'ın bu bölgesinde yüksek bir yerde olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunuyor ve elbette yılan teması Cennet hikayesinin merkezinde yer alıyor. Komşu Medya'da krallar İranlılar tarafından Farsça'da yılan anlamına gelen Mâr adıyla biliniyordu.<sup>53</sup> Mars = yılan? Onlara 'Medya'nın ejderha hanedanı' veya 'ejderhanın torunları' deniyordu.<sup>54</sup> Hiç şüphem yok ki

Sürünge Draco, beyaz ırk içinde melezler üremek için insanlarla çifteşti ve aslında bugün dünya çapında sürüngenlerle çifteştiğini iddia eden birçok insan var. MÖ 2.200 yılında Mısır'da Mendes rahipleri tarafından Ejderha Kraliyet Mahkemesi kurulmuştu ve bu, 4.000 yıl sonra bugün, merkezi şu anda Britanya'da bulunan Ejderha Egemenliği İmparatorluk ve Kraliyet Mahkemesi olarak hala devam ediyor. Bazıları buna Yılanın Kardeşliği diyor. Sümer'in, Mısır'ın ve daha sonra İsrail'in ilk kralları, taç giyme törenlerinde kutsal timsahın yağı olan 'Ejderhanın yağı' ile meshedildiler. Timsah Mısır'da bir meseh olarak biliniyordu ve bundan İbranice'de Kutsanmış Olan anlamına gelen 'Mesih' terimi geliyor. Varisin kralları 'Ejderhalar' olarak da biliniyordu ve tüm bu sembolizm, bu kraliyet ailelerinin sürüngen-insan melezlerinin soyundan geldiği bilgisiyle bağlantılıydı. Birçok krallık savaşta bir araya geldiğinde, kralların kralı olarak atandılar ve o, Büyük Ejderha veya... Draco olarak biliniyordu. Ünlü Kelt unvanı Pendragon bunun bir versiyonudur. Krallık aslında akraba veya kan akrabası kelimesinden gelir ve akrabalık, krallığa dönüşür. Buradaki sürüngen soyuna vurgu yapmak için Mısırlıların kutsal mesehlerine veya timsahlarına verdikleri isim... Draco'ydu. Bu aynı zamanda Mısır Therapeutate'inin ve onların İsrail'deki Esseniler adı verilen şubesinin bir simgesi haline geldi ve Fransa'daki 'Kraliyet' Merovenjler ve onların soyundan gelenler tarafından bir deniz yılanı veya Bistea Neptunis olarak temsil edildi. Hepsı aynı kabile. Resim bölümünü bakarsanız, Saqqara'daki tapınak duvarında eski bir Mısır 'tanrı' tasviri göreceksiniz; bu, kanatlara benzeyen, insan olmayan bir sürüngen figürüdür.

Sarı saçlı, mavi gözlü, gözleri lazer gibi olan varlıkların hala rapor edildiği bildiriliyor. Amerikalı bir arkadaşım bana babasının 1970'lerin başında yaşadığı bir deneyimi anlattı. Amerikan Askeri İstihbaratının bir dinleme noktasında çalıştığı sırada Türkiye'de yaşıyorlardı. Bir gece eve çok kötü bir halde geldi. Sorunun ne olduğu sorulduğunda sadece mırıldandı: "Dünya sandığımız gibi değil". Nadiren içmesine rağmen bir viski istedi, sonra bir tane daha. Rahatlarken kızına, o gün Türk üssünde konuşlu bir uçağın pilotundan aldığı bir mesajı anlattı. Pilot, Kuzey Kutbu yakınında uçarken aniden motorlarının durduğunu ve tüm elektrik sistemlerinin kapandığını bildirdi. Daha sonra uçak yavaşça dikey olarak yere indi ve inanamayarak bir dağın tepesi açıldı ve uçak içerisinde durdu. Gördüğü şey doğrudan James Bond'dan bir sahneydi. Neler olup bittiğini merak ederek uçaktan indi ve uzun boylu, sarı saçlı, 'inci' renginde tenli ve bir şekilde elektrik yüklü görünen 'mavimsi-mor' gözleri olan, lazer gözleri gibi görünen insanlarla karşılaştı. Hepsı uzun beyaz elbiseler giyiyordu ve belki de anamlı bir şekilde, Quetzalcoatl olarak bilinen Orta Güney Amerika 'tanrısı' bu şekilde tanımlanıyordu. Ayrıca bir zincire Malta Haçı madalyonu takılar. Pilotun hafızası 'ole mavi gözlerle' ilk karşılaşmaktan sonra olanlar hakkında bulanıktı, ancak bir odaya girdiğinde bu varlıklardan oluşan bir grubun bir konferans masası etrafında oturduğunu gördüğünü hatırladı. Sonunda uçağına geri götürüldü ve dağdan yükselirken motorları ve elektronikleri yeniden çalıştırıldı. Şimdi bu varlıkların tanımlarını modern bir ABD pilotundan dinledikten sonra, Enoch Kitabı'nın Gözcülerini nasıl tanımladığını bakın:

"Ve bana, dünyada hiç görmediğim kadar uzun boylu iki adam göründü. Ve yüzleri güneş gibi parlıyordu, gözleri yanmış lambalar gibiydi... Elleri kardan parlaklıktı."<sup>55</sup>

Bu aynı zamanda 'tanrıların' 'parlayanlar' şeklindeki eski tanımıyla da bağlantılıdır. Tarihimizde bize anlatılanlardan kesinlikle çok daha fazlası var ve bugün bu gezegende çoğu insanın inanmaya bile başlayamayacağı kadar çok şey oluyor. Yalnızca reptilianlar değil, pek çok dünya dışı ırk da Dünya'nın içinde ve çevresinde bu veya daha yüksek boyutlarda faaliyet göstermektedir. Orion ve Pleiades'ten gelen varlıklar, kaçırılanlar ve araştırmacılar tarafından insanlarla etkileşime girdiği bildirilen diğer birçok ırk arasında yer alıyor. Bu dünya dışı varlıklardan bazılarını gören Kardeşlik üyelerinden duyduğuma göre, Orionların (bağlantılarına göre zalim ama güzel bir ırk) sürüngenlerle bir tür ittifakı var. İncil'deki meleklerin Gözcüler, sürüngenler, kanatlılar ve başka şeyler olduğundan eminim. 'Tanrıların oğulları' terimi, Eski Ahit'in Yunanca versiyonu olan Septuagint'te angelos - melekler olarak çevrilmiştir. Araştırmamdan farklı sürüngen gruplarının olduğu anlaşılıyor: insanlığa karşı tutumları daha olumlu olanlar ve hükmetmek ve kontrol etmek isteyenler. Her ikisi de Gözcüler veya melekler olarak tanıdı; ikincisi ise düşmüş melekler olarak tanıdı. Aziz Mikail'in son savaş için ejderhayı Dünya'ya göndermesi ve Aziz George'un ejderhayı yenmesi efsaneleri, gerçek beyaz Marslılar ile sürüngen Anunnakiler arasında uzun süredir devam eden çatışmayla ilgili olabilir. Aziz Michael ve Aziz George, Anunnakilerin melezleme programlarını başlattığı ve uzun süre açıkça sürüngen olarak faaliyet gösterdiği dünyanın tam da bu bölgesinden gelen eski Fenike kahramanlarıdır. İncil'in son kitabı olan Vahiy Kitabı'nda, Şeytan olarak bilinen varlık ile yılan veya sürüngen arasında kurulan açık bağlantıyı görmekteyiz:

"Ve büyük ejderha, İblis ve Şeytan denilen, bütün dünyayı aldatan yaşılı yılan, aşağı atıldı; O, yeryüzüne atıldı ve melekleri de onunla birlikte atıldı."<sup>56</sup>

"...Ve o, İblis ve Şeytan olan ejderhayı, eski yılanı tuttu ve onu bin yıl boyunca bağladı ve uçuruma attı ve onu kapattı ve üzerine mühürledi; Artık ulusları aldatmamalı."<sup>57</sup>

İbrani bilgini Robert Eisenman tarafından tercüme edilen bir Ölüm Deniz Parşömeni parçasında, Karanlığın Prensi ve Kötülüğün Kralı olarak tanımlanan Belial (Bel?) adlı bir gözlemcinin tanımı yer almaktadır. Görünüşünün, engerek gibi bir yüze sahip bir yılan gibi korkunç olduğu söyleniyor. İbranice bilgisindeki ana melek gruplarından biri Seraphim veya 'ateşli yılanlar'dır ve Gözcüler yılanların tanımlıyla çok bağlantılıdır. Fars öğretmenlerinde de tıpkı Hanok Kitabı'nda yürüyen yılanların anlatılması gibi 'iki ayaklı yaşılı yılan' olarak tanımladıkları bir varlıktan söz edilir. Draco kraliyet liderliğinin 12 metreye kadar boyunda ve beyaz tenli, aslında albino beyazı, 'kardan daha beyaz' olduğunu söylendiğini düşündüğünüzde, bu yine şu olayla ilgilidir:

Enoch Kitabı'nda ve başka yerlerde anlatılan dev Gözcü-insan melez bebeklerinin bembeyaz teni. Ve şunu vurgulamalıyım ki, Hanok Kitabındaki insan-Gözcü çocuğunun doğusu Nuh'unkidir. Eğer durum böyleyse, Nuh aslında bir sürüngen-insan melezidir ve pek çok halk Nuh'un soyundan geldiğini, sürüngen Gözcüler ve Anunnakilerin soyundan geldiğini iddia etmeye çalışmıştır. İbrani mitinde Nefilimler, yıkıcılar veya yılanlar anlamına gelen allim olarak tanımlanır. Ölü Deniz Parşomenleri'nde Nuh'un "dünyanın çocukları"na benzediği anlatılır. *(düşmüş)"gebeliği"* olan cennetin melekleri(*vadesi dolmuş*) Gözcülere... ve Nefilimlere". Yahudi inancında Havva, Nefilimlerin atalarının annesi olarak görülür ve yaşam ve yılan anlamına gelen İbranice kelimelerle ilişkilendirilir. Eski Ahit mitine ve diğer kaynaklara göre Havva elbette yılan tarafından ayartılmıştı. Enoch Kitabı'nın 69. Bölümünde, sırları insanlara açıklayan Gözcüler arasında, baştan çıkarıcı Havva ile özdeşleştirilen düşmüş melek Gadreel'in de olduğunu görüyoruz. Enoch Kitabı, etten ve kandan meleklerin ve fiziksel bedenleri işgal eden ve insanlarla çitleşen düşmüş meleklerin varlığına dair eski Hıristiyan inancını inkar etmeye çalışan Roma Kilisesi tarafından yasaklandı. Bu, kitlelerin gerçek durumu anlamasını engellemek içindir. Ancak bugün diğer Kardeşlik şübeleriyle birlikte Roma Katolik Kilisesi'ni de kontrol eden Masonlar, Enoch'a her zaman efsanevi kurucularından biri olarak bakmışlardır. Enoch isminin kendisi 'başlatılmış' anlamına gelir.

Düşmüş meleklerin insanlığa yasak sırları vermesi teması Enoch Kitabı'nda ve diğer eserlerde bulunabilir. Bu sırları anlatıcıları arasında maden sanatını öğreten Azazel ve büyük sanatlarını öğreten Şemyaza da vardır. Bu hikayeler, bu temaya dayanan daha sonraki birçok kahramanın ortaya çıkışmasını sağladı; bunların en ünlüsü, tanrılarından ateşi (bilgiyi) çalıp insanlara (seçilmiş insanlara) verdiği söylenen Yunan tanrısı Prometheus'tur. Prometheus'un altın bir heykeli New York'taki Rockefeller Center'da duruyor. Rockefeller'lar sürüngen melezleridir ve bu nedenle Prometheus efsanesinin gerçek anlamının ve arka planının tamamen farkındadırlar. Bu arada, Azazel adı verilen Gözcü, Şeytani ritüeldeki keçi kafasının ve 'günah keçisi' teriminin kökenidir. Levililer Kitabı'na göre İsrailoğulları, Kefaret Günü olan Yom Kippur'da iki erkek keçi kurban edeceklerdi. Biri Tanrı'ya, diğeri Azazel'e sunuldu. Rahip iki elini Azazel keçisinin başına koyarak halkın günahlarını itiraf etti. Daha sonra keçi çöle götürülür ve bir uçurumun üzerinden atılırdı; bu, çölde bağlanmış ve zincirlenmiş olarak görülen düşmüş melek Azazel'i simgeliyordu - Vahiy Kitabı'nın dilinde 'uçurum' - bunun hapis olduğunu düşünüyorum. alt dördüncü boyutta. 'İsa'nın sembolik hikayesi olarak bir biçimde ortaya çıkan antik günah keçisi teması buradan gelir. Düşmüş bir melek-sürüngen olan Azazel'in keçi başı, Satanizmin ters pentagramı ile sembolize edilir.

Ayrıntıları tartışabiliriz ve tartışmalıyız da çünkü hâlâ ortaya çıkarılacak çok fazla bilgi var. Benim de sonsuz bir soru akışım var. Ancak ortaya çıkan bazı temalar var: Dünya dışı ırklar, muhtemelen milyonlarca yıldır farklı amaçlarla Dünya'yı ziyaret ediyor ve bunların melezlenmesi birçok ırksal akımın oluşmasına neden oldu. Uzak geçmişte, bu dünya dışı bilgiye dayanan son derece ileri teknolojik uygurlıklar vardı; eskilerinki gibi bir Altın Çağ.

onu aradı. Yaklaşık 450.000 yıl önce, kanatlı, albino-beyaz Draco'nun önderlik ettiği bir sürüngen ırkı olan Anunnakiler geldi ve gezegeni ele geçirmeye çalıştilar. Bu zamana kadar onların da Mars'a yerleşip işgal etmiş olmaları muhtemeldir. Anunnakiler uzun bir süre açık bir şekilde sürüngenler olarak yaşadılar, ancak her ne sebeple olursa olsun, muhtemelen diğer dünya dışı ırklardan ve insanlıktan gelen düşmanlık nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla gizli görevde gittiler. İnsan gibi görünerek gezegeni ele geçirmek için yola çıktılar. Bu, alt dördüncü boyuttan faaliyet gösterebilecekleri insan-sürüngen melez soylarını yaratan bir melezleme programını içeriyordu. Dördüncü boyut sürüngenleri insan bedenlerini genetik bir palto gibi giyerler ve bir beden olduğunu aynı sürüngen başka bir bedene 'taşınır' ve Gündemi başka bir nesle aktarır. Bunu uzay giysilerini giyip atmak gibi düşünübilirsiniz. Bu yaratıklar medyumların insanın fiziksel bedenleri içinde sürüngenler olarak gördükleri yaratıklardır. Görünüşe göre bunu yapabilmek için sürüngenlerin hakim olduğu bir genetik akışı işgal etmeleri gerekiyor, dolayısıyla belirli soyalar her zaman güç pozisyonlarında yer alıyor. Diğer daha az saf melez insan-sürüngenler, dördüncü boyuttan gelen bir sürüngen bilincinin sahip olduğu bedenlerdir ve bunlar medy়umların esasen insan olarak gördüğü ancak bir sürüngen tarafından 'gölgede bırakılan' insanlardır. Sürüngen genetiğini bu soylara aşılamak için yapılan melezleme, bu mülkiyeti daha az sürüngen genine sahip olanlara göre çok daha kolay hale getiriyor. Kardeşliğin genetik soyaların bu kadar ayrıntılı kayıtlarını tutmasının nedeni budur. Daha sonra hangi insanların diğerlerinden daha kolay ele geçirilebileceğini biliyorlar. Ancak sürüngenler, beyin sürüngen bölgesinin davranış kalıplarını (hiyerarşik düşünme, saldırganlık, çatışma, bölünme, merhamet eksikliği ve ritüel ihtiyacı) uyararak herkesi etkilemeye çalışırlar. Ritüel derken sadece Şeytani bir törenle giyinmeyi kastetmiyorum. Aynı şeyleri aynı anda, her gün, her hafta yapmak da dahil olmak üzere, insanın ritüel takıntısının birçok örneği vardır. Sürüngenler beyaz ırkı küresel kontrolün ana yolu olarak kullandılar, ancak Çinliler, Japonlar, Araplar ve Yahudi olarak bilinenler de dahil olmak üzere tüm ırklarla melezleştiler. Bütün bunlar sürüngenlerin görünüşte bağıntısız insanları ve kuruluşları kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu, aynı gizli topluluğun birçok nüfuzlu yerde çalışan üyelerinin dünya dışı versiyonudur ve nüfusun geri kalanının bunların birbirileyle bağlılığı olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Aynı sonuca varan ve aynı politikayı kabul eden, farklı güç konumlarındaki görünüşte farklı bir dizi insana bakabilirsiniz. Bu, demokrasiden ve açık tartışmadan doğan bir politika gibi görünüyor. Peki ya hepsini aynı güç kontrol ediyorsa? O zaman diktatörlük olur, ama gerçek durumu bilmiyorsan nasıl söyleyebilirsin? İnsan bedenleri üzerinde çalışan sürüngenlerde ve bu soyların yarattığı veya sizdiği gizli toplum ağında olan da budur.

Hanok Kitabı, Nefilim kanından (sürüngen-insan melezleri) doğanların, atalarının ruhları nedeniyle, "yeryüzünde acı çekmeye, ezmeye, yok etmeye, saldırmaya, savaşmaya ve yıkıma uğratmaya" mahkum olduklarını söyler.<sup>58</sup> Başka bir deyişle, bu bedenler onların 'atalarının ruhu' - alt dördüncü boyutun sürüngenleri - tarafından ele geçirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Enoch'un babasının adını taşıyan Jared'in Oğulları adlı bir örgüt var. Torunlarına karşı 'amansız bir savaş' sözü veriyorlar

"Kötü şöhretli firavunlar, krallar ve diktatörler olarak tarih boyunca insanlığa egemen olan" gözlemciler. Yayınlarında, *Jaredite Avukatı*, Gözcüler "süper gangsterler gibi, dünyayı yöneten göksel bir Mafya" olmakla kınıyorlar.<sup>59</sup> Birçok kişi bana günümüzün Kardeşlik Elitinin herhangi bir duygusal göstermeden nasıl bu kadar ölüme, yıkıma ve acıya neden olabildiğini soruyor. En azından sürüngen genetik akışlarından bazıları insanlar gibi duygusal hissetmiyor ve çok daha acımasız görünüyorlar. Az önce George Bush'u, Henry Kissinger'i, David Rockefeller'i ve benzerlerini tanımadım ve bu şaşırtıcı değil çünkü bunlar insanlığında faaliyet gösteren sürüngen ırkının örnekleridir.

Bu bölümde özetlediklerim, çalışmalarımı yillardır takip eden ve destekleyenlerin çoğunu bile hayrete düşürecek ve bunu anlıyorum. Ama muazzam ve bazen aşırı deneyimlerden hayatın akışını takip etmeyi ve beni götürdüğü yere gitmeyi öğrendim. Hayatın ritmini hissettiğimde dans ediyorum. Benimle konuştuğumu duyduğumda dinlerim. Ne kadar inanılmaz olursa olsun ya da hayatım için ne gibi sonuçları olursa olsun, müziğin beni götürdüğü yere giderim. Henüz denememiş olanlar için, akışa bırakığınızda ve farklı olma korkusuyla onunla savaşmayı bırakığınızda hayatın bir anda nasıl bir maceraya dönüştüğünü, hangi bilgilere erişebildiğinizi, kavrayabildiğinizi ve anlayabildiğinizi görünce şaşıracaksınız. . Çoğu insan için, alışılmışın dışına çıkmaktan korktukları için kafaları sıklıkla önlere çıkar. Başkalarının onlar hakkında ne düşüneceğinden ve söyleyeceğinden korkarlar. Ama düşünülemez olanı düşünmediğiniz sürece, düşünülemez olanı nasıl ortaya çıkarabilirsiniz? Her şeyi bildiğimizi mi söylüyoruz? Bilinecek bir şey kalmadı mı? Elbette var. Biz bunların sadece bir kısmını biliyoruz. Peki bizi şu anki bilgi durumumuza getiren güç neydi? Düşünülemez olanı düşünmeye ve iletmeye cesaret edenler. Bu tür insanlar olmadan insan ırkı gelişemez; zihnin daimi hapishanesinde yaşayarak anında çalışır. Ne dediler? İnsanlar uçacak mı? Saçma! Ses hızının ötesine geçebileceğimizi mi? Deli! Bir test tüpünde bebekler oluşturup insan ve hayvan türlerini klonlayabileceğimizi mi? Gülenç! Ancak bunların hepsi ve daha fazlası, kitleler alay ederken düşünülemez olanı düşünenler tarafından yapıldı. Nasıl yapılacağını unutmadan önce bir deneyin. Size gerçeklik olduğu söylenenin sınırlarının ötesinde düşünün.

Bunu yapmayı reddetmek nihai hapishane hücresidir, nihai zihinsel ve duygusal durgunluktur, nihai kontroldür. Aslında tüm bu dolandırıcılık başladığından beri bu şekilde kontrol ediliyoruz.

## KAYNAKLAR

---

- Doktor Arthur David Horn, *İnsanlığın Dünya Dışı Kökenleri, ET'nin İnsanlığın Biyolojik ve Kültürel Evrimi Üzerindeki Etkileri* (A ve L Horn, PD Box 1632, Shasta Dağı, Kaliforniya, 96067, 1994).

- 2** Jason Bishop III, *Matrisi*, Valdamar Valerian (Arcturus Book Service, ABD, 1990) tarafından derlenmiştir, s 96.
- 3** Rahip John Bathurst Deane, *Yılanın İbadeti*(JG ve F. Rivington, Londra, 1833).
- 4** *İncil Mitleri*, s. 11.
- 5** Age, s. 15.
- 6** Age, s 12.
- 7** Francis Hitching, *Wodd Gizemler Atlas*(Pan Books, Londra, 1981), s. 10, başlıklı bölüm: Dinozorların Ölümü.
- 8** Aynı eser.
- 9** Aynı eser.
- 10** John Rhodes, Reptoid web sitesi, <http://www.reptoids.com>
- 11** Dale Russel, *Üstel Evrim: Akıllı Dünya Dışı Yaşam İçin Çıkarımlar*(İleri Uzay Araştırması, 1983).
- 12** *Wodd Gizemler Atlası*, s 159. Age.
- 13**
- 14** Herbert S. Zim ve Robert H. Baker, *Yıldızlar, Altın Bir Rehber*(Golden Press, New York, 1985), s 58.
- 15** Graham Hancock, *Kayıp Medeniyetin Arayışı*(Kanal Dört Televizyonu, 1998).
- 16** Profesör Philip Calahan, *Antik Gizemler ve Modern Vizyonlar*(Acres, Kansas City, ABD, 1984).
- 17** John Rhodes web sitesine bakın, <http://www.reptoids.com> John
- 18** Rhodes, kendi web sitesinde yazıyor.
- 19** William Bramley, *Cennetin Tanrıları*(Avon Kitapları, New York).
- 20** *bağ kurmadergisi*, Nisan-Mayıs 1994, s. 52-54.
- 21** "Büyük Kanyonda Keşifler", *Arizona Gazetesi*, 5 Nisan 1909.
- 22** John Rodos, *İnsan-Sürüğen Bağlantısı*, 1993 yılında özel olarak yayınlanmış ve dağıtılmış makale.
- 23** Aynı eser.
- 24** Aynı eser.
- 25** Aynı eser.
- 26** Aynı eser.
- 27** Cathy O'Brien ve Mark Phillips, *Amerika'nın Trans Oluşumu*(Reality Marketing Inc., Las Vegas, Nevada, ABD, 1995).
- 28** Age, s. 165, 166.
- 29** Age, s. 165.
- 30** Age, s. 209-210. **31**
- 32** Age, s 174.

- 33** Avcı S. Thompson, *Vegas'ta Korku ve Nefret*(Vintage Books, New York, 1998, ilk basımı 1971'de).
- 34** *Cymatics, Sesin İyileştirici Doğası*,video MACROmedia, P0 Box 279, Epping, NH 03042, ABD'den temin edilebilir.
- 35** *Los Angeles zamanlar Ne Herald Denetçisi*,21 Temmuz
- 36** 1988. *Varış Çelik İşleri Filmleri*, 1988. *Onlar yaşıyor, Canlı*
- 37** Filmler, 1988.
- 38** *uzaylı dirilişi*,20. Yüzyıl Fox, 1997.
- 39** *V: Son Savaş*,Warner Brothers Television, 1984 ve Warner Brothers Home Video, 1995.
- 40** Alex Christopher, *Pandora'nın Kutusu Ciltleri Ne 2*,Pandora's Box, 2663 Valleydale Road, Suite 126, Birmingham, Alabama 35224 adresinden temin edilebilir.
- 41** Alex Christopher, 26 Nisan 1996'da ABD KSEO Radyosunda konuşuyor, metni Leading Edge Research Group tarafından yazılmıştır.
- 42** Jason Bishop III, alıntı *Öncü*. **43**  
Jason Bishop III, *Matriisi*, Valdamar Valerian (Arcturus Book Service, ABD, 1990) tarafından derlenmiştir, s 96.
- 44** Aynı eser.
- 45** *Matriisi*, p 100-100d.
- 46** Andre Collins, *Meleklerin Küllerinden, Düşmüş Bir Irkın Yasak Mirası*(Signet Books, Londra, 1997), s 35.
- 47** *Bir Genesis Apocryphon*,Ölü Deniz Parşömenlerinin bir kısmının Naham Avigad ve Yigael Yadin tarafından çevrilmesi, 1956'da Kudüs'teki İbrani Üniversitesi tarafından yayınlandı.
- 48** *Firdevsi, İranlı Şair Firdevsi'nin Şah Nameh'i*,James Atkinson (Frederick Warne, Londra, 1886) tarafından çevrilmiştir.
- 49** Christian O'Brien, Joy O'Brien'la birlikte, *Azılığın Dehası - Cennet Bahçesi'ni Kuranların Hikayesi*(Turnstone Press, Wellingborough, İngiltere, 1985).
- 50** *Meleklerin Küllerinden*,s. 268, 269. Age.
- 51**
- 52** Los Angeles Waddell, *Britanyalıların, İskoçların ve Anglo Saksonların Fenike Kökeni*(Amerika Hristiyan Kitap Kulübü, Hawthorne, California, ilk basımı 1924), s 65.
- 53** *Meleklerin Küllerinden*,s 191. Age.
- 54**
- 55** Hanok'un İkinci Kitabı, 1:4-5.
- 56** Vahiy, 12:9.
- 57** Age, 20:2-3.
- 58** Geza Vermes, *İngilizce Ölü Deniz Parşömenleri*(Penguin Books, Harmondsworth, 1990). Age, s
- 59** 7.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

# *Babil Kardeşliği*

Venüs felaketinden sonra sel suları çekilirken hayatı kalanlar dağlardan aşağıya ve Dünya'nın içinden yukarıya çıktılar. Ovalara ve ovalara yerleştiriler ve yeniden inşa etmeye başladılar. Bu, Sümer, Mısır ve İndus Vadisi'ndeki uygarlığın aniden çok yüksek düzeyde bir teknolojik ilerlemeyle ortaya çıktığı zamandı; oysa bunlar daha önce de vardı ve şimdi ayaklanmalardan sonra yeniden ayağa kalktı.

Sümer toplumu, bu anı bilgi akışı nedeniyle gelişiminin zirvesinde başladı ve aslen Mars'tan gelen beyaz Aryanırkı, Kafkas Dağları ve Yakın Doğu'dan Sümer, Mısır ve İndus Vadisi'ne kadar yayıldı. Geleneksel tarih de bunu kabul ediyor, son derece gelişmiş toplumlar kendiliğinden ortaya çıktı. Ancak bu beyaz ırktı ve diğerlerinde de sürüngen-Aryan veya sürüngen-insan diyeceğim bir genetik akım vardı. Ne zaman Aryan terimini kullansam beyaz ırktan bahsediyorum. Bunlar, Anunnaki'nin genetik manipülasyonu sonucu yaratılan melez soylardı. Tufan sularının çekilmesinden sonra antik dünyada sürüngen-Aryan soyunun ana merkezi, Sümer bölgesinin güneyinde, Fırat Nehri kıyısındaki Babil'di. Kanıtlara daha yakından bakıldığında, Babil'in kuruluşunun daha önce inanılanın çok daha eskiye dayandığı ve buranın tufan sonrası dönemin ilk şehirlerinden biri olduğu anlaşılıyor. Takip eden binlerce yıl içinde tüm dünyaya yayılacak olan gizem okulları ve gizli topluluklar burada kuruldu. Bugün dünyayı kontrol eden Kardeşlik, tufandan sonra orada bir araya gelen sürüngen-Aryan rahipler ve 'kraliyet'ten oluşan Babil Kardeşliği'nin modern ifadesidir. Günümüzün dünya dinlerinin temel inançları, yani manipüle edilmiş inançlar, insanların kontrol etmek ve yönetmek için yaklaşık 6.000 yıl öncesinden bu tufan sonrası dönemde Babil'de oluşturuldu.

Antik metinlere ve efsanelere göre Babil'in kurucusu, eşि Kraliçe Semiramis ile birlikte hüküm süren Nemrut'tur. Nemrut 'güçlü bir zorba' ve 'devlerden' biri olarak tanımlanmıştır. Araplar, Lübnan'daki Baalbek'teki her biri 800 ton ağırlığında üç taştan oluşan muhteşem yapıyı tufandan sonra Nemrut'un inşa ettiğine veya yeniden inşa ettiğine inanıyorlardı. Şu anda Lübnan olan bölgeyi yönettiği söyleniyordu ve Yaratılış'a göre Nemrut'un krallığının ilk merkezleri Babil, Akkad ve Şinar (Sümer) diyarındaki diğerleriydi. Daha sonra Sümer Tabletlerinin çoğunu bulduğu Ninova gibi şehirler inşa etmek için Asur'a doğru genişledi. Nemrut ve Semiramis (veya bu isimlerin sembolize ettiği varlıklar), Titanlar olarak da bilinen sürüngen soyundan, sürüngenlere sahip insanların genetik akışlarından ve tam kandandı.

sürünjenler. Bu 'devler' veya 'Titanlar' ırkının, Enoch Kitabı'nda (daha önce Nuh'un Kitabı) son derece beyaz tenli bir Gözcü-insan melezi olarak tanımlanan bebek olan Nuh'un torunları olduğu söyleniyordu. Yaratılış metninde Nemrut'unbabası, Nuh'un torunu ve Ham'in oğlu olan Bel veya Belus olarak da bilinen Cush'tur. Cush, Ham'ın Oğlu anlamına gelen tanrı Hermes olarak tanındı.<sup>1</sup> Ham veya Khem 'yanmış' anlamına gelir ve Güneş'e tapınmayla bağlantılı olabilir.<sup>2</sup> Babil'den ve onun Mısırla olan bağlantılarından büyük bir tanrılar ağı ortaya çıktı.

Nemrut ve Semiramis, birçok farklı isim ve sembol altında bugüne kadar Kardeşler'in temel tanrıları olarak kaldı. Nemrut balıkla, Kraliçe Semiramis ise balık ve güvercinle sembolize edilmiştir. Semiramis muhtemelen sürüngen-insan melezlerinin yaratıcısı Ninkharsag'ın simgesidir. Nemrut, yarı insan, yarı balık olarak tasvir edilen balık tanrısı Dagon'du.<sup>3</sup> Bunun onun yarı insan, yarı pullu sürüngen olduğunu simgesi olması muhtemeldir. Kraliçe Semiramis de Babilliler'in balığın afrodizyak olduğuna inanması nedeniyle balık olarak sembolize edilmiş ve Aşk Tanrıçası'nın sembolü haline gelmiştir.<sup>4</sup> Balığın Hristiyan sembolizminde ve mimarisinde kullanılmasının nedeni budur. 'Kutsal Ruh' rolünde Semiramis, zeytin dalı tutan bir güvercin olarak resmedilmiştir ve Semiramis, 'Ze' (emir) 'emir' (dal) ve 'amit' (taşıcı) gibi 'dal taşıyıcısı' anlamına gelmektedir.<sup>5</sup> Güvercin bir zeytin dalıyla geri döndüğü Nuh ve Büyük Tufan hikâyesindeki bunun sembolizmine de dikkat edin. Tufandan sonra sürüngenlerin dönüşü mü? Semiramis adı, eski Hint tanrısı Sami-Rama-isi veya Semi-ramis'ten türetilmiştir.<sup>6</sup> Balık ve güvercin, dini ritüellerde ve ulusal törenlerde hala yaygın olarak kullanılan iki semboldür, ancak ilgili kişilerin çoğunun gerçek anlam hakkında hiçbir fikri yoktur. Kuzey İrlandalı terör örgütü IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in sembolü bir güvercindir ve güvercini İngiliz hükümdarlarının tuttuğu asaların çoğunda bulabilirsiniz.(resim bölümümüne bakın). Her iki örgüt de Babil Kardeşliği'nin modern cepheleridir ve güvercinler Kraliçe Semiramis'i simgelemektedir. Güvercin onlar için barışın değil, Müslüman Kardeşler'in kullandığı ters sembolizm nedeniyle ölümün ve yıkımın sembolüdür. Kitleler için olumluysa, Müslüman Kardeşler için olumsuzdur ve bu da onların olumsuz sembollerinin kamusal alanda yer almamasına olanak tanır. Hiç kimse şikayet etmiyor çünkü güvercin gibi bu sembollerin gerçekte neyi temsil ettiğine dair hiçbir fikirleri yok.

Semiramis'e Cennetin Kraliçesi (ayrıca Rhea), Tanrıların Bakire Annesi denirdi ve bazen Büyük Toprak Ana (Ninkharsag) olarak da bilinirdi. Ona aynı zamanda 'küleler yapan kadın' Astarte adı altında da tapınılıyordu ve bu, Nemrut'un inşa ettiği söylenen Babil Kulesi'ne gönderme yapıyor olabilir. Avrupa kraliyet soyunun soyu, Babil'in sürüngen-Aryan soyundan geliyordu ve taç, Nemrut'un giydiği boynuzlu başlığıtan evrimleşmişti. Boynuzlar hükümdarın otoritesini simgeliyordu ve daha sonra ilahi otorite ile kraliyet gücünü simgeleyen üç boynuzlu metal bir kafa bandı haline geldi.<sup>7</sup> Bu, modern krallığın kıyafetlerinde bulabileceğiniz fleur-de-lis sembolüyle temsil edilir.(*Görmek Şekil 6arka sayfa*). Daha önce de belirttiğim gibi, Draco 'kraliyet' hiyerarşisinin, yani kanatlı albino beyazların boynuzları olduğu söylenir ve eminim ki, eski kraliyet ailesinin boynuzlu başlığının gerçek kökeni de budur. Şeytanın klasik tasviri de



**Şekil 6:**Fleur-de-lis, diğer şeylerin yanı sıra Babil'deki Nemrut, Kraliçe Semiramis ve Tammuz üçlüsünün sembolü.

Draco'ya benzeyen boynuzları var. Nemrut'a Baal (Rab), Semiramis'e ise Baalti (Leydim) unvanı verildi. Leydim için kullanılan Latince terim Mea Domina'dır ve bu terim, bozulmuş İtalyanca biçiminde Madonna'ya dönüşmüştür.<sup>8</sup>Nemrut, Baba Tanrı ve Semiramis'in oğlu Ninus olarak ikili bir rolde temsil ediliyordu ve onun zeytin dalı, 'bakireden doğum' yoluya üretilen bu çocuğun simgesiydi. Ninus'un, ayakları dibinde bir kuzu ile çarmıha gerildiği ve bir mağaraya yerleştirildiği söylenen Tammuz olarak da biliniyordu. Üç gün sonra mağaranın girişinden bir kaya yuvarlandığında cesedi ortadan kaybolmuştu. Bunu daha önce bir yerde duydun mu? Nemrut-Semiramis ve Ninus/Tammuz'un bu kari-koca-oğul teması, Osiris-İsis-Horus mitolojisine dönüştü.

Mısırlıların Hindistan, Asya, Çin ve diğer yerlerdeki eşdeğerleriyle birlikte. Çok daha sonra Yusuf, Meryem ve İsa olacaktı. Babililer, Tammuz-Ninus'tan üç gün sonra ölümü ve dirilişi kutlamak için Bahar ayinlerini düzenlerken, üzerinde güneş haçı yazılı çörekler ikram ettiler. Evet, İngiliz Paskalya geleneğinin sıcak haçı çörekleri bile Babil'den geliyor. Paskalya, Kraliçe Semiramis'in başka bir yüzünden gelir - İstar - ve bundan ve muhtemelen başka bir Kardeşlik tanrısi olan Ashtaroth'tan, "Ashtar Komutanlığı"ndaki gibi "Ashtar" adını alıyoruz; dünya dışı bir varlığa tamamen manipüle edilmiş bir Yeni Çağ inancı. Bizi kurtarmaya gelen 'kahraman'. Babil mitleri ve sembolizmi tüm büyük dinlerin, özellikle de Hıristiyanlığın temellerini oluşturdu. Roma Kilisesi, Babil Kardeşliği'nin eseri idi ve Papa, Nemrut'u simgeleyen balık kafası şeklinde bir gönyeyi hâlâ takıyor. Balıkçı Yüzüğünün anlamı da budur. Vatikan'daki Aziz Petrus Kürsüsü'nün kutsal bir emanet olduğu iddia edilmişti, ancak 1968'de bir bilim komisyonu tarafından 9. yüzyıldan daha eski olmadığı ortaya çıktı. Herkül'ün on iki görevini tasvir eden levhalar. Aynı eser, Herkül'ün, Yunanlıkların tanrısi olmadan önce Nemrut'un başka bir adı olduğunu iddia ediyor.<sup>9</sup>1825'te Papa Leo XII, bir jübile madalyasının üretilmesine izin verdi ve bu madalyada, Kraliçe Semiramis'i bariz bir şekilde sembolize eden bir pozda bir kadın tasvir edildi. Sol elinde haç, sağ elinde kadeh, başında da Fransız Masonlar tarafından New York'a verilen Semiramis'in bir başka tasviri olan Özgürlük Anıtı'ndakine benzer yedi işlenmiş bir taç vardı. Vatikan'da yüksek mevkilerde çalışan akrabaları bulunan bir bağlantılı bana, Papa II. John Paul'un hükümdarlığı sırasında, aklını başından alan bu yeri nasıl rehberli bir şekilde gezirdiğini anlattı. Kendisine Papa'nın tüm astrolojik sembollerle süslenmiş som altın banyosu gösterildi ve yüzlerce yıllık dini diktatörlük boyunca çalışınan ve istiflenen ve bu nedenle de dünya dışına çıkarılan binlerce eski ezoterik kitabı içeren vakumla kapatılmış kasaların içini gördü. kamu dolaşımı. Roma Kilisesi ve Babil Kardeşliği bir ve aynıdır.

Nimrod aynı zamanda iki yüzlü tanrı Eannus'tu ve daha sonra Romalılar tarafından Janus olarak tanınacaktı. Anunnaki kardeşlerden biri olan 'yılan tanrı' Enki de

Ea olarak bilinir. Sola ve sağa, doğuya ve batıya bakan iki başlı Mason kartalı, Eannus rolündeki Nemrut'u simgeliyor ve kartalın kanatlı Draco'yu simgelediğini düşünüyorum. Eannus'un cennetin kapılarının anahtarlarını elinde tuttuğu ve Tanrı ile insanlık arasındaki tek aracı olduğu, dolayısıyla onun tarafından desteklenmeyen herhangi bir inancın yanlış olduğu ve kınanması gerektiği söyleniyordu. Bu, Babil rahiplerinin kendi isteklerini nüfusa dayatmak için harika bir araçtı ve onların halefleri olan Hıristiyan rahipler, Hahamlar ve İslam rahipleri, Hinduizm ve diğerleri tarafından da tamamen aynı aldatmaca oynandı. Roma Katolik kardinal unvanı, menteşe anlamına gelen 'cardo' kelimesinden gelir ve Nemrut'un cennete açılan kapının koruyucusu rolüyle ilgilidir.<sup>10</sup> Babil rahipleri Büyük Papalar Konseyi adını verdikleri bir yönetim organı bile kurdular; bu isim daha sonra Roma Kilisesi'ne aktarıldı.<sup>11</sup>

Yakın çevredeki inisiyelere eğitim veren Babil Başrahibi, Peter olarak biliniyordu, yani 'Büyük Tercüman' anlamına geliyordu. Hıristiyan Aziz Petrus'un bayram günü geleneksel olarak Güneş'in Kova burcunun astrolojik evine girdiği gün, yani Eannus ve Janus'un onurlandırıldığı gün kutlanırdı.<sup>12</sup> Babil dini, daha sonra gelen tüm benzerleri gibi iki düzeyden oluşuyordu. Kitleler batıl inançlara inanmaya ve sembolik hikayeleri kelimenin tam anlamıyla almaya yönlendirilirken, seçilmiş inisiyelere eğer ifşa etmeleri halinde ölüm cezasına ilişkin gerçek bilgiler verildi. Bu şekilde yaşam, insan potansiyeli, tarih ve sürüngen Gündemi hakkındaki gerçekler halk tarafından kaybedildi ve yalnızca birkaç kişi için saklandı.

İnsan kurban etmek Babil dininin temelini oluşturuyordu ve Babil Kardeşliği ve onların sürüngen soyları nereye giderse gitsin, insan kurban etmek her zaman onlarla birlikte gitmişti çünkü sürüngenler bu ritüelleri talep ediyordu. Kötü niyetli olanlar kan bağımlısı gibi görünüyorlar ve sunacağım kanıtların da göstereceği gibi bu durum onların melezlerine de geçmiş durumda. Babil rahiplerinin kurbanlık sunularının bir kısmını yemeleri gerekiyordu ve böylece rahiç için kullanılan Cahna-Bal kelimesi, insan eti, yamyam yemek için kullanılan terim haline geldi.<sup>13</sup> Daha önce bahsettiğim uçan kertenkelenin adı olan Moloch, Nemrut-Tammuz'un diğer adıydı. Tam 'mükemmelleştirmek', muz ise 'yanmak' anlamına geliyor. Bu nedenle, Tammuz-Moloch'un sembolizmini, şaşırtıcı bir şekilde bugün hala devam eden, bu tanrıının onuruna çocukları diri diri yakma ritüellerinde görebilirsiniz. Daha sonra Britanya'da Druidler tarafından 1 Mayıs 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Beltane ritüeli, devasa bir hasır erkek heykelinin karnında çocukların yakılmasını içeriyordu. Bu, Kardeşlik Avrupa'ya yayıldığından Babillilerden miras kaldı. Gerçekten de sürüngenlerin ana odaklarını Yakın Doğu ve Afrika'ya kaydırmadan önce bir zamanlar şimdiki Birleşik Krallık ve İrlanda'da yerleşik olmaları pekâlâ mümkün olabilir. Tammuz Bayramı 23 Haziran'daydı ve onun yeraltı dünyasından yükselişini kutladı. Diriltildiğinde Tammuz, balık tanrısı Oannes olarak biliniyordu ve Oannes, John adının bir versiyonuydu.<sup>14</sup> Bu nedenle Yahya, Vaftizci Yahya gibi sembolik karakterlerde Tammuz-Nemrut'un sembolü olarak kullanılmıştır. 23 Haziran Tammuz Bayramı, Aziz Yuhanna Arifesi olarak adlandırılan Hıristiyan günü oldu! Nemrut-Semiramis birleşimi, kendisinden sonra gelen uygurlık ve kültürlerde sayısız isimle tasvir edilmiştir. Dünyanın her yerindeki bu tanrılar öyle görünebilir

anlaşılmaz bir isim dalgası, ancak bunlar aynı iki figür için büyük ölçüde farklı isimlerdir. Günümüzde Satanizm'de çocukların kurban edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir diğer tanrı ise Yunan efsanesindeki Tepegözlerin kralı Kronos'tur. Kule inşaatçısı olarak biliniyordu ve neredeyse kesinlikle İncil'de geçen Babil Kulesi'nin inşaatçısı Nemrut'un başka bir versiyonuydu.<sup>15</sup>

Sürüngen soyunun günümüzde bu kadar ağıza alınmaz ritüel ve uygulamalara dahil olmasının nedeni, aslında her zaman böyle olmuş olmalarıdır. Tarih boyunca bu soyları takip ettiğinizde, günümüze kadar aynı ritüelleri kullandıklarını ve aynı tanrılarla kurban sunduklarını görürsünüz. Enoch Kitabı'ndaki bir başka pasaj, Gözcülerin insan kadınlarla üremesini ve üretikleri yavruların davranışlarını anlatır:

"Ve hamile kaldılar ve insanların tüm kazanımlarını tüketen... büyük devler doğurdular. Ve insanlar artık onlara dayanamayacak hale gelince devler onlara karşı dönüp insanlığı yok etti. Ve kuşlara, hayvanlara, sürüngenlere ve balıklara karşı günah işlemeye, birbirlerinin etini yemeye ve kanını içmeye başladılar. Dünya kanun tanımayanları suçladı."<sup>16</sup>

Bu pasaj, altını çizdiğim soyları anlatıyor ve o zamandan beri tüm gezegene yayılmış olan Babil Kardeşliği'nde bir araya geldiler. Biz gözümüzle baktığımızda ve bu fiziksel dünyanın bir parçası olduğumuzu hissettiğimizde sürüngenler, tipki pencereden bakan biri gibi bu üçüncü boyuta bakarlar. Bu durumda fiziksel bedenin gözleri. Biz bilinçli olarak üçüncü boyuttayız, onlar bilinçli olarak dördüncü boyutta üçüncüye bakıyorlar. Ne aradığınızı bildiğinizde, onları ele veren gözlerdir. Karanlık, delici ve soğukturlar. Sürüngen tam kanları insanlar gibi vücutlarına bağlı değildir. Bunları bilerek bu dünyada faaliyet göstermek için 'uzay giysisi' olarak kullanıyorlar ve biri yıprandığında diğerini işgal ediyorlar. İblislerin, iblislerin ve kötü ruhların insan zihnini ve bedenini ele geçirdiğini anlatan eski, hatta modern hikayeler, sürüngenlerin ve diğer düşük titreşimli varlıkların 'ele geçirilme' sürecinden kaynaklanmaktadır. Şeytani, kara büyüğünü ritüelleri sırasında çağrılanlar sürüngenler ve alt dördüncü boyutun diğer bilinçleri, benim deyimimle lağım çukuru titreşimiştir ve bu ritüeller sırasında pek çok şüphelenmeyen kukla sürüngen bilincine 'bağlanır' ve devralınan. Babil'de de öyleydi, bugün de öyle. Açıkladığım gibi Ben Benim Ben Özgürüm, ve bu kitapta ayrıntılı olarak açıklayacağımız gibi, bugün Kardeşlik hiyerarşisi Şeytani ritüeller, çocuk kurban etme, kan içme ve nefesinizi kesecek diğer iğrençliklerle ciddi biçimde ilgileniyor. Evet, gezegende en büyük kraliyet, siyaset, iş, bankacılık ve medya isimlerinden bazlarından bahsediyorum. Henry Kissinger, George Bush, İngiliz kraliyet ailesi ve diğer birçok başkan, başbakan ve kraliyet mensubu gibi insanlar. Fantastik? Elbette öyle ama bu kadar inkar ve yanılışma dünyasında gerçek ne zamandan beri kulağa fantastik gelmiyordu?

Babil dininin üç temel unsuru ateş, yılanlar ve Güneş'ti. Güneş'e odaklandıklarını açıklamalıyım çünkü bu hikayenin hayatı bir parçası. En

Küresel nüfusun %50'si, bariz ısı ve ışıkarmağanları ve bunun mahsulleri ve refahları üzerindeki etkisi nedeniyle Güneş'e tapıyordu. Ancak Babil Kardeşliği ve ileri bilgiye sahip diğer Elit grupların hiyerarşisi içinde başka nedenlerle de Güneş'e odaklandılar. Güneş'in gerçek doğasını, güneş sistemi boyunca görünmeyen frekans seviyelerinde uzanan çok boyutlu bir bilinç olarak anladılar. Bu fiziksel boyutta dahi Güneş'in manyetik enerji emisyonları bizi sürekli olarak saniye saniye etkilemektedir. Güneş'in çapı yaklaşık 864.000 mildir ve Güneş Sistemindeki maddenin %99'unu içerir.<sup>17</sup>Bu, tipki atom bombası gibi çalışan, iç sıcaklığı 14 milyon santigrat dereceye kadar ulaşabilen devasa bir enerji topudur.<sup>18</sup>Ekvatorda kutuplara göre daha hızlı döner ve bu nedenle Güneş'in manyetik alanının aktivitesi ve uyarımı çok büyütür. Yazar ve araştırmacı Maurice Cotterell, Güneş son derece güçlü manyetik enerji yansıtırken, güneş lekesi ve güneş patlaması aktivitesi üzerine uzun ve ayrıntılı bir çalışma yaptı. Bu, yaklaşık 100.000 mil yükseklikte devasa ateş halkaları olarak fotoğraflandı.<sup>19</sup>Bu enerji güneş rüzgârıyla Dünya'ya ulaşıyor ve bilgisayar sistemlerini etkileyerek elektrik kesintilerine neden olabiliyor. Ancak gezegeni çevreleyen ve Dünya'nın manyetik alanına bağlanan radyasyon bölgeleri olan Van Allen Kuşakları için, Güneş'in enerjisi bizi 'kızartacaktır'.

Maurice Cotterell, Adrian G. Gilbert ile birlikte yazdığı kitabında açıkladığı gibi, güneş lekesi döngülerini inceledi ve güneş aktivitesinin kısa, uzun ve büyük döngülerini belirledi. *Maya Kehanetleri*.<sup>20</sup>Cotterell'in araştırması zaten ilerlediğinde, Orta Amerika'daki eski Maya halkının bıraktığı şaşırtıcı sayı ve sembollerden oluşan matematiksel sistemle karşılaştı. Mayalar, 'tanrılar'dan geldiklerini iddia ettiler ve kayıp bir adayı eski evleri olarak kabul ettiler. Şaşırtıcı derecede doğru matematiksel ve astronomik sistemleri ve zaman ölçümleri, çok daha eski kültürlerden ve nihayetinde dünya dışı varlıklardan miras kalmıştı. Meksika Devlet Başkanı Miguel De La Madrid'in, Mayaların sürüngenlerle, kendi ifadesiyle 'iguana ırkı'yla melezlendiğini iddia ettiğini daha önce görmüştük.

Maurice Cotterell, Maya insan evrimi döngülerinin, manyetik emisyonların güneş lekesi döngüleriyle dikkate değer bir şekilde örtüşüğünü fark ettiğinde büyülenmişti. Binlerce yıl geçmesine rağmen inanılmaz derecede yakındılar. Bu tamamen açıklanabilir. Her şey enerjidir. Yaşam, manyetik titreşim alanlarının etkileşimidir. Manyetizmayı değiştirdiğinizde enerji alanının doğasını değiştirirsiniz. Enerji alanını değiştirdiğinizde, hepsi farklı formlarda enerji olan zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel yaşamın doğasını değiştirirsiniz. Diğer gezegenler Güneş'in etrafında dönerken ve Dünya'nın manyetik alanını etkilerken bunu yaparlar: Biz buna astroloji diyoruz. Cotterell, bu alanlardan doğduğumuz zamandan ziyade hamile kaldığımız dönemde en güçlü şekilde etkilendığımıza inanıyor ki bu da oldukça geçerli bir noktadır. hissediyorum *ikisi birden*bizi güçlü bir şekilde etkiliyor. Araştırması, güneş lekesi aktivitesinin insanın doğurganlık döngülerine ve büyük medeniyetlerin ve imparatorlukların ortaya çıkışını ve çöküşüne karşılık geldiğini ortaya koydu. Bilim adamları ayrıca insanların Güneş ile senkronize olan bir iç saate sahip olduğunu da keşfettiler. Kisacası Güneş'in insan yaşamına etkisi çok temeldir ve bariz sıcaklık ve ışık katkısının çok ötesindedir.

Dünya dışı varlıklar bu kadim zamanlarda bunu biliyorlardı ve Güneş hayranlığıyla izleniyordu. Güneş sisteminin fiziksel ve ruhsal kalbidir ve yaratıcıyı, özellikle de yaratıcı gücün eril yönlerini sembolize etmeye başlamıştır... 'Dünyanın Işığı Olan'. Tarihten günümüze yolculuk ederken, Güneş hakkındaki bu bilgi, bu kitabın geri kalanı boyunca ortak bir tema olacaktır. Ancak bu, tarihin şifresini çözmeyi biraz daha karmaşık hale getiriyor çünkü eskiler hikayelerinde sürekli olarak Güneş'i ve astrolojik sembolizmi kullanıyorlardı ve tanrılarının bazı isimleri de Güneş'i ve gezegenleri sembolize etmek için kullanılıyordu. Neyin gerçek neyin sembolik olduğunu çözmek önemli bir zorluktur. Ayrıca 'Güneş tanrısı' teriminin, eski metinlerde Güneş gibi parlayan yüzlere sahip olduğu söylenen dünya dışı varlıkları ve onların melezlerini, yani Parıldayanları simgelemek için kullanıldığını düşünüyorum. Güneş'ten ve diğer gezegenlerden gelen enerji döngülerini ve bunların insan bilincini nasıl etkileyebileceğini bilseniz, bir Gündemi ilerletmek ve insan ırkını manipüle etmek için sahip olacağınız gücü hayal edin. İnsanların ne zaman öfkeye, saldırganlığa, korkuya, şüpheye ve suçluluğa daha yatkın olacağını, dolayısıyla savaşların, ekonomik çöküşlerin vb. ne zaman yaşanacağını bilirdiniz. Kardeşlik her zaman bu bilgiye sahipti ve belgeleyeceğim gibi bugün bunu büyük bir etki için kullanıyorlar.

Babil Kardeşliği ve onun sürüngen soyu Orta ve Yakın Doğu'ya, özellikle Mısır'a ve sonunda Avrupa ve Amerika'ya kadar genişledi. Venüs ayaklanmasılarından sonraki ilk Mısır uygarlığının, sürüngen Anunnaki olsun ya da olmasın, Mars'tan gelen Aryanların, Fenikelilerin işi olduğunu düşünüyorum. Ancak MÖ 2000'den önce sürüngenler yönetimi ele geçiriyordu. Ejderhanın Kraliyet Mahkemesi, Mendes rahipleri tarafından MÖ 2.200 civarında kuruldu ve bu, bugün hala Ejderha Egemenliğinin İmparatorluk ve Kraliyet Mahkemesi olarak varlığını sürdürüyor. Yazar Laurence Gardner, İmparatorluk Ejderha Egemenliği Mahkemesi'nin şu anki Şansölyesidir ve İngiltere'nin Devon kentindeki posta adresi Colomba House'dadır. Columba = güvercin = Kralice Semiramis. Gardner'a göre Drakula adı 'Drakul'un Oğlu' anlamına geliyor ve Prens Vlad III'ten ilham alıyor.

Transilvanya-Eflak, 15. yüzyılda Ejderha Divanı'nın Şansölyesi. Prensin babasına Saray'da Dracul adı veriliyordu. Dracul = Draco. Babil Kardeşliği, gittikleri her yerde, halkı saçmalıklara inandırmak ve güçlerini batıl inanç ve korku yoluyla başkalarına vermeye yönlendirmek için kendi gizem okullarını yarattı. Aynı zamanda bu piramit yapılarının daha yüksek seviyeleri, sürüngen Gündemine hizmet edecek olanlara ileri düzeyde bilgi aktarıyordu. Sürüngen olmayan diğer inisiyasyon okullarının bulunduğu yerlere sızıldı ve Babil rahipliği tarafından ele geçirildi. Gizem okulları onbinlerce, muhtemelen yüzbinlerce yıldır var ve hiyerarşi ile rahiplerin yeterince değerli olduğuna karar verdikleri kişilere ileri düzeyde bilgi aktarmak için kullanılıyorlar. Kitabında, *Bilgelığın Ustaları*, JG Bennett, Rus mistik Gregori Gurdjieff'in kendisine gizem okullarının en az 30.000 ila 40.000 yıl öncesine dayandığını söylediğini yazıyor.<sup>21</sup> Gurdjieff bunu Kafkas Dağları ve Türkistan'daki (yine o bölge) mağara çizimlerinden öğrendiğini söyledi. New Age insanların antik gizem okullarının manipülasyonun bir parçası olduğu düşüncesi karşısında öfkeyle çığlık attıklarını sık sık duyuyorum. Her şeyden önce herhangi bir yapı olmamalı

Amaçları, insanları ilmi inkar etmektir. Niyetlerinin ne olduğu umurumda değil, bilgiyi inkar etmeyi hakkınız olarak gördüğünüzde ve kimlerin bilgiye erişip erişmemesi gerektiğine karar verdığınızde, çok tehlikeli ve kibirli bir oyun oynuyorsunuz demektir. Gizem okullarını, bilgiyi akıllıca kullanacaklarına inandıkları insanlara vermek için kullanmak isteyen olumlu niyetli kişilervardı ve ben tüm bu okulların kötü niyetli olduğunu iddia etmiyorum, kesinlikle değil. Ancak olumlu olanlara bile sonunda reptilianların hizmetkarları sızdı. Mason tarihçisi Manly P. Hall'un yazdığı gibi:

"Antik çağın ayrıntılı törensel büyüsü mutlaka kötü olmasa da, onun sapkınlığından birkaç sahte büyülü veya kara büyüğü okulu ortaya çıktı.(Mısır'da)...Atlantis'in kara büyütüleri, ilkel Gizemlerin ahlakını tamamen baltalayana ve bozana kadar insanüstü güçlerini kullanmaya devam ettiler... daha önce inisiyelerin işgal ettiği konumu gasp ettiler ve manevi hükümetin dizginlerini ele geçirdiler.

"Böylece kara büyüğü, devlet dinini dikte etti ve bireyin, rahiplik tarafından formüle edilen dogmayı tam ve tereddüsüz kabul etmesini talep ederek entelektüel ve manevi faaliyetlerini felce uğrattı. Firavun, rahiplik tarafından iktidara getirilen baş büyütülerden oluşan bir komite olan Kızıl Konsey'in elinde bir kukla haline geldi.<sup>22</sup>

Hall'un daha önce Atlantis'te bulduğunu söylediğİ kara büyütüler benim için Babil Kardeşliği adını verdiğim şeyin sürüngen-insan melezleri idi. Bu onların artık tüm dünyayı kapsayan ve kelimenin tam anlamıyla her ülkede faaliyet gösteren gizli toplum ağıdır. Gündemin ulusal sınırların ötesinde ve siyaset, bankacılık, iş dünyası, ordu ve medya gibi görünürde bağımsız şirketler ve kurumlar arasında koordinasyonuna olanak tanır. Bilgi iyi ya da kötü değildir, sadece öyledir. Olumlu ya da olumsuz olan bu bilgiyi nasıl kullandığımızdır. Bu ağıın üst seviyelerinde olanlar Güneş'in, manyetiklerin ve aklın gerçek gücünü biliyorlar; gezegenlerin insan davranışları üzerindeki etkisi; zamanı, bilinci, enerjiyi, hava durumunu ve çok daha fazlasını nasıl manipüle edeceğini. Kötü niyetli olarak kullanıldığında bu bilgi inanılmaz derecede yıkıcı ve manipüle edici olabilir ve olan da budur. Aynı zamanda sürüngenler, bu gelişmiş bilgiyi dolaşımından çekmek için kamusal alanda dinler ve siyasi partiler gibi kurumlar oluşturmak için gizli topluluklarını kullandılar. Engizisyon bu teknığın harika bir örneğiydi. Sadece ezoterik meseleler hakkında konuşmak bile kendi ölüm fermanınızı imzalamak anlamına geliyordu. Bu dolandırıcılık o kadar etkili oldu ki, aynı bilgi kendi dinlerinin temelini oluşturduğu halde bugün hala ezoterik bilgiyi 'Şeytan' olarak kıyanan Hıristiyanlar var. Hıristiyanlığın gerçekte nereden geldiğini bilmek istiyorsanız, buralarda kalın. Bu, geri dönüştürülmüş Paganizmdir ve öyle olduğu da kanıtlanmıştır. Ancak Hıristiyanlık, hayatı bilgilerin kamusal alandan kaldırılmasında temel araç olarak oldukça parlak bir şekilde kullanıldı. Hıristiyanlık ve diğer dinler bir ülke veya bölgenin kontrolünü ele geçirdiğinde, eski metinler ve kayıtlar kaldırılıyor veya yok ediliyordu. Bu, reptilianların kullandığı bilgiyi dolaşımından kaldırdı



ve hala cahil bir nüfusu manipüle etmek için kullanıyorlar. Dünya dışı ırkların insan ilişkileri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, insanlığın gerçek tarihine ilişkin anlatımların çoğu da Hıristiyanlık adına yok edildi. Bu, insanlığı kökenlerinden ayıran alternatif bir icat edilmiş 'tarihin' yazılmasına olanak sağladı. Tarihi kontrol etmek çok önemlidir, çünkü eğer insanların geçmişi dediğimiz şeyi nasıl gördüklerini değiştirirseniz, onların bugünü nasıl gördüklerini büyük ölçüde etkilemiş olursunuz.

Şu ana kadar altın çizdiğim temalar, tanrılar ve sembollerle birlikte, Babil Kardeşliği'nin dünya çapında yayılmasını takip ederken bizimle birlikte buradan günümüze yolculuk edecek. Babil sürüngen tam kanları ve melezleri, her zaman kendilerini yerleşikleri ülkelerde güç ve nüfuz sahibi konumlara yönlendirdiler. İnsanların çoğundan çok daha yüksek bir bilgi düzeyine sahiplerdi ve dördüncü boyut sürüngenlerinin araçları olarak, Masonlar tarafından bilindiği şekliyle Çağların Büyük Çalışması üzerinde çalışmak için zaten uzun vadeli bir plan vardi. Sürüngen olmayan nüfusun bu işi yapmasına izin verdiler ve daha sonra, yeni toplumlar kurulduğunda, Kardeşlik rahipleri ve inisiyeleri, dini ve politik güç pozisyonlarını ele geçirecek ve dolaşımındaki her türlü ileri bilginin kamusal alandan çekiliş alınmasını sağlayacaklardı. gizemli okullarına ve gizli topluluklarına. Beyaz ırk ve sürüngen-Aryan melezleri tufandan sonra Kafkas Dağları ile İran ve Kürdistan dağlarından çıkış Mısır, İsrail/Filistin ve şimdi Ürdün, Suriye, Irak, İran ve Türkiye dediğimiz yere yerleşmiş ve yukarıya doğru yükselsiştir. Kafkasya'ya

Dağlar (*Görmek Şekil 7*). Önemli olan, dünyadaki tüm büyük dinlerin aynı bölgeden ortaya çıkmasıdır ve bu bir tesadüf değildir. Eski zamanlarda Sümer, Babil ve Asur medeniyetleri Irak dediğimiz bölgenin genel bölgesinde yer alırken, Türkiye daha önce Küçük Asya ve İran olarak biliniyordu. Enoch Kitabı'nın ilk İngilizce baskısını Etiyopya dilinden tercüme eden Cashel Başpiskoposu Richard Laurence, yılın en uzun gününün tasvirlerinden yola çıkarak metnin yazarının Kafkasya bölgesinde yaşamış olması gerektiğini ve çoğu insanın inandığı gibi Filistin değil.<sup>23</sup> Ana sürüngen-insan soyunun ortaya çıktığı yer burasıydı ve Hanok Kitabı'nın orijinal metni, sürüngen melezi olan çok daha eski Nuh Kitabı'ydı. Aryanırkı yeni bölgelere yayıldıkça çeşitli isimler altında biliniyordu; bunların en önemlileri Hititler ve Fenikeliydi. Bence bu bölgenin dışında kesinlikle başka Aryan yerleşimleri de vardı, muhtemelen aralarında Britanya da vardı ve sürüngenlerin Amerika gibi dünyanın başka yerlerinde de faaliyet gösterdikleri kesindi. Ancak Kafkasya çevresindeki, Sümer ve Mısır ovalarına kadar uzanan bu dağlık bölge, insanlığın son yedi bin yıllık gerçek tarihinin anahtarıdır.

Araştırmalarımda Kafkas Dağları tekrar tekrar karşımıza çıktı ve Kuzey Amerika'da beyazların 'Kafkasyalı' olarak anılması ne kadar yerinde. Hatta resmi tarihe göre, M.O. 1550 civarında Hindistan'ın İndus Vadisi'ne taşınan ve bugün Hindu dini olarak bilinen şeyi yaratılan, Kafkas Dağları bölgesinde beyaz bir 'Aryan' ırkıydı. Kadim Sanskrit dilini Hindistan'a ve Hindu kutsal kitapları Vedalar'da yer alan öykü ve mitleri tanıtan da aynı Aryan ırkıydı (kendilerine 'Arya' adını veriyorlardı). LA Waddell, bu Aryan ırkına ilişkin olağanüstü araştırmasında, Hindistan'ın (Maha-Barata destanında ve Hint Budist tarihinde kaydedilen) ilk tarihi Aryan kralının babasının, Küçük Asya'daki Hititlerin son tarihi kralı olduğunu tespit etti.<sup>24</sup> Hintli Aryanlar Güneş'e Baba-Tanrı Indra olarak tapıyorlardı ve Hitit-Fenikeliler Baba-Tanrıları Bel'e Indara adını veriyorlardı.<sup>25</sup> Aynı Aryan halkı birçok isim altında Sümer, Babil, Mısır ve Küçük Asya'ya, şimdi Türkiye'ye ve diğer Yakın Doğu ülkelerine de yerleşerek aynı hikayeleri, mitleri ve dini yanlarında götürdüler. Bu nedenle, daha sonra ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, tüm büyük dinler aynı hikayeyi farklı isimlerle anlatırlar. Hepsi aynı kaynaktan geliyor; kökeni Mars'tan gelmiş gibi görünen bu Aryanırkı ve onların içinde gizlice faaliyet gösteren sürüngen-insan soyu. Yahudi ırkı dediğimiz ırkın kökeni de iddia edildiği gibi İsrail'de değil, Kafkasya bölgesinde edilmiştir. Yahudi tarihi ve antropolojik kaynakları, Yahudi olarak bilinen insanlardan yalnızca birkaçının İsrail ile genetik bağlantısı olduğunu göstermiştir. 8. yüzyılda Kafkas Dağları ve Güney Rusya'da yaşayan Hazarlar adı verilen bir halk kitlesel olarak Yahudi dinine geçmiştir. Daha sonra imparatorluk çöktüğünde, aynı insanlar uzun bir süre boyunca kuzeYE giderek Rusya'nın diğer bölgelerine, Litvanya'ya ve Estonya'ya yerleştiler. Oradan Batı Avrupa'ya ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne girdiler. Rothschild ailesi de bu soylardan biridir. Bunlar, son savaştan sonra Arap Filistin'inin ele geçirilmesini, 'Tanrı'nın kendilerine 'seçilmiş halkı' olarak bu topraklar üzerinde çok eski bir hak verdığını söyleyerek meşrulaştıran aynı kişilerdir. Gerçekte



**Şekil 8:** Aryanlar ve sürüngen-Aryanlar, deniz ve kara yoluyla birçok isimle Avrupa'ya yayıldılar ve özellikle 'İngiliz' İmparatorluğu sayesinde, sonunda dünyayı ele geçireceklerdi.

asıl vatanları İsrail değil Kafkasya bölgesi ve Rusya'nın güneyidir. Görmek  
... Ve Gerçek Seni ÖzgürleştirmeBu hikayenin ve İsrail'in ya da gerçekte olduğu gibi  
Rothschildland'in yaratılmasının ardından gizli toplum manipülasyonunun ayrıntılı ve kaynaklı bir  
açıklaması için.

Beyaz ırk kuzeye, Avrupa'ya doğru genişledi. İlk insanlar Fenikeliler adı altında deniz  
yoluyla gittiler ve yüzyıllar boyunca diğerleri kara yoluyla göç ettiler. (Görmek **Şekil 8**). Son  
gruplardan ikisine Kimmerler ve İskitler adı verildi ve bir dizi isim değişikliği yoluyla bu  
aynı soyular Avrupa'yı doldurdu ve denizci Fenikeliler tarafından yerleştirilen Britanya ve  
Kuzey Avrupa'nın daha önceki Aryan yerleşimcileriyle yeniden bağlantı kurdu. Fenikeliler  
hikaye açısından çok önemli ve onlara birazdan detaylı olarak değineceğim. Kimmerler,  
Kafkaslar ve Küçük Asya'dan (Türkiye) kuzeybatıya, şu anda Belçika, Hollanda, Almanya ve  
Danimarka dediğimiz ülkelere göç ettiler. Romalı tarihçiler Pliny ve Tacitus, Hollanda'dan  
Danimarka'ya kadar kıyı boyunca yaşayan tüm insanların aynı etnik grup olduğunu ve bu  
durumun, bu insanların bu bölgeye M.O. 300-250 yıllarında geldiklerini gösteren  
arkeolojik kanıtlarla da desteklendiğini belirtmişlerdir. Başka bir Kimmer grubu, Tuna  
Nehri boyunca Macaristan ve Avusturya üzerinden güney Almanya ve Fransa'ya gitti.  
Romalılar onlara Galyalılar diyorlular ve Yunanlılar onları Keltoi veya Keltler olarak  
tanıyorlardı. Bu Kelt kabilelerinin grupları da Bohemya ve Bavyera'ya yerleşti ve diğerleri  
kuzey İtalya'yı işgal etti. Romalı tarihçi Sallust, Romalıların çok sayıda yenilgiye  
uğratıldığını kaydeder.

Galyalı olduğunu söyledişi 'Cimbri' tarafından defalarca. Diğer Romalı tarihçiler Cimbrilerin 'Keltler' olduğunu söylüyor. Belgae (kuzey doğu Fransa), Galyalılar (orta Fransa) ve Acquitanae (güney Fransa'dan Pirene Dağları'na kadar) olmak üzere üç kabileye ayrılmışlardı. MÖ 2. yüzyıla gelindiğinde, Galyalılar/Keltler (Kafkas Dağları ve Orta Doğu'daki beyaz Kimmerler) tüm Orta Avrupa'yı ve Kuzey İtalya'yı işgal ettiler ve bu ülkenin tamamını fethetmeye devam ettiler. MÖ 280 civarında Küçük Asya'ya doğru ilerlediler ve atalarının topraklarını yeniden işgal ettiler. Tarihçi Profesör Henry Rawlinson'un söyledişi gibi: "Küçük Asya'ya yapılan bu iki büyük istila, ilkinde Kimmerler, ikincisinde ise Galyalılar olarak adlandırılan aynı ırktan geldi."<sup>26</sup> Bu istilacı Galyalılar, Galatya (Gaul-ätia) olarak bilinen Frigya adlı bir yere yerleştiler ve Yeni Ahit'in Galatyalılara Mektubu'nda Aziz Pavlus'un bu insanlar için yazdığı sanlıyordu. Kimmerler veya Cimbri de Galler'e yerleştii ve bu güne kadar bu ülkenin Galce dilindeki adı Cymru'dur.

Başka bir Aryan grubu olan İskitler de Kafkasya'dan kuzeye, Avrupa'ya taşındılar ve burada isimleri Romalılar tarafından, diğer halklardan ayırt etmek için değiştirildi. İskitlerin kutsal amblemleri arasında yılan, Öküz (Nemrut/Boğa), ateş (Güneş, bilgi) ve Mısırlıların Pan adını verdiği tanrı Tho veya Theo yer alıyordu. Romalılar İskitleri Sarmatae, Germanileri ise Latince 'gerçek' anlamına gelen Germanus kelimesinden alarak adlandırmışlardır. Bu nedenle İskitler 'Gerçek Halk' olarak biliniyordu ve tabii ki Germani'den Almanca ve Almanya'yı alıyoruz. İsim değişikliği Romalı tarihçiler Pliny ve Strabon'un yazılarıyla da doğrulanıyor. Britanya'yı işgal eden Anglo-Saksonlar, Romalılar tarafından da Germani olarak biliniyordu. Eski Saksonya olarak adlandırılan topraklar günümüzün kuzey Almanya ve Hollanda'sıdır. Hem Angıllar hem de Saksonlar aynı genetik kaynaktan geliyordu; Kafkaslar ve Orta/Yakın Doğu'dan gelen beyaz Kimmerler ve İskitler. 1066'da Hastings Muharebesi'nde Britanya'yı işgal eden son halk olan Fatih William ve Normanlar için de durum aynıdır. Norman ve Normandiya terimleri İskandinavya'dan Fransa'nın o bölgelerini işgal etmek için geldikleri için İskandinav (Kuzey) adamlarından kaynaklanmaktadır. İskandinav kahramanı Odin'in hikayesi, onun İskit toprakları olan ve Aryan Hindistan'da tespit edilebilen Asaland veya Asaheim'dan geldiğini söylüyor. Oradan MS 200 ile 300 yılları arasında Odin'in İsveç'i fethetmek için büyük bir orduyu kuzeye yönlendirdiği söylenir. Ordusunun adı Svear'dı ve İsveç'e de bu ülkeye hâlâ Svear Ülkesi, Sverige deniyordu.

Sakkalar adıyla anılan bir diğer İskit grubu ise, eski Aryaların izinden giderek Kafkasya'dan doğuya giderek M.Ö. 175 yılında Çin sınırlarına ulaştı. Bu sıralarda Çin kayıtları, Sai-wang veya Sok-wang adlı bir halkın Hindistan'dan kaçmak zorunda kaldığını anlatıyor. Sok-wang 'Sakka prensleri' anlamına geliyor. Kayıtlar, bu Sakkaların Afganistan'dan dağ geçitleri yoluyla güneye, Hindistan'a çekildiğini gösteriyor ve yaklaşık MÖ 100'den kalma madeni paralar, Keşmir ile Afganistan arasındaki yukarı İndus vadilerinde bir Sakka krallığının kurulduğunu doğruluyor. Yine Budizm dininin Sakkaların (Aryan İskitler) işgal ettiği topraklardan ortaya çıkması tesadüf değildir. En azından MÖ 500 yılina gelindiğinde Buda'nın yaşadığı sanılan bölgede Sakyalar adı verilen bir kabile yaşıyordu.

yaklaşık 63 yıl önce doğdular. Guatma (Rab Buddha) Sakyashina, Sakamuni, Sakya bilgesi, öğretmen Sakya ve Sakya kabilesinin aslanı olarak adlandırılmıştır. Tüm büyük ve en küçük dinlerin ve onların 'kahramanlarının' tek kökenine baktığımızda tüm bunlar son derece anlamlı hale gelecektir. İskitler/Sakkalar ve Kimmerler/Cimbriler aslında aynı insanlardı ve bu, Babil'den gelen eski bir kervan yolu üzerindeki Zargos Dağları'ndaki Behistun Kayası'na kazınan yazıtlarla da doğrulanıyor. Yazıtlar Büyük Darius tarafından MÖ 515 civarında sipariş edilmiş ve Babil, Elam ve Farsça olmak üzere üç dilde yazılmıştır. Elam ve Fars versiyonları Sakka derken, Persler/Babililer Cimiri terimini kullanırlar.

Böylece farklı isimler altında aynı din ve dini kahramanlara sahip olan bu beyaz Aryan halkları, Kafkaslar ve Orta ve Yakın Doğu'daki kökenlerinden genişleyerek karadan Avrupa'ya, Hindistan'a ve Çin'e kadar uzanmışlardır. Ve onların içinde, Babil Kardeşliği adını verdigim kolektif başlık altında krallar, kraliçeler, rahipler ve askeri liderler olarak olayların gidişatını kontrol etmek için üstünük için savaşan ve sonunda kazanan sürüngen-insan soyuvardı. Babililerin Aryan ırkının bir parçası olduğu eski yazıtlar ve unvanlarla doğrulanıyor. Kassi veya Cassi, ilk kez M.O. 3000 yıllarında Fenikeliler tarafından kullanılan bir unvandı ve bu unvan, Mezopotamya imparatorluğunu yöneten Babililer tarafından da benimsenmişti. Kassi ayrıca Mısır'daki Fenikelilerin kişisel adı olarak da karşımıza çıkıyor ve Cassi, Roma öncesi Britanya'da Catti olarak bilinen yönetici krallara ilham kaynağı oldu; bunlardan biri güneş atı ve diğer güneş sembollerini içeren 'Cas' paraları bastı.<sup>27</sup>

Bu Aryan yayılımı M.O. 3000 yılına kadar uzanıyor, muhtemelen daha önce onların denizcilik kolu olan Fenikelilerle birlikte. Onlar teknolojik olarak gelişmiş insanlardı, resmi tarih tarafından dışlanmışlardı ve bu onların gerçek kimliklerini gizlemiştir. Nereden geldigimizi ve şu anda nerede olduğumuzu anlamamız için bunlar temel önemdedir. Binlerce yıl önce hem genetik soylarını hem de bilgilerini Avrupa'ya, İskandinavya'ya ve Amerika'ya getiren onlardı. Hikayeleri LA Waddell'in kitabında anlatılıyor: *Britanyalıların, İskoçların ve Anglo-Saksonların Fenike Kökeni*. Waddell, Kraliyet Antropoloji Enstitüsü'nün bir üyesiydi ve bir عمر boyu kanıtları araştırdı. Fenikelilerin daha önce inanıldığı gibi Sami bir ırk değil, beyaz bir Aryan ırkı olduğunu gösteriyor. Fenike mezarlарının incelenmesi onların uzun kafalı bir Aryan ırkı olduklarını ve Samilerden tamamen farklı bir ırk tipine sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Antik dünyanın Fenikelileri, Küçük Asya, Suriye ve Mısır'daki ırklardan deniz yoluyla seyahat ederek Girit ve Kıbrıs gibi Akdeniz adalarına, ayrıca Yunanistan ve İtalya'ya yerlestiler. Daha sonra Minos Girit, klasik Yunanistan ve Roma İtalya uygarlıklarını olarak ortaya çıkacak bilgiyi taşıyanlar Fenikelilerdi. Onlar aynı zamanda sürüngenler tarafından ele geçirilmeden önce bu dönemde Mısır kültürünün çögünün arkasındaki 'beyinlerdi'. Mısırlılar Fenikelileri Panag, Panasa ve Fenkha olarak biliyorlardı. Yunanlılar onlara Phoinik-as, Romalılar ise Fenike-es adını verdiler.<sup>28</sup> Mısırlıların tanrılarının çoğunu, dünyadaki diğer kültürlerin yaptığı gibi beyaz tenli ve mavi gözlü olarak tasvir etmelerinin basit bir nedeni var. Bu

Fenikeliler adı verilen gelişmiş ırk, beyaz tenliydi ve genellikle mavi gözleri vardı; sürüngen-insan melezleriyle aynıydi ve görünüşe göre Mars'tan gelen ırkla aynıydi. Böylece, Fenikeliler ve aynı soydan ve genel konumdan gelen diğer halklar tarafından kurulan İskandinav ırklarına sahibiz. Bu aynı zamanda Nazileri ve onları yaratan gizli toplulukları takıntı haline getiren Aryan 'Üstün İrk' saçmalığının da kökenidir. Mason gizli cemiyetinin bugüne kadarki kahramanı, Kral Süleyman Tapınağı'nın sözde inşaatçısı olan efsanevi Hiram Abif'tir. Abif'in Fenikeli olduğu sanılıyor. Tutankamon'un babası olan ünlü Mısır Firavunu Akhenaten'in büyüğbabası, Fenikeli bir başrahipti. Mısır'ın efsanevi kuşu olan Phoenix, aslında Fenikelilerin Güneş kuşu, Güneş Tanrısı Bil veya Bel'in amblemiydi ve daha sonra sembolize edildiği üzere tavus kuşu veya kartaldı.<sup>29</sup> NASA bilim adamları Vincent DiPietro ve Gregory Molenaar'in son yıllarda Mars'ın Cydonia bölgesinde, Mısır'dakilere benzer altı devasa piramit keşfetmesiyle Mars'taki piramitlerle ilgili kanıtlar ortaya çıktı.<sup>30</sup> Aynı bilgiye sahip aynı Marslı ırkın Dünya'ya geldiklerinde piramitler inşa etmeleri mantıklı olacaktır ve eğer Zecharia Sitchin'in tahmin ettiği ve benim de katıldığım gibi, Mars'ta yerleşim yerleri olsaydı, aynı şey Anunnakiler için de söylenebilir.

Fenikeliler Akdeniz ve Orta Doğu ile sınırlı değildi. Britanya'ya MÖ 3000 civarında indiler ve Brezilya'da Fenike'ye ait şaşmaz eserler ve Amerika'daki Büyük Kanyon'da olası Mısır kalıntıları bulundu. Fenikeliler Amerika'ya, daha çok Kristof Kolomb'un yolculuğu olarak bilinen, üretilmiş 'fotoğraf fırsatı'ndan binlerce yıl önce ayak basmışlardı. Amerika'nın yerli efsanelerinin denizden gelen, ileri düzeyde bilgi getiren uzun 'beyaz tanrılardan' bahsetmesinin nedeni, eğer tanrıları biraz unutursanız, olanın tam da bu olmasıdır. Bunlar binlerce yıl önce doğudan Amerika'ya ayak basan Aryan ırkı ve sürüngen Aryanlardı; Sümerlerin tufandan sonra medeniyetlerini onlara hediye ettiğini söyledikleri aynı Aryan ırkı veya "tanrılar"dı. Kolomb'u takip eden daha sonraki beyaz istilacıların, Amerika kıtasının yerli halklarının da kendileriyle aynı temel dini hikayelere ve mitlere sahip olduğunu gördüklerinde hayrete düşmelerinin nedeni de budur. Bu artık tamamen açıklanabilir bir durum. Aynı kaynaktan geliyorlardı; Sümer ve Hitit gibi birçok ismin yanı sıra Fenikeliler olarak da bilinen Aryan ırkından ve içlerinde sürüngen-Aryan soyundan geliyorlardı. Aynı zamanda Amerika'da da doğrudan bir sürüngen istilası olmuş gibi görünüyor. Amerika kıtasının varlığını bilen gelişmiş bir ırkın kanıtı, Kuzey Amerika kıtasını Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlayan geniş bir geçitle gösteren, 1519'da derlenen Hacı Ahmed Portolan Haritası gibi asırılık haritalarla birlikte geliyor. Ayrıca buzsuz bir Antarktika'nın doğru bir çizimi de var.

Aryan Fenikelilerin Britanya'ya gelişti aynı zamanda Wiltshire'daki Stonehenge ve Avebury gibi büyük taş çemberlerin ve gözlemevlerinin inşasına da tekabül ediyor, ancak bazı araştırmacılar bunların çok daha önce inşa ettiğini söylüyor. Astronomi, astroloji, kutsal geometri, matematik ve Dünya'nın manyetik kuvveti konularında oldukça gelişmiş bilgilere sahip olan ileri Fenikeliler-Sümerler

Küresel enerji şebekesi olarak bilinen hat ağı, bu büyük yapıları inşa etmek için gerekli tüm bilgiye sahipti. LA Waddell, Stonehenge'deki taşlardan birinin üzerinde Sümer işaretlerini bulduğunu söyledi.<sup>31</sup> 1945'ten 1961'e kadar Oxford Üniversitesi'nde Mühendislik Bilimleri Emeritus Profesörü olan Profesör Alexander Thom, Stonehenge'i inşa eden eski insanların Pisagor'un doğmasından binlerce yıl önce 'Pisagor' geometrik ve matematiksel ilkelerini bildiklerini keşfetti. Thom 1967 tarihli kitabında şöyle açıkladı: *İngiltere'deki Megalithik Siteler*, Taşların sadece dairenin içinde ve çevresinde geometrik desenler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda çevredekiler manzaradaki özelliklere ve Güneş'in, Ay'ın ve belirli zamanlarda öne çıkan yıldızların konumlarına, özellikle de Güneş'in ekinoksta göründüğü veya kaybolduğu konumlara göre hizalandıklarını veya gündönümünde ve Ay'ın kendi döngüsünün en uç konumlardan olduğu yer. Devasa bir astronomik saat olduğunu söyledi. Ama bundan daha fazlası var. Enerjinin alıcısı ve vericisidir. Dünyanın manyetik izgarası veya izgaraları, Çinliler tarafından ley çizgileri, meridyenler veya ejderha çizgileri olarak bilinen manyetik enerji çizgilerinden oluşur. Bu çizgilerin kesiştiği yerde, enerji bir girdaba dönüşür ve birçok çizginin kesiştiği yerde devasa bir enerji girdabına sahip olursunuz. Bunlar bu sistemi bilen kadim insanların güç yerleri, kutsal mekanları. Girdap veya spiral, Evrenin her yerinde sabittir. Galaksimiz bir spiraldir, su aşağıya doğru spiraller çizer, saçlar tepede spiral şeklinde uzar, genetik planımızı taşıyan DNA molekülü çift spirallidir. Kaliforniya'dan bilim adamı arkadaşım Brian Desborough bana, Dünya izgaralarından birinde, Hartmann Izgarası olarak adlandırılan, bu kuvvet çizgilerinden on ikisinin buluştuğu ve Dünya'ya doğru indiği bir nokta olduğunu söyledi. Neredeydi bu? Diye sordum. "İngiltere'de Avebury diye bir yer" dedi. Gelişmiş Fenikeli-Sümerlerin en az beş bin yıl önce taş çemberlerini inşa etmek için seçtikleri yer, Avrupa'nın en büyük insan yapımı tümseği olan Silbury Tepesi ve West Kennet Long Barrow gibi diğerleri de dahil olmak üzere çevredekiler bir dizi alanla birlikte. Bunlar, enerji ağının kalbinde, Dünya'nın manyetik alanının doğasını temelden etkileyen bir tür 'devre kartı' oluşturur. İki yıl boyunca Avebury yakınlarında yaşadım ve eğer enerjiye duyarlısanız burası inanılmaz derecede güçlü bir yer. Aynı zamanda 'ebin çemberlerinin' çoğunun, daha doğrusu, ekin oluşumlarının, özellikle de en karmaşıklarının ortaya çıktığı alandır.

Daha da ilginci, Avebury ile Mars arasındaki görünürdeki bağlantıdır. 'Mars'taki Yüz' adı verilen insan yapımı yapının ve bu gezegenin Cydonia olarak bilinen bölgesinin en iyi bilinen araştırmacısı Amerikalı Richard C. Hoagland'dır. Kendisi bir bilim gazetecisi, West Hartford ve New York'taki planetaryumların yöneticisi ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde danışman olarak görev yaptı. Hoagland kitabında deliller ortaya koyuyor: *Mars'taki Anıtlar*,<sup>32</sup> iddia edilen 'yüz' ve piramitlerin, 500.000 yıl önce, yani Anunnaki'nin Dünya'ya tahmini varışından 50.000 yıl önce, Mars'ın yaz gündönümünde gün doğumuya aynı hızada olacak şekilde inşa edilmiş geniş bir alanın parçası olduğu. Cydonia'daki piramitler de dahil olmak üzere yapıları inşa eden aynıırkin Stonehenge ve Avebury'yi de inşa ettiğine dair çok az şüphem var. Aslında Avebury'nin Cydonia'daki kompleksin ayna görüntüsü olabileceğine dair kanıtlar var. Her iki yerin aynı ölçektekli topografik haritalarını alıp üst üste bindirdiğinizde nesnelerin korelasyonu ve aralarındaki mesafeler ortaya çıkar.



**Şekil 9:**Leonardo da Vinci'nin Altın Oran olarak bilinen kutsal geometriye göre İnsan tasviri.

Hoagland'ın ekibinin üyelerinin de belirttiği gibi, bunlar inanılmaz derecede benzer. Ayrıca bu 'Mars Şehri'nin, Dünya'daki diğer benzer kompleksleri oluşturmak için kullanılan yasalara göre inşa edildiğini de keşfetti. Aynı matematik, hizalamalar ve kutsal geometri, Mars'taki Cydonia'da ve Stonehenge gibi antik dünyanın büyük yapılarında, Mısır'daki Giza piramitlerinde, Meksika'daki Teotihuacan'da ve Zimbabwe'de bulunabilir. Bu matematik, İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci'nin (1452-1519) daire içindeki adam resminde tasvir ettiği 'Altın Ortalaması' geometrisiyle uyumludur.(Görmek**Figür9**). Da Vinci, göreceğimiz gibi, gizli toplum ağıının önde gelen üyelerinden biriydi ve 15. ve 16. yüzyıllarda telefonun gelişini, uçan makineler ve tanklar tasarlamayı ve bisiklet tasarlamayı bu şekilde öngörebildi. günümüzün modern versiyonu gibi.

Bir diğer sabit ise 19,5 derecelik enlemdir. Bu, piramitlerin, birçok antik tapınak kompleksinin ve diğer kutsal yapıların inşa edildiği enlemdir. Aynı zamanda Hawaii'deki volkanları, Hawaii'deki Schild volkanlarını da burada bulacaksınız.

Venüs, Mars'taki devasa Olympus Mons yanardağı, Neptün'deki karanlık nokta, Jüpiter'deki kırmızı nokta ve Güneş'teki kuzey ve güneydeki güneş lekesi aktivitesinin ana alanı.<sup>33</sup>Bunların hepsi bir eldiven gibi uyuyor çünkü güneş lekeleri Güneş'ten gelen inanılmaz derecede güçlü elektromanyetik enerjinin emisyonlarıdır ve volkanlar da gezegenlerden gelen enerjinin bariz emisyonlarıdır. Bu nedenle, 19,5 derecenin dönen küreler arasındaki enerji alışverişi noktası olması şaşırtıcı değildir ve eskilerin hiyerarşisi bunu biliyordu. Örneğin Sümerler devinim denilen şeyin döngüsünü biliyorlardı. Bu, gezegeni kendi eksenleri etrafında yavaşça hareket ettiren ve böylece binlerce yıl boyunca farklı yıldız sistemlerine veya astrolojik 'evlere' bakan Dünya'nın 'yalpalamasının' etkisidir. Kayıtlarının gösterdiği gibi Sümerler, Dünya'nın her bir 'ev'den geçmesinin 2.160 yıl, döngüyü tamamlamasının ise 25.920 yıl sürdüğünü biliyorlardı; bu süre aynı zamanda güneş sisteminin kendi galaktik merkezi etrafındaki yolculuğunu tamamlaması için de gereklidir. Şu anda bu döngülerden birini tamamlıyoruz, dolayısıylaümüzde büyük bir değişim var. Dünyanın her yerindeki antik tapınaklar, geometri ve matematiklerinde bu devinim döngülerini yansıtır. 'İlkel' insanların yapabilecekleri şaşırtıcı değil mi? Fenikeli Aryanların seçkinleri, Dünyanın enerji ağı ve onun insan bilincini etkileme potansiyeli hakkında muazzam bilgiye sahipti. Sonuçta gezegenin manyetik alanı içinde yaşıyoruz. O değiştiğinde biz de değişiriz. Suda yaşıyorsanız ve su değiştirse, temel olarak etkilenirsiniz ve aynı durum, içinde bulunduğumuz enerji 'okyanusu' için de geçerlidir. Böylece, Dünya'nın manyetik alanını etkileyen gezegenlerin hareketini ve bunun aracılığıyla bizi etkilediğini görüyorsunuz. Kardeşlik bunların hiçbirini bilmemizi istemiyor ve bu yüzden astrolojiyi Şeytan'ın işi olarak kınamak için Hristiyanlık gibi kendi dinlerini ve onu saçma sapan bir şey olarak bir kenara itmek için kendi "bilimlerini" kullandılar.

'Gizemli' taş çemberler ve yapılar, açık fikirli araştırmalarla yanıt aradığınızda çok daha az gizemli olur. Kanıtlar, bunların Orta ve Yakın Doğu'dan buraya gelen Fenikeli-Aryanlar tarafından inşa edildiğini kuvvetle gösteriyor. Britanya'nın tebeşirli yamaçlarına atılan 'gizemli' beyaz atlar için de aynı şey geçerli. Bu bölümü yazmadan hemen önce, Britanya'nın en eski beyaz atını, Wiltshire'daki Uffington'da, Avebury'den pek de uzak olmayan ünlü beyaz at ziyaret ettim (resim bölümüne bakın). Plakada, yapım tarihinin MÖ 3000 civarında olduğu, yani tam olarak Fenikelilerin Britanya Adaları'na geldiği dönem olduğu belirtiliyordu. Fenikeliler neden Britanya'nın yamaçlarına beyaz atlar sürmeli? Cevap yine basit. Dinleri Güneş'e odaklanmıştı ve beyaz at, Fenikeliler'de Güneş'in simgesiydi. Stonehenge ve Avebury gibi Britanya genelindeki büyük taş çemberler ve yapılar, Fenikelilerin yönetici ve rahip sınıflarının ve Aryan liderliğine sızan ve sonunda onu kontrol eden Babil Kardeşliği'nin sahip olduğu bilgilerle inşa edildi. Bu bilgi, devasa bir taşın etrafına manyetik alan oluşturmak ve onu yerçekimi yasalarından ayırmak için ses ve diğer teknikleri kullanma becerisini içeriyordu. Daha sonra ağırlıksız hale gelir. MÖ 3000 civarındaki bu dönem çok önemlidir. Fenikeliler bu dönemde Britanya'da ve başka yerlerde çalışırken, Mısır'daki Giza'daki piramitler de en son karbon tarihleme yöntemleri kullanılarak M.Ö. 3.000 civarına tarihlendirildi. Harçta bulunan kömür izleri görünüşe göre bunu mümkün kıladı.<sup>34</sup>

Yakın ve Orta Doğu'daki Aryanların birçok ismi vardı: Hititler, Fenikeliler, Gotlar vb. Aynı kaynaktan geldiklerini göstermek için bu görünüşte farklı kültürlerdeki kelime ve isimleri takip edebilirsiniz. LA Waddell'in araştırmasına göre, iktidardaki Gotların adı olan Harri veya Heria ve Hititlerin Harri, Arri veya Aryan unvanından türeyen bazı taş halkalara bazen Hare-Taşları da denir: Tavşan taşları Aryan taşlarıdır. Tıpkı Han Khrishna'nın Aryan Khrishna anlamına gelmesi gibi, Hindu dininin Aryanların eseri olduğu göz önüne alındığında çok uygundur. Ayrıca Cumberland'da Keswick yakınında Castlerigg taş çemberi var. 'Teçhizat' kelimesi Gotik krallara ve prenslere verilen bir unvandır ve Gotik, Aryanlardan geliyordu. Kilikya'daki Aryan krallarının antik tasvirleri, onların Gotik tarzda kıyafet giydiğini gösteriyor. Keswick'in adı, Hititlerin Cassi veya Khatti klanı olan 'Kes'in Evi' anlamına gelir ve



**Şekil 10:**İskocya'daki Fenikeli Craig-Narget taşının üzerindeki Fenike güneş sembolü olan gamali haç ve **Şekil 11:**Fenikeli bir Yüksek Rahibenin cübbesi üzerinde.

Cumberland, kökeni Sümer'den itibaren Cymry ve Cumbers gibi isimler aracılığıyla gelişmiştir. Aryan terimi Fenike dilinde 'asil olan' anlamına gelen Arri kelimesinden gelir. Böylece SUM-ARIAN ve aristokrasi veya ARIAN-isimlerini alıyoruz. açık saçık. Aslan, çağlar boyunca her zaman önemli bir sembol olmuştur çünkü Aryanların Güneş sembolüdür ve sıkılıkla tapınakların ve kutsal yerlerin girişlerine konulmuştur. Bu nedenle astrolojik açıdan Aslan burcuya da ilişkili olan aslan gövdeli Sfenks, astrolojide yine Güneş tarafından yönetilen burç olarak kabul edilir. 'İngiliz' kültürünün ve efsanesinin tüm temeli Fenikelilerden geldi. Ünlü Aziz George ve Ejderha efsanesi, Küçük Asya'daki Fenike merkezi Kapadokya'daki Aziz George'dan gelmektedir. Savaşlar

Aziz George ile ejderha arasındaki görüntü, çok eskilere dayanan Mars-sürünge çatışmalarının simgesi olabilir. St George'un (İngiltere) kırmızı haçı ve St Andrew (İskocya) ve St Patrick'in (İrlanda) haçıları ve İskandinavya'nın bayrakları, Fenikeliler tarafından kutsal zafer standartları olarak taşıdı. Kızıl haç, daha sonra Naziler tarafından kullanılan gamali haç gibi, Güneş'in Fenike-Aryan sembolü olan ateş haçıydı. İskocya'daki Craig-Narget'te bulunan ve yüksek rahibelerin cüppelerini süslmek için kullanılan Fenike Güneş tanrısı Bel'e adanmış bir taş üzerinde gamali haç görülebilir.(Görmek **Şekil 10 Ve 11**). Gamalı haç isminin nereden geldiğini okudum

Sanskritçede refah anlamına gelen svasti kelimesi vardı ve Naziler onu tersine çevirip yıkımın sembolü haline getirene kadar olumlu bir sembol olarak görülmüyordu. LA Waddell, İskoçya'daki başka bir taş olan Dumfries ve Galloway bölgesindeki Newton Taşı üzerindeki işaretleri Fenike-Hitit olacak ve Güneş tanrıları Bel veya Bil'e adanacak şekilde tercüme etti. Britannia'nın klasik İngiliz sembolü Fenike tanrıçası Barati'den gelir. Fenikelilerin Barati'yi nasıl tasvir ettiğine ve İngilizlerin Britannia'yı nasıl tasvir ettiğine bakın.**Şekil 12**Aryan-Hitit-Fenikelilerin önemli merkezlerinden biri Küçük Asya'daki Kilikya idi ve burada Barati'ye Perathea ve daha sonra Diana olarak tapınıldı. Bu yüzden



**Şekil 12:**Barati'nın Fenike tasviri (sağda) ve Britannia'nın İngiliz sembolü. Bunlar Babil'deki Kralice Semiramis ve Misir'daki İsis'in aynı tanrısi ve alternatif isimleridir.

Diana ve Britannia aynı kaynaktan geliyor. Barat'ın tanrı/kral olması gibi Barati de Fenikelilerin kraliçe/tanrıça figürüydu. Bunlar muhtemelen Babil tanrıları Nemrut ve Semiramis'in isimleridir. Aryanların 'kraliyet' elit klanı Baratlar olarak adlandırıldı (adlandırılır) ve bu nedenle, Britanya ve İngilizlerde (Barat-ain ve Barat-ish) olduğu gibi eski Hint kültüründe de Barat veya Brihat terimini bulursunuz. Hint

Vedaları şöyle der: "Kral Barat

kurucusu olduğu Hanedan İrkının adı; ve böylece o Hanedan halkın ünü bu kadar geniş bir alana yayıldı."<sup>35</sup>Parat, Prat ve Prdi, Barat'ın diğer türevlerinden bazlarıdır. Orijinal biçimde Barat-ana veya Brithad-ana idi.<sup>36</sup>Hitit-Sümer dilinde (Aryan) ana eki 'bir' anlamına gelir. Ana aslında İngilizce 'one' kelimesine ve İskoçça 'ane' kelimesine dönüştü. Barat-ana veya Briton bu nedenle 'Baratlardan Biri' (Bruits) anlamına gelir. Bu beyaz ırkın işgal ettiği diğer birçok ülkede de durum aynı. İran adı, daha önceki Airy-Ana veya Air-an kelimesinden gelir; bu, Diziler Ülkesi veya Aryanlar anlamına gelir.<sup>37</sup>

Hint Vedaları ayrıca tanrıça Barati'yi (Baratlara ait) kabul eder ve o, İlahi Brihad olarak bilinirdi. Onun özel yerinin, Hitit-Fenike Ülkesi Kilikya'daki modern Sarus Nehri olan Saras-vati Nehri üzerinde olduğu söyleniyor. Nehir, Aryan güneş mitlerine uygun olarak yazılmış bir eser olan Yeni Ahit'te Aziz Paul'un evi olduğu iddia edilen Tarsus'ta denize döküldü. Ayrıca Fenikeliler ve Aryanlar yılanla tayıyorlardı ve Nagalar adı verilen şekil değiştiren sürüngenler Hinduların yılan tanrılarıydı. Aryanlardan ilham alan Vedalar, yılan-insanlar olan Nagaların nasıl inanılmaz hasara ve anında ölüme neden olabileceğini anlatıyor. Nagaların ayrıca Buda olarak bilinen adamın doğumunda ortaya çıktıgı ve yılanın Krishna efsanesinde rol oynadığı söyleniyor. Barati'nın Roma'daki adı, servet tanrıçası efsanesinden dolayı Fortune'du. Şansı Fenikelilerin sembolize ettiği gibi tasvir ettiler.

Barati ve İngilizlerin Britannia'yla işi var. Fenikeliler gibi denizde yolculuk yapan bir ırktan beklediğiniz gibi hepsi suyla ilişkilendirilmişti. Mısırlıların da, suların tanrıçası olan Doğum adında bir tanrıçası vardı ve o, Barati'nin bir başka aynasıydı çünkü Aryan-Fenikeliler, Mısır'ın arkasındaki güçtü. Doğum, MÖ 680 civarında bir Babil imparatoru tarafından "denizin ötesindeki bir Fenike tanrısı" olarak tanımlanmıştı.<sup>38</sup> 'Minoan' adı altında bir başka Fenike merkezi olan Girit'te tanrıçaları Brito-Martis'ti. Yunan ve Roma efsanesine göre (başka bir deyişle Barati) bir Fenike tanrıçası ve Fenike kralı Phoenix'in ilahi kızıydı. Brito-Martis, antik dünyanın önemli bir tanrısı olan tanrıça Diana ile özdeşleştirildi ve onun gibi o da avlanmak için silahlanmıştır. Earl Spencer'in kız kardeşi Galler Prensesi Diana'nın cenazesinde vurguladığı gibi, ona antik avcılık tanrıçasının adı verilmiştir.

İlk Britanya kralları kendilerine ve ırklarına 'Catti' adını verdiler ve bu, madeni paralarında da görülmüyor. Küçük Asya ve Suriye-Fenike'deki Aryan Hititler kendilerine Catti veya Khatti adını verdiler. Hindistan'ı yönetmek için Kafkasya'yı terk eden Aryanların ırkı Khattiyo olarak biliniyordu. Khatti terimi, İbranice ve İngilizce çeviriler yoluyla Eski Ahit'in Hititlerine dönüştü. Kassi veya Cassi, MÖ 3000 civarında ilk Fenike hanedanı tarafından kullanılan unvandı ve Babil hanedanı tarafından da benimsenmişti. Şaşırtıcı değil çünkü bunlar aynı kişilerin farklı şubeleriydi. Eski Hint Destanı kral listeleri, Mezopotamya kral listelerinde adı geçen insanlardan bazılarının isimlerini verir ve erken Mısır'ın hanedanlık öncesi uygarlıklarının da Aryan ırkından olduğu ortaya çıkar. Burada hiç şüphesiz aynı insanlara bakıyoruz ve bu ırkın içinde antik dünyadan günümüze giderek gücün dizginlerini elinde tutan sürüngen-Aryan soyu da var. LA Waddell'in işaret ettiği gibi, İngiliz, İskoç, İrlanda, Gal, Gal, Gotik ve Anglo-Sakson dilleri ve yazıları ile tüm Aryan dilleri ailesi, Hittit ve Sümer aracılığıyla Aryan Fenike dilinden türemiştir. Bugün İngilizce olarak adlandırılan dilde kullanılan en yaygın kelimelerin yaklaşık yarısı aynı ses ve anlama sahip olan Sümer, Kıbrıs veya Hittit kökenlidir. 'Tanrıların' dili olan Sümerce, dünyanın büyük bir kısmının ana dilidir, ancak bence tarihte çok daha eski bir yerde, belki Atlantis'te, hatta bugün Britanya Adaları olarak adlandırılan bölgede ortaya çıkmıştır. Waddell'in dediği gibi:

"Fenikelilerin eski yerleşim yerlerinde veya yakınlarında bulunan çeşitli eski yazıların farkına vardım ve (olarak bilinenler) Kıbrıslı, Karyalı, Aramice veya Suriye, Likya, Lidya, Korint, İyonya, Girit veya "Minos", Pelasg, Frig, Kapadokya, Kilikya, Theban, Libya, Kelto-İber, Gotik Runes vb. hepsi standardın gerçekten yerel varyasyonlarıydı. Hittit Uygarlığının Akdeniz kıyıları boyunca ve Herkul Sütunları'nın ötesinde Britanya Adaları'na kadar uzanan antik öncü yayıcıları olan Aryan Fenike denizcileri hakkında Aryan Hitto-Sümer yazısı."<sup>39</sup>

Resmi tarih bizden, Britanya halkının ancak Romalılar geldikten sonra 'medeni' olan vahşiler olduğuna inanmamızı istiyor. Bu doğru değil ve aslında Romalılar tam tersini söylüyorlardı. Roma kayıtları Britanyalıların genel olarak uygar olduklarını ve geleneklerinin

Galyalılarla hemen hemen aynı. Elbette öyleydi. Onlar aynı kökene sahip aynı insanlardı. Britanyalılar altın para kullanıyordu ve orada bulunan dönemin İngiliz paralarının da doğruladığı gibi, Avrupa kıtasıyla ticaret yapılıyordu. Romalıların geldiklerinde medeniyetsiz olarak gördükleri yalnızca Britanya'nın iç kesimlerinde yaşayan, kıyılara yakın Fenike kültüründen hâlâ etkilenmemiş insanlardı. 'Roma' sayılan yolların birçoğu aslında Romalılar tarafından yapılmamıştı. Bunlar Roma öncesi tamir ettikleri yollardı. Romalılar, İngiliz ordularının verimliliğine, özellikle de savaş arabaları kullanımına hayran kaldılar. Bu ünlü 'İngiliz' savaş arabalarının, Mısır Firavunu Ramses II'nin M.Ö. 1.295 civarında, bir Hitit-Fenike limanı olan Kadeş Savaşı'nda tarif ettiği Hititler veya Cattiler tarafından kullanılanlarla aynı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmayacaktır. MÖ 350 civarında, yani Romalıların gelişinden üç yüzyl önce, kaşif ve bilim adamı Pytheas, Britanya'nın çevresini dolaştı ve arazinin bilimsel olarak enlemlerle haritasını çıkardı. Pytheas, Küçük Asya'daki Phocca'nın yerliyidi; Phoenicia'dan gelen Phocca, tíkki Phoenice adlı bitişik bir liman gibi.<sup>40</sup> Bu dönemde Fenikeliler, İngiltere'nin batısındaki Cornwall'daki madenlerinden, Galya/Fransa üzerinden Marsilya'ya, oradan da deniz yoluyla Akdeniz ve Ege topraklarına kadar kalay ticaretini organize etmişlerdi. Cornwall'daki ilk Fenike kalay limanı Ictis veya Penzance Körfezi'ndeki St Michael's Mount'du. Hıristiyanlığın büyük kahramanlarından biri olan Aziz Mikail, gerçekte bir Fenike tanrıydı.

Britanya Adaları ve İrlanda ile Kuzey Afrika ve Yakın Doğu kültürü arasındaki eski bağı kanıtlayacak sonsuz kanıt var. Yolsuzluğu ortaya çıkarmak istiyorsanız parayı takip edin diyorlar. İnsanların ve kültürlerin geçişini tanımlamak istiyorsanız dili takip edin. Bugünün İrlanda dili, Galce'nin yerini alan İngilizcedir ve Galce'nin kendisi de artık kayıp olan daha eski bir dilden gelişmiştir. Orta Çağ'da Galce konuşan misyonerler, İskoçya'nın eski halkı olan Pictler ile iletişim kurmak için tercüman kullanmak zorundaydı ve dokuzuncu yüzyılın Galce konuşan İrlanda kralı Cormac, güneydeki Munster halkının diline atıfta bulunuyordu. Batı İrlanda'yı 'demir dil' olarak görüyor. Ancak Galce bile bizi Orta Doğu'ya çok sıkı bir şekilde bağlıyor. İrlanda'nın batısındaki Conamara'da hâlâ ana dili Galce olan bir topluluk var. Tüm İrlanda müziğinin temeli olan sean-nos (eski tarz) şarkıları, Orta Doğu'nun yerli şarklarına şartıcı derecede benziyor. Eğitimli kulaklar bile Galyalı şarkıcıların ilahileriyle Libyalıların ilahilerini ayırt etmeye neredeyse imkansız buluyor. Müzik eleştirmeni Charles Acton İrlanda Times,şunu yazdı:

"Bir akşam çölünde Bedouum Araplarının anlatısal destanlar söylemesini saatlerce dinleseniz... ve sonra İrlanda'ya dönüp aynı mel ismata ve ritmi kullanan güzel bir Sean-Nos şarkıcısını dinleseniz, bu benzerliği neredeyse tekinsiz bulursunuz. Aynı zamanda eğer biri dinlerse (*íspanyo!*) "canto jondo"<sup>41</sup>

Antik çağlarda İrlanda ile İspanya ve İspanya ile Kuzey Afrika arasında kan bağlarının, bilginin ve kültürün taşındığı büyük deniz ticaret yolları vardı. Batıda Galway'deki İspanyol Kemeri

İrlanda'da, İspanyol Flamenko'suyla hemen hemen aynı olan ve 'darp' olarak bilinen Conamara dansı da bunu anıyor. Wexford Mummers'in İrlanda'da gerçekleştirdiği sopa dansı Kuzey Afrika kökenlidir. 'Mummer' kelimesi Muhammed'den geliyor. İrlanda sembolü arp, Kuzey Afrika'dan geldi ve İrlanda'nın diğer klasik sembolü olan yoncanın adı da öyle. Üç yapraklı herhangi bir bitki Mısır'da shamrukh olarak bilinir. Dindar Roma Katoliklerinin sembolü olan tespih Ortadoğu'dan gelmektedir ve Mısırlılar tarafından halen kullanılmaktadır. 'Rahibe' kelimesi Mısır kökenlidir ve kıyafetleri Orta Doğu'dandır. Arbois de Juvainville'e göre, bir eserin yazarı *Cours De Edebiyat Celtigue*, İrlandalılar Orta Çağ'da 'Mısırlılar' olarak biliniyordu. İrlanda kitaplarıyla Mısırlıların kiler arasında bariz bağlantılar var. İrlanda Kells Kitabı ve Durrow Kitabı'nda kullanılan aynı illüstrasyon tarzlarını kullanıyorlar ve renkler Akdeniz kökenli. Bu kitaplarda kullanılan kırmızı, bir Akdeniz böceği olan *Kermococcus vermiho*'dan, diğerleri ise bir Akdeniz bitkisi olan *Crozophora tinctoria*'dan geliyordu. Mısırlıların tanrıları Osiris'in birçok tasvirindeki çapraz kol pozu, İrlanda el yazmalarında görülebilir. Örgü tarihi konusunda en az bir uzmana göre, Arran Adası'nda yapılan İrlanda kazakları, kendilerine ilk olarak Mısırlı Kipti rahipler tarafından verilen tasarımları taşıyor.<sup>42</sup> Arran'ın ana kan grubu (Aryan?) İrlanda nüfusunun çoğundan farklıdır. Pucan adı verilen eski İrlanda yelkenli gemisi, Kuzey Afrikalılar tarafından icat edildi ve Nil'de kullanıldı. Armagh Şehri yakınlarındaki Navan Kalesi'nde yapılan kazılarda, MÖ 500 civarında yaşadığı tahmin edilen Berberi maymununun kalıntıları bulundu. Berberi maymunu bugün esas olarak Cebelitarık'la ilişkilidir, ancak M.Ö. 500'deki evi Kuzey Afrika'ydı. Libyalı ejderha derilerinin (paralı askerler) 2000 yıl önce İrlanda'da serbest olduğuna inanılıyordu. İkinci yüzyılda İskenderiye'de yaşayan coğrafyacı Ptolemy, İrlanda'da on altı kabilenin adını verebiliyordu. İrlanda'daki firlatma sporu, Fas'ta Takourt adlı oyunla yansıtılmaktadır. İrlanda ritüeli, Fenike-Aryanlardan ilham alan tüm kültürler gibi Güneş'e odaklanmıştır. İrlanda'daki Newgrange'deki Dünya tümseği, kış gündönümü olan 21/22 Aralık'ta doğan Güneş ile mükemmel bir şekilde hizalanın yaklaşık 62 fitlik dar bir geçide sahiptir. Öyle ki altın rengi güneş ışığı tüm geçidi ve merkezdeki odayı doldurup aydınlatıyor. Akdeniz'deki yapılarının, özellikle Girit'teki Minos Sarayı'nın girişi aynıdır. İrlanda'nın ayırt edici Yuvarlak Kuleleri, bazı oryantalistlere göre Fenike kökenlidir.<sup>43</sup> Yine tüm bunlar burada ortaya koyduğum hikayeye mükemmel bir şekilde uyuyor. Fenikeliler, Anunnaki-sürüngeşlerin küresel merkezlerinden biri olan Orta ve Yakın Doğu'dan geldiler ve daha önce bahsettiğim Profesör Phillip Calahan'ın araştırmasına göre yuvarlak kuleler, kuzey gökyüzündeki yıldız sistemleriyle, özellikle de Draco ile aynı hızada.

İrlanda ile Fas Berberileri arasındaki bağlantılar özel olarak anılmayı hak ediyor. Bunlar açık tenli dağ insanlarıdır, bazları mavi gözlü ve sarı saçlıdır. Bunlar, Atlantis'le ilişkilendirilen ve Atlantis'in efsanevi hükümdarı Poseidon'un oğlu Atlas'ın adını taşıyan Atlas Dağları ile ilişkilidir. Berberi sanatının İrlanda versiyonuyla ve konuşan herkesle pek çok benzerliği var

Galce, Berberi dilini rahatlıkla anlayabiliyordu. M'Tir, M'Tuga ve M'Ghill gibi ana Berberi klanları, İrlanda-İskoç MacTier, MacDougal ve MacGhill'in kökenleri veya türevleridir. Mac terimi 'çocukları veya çocukların' anlamına gelir ve Araplar, Bini M'Tir'de olduğu gibi aynı anlama gelen Bini terimini kullanırlar. Berberilerin topraklarını ilk keşfeden misyonerler, onların da İrlandalılar ve İskoçlar gibi gayda kullandıklarını keşfettiler. İrlanda'nın ilk işgalcileri deri çantalı adamlar olarak biliniyordu. Kerry'de bulunan İrlanda keçi derisinden bir davul, Fas davulu bindir'in ikizi. Keman ve gitar da Kuzey Afrika kökenlidir. Aryanların Viking kanadı İrlanda'yı işgal etti ve şu anki başkent Dublin de dahil olmak üzere birçok kasaba kurdu. Ancak okudığınız kanıtların ışığında, yüksek ön ve içi kısmı olan ünlü Viking kadırgasının, Mısırlılar tarafından kullanılan bir Fenike tasarımlı olması şaşırtıcı değildir. Newgrange'daki kaya oymaları bu tasarımlı binlerce yıl önce tasvir ediyor gibi görünüyor. İdris ismi Galler'de iyi bilinmekte ve Müslümanların evliyaları ve kralları yüzyıllardır İdris olarak adlandırılmıştır. British Museum'da, üzerinde 'Offa' damgası bulunan bir altın dinar olan Müslüman parası bulunmaktadır. Offa, 8. yüzyılda İngiltere'deki Mercia Kraliyeti ve İngiltere ile Galler arasında Offa'nın Dyke'si olarak bilinen 190 millik toprak 'duvarını' inşa ettiği söyleniyor. Galler ismi Yabancılar Ülkesi anlamına gelen 'Weallas' kelimesinden gelmektedir. İrlandalılar gibi Galliler de İzlanda çevresindeki kuzey sularını Vikinglerden önce keşfetmişlerdi ve Galli Prensi Madoc'un Kolomb'dan üç yüz yıl önce Amerika'da karaya çıktığı söyleniyor. Bu çok mümkün çünkü eğer Fenikelilerin bilgisine ulaşabilseydi Amerika kıtasının orada olduğunu bilirdi. Cymbri'nin Muhterem Bede'si (yaklaşık olarak Galli), tufandan sonra İncil topraklarından Britanya Adaları'na göç eden bir Doğu halkı olduklarını söyledi.<sup>44</sup>

İrlandalılar Galler ve Cornwall'un bazı bölgelerine yerleşiklerinde, yerinden edilen insanların bir kısmı Fransa kıyısındaki Armorica'ya (şimdi Brittany) taşındı. Orada, adı Mısır'daki Karnac'tan gelen Carnac adlı muhteşem dikili taş ormanını bulacaksınız. Breton dili eski Galce ve Cornish - Aryan dilinin bir karışımıdır. Brittany, Küçük Britanya anlamına gelir ve yine Barat ve Barati ile ilgilidir. Amerika, 'denize bakan kara' anlamına gelir ve Atlantik'ten yaklaşılan Amerika'nın mükemmel bir tanımidir. Amerika isminin gerçek kökeni kesinlikle budur, İspanya'da Kristof Kolomb'un müteahhidi olan Floransalı kaşif Amerigo Vespucci değil. Man Adası'nda da İrlandalı Aryanlar yaşıyordu ve burası çok kutsal bir toprak haline geldi. Britanya'daki iki yerden biriydi, diğeri ise Baş Druidlerin bulunduğu Kuzey Galler'deki Anglesea'ydi. Bunlar, bilgilerini Fenikelilerden ve daha sonra Babil Kardeşliği'nden miras alan eski İngiliz rahip sınıfının en yüksek rütbeli üyeleri idi. Man Adası'nın üç bacaklı simbolü, eski Fenikelilerin Güneş simbolü olan gamali haftanın pek farklı değil. İrlanda'nın Etiyopya ile bağlantıları da tespit edildi. Amerikalı araştırmacı Winthrop Palmer Boswell adlı bir kitap yazdı. *Etiyopya Ormanlarında İrlandalı Büyücüler* İrlanda ve Etiyopya halk hikayeleri arasındaki benzerlikleri gösterdi. Baobab ağaçları Etiyopyalılar ve Berberiler tarafından büyük saygıyla karşılanır ve 'banba' İrlanda'nın eski bir adıdır.

Kuzey Afrika'da ağaçlara duyulan bu saygı, Britanya Adaları'nda ve Avrupa'da Druidler tarafından ifade edilmişti ve antik Yakın Doğu'nun sürüngen-insan melezleri olan dev veya Titanırkı, boylarından dolayı sıkılıkla ağaç olarak sembolize ediliyordu. 1833 tarihli kitabında, *Fenike İrlanda*, Joachim de Villeneuve, İrlandalı Druidlerin Fenikeli denizcilerin 'yılan rahipleri' olduğunda ısrar ediyordu. Bu, Kuzey Afrika tanrı Baal'in İrlanda versiyonu olan Nazar Balor'unun ve Mayıs ayında Baal ritüeli Beltane'nin kutlanmasıının kökenini kesinlikle açıklayacaktır. Nazar, sürüngenlerin hipnotik bakışlarıyla ilgilidir. Fenikelilerin Güneş tanrı Bel veya Bil idi ve daha sonra Kenanlılar ve Babililer tarafından Baal - Nemrut olarak tanıdı. Druidler, Britanya, İrlanda ve Fransa'da ya da o zamanki adıyla Britannia, İrlanda ve Galya'da gizem okulu geleneğinin taşıyıcıları haline geldiler ve bazıları, Babil Kardeşliği'nin kurduğu sürüngen-insan soyunun etkisiyle derinden yozlaştı. yüzyıllar geçtikçe Aryan rahipliğinin kontrolü. Druid kelimesinin kökeni kesin değildir. Galce bir kelime olan druidh, 'bilge adam' veya 'büyükü' anlamına gelir, ancak 'meşe ağaçlarının adamları' anlamına gelen İrlandaca Drui kelimesinden gelebilir.<sup>45</sup> Druidik Gizemler, mağaraların, ormanların ve koruların karanlığında, Yüce Tanrılarını simgeleyen meşe ağaçıyla (Gözcü ağaçsı sembolizmine çok uygun) öğretiliyordu. Meşe ağaçına tapmuyorlardı, o bir semboldü ve ökse otu gibi üzerinde yetişen her şey kutsal hale geliyordu. Kutsal çali, Druidlerin bir başka kutsal sembolüydü ve Babil Kardeşliği'nin modern inisiyeleri tarafından yaratılan küresel film endüstrisinin merkezi olan Los Angeles'ta Hollywood adını buradan alıyoruz. Bu onların kontrolünde kaldı ve Hollywood onların kitlesel zihni şartlandırmadaki en önemli araçlarından biri. Hollywood, insanlığın kendisine ve dünyaya ilişkin algısını büyülediği için gerçekten de büyülü bir yer. Druidler astroloji ve astronomiyi biliyorlardı ve 25 Aralık'ta Güneş'in doğuşunu kutluyorlardı. Ay onlar için de çok önemliydi. Yeni Ay gecesi, altıncı gün ve dolunay özellikle kutsaldi.

Modern Masonluğun Mavi Derecelerde olduğu gibi, Druid inisiyeleri de üç gruba ayrıldı. Antik çağların orman korularında ve günümüz Mason tapınaklarında her seviyede verilen öğretiler hemen hemen aynıdır. Druid Okulunun ilk seviyesi, öğrenmenin Druidik rengi olan yeşil giyinmiş Ovate'ti. İkincisi ise uyumu ve gerçeği temsil eden gök mavisi giyen Ozan'dı. İçinde gizemlerin saklı olduğu Druidik şiirinin 20.000 ayetinden bazlarını ezberleme görevi vardı. Üçüncüsü, Druid, safliğin ve Güneş'in simgesel rengi olan beyaz bir elbise giyerdi. Bir Arch-Druid, manevi bir lider olmak için altı dereceyi geçmeniz gerekiyordu. Druidler uzun bir süre boyunca halk üzerinde tam bir güç sahipti ve gizemli okul ağlarının Babil Kardeşliği tarafından ele geçirilmesinden sonra son derece nahoş bazı ritüeller ortaya çıktı. Temel ahlaki kurallar tüm insanlara öğretiliyordu, ancak gizli bilgi, tüm bu ağlarda olduğu gibi, inisiyeler için en katı gizlilik altında korunuyordu. Ünlü ezoterikçi Eliphas Levi şifa yöntemleri hakkında şunları söyledi:

"Druidler, manyetizmayla tedavi eden rahipler ve doktorlardı... Onların evrensel ilaçları ökse otu ve yılan yumurtasıydı, çünkü bu maddeler astral ışığı özel bir şekilde çekiyor. Ökse otunun kesilmesindeki ciddiyet, bu bitkiye halkın güvenini kazandırdı ve onu güçlü bir şekilde çekici kıldı."<sup>46</sup>

Diğer gizemli dinler gibi Druidler de halktan saklanan ileri düzeydeki bilgilerin taşıyıcılarıydı ve bazları bunu pek de olumlu olmayan sebeplerle kullandılar. Druidleri bir bütün olarak kınamıyorum ve modern Druidlerin çalışmaları hakkında kesinlikle olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum. Bilgi tarafsızdır ve aynı bilgi iyi veya kötü niyetle kullanılabilir. Ancak Druidik dininin sizdiği ve insan kurban etme de dahil olmak üzere reptilianların klasik ritüellerini ve davranışlarını sergilemeye başladığına şüphe yok. Kardeşlik bugün hala kendi kara büyülü törenlerinde Druidik ritüelleri kullanıyor.

### Eve gidiyor?

Orta-Yakın Doğu ile Britanya Adaları ve İrlanda arasındaki bağlantıların kanıtları çok büyüktür. Halkların, bilginin, kültürün, dilin, tanrıların, sembollerin, ritüellerin akışını çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm bunların dünyanın bu iki bölgesi arasında ilk kez M.Ö. 3000'den itibaren mi seyahat edildiğini, yoksa kadim geçmişte Venüs felaketinden önceki her şeyin ters yönde mi gittiğini merak ediyorum. Orta-Yakın Doğu kültürlerinin kökenleri aslında Britanya Adaları ve Avrupa'da olup, M.Ö. 3000'den sonra ters yöne doğru gidilmiş olabilir mi? Şu anda bunun ayrıntılı kanıtını sunamam ama araştırmam bu yönde ilerliyor. Britanya Adaları ve Avrupa'nın bazı kısımları Dünya'daki ayaklanmalardan kötü bir şekilde etkilendiye, belki de gelişmiş ırkın dünyanın birçok yerinden, özellikle Yakın Doğu'daki daha güvenli topraklara doğru kitlesel bir hareketi vardı. Elbette Babil Kardeşliği ve ileri düzeyde bilgiye sahip diğerleri Britanya'ya gidip karargâhlarını orada kurmaya çok istekliydi. Londra operasyonlarının merkez üssü haline geldi ve bugüne kadar da öyle kaldı. Bunun çok önemli bir nedeni olmalı ve bu topraklardaki enerji alanlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Britanya Adaları, Kardeşler için gerçekten kutsal bir yerdir çünkü burası Dünya'nın enerji ağının merkezidir. Britanya'nın bazı bölgelerinde taş dairelerin, dikili taşların, antik höyüklerin ve alanların dünyanın hemen hemen her yerine göre daha fazla yoğunlaşması sebepsiz değildir. Enerjiyi ve bilinci nasıl manipüle edeceğini anlayanlar, faaliyetlerini gezegensel enerji ağının kalp merkezine dayandırmaya çalışacaklardır ve bunu, Gündemlerinin çوغunu Britanya Adaları'ndan yürüterek yaptılar.

Londra aynı zamanda Dünya'nın manyetik ağında da önemli bir yer ve yalnızca Britanya'nın veya Barat topraklarının değil, aynı zamanda Babil Kardeşliği'nin de başkenti oldu. Onlara göre bu onların 'Yeni Truva'sı veya 'Yeni Babil'idir. Truva Savaşları ve Tahta At efsanesiyle ünlenen Küçük Asya'daki Truva şehri de bir başka Aryan merkeziydi. Hititlerin eski başkentiydi. Sürünge-Aryan soyunun birçoğunu

Merkezi Truva'dadır ve gizli toplum ağının üst kademelerinde yer alan ve gerçek kökenlerini bilenler için kutsal bir yer olmaya devam etmektedir. Troya ya da Troia, Yunanca ve İbranice'de 'uç yer' anlamına gelir; Hıristiyanlığın antik dünyadan çaldığı bir başka inanış olan teslise bir göndermedir. İngilizce'de Truva ya da Troia, Trablus'tur; bugünkü Libya'nın başkentinin adıdır ve Müslüman Kardeşler'in öncüsü Albay Kaddafi'nin evidir. Truva bir kez daha dünya dışı tam kanlar ve melezlerle ilişkilendiriliyor, dolayısıyla Kardeşlik'in bu isme olan sürekli takıntısı da bundan kaynaklanıyor. Yunan şair Homeros tarafından yazıldığına inanılan İlyada destanında Truva'nın, sürüngen soyundan Titan olan Yunan tanrısı Zeus'un oğlu Dardanus tarafından kurulduğu anlatılır. Zeus hem kartal hem de yılan olarak tasvir edilmişdir. Onun Sparta'daki Arcadia'da doğduğu söyleniyordu ve Truva Savaşı'ndan sonra birçok Spartalı şimdiki Fransa'ya göç etti. Bu nedenle 'Yeni Truva' gibi terimler aynı soyların merkezleriyle ilgilidir.

Çoğu kişi Londra'nın 'Yeni Truva' olarak kurulduğunun farkında değil. Truva'nın MÖ 1.200 civarında yıkılmasından sonra, kraliyet soyundan doğan Aeneas'ın halkın geri kalanlarıyla birlikte kaçtığı ve İtalya'ya yerleştiği hikayeye dayanıyor. Orada Latinlerin kralı Latinus'un kızıyla evlendi ve bu soydan daha sonra Roma İmparatorluğu ortaya çıktı. Pek çok geleneğe göre, Aeneas'ın torunu Brutus adında bir adam, aralarında İspanya'daki kolonilerden gelenlerin de bulunduğu bir grup Truva atıyla birlikte MÖ 1.103 civarında Britanya'ya çıktı. Güney Sahili'nde bol miktarda bulunan beyaz kayalıklardan dolayı Britanya'yı 'Büyük Beyaz Ada' olarak adlandırdılar. İngiltere'nin güney batısında, bölgedeki en eski liman olan Torbay'dan kısa bir mesafede, Devon'daki Totnes kasabası bulunmaktadır. Burada, efsaneye göre eski Truva prensinin ayak bastıktan sonra üzerinde durduğu Brutus Taşı adı verilen bir taş vardır. Galler kayıtları, Brutus'un onu kral ilan eden üç Britanyalı kabile tarafından karşılandığını söylüyor. Brutus 'Caer Troia' adını verdiği bir şehir kurdu

- Yeni Truva. Romalılar daha sonra ona Londinium adını vereceklerdi. Londra, Babil Kardeşliği imparatorluğunun operasyonel merkezi haline geldi ve Paris ve Vatikan'la birlikte hâlâ da öyle. Kral Arthur hikayelerinde, Londra ya da Yeni Truva, Kral Arthur'un doğuya geçiş kapısı şehri olan Troynavant'tır ve Kral Arthur'un Camelot'u görünüşe göre Mars Şehri ya da Mars Şehri anlamına gelmektedir. Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından antik Truva bölgesinde keşfedilen eserler, İngiliz megalitik taşlarında bulunan işaretlerin çoğunu içeriyordu. Ayrıca Güneş'in Fenike-Aryan sembolü olan gamalı haçla da süslenmişlerdi. Bir kez daha aynı kişilerdi. Bütün beyaz halklar öyledir ve oldukça açık bir şekilde dünyayı ele geçiren de beyaz ırktır. Etrafiniza küresel gücün tüm hakimiyetini kimin kontrol ettiğine bir bakın. Beyaz insanlar.

Ve bu ırkın içinde ve antik çağlara kadar uzanan diğer ırklarda, bugün Londra, Yeni Truva veya daha doğrusu Yeni Babil merkezli sürüngen soyları vardır. Bu Elit soyunun bedenleri dördüncü boyutun alt kısmındaki sürüngenler tarafından işgal ediliyor veya kontrol ediliyor ve daha düşük Aryan hiyerarşisinin çögünün bunun böyle olduğuna dair hiçbir fikri yok. Bu sürüngen-Anunnaki ağına odaklanacağım ve onu modern dünyaya aktaracağım. Reptilianların insan ırkını zihinsel, duygusal ve ruhsal teslimiyete sürüklemek için çok etkili bir şekilde kullandıkları dinler hakkındaki gerçeği düşündük.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Brian Desborough,*Büyük Piramit Gizemi*. Ayni eser.
- 2** Ayni eser.
- 3** Ayni eser.
- 4** Ayni eser.
- 5** Ayni eser.
- 6** Geoffrey Higgins,*Anakalipsis*(ilk kez 1836'da yayınlandı, 1972'de Health Research tarafından yeniden yayınlandı, P0 Box 850, Pomeroy, WA, ABD 99347), cilt I, s 368.
- 7** *Büyük Piramit Gizemi* aynı eser.
- 8** Ayni eser.
- 9** Ayni eser.
- 10** Ayni eser.
- 11** Ayni eser.
- 12** Ayni eser.
- 13** Ayni eser.
- 14** Ayni eser.
- 15** Ayni eser.
- 16** Hanok'un Birinci Kitabı, 7:2-6.
- 17** *Evren*(Life National Picture Library, Time-Life International, Hollanda, 1964), s. 85-94.
- 18** Ayni eser.
- 19** Ayni eser.
- 20** Adrian G. Gilbert ve Maurice M. Cotterell,*Maya Kehanetleri*(Element Books, Shaftesbury, İngiltere, 1995).
- 21** Alıntı yapıldı *Gizli Komplot*, s.28.
- 22** Erkekçe R Salonu, *Tüm Çağların Gizli Öğretileri*(Felsefi Araştırma Topluluğu, Los Angeles, Kaliforniya, 1988), s Al.
- 23** *Meleklerin Küllerinden*, s 93.
- 24** Los Angeles Waddell,*Britanyalıların Fenike Kökeni*, s. 11.
- 25** Age, s. 13.
- 26** Kaptan E. Raymond,*Asur Tabletlerinde Eksik Halkalar Keşfedildi*(Zanaatkar Satışları, Thousand Oaks, California, 1985), s 145.
- 27** *Britanyalıların Fenike Kökenleri*, s 48.
- 28** Ibid, s39.
- 29** Ibid, s40.
- 30** Michael Hesemann,*Kozmik Bağlantı*(Gateway Books, Wellow, Avon, İngiltere, 1996), P107.
- 31** *Britanyalıların Fenike Kökeni*, s 231.

**32** Richard Hoagland, *Mars'taki Anıtlar*(Kuzey Atlantik Kitapları, Kaliforniya, ABD, 1996).

**33** *Kozmik Bağlantı*, s 108. *Büyük Piramit Gizemi Rig Veda*.

**34**

**35**

**36** *Britanyalıların Fenike Kökeni*, s 65. Age.

**37**

**38** Ibid, s62.

**39** Age, s 27.

**40** Age, s 54.

**41** Bob Quinn, *Atlantis, İrlanda'nın Kuzey Afrika ve Denizcilik Mirası*(Quartet Books, Londra, 1986), s. 19. İrlanda'yı Kuzey Afrika'ya bağlayan kanıtların çok iyi bir özeti.

**42** Heinz Edgar Kiewe, "Örgünün Kutsal Tarihi", alıntı:*Atlantisli*, s. 159,160. *Atlantisli*, s. 30.

**43**

**44** Steve Jones, *Kanın içinde*(Harper Collins, Londra, 1966), s 126. *Her*

**45** *Çağın Gizli Öğretileri*, s. XXI I-XXI II. Aynı eser.

**46**

## BÖLÜM DÖRT

### *Tanrıının Güneşleri*

Hiçbir şey sürüngen gündemine dinden daha fazla hizmet etmemiştir. Bugün hala Amerika'da din, diğer birçok sis perdesini gören ve Kardeşlik komplosunun birçok yönünü tanımlayan Hıristiyan yurtsever hareketinin zihinlerini kontrol ediyor ve düşünmesini sınırlıyor. Ancak yüzleşemedikleri şey, kendi dinlerinin bu komplonun büyük bir parçası olduğunu.

Bu, kendilerine Hıristiyan diyen herkesi kınamak anlamına gelmiyor. Hıristiyan inançları aracılığıyla sevgi dolu bir maneviyat ifade eden birçok kişi var. Neredeyse 2000 yıl boyunca milyarlarca insan için bir zihin hapishanesi yaratılan Hıristiyanlık kurumundan ve onun kibirli öğretmenlerinden ve son derece sınırlı yaşam görüşünü dayatmasından bahsediyorum. Dünyanın tüm büyük dinleri, Hinduizm, Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam, Aryan ırkının ve sürüngen melezlerinin belki de 7000 yıl önceki felaketten sonra ortaya çıktıği Orta ve Yakın Doğu'nun aynı bölgelerinden çıkmıştır. Bu dinler zihni hapsetmek ve duyguları korku ve suçluluk duygusuyla yutmak için tasarlandı. Bunlar genellikle İsa ya da Muhammed gibi bazı 'kurtarıcı-tanrı' figürlerine dayanıyordu ve yalnızca onlara inanarak ve onların emirlerini takip ederek 'Tanrı'yı' bulabilir ve kurtulabiliriz. Babil'de din yoluyla kontrol planı şekillenirken Babilli rahiplerin Nemrut hakkında söyledikleri tam olarak buydu. Bu saçılığa inanmayı reddedenler, sonsuza kadar cehennem ateşini körklemeye mahkumlardır. Şaşırtıcı bir şekilde, binlerce yıl boyunca milyarlarca insan bu dolandırıcılığa kapıldı ve hala da bu tuzağa düşüyor. Akıllarını ve hayatlarını vermek istiyorlarsa bu sorun değil, ancak birçoğu herkesin aynı şeyi yapması gerektiğinde ısrar ediyor ve bu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Bu kitabı okuyan insanların çoğu, dünyanın Hıristiyanlık ve Yahudiliğin hakim olduğu bölgelerinden olacaktır ve bu yüzden bunları, sembolik hikayelerin nasıl gerçek gerçekler haline geldiğini ve bu hikayelerin manipülasyonunun nasıl en güçlü hikayeleri ürettiğinin ana örnekleri olarak alacağım. Kıtlesel zihin kontrolünün bir biçimi henüz icat edilmedi.

Dinlerin gerçek arka planını anlamak için Fenikelilere, Babililere ve ötesine uzanan tüm eski dinlerin temellerini takdir etmemiz gerekiyor. Güneş'ti. Hiyerarşî Güneş'e odaklıydı çünkü daha önce de belirttiğim gibi, onun gerçek gücünü, her günün her saniyesinde yaşamalarımızı ve davranışlarımızı etkileyen inanılmaz bir elektromanyetik enerji jeneratörü olarak anladılar. Güneş, bu güneş sisteminin kütlesinin %99'unu içerir. Sadece bunu düşün. Güneş/dır-/Güneş sistemi ve o değiştiğinde biz de değişiriz. Bu Güneş döngülerini ve yansittığı enerjinin değişen doğasını anlamak, insanların büyük olasılıkla nasıl hareket edeceğini tahmin etmenizi sağlar.

**Şekil 13:**Antik çağlarda pek çok sembolün ve sembolik öykülerin yer aldığı Su'nun yıllık döngüsü kökenli. *Şekil 12'deki Barati ve Britannia tasvirlerinde t sembolünü görebilirsiniz.*



farklı zamanlarda çeşitli olaylara tepki verirler. Çeşitli dinlerin temelini oluşturan metinlerde olduğu gibi Güneşe tapınmada da iki bilgi düzeyi vardır. Antik dünyada hiyerarşi Güneş'e odaklanmıştır çünkü onun etkisini derinden biliyorlardı, kitleler ise Güneş'e tapiyorlardı çünkü onun sıcaklığı ve ışığı bol hasatın sağlanmasında açık ve hayatı bir role sahipti. Aynı şekilde, ezoterik bilgiye inisiye olan biri, İncil'i bir Hıristiyan veya Yahudi inanlıya göre farklı şekilde okuyacaktır. İnisiye sembolizmi, numerolojiyi ve ezoterik kodları tanıယacak, inanan ise metni kelimenin tam anlamıyla alacaktır. Yani aynı metin inisiyeye ezoterik bilgiyi aktarmanın bir aracı olarak hareket edecek ve inisiye olmayan kitleler için bir hapishane dini yaratacaktır.. Harika bir aldatmaca.

Kadim Güneş sembolizmini anlamak, büyük dinleri anlamaktır. Antik dünyada belirli bir sembol kullanıyorlardı (*Görmek***Şekil 13**) Güneş'in yıl içindeki yolculuğu için. Daha sonraki bir bölümde göreceğimiz gibi, bu hâlâ Babil Kardeşliği tarafından kullanılan temel bir semboldür. Hem Barati'nın Fenike tasvirlerini simgeliyordu hem de İngiliz ifadesi Britannia'nın kalkanında yer alıyordu. Eskiler burç çemberini (Yunancada hayvan çemberi anlamına gelen bir kelime) almışlar ve dört mevsimi işaretlemek için bir çarpi işaret koymuşlardır. Haçın merkezine Güneş'i yerleştirdiler. Bu sembolizm nedeniyle Hıristiyanlık öncesi tanrıların çoğunuun 25 Aralık'ta doğduğu söyleniyordu. 21-22 Aralık tarihlerinde, kuzey yarımkürede Güneş'in yıllık döngüdeki gücünün en düşük noktasında olduğu kış gündönümü yaşanır. Kadim insanlar Güneş'in sembolik olarak 'oldığını' söylüyorlardı. 25 Aralık itibarıyla Güneş açıkça görülmüyordu.

yaza ve gücünün zirvesine doğru sembolik yolculuğuna başladı. Bu nedenle eskiler Güneş'in 25 Aralık'ta 'doğduğunu' söylediler. Hıristiyan Noel, aslında tüm Hıristiyan festivalleri gibi, yalnızca yeniden adlandırılan bir Pagan festivalidir. Paskalya başkadır. Paskalya için eski sabit tarih olan 25 Mart civarında, Güneş astrolojik Koç burcuna (koç veya kuzu) girer. Bu dönemde eski insanlar kuzuları kurban ederlerdi çünkü bunun başta Güneş tanrıtı olmak üzere tanrıları yataştıracagına ve bol hasat sağlayacağına inanırlardı. Yani kuzunun kanının günahlarının bağışlanacağı anlamına geldiğine inanıyorlardı.

Antik Babil'de Kralice Semiramis'in oğlu Tammuz'un ayakları dibinde bir kuzu ile çarmıha gerildiği ve bir mağaraya konulduğu söylenir. Üç gün sonra mağaranın girişinden bir kaya yuvarlandığında cesedi ortadan kaybolmuştu. Bunu kesinlikle daha önce bir yerde duymuştum. Eskiler ayrıca Güneş'i Aralık ayındaki bir bebek, Paskalya'daki bir genç, yazın kuşvetli, son derece güçlü bir adam, sonbaharda gücünü kaybeden yaşlanan bir adam ve kiş gündönümünde yaşı bir adam olarak sembolize ederlerdi. Eski Zaman Baba'nın modern tasviri bunun bir versiyonudur. Ayrıca Güneş'i, sonbahar aylarında gücünü yitirdikçe kısalan uzun altın rengi saçlara (güneş ışınlarına) sahip olarak sembolize ediyorlardı. Şimdi Eski Ahit'teki Şimşon-Sam-sun hikayesine tekrar bakın. İnanılmaz derecede güçlüydü ve uzun saçları vardı ama saçları kesildiğinde gücünü kaybetti. Sorunlar, sonbahar yaklaşırken Güneş'in içinden geçtiği bakire Başak burcunun astrolojik evi olan Delilah Evi'ne girdiğinde başladı. Son güç patlamasını çağırın Sam-the-Sun, en azından eski Mısır'a kadar uzanan klasik Kardeşlik sembolizmi olan ve bugün hâlâ Masonlar tarafından kullanılan iki sütunu yıkıyor. Samson, Sam Sun'dur; Güneş'in yıllık döngüsünün sembolik bir hikayesi. Böyle bir kişi yoktu. İbranice'de Samson, Güneş Tanrısı'nı anlıyorum demektir.

Ortodoks Hıristiyanlara göre İsa, günahlarımızın bağışlanabilmesi için ölen, Tanrı'nın tek doğan Oğludur. Ancak antik dünyada, 'İsa' adı bile duyulmadan çok önce, bir 'tanrılar' akımı için tamamen aynı iddiaları bulacaksınız. Aslında isminin İsa olmadığını biliyoruz çünkü bu, İbranice bir ismin Yunanca tercumesidir. Tanrı'nın Oğlu terimi, en azından Mısır Firavunları tarafından benimsenen bir gelenek olan 'Güneş Tanrısının Oğlu' unvanını alan Kilikya'nın Aryan Gotik krallarına kadar dayanıyor gibi görünüyor.<sup>1</sup> Yeni Çağ'daki pek çok kişi için İsa Sananda'dır, Dünya'yı 'Mesih' enerjisile doldurmak için enkarne olan bazı ruhsal hiyerarşilerin yüksek inisiyesidir. Veya kiminle konuştuğunuza bağlı olarak benzer bir görevde olan bir dünya dışı yaratıktı. Başkalarına göre o, Kral Davud soyundan gelen 'Yahudilerin' Kralı olduğunu iddia ediyordu. Peki İsa gerçekten var mıydı? Musa, Süleyman ve Kral Davut var mıydı? Kategorik olarak hayır derdim. İncil metinleri dışında bunların herhangi birinin varlığına dairinandırıcı bir kanıt yoktur ve bunlar kesinlikle inandırıcı değildir. Peki nereden geldiler?

## Eski Ahit

MÖ 721'de İsrail'in Asurlular tarafından istila edildiği ve İsrailoğullarının veya Kenanlıların esaret altına alındığı anlaşılmıyor. Ancak resmi tarihte Yahuda ve Benyamin olarak bilinen kabileler, bundan sonra yüz yıldan fazla bir süre hayatı kaldılar.

MÖ 586 civarında dostlarımız Babilliler tarafından fethedildi ve ele geçirildi. İbrani rahipler Levililer, sürüngen-Aryan rahipliği ve hiyerarşisinin eski başkenti Babil'de, gerçekte olup bitenin gerçeğini gizleyen uydurma bir tarih yaratmaya başladılar. Yani kendinize sorun, dünyanın her yerindeki kadim bilgilerin ve kütüphanelerin yok edilmesini düzenleyen bir Kardeşlik, metinlerinde gerçek tarihi mi yazacak, yoksa insanların inanmasını istediği versiyonu mu üretecek? Sümer'den miras kalan zengin bilgi ve hikayelerle dolu Babil'de kaldıkları süre boyunca ve sonrasında Levililer, gerceği, çoğunlukla sembolik gerceği fantezilerle karıştırdılar ve bu karışım, Eski Ahit'in temelleri haline geldi. Sözde İsrailoğulları bu metinleri yazmadılar ya da onların söylediklerine katılmadılar. Onların var olduğunu bile kabul etseniz bile, Levililer kalemlerini mürekkeplediginde İsrailoğulları çoktan dağılmıştı. 'Yahudi' Tevrat'ı oluşturan Yaratılış, Çıkış, Levililer ve Sayilar'in tümü, Babil'deki dönemleri sırasında veya sonrasında Levililer tarafından veya onların gözetimi altında yazılmıştır. Zamanını söyleme konusunda güvenemeyeceğiniz bu insan kurban eden, kan içen fanatikler ve kara büyütüler, Yahudi halkın bugüne kadar uyması gereken yasayı derlediler. Aynı şekilde birçok Hristiyan fanatik de bu şeyleri Tanrı'nın sözü olarak aktarıyor! Bu, Tanrı'nın sözü değil, Babil Kardeşliği'nin sürüngen saf kanları ve melezlerinin yönetimi altındaki Levililerin sözüdür. Sümer Tabletleri, Yaratılış Kitabı'nın Sümer kayıtlarının çok düzenlenmiş ve özetlenmiş bir versiyonu olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor. Sümerlerin Edin hikayesi, Levililer'in İncil'deki Cennet Bahçesi haline geldi. Mısırlı prensesin sazlıkların arasında bulduğu 'Musa'nın hikâyesini hatırlıyor musunuz? Aynı hikaye Sümerler-Babilliler tarafından Kral Yaşılı Sargon hakkında da anlatılmıştı. Musa'nın hikayesi, Mısır'ın 'esareti', Mısır'dan Çıkış, en azından anlatılan şekliyle ve aynı zamanda Yakup aracılığıyla 12 kabilenin yaratıldığı gibi uydurmadır.

Bu metinler, başkanları Babil'deki sürüngen gizem okulu inisiyeleri olan Levililer tarafından yazılmıştır. Hikayeleri semboliktir ve yeni başlayanların anlayabileceği ve kitlelerin kelimenin tam anlamıyla anlayabileceği şekilde kodlanmıştır. Levililere göre Musa'ya kanunları ve emirleri Tanrı tarafından bir dağın tepesinde verilmiştir. Dağların sembolünü tekrar tekrar görüyoruz. Bunun bir nedeni, dağın tepesinin Tanrı'nın sembolü olan Güneş'e daha yakın olmasıdır. Sion Dağı Güneş Dağı anlamına gelir. Doğu dağlarının üzerinden doğan Güneş bugün hala önemli bir Kardeşlik sembolüdür. İsraililerin ve Yahudilerin hikayesi büyük ölçüde bir fantezidir; gerçeğin arkasında saklandığı perde. Bu binlerce yıl boyunca hiç kimse, kendilerini Yahudi olarak kabul eden insanlardan daha kapsamlı bir şekilde 'yakalanmadı'. Genel olarak Yahudi halkın tanımlamaya bile başlamadığı bir Gündemi ilerletmek için hiyerarşileri tarafından en acımasız ve tuhaf bir şekilde terörire edildiler, kullanıldılar ve manipüle edildiler. Bu manipülasyonun, 'Yahudi' Rothschild'ler gibi sürüngen soyunun Nazileri finanse edip desteklemesinden ve sıradan Yahudi halkın ağıza alınmayacak sonuçlara katlanmasına izin vermesinden daha büyük bir örnek yoktur. Levililerin Mısır'dan Çıkış hikayesi, Babil Kardeşliği'nin sizdiği Mısır gizem okullarından 'İbranice' bilginin çalındığı gerçeğini gizleyen bir sis perdesidir.

Mısırlılar 'Yehova' vahyini kutsal bilimlere karşı yapılan bir soygun olarak görüyorlardı.<sup>2</sup> Mason tarihçisi ve inisiye Manly P. Hall, kara büyünün Mısır'daki devlet dinini belirlediğini ve rahiplerin formüle ettiği dogmaya tam itaat nedeniyle halkın entelektüel ve manevi faaliyetlerinin felç edildiğini söyledi. Levili-Babil manipülasyon tarzının ve onların sattığı yalanlardan ortaya çıkacak olan Hıristiyanlık gibi tüm dinlerin ne kadar mükemmel bir tanımı. Ve bu hatırlanması gereken çok önemli bir nokta. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın hepsi inançlarını Levililerin Babil'de kaldıktan sonra yazdıkları aynı hikayelere dayandırıyor. Tarihte o zamandan bu yana dünyayı tanımlayan ve kontrol eden bir noktaya bakıyoruz. Levililerin Mısır'dan çaldıkları ve Babil'de kalmaları sonucunda genişlettikleri bilgi, İbranice ağızdan kulağa anlamına gelen QBL kökünden gelen Kabala (Kabala, Qaballa) olarak bilinmeye başlandı. Bu, inisiyelere en gizli bilgileri iletmek için kullanılan yöntemdir. Kabala, Yahudilik denilen şeyin ezoterik akımıdır ve aslında Vatikan gibi Babil Kardeşliği'nin paravanıdır. Kabala, Eski Ahit ve diğer metinlerdeki kodlarda saklanan gizli bilgidir. Yahudilik bunun birebir yorumudur. Bu tüm dinlerde görebileceğiniz bir tekniktir. Levili kodlamanın bir örneği, Esdras veya Ezra'nın ikinci kitabındaki beş yazarın, Garia, Dabria, Tzelemia, Echanu ve Azrel'in isimleridir. İsimler ve gerçek anlamları şöyle:

- **Garia:**Eski yazılıcların metnin kusurlu olduğunu veya başka bir anlama sahip olduğunu belirtmek için kullandıkları işaretler.
- - **Dabriya:**Bir cümle veya metinden oluşan kelimeler.
- **Tzelemia:**Şekiller, belirsiz bir şekilde şekillenen veya gösterilen bir şey.
- :Değiştirilen veya ikiye katlanan bir şey.
- **Azrel:**Esdras/Ezra adı, Ezra'nın eseri anlamına gelen 'el' eki.<sup>3</sup>

Bu nedenle 'yazıcılar' için kullanılan bu beş isim, bir inisiye için tek bir cümle olarak okunur: "Belirsiz bir şekilde tasvir edilen - değiştirilmiş veya iki katına çıkarılmış - kelimelerin - uyarı işaretleri - ki bu Ezra'nın işidir."<sup>4</sup>adında bir kitap var *İncil Kodu*Eski Ahit'in İbranice versiyonunda geleceği öngören bir kod tespit ettiğini iddia ediyor. Bu kodlardan biri Lee Harvey Oswald'ın Başkan Kennedy'yi öldüreceğini tahmin ettiğinden, bunun güvenilirliği konusunda aşırı derecede ikna olmamışsam kusura bakmayın. Hala Oswald'ın Kennedy'yi öldürdügüne inanan kimse kaldı mı? Ama ben iddiaları sorgularken *İncil Kodu*,Orasıdır-dir İncil'deki bir kod, inisiyeler için ezoterik bir kod. Ya kendi sembolizmlerine uygun karakterler uydurdular ya da onları genellikle kitlesel olarak yanlış temsil ettikleri yaşayan insanlara belirsiz bir şekilde dayandırdılar. İşte İncil'deki bazı kod örnekleri. Tüm gizem okulu geleneklerinde ortak bir tema, bir tanrıyı çevreleyen 12 öğrenci, şövalye veya takipçidir. 12 sayısı, diğer şeylerin yanı sıra, yılın 12 ayını ve içinden sembolik olarak Güneş'in, yani 13 olarak sembolize edilen 'tanrı'nın geçtiği zodyaktaki evleri gösteren bir koddur. Bu, 'kutsal 12 ve bir'dir. bazı insanlar bunu tanımlıyor ve 12 ve 13 sayılarının sürekli tekrarlanmasıının ana nedenlerinden biri de bu. Böylece İsrail'in 12 kabilesi, 12 prensi var.

İsmail, İsa'nın, Buddha'nın, Osiris'in ve Quetzalcoatl'ın 12 öğrencisi veya takipçisi. Ayrıca Vahiy Kitabı'nda Kral Arthur ve onun 12 Yuvarlak Masa Şövalyesi (burç çemberi), Hımmiler ve Nazi SS'deki 12 şövalyesi ve 12 yıldızlı tacı olan kadın (Isis, Semiramis) bulunmaktadır. İskandinavya'da ve tüm kuzey bölgesinde, yine Yakın Doğu'daki aynı Aryan ırkından ilham alan Odin gizemlerini bulacaksınız. Bu gelenekte, Odin'le birlikte gizemlere başkanlık eden on iki 'Drottar' bulursunuz. Kutsal 12 ve yine bir. Bu hikayeler kelimenin tam anlamıyla doğru değil, gizem okulu sembolizmidir. Bu durum, Kardeşler'in gizli toplum ağının ulusal bayraklarda, armalarda, reklamlarda ve şirket logolarında kullandığı sembollerin aynılıyla bugün de devam ediyor. Kardeşlik'in yarattığı Avrupa Birliği'nin sembolü 12 yıldızlı bir dairedir. Burada kutsal sayılardan ve geometriden bahsediyoruz. Mısır heykellerinin oranları, büyük ya da küçük olsun, 12 ya da 6'nın katları ya da alt katlarıydı.

7 ve 40 sayıları aynı zamanda İncil ve gizemlerdeki kod numaralarıdır. Yani İncil'de Tanrı'nın yedi ruhu, Asya'nın yedi kilisesi, yedi altın şamdan, yedi yıldız, yedi ateş lambası, yedi mühür, yedi borazan, yedi melek, yedi gök gürültüsü ve Vahiy'de yedi başlı ve kırmızı ejderha vardır. yedi kron. Jericho'nun hikayesinde Joshua, yedi trompet taşıyan yedi rahip eşliğinde ordusunu yedi gün boyunca şehrin etrafında yürütüyor. Yedinci gün Eriha'nın etrafında yedi kez döndüler ve duvarlar yıkıldı. Nuh kışasında her hayvandan yedi çift, her kuş türünden de yedi çift gemiye biner. Tufan ile yağmurun tahmini arasında yedi gün, güvercinlerin gönderilmesi arasında da yedi gün vardır. Yedinci ayın 17. gününde gemi karaya oturur, Nuh 27. günde gemiden ayrılır ve tufandan sonra yedinci yüzyıla başlar. Gnostiklerin Abraxas'ı ve Yunanistan'ın Serapis'i gibi sembolik tanrıların isimlerinin çoğu yedi harften oluşur. Sonra 40 olur. Adem 40 yaşında cennete girer; Eve 40 yıl sonra onu takip eder; Büyük Tufan sırasında 40 gün 40 gece yağmur yağar; Seth 40 yaşındayken melekler tarafından götürülür ve 40 gün boyunca görülmez; Musa Midyan'a gittiğinde 40 yaşındadır ve 40 yıl orada kalır; Yakup Mısır'a geldiğinde Yusuf 40 yaşındaydı; İsa 40 gün boyunca çöle gidiyor. İncil Tanrı'nın sözü mü? Hayır. Gizem okullarının ezoterik kodlarında yazılıdır. Arap edebiyatı da gizem inisiyeleri tarafından ve onlar için derlenmiştir ve burada da aynı kodları bulabilirsiniz. Arbaindt (kırk yıllık yıllar), tamamı 40 sayısıyla ilgili olan hikayelerdir ve takvimlerinde 40 yağmurlu ve 40 rüzgarlı gün vardır. Kanunları sürekli olarak 40 sayısını belirtmektedir. Arap kitaplarının bir başka dizisi olan Sebaydt ya da 'yedi' bu sayıya dayanmaktadır. Bu sayı kodları günlerin, ayların ve burçların daha belirgin olanlarından daha derin anımlara sahiptir. Sayılar aynı zamanda titreşim frekanslarını da temsil eder. Her frekans belirli bir sayıya, renge ve sese karşılık gelir. Sayılar, renkler ve seslerle temsil edilen bazı frekanslar özellikle güçlündür. Semboller aynı zamanda frekansları temsil eder ve kişi farkına varmadan bilinçaltını etkiler. Gizli derneklerde, ulusal bayraklarda, şirket logolarında, reklamlarda vb. bazı sembollerin görülmesinin bir başka nedeni de budur.

Levililerin ürettiği metinler ve bu metinlerin teşvik ettiği diğer yazilar ve görüşler dışında, Musa adında bir adamın varlığına dair hiçbir tarihsel kanıt yoktur.

Bazları bunun Mısır firavunu Arkenaten'in takma adı olduğunu söylüyor ve ben bunu kesinlikle göz ardı etmeyeceğim, ancak 'Musa'nın ve isminin resmi geçmişinin tarihsel bir temeli yok. Babil'deki Levililer Mısır'dan Çıkış'ı yüzyıllar sonra yazdıgına kadar 'Musa' hikayesi ya da Mısırlıların başına gelen 'velalar' hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Hikayeye göre Mısır'ın tüm hayvanları üç kez öldürüldü! Ne yaptılar, öldüler ve hemen yeniden mi ortaya çıktılar? Mısır'da ilk doğanların öldürülmesi söz konusu değildir ve bu nedenle Fısih Bayramı'nın tarihsel bir temeli yoktur, Levililer tarafından icat edilen bir hikayenin sonucu olarak yaratılmıştır. Kapılardaki kuzu kanına göndermeler, kuzunun eski sembolizminin şifresidir. Levililer Babil'e gitmeden önce, İbranice'de Pentateuch'tan (Musa'nın yasalarından) söz eden resmi bir kitap yoktur. İsrailoğullarının Mısır'da esir tutulmalarına gelince, Tesniye bile bu dönemde onları köle değil, 'yabancı' olarak tanımlıyor.<sup>6</sup>Peki Musa adı nereden geldi? Mısır gizem okullarında en yüksek rütbeye ulaşan her inisiye kişiye İlham Perisi, Musa veya... Musa deniyordu.<sup>7</sup>Yahudi tarihçi Josephus'un aktardığı, MÖ 3. yüzyılın Mısırlı tarihçisi Manetho, kendisinin Heliopolis veya ON'da (Güneşin Yeri) rahip olduğunu ve daha sonra Mosheh veya Musa adını aldığını söylüyor.<sup>8</sup>Musa kelimesi şu anlama gelir: Alınan, sularдан çıkarılan, misyoner, elçi, elçi yapılan kişi.<sup>9</sup>Mısır tapınaklarındaki Baş Rahibe EOVE veya EOVA adı verildi, dolayısıyla Yehova ismi ortaya çıktı.<sup>10</sup>ve İbranice dili aslında Mısır gizem okullarının kutsal dilidir.<sup>11</sup>Mısır'ın genel diline CBT, QBT veya CBT deniyordu ve daha çok Kipti veya Kipti olarak biliniyordu. Gizem okullarının kutsal dili, adını o dönemde bir yerden başka bir yere geçiş ve bir tür geçiş anlamına gelen OBR veya ABR'den almıştır. Tam olarak orijinal gizem okulu öğretmenlerinin amacı, daha büyük bir aydınlanmaya geçiş. ABR, inisiyelere ayrılmış kutsal öğretinin adı olan Ambres oldu ve aynı zamanda Ambric, Hebric, İbranice ve... İbranice olarak da yazıldı.<sup>12</sup>İbrani alfabesi 22 harften oluşur, ancak Musa'nın zamanından önceki orijinalinde yalnızca on harf vardı ve gerçek anlamı yalnızca rahipler tarafından biliniyordu.

İbraniler İsailliler ya da Yahudiler değildi; onlar Mısır gizem okullarının inisiyeleriydi ya da en azından kurucuları öyleydi. Genetik bir İbrani ya da Yahudi "ırkı" tanımlamanın imkansız olmasına şaşmamalı. Yahudilerde rahip anlamına gelen Cohen, Mısır dilinde rahip ve prens anlamına gelen Cahen kelimesinden gelmektedir.<sup>13</sup>Benzersiz bir 'Yahudi' geleneği olan sünnet bile Mısır gizem okullarından geldi ve en azından M.Ö. 4.000'e kadar uygulandı. Sünnet olmadıkça inisiye olamazsınız. Mısır'da İbrani dini yoktu ve İbrani kanunu da yoktu çünkü İbrani 'ırkı' yoktu. Tek ibadet Mısır ibadetiyydi. İbrani dini, dili ve ırkı, ancak daha sonra Levililer olarak bilinecek olan Mısır gizemlerini inisiye edenlerin, bilgiyi Mısır'dan alıp ne yaptılarını, kimin için çalışıklarını ve nereden geldiklerini kapsayan bütün bir tarih icat etmeleriyle ortaya çıktı. itibaren. 'İbranice' ve 'Yahudilik' terimleri Mısırlı demenin başka bir yoludur. Bugünkü Müslüman Kardeşler'in Mısır'la ilgili sembollerini sürekli kullanmasının bir nedeni de budur.

kapak taşı eksik olan piramit dahil. Bu, çok daha derin anımlarla birlikte Gize'deki Büyük Piramit'in ve Mısır gizem okullarının simgesidir. Mısır'daki gizem okulu tapınağının girişinde iki devasa dikilitaş vardı. Bunlar genellikle Masonlar tarafından iki sütun olarak temsil edilir ve inisiyeler tarafından tasarlanan ve finanse edilen binalarda temsil edilir. Şimşon'un ittiği iki sütun da buradan geliyor. Gizem okullarındaki her inisiyeye gizli bir isim verilmiştir ve bu durum bugün de Kardeşlik'te devam etmektedir. Mısır'daki İbranilerle bir bağlantı Hiksosların veya Çoban Kralların istilası olabilir. Mısırlı tarihçi Manetho, garip ve barbar bir ırkın Mısır'ı istila edip kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Sonunda sürüldüklerinde Suriye'yi geçerek Kudüs adında bir şehir inşa ettiklerini söyledi.<sup>14</sup>Hiksoslar, Eski Ahit'e göre İbrahim adı verilen kişinin yaptığı gibi, eski Sümer topraklarından gelen Habiru adı verilen benzer bir tanımlamaya sahip bir grup olabilir.

Kral Süleyman ve tapınağı daha çok sembolizmdir. Yine Kral Süleyman adında bir kişinin varlığına dair bağımsız bir kanıt yok. Adı hiçbir yazıtta bir kez bile geçmedi. Levililer metinlerini yazmadan önce Yunan tarihçi Herodot (M.Ö. 485-425), Mısır ve Yakın Doğu topraklarını ve tarihini gezmiş ve araştırmıştı. Süleyman'ın imparatorluğu, İsraililerin Mısır'dan kitesel göçü ya da Kızıldeniz'de kendilerini takip eden Mısır ordusunun yok edilmesi hakkında hiçbir şey duymadı. Platon da aynı bölgeye yaptığı seyahatlerde bunu yapmadı. Neden? Çünkü bunların hepsi buluş. Sol-om-on'daki üç hecenin tümü Güneş'in üç dilde isimleridir. Manly P Hall, Solomon ile eşlerinin ve cariyelerinin, evindeki (güneş konağı) gezegenlerin, ayların, asteroidlerin ve diğer alıcı cisimlerin simgesi olduğunu yazdı.<sup>15</sup>Süleyman Tapınağı, Güneş'in alanının simgesidir. Talmud efsanesinde Süleyman, Kabala'yı anlayan ve iblisleri kovan usta bir sihirbaz olarak sunulur. Bu daha çok İbrani 'tarihi'nin uydurma öykülerinde yer alan gizli bilginin sembolizmidir. Süleyman Tapınağı'nın inşasını anlatan Krallar ve Tarihler kitapları, anlattıkları varsayılan olaylardan 500 ila 600 yıl sonra yazılmıştır. Süleyman Tapınağı'nın İbrani tarihçileri o kadar abartılı ki, çok komik. Yedi yıl boyunca 153.600 işçi çalıştırması gerekiyordu ve Arthur Dynott Thomson tarafından hesaplanan maliyeti 6.900 milyon £ olacaktı. Ve Thomson 1872'de yazıyordu! Bugün ne olurdu? Bu tür rakamlar gülünçtür ve yine de bu masallarınardındaki hayal ürünü örneklerin bir başka örneğidir. Bunlar gerçek değil semboliktir. Başka bir nokta. Eğer Süleyman olmasaydı, onun 'babası' Kral Davud'un var olduğuna neden inanalım? Onun hayatıyla ilgili anlatımları okumaya devam ediyorum ve alıntılanan tek kaynak Levililer tarafından yazılan Eski Ahit metinleridir! Başka kanıt yok. Bu bir aldatmaca. Son yıllarda pek çok kitapta ileri sürüldüğü gibi, Kral Davud-İsa soyunun 'Mecdelli Meryem' tarafından Fransa'ya götürülerek Merovenjler haline getirilmesi fikri de öyle. Akademisyen ve araştırmacı LA Waddell'in belirttiği gibi:

"İbrahim'in, Yahudi patriklerinden veya Eski Ahit'teki peygamberlerden herhangi birinin, Musa, Saul, Davut, Süleyman veya herhangi bir Yahudi'nin varlığına dair kesinlikle hiçbir yazılı kanıt veya herhangi bir eski Yunan veya Roma referansı yoktur. sonraki krallardan yalnızca ikisi veya en fazla üçü hariç olmak üzere krallar.<sup>16</sup>

Bütün bunların, kendilerine Yahudi diyen insanlar ve genel olarak insanlık açısından sonuçları oldukça dehşet verici oldu. Musa Kanunu, 'Musa'nın kanunu, Levililerin kanunudur; Babil Kardeşliği'nin tam kan ve melez sürüngenlerin kanunudur. Ne olduğunu *Olumsuz*, Tanrıının kanunu veya sözüdür. Her ikisi de ezici bir çoğulukla Babil'de bulundukları dönemde ve sonrasında derlenen Tevrat ve Talmud, bir kişinin yaşamının her alanını yöneten son derece ayrıntılı yasaların zihinsel bir bombardımanıdır. Bir dağın tepesinde 'Tanrı'nın verdiği hiçbir yol yoktur. Levililer bunu yazdılar ve sonra bu gerçeği gizlemek için Musa'yı icat ettiler. O zamandan bu yana tüm olasılıkları kapsayacak şekilde diğer 'yasalar' sürekli olarak eklendi veya revize edildi. Bu Levi metinlerinin sayfaları, Yahudiyeli olmayanlara karşı aşırı ırkçılık ve onlara karşı gelen herkesi 'tamamen yok etme' ihtiyacı gibi sürekli ve mide bulandırıcı bir tema içeriyor - tipki Manly Hall'un kara büyüğ rahiplerinin yöntemlerini tanımladığı gibi. Akla gelebilecek her türlü cinayeti ve kargaşayı teşvik ediyorlar. Talmud dünyadaki en ırkçı belge olsa gerek. İşte onun ruhsal hastalığının derinliğine dair birkaç örnek:

"Sadece Yahudiler insandır, Yahudi olmayanlar insan değil, sığırıdır"**Kerithuth 6b, sayfa 78, iebhammoth 61**

"Yahudi olmayanlar Yahudilere köle olarak hizmet etmek için yaratılmıştır"**Midrasch Talpioth 225**

"Yahudi olmayanlarla cinsel ilişki hayvanlarla cinsel ilişki gibidir"**Kethuboth 3b**

"Yahudi olmayanlardan, hasta domuzlardan daha fazla kaçınılmalıdır"**Orach Chalim 57, 6a**

"Yahudi olmayanların doğum oranı büyük ölçüde bastırılmalı"**Zohar 11, 4b**

"Kaybolan inek ve eşeklerin yerine yenilerini koyduğunuz gibi, Yahudi olmayanları da değiştireceksiniz"**Lore Dea 377,1**

Ancak bu sadece ırkçılığın grotesk bir eleştirisi değil. Tekrar bak. Bu, Draco reptilianlarının ve onların astlarının insanlara karşı sahip olduğu tutumların ta kendisidir. Bu korkunç şeylerin Yahudiler veya bir halk olarak 'Yahudiler' tarafından yazılmadığını unutmayın. Onlar bu inançların kurbanlarıdır, yazarlar değil. Yahudi halkına Adolf Hitler'den daha fazla bağılılığı olmayan, sürüngenlerin rahiç soyunun ve Babil Kardeşliği'nin temsilcileri olan Levililer tarafından yazılmıştır. Suçu 'Yahudiler'e yüklemek saçmaliktır ve Müslüman Kardeşler'in insanlardan yapmasını istediği şeydir, çünkü bu onların kontrollerinin temeli olan bölme ve yönetme için muazzam fırsatlar yaratır. Bu manipülasyon hem 'Yahudi' hem de 'Yahudi olmayanlar' için ne kadar dehşete yol açtı. MS 2. yüzyılda tamamlanan Mişna adı verilen Yahudi sözlü kanununda da durum aynıdır. Belsen Toplama Kampı'ndan sağ kurtulanlardan biri olan Israel Shahak, Talmud'a açıkça meydan okuma ve onu ifşa etme cesaretine sahip, şu anda Yahudi olarak bilinen nispeten az sayıdaki kişiden biridir. Shahak, kitabında *Yahudi Tarihi, Yahudi Dini, 'Yahudi'* (Levililer, Kardeşlik) yasasının temelini oluşturan ırkçılığın çarpıcı düzeyini vurguluyor. Nasıl olduğunu anlatıyor

Bugün Ortodoks hahamların temsil ettiği şekliyle bu "inancın" en uç noktası, Yahudi olmayan birinin hayatını kurtarmayı, Yahudiler için hoş olmayan sonuçlar doğurmadıkça, dini bir suç haline getiriyor. Bir Yahudi'den alınan kredilere faiz uygulanması yasaktır, ancak Talmud kanunlarına göre Yahudi olmayan birinden mümkün olduğu kadar faiz almak zorundadırlar. Yahudilerin Yahudi olmayan bir mezarlığın yanından her geçiklerinde bir lanet söylemeleri ve Yahudi olmayan bir binanın yanından geçiklerinde Tanrı'dan onu yok etmesini istemeleri talep ediliyor. Yahudilerin birbirlerini dolandırması yasaktır, ancak bu yasa Yahudi olmayanların dolandırılması için geçerli değildir. Yahudi duaları, kendilerini Yahudi olmayanlardan yapmadığı için Tanrı'yı kutsar ve diğerleri, Hristiyanların derhal yok olmasını ister. Dindar bir Yahudi, açıldığından beri Yahudi olmayan biri ona dokunmuşsa, bir şife şaraptan içmemelidir. Yahudi yazar Agnon, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra İsrail radyosunda şunları söyledi: "Yahudi olmayanları övmenin yasak olduğunu unutmuyorum, ancak burada bunu yapmanın özel bir nedeni var - yanı onlar, bir Yahudi'ye ödül."<sup>17</sup> Yahudilere yönelik ırkçılıktan sürekli şikayet eden, kınayan 'Yahudi' denilen inanç sisteminin kanunları bunlar! İnanç sistemi, karşılaşabileceğiniz en aşırı ırkçılık üzerine kuruludur. Ancak "Yahudi karşılığı" çığlığı, küresel komplot hakkındaki gerçeğe çok yaklaşan araştırmacıları itibarsızlaştmak için kullanılıyor. 1930'lü ve 40'lı yılların onde gelen Siyonistlerini (Siyonistler, Güneş tarikatçıları) tanıyan Yahudi Benjamin Freedman, antisemitizmin İngilizce dilinden çıkarılması gerektiğini söyledi. Devam etti:

"Antisemitizm bugün tek bir amaca hizmet etmektedir. Karalama kelimesi olarak kullanılır. Sözde Yahudiler, herhangi birinin gerçek hedeflerine karşı çıktığını hissettiklerinde, ellерindeki ve kontrolleri altındaki tüm kanallardan "Yahudi karşılığı" veya "Yahudi karşılığı" kelimesini kullanarak kurbanlarının itibarını zedeliyorlar."<sup>18</sup>

Bu kanallardan biri, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünya çapında faaliyet gösteren, tam da Müslüman Kardeşler'i ifşa edenleri ırkçı olarak kınamak için kurulmuş bir örgütür. Buna İftirayla Mücadele Birliği (ADL) adı veriliyor ve ben de onların hedefi oldum; bu beni çok rahatlatıyor ve doğru yöne gittiğimin onayı oluyor. ADL'yi tatlı tutmak ve kendi saflık duygularını şekillendirmek için kendi arzularını beslemek isteyen Yahudi olmayan dalkavuklardan büyük destek alıyor. Dindar, senden daha kutsal, 'ırkçılık karşıtı' hareketleri, yalnızca kendi politik doğruluklarına uygun olanı değil, her türlü ırkçılığı protesto etmeye başladıklarında ciddiye alacağım. Münafıklığın kokusu burun deliklerimi ağrıtıyor. Bu Levili ırkçılığını Yahudi halkın ezici çoğunluğu takip etmiyor ve birçoğu, Yahudilerin yalnızca Yahudilerle çitleşmesini talep eden katı ırk yasalarına karşı isyan ediyor. Kendilerine Yahudi diyen çoğu insan, doğuştan Ferisiler, Talmudistler ve günümüzün aşırı Siyonistleri olarak başkalaşım geçiren, Yahudilerin 'yasasını' yayan fanatik hahamlar tarafından kontrol edilen bu kötü Levili hiyerarşisinin korkmuş, beyni yılanmış kuklaları olarak yetiştiriliyor. Sürüğenler adına Babil Levililer. Bu kaynaklardan çıkan dinleri takip eden çoğu insanın, onların gerçek kökenleri veya amaçları hakkında hiçbir fikri yoktur. Bu, gizli topluluğun tepesindeki küçük bir Elit'in ayrıcalıklı bilgisidir.

Dinleri ve onların savunucularını kurup manipüle eden bir aña. Yahudi olsun, Roma Katolik olsun, Müslüman olsun, takipçileriyle ilgilenmiyorlar. Bize 'Yahudi' oldukları söylenen günümüz halklarının gerçekte ne kadar sahte olduğunu hiçbir şey vurgulayamaz. Yahudi yazarların ve antropologların söyledişi gibi Yahudi ırkı diye bir şey yoktur. Yahudilik bir ırk değil, bir inançtır. Bütün 'Yahudi' kavramı bir kapak hikayesi olarak üretildi. Yahudi yazar ve araştırmacı Alfred M. Lilenthal şunları söyledi:

"Yahudi ırkçılığının Aryan ırkçılığı kadar saçma olduğunu kabul etmeyecek hiçbir saygın antropolog yoktur... Antropoloji bilimi insanlığı tanınmış üç ırka ayırır: Zenci, Moğol ve Doğulu ve Kafkas veya beyaz (her ne kadar bazı otoriteler dördüncü bir ırka atıfta bulunusda) ırk - australoidler)... Yahudi inancının üyeleri her üç ırkta ve alt bölümde de bulunur."<sup>19</sup>

Ancak mesele şu ki, Yahudi inancında ve diğer kültürlerde, sürüngen tam kanların ve melezlerin soyunu taşıyan, gizli görevde olan gizli bir ırk var. Bu soylar, görünüşte bu inançların ve kültürlerin bir parçası gibi görünse de aslında hapsetmek ve manipüle etmek için oradalar. Levililer için de durum aynıdır. Bugün kendilerine Yahudi diyen çoğu insanın, İsrail adını verdikleri topraklarla hiçbir genetik bağının olmadığını fark ettiğinizde, durum daha da saçılışıyor ve nasıl bir sis perdesi dünyasında yaşadığımızın göstergesi oluyor. Ancak Filistin'deki Arap halklarına bir 'Yahudi' vatanının dayatılmasını haklı çıkarmak için kullanılan da tam da bu bağlantıdır! Yine Arthur Koestler gibi Yahudi yazarların ortaya koyduğu gibi, İsrail Devleti'ni kuran ve nüfuslandıran küçük bir azınlık dışındaki herkesin genetik kökeni İsrail'den değil güney Rusya'dan geliyor. 'Yahudi' olarak kabul edilen çengel burun, İsrail'in değil, Güney Rusya'nın ve Kafkasya'nın genetik bir özelliğidir. MS 740 yılında Hazarlar adı verilen bir halk kitlesel olarak Yahudiliğe geçti. Koestler şöyle yazıyor:

"Hazarlar Ürdün'den değil Volga'dan, Kenan'dan değil Kafkasya'dan geldi. Genetik olarak İbrahim, İshak ve Yakup'un soyundan ziyade Hun, Uigar ve Macarlarla akrabadırlar. Hazar İmparatorluğu'nun geçmişten yavaş yavaş ortaya çıkan hikayesi, tarihin şimdije kadar yaptığı en acımasız sahtekarlık gibi görünmeye başlıyor.<sup>20</sup>

Kendilerine Yahudi diyenlerin iki ana alt bölümü vardır: Sefaradlar ve Aşkenazlar. Sefaradlar, antik çağlardan sürgün edildikleri 15. yüzyıla kadar İspanya'da yaşayanların torunlarıdır. Aşkenazlar Hazarların atalarıdır. 1960'larda Sefaradların sayısının yaklaşık yarım milyon olduğu tahmin ediliyordu, ancak Aşkenazların sayısı yaklaşık on bir milyondu. Bu on bir milyonun İsrail'le kesinlikle hiçbir tarihsel bağlantısı yoktur, ancak Filistin'i işgal eden ve 'Tanrı'nın onlara Eski Ahit'te bu toprakları vaat ettiği gereklisi ile İsrail Devleti'ni yaratanlar onlardır. Eski Ahit'i kim yazdı? Rahipleri Levililer! Ve kim yazdı?

Hıristiyanlığı yaratan Yeni Ahit? Levilileri kontrol eden aynı güç olan Babil Kardeşliği tarafından kontrol edilen insanlar.

## Yeni Ahit

Tamam, küçük bir test. Kimden bahsediyorum?

Kutsal bir ruhun müdahalesi yoluyla kusursuz bir hamilelikle bir bakireden dünyaya geldi. Bu, eski bir kehanetin gerçekleşmesini sağladı. Doğduğunda iktidardaki zalim onu öldürmek istedi. Ailesi güvenli bir yere kaçmak zorunda kaldı. İki yaşın altındaki tüm erkek çocuklar, çocuğu öldürmeye çalışan hükümdar tarafından öldürülüdü. Melekler ve çobanlar onun doğumundaydı ve kendisine altın, buhur ve mür hediyeleri verildi. Ona insanların kurtarıcısı olarak tapınıldı ve ahlaklı ve mütevazı bir yaşam sürdürdü. Hastaları iyileştirmek, körlerin gözünü açmak, şeytanları kovmak ve ölüleri diritmek gibi mucizeler gerçekleştirdi. İki hırsızın arasında çarmıhta öldürüldü. Cehenneme indi ve cennete geri dönmek için ölümden dirildi.<sup>21</sup>

Tam olarak İsa'ya benziyor değil mi? Ama değil. İsa'nın doğduğu iddia edilen tarihten 1200 yıl önce Virishna olarak bilinen Doğu'nun kurtarıcı tanrısını böyle tanımlıyorlardı. Günahlarımızın affedilmesi için ölen bir kurtarıcı tanrı istiyorsanız seçiminizi antik dünyadan seçin çünkü onlardan bir akıntı var, hepsi Yakın Doğu ve Kafkaslardan gelen Aryan ve sürüngen-Aryan ırkından geliyor. Dağlar. İsa'ya atfedilenleri yansitan ve neredeyse tamamına İsa'nın ismi duyulmadan çok önce tapınılan hikayelerde başrol oynayan 'Tanrı'nın Oğlu' kahramanlarından bazıları şunlardır:

Hindistanlı Khrishna; Hindistan'ın Buddha Sakia'sı; Bermuda'nın Salivahana'sı; Mısırlı Osiris ve Horus; İskandinavya'nın Odin'i; Chaldea'nın Kriti; Pers Zerdüşt'ü; Fenikeli Baal ve Taut; Tibet'in Indra'sı; Afganistan'ın Bali'sı; Nepalli Jao; Bilingonlu Wittoba; Suriye ve Babil'in Tammuz'u; Frigyalı Attis; Trakya'nın Xamolxis'i; Bonzların Zoar'ı; Asurlu Adad; Siyam'dan Deva Tat ve Sammonocadam; Thebes'in Alsitleri; Sintoo'lü Mikado; Japonya'nın Beddru'su; Druidlerden Hesus veya Eros ve Bremillahm; Galyali Odin'in oğlu Thor; Yunanistan'ın Cadmus'u; Mandaitlerden Hil ve Feta; Meksika'dan Gentaut ve Quetzalcoatl; Sibyllerin Evrensel Hükümdarı; Formosa'lı Ischy; Platon'un İlahi Öğretmeni; Xaca'nın Kutsalı; Çin'in Fohi ve Tien'i; Yunanlı bakire Lo'nun oğlu Adonis; Romalı Ixion ve Quirinus; Kafkasya'nın Prometheus'u; ve Arabistanlı Muhammed veya Muhammed.<sup>22</sup>

Bu 'Allah'ın oğulları' veya 'peygamberler' ve onların adlarına dayanan akıl-hapishane dinlerinin birkaçı dışında hepsi, Yakindoğu ve Kafkasya'dan ortaya çıkan halkların işgal ettiği veya etkilediği topraklardan gelmektedir. Aryanların ve sürüngen-Aryanların toprakları. Diğer 'Tanrı'nın oğulları' arasında Hıristiyanlık öncesi Roma-Pers tanrısı Mithra veya Mithras vardı ve Yunanistan ile Küçük Asya'da Dionysos ve Bacchus vardı. Bunlar, günahlarımızın affedilmesi için ölen, bakire bir anneden doğan Tanrı'nın oğullarıydı ve doğum günleri... 25 Aralık'taydı! Mithra çarmıha gerildi, ancak 25 Mart'ta - Paskalya'da - ölümden dirildi! Mithran inisiasyonları, kışın simgesi olan Oğlak ve Yengeç burçlarıyla süslenmiş mağaralarda gerçekleşti.

ve yaz gündönümleri, Güneş'in yüksek ve alçak noktaları. Mithra sıkılıkla, bugün hala gizli topluluklar tarafından kullanılan Güneş'in simbolü olan kanatlı bir aslan olarak tasvir edilmiştir. Masonluğun Yüksek Lisans Derecesinde aslana ve 'aslan pençesinin tutuşuna' yapılan atıflar, aynı gizem okulu sembolizmi akımından kaynaklanmaktadır. Mithra ayınlerine katılanlara aslan deniyordu ve alınlarına Mısır haçı damgası vuruluyordu. Birinci derece inisiyelerin başlarına ruhsal benliklerini temsil eden altın bir taç takılırdı ve güneş işinlarını simgeleyen bu taç, New York Limanı'ndaki Özgürlük Anıtı'nda bulunmaktadır. Tüm bu ritüeller binlerce yıl öncesine, Babil'e ve Nemrut, Kraliçe Semiramis ve onların İsa versiyonu olan Tammuz'un hikayelerine kadar uzanyordu. Mithra'nın insanlığı kurtarmak ve onlara sonsuz yaşam vermek için ölen tanrıının oğlu (Güneş) olduğu söyleniyordu. Mithra'nın klasik sembollerinden biri, cennetin anahtarlarını elinde tutarken vücudunun etrafına bir yılan kıvrılmış bir aslan şemlindeydi. Bu daha çok Nemrut sembolizmidir ve İsa'nın 12 havarisinden biri olan ve cennetin anahtarlarını tutan Aziz Petrus'un hikâyesinin kökenidir. Peter, Babil gizem okulundaki Baş Rahibin adıydı. Mithran kültürün bir inisiyesi ritüeli tamamladıktan sonra üyeleri, Mithra'nın etini yediklerine ve kanını içtiklerine inandıkları bir ekmek ve şarap yemeği yediler. Mithra'nın, Hıristiyanlık öncesi tanrıların uzun bir listesi gibi, doğduğunda kendisine altın, buhur ve mür hediyeleri getiren bilge adamlar tarafından ziyaret edildiği söylenir. Aynı şey Antik Yunan'da Platon tarafından öğretmeni Sokrates için de söylenmiştir. Hıristiyanlık, ibadeti Hıristiyanlık tarafından kınanan bir Pagan güneş dinidir! Aynı zamanda, 'kötülüğü' Hıristiyanlık tarafından, özellikle de Papa tarafından kınanan bir astroloji dinidir! Beni işinla Scotty, burası çok çılgın. Elbette kilise hiyerarşisi tüm bunları biliyor. Sadece istemiyorlar *Senbilmek*. Mithra'nın gizemli kültü İran'dan Roma İmparatorluğu'na yayıldı ve bir noktada bu doktrin Avrupa'nın hemen her yerinde bulunabilir hale geldi. Vatikan'ın Roma'daki mevcut yeri, Mithra'nın takipçileri için kutsal bir yerdi ve onun imgesi ve sembollerı, Almanya, Fransa ve Britanya da dahil olmak üzere eski Roma bölgesinin batı eyaletlerinde kayalara ve taş tabletlere oyulmuş halde bulundu. Hıristiyanlık ve Roma Kilisesi, Hindistan'da daha eski bir eşdeğeri olan Mitra'ya sahip olan Pers-Roma Güneş tanrısı Mithra'ya (Nemrut) dayanıyordu. Babil ve Suriye'de saygı duyulan Tammuz veya Adonis'in (Rab) 24 Aralık gece yarısı doğduğu söyleniyordu. Bunlar aynı zamanda Tanrı'nın 'oğulları'ydı.

Horus, Mısır'da Tanrı'nın 'oğlu'ydu. O, Babil Tammuz'undan türetilmiş ve daha sonraki İsa için başka bir plan sağlamıştır. Bağlılıklar Hıristiyan Kilisesi'nin güvenilirliği açısından yıkıcıdır: İsa Dünyanın Işığydı. Horus Dünyanın Işığydı. İsa kendisinin yol, gerçek ve yaşam olduğunu söyledi. Horus kendisinin gerçek, hayat olduğunu söyledi. İsa, 'ekmek evi' olan Beytullahim'de doğdu. Horus 'ekmeğin yeri' Annu'da doğdu. İsa İyi Çobanı. Horus İyi Çoban'dı. Yedi balıkçı İsa'yla birlikte bir tekneye biniyor. Yedi kişi Horus'la birlikte bir tekneye biner. İsa kuzuydu. Horus kuzuydu. İsa haçla özdeşleştirilmiştir. Horus bir haçla tanımlanır. İsa 30 yaşında vaftiz edildi. Horus 30 yaşında vaftiz edildi. İsa bakire Meryem'in çocuğuuydu. Horus, bakire İsis'in çocuğuuydu. İsa'nın doğuşu bir yıldızla işaretlendi.

Horus'un doğumu bir yıldızla işaretlendi. İsa tapınaktaki çocuk öğretmendi. Horus tapınaktaki çocuk öğretmendi. İsa'nın 12 havarisi vardı. Horus'un 12 takipçisi vardı. İsa Sabah Yıldızıydı. Horus Sabah Yıldızıydı. İsa Mesih'ti. Horus Krst'tı. İsa bir dağda Şeytan tarafından denendi. Horus, Set tarafından bir dağda baştan çıkarıldı.

23

İsa'nın 'ölülerin yargıçı' olduğu söyleniyor. Orada bir rekabeti var. Aynı şey daha önceki Nemrut, Krişna, Buda, Hürmüz, Osiris, Aeacus ve diğerleri için de söylemişti. İsa Alfa ve Omega'dır, ilk ve sondur. Khrishna, Buddha, Laokiun, Bacchus, Zeus ve diğerleri de öyleydi. İsa'nın hastaları iyileştirmek ve insanları ölülerden diriltmek gibi mucizeler gösterdiği iddia ediliyor. Khrishna, Buddha, Zerdüşt, Bochia, Horus, Osiris, Serapis, Marduk, Bacchus, Hermes ve diğerleri de aynısını yaptı. İsa kraliyet kanından doğdu. Buda, Rama, Fo-hi, Horus, Herkul, Bacchus, Perseus ve diğerleri de öyle. İsa bir bakireden doğdu. Khrishna, Buddha, Lao-kiun veya tsze, Confucius, Horus, Ra, Zerdüşt, Prometheus, Perseus, Apollo, Merkür, Baldur, Quetzalcoatl ve daha sayamayacağımız kadar çok kişi de öyleydi. Bize İsa'nın yeniden doğacağı söylendi. Gökyüzü oldukça kalabalık olacak çünkü Khrishna, Vishnu, Buddha,

Quetzalcoatl ve diğerleri de orada olacak. İsa'nın doğuşundaki 'yıldız' başka bir çok tanrınlık öyküsüdür ve en azından Nemrut'un rüyasında ufku üzerinde parlak bir yıldızın yükseldiğini gören Babil masalına kadar uzanır. Kâhinler ona bunun büyük bir prens olacak bir çocuğun doğumunu önceden haber verdiği söylediler.<sup>24</sup>Bunların hepsi geri dönüşüm. İsa bir efsane adamıdır.

İsa'nın icat edilen karakteri, Tanrı'nın 'Güneş'ini simgeleyen bir Güneş tanrısydı... Dünyanın Işığı. Bu tabir, Dünyanın Işığı, Aryan-Fenikeliler tarafından, tek tanrı kavramının yaratıcısı olarak oldukça yanlış bir şekilde adlandırılan İbrahim'in sözde doğumundan binlerce yıl önce 'tek gerçek tanrı'yı' sembolize etmek için kullanılmıştı.<sup>25</sup>Ayrıca 'tek gerçek haç' ile tek gerçek tanrıyi, Güneş'i sembolize ediyorlardı.<sup>26</sup> Hıristiyanlar İsa'yı başının etrafında bir haleyle resmediyorlar ve Fenikeliler de Güneş tanrıları Bel veya Bil'in başının etrafında Güneş işinlarını tam olarak böyle tasvir ediyorlardı. Bu, MÖ 4. yüzyıla tarihlenen bir Feniçe taşında görülebilir.(*GörmekŞekil 14*). Güneş, Mısır dininin kalbinde yer alıyordu ve öğle vakti, Güneş günlük 'yolculuğunun' zirvesindeyken, 'En Yüce Olan'a dua ediyorlardı. Bu sırada Sun'ın babasının tapınaktaki işiyle ilgilendiğini söylediler. Tüm bu Güneş tanrılarıyla ilişkilendirilen bakire anneler, Kralice Semiramis ve İsis olarak da bilinen Ninkharsag'in farklı isimleri idi; Mısır'da, onsu hiçbir şeyin, Güneş'in bile var olamayacağı kadın yaratıcı gücünün simgesiydi. Zamanla, bir zamanlar dünya dışı 'tanrıları' simgeleyen isimler, kavramları ve ezoterik ilkeleri tanımlamak için kullanılmaya başlandı. Farklı çağlar ve kültürler bu aynı şeylere farklı isimler vermiştir.



**Şekil 14:A**  
Feniçe  
dikili taş  
Güneşlerini tasvir ediyorlar  
Halo ile Tanrı, Bel  
veya Bil  
temsil eden  
Güneş işinları. 'İsa'  
tam olarak böyledir

tasvir edildi çünkü  
o da bir  
Güneş'in simbolü.



**Şekil 15:** Meryem ve İsa mı? Hayır, Mısırlılar Isis ve Horus'u böyle tasvir ediyorlardı. Eğer eski Babil'de yaşasaydınız bu Kralice Semiramis ve Tammuz olurdu.

İncillerde Horus İsa'ya, İsis ise İsa'nın bakire annesi Güneş Meryem'e dönüşmüştür. Meryem sürekli olarak bebek İsa'yı tutarken resmedilir, ancak bu sadece Mısır'da Isis'in bebek Horus'u kucağında tasvir eden tasvirlerinin bir tekrarıdır. (*Görmek Şekil 15*). Bu insanlaraslında yoktu, semboliktiler. İsis, Meryem gibi astrolojik bakire Başak burcuyla ilişkilendirildi. İsis'e verilen 'Deniz Yıldızı' ve 'Cennetin Kraliçesi' unvanları da Meryem'e verilmiş olup her ikisi de Babil'de Cennetin Kraliçesi olarak anılan Kralice Semiramis'ten gelmektedir. Hıristiyanlık ve Yahudilik Babil'in dinidir.

Dünyanın her yerinde aynı Güneş dinlerini ve ritüellerini görüporsunuz; Sümer'de, Babil'de, Asur'da, Mısır'da, Britanya'da, Yunanistan'da, genel olarak Avrupa'da, Meksika'da ve Orta Amerika'da, Avustralya'da... her yerde. Bu, Hıristiyanlıktan binlerce yıl önce aynı, sonuçta dünya dışı kaynaktan ilham alan evrensel bir dindi. Güneş ve

Ateşe tapınma, festivallerinin yıl boyunca Güneş'in döngüsünü gösterdiği Hindistan'daki dinlerin odak noktasıydı.<sup>27</sup> ve İsa hikayesinde buna, astrolojiye ve gizem okulu sembolizmine sürekli sembolik göndermeler görüyorsunuz. Dikenli taç, tipki Özgürülük Anıtı'nın başının etrafındaki sıvri taç gibi, Güneş işinlarının simgesidir. Haç aynı zamanda Güneş'tir ve daha önce haç ve daire konusunda gördüğünüz gibi astrolojik sembolizmdir. Sion Tarikatı'nın (Güneş) Büyük Üstadı Leonardo da Vinci, aynı sembolizmi ünlü Son Akşam Yemeği tablosunda kullanmıştır. (*Görmek Şekil 16*). 12 öğrenciyi, ortasında 'Güneş' İsa olacak şekilde üç kişilik dört gruba ayırır. Bu da yine gizli toplulukların ve gizem okullarının gerçeği bilen yüksek inisiyeleri tarafından resmedilen astrolojik sembolizmdir. Da Vinci'nin öğrencilerinden birini İsis'i, Barati'yi, Semiramis'i, tanrıyi simgelemek için bir kadın olarak tasvir etmiş olması pekala mümkündür. Bu, Meryem veya Madonna (Semiramis) için 'M' olarak sembolize edildi. İsa'nın, akladığım nedenlerden dolayı Hıristiyanların Güneş dinlerinden Sol Invictus'tan (Fethedilmemiş Güneş) aldığıları tarih olan 25 Aralık'ta doğduğu söylenir. Ayrıca Paskalya'da çarmıhta öldüğü söyleniyor. Bu aynı eski hikayenin bir kez daha tekrarlanmasıdır. Mısırlılar astrolojik sembolizmde Osiris'i çarmıhta gerilmiş halde temsil ediyorlardı. Eskilere göre Güneş'in 21/22 Aralık'ta 'ölümden' kurtulması üç gün sürdü. İncillerde İsa'nın 'ölmesi' ile ölümden 'dirilmesi' arasında kaç gün vardır? Üç! Aynı zamanda Babil Tanrı'nın Oğlu Tammuz'un yeniden dirilmesi gerekti. İsa'nın (Güneş) çarmıhta ölmesi sırasında yaşananlar Luka İncili'nde şöyle anlatılır:

"Ve saat yaklaşık altıncıydı ve dokuzuncu saate kadar tüm Dünya üzerinde karanlık vardı. Ve Güneş karardı..."**Luka 23-44,45**

Oğul/Güneş ölmüştü ve bu yüzden karanlık vardı. Bakın bu kaç saat sürdü: üç. Ölümlerindeki karanlıkla ilgili aynı hikaye, İsa'dan çok önce, Khrishna'daki Hindular, Buda'daki Budistler, Herkül'deki Yunanlılar, Quetzalcoatl'daki Meksikalılar tarafından sonsuza dek anlatılmıştı. İsa öldüğünde, tıpkı daha önceki Krişna, Zerdüşt, Osiris, Horus, Adonis/Tammuz, Bacchus, Herkül, Merkür ve diğerleri gibi 'cehenneme indi'. Daha sonra daha önceki Khrishna, Buddha, Zerdüşt, Adonis/Tammuz, Osiris, Mithra, Herkül ve Baldur gibi ölümden dirildi. İsa sembolik olarak Paskalya'da çarmıha gerildi çünkü bu, Güneş'in (İsa) astrolojik burç olan Koç, Koç veya... kuzuya girdiği bahar ekinoksudur. Vahiy Kitabındaki kuzu da aynı semboldür. MÖ 2.200 civarında Melkisedek Rahipliği olarak bilinen grup, önlüklerini kuzu yününden yapmaya başladı; bu sembol, bugün Kardeşlik'in modern bir ifadesi olan Masonlar tarafından sürdürülen bir semboldür. Paskalya'da, ekinoksta, İsa (Güneş) karanlığa karşı zafer kazanır; yılın her gün karanlıktan daha fazla ışığın olduğu zaman. Yeniden doğuş zamanında dünya Güneş'in gücüyle yeniden canlanır ve bahar ekinoksu Mısır'ın en kutsal olaylarından biriydi. Kraliçe Isis, Koç burcunun, yani baharın, doğanın bereketli bir yaratım dönemini olduğunu simgelemek için sıkılıkla koç başlarıyla tasvir edilirdi. Paskalya Bayramı, ilk Hıristiyanlar için 25 Aralık kadar önemliydi. Mithra efsanesi çarmıha gerildiğini ve 25 Mart'ta dirildiğini söylüyor. Paskalya'nın tarihi artık Koç burcunun ilk gününe sabitlenmiyor, ancak sembolizm devam ediyor. Hıristiyanların dini günü... PAZAR'dır. Hıristiyan kiliseleri, sunak doğuda olacak şekilde doğu-batı yönünde inşa edilmiştir. Bu, cemaatin doğuya, yani yükselen Güneş yönüne baktığı anlamına gelir. Acılı çörekler gibi Paskalya yumurtaları bile bir Hıristiyan geleneği değildir. Boyalı yumurtalar, diğer yerlerin yanı sıra Mısır ve İran'da da kutsal Paskalya adaklarıydı. Westminster Abbey'deki yetkililerin, bir Pagan sembolü olduğu için bir Noel ağacı yaptırmaları gerekip gerekmemişti sorgulamaları ne kadar da ironik.

Bütün bu saçma sapan din pagandır!



**Şekil 16:**Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği. Bakın, İsa'yı Güneş olarak nasıl simgeliyor ve on iki havarıyi üçerli dört gruba (burç burçları) nasıl ayırıyor. Daha önce gördüğümüz güneş çemberi ve haçın piktodal versiyonudur.

Güneş sembolizminin yanı sıra, İsa hikayesi ve onun sayısız öncüleri de gizem okullarından inisiyasyon sembolizmini içerir. Dini bir sembol olarak haç, Yerli Amerikalılardan Çin'e, Hindistan'a, Japonya'ya, Mısır'a, Sümer'e, Avrupa'nın eski halklarına ve orta-güney Amerika'ya kadar her kültürde bulunabilir. Budist Hayat Çarkı üst üste iki haçtan oluşuyor ve sonsuz logo, arma ve rozetlerde haçı simgelemek için kanatları açık kuşlar kullanılıyor. Haçın en eski biçimlerinden biri T harfine benzeyen Tau veya Tav haçıdır. Görünüşe göre bu, Romalılar tarafından siyasi muhaliflerin asıldığı haçı. Bu, Druid tanrısu Hu'nun sembolüdü ve bugün hâlâ Masonlar tarafından T kare sembolünde kullanılıyor. Mısırlıların 'yaşam haçı' olan Crux Ansata'sı, tepeye bir daire halkası ekledi. Crux Ansata ve Tau haçı, antik Orta Amerika'daki heykellerde ve diğer sanat eserlerinde bulundu. Sulya ilişkilendiriliyordu ve Babililer haçı, kendilerine uygarlıklarını getirdiğini söyledikleri su tanrılarının amblemi olarak kullanıyorlardı. Bu arada, Doğu'nun insan-sürüğen tanrıları Nagaların da suda yaşadığı söyleniyordu. İnsanlık için ölen bir kurtarıcı tanrı figürü kavramı çok eski bir kavramdır. Hindistan dinlerinde Hristiyanlıktan yüzyıllar önce çarmıha gerilen kurtarıcı geleneği vardi ve bu gelenek Kafkasya'daki Aryanlardan kaynaklanıyordu. Hindu 'İsa' figürü Khrishna, bazı tasvirlerde klasik İsa tarzında çarmıha çiğnenmiş olarak karşımıza çıkıyor.<sup>28</sup>

Quetzalcoatl'ın elinde bir haçla denizden çıktıgı söylenir ve çarmıha çiğnenmiş olarak tasvir edilir. Gizem okulu sembolizminde altın haç = aydınlatma; gümüş haçı = arınma; adı metallerin haçı = aşağılanma; ve tahtadan bir haç = özlem. İlkinci, ağaçlarda veya tahta haçlarda ölen ağaç ve kurtarıcı tanrı figürlerinin sürekli sembolizmiyle ilgilidir. Pagan gizem törenlerinden bazıları, öğrencinin bir çarmıhtan asılmasını veya haç şeklinde bir sunak üzerinde uzanmasını içeriyor.<sup>29</sup> Bedenin ölümünü, fiziksel tahakküm ve arzu dünyasını, ruhsal benliğe açılmayı simgeliyordu. Çivilerin çakılması ve kanın akması yine bir gizem okulu sembolizmidir. İsa'nın çarmıha gerilmesi bir alegoriydi, gizli bir anlam taşımak için yazılmış sembolik bir olaydı. Fiziksel olarak gerçekleşmedi, sadece öyle olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Peki ya İsa'nın fiziksel olarak ölümden dirilişi? Aziz Pavlus'un Korintoslulara yazdığı ilk mektubunda bu olayla ilgili olarak şunları söyledişi aktarılıyor:

"Fakat eğer ölülerin dirilişi yoksa, o zaman Mesih dirilmemiştir; ve eğer Mesih dirilmemişse, o zaman vaazlarımız ve sizin imanınız da boştur. Evet ve biz Tanrı'nın yalancı tanıkları olarak bulunduk; Çünkü Mesih'i dirilttiğine dair Tanrı'ya tanıklık ettik; eğer ölüler dirilmemezse, onu diriltmedi." **Korintliler 15:13-16**

İsa fiziksel olarak ölümden dirilmediyse Hristiyan inancının ve dininin hiçbir temeli olmadığını söylüyor. Eğer durum böyleyse Hristiyanlığın başı ciddi anlamda dertte demektir. Her şeyden önce, dirilişle ilgili İncil anlatımlarında çok sayıda çelişki vardır; çünkü her biri orijinal hikayeyi farklı şekilde kopyalamış ya da bilerek değiştirmiştir. İlkinci, yeniden diriliş, eski dinlerden kalma bir Güneş sembolizmidir. İran'da, Hristiyanlıktan çok önce, görünüşe göre ölü olan genç bir adamın öldürülüğü bir ritüel vardi.

hayata döndürüldü. Ona Kurtarıcı deniyordu ve çektiği acıların halkın kurtuluşunu sağladığı söyleniyordu. Rahipleri ekinoksun gece yarısına kadar mezarını izlediler ve şöyle bağırdılar: "Sevin, ey kutsal inisiye! Tanrıınız dirildi. Onun ölümü ve çektiği acılar kurtuluşunu sağladı." Aynı hikaye Hristiyanlıktan bin yıl önce Mısır'da Horus hakkında, Hindistan'da da Krişna hakkında anlatılmıştı. Kutsal Kitap bize İsa'nın bir bulut üzerinde-doneğini söylüyor ve biz bulutların arasında ne görürüz? Güneş. İsa'nın mezarı, Güneş'in yeniden doğmadan önce indiği karanlığın simgesidir ve neredeyse tüm gizem okulu inisiyasyonları, yerli Amerika'nın ter odaları gibi bir tür mağara, yer altı odası veya karanlık kapalı alanı içeriyyordu. İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra böğrünü delen mızrağın hikayesi bile gizem okulu sembolizmidir. Hristiyan efsanesi, bunun Longinus adlı kör bir Romalı yüzbaşı tarafından yapıldığını ve İsa'nın kanının bir kısmının gözlerine damladığını ve körlüğünü iyileştirdiğini söylüyor. Longinus din değiştirdi ve hayatının geri kalanını Pagan putlarını parçalayarak geçirdi. Evet, elbette öyle yaptı. Centurion'lar kör değildi ve öyle olsaları işlerini yapamazlardı; bir kez daha bu hikayenin daha önceki versiyonlarının bir tekrarı olduğunu görüyoruz. İskandinav kurtarıcısı Odin'in oğlu Balder, kör bir tanrı olan Hod tarafından kendisine ökseotundan yapılmış bir mızrak saplattı. 15 Mart, yani Mart ayının Ides'i, birçok Pagan kurtarıcısının da öldüğü tarihi. Bu gün Hod'a adandı ve daha sonra 'Kutsal Longinus' için bir Hristiyan bayram günü oldu!<sup>30</sup>Gülmek lazım gerçekten.

Balık simbolü, İncil hikayeleri boyunca bir temadır ve bu, Babil'in baba-oğul Nemrut/Tammuz'un simgesidir. İsa'nın balık olarak görülmesinin bir başka nedeni de astrolojik burç olan Balık burcu olabilir. İsa'nın doğduğu varsayılan sıralarda Dünya, Balık burcunun astrolojik evine giriyyordu. Yeni bir çağ doğuyordu ve balık İsa, Balık çağının simgesi olabilirdi. 'Dünyanın yalpalama' devinin yasalarına göre, şimdi başka bir yeni çağ'a, Kova çağına giriyoruz. Kutsal Kitap dünyanın sonundan söz ettiğinde bu da başka bir yanlış tercümedir. 'Dünya'yı Yunanca'dan 'aeon' olarak tercüme ediyorlar, ama aeon dünya anlamına gelmiyor, 'yaş' anlamına geliyor.<sup>31</sup>Dünyanın sonuyla değil, çağın sonu olan 2.160 yıllık Balık burcuyla karşı karşıyayız. Hristiyanlık Pagan dinlerinin yerini almadı.<sup>dir-</sup><sup>dır</sup>bir Pagan dini. İnançlarını Sümer, Mısır ve Babil'den miras alan Persler'de vaftiz, onay, cennet ve cehennem, ışık ve karanlık melekleri ve düşmüş bir melek vardi. Bunların hepsi Hristiyanlık tarafından özümsendi ve kendilerine ait olduğu iddia edildi.

İsa'nın iddia edilen yaşamı boyunca Essene Kardeşliği, Ölü Deniz'in kuzey ucundaki Kumran'da bulunuyordu ya da en azından bize söylenen bu. Brian Desborough'nun araştırması, bu bölgenin o dönemde cüzzamlı bir koloni olduğunu ve Essenelerin Ölü Deniz kıyısının daha ilerisinde çok daha uygun bir yerde yaşadıklarını gösteriyor. 1947'de Kumran yakınlarındaki mağaralarda bulunan Ölü Deniz Parşömenleri, tarihin resmi versiyonunu sürdürmek isteyen yetkililerin baskısına rağmen, onların yaşam tarzları ve inançları hakkında daha iyi bir fikir verdi. Parşömenler, MS 70 civarındaki talihsiz Yahudiye isyanı sırasında Romalılardan gizlenmişti. Aralarında Eski Ahit'ten metinlerin de bulunduğu yaklaşık 500 İbranice ve Aramice el yazması bulundu; bunların arasında, Yesaya Kitabı'nın tam bir taslağı da var;

incil. Essene geleneklerine ve organizasyonuna ilişkin çok sayıda belge vardı. Parşömenler, Essenelerin Eski Ahit metinlerindeki Levililer icatlarını sonuna kadar takip eden fanatikler olduğunu doğruluyor. Aynısını yapmayan herkes onların düşmanıydı ve Roma işgaline şiddetle karşı çıktılar. Onlar, Therapeutae ('şifacılar', dolayısıyla tedavi edici) adı verilen daha aşırı bir Mısır mezhebi'nin Filistin koluydu.<sup>32</sup> Ve Mısır'ın ve eski dünyanın gizli bilgisini miras aldılar. Therapeutae ve Essene'ler aynı zamanda, yağı Ejderha Kraliyet Sarayı'nın yetkisi altında Firavunları mesheden Mısır'ın 'Draco' timsahı 'messeh'in sembolünü de kullandılar. Esseneler, halüsinojenik çeşitler de dahil olmak üzere, uyuşturucular konusunda ayrıntılı bir anlayışa sahipti.



**Şekil 17:** Mantar şapkali Yahudi rahip, ritüellerinde sıhırlı halüsinojenik mantarların önemini simgeliyor.

Mısır gizem okulları.<sup>34</sup> Dönemin en ünlü tarihçisi Josephus'a göre Esseneler, evreni yöneten güçlerin isimlerini gizli tutmaya yemin etmişler. Bu, gizem okullarının yasalarına uygundu. Essenes-Therapeutae daha sonraki Hristiyan vaftizine çok benzer ritüeller uyguluyordu ve inisiyelerin alınlarını bir haçla işaretliyorlardı. Bu, Hezekiel'in Eski Ahit Kitabı'nda aydınlanmış (veya aydınlanmış) kişiler için belirtilen ve aynı zamanda Mithra'nın gizemlerine ve buna benzer diğer Güneş tanrıları figürlerine inisiyasyon için kullanılan semboldür. Esseneler, seks de dahil olmak üzere doğal bedensel işlevlere tiksinti ile bakıyorlardı ve bu anlamda

gizem okulu inisiyasyonları ve diğer bilinç durumlarına girmek için. 'Kutsal mantarlar' veya 'Kutsal Bitki'nin özellikleri, gizli kardeşlikteki yaşamın o kadar büyük bir parçasıydı ki, Yahudi başrahip mantardan bir şapka takıyordu. (*Görmek Şekil 17*) bunların önemini kabul etmektedir. Hazırlanmaları ve kullanılmaları için özel ritüelleri vardı.

mantara da Tanrı'nın oğlu çağrımları verilmiştir (ne değildi?) ve Güneş döngüsüyle bağlantılıydı. Mantarlar güneş doğmadan önce büyük bir saygıyla toplanır ve bu ritüelin birçok sembolü İncil'de ve çok daha eski metinlerde bulunabilir. Yine kutsal mantarın ve diğer ilaçların kullanımı ve bunların özelliklerine ilişkin gizli bilgilerin kökeni Sümerlerin ilk günlerine kadar uzanabilmektedir.<sup>33</sup> Therapeutae'nin İskenderiye'de gelişen bir üniversitesi vardı ve oradan Orta Doğu'da şubeler ve bağlı topluluklar kurmak için misyonerler gönderdiler. Burada yine Mısır ve gizem okullarıyla bağlantımız var.

Essenler, hem Yunan hem de Yunan dünyasının yüksek inisiyesi olan Yunan filozofu ve ezoterik matematikçi Pisagor'un savunucularıydı.

onların inançlarının, terimlerinin ve uygulamalarının çoğunu özümsemiş olan Roma Kilisesi'nin mükemmel bir öncüsü. Biri İbranice, diğeri Aramice olan Ölü Deniz Parşomenlerinden ikisi, burçlar dediğimiz şeyleri, gezegenlerin hareketinin bir kişinin karakterini ve kaderini etkilediği inancını içerir. Essenes, sembolizmini İncillerde ve Eski Ahit'te bulabileceğiniz astrolojiyi uyguladılar. Essenes-Therapeutae'nin bir kolu olan ilk Hıristiyanlar, Romalılar ve Yahudiye'yi çevreleyen tüm Yahudi olmayan uluslar gibi aynısını yaptılar.<sup>35</sup>İsa'nın yaşadığı iddia edilen dönemde yaşayan yazar Philo, Tefekkür Hayatı Üzerine İnceleme'sinde Therapeutae'lerin Tanrı'ya dua ederken Güneş'e yöneldiklerini ve Tanrı'nın gizli (kodlanmış) anlamını keşfetmek için çalışıklarını söylemiştir. kutsal kitaplar. Alegori perdesi altında kitaplarda yer alan doğanın sırları üzerinde de meditasyon yaptıklarını yazdı.<sup>36</sup>İncil'in yazılma şekli tam olarak budur. Bugün bu gizli dil, şirketlerin, ülkelerin ve Müslüman Kardeşler'in kontrolündeki diğer kuruluşların logolarında, armalarında ve bayraklarında kullanılıyor.

Esseniler ile bağlantılı olan ve hem Eski hem de Yeni Ahit'i birbirine bağlayan bir tema, Nazariler veya Nasırıları olarak adlandırılan gizli topluluktur. Musa ve Şimşon gibi Eski Ahit karakterlerinin bu grubun üyeleri olduğu söyleniyordu; İsa, kardeşi Yakup, Vaftizci Yahya ve Aziz Pavlus da öyle. Elçilerin İşleri, Aziz Pavlus hakkında şunları söylüyor: "Çünkü bu adamı zararlı bir adam, dünya çapındaki tüm Yahudiler arasında fitne çikaran biri ve Nasırı mezhebinin elebaşı bulduk."<sup>37</sup>Bu insanların hiçbirini gerçekte var olmadı ama Nasırı象征ı, İncil aracılığıyla gizli bir toplum bağlantısı kuruyor. Esseniler ve Nazari-Nazarenler aynı grubun farklı kolları gibi görünmektedir. Yahudiyeli tarihçi Josephus'a göre Esseneler beyaz giyerdı, ancak Nasraniler Mısır'daki Isis rahipleri gibi siyah giyerlerdi. Siyah, tarih boyunca yolunu değiştiren Babil Kardeşliği'nin rengidir. Buna uygun olarak siyah, otoriteyle (hukuk mesleğine bakın) ve ölümle ilişkilendirilen renk haline geldi. Masonluğun daire ve kare simgesi olan havan tahtası adı verilen siyah cübbe ve siyah şapkayla da öğretmenlik mesleğinin geleneksel rengidir. Görünüşe göre İsa'nın en büyük mucizesi Nasıra'dan geliyordu çünkü o zamanlar Nasıra yoktu. Ve İsa şöyle dedi: "Nasıra olsun. Ve Nasıra vardi." Daha doğrusu yoktu. Bu isim, ayrıntılı Roma kayıtlarının hiçbirinde ya da İncillerin kapsadığı döneme ilişkin hiçbir kitapta, yazda ya da belgede geçmiyor. 'Nasırı' İsa, Nasıra'yla değil, Nasırı gizli topluluğuyla ilgilidir.

Essenes-Therapeutae-Nazarenes, Eski Ahit, Yeni Ahit ve Hıristiyanlığın yaratılışı arasındaki köprüydü. İlk 'Hıristiyanlar', Hıristiyan olarak adlandırılmadan önce Nasırı olarak adlandırıyordu.<sup>38</sup>Nasırı Kardeşliğin ritüelleri bugün Hıristiyan Kilisesi'nde açıkça görülmektedir. Nasırıların ve çoğu Hıristiyan din adamının da siyah giydiği görülüyor. Kumran'da 'günahlarını' temizlemek için ritüel bir banyo yaptılar. Bu Hıristiyan vaftizi haline geldi. Hıristiyan Ayini haline gelen ekmek ve şaraptan oluşan bir yemek yediler. W. Wynn Westcott, daha sonra Adolf Hitler ve Nazilerin ortaya çıkışında önemli bir rol oynayacak olan İngiltere'deki Altın Şafak Şeytani Tarikatı'nın kurucularından biriydi. İç hikayeyi biliyordu ve kendi konuşmasında şunları söyledi:

İş, *Büyülü Mason*, günümüzün Masonları, benzer geçmiş sahip diğer eski gruplar arasında Essene'lere kadar uzanıyor. Bugün Hıristiyanlar için Arapça kelime Nasrani'dir ve Müslüman Kur'an'ı Nasara veya Nazara terimini kullanır. Bunlar, Nozrei ha-Brit (Ahitin Koruyucuları) teriminden türetilen İbranice Nozrim sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Nozrei ha-Brit teriminin izi, Eski Ahit'te Samuel ve Samson'un yaşadığı iddia edilen zamanlara kadar uzanabilir. Samuel, Levililerin en üst düzey adamı olarak tasvir ediliyordu ve Babil Kardeşliği'nin yönetimi altında tüm bu İncil-Talmud sahtekarlığını düzenleyenler de onlardı. Mutabakat, Masonların Çağlar boyu süren Büyük Eseridir; gezegenin sürüngenler tarafından ele geçirilmesine yönelik Gündem.

Tanrıların 'seçilmiş halkı' olan soy ve gizli bilgiler, İncil'de ve daha birçok yazı ve resimde 'asma' ve 'başlar' olarak sembolize edilir. Eski Ahit "Mısır'dan çıkardığın asma"dan söz eder.<sup>39</sup>Ayrıca bize şunu da söylüyorlar: "Her Şeye Egemen RAB'bin bağı İsrail Evi'dir ve Yahuda halkı da onun hoş bitkisidir."<sup>40</sup>Asma olarak sembolize edilen soyun, kesinlikle Kral Davut'un soyundan olmadığını ileri sürüyorum. Başlangıçta var değildi, bu da konuyu kesin olarak doğruluyor. Asmanın sembolizminin kökleri bir kez daha Babil ve Mısır'a kadar uzanıyor. Yunanistan'ın gizem okullarında, Güneş tanrıları Dionysos ve Bacchus, bağın koruyucu tanrılarıydı. <sup>41</sup>Üzümlerin büyümesi neye bağlıdır? Güneş. Güneş sembolizminin arasında örülmüş asma ve 'İsa'nın soyu, sürüngenlere, Anunnakilere kadar uzanan kraliyet ve rahip soyundan biridir. Yeni Ahit'te Kana'daki Düğün anlatılır ama bu gerçek bir düğün değildi. Yine Güneş'in ve Dünya'nın, tanrı ve tanrıcanın simgesidir. Kenan topraklarında her baharda 'Kenan Evlilik Bayramı' adı altında cinsellik ve doğurganlık törenleri kutlanırdı.<sup>42</sup>İncillerde İsa'nın suyu şaraba çevirdiği yer Kana'daki sembolik düğündür. Üzümü yetiştirip şarap yapan, Güneş'in sıcaklığı ve Dünyanın suyudur. Zeus ile bakire Semele'nin Yunan oğlu Bacchus'un suyu şaraba dönüştürdüğü söyleniyor. Ayrıca su ve şarapla ilgili Essene ritüel terimleri de vardı. Essene'lər, Therapeutae ve Gnostikler ciddi anlamda gizli anıtlara meraklıydılar ve İsa hikayeleri Güneş, astronomi, astroloji, soy, gizli bilgiler ve gizem okulları tarafından kullanılan ritüeller ve isimlerle ilgili iç içe geçmiş bir alegoriler yiğinidir. Yeni Ahit, bazı gerçeklerin, birçok kurgunun ve çok sayıda ezoterik kod ve sembolün, kelimenin tam anlamıyla alındığında umutsuzca yaniltıcı olan bir anlatıda kaynaşması ve sıkılıkla karıştırılması bakımından Eski'nin bir aynasıdır. Bu şu sözlerle özetlenebilir: "Kulağı olan duysun". Gizli bilgiye inisiye olan kişi gerçekte ne söylediğimi anlasın. Bırakın, inisiye olmayan kişi eski saçmalıklara inansın.

İşte patlayacak birkaç İncil efsanesi daha:

- 'Marangoz' fikri bir çeviri hatasıdır. 'Marangoz'un İngilizce çevirisi İbranice naggar sözcüğünden Yunanca ho tekton aracılığıyla gelir. Bu kelimeler kelimenin tam anlamıyla 'marangoz' anlamına gelmemekte, zanaatlarında usta olan insanlar anlamına gelmekte olup, bu kelime zanaatkarların yanı sıra öğretmenler ve akademisyenler için de kullanılmıştır.

- İsa kesinlikle bir ahırda doğmamıştır ve bunun böyle olduğunu iddia eden tek bir İncil bile yoktur. Noel'in doğuşu tam bir buluş. Konsept Luka İncili'nden geliyor<sup>43</sup> Han'da yer olmadığı için Isa'nın bir hayvan yemliği olan yemliğe yatırıldığını söylüyor. Ancak İngilizce çevirisinin geldiği Yunanca versiyon, 'kataluma'da 'topos' olmadığını, odada yer olmadığını söylüyor.<sup>44</sup> Matta İncili, Isa'nın bir evde olduğunu özellikle belirtir: "Ve eve geldiklerinde, küçük çocuğu annesi Meryem'le birlikte gördüler ve yere kapanıp ona tapındılar."<sup>45</sup> Uygun bir beşik bulunmadığında bebekler için yemlikler sıkılıkla kullanılıyordu, ancak yemliği bebeği yemliye değil, bebeğe taşıdılar!
- Doğum sahnesi görünüşe göre MS 1223'te İtalya'nın Greccio kentindeki Assisili Aziz Francis'ten kaynaklanıyor.<sup>46</sup> Isa'nın doğusunu göstermek için yerel halktan bazlarını ve onların hayvanlarını bir araya getirdi ve bu doğum sahnesi hızla ilgi gördü. Ahşapтан oylanmış yemlik sahneleri Noel'de İtalya'nın her yerinde popüler oldu ve gerisi tarih oldu. Hediye vermek de bir Hıristiyan geleneği değildir. Bu, Hıristiyanlıktan çok önce Pagan dünyasında Yeni Yıl'da yapıldı. Hıristiyanlar her şeyi yaptıkları gibi bunu da ödünc aldılar.
- Kehanetler 'mesih'in (messeh, Mısır timsahı) Emmanuel olarak adlandırılacağini söylüyor, ancak İncil'deki 'mesih'in adı Isa ya da en azından Yahudiye'deki eşdeğeriydi. Hata! Hıristiyanların her Noel'de 'Emmanuel'in gelişile ilgili kehaneti aktarırken bu noktayı gözden kaçırırları komik. Meryem, Yusuf, çoban, bilge adam, eşek, inek, koyun kılığına giren o çocukların düşünün. Bu fantazi, sayısız nesile, her şeyin böyle olduğuna inandırmak için kullanıldı; aslında Isa'nın Doğusu ve Noel hikayesi, çeviri hatalarının canlandırılması, Aziz Francis'in bir içadı ve kiş ortası ritüelleriydi. Pagan inançlarından Jenny ve Johnny, bu sene o kostümleri giymeden önce biraz konuşabilir miyiz?
- Hıristiyan Efkariyası, Isa'nın bedenini ve kanını simgelemek için ekmek yiyp şarap içiklerinde, hayvan ve insan kurbanlarındaki gerçek şeyi yiyp içikleri yamyamlık ritüelinden kaynaklanır. Hıristiyan terimlerinin çoğu, Isa ve Hıristiyanlık da dahil olmak üzere Yunancadan gelmektedir. Diğerleri arasında Kilise (Rab'bin Evi), Kilise (Ecclesia, Yunan Meclisi veya Parlamentosu), Havari (misyoner), Presbiter/rahip (yaşlı) ve vaftiz (daldırma) bulunmaktadır.
- Hatta İncil hikayelerine göre Isa'nın etrafı teröristler tarafından kuşatılmıştı. Simon Magus, Romalılara karşı bir savaş savunan 'özgürlük savaşçıları' olan Zealotların komutanı olarak rolünü kabul etmek için Simon Zelotes (Zealot) olarak biliniyordu. Diğer bir tanımlama ise Yunanca fanatik anlamına gelen Simon 'Kananlılar' kelimesidir. Bu İngilizceye Kenanlı Simon olarak tercüme edildi! Yahuda 'İskariyot', suikastçı anlamına gelen Sicarius sözcüğünden türemiştir. Sicani veya Hançerin Oğulları adında bir terör örgütü vardı ve bu isim eğri hançer anlamına gelen Sica kelimesinden geliyordu. Sicarius, Yunanca Sikariotes oldu ve bu daha sonra yanlış tercüme edildi.

İngilizce Iscariot olarak. Zealotlar-Sicaniler, Kuzey İrlanda'daki IRA gibi terörist gruplarının çizgisinde Romalı erzak kervanlarına baskın yapıyor ve askerlerini pusuya düşürüyordu.

- İnsanların hırsızlık nedeniyle çarmıha gerilmemesi, iki hırsızın İsa ile birlikte çarmıha gerilmesi hikayesini başka bir icat haline getiriyor. Bu bir kez daha 'çalma'dır çünkü aynı hikaye Hıristiyanlık öncesi bazı İsa figürleri hakkında da anlatılmıştır. İsa'nın İncillerde suçlandığı 'suçların' cezası, Romalılar tarafından değil, Yahudiye yetkilileri tarafından taşlanarak öldürülecekti.
- Bu dönemde Romalı Savcı Pontius Pilatus'un ellerini yıkadığı ve 'İsa'nın ölümünün sorumluluğunu kalabalığa devrettiği sanılıyor. Masumiyeti belirtmek için ellerin yıkanması Essene toplumunun geleneğiydi.<sup>47</sup> Kutsal Kitap, Fısih Bayramı sırasında bir mahkumun saliverilmesi için teklif edilmesinin Roma geleneği olduğunu söylüyor, ancak bu kesinlikle doğru değil. Böyle bir gelenek yoktu ve sahne uydurmadır.

İncil'deki mitler hakkında koca bir kitap yazabilirsiniz ve aslında birileri yazmıştır. Buna uygun bir şekilde denir: *İncil Mitleri*; ve eğer bu bölümdeki bilgilerin ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini istiyorsanız, kesinlikle tavsiye ederim. İsa'nın varlığına dair hiçbir inandırıcı kanıt yoktur. Arkeolojik kanıt yok, yazılı kanıt yok, hiçbir şey yok. Süleyman, Musa, Davut, İbrahim, Şimşon ve İncil'deki diğer sayısız 'yıldız' için de durum aynıdır. Elimizde olan tek şey Levi metinleri ve çeşitli versiyonlarındaki İncil öyküleridir. Dini manipülatörler İsa'ya çapraz gönderme yapma konusunda o kadar çaresiz hale geldiler ki, desteklenmeyenleri desteklemek için 'Yahudi' tarihçi Josephus'un eserlerine açıklı derecede bariz bir ekleme yaptılar. 40'tan fazla yazarın, İsa'nın yaşadığı iddia edilen dönemde bu topraklarda yaşanan olayları kayıt altına aldığı biliniyor, ancak ondan söz etmiyorlar.<sup>48</sup> Yapması gereken her şeyi yapan ve bunu kimse kaydetmeyen bir adam mı? Philo, İsa'nın sözde yaşamı boyunca yaşadı ve bu dönemin tamamını kapsayan Yahudiyelerin tarihini yazdı. Hatta İsa'nın doğduğu ve Hirodes'in çocukları öldürdüğü söylelendiğinde Kudüs'te veya yakınında yaşıyordu, ancak bunların hiçbirini kaydetmiyor. İsa'nın Kudüs'e zaferle vardığı söylelendiğinde, çarmıha gerildiğinde ve üçüncü günde ölümden dirildiğinde oradaydı. Philo bu fantastik olaylar hakkında ne diyor? Hiç bir şey. Bir hece değil. Kıkırdama değil.<sup>49</sup> Hiçbir Roma kaydında ya da orada olup bitenlere aşina olan Yunanistan ve İskenderiye yazarlarının çağdaş anlatımlarında bunların hiçbirinden bahsedilmiyor.<sup>50</sup>

Neden? Çünkü olmadı. Pek çok türden ezoterik ve astrolojik bilgiyi aktarmak ve en önemlisi Babil Kardeşliği'nin sembollerine dayalı başka bir hapishane dini yaratmak için象征, kodlanmış bir hikayeydi. İnsanırkı yok oldu. Büyük zaman.

## KAYNAKLAR

---

- 1** *Britanyalıların Fenike Kökeni*, s.47.
- 2** Arthur Dynott Thomson, *İnsanoğlu, Kökeni ve Kaderi Üzerine* (Kessinger Publishing, P0 Box 160, Kila, MT 59920, ABD, ilk yayın tarihi 1872), s 27.
- 3** *İnsanoğlu, Kökeni ve Kaderi Üzerine*, s. 8, 9.
- 4** Age, s. 9.
- 5** Michael Drosnin, *İncil Kodu* (Weidenfeld ve Nicolson, Londra, 1997).
- 6** *İnsanoğlu, Kökeni ve Kaderi Üzerine*, s. 17. Age, s. 6.
- 7**
- 8** Age, s. 18, 19.
- 9** Age, s. 19
- 10** Age, s 41.
- 11** Age, s 12.
- 12** Aynı eser.
- 13** Age, s 20.
- 14** Age, s 11.
- 15** *Her Çağın Gizli Öğretileri*, p L.
- 16** *Britanyalıların Fenike Kökeni*, s 147.
- 17** Bu örnekler (ve daha sayıısızları) Israel Shahak tarafından alıntılmıştır. *Yahudi Tarihi Yahudi Din* (Pluto Press, Londra, 1994).
- 18** Benjamin Freedman, *Gerçekler Gerçektir*, Jan Van Helsing'in alıntıladığı 20. Yüzyılda Gizli Örgütler ve Güçleri (Ewertverlag, Gran Canaria, İspanya, 1995), s 99.
- 19** Alfred M. Lilenthal, *Hangi Fiyat İsrail?* (Henry Regnery, Chicago, 1953), s. 213-214.
- 20** Arthur Koestler, *On Üçüncü Kabile - Hazar İmparatorluğu ve Miras* (Hutchinson, Londra, 1976).
- 21** *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*, Tim C. Leedom tarafından düzenlenmiştir (Kendall/Hunt Publishing, Iowa, ABD, 1993), sayfa 137. Truth Seeker Company'den temin edilebilir, P0 Box 2872, San Diego, California 92112.
- 22** Age, s 135.
- 23** Albert Churchward, *Din*, ilk olarak 1924'te yayınlandı ve şu anda Health Research, P0 Box 850, Pomeroy, WA 99347, Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilebilir.
- 24** TW Doane, *İncil Mitleri* (Sağlık Araştırması, P0 Box 850, Pomeroy, WA 99347, Amerika Birleşik Devletleri). Bu eserin telif hakkı ilk kez 1882'de alınmış, 1948'de yeniden basılmıştır ve bu adresten temin edilebilir. Özellikle Hristiyansınız şiddetle tavsiye edilir.
- 25** *Britanyalıların Fenike Kökeni*, Önsöz, s. XI. Aynı
- 26** eser.
- 27** Ürdün Maxwell, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*, s. 19-31. *Her Çağın Gizli Öğretileri*, pCLXXXIII. Age, s. CLXXXIII.
- 29**

- 30** Barbara G. Walker, *Kadının Mither ve Sırlar Ansiklopedisi*(Harper Collins, San Francisco, 1983).
- 31** Ürdün Maxwell, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,s27. Hıristiyan terimi
- 32** olan küratörlük terimini de buradan miras alıyoruz.
- 33** John Allegro, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,sayfa 228-233. Laurence Gardner,
- 34** *Kutsal Kase'nin Soyu*(Element Books, Shaftsbury, 1996), s 63.
- 35** Yahudi-Hıristiyan Köken Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Alan Albert Snow, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,sayfa 63-66.
- 36** İnsanoğlu, *Kökeni ve Kaderi Üzerine*,s. 368. Elçilerin
- 37** İşleri 24:5
- 38** Albert Kar, *Ölü Deniz Parşömenlerindeki Astroloji*, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,s 65.
- 39** Mezmurlar 80:8.
- 40** İşaya 5:7.
- 41** *Gizli Komplot*,s. 14.
- 42** Ürdün Maxwell, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,s29. Luka 2:7.
- 43**
- 44** *Kutsal Kase'nin Soyu*,s. 37. Age, s.
- 45** 36-37.
- 46** *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,s. 182, 183.
- 47** Christopher Knight ve Robert Lomas, *Hiram Anahtarları*(Arrow Books, Londra, 1997), s 310. **48** John E. Remsburg, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*,s 171. Age.
- 49**
- 50** Age, s 172.

## BEŞİNCİ BÖLÜM

# *Haç tarafından fethedildi*

Hıristiyan Kilisesi bir fanteziye dayanan bir saçmalıktır. Bir azıntıgin kitleleri kontrol etmesinin ne kadar kolay olduğunu doğrulanması gerekiyorsa, uzun elbiseli erkeklerin son 2000 yıldır sattığı peri masallarına tapan milyarlarca insandan başkasına bakmasına gerek yok. Ve Hıristiyanlık için geçerli olan, geri kalanlar için de geçerlidir; Yahudilik, İslam, Hinduizm ve diğerleri.

Bu dinler aynı etkiye elde etmek için aynı güç tarafından yaratılmıştır ve bu nedenle antik dünyadaki kurtarıcı-tanrı mitlerinin aynı oyun planı vardır:<sup>1</sup> Orijinal günahla doğdunuz ve bu nedenle gezegene geldiğiniz günden itibaren degersiz bir pisliksiniz.<sup>2</sup> Yalnızca 'Kurtarıcı'ya inanarak kurtulabilirsiniz ve bu, rahipliğin size yapmanızı söylediği şeyleri yapmak anlamına gelir.<sup>3</sup> Eğer bunu yapmazsanız sonsuza kadar cehennemin derinliklerine mahkum olursunuz. Bu binlerce yıl boyunca ne büyük bir suçluluk duygusu ve terör yarattı. Bebekleri ölümden sonra acı çeken Roma Katolik annelerinin başlarına ne geleceğini merak ettiklerini duydum. Bebekler henüz birkaç günlük oldukları için İsa'ya inanamıyorlardı, peki cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerdi? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Roma Katolik televizyon kanalını izliyordum ve uzun elbiseli adama bu soru soruldu. Bunun derin bir teologik soru olduğunu söyledi. Gerçekten mi? Ya bebeğin ruhunun belirsizliğe gireceğini (insan merak edene kadar?) ya da ebeveynlerin davranışlarına göre yargılanacağını söyledi. Ne kadar şartsız bir saçmalık. Çok şükür bebek rahiplerin davranışlarına göre yargılanmayacak. Peki, eğer yalnızca İsa'ya inanarak kurtulabiliyorsanız, Hıristiyanlık döneminde dünyanın geniş yerlerinde yaşayan ve İsa'nın adını hiç duymamış milyarlarca insan ne olacak? Hepsi de bilgi eksikliği nedeniyle yangınları körklemeye mahkum mu? Bu Hıristiyan Tanrısı biraz pislik, değil mi? Ama elbette bu doğru değil. Bunların hepsi, kitlelerin zihinlerini kontrol etmek için reptilianların Babil Kardeşliği inisiyeleri tarafından uydurulmuş bir hayal ürünü.

Kitabın bu bölümünü yazarken ve İncillerin nereden geldiğini araştırırken, ofisimdeki yüksek raftan bir kitap almak için uzanyordum. Kitabı indirdiğimde daha küçük bir kitap daha yere düştü. Daha önce gördüğümü hatırlıyorum ama başlık hemen dikkatimi çekti. Oldu *Yeni Ahit'in Gerçek Yazarlığı*/Abelard Reuchlin tarafından ilk kez 1979'da Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmıştır.<sup>1</sup> 'Büyük Sır'ı bilen, tarihin en seçkin kulübü olan bir iç halkadan ya da iç halkadan bahsediyordu. Bu çevrede İsa hakkındaki gerçeği bilen ama başkalarının bilmesini istemeyen dini, siyasi ve edebi liderler vardı. Beni etkileyen şey bu kitabı da aynı noktaya gelmesiydi.

sahip olduğum sonuçlar. İnciller yeni bir haphishane dini yaratmak için tasarlanmış bir buluştur. Kitap, burada belgelediğim tüm sembolizmin ayrıntılarına girmiyor, ancak Yeni Ahit'i yazan ailenin ve diğer kişilerin isimlerini ve onların yazarlıklarını 'imzalamak' için kullandıkları kodları belirtiyor. Bu kodlardan biri de ilginçtir ki daha önce altını çizdiğim 40 sayısıdır. Kırk, Meryem'de olduğu gibi M harfiyle de temsil ediliyordu. M harfi bugün de Müslüman Kardeşler için büyük önem taşıyor ve onu McDonalds fast food zincirinin sembolünde her yerde görüyoruz. Büyük şirketlerin logolarında ve adlarında Kardeşlik sembolizmini nasıl kullandıklarını daha sonra göreceğiz. M, Semiramis anlamına gelen Mary veya Madonna anlamına gelir. Reuchlin'in kitabındaki, çoğu karmaşık ve ezoterik matematiksel kodlarla ilgili olan kanıt zenginliği son derece ilgi çekicidir. Tüm ayrıntıları istiyorsanız bir kopyasını almayı denemenizi tavsiye ederim. Açılmış paragrafı bulgularını özetlemektedir:

"Yeni Ahit, Kilise ve Hıristiyanlık, hepsi Calpurnius Piso'nun eseri idi.(*Peso olarak telaffuz edilir*) Romalı aristokrat bir aile. Yeni Ahit ve içindeki tüm karakterler - İsa, tüm Yusuflar, tüm Meryemler, tüm öğrenciler, havariler, Pavlus, Vaftizci Yahya - hepsi kurgusaldır. Hikayeyi ve karakterleri Piso'lar yarattı; hikayeyi tarihteki belirli bir zamana ve yere bağladılar; ve bunu Hirodesler, Gamaliel, Romalı vekiller vb. gibi bazı çevredekilerin gerçek insanlarla ilişkilendirdiler. Ancak İsa ve onunla ilişkisi olan herkes yaratılmıştı.(*bu bir kurgu!*karakterler.)"

Pisoslar, devlet adamlarının, konsüllerin, şairlerin ve tarihçilerin soyundan gelen bir soydan gelen bir aileydi ve bu tür insanlar kesinlikle, günümüze kadar sürüngen tam kan ve melez ırklar için önemli bir basamak olan Roma İmparatorluğu'nun gizli toplum ağının inisiyeleri olacaktı. Bu nedenle Müslüman Kardeşler operasyonunun, American Express'in logosu Romalı bir askerdir. Piso ailesi, Roma'nın kurucusu Romulus'un halefi Numa Pompilius'un oğlu olduğu söylenen Calpus'un soyundan geldiklerini iddia ediyordu. Bunlar ciddi anlamda bağlantılı insanlardı. Bu tür Roma soyunun Truva'dan geldiği söyleniyor ve kökeni Kafkasya ve Yakın Doğu'ya kadar uzanan bir aileye bakıyoruz. Truva'nın MÖ 1200 civarında yıkılmasından sonra, hikayeye göre 'kraliyet' (yani sürüngen) soyundan gelen Aeneas adında bir adam, halkın kalıntılarıyla birlikte İtalya'ya yerleşmiş. Orada Latinlerin kraliyet ailesiyle evlendi ve bu soy aracılığıyla daha sonra Roma İmparatorluğu ortaya çıktı. Pek çok geleneğe göre, Aeneas'ın torunu Brutus adında bir adam, Britanya'nın Kralı olmak üzere, aralarında İspanya'daki kolonilerden gelenlerin de bulunduğu bir grup Truva atıyla birlikte M.O. 1.103 civarında Britanya'ya ayak basmış ve Yeni Truva - Londra şehrinin kurmuştur.

Ailenin reisi Lucius Calpurnius Piso, Büyük Herod'un torunuyla evliydi. Reuchlin'in araştırmasına göre, birçok takma ad kullanan Piso, Markos İncili'nin ilk versiyonu olan 'Ur Marcus'u MS 60 civarında üretti. Onu cesaretlendiren arkadaşlarından biri de ünlü Romalı yazar Annaeus Seneca'ydı ama anlaşılan o ki ikisi de 65 yılında İmparator Nero tarafından öldürülüdü. Böylece Piso adı Roma tarihinden siliniyor ve bir daha da çıkmıyor.

Piso'nun torunu Antoninus'un imparator olduğu MS 138 yılına kadar. Ancak bu noktadan itibaren aile, Pisos değil, çoğunlukla Antoninler olarak biliniyor. Peder Piso'nun ölümü ile Antoninus'un ortaya çıkışı arasındaki 73 yılda Hıristiyanlığın temelleri sahte isimlerle yazıldı ve ilan edildi. Babasının Nero tarafından öldürülmesinin ardından Piso'nun, aralarında Cestius Gallus'un da bulunduğu birçok ismi kullanan oğlu Anus, Suriye valisi oldu. Bu ona Yahudiye'deki Roma ordusunun komutasını verdi. MS 66'da Vespasian'ın bastırmak için Yahudiye'ye gönderildiği Yahudiye isyanına karışmıştı. Reuchlin'e göre İmparator Nero, MS 68'de Piso'nun bir ajani tarafından öldürülüdü. Eğer Nero babasını öldürdüyse bu kesinlikle mantıklıdır. Bununla Piso klâni güçlerini ve manipülasyonlarını Vespasianus'un arkasına attı ve Vespasianus MS 69'da Roma İmparatoru oldu. Bir yıl sonra Romalılar Kudüs'ü yok ettiler, Ahit Sandığı da dahil olmak üzere tapınak hazineğini çaldılar ve görünüşe göre onları yeraltındaki gizli topluluğa girdikleri Roma'ya geri götürdüler. Bu yeraltı Babil Kardeşliği'nden başka bir şey değildi.

Reuchlin, Anus Calpurnius Piso'nun İncillerden üçünü şu sırayla yazdığını söylüyor: Matta İncili (MS 70-75); güncellenmiş Marka (75-80); ve Romalı yazar ve devlet adamı Genç Plinius'un yardımıyla Luka'nın (85-90) güncellenmesi. Bunu 105 yılında Anus'un oğlu Justus'un eseri olan Yuhanna İncili izledi.<sup>3</sup> Reuchlin'in söyledişi gibi, 'İsa' bileşik bir figürdü ve hikayeler Mısır'daki Yusuf hikayelerinden unsurları ve diğer Eski Ahit karakterlerini, ayrıca bazı Essene yazılarını ve çeşitli Pagan tanrılarının özelliklerini içeriyor. Belgelediğim kanıtların doğruladığı şey tam olarak budur. Hikayedeki birçok Joseph'in tamamı Piso'nun yaratılmıştır ve kodun bir parçasıdır. Piso ismindeki harfler İbranice'de Yud, Vov olarak tercüme edilir; Samech, Fey ve Joseph adını yazıyorlar. Piso'nun hikâyelerde kendisi için kullandığı bir diğer kod da 60 sayısıdır. Reuchlin, İsa hikâyesi ile Piso'nun temel olarak kullandığı Eski Ahit karakterlerinden biri olan Yusuf arasındaki pek çok benzerliğe dikkat çekiyor: Yusuf'un 12 erkek kardeşi, İsa'nın ise 12 havarisi vardı.; Yusuf 20 gümüşe, İsa 30 gümüşe (enflasyona) satıldı; kardeş Yahuda Yusuf'un satınmasını önerir, Yahuda İsa'yı satar; Yusuf, ilk doğanların öldürülüdüğü Mısır'dadır, İsa ve ailesi, erkek çocukların öldürülmesinden kaçınmak için Mısır'a kaçar. Piso, öğrencileri olarak John (Julius), James (Justus), Simon-Peter (Proculus) ve Alexander (Andrew) adlı dört oğlunu kullanır.<sup>4</sup> Julius, Justus ve Proculus daha sonraki bazı Yeni Ahit metinlerini yazmaya devam edeceklerdi. Piso, İsa'nın bir dizi Eski Ahit kehanetini, özellikle İşaya'nın kehanetlerini yerine getirmesini sağlar. Reuchlin, Pisoların Eski Ahit metinlerinin bazlarında da değişiklik ve eklemeler yaptığını, Apocrypha olarak bilinen 14 Eski Ahit kitabınınlığını yazdığını söylüyor. Bunlar arasında Esdras, 1 Maccabees, Judith, Tobit, Bel ve Dragon vardı.<sup>5</sup> Pisolar Stoaciyydi (dolayısıyla Stoaciyydi) ve Stoacilar insanların korku ve umut kullanılarak motive edildiğine ve bu yolla kontrol edilebileceğine inanıyorlardı.<sup>6</sup> (Babil Kardeşliği'nin yöntemleri). Eski ve Yeni Ahit'in doğurduğu dinleri tanımlamanın daha iyi bir yolu var mı?

Anus Piso'nun bir başka tezahürü de bir iki kez alıntı yaptığım yazar Flavius Josephus'tu. Josephus ve torununun kocası Genç Pliny olarak Piso'nun resmi yazılarında İsa'dan bahsetmemesinin nedeni, o zamanlar

kesinlikle bunu yapmak inandırıcı olmazdı. Hikayeler ancak zaman geçtikçe 'İsa'nın gerçek kökeni kaybolduğundan' gerçek olarak kabul edildi. Josephus'un resmi tarihi, onun Hasmon kraliyet soyundan gelen bir Yahudiyeli olduğunu. Romalılara karşı savaştı ve isyanın ters gitmesi üzerine arkadaşları intihar etse de o teslim oldu ve kurtuldu. Dahası, bize imparatorlar tarafından 30 yıl boyunca Roma'da barındırıldığı, bu sırada Yahudi 'tarihi' üzerine kitaplar yazdığını ve ardından torununu Roma aristokrasisiyle evlendirdiği söylendi. Haydi ama. Josephus, Romalı aristokrat Anus Calpurnius Piso'ydu ve oğulları ve Genç Pliny ile birlikte İncilleri ve Yeni Ahit'in geri kalanını yazdılar.

Pliny, Aziz Ignatius adı altında bir dizi mektup (mektup) yazdı ve aynı grup, çeşitli isimler altında, ilk kilise 'babaları'ydı. Peki bu Roma icadını, dönüştürücü devasa hapishane dinine kim dönüştürecekti? Pisos'la aynı Babil Kardeşliği'nden olan ve Büyük Konstantin olarak anılan bir Roma imparatoru. Bunu yapmak için kullanılan araç neydi? Roma merkezli Roma Kilisesi! Geoffrey Higgins destansı eserinde, *Anakalipsis*, Roma'nın yeni bir Babil olarak nasıl yaratıldığını gösteriyor. Hristiyanlığın Babil sembolleriley bu kadar dolup taşmasına şaşmamalı. Bütün bunlar, insan aklını tuzağa düşürecek başka bir din yaratmak için kurulmuş bir tezgahtı ve bugün Hristiyan Kilisesi hiyerarşisi tüm bunları biliyor! Kilise seçkinleri bunu her zaman biliyorlardı çünkü onlar Hristiyanlık denilen efsaneyi yaratan gizli toplum akımının bir parçasıydılar. Tapınak Şövalyeleri gizli topluluğuyla bağlantılı olan Torino Kefeni gibi alayçı yalanlar, propagandayı sürdürmek için icat edildi. İsa'yı ve Hristiyanlığı icat eden güç, bugün hâlâ dünyayı kontrol eden güçle aynıdır. Mesela Roma Mimarlar Koleji bugünkü Masonların öncüsüydü, sadece adı değişti. Romalılar kare ve pusula gibi aynı sembollerini kullandılar. Pompeii'deki bu kolej tarafından kullanılan bir tapınak, MS 71 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu kaybolmuştur ve kazıcılar tapınaktan bir heksagram 'Davut Yıldızı', bir kafatası ve ilk olarak Dionysoslu Zanaatkarlar tarafından kullanılan siyah beyaz bir çizim tahtası çıkarmışlardır.<sup>7</sup> Bütün bu semboller günümüz Masonları tarafından kullanılmaktadır.

Yahudije'nin Roma'ya karşı savaşı, Zealotların MS 74'te Ölü Deniz'e bakan düz tepeli dağ kalesi Masada'daki son yenilgisine kadar devam etti. Burası kıyının aşağılarındaki üslerini tahliye eden Essene topluluğunun son kalesiydi. Yahudiyeli Zealotlar Romalılar tarafından bozguna uğratılırken, MS 200 civarında Türkiye'de yaşayan Julius Africanus'un belgelediği gibi, Nasıralı gizli topluluğunun pek çok üyesi Ürdün, Mezopotamya, Suriye ve Türkiye'ye yöneldi. İncil'de İsa'nın 'amcası' olan Arimathea'lı Joseph'in bu haberini yaymak için Fransa'ya gittiği söyleniyor. Vatikan kütüphanecisi Kardinal Baronius, Joseph'in Marsilya'ya ilk olarak MS 35'te geldiğini ve daha sonra Britanya'ya gittiğini söyledi.<sup>8</sup> Mecdelli Meryem' ve 'İsa'nın soyunun da 'çarmıha gerilme'den sonra Güney Fransa'ya doğru yola çıktığı söyleniyor. Bu, İsa'nın soyunun Fransa'daki Merovenjler olduğunu iddia eden Kutsal Kase hikayesinin temelidir. Bu çok saçma çünkü bu insanlar diye bir şey yoktu ve bu hikayenin kaynağına dikkat edin, Roma'daki Roma Kilisesi'nin Vatikan Kütüphanesi'nin kütüphanecisi. Peki birden Provence'ı bu kadar özel kılan şey neydi?

Fransa'nın güneyi? Piso ailesinin nerede geniş mülkleri olduğunu tahmin edin? Galya'da ve daha spesifik olarak... Provence'ta!<sup>9</sup> Asma'nın (soy/bilgi) Fransa'nın tam da bu bölgesinde tespit edilebilmesine şaşmamalı. Yüzyıllar sonra bu, birçok mit ve efsaneden oluşan Kutsal Kase hikayesinin bir versiyonu haline geldi. Bunlar Kral Arthur'un (başka bir 'Güneş') sembolik hikayeleridir ve yüzyıllardır Avrupa'nın tarot kartlarında ve müzik ve sanatında da görülebilirler. Kase, İsa'nın çarmıha gerildiği sırada kanının saklandığı fincan veya kadeh olarak tasvir edilmiştir. Ancak bu kan, bahar ekinoksunda kuzuların kurban edildiği eski ritüellerde akan kanın ve daha inisiye olanlar için sürüngen 'tanrırlara' kadar uzanan soyların simgesiydi. Kâse hikayelerinin ilk el yazmalarında 'Kutsal Kase'ye Sangraal adı verilir. Bu, kraliyet kanı anlamına gelen Eski Fransızca terim olan Sang Raal'a ne kadar da yakın. Bu kraliyet kanı, daha sonra açıklayacağımız gibi, sürüngen-insan melezlerinin soyuydu ve 'İsa' ile hiçbir ilgisi yoktu.

Sembolik olarak İsa olarak bilinen Güneş tanrısı bileşimi, hikayelerdeki orijinal adı Tarsuslu Saul olan, Aziz Paul dediğimiz adam tarafından doğaüstü bir Tanrı Oğlu'na dönüştürülmüştür. Resmi olarak Aziz Pavlus Yahudiyeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Ferisi olmasına ve İbrani dinine sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen onlar gibi Roma vatandaşlığı oldu. Başka kimin Romalı olup Yahudiyeli olması gerekiyordu? Josephus, İncilleri yazan Piso'nun takma adı! Aziz Pavlus'un ilk Hıristiyanlara yönelik zulmü teşvik ettiği söylenir, ancak Şam yolunda İsa mucizevi bir şekilde ona 'göründüğünde' din değiştirmiş ve şunu sormuştur: "Neden bana zulmediyorsun?" Ancak Paul'un öyküsünün üç versiyonu vardı. Birinde kendisiyle konuşan İsa'nın sesini duydu (Elçilerin İşleri 9:7). Bir başkasında büyük bir ışık gördü ama sesi yoktu (Elçilerin İşleri 22:9). Üçüncüsünde ise İsa'nın kendisine gelecekteki misyonuyla ilgili talimatlar vermesi var (Elçilerin İşleri 26:13). Paul, Genç Pliny (askeri adı Maximus) ve Justus Piso'nun yaratımıydı.<sup>10</sup> Pavlus'un öyküsüne pek çok arkadaşını, iş arkadaşını ve aile geçmişinden karakterleri dahil ettiler. Örneğin, Elçilerin İşleri'nde Pavlus'u körlükten kurtaran 'Ananias' adlı adam, babası Piso ile birlikte Nero'nun ellerinde ölen Annaeus Seneca'dan ilham almıştır.<sup>11</sup> Romalılar'da ise Piso ailesinin Büyük Herod'la bağlantısının şifresi olan "Akrabam Herodion'u selamla" ifadesini bulursunuz.<sup>12</sup> Pavlus İsa'nın mesajını Kıbrıs'a, Girit'e, Makedonya'ya, Asya'ya, Yunanistan'a ve Roma'ya yaymadı. Pliny ve Pisos bunu yaptı. 100 ila 105 yılları arasında Justus, babası ve Pliny, aileleri, arkadaşları ve köleleriyle birlikte yoksulları ve köleleri 'cesaretlendirmek' için Küçük Asya'ya (şimdiki Türkiye), Yunan şehirlerine ve İskenderiye'ye ve diğer pek çok yere gittiler. yeni inançlarına katılmaya.<sup>13</sup> İlk kiliseler Pliny tarafından Bithynia ve Pontus'ta kuruldu. MS 85 yılından itibaren bu yerleri defalarca ziyaret etmiştir ve Pontius Pilatus'un ilk isminin kökeni buradan gelmektedir. Piso'lar tarafından yazılan ilk İnciller olan Matta ve Markos'ta ona yalnızca Pilatus adı verilmiştir, ancak Piso'nun Pliny ile birlikte yazdığı Luka'da Pilatus aniden Pontius adını aldı. Luka, Pliny'nin Pontus'u ziyaret etmeye başladığı yıllarda yazılmıştır.<sup>14</sup> Pliny'nin kendi adıyla yazdığı mektuplarda Justus Piso'nun 96 ve 98 yıllarında Tullius Justus adıyla Bithynia'da bulunduğu, Pisos'un da kültür evi ve tanrıça Diana'nın tapınağı olan Efes'te bulunduğu belirtiliyor. Isis'in, Semiramis'in, Barati'nin, sonsuza dek başka bir versiyonu. Onlar gibi

seyahat ettiklerinde havarı ve piskopos olduklarını, icatlarının halefleri Petrus ve Pavlus olduğunu iddia ettiler. Ignatius (Pliny), Justinus (Justus), Romali Clement (Julius), Polycarp (Proculus) ve Papias (Julianus, Justus'un oğlu)oldownları iddia ettiler.<sup>15</sup>Bu zamana kadar Piso, Pompeia Plotina (gerçek adı Claudia Phoebe), Roma İmparatoru Trajan'ın karısıydı ve bu nedenle manipülasyonları için en üst düzeyden muazzam bir destek aldılar.<sup>16</sup>Ayrıca Romalılar, Timothy ve Clement adlı metinlerde 'kız kardeşimiz Phoebe' ve 'Claudia' ve 'Claudine' olarak karşımıza çıkıyor.<sup>17</sup>

Pisos ve Pliny, hikayelerine Güneş dininin ve Babil Kardeşliği mitlerinin tüm sembollerini dahil ettiler. Saul/Paul'lerini Kilikyalıların baş şehri olan Küçük Asya'daki (şimdiki Türkiye) Tarsus'a yerleştirirler. Burası Mithra Sun dininin önemli bir merkeziydi ve bu kültü Roma'ya götüren ve oradan tüm imparatorluğa yayılan Kilikyalılardı. Küçük Asya aynı zamanda Dionysos kültürünü takip eden bir bölgeydi. Her ikisi de 25 Aralık'ta doğan ve günahlarımızın affedilebilmesi için ölen sembolik Güneş tanrılarıydı. Hıristiyanlar İsa hakkında inandıkları her şeye, Romalılar ve Persler ise Mithra hakkında inanıyorlardı. Pazar, Mithra'lilar için kutsal gündü çünkü o bir Güneş Tanrıydı ve onlar da buna Rab'bin Günü adını verdiler. Dionysos bakire bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve şu isimlerle biliniyordu: Asma, Rabbimiz, Kurtarıcı, Ölülerin Yargıcı, Kurtarıcı, Yeniden Doğan ve Tanrı'nın biricik Oğlu. Dionysos'un başının üstünde şu sözler vardı: "Ben Yaşamım, Ölümüm ve Dirilişim, kanatlı tacı (Güneş) tutuyorum."<sup>18</sup>Yazar HG Wells, Pavlus'un İsa için kullandığı ifadelerin çoğunun Mithra'nın takipçileri tarafından kullanılan ifadelerle aynı olduğuna dikkat çekti. Mithra Ayini, İsa'nın Ayinidir. Pavlus şunları söylediğinde: "Ruhsal kayadan içtiller ve o kaya Mesih'ti" (I Korintliler 10:4), Mithra'nın kutsal yazılarında bulunan sözlerin aynısını kullanıyordu. Sadece isimler değiştirildi. İncillerde Petrus, üzerine yeni kilisenin inşa edileceği Hıristiyan 'kaya'sıydı. Roma'daki Vatikan Tepesi'nin Peter için kutsal olduğu söyleniyordu, ancak buranın çok daha önceleri Mithra için de kutsal olduğu iddia edilmişti ve burada birçok Mithric kalıntısı bulunmuştu! Piso кланı Mithra'yı Mit-ra'ya, yani Hıristiyanlığa dönüştürdü.

Bütün Papalar, ilk Papa olan Peter'in mirasçıları olarak hüküm sürdüklerini iddia ettiler. Bu iddia İncil'de İsa'nın söylediği şu cumoleden kaynaklanmaktadır: "Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine inşa edeceğim."<sup>19</sup>Güya Petrus'un kilisesini inşa edeceği 'kaya'yı yapmasından sadece dört ayet sonra, onun yıkılması geliyor: "Ama o(İsa) döndü ve Petrus'a şöyle dedi: 'Arkama geç Şeytan; sen benim için bir hakaretsin; çünkü sen Tanrı'ya ait olan şeyleri değil, insanlara ait olan şeyleri seversin'.<sup>20</sup>'Kaya', İsa'yla ilişkilendirilen ve bugün Mason sembolizminde hala kullanılan 'köşe taşı' gibi, klasik gizem okulu sembolizmidir. Peter'in Cennetin anahtarlarının koruyucusu olduğu varsayılmış, ancak bu sadece Bilgelik Tapınağının anahtarının ve Mithra'nın elinde tuttuğu cennetin anahtarlarının koruyucusu olan iki yüzlü Janus'un gizem okulu sembolünün bir tekrarıdır. Ve Janus, Babil'deki Nemrut'un unvanı olan Eannus'tu. Aziz Petrus'un sözde halefi Papa'nın altın ve gümüş anahtarları, daha çok gizli doktrinin sembolleridir. Papalar ve onları kontrol edenler tüm bunların gerçekte ne anlamına geldiğini biliyor. Altın ve gümüş, Güneş ve Ay'ı simgelemek için kullanılan değerli metallerdir. Peter ve Paul'un ikisinin de olduğu söyleniyor

İmparator Nero tarafından Roma'da Hıristiyanların tasfiyesi sırasında öldürülmüşler, ancak bu gerçekleşmediği için bunu doğrulayacak bir kanıt yok. Nero tarafından öldürülüdüğü söylenen diğer iki kişi ise ailenen reisi Lucius Calpurnius Piso ve arkadaşı Annaeus Seneca'ydı! Yıllar geçtikçe Güneş dini ve gizem okullarının ezoterik sembolizmi, sembolik metinlerin birebir tercumesine dayanan bir dine dönüştü.

Hıristiyanlık bu yanlış anlamaya ve aldatma üzerine inşa edildi. Hıristiyan Kilisesinin tek bir bütün olarak ortaya çıktığına inandırılıyoruz ama bu kesinlikle doğru değil. 'Gerçeğin' sahipleri olarak üstünlük için tartışan ve mücadele eden, geniş bir görüş yelpazesinde birçok hizip vardı. En şiddetli çatışma, İsa'nın Tanrı'nın doğaüstü Oğlu olarak Aziz Pavlus versiyonunun takipçileri ile onun Tanrı değil, insan olduğuna inanan Ariusçular arasında ortaya çıktı. Arians, Mısır'ın İskenderiye kentinde İsa'nın Tanrı ile aynı olabileceğini sorgulayan bir kilise adamı olan Anus'un adını almıştır. Yehova kendisinin tek Tanrı olduğunu söylememiştir miydi? O halde Tanrı nasıl Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç parçaya ayrılabilir? 'Üçlü' bir Pagan kavramıdır ve Babil ve Mısır inancının bir parçasıdır.

Eğer olgun yetişkinlerle dolu bir dünyada yaşasaydık, başkalarına empoze etmedikleri sürece insanlara istedikleri şeye inanma özgürlüğüne ve saygısına izin verirdik. Sırf bunun yanlış olduğunu ya da saçmalık olduğunu düşünüyor olmamızın bir önemi yok. Benim Hıristiyanlıkla ve genel olarak dinle ilgili sorunum kimsenin buna inanması değil, bu onların hakkıdır; benim karşı çıktığım şey bunun korku, suçluluk, şiddet ve alternatif düşüncenin bastırılması yoluyla insanlara dayatılmasıdır. Ne yazık ki, insanlara sizin inanmadığınız bir şeye inanma hakkını vermek suç haline geldi ve bu nedenle Pauline'ler ve Ariusçular birbirlerini ezmekte ısrar ettiler. Bu noktada, Pisos ve Pliny ile birlikte Hıristiyanlık olarak bilinen şeyin yaratıcısı olan Büyük Konstantin devreye giriyor.

Konstantin MS 312'de Roma İmparatorluğu'nun İmparatoru oldu. Cesur ve acımasız bir asker olarak ün kazandı ve Batı'nın Sezar'ı seçilmenden önce bir süre Britanya'da görev yaptı. Daha sonra herkesin imparatoru olmayı amaçladığı için rakiplerini, aralarında onların çocukların da bulunduğu, öldürmeye başladı. Hıristiyan efsanesi, Roma liderliği için Roma yakınlarındaki Milvian Köprüsü'nde yaptığı savaşlardan birinde, gökyüzünde üzerinde "Bu Fetihle" yazan bir haç vizyonu gördüğünü iddia ediyor. Söyledenene göre ertesi gece, düşmanlarına karşı zaferi garantilemek için bayrağına haç koymasını söyleyen İsa'yı gördü. Güzel hikaye ama saçmalık\* kelimesi aklımdan geçiyor. Konstantin'in görümleri sayesinde Hıristiyanlığa geçtiği söyleniyordu ama bunda küçük bir sorun var. Belki ölüm döşeğindeyken bir nebze olsun sigorta olması dışında hiçbir zaman Hıristiyan olmadı. Yunan tanrısı Apollon'a (Güneş) ve Sol Invictus'a (Fethedilmemiş Güneş) taptı ve ölümüne kadar Pagan Kilisesi'nin Pontifex Maximus'u olarak kaldı! Sonuç olarak, İsa'ya Güneş'in doğum günü olan ve o zamandan beri varlığını sürdürden 25 Aralık verildi. Konstantin aynı zamanda Kudüs'teki büyük Hıristiyan tapınağından da sorumludur. Annesi Helena şehrə gönderildi.

\* Anladığım kadarıyla Amerikalı okuyucular Britanya'daki 'saçma' teriminin anlamını bilmiyorlar. Bunu nasıl açıklayabilirim? Sanırım 'şaka yapıyor olmalısın' aklıma gelen en temiz çeviri.

Hıristiyan hikayesinin yerlerini ve kalıntılarını takip edin. İsa'nın doğuşunun, çarmıha gerilişinin, mezarinin ve göge yükseldiği yerin tam yerini bulduğunu iddia eden oydu. Bunların hepsini hala Kudüs'ün rehberli turunda bulabilirsiniz! Konstantin MS 326'da annesinin çarmıha gerilmenin gerçekleştiğini söyledişi yere bir bazilika inşa etti ve bugün aynı noktada milyonlarca Hıristiyan'ın 'İsa'nın çarmıhta olduğu yeri' görmesini sağlayan Kutsal Kabir Kilisesi bulunuyor. Helena ayrıca olaydan yaklaşık 300 yıl sonra üç tahta haçı bulduğunu iddia etti. Ne kadar akıllı bir kadın olsa gerek.

Ancak gerçek çok daha derinlerdeydi. Konstantin, Pisos ve Pliny'nin faaliyet gösterdiği Babil Kardeşliği'nin bir üyesiydi. Konstantin'in Kudüs'te yaptırdığı Bazilika, bazı araştırmacılara göre bu şehrın kutsal geometrik dokusunun bir parçasıdır. Roma Mimarlar Koleji, Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun baskın dini haline gelmesiyle birlikte Konstantin ve Theodosius'un hükümdarlıklarının döneminde hızla genişleyen Comacine Ustaları Tarikatı ile bağlantılıydı.<sup>21</sup> Her ikisi de Kardeşliğin yeraltındaki önemli kollarındı. Comacine Tarikatı, kuzey İtalya'daki Como Gölü'ndeki Comacini adasına dayanıyordu. Bugün Lugano gibi İsviçre'nin uyuşturucu kara para aklama merkezlerine yakın olan Como Gölü, Babil Kardeşliği için çok önemli bir merkezdir. Modern İngiliz üyelerinden ikisi, Prens Philip ve akıl hocası Lord Mountbatten, 1965'te Kardeşliğin Bilderberg Grubunun Como Gölü'ndeki bir toplantısına katıldılar. Comacine Tarikatı, Büyük Üstatlar tarafından yönetilen localara bölünmüştü ve beyaz eldivenler ve önlükler giyiyorlardı. gizli işaretler ve el sıkışmalarla iletişim kurulur.<sup>22</sup> Bütün bunlar Masonluğun resmi kuruluşundan bin yıldan fazla bir süre önce oluyordu! Lombardiya kralının himayesine verildiler ve İtalya'daki tüm duvarçı ve mimarların ustası yapıldılar.<sup>23</sup> Antik Pagan tapınaklarını inşa edenler ile Avrupa'nın büyük Hıristiyan katedrallerini inşa edecek olan kardeşleri arasında köprüyü sağlayan, daha önceki Kardeşlik mimarları Dionysoslu Zanaatkarların halefleri olan bu gizli tarikattı. İkisini de aynı Kardeşlik inşa etti! Antik tapınaklar Pagan tanrılarının tapınaklarıydı ve Hıristiyan katedralleri de Pagan tanrılarının tapınaklarıydı. Tek fark, ikincisinde halkın 'İsa'ya tapınmak için inşa edildiğini düşünmesiydi. Ünlü Hıristiyan kahramanı St Bernard, geometri ve sayıların enerji alanları üzerindeki etkisini anladığı için Tanrı'yı 'uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik' olarak tanımlamıştır. Pisagor da şunu ifade etmiştir: "Sayı her şeydir". Desenin gücü, sayılar, geometri ve oranti, halk kitlelerinin inkar ettiği 'büyük gizemlerden' bazlarıdır.

Açıkça görülmektedir ki Konstantin ve imparatorları kontrol eden Kardeşler, Hıristiyan hareketini desteklemenin siyasi avantajını görüyorlardı. Ve insanlar İsa'yı kendi inanç sistemlerine dahil etmeyeceğinden sorun yaşamazlardı çünkü hikaye, Mithra da dahil olmak üzere zamanın diğer Güneş tanrılarının hikayesiyle eşleşiyordu. Hıristiyanlık, Mithra'nın pek çok takipçisini topladı çünkü onlar için bu, adı dışında zaten inandıkları şeyden farklı değildi. Konstantin, Milano Fermanı'nı yayinallyarak Roma İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanlara yönelik zulmü sona erdirdi ancak bu, Hıristiyanlığa özgü olmasa da zulmü durdurdu.

Tüm tek Tanrılı dinlere karşı. Her neyse, bir zulüm sona erdiğinde, çok geçmeden bir başkası başlayacaktı; Roma Kilisesi, Hıristiyan inancına, hatta kendi inanç versiyonuna inanmayı reddeden herkese zulmetti, yaktı ve işkence yaptı. Sözde 'Barış Prensi' adına on milyonlarca insan öldü. Buna uygun olarak Konstantin, MS 325 yılında Hıristiyanların bugün neye inanmaları gerektiğine karar vermek için İznik'teki (şimdiki Türkiye'de İznik) sarayına gitmeden önce karısını ve büyük oğlunu öldürdü. Paulines ve Ariusçular arasındaki çatışmayı sona erdirmek ve tek bir Hıristiyan inancını yerleştirmek istiyordu. İznik'teki 318 piskoposu (başka bir mistik sayı) bir araya getirerek onlara inançlarının ne olacağını anlattı. Dünyanın geleceğe ilgili yakıcı meseleyle ilgili olarak gruplar arasında sert tartışmalar patlak verdi: İsa, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü birliğin parçası mıydı? Vay be. Belgeler yırtıldı, darbeler vuruldu. Eğer Hristiyansınız inancınız bu şekilde kararlaştırılmıştır. Ariusçular günü kaybettiler ve bu kargaşadan ve Roma diktatörlüğünden Hıristiyanlığın temel inancı olan İznik İmanı ortaya çıktı. Bu köpeğin kahvaltısı aşağıdaki gibi idi. Umarım konsantre olmuşsunuzdur, soruları daha sonra soracağım:

"Biz, görününen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı, her şeye gücü yeten Baba olan tek Tanrı'ya inanıyoruz; ve tek Rab'de, Tanrı'nın oğlu İsa Mesih, Baba'dan doğmuştur, yani Baba ile aynı özden doğmuştur, Tanrı'nın Tanrısı ve Işığın Işığı, Gerçek Tanrı'nın Tanrısı, doğmuştur, gökteki ve yerdeki her şeyin kendisi tarafından yapıldığı babayla aynı özden yaratılmamıştır; biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için inip beden yapan, insanı yaratan, acı çeken ve üçüncü günde yeniden dirilen, göklere çıkan ve dirileri ve ölüleri yargılamak için yeniden gelecek olan; ve kutsal hayalette."

Basit değil mi? İsa'nın babayla aynı öz olduğuna karar verildi çünkü eski Babil'de Nemrut ile oğlu Tammuz'un aynı kişi olduğu söyleniyordu. Annesi Kraliçe Semiramis'e Kutsal Ruh unvanı verildi. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aslında Nemrut-Tammuz ve Semiramis'tir. Hıristiyanlık Babil'in dinidir ve başlangıçtan beri var olmuştur. Bugün Roma ve İtalya, ayrıntılı olarak anlattığım gibi büyük bir Kardeşlik merkezi olmaya devam ediyor. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirme*cekti. Vatikan tamamen Müslüman Kardeşler tarafından kontrol ediliyor ve onun en önemli üslerinden biri.

Yahudilik ve İslam gibi Hıristiyanlık da sürünge Gündemin bir başka hayatı parçasını başarmak için tasarlandı: dişil enerjinin bastırılması, çok boyutlu bilincimizin daha yüksek seviyeleriyle sezgisel bağlantı. Dişil enerjinizi, sezgilerinizi bastırığınızda, yüksek bilincinizi kapatır ve alt bilincinizin hakimiyetine girersiniz. Sevginin, bilgeligin ve bilginin en yüksek ifadesinden izole edilmiş durumdasınız ve gözlerinizi ve kulaklarınızı bombalayan manipüle edilmiş 'bilginin' insafına kalmışsınız. Bu nedenle Kardeşlik, en azından görünürde, kararları erkek enerjisinin verdiği bir dünya yaratmaya çalıştı. 'Maço erkek' olarak bildiğimiz varoluş durumu, dişil enerjisinden kopmuş ve bu nedenle derinden dengesiz bir kişidir. Konstantin'in İznik İnançı'nda kadınlardan hiç söz edilmediğine dikkat edin. BT

Tanrı'nın "biz insanlar ve kurtuluşumuz için" İsa gibi insan haline geldiğini söylüyor. Hıristiyanlık, kuruluşundan itibaren dengeleyici dışil enerjiyi bastırmak için yaratılmış bir erkek kalesiydi. Quintus Tertullian gibi Kilisenin ilk kurucuları, kadınların rahiplik görevini yapmasını ve hatta kilisede konuşmasını yasakladı. Roma Kilisesi, kadınların ruhu olduğunu ancak 1545'teki Trent Konsili'nde resmen kabul etti ve o zaman da yalnızca üç oy çokluğuyla! Hıristiyan Kilisesi'ndeki bu kadın karşıtı dogmanın tohumları, onun aynası olan Zerdüşt'lük'te, peygamber mezhebi (efsanevi Güneş tanrısı), Zerdüşt'te görülebilir. O ve dini, Toros Dağları'nın evi ve Aziz Paul'un meskeni Tarsus olan şimdiki Türkiye olan İran'dan bir kez daha ortaya çıktı. Zerdüşt şiddetle kadın karşıtıydi ve "kocalarını efendi olarak gören, kontrole itaat edenler" dışında hiçbir kadının Cennete giremeyeceğini söyledi. Bütün bu felsefe, Aryanlar tarafından yüzüller önce Hindistan'a tanıtılan korkunç Hindu inancı olan Brahmanizm'in neredeyse kelimesi kelimesine tekrarıdır. Aziz Paul (Pisos ve Pliny) Hıristiyanlıktaki kadın karşıtı gündemi sürdürdü ve yaklaşık iki bin yıl boyunca kadınların korkunç biçimde bastırılmasına zemin hazırladı. St Paul'un küçük mücevherleri arasında şunlar yer almaktadır:

"Kadınlar kocalarına itaat ederler, çünkü Mesih Kilise'nin başı olduğu gibi, koca da karının başıdır. Şimdi, eğer Kilise Mesih'e teslim oluyorsa, kadınlar da her konuda kocalarına teslim olmalıdır."

**Ve:**

"Fakat bir kadının öğretmesine ya da bir erkeğin otoritesini gasp etmesine değil, sessiz kalmasına izin veriyorum."

Hıristiyan Kilisesi, aşırı erkek titreşimini, Güneş enerjisini temsil etmek ve sürdürmek ve kadim bilgiyi gizli tutmak için inşa edildi. Hıristiyan Kilisesi, bilginin perde arkasından gizlice ve kötü niyetle kullanılabilmesi için dolaşımdan uzaklaştırılmasında çok önemli ve son derece etkili bir araç haline geldi. Dengeleyici dışil enerjiye saldırısı ve bilginin istiflenmesi, 'cadıların' (kanalcılar, medyumlar, medyumlar ve her türden kahinler) zulmüne yol açtı. Diğer alemlerle olan bu iletişimler, Hıristiyanlık öncesi yaşamın günlük bir parçasıydı. Kanalçılara peygamber, kehanet, Allah'ın kapları ve benzeri isimler verildi. Bu cadı avının liderlerinden biri, 341 doğumlu, 'Kutsal İncil'in ana Latince versyonunun metinlerini toplamakla tanınan Jerome'du. Papa'yı kanallığı (diğer boyutlarla psikik iletişim) yasaklamaya ikna eden kişi Jerome'du. Bu tek papalık fermanıyla, Tanrı'nın kapları, birçok Hıristiyan tarafından hâlâ kullanılan terimlerle, Şeytan'ın kapları ve cadıları haline geldi. Hem İngiltere'nin hem de İskocya'nın ilk kralı olan Kral I. James, 1611'de yazdığı Kral James İncil'inde cadılarla yönelik sert bir kınama içeriyordu ve binlerce kadına cadı oldukları gereklisiyle işkence yaptıırıp idam ettirirken sözünde sadık kalmıştı. Jerome, rahiplerin insanlık ile Tanrı arasında aracı olmalarını istiyordu. İnsanların direkt davranışmasını, resmi çizgiyle çelişmesini ya da onaylanmamış bilgiyi yaymasını istemiyordu. Dediği gibi:

"Onlara şunu söylüyoruz(*kanalcılar*) sözleri eski ve yeni Kutsal Yazılara uymayan peygamberleri kabul etmeyi reddettiğimiz için kehaneti reddetmeyiz."<sup>24</sup>

Ancak aynı zamanda Roma Kilisesi'ni yaratan Babil Kardeşliği'nin inisiyeleri de aynı psik güçleri ve boyutlar arası iletişim modlarını kullanıyorlardı. Tamam, yıkanmamış büyük şeyi başka nasıl kontrol edebilir ve azaltabiliriz? Onları İsa hakkındaki bir fanteziye inandırdık ve onları, Dünya'daki bir yaşamdan sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerine Tanrı'nın karar vereceğine inandırdık. Ayrıca biz, elbiseli adamların, Tanrı'nın onların nasıl yaşamamasını istediğini ve ezoterik olan her şeyin Şeytan olduğunu bildiğimizi düşünmeleri için onları kandırdık. Başka bir şey? Hey, o cinsel enerjiye, yaratıcı güçe karşı dikkatli olmalıyız. Bunu kapatmam lazım yoksa güç kaynakları hâlâ orada olacak. Elimde sadece bir adam var. Augustine, ofisime lütfen diyorum. Hippo'lú Aziz Augustine, ilk Kilise kahramanlarının çoğu gibi, Kuzey Afrika'dandı. Hayatının erken dönemlerinde yeterince seks alamamıştı, ancak 31 yaşında Hıristiyanlığa geçtiği iddiasının ardından dramatik bir şekilde değişime uğradı ve seksin berbat olduğuna karar verdi. Sigara içenlerin sigarayı bırakıklarında nasıl olduklarını bilirsiniz. Bir kadının, hatta kız kardeşinin bile evine tek başına girmesine izin vermezdi. Çocuk üremenin başka bir yolunu düşünemiyordu, bu yüzdenirk sona ermediği sürece bu yola saplanıp kalmıştı. Ancak hiçbir durumda bundan keyif almamanız konusunda ısrar etti. Dostum denedim, işe yaramıyor. Augustine'in cinselliğe bakış açısı şuydu:

"Kocalar karılarını sever ama onları iffetle severler. Bedenin işlerinde yalnızca çocukların üremesi için gerekli olduğu ölçüde ısrar edin. Başka şekilde çocuk sahibi olamayacağınızı göre, kendi isteğiniz dışında oraya inmelisiniz, çünkü bu, Adem'in cezasıdır."

Bu tutumlar, 1074'te Papa VII. Gregory tarafından aşamalı olarak rahiplerle bekarlık dayatılmasına yol açtı. Evet, bin yıl önce bir papanın kararı yüzünden bugün Roma Katolik Kilisesi'nde bekar rahiplerimiz var ve sayısız çocuk cinsel istismara uğruyor. hayal kırıklığına uğramış ve perişan din adamları, sonuçlarına katlandılar. Augustinus seks orijinal günahlı, yani Adem ve Havva'yla olan bağımız nedeniyle günahkar olarak doğduğumuz fikriyle ilişkilendirdi. Bu teoriye göre İsa, bakireden doğduğu için orijinal günah olmadan doğan tek kişiyydi. Peki ya annesi? Kadının ilk günahı olmalı ve bu yüzden bunun bir kısmı ona geçmiş olmalı. Sonunda Roma Kilisesi çelişkiyi gördü ve Meryem'in de bakireden doğduğuna hükmetti. Ama ne hakkında oanne? Onun aslı günahı var mıydı? Eğer öyleyse, Mary'ye aktarılmış olmalı. Tanrım, lütfen kendi deliğimde kaybolmadan önce beni durdur. Bunların hepsi ne kadar çöp. Ancak Hıristiyan inancı korku, suçluluk ve şiddet dişlerini insan ruhunun derinliklerine batırıldığından beri milyarlarca insan bu şekilde kontrol ediliyor ve yönlendiriliyor. Aslında ben de orijinal günaha inanıyorum. 'Günahlarımıdan' bazıları çok orijinaldi. Günah işleyecekse orijinal yap, ben de öyle söylüyorum.

Ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel varoluş seviyelerimiz, çakralar (Sanskritçe kelime anlamı: ışık tekerlekleri) olarak bilinen enerji girdapları ile birbirine bağlıdır. Bu

Bu çakra girdapları aracılığıyla bir seviyedeki dengesizlikler diğerine aktarılır (*Görmek Şekil 18*). Bu nedenle duygusal olarak çok strese girdiğimizde ilk yaptığımız şey doğru düşünmeyi bırakmaktadır. Duygusal düzeydeki dengesizlik zihinsel düzeye aktarılır. Dengesizlik düzeltilemezse, bu eninde sonunda fiziksel seviyeye aktarılır ve stres ve duygusal üzüntü bu şekilde hastalığa ve hastalığa neden olur. Bu duygusal dengesizlikler, fiziksel vücutta kimyasal reaksiyonlar olarak kendini gösterir ve resmi tıp (ulusötesi ilaç şirketleri), hem para hem de vücut üzerindeki uzun vadeli etkiler açısından inanılmaz maliyetlerle 'tedavi etmeye' çalıştığı da bu reaksiyonlardır. Sebebi değil semptomu tedavi ediyorlar çünkü çoğu doktor o kadar doktorla meşgul ki, vücudun gerçekten nasıl çalıştığını ve insanın gerçekten ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Ancak ilaç şirketlerini kontrol edenler biliyorlar ve semptomu değil nedeni tedavi eden 'alternatif' iyileştirme yöntemlerini ortadan kaldırmak için mümkün olan her yolu kullanıyorlar.

Enerjiyi bilinç alanımıza emen de çakralardır ve tam işlevli bir durumdayken, özellikle omurganın alt kısmındaki temel çakra aracılığıyla büyük miktarlarda enerji alırız. Oradan omurga boyunca yukarıya doğru çıkan yedi ana çakradan geçerek başın üst kısmındaki taç çakradan dışarı doğru hareket eder. Bütün bunları diğer kitaplarımda detaylı olarak anlatıyorum. *Ben Benim Ben Özgürüm*.nedenlerden dolayı gideceğim



**Şekil 18:** Varlık seviyelerimize nüfuz eden insan 'çakrası' veya girdap sistemi. Açık olduklarıanda evrenle bağlantı kurarız ve sınırsız miktarda enerji çekерiz. Kapandıklarında evrenle bağlantımız kesilir ve zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal potansiyelimizin bir kısmıyla çalışırız.

*Taç çakra*  
*Üçüncü göz çakrası*  
*Boğaz çakrası*  
*Kalp çakrası*  
*Solar plexus çakra*  
*Sakral çakra*  
*Temel çakra*

Daha sonraki bir bölümde enerji alanımıza ne kadar çok enerji çekerek, kendi kaderimizi yaratmak ve kontrol etmek için o kadar fazla güç sahip oluruz. Bu nedenle bizi küçültmek ve tahakküm altına almak isteyenlerin, emdiğimiz enerji miktarını sınırlamanın yollarını bulması hayatı önem taşiyor. Seks manipülasyonunun devreye girdiği yer burasıdır. En alttaki üç çakra tabandır, onun hemen üstündeki cinsel çakra ve sonra solar pleksustaki duygusal seviyemizle bağlantılı olan çakra. Endişeli veya stresli olduğumuzda 'kelebekleri' ve 'sinirli mideleri' uyarın da bu çakradır. Dolayısıyla sekse yönelik Hıristiyan ve 'ahlaki' tutumlar temel çakrayı kapatır ve özneyle çevreleyen tüm korku ve suçluluk nedeniyle, cinsel ve duygusal çakralara çarptığında emdiği enerji kargaşa ve sürüklenir. Bu dengesizlikler ve

insanın enerji-bilinç alanının tamamını azaltır.Çoğu Hıristiyan din adamının bunun böyle olduğuna dair hiçbir fikri yok ama

Hıristiyanlığı ve Roma Kilisesini kontrol edenler kesinlikle bunu yapıyorlar çünkü onlar genel nüfusta bastırılan bilgi akışının içindeler. Her nesil, ister bilinçli ister bilinçsiz olarak, seks hakkında Hıristiyan tarzı düşünmeye şartlandırıldı ve onlar da bir sonraki neslin de aynı şekilde düşüncesine şartlandırıldı. Ama seks harikadır. Zevk almak içindir. Başka bir insana olan sevginizi fiziksel olarak ifade edebilme yeteneği inanılmaz bir hediyedir. Cinsiyetinizin ne olduğu umurumda değil. Aşk aşktır aşktır. Onu ifade edelim. Eğer Augustine ya da Papa kendi hayatlarına bir düğüm atmak istiyorlarsa, yeterince adil, herkes kendi başının çaresine baksın, yeter ki bana hayatı nasıl yaşayacağımı söylemesinler.

Doğu'da, Asya'da ve Çin'de cinsel enerjinin gücü anlayışı binlerce yıl boyunca korunmuştur ve bu bilgi Batı'da gizli topluluklarda ve Şeytani ritüellerde uygulanmıştır. Bir kez daha söylüyorum, cinsel enerji tam da budur, enerjidir ve yaratmak ya da yok etmek için kullanılabilir. Doğu dinlerinde cinsel enerjinin bilinçli olarak yaratılması ve uyarılmasına Tantra adı verilmektedir. Cinsel ilişki, haklı olarak, erkek ile dişinin, yang (erkek) ve yin'in (dişi) birliği ve dengesi olarak görülür. Tantrik seksin amacı, omurganın tabanında tutulan cinsel enerjiyi, bilinen adıyla Kundalini enerjisini uyarmaktır. Bu, kıvrılmayan yılanlar olarak sembolize edilmiştir ve Tantra'da katılımcılar, kundalini'yi orijinal durumundan (ching) daha yüksek enerjiye (ch'i) ve son olarak en yüksek ifadesine (shen) dönüştürmek için orgazmı kontrol eder ve geciktirir. Bu, kişiyi kozmosla yeniden bağlayabilecek bir titreşim durumuna ulaşana kadar enerjiyi omurgada yukarı ve aşağı yükselterek yapılır. Bu kitabın sonunda bunun önemini ve bilimsel temellerini göreceksiniz. Kundalini, 1990-91'de bende olduğu gibi enerji alanınızda patladığında, siz onun gücüne hakim olana kadar, sizi zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak, bazen de fizikselli olarak uçurabilir. Kundalini'yi uyarmak 'îç ateşi yakmak' olarak tanımlanıyor. Benimki yanım değildi, nükleer saldırıydı! Tantra bu süreci daha kontrollü bir şekilde tamamlamak için tasarlanmıştır ancak bazen kontrollsüz yol daha ekstrem ve aydınlatıcı bir deneyim sunar. Kundalini bir kez uyandığında, seçtiğiniz her şeyi yaratabileceğiniz, sürekli, son derece güçlü bir enerji kaynağına sahip olursunuz. Satanistler seks ritüellerinin temel bir parçası olarak kullanırlar, böylece bu cinsel kundalini gücünden kendi korkunç amaçları için faydalananabilirler. Ancak bizi özgür kılmak için de aynı şekilde kullanılabilir ve dolayısıyla Hıristiyanların seksi kirli, ahlaksız, suçluluk dolu bir deneyime dönüştürme takıntısı, kundalini enerjisini bastırır veya dengesizleştirir ve kişiyi kendi kozmik benlik seviyelerinden ayırrı.

İncil'in derlenmesi de bir başka saçmalıktı. Çoğu insana İncil yazarları hakkında soru sorarsanız, size genellikle Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın İsa'nın öğrencileri olduğunu söyleyler. İnsanların ediindiği ve edinmeye teşvik edildiği izlenim bu, ancak bu doğru değil ve Kilise bile bunu resmi olarak iddia etmiyor. İnciller ve İncil'in diğer kitapları, Pisos ve Pliny tarafından yazılanlar ve bunları takip eden birçok kopya ve türevler arasından yalnızca Hıristiyan Kilisesi hiyerarşisi tarafından seçilenlerdir. 'Kutsal Kitap'ta yer alan metinler kadar, çoğu zaman onlardan çok daha geçerli olan birçok başka metin de mevcuttu. Metinler reddedildi, yok edildi veya resmi makamlara uyacak şekilde yeniden yazıldı'

Filozof Celsus üçüncü yüzyıldaki kilise liderleri hakkında şunları yazmıştır:

"Masallar söylüyorsun ve onları inandırıcı kılma sanatına bile sahip değilsin... Sana yapılan itirazları reddetmek için kendi İncillerinin metinlerini üç, dört kez ve daha sık değiştirdin."<sup>25</sup>

1958'de Kudüs'ün doğusundaki Mar Saba'daki bir manastırda, İsa hikayesinin Kilise tarafından o zamanlar kendilerine uygun olduğunda nasıl yeniden yazıldığını gösteren bir el yazması keşfedildi. Amerikalı Morton Smith tarafından bulundu.<sup>26</sup> Columbia Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Profesörü ve Mısır'ın ilk Hıristiyan babalarından İskenderiye Piskoposu Clement'in Theodore adlı bir meslektaşına yazdığı mektubun içeriğini içeriyyordu. Ayrıca Markos İncili'nin gizlenmiş olan bilinmeyen bir bölümünü de ortaya çıkardı. 'İsa' öyküsünde gizem okulu inisiyasyonlarının bazı ayrıntıları yer alıyordu ve ünlü ölümden diriliş olan Lazarus'un İsa tarafından dirilişinin bir anlatımıydı. Bu bastırılmış metinde Lazarus, herhangi bir 'diriltme' gerçekleşmeden önce İsa'ya seslendi, böylece onun fiziksel olarak ölmemesi gerektiğini kanıtladı. Hıristiyanlık için başka bir yıkıcı vahiy daha vardı. El yazması, İsa'nın Markos İncili'nde adı geçen 'zengin genç adam'la ilgili olası eşcinsel uygulamalara karışmış olduğunu anlaşmasına gönderme yapıyor.<sup>27</sup> Burada eşcinselliği kınamadığımı belirtmek isterim. Herkesin tercihi olduğu sürece hayatlarını bu şekilde yaşamak isteyenlere iyi şanslar. Hıristiyan hiyerarşisinin başından beri takipçilerini aldattığını ve onlara yalan söylediğini vurguluyorum. Piskopos Clement'in mektubu, Karpokratlar adlı Gnostik grup tarafından yukarıdaki 'İsa' hikayesinin anlatılmasından çok rahatsız olan bir Hıristiyan'a yanıt veriyordu. Görünüşe göre İskenderiye'deki bir yetkili tarafından onlara sızdırılmıştı. Hikayeyi doğruladıktan sonra Clement'in tavsiyesi, resmi kilise görüşüyle çelişen her şeyin doğru olsa bile reddedilmesi gerekişi yönündeydi. Mektupta resmi ortodoksluğu sorgulayanlar hakkında şunlar söyleniyor:

"Çünkü onlar doğru bir şey söylese bile, Hakk'ı seven onlarla aynı fikirde olmamalıdır... Onlara asla boyun eğmemelidir; ne de tahrifatlarını ileri sürdürüklerinde, kimse gizli İncil'in Markos'a ait olduğunu kabul etmemeli, yemin ederek inkar etmelidir. Çünkü her doğru şey her insana söylenemez."<sup>28</sup>

Clement, Müslüman Kardeşler'in ve dini cephelerinin tarih boyunca tutumlarını özetliyordu. Kilisenin çoğu üyesi parti çizgisini takip ediyor çünkü buna inanmaya şartlanmışlar, ancak bu 'dinler' içinde gerçeği bilen gizli mezhepler var. Bunlar organizasyonlar içindeki organizasyonlar veya organizasyonlar içindeki organizasyonlardır (sürüngen Kardeşliği). Dini ilk yaratılanlar, yüzyıllar boyunca dünyayı yönetecek olan ve büyük ölçüde hala kontrol altında tutan İncil'i derleyip tercüme edenler işte böyle insanlardı. Jerome yaklaşık 382 yılında Papa Damasus'un sekreteri oldu ve İncil'i Latince olarak üretmek için çeşitli metinleri bir araya getirmekle görevlendirildi.

Roma'nın resmi dili. Artık elimizde başka bir çeviri vardı; İbranice ve Yunanca'nın Latince'ye, artı Jerome'un kendi önyargıları. Onun versiyonu, Latince Vulgata'dan gelen, ortak kullanım anlamına gelen Vulgate olarak bilinir. 'Zevksiz' anlamına gelen İngilizce türevi kaba, daha iyi bir tanım olurdu. Jerome metinleri uygun gördüğü şekilde düzenledi ve İznik inancını desteklemeyenleri reddetti. Başka bir kilise 'babası' olan seks bombası Augustine ile çalıştı. Jerome ve Augustine, kadınların ahlaki ve ruhsal açıdan aşağı seviyede olduğu ve seks ile dünyevi zevklerin, erkekleri manevi yollarından alıkoyan bir kötülük kaynağı olduğu konusunda hemfikirdi. Zavallı herifler. 13 müjdeyi, Havarilerin dokuz eylemini ve öğretisini, ayrıca 31 mektubu ve diğer yazıları incelediler. Hangilerinin 'ortodoks' olduğunu ve hangilerinin reddedileceğine karar verdiler. Seçimleri 397'de Kartaca Konseyi tarafından desteklendi ve yüz yıl sonra Papa I. Masum tarafından tekrar onaylandı. Jerome'un Vulgata İncili geniş çapta kabul gördü *theversiyon*. 1545'teki Trent Konseyi, bunun Roma Katolikleri için kabul edilebilir tek yol olduğunu karar verdi.

Hıristiyanların çoğu Latince okumadıkları için ne yazdığını anlayamıyordu ama ne yapmaları gerektiğini söyleyecekleri konusunda rahipler güvenebilirlerdi. İnsanlar İncil'i İngilizceye çevirme suçundan dolayı mahkum edildi ve öldürülüdü çünkü bunu yapmak, milyonlarca kişinin rahiplerin onları kontrol etmek ve korkutmak için kullandığı metinleri gerçekten okumasına olanak tanıdı. MS 553 yılında İmparator Justinianus'un etkisiyle Konstantinopolis'in İlkinci Sinod Konseyi'nde reenkarnasyon inancı yasaklandı. Konsey, Papa'nın katılımı olmadan şu kararı aldı: "Eğer biri ruhların masalsı bir şekilde önceden var olduğunu ileri súrerse ve bundan çikan canavarca doktrine boyun eğerse, onu... aforoz edelim". 'Canavar doktrini', deneyim yoluyla sonsuz bir evrim yolculuğunda sonsuza kadar yaşayacağımız ve hepimizin bu fiziksel yaşamındaki veya gelecekteki eylemlerimizden sorumlu olduğumuz yönündeydi. Reenkarnasyonun kabulu, cennet ya da cehennem güruhunun, insanları, pardon, 'Tanrı' dedikleri şeyi yapmaya korkutma gücünü elinden aldı. Bilgi kamusal alandan emilmeye devam etti. Büyük Konstantin'den sonra hızla gelişen Hıristiyan inancının gidişatını etkileyen başka imparatorlar geldi. Bunların arasında 380 yılında Hıristiyanlığı imparatorluğun resmi dini yapan Theodosius da vardı. Babil rahipliği Roma'ya demir attığında, elbise giyen adamların gücü muazzam bir şekilde arttı. Resmi inançlardan çok az da olsa sapan herkes vahşice idam edildi ve belgeleri yok edildi; tam olarak Babil'in Nemrut doktrini. Bu sadece bu tuhaf katliamda doğaçlama yapan bir grup güç delisi psikopat değil; terörle hükmek ve bunu yaparken diğer tüm bilgileri veya yaşam versiyonlarını kamusal dolaşımdan çıkarmak için soğukkanlılıkla hesaplanmış bir plandı. Sürüngeüler ve sürüngenlerin kuklaları olarak, dışına adım atmanın ölümçül olduğu zihinsel ve duygusal bir hapishane hücresi yaratmak istiyorlardı.

Güney Fransa'yı işgal eden bir Cermen (Aryan) halkı olan yağmacı Vizigotlar, sonunda 410'da Roma'yı yağmaladılar, ancak o zamana kadar Roma Kilisesi, eski Roma İmparatorluğu'ndaki pek çok kişinin zihinde, Roma imparatorlarının bıraktığı yerde öyle bir hakimiyet kurmuştu ki. Papalar yönetimi devralacaktı. Roma diktatörlüğü papalık diktatörlüğüne dönüştü ve takip eden yüzyıllarda Avrupa, anlatılmamış katliamların yaşadığı bir manzaraya dönüştü.

Papa yönetti ve Papa'yı kim yönetti? Babil Kardeşliği, aynen bugün olduğu gibi. İbrani ve Hristiyan dinleri, gizli bilginin yer altı akışını kontrol edenlerin icatlarıdır. Ritüel kıyafetleri bile pek çok açıdan aynı. Yahudiler ne giyer? Kafatası kapakları. Papa ne giyiyor? Bir kafatası başlığı. Bu, gizem okullarındaki rahiplerin başlarının arkasını tıraş etme şeklinin simgesidir. Yahudilik ve Hristiyanlığın daha resmi şapkaları ve ritüelleri de çok benzer çünkü bunlar aynı kaynaktan geliyor ve Papa'nın gönyesi Nemrut'un balık kafası sembolü.

Üçluğunun tamamlanması için, takke takan Müslümanlar ve 'Peygamber' Muhammed'in (Muhammed) 612 yılında bir 'vizon' gördüğünde esinlendiği İslam inancı geldi. Bir kez daha İslam'ın köklerinin Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ve dolayısıyla Babil'de. Müslümanlar İslam'ı Yahudi-Hristiyan akımının güncellenmiş bir devamı olarak görüyorlar ve onlar da atalarının izini Sümer şehri Ur'dan çıkış Mısır'a doğru yola çıktıgı söylenen eski dostumuz İbrahim'e kadar götürüyorlar. İbrahim'in, Mekke'deki kutsal türbe olan ve dünyanın her yerindeki Müslümanların hac ibadetinin odağı olan Kabe'yi inşa ettiğine inanıyorlar. Ama aslında bu, ünlü Kara Taş'ın bulunduğu bir Pagan tanrıçası (Semiramis) tapınağıydı. Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın kurucusu W. Wynn Westcott, eserinde şunları yazmıştır:*Büyük Mason*, İbrahim tarafından Mekke'ye getirildiği sanılan Hacer Taş'ın aslında eski Pagan ritüelleri için kullanıldığı belirtiliyor.<sup>29</sup> Bu 'yeni' dinde yine Kardeşlik sembolizmini görüyorsunuz. Hilal ve kavisli kılıç sembollerı olan pala, Ay ve Lucifer için kullanılan tabirle Sabah Yıldızı Venüs ile özdeşleştirilmiştir. Venüs aynı zamanda Kralice Semiramis'e de verilen bir unvandı. Müslümanlar Musa, Kral Davud ve İsa'nın, Her Şeye Gücü Yeten tek Tanrı tarafından gönderilen ilahi peygamberler olduğu fikrini benimsemişlerdir, oysa aslında üçü de Kardeşlik icatlarıdır. Allah tarafından ilham edildiği varsayılan kutsal kitapları Kur'an'da 93 ayette İsa'dan bahsediliyor ve O'ndan yaşayan bir insan gibi bahsediliyor. İslam, Hristiyan dinleriyle aynı Kardeşlik ağları tarafından daha fazla hapsetmek, bölmek ve yönetmek için yaratıldı. Muhammed son peygamberdi ve bu nedenle Müslümanlar en geçerli peygamber olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Ortodoks Müslümanlar, tüm Hristiyanların ve Yahudilerin İslam'a geçmesini talep ediyor. Cihad terimi, Müslümanların Muhammed'in inancını kabul etmeyen herkese karşı yürütmeye teşvik edildiği 'Kutsal Savaş'tır. İslam'ın 'teslim olmak veya teslim olmak', Müslüman'ın ise 'teslim olan' anlamına gelmesi ne kadar yerinde. Tarihin en kanlı çatışmalarından bazıları, aynı kaynaktan ve aynı manipülasyondan gelen İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin kendi inançlarını birbirine dayatma arzusundan kaynaklanmıştır! Affedersiniz, geç gelip bir şey mi kaçırıldım? Beni işinla Scotty, çıkar beni buradan...

Muslimanlar, İslam tanrısı Allah ile Yahudi-Hristiyan Yehova'nın aynı 'tanrı' olduğunu söylüyor. Kur'an İslam'ın kutsal kitabıdır, ancak Müslümanlar Musa'ya atfedilen Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Pentateuch'a da güvenirler. Gerçekte bunlar, Mısır gizem okullarındaki bir unvan olan 'Musa' tarafından değil, Babil'den sonra Levililer tarafından yazılmıştır. Kadını bastıran, kanlı çatışmaların yaratıcısı olan bu üç devasa zihin hapishanesinin hepsinin bir araya gelmesi gerçekten bir tesadüf mü?

dünyanın aynı yerinden mi? Yoksa vizyonları ve ziyaretleri olan insanların, bu canavarları yaratan oluşum ve efsanede bu kadar önemli bir rol oynaması mı gerekiyor? Muhammed, görüşünün eskiden gittiği mağaranın yakınında gördüğünü söyledi. Mağaralar ve karanlık yerler, dini süperstarların ve Mithra ve İsa gibi Güneş tanrılarının hikayelerinde sürekli olarak tekrarlanır. Muhammed, ziyaretçisinin İncil'de geçen Melek Cebrai'l olduğunu iddia ettiğini ve karşılaşma sırasında bilincini kaybettiğini ve trans durumuna girdiğini söyledi. Muhammed trans halindeyken veya hipnoz halindeyken 'Cebrai'l ona hatırlaması ve okuması için bir mesaj verdi. Muhammed, uyandığında bu mesajın kalbinin üzerine yazıldığını söyledi. 'Cebrai'l ile karşılaşmanın ardından, Muhammed ve haleflerinin kendi inançlarını dünyaya empoze etmeye çalıştıkları yüzyıllardan günümüze kadar uzanan bir kan gölü yaşıyor. İslam, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin zitti değildir; hepsi 'aynı karşısıdır': farklı bir isimle aynı ruh hali, sonucta aynı insanlar, yani sürüngenler tarafından kontrol edilmektedir. İslam da bir başka gizem ekolü dinidir; metinleri kitlelerin kelimenin tam anlamıyla anlaması için ezoterik kodlarla yazılmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda, bu gizli bilgilerin bir kısmının daha aydınlanmış Müslüman liderler tarafından kamuya açıkladığı zamanlar oldu ve bu, Müslüman İspanya ve Bağdat'tan çıkan ileri toplumlar ve bilim için ilham kaynağı oldu. Bugünkü Kardeşlik Gündemi'nin bir parçası da Müslüman ve Hıristiyan-Yahudi dünyası arasında bölünmeye yol açarak İslam milletleriyle çatışmayı teşvik etmektir.

Mormon Kilisesi, tüm dinler gibi Kardeşlik ağına çok güçlü bir şekilde kilitlenen bir başka 'vizyon' dinidir. Mormon Kilisesi ya da daha resmi olarak İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi, Joseph Smith tarafından 1823'te Moroni adında bir 'meleğin' kendisine göründüğünü iddia etmesinden sonra kuruldu. Moroni'nin ona bir meleğin varlığından bahsettiğini söyledi. Altın levhalardan oluşan kitap şunları içeriyordu: "Sonsuz müjdenin doluluğu" ve "bu kıtanın eski sakinleri ve onların ortaya çıktıgı kaynaklar hakkında bir açıklama". Yer kendisine açıklandı ve 1827'de Urim ve Thummim adlı iki 'sihirli taş'ın yardımıyla levhaları İngilizcye çevirdi. Urim ve Tummim aslında Levili rahipler tarafından kullanılan aşık kemiklerinin veya zarların adlarıydı ve İsrail Krallarının onların kehanetlerini takip ettikleri söylениyordu. Bunlar, Mişkan olarak bilinen gizem okulunun kutsal yerinde kullanıldı. Burada aynı kaynaktan gelen ve İsa mitinin bir başka devamı olan başka bir din daha var. Smith, altın plakaların 'yenilenmiş Mısırlı' yazıldığını söyledi. Bundan iki yıl sonra Mormon Kitabı ortaya çıktı ve takipçileri 1830'da Mormon Kilisesi oldu. İlk kilisenin temel direkleri Smith ve Brigham Young adında başka bir adamdı. Her ikisi de önemli New York Locası'ndan gelen yüksek dereceli Masonlardı ve bu kilisenin genişletilmesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rothschild Bankası olan Kuhn, Loeb and Company tarafından finanse edildi.<sup>30</sup> Bu aynı zamanda Rus Devrimi'nin ve Birinci Dünya Savaşı'nın her iki tarafının finansmanına da yardımcı oldu. Mormonlar Kardeşliğin bir eseriyydi. Mormonlar İncil'i tanıyor ancak Smith'in yazılarının da aynı derecede ilahi olduğunu iddia ediyor. Stakes of Zion (Sion, Güneş) adı verilen topluluklar kurdular ve sonunda, benim de anlatacağım gibi, zihin kontrol programlarının yönetildiği Mormon şehri Salt Lake City, Utah'a yerlesstiler.

Daha sonraki bir bölümde belge. Tüm bu dinlerin bir vizyon veya ziyaretle meşrulaştırılması ve ardından korku, beyin yıkama ve zihin manipülasyonu ile yönetilen aşırı, dogmatik ve otokratik bir dinin gelmesi komik.

Hıristiyanlık/Yahudilik'ten ortaya çıkan bir başka zihin kontrolü mezhebi de İbranilerin öfkeli tanrıları Yehova'ya tapınan Yehova Şahitleri'dir ve bunların onde gelen kurucularından biri de yüksek derecede Mason olan pedofil Charles Taze Russell'dır. Bu dinler, kontrol etmek, insanlar arasında çatışma yaratmak, kitleleri bölüp yönetmek için kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca ana akım Hıristiyan inançlarını güçlendiren Meryem Ana gibi İncil'deki karakterlerin vizyonları da benzer bir model izlemiştir. İsa 'takımının' neye benzediğine dair hiçbir fikrimiz yok ama insanlar onları her zaman klasik sanatsal tasvirleri olarak görüyor. İncil hikayeleriyle ilgili vizyonlar görenler için tapınaklar inşa edildi, ancak İncil'e uygun olmayan vizyonlar görenler Şeytan'la çalışmakla kınandı. Amerika Birleşik Devletleri Donanma İstihbaratında eski bir ajan olan William Cooper, dünya dışı varlıkların ABD yetkililerine din, Satanizm, büyülüklük, büyümek ve okült yoluyla insan ırkını manipüle ettiklerini söylediğini iddia eden gizli belgeler gördüğünü söyledi. Elbette insan ırkı din ve Satanizm aracılığıyla manipüle edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Tek soru şu; bunun arkasında dünya dışı varlıklar mı (ya da dünya içi varlıklar) var? Cooper'in sorduğu gibi: "...onlar gerçekten de başından beri bizi manipüle ettikleri dinlerimizin kaynağı mıydı?"<sup>31</sup>

Yanıtın çok yüksek olduğunu düşünüyorum: "Evet".

## KAYNAKLAR

---

- 1** Abelard Reuchlm, *Yeni Ahit'in Gerçek Yazarlığı*(Abelard Reuchlm Vakfı, P0 Box 5652, Kent, WA, ABD, 1979).
- 2** Age, s 1.
- 3** Age, s. 4-5.
- 4** Age, s 12.
- 5** Age, s 5.
- 6** Age, s 22.
- 7** Michael Howard, *Gizli Komplid*(Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989), s 18. *Kutsal / Kase'nin Soyu*, s 132.
- 9** *Yeni Ahit'in Gerçek Yazarlığı*, p ii. Age, s 14.
- 10**
- 11** Elçilerin İşleri 9:17-18.
- 12** Romalılar 16:11.

**13** *Yeni Ahit'in Gerçek Yazarlığı*, s. 15. Age, s. 15.

**14**

**15** Age, s 16.

**16** Age, s 15.

**17** Age, s 27.

**18** Arthur Findlay, *Cehaletin Laneti, Bir İnsanlık Tarih*(Headquarters Publishing Company, Londra, ilk yayın tarihi 1947), Cilt I, s 549.

**19** Matta 16:18-19.

**20** Matta 6:23.

**21** *Gizli Komplot*, s 18. Age.

**22**

**23** Aynı eser.

**24** *Cehaletin Laneti*, Cilt I, s 636. Age, s 637.

**25**

**26** Morton Smith, *Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*, s 176.

**27** MarkIÖ:17-23.

**28** Morton Smith, *Gizli İnci*(Victor Gollancz, Londra, 1974).

**29** Euctace Mullins tarafından alınmıştır. *Kenan'ın Lanet*(Vahiy Kitapları, P0 Box 11105, Staunton, VA), s 44.

**30** Fritz Springmeier, *En İyi 13 Illuminati Soyu*(Springmeier, Lincoln, Portland, Oregon, 1995), s 151.

**31** William Cooper, *Bir Soluk At Bakın*(Light Technology Publishing, P0 Box 1495, Sedona, Arizona, ABD, 1991), s. 212-213.

## ALTINCI BÖLÜM

### *Britanya kanunu*

MS ilk yüzyıllarda dinlerin yerleşmesi ve kitleleri kontrol etmesiyle Babil Kardeşliği'nin yayılması siyasi ve mali cephede de hızlandı.

Bu genişlemede hayatı öneme sahip olan şey, karadan ve yüzyıllar boyunca İtalya, İsviçre, Almanya ve Hollanda üzerinden New Troy'a (Londra) giden safkan ve melez sürüngenlerin başka bir koluydu. Bunlar Nemrut'a tapanlardı ve buna uygun olarak İtalya'nın adı da Nemrut'un simgesi olan boğa sözcüğünden türemiştir.

Bir kez daha Fenikelilerin önderliğinde seyahat ettiler ve MS 466 yılında İtalya'nın kuzeýinde, şimdiki Venedik bölgесine yerleştiler. Bu Fenikeliler daha sonra Venedikliler olarak tanındılar. İnsanlara var olmayan parayı borç vermeye ve onlardan faiz almaya dayalı güçlü bir denizcilik (tabii ki) ve finans imparatorluğu kurdular. Bu, Babil Kardeşliği'nin binlerce yıldır ortak bir temasıdır ve bugün bu mali dolandırıcılık, gezegenin căzdanlarını kontrol etmektedir. Kredi almak için bankaya gittiğinizde banka tek bir yeni banknot basmaz, tek bir yeni para basmaz. Sadece kredi tutarını hesabınıza yazıyor ve o andan itibaren ekrandaki rakamlardan başka bir şey olmayan faiz ödemeye başlıyorsunuz. Banka 'parayı' yoktan yarattı ve bunun için onlara ödeme yapmanız konusunda ısrar ediyor. Bunu başkası yapsayıdı dolandırıcılık suçundan tutuklanırı ama bankalar bunu her gün oldukça yasal bir şekilde yapıyor. Bu sistem Babil'de uygulanmış ve binlerce yıl boyunca yaygınlaştırılmıştır. Bu sistemi tasarlayan Müslüman Kardeşler aynı zamanda bunu halka empoze eden kralları, kraliçeleri ve önde gelen politikacıları da kontrol ettiği için buna nadiren karşı çıkmıştır. Bundan da öte, Kardeşlik Öğ/ekrallar, kraliçeler ve önde gelen politikacılar! Bu şekilde yaratılan 'paraya' 'fiat' para adı veriliyor.

Babil Kardeşliği'nin kontrolü altındaki Fenike-Venedikliler, savaş, suikast, korsanlık ve ticaret ile parayı acımasızca manipüle ederek zenginliklerini ve güçlerini genişlettiler. Kendilerine uygun olduğunda bir ülkeyi desteklerler ve eğer Gündemlerine uygunsa, hemen onu yok etmeye çalışırlardı. Yaygın yöntemlerinden biri de kendilerine karşı çıkan her kişiyi, işletmeyi veya ülkeyi iflas ettirmekti. Eğer bu, bugün küresel olarak kullanılan yöntemlere tipatıp benzeyorsa, bunun bir nedeni var. Aynı Müslüman Kardeşler artık merkez bankacılığı ağı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ödemeler Bankası vb. aracılığıyla dünya bankacılık ve ticaret sistemini kontrol ediyor.

Venedik'in sürüngen Aryanları soylularla evlendiler, kendilerine unvanlar satın aldılar ve basitçe başkalarını icat ettiler. Sonuç olarak, yaklaşık 1171'den itibaren Avrupa çapında 'Kara Asalet' olarak tanındılar. Bir kez daha Fenikeliler (ya da daha doğrusu sürüngen Fenikeliler) aristokrasi haline geldi. Kuzey İtalya boyunca Cenova'ya ve Lombardiya olarak bilinen bölgeye, kuzeye, şimdiki İsviçre'ye doğru ilerlediler. Lombard hâlâ finans sektöründe yaygın olarak kullanılan bir kelimedir ve Lombard Caddesi, Londra şehrinin finans merkezinde en iyi bilinen caddelerden biridir. Kuzey İtalya veya Lombardiya, M.Ö. dördüncü yüzyıl civarında, Almanya'dan İskandınav kanı getiren Lombardlar olarak adlandırılan Aryan 'Keltler' tarafından işgal edilen bölgeydi. Daha sonra başka bir Aryan halkı olan Franklar tarafından absorbé edildiler; Fransa adını da buradan alıyoruz. Kısacası bunlar, nüfusun geri kalanı tarafından bilinmeyen ve her zaman dümende olan sürüngen Aryanlarla aynı beyazırkıń farklı dallarıydı. Bugün olduğu gibi, bu sürüngenler ve sürüngen kuklalar insan gibi görünüyorlardı, ancak içlerinde uzun vadeli bir Gündem için çalışan çok farklı bir güç tarafından kontrol ediliyorlardı. Zaten bizim algımıza göre uzun vadeli. İsviçre, Müslüman Kardeşler için temelde önemli bir mali kale olmaya devam ediyor. Bu nedenle hiçbir zaman saldırıyla uğramaz ve sınırlarındaki her ülke dahil olsa bile savaşlara katılmaz. İsviçre, savaşları yaratan insanlar için önemli bir finans merkezi ve bu yüzden savaşın bulaşmamasını sağlıyorlar. Gündemi öğrendiğinizde tarihin ne kadar basitleştigiini görün!

Venedik yüzyıllar boyunca, hakkında resmi tarihin önerdiğinden çok daha fazlasının bilindiği Venedikli Marco Polo'nun yolculuklarıyla Uzak Doğu'ya yayılan sürüngen soyunun merkeziydi. Avrupa'da hayatı kalan kraliyet aileleri, Britanya'nın Windsor Hanesi de dahil olmak üzere bu Siyah Asilzadenin sürüngen soyundan geliyor. Windsor'lar da dahil olmak üzere bu kraliyet ailelerinin Satanizmle dolu olmasının ve Masonluk ve diğer Elit gizli topluluklarla temelden bağıntılı olmasının nedeni budur. Windsor'ların tarihini, tuhaf manipülasyon kayıtlarını ve sürüngen-Şeytani faaliyetlerini daha sonraki bir bölümde anlatacağım. Siyah Asiller, Britanya'nın soy aileleriyle yakın ilişkiler kurdular ve 1066'da kendi 'ailelerinin' başka bir kolu olan Fatih William'ın Normanları ve Viking kökenli bir aile olan St Clair'lerin istilasının arkasında onlar vardı. Siyah Asalet bir kez daha İngiliz aristokrat aileleriyle evlendi, kendilerine unvanlar verdi ya da bunları yoktan icat etti. Siyah Asillerin Britanya'yı ele geçirmesinde iki aile özellikle önemliydi: Savoylar ve Estes. Savoylar (ünlü Londra oteline de adını veren) 1146'dan 1945'e kadar İtalya'yı yönettiler ve Estes, ilOO'lardan İtalya'nın tek bir ülke haline geldiği 1860'a kadar Ferrara adlı bölgeyi yönetti. Siyah Asalet'in Britanya'ya nasıl sizip onu ele geçirdiğine dair sayısız örnek var. Dokuzuncu Savoy Kontu Peter'ın kızı Eleanor, İngiliz kralı III.Henry ile evlendi. Siyah Asalet kontu Peter 'Savoy'a, kızıyla evlendikten sonra Henry tarafından İngiltere'de büyük mülkler verildi ve buna Richmond Kontu unvanı da dahildi. Artık Richmond Kontu olan Kara Asalet kontu, bu dayanaktan yola çıkarak, Kara Asalet ile İngiliz aristokrasisi arasında bir dizi başka evlilik ayarladı. Küçük kardeşi Boniface, Canterbury Başpiskoposu bile oldu! Siyah Asalet Kiliseyi kontrol ediyor

Yüzyıllar boyunca, hatta başlangıcından beri İngiltere'nin en aktif temsilcilerinden biri olan Kraliçe II. Elizabeth, bugün hala Kilise'nin resmi başkanıdır. Kara Asalet soyu sürüngen tam kan ve melezlerdir ve saf Babil Kardeşliğidir. Gündemlerini başka bir aşamaya taşımak için Avrupa'da iktidarın dizginlerini ele geçirdiler.

Birçoğu bugüne kadar devam eden Avrupa kraliyet evlerinin kurucuları, Nassau Kontu Rupert ve Oldenbourg Kontu Christian'dı. Her ikisi de 11. ve 12. yüzyıllarda, Kara Asalet-Babil Kardeşliği'nin tüm Avrupa'yı kontrol etme planını başlattığı dönemde yaşadı. Rupert'tan Hesse-Darmstadt ve Hesse-Cassal soyları, Lüksemburg Dükleri, Battenborg'lar/Battenberg'ler (daha sonra Mountbatten'ler), Orange ve Nassau Prensi ve Hollanda Kralları geldi. Christian'dan Danimarka ve Norveç kralları, Schleswig-Holstein soyu ve İngiltere'nin kralları olan Hannoverler geldi. Şu anki Windsor Hanesi Hanover'lerden türemiştir. Diğer Siyah Asilzade-sürüngen soyları arasında Normandiya Dükleri (Fatih William gibi, dolayısıyla ona ve St Clair'lere destekleri), Saxe-Coburg'lar (başka bir Windsor soyundan) ve İngiltere'nin Tudor ve Stuart hükümdarlarını doğuran Plantagenet'ler vardı. . Burada İngiliz aristokrasisinin ve İngiliz tahtındaki hükümdarların aslında Kara Asalet olduğunu görüporsunuz. İskoç soyluları, klanlar ve St Clair'ler, Bruce'lar ve bahsettiğim diğerleri gibi yönetici aristokrat aileler aynı zamanda antik dünyanın sürüngen Aryanları olan kılık değiştirmiş Kara Asillerdir. Elbette ki güç için kendi aralarında savaşıyorlar ve birçoğu kim olduklarının ve onları neyin kontrol ettiğinin farkında olmayacak, ancak onlar aynı Anunnaki-sürüngen soyundan geliyorlar ve kendilerini her zaman kraliyet, dini ve politik güç konumlarında buluyorlar.

Günümüzün en ünlü finans ve iş ailelerinin çoğu, Babil Kardeşliği'nin Kara Asalet soyunun üyeleridir. Warburg bankacılık hanedanı aslında şehrin gücünün ve nüfuzunun zirvesinde olduğu dönemde Venedik'teki en büyük bankacılık ailesi olan Abraham del Banco ailesinden geliyor. Araba devi Fiat'la ünlü Agnelli ailesi (fiat parayı hatırlıyor musunuz?), Kara Asalet soyundan bir diğeri. Agnelli'lerin İtalya'yı kontrol etmelerinin ve hükümetlerine dikte etmelerinin nedeni budur. Venedik'in en güçlü Siyah Asalet ailelerinden bir diğeri de Medici'lerdi ve Kristof Kolomb'un Amerika'yı 'keşfetme' yolculuğuna sponsor olanlar da onlardı. Bunun nedeni yakında belli olacak. De Medicis ayrıca gizli toplum ağıının önde gelen üyelerinden biri olan sanatçı Leonardo da Vinci'ye de sponsor oldu. Da Vinci, teknolojinin gelecekteki bazı gelişmelerini tahmin edebildi çünkü halkın çوغunun bilmesine izin verilmeyen şeyleri biliyordu. Çember içindeki adama dair ünlü tasviri, dünyanın belli başlı kutsal yerlerinin tasarlandığı ve yerleştirildiği altın ortalama geometrinin simgesiydi.

Siyah Asalet'in etkisi kuzeye, Almanya'ya doğru genişledi ve İngiliz kraliyet ailesi Windsor Hanesi bu akımdan doğdu. 1917'de isimlerini değiştirene kadar, Venedik-Lombardiya'daki Kara Asalet'e ve bunun ötesinde Babil'e kadar uzanan bir Alman kraliyet soyu olan Saxe-Coburg-Gotha Hanesi olarak anılıyordu. Windsor'lar tam kan sürüngenlerdir ve bunu biliyorlar. Ne zaman

Siyah Asalet Almanya'ya yayıldı ve Venedik'in del Banco ailesi Warburg'lar olarak tanındı. Her ne kadar Yahudi olduklarını iddia etseler de Warburg'lar aslında sürüngen-Aryan soyundan geliyor. Bu onların neden Adolf Hitler'in bankacısı olduklarını ve Rothschild'ler gibi diğer sürüngen-Aryan ailelerin Hitler gibi insanları finanse edip desteklerken neden Yahudi olduklarını iddia ettiklerini açıklıyor. (Görmek .. Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek 1998'de Güney Afrika'da bir konuþma turu sırasında, 1980'lerde Güney Afrika'nın Başkanı olan PW Botha ile özel bir toplantıya davet edildim ve PW Botha bana Güney Afrika'yı kimin kontrol ettiði hakkında bilgi vermek istedî. Ülke. Bana, başkanlığı sırasında İngiliz Rothschild'lerden oluşan bir delegasyonu Cape Town'da ağırlaması istendiğini söyledi. O toplantıda ona, bir zamanlar Alman Yahudilerine ait olan paranın İsviçre banka hesaplarında tutulduğunu ve faiz oranı konusunda anlaşmaya varmaları halinde bu paranın Güney Afrika'da yatırım için uygun olduğunu söyledi. Botha öfkeli olduğunu ve oynamayı reddettiğini söyledi. Ancak bu, yakın zamanda İsviçre bankalarında bulunan ve Hitler döneminde acı çeken Yahudilerden çalınan paraydı. Rothschild'ler savaştan beri onu ödünç veriyor ve bundan para kazanıyorlar. Dostlarım, Rothschild'lerin Yahudi halkı hakkında düşündükleri budur ve Rothschild'leri ifşa etmek, hem nasıl yönlendirildikleri hakkında hiçbir fikri olmayan Yahudiler tarafından, hem de kendini beğenmiş, kendini beğenmiş kişiler tarafından 'Yahudi karşıtı' olarak damgalanmak anlamına gelir. - Hoşgörülü 'Robot Radikaller', daha çok siyasi sol olarak bilinir. 'Sol'un nasıl düşündüğüne ve davranışına ilişkin bir tanım için, siyasi 'sağ'ın nasıl düşündüğüne ve davranışına ilişkin herhangi bir tanıma bakın. Rothschild'ler eskiden Orta Çað Almanya'sının en ünlü okült ailelerinden biri olan Bauers olarak biliniyordu ve kökenleri ïsrail'den değil, Kafkas Daðları'ndan. Onlar insan formunun arkasına saklanan şe ñin değiştiren sürüngenlerdir. Elit Kardeþlik aileleri, insanların, iktidar pozisyonlarını elinde bulunduran aynı soyların tarih boyunca yol aldığı fark etmemesini sağlamak için zaman zaman isimlerini değiştirir.

Siyah Asalet bir süreliğine Amsterdam'da merkez haline geldi. Yine birçoðu Yahudi olduklarını iddia ediyordu ama deðillerdi; onlar oraya çeşitli yollardan gelmiş Aryan soyundan geliyorlardı. Bazıları Fenike-Venediklilerden geliyor, bazıları ise atalarının 8. yüzyılda kitlesel olarak Yahudiliðe geçtiği Kafkas Daðları'ndaki Hazar Aryanlarıydı. Yahudilik dediðimiz şey, Hıristiyanlık gibi, Aryanların Güneþ dininin bir başka koludur. Amsterdam'daki liderlik Babil'in kara büyütülerinin halefleriyydi. Her zaman olmasa da çoðunlukla beyaz ırk içinde faaliyet gösteren sürüngenlerdi bunlar. Hollandalılar, Güney Afrika'da beyazların yerleşimini başlatmak için Siyah Asillerin üsleri Amsterdam'dayken kullanıldı. 1689'da bu Kara Asilzadelerden biri olan Orange William, ïngiltere tahtına oturtuldu ve bu sırada Amsterdam'daki sürüngen-Aryan liderliği, Londra'ya yerleşmiş olan diğer sürüngen-Aryan soyu ile baþlantı kurmak için Londra'ya taþındı. Britanya binlerce yıl önce. Londra giderek küreselleþen operasyonlarının merkez üssü haline geldi. Bundan sonra İngilizler Güney Afrika'ya yerleşmeye alıştılar ve kontrolü sağlamak için oradaki Hollandalılar olan Boerler ile savaşa girdiler. ïlgili her iki halk da anlamadıkları ve haleflerinin hâlâ anlamadığı bir oyunun piyonlarıydı. Orange William

1688'de Torbay kıyılarına, İngiltere'ye ya da Barat topraklarına indi; Truvalı Brutus, MÖ 1103 civarında Londra'yı Yeni Truva'sı olarak kurmaya geldiğinde karaya çıkmıştı. Bugün hala Brixham balıkçı limanında, o noktaya yakın gelişini anmak için Orange William'ın bir heykeli var. William elbette ezoterik sanatların bir öğrencisiydi ve Helvetius olarak da bilinen doktoru Johann Schweitzer, bir zamanlar simya yaptığını ve kurşunu altına çevirdiğini iddia etmişti.

Orange William, Kraliçe Mary'nin kocası olarak İngiltere Kralı III.William oldu. İrlanda'da yüzüyillarca süren ve bugüne kadar devam eden acıya yol açan şey, William'in İrlandalılara karşı tuhaf muamelesi idi. 1694'te William, İngiltere Merkez Bankası'nın tüzüğünü imzaladı ve Kara Asalet, Britanya'da zaten iyice yerleşmiş olan sürüngen-Aryan aristokrasisiyle birlikte, Londra Şehri-Yeni Truva'yı hâlâ sahip olduğu bir konum olan küresel finansın merkezi haline getirdi. Londra Şehri finans merkezinin girişinin beyaz bir kalkan üzerinde kırmızı haç taşıyan kanatlı sürüngen heykelleri, antik Aryan Güneşi sembolü ve ayrıca Rosi Crucis veya Sümer Gra-al'in (sürüngen) sembolü ile işaretlenmiş olması pek de şaşırıcı değil. kan hatları (daha sonra bunun hakkında daha fazla bilgi). Diğer merkez bankaları zaten sürüngen Aryan Siyah Asalet şubeleri tarafından yaratılmıştı. Bunlar Amsterdam Bankası (1609), Hamburg Bankası (1619) ve İsveç Bankası (1661) idi, ancak İngiltere Bankası mücevherdi. Bu hükümetlere var olmayan parayı borç vermek ve onlardan (vergi yoluyla halktan) borç faizi almak üzere tasarlandılar. Borç ne kadar büyük olursa, faiz de o kadar büyük olur ve dolayısıyla vergi de o kadar büyük olur. Fikir al? Kandırıldık sevgilim ve artık uyanma vakti geldi. Hükümetler elbette faizsiz olarak kendi paralarını yaratabilirler ve özel bankacılık karteline ödeyecekleri faiz yoktur. Bu en bariz sistemi uygulamaya koymamalarının nedeni, hükümetlerin bankaları kontrol eden Babil Kardeşliği tarafından kontrol edilmesidir. Ve bunu yapmaya çalışanların derhal ekonomik ve politik olarak ezilmelerini sağlamak için çeşitli ülkelerdeki şubeleri arasında koordinasyon sağlıyorlar. Birbirine bağlı merkez bankaları arasındaki ana koordinasyon organı, Kardeşliğin kaleşi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Ödemeler Bankası olarak adlandırılıyor. Tıpkı Sürüngen Kardeşliğin monarşileri kontrol etmesi gibi.öy/eMonarşiler, sol, sağ ve merkezdeki tüm siyasi partileri yaratırlar ve kontrol ettiler. Britanya'daki 'radikal' Liberal Parti, şimdi Liberal Demokratlar, eskiden Venedik Partisi olarak biliniyordu ve en üst düzeylerinde hepsi farklı kisveler altındaki sürüngen Aryan Partisiydi. Politikacıların neden kamuoyunda bu kadar farklı göründüklerini ve hükümete girdiklerinde aynı politikaları uygulamaya koymalarını hiç merak ettiniz mi? Bunların hepsi insan zihnine yapılmış bir sihirbazlık oyundur.

Orange William'ın Britanya tahtına geçmesini ayarlayanların listesi şöyle:*Kim kim?* sürüngen-Aryan-Fenike Elitinin. İngiltere Merkez Bankası'nın kuruluşunda abone olan (inanılmaz karlar elde eden) Fenikeli, kusura bakmayın İngiliz aristokrasisinin uzun listesi arasında, aynı zamanda William'ın Kral olması davetini imzalayan Devonshire Dükü William Cavendish de vardı. Cavendish'in merkezi şu anda turistik bir cazibe merkezi olan Derbyshire'daki Chatsworth House'da bulunuyor ve buranın şimdidiye kadar ziyaret ettiğim en karanlık yerlerden biri olduğunu hissettim. Kardeşliğin tüm bu görkemli evlerinde olduğu gibi, orada da yüzyıllar boyunca neler olup bittiğini Tanrı bilir.

Cavendish ailesinin arması, kökeni ne olursa olsun, bir sürüngen ve yıldızdır. Cavendish'ler, Başkan John E. Kennedy'nin kız kardeşi Kathleen'in Devonshire servetinin varisi ile evlenmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kennedy ailesiyle kaynaştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında öldüğünde ve Devonshire mülkleri üzerinde hak iddia ettiğinde, 'uygun bir şekilde' bir uçak kazasında öldü. Kennedy'ler, eski İrlanda krallarına ve ötesine uzanan bir başka Elit soyudur. Orange'lı William'ın gelişti, birçok soyundan dayandığı İskoçya'nın sürüngen-Aryan aristokrasisi tarafından da desteklendi. Fenikeliler M.O. binlerce yıl boyunca İskoçya'daydı, ancak en ünlü 'İskoç' soylarından bazıları daha sonra, İskoç kralları I. David ve IV. Malcolm'un 1124 ile 1165 yılları arasındaki hükümdarlıklarında sırasında kuzyey Fransa ve Belçika'dan geldi. Klasik 'İskoç' isimleri Stewart, Seton, Hamilton, Campbell, Douglas, Montgomery, Balliol, Graham, Lindsay, Cameron ve Comyn gibi isimler bu dönemde geldi. Bu 'Flaman' insanlar, kara yoluyla Avrupa'ya giden Sümer, Babil, Küçük Asya ve Kafkaslardan gelen soylardı. İskoçya'ya gelişlerinden sonraki 150 yıl içinde gösteriyi onlar yürütüyordu. İskoç krallarının en ünlülerinden biri olan Robert the Bruce, bugün Kardeşlik'in önemli merkezlerinden biri olan, şu anda Belçika olarak bilinen bölgede, Bruges'li Robert'in soyundan geliyordu. İskoçlar ve İngilizler arasındaki savaşlar, insanların hiçbir zaman bilmemesine rağmen, Gündemde üstünlük sağlamak için aynı Elit'in farklı kolları arasındaki savaşlardan ibaretti. Bazıları sürüngen Aryanlardı, bazıları ise değildi. Bruce ve St Clair'ler/Sinclair'ler kesinlikle sürüngendi. Bruce'un soyundan gelen İskoç asilzade Kinnaird'li James Bruce, Etiyopyalıların kutsal kitabı Kebra Nagast'ın nadir bir kopyasını ve Kutsal Kitap'ın üç kopyasını bulmak için 1768'de Britanya'dan Habeistan'a, şimdiki Etiyopya'ya giden kişiydi. Enoch ile birlikte 1773'te Avrupa'ya döndü. James Bruce, İskoçya'nın en eski localarından biri olan Edinburgh'daki Canongate Kilwinning No 2 Locasının bir üyesi olan bir Masondu.<sup>1</sup> Mevcut İngiliz kraliyet ailesi Windsors, Robert Bruce'un ve İskoç, İrlandalı ve Galli Elit'in kanının bir kısmını ve ayrıca Almanya'daki sürüngen-Aryan dallarının genetik akışını taşıyor. Windsor'lar, Avrupa'nın tüm kraliyet aileleri (ailesi) gibi Kara Asalet ve Babil Kardeşliği'nin temsilcileridir ve Orange William ile akrabaları. Bunlar, birazdan anlatacağım gibi, şekil değiştiren sürüngenlerdir.

Balcarras ve Argyll Kontesi Anna Campbell, genç Prens William'ın mürebbiyesiydi ve ilk Argyll Dükü Archibald Campbell, 1688'de mevcut hükümdar James II'yi görevden almak için İngiltere'ye yelken açtığından yanındaydı. Anna Campbell'in soyundan gelen, hem Campbell'larla hem de Argyll Dükleriyle akraba olan Jenny von Westphalen'di. Jenny von Westphalen, Komünizmi yaratmak için kullanılan Kardeşlik klonu Karl Marx'ın karısıydı. Bu, küresel nüfusu korku yoluyla bölmek ve yönetmek için kullanılan en büyük araçlardan biriydi. Bu arada Marx'ın Yahudileri kınamasının nedeni, yaygın inanışın aksine kendisinin Yahudilerden olmamasıdır. Kardeşlik soyundan geliyordu ve bu nedenle kendisi tarafından değil kendisi için derlenen bir öğreti olan Marksizmin öncülüğünü üstlendi (bkz.. Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecektir). Birbirile bağıntılı olan bu soyalar, yüzyıllar boyunca birbirleriyle üremiş ve siyasi ve ekonomik güç pozisyonlarını doldurmuştur.

en ince ayrıntısına kadar kaydedildi. Hangi hatların reptilianlar tarafından ele geçirilmeye daha açık olduğu, hangilerinin olmadığı biliniyor. Bir pozisyon doldurulacağı zaman, sürüngen-Aryan soyundan biri seçilir ve eğer bu kişi gizli toplum inisiyasyonları aracılığıyla sürüngen bilincine henüz 'bağlanmamışsa', kulübe katılmaya davet edilir ve buradan ayrılır. giderler.

Bu soyların bağlantıları ve üremeleri sonsuzdur. Modern Balcarras Kontları Viscount Cowdray (Londra'dan Weetman John Churchill Pearson) ile akrabadır. *Finans Zamanları* ile). Annesi, Winston Churchill'in büyüğbabası olan Lord Spencer Churchill'in kızıydı ve kız kardeşi, İskoç Atholl Dükü ile evlendi. Argyll-Balcarras çizgileri Lindsay'ler ve



**Şekil 19:** Blenheim Sarayı'ndaki Marlborough ailesinin Dragon arması.

Campbell'lar. Balcarras'ın 12. Kontu Robert A. Lindsay, dört büyük İngiliz takas bankasından biri olan National Westminster Bank'ın başkanı ve Rothschild's Sun Alliance Assurance'ın yöneticisi oldu. Aynı Earl aynı zamanda İngiliz Savunma ve Dışişleri ve Milletler Topluluğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanıydı. Annesi Düklerden Cavendish'ti. Devonshire'in merkezi Chatsworth House'tadır. Ve bu, soyların birbirine nasıl bağlılığının sadece küçük bir örneği.

İngiliz aristokrat ailelerinin en güçlerinden biri olan Marlborough ailesi, William of Orange'in İngiliz tahtına oturmasında da önemli rol oynadı. Churchill'lerle akrabalar ve Winston Churchill, atalarının evi olan Oxford yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda doğdu; kapılarının iki sürüngen tarafından yönetilen Marlborough aile armasıyla süslendiği yer. (*Görmek Şekil 19*). Churchill ne yaptığı tam olarak biliyordu.

Britanya'da savaş zamanı başbakanı iken yapıyordu. Resmi tarihin bize bıraktığı imaj tam bir saçmalık. Britanya Adaları'nı tıranlıktan kurtarmadı; tüm tarafların aynı kişiler tarafından cephede tutulduğu ve finanse edildiği bir savaş yaratmak için tıranlığın bir parçasıydı. Görmek .. Ve *Gerçek Seni Özgürleştirme* bunun kanıt için. Elit sürüngen-Aryan ailelerini ve binlerce yıl boyunca insan yaşamının her alanında gücün dizginlerini elinde tutmak için nasıl birbirleriyle çitleşip birbirleriyle bağlantı kurduklarını ayrıntılarıyla anlatarak bütün gün burada oturabilirim. Bu dünya antik çağlardan beri kontrol ediliyor. Aynefendileri alt dördüncü boyuttan faaliyet gösteren kabile.

Sürüngen Gündemi yüzyıllardır gelişmektedir. Bu kabilenin ve dolayısıyla reptilianların gezegeni tamamen ele geçirmesi uzun vadeli plandır. gündem

belirlenmiş bir zaman çizelgesi ve belirli bir sırası vardır. Bu, kamusal alanın dışında ve nihayetinde başka bir boyuttan faaliyet gösteren iç çekirdeğin denetimi altında her hareketin nefes kesici bir verimlilikle bir diğerini takip etmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Örneğin 1665 yılında Hollandalılar ile İngilizler arasında savaş olmuş ve Büyük Veba 68.000 Londralının ölümüne ve halkın üçte ikisinin şehri terk etmesine neden olmuştur. 1666'da, 2 Eylül'de, Büyük Londra Yangını şehri yok etti ve tarihi nedenlerden dolayı bunun sorumlusu Pudding Lane'deki bir firinciyydi. Bu, William of Orange'in İngiltere Kralı olması için planlar yapılrken gerçekleşti. Tahtı almak için Hollanda'dan geldiğinde, Kardeşlik soyunun pek çok Şubesi Londra'da veya Yeni Truva'da kendi operasyonel merkezlerini oluşturmak için birleşti. Londra, yanın sayesinde üzerine yeni finans merkezlerini inşa edebilecekleri boş bir arazi yaratmıştı. Peki yeni Londra'nın ana mimarı kimdi? Kardeşlik ağıının üst düzey üyelerinden biri olan Sör Christopher Wren. Hepsini tesadüf mü? Kardeşliğin eski bir ritüel sembolü olan devasa kubbesiyle St Paul Katedrali'nin kopyaları Paris ve Washington DC'de duruyor. Birinin adı Pantheon, diğeri ise Capitol Tepesi'ndeki Kongre Binası (adını antik Roma'daki Babil Kardeşliği'nin kutsal tepesi olan Capitoline Tepesi'nden alıyor). Orange William'ın gelişini takip eden yıllarda söylede Büyük Britanya İmparatorluğu ortaya çıktı. Çocukken, yerküre üzerinde zorlukla görebildiğiniz birkaç adanın nasıl olup da dünyaya yayılan bir imparatorluğa sahip olabileceğini hep merak etmişimdir. Artık nedeni belli. Büyük değildi *İngiliz* Kesinlikle imparatorluk. Bu, Britanya'da, özellikle de Londra'da yerleşik Babil Kardeşliği'nin imparatorluğuuydu. 'İngiliz' İmparatorluğu Amerika'ya, Afrika'ya, Asya'ya, Çin'e, Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya doğru genişledikçe, Babil Kardeşliği'nin dünya üzerindeki kontrolü de genişledi. İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve Almanya gibi ülkelerdeki diğer sürüngen-Aryan kolları Afrika'nın diğer bölgelerini işgal etti; İspanyollar ve Portekizliler Orta ve Güney Amerika'nın sorumluluğunu üstlendiler. Saxe-Coburg-Gotha adlı Windsor sürüngen soyunun bir üyesi olan Belçika Kralı II. Leopold, Avrupalıların Afrika'yı işgalinde ve sömürülmesinde önemli bir rol oynadı. Sürüngen Aryanlar gittikleri her yerde yerli kültürü ve bilgiyi yok etmeye çalışılar. Ezoterik bilgiyi, anıları ve gerçek tarih anlayışını genel dolaşımından çıkardılar. Sürüngenlere ve beyazırkın kökenlerine ilişkin eski kayıtlar büyük ölçüde yok edildi veya özellikle Vatikan'ın altındaki gizli Kardeşlik kütüphanelerine götürüldü. Hıristiyanlık, hayatı derecede bilmemiz gereken bilgileri ortadan kaldırmak için bir araç olarak kullanıldı.

Görünüşe göre bu Britanya ve Avrupa imparatorlıklarının özellikle bu yüzyılda daralması, bu kontrolün azaldığını gösteriyor. Öyle değil. Arttı. Gördüğünüz diktatörlük gibi açık kontrolün her zaman sınırlı bir ömrü vardır, çünkü sonunda ona karşı bir meydan okuma ve isyan olacaktr. Ancak gizli kontrol, göremediğiniz, tanımlayamayacağınız veya hedefleyemeyeceğiniz kontrol sonsuza kadar devam edebilir çünkü varlığınızdan haberdar olmadığınız bir şeye isyan etmezsiniz. Özgür olduğunu düşünen kişi, özgür olmadığından şikayet etmeyecektir. Yani Afrika'da, Güney Amerika'da, Asya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da olan şey, Britanya'nın açık kontrolü ve

Avrupa'nın yerini gizli kontrol aldı. Bu açık imparatorluklar, özellikle de Britanyalılar, yüzeye çıktıktan sonra, bu ülkelerde gizli toplum ağını, soylarını ve yapılarını eskisi kadar güçlü bir şekilde yönetecek şekilde bıraktılar, ancak artık herhangi bir tehditle karşılaşma tehlikesi yok. kontrolün gerçekte kimin elinde olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Küresel yapı oldukça basittir. Merkezi Gündem, 'Square Mile' olarak bilinen finans merkezi ile İngiliz hukuk mesleğinin genel merkezi olan Parlamento Binası'na, hukuk mesleğinin merkezlerine kadar uzanan Thames Nehri boyunca uzanan araziden oluşan Londra Şehri tarafından koordine edilmektedir. hükümeti ve İngiliz İstihbaratına ve Windsorlar olarak bilinen sürüngen soyunun evi olan Buckingham Sarayı'na doğru. Britanya Hükümeti, Londra Şehri ve Westminster Şehri'ndeki bu birkaç kilometrelük birinci sınıf gayrimenkulden yönetilen gerçek Gündemin yalnızca bir cephesidir. Paris, Babil Kardeşliği'nin bir diğer önemli merkezi ve Vatikan da öyle. Gülünç bir şekilde 'demokrasi' olarak bilinen hükümet yapılarına, hukukun yapısına, ekonomiye, medyaya ve bugün çoğu ülkede bulduğunuz tüm kurumlara bakın. Bu yapıların orijinal planları nereden geldi? Londra, tam olarak. Mesela Britanya'dan hâlâ 'Parlamentoların Anası' olarak bahsediyoruz. Bu yapılar, perde arkasındaki birkaç kişi tarafından neredeyse sınırsız kontrole izin verirken, özgürlük görünümü verecek şekilde tasarlandı. Bunlar, Britanya İmparatorluğu'nun bu ülkelerin kendi kendilerini yönetmelerine izin vermek için geri çekildiğinde geride bıraktığı yapıların ta kendisi. Lanet olsun yaptılar. Fiziksel işgalin yerini mali işgal ve açık kontrolün yerini gizli kontrol aldı.

Sürüngen-Aryan Elit, politikasını ve Gündemini Londra'dan, Londra'nın koordineli Gündemi'nin küresel olarak tanıtılmasını sağlayan her ülkedeki soy aileleri olan 'şube yöneticilerine' dikte eder. Bu yüzden gittiğim her ülkede aynı politikalar uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Londra'nın ana şube yöneticileri, Londra'nın tüm denetimi altında Morgan'lar, Harriman'lar, Carnegie'ler, Mellon'lar vb. gibi ailelerden ve öncülerden oluşan bir kartel kurmuş olan Rockefeller'lardır. Güney Afrika'da soy şube müdürleri Oppenheimer'lardır. 1998'de Güney Afrika'nın her yerinde üç haftayı seyahat ederek, konuşarak ve dinleyerek geçirdim ve bu, burada söylediğim harika bir örneğidir. Başlangıç olarak tarihe bakın. Kara Asalet Amsterdam'da merkezlendiğinde ilk olarak Hollandalılar Cape'e yerleştiler. Daha sonra Manş Denizi üzerinden Londra'ya taşındıktan sonra İngilizler işgalin piyonu olarak kullanıldı. Güney Afrika'daki Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından kenara itildi. Doktor David Livingstone gibi Afrika'nın iç bölgelerini araştıran kaşifler, Londra Şehri tarafından kontrol edilen National Geographical Society gibi kuruluşlar tarafından finanse ediliyordu. Bir başka sürüngen-Aryan-İngiliz işgalini dalgasına Cecil Rhodes ve yine Londra Şehri'nin bir operasyonu olan Güney Afrika Şirketi başkanlık ediyordu. Rhodes, Kardeşler'in önemli bir öncüsüydü, özellikle de Yuvarlak Masa adı verilen, bugün hâlâ varlığını sürdürmen ve uzun uzadıya açığa çıkan gizli bir topluluk aracılığıyla. *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecek.* Rhodes ve Güney Afrika Şirketi, Rhodes'u finanse eden aynı Kardeşlik adına artık Oppenheimer'ların kontrol ettiği De Beers ve Consolidated Goldfields adında elmas ve altın madenciliği imparatorluklarını kurdu.

Güney Afrika Şirketi'nin bir başka kolu da, en ünlüsü merhum Tiny Rowland'ın yönettiği Lonrho adlı kötü şöhretli Londra-Rodezya Şirketi'ydi. Lonrho, Afrika'yı ve halkını korkunç bir şekilde manipüle etti ve sömürdü ki bu da günümüz gündemine uygundur. Açıkça görülmüyor ki, ilk beyaz yerleşimcilerin geldiği andan itibaren aynı grup Afrika kıtasını farklı şirketler, kişiler ve kılıklar altında kontrol ediyordu.

Güney Afrika'da Nelson Mandela yönetimi altında gücün beyaz azınlıktan siyah çoğunluğa devredilmesinden önce, Oppenheimer ailesi Güney Afrika borsasında işlem gören şirketlerin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyordu ve altın, elmas ve diğer madencilik endüstrilerine de sahiptiler. Ülkenin neye bağlı olduğu. Ayrıca çeşitli öncüler aracılığıyla medyayı da kontrol ettiler. Daha sonra Nelson Mandela serbest bırakıldığından ve siyahlara 'özgürlük' verildiğinde 'büyük değişim' geldi. Şimdi bu darbeden sonra<sup>9</sup> Demokraside, Oppenheimer'lar hâlâ Güney Afrika borsasındaki şirketlerin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor, ülkenin bağlı olduğu altın, elmas ve diğer madencilik endüstrilerine sahipler ve medyayı Henry Kissinger'in arkadaşı gibi öncüler aracılığıyla kontrol ediyorlar. , Tony O'Reilly, İrlandalı milyarder. O'Reilly, Kardeşler'in kontrolündeki Heinz şirketinin başkanlığından istifa etti ve dünyanın her yerindeki gazeteleri satın almaya başladı; görünüşe göre paranın hiçbir önemi yoktu. Peki, Müslüman Kardeşler'in Güney Afrika'yı 'değişiklik' öncesi ve sonrasında kontrol etmesi arasındaki fark nedir? Sadece tek bir şey var: Açık kontrolün yerini gizli kontrol aldıından artık kimse şikayet etmiyor. Beyaz azınlık diktatörlüğü varken küresel kınama sürekli duyulabiliyordu: "Bu adil değil", robot radikaller "Bu ırkçılık, bu diktatörlük. Çirkin." Ve öyleydi. Ama şimdi mitingler ve protestolar durdu ve Mandela dünya için bir kahraman olurken, aynı insanlar daha önce yaptıkları gibi Güney Afrika'yı kontrol etmeye devam ediyorlar, gerçi artık yürekten tek bir protesto sesi bile çıkmıyor, el sallıyorlar. banner tüccarlarınız. Soweto'da ve bugünlerde daha da fazla yerde gecekondu kasabaları ve oluklu demir gettoları hâlâ var, ancak artık günlük haberlerde yer almıyorlar çünkü herkes Güney Afrika'nın artık özgür olduğunu biliyor. ANC hükümeti, yerini aldığı beyaz hükümet kadar kontrollü ve yozlaşmış durumda. Hollanda Prensi Bernhard gibi kişiler tarafından kontrol edilen Babil Kardeşliği petrol şirketi Shell Oil, değişim sırasında ANC'ye büyük bir blok verdi ve görünen o ki, Mandela'nın bu isme layık gazeteciler arasında yaygın bir bilgisi var. Oppenheimer'lara danışmadan büyük bir karar verilemez. 1993 yılında Mandela Noel'i Tony O'Reilly'nin Nassau'daki tatil evinde geçirdi. 1994'ün başlarında O'Reilly, Güney Afrika'nın en büyük gazete grubunu satın aldı. Ah, küresel bir kahramanı sorguluyor olabilir miyim? Bileğimi tokatla. Aslına bakılırsa, Mandela muhtemelen gerçek gücün nerede yattığılarındaki gerçekleri yeni öğrenmiş ve artık sisteme açıkça meydan okuyacak gücü veya arzuya toplayamayan oldukça samimi bir adamdır. Ancak Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe gibi, parayı alıp halkın tuhaf pahasına Babil Kardeşliği'nin öncüsü olmaya fazlasıyla hazır, gerçekten yozlaşmış pek çok siyah var. Siyah yüzlerin arkasında açık kontrol ancak bu şekilde işleyebilir ve beyazlar kadar siyahlar arasında da sürüngen soyları vardır.

Aynı durum tüm dünyada mevcut; her ülkede, kamera önünde ve kamera arkasında aynı soyolların ve onların kuklalarının sorumlu olduğunu görüp olursunuz. İkinci grup elbette gerçek gücü elinde tutuyor. Dolayısıyla, ABD dolarını veya Meksika Pezosu'nu çökertmek veya bir hükümeti devirmek veya bir iç savaş başlatmak Gündeme uygunsu, bu ülkelerdeki şube yöneticileri bunun gerçekleşmesini sağlamak için finans, medya ve gizli toplum operasyonları aracılığıyla çalışmaya başlar. . Bu sayede dünya Londra Şehri'nde ve Paris, Bonn, Brüksel, Washington, New York, İsviçre ve Vatikan gibi diğer Müslüman Kardeşler merkezlerinde çok az insan tarafından yönetilebiliyor. Yukarıdan demir bir çubukla yönetilen basit ve zekice organize edilmiş bir yapıdır ve kendisine söyleneni tam olarak yapmayan kimseye merhamet edilmez. Bu kadar uzun süredir bu kadar verimli çalışmasının nedeni budur. Buna, olup bitenlerin gerçeğinin çoğu insanın inanmayacağı kadar tuhaf olduğu gerçeğini de ekleyin ve sürekli, tartışmasız kontrol için mükemmel bir duruma sahip olursunuz.

Şimdiye kadar.

## KAYNAKLAR

---

- 1 Meleklerin Küllerinden, s. 12.

## YEDİNCİ BÖLÜM

*Güneş Şövalyeleri*

Binlerce yıl boyunca, sürüngenlerin tam kanları ve melezleri, Gündemlerini uygulamak için birbirine bağlanan gizli topluluklardan oluşan muhteşem bir ağ yarattılar. Ancak genel olarak insanlar böylesi bir koordine edici gücün iş başında olduğundan, hükümetlerini ve yaşamalarını manipüle ettiğinden habersizdi. Sonraki üç bölümde bu ağların kraliyet, siyasi ve dini iktidar kurumlarının kontrolünü nasıl ele geçirdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nı nasıl yarattığını göstereceğim. Bu görünürdeki 'süper güç' hâlâ Londra'daki Babil Kardeşliği'nin kuklasıdır.

Gizli cemiyetlerin en önemlilerinden üçü 12. yüzyılda halka açık olarak ortaya çıktı. Bugün hala varlıklarını sürdürüler ve üyeleri arasında küresel siyaset, bankacılık, iş dünyası, ordu ve medya alanlarındaki en üst düzey isimler yer alıyor. Bunlar Tapınak Şövalyeleri, Kudüslü St John'un Hastane Şövalyeleri ve Cermen Şövalyeleriydi. Knights Hospitaller, ismini birkaç kez değiştirdi. Onlar Rodos Şövalyeleriydi ve bugün 'Roma Katolik' formlarında Malta Şövalyeleri ve 'Protestan' versiyonları Kudüs Aziz John Şövalyeleri olarak biliniyor. Malta Şövalyeleri'nin resmi başkanları Papa olup, karargâhları Roma'dadır. St John Şövalyeleri Londra'da yerlesiktir ve resmi başkanları Kral veya Kraliçe'dir. Katolik ve Protestan kanatlar aslında en üst düzeyde aynı örgüttür. Tapınak Şövalyeleri 1118'de hemen hemen aynı zamanda kuruldu, ancak bu en az dört yıl önce olabilirdi ve ilk olarak İsa'nın Askerleri olarak biliniyorlardı. Tapınakçılar gizem ve çelişkilerle çevrilidir ancak tarikatı 'Tanrı'nın Annesi'ne adadıkları bilinmektedir. Tapınak Şövalyeleri bir Hıristiyan imajını kapak olarak desteklediler ve bu nedenle Tanrı'nın Annesi, İsa'nın annesi Meryem olarak kabul edildi, ancak sürüngen-Aryan gizli toplulukları için Tanrı'nın Annesi terimi, İsa'nın bakire annesi İsis'i simgeliyor. Mısır efsanesinde Mısır Tanrısının Oğlu Horus ve Güneş tanrısı Osiris'in karısı. İsis ise Nemrut-Semiramis-Tammuz'da olduğu gibi Kraliçe Semiramis'in diğer adıdır. Isis/Semiramis aynı zamanda çeşitli bölge, kültür ve ülkelerde başka isimlerle de bilinmektedir. Bunlara Barati, Diana, Rhea, Minerva, Afrodit, Venüs, Hekate, Juno, Ceres, Luna ve daha birçokları dahildir. Bunların Ay'ın, çeşitli formlardaki dişil enerjinin sembolü olduğu söylenir. İngiliz Masonluğunun Büyük Ana Locası'nın (Büyük Ana = Semiramis/Isis) merkezi Londra'daki Great Queen Caddesi'ndedir (Büyük Kraliçe = Semiramis/Isis). Sonuçta tüm isimler, sürüngen-insan melezlerinin 'anneleri' olan Anunnaki 'Ana Tanrıçası' Ninkharsag'dan ilham aldı. Eski tanrılar mesela

Nemrut/Osiris ve onun bilindiği sayısız diğer isimler Güneş'in, yani erkeğin gücünü temsil eder. Tapınakçıların temelini oluşturan bilgi budur ve onların Fenike ve sürüngen ilhamları, beyaz zemin üzerine kırmızı haç - Fenikelilerin ateş haçı veya Güneş simbolü ve soylarının simbolü - sembollerinde görülebilir. Bu aynı zamanda bugüne kadar İngiltere'nin bayrağıdır.

Resmi Tapınakçı hikayesinin başlangıcından itibaren bariz yalanlar vardı. Kutsal Topraklardaki hacıları korumak için kurulduklarını iddia ediyorlardı ama ilk dokuz yıl boyunca sadece dokuz tane varmış gibi görünüyor. Biraz koruma. Bunun başka bir şeyin sis perdesi olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Aslında, Sion Tarikatı, daha sonra Sion Tarikatı olarak adlandırılan gizli bir topluluğun koruyucuları ve askeri kanadı olarak oluşturulmuş gibi görünüyorlar. 'Sion' kelimesi, Güneş'in eski Sanskritçe (Aryan) adı olan Siona'dan gelir.<sup>1</sup> Yine başlıyoruz. Kitaba göre Sion Tarikatı'nın daha sonraki Büyük Üstatları arasında, *Kutsal Kan, Kutsal Kase*,<sup>2</sup>

Venedik Siyah Asaletinin de Medici bankacılık ailesi tarafından desteklenen Leonardo da Vinci idi. Ayrıca Christopher Columbus'a da sponsor olacaklardı. İlk Tapınakçıların en önemli sponsorları ve destekçileri arasında, Sistersiyen Tarikatı'nın kurucusu St Bernard ve Fatih William'ın Britanya'yı Normanlar tarafından işgal etmesinden sonra İskoçya'ya yerleştikten sonra İskoç Sinclair ailesi haline gelen Fransız St Clair ailesi vardı. 1066. St Clair/Sinclair'ler sürüngen soyundandır ve sürüngen Gündemi hakkındaki bilgi, onde gelen Tapınakçıların sakladığı büyük sırdı. Tapınak Şövalyeleri'nin ilk Büyük Üstadı, 1124'te katılan Hughes de Payens'ti. Kendisi, Champagne Kontu'nun müttefiki bir Fransız asilzadesiydi (kelimenin tam anlamıyla: Aryanman anlamına geliyordu) ve Catherine St Clair adında Norman kökenli İskoç bir kadınla evlidi. . Kutsal Topraklar dışındaki ilk Tapınakçı merkezi veya 'prensiphanesi' İskoçya'daki St Clair arazisinde inşa edildi. Diğer ilk Tapınakçılar arasında Geoffrey Plantagenet'inbabası ve İngiliz Kralı II. Henry'nin büyüğbabası olan Foulk, Kont d'Anjou da vardı. Antik çağlardan beri kutsal bir yer olan İngiltere'nin batısındaki Glastonbury'deki ünlü Benedictine Manastırı'nın inşasına sponsor olan Henry'ydı. Tapınakçılar, Hospitaller Şövalyeleri (Malta Şövalyeleri) ile en üst düzeyde bağlantılıydı ve bu bağlantılar bugün de büyük ölçüde devam ediyor.

Birbirlerinden ne kadar nefret ettiklerine dair pek çok hikaye var ve hiç şüphesiz ayrılık ve çatışma dönemleri yaşandı. Ancak zirve noktalarında bunlar aynı organizasyonun farklı dallarıdır ve bu düzeyde Gündemin tamamı önemlidir. Haziran 1099'da Hıristiyan Haçlılar Kudüs'ü işgal edip orada yaşayan Sarazen Müslüman Türkleri ve Yahudiyelileri katlettiginde 'Rab'ye büyük bir darbe daha vuruldu. Bu, 'Kutsal Şehir'i, Yafa, Tire ve Akka limanları üzerinden çok sayıda Hıristiyan hacıya ulaşmaya başlayan Hıristiyan hacılara yeniden açtı. Tire Fenikelilerin önemli merkezlerinden biriydi. Hospitaller Şövalyeleri, ziyaretçilere yiyecek ve barınak sağlamak için Kudüs'te Amalfi Pansyonunu kurdu. Zenginlikleri ve prestijleri arttıkça, 1118'de, yani orijinal dokuz Tapınak Şövalyesi'nin hacıları 'korumak' için Kudüs'e geldiği yıl olan papalık desteğiyle askeri bir kanat oluşturdu.

Tapınakçılara, Süleyman Tapınağı'nın bulunduğu iddia edilen ve vurguladığım gibi iddia edilen Tapınak Dağı'na bitişik odalar verildi. Bazı araştırmacılar Tapınakçıların Tapınak Dağı'nın altında kazı yaparken çok değerli bir şey, muhtemelen el yazmaları, muhtemelen çok miktarda altın bulduklarına inanıyor. Ancak ne olursa olsun olaylar 1126'dan sonra hızla gelişmeye başladı, çünkü o zaman Büyük Üstat Hugues de Payens yeni askerler toplamak ve düzeni genişletmek için Kudüs'ten ayrıldı. Daha sonra Clairvaux Başrahibi olan St Bernard'la tanışmak için Fransa'ya geri döndü ve Bernard'ın Tapınakçı amcası Andre de Montbard'ı da yanına aldı. Bernard, Papa II. Honarius'a övgüler yağdırdı ve Tapınakçılar 31 Ocak 1128'de Troyes Konseyi'nde resmen kuruldu. Evet, adını taşıyor *Truva*, Londra'nın orijinal ismine de ilham veren, Küçük Asya'daki o büyük Aryan ve sürüngen-Aryan karargahı. Tapınakçılar aynı çetenin parçasıydı, ancak alt düzeydeki inisiyelerin çoğu bunu bilmiyordu. Semboller arasında Fenike kızıl haçının yanı sıra siyah beyaz bir bayrak (iki kareden oluşan), kuru kafa ve çapraz kemikler ve gözetleme kulesi vardı. Bu sembollerin tümü yüzyıllardan günümüze Kardeşlik örgütlerine kadar uzanmıştır. Her Mason Tapınağının zemininde siyah beyaz kareler bulunur, çünkü Masonlar başka bir adla Tapınakçılardır. Paris'teki Westminster Abbey ve Notre Dame gibi birçok kilise ve katedralin zemininde de siyah beyaz kareler var çünkü Hıristiyan kilisesi Babil Kardeşliği'nin paravani. İngiltere ve ABD'dekiler de dahil olmak üzere pek çok polis gücünün üniformalarında siyah beyaz kareler var çünkü bunlar Masonlar ve Tapınakçılar tarafından kontrol ediliyor. Kafatası ve kemikler, kısmen Kardeşliğin en eski günlerinden beri uyguladığı kara büyü ritüellerinin simgesidir ve çoğu zaman insan kurban etmemi içeren aynı mide bulandırıcı ritüeller bugün hala devam etmektedir. Vatikan'a veya papalık armasına baktığınızda, Aziz Petrus Bazilikası'nın kubbesi ile Petrus'un çapraz anahtarlarının da aynı kafatası ve çapraz kemikleri oluşturduğunu görürsünüz. Hepsi bu işin içinde. İncil hikayelerinde Piso ailesinin İsa'nın 'çarmıha gerildiği' yerin kafatasının yeri anlamına gelen Golgotha denen yer olduğunu söylemesinin nedeni bu tema olabilir. Başka bir Babil Kardeşliği örgütü, ABD'nin Connecticut kentindeki New Haven'daki Yale Üniversitesi kampüsünün karşısında bulunan Kafatası ve Kemikler Derneği'dir. Bu, soy aileleri için kan içen, Şeytani bir gizli topluluktur ve şu andaki en ünlü üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı ve şekil değiştiren bir sürüngen olan George Bush'tur. Aynı zamanda Amerika'nın onde gelen uyuşturucu kaçakçılarından biri ve bir Satanist, çocuk istismarcısı ve seri katildir. Bunun ayrıntıları için daha sonraki bir bölüme bakın. Gözetleme Kulesi sembolü Yehova'nın Şahitleri organizasyonunda görülebilir çünkü bu aynı zamanda sayılız takipçi Hıristiyan olduğuna inandıran bir Kardeşlik cephesidir. Kurucularından biri, bir piramidin altında gömülü olan yüksek dereceli Mason Charles Taze Russell'dı.

Tapınakçıların Troyes Konseyi'nde resmi olarak kurulmasından yalnızca bir yıl sonra inanılmaz bir genişleme gerçekleşti. Bir papalık anayasası, zenginlikleri, toprakları ve katıldıklarında tüm servetlerini Tapınakçılara vermek zorunda olan soylu ailelerden gelen üç yüz askerleri vardı. Sonuç olarak Fransa, İngiltere, İskoçya, İspanya ve Portekiz'de toprak sahibi oldular.

ve on yıl içinde bu, İtalya, Avusturya, Almanya, Macaristan ve Konstantinopolis'e kadar genişletildi. İngiltere'nin her yerinde Tapınakçıların karargahları ve köyleri, mezraları ve çiftlikleri vardı. Temple adını ne zaman bir İngiliz yer adında görseniz (örneğin Templecombe), burası eski bir Tapınakçı sitesidir. Ulusal merkezleri, şu anda High Holborn olan karadaki Londra'daydı ve 1161'de, bugün hala Temple Bar olarak adlandırılan yeni bir Londra tapınağına kısa bir mesafeye taşındılar. Burada Tapınakçıların klasik yuvarlak tasarımlındaki orijinal kiliseyi ve bazı Tapınakçı mezarlarını bulabilirsiniz. Temple Bar'ın en göze çarpan konumunda, ana caddenin ortasında, kanatlı bir sürüngen heykeli var. Tapınakçıların elinde Strand ve yakın zamana kadar İngiliz ulusal gazete endüstrisinin evi olan Fleet Caddesi'nin büyük bir kısmı vardı. Ulusal tabloid'in sembolü, *Günlük Ekspres*, Bir zamanlar genel merkezi Fleet Caddesi'nde bulunan, beyaz zemin üzerine Tapınakçı-Fenike kırmızı haçıyla süslenmiş bir kalkan taşıyan bir şövalyedir. Tapınakçıların toprakları, Tapınakçıların kendi iskelelerinin olduğu Thames Nehri'ne kadar uzanıyordu. Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı sırasında Kardeşlik bu noktada Thames nehrinin yanına bir dikilitaş dikti ve her iki tarafına da birer sfenks yerleştirdi. Dikilitaş daha önce Mısır'ın On veya Heliopolis şehrinde (Güneş Şehri veya Yeri) bulunmaktaydı ve bugünkü Kleopatra'nın İğnesi olarak biliniyor. (*resim bölümümne bakın*). Bu dikilitaş, Güneş'in, erkek enerjisinin, fallusun eski bir Mısır-Aryan sembolüdür. Bu semboller çoğu zaman savaş anıtı kisvesi altında birçok yerde bulunur ve oraya Masonların manipülasyonuyla yerleştirilmiştir. Hiç kimse kendine bir savaş anıtının neden neredeyse her zaman bir dikilitaş olması gerektiğini sordu mu? Peki neden Washington DC'nin merkezindeki Washington anıtının dev bir dikilitaş olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü dikili taşlar da tüm bu semboller ve geometrik şekiller gibi temsil ettikleri enerjiyi üretirler. İngiltere'deki Hebden Köprüsü yakınlarındaki büyük bir dikilitaşın içindeki taş basamakları tırmadığımı ve etrafında muazzam bir erkek cinsel enerjisi hissettiğimi hatırlıyorum. Nerede olduğumu hatırlayana kadar dünyada neler olduğunu merak ettim... aslında bir erkek penisinin içinde. Bir sembolün temsil etmesi gereken şey üreteceği enerjidir, çünkü semboller onları yaratın düşüncelerin fiziksel bir tezahürüdür. Bu adamlar sembollerini sır eğlence olsun diye her yere koymuyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü enerji alanını istedikleri titreşim frekansına rezonansa sokmaya yardımcı oluyorlar. Bu da insanların düşünce ve duygularını etkiliyor.

Bugün en önemlisi, Londra'nın Tapınakçı toprakları İngiliz hukuk mesleğinin evidir. Avukatlar 'Bar'a geldiklerinde' - Temple Bar - hak kazanırlar ve İç Tapınağa, Orta Tapınağa veya Dış Tapınağa katılırlar. Bu örgütlerle ilgili deneyimi olan insanlarla konuşum ve onları gerçekten çok kötü niyetli buldular. Kesinlikle öyleler. İnsanları kontrol etmek istiyorsanız kanunları, kimin yargılanıp yargılanmayacağını kontrol etmeniz gereklidir. Böylece polisin, Masonların yanı sıra hukukçular ve hakimlerle de dolup taşmasına neden oluyorsunuz. Yüzyıllar öncesinin bu Tapınakçı toprakları, Londra Şehri 'mil kare' finans bölgesinden Parlamento Binaları ve Buckingham Sarayı'na kadar Londra'nın o bölgesinin kalbinde yer alıyor. Burası, Paris ve Vatikan'la birlikte dünyanın şu anda en azından operasyonel düzeyde kontrol edildiği topraklardır. Ve Paris, Tapınak Şövalyeleri'nin diğer ikili karargâhıydı. O

Şehrin ayrıca sokak planının önemli bir noktasında, Place de la Concorde'da 3.200 yıllık bir Mısır dikilitaşı bulunuyor. Prenses Diana, 1997'de Pont de L'Alma tüneline çarpmadan bir dakika önce bu dikilitaşı Mercedes'le tam anlamıyla geçmişti.

12. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Tapınakçılar, zenginlik ve nüfuz açısından Roma Kilisesi'nden sonra ikinci sıradaydı. Kendi gemi filoları vardı (üzerlerinde kurukafa ve kemik bayrağını dalgalandırıyorlardı) ve Londra ve Paris'teki finans merkezleri, aslında insanlığı var olmayan 'paranın' kölesi haline getiren modern bankacılık sisteminin başlangıcıydı. '. Onlar da var olmayan 'parayı' ödünç verdiler ve gerçek Babil Kardeşliği tarzında faiz aldılar. Belgelenmiş bir vaka, Tapınakçıların bir borcun geç ödenmesi durumunda yüzde 60 faiz talep ettiğini gösteriyor. Tapınakçıların teşvik ettiği planlardan biri, bir Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulmasıydı ve farklı kisveler ve cepheler altında, Kardeşlik'teki efendileri bunu başardı. Tek merkez bankası ve para birimiyle Avrupa Birliği'nin yaratılması, Kardeşlik Gündemi'nin temel direklerinden biridir.

Tapınakçıların miras aldığı ileri düzeydeki bilgilerden bazıları, Dünya'nın enerji ağı, ley çizgileri, ejderha çizgileri veya meridyenler olarak bilinen manyetik kuvvet çizgileri ağıydı. Büyük kutsal alanlar bu çizgilerin çoğunun kesiştiği ve muazzam enerji girdapları yarattığı yerlerdir. Bu noktalarda kara büyü ritüeli gerçekleştirsiniz ve insan kurban ederseniz, bunun ürettiği derin negatif enerji girdaptan çıkan kuvvet hatları üzerinde taşınır ve ağ boyunca pompalanır. Bu, hepimizin içinde yaşadığı Dünyanın manyetik enerji alanının titreşim durumunu etkiler. Eğer bu enerji alanı korkuya doluya, insanların o duyguya hissetme olasılığı daha yüksek olacaktır. Ve korku dünyayı kontrol eden dört harfli kelimedir. Babil Kardeşliği'nin kuruluşundan bu yana en önemli silahı korkunun manipülasyonu olmuştur. Hiçbir şey insanların gerçek benliklerini ifade etme potansiyelini korkudan daha fazla sınırlandıramaz. Bu nedenle, neden bu kadar çok Hıristiyan kilisesinin antik Pagan yerleşim yerlerine inşa edildiği ve neden bu kadar çok Şeytani ritüelin kiliselerde karanlığın altında gerçekleştirildiği anlaşılır hale geliyor. 1130 ile 1250 yılları arasında Avrupa'nın büyük Gotik katedrallerini finanse edenler, ezoterik sanatlara ilişkin bilgileriyle Tapınakçılar'dı. Gotik üslubun Orta-Yakın Doğu'daki Aryan ırından kaynaklandığı gösterilebilir. Tapınakçılar tarafından finanse edilen ve tasarlanan Gotik katedraller arasında Westminster Abbey, kuzey İngiltere'deki York Minster, Paris'e çok da uzak olmayan Fransa'daki Chartres ve Paris'teki Notre Dame vardı. Notre Dame (Bizim Leydi: Isis/Semiramis/Ninkharsag) tanrıça Diana'ya adanmış bir alan üzerine inşa edilmişti ve Chartres, bir zamanlar Avrupa'nın her yerinden Druidlerin ilgisini çeken eski bir kutsal alanın üzerine yerleştirildi. Kabalistik Hayat Ağacı sembolüne dayanan Cambridge'deki King's College'in ünlü şapeli, Britanya'da inşa edilen son büyük Gotik yapılardan biri olarak tanımlanmıştır. Tasarımı görünüşe göre hem Tapınakçıların hem de Katharların ana merkezlerinden biri olan güney Fransa'daki Languedoc'taki Albi'deki 14. yüzyıl katedralinden esinlenmiştir. 12. ve 13. yüzyıllarda Roma Kilisesi'nin birçok inancına meydan okuyan ve pek çok ezoterik bilgi içeren Kathar dini, güney Fransa'nın büyük bölümünde baskın inançtı. Bu, Roma'daki Babil Kardeşliği'nde alarm zillerinin çalmamasına neden oldu ve kukla Papa III. Masum, anlatılamaz bir şekilde Catharları yok etti.

1244'te Montsegur'daki Cathar kalesinin kuşatılmasıyla doruğa ulaşan işkence ve yakma 'haçlı seferi'. Bu arada, 'Hıristiyan' kilise ve katedrallerinde çirkin yaratıklar adı verilen sürüngen figürlerinin kullanımını yaygınlaştı. Paris'teki Notre Dame bunlarla kaplıdır (resim bölümüne bakın) ve bunların çoğu, Meksika'daki Maya piramitleri ve bölgelerinde bulduğunuz sürüngen tasvirlerinin daha küçük temsilleridir. Meksika Devlet Başkanı Miguel De La Madrid, Mayaların 'İguana İrkı' olan sürüngenlerle melezlendiniğini söyledi.

Hem Chartres hem de Notre Dame, bir başka Tapınakçı takıntısı olan Kara Madonna ibadetinin merkezleriyydi. Kara Madonna tarikatının, insanlarda olmasını istedikleri izlenim olmasına rağmen, İsa'nın annesi Meryem ile hiçbir ilgisi yoktu. Kralice Semiramis ve Isis/Barati'nin ibadetiyydi. Mısırlılar Isis'i olumlu biçiminde beyaz, olumsuz biçiminde ise siyah renkte tasvir ettiler. Kara Madonna, Kara Isis/Barati'ydı ve daha doğrusu Babil'de Madonna olarak bilinen Kralice Semiramis'ti. Kara Madonna, dişi 'Ay' enerjisinin olumsuz kullanımını sembolize ederken, Kara Güneş, bu güneş sisteminin 26.000 yıl boyunca yörüngeinde döndüğü galaktik Güneş'in gizli adı olmasının yanı sıra, güneş enerjisinin, yani erkeğin olumsuz kullanımını simgelemektedir. Örneğin, beyaz at Fenikelilerin Güneş sembolüydü ve dolayısıyla Kardeşler'in ters sembolizm sistemindeki siyah at, Güneş enerjisinin kötü niyetli kullanımını temsil ediyor. Siyah at, Birleşik Krallık'taki Lloyds Bank'taki Kardeşlik cephesinin sembolüdür. Hıristiyan kiliselerindeki bebek İsa'yı tutan Meryem heykelleri, Mısırlıların Isis'i bebek Horus'u tutarken tasvir etme biçiminin aynasıdır. Aziz Bernard açıkça tanrıça dininin gizli bir müridiydi ve Kara Madonna ibadetinin merkezi olan Dijon yakınlarındaki Fontaines'te doğdu. Tapınakçılar onun tutkusunu paylaştılar ve kendi kiliselerini kadınsılığı simgeleyen dairesel bir biçimde inşa ettiler. Kubbenin veya 'rahmin' Müslüman Kardeşler tarafından yaygın kullanımı da diğer şeylerin yanı sıra bununla ilgilidir.

Yeni Çağ inanç sistemi çoğu zaman kadın enerjisinin iyi olduğuna ve erkek enerjisinin o kadar da iyi olmadığını inanma tuzağına düşmüştür çünkü dünyanın erkek egemen olduğunu düşünürler. Aslında dünyaya hem erkek hem de dişi enerjilerin aşırılıkları hakimdir. Burada erkek ve kadın bedenlerinden bahsetmiyorum, hem erkeklerin hem de kadınların tezahür etme potansiyeline sahip olduğu erkek ve dişil enerjiden bahsediyorum. Bir erkek, kadınsal kutuplaşmasını bastırdığında 'maço erkek' olur ve 'gerçek erkek' olmanın tek yolunun baskın ve saldırgan olmak olduğunu düşünür. Bu aşırı erkek enerjisi, silahlı askerler tarafından yüzünüze, saldırganlığa ve güçe açıkça yansıyor. Bu nedenle dünyanın erkek egemen olduğunu düşünüyoruz çünkü erkek enerjisinin aşırı uçlarını her gece haberlerde görebiliyorsunuz. Önemli olan bu, bunu görebilirsin. Bununla birlikte, dişi enerjisinin olumsuz uç noktası, sahne arkasında manipülasyon, erkek enerjisinin aşırı uç noktasının toplum içinde oynayabileceği olayları ve çatışmaları gizlice düzenlemektir. Başka bir deyişle göremezsiniz. Babil Kardeşliği'nin ajanlarının çalıştığı enerji budur ve bunu Semiramis, Isis ve benzeri isimlerle sembolize etmektedirler. Mısırlıların Isis için söylediği gibi, dişi enerjinin Güneş'i bile doğuran yaratıcı güç olduğunu da biliyorlar. Bu dişil güç, tüm enerjiler gibi tarafsızdır. Olumlu ya da kötü niyetli bir şey yaratabilirsiniz, ancak ikisini de yapmak için

kadın, yaratıcı güç. Dolayısıyla Kardeşlik'in tüm biçimleriyle sürekli kadın sembolizmine sahipsiniz. Bastırmaya çalıştıkları şey dişi enerjisinin kendisi değil, dişi enerjisinin dengeli, pozitif ifadesidir.

Gotik katedraller ve Hristiyan kiliseleri Güneş, astroloji, tanrıça ve cinsel sembolizmle doludur. Büyük Gotik kapılar ve etraflarındaki çıktılar vulvanın tasvirleridir ve birçoğunun kemerin tepesinde bir klitoris sembolü bile vardır. Aynı durum Gotik katedrallerin pencerelerinde ve özellikle kadın tanrılarının kutsal yönü olan batıya bakan gül pencerelerinde de tasvir edilmiştir. Diğer ortaçağ kiliselerinde keşişlerin ve rahiplerin genç kızlarla seks yaptığı ve hayvan başları taktığını gösteren oymalar bulunmuştur. Satanistlerin bugün hala yaptığı şey budur. Eski kiliselerdeki, özellikle İrlanda'da yaygın olan Sheela-na-gig semboller, bacakları açık çıplak kadınları temsil ediyor ve kiliselerin sunaklarında taş fallik semboller bulunuyor. Aman Tanım, papaz ne düşünecek? 'Kutsal su' için genellikle kabuğa benzeyen kap aynı zamanda tanrıça sembolizmidir ve kiliseler aslında sembolik bir rahim olarak inşa edilmiştir. Gotik katedrallerin ve diğer katedrallerin ve kiliselerin örümcek ağı ve labirent süslemeleri, dünyanın kaderini ören ve döndüren dişi 'tanrıça' enerjisine, sezgisel, yaratıcı gücü gönderme yapar. Bu aynı zamanda Kızılderili geleneklerindeki Örümcek Kadın efsanelerinin sembolizmi ve Arizona'daki Örümcek Kayası gibi kutsal yerlerin adlarıdır. Fred Gettings'in bir kitabı, *Gizli Zodyak* (Routledge ve Kegan Paul, 1987), İtalya'nın Floransa kentindeki Gotik San Miniato kilisesinin mermer zeminindeki zodyak mozaïğini gösterir ve tarihi 1207'dir. Gettings, kilisenin Merkür, Venüs'ün nadir kavuşumuyla aynı hızda olacak şekilde inşa edildiğini öne sürer. ve Satürn o yılın Mayıs ayının sonunda Boğa burcunda. Bilinen tarihin başlangıcına kadar uzanan astroloji, Tapınakçılar için çok önemli bir sanattı ve Chartres okulunda öğretiliyordu. Hristiyanlar kiliseye gittiklerinde bir 'Pagan' tapınağına girdiklerinin farkında değillerdir ama yaptıkları tam olarak budur.

Tapınakçıların, Fransa'da daha az olmasına rağmen, zamanın çoğu hükümdarıyla yakın ilişkileri vardı. Muazzam zenginlikleri göz önüne alındığında, Tapınakçılar, típkı Kardeşlik'in haleflerinin bugünkü hükümetlere sahip olması gibi, iktidarda görünen kralların çoğuna 'sahipti'. Tapınakçılar, Glastonbury'nin sponsoru olan İngiltere Kralı II. Henry'ye yakındı. Henry'nin Canterbury Başpiskoposu Thomas Becket ile olan meşhur kavgasının, 1170 yılında Fransa'dan iki şövalyenin onu Canterbury Katedrali'ne öldürmek için gelmesiyle sona ermese ne kadar ilginç. Henry'nin oğlu Aslan Yürekli Richard, resmi olarak olmasa da aslında bir Tapınakçıydı. Onların gemilerini ve emirlerini kullandı ve İngiltere'den ve kardeşi John'un tehditlerinden kaçmak zorunda kaldığında bunu bir Tapınakçı kılığına girerek yaptı. Onlar tarafından korundu ve Müslüman Sarazenlere karşı Kutsal Topraklar haçlı seferlerine doğru yola çıktı. Richard, Kıbrıs'ı (eski bir Fenike yerleşim yeri) Tapınakçılara sattı ve onlarla onların İslami versiyonu olan Suikastçılar adı verilen gizli topluluk arasındaki müzakerelere katıldı. Bu kelime artık bir katılı tanımlamak için kullanılıyor ve Suikastçıların korku ve terörle yönetme yönteminden geliyor. Suikastçının "esrar kullanıcısı" anlamına geldiği söyleniyor çünkü uyuşturucuyu genç erkekleri "Tanrı" için öldürmeye kandırmak ve manipüle etmek için kullanıyorlardı.

cennetteki yerlerini güvence altına alsınlar. Bu isim aynı zamanda hass (yok etmek) ve asana (tuzak kurmak) kelimelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Alamut'taki ya da İran'daki (Küçük Asya/Türkiye) Kartal Yuvası'ndaki dağ karargahlarından uluslararası bir terör savaşı yürüttüler. Bu bölgede pentagramlarla ve dişi vulva sembolüyle süslenmiş çömlekler bulunmuştur ve Suikastçılar kırmızı kuşaklı beyaz tunikler giyerlerdi. Bugün hala farklı cephelerde devam eden Haşhaşiler, Tapınakçılar, Hospitaller Şövalyeleri ve Töton Şövalyeleri'nin olduğu dönemde, 1090 yılında Hassan Sabah adlı bir Pers'in (isminin başka bir muhtemel kökeni) kurduğu bir mezhepten ortaya çıkmışlardır..

Tapınakçılar ve Suikastçılar farklı tarafta gibi görünüler de birlikte çalışıyordu. Halk, bugün hala bu şekilde kandırılıyor ve iki grup açıkça savaşlığı veya birbirine karşı çıktığı için farklı tarafta olmaları gerektiğine inanıyor. Bir oyunun sonucunu kontrol etmek istiyorsanız, kontrol etmelisiniz. *ikisi birden* Ancak bundan kurtulmak için iki tarafın farklı ustaları ve hedefleri olduğu konusunda insanları kandırmalısınız. Kardeşliğin en etkili manipülasyon yöntemlerinden biri, tüm tarafları yaratmak veya onlara sızmak ve böylece sonucu kontrol etmektir. Tapınakçılar bu konuda yetenekliydi. Aslan Yürekli Richard'a Haçlı Seferleri'ne kadar eşlik ederken, onun kardeşi ve amansız rakibi Kral John'u destekliyorlardı. Tapınakçıların İngiltere'deki Büyük Üstadı ve Kral John'un en yakın danışmanı Aymeric de St Maur'un çabaları sayesinde 1215 yılında Magna Carta'nın imzalanmasının arkasında Tapınakçılar vardı. Magna Carta, monarşinin pek çok gücünü kısıtladı, böylece Tapınakçıların kontrolünü artırdı ve Gündemin 'demokrasi'yi uygulamaya geçirme yönündeki uzun vadeli hedefine doğru yol aldı: özgürlük kılığına girmiş hapis. Açık kontrol yerine gizli kontrol. Tüm Tapınakçıların niyetinin olumsuz olduğunu söylemiyorum. Eminim durum böyle değildir. Ancak her zaman olduğu gibi bu gizli topluluklarda birçok düzeyde bilgi ve gündem vardı. Fransız yazar ve araştırmacı Jean Robin, Tapınak Tarikatı'nın 'küçük' gizemleri öğreten yedi dış daireden ve 'büyük' gizemlerle çalışan üç iç daireden oluşan sonucuna vardı. Masonlukta ve günümüzün tüm gizli cemiyetlerinde durum aynıdır. Üyelerin çoğunluğunun, üst düzeylerinin ne bildiği veya savundukları gündem hakkında hiçbir fikri yok.

Zenginliklerine rağmen Tapınakçılar vergiden muaf (tipki bugünkü Müslüman Kardeşler'in vergiden muaf vakıfları gibi) ve kendi mahkemeleri vardı. Hükümdarları, nüfuz sahibi kişileri, işletmeleri ve ülkeleri kontrol ediyorlardı. Yöntemleri, 'hedeflerini' genellikle şantaj veya borç yoluyla bir bağımlılık konumuna yönlendirmekti. Bu şekilde Tapınakçılar eylemlerini dikte edebiliyorlardı. Hiçbirsey değişmez. Edward I Tapınakçılarından önemli meblağlar borç alırken, Kral John ve Henry III onlara boğazlarına kadar borçluyu. Bir noktada Henry, askeri başarılarının bedelini ödemek için Kraliyet Mucevherlerini Tapınakçılara rehin verdi. Bu, Babil Kardeşliği'nin bugün hala sürekli olarak kullandığı bir başka eski tekniktir. Savaşları manipüle edin, her tarafa savaşmaları için borç verin ve gizlice neden olduğunuz dehşetlerden büyük karlar elde edin. Ayrıca aynı ülkelere, parçalanmış toplumlarını yeniden inşa etmeleri için borç veriyorsunuz ve bu da onları daha da fazla size borçlu ve daha fazla kontrolünüz altında hale getiriyor. Ayrıca savaş liderleri ortadan kaldırmak, toprakları ele geçirmek ve

Gündeminiz doğrultusunda sınırları yeniden çizin. Bunun nasıl yapıldığını görmek için 20. yüzyıldaki iki dünya savaşına bakın. Bu ayrıntılı olarak açıklanmaktadır... *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecek*. Kral John zamanında İngiliz Kraliyet Mücevherleri Tapınakçıların Londra Tapınağı'nda tutuluyordu ve John, II. Henry, III. Henry ve I. Edward'in yönetimi altındaydı ve aynı zamanda dört kraliyet hazinesinden biriydi. Tapınakçılar, Papa ve Kraliyet için vergilerin yanı sıra aşar olarak bilinen vergiyi de topluyorlardı. Gizli bir gündemi olan, başkaları adına halktan vergi toplayan özel bir kuruluşlardır ve bu paranın büyük bir kısmı kredi faizlerinin ödenmesi için doğrudan kendilerine gidiyordu. Görünüşe göre ödeme yapmayanlara karşı acımasızdır. Bugün hâlâ tüm dünyada kullanılan yöntemler bunlar. Tapınakçıların ayıklık ve if fet yeminleri genellikle ikiyüzlülüktü. Ortaçağ İngiltere'sinde aşırı içki içmenin bir tanımı 'Tapınakçı gibi içmek'ti. Ancak iş ciddi para meselesine geldiğinde halka karşı olduğu kadar kendi işlerine de acımasızdır. Bugün de Kardeşlik üyeleri ve onların uşakları çizgiyi aştığındurum aynıdır. Fransa'da, Paris'teki Tapınakçıların merkezi, kraliyetin önde gelen hazinesiydi ve Fransız monarşisi de onlara ciddi şekilde borçluyu du. Ancak Fransız kralı IV. Philippe ya da Güzel Philippe, görünüşe bakılırsa, artık yeteri kadar olduğuna karar verdi ve Ekim 1307'de Tapınakçılara karşı düzenlenen bir tasfiyede Tapınakçıları yok etmek için adımlar attı. Ya da en azından resmi hikaye bu. Gerçekte ne olduğunu ve bunun dünya olaylarıyla ilişkisini anlayabilmemiz için bilmemiz gereken daha çok şey var. Arka planın bir kısmını özetleyeceğim.

## Merovenj soyu

Yaratılışlarından itibaren Tapınakçılar ve Sion Tarikatı, daha sonra Sion Tarikatı, aynı organizasyonun iki koluydu. Kitabın iddia ettiği Sion Tarikatı'nın rolü *Kutsal Kan*, *Kutsal Kase*, Merovenjler adı verilen 'kraliyet' soyunu korumaktır, ancak bu hikayede gerçeği gizlemek için pek çok sis perdesi vardır. Bunlardan biri, Merovenjlerin, 'Çarmıha Gerilme'den sonra kendileriyle birlikte Güney Fransa'ya kaçan Mecdelli Meryem'den hamile kaldığı çocuk veya çocuklar aracılığıyla İsa'nın soyundan geldiği iddiasıdır. Ama İsa ve Meryem yoktu çünkü bunlar, Hıristiyanlık öncesi dünyada defalarca anlatılan bir hikâyeyi farklı isimlerle anılan sembolik figürleriyydi. Bu nedenle, iki sembolik insanın Merovenjler haline gelen bir soyu nasıl tasavvur edebildiğini anlamakta zorlanıyorum. Bu bir palavra ve bu hikaye araştırmacıları gerçeklerden uzaklaşmak için uyduruldu. Evet, gerçek soylarla ilgilidir ve hiç şüphesiz Merovenjler bunların başında gelir. Ama hayır, bunun İsa'yla hiçbir ilgisi yok. Bu özel soy, 5. ve 6. yüzyıllarda Fransa'da Merovenjler olarak bilinmeye başlandı. Bu insanların erken dönem tarihlerini Fredegar'a borçluyuz. *kronik*. Bir kopyası Paris'teki Milli Kütüphane'de bulunmaktadır. Fredegar, Burgundy'den 7. yüzyıldan kalma bir katipti ve ilk Franklar ve Merovenjler hakkındaki kayıtlarını tamamlamak için 35 yıl boyunca çalıştı. Fransa'yı anladığımız Sikambria Frankları adlı bir kabile, Aryan ve sürüngen-Aryan 'asma'nın bir başka halkasıydı. Franklar, adını MÖ 11'de ölen liderleri Francio'dan almıştır. Francio'nun halkı Truva'dan şimdiki Türkiye'ye göç ederek İslitler haline geldi ve sonunda

Dördüncü yüzyılın sonlarında kabile kraliçeleri Cambra'nın adını taşıyan Sikambria Frankları. Aryan ve sürüngen-Aryan ırkının Avrupa'ya yayıldığı Kafkas Dağları'ndaki Karadeniz'in kuzeyindeki İskit'ten kaynaklandılar. Sikambriyalı Franklar kendilerini Yeni Büyücü, yani Mutabakat Halkı olarak adlandırmışlardır; Anunnakilerin antlaşması budur.

Sikambria Frankları daha sonra Tuna Nehri'nin batısında bir bölgede yaşıda ve Germania'ya (Romalılar tarafından 'gerçek olanlarından' sonra isimlendirilen) yerleştiler ve merkezleri Köln'dü. 448 yılında Frankların koruyucusu unvanını alan Kral Meroveus zamanından itibaren bu soy Merovenjler olarak anılmaya başlandı. Bunlar, gizli grupların ve inisiyasyonların yeraltı soyundan miras aldığı ezoterik bilgileri ve büyülü güçleriyle tanınan büyücü krallardır. Frankların kurucusu Francio, Nuh'un soyundan geldiğini ve atalarının bir zamanlar antik Truva'da yaşadığı iddia ediyordu. Ben de Nuh'un hikayesinin, tufandan sağ kurtulan ve ardından güvercini ve zeytin dalını (Semiramis-Nemrut) yeniden iktidara getiren sürüngen melez soyunun simgesi olduğunu düşünüyorum. Nuh'un torunları = insan-sürüngen melezleri veya en azından bu genetik yapıyı koruyacak kadar kendi aralarında çitleşenler. Tapınakçıların resmi olarak kurulduğu Fransız şehri Troyes, Sikambria Frankları tarafından eski yurtlarının adını almıştır. Paris Şehri, Merovenjler olarak anımlarının ardından 6. yüzyılda onlar tarafından kurulmuş ve adını Truva Kralı Priamos'un oğlu Prens Paris'ten almıştır. Truva Atı sızmasının Spartalılar için zaferi garanti ettiği Truva Savaşı'na neden olduğu iddia edilen şey, Prens Paris ile Spartalı Helen arasındaki ilişkiye dayanır. Hem Truva atları hem de Spartalılar aynı Aryan ve sürüngen-Aryan halklarının dallarıydı. Merovenjler, Paris şehrinin büyük bir girdap noktasına kurdular ve tanrıça Diana'ya insan kurban etme de dahil olmak üzere ritüelleri için oradaki bir yeraltı odasını kullandılar. Burada mülkiyet konusunda anlaşmazlığa düşen krallar sorunu savaşta çözerdi. Merovenj hanedanının kurucusu Meroveus, Isis/Semiramis'in bir diğer sembolü olan Pagan tanrıça Diana kültürünü takip etti. Bu şüpheciliğe değil çünkü Diana'ya tapınmanın merkezi, Truva'nın olduğu iddia edilen yerden çok da uzak olmayan, Küçük Asya'daki Efes'teydi. Merovenjlerin tapındığı ve tanrıça Diana'ya kurban sunduğu Paris'teki antik yeraltı odasının yeri artık Pont ve Place de l'Alma olarak adlandırılıyor ve tasarım gereği hâlâ bir yeraltı odası. Bugün burada bir karayolu tüneli var ve Galler Prensesi Diana'nın arabası 31 Ağustos 1997 Pazar sabahı erken saatlerde burada kaza yaptı. İskit-Sikambriyalı Franklar-Merovenj soyunun bir başka kolu Kuzey Fransa'dan göç etti ve Belçika 12. yüzyılda ünlü 'İskoç' aileler haline geldi ve bunlardan bazıları Galler Prensesi Diana'nın atalarıydı.

Merovenj kralı Clovis'in kraliyet amblemi, Orta Doğu'da yabani olarak yetişen bir çiçek olan iris veya zambak çiçeğine sahipti. Üç uçlu zambak olarak da bilinir ve Nemrut'u, daha doğrusu Nemrut'un sürüngen soyunu simgelemek için kullanılmıştır. Latince'de küçük kılıç anlamına gelir ve şu anda Fransa olan bölgenin kraliyet soyunun sembolü haline geldi ve bunun nedeni, eski Sümer'de dışiden geçen sürüngen soyunun zambakla simgelenmesiydi. Dolayısıyla ana sürüngen gen taşıyıcıları

Lilith, Lili, Lilutu ve Lillette gibi isimler verildi. Diğer bir versiyon ise Lilibet veya Elizabeth'tir ve bu nedenle mevcut Britanya Kraliçesi'ne Elizabeth (El-kertenkele-doğum) adı verilir ve aile çevresi tarafından Lilibet olarak bilinir. O, Prens Charles adında büyük bir tam kan sürüngen üretmiş olan önemli bir sürüngen gen taşıyıcısıdır. Her ikisi de şekil değiştiren sürüngenlerdir ve bu, daha sonraki kanıtlarla desteklenecek bir gerçektir. Eski adıyla Elizabeth (El-kertenkele-doğum) Bowes-Lyon olan Kraliçe Anne de öyle. Fleur-de-lis eski bir semboldür ve aynı zamanda Krallar 7:22'de anlatıldığı gibi 'zambak işi' ile oyulmuş sembolik Süleyman Tapınağı'ndaki Jachin ve Boaz'ın ikiz fallik sütunlarını temsil eder. Bugün zambak çiçeğinin İngiliz kraliyetinin kıyafetlerinde, resmi binalarda ve bunların etrafındaki çitlerde ve kiliselerde bolca kullanıldığını göreceksiniz. Uygun bir şekilde, soyların bir başka evi olan Washington'daki Beyaz Saray'a giden halka açık bir kapıdır. İrlanda'daki üç yapraklı yonca da aynı şekilde soyun eski bir simgesidir ve yonca kelimesi Kuzey Afrika teriminden gelir: shamrukh. Bütün bu semboller Babil'deki Nemrut'un üç boynuzlu tasviriyle ve diğer ezoterik ilkelerle ilgilidir. Diğer Merovenj sembollerini balık (yine Nemrut), aslan (Aslan, Güneş, otorite) ve arıydı. 5. yüzyılda ölen Meroveus'un oğlu Kral Childeric I'in cenaze pelerininde 300 altın arı bulundu. Arılar, Aşk Tanrıçası'nın (Semiramis) eski bir sembolüdür ve Mısır'da krallığın sembolüdür. Ayrıca Isis/Semiramis'in simgesi olan Kraliçe Ari'ya da odaklanıyorlar.

Merovenjler, Babil Kardeşliği soyunun bir başka adıydı ve onların Isa'nın soyundan oldukları fikri, Sion Tarikatı'nın bir kelime oyunu, daha doğrusu tanrılar üzerine yaptığı bir oyundu. Isa, Babil'in baba-oğul Nemrut/Tammuz'un diğer adıdır. Bu nedenle, 'Isa'nın soyunun gerçekte 'Nemrut' Kardeşliği'nin, yani sürüngen Aryanların soyundan geldiğini öne sürüyorum. Ayrıca Sion Tarikatı, Merovenj soyunu yeniden Fransa tahtına oturtmaya kararlı oldukları söylüyor. Hiçbir zaman Fransa'nın monarşisi olmadılar çünkü o zamanlar böyle bir monarşi yoktu. Bunların hepsi saçmaliktır ve bir Babil Kardeşliği cephesi olan Sion Tarikatı'nın gerçek Gündemini gizlemek için tasarlanmıştır. Tüm bu saptırmaların gizlediği şey basit ve yıkıcı bir gerçektir. Sümer'deki 'Silah Bağışi' veya Ejderha soyunun sembolü Gra-al olarak adlandırılıyordu ve aynı zamanda Kabil'in İşareti olarak da biliniyordu. İncil'de geçen Kabil, 'Adem'i takip eden ilk Anunnaki insan kraliyet melezlerinden biriydi. Sözde Kutsal Kase haline gelen bu Gra-al'dır ve bu nedenle Eski Fransızca'daki eşdeğeri 'kraliyet kani' anlamına gelir. Sümer'deki Silah Bağışi amblemi... bir bardak su, bir Rosi-Crucis veya 'Çiy Kupası'ydı. Mısır, Sümer, Fenike ve İbrani kayıtlarında daire içi kırmızı haçla süslenmiş bir fincan olarak anlatılmaktadır. Bu, 'kase kabının' gerçek kökenidir. Çarmıha gerildiğinde Isa'nın kanını yakalayan bardak değildi çünkü Isa ya da çarmıha gerilme yoktu. Bu, en önemli şekilde dişi aracılığıyla aktarılan sürüngen melezlerinin en 'saç' olanlarının rahmini ve soyunu simgeleyen kupayıdı. Gül-Haç terimi aynı zamanda, oldukça açık bir şekilde, sürüngen soyunun iktidar pozisyonlarını işgal etmeye devam etmesini sağlamak için plan yapan ve manipüle eden eski bir gizli topluluk olan Gül Haçlıların da kökeniydi. Soyun Isa ile ilgili olduğu fikrini savunan yazarlardan biri de Sir Laurence Gardner'dır;

şövalyeli soybilimci. Bu çok komik çünkü bunun doğru olmadığını biliyor olmalı. Sir Laurence, Mısır'daki eski Ejderha Kraliyet Mahkemesi olan İmparatorluk ve Kraliyet Ejderha Egemenliği Mahkemesi'nin Şansölyesidir. Aynı zamanda Aziz Columba'nın (Semiramis) Kutsal Akrabasının Kelt Kilisesi Başrahibidir; Avrupa Prensler Konseyi Cumhurbaşkanlığı Ataşesi; daha önce Stewart Kraliyet Evi'nin Soylu Ev Muhabiflarına bağlıydı (Stuart, Merovenj soyu); Le Chevalier Labhran de Saint Germain olarak bilinir ve Saint Anthony Tapınak Şövalyeleri'nin eğitmenidir. Ona içерiden biri demek doğru olur diye düşünüyorum. Öyleyse neden Kutsal Kase soyunun İsa'yla ilgili olduğunu söyleyip duruyor, oysa bu geçmişe bakılırsa öyle olmadığını biliyor?

Sonunda Roma Kilisesi Merovenjlere verdiği desteği geri çekti ve Merovenjler güçlerini kaybederek son birkaç yıla kadar kamusal alandan silindiler. Sürüğen 'ahır' soyundan gelen bir başka soylu hükümdar, Frankların Kralı oldu. Adı, Avrupa tarihinin en ünlü hükümdarlarından biri olan ve daha çok Charlemagne olarak bilinen Charles'tı. Daha sonra Tapınakçılar için Avrupa'nın Gotik katedrallerini inşa eden taş ustalarının ilk hamisiydi. Toulouse'da kökleri en azından eski Mısır'a kadar uzanan Gül Haç Tarikatı'na ait bir loca kurduğu söyleniyor.<sup>4</sup> ve belirtildiği gibi sürüğen soyunun sembolü olan Rosi-Crusis ile ilgilidir. Sarıman, Frank imparatorluğunu büyük ölçüde genişletti ve 800 yılında Papa III. Leo'nun papalık imparatorluğuna Batı İmparatoru olarak atandı. Roma/Babil Kilisesi Batı ve Orta Avrupa'nın çoğunu kontrol ediyordu. Bu hakimiyet, 1268'de Roma'ya karşı askeri muhalefet olan Hohenstaufens veya Ghibellines'in, adını Bavyera Dükü Welf'ten alan Guelph'ler tarafından yenilgiye uğratılarak tamamlandı. Bu, korkunç bir papalık diktatörlüğü olan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına yol açtı. İmparatorların en önde gelen hanedanı, ilk kez 10. yüzyılda İsviçre'de görülen bir soy ailesi olan Habsburg'lardı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nu 1806'daki çöküşüne kadar beş yüz yıl boyunca yönetmek için papanın desteğiyle ortaya çıktılar. 1278'den itibaren Avusturya'yı yönettiler ve 16. yüzyılda İspanya'nın tacını miras aldılar. Habsburg'lar bir sürüngen soyundan geliyor ve ben en üst düzey Şeytani ritüelleri yöneten ve modern Habsburg'ların ritüellerde sürüngenlere şekil değiştirdiğini gören yüksek bir rahibe tanıyorum. Daha sonra ondan çok daha fazlası. Charlemagne, Babil Kardeşliği'nin harika bir hizmetkarıydı ve onun soyu, gücün dizginlerini elinde tutmaya devam etti. En az 33 Amerikan başkanının genetik olarak onunla akraba olduğu belirtiliyor.

## Rennes-le-Chateau gizemi

Merovenjler yakın zamanda Güney Fransa'daki Languedoc'ta bulunan Rennes-le-Chateau adlı dağın tepesindeki küçük mezranın gizemini çözmeye çalışan bir dizi kitapla kamuoyunun dikkatine geri döndü. Burası bir zamanlar Sion Tarikatı'nın, Tapınakçıların, Cathar'ların ve 'bilgi' akışındaki diğer pek çok kişinin en önemli merkezlerinden biriydi. Bölgede bir zamanlar Yakın Doğu ve Kafkas Dağları'ndan gelen Keltler, eski Kimmerler ve İslakiller yaşıyordu ve Rennes-le-Chateau'ya onların kabilelerinden birinin anısına Rhedae adı veriliyordu. Druidler tarafından kutsal bir yer olarak tapınılmıştır çünkü burası yine muazzam bir manyetik güç sahip bir bölgedir. 1960'larınlarında bir

Kızıl Yılan veya Le Serpent Rouge olarak adlandırılan arka planı belirsiz bir belge Paris'teki Ulusal Kütüphane'de gün ışığına çıktı. Merovenjlerin soyağacını, Merovenj dönemindeki Fransa'nın iki haritasını ve Paris'teki Roma Katolik okült araştırmaları merkezi olan St Sulpice'in zemin planını içeriyordu.<sup>5</sup>Aziz Sulpice, Isis/Semiramis tapınağının kalıntıları üzerine inşa edilmişti ve Merovenj kralları için bir mezarlık alanıydı. Le Serpent Rouge'un tarihi 17 Ocak 1967'ydı ve Milli Kütüphane'deki depozito fişinin tarihi 15 Şubat'tı.<sup>6</sup>Ancak ikincisinin sahte olduğu ortaya çıktı ve yatırıldığı gerçek tarih 20 Mart'tı.<sup>7</sup>Bu zamana kadar eserin tüm sözde yazarları, Pierre Feugere, Louis Saint-Maxent ve Gaston de Koker, 6-7 Mart'ta 24 saat arayla ölmüşlerdi. yazarlar hiç.<sup>9</sup>Birisinin hikayeye daha fazla gizem katmak için bu üç ölü adamın isimlerini yazar olarak kullandığı düşünülüyor. Üç ölümle belgenin kütüphaneye bırakılması arasında 13 gün vardı. 13 sayfalık belgede bircun her bircuna karşılık gelen kısa düzязı şirpler yer alıyordu ve 13 burcu sıralıyordu. Akrep ile Yay bircunun arasına yerleştiridi fazladan olana Ophiuchus (Yılan Tutucu) adını verdi. Tapınakçılar için en önemli sayı 13'tü ve hikaye ilerledikçe bu sayı daha da anlamlı hale gelecek. Uzun zamandır zodyakınaslında 13 burcu olduğuna inanıyorum. Le Serpent Rouge'un Rennes-le-Chateau çevresindeki manzaradan söz ediyormuş gibi görünen metni, uyuyan güzel hikayesinin bir versiyonunu sunuyor; burada prenses (dişi enerjisi), yakışıklı prens onu uyandırmak için gelene kadar uyumaya mahkum ediliyor. Bu aynı zamanda daha sonra özetleyeceğim nedenlerden dolayı 13 sayısıyla da oldukça alaklı. Le Serpent Rouge ayrıca Mary Magdalene'in Isis'in bir başka sembolü olduğunu doğruladı. O dedi:

..... Eskiden bazıları ona IŞİD diyor, hayırsever kaynakların kraliçesi, AĞRI EDENLER VE BULANANLAR BANA GELİYORUM VE BEN SİZİ RAHATLAYACAĞIM, diğerleri: Şifalı merhemle dolu meşhur vazodan MAGDALENE. İnisiyeler onun gerçek adını biliyor: NOTRE DAME DES CROSS."<sup>10</sup>

Dişi enerji ve sürüngen soyu dişi yoluyla aktarılır ve Ninkharsag ile Enki'nin müdahalesinden bu yana bu enerji Meryem, Isis ve Semiramis tarafından sembolize edilmiştir ve aynı zamanda Diana olarak da bilinmektedir. Prens Diana, Merovenj'deki antik bir kurban alanında tanrıça Diana'ya arabasının 13. sütuna çarpması sonucu öldürdü. Güney Fransa'daki Sainte-Baume'deki bir mağara, resmi bir Katolik tapınağıdır çünkü oldukça yanlış bir şekilde söylendiği gibi, Magdalali Meryem orada yaşamıştır.<sup>11</sup>Aslında, Roma döneminde bu mağara, tanrıça Diana Lucifer'a ya, yani ışık getiren Diana'ya veya Illuminatrix'e tapınma merkeziydi. Bu, Cenova Kara Asaletinin Dominik Başpiskoposu Jacobus de Voragine tarafından Magdalali Meryem'e verilen adın ta kendisiydi.<sup>12</sup>Bir başka ilginç nokta da, 1307'de Fair Phillip'e tasfiyesinden sonra Fransa'nın dört bir yanındaki Tapınakçılar tutuklanıp işkenceye maruz kalırken, Rennes-le-Chateau bölgesindeki Le Bezu, le Valdieu ve Blanchefort'takilerin yalnız kalmasıdır. Bu bölge Tapınakçılar için oldukça önemlidir ve Rennes-le-Chateau'dan sadece iki mil uzakta bulunan Chateau de Blanchefort'taki Blanchefort ailesiyle bağlantılıydı. Bazı araştırmacılar

Tapınakçıların altınlarının çoğunu Rennes-le-Chateau yakınlarına gömdüğüne inanıyorlar. Elbette Avrupa'daki mülklerinin üçte biri bir zamanlar Languedoc bölgesinde bulunuyordu. Romalılar da buranın kutsal olduğunu düşünüyor ve Pagan tanrılarına burada tapiroldular. 6. yüzyıla gelindiğinde Rennes-le-Chateau, Pireneler boyunca güneye İspanya'ya yayılan Vizigot imparatorluğunun kuzey başkenti olan 30.000 nüfuslu gelişen bir kasabaydı. Vizigotlar, Tapınakçılarla aynı zamanda ortaya çıkan daha sonraki Cermen Şövalyeleri ile aynı olan bir Cermen veya Cermen halkıydı. Vizigotlar yine Kafkasya'nın beyaz halkları olan Kimmerlerin ve İskitlerin atalarıydı. Roma'yı yağmalamak ve Roma yönetimine son vermek için Orta Avrupa'yı terk edenler Vizigotlardı.

Eski bir Vizigot şatosu olan Chateau d'Hautpoul, Rennesle-Chateau'da hâlâ ayaktadır ve bir simyacı kulesine sahiptir. Simya, adı erkek/kadının saf ruha dönüştürülmesidir ama başka bir anlamı da vardır; adı metallerin altına dönüştürülmlesi. Bunun teorisi, fiziksel dünyanın temelinin asal veya ilk madde olarak adlandırdığı şey olduğunu söyleyen antik Yunan inisiyesi Aristoteles tarafından özetlendi. Bunun göremediğiniz veya dokunmadığınız, fiziksel olmayan bir enerji olduğunu söyledi. Ana maddenin Toprak, Ateş, Su ve Havadan oluşan dört element aracılığıyla fiziksel form olarak tezahür edebileceğine inanıyordu. Bu elementler birbirinden farklıdır ancak her biri kuruluk, nem, sıcak veya soğuktan oluşan ortak bir bağla birbirine bağlanır. Her elementte bu niteliklerden biri baskın olan iki tane bulunur. Toprak soğuk ve kurudur ve kuruluk hakimdir. Ateş sıcak ve kurudur ve ısı hakimdir. Su nemli ve soğuktur ve soğuk hakimdir. Hava sıcak ve nemlidir ve nem hakimdir. Buradaki fikir, bir elementin ortak bağı yoluyla diğerine dönüştürülebilmesidir; örneğin Ateş, ortak ısı bağı yoluyla havaya dönüşür. Maddeler elementlerden yapılmıştır ve eğer elementleri birbirine dönüştürebiliyorsanız, elementlerin olduğu maddeleri de dönüştürebilmeniz gereklidir. Örneğin kurşun altına dönüştürülebilir. Bu dönüşüm için gerekli olan gizli bir tozun olduğuna inanılıyor ve bu toz Felsefe Taşı olarak biliniyor. D'Hautpoul ailesinin bu tür sırların sahibi olduğu söyleniyor. Le Serpent Rouge belgesi, zodyakın 13. burcu Ophiuchus'tan bahsederken şöyle diyor: "Sözlerimin temel kurşunu en saf altını içerebilir".<sup>13</sup> Rennes-le-Chateau beş yüz yıl boyunca Kont'a aitti. Razes'in önemli bir merkezi haline geldi ve Catharlar için önemli bir merkez haline geldi. Onların ölümyle gücü azaldı. Bir veba ve Katalan haydutları, büyük bir kasabadan, dönüşeceği küçük köye düşüşünü tamamladı.<sup>14</sup> Bugün dağların ve vadilerin manzarasına sahip, muhteşem güzelliğe ve gizeme sahip bir yer. Eğer oradaki enerjide çok nahoş bir his olmasaydı onu kesinlikle cennetin altına koyardım. Temelde bir 'kötülük' hissi yaşadım.

Bu bölgedeki dağları, kutsal yerleri ve kiliseleri birbirine bağlayan fantastik geometrik desenler, modern zamanlarda Rennes-le-Chateau gizemlerinin öncü araştırmacılarından Henry Lincoln ve David Wood ve Ian Campbell gibi kişiler tarafından kitaplarında tespit edilmiştir. *Yaratılış Ve Geneset (bkz. Figür 20)*. Rennesle-Chateau'ya kısa bir mesafede bulunan Rennes-les-Bains'in eski kayıtlarında tanrıça Isis'ten bahsediliyor ve geçtiğimiz yüzyılda köyün yakınında bir Isis heykeli bulundu.<sup>15</sup> Odun



**Şekil 20:** Rennes-le-Château çevresindeki bölgede David Wood ve Ian Campbell tarafından tanımlanan genişletilmiş pentagram Şato Kiliseleri ve diğer önemli peyzaj özelliklerini birbirine bağladılar.

ve Campbell, Rennes-le-Chateau ve Rennes-le-Bains'in, eski Mısırlılar tarafından tanrıcaları Nephthys ve Isis'e verilen isimler olan Evin Kraliçesi ve Suların Kraliçesi olarak tercüme edildiğini öne sürüyor.<sup>16</sup> Rennes-le-Chateau çevresindeki bölge, Dünya'nın enerji ağı içinde muazzam bir güç ve öneme sahiptir ve bu nedenle, bunu anlayan ve enerjiyi nasıl kullanacağını bilenler için eski zamanlardan beri bir odak noktası haline gelmiştir. Modern dünya, Henry Lincoln'ün BBC televizyon filmleri ve kitabıyla Rennes-le-Chateau'nun hikâyesine uyandı. *Kutsal Kan, Kutsal Kase*, Lincoln tarafından Michael Baigent ve Richard Leigh ile birlikte yazılmıştır. 1855'te Rennes-le-Chateau'daki St Mary Magdalene kilisesinde rahip olan Berenger Saunière'nin hikayesinden ilham almıştır. Sauniere yakındaki Montazels'te doğdu. Kilise berbat bir durumdaydı ve hikayeye göre 1887'de o ve iki işçi, iç mekandaki en kötü hasarı onarmak gibi büyük bir görev'e başladılar. Sunağın yakınındaki bir kaldırırm taşını kaldırdılar ve alt kısmında tek at üstünde iki adamı tasvir eden bir gravür gördüler. Bu sembol Tapınak Şövalyeleri'nin ilk mührüydü. Kaldırırm taşı Şövalye Taşı olarak bilinmeye başlandı ve köy müzesinde görülebiliyor. Sauniere bulunması gereken önemli bir şey olabileceğini anlayınca aramaya tek başına devam etti. Buluş, sunağı söküp sütunlardan birinin içinde balmumuyla mühürlenmiş içi boş ahşap tüpler bulduğunda gerçekleşti. Bunların içinde daha sonra şifreyle yazılmış parşömenler keşfetti. Carcassonne'daki kilise üstlerine danıştıktan sonra Paris'e ve St Sulpice adlı Roma Katolik okült araştırma merkezine gitti.

Paris zaman meridyeninde 'eski' Isis/Semiramis ibadetinin yapıldığı yerde konumlanmıştır. Burada ortaçağ metinleri, yazıları ve kodları konusunda uzmanlardan yararlandılar. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Sauniére'in parşömenlerinin, Merovenj soyunun hayatı kaldığını doğrulayan 1244 (Katarların Montsegur'da katledildiği yıl) tarihli bir soy kütüğünü içerdigini ileri sürdürdü; 1244'ten 1644'e kadar başka bir Merovenj soyağacı; ve iki tanesi görünüşe göre Rennesle-Chateau'da eski bir rahip ve Blanchefort ailesinin kişisel papazı olan Abbe Antoine Bigou tarafından 1780'lerde derlendi. Sauniere'in bulduğu tek şeyin bu olduğuna bir an bile inanmıyorum. Gerçekte önemli olan herhangi bir şey hiçbir zaman kamuya açıklanmadı ve Sauniére'in parşömenlerini kilisede bulamamış olması da oldukça muhtemeldir. Belki de gerçek hikayeyi gizlemek için bir kapak hikayesidir.

Sion Tarikatı, 1967'de veya en azından 1960'larda iki Bigou parşömeninin kopyalarını 'sızdırıldı'. Sion Tarikatı'nın, Tapınakçıların resmi olarak oluşturulduğu Sicabria Frankları (Merovenjler) tarafından kurulan şehir olan Troyes, Fransa'da ortaya çıktıgına inanılıyor. Sion Tarikatı, Tapınakçılar, Malta Şövalyeleri ve Cermen Şövalyeleri ile hemen hemen aynı zamanlarda sahneye çıktı ve Tapınakçılarla özellikle yakın bir ilişkisi vardı. Ancak bazı araştırmacılar Sion Tarikatı'nın gerçek kökenlerinin çok daha eskilere dayandığına inanıyor. Büyük Üstatlarına Nautonier veya Navigatörler denir ve 1188 ile 1918 arasındaki Dossiers Secrets olarak bilinen ve Paris'teki Milli Kütüphane'de saklanan özel olarak yayınlanmış metinler olan belgelerde listelenmiştir (veya öyle oldukları iddia edilmiştir). Bunlar arasında Marie ve Jean de Saint-Clair de vardi; Leonardo da Vinci; Bir başka İtalyan sanatçı ve da Vinci'nin arkadaşı Sandro Botticelli; Ünlü ortaçağ simyacısı Nicolas Flamel; Filozof Robert Fludd; Yerçekimi yasasını 'keşfeden' ve 'bilim'in 'dünya-hersey-vardır' versiyonunun yaratılmasında önemli bir oyuncu olan Isaac Newton; Newton'un yakın arkadaşı ve modern 'bilim'in bir başka kurucusu Robert Boyle; ve Fransız yazar ve sanatçı Jean Cocteau. Sauniere'in yaşadığı dönemde görevde olan diğer iki kişi Fransız yazar ve şair Victor Hugo ile arkadaşı, Gül Haç Tarikatı'nın Büyük Üstadı olan besteci Claude Debussy'ydı. Debussy'nin en ünlü operalarından biri Merovenj dramasıdır. Yakın zamanda ortaya çıkan belgelere göre, yakın zamandaki Büyük Üstatlardan biri Pierre Plantard de Saint-Clair gibi görünüyor. *Kutsal Kan, Kutsal Kase*, Dagobert II ve Merovenj hanedanının soyundan gelmektedir. Dagobert, çocukken İrlanda'ya sürgüne gönderilen Merovenjlerin varisiydi. Tacını almak için geri döndü ancak daha sonra öldürülüdü. Oğlunun hayatı kaldığı söyleniyor. Ancak Pierre Plantard'ın yazarlarını yanlışlığını düşünüyorum. *Kutsal Kan, Kutsal Kase* Merovenj soyunun İsa'nın soyundan geldiği fikri birçok açıdan temelsizdir. Bunun İsa'yla hiçbir ilgisi yok. Rennes-le-Chateau ile ilgili olarak Arcadia'ya bu kadar çok atıfta bulunmanızın nedeni, Sparta'daki Arcadia'nın, Truva'nın sürüngen soyları olan Zeus ve Titanların efsanevi evi olmasıdır. Bu soyların kökeni, var olmayan İsa'nın değil. Gerçeği bilen ama bunu istemeyen Pierre Plantard *SenBilmek*, 1920'de doğdu ve Alman zalimlerin onayıyla 1942'de Nazi işgal altındaki Fransa'da bir derginin editörlüğünü yaptı. *Genç Bir Şövalyeliğin Fethi.*<sup>17</sup> Paris merkezli bir Mason-şövalye topluluğunun dergisiydi.

Alpha-Galates Tarikatı ve Plantard 22.18 yaşında Büyük Üstad oldu. Bu kesinlikle sözünün bağı olan bir adam değil.

Paris'teki St Sulpice'de köy rahibi Abbe Berenger Sauniere, Ruhban Okulu Genel Müdürü Abbe Bieil ve onun yeğeni Emile Hoffet ile görüştü.<sup>19</sup> Hoffet aracılığıyla, ünlü opera sanatçısı Emma Calve ve Sion Tarikatı'nın Büyük Üstası Claude Debussy'nin yanı sıra Güllü Haçlılar da dahil olmak üzere ezoterik arkadaşlarından oluşan bir çevre tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Sauniere ve Calve yakın bir ilişkiye başladı ve onu Rennes-le-Chateau'da ziyaret etti. Calve, Fransa'daki okült hareketlerin kalbinde yer alıyordu ve onun yakın arkadaşlarından biri, Rose-Croix Tarikatı'nın, yani Güllü Haçlıların modern versiyonunun kurucusu olan Marquis Stanislas de Gualta'ydı.<sup>20</sup> Sion Tarikatı'nın Büyük Üstatlarının çoğunun Güllü-Haç bağlantıları vardır. Calve'nin arkadaşlarından bir diğeri, kötü şöhretli bir Satanist olan ve Satanist arkadaşı MacGregor Mathers'in yakın arkadaşı Jules Bois'di.<sup>21</sup> Bois'in cesaretlendirdiği Mathers, İngiliz okült topluluğu olan Altın Şafak Tarikatı'nı kurdu; Satanist Aleister Crowley de bu cemiyetin en önde gelen üyelerinden biriydi. Altın Şafak Tarikatı ve onun kolları ve Crowley gibi personeli, hem Nazilerle hem de İngiliz Satanist Druidlerle ve savaş zamanı Başbakanı Sir Winston Churchill'le ilişki içindeydi. Sivri kollu 'Heil Hitler' selamı aslında Altın Şafak Tarikatı'nın ritüel bir işaretiydi. Altın Şafak'ın bir diğer ünlü üyesi ise Claude Debussy'nin arkadaşı şair WB Yeats'ti. Yeats ideal toplumunu anlatırken Babil Kardeşliği'nin amaçlarını oldukça zekice özetlemiştir:

"...en tamamlanmış haliyle aristokratik bir uygarlık, yaşamının her ayrıntısı hiyerarşik, her büyük adamın kapısı şafak vakti dilekçe verenlerle dolu, büyük zenginlik her yerde az sayıda adamın elinde, hepsi birkaç kişiye bağlı, İmparatorun kendisine kadar. Daha büyük bir Tanrı'ya bağımlı bir Tanrı olan ve her yerde, mahkemedede, ailede bir eşitsizlik yasa haline gelmiştir."<sup>22</sup>

Bu tam olarak reptilianların insan ırkı için planladığı vizyondur. Sauniere ve arkadaşları Emma Calve'nin çevresinde faaliyet gösteriyorsa burada Satanizm'den bahsediyoruz demektir. Saunière'in Satanist olduğunu söylemiyorum çünkü bilmiyorum ama öyle olan insanları tanıyordu. Rennes-le-Chateau'daki Saunière'in diğer ünlü ziyaretçileri, Fransa Kültür Bakanı ve Avusturya İmparatoru Franz-Josef'in kuzeni Arşidük Johann von Habsburg'du.<sup>23</sup> Büyük bir sürüngen soyundan gelen Habsburglar, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu 1806'daki çöküşünden önce 500 yıl boyunca yönetti. Sion Tarikatı, Merovenj soyu ve Rennes-le-Chateau, ortaya çıkardığım daha geniş ağa kesinlikle bağlıyor.

Bugün dünyadaki en önemli Mason locaları arasında İsviçre'deki Büyük Alp Locası bulunmaktadır. Gezegenin sürüngenlerin en aktif hizmetkarlarından biri olan Henry Kissinger (kendisi de onlardan biri) üyedir. Küresel manipülasyona çok yüksek düzeyde dahil oluyor (bkz. Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek*) ve kesinlikle Şeytanıdır. başlıklı bir çalışma *Merovenjlerin Torunları ve Vizigotların Yıkımının Gizemi* öleydi

başlık sayfasına göre Grand Alpine Lodge tarafından yayınlandı, ancak artık bunu inkar ediyorlar.<sup>24</sup> Razes, Rennes-le-Chateau çevresindeki bölgenin eski adıdır.<sup>25</sup> İlk olarak Almanca olarak yayımlandı ve daha sonra Rennes-les-Bains'deki kilisenin ithaf edildiği azizlerden oluşan bir takma ad olan Walter Celse-Nazaire tarafından Fransızcaya çevrildi. Rennes-le-Chateau ve Languedoc'ta saklanan sırlar bu insanlar için son derece önemlidir. Besteci Richard Wagner, operalarında ve eserlerinde Rennes bölgesinden alışılmadık isimler kullanmıştır. *Valkyrie'ler*, büyülü bir şatonun yıkıntıları arasında sonsuz uykuya mahkûm edilmiş birinin temasını yeniden görüyoruz. Rennes-le-Chateau çevresinde çok sayıda harap olmuş büyülü kale vardır ve Wagner'in Valhalla Kalesi, köyden birkaç mil uzakta, Paris Meridian'da bulunan bir kaledir.<sup>26</sup> Kara büyüğe takıntıları olan Adolf Hitler, Nazileri anlamak için Wagner'i anlamak gerektiğini söyledi. Bir efsaneye göre Wagner, Rennes-le-Chateau'daki Sauniere'i ziyaret etti. Bilim 'kurgu' yazarı Jules Verne, pek çok gizli bilgiyi bilen üst düzey bir inisiyeydi. Onun kitabı, *Karpatlar Şatosu*, Rennes-le-Chateau bölgесine özgü çeşitli isimler içerir ve Verne'in *Clovis d'Ardendor*, Karakterlerden biri Kaptan Bugarach'tır; yerel olarak manyetik dağ olarak bilinen Rennes-le-Chateau yakınındaki bir zirvenin adıdır. Clovis aynı zamanda ilk Merovenj krallarından birinin adıydı. Rennes-les-Bains yakınlarındaki bir çiftliğin adı Jouanne'dir; bu, Jules Verne karakteri için kullanılan başka bir addır.<sup>27</sup>

Paris ziyaretinin ardından Rennes-le-Chateau'ya dönen Sauniére, düşük maaşlı bir köy rahibinin imkanlarının çok ötesinde bir harcama çoğullığına başladı. Ani zenginliği nereden geldi? Kendisi ve hizmetçisi Marie Denarnaud için kilisenin yanına Villa Bethania adını verdiği bir ev inşa etti. Yakınlarda vadiye ve dağlara bakan dik bir uçurumun kenarına bir gözetleme kulesi inşa etti. Buraya La Tour Magdala adını verdi ve bir kütüphane olduğunu söyledi. Bunu gördüm, buna inanmıyorum. Kitaplar için çok az yer var ve buranın bir 'kütüphane' oluşturması pek mümkün değil. Bununla birlikte, Wood ve Campbell tarafından belirlenen geometrik desende, kiliseleri birbirine bağlayan bir dairenin pentagram üzerindeki bir noktaya buluştuğu noktaya tam olarak yerleştirilmiştir. Magdala adı gözetleme kulesi anlamına gelir ve gözetleme kulesi Mary Magdalene - dişil enerji, Isis, Semiramis için bir Kardeşlik sembolüdür. Bunun aynı zamanda yüksek dereceli Mason Charles Taze Russell gibi Kardeşlik öncüleri tarafından yaratılan bir başka haphishane dini olan Yehova Şahitlerinin de sembolü olduğuna dikkat edin. Hepsi birbirile bağlı, gizli topluluklar ve yarattıkları dinler. Sauniére sanata ve antikalara çok para harcadı; köyün su ihtiyacını iyileştirmek için bir su kulesinin parasını ödedi; ve dağdan Rennes-le-Chateau'ya giden uzun toprak yolun yerini alacak bir yol inşa etmek için bir servet harcadı. Ayrıca Avrupa'nın her yerindeki insanlarla yazışmaya başladı. En önemlisi, yeni bulduğu zenginlikle kilisesini dönüştürdü. Tuhafta heykeller ve ezoterik sembollerle tamamen restore edildi ve yenilendi. Kilisenin girişine Fransızca olarak "Burası berbat" yazdı. Kapıdan içeri girdiğinizde Şeytan'ın belirli bir versiyonunu tasvir eden şeytani bir heykelle karşılaşıyorsunuz. Efsaneye göre Kral Süleyman tarafından Kudüs'teki tapınağının inşasına yardım etmeye zorlanan kişi Asmodeus'tur. Sauniére'in eşyaları arasında Asmodeus'un zincirlenmiş bir resminin olduğu bir kesme bulundu. Plaka camlı bir pencerede İsa'nın ayaklarını mescheden Mecdelli Meryem tasvir edilirken, Tapınakçı ritüellerinin sembolü olan Mecdelli Meryem heykelinin ayaklarının dibinde bir kafatası yer alıyor. Zemin siyahla döşenmiştir ve

Mason tapınağının beyaz kareleri. Kilisedeki Sauniére'den ilham alan dekorasyonun bir özelliği de gül ve haçtır. Bu, Gül Haçlılar veya Rose Croix adı verilen gizli topluluğun sembolüdür ve kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Paris ve Kıbrıs'tan getirilen Tapınakçı eserlerinde gül ve haç yer alıyor.<sup>28</sup>Gül bir kez daha tanrıçaya tapınma ve cinsel sembolizmle bağlantılıdır. Romalılar gülü Venüs'ün Çiçeği (Venüs = Semiramis) olarak biliyorlardı ve onun 'kutsal fahişelerinin' nişanıyordu. Venüs'ün cinsel gizemlerinde, gülün altında yer alan 'sub rosa' anlamına gelen herhangi bir şey, konuya yeni başlayan kişilere açıklanmamalıdır.<sup>29</sup>Meryem Ana, tanrıça enerjisinin sembolü olarak kullanıldığına Gül, Gül fidanı, Gül çelengi veya Mistik Gül olarak anılmıştır.<sup>30</sup>Gül ismi aynı zamanda cinsel aşkin sembolü olan Eros'tan da gelebilir. Gül-Haçlılar da Cizvitler gibi Kardeşlik ağına bağlanırlar. Sauniére'in erkek kardeşi Alfred bir Cizvitti. Rennes-le-Chateau'daki müzedeki adam bana Sauniére'in Gül-Haç Tarikatı'nın bir üyesi olabileceğini ve eğer öyle olmasaydı şaşıracağımı söyledi. Kilise bahçesindeki mezarinin üzerinde bir haç ve kırmızı bir gül bulunmaktadır. Mezarın üzerindeki kırmızı gül, örnek bir hayatı veya kişinin hayatının vaktinden önce sona erdigine işaret edebilir. Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı Pierre Plantard de Saint-Clair, Rennes-le-Chateau'yu ziyaret ettiğinde, Sauniére'in mezarında tuhaf bir tören gerçekleştirirken görüldü. Açıkçası kilise hiyerarşisi tarafından Sauniére'in harcama çırılılığı hakkında sorular soruldu, ancak kriz geldiğinde bizzat Papa tarafından desteklendi.

Sauniere diğer iki yerel rahiple, Rennes-le-Bains'deki Abbe Boudet ve Coutaussa'daki Abbe Gelis ile yakın işbirliği içinde ve gizlice çalışıyordu. İki köy Rennes-le-Chateau'ya sadece kısa bir mesafedir. Kayıtlar, Pierre Plantard'ın büyüğbabasının arkadaşı olan Boudet'nin, Sauniere ve Cizvit kardeşine büyük miktarlarda para ödediğini gösteriyor.<sup>31</sup> Görünüşe göre üçü de açıklanamayan beklenmedik nakit paralardan keyif alıyordu. 1897'de Sauniere ile Boudet arasındaki çatışma ve hayatından korkarak kilitli bir kapının arkasında yaşayan münzevi Gelis'in acımasız ve kanlı cinayeti nedeniyle yakın ilişkileri bozuldu. İyi bir sebeple ortaya çıktı. Açıka tanıdığı ve güvendiği biri tarafından dövülerek öldürülüdü çünkü onlara kapısını açmıştı ve Gelis'in kurduğu zil alarmı devreye girmemişti. Ölümünün şiddetine ve öncesindeki yoğun mücadeleye rağmen, bedeni neredeyse ritüel bir tarzda düzgün bir şekilde yere yatırılmıştı.<sup>32</sup>Coutaussa'daki kilisesinde artık tanıdık olan semboller vardı; aslan pençeleri, üzümler ve asma ve normal şekilde iç içe geçmek yerine bir üçgenin diğerinin üzerine bindirildiği altı köşeli yıldız Davut Yıldızı'nın bir şekli. Sauniére'in kitap plakasında da tam olarak aynı sembol bulundu.<sup>33</sup>Gelis'in mezarının üzerinde Malta/Tapınak haçı bulunmaktadır ve mezar taşı, Gül Haçlıların ve erken ölümün sembolü olan bir gül ile süslenmiştir. Sauniére 1917'de felç geçirerek öldü. Felç 17 Ocak 1917'de meydana geldi; bu, Babil Kardeşliği için çok önemli bir tarih gibi görünüyor. Aziz Sulpice'in bayram günü. Sauniére parşömenleriyle birlikte Paris'teki St. Sulpice Kilisesi'ne gitti; Le Serpent Rouge adlı gizemli belgelerde ortaya çıkan, St Sulpice'in temel planıydı; St Sulpice, 1645 yılında bir Isis tapınağının kalıntıları üzerinde kutsal geometri yasalarına göre tasarlanmıştı ve Sion Tarikatı'nın cephesi olduğu iddia edilen Compagnie du Saint-Sacrement'in karargahiydi; ve Victor Hugo,



**Şekil 21:**Kötü niyetli gücün bileşik simbolü  
Baphomet

Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı, St Sulpice'de evlendi. 17 Ocak tarihli Le Serpent Rouge, 17 Ocak'ın astrolojik evi olan Oğlak burcunun, olumsuz tasvirinde Baphomet'in ve Satanizmin ve Tapınakçıların simbolü olan Mendes'in Keçisi olan keçinin altına girdiğini vurguluyor.(*Görmek Şekil 21*). Bu, İsailliler tarafından, aynı zamanda ters pentagram ('keçi başı') olarak sembolize edilen Azazel adındaki Gözcu (sürüğen) onuruna sembolik bir keçi kurban edilmesinden kaynaklanmaktadır. Sion Tarikatı'nın bir başka Büyük Üstadı olan Nicholas Flamel'in ilk simyasal dönüşümünü 17 Ocak günü öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Hem Sion Tarikatı hem de Töton Tarikatı'nın Büyük Üstadı Charles de Lorraine'in heykelinin açılışı yapıldı.

Brüksel, 17 Ocak 1775. ~ Eger bunların hepsinin tesadüf olduğunu düşünüyorsanız, kesin tarih ve saatlerin Babil Kardeşliği için ne kadar önemli olduğunu küfürmsememeyi rica ediyorum. Her bölümne

ikincisi farklı bir titreşime sahiptir, çünkü Dünyanın manyetik alanı Güneş ve gezegenlerin hareketi tarafından ustalıkla değiştirilir ve her sayı ve sayı kombinasyonu kendi benzersiz titreşim imzasını taşıır. Sauniere, belgelediğimiz dönem boyunca tüm parasını ve mal varlığını, sırdaşı olan hizmetçisi Marie Denarnaud'a aktardı. Bir arkadaşına şunları söylediği iddia ediliyor:

"Buradaki insanlar farkında olmadan altın üzerinde dolaşıyor... Mösyo'nun bıraktığı parayla Rennes'i yüz yıl besleyebiliriz, yine de yeterince para kalır... Bir gün sana bir sıra vereceğim. seni zengin bir adam yapacak; hem de çok, çok zengin."<sup>35</sup>

Ama asla yapmadı. Rennes-le-Chateau pek çok sırrın bulunduğu bir yer ve pek çok açıdan gerçeki insanlardan uzun süre saklayan 'aynalar salonunu' bünyesinde barındırıyor. Ancak perde kalkıyor ve gerçek ortaya çıkıyor. Rennes-le-Chateau'nun ve genel olarak Kardeşlik'in öyküsündeki karmaşıklık, tüm liderlikte aynı çatı altında faaliyet gösteren rakip gruplar arasında süregelen çekişmedir. Anlamı

bu işe bulaştığını bildiğiniz kişilerin, bu işe bulaştığını bildiğiniz başkaları tarafından baltalandığını veya öldürdügüünü. Oyunu anlamadığınız sürece bu kafa karıştırıcı olabilir. Bu insanların zihniyeti açısından bu tarz bir iç çekişme kaçınılmazdır ve bu kavgaların kamusal alana yayılması çoğu zaman Kardeşlik liderlerinin işine gelir. Gündemlerini hayatı geçirmek için ihtiyaç duydukları kaosu, bölme ve yönetmeyi yaratıyor. Ancak bu üst hiyerarşi, çatışmaların tüm tarafların üzerinde hemfikir olduğu genel Gündemi, yani dünyanın kontrolünü tehdit ettiği durumlarda, hizipleri hızlı bir şekilde aynı hizaya getirebilir. Sion Tarikatı ile onun askeri kolu Tapınak Şövalyeleri arasında, takip eden yüzyıllarda ciddi çatışmalara yol açan böyle bir savaş çıktı. 1187'de Tapınakçılar Kudüs'ün kontrolünü muhtemelen kasıtlı olarak Sarazen Türklerine kaptırdılar ve bunu eski müttefikleri ve resmi efendileri Sion Tarikatı ile bir çatışma izledi. Bir yıl sonra, kuzey Fransa'nın sahiline yakın bir şehir olan Gisors'ta Karaağacın Kesilmesi olarak bilinen bir rituelle ayrıldılar. Sion Tarikatı, adını Sion Tarikatı olarak değiştirdi ve Tapınakçıların kullandığı kırmızı haçı amblemi olarak benimsedi. Tarikat aynı zamanda l'Ordre de la Rose-Cross Veritas, yani Gerçek Kızıl Haç Nişanı unvanını da benimsedi. İki gizli topluluk bağımsız olarak faaliyet göstermeyi kabul etti, ancak Sion Tarikatı, haklı olarak sahip olduğuna inandığı Tapınakçı zenginliğini istiyordu ve bunu yapmak için muhtemelen Fransa'nın Merovenj kralı Güzel Philippe'i kullandı.

## **Tapınakçıların tasfiyesi**

İlk olarak Philippe, emirlerini alacak birini bulana kadar iki Papa'yı görevden aldı. Ağırlarından birini, kısa bir süre sonra ölen Papa Boniface VIII'e saldırmak ve taciz etmek için gönderdi. Daha sonra ikinci Papa Benedict XI'i zehirledi. Bu onun kendi tercihi olan Bordeaux Başpiskoposu'nu Papa V. Clement olarak atamasına olanak sağladı. Papalığı Avignon'a taşıdı ve rakip Papalar Fransa ve Roma'da ikamet ederken 68 yıl boyunca Roma Kilisesi'nde bir bölünmeye neden oldu. Kendi kişisel Papasını kuran Philippe, fikrini Tapınak Şövalyeleri'ne çevirdi. Onların zenginliğine göz diki, güçlerinden nefret etti ve Sion Tarikatı'nın bir kuklasıydı. Tapınakçılar, 1291'den sonra Sarazenlerin Hıristiyan Haçlıları mağlup edip onları Kutsal Topraklardan kovmasıyla Kilise üzerindeki nüfuzlarının çoğunu kaybettiler. Philippe, kukla Papa ile birlikte Tapınakçıları yok etmek için yola çıktı. 1306'da Fransa'daki bütün Yahudileri tutuklamış, onları ülkeden sürmüş ve tüm mallarına el koymuştu. Daha sonra benzer bir operasyon planladı ve Fransa'daki tüm Tapınakçıların 13 Ekim 1307 Cuma günü şafak vakti tutuklanmasını gizlice ayarladı. 13'üncü Cuma o zamandan beri şanssız sayılıdı. Büyük Üstatları Jacques de Molay da dahil olmak üzere pek çok Tapınakçı ele geçirildi ve Engizisyon'un akıl almadık işkencelerine maruz kaldı. Ancak birçok Tapınakçının planı bildiğine ve kaçtıguna dair açık kanıtlar var.

Kurallarını ve ritüellerini detaylandıran belgeler baskınlardan önce kaldırıldı veya yok edildi ve Paris'teki Tapınakçı karargahındaki kasalar açıldığında, Philippe'in çok imrendiği büyük servet yok oldu. O ve Papa diğer hükümdarlara Tapınakçıları tutuklamaları için baskı yaptı ama bu kolay olmadı. Alman, daha sonra Fransız Lorraine bölgesinde, Dük Tapınakçıları destekledi ve Almanya'nın diğer bölgelerinde Tapınakçılara dava açılmadı. Diğerleri isimlerini Tapınak Şövalyeleri olarak değiştirdiler ve şu şekilde devam ettiler:

daha önce başka bir kılıkta. Bazıları Kudüslü Aziz John Tarikati'na (Malta) veya Cermen Tarikati'na katıldı. Lorraine'in aristokrat soyu 'en saf' sürüngen melezlerinden bazılarıdır ve bunlardan biri bugün küresel Şeytani ritüel ağının en büyük oyuncularından biridir. Resmi olarak bu üç tarikat birbirile bağıntılı olmasa ve birbirlerinden hoşlanmasa da, üst düzeylerinde aynı organizasyondu.

İngiliz kralı II. Edward, Tapınakçıların tutuklanması yönündeki papalık emrini yıllarca görmezden gelmek için elinden geleni yaptı ve daha da zorlandığında onlara karşı olabildiğince hoşgörülü davranıştı. İskoçya ve İrlanda da aynısını yaptı. Ancak sonunda Engizisyoncular geldi ve Tapınakçılar ya İngiltere'yi ya da İrlanda'yı terk etti ya da kaderleriyle karşılaştı. İskoçya çok farklı bir hikayeydi. Tapınakçı filosu, tasfiye sırasında Fransa'dan, özellikle de La Rochelle'deki ana limanlarından kaçtı ve servetlerini yanlarında götürdü. Ancak Güzel Philippe'in, İngiliz filosunun kaçan Tapınakçı gemilerini durdurmasını ve altını bu şekilde çalmasını ayarlayan Sion Tarikatı tarafından kandırılmış olması ihtimali de var. Bu mümkün. Tapınakçılar İskoçya'ya, Portekiz'e ve büyük olasılıkla Amerika'ya yöneldiler çünkü bu kıtanın var olduğunu biliyorlardı çünkü Aryan Elit'in yer altı bilgisine erişimleri vardı ve Fenikelilerin binlerce yıl önce Amerika'ya gittiklerinin çok iyi farkındaydılar.

İskoçya'nın seçimi birçok nedenden dolayı açıktı. St Clair-Sinclair'ler ve orijinal Fenikelilerle birlikte gelen veya çok daha sonra Belçika ve Kuzey Fransa'dan gelip oraya yerleşen diğer eski Kardeşlik soyu da oradaydı. Bu ailelerden birinin reisi Robert the Bruce, İskoçya'nın kontrolü için Aryanların bir başka kolu olan İngilizlerle savaş halindeydi ve Papa tarafından aforoz edildi. Bu, Tapınakçıları yok etme yönündeki papalık emrinin Bruce'un kontrolündeki bölgelerde geçerli olmadığı anlamına geliyordu. Fransa'daki tasfiyeden sonra birçok Tapınakçı buraya yöneldi. İskoçya'nın kuzey batı kıyısına Islay, Jura ve Mull of Kintyre arasında karaya çıkmak için İrlanda'nın batı kıyısı boyunca yelken açtılar. Bu kıyı boyunca Kilmory ve Kilmartin gibi yerlerde çok sayıda Tapınakçı mezarı ve kutsal emaneti bulunmuştur. Tapınakçılar aynı zamanda Dalnada (şu anda Argyll) olarak adlandırılan bölgeye de yerleştiler ve çok geçmeden İskoç tarihinin en ünlü savaşında çok önemli bir rol oynayacaklardı.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Geoffrey Higgins, *Anakalipsis*(1972'de Health Research tarafından yeniden basılmıştır, P0 Box 850, Pomeroy, WA 99347, ABD, ilk yayın tarihi 1836).
- 2** Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, *Kutsal Kan, Kutsal Kase*(Corgi Books, Londra, 1982), s. 449, 450.
- 3** Joy Hancox, *Byrom Koleksiyonu*(Jonathan Cape, Londra, 1992), s 131.

- 4** *Gizli Komplot*, s48.
- 5** David Wood ve Ian Campbell, *Geneset*(Bellevue Books, Sunbury on Thames, İngiltere, 1994), s. 104, 105.
- 6** Lynn Picknett ve Clive Prince, *Tapınakçı Vahiy*(Bantam Press, Londra, 1997), s 45. Age.
- 7**
- 8** Aynı eser.
- 9** Aynı eser.
- 10** Ibid, s49.
- 11** Age, s68.
- 12** Aynı eser.
- 13** *Geneset*, s. 34.
- 14** *Kutsal Kan, Kutsal Kase*, s 33.
- 15** *Geneset*, s 36.
- 16** Aynı eser.
- 17** *Tapınakçı Vahiy*, s 43. Age.
- 18**
- 19** *Kutsal Kan, Kutsal Kase*, s 27.
- 20** Age, s 159.
- 21** Aynı eser.
- 22** Francis King'in alıntıladığı *Şeytan ve Swastika*(Mayflower Books, Londra, 1976).
- 23** *Kutsal Kan, Kutsal Kase*, s 29. Age, s 97.
- 24**
- 25** Aynı eser.
- 26** *Geneset*, s 33.
- 27** Age, s 33.
- 28** *Kadının Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi*, s. 866, 867. **29**
- Aynı eser.
- 30** Aynı eser.
- 31** Richard Andrews ve Paul Schellenberger, *Tanrı'nın Mezarı*(Little Brown, Londra, 1996), s 177.
- 32** Age, s 187.
- 33** Age, s 182.
- 34** Age, s 259.
- 35** Age, s. 172, 173.

## SEKİZİNCİ BÖLÜM

# *Aynı yüz, farklı maske*

Tapınakçıların Fransa'dan gelmesinden önceki yıllarda, Robert the Bruce'un İngilizlere karşı yürüttüğü kampanya oldukça felaketle sonuçlanmıştı. Perthshire dağlarına ve daha sonra Argyll'e sığınmak zorunda kaldı. Oradan Kintyre'ye ve İrlanda'nın kuzeyine doğru yola çıktı.

Bruce'un Ulster ile çok yakın bağlantıları vardı ve orada arazi sahibiydi. Bruce'un unvanı Carrick Kontu, Carrickfergus da dahil olmak üzere İrlanda'nın bu bölgesindeki birçok yer adında görülebilir. Ulster halkının, özellikle İskoçya'nın batı kıyısında, İskoçlarla uzun süredir siyasi ve kan bağları var, ancak birçok kez çatışmaya sürüklendiler. Ulster'de bugüne kadar yaşanan sorunların temelinde İrlandalılar (Katolikler) ile İskoçya'dan Ulster'e taşınan İskoç-İrlandalı (Protestanlar) arasındaki çekişmeler yer alıyor. Bu çatışmalar Kardeşlik tarafından, kendi yardımcıları aracılığıyla yönlendiriliyor ve teşvik ediliyor. Bruce, İrlandalı soylu ailelerin desteğiyle, Fransa'daki Tapınakçıların tasfiye edildiği yıl olan 1307'de İskoçya'ya döndü ve kısa süre sonra, Edward I. Edward'in yerine II. Edward'in geçmesiyle kendisini yeni bir İngiliz kralıyla savaşırkten buldu. Bruce'un kampanyası, Fransa'daki destek ve silahlar sayesinde ivme kazandı. Tapınakçılar Fransa'dan kaçtı ve bu savaş, Vaftizci Yahya Günü'nde (Nemrut'un günü), 24 Haziran 1314'te, Stirling Kalesi yakınındaki Bannockburn savaşında doruğa ulaştı. İskoçlar, bir gün süren savaşın ardından, 'bilinmeyen' atlılardan oluşan bir kuvvetin ortaya çıkışıyla İngilizleri bozguna uğrattı. İskoç saflarını desteklemek için geldi. Hiçbir zaman açıklanmayan bir nedenden dolayı İngilizler bu takviye kuvvetlerini görünce paniğe kapıldı ve kaçtı.

Böylesine ani bir tepkiyi tetiklemek için özel bir savaş gücü olmaları ve hemen tanınabilmeleri gerekiyordu. Tapınakçılar her ikisiydi ve bu 'bilinmeyen' grup, Haçlı Seferleri'nde çok korkulan ve şimdi İskoçya'da yeniden bir araya gelmiş olan Tapınak Şövalyeleri olmaliydi.

Bannockburn'deki zafer, İskoçya'nın önumüzdeki 289 yıl boyunca bağımsızlığını garantileyecekti ve o gün Bruce'la savaşanlar arasında Rosslyn'li Sir William St Clair de vardi. Bruce 1329'da öldüğünde Stuart hanedanı başladı. Fransa'da Merovenj döneminde, hükümdarı desteklemek için Saray Belediye Başkanları atandı ve Kral I. David'in zamanından itibaren İskoçya da benzer bir sistem kurdu. Onlara Kralliyet Komiserleri adı verildi ve bu pozisyonlar kalıtsal hale geldi. Daha sonra Stewart olarak değişti ve bu çizgiden Stuart'lar geldi. Yine, Merovenjler'de olduğu gibi, resmi kralliyet soyunun kalıtsal belediye başkanları veya kahyaları, sonunda bizzat kralliyet soyunun kendisi haline geldi. Bu, Bruce'un kızının Komiser Walter veya Stewart ile evlenmesinden sonra geldi. Bruce'un ölümü üzerine bu birlaklılığın ilk çocuğu İskoçya Kralı II. Robert oldu. Stuart soyunun ilk kralı oldu.

Resmi olarak dağılmış olan Tapınak Şövalyeleri'nin bir yaratımı, 1348'de Edward III tarafından oluşturulmuş ve halen İngiliz hükümdarı tarafından yönetilen, şövalyeliğin onde gelen tarikatı olan Jartiyer Tarikatı'ydi. Babil Kardeşliği'nin Elit cephesidir ve 'Meryem Ana' Semiramis/Ninkharsag'a adanmıştır. Tarikat toplantıları Edward'ın yönetimi altında Windsor Kalesi'ndeki özel bir odada, Kral Arthur efsanesindeki masanın etrafında modellenen bir masanın etrafında gerçekleşti. Windsor Kalesi, eski ve çok güçlü bir kutsal enerji girdabının üzerine inşa edilmiş ve burası Satanist ve sürüngen Henry Kissinger'in Kraliçe tarafından şövalye ilan edildiği yerdir. Bilerek Kardeşlik Gündemi için çalışıyor ve Jartiyer Tarikatı da onun onde gelen ağlarından biri. Edward III'ün adı Windsor'du ve mevcut kraliyet ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında halkla ilişkiler nedenleriyle Almanca adlarını İngilizce adlarıyla değiştirmeye karar verdiğiinde, bu önemli Kardeşlik tarikatını kurulan adamın adını taşıyan Windsor'u seçtiler. Jartiyer Nişanı'nın amblemi, 13'lü iki gruptaki 26 şövalyeyi temsil eden 26 altın düğümle dönüşümlü olarak kırmızı güllerden oluşan mücevherli bir yakadır.<sup>1</sup> Fransa'da Yıldız Nişanı, Altın Post Nişanı ve Aziz Michael Nişanı ile benzer tarikatlar ortaya çıktı. Masonlar Tapınak Şövalyeleri ve diğer adıyla Sion Tarikatı olup, İsa Bölüğü veya Cizvitler Tapınakçılarla aynı yapıyı temel alarak aynı amacı gütmektedirler. Cizvitler ve Malta Şövalyeleri, görünüşte Roma Katolik ve 'Hıristiyan' olduklarını iddia ederken, gizli bilgiyi istifleyen ve kullanan ezoterik gizli topluluklardır.

Haçlı Seferleri sırasında Tapınakçıların yaptığı tam olarak ayınışını yapıyorlar ve birlikte, daha yüksek düzeydeki Masonluğu, Vatikan'ı, Papa'yı ve Roma Katolik Kilisesi'ni kontrol ediyorlar. Başka bir deyişle, hem ezoterik yeraltını hem de bu yeraltını kötülük olarak kınayan Kilise'yi kontrol ediyorlar. Böylece oyunu ve oyunun nihai sonucunu kontrol ediyorlar - tabii biz hemen uyanmazsak. Bunun açık bir örneği Papa'nın Tapınakçılara yönelik tasfiyesinden sonra geldi. 1312'de, Tapınakçıların sahip olduğu tüm topraklar ve mülkler, Papa tarafından, daha sonra Rodos Şövalyeleri ve şimdiki Malta Şövalyeleri (Katolik) ve St John Şövalyeleri olarak adlandırılan 'rakipleri' St John Hospitaller Şövalyelerine verildi. Protestan). Her ikisi de Töton Şövalyeleri gibi aynı güçü ve hala da öyledir. Hepsi bankacılık da dahil olmak üzere aynı işlerle meşguldü ve kendi amaçlarına ulaşmak için aynı kötü, vicdansız yöntemleri kullanıyorlardı. 16. yüzyılın ortalarına kadar 200 yılı aşkın bir süre boyunca, Hastaneciler ve Tapınakçılar ortak bir düzen altında birleştirildi ve Tapınakçıların çoğu toprakları ve mülkleri, çoğu ele geçirilmek üzere orada olmasına rağmen Hastaneciler Şövalyeleri tarafından emilmedi.

Tapınakçılar, 15. yüzyılın ortalarında İskoç Muhafizleri adı altında Fransa'daki nüfuzlarını yeniden kazandılar. Robert the Bruce, İskoçya'nın tartışmasız kralı olarak atandığında, Fransa Kralı IV. Charles ile 'auld ittifaki' olarak bilinen şeyi yenileyen bir anlaşma imzaladı. Bruce ve Sinclair'ler de dahil olmak üzere İskoçya'yı kontrol eden soyların Fransa ve Flanders'dan geldiği göz önüne alındığında bu hiç de sürpriz değildi. 1445'te, daha sonraki Kral Charles VII. Charles, Tapınakçılardan bu yana Avrupa'daki ilk daimi orduyu kurdu ve aslında öyleydi/Tapınakçılar. Charles'in ordusunun gurur kaynağı İskoç Şirketi'ydi ve tüm geçit törenlerinin en önünde yer alıyordu. Ancak daha da güçlü ve etkili olan, 33 kişiden oluşan elit İskoç Muhafizleriyydi.

İskoç Masonluk Ayini'nin 33 derecesinde yeniden ortaya çıkacak olan önemli ezoterik sayı. İskoç Muhafızlar kralı korumak için oradaydı ve hatta yatak odasında bile uyuyorlardı. 33,1'in hepsi umut değil. Muhafizlerin sayısı arttıkça, yine ezoterik numerolojik yasalara ve Tapınak Şövalyeleri için anahtar bir sayıya uygun olarak 13'ün katları arttı. İskoç Muhafız Komutanları, otomatik olarak, daha sonra İskoçya'da bir şube kuracak olan St Michael Tarikatı adlı gizli derneğin üyeleri haline getirildi. Günümüzdeki manipülasyonun bir diğer ortak teması da, bir 'maske'nin arkasında faaliyet gösteren kişilerin aynı gündem için çalışan diğer, bazen de birçok başka 'maske'nin de üyesi olmasıdır. İskoç Muhafızları (Tapınakçılar) Truva Atı teknığında uzman olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Fransa'ya 'danişman' ve 'büyükelçi' olarak sizdilar ve yönetimi ele geçirdiler. Charles onların kuklasıydı ve İskoç Muhafız seçkinlerinin isimleri giderek tanık gelmeye başladı: Sinclair, Stuart, Hamilton, Hay, Montgomery, Cunningham, Cockburn ve Seton. Bunlar Fransa'dan ve Flandre'den İskoçya'ya gelen ve soylarının izini antik Yakın Doğu'ya ve Anunnakilere kadar götürebilen ailelerdi. İskoçya'yı ele geçirdiler ve şimdi Fransa'daki nüfuzlarını yeniden tesis ettiler. İskoç Muhafızları, Tapınakçıların suçlandığı gizli bilgilerin, Tapınakçı Gündemi'nin ve Şeytani ritüellerin ortaya çıkarılmasının bir başka cephesiydi. İsim dışında hiçbir şey değişmiyor. Montgomery ailesinin şimdiki bir üyesi yazarlara şunu söyledi: *Tapınak ve Ločiskoç Muhafızları* zamanında Montgomery ailesinin tüm erkek üyelerinin katılabileceği bir düzen oluşturulmuştu. Buna Tapınak Tarikatı deniyordu.<sup>2</sup> Tapınakçılar daha sonra İskoç Masonluk Ayını olarak yeniden ortaya çıkacaktı.

Aynı ağın bir diğer önemli bağlantısı da kuzey Fransa-Almanya bölgesindeki Lorraine Hanesi ve özellikle de 1408'de doğan ve Rene d'Anjou olarak bilinen Lorraine Düküdü. On yaşındaydı ve 20 yaşına kadar amcası Louis Cardinal de Bar'ın rehberliğinde hareket etti.~ Bu büyük bir sürüngen soyundan geliyor. Unvanlar listesinde Provence Kontu (Rennes-le-Chateau ülkesinde), Guise Kontu, Anjou Dükü, Macaristan Kralı, Napoli ve Sicilya Kralı, Aragon, Valensiya, Mayorka ve Sardunya Kralı ve sembolik olan yer alıyordu. Kudüs Kralı'nın.<sup>4</sup> İkinci unvan Kardeşlik için çok önemlidir. Kudüs Kralı'nın bir sonraki varisi sürüngen Karl von Habsburg'dur ve adı sayısal olarak 666'ya eşittir. Rene d'Anjou'nun kızlarından biri 1445'te İngiltere Kralı VI. Henry ile evlendi ve 1445'teki Gül Savaşları'nda öne çıkan bir isimdi. Lancaster'lı Henry'nin kırmızı gülü, 1455'te York'un beyaz gülüyle buluştu. Rene d'Anjou'nun her yönde bağlantıları vardı ve geniş bir ağın merkezinde yer alan klasik bir Kardeşlik figürüydü. Bağlılı olduğu tarihin ünlü isimlerinden sadece ikisi Kristof Kolomb ve Joan of Arc'tı. Bir zamanlar Kristof Kolomb'u görevlendirmiştir ve bunun muazzam önemi yakında netleşecek. Görünen o ki Joan of Arc, Bar Dükaliği'nda Rene d'Anjou'nun tebaası olarak doğmuş. Resmi tarihe göre, 1429'da Fransa'yı İngiliz işgalcilerden kurtarmak ve Charles'in VII. Charles gibi yaptığı gibi Fransa'nın kralı olmasını sağlamak için 'ilahi misyonunu' ilan etti. Rene d'Anjou'nun kayınpederi ve harika adamıyla görüşme talebinde bulundu.

amcam ve toplantı gerçekleştigiinde Rene de oradaydi.<sup>5</sup> Resmi rivayete göre, görevini yerine getirmek için Rene'ye, bir ata ve "beni Fransa'ya götürücek iyi adamlara" ihtiyacı vardı. Rene'nin hayatını kaydeden tarihçiler, onun Joan'la birlikte Charles'la buluşmak için ayrıldığını ve Charles'i tahta geçiren İngilizlere karşı muzaffer savaşlarında onun yanında olduğunu öne sürüyorlar. Joan of Arc'ın askeri kariyerinin zirvesinde olduğu 1429-1431 yılları arasında onun nerede olduğu açıklanamaz. Joan en sonunda bir cadı olduğu gerekçesiyle Engizisyon tarafından kazığa bağlanarak yakıldı ve kanitlara baktığınızda onun tüm hikayesinin başka bir tarihsel sis perdesi olduğu çok açık. Fakir bir geçmişe sahip bu genç kızın aristokrasının kapısını çaldığına ve İngilizlere karşı savaş açmasına izin verdiklerine inanmamız gerekiyor. Evet, tamam, ayrıca irademi caddenin karşısındaki elektrik direğine bağlayabilirim. Bu askeri harekatın gerçekten arkasında olan kişi, Joan of Arc'in ("Lorraine'in Bakiresi" efsanesine dayanan) öyküsünü yalnızca gerçek olayları gizlemenin uygun bir yolu olan Rene d'Anjou'yu.

İki çubuklu haçın Lorraine Haçı olarak bilinmesinden sorumlu olan kişi Rene d'Anjou'yu. Çift haç sembolü daha sonra Hıristiyan Kilisesi'nin bazı yönleri tarafından kullanıldı ve 'çift çarpi', manipüle edilen terimin kökenidir. Bu, Sürüğen Kardeşliği'nin bir başka sembolü haline geldi ve bunu Amerikan şube müdürleri Rockefeller'lar tarafından kontrol edilen petrol devi Exxon'un logosunda görebilirsiniz. Rene d'Anjou ezoterik yeraltı dünyasına dalmıştı ve Arthur ve Kâse efsanelerinin öğrencisiydi. İtalya'daki geniş mülkleri ve bağlantıları sayesinde Siyah Asalet ve diğer aristokrat ailelerle iç içe geçmişti ve Mısır ve Yunanistan'ın eski bilgilerinin Avrupa dillerine çevrildiği Rönesans'ın ortaya çıkışının ardından ilham kaynağıydı. Rene d'Anjou'nun sarayında Jean de Saint-Remy adında bir astrolog vardı ve birçok rivayete göre o, tüm zamanların en ünlü psişik astrologu Nostradamus'un büyüğbabasıydı. Bu mantıklı çünkü 16. yüzyılda Nostradamus, Lorraine Hanesi ve onun bir kolu olan Guise Hanesi ile yakından bağlantılıydı; çünkü onlar, tahtı kazanmak için kendi soyundan rakiplerine karşı kanlı bir suikast kampanyası yürüttüler ve sonuçta başarısız oldular. Fransa. Adı bile geçişini ele veriyor. Nostradamus'un gerçek adı Michel de Notre Dame, Meryem Ana'nın Michael'iydi. İçeriden bağlantıları olduğu anlaşılan Fransız yazar ve araştırmacı Gerard de Sede, Nostradamus'un Lorraine ve Guise Hanedanları için bir ajan olduğunu ve Fransız sarayında astrolog olarak konumunu onlar adına manipülasyon yapmak için kullandığını iddia etti. De Sede ayrıca Nostradamus'un kehanetlerinin veya 'dörtlüklərinin' çوغunun tahminlerden ziyade geçmiş olay ve gruplara ilişkin mesajlar, şifreler, zaman çizelgeleri, talimatlar ve sembolizm olduğunu öne sürüyor. Nostradamus'un rakiplerinin kraliyet sarayına girmeden önce Lorraine'de uzun bir süre eğitim aldığı ve bu dönemde kendisine tüm çalışmalarının dayandığı eski bir kitaba erişim hakkı verildiğini söylüyor. Görünüşe göre bu kadar parlak bir astrolog olmasına şaşmamalı; çok az kişinin bilme ayrıcalığına sahip olduğu şeyleri biliyordu. Bu arada, Gerard de Sede ayrıca Merovenj soyunun dünya dışı varlıklar olduğunu iddia ediyor ve bu da elbette gülünç olduğu için bir kenara atılıyor, ama ben onun haklı olduğunu söylüyorum.

En azından onlar, alt dördüncü boyutun sürüngenleri tarafından işgal edilen ve kontrol edilen bir 'kraliyet' soyundan geliyorlar.<sup>6</sup>

16. ve 17. yüzyıllarda Kardeşlik Gündemini ilerletmek için bir dizi olay yaşandı. Yeraltı ezoterik ağlarının kapsamı ve etkisi genişlemeye devam etmişti ve artık küresel ele geçirmenin bir sonraki aşamasına başlamak mümkün oldu. Rene d'Anjou, İtalya ve özellikle Floransa'daki birçok bağlantı aracılığıyla, Platon ve Pisagor'un kiler de dahil olmak üzere eski Yunan, Mısır ve Gnostik eserlerin çevirisinin, yayılanmasının ve dağıtımının düzenlenmesine yardımcı olan Rönesans'ın arkasındaki kilit oyunculardan biriydi. . Bu, Avrupa'nın ayrıcalıklı sınıfları arasında sanatı ve kültürü dönüştürdü ve kilisenin gücü her zamankinden daha fazla tehdit altındaydı. Aynı zamanda çok daha etkili kişileri de toplanan gizli toplum ağına dahil etti. Kilise kuruluşu üzerindeki baskısı, Almanya ve Fransa'daki gizli bir inisiye grubu tarafından yayınlandığı iddia edilen Gül Haç Manifestolarının 1614-1616'da yaylanmasıyla daha da arttı. Dünyayı ezoterik bilgiyle dönüştürmeye ve yeni bir dini ve siyasi özgürlük çağını müjdelemeye söz verdiler. Katolik Kilisesi ve Kutsal Roma İmparatorluğu şiddetle kınandı. Ancak Gül Haç Tarikatı veya Gül Haçlılar yeni bir moda değildi. Görünüşe göre en azından MÖ 15. yüzyılda Firavun III. Totmes kadar uzun bir süre önce kurulmuş. Onun kişisel mührü (kartuş) modern Gül-Haç edebiyatında kullanılmaktadır.<sup>7</sup>ve Gül Haçlılar eski Mısır'daki Kraliyet Ejderha Sarayı ile bağlantı kurarlar. Artık araştırmacılar, Manifestoların Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı olarak listelenen Alman ezoterikçi Johann Valentin Andrea tarafından yazıldığına yaygın olarak inanmaktadır. Gül-Haç düşüncesinin oldukça etkili bir diğer sesi, Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı olarak Andrea'dan önce gelen Robert Fludd'du.

## Bacon mirası

Tüm bu dönemin en önemli adamlarından biri Gül Haçlı Francis Bacon'du. Etkisi muazzamdı. İngiltere'deki Gül Haçlıların Büyük Üstadı, Masonluğun yaratılmasında büyük bir güç, modern bilimin 'babası' ve 'Shakespeare' oyunlarının olası yazarıydı. Ayrıca, miğfer takan ve elinde mızrak tutan bilgelik tanrıçası Pallas Athene'ye tapınmaya adanmış Miğfer Tarikatı adlı gizli bir topluluğun da üyesiydi.<sup>8</sup>Ünlü Mason tarihçi Manly P. Hall gibi araştırmacılar ve araştırmacılar, Bacon'un 'bakire kraliçe' Kraliçe I. Elizabeth ile sevgilisi Leicester Kontu Robert Dudley arasındaki ilişkiden doğduğuna dair pek şüphe duymuyorlar.<sup>9</sup>Nicholas ve Anne Bacon tarafından büyütüldü ve St Albans Vikontu unvanı ve İngiltere'nin Lord Şansolyesi rolüyle açık ve gizli olarak ülkenin en etkili adamı olacaktı. (Bu, Bacon rolüydü diyebilirsiniz.) Eğer Bacon, Kraliçe Elizabeth'in (El-kertenkele doğumlu) oğluysa, sürüngen soyundan geliyordu ve bu onun siyasette ve gizli topluluklarda hızla öne çıkışmasını açıklıyordu. . Yeraltı kanalları aracılığıyla gizlice çalıştı; bunların arasında, günümüzde uygun olan eski Tapınakçı topraklarına dayanan, Kardeşlik kontrolündeki hukuk mesleğinin merkezi olan Court Inns of Court da vardı.

Londra'daki Temple Bar'ın adı. Kardeşliğin kiliseyi yaygın savaş ve kaos için bir araç olarak kullanmaya çalıştığı dönem, büyük çatışma ve ayaklanmaların yaşandığı bir dönemdi. Bu konuda onların öncülerinden biri, Alman gizli cemiyetlerinin bir ürünü ve bir Gül-Haçlı olan Martin Luther'dı. Kişisel mührü bir gül ve haçı. 1517'de Wittenberg Üniversitesi'ndeki bu teoloji profesörü, Aziz Petrus Kilisesi'nin inşası için para toplamak amacıyla af sattığı için Vatikan'a karşı 95 şikayet listeledi. Luther aforoz edildi, ancak kararnameyi Roma Kilisesi yasalarının kopyalarıyla birlikte yaktı ve kendi Lutheran Kilisesini kurdu. Protestan Hıristiyanlığı başlamiştir ve Protestanlar ile Katolikler aynı saçılığın hangi versiyonunun galip geleceğine karar vermek için savaşa girerken Avrupa çapında çatışmalar da ortaya çıktı. Gül-Haçlıların dini ve siyasi özgürlüğünü savunduklarını iddia ederken kukllalarından biri olan Martin Luther'in bunun dışında bir şeyi savunması komikti. Özgür düşündeden ve açık fikirli araştırmalardan nefret ediyordu. Bir vaazında takipçilerinin mantığın yüzüne tükürmesi gerektiğini, çünkü onun Şeytanın fahişesi olduğunu, cüzam kaşintısından çürümüş olduğunu ve tuvalette tutulması gerektiğini söyledi.<sup>10</sup> Sevimli. Ayrıca şunları yazdı:

"Aşk, imana zarar verecek kadar muhafaza edilirse, cehennemin dibine gitsin... Halkın zalimlere karşı bir kez günah işlemesindense, zalimlerin halka karşı yüz defa günah işlemesi daha iyidir... eşek istiyor ezilecek, kalabalık zorla yönetilecek."<sup>11</sup>

Kendi adına konuş tatlim. İngilizcede John Calvin olarak bilinen bir Fransız da Kalvinizm adı verilen bir başka aşırı ve kibirli inanç olan Protestant Hıristiyanlığın kendi versiyonunu üretti. Bu, Avrupa'nın Kuzey Amerika'yı işgalinde çok etkili olan Püriten hareketini doğurdu. Protestant Kilisesi İngiltere'ye geldi çünkü Kral VIII. Henry bir oğul ve varis istiyordu ve ilk karısı Aragonlu Catherine 'sadece' bir kız çocuğu doğurmuştu. Ondan boşanmak ve şansını başka yerde denemek istedi ancak Papa VII. Clement bunu onaylamayı reddetti. Henry o sıralarda en azından kamuoyu önünde kendini adamış bir Katolikti ve Papa ona Dinin Savunucusu unvanını vermişti. İroniktir ki, bir Roma Katolik Papası tarafından verilen bu unvan, Protestant inancını savunmak için bugün hala İngiliz hükümdarları tarafından kullanılıyor! Gerçekten kıkırdamak lazım. Bütün bunlar ne saçmalık. Papa'nın boşanmasına izin vermeyi reddetmesinden çok rahatsız olan Henry, Parlamentoya Roma'dan bağımsız bir İngiltere Kilisesi kurmasını emretti. 1534 tarihli Üstünlük Yasası ile kendisini yeni Kilise'nin başına getirdi ve Roma Katoliklerine karşı kanlı bir tasfiye başlattı. Henry'nin yerine tek oğlu Edward geçti, ancak 15 yaşında ölüdükten sonra yerine Henry'nin kızı Mary geçti. O, Protestanları tasfiye etmesinden dolayı 'kanlı Mary' unvanını kazanan sadık bir Roma Katoligiyydi. Mary, rakibi 'altı günlük kraliçe' Leydi Jane Gray'i idam ederek tahtı güvence altına almıştı. Mary'nin ölümüyle birlikte Henry'nin Anne Boleyn'den olan kızı I. Elizabeth'in efsanevi saltanatı geldi. Elizabeth, Stuart Hanesi'nden rakibi İskoç Kraliçesi Mary'yi idam etti ve Elizabeth, Yüce Baş olarak İngiltere Kilisesi'ni yeniden kurmaya başladı. Kendisine 'kanlı Elizabeth' unvanını kazandıracak olan Katoliklere karşı bir tasfiye emrini verdi. İyi aile.

Francis Bacon'un, olası annesi I. Elizabeth ve onun halefi, 1603'te taç giydiğinde İngiliz ve İskoç monarşisini birleştiren İskoç kralı I. James'in saltanatında, gizli bilginin çok yüksek bir inisiyesi olarak ortaya çıkması, işte bu arka plan üzerindeydi. her iki ülkenin de ilk kralı olarak. Bacon ve Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı Robert Fludd, 1881'de yapılan bir çalışmaya göre en az %36,1 çeviri hatası içeren İncil'in King James versiyonunun çevirisini denetlediler. Bacon'un son derece eğitimli ve zeki bir adam olduğu göz önüne alındığında, eğer bu şekilde kastedildiyse, İncil çevirisinin bu kadar büyük bir karmaşaya yol açabileceğine inanamıyorum. Bacon ayrıca, efsanevi İsa'nın zamanında Kardeşlik'in bir kolu olan Nasıralı adlı gizli topluluğa önemli ölçüde düşman olan İki Makabi Kitabı'nı kendi versiyonundan çıkardı. Bacon aynı zamanda varoluşun yalnızca fiziksel düzeyine odaklanan modern bilimin (bu-dünya-herşey-var-olan bilimidir) 'babası' olarak da adlandırılmıştır. Bacon, gizli bilginin gelişmiş bir inisiyesiken ve gerçeği biliyorken neden böyle bir "bilim" versiyonunu desteklesin ki? Bütün bunlarda ciddi anlamda yanlış olan bir şeyle var, özellikle de Isaac Newton ve Robert Boyle gibi modern bilimin diğer "babalarının" da Sion Tarikatı'nın Büyük Üstatları olarak ileri düzey inisiyeler olduğunu düşündüğünüzde. Burada, Gül-Haçlılar ve diğer ağlar aracılığıyla Hıristiyan Kilisesi'nin bölünmesine, Hıristiyan İncil'in yazılmasına ve birçok Hıristiyan öğretisine meydan okuyan modern 'bilim'in yaratılmasına katılan, gizli bilginin onde gelen inisiyelerinden biri olan Bacon'u görürsünüz. Hıristiyanlığın temel temelleri. Başka, dile getirilmemiş bir Gündemin gelişebileceği bir ortam yaratmak için iki tarafı birbirine karşı oynuyordu. Kesinlikle bu dönem klasik böl ve yönet kontrol sistemini üretti. Protestan-Katolik savaşları sırasında Avrupa çapında kitlesel kıyımlar patlak verirken, aynı zamanda ortaya çıkan 'bilimsel' dogma her iki inanca da meydan okuyordu.

Artık İngiliz İstihbaratı olarak bilinen Avrupa çapındaki casus ağları, Bacon'un ve John Dee ve Sir Francis Walsingham gibi diğer ezoterik sihirbazların etkisi altında oluşturuldu. İngiliz İstihbaratı, Babil Kardeşliği'nin sürüngen soyları tarafından oluşturuldu ve İngiliz İstihbaratı daha sonra Amerikan İstihbaratını ve genişleyen Britanya İmparatorluğu'nda bugün hala iş başında olan benzer ağları yaratacaktı. CIA, bombaların Japonya'ya atılmasını resmi olarak emreden 33. derece Mason Harry S. Truman'ın başkanlığı sırasında İngiliz İstihbaratının Elit üyeleri tarafından yaratıldı. Tavsiyesini, ABD Donanma İstihbaratının eski bir ajanı olan Bill Cooper'a göre tamamen Tapınak Şövalyeleri tarafından doldurulan CIA'in öncülü Stratejik Hizmetler Ofisi'nin (OSS) başkanı Bill Donovan'dan aldı. Walsingham, casus ağlarını genişletmek için Fransa'ya büyüğelçi olarak atandı ve bir Fransız İstihbarat ajanının bana İngiliz ve Fransız İstihbaratının aynı örgüt olduğunu söylemesi sürpriz olmadı. Bu kesinlikle Prenses Diana'nın cinayetinin örtbas edilmesini kolaylaştırıyor. Dünyadaki istihbarat teşkilatları, zirve noktalarında, aynı Gündem, yani küresel kontrol için çalışan ezoterik, kara büyüğü gizli topluluklarıdır. John Dee, Kraliçe'nin astrologu, Gül Haçlılarının Büyük Üstadı, kara büyüğü ve yeni istihbarat ajanının gizli ajanıydı. Enoch Kitabı'nın bir kopyasına sahip olduğu anlaşılıyor.

şu ya da bu kaynaktan o ve psişik Edward Kelley, meleklerle - sürüngenlerle - iletişim kurarak 'Enoch yazısı veya şifresi' adını verdikleri bir yazı dili geliştirdiler. Dee raporlarını imzaladı; elbette James Bond'unkiyle aynı, aynı İngiliz İstihbaratının 20. yüzyıldaki bir ajanı, kara büyüğü Aleister Crowley'in arkadaşı Ian Fleming tarafından yazılan hikayeler. Dee, manipüle etmek, bilgi toplamak ve ağları yağlamak için Avrupa'yı dolaştı. Onun uğrak yerlerinden biri Bohemya idi ve bir başka okültist olan sürüngen Habsburg hanedanından İmparator II. Rudolf ile yakından ilişkiliydi.<sup>12</sup> Dee, Britanya İmparatorluğunu haline gelen İngiliz yayılmacılığı politikasını yöneten etkili seslerden biriydi. Prag'dayken Dee, İmparator Rudolph'a şifreli yazılmış resimli bir el yazması verdi ve bu el yazmasının, görüş ve fikirleriyle kilise yetkililerini üzен 13. yüzyıl Fransiskan keşişi Roger Bacon'un (Francis değil, Roger) eseri olduğunu iddia etti. Bunlar arasında mikroskop, teleskop, araba, denizaltı, uçak hakkındaki kehanetler ve Dünya'nın düz değil küre olduğu inancı yer alıyordu. Aynı el yazması 1912 yılında Wilfred Voynich adlı Amerikalı bir kitap satıcısı tarafından satın alındı ve Voynich El Yazması olarak tanındı. Kopyalarını dönemin uzmanlarına gönderdiğinde, resimde gösterilen yüzlerce bitkinin çoğunu bu gezegende yetişmediğini söylediler. Resimlerin bazıları mikroskop altında görülen dokulara benzıyordu, bazıları ise yıldız sistemleri ve takımıydıları gösteriyordu. Hem Birinci hem de İkinci Dünya Savaşlarında Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratının elindeki en iyi şifre kırcılar, "dünyanın en gizemli el yazması" dedikleri şeyi çözmeye çalışı ama hiçbirini bunu başaramadı. Pensilvanya Üniversitesi'nden profesör William Romaine Newbold, 1921'de bu şifrelerin bir kısmını çözdüğünü iddia etti. Metnin bir kısmının şöyle olduğunu söyledi:

"İçbükey bir aynada Pegasus'un göbeği, Andromeda'nın kuşağı ve Cassiopeia'nın başı arasında salyangoz şeklinde bir yıldız gördüm."<sup>13</sup>

Dr John Dee tarafından elde edilen el yazmasında anlatılanların artık doğru olduğu biliniyor ve Andromeda Bulutsusu'na ilişkin içerdeği çizim de doğru, ancak Dünya'dan görülemeyecek bir açıdan tasvir edilmiş! Bu el yazması, diğer kanadı dinler kitleleri en temel cehalet içinde tutarken, yüzlerce yıl önce Müslüman Kardeşler'in üzerinde çalıştığı bilgi düzeyinin sadece bir örneğidir. Bu John Dee-Francis Bacon çevresinde, Sir Walter Raleigh de dahil olmak üzere Elizabeth toplumunun tüm onde gelen isimleri vardı. 'Kulağı olanlar için' gizli bilgilerin bir kısmını Shakespeare oyunları olarak adlandırılan eserlerde şifreler ve sembolizmle aktaran kişi Francis Bacon olabilir. O, Eski ve Yeni Ahit'in ve Kral Arthur 'Kâse' hikayelerinin yazarları gibi, kod ve gizli anlam yoluyla iletişim kuran gizemlerin üst düzey bir inisiyesiydi. Manly P. Hall, Bacon'un bir dizi kodda gerçek yazarın kendisi olduğunu belirttiğini söylüyor. Ezoterik numarası 33'tü ve 'Shakespeare' oygununun ilk bölümündeki bir sayfada, *Henry Dördüncü*, 'Francis' adı 33 kez geçiyor. Bacon ayrıca, Gül Haçlılar ve genel olarak gizli toplulukların yaptığı gibi, sembollerini iletmek için kağıt üzerinde filigran kullandı. Bunlar arasında gül, haç ve üzüm salkımları (asma, soylar) vardı.<sup>14</sup> Bacon Tarot'u da kullandı

Tarot destesindeki bölümlerle ilgili olan 21, 56 ve 78 sayıları da dahil olmak üzere kodlarındaki sembolizm.<sup>15</sup> 1623 tarihli bir Shakespeare Folio'sunda, Bacon'un Hıristiyan adı 56. sayfada 21 kez geçmektedir.<sup>16</sup> Rota Mundi terimi Gül Haç Kardeşliği'nin ilk manifestolarında sıkılıkla görülür. Rota'daki harfleri yeniden düzenlediğinizde tarot kartlarının eski adı olan Taro'yu elde edersiniz.<sup>17</sup> Shakespeare Ozan olarak bilinir. Bir Ozan, gizli bilginin Druidik inisiyesiydi ve Concise Oxford Sözlüğü bana ozanın başka bir tanımı olduğunu söylüyor... "kavurma öncesinde etin veya av hayvanının üzerine konan bir dilim domuz pastırması". Oyunların sahnelendiği Londra'daki ünlü Globe Tiyatrosu, kutsal geometri ilkelerine ve son 'Shakespeare' oyununa göre inşa edilmiş, *Frtina*, birçok Gül-Haç kavramını içeriyordu.<sup>18</sup> 'Shakespeare' oyunlarının Elizabeth dönemi toplumunun bir başka üyesi olan, Oxford'un 17. Kontu Edward De Vere tarafından yazılmış olması da aynı derecede mümkündür; kendisi de bu tarife uyuyor ve bazları buna Bacon'dan daha çok inanıyor.

Dünyaca ünlü oyunların Stratford-upon-Avon'lulu okuma yazma bilmeyen William Shakespeare tarafından yazıldığı fikri açıkça saçmadır ve çoğu kabul edilen 'gerçek' gibi, en temel araştırmalara bile dayanamaz. 'Ozan' Shakespeare, bu kadar yüksek düzeyde öğrenimi aktarabilecek hiçbir okulun bulunmadığı bir kasaba olan Stratford'da büydü. Ailesi okuma yazma bilmıyordu ve o da çalışmayı tamamen ihmali ediyordu. Ancak oyunlar, yalnızca fantastik kitaplardan ve kişisel seyahat deneyimlerinden elde edilebilecek, dünya hakkında büyük bilgiye sahip biri tarafından yazılmıştı. Shakespeare'in böyle bir kütüphanesi yoktu, olsaydı onu kullanabilirdi ve ülkeyi asla terk ettiği bilinmiyor. Bacon'un tam da böyle bir kütüphanesi vardı ve oyunlarda yer alan pek çok yeri dolaştı. Shakespeare Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Danca ve klasik Latince ve Yunanca bilgisini nereden edindi? Cevap, yapmadı. Shakespeare'in yakın arkadaşı Ben Jonson, 'Ozan'ın şunu anladığını söyledi: "küçük Latince ve daha az Yunanca!"<sup>19</sup> Ancak Bacon ve DeVere bu dillerde öğrenildi. Shakespeare'in kızı Judith'in okuma yazma bilmediği biliniyordu ve 27 yaşındayken adını bile yazamıyordu.<sup>20</sup> Bu kadar güzel yazan bir adamın imzasını yazamayan bir kızının olması gerçekten mantıklı. Shakespeare'in kendi el yazısının bilinen yalnızca altı örneği var, hepsi imzalı ve bunlardan üçü onun vasiyetinde. Kalemi ve eli bilmeyen, muhtemelen başka biri tarafından yönlendirilen bir adamı ortaya çıkarıyorlar. Vasiyetinde ikinci en iyi yatağı ve gümüş yıldızlı geniş bir kase vardı ama tek bir edebiyat eseri yazdığını ya da sahibi olduğuna dair hiçbir şey yoktu!<sup>21</sup> Shakespeare'in tek bir özgün portresi de yok. Sanatçıların onu tasvir etmelerindeki farklılıklar, kimsenin onun neye benzediği hakkında hiçbir fikrinin olmadığını doğruluyor. Yine de koşullandırmanın ve resmi çizgiyi kabul etmenin gücü, dünyanın her yerinden milyonlarca insanı Stratford'a, bu adamın evini görmeye çekiyor.*yapmadı* Shakespeare oyunlarını yaz! Bu, 'tarih' adı verilen resmi peri masalının mevcut davranışını ve algıyı kontrol etmek için nasıl kullanıldığına dair yalnızca küçük bir örnektir. Tarihte başka ne doğru değil? Hemen her şey hakkında. Shakespeare oyunlarının arkasında, pek çok önemli tarihsel olayın ardındaki gizli el vardı: Kardeşlik ağları. Ve hiçbir şey bu grubun tutumunu Bacon/DeVere'in Macbeth adlı oyununda cadılar için yazdığı şu sözlerden daha iyi özetleyemez: "Adil olan fauldür ve faul olan adildir." Mason tarihçisi Manly P. Hall'un Bacon hakkında yazdığı gibi:

"O bir Gül Haçlıydı, bazıları ima etti *the* Güç Haçlı. Aslında Güç manifestolarında adı geçen Şanlı Baba CRC olmasa da, o kesinlikle Güç Tarikatı'nın üst düzey bir inisiyesiydi... Sör Francis Bacon'u gerçek "Avon Ozanı" olarak tanımlamak için yıllarca uğraşan bu meraklılar, çoktan beri Davalarını, en önemli açısını, yani Güç-Haç inisiyesi Sir Francis Bacon'un Shakespeare oyunlarına RC Kardeşliği'nin gizli öğretilerini ve Mason Tarikatı'nın gerçek ritüellerini yazdığını vurgulasalardı kazanabilirlerdi. onun gerçek kurucusu olduğu keşfedecek."<sup>22</sup>

Masonluğun ritüelleri ve sembollerinin kökeni eski Mısırla ve ötesine kadar uzanabilir. Gerçekte onun kutsal geometri, sayılar ve biçim bilgisi son felaket öncesine kadar uzamaktadır. Görevleri kamu binalarını ve anıtları tasarlama olan Bacchus-Dionysos (Güneş) Gizemlerinin inisiyelerinden oluşan Dionysos Zanaatkarları veya Mimarlarının izleri en az üç bin yıl öncesine kadar uzanabilir.<sup>23</sup> Konstantinopolis'in, Rodos'un, Atina'nın ve Roma'nın büyük binalarını tasarlayanlar bu mimar inisiyeleriydi ve Efes'teki Diana kültünün dünya merkezinde tanrıça Diana'ya ait tapınağı inşa eden de aynı deryeydi.<sup>24</sup> Antik dünyanın harikalarından biri olarak anılıyor. Dionysos Mimarları, görünüşe göre Diana Tapınağı'nı yaptıran kişiler olan İonyalılar (dolayısıyla İskoçya'daki Lona adası) adı verilen gizli bir toplulukla bağlantılıydı. Diğer isimler altında, Dionysos Mimarları ve Frater Solomonis gizem okulunun inisiyeleri, Tapınak Şövalyeleri tarafından finanse edilen büyük Hristiyan Katedralleri de inşa ettiler. Fransız Devrimi sırasında yok edilmeden önce, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin oymalarında çok sayıda Güç-Haç ve Mason amblemi ile çok sayıda pusula, kare ve inşaat aleti tasviri görülmüyordu.<sup>25</sup> Bacchus-Dionysos mimarları, tipki bugünkü Masonluk gibi, Üsteler ve Muhabifler tarafından yönetilen topluluklara bölünmüştü ve bazı araştırmacıların kendilerini Ölü Deniz Parşömenlerini üreten Mısırlı mezhebi Esseniler ile ilişkilendirdiği İsrail'e yerleştiler.<sup>26</sup> Bacchus-Dionysus (aynı tanrıının iki adı), 25 Aralık'ta bir bakireden doğduğu söylenen Güneş'in simgesiydi. Mason efsanesinin ve 'tarihi'nin temeli, Kudüs'teki sembolik Kral Süleyman Tapınağı'nın inşasına dayanır. Masonların kahramanı, folklorlarında 'dul kadının oğlu' Hiram Abiff'tir. Bu daha çok sembolizmdir. Mısırlı Horus (Tammuz), dul Isis'in oğluydu.

Masonluğun 16. ve 17. yüzyillardaki oluşumu, şu ana kadar altın çizdiğim çeşitli temaların, gündemlerin ve organizasyonların çoğunu bir araya getirdi. Bacon gibi İngiltere'deki Güç Haçlıları ve Tapınakçıları, Tapınakçıların Güzel Philippe zamanında Fransa'dan gelişleri ve ardından İskoç Muhabifleri olarak Fransa'ya dönüşlerinin hikayesiyle ilişkilendirdi. Aynı zamanda bu grubu Sion Tarikatı'na da bağlıyor. Bu bağlantıları özetleyen kişi, I. Elizabeth'in yerine geçen ve İngiltere ve İskoçya Kralı I. James olan İskoçya Kralı VI. James'ti. İskoç Kraliçesi Mary'nin tek çocuğuyu. Sürüğen Merovenjlerle bağlantıları olan Stuart soyu artık hem İngiltere'nin hem de İskoçya'nın tahtındaydı. James'in altında

himaye, İskoç ve Tapınakçı bilgisi ile Francis Bacon ve diğerlerinin Gül Haç bilgisi Masonluk adı altında birleşip birleşebilir. Kral James'in başka bir soyundan olan sürüngen Lorraine Hanesi'nin bilgisi de öyle. Bu adamda bütün set vardı. Bu nedenle ve diğer nedenlerden dolayı, 'James' ve 'St James' isimlerinin Kardeşlik şirketlerinin, kuruluşlarının ve konumlarının başlıklarında birçok kez geçtiğini görürsünüz. Amerika'nın Londra Büyükelçisi, St James Mahkemesi Büyükelçisi olarak bilinir. Londra'daki Parlamento Binası'nın yakınında St James Meydanı'nı bulacaksınız ve burası Muhofazakar Parti'nin genel merkezidir; Britanya'nın en büyük sendikası olan Transport Union; İskoç sürüngen soyuna ait olan Keswick'lere ait bir bina (buna daha sonra değineceğiz); ve ortada Aziz Yuhanna'ya (Nemrut) adanmış devasa yuvarlak bir kilise var.

İngiltere ve İskoçya Kralı I. James olarak yaptığı ilk işlerden biri, Bacon'a şövalyelik unvanı vermek oldu ve James daha sonra onu Başsavcı, Başsavcı, Büyük Mührün Lord Bekçisi ve 1618'de Lord Şansolye ve Baron olarak atadı. Verulam. Daha sonra Bacon yolsuzluk suçlamasıyla yargılandı ve resmi kamusal yaşamdan emekli oldu. James I yönetimindeki ilk yıllarda, eğer gerçekten James-Bacon ezoterik yeraltının motivasyonu buysa, antik dünyanın bastırılmış bilgisini dolaşma sokmak için harika bir fırsat vardı. Ama yine çelişkiyle karşı karşıyayız. Tam tersi oldu. James, İncil'in King James versiyonunu düzenlemek için Bacon'u görevlendirdi ve 'cadıları ve büyütüleri', yani genel nüfus içinde ezoterik bilgiyi kullanan ve iletkenleri şiddetle kınadı. Dahası, onları acımasızca katletti, binlerce kişiyi öldürdü ve hatta bunların nasıl tespit edilip bunlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini açıklayan bir kitap bile yazdı. İddia edildiği gibi, bu yeraltı akışının amacı bu tür bilgileri korumak ve nihayetinde dağıtmaksa, neden bunu yapsın ki? Çunku bu asla bir fikir değildi. Desteğine ihtiyaç duyduğunuz kişilerin *düşünmekmotivasyonunuz* bu, ancak iş krize geldiğinde diğer tarafa gidersiniz. Vurguladığım grupların hiyerarşisi bilgiyi ulaşılabilir kılmak istemiyor, bilgiyi istifleyip küresel ölçekte güç kazanmak için kullanmak istiyorlar. Dürüst olmak gerekirse, bugün de dahil olmak üzere, iklimin bilgiyi kamuoyuna duyurmak için uygun olduğu her seferde bu fırsatın geri çevrilmesine rağmen Masonların, Tapınakçıların, Gül Haçlılarının, Bacon'un ve diğerlerinin bilginin nasıl koruyucusu olduklarını duymaktan bıktım. Bu saçmalık. Sizde varsa ve diğerlerinde yoksa bilginin güç olduğunu biliyorlar, bu yüzden hiyerarşilerinin isteyeceği son şey bilgili bir nüfus. Avrupa'nın her yerinde büyütüler ve cadılar, yani duyarlılar ve medyumlar Kral James ve Martin Luther gibi kişilerin emriyle yakıldı, boğuldu, hapse atıldı ve işkence gördü. Ancak bunlar, 'büyütülerin ve cadıların' kullandığı ve iletişim kurduğu aynı bilgiyi kullanan inisiyelerdi. İki ezoterik yeraltı vardı ve hala da var. Dini ve siyasi düzenin gazabından kaçınmak için bilgiyi sırra, efsane ve masal yoluyla aktaran halk arasında; ve bu bilginin dini ve siyasi kurumu kontrol edip manipüle etmesini isteyen yeraltındaki Babil Kardeşliği. Yani halkın yeraltı dünyası, yeraltındaki Kardeşlik tarafından sürekli olarak saldırıyla uğradı ve takip ediliyor. Yaklaşık 250.000 kişi 'büyük ve cadı' oldukları gerekçesiyle öldürülüdü.

Bunlardan 30.000'i yalnızca Britanya Adaları'nda.<sup>27</sup>

Masonluk hareketi, Kardeşlik ağının çeşitli unsurları için bir nevi merkezi buluşma yeri ve koordinatör olacaktı. Altın Şafak Hermetik (ve Şeytani) Tarikatı'nın kurucusu W. Wynn Westcott, ezoterik yeraltıla olan bağlantıları nedeniyle Masonluğun gerçek geçmişini biliyordu. Eserinde şunu yazmış: *Büyük Mason*, Masonların kökeninin Esseniler, Ferisi (Levit) Yahudileri, Mısır ve Yunanistan'ın eski gizem okulları, Vestfalya, Almanya'nın Vehm-Gerichte'si, Roma Collegia'sı, Fransız Compagnon'ları ve Gül Haçlılarından geldiği.<sup>28</sup> Resmi (ve yanlış) hikaye, Masonluğun, büyük kiliseler ve katedrallerde çalışan taş ustalarının, kutsal geometri bilgisine sahip zanaatkarların localarından ortaya çıktıgıdır. Gotik katedrallerin inşasından bu yana Tapınak Şövalyeleri ile yakın bir bağlantı vardı. Ancak VIII. Henry zamanında çalışmaları düşüştü. Henry, daha fazla katedral inşa etmek yerine, çok ihtiyaç duyulan parayı toplamak için manastırları, kardeşlik derneklerini, dernekleri ve londaları yağmalamaya koyuldu. Mason londaları varlıklarını sürdürmekteki için kapılarını Mason olmayanlara, profesyonel kesime, iş adamlarına, tüccarlara, toprak sahiplerine ve aristokrasije açmaya başladılar. Artık masonluk vardı ve bize söylenene göre yeni gelenler bu işi çok hızlı bir şekilde devraldılar. Gerçekte olan şu ki, Tapınak Şövalyeleri-Gülhaç-Babil Kardeşliği yeraltında, gizli bilgiyi seçilmiş azılığa aktarmak ve dolaşımından uzak tutmak için kendi inisiyasyon yapısını yarattı. Mason londaları sadece bir örtbas hikayesiydi.

Masonluk, İskoçya'da, Kardeşlik soyundan gelen tanık ailelerin, özellikle de sürüngen St Clair/Sinclairs'in arasında doğdu. Tapınakçı geleneğiyle dolu bir bölgede, Edinburgh'un hemen güneyindeki Rosslyn veya Roslin Kalesi'nde bulunuyorlardı. Tüm bu soylu aileler gibi onlar da kökenlerini gizlemek için periyodik olarak isimlerini değiştirirler. Bu soy, 1066'da Hastings Muharebesi için Fatih William'la birlikte Manş Denizi'ni geçip İskoç Sinclair'leri haline gelmeden önce Normandiya'da yaşarken St Clair'ler oldu. Savaşa katılan dokuz St Clair'den beşi William'in ilk kuzenleriymi ve içlerinden biri İskoç hanedanını kurmak için İskoçya'ya yerleşti.<sup>29</sup> Görünüşe göre aile, Clare adında şehit bir keşin ardından kendilerine St Clair adını vermiş ya da resmi açıklama bu.<sup>30</sup> Onlar Normandiya dedikleri bölgeyi işgal etmek için İskandinavya'dan gelen İskandinavlardı, ancak gerçek kökenleri Yakın Doğu ve Kafkaslardan ortaya çıkan beyaz ırklar ve sürüngen-Aryanlardı. Rosslyn Şapeli'nin temelleri 1446'da atıldı ve 1480'lerde tamamlandı. Ezoterik ve daha sonra Masonik sembolizmin bir yığınıdır ve Kardeşlik için bir türbe gibidir. Sinclair'lerin Fransa, Lorraine ve Guise'deki yeraltı aqlarıyla ve İskandinavya, Danimarka ve bir zamanlar Kardeşler'in Venedik'teki finans merkeziyle geniş bağlantıları vardı. Sürüngen ağının içindeydiler. Bir Sinclair, Christopher Columbus'un resmi olarak bunu yapmasından bir yüzyl önce, Kara Asil Venedikli Nicolo Zeno ile birlikte Kuzey Amerika'da karaya çıktı. Rosslyn Şapeli'ndeki sembollerden biri de Pagan bitki örtüsü tanrısı veya 'Yeşil Adam'dır. Tim Wallace-Murphy, Rosslyn Şapeli'nin resmi geçmişinde Yeşil Adam'ın olabileceğini yazmıştır.

Babil'in ölen ve dirilen tanrısi ve Nemrut'un bir yönü olan Tammuz ile özdeşleştirilmiştir. Tammuz ve aynı tanrıının diğer isimleri sıkılıkla yeşil bir yüze sahip olarak tasvir edilmiştir. Buna İsis'in kocası-kardeşi Osiris de dahildir. 'Lincoln Green' giyen Robin Hood'un hikayesi, bu Yeşil Adam tanrılarından kaynaklandı. Robin Hood, orijinal efsanede bir 'peri' türü olarak başladı ve aynı zamanda Green Robin, Greenwood'lu Robin ve Robin Goodfellow olarak da biliniyordu.<sup>31</sup> Onun "Shakespearean" versiyonu Puck, *Bir yaz gececi rüyası*, yaz gündönümünde doğurganlık ve cinsel törenlere başkanlık etti. 1 Mayıs 1 Mayıs'ta 1 Mayıs Direği törenleri vardı. Mayıs Direği cinsellik ve doğurganlık tanrıçasına adanmış fallık bir semboldür ve o gün her köy bakiresi Mayıs Kraliçesi (Kraliçe Semiramis) olacaktır. Birçoğu, Robin Hood veya Robin Goodfellow rolünü oynayan bir gençle cinsel ilişkiye girmek için yeşil ormana gidecekti. Dokuz ay sonra sıkılıkla takip edilen çocuklar, artık yaygın olarak kullanılan Robinson ve Robertson isimlerinin kökeniydi.<sup>32</sup> Robin Hood'un hikayesi, Ortodoks Hıristiyanlığın çapraz bacakları ve çatık kaşlı yüzleri arasında Pagan cinsel ritüelinin anısını koruyan bir başka sembolik hikayeydi. Her Mayıs ve Haziran ayında Rosslyn'de çingeneler veya diğer gezici sanatçılar tarafından Robin Hood ve Küçük John adlı bir oyun sahnelenirdi. Sir William Sinclair, İskoçya'da onları ortadan kaldırmaya yönelik yasa çıkarıldığında, bir süreliğine çingenelerin koruyucusu oldu. Çingeneler Mısırlı'da doğmuş ve bilgiyi bir yerden diğerine, nesilden nesile taşımışlardır. Bu yüzden bilgilerinin çoğu yok olana kadar bu kadar zulüm gördüler ve takip edildiler.

Dünya Masonluğunun en büyük ritüeli İskoç Riti adı verilen 33 derecedir (başlangıç seviyeleri). Adını Britanya Adaları'nın kuzeyindeki o küçük ülkeden alıyor çünkü burası, Philippe the Fair zamanında Tapınakçı bilgilerinin takip ettiği birçok antik soyun yerleştiği yer. Artık Tapınakçılar başka bir isimle yeniden ortaya çıkmışlardır: Masonluk. 'Zanaat'ın bir diğer ana akımı ise, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Masonluğunun merkezi olan ve adını New York'tan alan York Rite'dir. Bazı araştırmacılar, Sion Tarikatı'nın İskoç ve York Ayinlerinin kontrolünü, daha sonra Fransız Masonluğununu kurmak için Manş Denizi'ni geçen Tapınakçıların elinden aldığına inanıyor. Bu doğru olabilir ama sonuçta hepsi en üst düzeyde aynı organizasyondur. Tapınakçıların etkisini York Rite derecelerinde hala görebilirsiniz. En üst derece Tapınak Şövalyeleri Derecesi olup, bunu Malta Şövalyeleri Derecesi ve Kızıl Haç Derecesi takip etmektedir. Ancak resmi dereceler yalnızca kabul ettikleri şeylerdir. Bu seviyelerin üstünde, benim Illuminati dereceleri dediğim, çok çok az insanın bildiği, ulaşmak bir yana,vardığı seviyeler var. Masonların büyük çoğunluğu hiçbir zaman en alttaki üç seviyeyenin, yani 'mavi derecelerin' ötesine ilerlemeler ve sıradanların farkında olmadığı gerçek Gündemi gizlemek için saygınlığın bir cephesi olarak kullanırlılar. Albert Pike, geçen yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İskoç Masonluk Riti'nin Güney Yargı Bölgesi'nin başkanıydı ve Amerika'da Masonik bir 'tanrı' olarak kabul ediliyor. Heykeli Washington DC'de duruyor. Masonluk kitabında, *Ahlak ve Dogma*,<sup>819</sup> sayfada şöyle yazıyor:

"Mavi dereceler tapınağın dış avlusuna ya da porticosudur. Sembollerin bir kısmı

orada inisiyeye sergilениyor, ancak o kasıtlı olarak yanlış yorumlarla yaniltılıyor. Bunları anlaması amaçlanmamıştır, ancak anladığını hayal etmesi amaçlanmaktadır."

Başka bir deyişle, onları karanlıkta tutun ve saçmalıklarla besleyin. Bu, gerçekte neler olup bittiğini yalnızca en üst düzeydekilerin bildiği klasik gizli toplum yapısıdır. Gerisi bir efsane olarak satılıyor. 7. yüzyılın ortalarında Protestan ve Katolik inananlar arasında yaşanan Otuz Yıl Savaşları, Avrupa'yı bir ölüm ve kargaşa kazanına çevirmiştir. Bir aşamada yeni Protestan hareketinin bozguna uğratılmamasından ve Roma'nın egemenliğinin yeniden tesis edilmesinden korkuyordu. Britanya, Protestan davası için güvenli bir sığınak haline geldi, özellikle de ironik bir şekilde hiç Hıristiyan olmayan Stuart'ın kraliyet ailesi döneminde. Ancak Protestanların Hıristiyan Kilisesi'nde yarattığı bölünme ve böylece Roma'nın gücünün azalması Müslüman Kardeşler'in işine geliyordu. Britanya Adaları, Avrupa'da ezoterik düşüncenin odak noktası haline geldi ve Masonluğun yaratılması, bu kolları tek bir yapıda bir araya getirdi. Masonluk hızla siyasi ve ekonomik manipülasyonun bir aracı haline gelecek, üyeleri her tarafta aynı amaç için çalışacaktı. Bu dönemin Gündemi, Avrupa'daki monarşilerin gücünü azaltmak ve onların yerine Müslüman Kardeşler'in onları kontrol etmesine izin verecek şekilde tasarlanmış siyasi sistemleri getirmekti. Antik Sümer ve Babil'deki yapıya dayanılarak günümüze kadar devam etmiştir. Avrupa çapında ya monarşiyi ortadan kaldırın ya da onları sadece kukla haline getiren bir dizi iç savaş tetiklendi. 1642-1646 İngiliz İç Savaşı'nda Stuart kralı ve Mason I. Charles yenildi ve daha sonra idam edildi. Monarşî kısa süreliğine devrildi ve yerine kendisi de bir Mason olan Lord Koruyucu Oliver Cromwell getirildi. Bu kulağa tuhaf ve çelişkili gelebilir ama değil. Gündem temel motivasyondur, aslındasadeceKardeşliğin motivasyonu. Eğer bu, Gündemi takip etmeyen bir Mason ve Stuart'ın yerine bunu takip edecek bir Masonun getirilmesi anlamına geliyorsa, öyle olsun. Stuart'lar için kraliyet soyunun sonu göründüğü kadar önemli değil. Kardeşlik Elitleri ve reptilianlar, Gündemlerini kimin tanıdığını umursamıyorlar, yeter ki birisi bunu yapsın ve soylarının en etkilileri her zaman en ünlü insanlar olmuyor. Çokunlukla en etkili olanlar, gerçek gücün bulunduğu arka planda çalışırlar. Stuart'lar bir süreliğine iyiydi, ama herkes dava uğruna feda edilebilir ve şimdiye kadar ülkeleri gizli toplum ağları aracılıyla, öncü erkekleri ve kadınları kullanarak yönetecek yapılar mevcuttu. Tek bir hükümdarın gücü sona ermiş ve I. Charles'in kafasının kesilmesinden sonra Birleşik Krallık'ta da durum kesinlikle böyledi. II. Charles ile monarşî yeniden kurulduğunda bile, Kardeşlik'in kuklasıydı ve Oliver'ın yaptığı gibi emirler alıyordu. Cromwell, 1655'te 'Yahudi' (Aryan) halkın, 1290'da I. Edward tarafından dışlanmalarından bu yana ilk kez İngiltere'ye dönmelerine izin verdiğiinde bunu yaptı. Daha önce de belirttiğim gibi, bu, Amsterdam'daki Siyah Asillerin, Adamları Orange William'ı İngiliz tahtına oturtmaya hazırlıyorlar.

Her şey diğer her şeyle çok dikkat çekici bir biçimde birbirine bağlanır çünkü bu, bunu görebilen alt dördüncü boyuttan koordine edilmektedir.

Hıristiyan Kilisesi, Güç Haçlı Martin Luther tarafından rakip ve şiddet yanlısı gruplara bölündü ve Protestan inancının, daha sonra Püriten olarak bilinen, Kalvinizm adı verilen kötü bir markasının ortaya çıkmasıyla bölündü. Kurucusu 'John Calvin' aslında Fransa'nın Noyons kentinden, Kardeşlik kontrolündeki College du Montagu'da eğitim görmüş Jean Caum'du. Burası aynı zamanda İsa Cemiyeti Cizvitlerin 'Katolik' kurucusu Ignatius Loyola'nın da eğitim gördüğü yerdir. Caum Paris'e ve ardından Cohen olarak bilindiği İsviçre'nin Cenevreehrine taşındı. Bu isim 'rahib' ile ilgiliydi ve Mısır gizem okullarına kadar uzanır. Cenevre'de Kalvinizm olarak bilinen felsefeyi o geliştirdi ya da başkası geliştirdi. Artık bu yeni dinin ana hedefi haline gelen İngilizler için daha kabul edilebilir hale getirmek için adını tekrar Cohen'den Calvin'e değiştirdi - yine diğerleriyle aynı kaynak tarafından yaratılan bir din. Kalvinizm planının bir sonraki aşaması için tasarlanmış bir dindi. Kesinlikle 'Musa'nın' on emrine ve Eski Ahit metinlerine (tabii ki sembolik olarak değil, kelimenin tam anlamıyla alınmıştır) odaklandı. Ama bu en önemli kısımdı. Bu noktaya kadar Hıristiyan dini tefeciliği ve kredilerden faiz alınmasını yasaklamıştı. Artık Siyah Asalet bankacıları, görünüşte 'Hıristiyan' aristokrasiyi kullanarak Hıristiyan bir ülke olan İngiltere'ye ele geçirmek için manevra yaparken, bu kuralı sona erdirmenin ve tefeciliği norm haline getirmenin zamanı gelmişti. Bu nedenle Kalvinizm faiz uygulamasını destekledi ve bundan en büyük yararlananlardan biri de komplonun tasarlandığı İsviçre oldu, çünkü burası dünyanın özel bankacılık sisteminin merkezi haline geldi.

Kalvinizm'in bir diğer rolü de cadıların yakılmasında ısrar etmek ve bunu yaparak gizli bilgilerin çoğunu kamusal dolaşımdan çıkarmaktı. Siyah Asilzade, adamları Orange William'ın tahta çıkışmasını istiyordu ve bunu yapmak için, 1649'da sonunda kafasını kesecikleri I. Charles'i görevden almak zorunda kaldılar. Kalvinizm, monarşide huzursuzluk yaratmak için kullanıldı ve birlikte Mason ve Kalvinist de geldi. Oliver Cromwell, Roundhead'leri İngiliz İç Savaşı'nda Kraliyetçilerle buluştuğunda, başka bir üretilmiş çatışmadada kendi rolünü oynayacak. 3 Eylül 1921'de Lord Alfred Douglas'un bir yayını şöyle diyordu: *Basit ingilizce* Charles I cinayetininardındaki komployla ilgili yazışmaların içeriğini sundu. Mulheim Sinagogu'nda LA Van Valckert tarafından ciltlerce kaydın bulunduğu söyledi. Almanca yazılmışlardı ve Napolyon Savaşlarından beri kaybolduylardı. Oliver Cromwell'in Ebenezer Pratt'a yazdığı 6 Haziran 1647 tarihli yazında (modern dilde) şöyle yazıyor:

"Mali destek karşılığında Yahudilerin İngiltere'ye kabulünü savunacağız; Ancak Charles yaşarken bu imkansızdır. Charles yargılama yapılmadan idam edilemez; şu anda bunun için yeterli gerekçeler mevcut değildir. Bu nedenle, Charles'a suikast yapılmasını tavsiye edin, ancak kaçmasına yardım etmeye istekli olmasına rağmen bir suikastçı bulmakla hiçbir ilgisi olmayacak."

Ebenezer Pratt'ın yanıtı 12 Temmuz 1647'de söyleydi:

"Charles gider ve Yahudiler kabul edilir edilmez maddi yardımda bulunacağız. Suikast çok tehlikeli. Charles'a kaçma fırsatı verilmeli. Yeniden yakalanması, yargılamayı ve infazı mümkün kılacak. Destek liberal olacak ancak şartları tartışmak faydasız olacak

Yargılama başlayana kadar."<sup>34</sup>

Bu yayın o kadar açıklayıcıydı ki, Kardeşlik ağı, yayıncı Lord Alfred Douglas'ı, Winston Churchill hakkındaki makalesinde yer alan 'iftira' iddiasına dayanarak hapse attırdı. Churchill gibi bir Satanist'e nasıl iftira atılabilir, anlamak oldukça zordur. Cromwell ile Pratt arasındaki yazışmalar gerçek olaylarla yansıtıldı. 12 Kasım 1647'de I. Charles'in kaçmasına izin verildi ve aslında bu bölüm yazdığını yer olan İngiltere'nin güney kıyısının hemen aşıklarındaki Wight Adası'nda 'saklanmıştı'. Charles yeniden yakalandı ve kendisi ve Parlamento onun hayatını bağıslayacak bir anlaşmaya yakın göründüğünde, artık Lord Koruyucu olan Cromwell, anlaşmayı destekleyen tüm üyeleri görevden aldı. Tarih, geriye kalanları 'Kiç Parlamentosu' olarak adlandırıyor. Cromwell tarafından başka bir duruşma yapılması emredildi çünkü Amsterdam'daki destekçileriyle yaptığı anlaşma Charles'in idam edilmesi yönündeydi. Charles'a karşı iddianame, Cromwell "devrimi"nin Amsterdam'daki ana finansörlerinden biri olan Manasseh ben Israel'in İngiltere'deki ajani Isaac Dorislaus tarafından hazırlandı. Ardından Cromwell 'Yahudilerin' İngiltere'ye dönmesine izin verdi. Gerçekte Yahudilerden değil, 'Yahudi' teriminin arkasına saklanan ve kendilerine Yahudi diyen kitleleri acımasızca manipüle eden Kara Asalet ve Kardeşler'in mali hiyerarşisinden bahsettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Cromwell'in 1661'deki ölümünden sonra, Calvinist-Püriten takipçilerinin çoğu, II. Charles döneminde monarşinin yeniden kurulmasının ardından 'dini zulümden' kaçmak için Amerika'ya yöneldi. Bunlar, 'Tanrı' bayrağı altında Yerli Amerikalıları katleden din fanatikleriyydi. Amsterdam'daki Siyah Asalet bankacıları, İngiltere'de II. Charles'i zayıflatacak bir mali bunalıma neden oldu. Sonunda 1667'de Hollanda ve İngiltere arasında, Orange William'ın (Siyah Asalet) York Dükü'nün kızı Mary ile evleneceği bir 'barış' anlaşması yapıldı. Charles II 1685'te öldüğünde, Kral II. James olan York Dükü oldu. Artık Kardeşler'in yapması gereken tek şey onu tahttan indirmekti ve adamları İngiltere Kralı olacaktı. James II'nin en etkili aristokrat destekçilerine rüşvet vermeye başladılar ve ilk ısrarı kişi sürüngen Marlborough Dükü John Churchill oldu. Kamu Hesapları Komiseri, Churchill'in Sir Solomon de Medina ve Antonio Machado gibi Hollandalı ve İspanyol finans ailelerinin temsilcilerinden toplam 60.000 £ (o günlerde mutlak bir servet) tutarında rüşvet aldığıını ortaya çıkardı. Araştırmacı Euctace Mullins, bunun 350.000 £ civarında olduğunu söylüyor.<sup>36</sup>

Marlborough Dükü John Churchill, Britanya'nın savaş zamanı başbakanı Sir Winston Churchill'in atalarından biriydi ve Churchill-Kardeşlik bağlantıları bugün de devam ediyor. Sör Winston'ın gelini Pamela, 20. yüzyılın en büyük Kardeşlik manipülatörlerinden biri olan ve birçok belgede belgelenen Amerikalı Averell Harriman ile evlendi. Ve *Gerçek Sizi Özgürlestirecek*. Daha önce Winston'ın oğlu Randolph ile evli olan Pamela Harriman, Amerikan Demokrat Partisi'nde çok etkili oldu ve geniş çapta Bill Clinton'ın ABD başkanı seçilmesinin arkasındaki güç olarak anılıyor. Kendisi, Müslüman Kardeşler'in kilit şehri Paris'e ABD'nin büyükelçisi olarak atanarak ödüllendirildi.

1997 yılında 76 yaşında öldü. Winston adındaki oğlu, Rothschild'lere yakın bir İngiliz Parlamento üyesidir. Pamela Churchill-Harriman, Averell Harriman'la evlenmeden önce Elie de Rothschild'le çıktı. 1995 yılında Churchill ailesine, Sir Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı konuşmalarından bazılarını 'ulusa' satarak Milli Piyango'dan 12.500 milyon £ para verildi. Konuşmalar bu kamu parasiyla, Lord Jacob Rothschild başkanlığında Ulusal Miras Anıt Kurulu tarafından satın alındı. Sadece bir tesadüf, endişelenenecek bir şey yok. Churchill-Harrimanlar soydan gelen ailelerdir. Pamela Harriman'ın atalarından biri, 5 Kasım 1605'te Guy Fawkes liderliğindeki sözde Barut Komplosu'nda Parlamento Binalarını havaya uçurma girişiminde George Bush'un ataları olan Percy ailesiyle komplο kurdu. Bir Harriman olarak Pamela, Müslüman Kardeşler'in 'Demokratik' kanadı, Harrimanların yakın iş arkadaşları ve iş ortakları olan Bush'unki ise 'Cumhuriyetçi' kanadı temsil ediyor. Her ikisi de ABD'nin diğer ülkeler gibi tek partili bir devlet olmasını sağlamak için aynı efendiye hesap verdi. Bush ailesi Windsor'ların yakın arkadaşlarıdır ve bu, buraya kadar okuyan kimseyi şaşırtmamalı çünkü her ikisi de şekil değiştiren sürüngenlerdir. Bush ve ortağı, Kardeşler'in yorulmak bilmez küresel manipülatörü Henry Kissinger, Kralice II. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü.

Masonluğun modern versiyonu, Tapınakçılar ve diğer gizemli inisiyeler arasındaki belirsiz başlangıçlarından itibaren hızla yayıldı. İngiltere Büyük Locası - ağın merkezi - resmi olarak 24 Haziran 1717'de kuruldu. Bu, Vaftizci Yahya Günü, Tapınak Şövalyeleri için kutsal bir gün ve Kudüslü Aziz Yahya Şövalyeleri (Malta) ile bariz bir bağlantı. . Vaftizci Yahya, hem Masonların hem de Tapınakçıların koruyucu azizidir çünkü Oannes, Yahya'nın Babil'deki başka bir şekliydi ve Oannes, Nemrut'un başka bir adıydı. İrlanda Büyük Locası altı ya da yedi yıl sonra onu takip etti. Britanya ordusundaki alaylar arasında ortaya çıkan sahra localarının çoğu, İngiliz Büyük Locası tarafından değil, İrlandalılar tarafından garanti altına alınmıştı. İskoç klanları, Fransa'daki kan kardeşlerine Masonluğu tanıttılar ve bu bağlamda bir adamdan bahsetmeliyim; İskoç Stuart'in taht taliplisi Bonnie Prens Charlie'nin öğretmeni Andrew Michael Ramsey. Ramsey 1680'lerde İskoçya'da doğdu ve Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı Isaac Newton'un yakın arkadaşıydı. Aralarında Philadelphians (Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın düzenlendiği şehrin adını taşıyan) adı verilen bir tür Gül Haç topluluğu ve Fransız şövalyeli St Lazarus Tarikatı'nın da bulunduğu birçok Elit grubun üyesiydi. Bu Elit grupların çoğu, inisiyelerine ezoterik isimler veriyor ve Ramsey'in Kardeşlik adı 'Chevalier' idi.<sup>37</sup> Masonluğun yayılmasında önemli bir faktördü ve Mason çevrelerinde özellikle Aralık 1736 ve Mart 1737'de yaptığı aynı konuşmanın iki versiyonuyla hatırlanır. Bu, Ramsey'in Konuşması olarak bilinmeye başlandı ve bu konuşmada Masonluğun tarihinin bir kısmını çizdi. Masonluk. Diana, Minerva ve Isis'e (Semiramis) tapan antik çağın gizem okullarından türetildiğini doğruladı. Masonluğun kökeninin Haçlı Seferleri (Tapınak Şövalyeleri) zamanında Kutsal Topraklarda olduğunu ve taş ustalarından kaynaklanmadığını söyledi. Ramsey, 'Tarikatımızın' (Tapınakçılar) Tarikat'la yakın bir birlik oluşturduğunu söyledi.

Kudüslü St John Şövalyeleri (Malta) ve o tarihten itibaren: "localarımız St John Lodges adını aldı".<sup>38</sup> Fransa'da Masonluk, Ramsey'in yoğun desteğiyle, özellikle önemli bir kolu, Masonluk ile Grand Orient Masonluğu olarak bilinen Jacobite hareketinin birleşimini ortaya çıkardı. Brezilya ve Portekiz gibi diğer ülkelerde de Grand Orient ağları var. Büyük Doğu, Büyük Doğu anlamına gelir ve ritüelleri, İran'da Zerdüşt'e, Babil'de İstar ve Tammuz'a (Semiramis ve Nemrut), Yunanistan'da Demeter, Persephone ve Dionysos'a, Suriye'de Afrodit ve Adonis'e, Mısır'da İsis ve Osiris'e tapınmalardan ilham alır. Pers'teki Mithra.<sup>39</sup>

Fransa'daki Grand Orient, Fransız Devrimi'nin manipülasyonunun ve koordinasyonunun arkasındaki odak noktası olacaktı. Kardeşler'in bakış açısına göre, bu 'halk' devriminin özgürlükle hiçbir ilgisi yoktu; tamamen küresel kontrol Gündemi ile ilgiliydi. Fransız ihtilalcilerinin meşhur çığlığı: "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" Masonların sloganıdır.

### Manipülasyon bilimi

Dinin gücü azalmaya başladıkça başka bir zihinsel hapishane hücresi yaratıldı. Biz buna oldukça cesurca 'bilim' diyoruz. Gerçek bilim değil. Resmi bilim, dünyanın sadece bu olduğunu ve 'ölüm'den sonra hayatın devamının olmadığını söyleyen bilim. Kardeşlik, dini reddedenlerin, bizim evrim yolunda yoğun bir deneyim dönemi için fiziksel bir bedende enkarne olmuş çok boyutlu sonsuz bilinç olduğumuzu fark etmemelerini sağlamak için bir alternatif bulmak zorundaydı; ölemeyeceğimiz için 'ölümüyoruz'. Enerji bilinçtir ve enerji yok edilemez, yalnızca kendisinin başka bir ifadesine dönüştürülebilir. Fiziksel bedeniniz olmadığını, o bedene hayat veren sonsuz, ebedi bilinç olduğunu anladığınızda, kendinize ve potansiyelinize dair vizyonunuz ölçülemeyecek kadar genişler. Kontrolü elinde tutmak isteyenler için ne büyük bir kabus. Böylece, Mason ağları aracılığıyla, 1662'de II. Charles'ın kraliyet emriyle yine Londra'da Kraliyet Cemiyeti kuruldu. Bu, dünyanın ilk bilim adamları ve mühendisler toplantısıydı ve Masonluğun yönü üzerinde baskın bir etki yaratacaktı. 'bilim'. Kraliyet Cemiyeti'nin ilk üyelerinin neredeyse tamamı, bu yönelik kusurlu ve yanlış olduğunu bilen Masonlardı. Şüphesiz bugün de aynı durum geçerlidir. Bazı tanık isimler yeniden karşımıza çıkmak üzere. 'Ölmeden' (ya da yer değiştirmeden) önce ilham kaynağı olduğu söylenen Kraliyet Cemiyeti'nin 'babası', en iyi Gül Haçlı, İncil tercümanı ve Masonluğun mimarı Francis Bacon'du. Kraliyet Cemiyeti'nin sadık isimleri arasında şunlar da vardı: 1672'de üye olan, Sion Tarikatı'nın Gül Haçlı Büyük Üstadı Isaac Newton; İskoç Masonu Lord Moray; Kayıtlı ilk Masonlardan biri olan Elias Ashmole; ve Masonluğun onde gelen isimlerinden Andrew Michael 'Chevalier' Ramsey, herhangi bir bilimsel niteliği olmadan Kraliyet Cemiyeti'ne kabul edildi. Diğer bir üye ise Mason olan ve Güneş Kulübü olarak da bilinen Kabala Kulübü'nün üyesi olan John Byrom'du.<sup>40</sup> 1984 yılında Manchester'daki bir evde 500'den fazla makalesi bulunduğu ve bunlar arasında kutsal geometri, mimari ve kabalistik, Masonluk ve diğer simya ve ezoterik semboller hakkında bilgiler yer alıyordu.<sup>41</sup>

Almanya'da birçok ezoterik bağlantısı olan bir simyacı ve Gül Haçlı olan Ashmole,

Charles'in yakın arkadaşıydı ve hükümdar tarafından yönetilen 'şövalyelik'in önde gelen tarikatı olan Jartiyer Nişanı'nın bir Şövalyesiydi. Çar Korkunç İvan'ın kişisel doktoru olan Arthur Dee (Dr. John Dee'nin oğlu) ile birlikte bir kitap yazdı. Ivan öldüğünde, Dee'nin manipülasyonu Romanov hanedanını Rus tahtına oturttu.<sup>42</sup>

Ashmole, 1650'den itibaren Oxford'da toplanan 'Görünmez Kolej' ile son derece iyi bağlantılısa sahipti ve yakın temaslarını sürdürdü. Francis Bacon, kitabında tam da böyle bir grup önermişti: *Yeni Atlantis*. Bu 'Görünmez Kolej', Sion Tarikatı'nın bir başka Büyük Üstadı olan ünlü bilim adamı Robert Boyle'u ve Siyah Asalet ve Babil Kardeşliği'nin finans merkezi olan Londra Şehri'ndeki St Paul Katedrali'nin mimarı Sir Christopher Wren'i içeriyordu. Her ikisi de Gül-Haç Tarikatının Büyük Üstatlarıydı. St Paul's ve genel olarak şehrin yeniden inşası, 1666'daki Büyük Londra Yangını ile mümkün oldu ve hem eski bir Diana ibadet yerindeki St Paul Katedrali'ni tasarlayan mimar Wren hem de Robert Hooke'un bir araya gelmesi ne kadar ilginçti. Yangından sonra üç şehir araştırmacısından ikisi de Kraliyet Cemiyeti üyesiydi ve gizli cemiyetlerin üst düzey üyeleri idi. Yeni Londra Şehri, binaların tasarımını o bölgedeki enerji şebekesi ve onu en iyi şekilde nasıl manipüle edebileceği bilgisine dayalı olarak Masonik bir sokak planına göre inşa edildi.

Kraliyet Cemiyeti bir grup bilim adamından daha fazlasıydı ve hala da öyledir. Özünde, bilimsel ve manevi anlayışın vizyonunu ve genişliğini sınırlamak için Kardeşlik tarafından kontrol edilen veaslında yaratılan gizli bir topluluktur. Bunu doğrulamak için ezoterik olanı inkar eden bir organizasyonun arkasındaki ezoterik inisiyelere bakın. Kraliyet Cemiyeti'ne katılan başka bir grup ezoterik inisiyetenin geçmişini düşündüğünüzde bu daha da açık hale gelir. Ayda bir kez dolunay gecesinde buluştukları için kendilerine Ay Topluluğu adını verdiler.<sup>43</sup> Üyeleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Babalarından biri olan ve Fransız Devrimi'nin arkasındaki Masonlarla yakından bağlantılı olan üst düzey Mason, Gül Haçlı Benjamin Franklin de vardı. Bir sonraki bölümde ondan daha fazlası. Ay Topluluğu'nun diğer üyeleri, Charles Darwin'in büyüğbabası, dünyanın her şeyden ibaret olduğu bilimine ve doğal seçilim yoluyla en uygun olanın hayatı kıldığına olan inancı teşvik etmek için kullanılacak olan Erasmus Darwin'dı. Darwin'in bile, kesinlikle hayatının sonunda buna inandığını sanmıyorum, ancak bu imajın, efsanenin galip geldiğine. Her neyse, Charles Darwin'in doğal seçilim ve en uygun olanın hayatı kalması teorisini 'keşfettiği' fikri çok saçma. Büyükbabası Ay Topluluğu'ndan Erasmus adlı bir kitap yazdı. *Zoonomia* 1794'te aynı görüşün ana hatlarını çizdi.<sup>44</sup> Wedgwood çömlekçilik imparatorluğundan Josiah Wedgwood, Ay Topluluğu'nun bir başka üyesiydi ve kızı, Erasmus Darwin'in oğlu Robert Darwin ile evlendi ve Charles Darwin'in annesi oldu!<sup>45</sup> Aynı soy, mide bulandırıcı ırkçı öğretisi Adolf Hitler, Henry Kissinger ve Kardeşlik'in sayısız diğer öncülerini tarafından, insan kan stokunun (sürüngen) genetik saflığını korumak için 'daha düşük' ırklara yapılan soykırımı meşrulaştırmak için kullanılan Thomas Malthus'u da doğurdu. Aryanlar.<sup>46</sup> Anglikan bir din adamı olan Malthus, aşırı nüfusu ve ana (beyaz) soyların seyrelmesini durdurmak için hastalıkların ve kitleler için korkunç yaşam koşullarının gerekliliğini söyledi. Bu onun küçük bilgelik taşlarından sadece bir tanesi:

"Yoksulların destekliğini resmen reddetmek için adalet ve onurla yükümlüyüz. Bu amaçla, doğan hiçbir çocuğun... asla kilise yardımından faydalananamayacağını belirten bir düzenleme yapılmasını teklif etmeliyim...*(gayri meşru)* Karşılaştırmalı olarak konuşursak, bebeklerin toplum için pek değeri yoktur, çünkü diğerleri onun yerini hemen dolduracaktır... Nüfusu bu seviyede tutmak için gerekli olanın ötesindeki tüm çocuklar/*İstenen* yetişkin kişilerin ölümüyle onlara yer açılmadığı sürece, mutlaka yok olmaları gereklidir."<sup>47</sup>

İlkeleri modern ekonomi politikasına hakim olan iktisatçı John Maynard Keynes, Malthus'un bir dahi olduğunu düşünürken, Darwin ve çevresi de onun bir mantık ustası olduğunu inanıyordu.<sup>48</sup> Bu yüzyılın nüfus kontrolü politikaları, daha önce de belirttiğim gibi, Malthus'un soykırım ilkelerinden ilham almıştır... *. Ve Gerçek Sizi Özgürleştirecek.* Yine İskoç bağlantısı ortaya çıkıyor. Lunar Society'nin üyelerinden altısı Edinburg'da eğitim gördü ve Charles Darwin de öyle. Tanrı'nın resmi olarak parçalanması ve ebedi ruhun inkar edilmesinde bir diğer önemli ses, 1596'da doğan ve "modern felsefenin babası" olarak adlandırılan Fransız Rene Descartes'ti.<sup>49</sup> Descartes, Roma Katolik kolu tarafından eğitildi. Babil Kardeşliği, Cizvitler. Hayatı boyunca kendisini Roma Katoligi olarak adlandırmamasına rağmen kitapları Katolik Yasak Kitaplar Dizini'nde yer aldı. Görüşleri daha sonra Isaac Newton tarafından açıklanacaktı. Her ikisi de ezoterik ve simyadan büyülenmişti. Burada antik dünyanın dinlerini yaratınan gücün aynı zamanda yeni 'bilimi' de tasarladığını görüyoruz. Yargılayıcı bir Tanrı ve cennetin sadece müminler için olduğu fikrini kim yarattı ve sattı? Bunu bilen insanlar doğru değildi. 'Bilim'in, sonsuz ruhu inkar eden materyalist ve 'kozmik tesadüf' versiyonunu kim yarattı? Bunu bilen insanlar doğru değildi. Bu geleneğ günümüzde Hümanizm olarak bilinen hareket tarafından sürdürülmemektedir. 1953'te yayınlanan manifesto, evrenin kendi kendine var olduğunu ve yaratılmadığını söylüyor; modern bilim, evrenin ve insanı değerlerin kabul edilebilir tek tanımını sunar; ve öldüğünüzde varlığınız sona erer.

Bu iki görünür karşılığının, yani din ve bilimin pek çok ortak noktası vardır, ama özellikle bir tanesi. Her ikisi de kim olduğumuzun gerçek doğasını ve kaderimizi kontrol etmek için içimizde sahip olduğumuz gücü inkar ediyor. Bunu anladığımızda ve faydalansınmayı bekleyen sınırsız gücü kavradığımızda, reptilianların ve onların soylarının kontrolü artık olmayacak. Babil Kardeşliği'nin yüzü birbirine bağlı sonsuz sayıda maskeye sahiptir, ancak Masonluğun yaratılışı, bu binlerce "maskenin" birbirleriyle iletişim kurması için küresel bir koordinatör görevi görebilecek bir ağ sağlamıştır. Maskelerden bazıları toplumun belirli bir grubu veya alanı içinde faaliyet gösterir, ancak çoğu, özellikle de Masonluk gibi büyük olanlar, görünüşte birbirine karşı görünen örgütler ve gruplar içinde faaliyet gösterir. Bu, aynı 'maske'nin çalışmaları veavaşları manipüle etmesinin ve Gündemi ilerletmek için bilimi, siyaseti ve dini yönlendirmesinin bir aracı olmuştur.

Yapı artık planın bir sonraki aşamasına geçmek için düğmeye basmaya hazırıldı. Afrika'nın, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın ve en büyük ödülleri Amerika'nın sürüngen-Aryan kontrolü.

## KAYNAKLAR

---

- 1** *Gizli Komplot*, s. 51.
- 2** Michael Baigent ve Richard Leigh, *Tapınak ve Loca*(Arcade Publishing, New York, 1989), s 106.
- 3** *Kutsal Kan Kutsal Kase*,s.446-447. Aynı
- 4** eser.
- 5** Age, s 141.
- 6** Gerard de Sede bir dizi kitabı üretti.*L'Or de Rennes*(Paris 1967); *La Race Fabuleuse*(Paris 1973); *Le Vrai Dosyasi de l'Enigme de Rennes*(Vestric 1975); *Les Templiers Sont Parmi Nous*(Paris 1976); *Ve İmza: Rose + Croix*(Paris 1977).
- 7** *Gizli Komplot*,s.47. Age, s.74.
- 8**
- 9** Erkekçe R Salonu, *Tüm Çağların Gizli Öğretileri*.
- 10** *Cehaletin Laneti*,Cilt II, s. 30. Age, s. 32.
- 11**
- 12** *Gizli Komplot*,sayfa 51-52.
- 13** George C.Andrews,*Aramızdaki Dünya Dışı Canlılar*(Llewellyn Yayınları, St Paul, Minnesota, ABD, 1993), s 76.
- 14** *Tüm Çağların Gizli Öğretileri*, s.CLXV-CLXVIII. Aynı
- 15** eser.
- 16** Aynı eser.
- 17** Aynı eser.
- 18** *Tapınakçı Vahiy*,s 137.
- 19** *Tüm Çağların Gizli Öğretileri*, s.CLXVI. Age,
- 20** pCLXV.
- 21** Age, pCLXVI.
- 22** Ibid,pCLXVI.
- 23** Age, s. CLXXIV.
- 24** Aynı eser.
- 25** Aynı eser.
- 26** *Gizli Komplot*,s. 17.
- 27** *Cehaletin Laneti*,Cilt II, s 219. *Kenan'ın*
- 28** *Laneti*,s.44.
- 29** Frederick J. Pohl, *Prens Henry Sinclair - 1398'de Yeni Dünyaya Keşif Gezisi*(Nimbus Publishing, Halifax, Nova Scotia, ilk olarak 1967'de yayınlandı), s 18.
- 30** Aynı eser.
- 31** *Tapınak ve Loca*,s 119. Age, s 120.
- 32**

**33** Aynı eser.

**34** Alıntı yapıldı *Kenan'ın Laneti*, s 83. Ibid,

**35** s83.

**36** Ibid, s84.

**37** *Tapınak ve Loca*, s 187. **38** Age, s 189.

**39** *Kenan'ın Laneti*, s. 40. **40**

*Tapınakçı Vahiy*, s 139. **41**

Age, s. 139, 140

**42** *Gizli Komplot*, s 56.

**43** Ian T.Taylor, *İnsanların Zihinde - Darwin ve Yeni Dünya Düzeni* (TFE Publishing, Toronto, Kanada, 1984), s. 55. 'Bilim' adı verilen dolandırıcılığın mükemmel bir ifşası.

**44** Age, s 58.

**45** Age, s 55.

**46** Age, s. 59-65.

**47** 1878 tarihli Denemesi adlı bir

**48** çalışmadan. *Erkeklerin Aklında*, s 63. Age,

**49** s 29.

## DOKUZUNCU BÖLÜM

# 'Özgür'lerin ülkesi

Size söylenenlere inanırsanız, bugün gezegende en güçlü ülke Amerika Birleşik Devletleri gibi görünecektir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri her zaman Londra tarafından kontrol ediliyordu ve hala da öyle. Amerika hiçbir zaman özgürlerin ülkesi olmadı ve artık öyle de oldu.

Dünyanın odak noktası, küresel kötü adam olarak büyük, kötü Amerika iken, Amerikalıların suçlandığı olaylar her zaman İngiltere'deki ve başka yerlerdeki Babil Kardeşliği Elitleri tarafından yönetiliyordu. Britanya İmparatorluğu'nun görünüşte parçalanması ve Britanya'nın görünüşte süper güç olarak gerilemesi, gerçek gücün nerede olduğunu kasıtlı olarak daha da belirsizleştirdi. Londra derken, kim görevde olursa olsun, sadece bir başka cephe olan Britanya Hükümeti'ni kastetmediğimi vurguluyorum. Demek istediğim, tarihsel ve diğer nedenlerden dolayı, sürüngen Kardeşlik'in gizli toplum ağının ana operasyon merkezinin Londra veya Yeni Troy'da ve büyük ölçüde Paris, Brüksel ve Roma'da olduğu anlamına geliyor. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nde olup biteni anlamak için çok eskilere gitmemiz gerekiyor. Fenikeliler oraya eski zamanlarda ayak basmışlar ve bu yüzyılın başlarında Büyük Kanyon'da Mısır (Fenike) ya da Doğu'ya ait kalıntılar bulunmuş, ancak bu konudaki bilgiler bastırılmış durumda. Arizona'daki Güneş Vadisi'ndeki ABD şehri Phoenix'in ismi, resmi versiyon neye inanmamızı isterse istesin, o bölgenin gerçek tarihinin anlaşılmasıından ilham almıştır. Gallilerin, İrlandalıların, İngilizlerin ve İskoçların Kolomb'dan yüzyıllar önce Kuzey Amerika'ya ayak bastıklarına dair kanıtlar var.

Christopher Columbus'un Amerika'yı keşfettiğine dair resmi hikaye gülünç. İskoçya'daki Edinburgh'dan birkaç kilometre uzakta, Kardeşlik Elitinin kutsal kâsesi olan Rosslyn Şapeli bugün hala duruyor. St Clair-Sinclair ailesi tarafından Tapınakçı haçı şeklinde inşa edilmiş olup ezoterik sembolizmin bir kütlesidir. Temelleri 1446 yılında atılmış ve 1480'li yıllarda tamamlanmıştır. Rosslyn'deki taş işçiliğinin, yalnızca Amerika'da bulunan ve Kristof Kolomb'un bu kıtayı 1492'ye kadar 'keşfetmemiş' mısır ve kaktüs tasvirlerini içermesi ne kadar dikkate değer! Bu nasıl olabilir? Aslında hiçbir gizem yok. Christopher Columbus Amerika'ya ayak basan ilk beyaz insan bile değildi. Fenikeliler, İskandinalılar, İrlandalılar, Galliler, Bretonlar, Basklar ve Portekizliler ondan önce Amerika'ya yelken açtılar ve Frederick I. Pohl'un nadir bir kitabında belgelendiği gibi Rosslyn Prensi Henry Sinclair de Amerika'ya yelken açtı. *Prens Henry Sinclair'in Yeni Dünyaya Yolculuğu 1398*. Sinclair yolculuğa başka bir Kardeşlik ile çıktı

Zeno ailesi, Venedik'teki en onde gelen Siyah Asalet ailelerinden biri. Sinclair ve Antonio Zeno, Newfoundland dediğimiz yere indiler ve 1398'de Nova Scotia'da (Yeni İskoçya) karaya çıktılar. Antonio'nun mektuplarında buldukları araziye ilişkin tanımlamaları, bölgedeki zift (asfalt) birikintileriyle mükemmel ve ayrıntılı bir şekilde örtüşüyor. Pictou İlçesi, Nova Scotia, şu anki New Glasgow kasabasından çok uzakta değil. Sinclair şimdi New England olan yere ayak bastı. Massachusetts'te, Boston'a 40 kilometre uzaklıktaki Westford'daki Prospect Hill adlı yerde, kayanın içinde bir kılıç ve zırhlı bir şövalyenin tasviri bulundu. İngiltere, Cambridge'deki Üniversite Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nin kuratörü TC Lethbridge, silahların, zırhların ve hanedan amblemlerinin 14. yüzyılın sonlarında Kuzey İskoçyalı bir şövalyeye ait olduğunu ve şunları söyledi: "ilk Sinclair Kontu'nun akrabası. Orkney".<sup>1</sup>Kardeşlik Amerika'yı binlerce yıldır biliyordu ve Kristof Kolomb, Amerika'nın işgalinin başlayabilmesi için resmi keşfi yapmakta kullanıldı. Bu nasıl yapıldığının hikayesi.

1307'deki tasfiyeden sonra, gördüğümüz gibi, birçok Tapınakçı Fransa'yı terk ederek İskoçya'ya gitti. Ancak diğerleri, esas olarak denizcilik faaliyetlerine odaklanarak, İsa'nın Şövalyeleri adı altında faaliyet gösterdikleri Portekiz'e yöneldi. İsa Şövalyeleri'nin en ünlü Büyük Üstadı, 1394 ile 1460 yılları arasında yaşamış olan Denizci Prensi Henry'dir (başka bir Prens Henry). 'Gezgin' veya 'denizci' terimi, Tapınak Şövalyeleri ve Sion Tarikatı tarafından, bir gemiyi ifade etmek için kullanılmıştır. Büyük Üstat ve bu nedenle şaşırtıcı olmayan bir şekilde Tapınakçı cephesi olan İsa Şövalyeleri tarafından sürdürdü. Prens Henry, kraliyet soyundan gelen bir deniz kaşifiydi ve Atlantis'in iki olası kalıntısı olan Madeira ve Azor Adaları'ni "keşfedenler" onun denizcileriydi. Kardeşlik'in gizli bilgileriyle olan bağlantıları nedeniyle, Fenikelilerin ve diğerlerinin yolculuklarından derlenen, Amerika kıtasının varlığını gösteren haritalar da dahil olmak üzere birçok haritaya erişimi vardı. Kolomb'un Amerika kıtasına yelken açmasından sadece 20 yıl sonra, pardon 'Hindistan', Osmanlı Türk Amirali Pin Reis, kıtanın resmen keşfedilmesinden 300 yıl önce Antarktika'nın kara kütlesinin nasıl göründüğünün bir haritasını çizmişti! Haritasının doğruluğu modern tekniklerle doğrulandı. Bunu nasıl yapabildi? Haritayı daha öncekilerden, Prens Navigatör Henry ve İsa Şövalyeleri - Tapınak Şövalyeleri için mevcut olan aynı kaynaklardan çizdiğini söyledi. Prens Henry'nin deniz kaptanlarından birinin ve İsa'nın Şövalyelerinden birinin, Kristof Kolomb'un kayınpederi olduğunu anladığınızda bu son derece önemli hale gelir. Bu adam Hindistan'ı aramıyordu. Nereye gideceğini başından beri biliyordu. Vasco de Gama ve Amerigo Vespucci gibi pek çok deniz kaşifinin ve dünyanın çevresini dolaşanların Portekiz'den gelmesinin nedeni budur. Mason tarihçisi Manly P. Hall'un açıkladığı gibi, Columbus, Kara Asalet Venedik-Fenikelilerin ve sürüngen melezlerinin kalesi olan Cenova ve kuzey İtalya'daki gizli toplum ağına bağlıydı. Kendisi bir zamanlar sürüngen Lorraine Hanesi'nden, Babil Kardeşliği'nin bir üyesi ve Cenova ve Venedik de dahil olmak üzere Avrupa çapında sonsuz bağlantıları olan bir asilzade olan Rene d'Anjou tarafından çalışıyordu. Columbus (gerçek adı Colon), çok aktif bir Cathar ve Tapınakçı olan şair Dante'nin inançlarından ilham alan bir grubun üyesiydi ve Columbus'un Amerika'ya yaptığı bu yolculukta gemilerinde dalgalandırdığı bayrak...

beyaz zemin üzerine kırmızı çarşı. Columbus'a önemli destek, Babil Kardeşliği ağının iki üst düzey üyesinden geldi: Venedik'in en güçlü sürüngen ailelerinden biri olan Lorenzo de Medici ve Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadı olan sanatçı Leonardo da Vinci.

Columbus'un Karayıpler'e ayak basmasından beş yıl sonra, John Cabot olarak bilinen bir İtalyan, Newfoundland, Nova Scotia ve Kuzey Amerika'yı resmen keşfetmek için İngiltere'nin batısındaki Templar limanı Bristol'den yelken açtı. Bristol adı Baratı'den türemiştir ve bir zamanlar Caer Brito olarak adlandırılmıştır. Bristol, Tapınak Şövalyeleri'nin merkeziydi ve şehrin bugün Temple Meads olarak adlandırılan bölgesi bununla bağlantılıdır. Cabot, İngiltere'den Henry VII tarafından destekleniyordu ve Cabot'un Venedik'te doğan oğlu Sebastian, Henry için bir kaşif ve harita yapıcısıydı. Sebastian ayrıca Kanada'daki Hudson Körfezi'ne yelken açtı ve İspanyollar için Güney Amerika'ya bir keşif gezisine liderlik etti. Cabot'lar Asya'yı aradıklarını söyledi! İspanyolların Güney Amerika'ya, İngiliz ve Fransızların Kuzey Amerika'ya yaptığı seferlerin hepsi aynı kaynak tarafından, yani Kardeşlik'in şübeleri tarafından koordine ediliyordu. Resmi tarih, Cabot'u Columbus'la ilişkilendirmiyor, ancak kanıt eksikliği nedeniyle değil. John Cabot'un gerçek adı Giovanni Caboto'ydu. Kendisi, Cabot'un orada bulunduğu sırada Columbus'un da faaliyet gösterdiği şehir olan Cenova'dan gelen vatandaşlığa alınmış bir Venedikliydi. Kendisi de yüksek derecede Mason olan Manly P. Hall, her ikisinin de aynı gizli topluluklara ve 'Doğu'nun Bilge Adamları'na bağlı olduklarını söyledi. Kitabına şunu ekliyor: *Amerika'nın Kaderle Görevi*:

"Yeni Dünya'yı açan kaşifler bir ana planla hareket ediyorlardı ve kâşiflerden ziyade yeniden keşfetenin aracılıklarıdır. Bu cesur maceracıların kökenleri, yaşamları, karakterleri ve politikalıları hakkında çok az şey biliniyor. Tarihçilerin ve biyografi yazarlarının fazlasıyla sağlandığı bir yüzyılda yaşamış olmalarına rağmen, bunlar ya sessiz kalmayı ya da asılsız, makul açıklamalar icat etmeyi uygun gördüler."<sup>2</sup>

Elbette yaptılar. İnsanların tüm bunların bir aldatmaca olduğu ve uzun vadeli Kardeşlik Gündemi'nin bir parçası olduğu gerçekini bilmesini istemediler. Sonraki dört yüzyl boyunca, Müslüman Kardeşler'in kontrolündeki Avrupa ülkeleri, özellikle Britanya ve aynı zamanda Hollandalılar, Fransızlar, Belçikalılar, İspanyollar, Portekizliler, Almanlar ve diğerleri de dahil olmak üzere, gezegeni yağımaladılar, aslında dünyayı ele geçirdiler ve sürüngenleri genişlettiler. -Daha önce hiç olmadığı kadar Aryan kontrolü. Kullanılan zihniyet ve yöntemlerin tipik bir örneği, Columbus'tan sonra İspanyolların Orta Amerika'yi ele geçirmesine öncülük eden Hernando Cortes'inkilerdi. Yerli halkların kendi zaman ölçüm sistemleri vardı ve tanrıları Quetzalcoatl'ın, birçok açıdan kendi İsa versyonlarının geri dönüşünü bekledikleri bir tarih vardı. Ortadoğu ve Avrupa'da İsa hakkında anlatılan hikayeler ile Orta Amerika'da Quetzalcoatl hakkında anlatılan hikayeler temelde aynıydı çünkü aynı kaynaktan geliyorlardı. Beyaz tanrı Quetzalcoatl'ın beklenen ikinci geliş tarihi, Avrupa saatine göre 1519'du ve onun Tüylü Yılan lakabına uygun bir giyecäge inanıyorlardı. Cortes, 1519'da tüylü tüylerle Meksika'da karaya çıktı ve hatta Quetzacoatl'ın bekendiği noktanın yakınına indi. O da bir haç taşıyordu.

yne Quetzalcoatl efsanesine uygun olarak. Bu nedenle Aztek kralı Montezuma da halkı gibi Cortes'in tanrılarının uzun zamandır beklenen dönüşü olduğuna inanıyordu. Bu, Cortes'in yalnızca 598 adamla çok sayıda insanın kontrolünü ele geçirmesine olanak sağladı. Cortes'in ikinci gelmeyeceğini anladıklarında artık çok geçti. Bunu yerli halklara yönelik muazzam bir katliam izledi ve bir İspanyol tarihçi, Avrupalılar (Aryanlar ve sürüngen-Aryanlar) geldikten sonra yalnızca Güney Amerika'nın en az 12 milyon yerlisinin öldürülüğünü ve daha da büyük bir sayının köle haline geldiğini tahmin etti. İspanyol fetihleri arasında İnkaların ve Mayaların toprakları davardı ve onların bilgilerinin çoğu kaybedildi veya sistematik olarak yok edildi. Aynı şey, Avrupalıların sayısız Yerli Amerikalıyı öldürdüğü ve bu kültürü neredeyse yeryüzünden sildiği Kuzey Amerika'da da yaşandı. Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer yerlerdeki yerli halklar da benzer bir kadere maruz kaldı. Bilmeden sürüngen Aryanlar tarafından kontrol edilen Aryanlar, bu Britanya ve Avrupa imparatorlukları aracılığıyla dünyayı ele geçirdiler ve gittikleri her yerde yaşam ve tarih bilgisi (yani sürüngenlerin insan ilişkilerine katılımı) çalışındı veya yok edildi. Bunun en eski örneklerinden biri, Mısır'ın İskenderiye kentindeki büyük ezoterik kütüphanenin 4. yüzyılda Romalıların emriyle yıkılmasıydı. Yıkılmayan kitaplar Vatikan'da istifleniyordu. Vatikan'da üst düzey görevlerde çalışan akrabaları bulunan bağlantı bana, mekana yaptığı rehberli tur sırasında, binlerce eski ezoterik kitabı barındıran binanın altında vakumla kapatılmış kasalar gördüğünü anlattı. "İnanılmazdı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen bölgedeki ilk kalıcı İngiliz yerleşimi, 17. yüzyılın başlarında Jamestown, Virginia'daydı. Virginia'nın adını tamamen yanlış adlandırılan 'bakire kralice' Elizabeth I'den aldığı söyleniyor. Bununla birlikte, arka plan göz önüne alındığında, adını antik Babil'in bakire tanrıçası Kralice Semiramis ve onun Mısırlı aynası Isis'ten almış olması çok daha muhtemeldir. Francis Bacon ailesinin pek çok üyesi ilk yerleşimciler arasındaydı ve yerli halka, kendi kadınları gibi, tarif edilemeyecek bir kibir ve insanlık dışı muamele eden siyah giysileri ve uzun şapkalarıyla Püriten-Kalvinistler de öyledi. Yerleşimciler birlikte, Kardeşlik gezegendeki işgalini genişletirken, yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin iş dünyası liderleri, bankacıları, başkanları ve yöneticileri olacak olan Avrupa aristokrasisinin ve kraliyet ailesinin sürüngen soyları da geldi. Amerika'nın mali ve toprak mülkiyeti, 1606'da Kral I. James tarafından kurulan Virginia Şirketi'nin kurulmasıyla başından itibaren güvence altına alındı. James, Francis Bacon'a şövalye unvanı verdi ve onu İngiltere Şansölyesi de dahil olmak üzere birçok önemli görevre atadı. James'in himayesi altında Tapınakçılar, Gül Haçlılar ve diğer gizli topluluklar tek bir isim altında, Masonluk olarak güçlerini birleştirdi. Virginia Şirketi'nin ilk üyelerinden bazılarına bakın: Francis Bacon, Pembroke Kontu, Montgomery Kontu, Salisbury Kontu, Northampton Kontu ve Lord Southampton. Hepsı Kardeşlik soyundan. Virginia Şirketi hâlâ başka isimler altında varlığını sürdürüyor ve birazdan açıklayacağım gibi hâlâ Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol ediyor.

Masonlar, Kuzey Amerika kıtasında Britanya'nın açık yönetiminden gizli yönetimine geçişin ön saflarında yer aldılar. Bu geçiş tarihte Amerikan Bağımsızlık Savaşı olarak bilinir. Amerika için Kardeşlik Gündemi

Francis Bacon'un çalışmasında özetlenen, *Yeni Atlantis*, 1607'de basılan ve seçkin entelektüellerden oluşan bir 'Görünmez Kolej'in olayları dikte ettiği kitap. Amerika'daki İngiliz kolonilerinin onde gelen Masonlarından biri, halkın özgürlüğünü inanan ve hâlâ Kurucu Baba olarak saygı duyulan Benjamin Franklin'di. Yüzü 100 dolarlık banknotta görülebiliyor. Küresel komplonun pek çok unsurunu anlayan Hıristiyan vatansever hareketi bile Franklin'in kendi tarafında olacağrı fikrine kapıldı. Buna katılmamanızı en güçlü şekilde rica ediyorum. Franklin, İngiliz İstihbaratı'nın değerli bir üyesiydi, bir Satanistti, Babil Kardeşliği'nin yiğitlerinden biriydi ve çocukları kurban ediyordu. Amerikalıların buradaki komployu kaybetmemeleri için Kurucu Babalarının çoğunu geçmişine ve motivasyonlarına tamamen yeni bir bakış atmaları gerekiyor. Franklin, zamanının Henry Kissinger'iydi. Masonluk hakkında belgelenen ilk makaleyi 8 Aralık 1730'da gazetesinde yayinallyan kişi Franklin'di. *Pensilvanya Gazetesi*. Şubat 1731'de resmen Mason oldu ve 1734'te Pensilvanya Eyalet Büyük Üstadı oldu. Aynı yıl Franklin, Amerika'daki ilk Masonik kitabı bastı ve kaydedilen ilk Amerikan locası Philadelphia'daki eyaletinde kuruldu. Amerikan 'Bağımsızlık' Savaşı nereden düzenlendi? Philadelphia ve orada Fenikelilerin ve Aryanların Güneş tanrısi Bel'in sembolü olan Özgürlük Çanı'nı hala bulacaksınız. Fenike dili yazımla değil sesle ilgilidir ve sürüngen Aryanların gizli, sembolik dilinin ayrılmaz bir parçası bir kelimenin sesidir. Aynı zamanda bir Gül Haçı Grand Masteli olan Franklin, Amerika'yı ele geçirmek ve kitleleri yönetmenin en etkili ve sürekli biçimini olan Londra'daki açık kontrolü gizli kontrolle değiştirmek için yapılan Kardeşlik operasyonunun kalbinde yer alıyordu. Franklin ve diğer birçok Kurucu Baba gibi insanların özgürlüğe inandıklarını düşünenlerin burada kandırılmamalarını tavsiye ederim. Eğer bana güç vermeni ve seçimlerde beni desteklemeni istersem, sana duymak istediklerini mi yoksa duymak istemediğini bildiğim şeyleri mi söyleyeceğim? Franklin ve Jefferson gibi başlica Kurucu Babaların çoğu, bir şey söyleyip bambaşka bir şey yapan bariz ikiyüzlülerdi. Bu elbette herkesin zaman zaman yaptığı bir şey ama biz burada ölçekte bahsediyoruz. Jefferson, 200 siyah köle bulundururken tüm erkeklerin eşit yaratıldığını yazdı ve başka bir yerde siyah insanların genetik ve entelektüel olarak beyazlardan daha aşağı olduğunu yazdı. Bu ifadeleri nasıl karelersiniz? Yapamazsınız. Franklin de özgürlük hakkında papağan gibi konuşurken siyah köleler tutuyordu.

Franklin, Kurtuluş Savaşı'nın düzenlendiği yerdeki onde gelen Masondu; 1789'da Fransız Devrimi'nin manipüle edilmesine yardımcı olan Dokuz Kız Kardeş ve San Juan Locası gibi Fransa'daki Masonik ağların bir üyesiydi; o, Carcassonne'un Batı Tapınağının son derece seçkin Kraliyet Komutanları Locası'nın bir üyesiydi; aynı zamanda Druid Universal Bond da dahil olmak üzere birçok ezoterik grupla bağlantılı olan yakın arkadaşı İngiltere Maliye Bakanı Sir Francis Dashwood ile birlikte Şeytani Cehennem Ateşi Kulübü'nün bir üyesiydi. Dashwood'un West Wycombe (Wicca) malikanesinde Şeytani ritüelleri ve cinsel 'sahir' törenleri için devasa bir mağara kazılmıştı.<sup>3</sup> Seks ritüeli takıntısının ardından nedenleri daha sonraki bir bölümde tartışacağım. Tüm Druidleri ya da Wiccan geleneklerini kesinlikle kınamadığımı burada bir kez daha vurgulamak isterim. şunu belirtiyorum

Bu bilginin kötü niyetli kullanımı ki bu, kendilerine Druid ve Wiccan diyen insanlar tarafından da son derece olumlu ve sevgiyle kullanılmaktadır ve kullanılmaktadır. İnsanların Druid vs. olduğunu belirtmemin nedeni, ezoterik bilgiyi anlayıp onunla çalışıklarını, bunu kamuoyu önünde kınayıp Hıristiyanlığın arkasına saklandıklarını doğrulamaktır. O sıralarda Cehennem Ateşi Kulübü'nün bir diğer üyesi Galler Prensi Frederick'ti; Başbakan, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Londra Şehri Belediye Başkanı da öyledi.<sup>4</sup>

Bu, aynı İngiliz Kralliyetine karşı bir 'isyana' öncülük edecek olan Benjamin Franklin'in kurduğu şirketti! Gerçekte o, I. Elizabeth'in hükümdarlığı sırasında Francis Bacon ve Dr. John Dee gibi kişiler tarafından oluşturulan aynı örgüt olan İngiliz İstihbaratının 72. ajanıydı. 1998'de Franklin'in Londra'daki Trafalgar Meydanı yakınındaki Craven Caddesi 36 numaradaki eski evinin altında yapılan kazılarda, Altısı çocuk olan on cesedin kalıntıları, Franklin'in orada yaşadığı zamana tarihleniyor. Kapak hikayesi, kendisinin ve ev arkadaşının mezar soygunculuğu veya tıbbi araştırma için ceset satın alma işleriyle meşgul oldukları yönünde görünüyor. Franklin'in, Babil Kardeşliği'nin kadim ritüelleri doğrultusunda kurban ritüelleriyle ilgilenen bir grubun üyesi olduğu göz önüne alındığında, buna ciddi olarak inanan var mı? Ah evet, bir şey daha var. Hıristiyan Ortak Dua Kitabı'nın temelini oluşturan bir dua kitabını hazırlayanlar, Benjamin Franklin ve Sir Francis Dashwood adlı iki Satanistti! Dashwood aynı zamanda Lord le DeSpencer olarak da bilindiğinden, çalışmaları Franklin-DeSpencer Dua Kitabı olarak bilinmeye başlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Franklin Dua Kitabı oldu.<sup>5</sup> Franklin, diğer Kurucu Babalar gibi hem Amerika'da hem de Avrupa'da Kardeşlik Gündemi için çalışıyordu ve hem Franklin hem de Jefferson'un, Sir Francis Bacon gibi, Paris'teki kilit merkezde Amerikan çıkarlarını temsil etmek üzere farklı zamanlarda atanmaları tesadüf değildir. bir 'İngiliz' temsilcisi. Pek çok Fransız devrimcinin ve Lafayette gibi Masonların Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na katılmasına yol açan şey, Franklin'in Fransa'daki gizli toplum aıyla yakın ilişkileriydi. Onun yeraltı bağlantıları aynı zamanda Prusyalı Frederick'in ordusunda görev yapan Alman Mason Baron von Streube'nin hizmetlerini de güvence altına aldı. Streube, elbette yüksek dereceli mason, Amerikan kuvvetlerinin başı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington gibi, savaşta önemli bir rol oynadı. Subaylarının çoğu, İngiliz ordularındaki liderler ve birliklerin çoğu gibi Masonlardı.

Lord Geoffrey Amherst, Bağımsızlık Savaşı'nda İngiliz kuvvetlerinin Başkomutanıydı ve subay olmak için onun komisyonunun parasını ilk etapta ödeyen kişi, Dorset Dükü'nün bir ortağı olan ilk Dorset Dükü Lionel Sackville'di. Wharton. 1741'de Sackville ve Wharton, Kudüslü St John Şövalyeleri (Malta) gibi diğer 'Şövalyeler' ağlarına dahil olan İngiliz hükümdarlarının Elit şövalye tarikatı olan Jartiyer Şövalyeleri oldular. Jartiyer Şövalyelerinin sembolü beyaz bir kalkan üzerinde kırmızı bir haçtır. Sackville, İtalya'da son derece gizli Carbonari ve Alta Vendita ile birlikte çalışan Grand Orient Masonluk ağını kurdu. Oğulları George ve Middlesex Kontu Charles çok aktif Masonlardı. Charles Sackville, 1733'te İtalya'nın Floransa kentindeki Siyah Asalet kalesinde bir loca kurdu ve Dilettanti Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Benjamin Franklin'in arkadaşı Sir Francis Dashwood, Charles Sackville ve Dashwood, Cehennem Ateşi Kulübü'nün bir üyesi olan Galler Prensi Frederick çevresindeki Elit Masonlar grubunun üyeleriyydi. Charles'in küçük kardeşi George, 20. Piyade Alayı'nın (daha sonra Lancashire Piyadeleri) albay ve Mason sahra locasının Ustası oldu. Bu locadaki gardiyanlardan biri, Amerikan kolonileriyle savaşta İngiliz Ordusunun en iyi komutanlarından biri olan Yarbay Edward Cornwallis'ti. İkiz kardeşi Canterbury Başpiskoposu olan Cornwallis, 1750 yılında Nova Scotia Valisi oldu ve burada bir Mason locasını kurdu. Cornwallis'in emrinde görev yapan Yüzbaşı James Wolf da Bağımsızlık Savaşı'nda İngilizler için hayatı bir rol oynayacak bir diğer isimdi. 1751'de George Sackville, İngiliz Ordusu'nun kolonilerdeki sahra localarının bağlı olduğu İrlanda Büyük Locası'nın Büyük Üstadı oldu. Ve 1775'te, Amerika'daki savaş tüm hızıyla devam ederken, Siyah Asalet Kralı III. George'un yakın arkadaşı olan aynı George Sackville, Amerikan kolonilerinden sorumlu Sömürge Sekreteri olarak atandı! Bu, Benjamin Franklin'in bağlı olduğu ağın aynısıydı. Kısacası Babil Kardeşliği, her savaşta olduğu gibi Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda da masonlar aracılığıyla her iki tarafı da kontrol edip yönlendirmiştir.

Tarihçilerin belgelediği gibi, İngilizlerin Bağımsızlık Savaşı sırasındaki askeri ve deniz operasyonları inanılmaz derecede beceriksizdi. Savaşçı koloniler kazanmadı, İngilizler kaybetmeyi seçti. Artık bunun nedenini ve bunun mümkün kılındığı kanalları görebiliriz. Ayrıca İngiliz alayları, Amerikan Ordusundaki kardeşleriyle iç içe olan Mason localarıyla dollyuydu. Benjamin Franklin kritik dönemde Paris'e yerleşti ve oradan Fransız locaları ve İngilizlerle kolayca iletişim kurabildi. Paris aynı zamanda İngiliz casus ağı için de önemli bir merkezdi ve hâlâ da öyle. Britanya Posta Müdürü'nün rolü geleneksel olarak casusluktu, özellikle de tüm iletişim kontrollü sizde olduğu için. Britanya işi iki kişi arasında paylaştı: Franklin'in Satanist arkadaşı Sir Francis Dashwood ve Dashwood ile birlikte St Francis Tarikatı adı verilen başka bir gizli topluluk oluşturan Sandwich Kontu. Bu başka bir Cehennem Ateşi Kulübü'ydü. Sandviç Kontu, Amerikan kolonilerine karşı deniz savaşından sorumlu Amiralligin Birinci Lordu olarak atandı ve Encyclopaedia Britannica, yolsuzluk ve yetersizlik nedeniyle Sandviç Kontu'nun yönetiminin İngiliz Donanması tarihinde benzersiz olduğunu söylüyor. Franklin'in İngiltere'de yaşayış casus ağının bir üyesi olan kız kardeşi tarafından 1774'te Franklin'le bir araya getirilen deniz operasyonları komutanı Amiral Lord Richard Howe da (kasıtlı olarak) aynı derecede beceriksizdi. Howe daha sonra, üstlerine Franklin'le yaptığı görüşmelerden bahsetmediğini kamuoyuna itiraf etti. 1776'daki Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden önceki üç ya da dört yıl boyunca Franklin, yazını Dashwood'un Londra'nın kuzeyindeki West Wycombe'deki malikanesinde geçirdi ve burada Dashwood'un emriyle kazılan özel olarak oluşturulmuş mağaralarda 'rituellere' katıldı. Satanizmleri için uygun mekanları sağlamak. Yunan gizlilik ve sessizlik tanrısı Harpokrates'in, Cehennem Ateşi Kulübü'nün binasında, parmağı ağızına tutulmuş halde tasvir edilen bir heykeli bulunmuştur.<sup>6</sup> Harpokrat heykelleri vardı

genellikle tapınakların, mağaraların ve gizemlerin gerçekleştirildiği ve iletildiği diğer yerlerin girişlerinde bulunur. Sonucu - yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Londra'daki Babil Kardeşliği tarafından gizli kontrolü - garanti altına almak için savaşı her iki taraftan koordine eden, kendisi de Kolonilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dashwood ve Franklin'di. Dashwood'un ajanlarından John Norris tarafından yazılan 3 Haziran 1778 tarihli bir mektupta şöyle deniyor: "Bu gün Paris'teki Doktor Franklin'den Wycombe'a Heliograph istihbaratı gönderdi."<sup>7</sup>

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775'te resmi olarak patlak verdi; bu, Britanya Kraliyeti'nin, Kardeşlik'in manipüle ettiği başka bir çatışma olan Britanya ile Fransa arasındaki Yedi Yıl Savaşı'nın büyük maliyetlerini karşılamak için kolonilere daha yüksek vergiler dayatmasıyla tetiklendi. Yedi Yıl Savaşı, o zamanlar İngiliz Sömürge Ordusu'nda genç bir askeri lider olan George Washington'un Ohio'daki Fransız birliklerinin öldürülmesi emrini vermesiyle başladı. Amerika'da devrimin tohumları, Londra'daki Kardeşler'in yeni vergiler getirilmesini sağlaması ve kolonilerdeki temsilcilerinin onlara karşı isyanı kıskırtmaya başlamasıyla atıldı. Bu çağrılar boyunca kullanılan klasik bir tekniktir. Halk kitlesi ne olup bittiğine dair hiçbir fikri olmadan ortada durdu ve her şeyi olduğu gibi değerlendirdi. Amerikalı 'isyancılar' arasında, 1769'da Virginia Meclisi'nde bir isyana önderlik eden Masonlar Patrick Henry ve Richard Henry Lee de vardı. Durum, Britanya Doğu Bölgesi'ndeki Kardeşlik operasyonuna izin veren Çay Yasası'nın kabul edilmesiyle doruğa çıktı. Hindistan Şirketi, fazla çayını gümrük vergisi ödemeden kolonilere boşaltacak. Bu açıkça herkes için pazarı mahvetti. Günümüze kadar gelen resmi tarih, bir grup Mohawk Kızılderilisinin Boston Limanı'nda Dartmouth adlı bir gemiye binerek çay yükünü suya attığını söylüyor. Buna Boston Çay Partisi adı verildi. Aslında 'isyancılar' Mohawk Kızılderilileri değil, Boston'daki St Andrew's Masonlar Locası'nın Kızılderili kılığına girmiş üyeleriyydi. Onlar, kıdemzsiz gardiyanları Paul Revere tarafından yönetiliyorlardı. Bu olay, Dartmouth'u korumakla görevlendirilen İngiliz kontrolündeki Sömürge Milislerinin desteği olmadan gerçekleşemezdi. Bir müfrezenin kaptanı Edward Proctor, St Andrew's Lodge'un bir üyesiydi. Bu loca dünyada Tapınak Şövalyeleri Derecesi adı verilen yeni bir Masonluk derecesi veren ilk locaydı. Büyük Üstat Joseph Warren, İskoçya Büyük Locası tarafından tüm Kuzey Amerika'nın Büyük Üstadı olarak atandı. St Andrew's Lodge'un diğer üyeleri arasında John Hancock da vardı. Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalayan sözde Kita Kongresi'nin lideri olacaktı. Paul Revere de dahil olmak üzere St Andrew Locası'nın en az üç üyesi, Özgürliğin Oğulları olarak adlandırılan önemli bir devrimci grubun iç seçkinleri olan 'sadık dokuzu'nun üyeleriyydi. Boston Çay Partisi'ni düzenleyen de bu gruptu.

Bu bilgilerin çoğu, Mason tarihçisi Manly P. Hall tarafından belgelemiştir; kendisi aynı zamanda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalayan 56 ülkeden neredeyse 50'sinin Mason olarak bilindiğini ve sadece bir tanesinin kesinlikle öyle olmadığını bilindiğini belirtmektedir. 3 Eylül 1783'te, uygun bir isimle Paris Antlaşması'yla koloniler bağımsız bir cumhuriyet olan Amerika Birleşik Devletleri olarak tanıtıldı. Yeni anayasa öncelikle George Washington tarafından hazırlandı.

Benjamin Franklin, Edmund Randolph, Thomas Jefferson ve John Adams, en azından resmi olarak. Özgürlüğe bu kadar bağlı olan Kurucu Babaların çoğu, Franklin ve Jefferson gibi, kölelerin tutkulu sahipleriydi. Franklin 30 yıl boyunca köle sahibi oldu ve bunları genel mağazasında sattı. 1733'te bir köle ilanı verdi ve şöyle yazıyordu: "Muhtemelen 15 yaşında bir kız, çiçek hastalığına yakalanmış, bir yıldan fazla süredir ülkede yaşıyor ve İngilizce konuşuyor. Yazıcıya bunu sorun." George Washington'un, Bağımsızlık Savaşı'ndaki John Hancock ve Patrick Henry gibi diğer büyük isimler gibi köleleri vardı. Henry şöyle dedi: "Bana özgürlük ver ya da ölüm ver." Tabii yüzünüz siyah olmadığı sürece. Toplamda dokuz başkan köle sahibiydi ve biri, Andrew Johnson, kaçak bir kölenin yeniden yakalanmasını isteyen ve onu esir alan kişinin köleye attığı her 100 kırbaç için fazladan on dolar teklif eden bir reklam yayınladı. George Washington'un yakın arkadaşı ve yardımcısı ve daha sonra Virginia Büyük Locası'nın Büyük Üstadi olan Edmund Randolph, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Başsavcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atandı. 'Görünmez Kolej' ve Francis Bacon ağı tarafından uzun süredir önerilen yapıya dayalı bir merkezi hükümet sistemi öneren Randolph'du.

Amerikalıların çoğu, Anayasa'nın özgürlüğü güvence altına almak için derlendiğine inanıyor, ancak Kardeşlik Gündemi'nin içinden geçilebileceği boşluklar yaratmak için dikkatlice kaleme alınmıştı. Başlangıç olarak, Başkan'ın Kongre tarafından kabul edilen bir yasa tasarısını veto etmesi durumunda yasanın Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gideceği ve başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için yasanın en az üçte ikililik bir çoğunlukla tekrar oylanması gerektiği belirtiliyor. her iki ev. Bu, yalnızca Başkanı ve bir meclisin üçte birini kontrol etmeniz gerektiği ve herhangi bir yasanın yasalaşmasını engelleyeceğiniz anlamına gelir. 'Özgür' bir toplumda statükoyu savunmak ve gücünüze yönelik meydan okumaları durdurmak için bundan daha güçlü hangi silaha sahip olabilirsiniz? Vatanseverler, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bankalar tarafından para yaratılmasının anayasaya aykırı olduğuna inanıyor çünkü Anayasa, parayı Kongre'nin yaratması gerektiğini söylüyor. Ama bunu söylemiyor. Birinci Maddenin 8. Bölümü şöyle diyor: "Kongre, para basma ve değerini düzenleme yetkisine sahip olacaktır." (Bilerek) öyle demiyorsadece Kongre bu yetkiye sahip olacak ve bu yetkiyi kullanmak zorunda da değil. 10. Bölüm, hiçbir Devletin para basamayacağını ve borçların tek ödeme aracının altın ve gümüş paralar olacağını söylüyor. Peki kağıt para anayasaya aykırı mı olmalı? Hayır. Yeni Kongre'ye Maryland'in bir bölgesi verildi. *Sempt,* Washington DC adındaki yeni federal başkent için Columbia Eyaleti değil. Bu bölgede, ülkenin kağıt parasını basan Amerika'nın özel mülkiyetli merkez bankası Federal Rezerv bulunmaktadır. Columbia Bölgesi, Anayasanın Eyaletler için geçerli olan pek çok maddesinden etkili bir şekilde izole edilmiştir. Başlica Kurucu Babalar bunu biliirdi.

İlk Başkan, Aryan Güneş dininin eski bir sembolü olan, arkasına yükselen Güneş oyulmuş bir sandalyede oturan George Washington'du. Washington DC yakınlarındaki İskenderiye'deki Masonlar Locasının (adını Mısırlı adaşından almıştır) Büyük Üstadiydi. 30 Nisan 1789'da, yani Kardeşlik'in büyük ritüel günü olan 1 Mayıs veya 1 Mayıs'tan bir gün önce, Başkan olarak görevi başladığında, New York Büyük Locası'nın Büyük Üstadi Robert Livingstone tarafından yemin edilmişti. Tören tamamen Masonlar tarafından gerçekleştirilen Masonik bir ritüeldi. Büyük Bir Geçit Töreni

kıyafetlerine Washington ve Amerikan localarının memurları ve inisiyeleri de dahildi. Önde gelen Kurucu Babaların çoğu gibi, Washington da İngiliz aristokrat soyundan geliyordu ve atalarından biri, Tapınakçıların kurulduğu dönemde, 12. yüzyılda yaşamış bir İngiliz şövalyesiydi; diğeri ise, Tapınakçılar için savaşan Buckingham Dükü'nün bir akrabasıydı. İngiliz İç Savaşı'nda Kraliyet. Washington, Britanya merkezli Babil Kardeşliği'nin o günden bugüne Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmek için sürüngen soyunu nasıl kullandığının yalnızca ilk örneği idi. Amerikan başkanlarının, önde gelen siyasetçilerin, bankacılık ve iş dünyasının önde gelenlerinin, askeri liderlerin, medya sahiplerinin, hükümet yetkililerinin, istihbarat teşkilatı şeflerinin vb. soyağacına bakın; bunların aynı soydan geldiklerini göreceksiniz. İngiliz ve Avrupalı kraliyet ve aristokrat (sürüngen-Aryan) aileleri ve bunların Sümer ve Babil zamanında Orta ve Yakın Doğu'daki kökenleri. İki örnek: En azından 33 Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 42 başkanından biri İngiltere Kralı Büyük Alfred (849-899) ve Fransa'nın ünlü hükümdarı Charlemagne (742-814), 19 Başkanı ise İngiltere Kralı Edward 111 (1312-1312-) ile akrabadır. 1377), Prens Charles'la binlerce kan bağı var. George Bush ve Barbara Bush, diğerlerinin yanı sıra, aynı İngiliz aristokrat soyundandır. İngiliz parlamentosunu havaya uçurmak için Barut Komplosu'nun ardından İngiltere'den kaçtıktan sonra adını Percy'den değiştiren Pierce soyundan geliyorlar. Bush'lar, Amerika'daki Doğu Düzeni ailelerinin, Avrupa'daki sürüngen kraliyet ve aristokrat kan akrabalarına uygun olarak her zaman yaptığı gibi, genetik için evlendi. 1996 Başkanlık seçimlerinde birbirlerine 'karşı çıkan' Bill Clinton ve Bob Dole bile uzak kuzenlerdir. Soylarının izini, Tapınakçıların üstünlüğü yıllarında 1227'den 1273'e kadar hüküm süren İngiltere Kralı III. Henry'ye ve ABD Başkanları William Henry Harrison ve Benjamin Harrison'a kadar takip edebilirler. Bu bilgi yayından alınmıştır, *Burkes Peerage*, kraliyet ve aristokrat ailelerin soyunun izini süren. Clinton, Dole'dan çok daha fazla kraliyet kanına sahiptir ve doğrudan Windsor Hanesi, tüm İskoç hükümdarları ve Fransa Kralı I. Robert ile aynı soydan gelmektedir. Bu yüzden Kardeşliğin tercihi oydu. Harold Brooks-Baker, yayın müdürü *Burkes Peerage*, şunları söyledi: "En fazla sayıda kraliyet genine sahip olan başkan adayı, George Washington'dan bu yana istisnásız her zaman galip olmuştur". Ne şaşırtıcı bir istatistik ve 'kraliyet' genleri = sürüngen genleri. Avrupa'yı kontrol eden aynı kabile Amerika'ya doğru genişledi ve ona özgürlük adını verdi. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman Londra'nın kontrolünden kurtulamadı. Gerçekten de öyleydi *yaratılış* Londra'nın. Britanya ve Britanya Kraliyeti her zaman ABD'nin sahibi olmuştur, evet, ABD'nin sahibi olmuştur. Eğer Amerikalısanız ve bu bilgisi daha önce duymadıysanız ve çok azınız duyduysa, sessizce oturup bir fincan tatlı çay içmeniz tavsiye edilebilir çünkü büyük bir şokla karşıyasınız.

1604 yılında, önde gelen politikacılarından, iş adamlarından, tüccarlardan, imalatçılardan ve bankacılardan oluşan bir grup, Greenwich'te, o zamanlar İngiltere'nin Kent ilçesinde bir araya geldi ve çoğu İngiliz olmak üzere beyaz Avrupalıların yaklaşmakta olan akınına öngörerek Virginia Şirketi adında bir şirket kurdu. İlk olarak Kuzey Amerika kıtasına. Onun ana

hissedar sürüngen Kral James I'di ve şirketin orijinal sözleşmesi 10 Nisan 1606'da tamamlandı. Bu ve daha sonra sözleşmede yapılan güncellemeler aşağıdakileri ortaya çıkardı:

- Virginia Şirketi, London Company ve Plymouth veya New England Company olmak üzere iki şubeden oluşuyordu. İlkisi, 14 Mayıs 1607'de Jamestown'da Amerika'daki ilk kalıcı koloniden sorumluydu ve ikincisi, Kasım 1620'de Mayflower gemisiyle Cape Cod'a gelen ve oradan karaya çıkan sözde 'Hacı Babalar'dı. 21 Aralık'ta Plymouth Limanı. Amerikan tarihi mitindeki 'Hacılar' aslında New England Company olarak adlandırılan ikinci Virginia Company şubesinin üyeleri idi.
- Virginia Şirketi, şu anda ABD dediğimiz toprakların çoğuna ve kiyıdan 900 mil aşıktaki tüm arazilere sahipti. Buna Bermuda ve şu anda Karayıp Adaları olarak bilinen adaların çoğu da dahildi. Virginia Şirketi (İngiliz Kralliyeti ve soyundan gelen aileler), topraklarında çıkarılan tüm altın ve gümüş cevherinin %50'sine, evet %50'sine, artı diğer mineral ve hammaddelerin yüzdelerine ve tüm kârların %5'ine hak sahibiydi. diğer girişimlerden. Sözleşmelerde ayrıntılı olarak açıklanan bu haklar, Virginia Şirketi'nin sahiplerinin tüm mirasçılara devredilecek ve bu nedenle uygulanmaya devam edecek... sonsuza kadar! Virginia Şirketi'nin bu haklardan yararlanacak kontrol sahibi üyeleri, Londra Şehri Saymanı ve Maceracılar ve Yetiştiriciler Şirketi olarak tanındı.
- Virginia Şirketi'nin kuruluşundan sonraki ilk 21 yıldan sonra, kolonilerdeki ticari faaliyetler nedeniyle ödenen tüm 'görevler, harçlar ve tüketim vergileri' Kralliyet saymanı aracılığıyla doğrudan İngiliz Kralliyetine ödenmek zorundaydı. Hiçbir tüccar, Britanya Krallığı'nın izni olmadan kolonilerden mal ihraç edemezdi ve bunu yapmak, onların tüm mallarına ve onları taşıyan gemi veya araca el koymak anlamına gelirdi.
- Virginia Şirketi'nin toprakları kolonilere bir Güven Senedi (kira karşılığında) kapsamında verildi ve bu nedenle arazinin mülkiyetini talep edemiyorlardı. Arazinin daimi kullanımını mirasçılara devredebilirler ya da daimi kullanımını satabilirlerdi, ancak asla ona sahip olamazlardı. Mülkiyet İngiliz Kralliyetine aitti.
- Sömürge toprakları, her biri 13 üyeli (yne bu sayı) iki Sömürge Konseyi tarafından yönetilecekti, ancak tüm kararlar üzerinde son söz Londra'daki Kral Konseyi'ne aitti. Görevdeki İngiliz hükümdarı aynı zamanda bugün Başkan diyeceğimiz Amerikan Kolonilerinin Valisini de seçti.
- Hükümdar, Koloniler Konseyi aracılığıyla, koloni üyelerinin, Yerli Amerikalılar da dahil olmak üzere tüm insanlara Hıristiyan dinini empoze etmesi konusunda ısrar etti. Zamanın dilini kullanırsak... "tüm özen, özen ve saygıyla, Tanrı'nın gerçek sözünün ve Hıristiyan inancının yalnızca adı geçen birkaç koloni ve plantasyonun her birinde değil, aynı zamanda vaaz edilmesini, yerleştirilmesini ve kullanılmasını sağlayın. ayrıca, şu anda İngiltere'de kabul edilen ve yerleşmiş olan doktrin, haklar ve dine göre, bize bitişik olan veya onlarla sınırlaş olan vahşi insanlar arasında da elliinden geldiğince." Yerli Amerikalılar bu teklifi kabul etmeseydi

- Kraliyet, Hıristiyan dinine zorlanmaları gerektiği konusunda ısrar etti. Bu, Kuzey Amerika'nın yerli halklarının kültürünü ve bilgisini yok etme ve aynı zamanda beyaz sömürgecileri Calvinist-Püritenlerin pazarladığı Hıristiyan terörizminin acımasız boyunduruğu altında tutma emriydi. Bu, kovuşturtmaya karşı tam dokunulmazlıkla yerli halkları öldürmek, işkence yapmak ve kaçırmak için özgür bir izindi.
- Virginia Şirketi topraklarındaki ceza mahkemeleri Deniz Hukuku olan Deniz Hukuku'na, sivil mahkemeler ise kara hukuku olan genel hukuka göre yönetilecekti. Bu birazdan degeneceğim çok önemli bir nokta.

Şimdi şunu al. Yukarıdakilerin tümü bugün hala geçerlidir! Bu yüzdeleri bir kez daha okuyun ve bunun büyülüğünün anlaşılmasına izin verin. İlk 13 (tekrar!) Amerikan kolonisi 'bağımsızlıklarını' kazandıktan ve 1783'ten sonra 'bağımsız' bir ülke oluştuktan sonra, Virginia Şirketi adını basitçe değiştirdi. . Amerika Birleşik Devletleri. Görüyorsunuz ki iki ABD var, daha doğrusu bir ABD ve bir ABD. Küçük 'U' ve 'S' harfleriyle gösterilen Amerika Birleşik Devletleri, çeşitli eyaletlerin topraklarıdır. Bu topraklar, gördüğümüz gibi, eski Virginia Şirketi'nin başı olan İngiliz Kraliyeti'nin mülkiyetindedir, ancak birazdan bu konuda eklenecek bir şeyler vardır. Ayrıca, üzerinde federal başkent Washington DC ve Columbia Bölgesi'nin kurulduğu Potomac Nehri'nin batısındaki 68 mil karelük arazi olan, başkenti 'U' ve 'S' olan Amerika Birleşik Devletleri var. Aynı zamanda ABD'nin himayesindeki Guam ve Porto Riko'yu da içerir. Amerika Birleşik Devletleri bir ülke değil, Virginia Şirketi'nin sahibi olan Kardeşlik sürüngen soyunun sahip olduğu bir şirkettir, çünkü ABD *dir-di* Virginia Şirketi! Amerikalılar bir sosyal güvenlik numarasına sahip olmayı kabul ettiklerinde, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları egemenliklerinden vazgeçerler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (İngiliz Krallığının Virginia Şirketi) imtiyaz sahibi olmayı kabul ederler. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü yaptıkları şeyin bu olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Yalnızca tek bir Amerika Birleşik Devletleri olduğuna ve Federal hükümetin doğru hükümet olduğuna inandırılıyorlar. Amerikalıların federal gelir vergisi ödemesi gerektiğini söyleyen bir yasa yok, ancak ödemeye devam ediyorlar çünkü ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Kardeşliğin kontrolündeki Milli Gelirliler Servisi o kadar terörist bir şekilde çalışıyor ki, bunun bir dolandırıcılık olduğunu bilenlerin çoğu bile ödememe korkusuyla ödeme yapıyor. Şimdi o tatlı çaydan bir yudum alın ve derin bir nefes alın çünkü daha fazlası var.

Bu, Amerika'da çıkarılan ve ödenen altın, gümüş, madenler ve gümrük vergileri üzerinde Virginia Şirketi'nin sahiplerine uygulanan tüm hakların, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Birleşik Devletler topraklarına sahip olan İngiliz aileleri için de hâlâ geçerli olduğu anlamına gelir. Amerika eyaletleri. Aynı yüzdeler 'bağımsızlık'tan bu yana ödeniyor ve hala Amerikan halkı tarafından, aslında Virginia Şirketi'nin memurları olan federal yetkililer - evet, Başkan da dahil - aracılığıyla ödeniyor. Britanya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarına ve vergileri toplayan İç Gelir İdaresi ve hükümete borç veren Amerika'nın özel mülkiyetli 'merkez bankası' olan Federal Rezerv Kurulu da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarına ve kurumlarına sahiptir. mevcut değildir ve vergi mükelleflerinden faiz almaktadır. Federal Rezerv Kurulu

Amerika'nın geri kalanına sahip olan Britanya ve Avrupa'daki aynı Kardeşlik ailelerine ait. Ama burada başka bir gelişme daha var. Görünüşe göre Virginia Şirketi'ne ait olan varlıkların sahibi kim? Cevap: Vatikan. 3 Ekim 1213'te Kral John, 'İngiltere Kralı Sole Şirketi' olarak İngiltere'nin tüm egemenlik hakları üzerinde özerklik iddiasında bulundu ve bunları, İsa'nın Vekili olarak tüm dünya üzerinde egemenlik iddiasında bulunan Papa'ya devretti. Buna karşılık Papa, İngiliz Kraliyetine tüm bu egemenliklerin yönetimini verdi. Başka bir deyişle, Kraliyet icra başkanıdır ve Vatikan da sahibidir, ancak elbette gerçek sahibi Vatikan'ı kim kontrol ediyorsa odur. Bu nedenle Londra'nın Müslüman Kardeşler'in operasyonel düzeydeki merkezi olduğunu söyleyip duruyorum. Daha da büyük bir güç başka yerlerde yatıyor; bir kısmı Vatikan'da ve sanırım sonuçta fiziksel düzeyde, Tibet ve Asya'da yerin altında bir yerlerde. Amerika halkının bu dolandırıcılık yüzünden kanları kurudu ve öyle olmaya da devam ediyor. Özgürliğin Ülkesi mi? Ne şaka ama! Ve Amerika halkı, başkanlarınız ve önde gelen hükümet yetkilileri bunu biliyor. Buna karşılık, şunu da vurgulamak gerekir ki, Kral John'un Papa ile yaptığı anlaşma muhtemelen İngiltere'nin egemenliğini de veriyordu. Peki Kral John'u kim kontrol ediyordu? Tapınakçılar bunu yaptı.

Ne aradığınızı bildiğinizde gerçek yüzünüzdedir. Virginia Şirketi ve Kral James I'in, kolonilerdeki ceza mahkemelerinin deniz hukuku olan Amirallik Yasası tarafından kontrol edileceğine karar verdiği söyledim. Hangi Amirallikten bahsediyorlardı? Tabii ki İngiliz Deniz Kuvvetleri. Bir mahkeme, Amirallik veya deniz hukuku uyarınca yürütülüyorsa, mahkemedeki bayrağın etrafında altın bir saçak olması gereklidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir ceza mahkemesine bakın, altın saçaklı olduğunu göreceksiniz. Diğer birçok resmi binada da durum aynı. Bu 'Amerikan' ceza mahkemeleri İNGİLİZ Deniz Kuvvetleri kanunlarına göre yönetiliyor. Britanya'nın Kraliyet ve Kardeşlik aileleri aynı zamanda Amerikan ceza mahkemelerini de kontrol ediyor ve bu kontrolün özü, İngiliz hukuk mesleğinin merkezi olan eski Tapınakçı toprakları olan Londra'daki Temple Bar'da bulunan gizli topluluklardır. İngiliz Masonluğunun Büyük Locası, Londra'daki Great Queen (Isis/Semiramis) Caddesi'ndedir ve 1717'de kurulduğundan bu yana dünya çapındaki Masonluğun çoğunu kontrol etmektedir. Bu sayede İngiliz sürüngen-Aryanları, Amerikalı yargıçları, avukatları, polisi, Dış İlişkiler Konseyi ve Üçlü Komisyon gibi diğer kuruluşlar aracılığıyla Amerikan siyasi sistemini manipüle ediyorlar. Amerikalı yargıçlar, mahkeme salonlarının İngiliz Deniz Kuvvetleri Yasası'na göre kontrol edildiğinin tamamen farkındalar, ancak sessiz kalıyorlar ve parayı alıyorlar. Rockefeller ailesi, Londra genel merkezinin Amerika'daki soy şube müdürləridir ve kimin Başkan olacağına oldukça kanıtlanabilir bir şekilde Rockefeller'lar karar verir. Başka bir deyişle Londra Elitleri karar veriyor. İngiltere Kraliçesi, Prens Philip ve İngiliz Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin hepsi bunu biliyor ve düzenlenmesine yardımcı oluyorlar. Masonluğun İngiliz Ana Locasının Büyük Üstadı kimdir? Kraliçe'nin kuzeni Kent Dükü.

Ama bunun bir de Fransız bağlantısı var. Kardeşliğin ana operasyonel merkezleri genellikle Londra ve Paris'tedir. Fransız ve İngiliz kanatları çoğu kez üstünlük için savaştı ama sonuçta hâlâ aynı madalyonun iki yüzü gibiler. 1789 Fransız Devrimi (George Washington'un

(ilk ABD Başkanı) tamamen Masonlar ve onların kolu olan Bavyeralı Illuminati tarafından tasarlandı. Tüm bunların arka planı şurada ayrıntılı olarak anlatılmıştır. *Ve Gerçek Sizi Özgürleştirme'ciler*' Kraliçe Marie Antoinette'i idam ettikten sonra, henüz yürümeye başlayan oğlu Veliaht Prens Louis, Paris Tapınağı'nda ev hapsine alındı. İki yıl sonra doktoru Dr. Naudin tarafından bir çamaşır sepetinin içinde kaçırıldı. Marquis de Jarjayes'in gerizekalı yeğeni değiştirildi ve 1795'te öldü. Prens gizlice Vendee Sarayı'na götürüldü ve Prens Conde tarafından kendisine sığınma hakkı verildi. Daha sonra Ren Nehri kıyısındaki bir kaleye taşınarak burada Baron de Richemont adıyla yaşadı. Şubat 1804'te Fransa'nın eski kraliyet maaş sorumlusu George Payseur ile birlikte İngiltere'ye geldi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında hükümdar olan Kral George III tarafından korundu. Prens, adını tekrar Daniel Payseur olarak değiştirirken, George Payseur, George Bayshore oldu. Kral George III, şimdi Daniel Payseur olan prense bir gemi verdi ve George Bayshore'a Kuzey Carolina'da 600 dönümlük arazi verdi. Amerika'ya vardıklarında İngiliz monarşisine bağlı Boddie ailesi onlara yardım etti. Prens, İngiltere'den ayrılmadan önce Virginia Company'nin hisselerini satın aldı ve Amerika'ya vardığında, mütevelli heyeti George Newman'ı öncüsü veya vekili olarak kullanarak gizlice satın aldığı Gold Hill Mining Company de dahil olmak üzere altın madenleri satın aldı. Buhar makinesinin icadıyla birlikte Payseur demiryolları inşa etmeye ve bunları işletmeci şirketlere kiralamaya başladı. Ayrıca demiryolu ürünleri için kereste üretmek üzere Lancaster Manufacturing Company'yi ve daha sonra Chicago'da yerleşik olan ve Carnegie Steel ve Pullman Standard Company olmak üzere iki yan kuruluş oluşturan Lincolnton Iron Company'yi kurdu. Lokomotiflere yakıt sağlamak için (ya da öyle söyleniyordu), Federal Hükümet (Payseur'un hissedarı olduğu Virginia Şirketi), rayların her iki yanında 30 metre uzanan tüm araziyi tahsis etti. Demiryollarının kenarındaki çok daha geniş araziler de yaklaşık on mil karelük böülümlere ayrıldı ve bunların yarısı, diğerlerini de satın alan Payseur'a verildi. Böylece o ve demiryolları Amerika'nın en önemli gayrimenkullerinin bir kısmına sahipti. Bu mevzuatın çoğu 1854 Kongre Kayıtlarında yer almaktadır. Payseurs'un Lancaster Demiryolu, Alabama Mineral Company aracılığıyla Coca Cola, Pepsi Cola, General Motors, Boeing, Ford ve Standard Oil'in kontrolörüydü.

1860'larda manipüle edilmiş Amerikan İç Savaşı'ndan sonra, kaybedenlerin destekçileri olan Güney Konfederasyonlarının sahip olduğu tüm demiryolları ve gayrimenkullere el konuldu ve Wilmington, Kuzey Carolina'da açık artırmaya çıkarıldı. Bunlar Daniel Payseur'un dokuz mütevelli heyeti tarafından son derece düşük fiyatlarla satın alındı. Nashville'de demiryolu sahipleri ile geliştiricilere ulaşım ve iletişim konusunda tekel veren Amerika Birleşik Devletleri Askeri Demiryolu sistemini kuran hükümet arasında bir güven sözleşmesi imzalandı. Bütün bu anlaşmalar hâlâ geçerlidir. Payseur'un baş mütevelli heyeti ve genel müdürü, eski adıyla Leroy Springstein olan Leroy Springs adında bir Rothschild akrabasıydı. Leroy Springs'in Amerika Başkanı Abraham Lincoln'ün üvey kardeşi olduğu anlaşılmıyor. Nancy Hanks adında bir bayan, Springs'in babasıyla olan ilişkisinin ardından 1808'de bir erkek çocuk doğurdu. Babası vasiyetinde Huntsville, Alabama'da büyük bir araziyi oğlu Abraham Lincoln'e bıraktı. Lincoln'ün Rothschild olduğuna dair söylentilerin aslında bir temeli var gibi görünüyor. 1850'lerde Lincoln'ün

1856'da Alman hükümdarı Leopold'un kızıyla olan ilişkisi Ella ve Emily adında ikiz kızlar doğurdu. Bu soyun torunlarından biri milyarder Howard Hughes'du. Kendi başlarına güçlü görünen ünlü Amerikan ailelerinin birçoğunu, Payseur ve Virginia Company'nin ayakçıları olduğu ortaya çıktı. Andrew Carnegie, Payseur çelik fabrikasında genç bir çalışandı ve Payseur'un Carnegie Steel adını verdiği başka bir şirketin yöneticiliğini yapıyordu. Vanderbilt ailesi, Biltmore adlı konağın memleketleri olduğunu iddia ediyor. Doğru değil. Biltmore, 1880'lerde Payseur ailesi tarafından otel olarak inşa edilmiş ve Payseur mütevelli heyeti Vanderbilts tarafından 99 yıllık kira ile işletilmiştir. Payseur'un bir diğer mütevelli heyeti ise Amerikan tarihinin en ünlü sanayicilerinden ve bankacılarından biri olan JP Morgan'dı. O, gerçekten kontrolü elinde bulunduranların, güçlerinin boyutunu gizleyebilecekleri başka bir yüzdü.

ABD'deki önemli petrol ve maden yataklarının çoğu demiryolu şirketlerinin sahip olduğu arazilerde bulunuyor ve Payseur'un maden hakları, çoğunluk hissesi karşılığında petrol ve madencilik şirketlerine devredildi. Diğer haklar kereste şirketlerine kiralandı. Daniel Payseur 1860 yılında öldükten sonra, onun fantastik imparatorluğu torunu Lewis Cass Payseur tarafından yönetildi ve genişleme hızla devam etti. 1872'de Payseur şirketi Charleston, Cincinnati ve Chicago Railroad, Western Union adında bir telgraf şirketi kurdu. 1875 yılında AT ve T adında bir yan kuruluş kurmuş olup, bugün Amerika'nın en büyük telefon ve iletişim şirketlerinden biridir. Charleston, Cincinnati ve Chicago Demiryolu şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel sektörde ait 'merkez bankası' olan Federal Rezerv'in ana şirketidir. Payseur imparatorluğu bankacılıkla yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladı. Lancaster Bankası, North Carolina Bank ve ardından Nationsbank oldu. George Bush'un yöneticiliğini yaptığı Teksas'ın en büyük bankası Interfirst, 1987 yılında Republic Bank ile birleşerek First Republic'i kurdu. Bu daha sonra Nationsbank tarafından emildi ve daha sonra Bank of America ile birleşti. Bu ikisi CIA'in uyuşturucu parasını aklamaktadır ve bu uygundur, çünkü CIA'nın öncüsü olan OSS veya Stratejik Hizmetler Ofisi, Askeri Demiryolu Sistemini korumak için Selma, Roma ve Dalton Demiryolları tarafından oluşturulan Payseurs'un kendi güvenlik ağından yaratılmıştır. . Her şey çarklar içinde, aile içinde aile var ve Amerikalıların hayatlarını ve ülkelerini gerçekte kimin yönettiğine dair hiçbir fikri yok. Soru şu: Payseur'ları kim kontrol ediyordu?

Payseur ailesi artık imparatorluklarının kontrolünü kaybetmiştir ancak aynı sürüngen kabilesi hâlâ yönetimdedir. Payseur'un baş mütevelli heyeti Leroy Springs 1931'de öldü ve işi çapık oğlu Elliot devraldı. Yerel İlçe Kayıtları dosyalama sistemini yükseltmeye gönüllü oldu ve kayıtları Lancaster adliyesinden kaldırıldı. Onları iade ettiğinde yüzlerce Payseur arazi tapusu, Rothschild akrabası Elliot Springs'e yeniden tahsis edilmiştir. Payseur kızlarının imparatorluğu miras almasını engellemek için kendisine tam olarak ne yapması gerektiği söylendiği açık görünüyor. 1950'lerin başında Elliot Springs'in kızı Anne, Hugh Close adında bir New Jersey organize suç figürüyle evlendi ve Close, Elliot Springs tarafından çalışılan tüm Payseur şirketlerinin başkanlığına atandı. Close'un kızı Bayan Crandall Close Bowles, Carolina Federal Reserve Bank'ın müdürü oldu. Eski Payseur holdinglerinin kontrolü için mücadele devam ediyor, ancak şu anda

Görünüşe göre Rothschild'ler tarafından kontrol ediliyorlar. Demiryolu şirketlerinden satın aldığı arazilerin kendilerine ait olduğunu düşünen bazı kişiler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Arazi demiryolu şirketlerinin satamayacağı bir yer olduğundan tapuları yasal değil. Payseur imparatorluğundan kiralanmıştı. Sonuçta Virginia Şirketi'ne ait.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman Kardeşler Başkanı Franklin Delano Roosevelt, siyasette hiçbir şeyin tesadüfen olmayacağına söyledi. Eğer oluyorsa, olması gerekir. Gündemi küresel gücün merkezleşmesine doğru ilerleten tüm önemli olaylarda da durum aynıdır; savaşlar, ekonomik çöküşler, suikastlar veya oyunu oynamayan politikacıları ortadan kaldırmaya yönelik 'skandallar'. Amerikan topraklarındaki üç büyük savaş, beyazların ilk gelişinden sonra yerli Amerikalılarla yapılan savaş, 'Bağımsızlık' Savaşı ve güney eyaletlerinin 1860'ta birlikten çekilmeye çalıştığı İç Savaş oldu. Yerli Amerikalılarla yapılan savaşlar ve Bağımsızlık Savaşı Kardeşler tarafından planlandı ve aynı şey İç Savaş için de geçerli. Avrupa'nın dört bir yanından onde gelen Masonlar, 1841-1845 yılları arasında Paris'te altı Masonik festivale katıldılar ve Amerikan İç Savaşının Masonik, sürüngen-Aryan kontrolünü daha da empoze etmesi, bu olaylar kisvesi altında yapılan altı gizli Yüksek Konsey toplantılarında yapıldı. Amerika. Bu komploların merkezinde, İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakanı ve Masonluğun Büyük Patriği Lord Palmerston vardı.<sup>8</sup> Çatışmayı manipüle etmek için İskoç Riti'nin 33. dereceden iki Masonu seçildi. Bunlar, kuzeyde sendikacılardan oluşan Cushing ve güneydeki isyanı organize eden İskoç Riti'nin Güney Yargı Bölgesinin Egemen Büyük Komutanı Albert Pike'dı.<sup>9</sup>

İronik ama oldukça uygun bir şekilde, güneydeki isyanın finansmanı, kuzeyde faaliyet gösteren Cushing tarafından Londra Mason bankacıları aracılığıyla ayarlandı!<sup>10</sup> Aryan (sürüngen-Aryan) Üstün Irkına inanan bir Satanist olan Pike, İtalyan Grand Orient Masonluğunun başı olan Giuseppe Mazzini'nin yardımına başvurarak Mafya adı verilen kötü şöhretli organize suç operasyonunu ortaya çıkardı. 1851'de Mazzini, Amerika başında kölelige karşı kampanya başlatan gruplar kurmaya başladı. Masonlar bu grupları İç Savaş'ın ardından gerçek motivasyonun örtüsü olarak kullandılar. 'Genç Amerika' locaları bunu yapmak için organize edilmişti ve genel merkezleri 133 No'lulu Cincinnati Locası'ndaydı. Ana finansmanları İngiliz Mason bankacısı ve George Peabody adlı Rothschild'in solisti tarafından sağlanıyordu ve o, Amerika'daki fonları yönetmek için kıdemli JP Morgan'ı atadı. Hatırlayacaksınız Morgan, Daniel Payseur'un yardakçısıydı. Nereye baksanız aynı isimlerin nasıl karşınıza çıktıığını görün.

Franklin Pierce (George ve Barbara Bush'un soyundan gelen) 1853'te Başkan seçildi ve Mazzini şunu yazdı: "Adaylıklarının neredeyse tamamı istediğimiz gibi idi."<sup>11</sup> Bu 'aday göstermelerden' biri, Pierce of Caleb Cushing'in Başsavcısı olarak atanmasıydı. Cushing, İngiliz Masonluğu tarafından kontrol ediliyordu ve gemi sahibi babası ve kuveni John Perkins Cushing aracılığıyla Çin'e yapılan İngiliz afyon ticaretiyle bağlantılıydı. Caleb Cushing, kölelige karşı kapsamlı yazılar yazdı ve Pike ile birlikte İç Savaş'ın mimarı oldu. Pike, Cushing'in memleketi Newburyport, Massachusetts'te okul müdürüydü ama yaşıyordu.

Bill Clinton'ın daha sonraki evi olan Little Rock, Arkansas'ta, Masonluk kariyeri gelişmeye ve aslında yükselmeye başladığında. İç Savaş'ın arkasındaki önemli bir Elit grup, yine Cincinnati, Ohio'da bulunan Altın Çember Şövalyeleri'ydi. İçlerinden biri, Albert Pike tarafından savaşı daha fazla finanse etmek için kuzyeydeki bankaları soymak üzere görevlendirilen, 33. dereceden Mason olan kötü şöhretli kanun kaçagi Jesse James'ti. Altın Çember'in bir diğer Şövalyesi ise 1861'de Sumter Kalesi'ne saldırarak İç Savaş'ı başlatan Mason General PT Beauregard'dı. Kölelige karşı çıkan en ünlü seslerden biri, 'John'u anlatan şarkıyla efsane haline gelen John Brown'du. Brown'un cesedi'. Brown aslında Masonlar da dahil olmak üzere bir dizi gizli topluluğun üyesiydi. 11 Mayıs 1824'te Hudson, Ohio'daki Hudson Lodge No 68'de Usta Mason oldu.<sup>12</sup>ve Mazzini'nin Genç Amerika'sının bir üyesiydi. Brown, Kardeşliğin bir başka sürüngen soyundan olan John Jacob Astor ailesi tarafından finanse ediliyordu. Masonların her iki tarafta da klasik tarzda ajitasyon yaratmasıyla İç Savaş patlamak üzereydi. Ocak 1857'de Mason John Buchanan Başkan seçildi ve Mason John B. Floyd'u Savaş Bakanı olarak atadı. Başkan Yardımcısı, 28 Mart 1860'ta Albert Pike'tan İskoç Riti'nin 33. derecesini alan Kentucky'den John C. Breckinridge'di. Güneydeki isyancı veya Konfedere Devletlerin Başkanı Mason Jefferson Davis'ti ve ilk Birlikten çekilecek eyalet, Pike'in İskoç Riti'nin Güney Yargı Bölgesi'nin merkezi olan Güney Carolina'ydi. Masonlar, onları takip eden diğer tüm devletlerin başında yer alıyordu. Önemli bir şekilde, Birlikten yalnızca on bir eyalet ayrıldı, ancak Konfederasyon bayrağında Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri için kutsal bir sayı olan 13 yıldız vardı.

Abraham Lincoln, 4 Mart 1861'de Kuzeyli Birlikçilerin Başkanı olduğunda, güneyi finanse eden aynı kişiler, yani Londra'daki Masonik bankacılar tarafından kendisine savaş için mali destek teklif edilmişti. Ancak bir sorun vardı. Lincoln, Amerika'nın özel mülkiyetli bir 'merkez bankası' kurmayı kabul etmek zorunda kaldı. İç Savaş'ın ana nedenlerinden biri Amerika'yı, savaşla mücadele için gerekli fonları üretmek üzere bir merkez bankasının kurulmasına izin verecek kadar iflas ettirmekti. Ancak Lincoln bunu reddetti ve çok açık bir politikayı uygulamaya koydu ve eğer hepsi bankacılar tarafından kontrol edilmiyorsa bugün herhangi bir hükümetin izleyebileceğini bir politika. Lincoln, 'dolar' adı verilen kendi faizsiz parasını bastı ve bunları hükümeti finanse etmek için kullandı. Başkan John E. Kennedy de benzer bir politika başlattı. Bu, Kardeşlik bankacılarının en kötü kabusu ve Lincoln, 14 Nisan 1865'te suikasta kurban gitti, tipki Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te suikasta kurban gitmesi gibi. Lincoln'ün suikastçısı, 33. dereceden Mason ve Mazzini'nin Genç Amerika'sının bir üyesi olan John Wilkes Booth'du.<sup>13</sup>

Kendisi Londra Mason bankacıları tarafından finanse edilen Altın Çember Şövalyeleri tarafından seçildi. Örtbas etme operasyonuna, Booth'un kaçmak için kullandığı yol dışında, Washington DC'nin dışındaki tüm yolların kapatılması emrini veren Mason Edwin Stanton başkanlık ediyordu. Bu yolun kenarında Booth'a benzer görünüş ve yapıya sahip bir sarhoş öldürdü ve cesedi bir ahırda yakıldı. Bu adamı resmi olarak kim 'buldu'? Sadece onu hemen Booth olarak tanımlayan Edwin Stanton vardi.<sup>14</sup>Haziran 1865'te Indianapolis'te Lincoln'ün ölümüne ilişkin komplot duruşmasında bazı kişiler

Doğrudan olaya karışan isimler şunlardı: Aynı yıl ölen İngiltere Başbakanı ve 33. derece Mason Lord Palmerston; John Wilkes Booth, 33. derece Mason; Suikastın emrini veren Londra Mason bankacılarının sesi Judah P. Benjamin; ve operasyonu finanse etmek için Kanada'daki Montreal Bankası'ndan 180.000 dolar çeken eski İçişleri Bakanı Jacob Thompson. Altın Çember Şövalyeleri de açığa çıktı ve Albert Pike isimlerini değiştirmeye karar verdi. Onlara... Ku ux Klan, yani Amerika'nın siyah halklarını terörize eden beyaz cüppeli Satanistler adını verdi. İsimleri Yunanca 'daire' anlamına gelen kuklos kelimesinden alınmıştır.<sup>15</sup>Pike, 1809'da Boston'da doğdu ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. Amerikan Masonluğunun Büyük Komutanı ve Little Rock, Arkansas'taki Scottish Rite Lodge'un Büyük Üstadı, daha sonra Bill Clinton adında birinin locası oldu. Pike 1891'de Washington DC'de öldüğünde cenazesesi gece yarısı Mason Tapınağı'nda yapıldı ve oda tamamen siyahla kaplandı.<sup>16</sup>Bu adam baştan aşağı bir Satanistti. O bir Mason 'tanrısı'dır ve heykeli Washington polis merkezinin yakınında, Capitol Hill'den kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunmaktadır.

Lincoln ölmeden önce, Masonların kontrolündeki Kongre, ABD banknotları basma yetkisine sahip, federal olarak yetkilendirilmiş bir ulusal banka oluşturan 1863 tarihli Ulusal Bankacılık Yasasını kabul etmişti. Bunlar Mason bankerlerin faiziyle hükümete verdikleri banknotlardı. Bankacılar dolarlardan sağ kurtulmuştu ve o tasarıının mimarı Lincoln'ün Hazine Bakanı Salmon P. Chase o kadar kahramandı ki, Masonlar bankalarından birine onun adını verdiler; Chase Bank, şimdi Chase Manhattan kontrol ediliyordu (en azından resmi olarak) David Rockefeller tarafından. Sanırım şimdije kadar insanlığı bölen ve sürekli çatışmalara neden olan büyük olayların, ister savaşlar, ister dinler, her ne olursa olsun, aynı kaynağa ve aynı Gündeme döndüğünü görmüşsündür. Üstelik aynı kişiler arasında son derece dikkat çekici bir şekilde iç içe geçiyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna ilişkin az önce anlattığım hikayedede, Kuzey İrlanda'daki çatışmayla da bir bağlantı buluyorsunuz. Bu grup, Bancroft'un Londra'daki Kraliyet Cemiyeti Kardeşlik Kardeşliği 'bilim' cephesine sponsor olan, Benjamin Franklin'in yakın arkadaşı olan Dr. Edward Bancroft adında bir doğa bilimci ve kimyageri içeriyor.<sup>17</sup>Daha sonra Kardeşler'in casus ağıının merkezi olan Paris'te Franklin'in özel sekreteri oldu ve Franklin Büyük Üstad iken Elit Neuf Soeurs Locası'na katıldı. Bancroft, 1779'da İrlanda'ya gizli bir misyon yönetti ve bir yıl sonra İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi Lord Stormont, krala, gizli bir İrlanda heyetinin bağımsız bir İrlanda önermek üzere Kral Louis XVI'yi görmek için Paris'e gittiğini bildirdi. Büyükelçi şunu söyledi: "delegelerin hepsi Franklin'le bağlantılı..."<sup>18</sup>Bunu takip eden yıllarda, Lord Edward Fitzgerald ve Wolfe Tone gibi kişilerin de dahil olduğu Birleşik İrlandalılar Derneği adı verilen gizli bir Kardeşlik topluluğu kuruldu.<sup>19</sup>1798 ve 1803 İrlanda isyanlarının arkasında buvardı ve bu şekilde tetiklenen çatışma o zamandan beri İrlanda'da devam ediyor. Kardeşliğin tarihteki tüm önemli dünya olaylarına dahil olduğunu görüyorsunuz. Güney Amerika'da Bolivya'nın kurucusu ve Venezuela, Yeni Granada, Ekvator ve Peru'nun kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar, Cadiz Masonlarına üyeydi.

İspanya'daki loca ve Paris'teki Nine Sisters Lodge'da usta. Burası Benjamin Franklin'in, yazar Voltaire'in ve diğer Fransız devrimcilerin locasıydı.<sup>20</sup> George Washington'un saçından bir tutam, Fransız ve Amerikalı devrimci Lafayette aracılığıyla, onun saygınlığının bir göstergesi olarak Bolivar'a gönderildi.<sup>21</sup>

Özgürluğun Ülkesi Amerika mı? Ne şaka ama!

## KAYNAKLAR

---

- 1** *Prens Henry St Clair'in Yeni Dünyaya Yolculuğu*, s. 160.
- 2** Erkekçe R Salonu, *Amerika'nın Kader Görevi Batı Geleneğinde Ustalar* (Felsefi Araştırma Topluluğu, Los Angeles, 1979), beşinci bölüm, s 50.
- 3** James Shelby Downard, "Büyülüklük, Seks, Suikast ve Sembolizm Bilimi" adlı kitapta yer alan bir makale, *Gizli ve Bastırılmış*, Jim Keith tarafından düzenlenmiştir (Feral House, P0 Box 3466, Portland, Oregon 97208, 1993), s 62.
- 4** Age, s 61.
- 5** Aynı eser.
- 6** Age, s 62.
- 7** *Tapınak ve Loca*, s 238.
- 8** John Daniel, *Scarlet ve Canavar*, Cilt III, *İngiliz Masonluk Bankaları ve Uyuşturucu Ticareti* (JKI Publishing, Tyler, TX, ABD), s 63.
- 9** Ibid.
- 10** Age, s 64.
- 11** Anton Chaitkin, *Amerika'da ihanet*, 2. baskı (Yeni Benjamin Franklin Evi, New York, 1984), s 217.
- 12** *Scarlet ve Canavar*, s 64. Age,
- 13** s 75.
- 14** Aynı eser.
- 15** Age, s 76.
- 16** *Tapınak ve Loca*, s 237. Age.
- 17**
- 18** Lord Stormont George III'e yazıyor, *Üçüncü George'un Yazışmaları*, Cilt V, sayfa 24, mektup no 2952, 1 Mart 1780.
- 19** *Tapınak ve Loca*, s 238. *Amerika'nın Kaderle*
- 20** Görevi. 101, 102. Age, s. 102.
- 21**



MÖ 4.000 yıllarına kadar bugünkü Irak topraklarında yaşayan Ubeyd halkın mezarlarında bulunan bir sürüngen heykeli (yukarıda). Anne ve bebek kertenkele benzeri özelliklerle tasvir edilmiştir. Bu kültür, muhtemelen hayatı kalan sürüngenleri zorlayan Venüs felaketinden öncesine dayanıyor.  
yeraltına veya başka bir boyuta.

Wiltshire'daki Uffington'daki Beyaz At (alta), M.Ö. 3000 yılına tarihleniyor.  
Fenikeliler Britanya'ya gelmişlerdi. Beyaz at Fenikeliler'de Güneş'in simgesiydi.



Ejderha ve ateş  
çapraz işaretleme  
Londra şehrinin finans  
bölgesine giriş  
(sağda), dünyanın en  
önemli merkezlerinden biri  
için gezegen  
Kardeşlik.  
Beyaz zemin üzerine  
kırmızı çarpi işaretini bir  
Fenikeliler için  
güneş simbolü, Tapınak  
Şövalyeleri'nin logosu ve  
İngiltere'nin bayrağıdır.



Gargoyles ve uçan yılanlar (yukarıda)  
Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin her  
yerine yerleştirildi ve birçoğu Maya'da bulunan  
yılan sembollerinin daha küçük versiyonlarıydı.  
Meksika'daki siteler, Gargoyles sembolüdür  
Sürüngenler ve Kardeşliğin gizli toplulukları  
tarafından seçilmişlerdi, özellikle de  
Tapınak Şövalyeleri; sonsuz katedralleri,  
kiliseleri, aristokrat soyunun görkemli evlerini  
ve diğer binaları 'süslemek'.



*Çizimler: Clive Burrows, the Isle  
Wight sanatçısının, insanların gördüklerinin  
insanlar sürüngenlere  
dönüştüğünde. Bu özellikle yaygındır  
siyasette dünya liderleri arasında,  
bankacılık, iş,  
askeriye vb.*



*Clive Burrows'un, aslında vücudu  
işgal etmeden insanı gölgede bırakan  
sürüngen tasvirleri Burrows, bu  
illiüstrasyonları bir kişinin  
açıklamalarından oluşturmuştur.  
tanıştığım sayısız insanın  
alt dördüncü boyutun sürüngenlerini  
görenler. İnsanlara aşağıdaki iki yolla  
bağlıyor gibi görünüyorlar  
çakralar.*





*Duvardaki antik görüntüler*

*Misir'in Saqqara kentindeki tapınak,  
'tanrılarından' birini tasvir ediyor. Bak*

*Bu 'tanrı'nın yakından görünüşü ve  
onunla dikkate değer bir şekilde bağlantılarıdır.  
'Yılan ırkı'nın açıklamaları. O bile  
bana kanatları varmış gibi geliyor  
kanatlı Draco'da olduğu gibi.*



*Resimler Mark Cottier ve Farah Zaidi'nin izniyle*



Babil tanrı figürü Nemrut'un sembolü olan 'balık kafalı şapkası' ile Papa.



Britanya kraliyetinin asalarındaki güvercinler güvercin Nemrut'un Babil'deki ortaçı Kralice Semiramis'in sembolüdür. Ayrıca üzerinde bulunan Malta haçlarının kullanımına da dikkat edin. eski Fenike topraklarındaki mağaralar Kapadokya şimdiki Türkiye'de



Malta Haçı olabilir İngiliz Coronation Crown'da da bulunabilir...



... ve üniformanın üzerinde Naziler. Hitler'in fanatikler de kafatasını kullandı ve kemikler, tersine çevrilmiş gamali haç (bir Fenike Güneşi sembolü) ve kartal, bir sembol hangisi gelişti itibaren Fenike-Mısırlı güneş kuşu, Anka kuşu.



Clarence Dükü Prens Albert ve 1890'da ölmeden iki yıl önce çekilen Avondale; ve Adolf Hitler'in 25 yıl sonra, 1915'te Alman ordusunda çekilmiş fotoğrafı. Bunlar aynı adamlar mı? Torunu Hitler miydi? Kralice Victoria'nın mı? Var kesinlikle çok etkileyici bağlantılar.



*Londra, Paris, Washington ve diğer birçok büyük şehir, kutsal geometri yasalarına göre tasarlanmıştır ve dikkate değer derecede benzer birçok bina ve anıt sahiptir. Kubbeleler ve dikilitaşlar özellikle yaygındır. Burada (soldan sağa) St Paul Katedrali (Londra), Pantheon (Paris) ve Kongre Binası (Washington)...*



*... ve (soldan sağa) Londra'daki Kleopatra'nın İğnesi adı verilen Mısır dikilitaşı, Paris'teki Place de la Concorde'daki Luxor dikilitaşı ve Washington DC'deki Washington anıtı*



*Sonsuz alev Babil'in klasik sembolüdür.*

Kardeşlik. Burada, tarafından düzenleniyor  
Kardeşlik kahramanı  
*Prometheus (solda),*  
*Rockefeller Merkezi*  
*New York'ta...*

... aynı zamanda New York  
Liman'ndaki bir adadaki  
Özgürlik Anıtı'nda (solda) ve  
onun nehirdeki bir adadaki  
ayna görüntüsünde de  
görülebilir.  
*Paris'te Seine (sağda).*

Alev, suikastlardan sonra Kardeşliğin imzası olarak kullanılıyor. Başkan Kennedy'nin Arlington Mezarlığı'ndaki mezarına alev yerleştirildi (alta) ve Masonlar

bir dikildi  
Dikilitaş ve  
Dealey'deki alev  
Yer (uzak  
aşağında) yakın  
nerede  
o öyleydi  
öldürülmüş.



Siyah bir pentagram üzerine yerleştirilmiş Özgürlik Anıtı alevinin bir kopyası, Diana'nın öldüğü Paris'teki Pont de l'Alma tünelinin üzerinde duruyor. 'Gömüldüğü' adaya bir vazo ve alev yerleştirildi.





Diana'nın Spencer'in  
atalarının evindeki göle  
gömüldüğü söylenen  
ada  
Althorp Parkı  
Northamptonshire.  
Adalar, göller ve ağaç  
koruları  
temel semboller  
Antik Tanrıça Diana'nın  
efsanesi.

*Arc de Triomphe,  
Güneş simbolü merkezi  
masif geometrik  
sokak planındaki desen  
Paris'in. On iki yol Th'yi  
'Etoile'e veya yıldız  
çemberine noktalara besler  
Yolda bile Güneş  
tasvir ediliyor.  
Arc, Champs Elysees ile  
doğrudan aynı hızadadır  
diğer kemerler, Place  
de l'a'daki Luxor dikilitaşı  
Concorde ve  
devasa siyah cam  
dişarıya dikilen piramit  
Louvre Müzesi.*



Başkan Kennedy'nin  
Dealey'deki konvoy  
22 Kasım 1963'te -  
Engizisyon'un Tapınak  
Şövalyeleri'ni tasfiye  
etmeye başlamasından  
bu yana 656 yıl geçti -  
vurulduğu an Plaza.  
Dikkat

Kennedy'nin ön plandaki  
arabasının hiçbir özelliği yok.  
güvenlik görevlileri, ama  
arkadakının dört tane var!  
Suikastlar işe yaramaz  
sadece gerçeklesin,  
bunların olmasına izin verilir.



*Paris'teki Pont de L'Alma Tüneli (solda), Köprü veya Ay Tanrıçası'nın Yeri ve tünelin üstünde kavşak, Hekate'nin geleneksel bölgesi.*



*Ritz yolundaki 17  
yakın devre kameradan  
bir (en sağda)*

*Pont de l'Alma'ya  
doğru tünelin  
girişine bakıyor  
(sağda). Göründü*

*Diana'nın arabası girer ve  
başkasını kaydettim  
Araçlar veya aktivite  
Ancak diğerleri gibi o da  
o sırada kapalıydı.*



*Mercedes (sağda), 13. sütunla  
çarpışma sonucu buruştu (yukarıda)  
ve Diana bu kadim dönemde ölü  
için kutsal kurban yeri  
Tanrıça Diana.*





Mohamed Al Fayed (yukarıda) ve fotoğrafta görülen Güneş sembollü başlık *Günlük ekspres*. Altın aslan, Güneş kültürünün bir simgesidir ve iki boynuz, Babil'de Nemrut'un taktiği söylenenlere benzemektedir. Başlık, *İsis'in* (üstte sağda) Mısır tasvirlerinde giydiği şapkaya oldukça benziyor.



(Soldan sağa) Kazanın günah keçisi Henri Paul iken, koruma Trevor Rees-Jones ve Diana'nın kardeşi Earl Spencer'in yanıtlaması gereken bazı ciddi sorular var.

40 metrelık taş baykuş  
kurbanın yanında  
Bohemian'da yangın  
Kuzeydeki Koru  
Kaliforniya bir süre  
için Yaz Kampı

Babil

Kardeşlik Eliti.

Baykuş, çocukların  
uyguladığı diyet olan  
Moloch'un simgesidir.  
eski dünya  
kurban olarak yakıldı  
hayatta - ve hâlâ da öyle  
Bugün.



Dikilitaş ve kubbe yine. Thames Nehri kıyısındaki, Avrupa'nın en yüksek binası olan Canary Wharf binasının bir sanatçı izlenimi ve karşısında yeni Millenium Dome. Greenwich Meantime'in sıfır zaman meridyeni bu noktaya yakın geçiyor ve bu bir tesadüf değil.



Dünya dışı istila mı? Hayır, Kardeşlik manipülasyonu. Bunun, İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde mükemmelleştirilen Nazi 'uçan daire' araçlarından biri olan VRIL-7 olduğu iddia ediliyor.

## ONUNCU BÖLÜM

# *Yoktan para*

Bugün Babil Kardeşliği'nin öncüleri ve öncüleri dünya siyasetini, bankacılığı, iş dünyasını, istihbarat teşkilatlarını, polisi, ordunu, eğitimi ve medyayı kontrol ediyor. Bunlardan kontrol açısından en önemli bankacılıktır. Paranın yaratılması ve manipülasyonu.

Kardeşliğin mali sıkıntısı çok basit ve Sümer ve Babil zamanından günümüze kadar belgelediğimiz dönemi kapsıyor. Olmayan paranın yaratılıp, faiz karşılığında insanlara ve işletmelere borç verilmesi esasına dayanır. Bu, hükümetler, işletmeler ve genel nüfus için muazzam bir borç yaratıyor ve dolayısıyla onları kontrol ediyorsunuz. Bunun için bankacıların sahip olmadıkları parayı borç vermelerine izin verilmesi hayatı önem taşıyor. Bu şekilde çalışıyor. Eğer senin ya da benim bir milyon poundumuz varsa, bir milyon pound borç verebiliriz. Çok basit. Ama bir bankanın bir milyon sterlini varsa, bunun on katını ve daha fazlasını borç verebilir ve bunun üzerinden faiz alabilir. Teorik olarak bankalarda 'para' bulunduranların bir kısmı bile bugün parayı almaya gitse, bankalar yarı saat içinde kapıları çarparlar çünkü ellerinde para yoktur. Bankadaki para bir efsanedir, başka bir güven hilesidir. Bir bankaya gidip kredi istediğinizde, banka tek bir yeni banknot basmaz, tek bir yeni para da basmaz. Sadece kredi tutarını hesabınıza yazar. O andan itibaren bankaya ekrana yazılan rakamlardan başka bir şey olmayan faiz ödüyorsunuz. Bununla birlikte, var olmayan bu krediyi geri ödemezseniz, banka gelip var olan servetinizi, evinizi, arazinizi, arabanızı ve mülklerinizi yasal olarak üzerine yazılan rakamın tahmini değeri kadar alabilir. ekran. Dahası, para dolaşıma hükümetler tarafından değil, müşterilere kredi veren özel bankalar tarafından getirildiğinden, dolaşındaki paranın miktarı bankalar tarafından kontrol ediliyor. Ne kadar çok kredi vermeyi seçerlerse, o kadar çok para dolaşımda olur. Ekonomik patlama (refah) ile ekonomik bunalım (yoksulluk) arasındaki fark nedir? Tek bir şey var: dolaşındaki para miktarı. Bu kadar. Ve bu sistem üzerinden, aynı kişilerin kontrolündeki özel bankalar dolaşımda ne kadar para olacağına karar veriyor. İstedikleri zaman patlamalar ve çöküşler yaratırlırlar. Bu adamların her gün trilyonlarca doları finans ve bankacılık piyasalarında hareket ettirdiği borsalar için de aynı şey geçerli; böylece yükselişe mi, düşüse mi, yükselişe mi yoksa çöküşe mi karar veriyorlar. Hisse senedi piyasasındaki çöküşler öylece gerçekleşmez, gerçekleşmesi de sağlanır.

Dolaşındaki 'paranın' çoğu fiziksel para, nakit para ve madeni paralardan oluşmuyor. Bir bilgisayar hesabından diğerine elektronik olarak aktarılan rakamlar olarak temsil edilir.

para transferleri, kredi kartları ve çek defterleri. Elektronik veya başka türlü dolaşımında ne kadar çok para olursa, o kadar fazla ekonomik faaliyet gerçekleştirilebilir ve dolayısıyla ne kadar çok ürün alınır ve satılırsa, insanlar o kadar fazla gelire sahip olur ve o kadar fazla iş olanağı sağlanır. Ancak sürüngen-Aryan mali darbesinin değişmez teması, çok fazla kredi vererek bir patlama yaratmak ve ardından fişi çekmek oldu. Çoğunun neler olup bittiğine dair hiçbir fikri olmayan, fazla maaş alan ekonomistler ve ekonomi muhabirleri, size yükseliş ve çöküşün doğal bir 'ekonomik dönemin' parçası olduğunu söyleyecektir. Ne saçmalık. Bu, Müslüman Kardeşler'in dünyanın gerçek zenginliğini çalmak için yaptığı sistematik bir manipülasyondur. Bir patlama sırasında birçok insan kendilerini daha da fazla borca sokar. Canlı ekonomik aktivite, işletmelerin talebi karşılamak amacıyla üretimi artırmak amacıyla yeni teknolojiler için daha fazla borç alması anlamına geliyor. İnsanlar daha büyük bir ev ve yeni, daha pahalı bir araba satın almak için daha fazla borç alıyor çünkü ekonomik geleceklerine çok güveniyorlar. Daha sonra, en uygun anda, gizli toplum ağları tarafından koordine edilen büyük bankacılar, kredi talebini bastırmak için faiz oranlarını yükseltiyor ve ödenmemiş kredileri geri çağırma başlıyorlar. Eskisinden çok daha az kredi vermelerini sağlıyorlar. Bunun, değişim birimlerinin (çeşitli biçimlerdeki para) dolaşımından çıkarılması etkisi vardır. Bu durum, ürünlere olan talebi baskılıyor ve dolaşımda gerekli ekonomik faaliyeti sağlamaya yetecek kadar para olmadığından daha az işe açıyor. Dolayısıyla insanlar ve işletmeler artık kredilerini geri ödeyecek kadar kazanamıyor ve iflas ediyorlar. Bankalar daha sonra ekrana yazılan rakamlardan fazla olmayan bir kredinin geri ödenmemesi karşılığında gerçek servetlerine, işlerine, evlerine, arsalarına, arabalarına ve mallarına el koyuyorlar. Bu, binlerce yıldır, özellikle de son birkaç yılında döngüler halinde devam ediyor ve dünyanın gerçek zenginliği nüfustan çekilipli bankacılık sistemini kontrol edenlerin, yani sürüngen soyunun eline geçti. Aynı durum ülkeler için de geçerlidir. Hükümetler kendi fazsız paralarını yaratmak yerine, bu parayı özel bankacılık kartelinden borç alıyor ve hem faizi hem de sermayeyi halktan vergi alarak geri ödüyorlar. Vergi olarak ödediğiniz paranın inanılmaz miktarları doğrudan özel bankalara gidiyor ve hükümetlerin fazsız olarak yaratabilecekleri kredileri geri ödüyorlar!! Neden yapmıyorlar? Çünkü Müslüman Kardeşler bankaları kontrol ettiği kadar hükümetleri de kontrol ediyor.

'Özelleştirme' dediğimiz şey, bankanın yarattığı borçların yol açtığı iflası önlemek için devlet varlıklarının satılmasıdır. Üçüncü Dünya ülkeleri topraklarının ve kaynaklarının kontrolünü uluslararası bankacılara devrediyor çünkü bankaların kendilerini bu duruma düşürmek için bilerek verdikleri büyük kredileri geri ödeyemiyorlar. Dünyanın yoksulluk ve çatışma içinde olması gerekmeyecek, Gündeme hizmet ettiği için bu şekilde yönlendiriliyor. Tapınak Şövalyeleri, 12. ve 13. yüzyıllarda modern bankacılık ağının temellerini oluştururken az önce anlattığım sistemi kullanıyorlardı ve bu, aynı dönemde faaliyet gösteren Kara Asalet'in Venedik ağıyla açıkça bağlantılıydı. Dünyadaki finansal manipülasyon, bugün her ülkedeki bağımsız çalışıyor gibi görünen ama aslında ortak bir amaç için birlikte çalışan 'merkez bankaları' tarafından koordine ediliyor. Siyah Asalet tarafından kiralanan İngiltere Bankası

Orange'lı William bu ağın merkezindeki örümcek olmuştu ve 1930'lardan bu yana İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası da öyledir. İngiltere Merkez Bankası gibi merkez bankaları da Cenova ve Venedik'teki sürüngen bankacılık ailelerinin torunları tarafından kiralıyordu.

### Rothschild'ler

Kafkas Dağları'ndaki Hazar imparatorluğu içindeki sürüngen Aryanlardan gelen soylardan biri de Rothschild'lerdir. Önde gelen üyeleri sürüngenlerdir, bilerek insan fiziksel formunu işgal eden sürüngenlerdir. Rothschild çetesinden önemli ölçüde bahsetmeden mali manipülasyona genel bir bakış mümkün değildir. İsimlerini Bauer'den Rothschild'e değiştirdiler ve 18. yüzyıl Frankfurt'taki üslerinden bugüne kadar dünyanın manipülasyonunun merkezinde yer aldılar. Rothschild'leri uzun uzun belgeliyorum *Ve Gerçek Seni Özgürleştirecek*, ama hikaye için çok önemli oldukları için burada kısaca özetleyeceğim. Rothschild bankacılık hanedanı Mayer Amschel Bauer tarafından kuruldu. Sürüngen aileleri kökenlerini gizlemek için isimlerini değiştirirler ve unvan kullanmaları ve yaratmaları bu konuda çok yardımcı olmuştur.

Bauer, adını Frankfurt'taki evinin kapısına asılan kırmızı kalkandan (Almanca'da rotes schild) gelen Rothschild olarak değiştirdi. Kırmızı, Kardeşliğin eski kökenlerinden beri devrimi simgeleyen renk olmuştur, bu nedenle Rus devrimcilere Kızıllar denilmiştir. Kalkanın üzerinde bir heksagram, Davut Yıldızı veya Süleyman Mührü vardı ve aynı sembol şimdî İsrail bayrağında da var. Adından ve kullanımından dolayı insanlar bunun bir Yahudi sembolü olduğunu düşünüyorlar ama bu tamamen saçmalık. Bunlardan biri, günümüz Tel Aviv'in bulunduğu yerde bulunan 1.200 yıllık bir Müslüman caminin zemininde bulundu.<sup>1</sup> Yahudi yazar OJ Graham, eserinde, *Altı Köşeli Yıldız*, diyor:

"...altı köşeli yıldız, Mısır Pagan ibadet ritüellerinden tanrıça Ashteroth ve Moloch'a kadar yolumu buldu... sonra büyümeye sanatlarında, büyülükle ilerledi, (*Arap büyütüler, Druidler ve Satanistler dahil*) Kabala aracılığıyla 16. yüzyılda Kabalist olan Isaac Luria'ya, adını bu sembolle değiştiren Mayer Amschel Bauer'e, Siyonizm'e, Knesset'e (*parlamento*) Neni İsrail Devleti'nin, İsrail bayrağına ve onun Kızıl Haç'a eşdeğer tıbbi örgütüne."<sup>2</sup>

Dolayısıyla Rothschild ismi, kurban 'tanrısı' Moloch (Nemrut) olarak Mısır'a bağlanan eski bir ezoterik sembolden gelmektedir. Heksagram, Rothschild'lerin ortaya çıkışıyla birlikte Yahudi hiyerarşisi tarafından sembol olarak kullanılmaya başlandı ve Yahudi liderlerin çok iyi bildiği gibi bunun 'Kral Davut' ile hiçbir ilgisi yok. İsrail'in bayrağındadır çünkü İsrail Yahudilerin ülkesi değildir, Rothschild'lerin ve Kardeşlik piramidinin daha yukarılarından onlara dikte edenlerin ülkesidir. İsrail'i yarattılar ve kontrol ediyorlar. Kurtuluş Ordusu'nun amblemi olarak kullanılan kırmızı kalkan da bu arada Rothschild'lerden esinlenilmiştir.

Rothschild hanedanının evi olan Frankfurt, kağıt paranın popüler hale geldiği ve yeni Avrupa Merkez Bankası'nın merkezinin bulunduğu yerdi. Bu banka birkaç tanesine izin veriyor

seçilmemiş bankacılar tüm Avrupa Birliği ülkeleri için faiz oranlarını tek Avrupa para birimini kullanarak belirlemeye karar verdi. Mayer Amschel Rothschild'in söylediğisi gibi: "Bana bir ülkenin para biriminin kontrolünü verin, yasaları kimin yaptığı umurumda değil."<sup>3</sup> Mayer Rothschild, o zamanlar 16 yaşında olan Gutele Schnaper ile evlendi ve on çocukları oldu; beşi erkek, beşi kız, hanedanın Londra, Paris, Viyana, Berlin ve Napoli'deki şubelerini kurmak üzere gönderildiler. Rothschild çocukları, sürüngen soyunu korumak ve gücü 'evde' tutmak için soylu ailelerle ve birbirleriyle kuzen düzeyinde anlaşma yoluyla evlendiler. Mayer'in vasiyeti bu konuda özellikle ısrar etti ve ayrıca işi her zaman Rothschild adamlarının yönetmesi ve hesapların kesinlikle gizli tutulması gerektiği konusunda ısrar etti. Vasiyet, Rothschild kızlarını, onların kocalarını ve mirasçılarını işin ve bu konudaki tüm bilgilerin dışında tutuyordu. Yani adınızın Rothschild olması Satanist olduğunuz veya olup bitenleri bildiğiniz anlamına gelmez. Bu imparatorluğun tepesindekilerden bahsediyorum ve aynı şey bahsettiğim tüm aileler için de geçerli. Bu ailelerin çoğu üyesi, etraflarında olup bitenleri öğrenince şok olacak. Bu aile isimlerini taşıyan veya genel olarak sürüngen ırkını taşıyan herkese karşı bir cadı avi yapılmasını istemiyoruz. Aynı aileden olan veya aynı adı taşıyan masum kuklaları değil, bilerek sorumlu olanları ifşa etmemiz gerekiyor.

Mayer Rothschild, Kara Asalet sürüngen soyunun bir başka üyesi olan Hessen-Hanau Prensi William IX'un bankacısı ve manipülatörü oldu ve Mason toplantılarına birlikte katıldılar. Kitaba göre, *Avrupa'da Yahudiler ve Masonlar (1723-1939)*, William'ın küçük kardeşi Karl, Alman Masonlarının başı olarak kabul edildi ve Hessen hanedanının üyeleri, Strict Observance adı verilen Elit Mason grubuya yakın ilişki içerisindeydi. Bunlara daha sonra Kutsal Şehrin Hayırsever Şövalyeleri adı verildi.<sup>4</sup> Almanya'da Vaftizci Yahya'nın Kardeşleri (Nemrut'un kodu) olarak biliniyordu.<sup>5</sup> Hessen Hanedanı, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yanındaydı ve Hessen Prensi Philip, Hitler ile Mussolini arasında bir elçiyydi.<sup>6</sup> İngiliz tahtını aldıktan sonra William ve Rothschild, Hessen birliklerini Alman Hannoverlilere kiralayarak bir servet kazandılar. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda 'İngiltere' adına savaşan birliklerin çoğu William'ın Alman paralı askerleriyydi. William, İngiltere'nin Hannover kralı II. George'un torunuuydu ve bu nedenle Kraliçe II. Elizabeth'in atasıdır. Başka bir deyişle kocası Prens Philip ile de akrabadır. Tanrı bilir orada kaç tane sürüngen Hesse soyundan var, çünkü William'ın tek başına çeşitli kadınlardan en az 70, evet 70 çocuk sahibi olduğu tahmin ediliyor.<sup>7</sup> Zamanı nasıl buldu? Ama bu da bir başka önemli nokta. Görücü usulü evlilikler yoluyla üretilen sürüngen-Aryan yavruları resmi mirasçılardır. Ancak kelimenin tam anlamıyla binlerce kişi gayri resmi olarak evlilik dışında üretiliyor ve bunlar o soydan sayılmıyor. Ancak bunlar dikkatlice belgeleniyor ve Kardeşlik bu kişilerin kim olduğunu tam olarak biliyor. Hangi sürüngen soyunun olduğunu bilmek istiyorlar çünkü dördüncü boyutun alt kısmındaki sürüngenlere 'bağlanmanın' en kolay olacağını biliyorlar. Bu, üst düzeydeki bir başka Kardeşlik operasyonu olan Mormonlar tarafından tutulan son derece ayrıntılı genetik kayıtların bir nedenidir. Dolayısıyla iktidardaki kişilerin bu ailelerle hiçbir kan bağı yok gibi göründüğünde tam tersi doğru olabilir. Bir sayı

Araştırmacıların büyük bir kısmı Bill Clinton'ın gizli bir Rockefeller olduğuna ve kendisinin kesinlikle İngiliz monarşisi, tüm İskoç hükümdarları ve Fransa Kralı I. Robert ile kan bağına sahip olduğuna inanıyor. Artık birçok Yeni Çağcı için bir 'mesih' figürü olan St Germain, Hessen-Hanau'lu William ve kardeşi Karl'ın arkadaşıydı. Görünüşe göre Karl, bir simyacı ve sihirbaz olan Germain'in İtalya'daki de Medici (Kara Asalet) ailesi tarafından yetiştirdiğini yazmıştı.<sup>8</sup> Bugün pek çok Yeni Çağcı, yaklaşan dönüşüm hakkında kanalçılara 'rehberlik' ileten Germain de dahil olmak üzere 'usta ruhların' Büyük Beyaz Kardeşliği'nden bahsediyor. Bu, Kardeşler'in, Yeni Çağ zihniyetinin daha uç noktalarını yanlış yönlendirmek ve hapsetmek ve kolektif içinden (ve tavanından) çıkışmasını ve böylece gerçek bir fark yaratmasını engellemek için yaptığı bir başka zihin kontrol operasyonudur.

Napolyon Bonapart'ın neden olduğu siyasi huzursuzluk, bir süre Hessen-Hanau'lu William'ın Danimarka'ya kaçmasına neden oldu ve bu süre zarfında Mayer Rothschild'in en büyük oğlu, çoğu gibi bir başka Mason olan Nathan, paralı askere ödeme yapmak için kullanılması gereken 600.000 £'u çaldı. askerler. Orada bir Rothschild bankası kurmak için Londra'ya götürdü. Wellington'un Napolyon'la olan savaşını ve diğer manipüle edilmiş 'yatırımları' finanse ederek bundan elde ettiği servet, hanedanın temelini oluşturdu. Hem Wellington hem de Napolyon, aralarında Napolyon'un bir Mason Büyük Üstadı olan kardeşi Joseph Bonaparte'in da bulunduğu aynı kişiler tarafından manipüle edildi ve finanse edildi. Hatta bazı kendi tarihlerine göre Rothschild'ler savaşlarda her iki tarafı da sürekli olarak finanse ediyorlardı. Bu savaşları gizli toplum ağı ve bugün de devam eden kendi istihbarat operasyonları aracılığıyla tasarladılar. Adı İsrail'in resmi istihbarat teşkilatı olan Mossad'dır, ancak İsrail Roth-rael'dir ve dolayısıyla Mossad da Roth-ad'dır. Yahudi yazar Anka Muhlstein *Baron James, Fransız Rothschild'lerin Yükselişi*, aile istihbarat ağının kod olarak İbranice harfleri kullandığını söylüyor. İbranice, aynı zamanda Hazar soyu ile bağlantılı olan Asya ve Uzak Doğu'ya ilişkin kadim bilgilerin yanı sıra, Kardeşlik bilgisinin çoğunun geldiği Mısır gizem okullarının kutsal diliydi. Rothschild iletişim ağı herhangi bir hükümet sisteminden daha hızlıydı ve Rothschild'in ikiyüzlülüğünün ünlü örneklerinden biri, Wellington'un 1815'te Waterloo Savaşı'nda Napolyon'a yenildiği söyletiesini yaymalarıydı. Bu, Londra borsasında bir çöküse neden oldu ve Rothschild'ler gizlice düşük fiyatlarla hisse satın aldılar. Aslında Wellington'un kazandığı haberi geldiğinde hisselerin fiyatı yeniden yükseldi ve Rothschild'ler servetlerini inanılmaz miktarda artırdılar. Rothschild'ler gibi medyayı, politikacıları ve borsayı kontrol ettiğinizde para kazanmak çocuk oyuncağıdır, savaş başlatmak da öyle. Her iş günü, altının dünya fiyatı hala NM Rothschild'in Londra ofislerinde belirleniyor ve dünya çapındaki borsalar, Rothschild'ler gibi bankacılık ve finans aileleri aracılığıyla Babil Kardeşliği tarafından kontrol ediliyor. Uzakdoğu'da bankacılık ve borsanın çöküşü yaşaniyorsa bunun nedeni sürünge gündemine uygun olmasıdır. Döngülerinden bir diğeri de, kote edilen şirketler aşırı değerlenene kadar insanları borsaya yatırım yapmaya teşvik etmektir. Daha sonra Kardeşlik piyasaları çökertir (daha önce hisselerini satmıştı) ve çoğu insan parasını kaybederken Kardeşlik büyük miktarda para satın aldı

uygun fiyatlarla stok. Hisse senedi piyasası yükseliyor, yeni satın alınan şirketlerin değeri de artıyor ve Kardeşliğin zenginliği ve kontrolü bir adım daha ileri gidiyor. Bunların hepsi sürüngenlerin toplam küresel kontrol hedefine ulaşmak için yapılan manipülasyonlardır.

Savaş yaratmak, büyük servetler kazanmanın ve statükoyu yok etmenin harika bir yoludur. Savaş finanse etmek için her iki tarafa da borç veriyorsunuz, sonra da harap olmuş ülkelerini yeniden inşa etmeleri için onlara daha da fazla borç veriyorsunuz. Onlar sana borçlanırlar (kontrol ederler) ve sen de servetini (güçünü) artırırsın. Böyle bir kontrol ve güç, yarattığınız ve finanse ettiğiniz savaş eski yapıyı yıktığında, gündeminize uygun yeni bir toplum inşa etmenize olanak tanır. Siyon Büyükerlerinin Protokollerini geçen yüzyılda keşfedildi ve 20. yüzyılda tezahür ettiğini gördüğümüz manipülasyon yöntemlerini ve olaylarını inanılmaz ayrıntılarla anlatıyor. Bu belgeler büyük ölçüde Rothschild'lerin ve sürüngen-Aryanların yaratımıydı. Ancak bunlar gerçekte Siyon Büyükerlerinin Protokollerini değildir; gerçekte SION, Güneş ve Sion Tarikatı Protokolleridir. Protokollere ve onlardan bahseden herkese (ben de dahil) çok fazla dezenformasyon ve saldırganlık yağıdırıldı çünkü Kardeşlik bunların içeriğini itibarsızlaştırma konusunda çaresiz durumda. Eve çok çok yakın. Hitler, Protokoller kismen Yahudilere yönelik baskıyı haklı çıkarmak için kullandı, ancak Protokoller kendisine Alfred Rosenberg adındaki Hazar kökenli bir Rothschild ajanı tarafından verildi. İnsanların bu terimi anladığı şekilde Protokollerin 'Yahudi' olduğunu kabul etmiyorum. Onlar sürüngen Aryanların eseridir ve komployu kaybetmemiz için 'Yahudi' gibi gösterilmişlerdir. Görmek .. Ve *Gerçek Seni Özgürleştirme* bunun hakkında daha fazla ayrıntı için ve *Robotun İsyancılık Protokollerin içeriği* için

Rothschild'ler, Kardeşlik'in mali ve politik Gündemindeki en önemli ailelerden biri haline geldiler ve Amerika'ya, Güney Afrika'ya ve sonunda dünyaya yayılmadan önce Avrupa çapındaki olayları yönetmeye devam ettiler. Avrupa'nın kraliyet başkanları kendilerine borçluydu ve buna 600 yıl boyunca Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yöneten Kara Asalet sürüngen hanedanı Habsburglar da dahildi. Rothschild'ler aynı zamanda Bank of England'in kontrolünü de ele geçirdiler. Eğer bir savaş olsaydı, perde arkasında Rothschild'ler vardı, çatışmayı yaratıiyorlardı ve her iki tarafı da finanse ediyorlardı. Rothschild liderleri Yahudi değil, mide bulandırıcı hırslarını ilerletmek için sayısız Yahudiyi ölüme gönderen sürüngenlerdir. Windsor Hanesi'nin yakın ortaklarıydılar ve İngiliz Masonluğunun Büyük Üstadı Edward VII gibi insanları kontrol ediyorlardı. Edward, Kraliçe Victoria ile Alman Mason Prens Albert'in oğluydu. Mountbatten'ler (eski adıyla Alman Battenberg'ler) Rothschild'lerin kan akrabalarıdır ve Lord Louis Mountbatten, Kraliçe II. Elizabeth'in, sürüngen Kara Asalet'in iki eşit kolu olan torunu Prens Philip ile evliliğini ayıramıştır. Mountbatten aynı zamanda Prens Charles'in da akıl hocasıydı. Satanist ritüel taciz mağdurları bana, merhum Lord Mountbatten'in da kendilerini taciz edenler arasında olduğunu söylediklerinde, bu tabloya tamamen uyuyor. Onun geldiği arka plan budur. Rothschild'ler ve Bauer'lar (aynı zamanda Bower'lar) Satanizm'e batmış durumdalar ve hem Rothschild'ler hem de Windsor-Mountbatten'ler sürüngen, Anunnaki soyundan geliyor. Bauer'lar, özellikle de Richard adında bir adam

Bauer, Orta Çağ'da Almanya'nın önde gelen simyacıları ve ezoterik büyütücüleriydi.<sup>9</sup> Komünizmin yaratılmasında Kardeşler'in öncüsü olan Karl Marx, Berlin Üniversitesi'nde Bruno Bauer'in öğrencisiydi ve bu Bauer, Yeni Ahit'in Seneca ile Josephus (Piso) arasındaki fikirlerin bir sentezi olduğunu açıkça yazan kayıtlı tek İncil bilginiydi. ).<sup>10</sup> İsa'nın Markos İncili'nin yazarının yaratılışı olduğunu söyledi.<sup>11</sup> Kardeşlik soyunun başından beri gerçeği bildiğini gösteren bir kanıt daha.

Rothschild'ler, 1786'da bir 'seks topluluğu' olarak kurulan Tugenbund Ligi'ne (aynı zamanda Fazilet Birliği) dahil oldular. Üyeleri, eşleri ve kızları, Henrietta Herz adında bir kadının evinde buluşup cinsel aktivite ve rituellere katılıyorlardı. Bunların arasında Fransız Devrimi'nin manipülasyonunun arkasındaki Rothschild ajanı Moses Mendelssohn'un iki kızı da vardı; Mason Marquis de Mirabeau da devrime yakından dahil oldu; ve çok etkili bir Rothschild ajanı olacak Frederick von Gentz.<sup>12</sup> 1807'de bunu yine Rothschild'lerin de dahil olduğu ikinci Tugenbund Ligi izledi. Baron von Stein tarafından kuruldu ve Almanya'nın önde gelen politikacılarının çoğunu, üst düzey askeri liderlerin ve edebiyat ve bilim profesörlerinin çoğunu kapsayacak şekilde hızla genişledi. Hesse-Cassal'lı William bir üyeydi ve bu ikinci Tugenbund Birliği'nin resmi rolü, Almanya'daki Napolyon işgalini ortadan kaldırmaktı.<sup>13</sup> Kara Şövalyeler, Prusya Kraliçesi Şövalyeleri ve Konkordistler gibi diğer Masonik gruplara yakındı. Bunlar, Almanya'daki eski Cermen Şövalyeleri yapısının yan kolları ve Nazi Partisi'nin mimarları olacak olan Thule Topluluğu, Edelweiss Topluluğu ve Vril Topluluğu'nun öncüleriydi. Farklı maskelere sahip aynı yüz ve Naziler de dahil olmak üzere çögünün arkasında Rothschild'ler var. Yeterince derine inerseniz tüm bu gruplar birbirine kenetlenir.

Görünüşte karmaşık (ama sonuçta basit) bankacılık, iş dünyası, politika, medya ve gizli topluluklardan oluşan bu ağ, Londra'daki Kardeşlik operasyon merkezi adına dünyayı kontrol ediyor. Paranın ve bankacılığın Rothschild'ler ve diğerleri aracılığıyla kontrol edilmesi bunun için çok önemlidir. Kardeşler'in en önemli darbelerinden biri, 1913'te Amerika Birleşik Devletleri'nin "merkez bankası" olarak adlandırılan Federal Rezerv'in kurulmasıydı. Ne federaldır ne de herhangi bir rezervi vardır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz oranlarına karar veren ve vergi mükelleflerinin ödemek zorunda olduğu var olmayan parayı (ekrandaki rakamlar) ABD Hükümetine borç veren, çoğunuğu Avrupalı olan 20 kurucu ailenin sahip olduğu özel bankalardan oluşan bir karteldir. faiz. Buna 'Amerikan Alığı' diyoruz; temiz hava. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti, Federal Rezerv'de tek bir hisseye sahip değildir ve Amerikan vatandaşları bunları satın alamamaktadır. Kârlar yılda 150 milyar doları aşıyor ve Federal Reserve, tarihinde bir kez bile denetlenmiş hesapları yayınlamadı. Bu gelir garantilidir çünkü<sup>1</sup> Kardeşlik, 'Fed'den' borç 'para' almaya devam eden ABD Hükümetini (başka bir isimle Virginia Şirketi) kontrol ediyor;<sup>2</sup> aynı zamanda halktan vergi toplayan yasası terör örgütü olan özel mülkiyetli İç Gelir İdaresi'ni (IRS) de kontrol ediyorlar; Ve<sup>3</sup> insanların asla öğrenmemesini sağlamak için medyayı kontrol ediyor<sup>1</sup> ve<sup>2</sup>.

Müslüman Kardeşler uzun süredir Amerika'da ekonomi üzerindeki kontrolünün tamamlanması için özel mülkiyette bir 'merkez bankası'nın olmasını arzuluyordu. Önde gelen Mason George Washington ilk başkan olduğunda, Müslüman Kardeşler'in Alexander Hamilton adında bir evet adamını Hazine Bakanı olarak atadı. Hamilton, yeni ABD Hükümetine borç vermeye başlayan ve böylece en başından itibaren borç kontrolü sağlayan özel mülkiyetli bir merkez bankası olan Bank of the United States'i kurdu. Siyah Asalet İngiltere Bankası'nı kurduğunda ne olduğuna bakın, senaryo tamamen aynı. Amerika Birleşik Devletleri Bankası o kadar çok yoksulluğa, iflasa ve isyana neden oldu ki sonunda kapatıldı, ancak kısa süre sonra yerine Federal Rezerv geldi. Rothschild'in bu yüzyılın başlarında Amerika'daki ana bankacılık operasyonu, Jacob Schiff'in başkanlığını yaptığı New York'taki Kuhn, Loeb and Company idi. Schiff ailesi, kurucu Mayer Amschel Rothschild zamanında Frankfurt'ta Rothschild'lerle aynı evde yaşıyordu. 1902'de Rothschild'ler ajanları Paul ve Felix Warburg'u Federal Rezerv'in kurulmasını planlamak için Amerika'ya gönderdiler. Kardeşleri Max Warburg, Venedik'te önceki adları olan Abraham del Banco ailesi altında başlatılan aile bankacılığı işini yürütmek için geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne vardıklarında Paul Warburg, Kuhn, Loeb ve Company'den Nina Loeb ile evlendi ve Felix, Jacob Schiff'in kızı Frieda Schiff ile evlendi. Soyların ve Gündemin taleplerine uygun görüşü usulü evliliklerin bir başka harika örneği. Her iki kardeş de Kuhn, Loeb ve Company'ye ortak oldu ve Paul'e bu yüzyılın ilk yıllarda yaklaşık yarı milyon dolarlık yıllık maaş bağlandı. Bu grubun mali gücünü tartıştığımızda bahsettiğimiz türden bir para bu. Bugün ne olması gerektiğini hayal edin.

Kardeşlik ağı, 'Demokrat' ve 'Gül Haçlı Woodrow Wilson'ın 1909'da başkanlığı kazanmasını sağladı ve onun bakıcısı, 'Albay' Mandel House adlı Kardeşliğin önde gelen üyelerinden biriydi. Wilson onu "ikinci kişiliğim", "alternatif kişiliğim" olarak tanımladı ve "onun ve benim düşüncelerim bir" dedi. Hiçbir Başkan bundan daha doğru bir söz söylemedi. Araştırmacılar tarafından artık iyice belgelendiği gibi, Rockefeller-Morgan-Rothschild-Harriman kartellерinden elit bankacılar, takikleri ve çok istedikleri bankayı kurmak için geçirilmesini istedikleri yasa tasarısının doğasını tartışmak üzere Georgia'daki Jekyl Adası'nda gizlice toplandılar. Görünüşe göre Jekyl Adası Payseur'lara aitti ve grubun her üyesi bir Payseur mütevelliisiydi. Siyasi sözcüleri, 1974'te Watergate'in ardından Gerald Ford'un Richard Nixon'un yerine geçmesinden sonra dört kez New York valisi ve Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı olan Nelson Rockefeller'in büyüğbabası Senatör Nelson Aldrich'ti. Aldrich'in kızı Abby evlidi. John D. Rockefeller Jr.'a Federal Rezerv Yasa Tasarısı Kongre'ye giderken yasa tasarısını yazan bankacılar buna kamuoyu önünde şiddetle karşı çıktılar. Bankacılar bu sıralarda pek popüler değildi ve tasarılarının kendileri için kötü olduğu izlenimini vermek, böylece yaşanan geçmesi için halkın desteğini artırmak istiyorlardı. Bu tür manipülasyonlar her zaman devam ediyor ve kamuoyunda yaşanan bir olay hakkında kim ne söylese söylesin, "Bu olaydan kimin çıkarı var?" sorusunu sormaya devam etmemiz gerekiyor. ve "Bana söylenenlere inanmamın kime faydası var?"

Tasarayı, birçok Kongre üyesinin tatil için aileleriyle birlikte evde olduğu 1913 Noelinden hemen önce yürürlüğe koydular. Artık Amerikan faiz oranlarını kontrol edebilirler ve var olmayan parayı hükümete borç vererek ve ondan faiz alarak bir servet kazanabilirler. Ancak döngüyü tamamlamak için hükümete sonsuz fon sağlamaları gerekiyordu ve bu nedenle yine 1913'te bir Federal Gelir Vergisi Yasa Tasarısı çıktılar. Bunu yapabilmek için Amerikan Anayasası'nda 16'ncı değişiklik yapılması gerekiyordu. Bunun için en az 36 eyaletin onayı gerekiyordu. Yalnızca iki eyalet kabul etti, ancak Dışişleri Bakanı Filander Knox gerekli çoğunluğun elde edildiğini ve tasarıının sunulduğunu duyurdu. Bugüne kadar federal gelir vergisinin zorunlu olarak ödenmesi yasa dışıdır, ancak Kardeşliğin Gelir İdaresi ABD'de bunu her gün yapmaya devam etmektedir. Bazıları bunu terörist bir operasyon olarak adlandırmanın çok aşırı olduğunu söyleyebilir ama birini terörize etmek için silah ya da bomba kullanmanıza gerek yok. Bunu, onların geçim kaynaklarını yok etmeye ve size yasa dışı olan vergiyi ödemek için onları evlerinden çıkarmakla tehdit ederek yapabilirsiniz. Bu arada, bu iki olayın, Federal Rezerv ve Federal Gelir Vergisi'nin yılını not edin - 1913. Güneş ve astrolojik döngüler nedeniyle bu insanlar için sayılar ve yıllar önemlidir ve bu nedenle bunların hepsi 1913'te gerçekleşecek şekilde zamanlanmıştır. Kardeşlik gruplarının tarih boyunca 13 rakamına olan takıntısı. Rockefeller'lar Amerikan eyalet yasama organlarını kontrol etmek için Eyalet Hükümetleri Konseyi'ni kurduklarında, örgütü 1313 numaralı binaya kurdular. Aynı sebeften dolayı çok büyük olaylar yaşandı. 1933'te čunkü 33, titreşim frekansını temsil eden önemli bir ezoterik sayıdır.

Amerika'da vergi toplayan Gelir İdaresi de özel bir şirkettir, ancak halk bunun kendi hükümetlerinin bir parçası olduğuna inanır. 1863'te vergi toplamak için İç Gelir Bürosu kuruldu, ancak 1933'te, yine aynı yıl, Amerikan halkına karşı başka bir darbenin başlangıcı oldu. Prescott Bush çevresinin üç üyesi, Helen ve Clifton Barton ve Hector Echeverria, Amerika'nın elverişli bayrağı olan ve çok az sorunun sorulduğu Delaware'de kayıtlı Gelir Vergisi ve Denetim Servisi'ni kurdular. Prescott Bush, George Bush'un babasıydı. 1936 yılında bu kuruluş adını Gelir İdaresi Başkanlığı olarak değiştirdi ve özel bir şirket olarak faaliyet gösterdi. 1953'te, orijinal İç Gelir Bürosu dağıtıldı ve özel İç Gelir İdaresi'ne tüm vergileri, çoğu da yasa dışı vergileri toplamak zorunda kaldı. Bu, Federal Reserve ve Virginia Company'nin sahibi olan aynı kişiler tarafından kontrol ediliyor ve Amerika'nın kanını kurutuyor. İç Gelir İdaresi, George'un babası Prescott Bush'un koordinasyonunda Adolf Hitler'e fon sağlayan Amerikalı Naziler tarafından uygun bir şekilde yaratıldı.

Babil Kardeşliği'nin kara büyütüleri, aldatma ağlarını antik dünyadan günümüze kadar ördüler, ancak toplum içinde sık kıyafetler giydikleri ve uzun cüppelerini ve Şeytani maskelerini özel ritüelleri için sakladıkları için çoğu insan bunu neredeyse imkansız buluyor. gözlerinin önünde olup bitenlerin gerçekliğini kavrarlar.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Hirsch M.Goldberg, *Yahudi Bağlantısı*(Stein ve Day, New York, 1976), s. 197.
- 2** O. J. Graham, *Altı Köşeli Yıldız*, Fritz Springmeier'in aktardığı *En İyi 13 Illuminati Soyu*(Springmeier, 5316 SE Lincoln, Oregon, ABD, 1995), s 184.
- 3** Bu birçok kitapta ve Rothschild tarihlerinde alıntılmıştır. *20. Yüzyılda Gizli Örgütler ve Güçleri* Jan Van Helsing'in yazısı. Ewertverlag, Gran Canaria, İspanya tarafından 1995 yılında yayımlanmıştır. Alıntı 39. sayfadadır.
- 4** *Tapınakçı Vahiy*, s 131. *En İyi 13*
- 5** *Illuminati Soyu*, s 173. Age.
- 6**
- 7** Aynı eser.
- 8** Aynı eser.
- 9** Age, s 171.
- 10** Albert Schweitzer, *Tarihsel İsa'nın Arayışı*(Macmillan Publishing, New York, 1968), s 158.
- 11** Homer Smith, *İnsan ve Tanrıları*(Grossetts Üniversitesi Kütüphanesi, New York, 1956), s
- 12** 190. *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s 176. Age.
- 13**

## ON BİRİNCİ BÖLÜM

# *Küresel Babil*

Hikayenin bir sonraki kısmı uzun uzadiya ele alınmakta ve kaynak olarak ..*Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek*ve hepsini burada tekrarlamayacağım. Ancak aktarmak istedigim yeni ve çarpıcı bilgilerle aradaki boşluğu doldurmak için olup bitenlerin temellerini özetleyeceğim.

İnanılmaz kita Afrika'nın sömürülmesi, başka yerlerde olup bitenlere örnek teşkil eden klasik bir hikayedir. Rothschild'ler, Oppenhiemers, Cecil Rhodes, Alfred Milner>Jan Smuts ve diğer sayısız kişi tarafından gerçekleştirilen bu korkunç operasyon, 19. yüzyılın son yıllarda kurulan Yuvarlak Masa adı verilen elit gizli bir topluluk aracılığıyla organize edildi. İngiltere merkezli bir dünya hükümeti yaratmak istediğini söyleyen Cecil Rhodes tarafından yönetiliyordu. Rhodes, Güney Afrika Şirketi'ne başkanlık etti ve De Beers Consolidated Mines ve Consolidated Cold Fields gibi şirketler kurdu. Rhodes aynı zamanda Cape Colony'nin Başbakanıydı ve yazar John Coleman (eski bir İngiliz İstihbarat ajanı olduğunu iddia ediyor) tarafından Olimposlular olarak da bilinen 300'ler Komitesi adlı bir örgütün üyesi olduğu söyleniyor. Bunların, her nesilde, piramidin en yüksek seviyelerinde, kendilerinden daha küçük grupların denetimi altında dünyayı yöneten üç yüz kişi olduğunu iddia ediyor. Coleman'ın listelediği diğer isimleri belirtmek için (Comm 300) kısaltmasını kullanacağım.<sup>1</sup>Bazı kişilerin Coleman'in İngiliz İstihbaratı bağlantılarından şüphe duyduğunu belirtmeliyim. Finans dünyasında, özellikle de İsviçre'de, üst düzeyde çalışmış bir bağlantım bana, bu 300 ailenin gezegendeki en sürüngen aile olduğuna inandığını ve bu şekilde bu ağa atanmaya hak kazandıklarını söyledi. Rhodes, manipülasyon alanındaki kariyerine, Kardeşlik personelinin eğitim alanı olan Oxford Üniversitesi'nde öğrenciyken başladı. Akıl hocası, Oxford'da hala bir efsane olan güzel sanatlar profesörü John Ruskin'di. Ruskin, merkezi güç ve devletin üretim ve dağıtım araçlarına sahip olmasına inandığını söyledi. Onun fikirleri yakın zamana kadar İngiliz İşçi Partisi'nin resmi felsefesini oluşturmuş ve Karl Marx ile Friedrich Engels'in yazılarında da yer almış ve çok geçmeden Doğu Avrupa uluslarını etkisi altına alacak olan Marksist komünizmin temelleri haline gelmiştir. Araştırmacılar Ruskin'in Bavyera Illuminati'si ile bağlantılı olduğuna yaygın olarak inanmaktadır ve Fabian Cemiyeti'nin oluşumuna yol açan da onun ilhamı olmuştur; bu güne kadar İngiliz İşçi Partisi'ni manipüle eden ve daha uzak bölgelerde faaliyet gösteren bir başka Kardeşlik operasyonudur. Coğu kişi gibi Ruskin de Platon'un eserlerinin öğrencisiydi.

Rhodes, Engels, Weishaupt, Rothschild'ler ve Rothschild ortakları gibi kardeşlik klonları, Fransız Devrimi'nin arkasındaki başlıca manipülatörlerden biri olan Moses Mendelssohn. Rhodes, Ruskin'e o kadar hayranlık duyuyordu ki açılış konuşmasını uzun uzun kopyaladı ve hayatının geri kalanında yanında sakladı. Ruskin'in, Rothchild kontrolündeki bankacı Alfred Milner da dahil olmak üzere, daha sonra 20. yüzyılın manipülasyonunda kendi rollerini oynayacak olan Oxford ve Cambridge'deki birçok lisans öğrencisi üzerinde muazzam bir etkisi oldu.

Rhodes Yuvarlak Masa'nın öncüsüyken, gerçek kontrol Rothschild'lerde ve Astor'lar ve Cecil'ler gibi diğer soy ailelerindeydi. Astor ailesi, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü gibi Kardeşlik örgütlerinin büyük mali destekçileriydi ve Waldorf Astor da liderlerinden biriydi. Astorlar, Windsor Kalesi'nden çok da uzak olmayan, Cliveden Malikanesi'nden adını alan Cliveden Seti olarak bilinen grubun merkeziydi. Astor ismi antik tanrıça Ashtoreth'ten gelmektedir. Cecil'lerden biri, Yuvarlak Masa'nın Güney Afrika'da on binlerce erkek, kadın ve çocuğu öldürdüğü Boer Savaşı'nı planladığı sırada İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Lord Salisbury'ydı (Comm 300). Birçoğu Mason Lord Kitchener'in (Comm 300) toplama kamplarında öldü. Lord Salisbury, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük etki yaratacak bir diğer soyu olan Winston Churchill'in yakın arkadaşıydı. Rhodes ve Yuvarlak Masa tarafından gerçekleştirilen bu manipülasyon ve soykırımı, Oppenheimer ailesi aracılığıyla bugün hala devam eden Güney Afrika'daki maden haklarının kontrolünü güvence altına aldı. Güney Afrika Birliği, 1902'de Rhodes'un ölümünden sonra gizli toplumun yeni lideri olan bankacı ve Rothschild manipülatörü Alfred Milner (Comm 300) tarafından yönetilen bir kampanyanın ardından Yuvarlak Masa tarafından oluşturuldu. Vasiyetinde Rhodes, Ana fon sağlayıcılar Rothschild'ler olmasına rağmen, Yuvarlak Masa'yı desteklemek için fon miras bıraktı. Vasiyetnamede, Rhodes Bursları olarak bilinen bir planı finanse etmek için hatırlı sayılır miktarda para kaldi. Bunlar, 'dünya hükümeti' Gündemi'nin beyinlerini yıkamak üzere Oxford Üniversitesi'ne gitmeleri için (Kardeşlik tarafından seçilen) çok seçilmiş birkaç denizası öğrenciyi finanse ediyor. Kendi ülkelerine dönen ve açık ya da gizli güç pozisyonlarına giren bu öğrencilerin oranı dikkat çekicidir ve seçim süreci büyük ölçüde genetik tarih tarafından yönetilmektedir. Örneğin, bugün dünyanın en ünlü Rhodes Bursu'su Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'dur ve her iki seçimdeki baş danışmanı da Rhodes Bursu'ndan George Stephanopoulos'tur. Geleceğin liderlerine her seçimde karar verilmez; onlar çok küçük yaşlardan itibaren, bazen de biraz sonra göreceğimiz gibi doğumdan itibaren bu pozisyonları tutacak şekilde yetiştirilir ve zihinleri yönlendirilir. Rhodes Bursu için seçilen bir diğer kişi, Oxford'a daveti geri çeviren ve bunun yerine Yehova'nın Şahitlerinin lideri Mason Charles Taze Russell'ın yerine geçerek Kardeşler'e hizmet eden Watchtower Society'nin (Yehova Şahitleri) eski başkanı Fred Franz'dır. 1916'da Cadılar Bayramı'nda törenle öldürülen kişi.<sup>2</sup> Yehova'nın Şahitlerinin dergisi Watchtower, ezoterik sembolizm ve bilinçaltı imgelerden oluşan bir yiğindir. İngiliz İstihbaratına hipnoz ve zihin kontrolünün kullanımını öğreten George Estabrooks da bir Rhodes Akademisyeniydi.<sup>3</sup>

1915'e gelindiğinde Güney Afrika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'da Yuvarlak Masa'nın diğer şubeleri kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yuvarlak Masa ve daha geniş ağı, Rockefeller'lar, JP Morgan ve Edward Harriman gibi Avrupa'dan gelen soylar ve finansörler tarafından temsil ediliyordu, ancak gördüğümüz gibi onlar bile daha yüksek güçlere karşı sorumlu olan zengin "aylaklar"dı. . Bankacılık, ticaret, petrol, çelik vb.'yi kontrol eden ve ABD ekonomisini Oppenheimer'ların Güney Afrika'da yaptığı gibi yöneten devasa imparatorluklar kurmak için Rothschild ve Payseur'un finansmanını kullandılar. Ancak tüm bu şubeler Avrupa'daki, özellikle de Londra'daki merkezi operasyonel kontrol merkezine bağlıdır. Amerika'daki aynı aileler, sözde 'Doğu Düzeni', Amerika'nın en uğursuz ve Şeytani gizli topluluklarından biri olan ve Connecticut'taki Yale Üniversitesi'ndeki pencerelerin bir mozolede bulunan ve uygun bir şekilde 'The Guardian' olarak bilinen Kafatası ve Kemikler Derneği'nin arkasındaki güçtür. Mezar'. Burada son derece seçilmiş öğrencilerin dönem boyunca haftada iki kez buluşuyor. Bu, Tapınakçılar, Masonlar ve Yuvarlak Masa aıyla iç içedir. Kafatası ve kemikler sembolü, Tapınak Şövalyeleri'nin ve bu Şeytani, kan içen, gizli topluluğa ilham veren diğer birçok Kardeşlik grubunun kafatası törenleriyle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard gibi diğer Kardeşlik üniversitelerinin de benzer gizli toplulukları var, ancak Kafatası ve Kemikler en etkilisi gibi görünüyor. Aynı türden bir ağ İngiltere'de Oxford, Cambridge, Edinburg ve diğer üniversitelerde faaliyet göstermektedir. Kafatası ve Kemikler Cemiyeti'nin 150 yıldan fazla bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Alman Gizli Cemiyeti'nin 322. Bölümü olarak tanıtıldığına ve bir zamanlar Ölüm Kardeşliği olarak da bilindiğine inanılıyor. George Bush'un da üyesi olduğuna göre bundan daha iyi bir isim düşünemiyorum. Kesin olarak bilinen şey, Kafatası ve Kemikler Derneği'nin, aralarında Rockefeller Vakfı ve Carnegie Uluslararası Barış Vakfı gibi vergiden muaf Amerikan vakıflarının kurulmasından sorumlu olan Daniel Coit Gilman'ın da bulunduğu bir grup tarafından 1832-33'te kurulduğudur. Skull and Bones'un diğer kurucuları ünlü bir Amerikan ailesinden General William Huntington Russell ve Alphonso Taft'tı. Taft, Grant yönetiminde Savaş Bakanıydı ve oğlu William Howard Taft, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Başkanı hem de Baş Yargıcı olan tek kişiydi. Russell'lar gibi Taft'lar da Skull and Bones üyesi George Bush'la akraba olan eski bir soy ailesidir. Kafatası ve Kemikler son derece ırkçıdır ve Russell'ların yasadışı uyuşturucu operasyonlarından elde edilen parayla kurulmuştur. Bu Dernek, Russell Trust'a dahil edilmiştir ve başlangıç törenleri, Russell Trust Association'a ait olan St Lawrence Nehri'ndeki bir adada gerçekleştirilir. Yale Üniversitesi'nin kurulduğu arazilerin çoğu da aynı derneğin mülkiyetindedir.

Russell ailesi, Britanya'nın Çinlilere karşı yürüttüğü afyon savaşları sırasında, Londra'daki Kara Asalet-Kardeşlik'in Çin'i bağımlılık yapıcı uyuşturucularla doldurarak Çin'i işgal ettiği sırada Türkiye'den Çin'e afyon naklederek servet kazandı. Russell'lar daha sonra operasyonlarını Coolidge ve Delano (Comm 300 ailesi adı) gibi diğer soylu ailelerle birleştirdi; her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Calvin Coolidge ve Franklin Delano Roosevelt'i yetiştirdi. Russell'lar uyuşturucu ve uyuşturucu taşıyan gemilerinde kurukafa ve kemik bayrağını dalgalandırırlardı.

Skull and Bones Society, bu uyuşturucu kaçakçılığı geleneğini Kuzey Amerika'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan George Bush gibi kişiler aracılığıyla sürdürüyor. Kafatası ve Kemikler Derneği'nin hakimiyetinde, büyük çoğunluğu Doğu Sahili'nden gelen yaklaşık 20-30 aile var. Çoğunun soyunun İngiliz aristokrasisinden geldiği iddia ediliyor (doğru) ya da Sir Francis Bacon ve çevresinden ilham alan göç politikasıyla 1630-1660 civarında Amerika'ya gelen İngiliz 'Püriten' ailelerine kadar uzanan bir genetik kökene sahipler. Bu aileler ya finansal gücü kendileri elde etmiş ya da Rockefeller'lar ve Harriman'lar gibi imparatorların oğulları aracılığıyla evlenerek zenginliğe ulaşmışlardır. Kafatası ve Kemikler'e üye olmanın temel kriteri genetik geçmişinizdir Yeterince sürüngen misiniz? 20. yüzyılın manipülasyonunun başlıca aktörleri, Yale'de öğrenciyyken Kafatası ve Kemikler Topluluğu'na katılmıştır. Bunların arasında Edward'in oğlu Averell Harriman ve 1986'da 91 yaşında ölmeden önce Kardeşlik'in en aktif manipülatörlerinden biriydi. George Bush'un babası Prescott Bush da bir Skull and Bones üyesiydi ve Apaçilerin mezarnı yağmalayan da oydu. Şef Geronimo ve kafatası törenleri için kafatasını Yale genel merkezine götürdüler. (Görmek . .

*Ve Gerçek Sizi Özgürleştirecektir.* Prescott Bush, servetini Harriman (Payseur/Rothschild) imparatorluğu aracılığıyla elde etti ve daha sonra Adolf Hitler'in finansmanına yardım edecekti.

Yani 20. yüzyılın ilk yıllarda durum şuydu: Merkezi Londra'da bulunan Babil Kardeşliği'nin operasyonel ağı, tüm dünyada şubeleri bulunan, Yuvarlak Masa adı verilen başka bir Elit gruplaşmayı başlatmıştı. Bu operasyon ve onun iç içe geçmiş gizli toplulukları, bankaları, işletmeleri, gazeteleri ve politik görevlileri Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı, Güney Afrika'yı ve diğer Afrika ülkelerini, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Hindistan'ı, Hong Kong dahil Uzak Doğu'nun birçok bölgesini kontrol ediyordu. ve dünyanın geri kalanının geniş alanları 'İngiliz İmparatorluğu' adı altında. Bu ağa temel olarak dahil olan kişi, Kraliçe Victoria'dan sonra Mason oğlu Edward VII tarafından yönetilen İngiliz kraliyet ailesiydi ve 1910'da öldüğünde, Londra Şehri'ndeki Siyah Asalet arkadaşlarıyla birlik olan George V Edward geldi ve kişisel etkileşimini büyük ölçüde artırdı. kraliyet ailesinin serveti. Birinci Dünya Savaşı'nın dehşeti sırasında Alman kökenlerini gizlemek için isimlerini Alman Saxe-Coburg-Gotha Hanesi'nden Windsor'a değiştireceklerdi. Bu küresel ağların artık mevcut olmasıyla birlikte, 20. yüzyılın grotesk manipülasyonuna sahne hazırlandı. Bu bölümde bazı ana olayların arka planını kısaca anlatacağım, ancak daha fazla ayrıntı ve kaynaklar için bkz. *Ve Gerçek Sizi Özgürleştirecek.*

## Birinci Dünya Savaşı

Kardeşlik, küresel statükoyu yok edecek ve böylece savaş sonrası dünyayı kendi imajlarına göre yeniden inşa etmelerine olanak sağlayacak devasa bir sorun-tepki-çözüm olarak küresel bir savaş istiyordu. Harika çalıştı. Birinci Dünya Savaşından sonra güç eskisinden çok daha az kişinin elindediydi. Savaştan hemen sonraki dönemde İngiliz ve Amerikan hükümetleri Yuvarlak Masa liderliği tarafından kontrol ediliyordu. Britanya'da bunlar Alfred Milner (Comm 300) ve Lord Balfour (Comm 300) ve Amerika'da Başkan Woodrow Wilson'un politika diktatörü Albay House (Comm 300) gibi insanlardı. Almanya'da ülkenin resmi başkanı, Kaiser Wilhelm II'nin akrabasıydı.

İngiliz/Alman kraliyet ailesi yakında Windsors olarak anılacak. Wilhelm'in 'akıl hocası' onde gelen Alman Masonları, Alman İmparatorluğu'nun mimarı Otto von Bismark ve diğer Masonlar ve soy aileleriyydi. Kaiser Wilhelm'in Şansölyesi, Frankfurt'taki Bethmann bankacılık ailesinin bir üyesi ve Rothschild'lerin kuze ni olan Bethmann-Hollweg'di. Wilhelm'in kişisel bankacısı, Paul ve Felix'in kardeşi Max Warburg'du ve ABD Merkez Bankası'nın kurulmasına yardımcı olmuştu. Bu arada Rothschild'ler, Alman halkına bilgi akışını ve dünyanın geri kalanının Almanya'dan ne duyacağını kontrol etmek için Alman haber ajansı Wolff'u satın almıştı. Wolff'un onde gelen yöneticilerinden biri... Max Warburg'du. Rothschild'ler daha sonra Fransa'daki Havas haber ajansının ve Londra'daki Reuters'in hisselerini satın alacaklardı. (Haber ajansları tüm medya kuruluşlarına 'haber' sağlıyor.) Savaşa başlatmak için gereken tek şey, düşmanlıklar haklı çıkarmak için kullanılabilen bir olaydı ve bu olay, Sırp gizli örgütünün bir ajanının Kara El Nişanı'nı çagyırmasıyla sağlandı. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan tahtının varisi Arşidük Ferdinand'a suikast düzenlendi. Tam o sıralarda Rusya'da, savaşa karşı çıkan Çar'ın en güvendiği danışmanı Grigor Yefimoviç Rasputin'e suikast girişiminde bulunuluyordu. . Kara El, 1911'de Ölüm Tarikatı olarak kuruldu ve mührü, bir kafatası ve kemikleri tutan sıkılmış bir yumruklu ve onun yanında bir bıçak, bir bomba ve bir zehir şişesi vardı.<sup>4</sup> Sevimli. Görünüşe göre Kara El'in onde gelen üyeleri, Saraybosna'daki suikasti düzenlemek için Ocak 1914'te Toulouse'daki Hotel St Jerome'da Fransız ve Büyük Doğulu Masonlarla bir araya geldi. Gavrilo Princip'in önderlik ettiği gerçek suikastçıların hepsi tüberküloz hastasıydı ve çok fazla yaşayacakları yoktu. Onlar, muhtemelen var olduğunu bilmedikleri bir Gündemi iletetmek için gereken kivilcimin Sırp milliyetçiliğine hizmet edeceğini düşünerek bir eylemi gerçekleştirmek üzere manipüle edilen enayilerdi. Binlerce yıl boyunca çok sayıda suikastçı ve terörist için de durum aynı. Bu insanlar kendilerinin bu şekilde kullanılmasını nasıl engelleyecekler? Çok basit. Ne olursa olsun kimseyi öldürmeyin, kimseye zarar vermeyin, bomba yerleştirmeyin. İşte hepsi sıralandı.

Kardeşlik ağının Alman şubeleri düşmanlıkları başlattı ve Avrupa'nın geri kalanındaki şubeleri de onları takip etti. Bu savaşta asıl savaşanlar anlamadıkları bir oyunun masum piyonlarıydı. Kuzey Fransa'daki siperlerdeki bir savaşta yarı milyon insan öldü; bu dünyayı yöneten Satanistlerin ve kan içenlerin kutsal toprakları olan bir bölgeye devasa bir kan akıtıldı. Bunlar reptilianlara yönelik kitlesel ritüel kurbanlardır. Savaş, sorun-tepki-çözüm yoluyla yaratıldı ve aynı teknik, ABD'yi planlandığı gibi çatışmaya sokmak için kullanıldı. Woodrow Wilson, başkanlık seçim kampanyasında Amerikan halkına, Amerika'nın bir Avrupa savaşına karışmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Bunu söylemek zorundaydı yoksa seçilemeyecekti. Ancak bunun Kardeşlik Gündemi'nin bir parçası olduğunu biliyordu ve 1916'da Amerikan yolcu gemisi Lusitania batırıldı ve bu, savaşa girmek için bir bahane olarak kullanıldı. Aynı şekilde Ferdinand'ın öldürülmesi Almanya'nın bahanesiydi ve 1941'de Japonların Pearl Harbor'a saldırısı, Amerika'nın sürüngen-Aryan Başkanı Franklin Delano Roosevelt tarafından savaşa girmek için kullanıldı.

İkinci dünya savaşı. Soy ailelerinden birinin üyesi olan Alfred Gwynne Vanderbilt, Lusitania battığında gemideydi. Bu yolculuğa çıkmamasını söyleyen acil bir telgraf ona ulaşamadı. ABD Savaş Endüstrisi Kurulu'nun başkanı, bu yüzyılda Kardeşlik ağının bir diğer hayatı dışlısıydı. O, Bernard Baruch'tu (Comm 300), kendisinin... "muhtemelen savaşta başka herhangi bir adamın sahip olduğundan daha fazla güçe sahip olduğunu..."<sup>6</sup> Baruch ve Mandel House, Londra merkezli Yuvarlak Masa'nın Amerika şubesindeki günlük karar vericilerdi.

1950'lerde, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl manipülle edildiğine dair daha fazla kanıt, ABD Kongresi'nin ABD'deki Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı ve Carnegie Endowment for International gibi "vergiden muaf" vakıflar hakkında yaptığı soruşturmayla ortaya çıktı. Soruşturmanın ortaya çıkardığı barış, savaşı manipülle ediyordu! İzlenecek başka bir şey. Kardeşlik, örgütleri, insanları, amaçlarının gerçekte yapmak istedikleri şeyin tam tersi olduğuna inandıracak şekilde adlandırıyor. Örneğin, şüphelenmeden uyuşturucu satmak istiyorsanız bunu uyuşturucu karşıtı bir kurum aracılığıyla yapın. Eğer toprağı yok etmek ve yaban hayatı öldürmek istiyorsanız bunu bir yaban hayatı koruma kurumu aracılığıyla yapın. Şeytani bir çeteye yönetmek istiyorsanız bunu Hıristiyan Kilisesi aracılığıyla yapın. Reece Komitesi tarafından yapılan Kongre soruşturması, bu vakıfların birbirine kenetlenmiş bir liderlige sahip olduğunu ve küresel gücün merkezileştirilmesine yönelik Gündemlerini ilerletmek için 'eğitim' ve 'bilim'i finanse ettiklerini ortaya çıkardı. Fon dağıtılmadan önce bilimsel 'araştırmamanın' sonucu üzerinde anlaşmaya varılıyordu. Sonuç konusunda anlaşma yok, nakit yok. Bu, bilimsel bilginin bastırılmasının önemli yollarından biridir. Dünyayı açıktan ve bugün sahip olduğumuz pahali, kirletici 'enerji' teknolojisine olan ihtiyaçtan kurtarabilecek bilgi. Reece Komitesi'nin Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bulguları, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'na ilişkin araştırmalarıyla geldi. Komitenin Araştırma Direktörü Norman Dodd, Carnegie mütevelli heyetinin bir toplantısında şu sorunun sorulduğunu bildirdi:

"Eğer bütün bir halkın hayatını değiştirmek istiyorsanız, insanoğlunun bildiği savaştan daha etkili bir yol var mı?" Olmadığına karar verildi ve bir sonraki soru şu oldu: 'ABD'yi savaşa nasıl dahil ederiz?'"

Dodd şöyle devam etti:

"Sonra şu soruyu gündeme getirdiler: 'ABD'nin diplomatik mekanizmasını nasıl kontrol ederiz?' Ve cevap çıktı: 'Dışişleri Bakanlığı'ni kontrol etmeliyiz.' Bu noktada, Carnegie Vakfı tarafından kurulan bir kurum aracılığıyla, Dışişleri Bakanlığı'ndaki tüm yüksek atamaların onaylandığını daha önce öğrendiğimiz bir seye ulaşıyoruz. Sonunda bir savaşın içindeydik. 1917 civarında yapılan bir toplantıda bu mütevelli heyeti, ilk kararlarının bilgeligi nedeniyle kendilerini tebrik etme küstahlığını göstermişlerdi; çünkü savaşın etkisi, savaşın bu ülkedeki yaşamı değiştireceğini ve değiştirebileceğini zaten göstermişti. Bu bizim savaşa giriş tarihimize; biz de dahildik. Hatta Bay Wilson'a, savaşın çok çabuk sona ermeyeceği konusunda onu uyaran bir telgraf gönderme ve söyleme küstahlığını bile göstermişlerdi."<sup>7</sup>

Dodd, müfettişi Kathryn Casey'nin, Amerikan yaşamının savaş öncesi durumuna dönmesini önlemek için Carnegie Vakfı'nın çalışmaları ile uğraşan başka dakikalar bulduğunu söyledi. Sonuçta savaşın asıl amacı insanların yaşama ve düşünme biçimini değiştirmekti. Dodd dedi ki:

"Geri dönüşü önlemek için eğitimi kontrol etmeleri gerektiği sonucuna vardılar. Daha sonra Rockefeller Vakfı'na başvurdular ve şöyle dediler: "Önem itibarıyle yerli konuları içerdeği için eğitimim kontrolünü ele geçirecek misiniz?" Ve kabul edildi. Daha sonra birlikte bunun anahtarlarının Amerikan tarihinin öğretilmesi olduğuna ve bunu değiştirmeleri gerekligine karar verdiler. Böylece, o zamanın Amerikan tarihçileri diyebileceğiniz en onde gelenlerine, konuyu sunma tarzlarını değiştirmelerini sağlamak amacıyla yaklaştılar."<sup>8</sup>

Bu yüzden resmi tarih kitaplarında gerçekte ne olduğunu okumuyorsunuz. Kardeşliğin okumanı istediğini okuyacaksın. Okullarda, üniversitelerde çocuklara 'eğitim' adı altında传授ilen saçmalık budur. Diğer tüm konular için de aynı şey geçerli. Bu, Amerikalı ailelerin hayatlarını çabalayarak ve biriktirerek geçirdikleri 'eğitimdir'. Çocuklarının beyinlerinin ykanması için para harcayıp para biriktiriyorlar, gerçek bu. Birinci Dünya Savaşı'nın amacı, savaş sonrası dünyayı reptilianların arzuladığı imaja göre yeniden şekillendirmekti. Böylece, savaştı tüm 'taraflarda' tasarlayan kişiler, 1919'da Paris yakınlarındaki Versailles Barış Konferansı'na (yne!), ürettikleri savaşın sonucunda ne olacağına karar vermek üzere atandılar. Versay Sarayı aynı zamanda Güneş Kralın Sarayı olarak da bilinir. Versailles'daki "muzaffer" yardakçılar, üzgün liderler, ABD'den Woodrow Wilson, Büyük Britanya'dan Lloyd George (Comm 300) ve Fransa'dan Georges Clemenceau idi. Peki sinema ekranının arkasında gerçekte neler oluyordu? Wilson'a, her ikisi de Rothschild-Yuvarlak Masa temsilcileri olan Albay Mandel House (Comm 300) ve Bernard Baruch (Comm 300) tarafından 'tavsiye edildi'; Lloyd George'a, Yuvarlak Masa'nın resmi lideri Alfred Milner (Comm 300) ve doğrudan Mayer Amschel Rothschild'in soyundan gelen Sir Phillip Sassoon danışmanlık yaptı; Clemenceau'nun, asıl adı Jeroboam Rothschild olan İçişleri Bakanı Georges Mandel vardı. Ayrıca Amerikan Barış Müzakere Komisyonu'nda kötü şöhretli Dulles kardeşler de vardı; Paul Warburg; JP Morgan'dan (Payeur) Thomas Lamont; Kötü şöhretli Dulles kardeşlerin amcası olan Dışişleri Bakanı Robert Lansing; ve Fabian Cemiyeti'nin Amerika şubesinin kurucusu Walter Lippman (Comm 300). Tüm soy sürüngen aileleri. Alman heyetinde Amerika tarafından Paul Warburg'un kardeşi Max Warburg da vardı! Konferansın ev sahibi, Versailles Barış Konferansı'nın desteğini teyit ettiği Filistin'deki Yahudi Devleti'nin onde gelen savunucularından Baron Edmund de Rothschild'di. Ve hiçbir tarih kitabı size bunların hiçbirini anlatmayacak. Konferanstan Hollanda'nın Lahey kentindeki Dünya Mahkemesi ve Kardeşler'in bir dünya hükümetine dönüsebilecek küresel bir örgüt yaratmaya yönelik ilk girişimi olan Milletler Cemiyeti çıktı. Milletler Cemiyeti'nin antlaşması haline gelen anlaşmanın ilk taslağı, tipki Woodrow Wilson'in meşhur taslağı gibi, Albay House tarafından yazıldı.

Versay'da 'on dört puan'. Yıllar önce House adında bir roman yazmıştı. *Philip Dru: Yönetici*, daha sonra bunun kurgu olarak sunulan gerçek olduğunu itiraf etti. İki yıldır isimsiz olarak yayınlanan kitapta önce Birinci Dünya Savaşı'nda Milletler Cemiyeti adında bir organizasyon önermişti. Savaş tamamen Gündemi iletetmek için hazırlanmış bir komploydu ve milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Milletler Cemiyeti sonunda çöktü, ancak bir savaştan sonra 1945'te Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla hedeflerine ulaştı.

### Rus Devrimi/Soğuk Savaş

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917'deki Rusya Devrimi, Sovyetler Birliği'nin oluşumuna ve daha sonra Soğuk Savaş'a yol açtı. Yüzyıllar boyunca Kardeşlik manipülasyonunun değişmez teması, insanların korkması için canavarların yaratılmasıydı; Sovyetler Birliği ve Çin'de Komünizm ile bunu yapmaya devam ettiler. Bu iki bölgenin hiyerarşisi Kardeşlik ağı ve soylarıyla iç içedir, ancak tabii ki insanlar bunu bilmiyor. Halk, Amerika Birleşik Devletleri liderliğinin Sovyetler Birliği'ne birinin kapitalist, diğerinin komünist olması nedeniyle karşı olduğuna inanıyordu. Doğru değil. Hepsi farklı türde kartellerdir ve sonuçta aynı kişiler tarafından kontrol edilirler. Komünizm, Gündemi iletetmek için büyük bir etki yaratacak şekilde kullanılan muazzam korku ve çatışmayı yaratmak için Wall Street ve Londra Şehri tarafından yaratıldı. Her zaman olduğu gibi, halka açıklanmadan çok önce planlanmıştı. Komünist Manifesto, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından (veya onlar için) yazılmıştır. Marx, Alman okültist Bruno Bauer'in (Rothschild) öğrencisiydi ve İşkoç aristokrasisinin sürüngen soyundan biriyle evlendi. Yazlarından bazıları şiddetli Yahudi karşılıydi ve Yahudi olduğu varsayıldığından çelişkili görünüyordu. Ama değildi. O, işini sürüngen davası uğruna yapan başka bir 'Aryan' soyundandı. Bütün bu yıllar boyunca siyasetteki aşırı sol, Marx'a, başından beri halkı hapseden bir adam olmasına rağmen, bir "halk adamı" olarak saygı gösterdi. Eylem Rusya'da, Rothschild'lerin 1905'te Çar'ı Japonya ile savaşa sokmasıyla başladı. Avrupalı Rothschild'ler bu çatışma için Ruslara borç verirken, Amerika şubeleri Kuhn, Loeb and Company Japonları finanse etti. Savaş, özellikle Rothschild'lere faiz artı geri ödeme yapmak için Rus ekonomisini yok etti ve bu, kaynayan isyanın alevlenmesine yardımcı oldu. Birinci Dünya Savaşı başladığında ve Rusya Almanya'nın karşısına çıktığında, Vickers Maxim gibi Rothschild şirketleri tarafından Rus ordusuna silah tedariki sistematik olarak ertelendi ve sonunda askerler isyan etti. Vickers Maxim, Kuhn, Loeb and Company'nin iş ortağı Ernest Cassel tarafından kontrol ediliyordu ve en büyük hissedarlar Rothschild'lerdi. Ernest Cassal'ın kızı bir Rothschild olan Lord Mountbatten ile evlenecekti. ve Kraliçe II. Elizabeth'in yeğeni Prens Philip ile evliliğini ayarlayan adam. Birbirine bağlı sürüngen soyları tek kelimeyle muhteşem.

Rus Devrimi, 17. yüzyılda Mihail Romanov'la başlayan Romanov ailesinin 300 yıllık egemenliğine son verdi; Okültist ve Gül-Haçlı, Dr Arthur Dee ve İngiliz Gizli Servisi tarafından desteklendiğine inanılıyor. Arthur Dee, Queen'in ünlü astrologu Dr. John Dee'nin oğluydu.

Elizabeth I. Ancak bu ailelerin hepsi Gündeme tabidir ve artık Romanovların gitme zamanı gelmişti. Aynı durum aynı dönemde Habsburg ve Hohenstaufen hanedanları için de geçerliydi. Masonluk, Gül-Haçlılar ve 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rusya'da gelişen diğer gizli gruplarla birlikte Romanovları yerinden edecek altyapı uzun süredir mevcuttu. Romanovları ortadan kaldırmaya yönelik ilk saldırısı, Wall Street ve Londra'dan finanse edilen bir Mason olan Alexander Kerensky tarafından yönetildi. İkinci ve daha acımasız bir dalga ise Leon Troçki ve Lenin tarafından yönetildi. Troçki, New York'ta yaşamak için Almanya'yi terk etti ve oradan Rusya'ya ve Bolşevik Devrimi'ne yolculuğuna başladı. Rusya'ya Başkan Woodrow Wilson tarafından sağlanan ABD pasaportıyla girdi ve üzerinde Rockefeller'lar tarafından sağlanan 10.000 dolar vardı. Rusya'da, mühürlü bir trenle İsviçre'den İsveç üzerinden Almanya'ya güvenli geçiş hakkı verilen Lenin de kendisine katıldı. Büyük miktarda Bolşevik propagandası Almanlar tarafından finanse edildi. Lenin, Troçki ve diğerleri açıkça 'kapitalizmi' kınarken, Wall Street ve Londra'daki Kardeşlik bankacılığı tarafından finanse ediliyorlardı; bunlar daha sonra Hitler'i destekleyecek olan kişilerdi. Troçki, otobiyografisinde, birçoğu Yuvarlak Masa'dan Alfred Milner ve İskandinavya'daki baş Bolşevik ajanı 'Alexander' Gruzenberg (gerçek adı Michael) tarafından düzenlenen bu kredilerin bazlarına değiniyordu. New York'ta JP Morgan'ın (Payseur) sahibi olduğu Chase National Bank'ın gizli danışmanıydı. Bolşevikler, Londra ve Wall Street arasındaki en aktif aracılardan biri, Bolşeviklerin bankacısı olarak tanınan Olof Aschberg'di. 1912'de Stockholm'de kurulan Nya Banken'in sahibiydi. Aschberg'in Londra temsilcisi, başkanlığını Yuvarlak Masa üyesi ve Cecil Rhodes'un arkadaşı Earl Gray'in yaptığı Kuzey Ticaret Bankası'ydı. Aschberg'in bir diğer yakın ortağı da JP Morgan (Payseur) Guaranty Trust'in başkan yardımcısı ve yurtdışı operasyonlarının başkanı Max May'di.

1915'te Rus Devrimi'ni finanse etmek için Amerikan Uluslararası Şirketi kuruldu. Yöneticileri Rockefeller'ların, Kuhn'un, Loeb and Company'nin (Rothschild'ler), DuPont'un, Harriman'ın ve Federal Reserve'ün çıkışlarını temsil ediyordu. Bunlar arasında George Bush'un büyüğbabası George Herbert Walker Bush da vardı. Rothschild'ler, Kuhn, Loeb and Company'den Jacob Schiff aracılığıyla Devrimi doğrudan finanse ediyorlardı. Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya ve Fransa'dan Uluslararası Kardeşlik'in bankacılığı 1917 yazında İsveç'te bir araya geldiler. Kuhn, Loeb ve Company'nin, Lenin ve Trosky'nin kullanımı için İsveç'teki bir banka hesabına 50 milyon dolar yatırması konusunda anlaştılar. Bir makalede *New York Amerikan Dergisi* 3 Şubat 1949'da Jacob Schiff'in torunu, büyüğbabasının iki "devrimciye" 20 milyon dolar daha ödediğini söyledi. Özel Savaş Fonu aracılığıyla Elishu Root'un (Kuhn, Loeb ve Şirketin avukatı ve eski Dışişleri Bakanı) Bolşeviklere 20 milyon dolar ödediği 2 Eylül 1919 tarihli Kongre Tutanaklarında kayıtlıdır. Bu yatırım sadece Kardeşlik Gündemini ilerletmekle kalmadı inanılmaz bir kâr elde etti. Bazı araştırmacılar, Lenin'in Kuhn ve Loeb'e 1918 ile 1922 yılları arasında 450 milyon dolar tutarındaki ruble eşdeğerini geri ödediğini öne sürüyor. Bu, Rus topraklarının, ekonomisinin ve halkın sömürülmesinden elde edilen kârlarla karşılaşıldığımda hiçbir şeydi.

Çar'ın altınlarının ve devrimi finanse eden bankalar tarafından tutulan ve çalınan devasa mali varlıklarının çalınması. Dünyanın geri kalanı gibi Rusya da sürüngenlerin tecavüzüne uğradı. Bu hikaye hakkında anlatılacak daha çok şey var ve ben de bunu yapıyorum... Ve *Gerçek Seni Özgürleştirme*, ama size Rus Devrimi'nin ve ondan çıkan her şeyin Kardeşler'in başka bir operasyonu olduğunu görmenizi sağlayacak kadar vermek istedim.

İkinci Dünya Savaşı'nda komünizm aynı zamanda Faşizme karşı da kullanılacaktı (aslında aynı şey) ve bu bittiğinde, Sovyet 'canavarından' duyulan korku, küresel olayları daha da manipüle etmek ve silahlanma ve silahlanma yoluyla muazzam silah harcamalarını meşrulaştırmak için kullanıldı. Reptilianların sahip olduğu uçak şirketleri. Bu nedenle ya eşitlik olmasını ya da Sovyetler Birliği'nin biraz onde olmasını sağladılar ve bu şekilde her iki tarafta da korku yarattılar ve şirketlerinden giderek daha pahalı silahlar satın almaya devam etmeleri için bir neden yarattılar: 'Ruslara ayak uydurun'. Soğuk Savaş klasik bir manipülasyondu. Batı halkları Sovyetler Birliği'nden, Sovyetler Birliği halkı da Batı'dan korkuyordu; her iki taraf da gizlice aynı kişiler tarafından kontrol ediliyordu. Bunun temelinde ise Robert Oppenheimer liderliğindeki Amerika'daki Manhattan Projesi sayesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların ortaya çıkması yer alıyordu. Manhattan Projesi, Albert Einstein'in düzenli bir ziyaretçi olduğu Princeton Üniversitesi'ndeki Kardeşlik kontrolündeki İleri Araştırma Enstitüsü tarafından desteklendi. Atom bombasının geliştirilmesi üzerinde çalışan Einstein, Bernard Baruch ve İngiliz İstihbaratını onlarca yıldır kontrol eden Lord Victor Rothschild'in (Comm 300) yakın arkadaşıydı. Rothschild bu temasları İsrail Devleti'ne nükleer silah yapma teknik bilgisini sağlamak için kullandı. Ancak elbette, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu yıkıcı silahlara sahip olsaydı ve Ruslar olmasaydı, Soğuk Savaş olmazdı, dolayısıyla teknolojik bilgi onlara aktarılırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında atom sorunuyla ilgili Sovyet İstihbarat Bürosu'nun başkanı olan Pavel A. Sudoplatov, Oppenheimer'in savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne bomba hakkında veri sağladığını doğruladı.<sup>10</sup> Alman fizikçi Klaus Fuchs, 1933'te Almanya'dan Britanya'ya kaçtıktan sonra Manhattan Projesi üzerinde çalıştı. Lord Victor Rothschild'in ortağı olan Fuchs, daha sonra İngiliz ve Amerikan atom sırlarını Ruslara sağladığı için on dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat camiasında tanııştım insanlardan ve diğer yazarların araştırmalarından, nükleer silahlara ilişkin teknik bilginin Soğuk Savaş boyunca, özellikle de Sovyetler Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne aktardığını biliyorum. Pugwash Konferansları, Russell soyundan Einstein ve Bertrand Russell'dan (Comm 300) esinlenmiştir. Pugwash, konferansların düzenlendiği sanayici Cyrus Eaton'in Kanada'daki malikanesinin adından geliyor. Eaton, kariyerine JD Rockefeller'in sekreteri olarak başladı ve Rockefeller hanedanının iş ortağı oldu. 1946'da Einstein'in arkadaşı Bertrand Russell, tüm ulusları egemenliklerinden vazgeçmeye ve Birleşmiş Milletler diktatörlüğünü boyun eğmeye zorlamak için nükleer silah korkusunu kullanmanın gerekliliğini söyledi.<sup>11</sup>

Sonunda Gündemin zaman çizelgesi, Sovyetler Birliği ülkelerinin Avrupa Birliği ve NATO'ya dahil edilmesi gereği noktaya ulaştı.

bir dünya hükümeti ve dünya ordusu planı. Sovyetler Birliği hâlâ oradayken ve 'şer imparatorluğu' olarak görülrken bu yapılamazdı. Aniden sahneye Mihail Gorbaçov çıktı; Kardeşlik'in iki manipülatörü Henry Kissinger ve David Rockefeller'ın ortağı ve astiydi ve onun görevi iyi adamı oynamak ve Sovyetler Birliği'ni parçalamaktı. Berlin Duvarı yıkıldı ve insanlar bunun özgürlüğe vurulan bir darbe olduğunu düşündüler ama bu, küresel hakimiyete giden yolda yalnızca bir adım dahadı. Gorbaçov görevinden ayrıldı ve şu anda bir dünya hükümeti çağrısında bulunan prestijli konferanslar düzenleyen, Kardeşler tarafından finanse edilen Gorbaçov Vakfı'nı yönetiyor. Temaslarımın gördüğü gibi o da şkil değiştiren başka bir sürünge.

## İsrail'in yaratılışı

Siyonizmin komplonun kalbi olduğu sıkılıkla söyleniyor ama ben buna katılmıyorum. Evet, bunun bir parçası ama Kardeşlik ağı bundan çok daha büyük. Siyonizm Yahudi halkının değil, siyasi bir harekettir. Pek çok Yahudi bunu desteklemiyor, Yahudi olmayanların çoğu da destekliyor. Siyonizmin Yahudi halkı olduğunu söylemek, Demokrat Parti'nin Amerikan halkı olduğunu söylemek gibidir. Ancak Siyonizmin aşırılıklarına meydan okumak, Yahudi karşıtlığı ya da Yahudi karşıtlığı olarak adlandırılacak demektir. Ne kadar taşak. Tıpkı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gerçekte Oppenheimers'in derebeyiliği olması gibi, İsrail Devleti de gerçekte Rothschild Devleti'dir. Siyonizm, Kardeşlik adına Rothschild'lerin yaratımıydı ve gerçekte Siyonist değil, sürüngen-Aryan Güneş kült dininin bir kolu olan SİYONizm'dir. İki ana nedenden dolayı Arap Filistin'inin ele geçirilmesini sağlamak için kullanıldı. Burası Levililere ve antik dünyaya kadar uzanan sürüngen-Aryanlar için kutsal topraklardır. Ayrıca bir Arap ülkesini pervasızca çalmak, Orta Doğu'da çatışmayı ve bölünmeyi teşvik etmek için sonsuz fırsatlar sundu ve bu, özellikle Arap petrol devletlerinin manipüle edilmesinde etkili oldu. Rothschild'in 'İsrail' planının en önemli anı, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur (Lord) Balfour'un 6 Kasım 1917'de İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi vatanı iddiasını desteklediğini açıkladığı Balfour Deklarasyonuydu. Rothschild hakimiyetindeki Versailles Barış Konferansı da buna desteklerini doğruladı. Sürpriz sürpriz. Peki neydi bu Balfour Deklarasyonu? Westminster Parlamentosu üyelerine yapılmadı. Bu sadece Yuvarlak Masa gizli örgütünün yakın çevresinden biri olan Lord Balfour'un (Comm 300) Yuvarlak Masa'yı finanse eden Lord Lionel Walter Rothschild'e (Comm 300) yazdığı bir mektuptu! Aynı gizli topluluğun iki üyesi arasındaki bir mektuptu. Rothschild, Rothschild parasıyla kurulan İngiliz Siyonist Federasyonu'nun temsilcisiydi. Araştırmacılar, 'Balfour' mektubunun aslında Lord Rothschild tarafından, aynı Lord tarafından madencilik devi Rio Tinto Zinc'in başkanlığına getirilen Yuvarlak Masa'nın önde gelen ışığı Alfred Milner (Comm 300) ile birlikte yazıldığına yaygın olarak inanıyor. Rothschild. Rio Tinto, Güney Afrika'da yoğun bir şekilde yer alıyor ve büyük bir hissedarın görünüşe göre İngiltere Kraliçesi olduğu görülüyor. Filistin Arapları, Birinci Dünya Savaşı'nda, çabaları karşılığında onlara tam egemenlik vaat eden İngiliz TE Lawrence'in (Arabistanlı Lawrence) komutası altında Türklerle savaşmak için kullanıldı. Başından beri Kardeşlik planının şunlara yönelik olduğunu biliyordu:

Filistin'deki 'Yahudi' (Hazar-Aryan) vatanı. Winston Churchill'in yakın arkadaşı Lawrence daha sonra bu gerçeği şöyle itiraf etti:

"Doğu'daki ucuz ve kolay zaferimiz için Arap yardımının gerekli olduğuna ve kaybetmektense kazanıp sözümüzden dönmemizin daha iyi olduğuna dair inancım nedeniyle sahtekarlık riskini göze aldım... Arap ilhamı, Doğu Savaşı'nı kazanmak için ana aracımızdı. . Bu yüzden onlara, İngiltere'nin hem lafız hem de ruhuyla sözünü tutacağına dair güvence verdim. Bu rahatlık içinde güzel işler yaptılar; ama elbette birlikte yaptıklarımızdan gurur duymak yerine sürekli kırgındım ve utanıyorum."<sup>12</sup>

Binlerce yıldır sürüngen-Aryan çalışma tarzı böyle olmuştur. Filistin'deki ilk 'Yahudi' yerleşimcileri finanse edenler Rothschild'lerdi; Yahudilere, çingenelere, komünistlere ve diğerlerine yönelik mide bulandırıcı muameleyi de içeren İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ve Nazilerin yaratılmasına ve finanse edilmesine yardım edenler Rothschild'lerdi; Arap Filistin'inin ele geçirilmesi yönündeki taleplerini baskı altına almak için acımasızca sömürdükleri 'Yahudiler'e yönelik savaş sonrası anlaşılır sempatiyi kullananlar Rothschild'lerdi; Filistin'de İsrail'i bombalayan, öldüren ve terörize ederek var eden 'Yahudi' terörist gruplarını finanse edenler Rothschild'lerdi; ve aralarında Başbakanlar, Ben-Gurion, Shamir, Begin ve Rabin'in de bulunduğu bu teröristleri İsrail'deki kilit pozisyonlara finanse eden ve manipüle eden de Rothschild'lerdi. Bu adamlar hayatlarının geri kalanını inanılmayacak bir ikiyüzlükle başkalarının terörünü kınayarak geçireceklerdi; İsrail'in nükleer silahlarına ilişkin teknik bilgiyi sağlayan, İngiliz İstihbaratının kontrolörü Lord Victor Rothschild'di; İsrail'i başından beri sahiplenmiş ve kontrol eden ve o zamandan beri onun politikasını dikte etmeye devam eden Rothschild'lerdi; İsrail'deki 'Yahudi' halkın ezici çoğunluğunun şu anda işgal ettikleri topraklardan değil, genetik olarak Kafkas Dağları'ndan geldiği gerçekini Yahudi tarihçiler tarafından doğrulanmış gerçeği gizleyen ve bastıran, Rothschild'ler ve Kardeşlik ağının geri kalanıydı. Yahudi halkı, Rothschild'in açgözlülük ve güç arzusunun sunağında kurban edildi, ancak Rothschild'ler bile emirlerini muhitemelen Asya'da bulunan ve Uzak Doğu'nun Londra'daki operasyon karargahına dikte ettiğine inandığım daha yüksek bir otoriteden alıyorlar.. Sonuçta tüm dolandırıcılık alt dördüncü boyuttan planlanıyor. Az önce yaptığım açıklamaları desteklemek için arka plan, ayrıntı ve kaynaklar için bunları yine .. Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecek.

## İkinci dünya savaşı

1919'daki Versailles Barış Konferansı'nda, İkinci Dünya Savaşı olarak bilinen soykırımıla sonuçlanan bir dizi karar alındı. Öncelikle Alman halkına dayatılan tazminatlar o kadar fantastikti ki, savaşı takip eden Weimar Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak hayatı kalma şansı yoktu. Bu tam olarak planlandığı gibi oldu. Bu ekonomik kaos, çözülmesi gereken büyük bir sorundu ve çözüm Adolf Hitler'di. Versailles işbirlikçilerinin Paris'teki Hotel Majestic'te yaptıkları gizli toplantıda ikinci önemli gelişme,

orijinal Yuvarlak Masa. İlk 1920'de Londra'daki 10 St James Meydanı'nda Chatham House olarak da bilinen Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün kurulmasıyla gerçekleşti. Hükümdar onun resmi başkanıdır ve 1926'da Kraliyet Enstitüsü unvanı verilmiştir. Amerikan Şubesi olan Dış İlişkiler Konseyi, 1921'de Yuvarlak Masa'nın Amerikalı üyeleri tarafından Rockefeller'lar ve diğerlerinin fonlarıyla kuruldu. Bunlar, İngiliz ve Amerikan siyasetini ve aslında çok daha geniş dünyayı daha da eksiksiz bir şekilde kontrol etmek için tasarlanmış Kardeşlik ağına yapılan eklemelerdi. Her ikisi de farklı isimler altında aynı kuruluştur. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA), Cecil Rhodes'un arkadaşları ve Astorlar dahil tüm tanıdık isimler tarafından kuruldu. Bugün olduğu gibi, soy ailelerinin sahip olduğu çok uzun küresel şirketler ve medya grupları listesi tarafından finanse ediliyordu. bunları listeliyorum.. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirecek*.

Kraliyet Enstitüsü politikanın, bankacılığın, iş dünyasının, medyanın ve diğer tüm olağan konuların üst düzeyleriyle bağlantı kuruyor. Örneğin, en önemli isimlerinden biri, Hambros (Kardeşlik) Bankası'nın yöneticisı ve 1922'den sonra bankanın sahibi olan Binbaşı John (Jacob) Astor (Comm 300) idi. *Zamanlarga*zete. Diğer kurucular arasında Güney Afrika'daki Transvaal Madenlerinin sahibi olan ve Boer Savaşı'nı başlatmak için Alfred Milner ile birlikte çalışan Sir Abe Bailey; ve İkinci Dünya Savaşı'nın son iki önemli yılında, savaş sonrası dünyanan tasarımının çizildiği Londra'da General Eisenhower'in 'siyasi danışmanı' olacak John W. Wheeler-Bennett. Enstitü, Oxford ve Cambridge gibi İngiliz üniversiteleri ve siyasi 'sol'un pek çok 'radikalını' yetiştirmiş olan London School of Economics ile iç içedir. Adolf Hitler'in meşhur kitabı *Mein Kampf*, ifade ettiği fikirlerin ana kaynağının London School of Economics direktörü Halford J. MacKinder olduğunu kabul eden Tümgeneral Karl Haushofer tarafından hayalet olarak yazılmıştır. Yuvarlak Masa'da olduğu gibi Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Nijerya, Trinidad ve Tobago ve Dünya İşleri Konseyi olarak bilinen Hindistan'da Kraliyet Enstitüsü şubeleri açıldı. Amerika Şubesi olan Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Rockefeller'ların arkadaşları olan Pratt ailesinin eski malikanesi olan New York'ta 58 East 68th Street adresindeki Harold Pratt House'a ev sahipliği yaptı. Albay Mandel House, JP Morgan (Payseur), Rockefeller'lar ve onların ortakları tarafından organize edildi. CFR çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünü ele geçirdi ve bu durum bugün de devam ediyor. Üyeliklerine baktığınızda, eğitim de dahil olmak üzere Amerikan halkın hayatını kontrol eden tüm kurumların en üst düzey isimlerini bulacaksınız. Bu organizasyonlar da Yuvarlak Masa gibi iç ve dış çevrelerden oluşur. İç çevre Gündemi bilir ve ona ulaşmak için tam zamanlı çalışır. Bir sonraki çevre, gerçek Gündemin çoğunu biliyor ve kendi etki alanlarında bu amaçla çalışıyor. Bir sonraki çevre, gerçek Gündem konusunda oldukça bilgisizdir, ancak kendi operasyon alanlarında, bunların gerçek nedenini bilmeden 'doğru' kararlar almak üzere yönlendirilirler. Eski ABD Deniz Kuvvetleri Başsavcısı Yargıcı Chester Ward, on altı yıldır CFR'nin üyesiydi. Örgütün amacının "...ABD egemenliğinin ve ulusal bağımsızlığının çok güçlü bir tek dünya hükümetine gömülmesi" olduğunu söyledi. Kitabında, *Kanepede Kissinger*, Phyllis Schafly ile birlikte yazılan Ward şunları söyledi:

(the)...Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğinden ve bağımsızlığını vazgeçme arzusu, üyelerin çoğunda, özellikle de aslında çok merkezli bir örgütü oluşturan çeşitli farklı kliklerin liderliğinde yaygındır.(ana klik) tek-dünya-küresel-hükümet ideologlarından oluşur; daha saygıyla örgütlü enternasyonalistler olarak anılırlar. Kurucuların geleneğini sürdürüler onlardır."

1921'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen her Başkanı, dünya çapındaki Amerikan büyüğülerinin çoğu, bugün hepsi dahil olmak üzere, ana hükümet görevlerinin çoğuyla birlikte CFR'nin üyesidir. CFR aynı zamanda medya sahiplerini, önemli gazetecileri ve editörleri, eğitimcileri, askeri liderleri ve daha fazlasını da içeriyor. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün üyeliği bir sıra olarak kalmaya devam ediyor, ancak aynı zamanda Birleşik Krallık'ta aynı konum ve geçmişe sahip insanları da içeriyor ve Amerikan CFR'nin Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'ne bağlı olduğunu ve ondan emir aldığı vurgulamak isterim. Bunlar Illuminati ile iç içedir; Kudüslü Aziz John Şövalyeleri (Malta) gibi 'şövalye' Tarikatları; daha sonra açıklayacağım İngiliz hükümdarı tarafından kontrol edilen ağ; Masonlar, Güç Haçıları ve Yuvarlak Masa; Rockefeller Vakfı gibi Amerikan 'vakıf' ağı ve sonuca aynı küresel liderliğe hizmet eden, birbirileyle bağlı grupların oluşturduğu sonsuz bir ağ. Bu ağ 1930'larda tüm dünyayı kaplıyordu ve Kardeşlik şimdiye kadarki en büyük projesi olan İkinci Dünya Savaşı'na hazırlıdı. Bu, gücün daha fazla merkezileştirilmesini ve bir dünya hükümetine dönüşebilecek küresel bir yapının yaratılmasını sağlamasıydı. Biz o organı bugün Birleşmiş Milletler olarak tanıyoruz.

Alman ekonomisi perişan durumdayken ve enflasyon yüzde binlerce oranında seyrederken, Alman halkı Adolf Hitler'i kurtarıcı olarak görüyordu. Problem-tepki-özüm. Belgelediğim ve kaynak olarak ..Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek*, Naziler Wall Street ve Londra Şehri tarafından finanse ediliyordu. Bu, İngiliz ve Amerikan şirketlerinin Alman yan kuruluşları ve Young Planı ve Dawes Planı olarak bilinen Amerikan kredileri aracılığıyla yapıldı. Bu kredilerin Almanya'nın tazminat ödemesine yardımcı olması gerekiyordu ama aslında doğrudan Hitler'in savaş makinesine girdi. Standard Oil (Rockefeller'lar) ve Auschwitz'deki toplama kampları yöneten Alman kimya karteli IG Farben aslında aynı şirketti. Hitler 1933'te iktidara geldi ve aynı yıl tesadüf değil, Franklin Delano Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. İktidara giden yol Hitler'inkiyle aynıydı. 1929'da Müslüman Kardeşler'in bankacıları Wall Street borsasını çökerdi ve Büyük Bunalım'a neden oldu. Bu sorundan çözüm çıktı: Roosevelt'in önerdiği ve kendisine 1933'te başkanlık seçimini kazandıran 'Yeni Düzen' ekonomik paketi. Bu 'Yeni Düzen', Hitler'in Alman halkına kendi ürettiği ekonomik sorunları çözmeleri için sunduğu ekonomik paketin bir kopyasıydı. sorunlar. Roosevelt iktidara geldiğinde, Amerikan halkını Federal Rezerv banknotları olarak bilinen degersiz kağıt parçaları karşılığında tüm altınlarını hükümete teslim etmeye zorlayan yasaları çıkararak insanlık tarihinin en büyük hırsızlıklarından birini gerçekleştirdi. Bu gerekliydi, o

Ekonomin sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Kısa bir süre sonra, Amerikan ekonomisi artık tamamen Müslüman Kardeşler'in kontrolü altındayken, Roosevelt kendi sembollerini, yani piramidi ve her şeyi gören gözü dolar banknotunun üzerine koydu. Amerikan halkına "Gotch-yer" diyordu.

33. dereceden Mason olan Franklin Roosevelt, Antik Arap Soylular ve Mistikler Tarikatı adı verilen gizli bir toplulukta Pythias Şövalyesi unvanını taşıyordu. Önceki üyeleri arasında Francis Bacon ve Fransız devrimci Mirabeau da vardı. Üyelik yalnızca en az 32. dereceye ulaşmış olan veya Masonluğun Tapınakçı localarına üye olan Masonlara açıktır.<sup>13</sup> Tarikatın, Yahudileri, Arapları ve Hıristiyanları içeren ortaçağ Avrupasındaki gizli bir topluluğa dayanan Muhammed'in soyundan biri tarafından kurulduğu iddia ediliyor.<sup>14</sup> Sembolü, bir Bengal Kaplanının pençeleriyle temsil edilen, bir piramit, bir vazo ve Evrensel Ana'yı temsil eden bir kombinasyon olan pentagramla oyulmuş bir hilaldır: Isis-Semiramis-Ninkharsag.<sup>15</sup>

Roosevelt'in Tarım Bakanı Henry Wallace da her şeyi gören göz sembolünü dolar banknotuna koyma kararında yer alan bir okültistti.<sup>16</sup> Wallace'ın, uzun yıllar Nepal ve Tibet'te seyahat ederek lamalarla çalışarak ve gizli okült ustaların veya "ustaların" efsanevi evi olan kayıp şehir Shamballa'yı arayarak geçiren Rus mistik ve sanatçı Nicholas Roerich adlı bir guruşu vardı. Tarih boyunca dünya olaylarını gizlice etkilediği söyleniyor. Onlar çeşitli şekillerde Gizli Şefler, Gizli Üstatar veya Büyük Beyaz Kardeşlik olarak bilinirler ve bazı araştırmacılar, Masonların, Sufilerin, Tapınak Şövalyelerinin, Gül Haçlıların, Teosofi Cemiyetinin ve Altın Hermetik Tarikatının yaratılışının ardından güç olduklarına inanırlar. Şafak.<sup>17</sup> Bu insanların sürüngen olduğunu düşünüyorum, hatta bazları zaten. Roerich, dünya hükümetine yönelik ilk girişim olan Milletler Cemiyeti'nin oluşumunda yer aldı ve Un Geller adlı genç bir İsraili'nin psikik güçlerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir bilim adamı olan Dr. Andrija Puharich'in çalışmalarını destekledi.<sup>18</sup>

Britanya'da, Parlamento Binası'ndaki Yuvarlak Masa-Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü üyeleri, ilk başta, Hitler'in askeri yapılanması uzun bir savaş yürütebilecek noktaya ulaşana kadar Almanya'ya taviz verilmesi çağrısında bulundu. Sonra aniden, açıkça gösterdiğim gibi .. Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek*, değişimler ve Hitler'e karşı topyekün savaş çağrısında bulundular. Bunun en tuhaf örnekleri arasında, Yuvarlak Masa ve/veya Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün üyeleri olan Lady Astor, Leopold Amery, Lionel Curtis ve Lord Lothian vardı. Dışişleri Bakanı ve neredeyse kuruluşundan bu yana Yuvarlak Masa üyesi olan Lord Halifax da Hitler'in yatırılmasını destekleyenlerden biriydi. 19 Kasım 1937'de Hitler'le tanıtı ve Hitler'in temsilcisi Alfred Rosenberg, Royal Dutch Shell'in başkanı Sir Henry Deterding (Comm 300) ve derginin editörü Geoffrey Dawson ile görüşmek üzere Mayıs 1933'te İngiltere'ye geldi. *Zamanlar Astorlar* (Yuvarlak Masa, Kraliyet Enstitüsü, Comm 300), 1. Vikont Hailsham, Savaş Bakanı, Milletvekili Walter Eliot ve Kral Edward VIII ile Kral George VI'nın kardeşi Kent Dükü'nün sahibi olduğu gazete. İngiliz Kraliyet ailesinin Nazi bağlantılarını daha sonra göreceğiz. Hitler'i yatırtırmaktan onunla savaşa ani değişim, yatıştırıcı başbakan Neville Chamberlain'in yerini Kardeşler'in almasıyla Downing Street'te de yansdı.

savaş adamı Winston Churchill, 11 Mayıs 1940'ta. Göreve getirilmesinden kısa bir süre sonra, Almanya'daki sivil hedeflerin toplu bombalanması başladı. Sürüğen-Aryan kara büyütülerin kendilerine başka bir küresel kan ritüeli vardı.

Churchill'in Masonlara üyeliği, Prens Philip'te olduğu gibi sıkılıkla küçümsendi. Ancak Churchill aslında, Mayıs 1901'de Cafe Royal'deki Studholme Locası'na (No 1591) kabul edildikten sonra perde arkasında çok aktif bir Masondu.<sup>19</sup> İngiltere'nin Bradford kentindeki yerel tarihçiler, Churchill'in savaş zamanı politikalarından bazılarının kendisinin ve Yunanistan Kralı II. George'un Mason olmasından etkilendiğine dair kanıtlar ortaya çıkardılar. Bunun bir örneği, 1943'te, kuşatılmış hükümdardan tüm tarafların nefret etmesine ve başka yerlerde birlilkere ihtiyaç duyulmasına rağmen Churchill'in, George'u tekrar tahta çıkarmak için Atina'ya 5.000 asker göndemesiydi.<sup>20</sup> Churchill ailesinin Rothschild'lerle ve ezoterik yeraltı dünyası ile yakın bağları var. Winston Churchill, 15 Ağustos 1908'de Blenheim Sarayı'ndaki Antik Druid Tarikatı'nın Albion Locasına katıldı.<sup>21</sup> Babası Lord Randolph Churchill, 1800'lerin ortalarında Maliye Şansölyesi iken Rothschild Hanesi tarafından finanse ediliyordu ve en yakın arkadaşı Nathaniel Rothschild'di. Randolph öldüğünde, Rothschild'lere 65.000 £ civarında borcu vardı; o zamanlar için inanılmaz bir miktardı bu.<sup>22</sup> Winston da onlara borçluydu ve İngiliz İstihbaratının orkestratörü Lord Victor Rothschild'in ve Rothschild'lerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baş manipülatörü Bernard Baruch'un iyi bir arkadaşıydı. Churchill'in aslında onu kontrol eden Cecil ailesiyle yakın bağları vardı ve Cecil'lerin Kardeşlik cephesi, Cizvitler, Habsburglar, İngiliz hükümdarları ve Siyah ailelerin oluşturduğu ağlarla uzun süredir bağlantıları var. İtalya'da asalet. Churchill'ler, Orange William'ın Britanya tahtına oturmasında önemli rol oynayan Dükü Marlborough ailesiyle akrabadır ve aslında Winston Churchill, atalarının evi olan Oxford yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda doğmuştur. Churchill ne yaptığı tam olarak biliyordu ve resmi tarihin bize bıraktığı imaj tam bir saçmalıkçı. Britanya adalarını tıranlıktan kurtarmadı, tıranlığın bir parçasıydı.

Londra'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde çalışan Tyler Kent adlı Amerikalı bir şifre çözme memuru, Muhabazakar Milletvekili Albay Ramsey'e, Churchill ve Roosevelt'in, Churchill Başbakan olmadan önce şifreli mesajlarla iletişim kurduğuna ve savaşın garanti altına alınması için düzenlemeler yaptığına dair kanıt sunduğu için savaş boyunca hapse atıldı. patlayacaktı. Hükümet, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) terörizmiyle mücadele etmek için Ramsey'in savaştan hemen önce çıkarılan 18b Yönetmeliği adı verilen bir yasa uyarınca da hapse atıldığı söyledi. Başka bir problem-tepki-özüm. Bu sadece, savaş sırasında insanları yargılamanın hapse atmalarına ve böylece oyunlarını kontrol altında tutmalarına izin verecek bir yasaya sahip olmaları için kullandıkları bahaneydi. Bir amiralin karısı olan bir kadın, kendisini tüm suçlamalardan temize çıkarılan mahkeme salonunu terk ederken kural 18b uyarınca hapse atıldı! Bu yasanın arkasındaki kişi, 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli manipülatörlerinden biri olan ve Winston Churchill'in arkadaşı olan Lord Victor Rothschild'di. Neler olup bittiğini bilen ve bunu söylemeye hazır olan insanları hapse atmak için görevde gelmez Düzenleme 18b'yi kullanmaya başlayan kişi Churchill'di. Bu dönemde Londra'daki Amerikan Büyükelçisi, John F. Kennedy'nin çarpık babası Joseph Kennedy'ydı. Kennedy'ler bir ellittir

İrlanda krallarına ve ötesine uzanan bir soy. Bu seti tamamlamak için, savaş sırasında Amerika'daki İngiliz büyükelçileri, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Lord Lothian ve Kraliyet Enstitüsü, Yuvarlak Masa ve 300'ler Komitesi'nden Lord Halifax'tı. Franklin Roosevelt, 1937'de Başkan olarak ikinci bir dönem kazandı. Amerika'nın oğullarının Avrupa'da başka bir savaşta savaşmayıcağını defalarca tekrarlıyordu, halbuki onların tam olarak yapacaklarının bu olduğunu çok iyi biliyordu. Missouri Temsilcisi Philip Bennett Kongre'ye şunları söyledi:

"Ama çocuklarımız yurt dışına gönderilmeyecek" diyor Başkan. Saçmalık Sayın Başkan; şu anda bile nakliye gemilerimizde rıhtımları yapılmıyor. Şu anda bile ölü ve yaralıların kimlik etiketleri William C. Ballantyne and Co of Washington firması tarafından basılıyor."<sup>23</sup>

Roosevelt, Amerika'nın Avrupa'da başka bir savaşta savaşmayıcağını söyleyerek ikinci kez iktidara gelmişti ve Beyaz Saray'a döndüğünde zaten o savaşın düzenlenmesine yardım ettiği için halkla ilişkiler sorunu yaşadı. Woodrow Wilson'da ve Lusitania'nın batmasında olduğu gibi, ona 'sözlerini' tutmaması için bahane verecek bir sorun-tepki-çözüm organize edildi. 1939'da Kuzey Dakota Senatörü P. Nye, adı verilen bir dizi cilt gördüğünü söyledi. *Sonraki Savaş*, denilen biri dahil *Sonraki Savaşta Propaganda* Londra'da ortaya çıktı (tabii ki!). Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'na yönlendirmeye yönelik oyun planını ortaya çıkardı. Savaşlar arasında yazılan bu belgede şunlar yazıyordu:

"Onu ikna etmek (*Birleşik Devletler*) üzerimize düşeni yapmak çok daha zor olacak, o kadar zor ki başarılı olmamız pek mümkün değil. Amerika'ya yönelik kesin bir tehdide ihtiyacı olacak, dahası, Cumhuriyet bir dış kavgada yeniden silaha sarılmadan önce, propaganda yoluyla her yurttuşa ulaştırılması gereken bir tehdit..."

"...Eğer durum doğal olarak önemli ölçüde hafifletileceksé **Japonya** (*benim vurgum*) şin içindeydi ve bu muhtemelen Amerika'yı daha fazla uzatmadan işin içine sokabilirdi. Her halükarda propagandacılarımızın bunu başarması doğal ve açık bir etki olacaktır, tíkki Büyük Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya'ya karşı karıştırmayı başardıkları gibi.

"Neyse ki Amerika ile propagandamız sağlam bir zeminde. Tamamen samimi olabiliriz, çünkü ana direğimiz eski demokratik olan olacaktır. Demokratik hükümet biçimine olan inancımızı ve eski demokrasi tanrıçası rutinine bağlı kalma kararlılığını açıkça ifade etmeliyiz."<sup>24</sup>

7 Aralık 1941'de Japon uçakları Hawaii'deki Pearl Harbor'a saldırdı ve ABD savaşa girdi. O zamandan beri, ele geçirilen birçok mesajın Roosevelt'e Japon saldırısı konusunda önemli ölçüde önceden uyarı verdiği tespit edildi, ancak hiçbir işlem yapılmadı ve Amerikalılar, Kardeşlik Gündemi uğruna ölümle terk edildi.

Kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insanın geçtiğimiz birkaç bin yılda yaşadığı gibi, Saldırı, Amerikalıların Japonya'yı kendilerine saldırmaya kıskırtma yönündeki uzun kampanyasının ardından geldi. Roosevelt'in Savaş Bakanı ve Dış İlişkiler Konseyi'nin kurucularından Henry Stimson şunları söylemişti: "Japonya'nın yanlış sürüklediğinden ve ilk kötü açık hamleyi yaptığından emin olmak için yapılması gereken diplomatik çitleme gibi hassas bir sorunla karşı karşıyayız."<sup>25</sup>

İkinci Dünya Savaşı'nın gezegene nasıl geldiğini ve on milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun nasıl hayatını kaybettiğini kısa özeti budur. Doruk noktası, bombalar bu kadar büyük bir yıkıma neden olduktan sonra nihayet kabul ettiği şartlarla teslim olmayı zaten kabul etmiş olan Japonya'ya iki atom bombası atmaktı. Yine tüm bunların ayrıntılı arka planı .. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirecek*. Bu bombaların atılması emreden kişi, savaşın sonunda Franklin Roosevelt'in yerini alan Başkan Harry S. Truman'dı. Truman 33. dereceden Masondu ve bu seviyeye ulaştığında Süleyman'ı temsil eden ortadaki 'S'yi ekledi. Truman başarısız bir tuhafiyeciydi ve Masonlar kariyerine başlamadan önce işsiz sayılıyordu. Annesi borçları yüzünden çiftliğini kaybetmişti ve Başkan olduğunda her gece Washington'un arka sokaklarında sarhoş alemlerine giderdi ve onu gizli bir mesafeden J. Edgar Hoover tarafından kendisine bakmak için gönderilen iki FBI ajanı takip ederdi.<sup>26</sup> Truman'ın kariyeri, Missouri'deki Mason lokallarının baş organizatörü olduktan sonra yükseliş geçti ve ardından Beyaz Saray'a taşınmadan önce yargıcı olmaya aday gösterildi.<sup>27</sup> Bu hızlı yükselişin ardından adam başka bir Mason ve Kansas City'deki organize suçun başı olan Boss Prendergast'tı.<sup>28</sup> Truman'ın en yakın sırdaşı David Niles ya da Neyhus'tu; kız kardeşlerinden biri İsrail hükümetinde önemli bir konumdaydı, diğeri ise Moskova'da politika yapıyordu!<sup>29</sup> Bu, Japonya'nın teslim olma şartlarını kabul etmeye reddeden, atomik yıkım emrini veren ve daha sonra, daha önce reddettiği aynı şartlarla teslim olmayı kabul eden mason taşeron Harry S. Truman'ın arka planıdır. Bombalar atıldı çünkü Sürünge Gündemi'nde bir aşama sona erdiğinde hemen bir başkası (Soğuk Savaş) başlamıştı ve eğer insanlar bu cihazlardan biri patladığında ne olacağını kendi gözleriyle Görülerse bunun için gerekli korkuyu yaratmak çok daha kolay olur.. .

Savaştan sonra dünya zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak harap oldu. Bu, bankaların, aynı bankaların finanse ettiği bir savaşın yok ettiği toplumları yeniden inşa etmeleri için hükümetlere borç vererek büyük servetler kazanmalarına olanak sağladı. Bu, uluslararası özel bankalara olan borcunu büyük ölçüde artırdı ve bu ülkeler üzerindeki kontrol de aynı oranda arttı. Barışa duyulan çaresizlik, dünyanın Müslüman Kardeşler'in savaşı yaratmasının asıl sebebi olan Birleşmiş Milletler'in kurulmasına açık hale gelmesine neden oldu. Sorun tepki-çözüm(*GörmekŞekil 22*). Müslüman Kardeşler'in çok istediği küresel organ olan Birleşmiş Milletler'in tüzüğü, Dış İlişkiler Konseyi'nin bir komitesi tarafından yazıldı. Yazar James Perloff, 1988 tarihli kitabında BM'nin arka planını açıkladı: *Güçün Gölgeleri:Dış İlişkiler Konseyi ve Amerika'nın Gerileyışı:*

"Ocak 1943'te Dışişleri Bakanı Cordell Hull, kendisi, Leo Pasvolsky, Isaiah Bowman, Sumner Welles, Norman Davis ve Morton Taylor'dan oluşan bir yönetim komitesi kurdu. Hull dışındaki tüm bu adamlar CFR'deydi. Daha sonra olarak bilinen

Gayri Resmi Gündem Grubu, Birleşmiş Milletler'in orijinal teklifinin taslağını hazırladılar. Bu kişi Bowman'dı; CFR'nin kurucusu ve Albay House'un eski "Soruşturma"sının kurucusu.(*başka bir Elit grup*) -kavramını ilk ortaya atan kişidir. Bunun anayasaya uygun olduğuna karar veren, tümü CFR üyesi olan üç avukatı çağrırdılar. Daha sonra 15 Haziran 1944'te Franklin D. Roosevelt ile konuya tartıştılar. Başkan planı onayladı ve ertesi gün kamuoyuna duyurdu.<sup>30</sup>

Kitabında, *Amerikan Dili*; HL Mencken, 'Birleşmiş Milletler' teriminin Başkan Roosevelt tarafından, Pearl Harbor saldırısından kısa bir süre önce, Aralık 1941'de Beyaz Saray'da Winston Churchill ile yapılan toplantı sırasında kararlaştırıldığını öne sürüyor. Birleşmiş Milletler 26 Haziran 1945'te San Francisco'da resmen kurulduğunda, ABD

Heyet, aralarında John J.'nin de bulunduğu 74 CFR üyesinden oluşuyordu.

McCloy, 1953-70 yılları arasında CFR'nin başkanıydı. 300'ler Komitesi, Ford Vakfı Başkanı ve

Rockefeller'ların Chase Manhattan Bankası ve Roosevelt'ten Reagan'a kadar dokuz başkanın arkadaşı ve danışmanı. Ayrıca Hitler destekçisi, CFR kurucusu ve yakında ABD Dışişleri Bakanı olacak John Foster Dulles ve dört kez New York Valisi ve sonrasında Gerald Ford'un Başkan Yardımcısı olan Satanist ve baş manipülatör Nelson Rockefeller de vardı. Richard Nixon, Watergate tarafından devrildi. CFR'nin Birleşmiş Milletler'i oluşturmuş olmasına rağmen hâlâ Uluslararası Kraliyet Enstitüsü'nün bir kolu olduğunu da unutmayın.



Londra'daki ilişkiler, Yuvarlak Masa'nın yalnızca bir kolu olan ve hiyerarşide daha da yüksek bir otoriteye sahip bir kurumdur. Rockefeller'lar Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki genel merkezinin parasını ödediler ve şimdi de New York'taki Birleşmiş Milletler binasının arazisini verdiler. Arazi daha önce mezbaha olarak kullanılmıştı ve İhvân Satanistlerinin istediği de tam olarak buydu. Aynısını insanlara yapmak için tasarlanan örgütün temelleri için kan, korku ve acıyla kaplı topraklar.

BM, dünya hükümeti için bir Truva Atı'dır ve kendilerini halka hizmet ediyormuş gibi sunan geniş bir örgütler ağıının üzerinde yer almaktadır; oysa gerçekte hizmet vermektedirler.

Özellikle gelişmekte olan Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika ülkelerinde en tuhaf manipülasyonların ön saflarında yer alıyor. BM ağı, birbirine bağlı liderliğiyle Anglo-Amerikan-İsviçre ilaç kartelinin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) içermektedir. DSÖ dünyaya şu veya bu şekilde bir salgın çıkacağını söylüyor ve aşayı kontrol eden ilaç şirketleri ilaç şirketlerini sağlıyor. Başka bir sorun-tepki-çözüm ve aşilar milyarlarca insanın fiziksel ve ruhsal sağlığına anlatılmaz zararlar veriyor. BM Nüfus Fonu, siyah yüzlü insanlara ve bu son derece dengesiz insanların talep ettiği genetik 'saflığa' (sürüğen soyu) uygun olmayan beyaz yüzlü insanlara karşı bir öjeni politikası olarak 'nüfus kontrolü' kullanıyor. BM Çevre Programı, çevreyi uluslararası yasalar oluşturmak, büyük arazilerin kontrolünü ele geçirmek ve 'doğaya borç' takası adı altında gelişmekte olan ülkelerden toprak çalmak için bir bahane olarak kullanıyor. Bilim ve kültür operasyonu olan UNESCO, Gündemi yaşamın birçok alanında ilerletmektedir. Artık propagandaya göre savaşı durdurmak için kurulan Birleşmiş Milletler aslında savaşa gidiyor. Bu, Körfez'de Amerikalı, İngiliz ve Fransız asker ve pilotların BM bayrağı altında binlerce Iraklı sivili öldürmesiyle yaşandı.

Bugün BM genel sekreteri olmak için görevlendirilen yardakçıların sonucusu, örgütünün Afrika kıtasına yaptıklarından tıksınmesi gereken siyahi bir adam olan Kofi Annan'dır. Danışmanlardan biri, Kanadalı petrol kralı, Rockefeller klonu ve çevre hareketinin olağanüstü manipülatörü Maurice Strong'dur. Birleşmiş Milletler dünyanın iyiği için mi orada? Evet, elbette öyle. Bakın, başka bir domuz uçup gidiyor.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Doktor John Coleman, *300 Kişilik Komite, Komplocular Hiyerarşisi* (Joseph Holding Şirketi, Nevada, ABD, 1995).
- 2** Fritz Springmeier ve Cisco Wheeler, *Tespit Edilemeyen Tam Zihin Kontrollü Bir Köle Yaratacak Illuminati Formülü* (Springmeier, SE Clackamas Road, Clackamas, Oregon, 97015, 1996), s 61.1 bunu şu şekilde listeleyecektir: *Illuminati Formülü* bundan sonra.
- 3** Aynı eser.
- 4** *Gizli Komplo*, s 116. Age, s 117.
- 5**
- 6** Baruch'u soruştururan savaş sonrası Graham Komitesi'nin duruşmasında söylendi.
- 7** Norman Dodd bu bulguları yazar William H. McI Lihany II ile 1980 tarihli kitabı için yaptığı röportajda bildirdi: *Vergiden Muaf Vakıflar* (Arlington Evi, Westport, ABD). Vergiden Muaf Vakıfları Soruşturmayaya Yönelik Özel Meclis Komitesi 1954'te rapor verdi. Komitenin adını, başkanı Tennessee'li Temsilci B. Carroll Reece'den alıyor.

- 8** Aynı eser.
- 9** En İyi i3 Illuminati Soyu, s 154.
- 10** Spotlight gazetesi, 16 Mayıs ve 12 Eylül 1994. Atom Bilimcileri
- 11** Bülteni, Ekim 1946.
- 12** İngiliz Dış Politikasına İlişkin Belgeler, 1919-1939, birinci seri Cilt IV, s. 245-247. Gizli
- 13** Komplo, s 93.
- 14** Aynı eser.
- 15** Aynı eser.
- 16** Aynı eser.
- 17** Age, s 94.
- 18** Age, s 96.
- 19** Scallywagdergisi, sayı 26, 1994, s 35. Age.
- 20**
- 21** Bu olayın bir resmi şurada görünür: *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s. 100.
- 22** Churchill'ler, Bağımsız Televizyon, Mayıs 1995.
- 23** AH M Ramsey tarafından alınmıştır. *İsimsiz Savaş* (Omni Yayıncıları, Londra, 1952).
- 24** Kongre Kaydı, 76. Kongre, Cilt 84, Sayı 82, s. 6597-6604.
- 25** Jim Keith, *Alternatif 3 Üzerine Vaka Kitab* (IllumiNet Press, Lilburn, ABD, 1994), s
- 26** 25. *Kenan'in Laneti*, s 54. Age.
- 27**
- 28** Aynı eser.
- 29** Aynı eser.
- 30** James Perloff, *Güçün Gölgeleri: Dış İlişkiler Konseyi ve Amerika'nın Gerileyişi*, s 71.

## ONİKİNCİ BÖLÜM

# *Kara Güneş*

Bu kitapta anlatılan tarihin pek çok çizgisi Adolf Hitler'in ve Nazilerin inançlarında bulunabilir. Bu hiç de şaşırtıcı değil çünkü Nazi Partisi, insanlığın kökenine dair gerçek ya da daha doğru hikayeyi taşıyan yer altı bilgi akışına erişimi olan gizli topluluklardan oluşan bir ağ yaratmıştı.

Almanya uzun zamandır ezoterik düşüncenin ve gizli toplulukların merkezi olmuştur ve gördüğümüz gibi, Orta Çağ Almanya'sının en önde gelen okült aileleri arasında, bir kolu adını Rothschild olarak değiştiren Bauer'ler vardı. Windsor kanının büyük bir kısmı da Almanya üzerinden geliyor. Fransızlar da dahil olmak üzere Avrupa'daki pek çok "halk" devriminde yer alan Bavyera İlluminati'sı, 1 Mayıs 1776'da okültist Adam Weishaupt tarafından Almanya'da kuruldu ve Hıristiyan Kilisesi, Martin Luther tarafından Katolik ve Protestan olarak ikiye bölündü. Gül-Haç Tarikatı'nın Alman ajani. Almanya küresel manipülasyonun bir başka merkezidir. Hitler, Nazi inancının yaratıcısı değildi; yalnızca onun kamusal ifadesiydi. 19. yüzyılda Hitler öncesi peygamberlerden biri besteci Richard Wagner'dı ve onun bestesi söyleydi: *Valkyrielerin Yolculuğu*, kötüluğun istilacı güçlerine olan takıntısını yakalıyor. Wagner, Üstün Irk'ın yaklaşlığını ilan etti. Onun işi, *Yüzük*, eski Pagan tanrıları Wotan ve Thor gibi Alman 'super adamlarının' dünya sahnesine çıktıığına olan inancının müzikal ifadesiydi. Hitler daha sonra Nazi Almanyasını anlamak için Wagner'i tanımak gerektiğini söyleyecekti. Usta ırk fanatığı Wagner'in öğrencilerinden biri de besteci Gustav Mahler'dı. Wagner ile yaptığı çalışmalar Baron Albert de Rothschild tarafından finanse edildi. Wagner'in seyahat ettiği ve araştırma yaptığı yerlerden biri, Güney Fransa'daki Tapınak Şövalyeleri ve Cathar'larla çok bağlantılı olan gizemli köy Rennes-le-Chateau'ydu. Gerçekte, yerlindeki Alman gizli topluluğu, Tapınakçı geleneklerine ve orijinal Tapınakçıların çağdaşları olan Töton Şövalyelerine çok yakın bir çizgidedir.

Adolf Hitler resmi olarak 1889 yılında Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarındaki Braunau-am-Inn'de doğdu. Bununla birlikte, onun aslında Rothschild soyundan olduğunu, hatta Ocak 1892'de Sandringham'da zatürreden öldüğü varsayılan Kraliçe Victoria'nın torunu Clarence Dükü Prens Albert ve Avondale olduğunu öne süren başka teoriler de var. Cenaze düzenlemeleri, devlette yalan söylemeyeceğine, bedenin mumyalanmayacağına ve yas 'aşırı' olmayacağına hükmetti. Albert, dedikleri gibi 'tam bir piknik' gibi görünmüyordu ve Hitler de kesinlikle değildi. O zamanlar öyle söylentiler vardı

Albert'in ölümü sahteydi çünkü zihinsel dengesizliği onu krallığın sorumluluklarına uygun hale getirmiyordu (nedenini anlayamıyorum!). Prens Albert hakkında, fahiş kurbanlarını ritüel tarzda öldüren ve suç mahallinde Masonik mesajlar yazan, Viktorya dönemi Londra'sında Karındeşen Jack olarak bilinen kötü şöhretli seri katil olduğu da dahil olmak üzere birçok teori var. Kanıtlardan açıkça görülen bir şey var ki, Karındeşen Jack, İngiliz müesses nizamının en üst kademeleriyle ve büyük ihtimalle kraliyet ailesiyle bağlantılıydı. Prens Albert'in Sandringham'da ölmeyip Almanya'ya götürüldüğüne dair periyodik iddialar ve söylentiler vardı. Bu kolay olurdu çünkü Kraliçe Victoria ve Prens Albert'ten oluşan İngiliz kraliyet ailesi, Alman kraliyet soyundan geliyordu ve Almanya'da İngiltere'dekinden daha fazla kan akrabaları vardı. O dönemde 'İngiliz' kraliyet evinin adı Alman Saxe-Coburg-Gotha Hanesi'ydi. Nazi Partisi'nin ilk yıllarda, Hitler'in Bavyera dışında neredeyse hiç tanınmadığı dönemde, mali sponsorlarından üçü Saxe-Coburg-Gotha Dükü, Hessen Büyük Dükü ve Hitler'in eski karısı Büyük Düces Victoria idi. Hessen Büyük Dükü. Hepsi Clarence Dükü Albert'in ilk kuzenleriyydi! Bir diğer ilk kuzen ise Kaiser Wilhelm II idi. Alman kraliyet ailesi Birinci Dünya Savaşı'nda onbaşı olan Hitler'e neden böyle bir destek versin ki? Albert'in Hitler olduğu doğruysa, 'Führer' iddia ettiği yaştan çok daha yaşlı olurdu. Resimli kanıtlar, aslında Hitler'in resmi anlatımdan çok daha yaşlı olduğunu gösteriyor. Metresi Eva Braun, kız kardeşine onu "yaşı belirsiz, yaşlı bir beyefendi" olarak tanımladı. Bu teorilerin hiçbirinin doğru olduğunu bilmemişim için söylemiyorum, ancak resim bölümünde Hitler ile Albert'in 25 yıl arayla çekilmiş yan yana çekimlerine bakarsınız bir neden göreceksiniz. neden bu tür söylentiler devam ediyor? 25 yılı hesaba kattığınızda oldukça benzer görünüyorlar. Belki bunların hepsi tesadüftür ama bu konuda daha fazla bilginiz varsa sizden duymayı çok isterim. Bilgi göndermek için kitabın arkasındaki adrese bakınız.

Ezoterik, özellikle iktidara yükselişinde Hitler için tüketen bir tutku haline geldi. 1831'de Ukrayna'da doğan ve güvenilir bir araştırmacının bana söylediğine göre daha sonra İngiliz İstihbaratı'nın ajani olan Helena Petrovna Blavatsky'nin çalışmalarından güçlü bir şekilde etkilenmişti. Diğer araştırmacılar onun, Kara Asalet ile yakından bağlantılı olan İtalyan devrimcilerin gizli topluluğu Carbonari ile bağlantıları olduğunu ve daha sonra "bir sığınak" olarak kınadığı Mısır toplumu Luksor Kardeşliği'nin bir üyesi olduğunu iddia ediyor. iğrenç ahlaksızlık, bencil güç açgözlülüğü ve para kazanma". Madam Blavatsky 1873'te New York'a geldi ve Albay Henry Olcott'un yardımıyla iki yıl sonra Teosofi Cemiyeti'ni kurdu. Bu bugün hala buralarda. Teosofi Cemiyeti'nin Amerika'daki merkezi Kaliforniya'daki Krotona'daydı. Antik Yunan'daki Pisagor gizem okulu Crotona'daydı. Blavatsky'nin toplumu da bir başka gizem okulunun türeviydi. Doktrinleri Blavatsky'nin kitaplarına dayanmaktadır: *İŞİD Açıkları*, 1877'de yazılmış ve *Gizli Doktrin*, 1888'de yayınlandı ve bunlar İbranice Kabala'ya dayanıyor. Gizli ustalar veya süpermenlerle psişik temas halinde olduğunu iddia etti. Bu gizli ustaların Orta Asya'da yaşadıklarını ve ezoterik gizemlerin sırrını bilenler tarafından telepatik olarak iletişimle geçilebileceğini söyledi.

Bugün bu iletişim sürecine 'kanallık' diyoruz. Aralarında Orta Asya'nın da bulunduğu dünya çapında uzaylılar için gizli yer altı ve su altı üslerinin bulunduğu gösteren çok sayıda UFO gözlemi ve çok sayıda araştırma var. Bu, Dünya'da yaşayan bir Üstün İrk'in tüm dünyadaki sonsuz efsaneleri ve eski gelenekleriyle bağlantılıdır. Blavatsky sonrası dönemin Teosofik medyumları Alice Bailey gibi insanlar tarafından desteklenen bedensiz varlıkların Üstatlara ve Büyük Beyaz Kardeşlige olan inancı, bugün Yeni Çağ hareketi olarak bilinen harekette sağlam bir şekilde yerleşmiş bir temadır. Alice Bailey, Arcane ezoterik okulunu kurdu. 'Tibetli' adını verdiği bir varlığı 'kanalladığını' iddia etti ve aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu bir dizi kitap üretti: *Üstatların Hiyerarşisi, Yedi İşin, Yeni Bir Dünya Hizmetkarları Grubu, Ve Yeni Dünya Dini*. Bailey, Tibetli Efendisinin kendisine İkinci Dünya Savaşı'nın Tanrı'nın planını savunmak için gerekli olduğunu söylediğini söyledi. Bu bana çok saçma geliyor ama New Age alanında her şeyin 'planın' ve Tanrı'nın iradesinin bir parçası olduğuna, hatta küresel bir soykırım olduğuna inanan pek çok kişi var. Hiçbir şey yapmamak için harika bir bahane ve çok büyük bir polis gibi görünüyor. Kendi gerçekliğimizi yaratırız ve eğer iç benliğimizi değiştirirsek, onun dış yansımاسını da değiştiririz. İç huzur=dış huzur. Savaşların Tanrı'nın bir planının parçası olarak gerçekleşmesi gerekmıyor. Bunları biz yaratırız ve eğer iç dünyamızı, tutumlarımızı değiştirirsek onları yaratmayı bırakabiliriz. Bu sadece bir seçim. Benim görüşüm Üstatların, Büyük Beyaz Kardeşliğin ve tüm bu kavramın son derece dikkatli olunması gereken bir şey olduğu yönünde. Ne zaman 'Usta' terimini duysam utanıyorum.

Alice Bailey'nin çalışmalarından doğan iki kuruluş, Lucis Trust (eski adıyla Lucifer Trust) ve Dünya İyi Niyet Örgütü, Birleşmiş Milletler'in sadık destekçileridir. Onlar neredeyse BM 'hayranları', onların bağıllıkları bu kadar. Geleneksel dinin yüzüyollar boyunca yaptığı gibi, Yeni Çağ'ın da 'gerçekleri' on yıllar boyunca nasıl miras aldığıni görmek ilginçtir. Hıristiyanlığın takipçileri İsa'nın değiştirilmiş versiyonunu miras aldıları gibi, Yeni Çağcılar da Üstatları miras aldılar. Kökenlerin çok az kontrol edildiğini, miras alınan inancın çok fazla kabul edildiğini düşünüyorum. Kesinlikle Üstatlar ve Blavatsky'nin Büyük Beyaz Kardeşliği var çünkü kız kardeşiyle yazışmalarında, kendisini finanse eden Gül Haçlılarının ve Masonların takma adlarını kullanarak isimlerini uydurduğunu itiraf etti. Ancak bugün dünyanın her yerinde, bu Üstatlarla ve Fenikelilerin eski bir tanrıları olan Başmelek Mikail ile iletişim kurduğunu iddia eden yüzbinlerce (en azından) Yeni Çağ 'kanalcısı' vardır. Eğer Yeni Çağ dikkatli olmazsa, Hıristiyanlık yeniden ziyaret edilecek. Zaten öyle oluyor. Üstad kavramının, din ve bilimin statükoyu reddedenlerin zihinlerini hâlâ kontrol altına alabilecekleri bir araç olabileceği inanıyorum.

Hitler'in üzerindeki bir diğer büyük etki de şu romandı: *Yaklaşan Yarış*, İngiliz Lord Edward Bulwer-Lytton (Comm 300), Çinlilere afyon bağımlılığının empoze edilmesinde yoğun rol oynayan bir İngiliz sömürge bakanı tarafından. Britanya Başbakanı Benjamin Disraeli ve yazar Charles Dickens'in yakın arkadaşıydı ve daha önceki üyeleri arasında Francis Bacon ve John Dee'nin de bulunduğu İngiliz Güç Derneği'nin Büyük Patronuydu. Bulwer-Lytton da

İskoç Masonluk Riti'nin Büyük Üstadı ve İngiliz İstihbaratının başı. Bir bağlantımın bana söylediğine göre ajanlarından biri Helena Blavatsky idi ve kitabında Bulwer-Lytton'dan sık sık bahsediliyordu: *IŞİD Açıkları*. En çok çalışmalarıyla tanınıyor, *Pompeii'nin Son Günleri*, ama onun tutkusu ezoterik büyük dünyasıydı. İçinde *Yaklaşan Yarış*, Dünya'nın içinde, bizimkinden çok ileride, devasa bir medeniyetten söz ediyordu. Ruhun kullanılmasıyla 'mucizeler' gerçekleştirmek için kullanılabilecek 'Vril' adında bir güç keşfetmişlerdi. Bulwer-Lytton'un romanına göre bu yeraltı süpermenleri bir gün yüzeye çıkacak ve dünyanın kontrolünü ele geçirecek. Pek çok Nazi buna inanıyordu. Yeraltı süper adamlarının veya gizli ustaların temaları, dünyanın her yerindeki gizli toplulukların çoğunda ve efsanelerde bulunabilir. Bu, 1888'de Mason Dr. Wynn Westcott ve SL Mathers tarafından kurulan Altın Şafak Tarikatı için kesinlikle geçerliydi. Efendilerine Gizli Şefler diyorlardı. Bu, dünya dışı varlıkların veya yeraltında yaşayan Dünya içi ırkların eski ve modern temasını desteklemektedir. Mathers, üyelerinin tüm psişik ve fiziksel potansiyellerine erişmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi ritüel ve inisiyasyon tasarladı. Ancak o, bu hediyenin yalnızca birkaç kişiye verildiğine inanıyordu ve otoriter hükümetin destekçisiydi. Bu ritüeller, sürüngenlerle veya orada ikamet eden diğer alt dördüncü boyut 'astral' varlıklarla titreşimsel senkronizasyona - sahiplenmeye - izin veren aşırı negatif enerjileri çekmiş olabilir. İnisiymanın bilincini alt dördüncü boyuttaki sürüngenlere ve diğerlerine bağlamak, bu tür kara büyү inisiyasyonlarının ana nedenlerinden biridir. 1890'ların ortalarında Londra, Edinburgh, Bradford, Weston Super Mare ve Mathers'in evi olduğu Paris'te Altın Şafak Tarikatı'nın tapınakları vardı. Altın Şafak ayrıca Vril gücünden de söz ediyordu ve onların gizli işaretlerinden biri de Nazilerin "Heil Hitler" derken kullandıkları sıvri kol selamıydı. Nazizmin üzerine inşa edildiği ezoterik temellerin bir başka kaynağıydı. Mathers, Madam Blavatsky'yi tanııyordu ve daha sonra Nobel Ödülü kazanacak olan Tarikatın Londra Tapınağının Efendisi şair William Butler Yeats'i de tanııyordu.

Altın Şafak Tarikatı'nın kalıntıları bu güne kadar devam ediyor, ancak orijinal versiyon Yeats, Mathers ve baş Satanist Aleister Crowley arasında üyelerin birbiriryle çatışan gruplara bölünmesiyle sonuçlanan bir anlaşmazlığın ardından parçalandı. Toplanan Nazi felsefesini etkileyen diğer önemli düşünürler ve gruplar arasında, Vril olarak bilinen enerjiyi yaratmak ve kullanmak için seks ritüellerini kullanan Doğu Tapınakçıları Tarikatı (OTO) ve iki Alman ezoterik sihirbaz, Guido von List ve Lanz von Liebenfels vardı. List, yaz gündönümü kutlamalarında yerdeki şarap şişelerini kullanarak Thor'un Çekici olarak da bilinen Hermetik Haç'ın sembolünü oluşturdu. Altın Şafak Tarikatı'ndaki Güç Rozetiydi ve bu sembolü Fenike-Aryanların eski Güneş sembolü olan gamalı haç olarak biliyoruz. Lanz von Liebenfels (gerçek adı Adolf Lanz), Tuna Nehri'ne bakan 'tapınağının' üzerinde dalgalanın bir bayrak üzerinde gamalı haçı kullanmıştı ve bu iki kara büyüğü için bu, Hıristiyanlığın sonunu ve sarı saçlı çağın doğusunu simgeliyordu. , mavi gözlü, Aryan süpermenleri. Yahudiler, Slavlar ve Zenciler gibi 'karanlık güçler' olarak adlandırdıkları kişilerin ırksal açıdan aşağı olduklarına inanıyorlardı. Lebenfels bu kişilere hadim edilmeyi önerdi. İki von, List ve

Liebenfels'in Adolf Hitler üzerinde büyük etkisi olacaktı. 1932'de Hitler iktidarın eşigindeyken von Liebenfels bir din kardeşine şunları yazacaktı:

"Hitler bizim öğrencilerimizden biri... Bir gün onun ve onun aracılığıyla bizim zafer kazanacağımızı ve dünyayı titretecek bir hareket geliştireceğimizi deneyimleyeceksiniz."<sup>1</sup>

Adolf Hitler'in düşünce ve inançlarını etkileyeyecek diğer iki kişi İngilizler Aleister Crowley ve Houston Stewart Chamberlain'di. Crowley, 1875'te Warwickshire'da doğdu. Katı dini eğitime karşı isyan etti ve Cambridge Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra 1898'de Altın Şafak Tarikatı'na kabul edildi. Kurucularıyla yaşanan tartışmanın ardından Tarikat'tan ayrıldı ve Meksika, Hindistan ve Seylan'a giderek burada yoga ve Budizm ile tanıştı. Aynı zamanda rekor kırın bir dağcı oldu. Nisan 1904'te Kahire'de yaşadığı bir deneyime kadar, büyüğe olan ilgisinin yerini Budizm aldı. Karısı Rose, Crowley'den ne olduğunu görmek için ezoterik bir ritüel gerçekleştirmesini istedi. Tören sırasında transa benzer bir duruma girdi ve bir iletişimcinin sözlerini kanalize etmeye başladı. Crowley'e "Seni bekliyorlar" dedi. "Onlar"in eski Mısır inancına göre savaş tanrısi ve Osiris'in oğlu Horus olduğunu söyledi. Crowley bunların hiçbirini kabul etmedi ve karısını kandırmak amacıyla bir dizi ayrıntılı soru sordu. Ancak resmi hikayeye göre ezoterik konularda çok az bilgisi olan Rose her seferinde doğru cevabı verdi. Reptilianlar yine tehlikedeydi. İletişimci Crowley'e belirli üç günde öğlen ile saat bir arasında otel odasında masasında olmasını söyledi. Kabul etti ve bu dönemlerde otomatik yazıyla, *Hukuk Kitabı*. Otomatik yazma, kolunuzun ve elinizin başka bir güç tarafından yönlendirilmesi ve çoğu zaman kimsenin ne yazdığını ilgili kişiden daha fazla şaşırmaması durumudur. Crowley'in iletişiminde Osiris'in eski çağının yerini Horus'un yeni çağının aldığı söyleniyordu. Ancak yaşlılığının öncelikle barbarlık tarafından yok edilmesi ve Dünya'nın kana bulanması gerektiği söylendi. Dünya savaşı çıkacağı söylendi. *Hukuk Kitabı* bir süper insanırkı öğretti ve eski dinleri, pasifizmi, demokrasiyi, şefkatı ve insancılığı kınadı. 'Süpermen' söyle devam etti: "Hizmetkarlarım az sayıda ve gizli olsun: Çoğunluğa ve bilinene hükmedecekler". Mesaj söyle devam ediyordu:

"Dışlanmışlarla ve uygun olmayanlarla hiçbir şeyimiz yok; bırakın sefalet içinde ölsünler çünkü hissetmiyorlar. Merhamet kralların kusurudur; sefilleri ve zayıfları ezmek; bu güçlülerin kanunudur; kanumuz ve dünyanın neşi budur... Birbirinizi yanayan yüreklerle sevin; Gazap gününde gururunun şiddetli şehvetini ayaklar altına alan aşağılık adamlar... Acıma düşenlere! Onları hiç tanımadım. Ben onlar için değilim. Ben teselli etmiyorum; Teselli edenden ve teselli edenden nefret ediyorum..."

"Ben eşsizim ve fatihim. Ben yok olan kölelerden değilim. Lanetlenmiş ve ölü olsunlar. Amin... bu yüzden sert ve alçaktan vurun ve canları cehenneme, usta... Saklan! Geri çekilmek! Onların üzerine! Fetih savaşının kanunu budur; ibadetim gizli evim hakkında böyle olacak... Bana ateş ve kanla tapın; kılıçlarla ve mızraklarla bana tapın.

Kadın önumde kılıçla dövülsün; adıma kan aksın. Kâfirleri ezin; Onların üzerinde ol, ey savaşçı, yemen için onların etini sana vereceğim... Küçük ve büyük sıyırları kurban et; çocuktan sonra... öldürme ve işkence; esirgemeyin; onların üzerinde olun!<sup>12</sup>

Alt dördüncü boyut sürüngenlerinin klasik duyguları ve onlara hizmet eden Şeytani halkalar. Eğer tüm bunlar, Eski Ahit'teki bazı öfkeli Tanrı saçmalıklarına benziyorsa, bunun nedeni, kadim insanlara, Crowley'e ve o titreşimdeki, insanlığın sefalet çatışmasını canlandırmaya yardımcı olan herkese iletişim kuran aynı güç olmasıdır. bu sürüngenlerin beslendiği yer. Bu, eski çağlardan beri Babil Kardeşliği'ni kontrol edenlerin bilincini kontrol eden güçtür. Bu eleştiriyi okuduğunuzda, insan ırkıının başına bela olan dehşeti yaratmaya kalkışan zihniyeti takdir edeceksiniz. Görünüşe göre Crowley, yönlendirdiği eliyle yazdıklarını görmezden gelmeye çalıştı ama bu bir türlü ortadan kaybolmadı ve 1909'dan itibaren onu ciddiye almaya başladı. Çok ciddice. Dedi ki:

"Beş yıllık aptallık ve zayıflıktan, nezaket, incelik, sağıduyu ve başkalarının duygularına önem verme denen şeyden sonra artık yoruldum artık. Bugün şunu söylüyorum: Hıristiyanlığın, rasyonalizmin, Budizm'in, yüzyılların tüm ıvrı zivirinin canı cehenneme. Size olumlu ve ilkel bir gerçeği getiriyorum: Sihir; ve bununla kendime yeni bir cennet ve yeni bir Dünya inşa edeceğim. Senin hafif onayını ya da hafif kücümsemeni istemiyorum; Küfür, cinayet, tecavüz, devrim, iyi ya da kötü her şeyi istiyorum ama güclü."

Crowley, ona karşı psişik bir savaşa girişirken, eski öğretmeni MacGregor Mathers'i kırık bir adam olarak bıraktı. İkisi de diğerine saldırmak için 'şeytanlar' yarattılar ama Mathers kaybetti. Bu tür psişik savaşlar bugün Kardeşliğin cephaneliğinin bir parçası. Birbirleriyle psişik olarak savaşıyorlar, ancak ezici bir çoğunlukla nüfusla ve güçlerine meydan okuyan insanlarla. Ben de bu tür saldırıcıları yaşadım ve nasıl bu şekilde insanları öldürebildiklerini anlıyorum. Crowley'in iletişimcileri aynı zamanda Adolf Hitler'in ve Nazizmin diğer mimarlarının ruhlarını da ele geçirecekti. Ölümünden çok sonra Crowley, gençlerin sevgi ve barış çağrısında bulunduğu 1960'ların Çiçek Gücü dönemine dahil olan birçok kişi için bir kahraman olacaktı. İroni kaybolmadı. Crowley, Birinci Dünya Savaşı'nı, eski çağı süpürüp yenisini başlatmak için gerekli olduğu için memnuniyetle karşıladı. İfşaattarlarını halka açıkladıktan sonra Crowley, Almanya merkezli Doğu Tapınakçıları Tarikatı'nın (OTO) dünya lideri oldu ve bu ona Almanya'daki benzer düşünürler arasında çok önemli bir nüfuz sağladı. Kendisi ve örgütü Nazileri etkilerken aynı zamanda Crowley, 33. dereceden İskoç Rite Masonuydu ve İngiliz İstihbarat operasyonu M16'nın bir ajanıydı.<sup>13</sup>Satanist arkadaşı Winston Churchill'in danışmanıydı.

Houston Stewart Chamberlain (Comm 300) 1855'te İngiltere'de doğdu, ancak 1882'de Almanya'ya taşındı. 1908'de Richard Wagner'in kızı Eva ile evlendi ve saygın bir yazar oldu. Onun en iyi bilinen eseri *Ondokuzuncu Yüzyılın Temelleri* 1.200 sayfaya ulaştı ve 250.000'den fazla kopya sattı. Bu onu yaptı

ülke içinde ünlü. Ancak o, bir dizi sinir krizi geçiren sorunlu bir adamdı. Kendisinin iblisler tarafından ele geçirildiğini hissetti ve kitapları trans ve ateş halinde yazıldı, bu da otomatik yazma yoluyla sürüngenlere veya başka bir düşük titreşimli bilince kilitlendiğini gösteriyor. Otobiyografisinde bu tür yazıları kendisine ait olarak tanımadığını söyledi. Çalışmalarının temaları oldukça tanındıktır: tüm uygarlıklar Aryan ırkından gelir ve Almanlar hepsinden saftı; Yahudiler Aryan soyunu kirletecek (esneyecek) düşmanlardı. Kaiser Wilhelm II ve Adolf Hitler, Chamberlain'in bir peygamber olduğunu söyledi. Kaiser Wilhelm'in baş danışmanı oldu ve Almanya'nın dünya hakimiyeti kehanetini gerçekleştirmek için 1914'te krala savaşa gitme çağrısında bulundu. Savaş bittiğinde ve Wilhelm tahttan çekildiğinde nasıl yönlendirildiğini anladı. Wilhelm, okült ve Alman gizli toplulukları üzerine bir yiğin kitap topladı ve onların Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmak için komplot kurduklarına ve Almanya'nın yenilgisine neden olduklarına ikna oldu. Kaiser tarafından Demir Haç ile ödüllendirilen Chamberlain, yıllar sonra bedeni ve ruhu kırık bir tekerlekli sandalyede yaşadıktan sonra 1927'de öldü. Bu, sürüngen bilincinin bu son derece kötü niyetli dalı için araç ve kanal olarak kullanılanların başına sıkılıkla gelen bir şeydir. Sonunda onları yok eder. Ancak Chamberlain'in etkisi Adolf Hitler'in zihinde yaşamaya devam edecekti. Onu Hitler'le Rusya'dan gelen bir mülteci ve başka bir Satanist figür olan Alfred Rosenberg tanıttı. 'Yahudi' geçmişine rağmen bu kitabın bir kopyasını veren kişi Rosenberg'di. *Siyon'un Bilgili Büyüklerinin Protokoller* Hitler'e başka bir okültist Dietrich Eckart aracılığıyla.<sup>4</sup> *Protokoller* Hitler tarafından Yahudilere karşı kampanyasını meşrulaştırmak için kullanıldı.

Bunlar, Schiklgruber adında genç bir Avusturyalı olduğunu iddia eden, ancak daha sonra daha çok Adolf Hitler olarak tanınan adamın düşüncelerini şekillendiren bazı insanlar ve inançlardı. "Heil Schiklgruber" bir şekilde aynı tınıyı taşımadı. Resmi hikayeye göre okuldan nefret ediyordu ve sanatçı olmak istiyordu; bu tutku onu Viyana'ya götürdü. Kütüphanelerde astroloji, mistisizm ve Doğu dinleri üzerine kitaplar okuyarak saatler geçirdi. Blavatsky, Chamberlain, List ve Liebenfels'in kitaplarından büyülenmişti ve tercih ettiği karışımı, Nazizm adı verilen korku ve nefret kokteylini üretmek için her birinden parçalar seçti. Onun tutkusunu iradenin gücündü. İradenin arzu ettiği her şeyi başarma potansiyeli, takip eden yıllar boyunca onun odak noktası ve rehberi olacaktır. Başka bir deyişle, kendi gerçekliğınızı yaratmak. Kendisini hakkında çok şey okuduğu ve çok inandığı süper adamlardan birine dönüştüreceğine inandığı bilinç düzeyine erişme çabası içinde ezoterik sanatlar uyguladı. Ruhu sürüngen titreşimine eskisinden daha güçlü bir şekilde kilitlendi. Muhtemelen ruhunu sürüngenlere açan bir tür siyah ritüel sırasında ele geçirilmiştir. Bu bilinçle 'titreşimsel uyumluluk' açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu görmek için onun inançlarına bakmanız yeterlidir. Artık karizmatik olmayan ve etkisiz bir adam, bir ulusu büyüleyecek ve sarhoş edecek karizma ve çekiciliği yaymaya başlayacaktı.

Bazı insanların manyetizmaya ve 'manyetik kişiliklere' sahip olduğundan bahsediyoruz ve onların sahip olduğu şey de tam olarak bu. Hepimiz manyetik enerjiler üretiyoruz. Bazı insanlar iletiliyor

güçlü manyetizma ve diğerleri daha az. Negatif enerjiler de pozitif enerjiler kadar manyetiktir. Aşırı negatif titreşime bağlı olan ve dolayısıyla onu üretenler çok manyetik olacaktır. Son derece olumsuz insanların, çekici bir kişiliğe veya 'ölümcul çekiciliğe' sahip olarak tanımlandığını sıkılıkla duyarsınız. Bu nedenle. Aynı zamanda Adolf Hitler'in cazibesi ve karizmasının birdenbire ortaya çıktıgı yer de burasıdır. Halka açık bir platformda, o çarpık yüz ve çığın konuşmayı dururken, sürüngen bilincini kanalize ediyor ve bu titreşimi geniş kalabalığa aktarıyordu. Bu, insanların titreşim durumunu etkiledi ve onları aynı derecede çığın nefret ajanlarına dönüştürdü. Titreşim frekanslarını kullanan fareli kavalci ilkesidir. Bir yazarın Hitler hakkında söylediği gibi:

"İzleyiciyi büyüleme gücü, Afrikalı büyüğünün ya da Asyalı şamanın okült sanatına benzetiliyor; diğerleri bunu bir ortamın duyarlılığına ve bir hipnozunun manyetizmasına benzetmiştir."<sup>5</sup>

Ve Hitler'in yardımcılarından Hermann Rauschning kitabımda şöyle dedi: *Hitler Konuşuyor*:

"İnsan onu bir medyum olarak düşünmeden edemiyor. Coğu zaman medyumlar sıradan, önemsiz insanlardır. Aniden onları insanlığın geri kalanından ayıran, doğaüstü gibi görünen güçlerle donatılmışlar. Ortam ele geçirilmiştir. Kriz geçtikten sonra tekrar vasatlığa düşerler. Hitler'in kendi dışındaki güçler tarafından ele geçirildiği, neredeyse şeytani güçler olduğu ve Hitler'in yalnızca geçici bir araç olduğu hiçbir şüphenin ötesindeydi. Sıradan ve doğaüstü olanın karışımı, kişinin onun varlığında bilincine vardığı o dayanılmaz ikiliği yarattı... Bu, ifadesi, gizli güçlerin rahatsız edici izlenimiyle birlikte dengesiz bir ruh halini yansıtıyor gibi görünen tuhaf bir yüze bakmak gibiydi."<sup>6</sup>

Hitler 'süpermenlere' karşı sürekli bir korku içinde yaşıyor gibi görünüyordu. Rauschning, Hitler'in nasıl korkunç kabuslar gördüğünü ve kendisi dışında herkesin göremediği varlıklar hakkında çığlıklar atarak dehşet içinde uyandığını anlattı. Hitler bir keresinde yardımcısına şöyle demişti:

"Geleceğin toplumsal düzeni nasıl olacak? Yoldaş, sana söyleyeceğim. Bir efendiler sınıfı olacak, onlardan sonra hiyerarşik düzende parti üyelerinin rütbeleri ve ardından sonsuza dek anonim takipçiler, hizmetçiler ve işçilerden oluşan büyük bir kitle ve onların altında da yine fethedilen tüm yabancı ırklar, modern köleler olacak. . Ve hepsinden önemlisi, hakkında konuşamayacağım yeni ve yüce bir soyluluk hüküm sürecek... ama militant üyelerin tüm bu planlar hakkında hiçbir şey bilmeyecekleri. Yeni adam artık aramızda yaşıyor! O burada. Bu senin için yeterli değil mi? Sana bir sır vereceğim. Yeni adamı gördüm. O cesur ve zalimdir. Ondan korkuyordum."<sup>7</sup>

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Yeni Dünya Düzeni'nin getirilmesine izin verirsek, bu, sürüngenlerin ve onların sürüngen-Aryan üstün ırkının planladığı toplumdur. Hitler'in 'sırı'

şefler sürüngenlerdir ve hiyerarşi ve ritüel takıntısına, R kompleksi veya sürüngen beyninin karakter özelliklerine dikkat çekerler. Hitler Almanya'ya taşındıktan sonra, Weishaupt'un Illuminati'sinin doğduğu Bavyera'da çok zaman geçirdi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oraya geri döndü. Zaten resmi hat bu. Ertesi yıl, Alman İşçi Partisi adında küçük ve oldukça acıklı bir siyasi partiyile karşılaştı. Bu, son derece milliyetçi ve Yahudi karşıtı olan, Alman Düzeni adı verilen ezoterik bir gizli topluluğun bir koluydu. Bu düzenden, kötü şöhretli Thule-Gesellschaft (Thule Topluluğu) ve Luminous Lodge veya Vril Topluluğu da dahil olmak üzere diğer benzer topluluklar ortaya çıktı. Hitler her ikisinin de üyesiydi. Vril, İngiliz yazar Lord Bulwer-Lytton'un, insanları gerçek güçlerine ve süpermen olma potansiyellerine uyandırduğunu iddia ettiği kandaki güçe verilen isimdi. Peki kandaki Vril kuvveti nedir? Hindular tarafından 'yılan gücü' olarak biliniyordu ve vücudun şekil değiştirmeye ve bilinçli boyutlar arası yolculuğa izin veren genetik yapısıyla ilgilidir. Vril kuvveti yine sürüngen-insan soyu ile ilişkilidir. 1933'te roket uzmanı Willi Ley, Almanya'dan kaçtı ve Vril Topluluğu'nun varlığını ve Nazilerin ezoterik öğretmenler ve zihin genişlemesini kullanarak Dünya'nın derinliklerindeki süper insanlarınla eşit olacaklarına dair inançlarını ortaya çıkardı. Bunun kanda uyuyan Vril gücünü yeniden uyandıracağına inanıyorlardı. Vril Cemiyeti'nin inisiyeleri arasında ünlü Naziler olacak iki adam vardı: Heinrich Himmler ve Hermann Goering. Vril üyeleri, Tibet'teki gizemli ezoterik localarla ve Korku Kralı olarak anılan sözde 'bilinmeyen süpermenlerden' biriyle ittifak içinde olduklarına inanıyorlardı. Rudolph Hess,<sup>8</sup> Hitler'in yardımcısı Fuhrer, 1941'de İngiltere'ye talihsiz uçuşu yapana kadar kendini adamış bir okültistti ve Hermann Goering ile birlikte İskandinav üstün ırkına inanan bir mezhep olan Edelweiss Cemiyeti'nin bir üyesiydi. Hess, Hitler'e 'mesih' olarak tapıyordu, ancak Führer'in neredeyse hiç mavi gözlü ve sarı saçlı olmadığı bir dönemde bunu nasıl yaptığı belli değil. Hitler de ikisini eşitlerken aynı sorunu yaşadı ama eminim ki buna saçma bir açıklama bulurdu. Nazi gizli cemiyeti ağının iç çekirdeğini, günümüzde de devam eden ve CIA'in en iç çevresi olduğu bildirilen Kara Düzen oluşturuyordu.<sup>9</sup>

Alman araştırmacı Jan van Helsing kitabında şöyle yazıyor:<sup>20</sup> *Yüzyılın Gizli Toplulukları*,<sup>10</sup> Vril ve Thule toplumlarının, Aralık 1919'da Berchtesgaden yakınlarındaki bir kulübede Maria Orsic ve Sigrun olarak bilinen iki ortam aracılığıyla dünya dışı varlıklarla haberleşiklerine nasıl inandıklarını anlattı. Vril belgelerine göre, bu kanallıkların Aldebaran adı verilen bir güneş sisteminde iletişimini söylüyor. 68 ışık yılı uzaklıktta, üzerinde yerleşim bulunan iki gezegenin 'Sümer' imparatorluğunu oluşturduğu Boğa takımıyıldızında. Kanallar, Aldebaran nüfusunun, İşk Tanrıları Halkı olarak bilinen sarı saçlı, mavi gözlü, Aryanlardan ve iklim değişiklikleri nedeniyle daha düşük bir genetik forma dönüşen diğer insan benzeri ırklardan oluşan bir ana ırka bölündüğünü söyledi.<sup>11</sup> 500 milyon yılı aşkın bir süre önce Aldebaran güneşi genişlemeye başladı ve bu da ırkda muazzam bir artışa neden oldu. 'Aşağı' ırklar tahliye edildi ve yaşanabilir diğer gezegenlere götürüldü. Daha sonra Aryan İşk Tanrıları Halkı, kendi gezegenleri yaşanmaz hale geldikten sonra Dünya benzeri gezegenleri kolonileştirmeye başladı. Güneş sistemimizde ilk önce onların olduğu söylendi.

Marduk, Mardek olarak da bilinen Mallona gezegenini ve Ruslar ile Romalılar tarafından, Mars ile Jüpiter arasında, şu anda asteroit kuşağı olarak bilinen yerde bulduğunu söyledikleri Phaeton'u işgal ettiler. Bu, Tiamat gezegeniyle ilgili Sümer kayıtlarına karşılık gelir. Vril Topluluğu, daha sonra bu sarı saçlı, mavi gözlü Aldebaran ırkının, Dünya'ya inmeden ve Sümer uygarlığını başlatmadan önce Mars'ta koloni kurduğuna inanıyordu. Vril kanalcıları, Sümer dilinin Aldebaranların diliyle aynı olduğunu ve kulağa "anlaşılmaz Almanca" gibi geldiğini söyledi. Almanca ve Sümer-Aldebaran dilinin dil sıklığının neredeyse aynı olduğuna inanıyorlardı.<sup>12</sup> Detaylar her versiyonda değişebilir ama burada yine aynı temel temayı görüyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, dünya dışı varlıklardan oluşan usta bir ırk, Mars'tan Dünya'ya iner ve kadim efsanenin tanrıları haline gelir. Gelişmiş Sümer kültürünün arkasındaki ilham kaynağı haline geldiler ve gezegende en saf genetik akışı ürettiler. Aynı tanrılar o zamandan beri gezegeni yer altı şehirlerinden kontrol ediyorlar. Ancak gözden kaçırıldığını düşündüğüm şey, Aryan akıntısında sürüngen-Aryan soyunun olduğunu. Kardeşlik'teki kişilerden, sürüngenlerin sarı saçlı, mavi gözlü insanların kanına bazı nedenlerden dolayı ihtiyaç duyduklarını ve Nazilerin Üstün İrk takıntısının, bu nehri saf tutmak ve diğer akarsular ve ırklarla melezleşmeyi engellemek için tasarlandığını biliyorum.

Thule Cemiyeti'nin adını, Aldebaran'dan gelen dünya dışı Aryan ırkının yerleştiği ilk kıta olan Hyperborea'daki efsanevi şehir olduğu iddia edilen Ultima Thule'den aldığına inanıyorlardı. Bazıları bunun Atlantis ve Lemurya'dan çok önce olduğunu söyleyken, diğerleri Hyperborea'nın Atlantis veya hatta Dünya'nın iç kısmı olduğunu söylüyor. İskandinav efsanesi, Ultima Thule'u, Güneş'in hiç batmadığı ve Aryaların atalarının evlerinin bulunduğu, uzak Kuzey'deki harika bir ülke olarak tanımlıyor. Efsaneye göre Hyperborea batmaya başladığında, Aryan dünya dışı varlıklar son derece gelişmiş teknolojilerini kullanarak yer kabuğuuna devasa tüneller kazdırıp ve Himalaya Dağları'nın altına yerleştiriler. Thule savunucuları, bu bölgenin Shamballah adında bir başkenti olan Agharta olarak tanındığını inanıyor. Persler bu bölgeye Aryaların ülkesi olan Aryana adını verdiler. Nazi inanç sistemi, Agharta halkının iyi, Şamballa halkın ise kötü olduğunu iddia ediyordu. İki binlerce yıldır çatışıyor ve Naziler onların, Şamballa'nın "Hür taş ustaları ve Siyonistlerine" karşı Agharta'nın "iyi adamlarını" desteklediklerine inanıyorlardı. İki arası çok eski bir çatışma devam ederken, bu bölünme Aryan Mâslîlâr ve Anunnaki sürüngenleri olabilir mi? Görünüşe göre önce Mars'ta, sonra Ay'da ve şimdi de Dünya'da savaştılar. Hitler, Aryan üstün ırkıyla temas kurabilmek için bu yeraltı dünyasına girişleri bulma konusunda takıntıydı, ancak gerçek şu ki o, 'Ölüm Meleği' Josef Mengele tarafından kontrol edilen sürüngen bir kuklaydı. Daha önce de belirttiğim gibi, sürüngenlerin gezegenin kontrolü için diğer dünya dışı veya dünya içi ırklarla çatışma halinde olması oldukça muhtemeldir ve alt dördüncü boyutun bilinç çukurunda kesinlikle birçok rakip grup olacaktır. Thule Topluluğu'nun kurucularından biri, adını görkemli Baron von Sebottendorff olarak değiştiren astrolog Rudolf Glauer'di. Yahudilere ve Marksistlere karşı devrim talepleri Thule Cemiyeti'ni bir odak noktası haline getirdi.

Yahudi karşıtı, Marksist karşıtı, Alman usta yarışçılar. Bütün bunların sonucunda bir gün Nazi Partisine dönüsecek olan Alman İşçi Partisi ortaya çıktı. Sebottendorff'un bir başka kararlı okültist ve arkadaşı artık son derece önemli hale geldi. Bu, Almanya'nın bir diktatörünün yolunu açmak için burada olduğuna inanan, aşırı içki ve uyuşturucu kullanan bir yazar olan Dietrich Eckart'tı. 1919'da Hitler'le tanıştı ve aradığı "mesih'in kendisi olduğuna karar verdi. Hitler'in gelişmiş ezoterik bilgisi ve muhtemelen onu tamamen sürüngen frekansına bağlayan kara büyülü ritüelleri ile itibar kazanan kişi Eckart'tır. Artık Hitler'in destek çekme gücü hızla arttı. Eckart 1923'te bir arkadaşına şunları yazdı:

"Hitler'i takip edin! O dans edecek ama melodiyi söyleyen bendum. Biz ona onlarla iletişim kurma araçlarını verdik. Benim için yas tutma; Tarihi diğer Almanlardan daha fazla etkilemiş olacağım."<sup>13</sup>

Hitler'in takıntılarından bir diğeri de Kader Mızrağı olarak adlandırılan ve çarmıha gerildiğinde 'İsa'nın yanını delmek için kullanıldığı iddia edilen silahti. Naziler 1938'de Avusturya'yı ilhak ettiğinde mızrak olduğu iddia edilen şeyi çaldı ve Nürnberg'e götürdü. Efsaneye göre, bu mızrağa sahip olan ve sırlarını çözen kişi, iyi ya da kötü yönde dünyanın kontrolünü ele geçirecektir. Hitler'in çaldığı resim şu anda Viyana'daki Hofburg Müzesi'nde bulunuyor; burada Kasım 1992'de, Windsor Kalesi'nin bir kısmını yok eden yangından yedi gün önce büyük bir yangın çıktı. Heinrich Himmler de ezoterik konularla ilgilenen bir diğer kendini adamış okültistti. Bu bilgiyi en karanlık şekillerde kullandı. Himmler, sembollerini taşıyan taşların atıldığı veya seçildiği ve seçimin veya kombinasyonun bir 'uzman' tarafından 'okunduğu' bir kehanet sistemi olan rün taşlarıyla özellikle ilgilenecekti. Kötü şöhretli SS'yi oluşturan Himmler'di ve gamalı haçta olduğu gibi, korkunç organizasyonu için ezoterik bir sembol seçmişti ve bu, iki şimşek çakmasına benzeyen çift S veya sig runesi idi. SS neredeyse kendi kendine yeten bir yapıydı ve Nazilerin tutkuyla inandığı tüm ezoterik bilgilerin somut örneğiydi. Yalnızca ırksal olarak saf kabul edilenlerin katılmasına izin veriliyordu ve rün taşları da dahil olmak üzere ezoterik sanatlardaki eğitim, onların eğitiminin temelini oluşturuyordu. SS, kara büyülü gizli bir topluluğu olarak yönetiliyor ve yönetiliyordu. Ritüelleri Cizvitler ve Tapınak Şövalyeleri gibi diğerlerinden alınmıştır. En yüksek rütbeli inisiyeler, Büyük Üstatları Heinrich Himmler liderliğindeki Büyük Şövalyeler Konseyi'nin 13 (iste yine başlıyoruz) üyesiydi ve siyah ritüeller, Vestfalya'daki antik Wewelsberg kalesinde gerçekleştirildi. Kuzeyli Paganların ritüellerini ve yaz gündönümünü kutladılar. Burada Şeytan'a, Lucifer'e, Set'e, hangi ismi tercih ederseniz tapındılar. Kardeşlik cephesi Bilderberg Grubu'nun kurucularından ve Prens Philip'in son derece yakın dostu olan Prens Bernhard, SS'deydi. Kara büyülü ve ezoterik sanatlar, Hitler ve Nazilerin yaptığı her şeye, hatta düşman birliklerinin konumlarını belirlemek için haritalarda sarkaçların kullanılmasına kadar yayıldı. Orijinal gamalı haç Güneş simbolü sağ elini kullanıyordu; bu, ezoterik terimlerle ışık ve yaratım, yani pozitif anlamına geliyordu. Naziler kara büyüğü ve yıkımı sembolize etmek için onu tersine çevirdi.

Bu, Satanizm'in tamamen aynı şeyi yapan klasik tersine çevrilmiş sembolizmidir.

ters pentagram sadece bir örnektir. Hitler'in bu kadar etkili bir şekilde kullandığı kitleSEL mitingler, insan ruhu ve onun nasıl manipüle edilebileceği bilgisi dikkate alınarak tasarlandı. Kitapta, *Seytan ve Swastika*, Francis King diyor ki:

"Hitler'in kamuoyu önünde ortaya çıkıştı, özellikle de Nazi Partisi'nin Nürnberg Mitingleriyle bağlantılı olanlar, bu tür büyülü törenlerin mükemmel örnekleri idi. Tantanalar, askeri marslar ve Wagnerci müzik, hepsi Alman askeri zaferi fikrini vurguluyordu. Siyah, beyaz ve kırmızı renkli toplu gamalı haç pankartları, mitinge katılanların bilincini nasyonal sosyalist ideolojiyle doldurdu. Hepsi uyum içinde hareket eden üniformalı parti üyelerinin hareketlerinin bale benzeri kesinliği, eskilerin Mars olarak simgelediği savaş ve şiddet ilkelerini bilinçlişinden çağrıştırıyordu. Ve mitinglerin ana ritüelleri - Hitler'in 1923 Münih Darbesi'nde taşınan "kan pankartını" diğer pankartlara tutturması - yaşayan Nazilerin zihinlerini, ölü nasyonal sosyalist tarafından sembolize edilen arketipsel imgelerle bağlantılandırmak için tasarlanmış yarı büyülü bir törendi. Geçmişin kahramanları. Mitinglerin dini-sihirli yönleri, en yüksek noktalarına gün batımından sonra ulaşılması ve bir 'İşık Katedrali'nde - gökyüzüne doğru yukarıya doğru yönlendirilmiş elektrikli projektörlerden gelen ışık sütunlarıyla çevrili açık bir alan - gerçekleşmesiyle vurgulanıyordu. Eğer son derece uzmanlığa sahip modern bir ritüel sihirbazı 'Mars'ı çağırmayı' amaçlayan bir ritüel tasarlama olsaydı, Nürnberg'de kullanılan törenlerden daha etkili bir şey bulamazdı."

Ve o zaman geçerli olan, şimdi de geçerli olan şey, Nazilerin Alman halkı üzerinde kitleSEL hipnoz için kullandığı ezoterik bilgi, bugün insan ırkı üzerinde küresel hipnozu genişletmek için kullanılıyor. Medyada ve reklamlarda halkın farkında bile olmadığı semboller, kelimeler, renkler, sesler ve teknikler bizi hypnotize etmek için kullanılıyor. Joseph Goebbels'in propaganda bakanlığı insan ruhunun ezoterik bilgisine dayandırdı. Yeterince sık anlatırsanız ve kamuoyunda 'bir şeyler yapılmalı' zihniyetini yaratacak olaylar tasarlayabilirseniz, insanların her şeye inanacağını biliyordu. Renkleri, sembollerini ve sloganları büyük bir etki yaratacak şekilde kullandı. Sloganlar mantra gibi kullanıldı ve defalarca tekrarlanarak kitlenin ruhunu hypnotize etti. Tüm alternatif görüşler ve bilgiler sansürlendi ve insanlar istedikleri gibi yanıt vermeye programlandı. Bugün bize ve çocuklara sürekli olarak damlayan, damlayan, damlayan, yanlış ve önyargılı bilgilerle bunun arasındaki fark nedir? Üzerinde gamalı haç olmayabilir ama yine de kitleSEL hipnozdur. Hitler'in Masonlar gibi gizli toplulukları yok etmeye ve ezoterik bilginin Alman toplumunda kullanılmasını engellemeye çalışması bir çelişki gibi görünebilir, ancak öyle değil. Anlayışlı olanların erişebileceği gücü herkes kadar o da biliyordu ve bunu kendine saklamak istiyordu. 1934'te Berlin'de her türlü falçılık yasaklandı ve daha sonra ezoterik kitaplar Almanya'nın her yerinde yasaklandı. Gizli topluluklar dağıtıldı ve hatta Thule Topluluğu ve (birlikte Nazizm'i kuran) Alman Tarikatı bile hedef alındı. Astrologlar saldırıyla uğradı, öldürüldü ve Lanz von Liebenfels gibi kişilerin çalışmalarını yayınlamaları engellendi. Bu tasfiyenin iki ana amacı vardı: Hitler'i ve Nazileri halkın zihninde okült olanlardan uzaklaştırmak ve

diğer ülkeler ve en önemlisi merdiveni yukarı çekmek ve ezoterik bilgiyi başkalarına karşı kullandıkları gibi başkalarının da onlara karşı kullanmasını engellemek. Bu, sürüngen-Aryanların bilinen tarih boyunca bilgiyi kontrol etmek ve bastırmak için kullandıkları ve aynı bilgiyi kamusal dolaşımından çıkarmak için dini diktatörlükler yaratırken kullandıkları taktiklerin bir aynasıdır. Gerçekte, Naziler her düzeyde yeraltındaki gizli topluluk ve nihayetinde sürüngenler tarafından yaratıldı ve kontrol edildi. Sümer tanrılarının dünya dışı üstün ırk olduğuna inanıyorlardı; Atlantis'in varlığına inanıyorlardı; ve Kuzey Afrika'ya, Cathar Ülkesindeki Rennes-le-Chateau ve Montsegur'a ve yeraltı süper adamlarının üslendiğine inandıkları Tibet'e seferler başlattılar. Olumlu bir Budist inanç akışı var ve son derece olumsuz bir inanç akışı var. Naziler ikincisiyle bağlantı kurdu ve Ruslar savaşın sonunda Berlin'e vardıklarında Nazilerle çalışan birçok Budist keşisin ölüm olduğunu buldular.

## İçi boş Dünya

Naziler ayrıca Dünya'nın kutuplardan girişleri olan içi boş bir yer olduğuna inanıyordu ve bazı araştırmacılar savaşın sonlarına doğru Antarktika'da bugün hala faaliyette olan bir yer altı üssü kurduklarını bildiriyor. Gördüğüm delillerden, Dünya'nın içi boş olduğundan ya da en azından içinde çok gelişmiş uygarlıkların yaşadığı geniş bölgelerin bulunduğuundan hiç şüphem yok. Aynı zamanda, Dünya'nın yüzeyi ile iç 'boş' merkez arasındaki yerin altında yaşayan eski toplumların olduğunu da hissediyorum. Aynı gezegende ve içinde yaşayan üç seviyedeki insanlar gibidir. Yazar Jules Verne, Teosofi Cemiyeti, Altın Şafak Tarikatı ve Doğu Tapınakçıları Tarikatı ile olan bağlantıları nedeniyle gizli toplum ağının üst düzey bir inisiyesiydi. Bu nedenle halkın bilmesine izin verilenden çok daha fazlasını biliyordu. Bilim kurgu hikayeleri gerçeğe dayanıyordu. 1877'de (resmi olarak) tanımlanmadan önce Mars'ın iki uydusu hakkında yazmıştı. Verne'in destanı, *Dünyanın Merkezine Yolculuk*, tamamen bir fantezi değildi. Bunun temelinin doğru olduğunu biliyordu. İçi boş bir Dünya fikrini savunanlar, suyun bir kutup girişinden diğerine aktığını ve gezegenin merkezinde uçsuz bucaksız bir deniz ve ısı ve ışık sağlayan bir iç merkezi güneş bulunduğu söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde tekrar izlediğim Jules Verne hikâyesinin film versiyonunda da sahne aynı şekilde anlatılıyor. İlginç bir şekilde, Verne'in kaşiflerinin karşılaştığı ana muhalefet devasa sürüngenlerden geliyor ve bunlardan birini batık şehir Atlantis'te buldular. Dinozorların 65 milyon yıl önceki felaketten, Dünya'nın içinde, özellikle Güney kutup bölgelerinde yaşayarak hayatı kalmış olabileceği dair pek çok kanıtla desteklenen speküasyonlar var. Avustralya Victoria Müzesi'nden paleontolog Tom Rich, 1987 yılında Victoria eyaletinin güney ucunda Dinozor Koyu olarak bilinen bir yerde kazılmış bir tünelde kutupsal bir dinozorun fosilleşmiş kalıntılarını keşfettikten sonra bu olasılığı öne sürdürdü.<sup>14</sup> Yüksek bir inisiye olan Jules Verne, gerçek arka planı biliyordu ve 'kurmaca' hikayelerde ve filmlerde sembolizm aracılığıyla pek çok gerçek aktarılıyor. Steven Spielberg'in filmleri, özellikle de Indiana Jones serisi başlıca örneklerdir ve bana öyle geliyor ki, *Jurassic Park*'sında



**Şekil 23:** Donati kuyruklu yıldızının 1853'teki çizimi, parçalanan kütlenin nasıl olduğunu gösteriyor tarafından dışarıya atılan merkezkaç kuvveti. Merkezi bir enerji kaynağıının 'yörüngeinde'. Bu, çamaşır makinesinde veya kurutma makinesinde giysilerin içi boş bir merkez etrafında dönmesiyle aynı şekilde iç kısmı oyuk bırakır. Elbette bu o zaman olurdu. Dünya oluşuyordu. Ayrıca?

Sürüğen dinozorlar yaratmak için DNA manipüle edildi. Benim görüşüme göre insan DNA'sı sürüngen insanları yaratmak için manipüle edildi.

Elbette ki Dünya'da uygarlıkların yaşadığına, hatta Dünya'nın içi boş olduğuna dair pek çok kanıt var. Bunlar daha çok eski bilgi ve geleneklerin temalarıdır. İnsanlar resmi çizginin o kadar kuklaları haline geldi ki, Dünya'nın özüne kadar sağlam olmadığını öne sürmek büyük bir alay konusu olmaya davet ediyor. Sonuçta bu, son derece zeki bilim adamlarının söylemekleriyle çelişmiyor mu? Evet öyle, típkı Dünya'nın düz değil yuvarlak olduğunu öne sürmek gibi. Bu konuyu araştırdığınızda bilim adamlarının tartışılmaz "gerçekler" için ne kadar az kanıt ürettiklerini fark edersiniz. Onlar Dünya'nın sadece birkaç mil derinliklerine nüfuz ettiler ve daha derin seviyelerde var olan şeylere dair teorileri tam da bu; teoriler. Resmi hat hakkında birkaç soru sorduğunuz zaman, çok geçmeden kekeme bir enkaza dönüşüyor. Örneğin: Gezegenin dönüşü, çamaşırların merkezdeki bir delik etrafında döndüğü bir döner kurutucuya çok benzer şekilde, maddeyi dışarıya fırlatan merkezkaç kuvveti yaratır. Gezegen erimiş haldeyken, soğumadan önce dönerek varolmaya başladığında, çekirdeğe kadar katı kalması nasıl mümkün olabilirdi? Bu, tüm mantiğa ve güç yasalarına aykırıdır ve eğer bakarsanız **Şekil 23** Donati Kuyruklu Yıldızı'nın 1853 tarihli çiziminden, maddenin parlak çekirdeğin veya 'güneş'in etrafında dönmek üzere nasıl dışarıya fırlatıldığını göreceksiniz. Dünya temelde aynıdır. İçi boş Dünya araştırmacıları, dış kabuğun yaklaşık 800 mil aşağıya indiğini ve bunun ötesinde gezegenin içi boş olduğunu öne sürdüler. Yaşadığımız toprakların diğer tarafında insanlar yaşıyor. Bunun imkansız olduğunu düşünüyorsanız, Avustralya'daki insanların, kuzey yarımkürede yaşayanların aksine yüzeyin ters tarafında olmalarına rağmen neden Dünya'dan düşmediklerini sorun. Cevap, yerçekimi tarafından karaya çekildikleridir. Dünya'nın içinde yaşayanlar da öyle. Yerçekimi kuvveti maddeye doğru çeker ve böylece gezegenin kara kütlesinin her iki tarafında bulunanlar, içte ve dışta, yerçekimi tarafından karaya doğru çekilecek ve ikisi de 'düşmeyecektir'.



**Şekil 24:**Bazı araştırmacıların inandığı gibi iç dünya. Ortası oyuk, iç merkezi güneş ve kutup açıklıkları arasından su akıyor. Yerçekimi kütleyi çektiği için yer çekimi kabuğun her iki tarafında da aynı olacaktır.

haritalarda görünmeyen arazileri görün. Bu açıklıkların çapı tahminen 1.400 mildir ve etraflarında manyetik bir halka vardır. Avukatlar, girişlerin çoğu zaman bulutlarla kaplı olduğunu ve hava sahasının kanunlarla sınırlanıldığını iddia ediyor. Kuzey veya Güney Kutbu'nu arayan kaşifler bu manyetik halkaya ulaştıklarında pusulaları doğrudan aşağıyı gösterir ve kutupta olduğunu düşünürler. Onlar değil. Kutupları çevreleyen manyetik halkada bulunurlar. Dünya'nın içindeki ışık ve sıcaklığın içsel bir 'güneş'ten geldiği iddia ediliyor. İçi boş bir Dünya'nın en iyi bilinen savunucularından biri olan Marshall B. Gardner, bu 'güneşin', Donati kuyruklu yıldızının resmine çok benzer şekilde, oluşan Dünya'nın etrafında döndüğü orijinal merkezi ateşli çekirdekten yaratıldığına inanıyordu. Eğer Dünya'nın içi boşsa, aynı şekilde oluşan ve aynı yasalara tabi olan diğer gezegenlerin de içi boş olmalıdır. İnsanlar yaşamı yalnızca yüzeyde ararken bu gezegenlerde kaç medeniyet yaşıyor?

Temel savunuculara birkaç soru daha: Geleneksel görüşe göre kutuplarda mevcut olan tek su deniz suyu iken, buzdağları neden tatlı sudan oluşuyor? Bu buzdağlarının içindeki bitki örtüsü nereden geliyor? Manyetik kutupların ötesine geçen kaşifler neden havanın ısındığını ve denizlerin buzlu hale geldiğini keşfetti? Kuzey kutup bölgesindeki misk oküzü gibi bazı hayvanlar ve kuşlar neden kışın kuzeye göç eder? Geleneksel bilimsel görüş bu sorulara cevap veremez ancak içi boş Dünya görüşü cevap verebilir. İç Dünya'dan çıkan tatlı su nehirleri ve bu ılık su,

Dünya'nın ağırlık merkezi gezegenin merkezinde değil, yaklaşık 400 mil aşağıda... dış kara kutlesinin merkezi ve dolayısıyla yerçekimi her iki tarafı da eşit şekilde çekiyor(*Görmek Figür24*).

Kutuplarda olduğu iddia edilen açıklıklar mantıklı çünkü oluşum döneminde merkezkaç kuvvetinin gücü bu bölgelerde çok daha az olacaktı. 70 ila 75 civarında

Bu teorinin destekçileri, derece kuzey ve güney enlemlerinde, Dünya'nın iç Dünya'ya doğru kutup açıklıklarına doğru kıvrılmaya başladığını öne sürüyor. Bu o kadar yavaş yavaş oluyor ki, bunu deneyimlediklerini iddia eden insanlar, iç Dünya'ya girdiklerinden habersizdiler, ta ki Dünya'ya girmeye başlayana kadar.

bitki örtüsü ve polen donarak, görünüşe göre sadece tuzlu suyun olduğu bir alanda tatlı su buzdağlarını oluşturuyor. İç Dünya'nın ayrıntılı kanıtlarını, burada yerim olduğundan çok daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bazı kitaplar var ve tavsiye edebilirim. *İç Boş Dünya* Bu kanıtın mükemmel bir özeti olarak Dr. Raymond Bernard tarafından yazılmıştır.<sup>15</sup>

Bir adamın 1947'de Kuzey Kutbu'ndan iç Dünya'ya uzak bir mesafeye uçtuğu meşhurdur. 1956'da manyetik kuzey ve Güney Kutbu'nun 1.700 mil ötesinden, manyetik güneyin 2.300 mil ötesine kadar. O, Birleşik Devletler Donanması'nda tanınmış bir isim olan Tuğamiral Richard E. Byrd'di. Bulduğu topraklara "gökyüzündeki o büyülü kita" ve "her zaman kalıcı gizemler ülkesi" adını verdi.<sup>16</sup> 1947'de Byrd ve yolcuları gezegenin içinde uçarken radyodan canlı yayın yaptılar ve kuzey bölgelerdeki buzların yerini buzsuz arazilerin, ağaçlarla kaplı göllerin ve dağların aldığı gördüler. Mamutlara benzeyen tuhaf hayvanları anlattılar ve gördükleri topraklar bugüne kadar hiçbir haritada görünmüyordu. İlk tanıtımın ardından Byrd keşif gezileriyle ilgili bilgiler bastırıldı ve Byrd, Antarktika gezisinden bir yıl sonra, 1957'de öldü. İki yıl sonra Aralık 1959'da, derginin editörü Ray Palmer *Uçan daireler* dergisi Amiral Byrd'ün keşiflerini detaylandıran bir sayı yayınladı, ancak kamyon matbaadan bu baskıyla birlikte geldiğinde tüm dergiler kayıptı. Palmer matbaacıyı aradı, ancak sevkiyatın yapıldığını kanıtlayacak bir nakliye makbuzu olmadığı söylendi ve baskının yeniden basılmasını istediği, baskı kalıplarının çok ağır hasar görmüş olduğu ve bunun mümkün olmadığı söylendi. Palmer, UFO'ların uzaydan değil, Dünya'nın iç kısmından geldiğine inanıyordu ve bu, onun talihsiz baskısındaki makalesinin bir parçasıydı. Sanırım haklı olabilirdi ve eski Hint destanı, *Ramayana*, Rama'yı Agharta'dan uçan bir araçla gelen bir elçi olarak tanımlıyor.

İç Dünya halklarının ve sarı saçlı, mavi gözlü üstün ırkların efsaneleri Çin, Tibet, Mısır, Hindistan, Avrupa, Amerika ve İskandinavya dahil sayısız antik kültürde bulunabilir. William E. Warren çalışmasında, *Bulunan Cennet veya İnsan Irkının Beşiği*, İnsanların, bir tanrı ırkının bin yıldan fazla yaşılanmadan yaşadığı, güneşli bir ülke olan Kuzey Kutbu'ndaki tropik bir kitada ortaya çıktığını öne sürüyor. Warren bu kuzey cennetini antik Yunan Hyperborea kavramıyla birleştiriyor. Kökeni iç Dünya halklarından olan Eskimoların, kuzeyde bir cennet adasından, karanlığın ve aşırı güneş ışığının olmadığı, sürekli ışık saçan güzel bir ülkeden, insanların binlerce yıl huzur içinde yaşadığı bir yerden bahsedenden efsaneleri vardır. ve mutluluk. Aynı şeyi İrlanda mitinde de bulursunuz. Efsanelere göre, büyük jeolojik çalkantılar ve yüzeydeki su baskını sırasında kaçan Lemuryalılar ve Atlantislilerden bazıları Dünya'nın iç kısmına sığınmışlardı. Platon, Atlantis kıtasının içindeki ve çevresindeki gizemli geçitlerden söz ediyordu: "Dünyanın iç kısmındaki hem geniş hem de dar tüneller."<sup>17</sup> Aynı zamanda "Dünyanın göbeğinde, merkezinde oturan... tüm insanlığa dinin tercümanı olan" büyük hükümdarı da tanımladı.<sup>18</sup> Romalı yazar Gaius Plinius Secundus, daha çok Pliny olarak bilinir, Atlantis'ten kaçan yeraltı halklarından bahseder ve Pliny'nin tünellerinde büyük, kadim bir hazine sakladığını söyleyen Troglodytes adı verilen iç Dünya sakinlerinin efsaneleri vardır. <sup>19</sup> Bu tür hikayeler her kültürde bol miktarda bulunur.

## Nazi uçan daireler

Ayrıca Naziler tarafından savaş öncesinde ve savaş sırasında Thule ve Vril Cemiyeti'nin kontrol ettiği programlar kapsamında inşa edilen 'uçan daire' gemisine dair çok sayıda hikaye var. Alman araştırmacı Jan van Helsing ve diğerleri, Vril-1 savaş uçağı Vril-7 de dahil olmak üzere 1934'ten sonra üretilen bazı teknolojileri ayrıntılı olarak açıkladılar.(*resim bölümüne bakın*), ve Haunebu 1, 2 ve 3.<sup>20</sup>Bunlar ve diğerleri Müttefikler tarafından toplu olarak Foo Savaşçıları olarak biliniyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD hava kuvvetleri pilotu ve şu anda UFO araştırmacısı olan Wendelle C. Stevens, Foo Fighters'in bazen gri-yeşil, bazen de kırmızı-turuncu olduğunu söylüyor. Uçağına beş metre kadar yaklaşıklarını ve orada kaldıklarını söyledi. Silkelenenmediler veya düşürülemediler ve birçok filonun geri dönmesine veya karaya çıkışmasına neden oldular.<sup>21</sup>Helsing bu gemilerin fotoğraflarını içeriyor ve diğer araştırmacılar da bu bilgiyi destekliyor. Bu tür fotoğraflara karşı her zaman çok ihtiyatlıyım çünkü kolayca sahnesi yapılabılır ve gerçek olarak kabul edilene kadar dolaşma sokulabilir, ancak bir belgesel video var, *UFO - Üçüncü Reich'in Sırları*, araştırmacı ve öğretim görevlisi Vladomir Terziski de bu konuya ilgili zengin materyale yer veriyor. Görünüşe göre Alman uçan dairelerinin savaştan sonra giderilen birçok teknik sorunu ve sınırlaması vardı. Bu konuları araştıran bazı araştırmacılara göre, 1938'de uçak gemisi Schwabenland onderliğinde bir Alman Antarktika seferi düzenlendi ve 600.000 kilometrelik bısuzağlar ve göller bölgesinde Almanya toprağı ilan edildi.<sup>22</sup>Buraya Neuschwabenland (Yeni Swabia) adı verildi ve devasa bir Nazi askeri üssü haline geldi. 1947'de, hem Kuzey hem de Güney Kutuplarından iç Dünya'ya uçan Amiral E. Byrd'in Antarktika'ya tuhaf bir deniz misyonu düzenlediği söyleniyor. Yanına 4.000 asker ve tam donanımlı bir uçak gemisi aldı. Bazı araştırmacılar, sekiz hafta ve yüksek kayıplardan sonra geri çekildiklerini iddia ediyor. Ne olduğu bir sırr olarak kalmaya devam ediyor, ancak Byrd daha sonra kamuoyuna, yeni bir savaş durumunda kutuptan direğe uçaabilen uçaklardan saldırısı beklenmesinin acı gerçek olduğunu açıklayacaktı. Antarktika'da ileri bir medeniyetin bulunduğu, SS'lerle birlikte ileri teknoloji sistemlerini kullandıklarını sözlerine ekledi.<sup>23</sup>

Peki Naziler savaşı neden kazanmadı? İlk olarak, Nazi gizli toplulukları arasında bir çatışma varmış gibi görünüyor ve ikinci olarak 'uçan daire' teknolojisi hala mükemmel olmaktan uzaktı. Ancak Almanların savaşı neden kazanmadığına dair basit cevap, onların bunu kastetmediğidir. Alt dördüncü boyutun sürüngenleri onları manipüle ediyorlardı, evet, ama aynı zamanda diğer taraflar üzerinde de çalışıyordu. Bir savaş istediler ve bunu başarmak için tüm tarafları manipüle ettiler. Uzun uzadiya belgelediğim ve kaynak olarak ..*Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek*,Naziler, aynı zamanda Hitler'e 'karşı' olan Müttefikleri de finanse eden klasik soydan gelen aileler tarafından finanse ediliyordu. Rothschild'ler bir kez daha İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da araçlarıyla çalışarak bu işin merkezindeydi. Rockefeller'ların kontrolündeki Standard Oil, aslında Hitler'in Auschwitz'deki toplama kampını işleten kimya devi IG Farben ile aynı şirketti. IG Farben, Nazi savaş makinesinin kalbiydi ve Hitler'in savaşta savaşmasına olanak tanıyan şey, Standard Oil tarafından onlara aktarılan teknolojik bilgiydi. Bu dahil

Almanya'nın geniş kömür rezervlerini petrole dönüştürmek için gerekli teknik bilgi. Almanya'ya diğer petrol tedariki, Kardeşliğin finans merkezi ve kalesi İsviçre aracılığıyla Standard Oil tarafından sağlanıyordu. New Jersey'deki Standard Oil'in (şimdi Exxon) başkanı, IG Farben'in başkanı Hermann Schmitz'in yakın arkadaşı William Stamps Farish'ti. Farish'in torunu William Farish III, George Bush'un yakın çevresinden biri ve aynı zamanda İngiltere Kraliçesi ve Prens Philip'i evinde ağırlıyor. Farish ve Kraliçe atlarını birlikte yetiştiriyorlar. Bush'un babası, Kafatası ve Kemikler Derneği'nin yiğitlerinden Prescott Bush, Hitler'in fon sağlayıcılarından biriydi. Bu, Prescott Bush'un yönetici ve öncüsü olduğu United Banking Corporation (UBC) adlı bir yan şirket aracılığıyla yapıldı. UBC, New York'taki WA Harriman Company'yi (Brown Brothers, Harriman, 1933'ten sonra), 1920'lərden itibaren Hitler'i finanse eden Alman çelik girişimcisi ve bankacısı Fritz Thyssen'in iş ağına bağladı. JP Morgan ve Rockefeller imparatorlukları gibi Harriman operasyonu da Payseur'lar ve Rothschild'ler tarafından finanse ediliyordu. Bu arada Rothschild'ler aynı zamanda Hitler'in IG Farben'inin de kontrolünü elinde tutuyordu.

Farben'in ABD'deki bağlı kuruluşu American IG'nin yönetim kurulunda yer alanlar arasında, 1913'te meyvesini veren Federal Reserve bankacılık dolandırıcılığını tanıtmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Payseur/Rothschild mütevelli heyeti ve temsilcisi Paul Warburg da vardı. Kardeşi Max Warburg 1938'de Almanya'yı sorunsuz bir şekilde terk edip Amerika Birleşik Devletleri'ne yerlesene kadar Hitler'in bankacısıydı. Hitler'in diğer fon sağlayıcıları arasında, Hitler'e 'karşı çıkan' Başkan Franklin Delano Roosevelt ile yakın mali bağlantıları olan General Electric; Almanya'nın Alman olmayanlara verilen en büyük onuru olan Alman Kartalı Büyük Haçı ile ödüllendirilen Henry Ford yönetimindeki Ford Motor Company; ve Hitler'in kişisel bankacısı ve SS subayı Baron Kurt von Schroder ile gizli anlaşma yaparak Nazi savaş çabalarını da finanse eden Uluslararası Telefon ve Telgraf (ITT). Bu koordineli destegin planlayıcısı, Rothschild kontrolündeki İngiltere Bankası'nın yönetici Montagu Norman'dı (Comm 300). Norman, daha sonra Hitler'in mali danışmanı ve Alman Reichsbank'ın başkanı olacak olan Hjalmar Schact'in ortağıydı. Bu ikisi o kadar yakındı ki Schact torunlarından birine Norman'ın adını verdi. Naziler Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde Norman, Londra'da depolanan altı milyon pound değerindeki Çek altını Hitler'e verdi. Bu arada, Schact'ın 17 Mart 1933'te Reichsbank'ın başkanlığına atandığını onaylayan belgedeki iki imza Adolf Hitler ve Rothschild'in solisti Max Warburg'a aitti. Çoğu 'Yahudi' insan, her ikisi de Yahudi olduklarını iddia eden Rothschild'ler ve Warburg'lar gibi ailelerin kendilerinden yana olduğunu düşünüyor. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. Daha önce de belirttiğim gibi, savaş sırasında İsviçre bankalarının Alman Yahudilerinden çaldığı altın ve paranın izleri de Rothschild'lere kadar uzanıyor.

Rothschild'ler ve onların ortakları Rockefeller'lar, Harriman'lar ve Bush'lar da Nazi ırk saflığı programının arkasındaydı. Elbette öyleydi. Hitler'in ırk saflığı uzmanı, Berlin'deki Kaiser Wilhelm Şecere ve Demografi Enstitüsü'nde psikiyatrist olan Dr. Ernst Rudin'di. Orada araştırmalarıyla bütün bir katı işgal etti ve

Bunların hepsi Rockefeller'ların sağladığı fonlarla mümkün oldu.<sup>24</sup> Düşük genetik kan akışlarını ortadan kaldırmayı ve yalnızca üstün soydan olanları bırakmayı taahhüt eden öjeni hareketini finanse edenler de aynı ailelerdi. Öjeni bugün sıklıkla 'nüfus kontrolü' başlığı altında anılıyor. Nüfus kontrol örgütlerinin en bilineni, İngiliz Öjeni Derneği'nin Londra ofislerinde başka bir isimle hayata başlayan Planlı Ebeveynlik'tir. George Bush'un bu orgüte büyük miktarlarda Amerikan ve Birleşmiş Milletler parası pompalamak için her fırsatı değerlendirmesine şaşmamak gerek. Bush ve Henry Kissinger, 1834'te ölen, Darwin soyunun Mason Thomas Malthus'un savunucularıdır. Malthus, beyaz olmayan halkların ve 'daha az' soydan gelen beyazların itlaf edilmesi çağrısında bulundu. Malthus ve iktisatçı arkadaşı Mason John Stuart Mill, sarı saçlı, mavi gözülü Aryan ırkının Tanrı'nın dünyaya armağanı olduğunu söyledi. Daha çok tanrıların hediyesi gibi. Bu çift, beyaz ırkın daha yüksek soyunun 'cahil' koyu tenli ırkları kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Bu, Nazi felsefesinden ya da İngiliz ve Amerikan döneminin felsefesinden farklı değil çünkü ikisi de aynı akımdan geliyor. Neden Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da, Asya'da bu kadar hastalığa, ölüme, yıkıma yol açan politikalar uygulamaya konuldu? Devam eden bir planın parçası. Hitler'in finansmanı, Rothschild'lerin rolü ve ana ırk-nüfus kontrol programının ayrıntılı arka planını şurada okuyabilirsiniz. *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecek.*

İkinci Dünya Savaşı'nda aynı gücün tüm tarafları kontrol ettiğine dair daha fazla kanıt, müttif ordular gelmeden önce ana Nazi liderlerini, bilim adamlarını, mühendislerini ve zihin kontrol uzmanlarını Almanya'dan çıkarılan Project Paperclip adlı İngiliz-Amerikan İstihbarat operasyonuyla geldi. Sürgünen Gündemi için çalışmalarına devam etmek üzere Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildiler. Nürnberg Duruşmalarında yargılanan ve asılan Naziler, halkın öfkесini yataştırmak için göstermelik bir duruşma önünde sergilenen piyonlardan başka bir şey değildi. Nazi rejiminin kralları, kraliçeleri, piskoposları ve şövalyeleri, 'muhalefet'leri olan Birleşik Krallık ve ABD tarafından düzenlenen ağlar aracılığıyla insanlığa karşı kampanyalarını sürdürmek için kaçtılar. Paperclip Projesi'nde kaçan Naziler arasında toplu katil ve işkenceli Josef Mengele de vardı. CIA, İngiliz İstihbaratının ve özellikle onun Özel Operasyonlar Yöneticisi (SOE) olarak bilinen Elite yakın çevresinin yaratımıydı. CIA, Payseur imparatorluğunun istihbarat operasyonundan doğan savaş zamanı ABD istihbarat örgütü Stratejik Hizmetler Ofisi'nin (OSS) yerini aldı. OSS'ye Payseur-Rothschild-Rockefeller çevresinin kuklası ve Franklin Delano Roosevelt'in eski sınıf arkadaşı Bill Donovan başkanlık ediyordu. Donovan'ın Kardeşler'in sahibi olduğu Columbia Üniversitesi'ndeki hukuk öğretmeni, daha sonra ABD Başsavcısı olacak olan Profesör Harland E Stone'du. Stone'un himaye ettiği diğer bir kişi de, Kennedy suikasti sırasında FBI'nın kötü şöhretli başkanı ve 33. dereceden mason olan J. Edgar Hoover'dı. Uzun uzun vurguladığım gibi, anlamlı bir şekilde... *Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek,* Başkan Kennedy'nin öldürülmesindeki bazı önemli ajanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'daki İngiliz İstihbarat karargahında görevlendirilen eski OSS ajanlarıydı. Bunların arasında, CIA'in tek adamı olan Clay Shaw da vardı.

Filmde yer alan Kennedy suikastındaki rolü nedeniyle yargılanacak./FK.Onun aklanmasının tek nedeni, aleyhindeki ana tanıkların mahkemeye çıkarılmadan önce öldürülmesiydi. Shaw, Satanist ve Rothschild klonu Winston Churchill'in danışmanıydı ve savaş zamanı Londra'sındaki tüm OSS ajanları gibi, İngiliz İstihbarat ağının resmi olmayan ipi çeken Lord Victor Rothschild gibi insanların melodisine göre dans ediyordu.

CIA'in ilk Direktörü, kendisi de bir Nazi olan Allan Dulles'tı ve Dışşleri Bakanı olarak atanın kardeşi John Foster Dulles'dı. Dulles'lar başka bir İngiliz aristokrat soyundan geliyor. Henry Kissinger gibi her iki Dulles kardeş de Paperdip Projesi'nde yer aldı.<sup>25</sup> Yahudiliğe değil, Satanizm'e ve onun sürüngen arkadaşlarına cevap veren bir 'Alman Yahudisi'. Dulles'lar güneyli köle sahibi bir aileden geliyordu ve Rockefeller'ların kuzenleriyydi. Dulles hukuk firması Sullivan ve Cromwell, IG Farben'in ABD işlerini yürütüyordu ve Hitler'in en büyük destekçisi Fritz Thyssen, ona Allen Dulles'i tanıttı. John Foster Dulles, Alman müşterilerine yazdığı mektuplara "Heil Hitler" yazdı ve Rothschild-Rockefeller Yuvarlak Masa grubu adına Nazilere yeni krediler verilmesi konusunda görüşmek üzere Almanya'ya gönderildi. Krediler, aynı John Foster Dulles'in 1919'da Versailles Barış Konferansı'nda Amerikan heyetinin bir üyesi olarak dayatılmasına yardım ettiği Almanların savaş tazminatlarını geri ödemelerine yardımcı olmak için veriliyordu. O halde CIA'nın Naziler tarafından yaratılmasına şaşmamalı. , Naziler için. Bunların arasında, Allen Dulles tarafından Avrupa'da CIA ağını kurmakla görevlendirilen, Hitler'in Rus cephesindeki SS istihbarat şefi Reinhard Gehlen de vardı. Yazar ve araştırmacı Noam Chomsky, Gehlen'in operasyonlarını Latin Amerika'ya kadar genişleten gizli bir CIA-Nazi ordusu kurduğunu söylüyor. Interpol adlı uluslararası polis ağının hikayesi de benzer. Nazi zihniyeti savaşı kaybetmedi. Her tarafı kontrol ediyordu ve katliamdan sonra her zamanki gibi iş daha doğrusu Gündem'di. Hitler sığınakta mı öldü? Tabii ki değil. Montreal'deki Quebec Başsavcısı Bakanlığı Adli Dis Hekimliği Müdürü Dr. Robert Dorion, cesedin dişlerinin fotoğraflarıyla Hitler'in binlerce açık ağızlı fotoğrafı arasında göze çarpan farklılıklar buldu. Dişler arasındaki boşlukların düzeni farklıdır. Hitler'in cesedinde olmayan bir kök kanalı ve porselen dişi vardı ve alt köprü yapısı çok farklıydı.<sup>26</sup>

Savaştan sonra, Nazi liderliği botlarını ve teneke miğferlerini sık takım elbise ve bilim adamı tulumlarıyla değiştirdi ve Gündem devam etti. Bu gerçek göz önüne alındığında, ABD Hükümeti'nin kontrolcü Nazi-Şeytani çekirdeğinin, küresel hakimiyet Gündemlerini gerçekleştirmek için kasıtlı olarak çocukların Waco'da yakarak öldürmeye ya da Oklahoma'da havaya uçurmaya kalkışmayacağına inanan var mı? Dünyamızı kontrol eden zihniyet bu ve beş milyar insan buna izin veriyor. Sürüngen-Aryan-Nazi zihniyeti ancak böyle devam ederse Dünya Gezegeni üzerindeki gücünü koruyabilir.

## KAYNAKLAR

---

- 1** JH Brennan'dan alıntı *Gizli Reich*(Futura, Londra, 1974) ve Francis King tarafından *Şeytan ve Swastika*(Mayflower Books, Londra, 1976).
- 2** Ayetler *Kanun Kitabı*. George C. Andrews tarafından alıntılmıştır. *Aramızdaki Uzaylılar*, s. 159-160.
- 3** *İlluminati Formülü*, s. 19.
- 4** Trevor Ravenscroft'tan alıntı *Kaderin Mizrağı*(Samuel Weiser, Maine, ABD, 1973), s 106.
- 5** Alan Bullock, *Hitler, Tiranlık Üzerine Bir Araştırma*(Pelican Books, Londra, 1960).
- 6** Hermann Rauschning, *Hitler Konuşuyor*(Londra, 1939). Aynı eser.
- 7**
- 8** Rudolph Hess'in 1987'deki ölümüne kadar Spandau Hapishanesinde tutulması gerekiyordu. Ancak CIA'in 'akıl doktoru' olan Dr. Ewen Cameron, CIA şefi Allen Dulles'in kendisine Spandau'daki 'Hess'in olduğunu söylediğini söyledi. bir benzeri. Cameron, 'Hess'i inceleyerek kimliğini kanıtlamaya çalışlığında ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir yara tespit ettiğinde buna izin verilmedi.
- 9** George C. Andrews, *Dünya Dışı Dostlar ve Düşmanlar*(II lumiNet Press, Lilburn, GA, ABD, 1993), s 53.
- 10** Jan van Helsing, *20. Yüzyılda Gizli Örgütler ve Güçleri*; VB Age, s. 179-80.
- 11**
- 12** Age, s 180.
- 13** JH Brennan, *Gizli Reich*. John
- 14** Rodos, *Reptoid web sitesi*.
- 15** Doktor Raymond Bernard, *İçi Boş Dünya, Tarihin En Büyük Keşfi*(Carol Ciltiziz Kitap, New York, 1991). 16 Age, s38.
- 17** Alec Maclel Ian, *Agharti'nin Kayıp Dünyası, Vril Gücünün Gizem*(Souvenir Press, 43 Great Russell Street, Londra, WCIB 3PA, 1982), s. 33. Bu, iç Dünya kanıtlarının bir başka mükemmel birleşimidir.
- 18** Aynı eser.
- 19** Aynı eser.
- 20** *20. Yüzyılda Gizli Örgütler ve Güçleri*, s 179. **21**  
Age, s. 190-91.
- 22** Video, *UFO - Üçüncü Reich'in Sırları*; Avrupa UFO Arşivi, P0 Box 129, Hollanda-8600 AC Sneek.
- 23** *Gizli Topluluklar*, s 193. **24**  
Webster Griffin Tarpley ve Anton Chaitkin, *George Bush, Yetkisiz Biyografi* (Yönetici İstihbarat İncelemesi, Washington DC, 1992), s 49.
- 25** Dr Leonard G. Horowitz, *Ortaya Çıkan Virüsler*(Tetrahedron Inc, Rockport, MA, ABD, 1996).
- 26** *Dünya dışı Dostlar ve Düşmanlar*, s 53.

## ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

# *Bugün ağ*

Binlerce yıllık evrimin ardından, sürüngen ağı artık gizli toplulukları, bankaları, işletmeleri, siyasi partileri, güvenlik kurumlarını, medya sahiplerini vb. birbirine bağlayan geniş ve çoğu zaman anlaşılmaz bir ağ haline geldi. Ancak temel yapısı ve Gündemi oldukça basit kalıyor.

Operasyonel ağın merkezi, Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde birbirine keneşen liderliklere sahip Londra Şehri'dir. Bunlar ağdaki örümcekler ile Londra şehrinin 'Yeni Truva'sı en önemlidir. Bu merkezden Küresel Gündem ve politikalar yönetilmekte ve bunların 'şube yöneticileri' bu politikaları her ülkede tanıtmaktadır. Dolayısıyla ABD dolarının, Meksika pesosunun, Güney Afrika randının ya da Uzak Doğu borsalarının düşmesi Küresel Gündeme uygunsa, o bölgelerdeki şube müdürleri bunun için gerekli adımları atacaktır. Kardeşlik acı çekmiyor, hatta tam tersi çünkü onlar ne olacağını biliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük Kardeşlik bankaları, Rockefeller'ların Chase Manhattan'ı gibi, pesonun değerinin düşüşü 1991 yılında Meksika pesosu üzerinden karlarını artırdılar çünkü ellerindeki pesoları çokluğu hemen önce sattılar. 1987 yılında, merhum milyarder finansçı ve Rothschild akrabası Jimmy Goldsmith, dünya borsalarındaki çokluğun hemen öncesinde tüm varlıklarını sattı. Elbette bir tesadüf.

Hangi benzetmeyi seçerseniz seçin, ağın kalbinde veya piramidin tepesinde sürüngenler vardır. Bunlar çoğunlukla arka planda yer altı üslerinden ve büyük ölçüde alt dördüncü boyutun sürüngen bilincine en yakın rezonansa giren sürüngen-insan kan akışlarına sahip olarak çalışırlar. Bu sürüngen safkanlar ve sürüngenlere sahip insanlar, dünyadaki önemli güç pozisyonlarını elinde tutuyor veya arka planda başbakanlar ve başkanlar gibi görünen güç pozisyonlarında bulunanları kontrol ederek çalışıyorlar. Eğer olasılık vizyonunu bir bezelye tanesi büyülüğüne kadar bastırımsanız, sürüngen ya da sürüngenlerin kontrolündeki bir insanı başkan olarak görmek harika gelebilir, ancak binlerce yıl boyunca bir araya getirilmiş kanıtları gördüğünüzde, bu çok mantıklı geliyor. tarihin 'gizemleri'. İnsanlar bana, bir insanın neden hayatlarını bir gezegeni ele geçirmeye adamak isteyebileceğine dair anlaşılır soruyu soruyorlar, oysa bunu başarmadan çok önce öleceklerini biliyorlardı. Cevap: O bedeni kontrol eden bilinç, onu eskiyene kadar sadece bir palto, bir uzay giysisi olarak kullanıyor. Bu olduğunda, bir başkasına sahip olur. Aynı sürüngenler komplonun tüm ana aktörlerinin vücutlarını işgal ediyor

## The Pyramid of Manipulation



**Şekil 25:**Tüm kurumların sonuça aynı küçük Elit olarak kaynaştığı güç piramidi. Bu, aynı Gündemin toplumun her alanında yönetilmesine olanak tanır.

geçmişteki açık varoluşlarına ve kontrollerine ilişkin tüm anıları ve kayıtları yok edin. Eğer bunu yapabilselerdi, insanlığın, insana benzeyen fiziksel bedenler tarafından, insan olmayan bir dördüncü boyut gücü tarafından kontrol edildiklerine dair hiçbir fikri olmayacağı.

Olanların ve olmaya devam edenlerin gerçeği, gizli toplum ağının en üst düzeyinde en katı gizlilik altında tutuluyor ve hikayeyi yalnızca göreceli olarak bir avuç insan biliyor. Küresel piramidin her bölümünün kendisi daha küçük böümlere ayrılmış bir piramittir. Bunlar bir gemideki veya daha uygun bir şekilde gizli doğası önüne alındığında bir denizaltındaki su geçirmez böümelere benzer. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyle. Örneğin Mason piramidi ortak bir liderlige cevap verir ve bu liderlik de daha üst bir lidere cevap verir. Illuminati dereceleri Masonluk derecelerinin bittiği yerde başlar, dolayısıyla İskoç Riti'nin 33. derecesi ve York Riti'nin onuncu derecesi herkesin gidebileceği kadar uzak gibi görünmektedir ve çoğu Mason için bu doğrudur. Ancak eğer birisi Kardeşlik tarafından doğru zihniyet ve soydan biri olarak kabul edilirse, bir sonraki aşamaya, Illuminati derecelerine veya resmi gizli toplulukların seviyelerinin üzerinde faaliyet gösteren Yuvarlak Masa gibi son derece gizli iç çember gruplarına geçerler. Masonlar ve Kudüsü Aziz John Şövalyeleri (Malta) gibi. Zirve noktalarında, gizli toplumların hiyerarşileri ortak bir liderlikle kaynaşır ve bağlantı kurar ve bu seviyede, sayısız iç kavga ve çatışmalarına rağmen hepsi aynı Gündem için çalışan aynı organizasyondur.

Bu gizli toplum ağı, güvenilir adaylarını bankacılık, iş dünyası, siyaset, medya, ordu, tıp vb. dünyasındaki en etkili konumlara yerleştirir ve yine en yüksek seviyelerinde, görünüşte bağlantısız olan bu örgütler ve kurumlar aynı çatı altında birleşir. piramit zirvesi ve aynı kişiler tarafından kontrol ediliyor. Rus oyuncak bebekleri gibi, bir oyuncak bebek veya bu durumda piramit, diğerinin içinde, ta ki

eski zamanlara dönüyoruz. Kardeşlik içinde melezleşme takıntısı Kan akışları sürüğen genetik mirasını koruma ihtiyacından gelir ve bu nedenle üçüncü boyuttaki insan bedeni ile alt dördüncü boyuttaki kontrol gücü arasındaki titreşimsel bağlantıyı sürdürün. Bu gerçeği gizlemek için ayarladilar Dünyanın yerli toplumlarını harap edip tecavüz ederken, yüzyıllar boyunca eski tarihi kayıtların, metinlerin ve anlatımların yok edilmesi. Reptilianlar bunu istediler

hepsini kapsayan küresel piramit (*Görmek Şekil 25*). Bu örgütlerin halka açık yüzleri ve perde arkasında onları kontrol edenler, Mason, Malta Şövalyesi, Kafatası ve Kemikler Cemiyeti'nin üyesi veya gizli bir grubun üyesi olarak ağa bağlanabilirler. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg Grubu, Roma Kulübü ve Üçlü Komisyon olarak adlandırılan yarı gizli örgütler. Bunları bira锥dan açıklayacağım. Burada vurguladığım nokta, tüm bu grupların farklı isimleri ve görünüşte farklı amaçları olsa da, sonuÇta aynı liderliğin kontrol ettiği aynı organizasyon olduğunu.

## Örümcek

Birbirine bağlı geniş operasyonlar ağını oluşturan gizli topluluklar ve gruplar, kökeni antik çağlara kadar uzanan aynı aigin genişletilmiş versiyonudur. Bazı araştırmacılar üst hiyerarşinin 3'lü Konsey, 5'li Konsey, 7'li Konsey, 9'lu Konsey, 13'lü Konsey, 33'lü Konsey, Büyük Druid Konseyi, 300'lü Komite'den (ayrıca bilinir) olduğunu söylüyor.

'Olimpiyatçılar' olarak 500'ler Komitesi. Pek çok grubun tespit edilmekten kaçınacak isimleri yoktur.<sup>1</sup> Eminim ki bu piramidin tepesinde bir ya da iki kişi oturuyor, dünyanın bir tür Baş Rahibi ve Baş Rahibesi, çünkü daha sonra konuyu genişleteceğim gibi, tüm diğerlerinin tabi olduğu en önemli hiyerarşi şudur: Satanist hiyerarşisi. Oyunu kontrol etmek istiyorsanız her tarafı kontrol etmeniz gerekiyor ve bu buna izin veriyor. Kardeşlik siyasette, bankacılıkta, iş dünyasında, medyada ve politikada 'tarafları' ve 'karşıtları' kontrol ediyor. Bütün hükümetlerde ajanları var ve bu hükümetlere 'karşı çıkan' diğer siyasi partilerde de ajanları var; savaşlarda ve siyasi çatışmalarda her iki tarafta da ajanları var; uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellerde ve bu kartellere 'karşı çıkan' uyuşturucu karşı kuruluşlarda; organize suç örgütleri ve bu örgütleri 'soruşturan' polis ve güvenlik teşkilatları içinde; terörist gruplar ve bu grupları 'soruşturan' istihbarat teşkilatları içinde. Birinin özgürlük ve barıştan yana olduğunu söylemesi öyle olduğu anlamına gelmez. Aslında öyle olsaydı söylemesine gerek kalmazdı çünkü bu apaçık ortada olurdu. Basit bir kuralım var. Kendisine 'demokratik' diyen her şey bunun dışında her şeyi ifade eder. Dünya çapında diktatörlüğü empoze etmek için zaman harcayan Demokrat Cephelerin sayısına bakın.

## Yuvarlak Masa ağı

Büyük ağlardan biri, Yuvarlak Masa tarafından merkezden yönetilmektedir. (*Görmek Şekil 26arka sayfa*). Göründüğü gibi Yuvarlak Masa'nın dünyanın her yerinde Şubeleri bulunmaktadır ve 1920 ve 1921 yıllarında Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA) ve Dış İlişkiler Konseyi'ni (CFR) ağına eklemiştir. RIIA'nın kendisi de kendi Şubelerini yarattı. New York'taki Dış İlişkiler Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri içinde, Babil Kardeşliği'ni ABD hükümet daireleri, Kongre, medya sahipleri, editörler, gazeteciler, Rockefeller Vakfı gibi vergiden muaf vakıflar, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla birleştiren kendi alt ağını geliştirdi.



**Şekil 26:** Yuvarlak Masa ağı.

bilim adamları, büyükelçiler, askeri liderler, 'tarihçiler', bankacılar ve iş adamları. Her büyük ülkenin, Londra Şehri'ndeki küresel merkezlerden dikte edilen Gündemi takip eden bir ağı vardır.

Almanya, Fransa ve İsviçre. Bir defasında Cape Town radyo istasyonunda yokluğunuda bir 'astrolog' tarafından saldırıyla uğradım. Ortaya koyduğum komplot bu kadar uzun sürede organize edilemediği için var olamaz. Her zamanki gibi bu ihtimali göz ardı etmeden hiçbir kitabı okumamış, herhangi bir araştırma yapmamıştı ve okusayı, anlattığım yapı nedeniyle nesiller boyunca aynı Gündemi takip etmenin sadece mümkün olmadığını fark ederdi. bu

tamamen basit. Bir nesil liderlik emekli olduğunda veya öldüğünde neden büyük şirketler veya bankalar sona ermiyor? Çünkü yeni nesil devralıyor. Kesinlikle. Kardeşlik ve Gündemi için de durum aynıdır. Belki de astrolog kendi doğum haritasına başvurabilir ve bariz olana gözlerini kapatan gezegen kavuşumunu ve onu, diğer milyarlarca kişi gibi, okuma, kontrol etme veya kontrol etme girişiminde bulunmadıkları bilgileri reddetmeye ve kinamaya iten gezegeni tanımlayabilir. anlamak.

Mayıs 1954'te Yuvarlak Masa ağındaki bir sonraki organizasyon olan ve adını açılış toplantısının yapıldığı Hollanda'nın Oosterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nden alan Bilderberg Grubu'nun (Bil) ilk resmi toplantısı yapıldı. Ya da zaten resmi hikaye bu. Bil veya Bel aynı zamanda Fenikelilerin Güneş Tanrısiydi. Bilderberg 'Kayanın Bel'i veya 'Dağın Bel'i olarak tercüme edilir. Bilderberg Grubu'na 1954'ten 1976'ya kadar, eski Nazi SS subayı ve Auschwitz Toplama Kampı'nı yöneten, adı anlatılamaz kimya devi IG Farben'de faaliyet gösteren NW7 İstihbarat departmanında çalışan Alman casusu Hollandalı Prens Bernhard başkanlık etti.<sup>2</sup> Bazı araştırmacılar Papa II. John Paul'un da IG Farben için çalıştığını söylüyor. Bu mantıklı çünkü Kardeşlik elbette Papaları seçiyor. Tıpkı Orange William'in yaptığı gibi Hollanda Kraliyet Ailesi ile evlenen bir Alman olan Prens Bernhard, Britanya Prensi Philip'in sürüngen kanından bir akrabası ve büyük dostudur. Birlikte, artık Dünya Doğa Fonu (WWF) olan Dünya Yaban Hayatı Fonu'nu kurdular. Daha sonraki bir bölümde göreceğimiz gibi, ilgilendikleri son şey yaban hayatını korumaktı. 1968'de Fiat'in iki numarası olan Bilderberger ve Mason Aureho Peccei'nin (Comm 300) başkanlığını yaptığı Roma Kulübü geldi.

Siyah Asalet Bilderberger, Giovanni Agnelli. Peccei bir defasında arkadaşı eski ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'e (TC, Malta Şövalyesi) Adam Weishaupt'un reenkarnasyona uğramış gibi hissettiğini söylemişti.<sup>3</sup> Weishaupt, Bayiera Illuminati'sinin arkasındaki adamdı. Rockefeller ailesinin İtalya'nın Bellagio kentindeki özel mülkünde kurulan Club of Rome, çevre hareketini yarattı. Rockefeller'lar ve Rothschild'ler çevre hareketini bir keman gibi çaldılar. Roma Kulübü, çevreyi gücü merkezileştirmek ve topraklara el koymak için kullandı. 'Gezegeni kurtarmak' için kampanya yürüttüğünü iddia ediyor, oysa gerçekte bu, Gündemin dünyayı kontrol etme niyetindeki başka bir cephesi ve dahası, istediklerini söyledikleri çevre sorunlarını açıkça yaratınların doldurduğu bir cephe. durmak. Aynı şey, Roma Kulübü'nün çevre konusunda yaptığı 'maneviyat'la yapmaya çalışan sözde Budapeşte Kulübü için de geçerli. Budapeşte Kulübü, Roma Kulübü Aureho Peccei'nin ortaklarından Ervin Laszio tarafından yönetilmektedir. Bir diğer önemli Yuvarlak Masa uydusu ise Rockefeller'lar tarafından 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulan Üçlü Komisyon'dur ve dünyanın üç parçası olan ABD, Avrupa ve Japonya arasında Gündemin koordinasyonunu sağlayan ağıda rol oynar. İçinde ..*Ve Gerçek Seni Özgürleştirecek*, Bu örgütleri ve üyeliklerini uzun uzadıya açıklayacağım, ancak o kitabı okumayanlar için size bunların günlük yaşam ve dünya meseleleri üzerindeki etkilerinin boyutu hakkında bir fikir vereceğim. Ne zaman bu grupların üyesi olan, olan ya da daha sonra üye olacak birinden söz etsem, RIIA, CFR, Bil ve TC kısaltmalarını kullanacağım. Şu anda size Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün modern üyeliği hakkında fazla bir şey söyleyemem çünkü çok gizlidir ve eğer biri bana bu konuda yardımcı olabilirse çok müteşekkir olurum. Ancak en önemli üyelerinden bazlarını tanıyorum.

Bu iç içe geçmiş grupların arasında küresel bankacılık, iş dünyası, medya, ordu, istihbarat teşkilatları, eğitim ve siyaset alanlarındaki en üst düzey kişiler yer alıyor. 1954'teki ilk Bilderberg toplantısına katılan bazı kişilere bakmak, ne tür insanlardan bahsettiğimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Toplantının başkanı, Bilderberg'in düzenli katılımcısı olan Hollanda Kraliçesi Juliana'nın (Comm 300) eşi Prens Bernhard'dı. Şimdiki Kraliçe Beatrix de bir başka Bilderberg destekçisi. Bilderberg'in diğer başkanları arasında Elit İskoç soyundan biri ve eski bir Britanya Başbakanı olan Sir Alex Douglas Hume (Lord Home) ve 1991'de başkan olan bir başka İngiliz aristokrat soyundan olan Lord Carrington yer alıyor. Birazdan onun hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Prens Bernhard, casus, devasa dolandırıcı ve 20. yüzyılın en büyük manipülatörlerinden biri olan Lord Victor Rothschild tarafından Bilderberg'in başkanı olması için aday gösterildi. İlk toplantının diğer katılımcıları arasında şunlar vardı: David Rockefeller (CFR, TC); Rockefeller Vakfı başkanı ve John E Kennedy yönetimindeki Dışişleri Bakanı Deak Rusk (CFR, TC, Rhodes Scholar); Carnegie Uluslararası Barış Vakfı (Savaş!) Başkanı ve ABD'nin Bilderberg'lilerden Sorumlu Sekreteri Joseph E. Johnson (CFR); Denis Healey (TC, RIIA, Comm 300, Fabian Society), 1964-1970 yılları arasında Britanya İşçi Partisi Savunma Bakanı ve 1974-1979 yılları arasında Maliye Şansölyesi; ve daha sonra Avrupa Birliği olarak anılacak olan Avrupa'nın birleşmesi konusunda Winston Churchill ile birlikte çalışan Lord Boothby.

NATO, Kardeşlik'in bir eseri idi ve giderek daha fazla ülkeyi kapsayarak ve kendisine belirlenen alanın dışında faaliyet gösterme fırsatları veren 'sorunları' manipüle ederek gizlice bir dünya ordusuna dönüştürmek üzere tasarlandı. Yalnızca NATO'nun son beş genel sekreterinin tümü Bilderberg'ciler, Joseph Luns, Lord Carrington, Manfred Woerner, Willy Claes ve Javier Solana'ydı. Dünya Bankası'nın başkanı, Rothschild ortağı James Wolfensohn ve ondan önceki Robert Strange Macnamara gibi bir grup Bilderberg'lidir. Halklarını acımasız küresel finans ve ticaret sisteminden korumaya çalışan ülkelere ağır para cezaları uygulayan, Kardeşlik'in bir kuruluşi olan yeni Dünya Ticaret Örgütü'nün ilk iki başkanı da aynı durumda. Dünya Ticaret Örgütü'nün ilk başkanı İrlandalı Peter D. Sutherland (Bil, TC, Comm 300), Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Direktörü, Avrupa Topluluğu (Birlik) Komiseri ve Dünya Ticaret Örgütü'nün başkanlığıydı. Müttefik İrlanda Bankaları ve Goldman Sachs. Daha sonra British Petroleum'un (BP) başkanı oldu. Sutherland, şüpheniz olmasın, Elit bir klondur ve DTÖ'de yerini İtalyan Bilderberg'li Renato Ruggeno almıştır. Hem Dünya Bankası hem de Dünya Ticaret Örgütü, Afrika, Güney ve Orta Amerika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelere kendi irade ve politikalarını dayatmak için Uluslararası Para Fonu ve G-7/G-8 grubu gibi diğer küresel finans kuruluşlarıyla bağlı kuruyor. ve aynı genel liderlige yanıt veren uluslararası şirketler tarafından kontrol edilmelerini sağlamak. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI), uluslararası şirketlerin kendi iradelerini hükümete dayatarak ve diğer işletmelerin vergi ve ticaret yasalarından kaçınarak kârlarını elliinden alarak bir ülkenin ekonomik tabanını yok etme yeteneklerini önemli ölçüde artırmak için tasarlanmış bir başka dolandırıcılıktır. yüzleşmek zorunda. Merkez bankacılığı ağrı Yuvarlak Masa-Bilderberg operasyonuna bağlanıyor. Sir Gordon Richardson da dahil olmak üzere İngiltere Merkez Bankası'nın bazı başkanları Bilderberg'liydi ve aynı durum, ABD ekonomisini kontrol eden, Avrupa tarafından kontrol edilen özel bankaların karteli olan Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi gibi diğer merkez bankaları için de geçerli. 'Fed'in şu anki başkanı Alan Greenspan'dır (CFR, TC, Bil) ve Paul A. Volker'in (CFR, TC, Bil) yerini almıştır. Resmi anladın. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya'da her birkaç haftada bir medya, Greenspan ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın veya Bundesbank'ın ülkelерinin ekonomilerinin durumu hakkındaki açıklamalarının olası içeriği hakkında spekülasyon yapıyor. Bu açıklamalar, bu insanların söylediklerine dayanarak hisse senedi piyasalarını yükseltebilir ve düşürebilir. Faiz oranlarını yukarı veya aşağı çekerlerse, bunun piyasalar ve insanların yaşamaları üzerinde muhteşem bir etkisi olabilir. Sizce bu insanları ve yaptıkları açıklamaları kim kontrol ediyor? Kesinlikle. ABD piyasalarına yoğun yatırım yapan bir arkadaşım, Bilderberger Greenspan'in mali tablolarını açıklamasından hemen önceki dönemde, büyük şirketlerin, bankaların ve sigorta şirketlerinin yatırım modellerini incelemeye başladı. Her firsatta, büyük oyuncuların Greenspan'in konuşmasından önceki üç gün içinde ya toplu olarak hisse senedi ya da tahvil satın aldıklarını ya da sattıklarını gördü. Ve Greenspan'in yaptığı açıklama, her firsatta, Kardeşler'in satın aldığı veya satışı hisse veya tahviller üzerinde temel bir etki yarattı. Borsaların ne yapacağını bilmek istiyorsanız Kardeşler'in alım satım kalıplarını izleyin.

Piyasaları kontrol eden aileler ve şirketler. Greenspan gibi "aylaklar" ve Rothschild'ler ve Rockefeller'lar gibi büyük oyuncularla kenetlenen George Soros (Bil) gibi sadece emirleri yerine getiren "dönek" finansörler var. Eylül 1992'de İngiliz sterlinine saldırarak milyarlar kazanan Soros'tu; Maliye Şansölyesi parayı korumaya çalışırken halka inanılmaz miktarlarda paralar kaybettirdi. Kimdi bu Şansölye? Norman Lamont... Bilderberg Grubu. Soros, aynı sonucu İsveç para birimine de yaptı. O zamanın İsveç Başbakanı kimdi? Carl Bildt... Bilderberg Grubu. İsveç kamuoyunun çoğunuğu Avrupa Birliği'ne girme taraftarı olmasına yol açan şey, Soros baskınıının yol açtığı yalnız kalma korkusuydu; çoğu İsveçli artık acı bir pişmanlık duyuyor gibi görünüyor.

Pek çok politikacının kariyeri, Bilderberg toplantılarına katıldıktan sonra dramatik bir yükselişe geçti. 1970'lerde İngiliz Muhalif Partili siyasetçi Margaret Thatcher'in kariyeri, Bilderberg toplantılarına katılmaya başlamasıyla hızla yükseldi ve 1979'da İşçi Partisi Hükümetini deviren skandallar ve grevlerin patlamasıyla Başbakan seçilmesi kesinleşti. Bir yıl sonra Ronald Reagan ve George Bush Beyaz Saray'a seçildiler ve Margaret Thatcher'in Thatcherizm adı altında uyguladığı aşırı ekonomi politikalarının tamamen aynısını uygulamaya koydular. Bu kesinlikle Thatcherizm değildi; faiz oranları Üçüncü Dünya'yı felce uğratan ve onları mali kontrol yoluyla yeniden sömürgelendirme programı için olgunlaşan seviyelere yükseltirken ortaya çıkan Gündem'di. Ayrıca Thatcher-Reagan-Bush yönetimindeki özelleştirme çığlığını, devlet varlıklarını Müslüman Kardeşler'in çokuluslu şirketlerine çok düşük fiyatlarla devretti. Thatcher faydalı ömrünü tamamladığında terk edildi çünkü herkes bu dava için feda edilebilirdi. 1991 yılında, Arkansas'ın pek tanınmayan Valisi Bill Clinton, David Rockefeller tarafından Almanya'nın Baden-Baden kentindeki Bilderberg toplantısına davet edildi. Bir yıl sonra İngiliz (Siyah Asalet) kraliyet soyundan gelen bu adam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. 1993 yılında Yunanistan'ın Vouliagmen kentindeki Bilderberg toplantısına Tony Blair adlı İngiliz İşçi Partisi İçişleri sözcüsü davet edildi ve bir yıl sonra İşçi Partisi lideri John Smith'in ani ve beklenmedik ölümünden sonra görevi Blair devraldı. Olduğu andan itibaren, bir dizi skandal ve çatışma, iktidardaki John Major Muhalif Partisi Hükümetinin güvenilirliğini yok etti ve Blair'in 1997'de ezici bir zaferle Başbakan olacağını kesinleştirdi. 1997'de sadece Blair'in Başbakan seçileceğini değil, aynı zamanda seçimlerin de 1 Mayıs'ta yapılacağını öngörmüşüm çünkü eski zamanlara dönersek bu, Babil Kardeşliği için çok önemli bir 4 gündü. Bunun örnekleri, 1 Mayıs doğurganlık ritüelleri ve ayrıca Kardeşlik'in kurduğu Sovyetler Birliği'ndeki 1 Mayıs kutlamalarıdır. Bavyera Illuminati'si resmi olarak 1 Mayıs 1776'da kuruldu. Tony Blair, Kardeşlik için o kadar önemli bir liderdi ki, onu 1 Mayıs'ta iktidara getireceklerini biliyordum. Britanya'da sabit süreli hükümetler yok, Başbakan iktidara geldikten sonraki beş yıl içinde istediği zaman seçim çağrı yapabiliyor ve dolayısıyla tarihi resmi olarak açıklayan da kendisi. John Major ne yaptı? Kabile'nin talimatıyla 1997 Genel Seçimi için çağrıda bulundu.

1 Mayıs ve Kardeşler'in büyük zamanların seçilmiş kişilerinden biri olan Tony Blair, o gün Başbakan seçildi. İktidara geldiği andan itibaren Blair ve Bilderberger Şansölyesi Gordon Brown, İngiltere ve Avrupa'da Milenyum Yılları için Kardeşlik Gündemini uygulamaya başladılar. Bu, hükümetin faiz oranlarını belirleme yetkisinin İngiltere Merkez Bankası'na verilmesini de içeriyordu; bu, seçimden birkaç gün sonra gerçekleşti. Bilderberger Brown'un izlediği ekonomi politikaları, temel olarak Brown'un yerini aldığı önceki Muhamfazakar Şansölye Kenneth Clarke'in politikalarından farklı değildi. Bu şaşırtıcı değil çünkü Clarke aynı zamanda bir Bilderberg'ci ve Tony Blair ile Yunanistan'da ve yine Mayıs 1998'de Tumberry, İskoçya'da yapılan toplantıya katıldı. Kardeşlik İşçi Partisi'nin evet adamı, ülkenin maliyesinin resmi başkanı olarak Muhamfazakar Kardeşlik'in evet adamının yerini alıyor ve Değişen tek şey kapındaki isimdir. Britanya, Amerika ve neredeyse dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi tek partili bir devlettir; halk ise özgür oldukları düşünmeye devam eder çünkü her beş yılda bir bir kağıt parçasına çarpı işaret koyma ve bir sonrakini seçme hakkına sahiptirler. Ülkelerini yönetecek kardeşlik kukları. Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşırtıcı bir şekilde elektronik olarak oy veriliyor ve bu da hile yapmayı çok kolaylaştırıyor.

Tony Blair, Bill Clinton'un (CFR, TC, Bil) yakın dostu oldu ve tek bir sesle (Kardeşlik) konuşuyorlar. Blair'in İşçi Partisi Hükümeti'ndeki 'bakıcısı', Karanlıklar Prensi lakaپlı Peter Mandelson'du (RIIA). O, Britanya İşçi Partisi içindeki en önemli Kardeşlik bağlantılardan biri ve bir mali skandal nedeniyle kabineden istifa etmesine rağmen öyle olmaya devam ediyor. Bu arada, Peter Mandelson 1980'lerde İşçi Partisi'nin imaj oluşturma sorumluluğunu üstlendiğinde, parti sembollerini kırmızı bayraktan çaplar boyunca klasik Kardeşlik sembolüne, yani kırmızı güle dönüştürdüler. Almanya Şansölyesi Kohl ve selefleri Brant ve Schmit de bir Bilderberg'ci. Ruud Lubbers da dahil olmak üzere Hollanda'daki pek çok başbakan ve onde gelen politikacı Bilderberg'lidir ve Carl Bildt ve suikasta kurban giden Olof Palme (İsveç), Uffe Ellemann-Jenson ve Ritt Bjerregaard (Danimarka) gibi kişiler için de bu durum Avrupa'nın her yerinde aynıdır. Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Santer bir Bilderberg'cidir. O, Avrupa Birliği'ndeki en önemli kamuoyunun sesidir ve merkezi diktatörlüğünü, Kardeşlik'in başlattığı kişilerin tezahür ettirmeyi çok kolay bulduğu şaşırtıcı kibrı yönetmektedir. Avrupalı kralliyet ailesi, Bilderberg toplantılarında Hollanda, İsveç, İspanyol ve İngiliz kralliyet aileleri, daha doğrusu aile tarafından temsil ediliyor. Lord Mountbatten, Prens Philip ve Prens Charles Bilderberg toplantılarına katıldı.

### **"Barış koruyucuları"**

Kardeşlik örgütleri kendi adlarında bir kelime kullandıklarında her zaman tam tersini kastediyorlar. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı savaşı manipüle ediyor ve 'Demokratik Cepheler' dünyanın her yerinde diktatörlükleri tanıtıyor. 'Barış koruyucuları' ve 'barış müzakerecileri' için de aynı şey geçerli olabilir. Henry Kissinger "barış"tan bahsederek dünyayı dolaşıyor ama bir ülkeyi terk ettiğinde sık sık kıyamet kopuyor. Kötü bir müzakereci olduğundan değil, sadece işini Kabile için yapıyor. Şirketi Kissinger Associates (kurucu direktör Lord Carrington (RIIA, Bil, TC),

dünyayı NATO kontrolü altında küresel bir orduya yaklaştırın Bosna savaşını başlattı. Bu sürekli bir temadır. Savaş başlatın ve ardından Gündeminize uyacak şekilde 'barış' müzakere edin. Bosna ihtilafının başlangıcında statüko Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ydü. Ancak tasarım gereği etkisiz olduğu ortaya çıktı ve her gece televizyon ekranlarından yağan korkunç görüntülerle küresel çığlık şuydu: "Bir şeyler yapılmalı, bu böyle devam edemez, ne yapacaklar bu konuda." Savaş tasarlayanların sunduğu bu 'şey', İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplanan en büyük çok uluslararası güç olan 60.000 kişilik NATO ordusuydu. Bu durumlarda, doğru randevuların sağlanması için Yuvarlak Masa ağı kullanılabilir. Avrupa Birliği'nin Bosna'da atadığı ilk barış müzakereci, evet evet, Bilderberg Grubu başkanı, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı, Üçlü Komisyon üyesi ve 300'ler Komitesi'nden biri olan Lord Carrington'du. Lord David Owen (Bil, TC) ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt (Bil) tarafından. Birleşmiş Milletler tarafından atanmış müzakereciler Cyrus Vance (Bil, CFR, TC) ve Norveçli Thorvald Stoltenberg (Bil, TC) idi. Müzakereler sonuçsuz kalınca, araya 'bağımsız' bir müzakereci, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Üçlü Komisyon Başkanı ve CFR üyesi Jimmy Carter geldi. Bosna'daki dehşet kontrollsüz bir şekilde devam ederken "Bir şeyler yapın" çığlığı daha da yükseldi ve ardından NATO dünya ordusunun Bosna'ya getirilmesini sağlayan Dayton Anlaşması'ni müzakere eden Bill Clinton'in barış elçisi Richard Holbrooke (CFR, TC, Bil) geldi. . Holbrooke, dönemin Dışişleri Bakanı Warren Christopher'a (CFR, TC) ve Savunma Bakanı William Perry'ye (Bil) yanıt verdi. CFR, TC, Bil ve RIIA'nın önde gelen isimleri David Rockefeller ve Henry Kissinger'in emirlerini takip eden Başkan Bill Clinton'a (CFR, TC, Bil) rapor verdiler. NATO dünya ordusunun Bosna'daki ilk komutanı Amiral Leighton Smith (CFR) idi ve operasyonun sivil tarafı Carl Bildt (Bil) tarafından kontrol ediliyordu. Ah evet, eski Yugoslavya'daki Amerikan büyüğelçisi de Warren Zimmerman'dı (CFR). Dahası, finansçı George Soros'un (Bil), savaş öncesinde ve savaş sırasında eski Yugoslavya'da vergiden muaf bir dizi 'vakfı' vardı. Sadece bir tesadüf, endişelenenecek bir şey yok. Bu, savaşlar yaparak ve bunların sonucunda ne olacağına karar vererek dünyayı değiştirmek için kullanılan teknik ve organizasyonların yalnızca bir örneğidir. Problem-tepki-çözüm. Bilderberg Grubu'nun ve daha geniş ağın arkasındaki isimlerden bazıları oldukça tanıdık: Rothschild'ler, David Rockefeller, Henry Kissinger ve Lord Carrington. Rothschild'ler hakkında çok şey yazdım ama diğer üçü hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Onlar piramidin en tepesindeki insanlar değiller ama operasyonel seviyede tam oradalar:

- David Rockefeller (CFR, TC, Bil, RIIA, Comm 300)**

Rockefeller'lar (önceki adı Rockenfelder), Rothschild parasının yardımıyla ve şüphesiz başka kaynaklar aracılığıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü ailesi haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve daha geniş dünyadan manipülasyonu, JD Rockefeller, Nelson Rockefeller, Winthrop gibi Rockefeller ismiyle doludur.

Rockefeller, Laurance Rockefeller ya da 20. yüzyılın ikinci yarısında en kötü şöhrete sahip olan David Rockefeller. Rockefeller ailesi ve onun ağları ve birbirine bağlı soyları hiç var olmasaydı, Amerika Birleşik Devletleri bugün çok farklı bir yer olurdu: genel olarak dünya gibi şu anda sahip olduğundan çok daha fazla özgürlüğe sahip bir ülke. Chase Manhattan Bank'ın uzun süre başkanlığını yapan ve halen gayri resmi olarak görevde olan David Rockefeller, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall Planı'nı oluşturan Dış İlişkiler Konseyi Çalışma Grubu'nun sekreteriydi. Marshall Planı fonları Avrupa Birliği'ni teşvik etmek ve ulus devletlerin otoritesini zayıflatmak için kullanıldı. Avrupa'da Marshall Planı'nın başkanlığına atanın kişi... Rothschild'in Paris malikanesinde yaşayan Averell Harriman'dı (Comm 300, Kafatası ve Kemikler Derneği). David Rockefeller, 1946-53 yılları arasında Dış İlişkiler Konseyi'nin başkanlığını yaptı ve Henry Kissinger (CFR, TC, Bil, RIIA, Comm 300) ve Zbigniew Brzezinski'nin (CFR, TC, Bil) liderliğinde Üçlü Komisyon'u kurdu. Brzezinski, Brotherhood'un kurduğu Columbia Üniversitesi'nde profesördü ve şu kitabın yazarıydı: *İki Çağ Arasında: Teknotronik Çağında Amerika'nın Rolü*, Kardeşliğin dünya vizyonunu yansıtıyordu. David Rockefeller'in 1976'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Üçlü Komisyon Başkanı olarak seçtiği Jimmy Carter'in Ulusal Güvenlik Danışmanıydı. David Rockefeller tüm başkanların arkasındaki adamdır çünkü her iki başkan adayının da kendisine hesap vermesini sağlamak için parayı, medyayı ve siyaseti kontrol etmektedir. Bu, 1992'de George Bush ve Bill Clinton ve 1996'da Bob Dole ve Bill Clinton için de geçerliydi. Eğer parayı, medyayı ve parti makinelерini kontrol ederseniz, istediğiniz herkesi Beyaz Saray'a yerlestirebilir ve her türlü baskından kurtulabilirsiniz. gündeminize ve zaman çizelgenize uygunsa, onları hâlâ görevdeyken yapın. Bu nedenle halkın çıkarlarını gerçekten temsil edenler hiçbir zaman siyasetin üst kademelelerine ulaşamazlar. Ancak bu durum yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli değil. David Rockefeller, Rusya ve Sovyetler Birliği'nin bankacısı ve kukla ustasıydı; Mikhail Gorbaçov ve Boris Yeltsin gibi kişileri eğitiyor ve onlara dikte ediyordu. Bir sürüngen şekil değiştirici olan Gorbaçov, Rockefeller ve Kissinger tarafından Sovyetler Birliği'ni devirmek ve bu ülkelerin Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyon sürecini başlatmalarına olanak sağlamak için kullanıldı. Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olmadan önce Üçlü Komisyon etkinliklerinde konuşuyordu. David Rockefeller'in elini her yerde bulabilirsiniz, örneğin sembolik olarak Maurice Strong (Bil, Comm 300) adlı eldiven kuklasının arka tarafında, Kanadalı petrol milyoneri veya milyarderi, ilk Direktör olarak çevre hareketini büyük ölçüde manipüle etmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı ve Brezilya'daki 1992 Dünya Zirvesi'nin en üst düzey adamı. David Rockefeller nereye giderse gitsin, yolsuzluk, manipülasyon ve soykırımın kokusunu takip ediyor. Bu bana başka birini hatırlatıyor...

- Henry Kissinger (CFR,TC,Bil, RIIA, Comm 300)**

Henry Kissinger, 1968'den sonra Dışişleri Bakanı ve Başkan Richard Nixon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak dünyaca ünlü oldu; ABD tarihinde her iki görevi aynı anda üstlenen tek kişiydi. Ama Kissinger'in Babililere muazzam hizmeti

Kardeşlik çok daha eskilere dayanıyor ve günümüze kadar devam ediyor. 1923'te Almanya'da doğdu ve Adolf Hitler döneminde bir Yahudi olarak büydü. Ancak Kissinger gerçekten bir 'Yahudi' ise, neden Nazi genetik ve zihin deneycilerinin ve Josef Mengele gibi işkencecilerin savaşın sonunda Almanya'dan kaçmasına olanak tanıyan Anglo-Amerikan İstihbarat operasyonu olan Paperclip Projesi'ne katılanlardan biriydi? çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'da devam edecekler mi? Çünkü Yahudileri umursamıyordu, bu yüzden. Onlar onun için, kendi sürüngenleri dışında diğer tüm ırklar gibi sadece sıqlıardı. Kissinger bir Satanist, toplu katil, zihin kontrol uzmanı ve çocuk katilidir. 5 Eylül 1938'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve daha sonra Amerikan vatandaşı oldu. 1972'de Polonyalı KGB ajanı Michael Goleniewski, Britanya Hükümeti'ne, 1959'da ayrılımasından önce gördüğü KGB belgelerinde Sovyetler Birliği varlığı olarak Henry Kissinger adının yer aldığı söyledi. Goleniewski'ye göre Kissinger, KGB tarafından ODRA adlı bir casusluk hücresına alındı ve kendisine BOR veya Albay BOR kod adı verildi. Güç tabanını ve 'itibarını' Harvard'da inşa etti ve yoluna devam etti. Detaylı olarak açıkladığım gibi... Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek*, Kissinger, resmi olarak dahil olmasa da, Nixon'dan bu yana tüm başkanların arkasındaki adam oldu.

Nixon'u görevden alan ve Gerald Ford'u (CFR, Bil) Başkan olarak ve Kissinger'in arkadaşı ve akıl hocası Nelson Rockefeller'ı başkan yardımcısı olarak getiren Watergate skandalını ayarlayan da oydu. Nixon'a Kissinger'i atamasını ilk etapta tavsiye eden kişi Nelson Rockefeller'dı. Watergate skandalı gazeteciler Woodward ve Bernstein tarafından ortaya çıkarıldı. *Washington Post*, Kissinger'in arkadaşı Katherine Graham'a ait bir gazete (CFR, TC, Bil). Kendi isteği dışında Kardeşler için çalışan ve Bush yönetimi sırasında (1988-92) Beyaz Saray'da bir toplantıya katılması emredilen bir bilim adamı bana yaklaştı. Bush orada oturup başını sallarken Kissinger'in Oval Ofis'te olayları dikte ettiğini görünce şaşırıldı. Amerikan kamuoyunun bildiği kadariyla Kissinger'in Bush yönetiminde resmi bir rolü yoktu ama yine de kararları kendisi veriyordu. Kissinger'in 'mekik diplomasisi' her iki tarafı da diğerine yanlış tanıtmaktan ve böylece savaş üstüne savaşın kılçımını çıkarmaktan ibaretti ve bundan ibaretti. 1973 yılında Kissinger'a, aslında başlattığı Yom Kippur Savaşı'nı durdurduğu için Nobel Barış Ödülü verildi. Kissinger ve Carrington ülkenize geldiklerinde tatilé çıkma zamanı gelmiştir, çünkü normalde kıyamet onlar gittikten sonra başlar. Burundi ve Ruanda halkına sorun...

George Bush 1988'de Başkan olduğunda, Kissinger Associates'in iki yöneticisini kendi yönetimine attı. Washington ofisinin başkanı Brent Scowcroft, Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü oldu ve Kissinger Associates Başkanı Lawrence Eagleburger, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. Daha önce de söylediğim gibi, Bosna'daki savaşın arkasında Kissinger Associates vardı ve Avrupa Birliği tarafından atanın ilk 'barış' müzakereci, Kissinger Associates'in kurucu direktörlerinden Lord Carrington'du. Bu şirket aynı zamanda Körfez Savaşı'nda da etkili oldu; 1984 gibi erken bir tarihte Banca Nazionale del Lavoro (BNL) aracılığıyla Saddam Hüseyin'in İtalyan otomobil şirketi Fiat'ın az bilinen bir yan kuruluşu aracılığıyla silah alımlarını finanse etmesine olanak sağlamak için Irak'a krediler ayarladı.

Siyah Asalet Bilderberg'i Giovanni Agnelli'nin sahibi olduğu dev. Eski bir Adalet Bakanlığı müfettişi olan Charles Barletta'dan bu konuya ilgili alıntı yapıldı. *Gündem* 9 Kasım 1992 tarihli Washington gazetesi. Raporda şunlar yazıyordu:

"Barletta, federal soruşturmacıların Kissinger firması hakkında buna benzer düzinelere suçlayıcı vaka geçmişini topladığını ekledi. Ancak Henry Kissinger'in özel bir dokunululaklıği var gibi görünüyor. Bunu nasıl yaptığım emin değilim ama Kissinger, Washington ulusal güvenlik bürokrasisi üzerinde, Nixon yönetiminin dış politika çarı olduğu günlerdeki kadar güce sahip. Bunun karşılığını alıyor; suçu başkaları üstleniyor. Kongre, bu Teflon güç komisyoncusu hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatma cesaretini bulana kadar Kissinger zarar görmeyecek."

Kissinger, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Bilderberg Grubu, Üçlü Komisyon, Dış İlişkiler Konseyi ve Roma Kulübü'nün en üst düzeylerinde faaliyet göstermektedir ve kötü şöhretli İtalyan masonluğunu kontrol eden İsviçre'deki Grand Alpine Masonluk Locası'nın bir üyesidir. P2 olarak bilinen terörist locası. Bu adam sokaklarda olduğu sürece dünya güvende olmayacak. Onun 'uzmanlık alanlarından' bir diğeri de Üçüncü Dünya'da beyaz olmayan yüzlerin sayısını önemli ölçüde azaltmak ve alt sınıf olarak kabul edilen beyazırkların üyelerini itlaf etmek için yapılan soykırımdır. Bu program, kitlik, hastalıklar (laboratuvarlarda yaratılanlar dahil), savaş, kısırlaştırma ve 'nüfus kontrolü' manipüle edilerek uygulamaya konmaktadır. Görmek .. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirme*cek.

- Lord Carrington (RIA, TC, Bil, Comm 300)**

Peter Rupert Carrington bankacı bir aileden geliyor ve Kissinger'in son derece yakın bir ortağı. Bunlar küresel manipülasyonun Tweedle Dee ve Tweedle Dum'udur. Carrington, İtalya'daki Michel Sindona-P2 Masonluk skandalıyla bağlantılı olan Hambros Bank'ın (Comm 300 adayı) yönetim kurulundaydı. Mussolini faşisti Lucio Gelli tarafından kontrol edilen Elit P2 Masonluk Locası, 1970'lerde Bologna tren istasyonuna yıkıcı bomba yerleştiren ve Morro'nun Henry Kissinger'in emrini reddetmesinin ardından onde gelen politikacı Aldo Morro'yu öldüren Kızıl Tugaylar teröristlerinin arkasındaki güçtü. politikalarını değiştirmek için. P2 ve Hambros-Carrington bağlantılı Michel Sindona da Vatikan Bankası'nın kontrolünde yer alıyordu. Bir diğer kayıp da, skandalın kamuoyuna duyurulmasının ardından 1982'de Londra Şehri Square Mile yakınlarındaki Blackfriars Köprüsü'nün altında asılan İtalyan P2 Masonu ve bankacı Roberto Calvi'ydı. Carrington'un diğer ticari çıkarları arasında Rio Tinto Zinc, Barclays Bank, Cadbury Schweppes, Amalgamated Metal, British Metal, müzayedeciler Christies ve Avustralya Yeni Zelanda Bankası başkanlığı gibi tanındık isimler yer alıyor. Kitabında, *İngiliz Rothschild'ler*, Richard Davis, Lionel Rothschild'in Carrington'un Whitehall'daki evini sık sık ziyaret ettiğini bildirdi. İki aile, beşinci Earl Rosebery'nin 1878'de Meyer'in kızı Hannah Rothschild ile evlenmesiyle akrabadır. Tören sırasında Başbakan Disraeli'nin deyişiyle 'hediye edildi'. O halde Carrington, Rothschild-İngiliz aristokrat sürüngen soyundandır. O,

Bir Kardeşlik manipülatörü için mükemmel bir geçmişe ve tutumlara sahip ve kendisi onlar için birçok görevi yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Kendisi, eski Rodezya'daki gücün Ian Smith'in beyaz azınlık hükümetinden siyah diktatör Robert Mugabe'ye devredilmesini ve işler tam da planlandığı gibi halk için daha iyiye değil, daha da kötüye gitmesini sağlayan Britanya Dışişleri Bakanıydı. 1982'de Falkland Savaşı'na yol açan 'hatalar' nedeniyle Dışişleri Bakanı olarak istifa eden Carrington'du. Bundan sonra onun askeri konulardan oldukça uzak tutulacağını düşünürdünüz, ama hayır, 1984'ten 1988'e kadar. NATO Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve 1991 yılında Bilderberg Grubu'nun başkanı oldu. Bu görevi sırasında Bosna'nın ilk 'barış' müzakereci olarak atandı.

### Medyanın kontrolü

Rothschild, Rockefeller, Kissinger ve Carrington isimlerinin küresel medya şirketlerinin yönetim kurullarında ve 'danışma' kurullarında yer alması şaşırtıcı değil. İnsanlığı zihin ve duygular yoluyla kontrol etmek için medyayı kontrol etmeniz yeterlidir. Bu olmadan imkansızdır. Bu çok daha kolay hale geliyor çünkü her ülkedeki sözde 'büyük isimler' de dahil olmak üzere dünyadaki gazetecilerin ezici çoğunluğu ya Müslüman Kardeşler'in ajanları (küçük azınlık) ya da kıçlarını bilmiyorlar. Dünyada neler olup bittiğini anlamak söz konusu olduğunda dirsek. Ben bir gazeteciydim ve bu yüzden her iki tarafı da gördüm ve iletişim endüstrisi olarak adlandırılan şey aslında körlerin (gazeteciler) körlerle (okuyucuları ve izleyicileri) liderlik etmesidir. Bir gazeteci olarak ve gazetecilerin hedefi olarak deneyimim, işi yapmak için ne kadar az beyin hücresine ihtiyacınız olduğunu bana çok açık bir şekilde gösterdi. Gazeteciler ve muhabirler her gün dünyanın her yerindeki televizyon kanallarında izleyicilerine haber verdikleri olayın resmi versiyonunu aktarıyorlar. "Beyaz Saray kaynakları şunu söylüyor..., Başbakan şunu söylüyor..., FBI diğerini söylüyor..." "Gazetecilik yaptığım tüm süre boyunca, bir haber odasında resmi açıklamayı yansıtmayan tek bir konuşma hatırlamıyorum. hayatın ve dünyanın versiyonu. Çoğu gazeteci manipülasyon yapmıyor, sadece şaşırtıcı derecede bilgisiz ve çoğu zaman inanılmaz derecede kibirli. 'Gazeteci' oldukları için eğer büyük bir olay olsaydı bunu bileceklerine inanıyorlar. Aslında en son öğrenen onlar. Pek çok gazetecinin ürettiği zihinsel bileşim olan kibir ve saflık, etkileyici ve son derece yıkıcı bir bileşimdir. Asma kilitli bir zihin ekleyin ve işi aldınız. Bir BBC muhabiri bana tüm ciddiyetiyle, yerel squash kulübü üyeliğinden daha fazla Masonların üyeliğiyle ilgilenmememiz gerektiğini söyledi. Şaka yapmıyorum. Pek çok gazeteciye olup biteni anlattım ve onlar ya kanıtlara bakmadan konuyu görmezden geldiler ya da kanıtlara bakmadan bilgilerle alay ettiler. 1997'nin başlarında Los Angeles'ta bir adamlı tanıştığını hatırlıyorum, sanırım adı Taylor falandi. *Gözlemci* Londra'da bir gazete. Ona George Bush'un pedofili faaliyetlerini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu anlattım. Ona Bush'un taciz ettiği bazı kişilerle temas geçmeyi teklif ettim. Peki bu 'gazeteci' ne yaptı? Gitti ve gözlerimin kan çanağı gibi görünmesi de dahil olmak üzere bana karşı kişisel saldırılarda bulunan bir makale yazdı. Olmayan bir şeyden sonra şaşırtıcı değil

İki aylık bir süre boyunca Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşma turunu bırakın, ancak kendisinin de ifade ettiği gibi "Yüzyılın Hikayesi" teklif edilen bir kişinin gözlerinin durumu hakkında nasıl yazılabilir? Kendisi gazeteci olduğu için İngiliz Sunday People'a benzer kaynaklarla temasla geçmeyi teklif ettim ama onlar bunu bilmek istemediler. Eskilerin söyledişi gibi: "Büyük İngiliz gazeteciye rüşvet veremezsiniz ya da onu çarpitamazsınız, ancak rüşvet almadan ne yapacaklarını düşünürsek, bunu yapmak için hiçbir neden yok." Elbette istisnai ve onurlu gazeteciler var ama onlar o kadar nadir ki, onlara hikayeyi olduğu gibi yazmaya çalışıklarında ne olacağını soruyorlar.

Gazeteciler resmi melodile dans eder ve hayatın resmi versiyonu için kopya daktioları ve kasaba tellalları olurlar. Onlar medya piramidinin üst kademelerinde yer alan kişilerin 'müdavimleri'dir. En tepede medya gruplarını satın almak için fon sağlayan bankacılar var. Bu bankacılar aynı zamanda büyük endüstrileri ve iş ağlarını da kontrol ediyorlar ve gazete, televizyon ve radyo operasyonları bu insanlardan elde edilen reklam geliri olmadan ayakta kalamaz. Reklamları durdurma tehdidi, birçok kişinin gerçeğin ortaya çıkışının çöpe gitmesine yol açtı. Bankacıların ve sanayicilerin altında medya 'baronları', Murdoch'lar, Black'ler, O'Reilly'ler ve Packers geliyor. Finansörlerin ve reklam verenlerin çizgisine uyuyorlar ve aynı politikanın her gün gazetelerde ve görsel medyada yer olmasını sağlamak için editörlerini görevlendiriyorlar. Editör gazetecileri atar ve onlar da editörün takip etmesi söylenen çizgiyi takip etmek zorundadır. Gazeteci editöre yanıt verir, editör şirket sahibine yanıt verir ve şirket sahibi de bankalara ve şirketlere yani Kardeşliğe yanıt verir. Buna 'haber' diyoruz. Murdoch, Packer ve Ted Turner gibi büyük medya egolarının birbirlerinden hoşlanmadığına inandırılıyoruz. Belki bu doğrudur ve belki de bu bir sis perdesidir, gerçekten önemli değil. Hangisi bir örgütün başında olursa olsun, aynı politika geçerli oluyor, dolayısıyla Müslüman Kardeşler'in kuklalarından hangisinin gazete sahibi olduğu umurunda değil çünkü politikaları ne olursa olsun izlenecek. Bu 'baronlar' kontrol altında değil. Onlar öncü, hepsi bu. Kablolu Haber Ağı (CNN) aracılığıyla sistemi ele alması gereken Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Ted Turner'a bakın. Gezegende en büyük Kardeşlik operasyonlarından biri olan Time Warner'a satıldı ve CNN, her gün, her saat resmi hattı kapatıyor. Birisi gerçeği söylemek için gerçekten bir televizyon kanalı ya da gazete kurmak istediğinde, reklam ya da fon alamaz ya da Kardeşlik bankalarının, şirketlerinin ve sigorta şirketlerinin her gün ortalıkta dolaştırdığı hayal edilemeyecek miktardaki paralar yüzünden hisse fiyatları düşer. . Bu, bu tür medya operasyonlarının düşmanca ele geçirilmesine yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç televizyon ağı, CBS, ABC ve NBC, Yuvarlak Masa ağının üyeleri tarafından kontrol edilmektedir ve aynı şekilde *Washington Post*, *Los Angeles Times*, *New York Times*, *Wall Street Journal*, ve diğerlerinin uzun, uzun bir listesi. Aynı şey ülke için de geçerli.

Medyanın kontrolüne vurgu yapan daha az bilinen gruplardan ikisi Hollinger Inc. ve 'Bağımsız' Gazeteler'dir. Hollinger, Kanada'daki gazetelerin %68'ine ve onde gelen ABD gazeteleri de dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla gazete ve dergiye sahiptir. *Kudüs Postası*, ve Londra'daki *Telegraph* Gazeteleri. Hollinger, İngiliz İstihbaratının paravanıdır. Son Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin seçkin bir kesimi

Özel Harekat Yöneticisi olarak adlandırılan istihbarat, iki İngiliz ajanı George Montagu Black ve Edward Plunkett Taylor'ın önderliğinde War Supplies Ltd adında bir paravan örgüt kurdu. Daha sonra Bahamalar ve Cayman Adaları için bankacılık yasalarını yazan kişi Taylor'dı. Savaştan sonra bu İngiliz İstihbarat şirketi Argus Corporation adı altında devam etti ve yakın zamanda adını tekrar Hollinger olarak değiştirdi. Bugün, onu ilk kuran İngiliz casusu George Montagu Black'in oğlu Conrad Black tarafından yönetiliyor. Conrad Black, Bilderberg Grubunun iç sığınağının bir üyesidir. Babası Bronfman gangster ailesine yakındı; onlar da tipki Kennedy'ler gibi, Kardeşlik'in bizzat uygulamaya koyduğu yasa sırasında yasa dışı içki satarak bir servet elde ediyordu. Bronfman'lar bugün içki devi Seagrams'ın yanı sıra önemli bir uyuşturucu operasyonunun da sahibi. Hollinger'ın 'danışma' kurulunda Henry Kissinger, Lord Carrington ve Edmund de Rothschild var! Independent Newspapers'ın sahibi İrlandalı milyarder ve eski rugby oyuncusu Tony O'Reilly'dir. İrlanda, İngiltere, Fransa, Portekiz, Meksika, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'daki gazeteleri içerir. Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, 1993 Noelini O'Reilly'nin Bahamalar'daki Nassau'daki tatil evinde geçirdi ve kısa bir süre sonra İrlandalı, Güney Afrika'nın en büyük gazete zinciri olan Argus grubunu satın aldı.<sup>4</sup> Bu artık Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) sözcüsü konumunda. 1994 yılından bu yana O'Reilly, Argus Group'un %60'ını, Britanya'daki Gazete Yayıncılığı'nın %43'ünü, Avustralya Eyalet Gazeteleri'nin %55'ini, İrlanda Basın Gazeteleri'nin %25'ini ve New'in en büyük gazete grubu olan Wilson ve Horton'un %44'ünü satın aldı. Zelanda.<sup>5</sup> Ayrıca İrlanda'da kablolu televizyon, Avustralya ve Yeni Zelanda'da radyo ve televizyonla da yakından ilgilenmektedir. Kazanımları devam edecek ve paranın hiçbir önemi olmayacak çünkü tüm kendini tanıtmamasına rağmen o sadece bir kukla. Onun *Pazar Bağımsız İrlanda*'da kendisine "Tüm Kitalar İçin Bir Adam" adlı sekiz sayfalık bir ek ayrılmış ve bu ekte arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş on yedi fotoğrafı yer alıyordu... Henry Kissinger (Bil, CFR, TC, RIIA, Comm 300), Margaret Thatcher (Bil), Valery Giscard D'E斯塔ing (Bil) ve Robert Mugabe. O'Reilly'nin İrlanda'daki yakın arkadaşlarından biri eski Başbakan Garret Fitzgerald'dır (Bil, TC).<sup>6</sup> Görünüşe göre O'Reilly Churchill'i de idolleştiriyor. Zimbabwe diktatörü Robert Mugabe ile dostluğu, O'Reilly'nin hâlâ Heinz'in başkanı olduğu dönemde başladı ve Mugabe, Eyalet Meclisi'ne gelen ziyaretçileri eğlendirmek için hâlâ kafasına dev boyutlu bir kutu Heinz fasulyesi koyacak.<sup>7</sup> 1992'de Mugabe, İrlanda'nın County Kildare kentindeki malikanesinde O'Reilly'ye katıldı ve bu iki Cizvit eğitimli inisiye, bir haçının (Tapınak Şövalyeleri) mezarnın etrafına inşa edilmiş bir ortaçağ özel şapelinde büyük ayını kutladı.<sup>8</sup> O'Reilly ve iş ortakları o zamandan beri, günlük olarak yeni bir İngilizce dili yayılmak amacıyla Associated Newpapers of Zimbabwe'nin (ANZ) %60 hissesini satın aldı.<sup>9</sup>

## Bugünün Gündemi

İnsan düşünce ve algısını yönlendiren medya ve diğer kurumların kontrolü ve manipülasyonu sadece iktidar uğruna iktidar elde etmek değildir, bunun çok daha büyük bir nedeni vardır. Gündem, hiç kimsenin farkına bile varmadan gezegenin reptilianlar tarafından tamamen ele geçirilmesidir. Kendi hallerinde iyiler



*Şekil 27:  
Yapı  
Babil Kardeşliği yeni  
Milenyumin başlarında  
tanıtmayı amaçlıyor.*

İnsanlar uyanmadıkça bunu başarmanın yolu. Temel yapı, dünyadaki tüm önemli kararları alacak bir dünya hükümeti etrafında tasarlanmıştır. (*bkz. Şekil 27*). Bu, bir dünya merkez bankasını, para birimini (elektronik, nakitsiz) ve orduyu kontrol edecek bir diktatörlük olurdu ve insanlık kitleleri arasında bir düşünce devrimi olmadığı sürece buna çok yakınız. Bu bölümde özetlediğim ağ, bu Gündemin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor çünkü bunun gerçekleşmesi için gereken tüm siyasi ve ekonomik gruplar içinde çalışan Kardeşlik ajanları var. Ne kadar çok küresel sorun yaratılırsa, küresel çözümlere (merkezi kontrol) yönelik baskı da o kadar artacaktır. İkinci katman, yani süper devletlerin 'birlikleri' yoldadır.

### Süper devlet 'Sendikalar'

Merkez bankası ve tek para birimiyle Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu veya Ortak Pazar adı verilen bir serbest ticaret alanından gelişmiştir. Katıldığımızda süper devletten söz edilmemişti, ancak Gündem her zaman buydu ve bu, atlama taşları yaklaşımıyla başarılı oldu: çok az kişi bu adımların nereye gittiğini fark ederek adım adım hedefe doğru ilerlemek. Adolf Hitler savaşı kazanmış olsaydı, Avrupa için ekonomik bir tasarıtı vardı ve buna *Europaische Wirtschaft* adını verirdi =

gemeinschaft. Bu şu anlama geliyor: Avrupa Ekonomik Topluluğu! Hitler savaşı en azından görünüşte kaybetti ama yine de aynı politikayı izledik çünkü bu Gündemin bir parçasıydı. Avrupa Birliği'nin nasıl tasarlandığını ve arkasındaki kişi ve kuruluşları özetlersem, gizli elin nasıl çalıştığını görecek ve Amerika'da, Pasifik bölgesinde ve Afrika'da tam olarak aynısını yapmak için uygulanan takiklerin daha fazla farkına varacaksınız. . Merkezi kontrol altında bir Avrupa Birleşik Devletleri, 12. ve 13. yüzyıllarda Tapınak Şövalyeleri'nin hedefiydi ve aynı güç, farklı isimleri ve enkarnasyonları altında bu hedefe Masonlar, Bilderberg Grubu ve diğerleri aracılığıyla ulaşmıştır. Ancak Bilderberg Grubu, mevcut süper devletin yaratılmasında özellikle önemlidir. Kardeşlik adına Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun oluşumunun arkasındaki adamlar Jean Monnet (Comm 300), Avusturya'dan Kont Richard N. Coudenhove-Kalergi (Comm 300) ve Polonyalı bir 'sosyalist' olan Joseph Retinger (Comm 300) idi. Prens Bernhard'in Bilderberg Grubu'nu kurmasına yardım eden kişi. Fransız bir brendi tüccarının oğlu olan Monnet, 1910'da Kanada'ya gitti ve orada eski bir Kara Asalet operasyonu olan Hudson Körfezi Şirketi ve Lazard Kardeşler Bankası ile bağlantı kurdu. Franklin Delano Roosevelt de dahil olmak üzere başkanların ve başbakanların sırtası oldu ve etkili arkadaşları, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kanada'dan Fransa'ya malzeme nakletmesi için ona çok kazançlı bir sözleşme verdi. Savaş sona erdiğinde Müttefik Yüksek Ekonomi Konseyi'ne atandı ve Lord Milner (Yuvarlak Masa, RIIA, Comm 300) ve Albay Mandel House'un (Yuvarlak Masa, CFR, Comm 300) etrafında Antlaşmayı hazırlayan gruba danışman oldu. Versay'ın kurulması ve Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Monnet, Milletler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı ve daha sonra uyuşturucudan kara para aklamaya uğraşan Bank of America'nın sahibi olduğu Transamerica adlı şirketin başkan yardımcısına atandı. Monnet, diğer güçlerin Avrupa Ekonomik Topluluğu olma yönünde manipüle edebileceğini bir kukla olmak için mükemmel bir konumdaydı. Kont Richard N. Coudenhove-Kalergi, 1923'te Avrupa Birleşik Devletleri çığlığı yapan bir kitap yazdı. Adını, Hitler'in, Nazi Almanyası'nı anlamak için Wagner'i anlamak gerektiğini söylediğii Richard Wagner'den almıştır. Kont'un babasının yakın arkadaşı Siyonizm'in (Siyonizm - Güneş tarikatı) kurucusu Theodore Herzl'di. Kont'un kitabıının adı *Pan Avrupa* Albay House ve Herbert Hoover da dahil olmak üzere onde gelen politikacılar ve Anglo-Amerika Kuruluşu tarafından desteklenen, kita çapında şübeleri bulunan Pan Avrupa Birliği'ni kurdu. Kont otobiyografisinde şunları söyledi:

"1924'ün başında Baron Louis de Rothschild'den bir telefon aldık; arkadaşlarından biri Max Warburg (*Hitler'in bankacısı*) Hamburg'dan kitabı okumuştu ve bizi tanımak istiyordu. Büyük sürprizime (*Erbette!*), Warburg kendiliğinden (*Erbette!*) Hareketin ilk üç yılında bize 60.000 altın mark teklif etti... Temas kurduğum en seçkin ve en bilge adamlardan biri olan Max Warburg'un bu hareketleri finanse etme prensibi vardı. hayatı boyunca Pan-Avrupa ile içtenlikle ilgilenmeye devam etti. Max Warburg 1925'teki Amerika gezisini beni tanıtmak için ayarladı.

Paul Warburg ve Bernard Baruch'a."<sup>10</sup>

Artık Birlik olan Avrupa Topluluğu, tüm eski tanındık isimlerin de dahil olduğu Kardeşler'in bir başka eseridir. Winston Churchill (Comm 300) Avrupa süper devletinin destekçisiydi ve 1930'da Amerikan yayını için bir makale yazdı. *Cumartesi Akşam Postası*, "Avrupa Birleşik Devletleri" olarak anılıyor. Birkaç yıl sonra, bu yapının oluşmasına yol açan savaşın ilerletilmesinde kendi rolünü oynayacaktı. Kont Coudenhove-Kalergi'ye John Foster Dulles, Columbia Üniversitesi ve Carnegie Uluslararası Barış Vakfı ('Savaş') Başkanı Nicholas Murray Butler ve Enstitü'nün kurucusu ve ilk Başkanı Dr. Stephen Duggan gibi kişilerden coşkulu destek verildi. Eğitimin %100'ü Dış İlişkiler Konseyi tarafından kontrol ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Avrupa'nın siyasi birliğine ilişkin yedi karar kabul etti ve bunlardan biri şunu belirtti: "Birleşik bir Avrupa'nın yaratılması, Birleşik bir Dünya'nın (dünya hükümeti) yaratılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmelidir." Jean Monnet aynı amacı güden Avrupa Birleşik Devletleri Komitesi'ne de başkanlık etti. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) kuruluşundan bu yana, planlandığı gibi, atlama taşları yöntemiyle, her zaman olması amaçlandığı merkezi faşist devlet haline gelmek üzere gelişti. Monnet'in iki hayranı Merry ve Serge Bromberger'dir ve kitaplarında bu planı ortaya koymuşlardır: *Jean Monnet ve Avrupa Birleşik Devletleri*:

"Brüksel'deki Avrupa Bakanlar Konseyi ve Strazburg'daki Meclis tarafından denetlenen uluslararası otoritelerin yavaş yavaş kitabındaki tüm faaliyetleri yöneteceği düşünülüyordu. Bir gün gelecek ki hükümetler, bütünlüşmiş bir Avrupa'nın tamamlanmış bir gerçek olduğunu, bunun temelindeki ilkelerin belirlenmesinde söz sahibi olmadan kabul etmek zorunda kalacaklar. Yapmaları gereken tek şey, tüm bu özerk kurumları tek bir federal yönetim altında birleştirmek ve ardından Avrupa Birleşik Devletleri'ni ilan etmektı."<sup>11</sup>

Şu anda bulduğumuz yer orası. Yine merkezde genel planı dikte eden çekirdek bir azınlık yapısına ve her ülkedeki birbirine kenetlenmiş ağların kendi halkını ve Parlamentoyu bu genel Gündemi takip edecek şekilde manipüle etmesine sahipsiniz. Avrupa Topluluğu, İşçi Partisi'nden Harold Wilson (Bil) ve Muhamfazakar Edward Heath'ten (Bil, TC) oluşuyordu. Her ikisi de Lord Victor Rothschild'in yakın arkadaşlarıydı ve Heath, 1970 ile 1974 yılları arasında Başbakan olarak görev yaptığı dört yıl boyunca Rothschild'i 'politika birimi'nin başına getirdi. Heath, 1972'de, bu dönemde, Roma Antlaşması'nı tuzağa düşürdü. Birleşik Krallık, Müslüman Kardeşler'in Avrupa örümcek ağına girdi. İmza töreninde Heath'in yanında, Bilderberg Grubu'nun başkanı ve eski bir İskoç soyunun üyesi olan Dışişleri Bakanı Alec Douglas Hume (Lord Home) oturuyordu. Her şey geniş çapta bir manipülasyondu. Harold Wilson (Bil) yönetimi altında Avrupa'ya gittiğimizde 'muhalifet' İşçi Partisi'nin liderliğine daha sonra Avrupa Komisyonu Başkanı olacak olan Roy Jenkins (Bil, TC, RIIA) dahil edildi, James Callaghan (Bil, RIIA) ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Denis Healey (Bil, TC, Comm 300)

Geçici Komite ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü konsey üyesi, Healey, 1954'teki ilk Bilderberg toplantısına katıldı ve aktif siyaset yaptığı dönemde diğer İngiliz siyasetçilerden daha fazla toplantıya katıldı. İyi ihtiyan Denis, halkın adamı mı? Affedersin. Aynı dönemde Britanya'nın üçüncü partisi Liberallerin (şimdiki Liberal Demokratlar) liderleri Jo Grimond (Bil) ve kitabın yazarı Jeremy Thorpe idi. *Avrupa: İçeri Girme Durumu*. Acaba Wilson, Heath, Jenkins ve Healey, ülkedeki en yüksek siyasi pozisyonlardayken bir araya gelip, aynı dönemde Oxford Üniversitesi'ne giden dört kişinin kaderinin olağanüstü değişimi üzerinde kafa yormuşlar mıydı? Tam da Birleşik Krallık'ın Avrupa Topluluğu'na üye olmayı taahhüt ettiği dönemde, 1960'lı ve 1970'li yılların onde gelen siyasi isimleri haline geldiler. Wilson (Jesus College, University College), Jenkins (Balliol), Heath (Balliol), Healey (Balliol), Grimond (Balliol) ve Thorpe (Trinity College), Oxford eğitimi aldığından neler olabileceğinin ilham verici bir örneğidir. . Oxford'un her zaman büyük bir Kardeşlik merkezi olması ve Cambridge ile birlikte gelecek neslin manipülatörleri için önemli bir işe alım alanı olması elbette tamamen tesadüftür.

Şekil değiştiren bir sürüngen olan Heath, 1960'lar boyunca Britanya'yı Topluluğa üye olması yönünde yönlendiriyordu ve Lord Privy Seal olduğu sırada, Nisan 1962 gibi erken bir tarihte Britanya'nın Avrupa'daki siyasi birliğini kabul ediyordu. Heath, İngiltere'yi Avrupa'ya götürmeden önce, Guy Rothschild'in eski bir çalışanı olan Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou (Bil) ile koşulları görüşmek üzere Ekim 1972'de Paris'te bir toplantıya katıldı. Douglas Hurd, Şubat 1992'de Avrupa Topluluğunu Avrupa Birliği'ne, süper devlete dönüştüren faşist Maastricht Antlaşması'nı imzalayan İngiliz Dışişleri Bakanydı. Hurd, 1968 ile 1970 yılları arasında Ted Heath'in özel sekreteriydi ve 1970 ile 1974 arasında Heath'in Başbakan olduğu ve İngiltere'nin Avrupa'ya katılmasıyla sözleşme imzaladığı dönemde onun siyasi sekreteriydi. Hurd aynı zamanda Falkland Savaşı öncesinde Lord Carrington'un Devlet Bakanydı ve Henry Kissinger'a 'fahri' şövalyelik unvanını öneren de Hurd'du. O zamandan beri Muhabazakarlar Ted Heath (Bil, TC), Kenneth Clarke (Bil), Geoffrey (Lord) Howe (Bil, Comm 300), İşçi Partisi'nden Tony Blair (Bil), Gordon Brown (Bil) gibi etkili ve görünüşe göre muhalif siyasi figürler Bil, TC) ve Liberal Demokrat liderler David Steel (Bil, TC) ve Paddy Ashdown (Bil), Britanya'nın karar verme mekanizmasının giderek daha fazla erozyona uğraması ve merkezi, bürokratik Avrupa Birliği tarafından özgürlüğün bataklığına düşürülmesi için baskı yaptı ve savundu. . Blair, Avrupa Birliği ile müzakere yapan bakanlık ekibini, Birleşik Krallık'ın tek banka ve para birimine katılmasını isteyen kişilerle bariz bir şekilde doldurdu. Bunların arasında, bir mali skandal nedeniyle istifasından önce, Parlamento üyelerinin "Karanlığın Prensi" adını verdiği dostumuz Peter Mandelson da vardı. Bu yazının yazıldığı sırada üç büyük İngiliz siyasi partisinin başında Tony Blair (Bil), William Haig (Bil) ve Paddy Ashdown (Bil) bulunuyordu.

Kandırılıyoruz ve bankalarda ve şirketlerde en tepedeki Kardeşlik inisiyatifleri, insanları korkutmak ve bir ülkenin tek banka ve para birimine katılmaması durumunda ekonomik bir çöküş olacağına inandırmak için harekete geçirildi. Ne saçma. Norveç, Avrupa Birliği'ne katılmayı reddetti ve büyük bir ekonomik kriz yaşadı.

refah, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracatla! Avrupa'da anlattıklarım Amerika, Pasifik bölgesi ve Afrika için planlanıyor. Amerikan Birliği, NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan ve Pasifik Birliği, Rhodes Scholar ve eski Avustralya Başbakani'nın uzun kampanyalarından sonra 1994'te oluşturulan 'serbest ticaret alanı' olan APEC, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'nden evrimleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bakan Bob Hawke. NAFTA, Amerika Birleşik Devletleri'nin pedofili Başkanı George Bush (CFR, TC, Skull and Bones) ile Kanada Başbakanı olan, zihin kontrollü kadınlara tecavüz eden Brian Mulroney arasında müzakere edildi. Faaliyetlerini daha sonraki bir bölümde genişleteceğim. Bush, 12 Ağustos 1992'de Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını imzaladığında, NAFTA'nın Kuzey Amerika'nın ucundan Güney Amerika'nın ucuna kadar uzanmasını istediğini söyledi. Onun 'rakibi' Bill Clinton, 10 Aralık 1994'te Amerika kıtasındaki liderlerin katıldığı bir toplantıda şunları söyledi:

"Tarih, Amerika kıtasındaki insanlara, gelecek yüzyılın başlarında özgürlüğe ve refah vaadine bağlı uluslararası bir topluluk kurma şansını verdi...*(İstiyorumile Görmek)*...Alaska'dan Arjantin'e kadar devasa bir serbest ticaret bölgesi."

Gündemin diğer unsurları arasında küresel nüfusun mikroçiplenmesi; enerji kaynaklarının tam kontrolü, yerleşik tıbbın bir sahtekarlık olduğunu açığa çikaran alternatif şifa biçimlerinin yok edilmesi; ve küresel mareşal kanunu. Bu konuya kitabın sonuna doğru daha detaylı yazacağım. Tek parti devleti ve tek dünya gündemi devam ediyor ve burada bahsettiğim kişilerin, kuruluşların ve olayların yalnızca bir özetini verdim çünkü bunların hepsi karmaşık ayrıntılarla ele alınıyor ve kaynak olarak .. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirme*cek.

## KAYNAKLAR

---

- 1** *İlluminati Formülü*, s. 7.
- 2** Anthony C. Sutton, *Wall Street ve Hitler'in Yükseliş* (Heritage Publications, Melbourne, Avustralya ve Bloomfield Books, Sudbury, Suffolk, İngiltere, 1976), s. 39 ve *Üç Taraflılık, Üç Taraflı Komisyon ve Dünya Yönetimi İçin Elit Planlama* (Holly Sklar tarafından düzenlenmiştir, South End Press, Boston, ABD, 1980), s 182.
- 3** Alıntı yapıldı *Komplocular Hiyerarşisi: 300'ler Komitesinin Hikayesi*, sayfa 15. Fintan
- 4** O'Toole, *Marka Lideri, Tony O'Reilly Hakkında Bir Araştırma*, (Granta), s. 72. Age, s.
- 5** 61-62.
- 6** Age, s 47.
- 7** Age, s 58.
- 8** *Özel dedektif Dergisi*, Sayı 956, 7 Ağustos 1998 Cuma, s.6.

- 9** Aynı eser.
- 10** Eustace Mullins tarafından alıntılmıştır.*Dünya Düzeni; Gizli Yöneticilerimiz*(Ezra Pound Medeniyet Enstitüsü, Staunton, VA, ABD, 1984), s 248.
- 11** Merry ve Serge Bromberger,*Jean Monnet ve Avrupa Birleşik Devletleri*,(Korkak-McCann Publishers, New York, 1969), s 123.

## ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

# *Etkisi altında*

Kardeşler'in binlerce yıldır insanlığa karşı verdiği savaşta en güçlü silahlardan biri bağımlılık yaratan ve zihin değiştirici uyuşturuculardı. Antik gizem okullarında, diğer bilinç durumlarını uyarmak ve düşünce ve algıyı yönlendirmek için uyuşturucular yaygın olarak kullanılıyordu.

Eroinin geldiği afyon, bildığımız en eski uyuşturucudur. Kullanımına ilişkin atıflar, belki de 6.000 yıl öncesine dayanan Sümer Tabletlerinde bulunmuştur.<sup>1</sup>Sümerler buna 'neşe bitkisi' adını verdiler.<sup>2</sup>Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından da sırasıyla MÖ 1.500 ve MÖ 1.000 yıllarında bahsedilmektedir. Haşaş Yunanistan'ın öyle bir parçasıydı ki, altın paralarında onu tasvir ediyorlardı.<sup>3</sup>4.500 yıl öncesine dayanan bir Güney Amerika Kızılderilisinin mezarında halüsinojenik uyuşturucu izleri bulundu ve antik dünyanın her yerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin kayıtlar bulunabilir. Bazıları, Zerdüştlerin ve Hinduların kutsal içecekleri olan Haomoa ve Soma'nın, zihinleri değiştiren Amanita muscari mantarı olabileceğine inanıyor.<sup>4</sup>Bundan elde edilen kimyasallar neredeyse hiç güç kaybı olmadan idrara geçer ve Hindu kutsal yazıtlarında kutsal idrar içeceğinin aydınlanma ve içgörü kaynağı olarak bahsedilir. Kesinlikle "İşemek" ifadesine yeni bir anlam kazandırıyor. Aztekler, Psilocybe Mexicana mantarının halüsinojenik özelliklerini dini ayinlerinde kullanmışlar ve ona "Tanrı'nın eti" adını vermişlerdir.<sup>5</sup>

Daha önce İbrani rahiplerin mantar kullanımından bahsetmiştim, bu da onların şapkalarının tasarımına bile ilham kaynağı olmuştu. Babil'in sürüngen-Aryan rahipleri, uyuşturucu yoluyla halkı manipüle etme konusunda oldukça yetenekliydi ve bu, onların ortaya çıkardığı gizli toplum ağlarında da devam etti. Gül-Haçlılar zihin değiştiren ilaçların kullanımını genişlettiler ve Suikastçılar muhtemelen isimlerini katillerinin zihinlerini kontrol etmek için uyuşturucu kullanma şekillerinden aldılar. Her şeyin ötesinde uyuşturucu, tarih boyunca Müslüman Kardeşler tarafından toplumları yok etmek ve böylece kolayca ele geçirilebilmek için kullanıldı. Bugün dünya ölçünginde yaşanan da tam olarak budur. Fakat bu politika yeni değil. Sadece ölçek değişti.

Afyonun en ünlüsü, 1840 ve 1858'de Çin'e karşı yapılan Afyon Savaşlarında 'İngilizlerin' (Londra merkezli Babil Kardeşliği) kullandığı silahı. Çin'in ülkelerine afyon akışını durdurma çabaları İngilizlerin gücüyle engellendi. İmparatorluk. Kraliçe Victoria'nın Afyon Savaşları sırasındaki Dışişleri Bakanı ve Başbakanı, Grand Orient Masonluğunun Büyük Patriği veya Üstadı ve 300'ler Komitesi'nin bir üyesi olan Lord Palmerston'du. Palmerston'lar aslında Temple ailesiydi ve unvanları 1723'e kadar uzanıyor.

Henry Temple, İrlanda'nın County Sligo kentindeki Baron Temple of Mount Temple ve İrlandalı bir akran olan County Dublin, Palmerston'dan Viscount Palmerston oldu. Tapınak Tapınakçılardan geliyor. Bu unvan, 40 yıldır İngiliz Avam Kamarası üyesi olan Henry adındaki torununa geçti ve sanatçı David Teniers'in bir tablosunun sahibi de oydu. *Aziz Anthony ve Aziz Paul*, Araştırmacılar tarafından Rennes-le-Chateau'nun kodlanmış el yazmaları ve gizemleriyle ilişkilendirilen kutsal geometri kütlesiyle. Temple o sırada daha sonra Lord Louis Mountbatten'in evi olan Romsey, Hampshire'daki Broadlands'da yaşıyordu. Mountbatten ailesi Teniers tablosunu da satın aldı. Efsanevi Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Çin'deki Britanya Krallığı'nın uyuşturucu kaçakçısı olan kişi, Lord Palmerston'un ikinci oğlu Henry John Temple'dı. Kraliçe Victoria'nın sultanatının başlangıcında Başbakan olan Lord Melbourne'un kız kardeşi aracılığıyla İngiliz aristokrasisiyle evlendi ve Kırım Savaşı ve Kırım Savaşı'nda İngiliz kuvvetlerini denetleyen, Venedik Partisi olarak da bilinen Liberal Parti'nin liderliğini sürdürdü. Çin'e karşı afyon savaşları.

Avam Kamarası'na ilk kez Wight Adası'ndaki Newport'un Parlamento üyesi olarak girdi; bu isim, İngiltere'nin güney kıyısındaki küçük bir ada için beklediğinizden çok daha sık tekrarlanıyor. Kraliçe Victoria ve Prens Albert adaya Osborne Evi'ni inşa ettirdiler ve Albert'in ölümünden sonra zamanının çoğunu burada geçirdi. Lord Mountbatten daha sonra adanın valisi olacaktı. Wight Adası, Satanizmin önemli bir merkezi olmasının yanı sıra ziyaret edilecek en güzel yerlerden biridir. Bir başka Kardeşlik şehri ise Sinclair'in Rosslyn Şapeli'nin hemen aşağıdaki İskoçya'daki Edinburgh'dur. Palmerston, Edinburgh'da Whig Partisi filozofu Profesör Dugald Stewart'in yanında üç yıl geçirdi ve Edinburgh Üniversitesi, Lunar Society üyeleri ile Charles Darwin arasında ortak bir bağlantıydı. Kardeşler'in seçtiği kişi, 1 Mayıs 1997'de seçilen İngiltere Başbakanı Tony Blair, Edinburgh'da büyüdü ve oradaki özel bir okul olan Fettes'e gitti. Babası Edinburgh Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi.

Hindistan'dan Çin'e ve diğer yndlere afyon ticaretinin aracı, Kuduşlu St John Şövalyeleri (Malta) ve İsa Cemiyeti, Cizvitlerle aynı hizada olan bir grup İskoç tüccar ve Masondan oluşan Doğu Hindistan Şirketi'ydi. Bazı araştırmacılar şirketin gerçek efendilerinin kuzey İtalya'nın bankacılık aileleri olan Kara Asiller olduğuna inanıyor, ancak o zamanlar zaten Londra merkezliydi. İngilizlerin Çin'de kullandığı strateji, o zamandan beri uyuşturucu bağımlılığının istilası için bir plan haline geldi. Çin toplumu ve canlılığı parçaparça olana kadar kitlesel afyon bağımlılığına sponsor oldular. İngiliz Hükümeti, ticareti kendi adına yürütmek için Triadlar, Hong Topluluğu ve Suikastçılar gibi bir terör ve organize suç ağını kullandı. Emirleri yerine getirmeyen herkesi, özellikle de kendilerinininkini acımasızca ortadan kaldırın bu gizli topluluklar, Masonlarla bağlantı kurulan aynı küresel ağın yalnızca birer ipidir. Yine aynı yüzde farklı maskeler var. Uyuşturucu ticareti Uzak Doğu Masonluk locaları tarafından organize edilmişti (ve hala da edilmeye devam ediyor). İngiltere Büyük Locası (şu anki Büyük Üstat, Kraliçe'nin kuzeni, Kent Dükü) Çin'de Amoy, Canton, Foochow, Swatow, Chefoo, Chinkiang, Hankow, Newchang'da localar kurdu.

Tongshan, Wei-Hai-Wei, ikisi Tientsin'de, üçü Şangay'da ve beşi Hong Kong'da.<sup>6</sup> Çinli yöneticiler afyon tedarikini durdurmak için harekete geçince İngilizler onları yenmek için askeri ve deniz gücünü kullandı. Çatışmanın ardından imzalanan 'barış' anlaşması İngilizlere afyon akışını artırma konusunda garantili bir hak verdi; Çinli yöneticilerin el koyduğu afyon için tazminat ödenmesi; ve stratejik limanlar ve açık deniz adaları üzerinde egemenliğe sahip olmak ve Hong Kong bu şekilde İngiliz yönetimini altına girdi. Uzak Doğu uyuşturucu kaçaklığının merkezi olarak kullanılmış ve Çin'e iade edildikten sonra da bugün hala bu görevini sürdürmektedir. Hong Kong finans piyasalarındaki altın ve para işlemlerinin çoğu, uyuşturucu ticaretinin getirisini ve kara para aklama amaçlıdır.

1842 Nanking Antlaşması Britanya'ya Hong Kong'un kontrolünün yanı sıra yaklaşık 15 milyon sterlin gümüş verdi. Bu yazı, yazıları Hitler'e, Nazilere ve Madame Blavatsky gibi mistiklere ilham verecek olan Mason ve Sömürge Bakanı Edward Bulwer-Lytton (Comm 300) tarafından yazılmıştır. Bulwer-Lytton, "yeraltı süpermenlerinin" kanındaki Vril gücünden (yılan gücü) söz ediyordu. Bulwer-Lytton'un oğlu, Hindistan ile Çin arasındaki afyon ticaretinin zirve yaptığı dönemde Hindistan Genel Valisiydi; bu dönem, Rudyard Kipling'in İngiliz Raj'ı (İngiliz uyuşturucu kaçakçıları)larındaki yazılarıyla 'kamuflه edilmiş'. Kitapta *Afyon Kırıcıları*, Basil Lubbock, Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla afyon ticareti yapan İngiliz gemilerinin sahiplerinin isimlerini veriyor; Jardine Matheson (çoğu Satanist olan İskoç Keswick ailesi), Dent and Co; Pybus Kardeşler; Russell ve Co; Cama Kardeşler; Atholl Dükü; Balcaras Kontu; Kral George IV (eski adıyla Vekil Prens); Camden Markisi; ve Leydi Melville. Orange'lı William'ı tahta davet eden ve ödül olarak Lord Privy Seal unvanını alan kişi Leydi Melville'in atası George'du. Keswick'ler ve Jardine Matheson, 300'ler Komitesi'nin üyeleri idi. Uyuşturucu ticaretine karışan diğer Anglo-Amerikan aileler, Rothschild'erin kuzenleri olan Sutherlands, Barings ve Lehman'lardı. Amerika'nın güneyindeki en büyük pamuk ve afyon tüccarlarından biri olan Sutherlands, Matheson'ların kuzenleri idi ve Barings bankacılık ailesi, afyon taşımak için Peninsular ve Orient Steam Navigasyon Şirketini (ünlü İngiliz feribot şirketi P&O) kurdu.

İngiliz sürüngen soyundan gelen aileler, bugün hâlâ yaptıkları gibi, uyuşturucu ticaretini genişletmek için diğer Amerikalı akrabalarıyla birlikte çalışılar. Russell ailesi muazzam servetini on dokuzuncu yüzyılda Russell and Company olarak bilinen uyuşturucu sendikası aracılığıyla afyon ticaretinden elde etti. İslî Türkiye'den afyon alıp yasa dışı yollardan Çin'e taşımaktı. Tek rakipleri, köle ticaretiyle uğraşan İngiliz genetik soyundan gelen diğer ailelerle evlenen, merkezi Boston'da bulunan Perkins sendikasıydı. Russell'lar sonunda Perkins'i satın aldılar ve her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanları yetiştiren Coolidge ve Delano (Comm 300) gibi diğer sürüngen aileleriyle birlikte ABD afyon raketinin merkezi haline geldiler. Tüm bu uyuşturucu şantajı devam ederken Canton'daki Russell and Co.'nun başında, aristokrat bir Fransız soyundan gelen Başkan Franklin Delano Roosevelt'in büyüğbabası Warren Delano Jr.vardı. 1986'da Amerika'daki uyuşturucu ticaretinin tarihi basıldı. *ABD Haberleri ve Dünya Raporu*, şunları söyledi: "Delano afyon ticaretini içki işiyle aynı kefeye koydu - hem karlı hem de ailenin temel taşları

işletme."<sup>7</sup>Franklin Delano Roosevelt'in genetik olarak uyuşturucu ticareti geleneğini büyük çapta sürdürən George Bush'la akraba olması ne kadar da uygun. Russell'ın diğer ortakları, afyon servetinin bir kısmını Princeton Üniversitesi'ni finanse etmek için kullanan John Cleve Green; Afyon parasını Columbia Üniversitesi'nin inşasını finanse etmek için kullanan Abiel Abbott Low; ve United Fruit Company adlı uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu kuran oğlu Joseph Coolidge. Torunu Archibald Cary Coolidge, Dış İlişkiler Konseyi'nin kurucu yöneticilerinden biriydi. Taft'lı Russell'lar Kafatası ve Kemikler Topluluğu'nuzu oluşturdular ve beyaz kurukafa ve çapraz kemiklerden oluşan siyah bayrak, tüm Russell Trust Company gemilerinde dalgalanan kurumsal bayraktı. Aynı zamanda Tapınak Şövalyeleri filosundaki gemilerde dalgalanan bir bayraktı. Amerika'nın afyon ticaretiyle bir başka bağlantısı da, Astor hanedanının kurucusu ve İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin hissedarı olan Mason John Jacob Astor'du.İskoç Masonluk Ayını'nın Kuzey Yargı Bölgesi'nin merkezi olan Philadelphia ve Boston, uyuşturucu ticaretinin diğer merkezleri idi (ve hala da öyledir). Astor'un soyundan gelen, New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nden Waldorf Astor, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'daki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün başkanı olan yüksek dereceli bir Masondu.<sup>9</sup>RIIA, küresel uyuşturucu ticaretinin koordine edilmesiyle yoğun bir şekilde ilgilenmektedir (bkz. *Uyuşturucu A.Ş., bibliyografyada*).

1860'ta sona eren İkinci Afyon Savaşı'nın ardından İngiliz ticaret bankaları ve ticaret şirketleri, Uzak Doğu ilaç endüstrisinin merkez bankası olarak Hong Kong ve Şanghay Şirketini kurdular. İlaç ağı hakkında okuduğum tüm araştırmalara göre Hong Kong ve Shanghai Bank, küresel bağlantılarıyla bugüne kadar ilaç sektörünün finans merkezi olmaya devam ediyor.<sup>10</sup>Hong Kong ve Shanghai Bank, Çin'in Hong Kong'u geri alması ve HSBC'nin dört İngiliz takas bankasından biri olan Midland'ın sahibi olması nedeniyle artık kendisini HSBC Holdings olarak adlandırıyor. Bunun kendisini "dinleyen banka" ve "evet demeyi seven banka" olarak adlandıran uzun bir reklam kampanyası vardı. Pek çok kişinin hayatını mahveden ilaç endüstrisinin kârlarının aklanmasına, sahiplerinin kaç kez "evet" dediğini söylediğini hatırlıyorum. Nugan El Bankası (merkezli Sidney, Avustralya), Francis Nugan ve Yeşil Bereli ve ABD Ordusunda CIA'ya atanmış bir albay olan Michael Hand tarafından yürütülen bir başka CIA/Mossad operasyonuydu. CIA ajani Trenton Parker'a göre Hand, ABD Başkan Yardımcılığına seçildikten sonra George Bush ile sık sık temas halindeydi.<sup>11</sup>Nugan El Bankası'nın bazı müdürlерine bakın; Amiral F. Yates, başkan, Vietnam Savaşı sırasında Asya ve Pasifik'teki ABD kuvvetlerinin stratejik planlamasından sorumlu genelkurmay başkanı; Vietnam çatışması sırasında Tayland'daki ABD birliklerinin komutanı, Hawaii şubesи başkanı General Edwin E Black; Nugan Hand'in Washington ve Hong Kong şubelerinde çalışan ve askeri istihbarat uzmanı George Farris; Bernie Houghton, Suudi Arabistan temsilcisi, ABD Donanma İstihbaratının gizli ajani; Londra'daki Nugan Hand'den Thomas Clines, İran-Kontra olayına karışan ve Vietnam sırasında Michael Hand ve Theodore Shackley ile birlikte çalışan, CIA'in gizli servisinde eğitim direktörü olan Thomas Clines; Tayvan ofisinden Dale Holmgreen, Vietnam'daki uçuş hizmetleri müdürü

Daha sonra CIA'in kötü şöhretli havayolu Air America'ya dönenen Sivil Hava Taşımacılığı; Annapolis, Maryland şubesinin başkanı, CIA ekonomik araştırmalarının eski müdür yardımcısı Walter McDonald; Filipinler şubesinden, ABD Pasifik Komutanlığı genelkurmay başkanı ve ABD hükümetinin Başkan Ferdinand Marcos ile irtibatından sorumlu General Roy Mannor; William Colby, Nugan Hand'in avukatı, eski CIA direktörü.<sup>12</sup>Tam da bir bankayı yönetmeyi bekleyeceğiniz türden insanlardan, değil mi? Bu da başka bir uyuşturucu operasyonuydu. Nugan Hand'in direktörlerinden Donald Beazley aynı zamanda Mossad cephesi olan İftirayla Mücadele Birliği'nin fonlarını idare eden City National Bank of Miami'nin de başkanıydı.<sup>13</sup>

Avustralya Hükümeti'nin yaptığı bir soruşturma, Nugan El kayıtlarındaki milyonlarca doların hesaba katılmadığını ve bunun uyuşturucu kaçakçıları için kara para aklama operasyonu olarak hizmet ettiğini ortaya çıkardı. Bu karlar CIA tarafından dünya çapında silah kaçakçılığını ve yasa dışı gizli operasyonları finanse etmek için kullanılıyordu. Ayrıca CIA'nın, seçmenlerin CIA seçimini desteklemesini sağlamak için Avustralya dahil birçok ülkede politikacılara karşı siyasi kampanyaların ödemelerini yapmak için bankayı kullandığına dair kanıtlar da vardı. Evet, hâlâ bahsettiğimiz 'özgür' dünya bu. Dünyanın dört bir yanında bilinen isimlere sahip bankalar, uyuşturucu parasını, kökenleri işlemler ağında kayboluncaya kadar hesaptan hesaba aktararak aklama araçlarıdır. De Beers gibi şirketler aracılığıyla Rothschild'lerin ve Oppenheimer'ların egemen olduğu altın ve elmas endüstrisi de uyuşturucu parasını aklamak için kullanılıyor. Para bu şirketlerden altın ve elmas satın alıyor ve bunlar 'temiz' para üretmek için satılıyor. Nesiller boyunca savaşların planlanması ve ekonomik bunalımların sorumlusu olan Kardeşler manipülasyon ağı içindeki Anglo-Amerikan aileleri birbirine bağlayan ağa, aynı zamanda dünya yasa dışı uyuşturucu pazarının da arkasındadır. Dünyanın en ünlü isimlerinden, ticaret bankalarından ve şirketlerinden bazları, servetlerinin büyük kısmını doğrudan veya dolaylı olarak gençlerin uyuşturucu bağımlılığından elde ediyor. Bunlar, Afrika'dan köle ticaretinden ve Çin'den "köle" ticaretinden sorumlu olan aynı aileler ve kuruluşlardır. 'Şanghay'lanmak' terimi, Çinlilerin hizmetçi olarak kullanılmak üzere ABD'ye gönderilmek üzere kaçırılmışından geliyor. Alkol yasağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir organize suç ağı yaratmanın bir yolu yolu. Bu şekilde oluşturulan yapı, amaçlandığı gibi, yasağın sona ermeyenin ardından uyuşturucu kaçakçılığı için mükemmel. Yasaklı ve "içkinin kötülüklerine" son verilmesi için kampanya yürüten ana gruplar, Kadınlar Hristiyan Denge Birliği ve onun Salon Karşıtı Birliği gibi gruplar, Rockefeller Vakfı, Russell Sage aracılığıyla Rockefeller'lar, Vanderbilt'ler ve Warburg'lar tarafından finanse ediliyordu. Vakıf ve benzeri vergiden muaf vakıflar. Yasaklı, Kardeşler'in uzun vadeli amaçlar için kullandığı bir başka dolandırıcılıktı. Bu arada JFK'nin babası Joseph Kennedy'ye de bir servet kazandırdı.

Profesör Alfred McCoy'un 1972 klasiği, *Güneydoğu Asya'da Eroin Politikası*, ve onun 1991 güncellemesi, *Eroin Politikası - Küresel Uyuşturucu Ticaretinde CIA Suç Ortaklığı*, Amerikan kamuoyu onların komünizmle savaşmak için orada oldukları düşünürken Vietnam'daki CIA helikopterlerinin tarlalardan dağıtım noktalarına nasıl uyuşturucu taşıdığını anlatın. Bu ticaret için Pepsi Cola şişeleme tesisinin nasıl kullanıldığını anlatıyor ve

medyanın bu bilgiyi nasıl bastırdığı. 58.000 Amerikalı ve bu çatışmada kaç Vietnamlıının öldürülüğünü Allah bilir ve hiçbir şey, bu zihniyetin insan yaşamına duyduğu saygı eksikliğini, CIA'in ölü askerlerin vücut boşluklarına saklanan plastik torbalarda Amerika'ya uyuşturucu kaçırması kadar güçlü bir şekilde özetleyemez. cenaze için Vietnam'dan eve iade ediliyor. CIA ajansı Gunther Russbacher, bazı cesetlerin ABD'ye geri gönderilmek üzere nasıl içlerinin boşaltıldığını ve uyuşturucuya doldurulduğunu anlattı.<sup>14</sup>Cesetler, uyuşturucuya taşıyanların Batı Yakası Hava Üslerine, özellikle de Kaliforniya'daki Travis Hava Üssü'ne vardıklarında kimliklerinin belirlenmesine olanak tanıyan gizli kodlar taşıyordu. Daha sonra uyuşturucular kaldırıldı ve Amerikalı gençlerin kullanımına sunuldu.

Eroin, Yunan rüya tanrısı Morpheus'tan ilham alan bir isim olan morfin de üreten afyon haşhaşının bir türevidir. Eroin, 1898 yılında Almanya'daki Bayer laboratuvarlarında morfin molekülüne katkı maddeleri eklerek yaratıldı. Bayer daha sonra Hitler'in savaş makinesinin kalbinde yer alan IG Farben ilaç kartelinin bir parçası olacaktı. Eroin, tüm afyon uyuşturucuları arasında en bağımlılık yaratanıdır, ancak Bayer tarafından şu şekilde pazarlanmıştır: "Morfinin bağımlılık yapma potansiyeli olmayan, kahramanca bir uyuşturucu". Eroin adı 'kahramanca' kelimesinden gelir ve onun yaratıcıları, anlatılmaz çekişme ve sefalete yol açma potansiyeli göz önüne alındığında, gerçekten de Kardeşlik'in kahramanlarıydı. Bugün Uzak Doğu eroin ticareti hâlâ Masonlar tarafından birbirine bağlı ajanları Triadlar aracılığıyla organize ediliyor. Bunlar Uzak Doğu Mafyası ve giderek Batı Dünyası'nın da (Vancouver, Kanada) mafyasıdır. Oyunun oynanış şekline dair başka bir örnek vermek gereklidir. Komünist Devrimden önceki Çin hükümdarı, Triadların daha eski bir biçiminin üyesi olan Çan Kay Şek'ti. Onu iktidardan indiren 'Komünist' lider, Büyük Doğu Masonu Mao Tse Tung'du!<sup>15</sup>Hong Kong'un İngilizler tarafından kiralananının devam etmesine izin verdi (elbette öyle yaptı, kendisi Kardeşlik'te görevliydi) ve uyuşturucu ticareti her zamanki gibi devam etti. 1983'e gelindiğinde Komünist Çinlilerin dokuz milyon dönümlük haşhaş tarlaları vardı ve bu, Batı ekonomisi için olduğu gibi Çin ekonomisinin de temeliydi.<sup>16</sup>Uyuşturucu ticareti olmasaydı dünya ekonomisi çökerdi ve insan yaşamının yok edilmesiyle elde edilen gelirlere ve yatırımlara o kadar bağımlı hale gelirdi ki. Triadlar, Altın Üçgen olarak adlandırılan bölgede eroin üretimini organize ediyor. Hong Kong'daki İngiliz Kardeşler'in bankacıları tarafından külçe altın olarak ödeniyorlar ve bunun bir kısmı çiftçilerden ham afyon satın almak için Triadlar tarafından ödeniyor. Böylece yıllık döngü genişlemeye devam ediyor. Güney Amerika'dan kokain ticareti aynı kişiler tarafından, onların CIA gibi teşkilatları aracılığıyla yürütülüyor. Kokain, koka yaprağından elde edilir ve 1903 yılına kadar Coca Cola adlı içecekte kullanılmıştır, dolayısıyla adı da buradan gelmektedir. CIA'in kokain ağlarındaki rolünü ve Kolombiya uyuşturucu kartellerini nasıl kurduklarını ayrıntılıyla anlatıyorum. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirmecek*. Ayrıca bu kitapta George Bush ve Bill Clinton'ın bu operasyonlara yoğun katılımının arka planını bulacaksınız.

Uyuşturucu ticareti sadece büyük miktarlarda para kazanmakla ilgili değildir; her ne kadar Gündemi uygulamaya koymak için önemli olsa da, aynı zamanda toplumları parçalamak ve gençlerin gerçek değerlerini ve potansiyellerini ortaya koymalarını engellemek için de tasarlanmıştır. İnsanlar uyuşturucu bağımlısı olduklarıda, Kardeşliğin büyük tasarımasına sorun teşkil etmeyeceklerdir.

Uyuşturucu satıcıları üstünlük için savaşırken ve bağımlılar alışkanlıklarını finanse etmek için hırsızlık yaparken şiddet ve suç her zaman uyuşturucu ticaretini takip eder. Bu, Müslüman Kardeşler'e bu 'sorun'a 'çözüm' önermek için harika bir fırsat sunuyor; polise daha fazla yetki verilmesi ve temel özgürlüklerin daha fazla erozyona uğratılması. Bir kamuoyu yoklaması gördüm *Los Angeles zamanları*<sup>1</sup>. Birkaç yıl önce, ankete katılanların yaklaşık %84'ü uyuşturucuya karşı savaşı kazanacağını düşünüyorlarsa temel özgürlüklerden vazgeçeceklerini söylemişti. Problem-tepki çözümü. Bu insanların acilen bilmesi gereken şey, uyuşturucunun piyasadan çekildiğidir. *dağıtılmış* Aynı zamanda 'çözümler' sunan uyuşturucu savaşının ön saflarında yer alanlar tarafından. 'Uyuşturucuya mücadele' ağının büyük bir kısmı son derece yozlaşmış durumda ve tespit edilmeden uyuşturucu dağıtımına için bir araç olarak kullanılıyor. George Bush uyuşturucuya karşı diğer tüm Amerikalı siyasetçilerden daha fazla savaşa öncülük etti ve yine de Kuzey Amerika'nın onde gelen uyuşturucu baronlarından biri. Bir muhabir bu konuda *San Jose Mercury Haberleri*<sup>2</sup> CIA'in Los Angeles'taki siyahı topluluğa crack kokain sokma konusundaki rolünü ortaya çıkardı. Bu, Bush'un Beyaz Saray'da olduğu ve hem gazeteci hem de gazetenin, düzen gazetesinin alay ve taciz dalgasına maruz kaldığı dönemdi. *Washington Post* ve *Los Angeles zamanları*<sup>3</sup> Kardeşlik hikayeyi ezmeye çalışırken. Bu arada, uyuşturucu kaçakçılığı bile kan bağına bağlı. Bir arkadaşımın, bir ABD devlet kurumu tarafından uyuşturucu kuryesi olarak teklif edilen bir tanıdığı var. Reddetti ancak kendisine neden yaklaştıklarını sordu. Cevap geldi: "Soyunuzun ne olduğunu biliyoruz." Kodlardan birinin, elinizin avuç içi boyunca kesilmesi olduğunu öğrendi. Yakalanırsanız yetkililere elinizi gösterirsiniz, onlar da siz serbest bırakır.

Uyuşturucuya mücadele teşkilatları uyuşturucu kartelleri tarafından kontrol ediliyor ve 'büyük uyuşturucu baskınları' duyduğunuzda, genellikle rekabeti ortadan kaldırın ve eylem izlenimi veren Kardeşlik'tir. Uyuşturucu tacirlerini bulmak zor mu? Peki nasıl oluyor da yeni bir şehirde otobüsten inen bir genç onları bir saat içinde bulabiliyor? Ağır uyuşturucular alıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız şunu unutmayın: 'Ası' olmuyorsunuz veya 'bırakmıyorsunuz'; zihinsel, duygusal, ruhsal ve nihayetinde fiziksel intihar ediyorsunuz ve tam olarak ne yapıyorsanız onu yapıyorsunuz. Bu dünyayı kontrol eden insanlar bunu yapmayı istiyor. Seçim sizin, ancak başlamadan önce oyunu anlayın. Uyuşturucuya bulaştığında tek bir kazanan olur. Ve bu asla sen değilsin.

## KAYNAKLAR

---

1 Scarlet ve Canavar, s 15. Age.

2

3 Aynı eser.

4 Age, s 11.

5 Age, s 13.

- 6** Age, s 31.
- 7** US News And World Report, 4 Ağustos 1986.
- 8** Scarlet And The Beast, s 23.
- 9** Aynı eser.
- 10** "Devletin Organize Suçları, Başkanlık Konuşması", William J. Schambliss, Amerikan Kriminoloji Derneği'ne, 1988.
- 11** Rodney Dikiş, *Amerika'yı dolandırmak*(Diablo Western Press, Alamo, Kaliforniya. 1994), s 355. Age,
- 12** s355.
- 13** Michael Collins Piper, *Nihai Karar, JFK Suikastının Kayıp Halkası*(Wolfe Press, Washington DC, 1995), s 92.
- 14** *Amerika'yı dolandıran*,s 295. Scarlet
- 15** ve *Canavar*,s. 33 ve 35. Age, s. 36.
- 16**

## ONBEŞİNCİ BÖLÜM

### *Şeytan'ın çocukları*

Satanizm olarak bildiğimiz kara büyü ritüelleri, antik Babil'deki ve Kardeşler'in sızdiği Sümer, Fenike, Hittit, Mısır, Kenan ve Akad halklarının yanı sıra dünya çapındaki pek çok toplumdaki ritüellerin ve insan kurban etmenin modern ifadesidir. Tarih boyunca aynı tanrınlara aynı ritüellerin yapıldığı kesintisiz bir geçit töreni olmuştur ve bu, bugün Kardeşlik inisiyeleri için temel öneme sahip olmaya devam etmektedir.

Benim Satanizm terimini kullanmadım Şeytan'ın Hıristiyan versiyonuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunu yalnızca, çoğu insan için şaşırtıcı görünse de bugün tüm dünyada yaygın olan ritüel kurban ve işkence sistemini tanımlamak için kullanıyorum. Satanizm, yüzyıllar boyunca sayısız isimle anılan son derece yıkıcı, negatif bir güce tapınmanın bir diğer adıdır: Nemrut, Baal, Moloch veya Molech, Set, Şeytan, Lucifer, bunların sonu yoktur. Satanizm olumlu olan her şeyi saptırıyor, tipki Nazilerin olumlu bir sembol olan gamalı haçı alıp onu olumsuzu simgelemek üzere ters çevirdiği gibi. Satanistlerin pentagramı ters çevirmelerinin ve karanlığı象征ize etmek için siyahı, dolayısıyla Kara Kütle'yi kullanmalarının nedeni budur. Ama aynı zamanda beyazın象征izmini de tersine çevirirler ve bu onlar için son derece olumsuz bir renktir. Şeytani aqlar, çeşitli tanrıların isimleri altında, Babil Kardeşliği tarafından onların ihtiyaçlarına hizmet etmek için yaratıldı. Gözcülerin ve onların soyundan gelen Nefilimlerin kayıtlarında onların kan içme faaliyetlerine göndermeler bulduğunu gördük. Kardeşlik kanın yaşam gücü enerjisini içerdığını biliyor. Adet kanı içmek her zaman sürüngen soyunun bir özelliği olmuştur çünkü bu boyutta yaşamak için kana ihtiyaçları vardır. Dişi ay özü olan Yıldız Ateşi olarak biliniyordu. Kadınların adet döngüsü Ay'ın döngüleri tarafından yönetilir ve kan bu enerjiyi içerir. İçeriğinin uzun bir عمر sağlama gerekiyor. Bazı araştırmacılar, Hindistan'da buna soma, Yunanistan'da ise ambrosia denildiğini öne sürüyor. Bunun tanrıların nektarı olduğu söyleniyordu ve genetik kan içen sürüngen tanrıları. 'Kutsal kâse' kadehi veya kadehi aynı zamanda rahmi ve adet kanını içmeyi simgeliyor, aynı zamanda sürüngen 'kraliyet' soyunun da bir simgesi. Sürüngen 'kraliyet' soyunun Elitleri için bakire rahibeler tarafından regl kanı sağlandı ve bu, 'Kızıl Kadın' veya Yunanlılara göre 'Kutsal Kadın' teriminin kökenidir. Bunun Yunanca karşılığı olan Hierodulai, sonunda İngilizcaye fahişe, Almancaya ise fahişenin kökeni olan 'hores' olarak çevrildi. Ritüel kelimesi bu uygulamadan türemiştir (ritu = kırmızılık) ve aynı şekilde ayin ve kırmızı kelimeleri de öyle. Adet kanı kırmızı rengin bu kadar önemli olmasının bir nedenidir

Satanistlere göre bu, 'kraliyet' soyunun altın rengini sürekli kullanmasının bir başka nedenidir. Altın, tanrıların metalî olarak adlandırılır, ancak Sümer Tabletlerindeki Anunnakiler için adet kanı 'tanrıların altın'yıdır.

Sürünğenler ve onların melezleri, kişinin yaşam gücünü içikleri ve bu boyutta var olmak için buna ihtiyaç duydukları için kan içerler. Bunu görenlerin bana söylediğine göre, insan kanı içerken ve insan eti yerken sıklıkla sürüngenlere dönüşüyorlar. Kan içmek onların genlerinde var ve Kardeşlik için en üst düzeyde ritüeller gerçekleştiren hiyerarşideki Elit bir yüksek rahibe veya 'Ana Tanrıça' bana insan kanı olmadan sürüngenlerin bu boyutta insan formuna sahip olamayacaklarını söyledi. Adı Arizona Wilder, eski adıyla Jennifer Ann Greene. İlginç bir şekilde, sürüngenlerin evrende Aryan halklarını takip ettiğini, çünkü beyaz ırkın kanının onlar için bir nedenden dolayı özellikle önemli olduğunu ve sarı saçlı, mavi gözlü genetik akışın daha çok istediklerini söyledi. başka herhangi biri. Beyaz ırkı Mars'a kadar takip ettiklerini ve sonra onlarla birlikte Dünya'ya geldiklerini söyledi. Sürüngenlerin bu gezegene sayı olarak gelişinin pek çok araştırmacının hayal ettiğinden çok daha yeni olması imkansız değil. Yalnızca birkaç bin yıl önce sürüngen Anunnakiler ile Mars'taki sürüngenlerle zaten çitleşmiş olan beyaz Mars soyları arasındaki bir melezleme programı, çok yüksek bir sürüngen genetik içeriği üretebilirdi. Bu daha önce açıkladığım nedenlerden dolayı hayatı önem taşıyor. Bu şekilde şekil değiştirebilmeleri için belirli bir oranda sürüngen genlerine ihtiyaçları var gibi görünüyor. Ancak melezleşmenin ne zaman gerçekleştiği, gerçekleşmiş olmasından çok daha az önemlidir.

Satanizm enerjinin ve bilincin manipülasyonuna dayanır. Bu derin hastalıklı ritüeller, katılımcıların bilincini sürüngenlere ve alt dördüncü boyutun diğer bilinçlerine bağlayan bir enerji alanı, bir titreşim frekansı yaratır. Bu, birçok insan için alt astral olarak da bilinen, korku, suçluluk, nefret ve benzeri düşük titreşimli duyguların frekansıyla rezonansa giren boyutsal alandır. Satanizmin yaptığı gibi bir ritüel bu duygulara odaklandığında, dördüncü boyut olan sürüngenlerle güçlü bir bağlantı kurulur. Bunlar, tüm bu üzücü hikayenin binlerce yıl önce başlamasından bu yana, bu ritüellerin çağrımak için tasarlandığı 'iblislerden' bazları. Bu, çok fazla ele geçirmenin gerçekleştiği ve sürüngenlerin inisiyenin fiziksel bedenini ele geçirdiği zamandır. Önde gelen Satanistler, insan kılığına girmiş safkan sürüngenlerdir. Bu ritüeller her zaman girdap noktalarında gerçekleştir ve bunların yarattığı terör, korku ve nefret küresel enerji ağına girerek Dünyanın manyetik alanını etkiler. Bu kötü niyet ölçüğünün düşünsel biçimleri titreşim frekansını bastırır ve insan düşüncesini ve duygularını etkiler. Şeytani ritüellerin gerçekleştiği bir yere gidin ve atmosferdeki kötülüğü ve korkuyu hissedin. 'Atmosfer' dediğimiz şey titreşim alanı ve onun insan düşünsel formlarından nasıl etkilendiğidir. Böylece mutlu, aydınlatıcı ya da sevgi dolu bir atmosferden ya da karanlık ya da önsezili bir atmosferden bahsediyoruz. Dünyanın alanı titreşimsel olarak alt dördüncü boyuta ne kadar yakınsa, sürüngenlerin bu dünya ve onun sakinleri üzerinde o kadar fazla gücü vardır. Satanizm sadece bir hastalık ve sapkınlık değildir, aynı zamanda asıl sebebi de budur.

Çünkü Kardeşlik'in bakış açısına göre varoluş, Dünyanın manyetik alanını kontrol etmektedir; sürüngen efendilerine ibadet etmek ve onlarla bağlantı kurmak; kurban ettikleri kurbanların yaşam gücünü içmek; ve insani duygulardan, özellikle de korkudan besleniyor gibi görünen sürüngenlere enerji sağlamak. Bu kurbanlar kelimenin tam anlamıyla 'tanrırlara' yani sürüngenlere yapılan kurbanlardır ve binlerce yıldır gerçekleşmektedir. Orta Amerika'daki Aztekler ve diğer birçokları tarafından toplu insan kurban edilmesi, bedenleri yiyen ve kan içen fiziksel sürüngenlere ve melezlere yiyecek, dördüncü boyutun fiziksel olmayan sürüngenlerine ise enerji beslemesi sağlamaktı. . ABD yeraltı üslerinin inşaatçısı Phil Schneider, yazar ve araştırmacı Alex Christopher'a, çocukların yeraltındaki köle koşullarında artık çalışamayacakları noktaya geldiklerinde sürüngenler tarafından tüketildiklerini söyledi. Yetişkinler gibi kirlenmedikleri için küçük çocukların tercih ediyorlar. Kabullenmek zor değil mi? Eminim zihniniz size 'saçmalık' diye bağırlıyor çünkü kim böyle bir gerçekle yüzleşmek ister? Ama bunu yapmazsa, nasıl durdurulacak?

Şeytani ritüeller genellikle geceleri gerçekleştirir çünkü bu, manyetik alanın en kararlı olduğu zamandır. Gün boyunca güneş rüzgarının elektrik yüklü parçacıkları alanda türbülansa neden olur ve boyutlar arası bağlantıyı daha da zorlaştırır. Tam tutulmalar sırasında en istikrarlı olanıdır ve bu, yerli halkların diğer boyutlu varlıklarla temas kurmak ve onları tezahür ettirmek için en önemli törenlerini düzenledikleri zamandır. Kabile şamanları bunu biliyor. Şeytani ritüeller ve özellikle çocukların insan kurban edilmesi geniş çapta gerçekleştiriliyor ve gezegende en ünlü politikacıların, iş adamlarının, medya sahiplerinin ve eğlence sanatçılarının bazlarının katılımını sağlıyor. Tabii ki yapıyorlar. Arka plan göz önüne alındığında, bunu yapmamaları şaşırtıcı olurdu. Bu ritüeller ve insan kurban etme, eski çağlardan beri her zaman Kardeşlik 'din'inin temeli olmuştur. Ve Kardeşlik, Şeytani inisiyelerini ve 'aylak aylaklarını' siyasi, ekonomik, ticari, askeri, tıbbi ve medya gücü pozisyonlarına ve eğlence dünyasında etkili pozisyonlara yönlendiriyor. Dolayısıyla bu meslek ve kurumların başında satanistlerin ve çocuk kurban edenlerin oranı genel nüfusla kıyaslandığında şaşırtıcı derecede yüksektir. Anlaşılan, tanıtığım ve okuduğum eski Satanistlere göre, bazı dünya siyasetçileri, o sırada üretilen adrenalin nedeniyle, kurban anında alınan kana bağımlı olmuşlar. Bana bu bağımlılığın Satanistler arasında oldukça yaygın olduğu söylendi ve sürüngen meselesini araştıran araştırmacılar bu maddenin sürüngenlerin de istediği madde olduğunu öne sürüyorlar. Hepsi uyuyor.

İnsan ve hayvan kurban etme temasının antik dünyadan günümüze kadarki haritası kolaylıkla çizilebilir. İronik ama bu kitabın bağlamında anlaşılır bir şekilde, kitabın büyük bir kısmı hayatı yok etmek yerine korumak için tasarlanmıştır. 'Tanrırları' yaratırmak için yapılan bir kurbanın çok daha fazlasının hayatını koruyaçağına inanılıyordu. Bu, başkalarının 'günahları' yüzünden öldürulen günah keçisi kavramının bir başka kökenidir. Bu, elbette, "günahlarımızın affedilebilmesi için ölen" birçok efsanevi dini 'kahraman'ın ortaya çıkışmasını sağladı. Tanrırları yaratırmak için kralın veya hükümdarın kurban edilmesi başka bir eski gelenektir. Anunnakiler ve Gözcülerin belgelendiği sözde medeniyetin başlığı Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'da insan kurbanları vardı,

özellikle çocukların. Benzer ritüeller Çin'de, Roma'da, Afrika'da, Asya'da, Yunanistan'da, Güney Amerika'da ve en ünlü Azteklerin topluca 'tanrılarla' kurban sunduğu Meksika'da yaygındı. Bu bölge, Meksika'nın eski Başkanı Miguel De La Madrid'in, CIA'in zihin kontrollü kölesi Cathy O'Brien'a sürüngen dünya dışı varlıkların gelip, işgal etmek için fiziksel bedenler yarattıklarını söyledişi yerdir; tıpkı uzaylılar arasında en çok yaptıkları gibi. Aryan halkı. Sürüneler ve insan kurban etme bir aradadır. İskandinavlar, vebaları durdurmak ve Kuzey'in büyük tanrıları İskandinav Odin'i veya Alman Wodan'ı veya Woden'i yataştırmak amacıyla çocukların diri diri gömdüler. Gizem okullarının tanrıları her zaman insan kurban etmeye bağıntılıydı ve küresel Kardeşlik ve Satanizm ağları aracılığıyla bilgi ve ritüelleri günümüze taşıyan da işte bu okullardı. Peru İnkaları çocukların kurban ediyorlardı ve insan kurban etme Avrupa'nın ilk günlerinden beri uygulanıyordu. Bir Druid ritüeli, bir çocuğu yeni bir binanın temellerinin altına gömmek veya çocuğun kanını alana serpmekti. Aynı ritüel dünyanın birçok yerinde bulunabilir. St Columba (güvercin, Semiramis) hikayelerinde, bu 'Hristiyan' kahramanın keşiflerine, içlerinden birinin İskoçya'nın Lona adasındaki yeni bir manastırın temellerine gömülmesinin uygun olduğunu söyledişi söylenir. (Güneş) toprağı 'kutsallaştırmak' için. Bir Aziz Oran gönüllü oldu ve bunun sonucunda doğrudan cennete gittiğine inanıldı.<sup>1</sup>Tarihçi Tacitus'un Roma kayıtları, Druidlerin sunaklarını esirlerinin kanyayla kaplamayı nasıl bir görev saydıkları ve insan bağırsakları aracılığıyla tanrılarla nasıl danışıklarını ortaya koyuyor. Aynı hikayelere İrlanda ve İskoçya'da da rastlamak mümkün. İrlanda efsanesi, İrlanda'nın ilk kez, her yıl doğan çocukların üçte ikisini talep eden, Formoryalılar adı verilen açgözlü bir tanrılar grubunun yaşadığını söylüyor. Fenikeliler ve onların akrabaları olan Kartacalılar, büyük çapta insanları kurban ettiler; Kenanlılar da öyle. Kartaca, Roma'ya karşı savaşta mücadele ederken, 200 soylu aile, oğullarını Baal'e (Fenike Güneş tanrısı, Bel veya Bil) kurban etti.2

Diğer bir tema ise ilk doğan çocuğun, çoğunlukla da ilk doğan oğlunun kurban edilmesidir. Avustralya'daki bazı yerli kabilelerde anne, daha fazla çocuk sahibi olabilmesini sağlamak için ilk doğan çocuğunu öldürüp yiyordu.<sup>3</sup>Hayvanlardan ve insanlardan ilk doğanların kurban edilmesi oldukça yaygındı ve Eski Ahit'te bahsediliyordu. Krallar Kitabı, Moab Kralı Meşa'nın, İsrailoğullarının elindeki yenilgisinden dolayı nasıl çok üzüldüğünü ve en büyük oğlunu ve varisini feda ettiğini anlatır. Yaratılış'ta 'Tanrı'nın (tanrılar), İbrahim'in imanını ve itaatini sınamak için ilk doğan oğlunu onlara kurban etmesi konusunda nasıl israr ettiğini hatırlayın. Aynı ritüel bugün Satanistler, Kardeşler'in soyundan gelen aileler ve onların Mafya gibi organize suç kolları arasında da devam ediyor. İlk doğan oğlunun kurban edilmesi, bu garip insanlar tarafından, kişinin davaya olan bağlılığını sınamanın bir yolu olarak kullanılıyor. Yahveh-Yehova, Sayilar Kitabında açıkça belirtiyor ki... İsrail'in ilk doğanlarının hepsi benimdir, hem erkek hem de erkek. ve canavar" ve Mısır'dan Çıkış'ta Yahveh şunu talep eder: "Oğullarının ilkini bana vereceksin." İncil, İbrahim'in Sümer şehri Ur'dan geldiğini söylüyor ve 1927'de Sir Leonard Woolley tarafından Kraliyet Mezarlığı'nda yapılan kazılarda, MÖ 2.800'den kalma mezarlarda insan kurban edildiğine dair yaygın kanıtlar ortaya çıkarıldı. İslitler, pek çok şeyi taşıyan insanlardı.

Aryan soyu ve Avrupa'daki ritüeller de aynısını yaptı. Girit'teki Knossos sarayı da dahil olmak üzere, bu kitapta adı geçen tüm ana mekanlarda ve halkın arasında insan, özellikle de çocukların kurban edildiğine dair kanıtlar bulunabilir.<sup>4</sup> Ritüelin odağı olarak kafatası kültü, bu hikayede Tapınakçılar, Rennes-le-Chateau gizemi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kafatası ve Kemikler Derneği ile tekrar ortaya çıkmıştır. Belki bir milyon yıl öncesine ait Pekin Adamı'nın ve yaklaşık 200.000 yıl öncesine ait Neandertal insanların cesetleri incelendiğinde, bu tür ritüellerin kanıtlarına bu erken zamanlarda bile rastlamak mümkün. Kurbanın beyğini yemeyi de içeren kafa kültü, yaklaşık sekiz bin yıl önce Eriha'da daha ayrıntılı hale geldi ve aynı ritüellerin kanıtlarına Japonya'daki ve antik Çin'deki Şinto dininde de rastlandı. Baal'in efsanevi kız kardeşi Anath, Meksika ve Hindistan'ın ana tanrıçaları gibi, kuşaklarından sarkan insan elleri ve kesik kafalarla süslenmiş olarak tasvir edilmiştir.

5

Eski Mısırlıların yazılı metinleri, daha sonra yaygınlaşan birçok kurban ve işkence türünü ortaya koymaktadır.<sup>6</sup> Mısırlılar, Osiris'in mezarı üzerinde kızıl saçlı adamları kurban ederlerdi çünkü kırmızı, Şeytan'ın Mısır versiyonu olan Set'le ilişkilendirilen renkti. Bugün bu dehşetlerden tarif edilemez derecede acı çeken insanların hatırladığı bazı ritüeller, burada ayrıntılı olarak anlatılanların aynasıdır. *Mısır Ölüleri Kitabı*'nda kalpleri bir kavanozda saklamayı da içerir.<sup>7</sup> Kalpler, tanrıça Maat tarafından yargılanmak üzere Mısır'daki teraziye yerleştirildi. Pek çok mahkeme binasında gördüğünüz, elinde Adalet Terazisi bulunan güneş tacı taşıyan kadının gerçek anlamı budur. Antik dünyada, Hindistan'daki Brahman fakirleri ve diğer gizem okulları uyuşturucuları, işkence ritüellerini ve halüsinsiyon yaratatan 'sahir'i biliyorlardı. Aptal fakirler. Hipnoz tapınaklarında yaygın olarak kullanılıyordu. Kenan, Babil ve Fenike'deki Bel/Baal/Nemrut'a tapan iblisler, dini ritüellerinin bir parçası olarak Nemrut/Baal'in bir yönü olan Molok veya Molek adına insan kurban etme, yamyamlık ve çocuk cinayetlerine giriştiler.<sup>8</sup> Kenanlıların ve Fenikelilerin yüce tanrısı Baal'in (efendi veya hükümdar) hayat veren, Moloch'un ise hayat yok eden olduğu söyleniyordu. Her ikisi de fedakarlık yoluyla yataştırılmayı talep etti. Baal veya Moloch, Roma tanrısı Satürn ile özdeşleştirildi.

Kartacalılar, Güneş tanrısı ve ateş tanrısı Baal'in onuruna, Fenikelilerin ve Kenanlıların ritüellerini izleyerek çocuklar Baal/Moloch görüntüsü şeklinde yapılmış ateşli bir çukura yuvarladılar. Modern Tunus yakınlarındaki bir bölgede, içinde kömürleşmiş bebek kalıntılarının bulunduğu altı bin kap bulundu. Unutmayın, bu ritüeller ve 'tanrılar', günümüzde Satanistlerin ve Müslüman Kardeşler'in uyguladığı ve tapındığı ritüellerin aynısıdır. Bu nedenle, 19 Nisan 1993'te Waco'lu çocukların tamamen Satanist kontrolündeki FBI ve ATF, Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'nun neden olduğu bir cehennemde yanarak ölmelerine izin verildi. Bunlar, bombayı patlatan aynı ağır hasta insanlardı. 19 Nisan 1995'te Oklahoma'daki James P. Murrah binasında çok sayıda çocuk öldü. 19 Nisan, ateşle (ateş tanrısı Baal veya Moloch) ilgili Şeytani bir ritüel gündür. Peki Moloch ne talep ediyor? Çocukların fedakarlığı. Waco ve Oklahoma, ançffit'lerin gerçekleştirdiği inanç sistemiyle tamamen aynı inanç sistemine göre Baal/Moloch'a çocuk kurban ediliyordu. Aynı şekilde bu insanlara yönelik bir savaş da toplu kan ritüelidir.

hayal edilemeyecek sayıda insan öldürülüyor ve sakatlanıyor ve gezegen negatif duygusal enerji tarafından yutuluyor. Alt dördüncü boyut sürüngenlerinin birçoğunun beslendiği veya bu boyutta tezahür etmek için kullandığı bu enerjidir. Branch David'lilerin ve çocukların Waco'da kurban edildiğine dair inkar edilemez bir kanıt istiyorsanız, videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim: *Waco: Nişan Kuralları*.<sup>9</sup> Bir daha asla resmi bir açıklamaya inanmayacaksınız. 'İblisler' için kullanılan ritüel isimler bugün hala antik dünyada ve Tapınakçılar gibi daha sonraki gruplar tarafından kullanılan isimlerle aynıdır. Bunun doğrulanması, Satanizm'in modern kurbanlarının bir dizi anlatımından geliyor. İngiliz terapist arkadaşım Vera Diamond, yaklaşık 20 yıldır Şeytani ve zihin kontrolü istismarına maruz kalan insanlarla çalışıyor. Diyor:

"Çocuklar Şeytan kelimesinin diğerlerinden daha sık kullanıldığını söylüyor ancak diğer şeytanlar arasında Baphomet ve Behemoth da var. Molech (Moloch), özellikle bebekleri yemekle ilişkilendirilen ve Choronzon adı verilen bir tür gibi görünüyor. Bunların özellikle bebeklerin kurban edilmesiyle ilgili olduğu görülüyor."<sup>10</sup>

Choronzon, Nemrut'un Yunanca versiyonu olan Chronos ile ilgilidir. Yunan efsanesine göre Kronos, kendisini devireceklerinden korktuğu için çocukların doğdukları anda yutmuştur. Chronos, Titanların en güçlüğüydü; sürüngenlerin "insanların kızları" olan insanlarla çitleşmesi sonucu ortaya çıkan devlerin Yunanca adıydı. Yunan efsanesi sembolik olarak onlardan cennet (dünya dışı varlıklar) ve Dünya (insanlar) arasındaki birliğin çocukları olarak bahsediyordu. Kronos, Zeus'un annesi onu çocuk katili kocasından sakladığı için hayatı kalan babasıydı. Zeus daha sonra babasına ve diğer Titanlara karşı muzaffer bir savaş başlattı ve ardından çocuk kurban etmeye dolu bir hanedanı Tanrıların Kralı olarak yönetti. Nesiller boyunca farklı insanları birbirine bağladıınızda, aynı insan kurban etme temalarını bulursunuz. Kannanit-İbraniler, her ne kadar bilim adamlarının yıllar boyunca bunu inkar etmeye çansa da, ciddi anlamda insan ve hayvan kurban etme işine meraklıydı. Bugün 'Yahudi' hiyerarşisi içinde yer alan Satanistler hala aynı ritüelleri yerine getiriyorlar. Ancak dünya çapındaki Yahudi kitlelerinin bunun böyle olduğundan haberi bile yok. Fısh Bayramı'nın gerçek anlamını anladığınızda, yüzyıllar boyunca Yahudi fanatikler tarafından çocukların kurban edilmesiyle ilgili hikayelerin tarihsel bir temele sahip olduğu görülebilir. Bunun 'Tanrı'nın' İsaillî çocukların evlerini üzerinden geçmesi ve yalnızca ilk doğan Mısırlıları öldürmesiyle hiçbir ilgisi yoktu. Bu, yalnızca yeni başlayanların veya kararlı bir araştırmacının anlayabileceği bir sembolizmdir. MÖ 8. ve 7. yüzyıllara ait kayıtlar, İsrailoğullarının Kudüs dışındaki Gehinnon Vadisi'nde oğullarını kurban ateşlerinde yakıklarını gösteriyor.<sup>11</sup> Bebeklerin Moloch-Baal'e kurban olarak ateşten "geçtiği" veya "geçtiği" söylendi. Levililer Kitabı'nda şu cümleyi buluyoruz: "Tohumlarından hiçbirinin Moloch'a ateşten geçmesine izin vermeyeceksin". Peygamber Yeremya halktan bahseder: "Oğullarını Baal'e yakmalık sunu olarak ateşe yaktılar" ve ayrıca Yeremya Kitabında bize şöyle deniyor: "Hinnon Vadisindeki Tofet'in yüksek yerlerini inşa ettiler. oğullarını ve kızlarını ateşe yakmak için..." John Milton ayrıca Moloch'tan da bahsetti. *Cennet kaybetti*:

"Birinci Moloch, korkunç kral, kanla lekelenmiş, İnsan kurbanıyla ve ebeveynlerinin gözyaşlarıyla, Ama davul ve teflerin yüksek sesinden, Çocuklarının duyulmayan çığlıklarla, ateşten geçip gitti, O'nun amansız putuna."

Eski Ahit hayvan ve insan kurban etme hikayeleriyle doludur. Aynı sembolizm, ilk doğan veya küçük çocukların kurban edilmesiyle ilgili eski metinlerin bir akışında da görülebilir. İsa hikayesi de elbette bu temayı içeriyor. En uç noktasında Yahudi dogması son derece fedakârdır. Tapınakları, ritüel cinayet ve kurban için oraya sürekli olarak götürülen hayvanların bulunduğu mezbahaları. Yahudilerin bugünkü hayvanları öldürme biçimine bakın. Et, yalnızca hayvanın boğazı kesilip kanı akittilarak ölüre "kaşer" olarak kabul edilir. Aynı şey Müslümanların 'halal' eti için de geçerlidir. Kardeşlik soyundan gelen eski ritüeller sıkı bir şekilde sürdürülü ve bugün iktidardaki Elit, antik dünyada olduğu gibi çocukların kurban ediyor ve kan içiyor. Hindu inancı ve onun kutsal kitapları olan Vedalar'daki bilgiler, dünya dışı/îç dünyalılar ve onların soyundan gelenlerin merkezlerinden biri olan Kafkas Dağları'ndan Aryanlar tarafından Hint yarımadاسına taşınmıştır. Bu nedenle Vedaların tanrılarla kurban konusunda aynı talimatları içерdiği öngörlülebilir. MÖ 1400 civarında yazılan Vedalar, tanrıların ve her birine en uygun kurbanın isimlerini listeler. Modern dünyada, tanrı Şiva'nın karısı Ana Tanrıça Kali'ye her yıl kurbanlar sunulur ve onun her zaman insan etiyle yaşadığına inanılırdı. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında bu uygulama (resmi olarak) durdurulana kadar her Cuma akşamı Tanjor'daki Shiva tapınağında bir erkek çocuk adak olarak sunulurdu. Kardeşlik ağındaki eski gizli topluluklardan biri olan Eşkiyalar, kurbanlarını kafataslarından oluşan bir çelenk takarken tasvir edilen Kali'ye adanmış ayrıntılı ritüellere göre öldürdüler.

Bu kurban törenlerinde çocuklar veya söze 'genç bakireler' kullanılıyor çünkü Satanistler ve onların sürüngen efendileri, kendi amaçları için saf ergenlik öncesi enerjiye erişmek istiyorlar. Satanistler, onların kurbanlarının çoğu ve kurbanlarla çalışan terapistler bana aynı 'yenilenme ritüelleri' hikayelerini anlattılar. Bazen Kardeşlik'in yüksek rütbeli bir üyesi olan yaşlanan Satanist, bebekler veya küçük çocukların oluşan bir çemberin ortasında duruyor. Kurban edildiklerinde ritüel, Satanist'in onların yaşam özünü, yaşam gücünü özümsemesine ve vücutunu yenilemesine olanak tanır. Hem Winston Churchill hem de Nazilerle bağlantıları olan dünyanın en ünlü Satanistlerinden Aleister Crowley, insan kurban etmeyi savundu ve çocuk kurban etmeyi de kabul etti. 1929 tarihli kitabında, *Teoride ve Pratikte Büyü*, ritüel ölümün nedenlerini ve neden küçük çocukların en iyi kurbanlar olduğunu açıklıyor:

"Her canlı varlığın, miktarı hayvanın büyülüğüne ve sağlığına, niteliği ise zihinsel ve ahlaki karakterine göre değişen bir enerji deposu olduğu eski büyütülerin teorisiydi. Bu hayvanın ölümüyle bu enerji aniden serbest kalır. En yüksek manevi çalışma için kişinin buna göre kurbanı seçmesi gereklidir."

en büyük ve en saf gücü içerir. Mükemmel masumiyete ve yüksek zekaya sahip bir erkek çocuk, en tatmin edici ve uygun kurbandır.”<sup>12</sup>

Crowley bir dipnotta, Satanist Frater Perurabo'nun kayıtlarına göre 1912 ile 1928 yılları arasında her yıl 150 kez böyle bir fedakarlık yaptığı ekliyor. Bunu bir düşünün. Bu, bu adamın yalnızca o dönemde neredeyse 2.500 genç erkek çocuğunu ritüel olarak kurban ettiği anlamına geliyor. Her yıl dünyanın her yerinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan milyonlarca, evet milyonlarca çocuğa ne olduğunu hala merak ediyor musunuz? Ve bu, halkın hakkında hiçbir şey bilmemiş, fedakarlık için yetiştirlenlerin hepsi olmadan. Her yıl yapılan ritüel kurban tahminlerinin abartı olmadığını görmeye başlayabiliyoruz. Satanizm özünde başka bir kişinin enerjisini ve bilincinin manipülasyonu ve çalınmasıyla ilgilidir. Eski zamanlarda buna “ruh kapma” diyorlardı. Bu sadece mide bulandırıcı bir sapkınlık gibi görünebilir, ancak ritüellerin arka planını gerçekten anlayanlar, asıl önemli olanın ritüellerin kendisi değil, ritüellerin etkisi olduğunu bilirler. Enerjiyi calmak ya da manipüle etmek gibi bir amaca hizmet ediyorlar. Satanist ritüelde seks çok yaygındır çünkü orgazm anında vücut, Satanistlerin ve sürüngenlerin yakalayıp emebileceği enerjiyle patlar. Sevgiden ilham alan cinsel aktivite çok daha yüksek bir titreşimle rezonansa girer ve bu nedenle sürüngenler tarafından erişilemez. Bununla birlikte, Şeytani bir ritüel veya kurban sırasındaki seks, niyet nedeniyle orgazmik enerjiyi çok düşük bir frekansta patlatır ve böylece Şeytani seksin enerjisi sürüngen frekansıyla rezonansa girer. Gezegenlerin hareketi, Güneş ve Ay'ın döngüler tarafından sürekli üretilen astrolojik enerjiler de ritüellerin gücüne katkıda bulunmak için kullanılıyor. Bu yüzden en önemli törenleri için belirli Şeytani günler vardır. Bugünlerde çoğu çocuk olmak üzere tahmin edilemeyecek kadar çok insan kurban ediliyor. Ana tarihlerden bazıları şunlardır: 1/2 Şubat, Mum Bayramı; 21/22 Mart bahar ekinoksu; 30 Nisan/1 Mayıs, Walpurgis Gecesi/Beltane; 21/22 Haziran yaz gündönümü; 31 Temmuz/1 Ağustos, Lammas - Büyük Şabat festivali; 21/22 Eylül sonbahar ekinoksu; 31 Ekim/1 Kasım, Samhain/Cadilar Bayramı; 21/22 Aralık, kış gündönümü veya Yule.

Bu tarihlerin ve festivallerin başlı başına Şeytani olmadığını burada bir kez daha vurgulamak isterim. Bunlar, yıllık gezegen döngüsünde, Dünya üzerinde çeşitli türden çok güçlü enerjilerin tezahür ettiği ve bu tarihlerde hem olumlu hem de olumsuz nitelikteki ritüellerin ve törenlerin gerçekleştirildiği zamanlardır. Döngü enerjiyi üretir ve Satanistler, çoğu modern Druid tarafından gerçekleştirilen pozitif ritüellerde olduğu gibi, bu enerjiyi kendi amaçları için kullanırlar. Yaygın Şeytani ritüellerin diğer tarihleri arasında her dolunay yer alır çünkü Güneş'ten yansyan enerji bu durumlarda en güçlü durumdadır. Bavyeralı Illuminati'nin 1776'da kurulduğu gün ve Kardeşlik'in yarattığı Komünist ve Sosyalist takvimdeki kutlama günü olan 1 Mayıs'ın Satanistler için önemine de dikkat edin.

Süleyman'ın Anahtarı, efsanenin bizzat 'Kral Süleyman' tarafından yazdığını iddia ettiği okült büyü kitabıdır. İblisleri nasıl çağıracağınızı ve iblislere nasıl fedakarlık yapacağınızı ilişkin talimatlarında pentagramı da içerir. Bu tür eski eserler,

her nesilde aynı ritüeller. Tapınak Şövalyeleri'nin iç çekirdeği kara büyü ritüeline karışmıştı ve Tapınakçılar bugun Satanizm dediğimiz şeyle ve İsa'yı inkar ederek ve çarmıha tükürerek Hıristiyanlığı reddetmekle suçlandılar. Mendes Keçisi olarak da bilinen kara büyü sembolü Baphomet adlı şeytani bir güce taptıkları söyleniyordu. Oqlak (tek boynuzlu at ile de sembolize edilen keçi) inisiyenin burcudur ve politik gücü temsil ederken, Aslan (Güneş, aslan) kraliyet gücünü temsil eder. Bu nedenle aslan, Ormanın Kralıdır ve İngiliz kraliyet ailesinin bayrağındaki ana semboldür. Satürn gezegeni Oqlak burcunu yönetirken, Güneş Aslan burcunu yönetir ve Satanistler ve kara büyütüler ritüellerinde Güneş ve Satürn'e çok odaklanırlar. Satürn titreşiminin Dünya üzerinde sanıldığından çok daha büyük bir etkisi vardır. Astrolojide hukukun ve otoritenin gezegenidir. Otorite burcu olan Oqlak, astrologlara göre aynı zamanda küresel kontrolün merkezi olan İngiltere'nin de burcudur. Baphomet isminin, bilgelik veya bilgi vaftizi (inisiyasyon) anlamına gelen Yunanca kelimelerden türediği düşünülmektedir ve Ölü Deniz Parşömenleri uzmanlarından Dr. Hugh Schonfield, Essenelerin şifresini kullanarak Baphomet kelimesinin Gnostiklerin tanrıçası 'Sophia'ya ve Yunancada bilgelik anlamına gelen kelimeye çevrilmiştir.<sup>13</sup>Sophia dişi enerjinin diğer adıdır. Schonfield, Tapınakçılar ve Esseneler arasında bir bağlantı olduğundan emin ve ben de öyle.

Tapınakçıların bazı Ölü Deniz Parşömenlerinde kullanılan aynı kodu, Atbash Şifresini kullandıklarını gösterdi.<sup>14</sup>Tapınakçılara yönelik diğer suçlamalar arasında çocukların öldürmek ve kadınlara kürtaj yapmayı öğretmek vardı.<sup>15</sup>Bu itirafların çogunun Roma Kilisesi Satanistleri Engizisyon tarafından aşırı işkenceler altında yapıldığı doğrudur. Ancak bu raporların hepsi bu şekilde derlenmedi ve temalar o kadar güçlü ve hikaye o kadar tutarlı ki hepsini bir kenara atmak saçma olurdu. Ve bir şey oldukça kanıtlanabilir. Çocukların ritüel olarak öldürülmesini ve yetiştirmek olarak adlandırılan kadınların bebek üretmek için kullanılmasını ve şeytani bir 'tanrı'ya kurban edilmek üzere kürtajla alınan fetüsleri içeren bu törenler, bugün kesinlikle gerçekleştirilmektedir ve bu Şeytani taciz ve ritüel cinayet yapısı, şeytan tarafından kontrol edilmektedir. Tapınakçıların genişlemesine yardımcı olan çok gizli bir toplum ağı.

Tapınakçılardan biri olan Squin de Flexian'in ifadesinde, hepsinin Tarikat'tan asla ayrılmayacaklarına ve doğru ya da yanlış ne olursa olsun Tarikat'ın çkarlarını gözetmeyeceklerine yemin etmeleri gerektiği söylendi. Tarikatın onuru veya çıkarı için işlenen hiçbir suç günah sayılmazdı. Ayrıca bebeklerin kurban edildiği ve fetüslerin alındığı yönünde iddialarda bulundu.<sup>16</sup>

Masonların iç çevreleri de aynı şekildedir. Zulu şamanı Credo Mutwa bana, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta gördüğü Mason ritüelleriyle karşılaşıldığında, Afrika'nın voodoo ve kara büyüsünün gölgede kaldığını söyledi. Masonluğun gizli şifresi, Anunnaki melezi olan, İncil'deki Kabil'in soyundan gelen Tubal Kabil'dir. Tubal Cain'in kız kardeşi Naamah,<sup>17</sup>dünyaya insan kurban etmeyi ve yamyamlığı getiren kişi olduğu söyleniyor.<sup>18</sup> Tubal Kabil, büyülügün ve büyülügün babası olarak bilinir ve bu nedenle adı Masonların şifresidir.<sup>19</sup>Masonluğun sembolündeki 'G', Gnostisizmi (bilgi, bilme) ve eski Baal ve Ashtoreth'in seks kültürlerinin doğurganlık ayinlerini, nesli temsil eder.<sup>20</sup>Kuşkusuz sürüngen soyunda olduğu gibi nesil ve genetiğe de bağlı bir semboldür. Logoda 'G' harfini görüyorsunuz

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteleri ve televizyon istasyonlarını satın alan ve ulusal günlük gazeteyi yayınlayan Gannett zinciri, *Bugün Amerika*.<sup>21</sup> Christopher Columbus'u finanse eden Venedik'teki Siyah Asalet'in de Medici soyu arasında, 16. yüzyılda bir Kara Ayinde insan kurban etme emrini verdiği bildirilen Fransa Kraliçesi Catherine de Medici de vardı. Genç bir çocuk kurban edildi ve kanı, ölmekte olan oğlu Philip'i kurtarmak için tasarlanan bir cemaatte kullanıldı.<sup>22</sup> Medici boynuna Şeytani iblis Asmodei'nin adının yazılı olduğu bir tilsim takıyordu.<sup>23</sup> Hıristiyan Kilisesi'nin sözde direğî ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Babası Benjamin Franklin, Şeytani Cehennem Ateşi Kulübü'nün bir üyesiydi ve Londra'daki eski evinin altında o döneme tarihlenen altı çocuk ve dört yetişkinin cesetleri bulundu. orada yaşıyordu. Adolf Hitler ve Naziler Satanistlerdi; Winston Churchill ve Franklin Delano Roosevelt gibi 'rakipleri' de öyle. Eskiden ünlü Alman okült ailesi olan Bauer'lar olan Rothschild'ler, görünüşe göre Kenanlı Şeytani ritüelleri kullanıyor<sup>24</sup> St Clair-Sinclair'ler gibi Kelt topraklarıyla uzun bağlantıları olan bazı soy aileleri ise Druid sistemini tercih ediyor.<sup>25</sup> Satanizmle yoğun bir şekilde ilgilenen soylu ailelerden biri olan Astor ismine ilham veren, Şeytani tanrı Ashtoreth'i.<sup>26</sup> Astor'ların İngiliz kraliyet ailesiyle yakın bağlantıları var ve 1963'te İngiliz Savunma Bakanı John Profumo'nun Avam Kamarası'na Christine Keeler ile ilişkisi hakkında yalan söyledikten sonra istifaya zorlandığı Profumo skandalının merkezinde yer alımları, aynı zamanda bir Rus KGB ajansıyla cinsel ilişki yaşayan telekiz. Profumo-Keeler ilişkisi, Berkshire'daki Clivedon'daki Astor arazisindeki bir evde yaşayan sado-mazoşist ve kara büyüğü Stephen Ward tarafından ayarlandı. Bu konuda ortaya çıkışmasına izin verilenden çok daha fazlası vardı ve eğer ortaya çıkarsa, bir kez daha bazı çok karanlık uygulamalara ışık tutacak ve Windsor'lar da dahil olmak üzere İngiliz toplumunun en yüksek kademeleriyle bağlantı kuracak. Prens Philip, Stephen Ward ve Lord Mountbatten'in, Profumo'nun düşüşünde büyük rol oynayan Cliveden'deki kötü şöhretli 'yüzme partisine' konuk olduğunu biliyor.

Satanizm denilen şey, Sürüğenlerin komutası altındaki Kardeşlik piramidinin yönetici hiyerarşisidir. Ağın diğer tüm bölümleri gibi, kesinlikle böülümlere ayrılmıştır. Satanik ağın en yüksek seviyeleri, Kardeşliğin en yüksek seviyelerine kilitlenir, ancak daha düşük derecelerin, dahil oldukları örgütlerin gerçek doğasını bilmelerine izin verilmez. Satanizmin bazı seviyeleri, Işığın Kız Kardeşleri olarak bilinir. Beş Yıldızlı Generaller, Usta Danışmanlar, Kitapların Bekçisi, Mührlerin Bekçisi ve Asmodeus adı verilen bir pozisyon vardır.<sup>27</sup> Satanizmin küresel merkezlerinden biri, Belçika'da, uygun şekilde adlandırılan Muno Bel köyünün yakınındaki Karanlığın Kalesi, Chateau des Amerois veya Krallar Kalesi'dir. Kale, Fransa sınırına yakın ve Lüksemburg'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Sık ormanlarla görüşten korunuyor ve muhafizler meraklıları uzak tutuyor. Arazide 1000 ışık içeren kubbeli bir katedral var.<sup>28</sup> Başkan George Bush 1000 ışık noktasından bahsettiğinde, Şeytani piramidin en yüksek inisiyeleri için şifreli olarak bu inisiyasyon yerinden bahsediyordu. Bu Şeytani katedralde, Ana Kraliçe olarak bilinen, üst hiyerarşinin yüksek rahibesinin tahtı bulunmaktadır.<sup>29</sup> Görünüşe göre her gün bir çocuk kurban ediliyor

burum.<sup>30</sup>Burada, İbranice Kabala'da bir iblis olan Lilith olarak bilinen Şeytani 'tanrıça' için törenler yapılıyor. Antik Sümer'de dışiden geçen sürüngen soyu zambakla simgeleniyordu ve ana sürüngen gen taşıyıcılarına Lilith, Lili, Lilutu ve Lillette gibi isimler veriliyordu. Elizabeth (El-kertenkele-doğum) bunun bir türevidir. Bazı 'Anneler' tarafından kullanılan başka bir iblis, Bilair, Bilar ve Biled olarak adlandırılır; diğerlerinin Şeytan vb. dediği gücün kabalistik isimleridir.<sup>31</sup>Brucelar da dahil olmak üzere soydan gelen aileler, yüzyıllar önce İşkoçya'yı ele geçirmek için Belçika ve Kuzey Fransa'daki bu topraklardan geldiler. Fransa ile Hollanda arasındaki bu küçük ülke olan Belçika aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da evi ve bana söylendığıne göre dünyadaki tüm insanlara ilişkin veri tabanlarının derlendiği devasa bir bilgisayar merkezi. Görünüşe göre 'Canavar' olarak biliniyor ve dünya çapında bunlardan çok sayıda var. Janus Grubu adı verilen Elit zihin kontrol operasyonu da NATO karargahında bulunuyor. Nemrut, daha sonra Romalılar tarafından Janus olarak bilinen, iki yüzlü tanrı Eannus'tu. Belçika'nın Satanizmin ve pek çok Kardeşlik kurumunun karargâhı olmasının nedeni ise çok basittir. Kardeşlik, 1831'de Belçika'yı tam da bu nedenle yarattı ve ona sürüngen bir 'kraliyet' soyunu, İngiliz kraliyet ailesinin soyunu, Saxe-Coburg-Gotha Hanedanını ve Prusya'daki şubesini aracılığıyla Adem'in destekçilerini empoze etti. Bavyera İlluminati'sinin kurucusu Weishaupt.

1996 yılında Belçika'da ortaya çıkan sübyancı cinayeti çetesи, bu ülkede faaliyet gösteren Şeytani şebekenin sadece bir parçası. Bu etkinlik, Güney Belçika'da, Karanlıklar Kalesi'nden pek de uzak olmayan, Charleroi yakınlarındaki Forchies-la-Marche köyünde yerleşik Abrasax Şeytani Tarikatı'na bağlı Marc Dutroux tarafından düzenlendi. Abrasax, büyük olasılıkla sihirbazların abracadabra teriminden kaynaklandığı şışman karını bir iblis olan Abraxas'tır. Dutroux, suç ortağı Bernard Weinstein'ı diri diri gömdü ve Weinstein'in eşyaları arasında, kendisini Mısır tanrı Anubis olarak tanımlayan birinin imzalandığı, Abrasax grubundan bir mektup da vardı. Ona Tarikatın Baş Rahibesi için 'hediyeler' sunmasını emrediyordu ve görünüşe göre kurbanların yaşı ve cinsiyeti hakkında belirli ayrıntılar veriyordu. İngiliz *Pazar günleri* Belçika toplumunun önde gelen üyelerinin de aralarında bulunduğu izleyicilerin önünde çocukların öldürülüğü Kara Kitleleri anlatan tanıkların anlatımlarını bildirdi.<sup>32</sup>Bir Belçika gazetesi, Avrupa Birliği'nin eski bir komisyon üyesinin, lider olduğu iddia edilen Marc Dutroux'nun suç ortaklarından biri olan Michel Nihoul tarafından Belçika'daki bir şatoda düzenlenen seks partilerine katılan bir grup yargıcı, üst düzey politikacı, avukat ve polis arasında yer aldığı bildirdi. pedofil çetesinden. Bir araştırmacı bunun "Orta Çağ'a geri dönmek gibi" olduğunu söyledi<sup>33</sup>Aşında bu ritüellerin ne eski, ne orta, ne de modern bir çağ yaşanmamıştır. Aynı soyun kontrolü altında binlerce yıldır kesintisiz bir akıştır. Görgü tanıklarının tespit ettiği kurban alanlarında, özellikle de tarikatın genel merkezinde insan kafatasları bulundu. Belçika cinayetlerinin arkasındaki satanist grubun Hollanda, Almanya ve Amerika'daki benzer çetelerle bağlantılı olduğu söyleniyor.<sup>34</sup>Aşında tüm ülkelerde faaliyet gösteren küresel ajan bir parçası olacak. Satanizm ulusotesi bir şirket gibi yönetiliyor.

Kara büyü ritüelleri tüm dünyada devam ediyor ve ben her ülkedeki kurbanlarla konuşustum. İngiltere'de o zamanlar 40 yaşında olan cesur bir kadına tanıştım.

bana kendi deneyimlerinin pek çok kişisinin deneyimlerini yansittığını anlattı. 1950'lerde Darlington'da doğdu ve kısa süre sonra Şeytani babası tarafından diğer iki Sataniste satıldı. Onları yalnızca Thomas ve Helena olarak tanıyordu. Hull'da iki çocuk istismarcısı tarafından yönetilen bir çocuk evinde en korkunç koşullar altında büydü. Geceleri yatak odalarına bir fener ışığı tutuluyordu ve bir dakika kadar bir çocuğun üzerine tutulduğunda, aşağı inip cinsel istismara uğrama sırasının kendilerine geldiğini biliyorlardı. Henüz yedi ve sekiz yaşındayken Darlington'daki tatilleri sırasında, onu iki Satanist Thomas ve Helena ile ilişkilendiren babasıyla tanıştı. Kendisine portakal suyu ve dondurma aracılığıyla uyuşturucu verilecek ve geceleri bir minibüsle Darlington bölgesindeki köy kiliselerine götürülecekti. İlaçlar onun zihin kontrolünü kolaylaştırmak ve gördüklerini hatırlamasını engellemek için tasarlandı. Bu konuya bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağım. Ancak, insanlar 30'lú ve 40'lú yaşlarına girdiklerinde sıkılık olduğu gibi, mağdurlar yaşadıkları çetin sınavların geri dönüşlerini yaşamaya başlayabilirler. Bunları bir film ekranını izler gibi yeniden deneyimliyorlar. Bu nedenle pek çok kişi o yaşa ulaşmadan öldürülüyor; çoğunlukla öldürülen bir kişiyi grafik ayrıntılarla gösteren 'snuff' videoları için. Diğerleri, anılarını gizli tutmak için 'güçlendirici' zihin programlamaya tabi tutulmak üzere kaçırıldıklarında geri alınmaya maruz kalıyorlar. Korkunç gençlik hayatlarından sağ kurtulan giderek artan sayıda insan artık hatırlamaya başlıyor ve aynı temel hikayeyi anlatıyorlar. Eğer siz de onlardan biriyseniz, burada özetlediklerime ekleyecekleriniz varsa lütfen benimle iletişime geçin. Kitabın arkasında bir adres var. Benimle konuşuktan birkaç gün sonra, muhbirim onun sokakta altı Satanist tarafından yakalandığını ve bir minibüse bindirildiğini söyledi. Boğazına bir şırınga dayadı ve "O tehlikeli salak Icke" ile konuşmayı bırakması ve isim söylememi bırakması konusunda uyarıldı. Devam etmesi halinde kendisinin ve çocukların hayatını tehdit ettiler. Ayrıca sessiz kalmaması halinde ailenin köpeğinin alınacağı ve "Parçalar halinde size geri gönderileceği" söylendi. Güzel insanlar.

Artık hatırladığı taşra kiliselerindeki çetin sınavlarda, İngiliz muhbirim ve diğer çocukların seks, iğkence ve cinayet içeren şeytani ritüellerde kullanılıyordu. Kilisenin pencereleri siyah perdelerle kapatılmış, içi ise yılın zamanına göre farklı törenlerde kullanılan farklı renklerle Şeytan kanunlarına göre düzenlenmişti. Bazen kiliseleri gizlice kullanırlardı, ancak Hristiyan din adamları arasında ne kadar çok kişinin aynı zamanda Şeytani şebekenin üyesi olduğunu da hafife almayın. Satanistlerin cübbeler giydiğini ve bazlarının maskeler taktığını hatırlıyor; bunlar arasında bir keçinin yüzü veya Tapınakçıların tapınmakla suçlandığı tanrı Baphomet de vardı. Amerika'da olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da ülkenin en tanınmış isimlerinden bazıları yer alıyor. Bir kilisenin zeminine sırtüstü yatırıldığını, en fazla altı yaşında olan bir çocuğun, daha sonra kimliğini belirleyeceğü bir adamın üstündeki saçlarından tutulduğunu canlı bir şekilde hatırlıyor. Kuzey İrlanda'nın önde gelen politikacılarından biri olarak onunla anal seks yaptı. Bittiğinde çocuğun boğazını kesmek için bir bıçak çekildi ve üzerine kan döküldü. "Bu adamın gözlerini hatırlıyorum" dedi bana. "Gözlerinin soğukluğunu hiçbir zaman unutamayacağım." Erkekleri kızlara tercih ettiğini söyledi.

Onlarca yıldır Birleşik Krallık siyasetinde önemli bir isim olan bir adam tarafından birden fazla kez vahşice tecavüze uğradığını söylüyor. Bu adamın eskiden tuttuğunu söylüyor

kalçasından etine takılan kancaları kullanarak çıplak vücudunu ona doğrulttu. Bu olaylar yaşandığında o sadece küçük bir kızdı. Bana bu adının Edward Heath olduğunu ve Britanya'daki Şeytani taciz mağdurlarıyla yapılan röportajlarda onun adının tekrar tekrar geçtiğini söyledi. Heath, 1970-74 yılları arasında Birleşik Krallık Başbakanıydı ve Birleşik Krallık'ı şimdi Birlik olan Avrupa Topluluğu'na imzalayan Bilderberg Grubu üyesiydi. Britanya'nın Avrupa Birleşik Faşist Devletleri'ne daha fazla entegrasyonun ana mimarlarından biri oldu. Heath'i Satanist olarak tanımlayan pek çok bağıntısız kişiden biri, kitabın başında bahsettiğim, İngiltere Başbakanı'nın Chequers adlı resmi taşra konutundan arabayla 25 dakika uzaklıktaki Buckinghamshire'daki Burnham Beeches'te 'kertenkele' figürünü gören kadındı. Dama oyunu, tüm Mason tapınaklarının kat planı olan siyah beyaz karelerden oluşan bir tahta üzerinde oynanır. Burnham Beeches, High Wycombe'dan ve Benjamin Franklin ile Sir Francis Dashwood'un Cehennem Ateşi Kulübü'nün genel merkezinden çok uzakta değil. Eminim Burnham Beeches de onların uğrak yerlerinden biri olurdu. Bu bayan Burnham Beeches'in Baş Bekçisinin karısıydı ve bu arazide yaşıyorlardı. İskoçya'da Şeytani bir aile tarafından büyütülmüşü ve çocukluğunda İskoç Kardeşler ağı tarafından cinsel ve ritüel tacize uğramıştı. Kocası da bir Satanistti ve bu nedenle, Londra'daki yetkililer tarafından yönetilen ve Mısır Korusu olarak adlandırılan bölgeyi de içeren, antik korular ve ormanlardan oluşan Burnham Kayınlarına bakma sorumluluğu ona verildi. Heath'in Başbakan olduğu 1970'lerin başında bir gece geç saatlerde, köpeğini yürüyüse çıkarırken bazı ışıklar gördü. Neler olduğunu görmek için sessizce yaklaştı. Korku içinde bunun Şeytani bir ritüel olduğunu ve çemberde dönemin Başbakanı Edward Heath ile Maliye Şansölyesi Anthony Barber'in bulunduğu olduğunu gördü. Heath'i izlerken bir sürüngene dönüşmeye başladığını ve onu şaşırtan şeyin çevredekî hiç kimsenin buna zerre kadar şaşırılmış görünmemesi olduğunu söyledi. "Sonunda tam gövdeli bir Reptiloid haline geldi ve boyutu yaklaşık yarım metre kadar arttı." Onun "biraz pullu" olduğunu ve "kısa 'zaman' geçişlerini hayal edebiliyorsanız, kulağa 'uzun mesafe' gibi gelse de oldukça doğal konuştuğunu" söyledi. 1989 yılında İngiliz Yeşiller Partisi'nin sözcüsü iken bir televizyon seçim programında Heath ile tanıştığını çok iyi hatırlıyorum ve hayatımda bu kadar soğuk ve nahoş bakışlar görmemiştim. O zamanlar bu konularda hiçbir şey bilmiyordum ama gözlerinin bakışını hiç unutmadım.

Britanya'daki bir diğer ünlü sübyancı ve Satanist ise Heath'in Muhafazakar Partisi'nin eski mali işler sorumlusu ve McAlpine İnşaat imparatorluğunun yönetici olan Lord McAlpine'dir. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne karşı çıkan grupları ele geçirmek ve onları görkemli bir başarısızlığa sürüklemek için kurulan Britanya'daki Referandum Partisi'nin başkanı olarak merhum Jimmy Goldsmith'i takip etti. Masonlar da dahil olmak üzere Kardeşliğin gizli topluluklarından oluşan bir ağda yoğun bir şekilde yer alan McAlpine, araştırma dergisi tarafından kamuoyu önünde sübyancı olarak adlandırıldı. *Scallywag*,<sup>35</sup> 1965'te reşit olmayan bir çocukla oral seks yapmakla suçlandı ve daha önce Strathclyde Polisi tarafından reşit olmayan bir çocuğa karşı cinsel suçlar nedeniyle uyarılmıştı. McAlpine'in adı, Kuzey Galler'deki Bryn Alyn Çocuk Evi'nin eski sakinlerinden biri tarafından da verildi ve kendisi ile oral seks yapmaya zorlandığını söyledi. McAlpine ailesi İskoçya'nın Elit soyundan biridir ve muhtemelen İskoçya'yla bağlantılıdır.

eski İskoç kralı Kenneth McAlpin ile. İskoç Keswick ailesi gibi McAlpine ailesinin de Satanizm konusunda uzun bir geçmişi var. Her ikisi de dünya çapında Uzak Doğu ve Avustralya'ya kadar faaliyet gösteren bir ağır parçasıdır. McAlpines'in yakın arkadaşı Muhofazakar Parti'nin başkanı Willie Whitelaw'dur. Aynı zamanda Başbakan olduğu yıllarda Whitelaw, McAlpines ve Sir Geoffrey Howe'un 'fikirlendirdiği' Margaret Thatcher'in Başbakan Yardımcısıydı. Kardeşler'e olan faydası sona erdiğinde, Avam Kamarası'nda onun sultanatını etkili bir şekilde sona erdiren konuşmayı yapan kişi Howe oldu. Whitelaw, 1986 yılında Maidstone Kraliyet Mahkemesi'nde Satanist olduğunu itiraf eden Derry Mainwaring-Knight tarafından önde gelen Satanistlerden biri olarak adlandırıldı. Her zamanki gibi bu konuda hiçbir şey yapılmadı.<sup>36</sup> Mainwaring-Knight, Satanizmin İngiltere'deki merkezlerinden biri olan East Grinstead yakınlarında yaşıyordu. İskoçya'da önde gelen Şeytani merkezlerden biri, efsaneye göre ünlü sürüngen Loch Ness canavarının evi olan Inverness yakınındaki Loch Ness'tir. Peki bu efsaneler gerçekte neyin simgesi olabilir? 20. yüzyılın en tanınmış Satanistlerinden Aleister Crowley'in Loch Ness'te bir evi vardı ve en güçlü kara büyülü ritüellerinden bazlarını gerçekleştirmek için bu bölgeye gelmişti. Gölün yakınındaki Lanet Kayası adı verilen kaya oluşumu yüzlerce yıldır kara büyütürler tarafından kullanılıyordu ve Crowley özellikle Mealfuorvonie olarak bilinen yakındaki bir dağdan yayılan enerjiye ilgi duyuyordu.<sup>37</sup> Loch Ness Canavarı efsanesinde görünenden çok daha fazlası var ve aynı şey Koca Ayak olarak adlandırılan diğer tanımlanamayan yaratıklar için de geçerli. Bazı Kızılderili şamanları, Koca Ayak olarak ortaya çıkan varlığın, şekil değiştirme yeteneğine sahip olması nedeniyle aynı zamanda bir su canavarı veya panter olarak da görünebileceğine inanır.<sup>38</sup>

Hayatta kalanlar bana defalarca aristokrasinin görkemli evlerinde veya British Museum'un ve Londra'daki diğer resmi binaların altındaki odalarda nasıl istismara uğradıklarını veya programlandıklarını anlatırlar. Hayatta kalanların ifadelerinde Muhofazakar hükümet bakanlarının isimleri tekrarlanıyor. Bir diğer sübyancı ise Britanya'daki Yahudi davaları için gürültülü bir kampanya yürüten eski Leicester Parlamentosu üyesi Greville Janner'dır. Sübyancılık faaliyetleri açısından kötü şöhrete sahip bir yer, Avrupa'nın en büyük apartman bloğu ve birçok Parlamento üyesinin Londra'daki ikametgahı olan Pimlico'daki Dolphin Square adlı apartman bloğudur. Bina, Amsterdam'da pornografik materyal bulunmasının ardından İngiliz Gümrüğü tarafından gözetim altına alındı. Bir sakinin şunları söyledişi aktarıldı: "Genellikle reşit olmayan erkek çocukların koridorlarda tamamen kaybolmuş bir şekilde dolaşıp belirli bir milletvekilinin dairesini talep ettiğini görüyoruz." Kiralık oğlanlar olarak bilinen erkek fahişelerin yaygın kullanımı nedeniyle Pimlico'ya 'Pezevenk-lico' adı verildi. Dolphin Square sakini, Liberal Demokratların İskoç eski lideri David Steel, Edinburgh Bölge Konseyi'nde planlama görevlisi olan Ian Campbell Dunn'ın 'eşcinsel hakları' kampanyalarını aktif olarak destekledi. Ancak Bay Campbell 'eşcinsel haklarından' daha fazlasını istiyor. Çocuklarla cinsel ilişkiyi yasallaştırmak isteyen Pedofil Bilgi Değişimi'nin (PIE) kurucu üyesidir.<sup>39</sup> Bay Steel böyle bir karakteri desteklemeli mi? Eski kabine bakanları Michael Portillo ve Peter Lilley'nin birçok ünlü siyasi şahsiyetle birlikte Dolphin Meydanı'ndaki restoranın müdafımları olduğu anlaşılıyor. Çekiciliğin ne olabileceğini merak ediyorum? Yiyecek olmalı. Evet kesinlikle yemek.

İnsanlar, eğer varsa, ritüel taciz ve fedakarlığın nadir olduğunu düşünüyor. Cehennem gibi. İnsan kurban etme ve ritüel istismar çok yaygın. Belçika'da açığa çıkan, polisi, yargıçları ve üst düzey politikacıları içeren şeytani çocuk istismarı ve cinayeti ağına bakın. Aynı durum Kuzey Galler'de ve Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinde de gün yüzüne çıkyor. Medyanın ilgisizliği şaşırtıcı olmasa da şaşırtıcı. FBI'da 28 yıllık deneyime sahip olan Ted Gunderson, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir zihin kontrol konferansında, uzun ve ayrıntılı araştırmaların ardından, ABD'de Satanist uygulayan 3,75 milyon kişinin bulunduğu ve yılda 50 ila 60.000 arasında insan kurban edildiğini tahmin ettiğini söyledi. Konferanstaki terapistler, müşterilerinin Lancaster, Kaliforniya'nın dışındaki açık arazide bulunan devasa bir Şeytani mezardan işaret ettiklerini söyledi.<sup>40</sup> Görünüşe göre bir diğeri Matamoros, Meksika'da mevcut. Şeytani ritüel ağı, sürekli çocuk arzını sağlamak için çocuk evlerine, bakım merkezlerine ve kaçak pansionlara bağlıyor. Lütfen bana ne bildiğini söyle.

Bu kitabın matbaacuya gönderilmesinden kısa bir süre önce, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona Wilder adlı Kardeşliğin zihin kontrollü kölesinin programını kaldırın bir arkadaşım benimle iletişime geçti. Bu zihin kontrolünün nasıl yapıldığını bir sonraki bölümde anlatacağım. Çocukluğundan beri, Küresel Kardeşliğin en yüksek seviyelerinde kurban ritüelleri yürüten sözde Ana Tanrıça olması için zihin kontrolüne tabi tutulmuştu. Arizona dünyada bu seviyedeki üç kadından biriydi. Tanrıça ve Kral bölümünde göreceğiniz gibi, İngiliz kraliyet ailesi için ritüeller gerçekleştirmiştir ve bu hanımfendi Şeytani hiyerarşide o kadar yüksektir ki görünüşe göre Kraliçe'nin bile onunla törenler sırasında konuşması yasaktır. Kendisi genetik olarak bu iş için yetiştirilmiş ve annesi Fransız asıl kökenlidir. Arizona bana sürüngenlerin o kadar psikik görünmediğini söyledi ve sanırım bunun tam olarak olmuş bir duygusal ve ruhsal düzeydeki varlığın eksikliğiyle bir ilgisi var ve bu yüzden onun gibi belirli soylardan gelen insanları kontrol edip programlıyorlar. , ritüelleri gerçekleştirmek ve onlar için enerjileri çekmek. Kendisinin kişisel olarak şekil değiştiren bir sürüngen olan Josef Mengèle (onu Green veya Greenbaum olarak tanıyor) ve savaşın sonunda İngiliz ve Amerikalıların yardımıyla kaçan kötü şöhretli Nazi zihin kontrolörü ve genetik manipülatörü tarafından programlandığını söylüyor. İstihbarat dehşetlerini Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'da südürecek. Bir keresinde ona genetik olarak geliştirdiği bir ayak genişliğinde bir örümceği göstermiş ve onu 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde Adolf Hitler ile tanıştırmıştı. Arkadaşımın şahsen gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok çok gizli tesisi anlattı ve her seferinde %100 doğru çıktı. Küresel Kardeşler'i yöneten 13 ailenin her birinin 13 kişilik kendi konseyi olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güçlü konsey Kaliforniya'da bulunuyor ve üyeler arasında Robert Caldwell, oğlu Richard, Jim Christensen, Richard Hoehn, Richard Bradbury, Jim Efferson, Fred Danger ve Frank Cohen. Ancak bu konseyin başkanı ve Illuminati'nin (Kardeşlik) tanıldığı en üst düzey üyesi, Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesinde Pindar kod adlı bir adamdır. Pindar 'Ejderhanın Penis'i anlamına gelir. Arizona, adının Marquis de Libeaux olduğunu söylüyor. Bunun onun gerçek adı mı yoksa başka bir takma adı mı olduğunu henüz belirlemedim; yardımcı olabilir misiniz? Libeaux 'su' ile ilgilidir ve şu ifadeyle tutarlıdır:

Sudan gelen sürüngen tanrılarla dair eski efsaneler. Alsace-Lorraine'deki şatosunun bodrumunda yeraltı dünyasına açılan bir kapı olduğunu söylüyor. Daha önce de belirttiğim gibi yüzyıllar öncesine dayanan önemli sürüngen soyularına ev sahipliği yapan Lorraine bölgесine dikkat edin. Bu zihin kontrollü yüksek rahibe/Ana Tanrıça'nın Pindar tarafından hamile bırakıldığını söylüyor, ancak kendi zihni programlamayı reddetmeye başladı ve fetüsü aldırdı ve Kardeşlik ile ilişkisini kesti. Çoğu zaman olduğu gibi, programcısı Mengele 1980'lerin sonunda öldüğünde programlaması bozulmaya başladı. Arizona, şekil değiştiren tüm sürüngenler gibi Pindar'ın da çok güçlü hipnotik gözlere (efsanedeki 'nazar') sahip olduğunu ve fedakarlıklarda kurbanın yüzünü, kişinin yüzünü çalması için ölüm anında Pindar'a çevrildiğini söylüyor. Bu 'nazar' manyetik süreci aracılığıyla ruh veya enerji.

Arizona tarafından sağlanan bilgiler şöyle: Pindar, Avrupa'daki büyük Satanist törenlerine katılıyor ve ardından oradaki ritüeller için Kaliforniya'ya uçuyor. Beltane, Orange County, California'daki Trebuco Kanyonu'nda kutlanırırdı, ancak kentsel yayılma nedeniyle ayinler artık yakındaki halka kapalı Blackstar Kanyonu'nda yapılıyor. Yerel sokaklar da Orange County Şerif Departmanı üyeleri tarafından kordon altına alındı. Samhain ritüeli, Longbeach'teki 7. Cadde ile Tapınağın kavşağında bulunan Eastside Hıristiyan Kilisesi'nde gerçekleştiriliyor. Kilisenin dışında kanatları arasında kırmızı bir kadeh bulunan beyaz bir güvercin logosu vardır. Bu yine Semiramis ve beyaz bu insanlar tarafından şeytani bir renk olarak görülüyor, bu nedenle 'Marquis de Libeaux' Pindar beyaz bir limuzinle seyahat ediyor. ('Beyaz kod' yargıçlar, polis, ordu vb. tarafından anlaşılan bir kuraldır ve şu anlama gelir: başka tarafa bakın veya bu kişiyi yargılamayın). Otomatik silah taşıyan askeri muhafizler kiliseyi koruyor ve meraklı yabancılar ritüellerle öldürülüyor ve sokağın aşağısında morga atılıyor. Walpurgis ritüeli Catalina Adası'nın batı tarafında gerçekleşir. Sahil Güvenlik gemisi Altın Kartal, yüzemeyen kurbanlık çocukları bölgeye götürüyor ve denize atılıyor. Cesetler toplanıyor ve imha edilmek üzere açıktan ölmek üzere olan köpek balıklarıyla dolu kafeslere yerleştiriliyor.

Arizona, açık hava ritüellerinde kırmızı bir elbise giydiğini ve bir heksagram veya Davut Yıldızı ile çevrelenmiş bir pentagramın ortasında durduğunu söylüyor. 'Isis' programına dahil oldu ve Ay'ın Aşağı Çekilmesi törenini gerçekleştirdi ve bunun Satanistlerin çemberinde dört hırıltılı, içrenç yaratığın ortaya çıkışmasını sağladığını söyledi. Doğdukları andan itibaren bu rol için yetiştirilen kurbanlar, törenle boğazları soldan sağa kesilerek öldürülüyor. Bu, Masonların düz elini boğazın üzerinden soldan sağa doğru çekme işaretinin kökenidir; bu hareket "Sen öldün" anlamına gelir. Kurbanlardan alınan kan toplanıyor ve arsenikle karıştırılıyor; arsenik, insan sürüngen soyuna ait olanlar için gerekli bir unsur gibi görünüyor. Bu kadehlere dökülkerek satanistler tarafından ciğer ve gözlerle birlikte tüketilir. Bunun güç ve daha fazla psikik görüş sağlaması bekleniyor. Yağlar, eski Mısır'daki 'messeh' yağı gibi, bağırsaklardan kazınıyor ve katılımcıların vücutlarına sürülmüyor. Ceset daha sonra bir ağaca asılır ve Satanistler, damlayan kanın üzerlerine düşmesine izin vermek için çıplak durur. Ana Tanrıça şunu söylüyor:

Katılımcılar o kadar yüksek bir heyecan içinde olduklarında çoğu zaman sürüngenlere dönüşüyorlar ve çoğu zaman kirli beyaz bir renkte ortaya çıkıyorlar. Onlar da dehşete düşmüşlerdir çünkü bu noktada Ana Tanrıça onlardan dördünü işaret eder ve daha sonra ritüel olarak öldürüler. ABD'deki Cinsel İstismarla Mücadele Anneleri Başkanı Clare Reeves bana, ritüel olarak istismara uğrayan en az 12 müşterinin, katılımcıların şekil değiştirip sürüngenlere dönüştüğünü bildirdiğini söyledi. Orange County'de Dana Cove Point'te hamile bir kadının boğulduğu ve bebeğinin alındığı başka bir ritüel gerçekleşir. İngiliz kraliyet ailesi, Ronald ve Nancy Reagan, Gerald Ford, George Bush, Bush Valisi'nin iki oğlu, Henry Kissinger, Newt Gingrich, Bill ve Hillary Clinton, Rothschild'ler, Habsburg'lar, Bob Hope, Rupert Murdoch ve diğer ünlü isimler Arizona, hepsinin bu Ana Tanrıça'nın başkanlık ettiği kurban törenlerine katıldığını söylüyor. Hillary'nin Bill Clinton'ı kontrol eden güç olduğunu çünkü hiyerarşide ondan çok daha yüksekte olduğunu söylüyor. Zihninin kontrollü olduğunu ve Hillary'nin onun idareci olduğunu söylüyor. Ayrıca Nevada'daki meşhur 51. Bölge de dahil olmak üzere birçok yer altı tesisinde sürüngenleri, Grilleri ve sürüngen-insan melezlerini gördüğünü bildirdi.

Astronot Neil Armstrong'un Ay'da yarı saydam yapıların ve yeraltı yaşam alanlarının fotoğraflarını çektiğini söylüyor. Görünüşe göre bu resimler Oklahoma City'deki bir binada. Ana Tanrıça, Fransa'da Papa II. John Paul'ün de katıldığı Şeytani törenler düzenlediğini söyledi. Zihin kontrolü camiasındaki başka bir kaynak, Papa'nın aynı zamanda zihin kontrollü bir yaradıkçı olduğunu bildiriyor ve Vatikan'daki akrabalarla bir bağlantım bana, Papa'nın yerine seçecekleri kişinin zamanında ölmesini sağlamak için yavaş yavaş zehirlediklerini söyledi. doğru zaman. Papa'nın önumüzdeki haftalarda ve aylarda giderek daha zayıf ve hasta görünmesini beklememiz gerektiğini söyledi.

Kurbanların bana anlattıkları, bu kadar çok farklı, bağlantısız kaynaktan gelmeseydi ve dünya çapındaki hikayeler, ritüellerin ve zihin programlama tekniklerinin ayrıntılarına kadar aynı temel hikayeyi anlatmıyor olsaydı, neredeyse inanılmaz olurdu. Çocukların ve travmatize olmuş yetişkinlerin gidecek hiçbir yeri yok. Hikayeleri o kadar şaşırtıcı ki onlara çok az kişi inanıyor ve polise gitmekten korkuyorlar çünkü Şeytani şebekenin üst düzey polis memurlarını, hakimleri, memurları, medya çalışanlarını, politikacıları ve 'özgür' toplumumuzu kontrol eden diğer birçok kişiyi içerdigini biliyorlar. . "Kime söyleyeceksin?" gibi sorular. ve "Nereye kaçacaksın?" ruhlarını kırmak için kullanılır. Umutsuzluk duygusu onlara adaleti aramak için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını düşündürür ve pes edip denemekten vazgeçerler. Masonların büyük çoğunluğu Satanist ya da çocuk istismarcısı değildir, ancak Masonlar gibi gizli topluluklarda dışarıya oranla çok daha fazla sayıda bulunurlar. Bu nedenle, örneğin St James Malikanesi Masonluk Locası No 9179, Terörle Mücadele Birimi, Dolandırıcılık Birimi de dahil olmak üzere Londra Metropolitan Polisinin tüm önemli birimlerinin onde gelen operasyonel polis memurlarından oluştuğunda adalete nasıl güvenebilirsiniz? ve polisin görevi kötüye kullandığı iddialarını araştırması gereken Şikayet Soruşturma Şubesi! St James's Lodge ayrıca İçişleri Bakanlığı, yargı ve bir kişinin yargılanıp yargılanmayacağına karar veren Savcılık Müdürlüğü'nden üst düzey isimleri de içeriyor. Bütün

Soruşturma, kovuşturma ve yargılama sistemi veya bunların bastırılması, bu tek locanın üyelerinin birlikte çalışmasıyla sağlanabilir. Bir çocuğun buna karşı ne şansı var?

Ayrıca, kurbanların çoğunun söylediği gibi, kendileri uyuşturulmuş ve diğer çocuklara yönelik ritüel cinayet ve işkence olaylarına katılmak üzere programlanmışlardır. Bu videoya kaydedilir ve bilinçli bir durumda olduklarında onlara oynatılır. Yaptıkları şeyden o kadar korkuyorlar ve sonuçlarından o kadar korkuyorlar ki, yetkililerle konuşmaya cesaret edemiyorlar. Maruz kalmayı önlemeye yönelik diğer teknikler arasında, Mickey Mouse yüzü veya Şeytan kafası takarak çocuklar istismar etmek yer alır. Küçük çocukların Mickey Mouse ya da Şeytan tarafından istismara uğradıklarını söylediklerinde onlara inanılma olasılığı daha da azalır. Benimle iletişimde geçen bir kadın, babasının kendisine Şeytan kafası takarken cinsel tacizde bulunduğu ve babasının bundan sorumlu olduğunu anlayana kadar çok zaman geçtiğini söyledi. Konuştuğum insanların hikayeleri ve okuduğum diğer kişilerin anlatımları, anlaşılması zor olayları anlatıyor ya da en azından gerçekte gerçekleşmemiş olsalardı öyle olurdu. Kan içmek, cesetlerin etini yemek, derin mezarlara gömülen binlerce yetişkin ve çocuk, sözde 'enfiye' videoları için kamera karşısına geçen insanların öldürülmesi, hikâye gerçekten dehşet verici. Bir anne bir televizyon belgeselinde şunları anlattı: *Gönderiler İngiltere'de Channel Four'da yayınlanan bir dizide, yeni doğan bebeğini nasıl Şeytani bir sunağa yerleştirmeye ve kalbine bıçak sokmaya zorlandığını anlatıyor. Daha sonra bir Satanist cesetle seks yaptı. Bu ŞİMDİ sizin ülkenizde oluyor!*

Kurbanların birçoğu Şeytani ailelerde doğuyor ve diğerleri yetiştirciler aracılığıyla kurban edilmek üzere yetiştiriliyor: Kadınlar birbiri ardına çocuk doğurmak için esaret altında tutuluyor ve bu çocuklar daha önce hiç kayıt altına alınmıyor ve bu nedenle resmi kayıtlara göre, var olmak. Var olmayan birini öldüremezsiniz ve dolayısıyla bu çocuklar ve fetüsler, çevrenin dışında hiç kimse çocukların doğduğunu bilmeden feda ediliyor. Mason Satanist Albert Pike'in yarattığı Aryan üstün ırk fanatikleri Ku Klux Klan, bu amaçla kadınları kilit altında tutan sonsuz gruplardan biridir.<sup>41</sup> Bu grupların doğumları denetleyen kendi ebeleri var ve ayrıca hastanelerde, Müslüman Kardeşler'e ve onların Şeytani ritüel kollarına sadık personelin gözetiminde doğuyorlar.<sup>42</sup> Şeytani olmayan ailelerin diğer çocuklar doğumda götürülür ve ebeveynlere çocukların öldüğü söylenilirken aslında kurban edilmek veya bir sonraki bölümde tartışacağım zihin kontrol projelerinde kullanılmak üzere götürülürler. Düşük gelirli ebeveynler ve uyuşturucu bağımlısı olanlar, sosyal hizmetler hiyerarşisi ve hakimler arasında faaliyet gösteren Masonların ve Satanistlerin insafına kalmıştır. Çocukları genellikle Şeytani ritüeller veya zihin kontrol projeleri için onlardan alınıyor. Görünen o ki ikizler gibi 'çatlak' olarak adlandırılan bebekler de zihin kontrol operasyonları için aranıyor. Büyük bir Şeytani merkez olan Denver, Colorado'da çatlak bebekler olan ikizleri biliyorum. Önce ebeveynlerinden alınıp koruyucu ailelere verildi. Daha sonra, kocanın çok tuhaf koşullar altında öldürülmesinin ardından, Denver Sosyal Hizmetleri tarafından koruyucu aileden alındılar ve cinayetin ardından birdenbire ortaya çıkan ve çocuklara dadi olmayı teklif eden bekar bir kadına verildi. Merkezi Denver'da bulunan Satanist yüzüğü Boulder, Colorado'ya bağlanıyor ve burası çocuk güzellik kraliçesi JonBenet Ramsey'in çok gizemli ve gizemli bir şekilde ailesinin evinde öldürülülmüş olarak bulunduğu yerdi.

Amerikalı adli tabip ve soruşturmacı Dr. Cyril Wecht, delillerin onun ölümünün ebeveynleri John ve Patsy Ramsey'in cinsel istismarı sırasında meydana geldiğini kanıtladığını söylüyor.<sup>43</sup> Jon Benet Noel arifesinde öldürüldü ve Josef Mengele bu tarih için "Noel Ağaçındaki Son Ampul" adında bir kurban ritüeli yarattı. Mengele'nin takma adı Greenbaum, yeşil ağaç anlamına gelir ve Kabalistik Hayat Ağacı ile ilgilidir. Şeytan için bir Kardeşlik terimi Jon Bet'tir ve tesadüf o kadar şaşırtıcı ki, diğer koşullar göz önüne alındığında, bunun onun adı için gerçek ilham kaynağı olmadığına inanamıyorum.

Boulder'daki Colorado Üniversitesi'nde ritüel tacize ilişkin bir araştırma projesi, sorgulanınanların hepsinin cinsel ilişkiye veya tacize maruz kaldığını ortaya çıkardı; %97'si hayvan kurbanını gördü veya buna katıldı; %97'si yetişkinlerle seks yapmaya zorlanıyor; %97'si işkenceye maruz kaldı; %94'ü sodomize edildi; %88'i insan kurban etmemeyi izlemeye veya buna katılmaya zorlandı; Yamyamlıkta %88. Dünya genelindeki uzun çocuk cinayetleri ve diğer cinayetler listesi Şeytani grupların işidir; buna güçlü bir şekilde iddia ediyorum ki, 1978'de Devon'da Exeter yakınlarında 13 yaşındaki Genette Tate'in hala açıklanamayan cinayeti de buna dahildir. bulundu. Yillardır bu vakayı araştıran insanlarla tanıştım ve Genette'in en son görüldüğü yerden kısa bir mesafede bulunan Devon ve Cornwall polis merkezindeki bazı önde gelen personelin de dahil olabileceği Şeytani bir grupla ilgili olduğuna dair çok güçlü kanıtlar var. canlı. Babası John Tate'in de cevaplaması gereken bazı önemli soruları var. Eğer davayı açığa çıkarmakla ilgilenen bir yay�ci varsa, bu kanıtın bir el yazması da mevcuttur. Şüphecilerin bu kadar yaygın Satanizmin, istismarın ve cinayetin nasıl örtbas edilebildiğini sorduğunda, bu halkalara bulaşan kişilerin ne tür insanlar olduğunu takdir etmeleri gerekiyor. New York'ta Sam'in Oğlu olarak bilinen seri katil David Berkowitz, cinayetleri planlayan Şeytani bir grubun parçası olduğunu yazdı. Berkowitz bir kilise papazına yazdığı mektuplarda şunları söyledi:

"...bu grup, Aleister Crowley ve Eliphas Levi'nin öğretileri de dahil olmak üzere Şeytani uygulamaların bir karışımını içeriyor.(başka bir kötü şöhretli Satanist). Oldu(ve hala öyle) tamamen kan odaklı... Meclisin öğretileri, kadim Druidizm'in, Altın Şafak'ın gizli tarikatının öğretilerinin, kara büyünün ve diğer birçok yasa dışı ve iğrenç uygulamanın bir karışımıdır..."

Satanistler(*gerçek olanlar*) tuhaf insanlardır. Onlar cahil köylüler ya da yarı okur-yazar yerliler değiller. Aksine, safları doktorlar, avukatlar, iş adamları ve temelde son derece sorumluluk sahibi vatandaşlarla dolu... Hata yapmaya yatkın, dikkatsiz bir grup değiller. Ancak bunlar gizlidir ve topluma zarar verme yönünde ortak bir ihtiyaç ve arzuyla birbirlerine bağlıdırlar. Aleister Crowley şunu söyledi: "Küfür, cinayet, tecavüz, devrim, kötü ne varsa istiyorum."<sup>44</sup>

Satanizm, sürüngenlerin, yani 'düşmüş meleklerin' yaratılışıdır ve ilginçtir ki, bin yıllık bir rivayete göre onların da Sam'den bir oğlu vardı. Arap şair Firdevsi, İran'ın efsanevi tarihini MS 1010'da Şehname veya Krallar Kitabı adlı eseriyle tamamladı. Sam adında bir kralla evlenen bir kral hakkında yazıyor.

Dünya dışı görünüme sahip bir bebek doğuran güzel kadın. Bebeğin özelliklerinin açıklaması, Gözcüler ile insan kadınları arasındaki çitleşmeden doğan çocuklarınkiyle tamamen aynı: çok büyük, beyaz tenli ve kar gibi saçları. Adı Zal'dı, bir Nefilim çocuğu, bir Gözçü (sürünge) - insan melezi. Ve Zal, Sam'in oğluydu. 1969'da Charles Manson ve Şeytani 'Ailesi', aralarında aktris Sharon Tate'in de bulunduğu dokuz kişiyi öldürdü. Manson, Süreç adlı bir grubun San Francisco gibi şehirlerde yüksek bir profile sahip olduğu Çiçek Gücü yıllarında Kaliforniya'da faaliyet gösteriyordu. Süreç Britanya'da ortaya çıktı ve ardından Kaliforniya ve New York'ta şübeler kurdu. Grup, Adolf Hitler'i kutluyor ve Yehova, Lucifer ve Şeytan'dan oluşan Üçlübirlig'e tapıyor. İngiliz okült dergisinde, *Thoth'un Lambası*, Soror H adında bir yazar, Charles Manson hakkında şunları söyledi: "(O) çoğumuza, işlemek istediğimiz suçu gerçekten işlemenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi..." Manson, Süreç gibi diğerlerinin başarılı olduğu yoldan saptı. Yakalandı.<sup>45</sup> Annesi dahil 360 kişiyi öldürdüğü söylenen bir diğer seri katil Henry Lee Lucas ise Ölümün Eli Satanist grubuna üye olduğunu iddia etti. Cinayetin inisiyasyonun bir parçası olduğunu söyledi ve bazı kurbanlarının kanını içtiğini itiraf etti. Ölüm Eli'nin uyuşturucu kaçakçılığına ve çocukların kölelik ve kurban için kaçırılmasına bulaştığını söyledi. Lucas, öldüründüklerinde grubun kanlarını içeceğini ve vücutlarının bir kısmını yiyeceğini söyledi. Hikayesini destekler görünen Meksika ve Arizona'da parçalanmış cesetler bulundu. Şövalye Avcısı olarak bilinen seri katil Richard Ramirez, on üç kurbanını Şeytan adına öldürdüğünü söyledi. Kurbanlarından bazılarının evlerinde klasik Şeytani sembol olan ters pentagramlar sprey boyayla boyanmış olarak bulundu ve kendisi de yaşı bir kadının uyluğuna bir pentagram kazdı.

Dünya çapında Şeytani ritüeli içeren cinayetlerin sayısı gerçekten inanılmaz. Bu kitabı yazarken başka bir araştırmacıdan, şeytan çıkarma ayını gerçekleştiren ası bir Roma Katolik rahibi olan Alfred Kunz'un ritüel cinayeti hakkında bilgi aldım. Mart 1998'de Madison, Wisconsin'deki papazevinde boğazı kulaktan kulağa kesilmiş halde baş aşağı asılı halde bulundu. Daha sonra kafası kesilmiş ve kanı alınmıştı. FBI'ın soruşturma için çağrıldığı vakadaki koşullar bunlardı. Daha sonra anlatacağım gibi, Başkan Kennedy ve Prenses Diana'ya düzenlenen suikastlar da Şeytani ritüellerle doluydu. Ziyaret ettiğim her ülkede aynı Şeytani ritüel, taciz ve kurban temalarını duyuyorum ve hatta uzun yillardır yaşadığım İngiltere'nin güney kıyısındaki küçük ada olan Wight Adası'nda bile ciddi Şeytani faaliyetler var. İngiltere'nin en çok satan Pazar gazetesi, *Dünya Haberleri*, Wight Adası'nda oradaki istismarın doğasını ve boyutunu açığa çıkarın bir toplum çalışanının açıklamalarını yayınladı. Çocukları satan bu Şeytani kurbancıların yerel toplumun temel direkleri, deniz kenarındaki otel sahipleri, iş adamları, yerel hükümet görevlileri ve politikacılar olduğunu söyledi. Adada bebeklerin kurban edilmek üzere yetiştirildiği yetişirme programlarını ve bunun bir başka ortak tema olan sübyancılık ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlattı. Soruşturmayı yürüten Dedektif Başmüfettiş Neil Kingman şunları söyledi: "Toplum çalışlarıyla birkaç kez görüştüm ve bu konuya ilgili başka insanlarla da görüştüm. Bana söylenenlerden şüphe etmem için hiçbir neden yok."<sup>46</sup>

Ritüel istismarın iddia edildiği pek çok ünlü vaka olmuştur, ancak bunlar siyasi ve adli otoriteler ile uyumlu, bilgisiz ve taraflı medya tarafından başarılı bir şekilde örtbas edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1983'te Los Angeles'ta ortaya çıkan McMartin davası bunun en iyi örneğiydi. McMartin Gündüz Bakım Merkezi'ndeki 369 çocuğun cinsel istismara uğradığına dair iddialar yer alıyordu. Kesilen hayvanları ve diğer şeytani ritüelleri anlattılar. Nasıl gömülüüklerini, karanlığa kilitlendiklerini ve istismar edilmek üzere farklı yerlere götürüldüklerini anlattılar. Bunlar arasında bir bakkal, bir mezarlık, bir kilise ve bir krematoryum vardı. Çocuklar zorla kan ve idrar içirildiklerini, bir bebeğin gözlerinin çıkarıldığını ve cesedinin yakıldığını gördüklerini söyledi. Bazıları ise anne-babalarına söyleylerse ne olacağını göstermek için önlerinde bir tavşan öldürülüğünü söyledi. Dava dört yıldır soruşturma altındaydı, iki buçuk yıldır yargılanıyordu; 124 tanığın, 50.000 sayfalık tutanağın yer aldığı ve günde neredeyse 23.000 dolara mal olan dava, sonunda dağıldı ve sorumlular özgürlükleriyle kaçtı. Çocukların hikayeleri için çok önemli olan, istismar edilmek üzere götürüldüklerini söylediğleri binanın altındaki gizli tünelер ağını tanımlamalarıydı. Duruşmada bu tünelerin var olduğunu dair hiçbir kanıt bulunmadığı iddia edildi, ancak McMartin davasıyla ilgili dosyalar kapatıldıktan ve resmi örtbas etme tamamlandıktan beş ay sonra, eğitimli soruşturmacılardan ve kazıcılardan oluşan bir ekip, bir tünele bağlanan tünel sistemini ortaya çıkardı. Gündüz bakım merkezinin altındaki tonozlu oda. Çocukların başka yerlere götürülmeden önce götürüldüklerini söylediğleri bitişik binalara kadar uzandılar. 1991 yılında bağımsız bir arkeolog da tünelerin ve merkezde bir alarm sisteminin varlığını doğruladı. Başka bir deyişle çocuklar doğruluğu söyleyordu. Britanya'da, diğer pek çok şeyin yanı sıra Orkney, Nottingham, Rochdale ve Cleveland'da da vakalar görüldü. Şeytani istismarı ifşa etmeye çalışan sosyal hizmet uzmanları, her defasında ana akım medya tarafından kınama yağmuruna maruz kalıyor. *Pazar günü postaözellikle muhalefeti çok şiddetli.* Hatta bir keresinde Satanizm "hayaleti"ni "histerik saçmalık" olarak tanımlayacak kadar ileri gitmişti. Bu tür açıklamalar dünya çapındaki kanıtlarla o kadar iletiyor ki, bunlar ancak bilgisiz bir aptalın (oldukça mümkün) veya gerçeğin açığa çıkışını isteyen birinin işi olabilir. Bu kadar dengesiz haberlerin ve tabii ki çocukların sunduğu delillerin şaşırtıcı niteliğinin bir sonucu olarak, çoğu dava duruşmaya bile gelmiyor ve çok azı mahkumiyetle sonuçlanıyor. Halk iddiaların doğru olmadığına inanmayı tercih ediyor çünkü bu tür dehşetlerin yaşanmadığını inanmak istiyor. Ne yazık ki çok büyük ölçüde öyleler ve eğer dünyانızla ilgili gerçeklerle yüzleşmek istemediğiniz için bunu inkar ederseniz, o zaman çocuklara yönelik bu ağıza alınmayacak muameleinin sürdürülmesine yardımcı oluyorsunuz. Ulusal Bakımdaki Gençler Derneği'nden Caroline Lekiar'ın söylediği gibi:

"İnsanların buna inanmaka zorluk çekmelerini anlayabiliyorum, bu olağanüstü bir durum ama yine de her şey bunun gerçekleştiğini gösteriyor. Küçük çocuklar televizyonda gösterilmeyen türden şeylerin resimlerini çiziyorlar. Son iki yıldır bununla uğraşıyorum, pek çok ritüel amaçlı taciz vakasıyla karşılaştım ve bunların çoğu her yerde oluyor; insanların gerçekten uyanması gerekiyor."<sup>47</sup>

Şeytani ritüel istismarı küresel bir ağıdır; aralarında toplumun yüksek ve kudretli kesiminin de bulunduğu, üst düzey politikacılar, hükümet yetkilileri, bankacılar, iş dünyası liderleri, avukatlar, yargıçlar, doktorlar, adli tabipler, yayıncılar, editörler ve gazeteciler içeren, birbirine bağlı gruplardan oluşan bir başka piramittir. Aslında ritüellerinizi ve insanlığa karşı suçlarınızı gerçekleştirmek ve örtbas etmek için ihtiyacınız olan tüm insanlar. Araştırmacılar Satanistleri her yerde görmüyorlar. Lider konumda kilerin oranı çok yüksek çünkü olması gereken bu. Şeytani ağlar sistemi kontrol ediyor ve böylece genel nüfusa göre çok çok daha yüksek oranda Satanistlerin güçlü konumlarda olmasını sağlıyorlar. Piramitlerin yukarılarına çıktıktan sonra fazla Satanist bulursunuz. Satanist olmayanların çoğu bu seviyelere ulaşmadan filtreleniyor. Tüm bunların çocukların açısından sonuçları, onların katlanmak zorunda olduğu travmayı yaşamamış herhangi birinin hayal edemeyeceği kadar büyütür. Şarkıcı Joan Baez, unutkanlık bariyerleri düşmeye başlarken, zihin kontrolü bozulurken ve anılar canlanırken çocuklukta yaşanan istismarı hatırlamaya ilgili bir şarkısı söylüyor. Şu sözler bu tür insanların duygularını muhteşem bir şekilde yansıtıyor:

Şiirimin anlamını anlamak için  
benimle ters oynamana gerek yok.  
Şeytanın lanetini hissetmek için ölüp  
cehenneme gitmenize gerek yok.

Hayatımın ailemin Noel kartındaki bir  
fotoğraf olduğunu sanıyorum.  
Çocukların hepsi düğmeler ve fiyonklar  
giymişler ve bahçede sıraya girmişler.  
Çocukluğun altın günleri bu kadar  
lirik ve sıcak mıydı?  
Yoksa doğduğum günden itibaren  
resim solmaya mı başladık?

Gece başlasın, bir ten rengi beliriyor, Ve  
ani bir kızıl hücumu var,  
Keçi kafasına binmiş küçük bir oğlan çocuğu var ve  
fahişelik yapan küçük bir kız var.  
Boş bir kilisede tatlı küçük Rose'un  
kurban töreni var.  
Ve Meksika'dan maskeli bir adam  
kiyafetlerimi çıkarıyor.  
Mumları yaktıklarını gördüm,  
davul çaldıklarını duydum.  
Ve ağladım anne, anne, buz gibiyim, Ve  
kaçacak yerim yok.

Bu yüzden koruma için para  
ödürüorum, gerçeği tüttürüyorum  
Anıların peşinde,  
Kanıtçı civilemek.

Sunağının önünde duracağım, Ve  
bildiğim her şeyi anlatacağım,  
Çocukluğuma sahip çıkmaya geldim,  
Bebek Rose'un kilisesine.<sup>48</sup>

Bu ne kadar korkunç bir deneyimi dile getiriyor ve binlerce çocuk bugün ve her gün  
dünyanın her yerinde aynı kabusu yaşayacak. Hala çekip gitmemiz ve bunu görmezden  
gelmemiz gerektiğine inanan var mı? Bunun olmayacağı konusunda kendimizi kandırmalıyız.  
Yoksa artık sizden kurtulma zamanı mı geldi? Bir fark yaratmanın zamanı geldi.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Nigel Davies, *Tarihte ve Bugün İnsan Kurbanlığı*(William Morrow and Company, New York), s 46.
- 2** Age, s 21.
- 3** *Tarihte ve Bugün İnsan Kurbanlığı*,s 22. Age,
- 4** s. 53, 56, 57.
- 5** Age, s 51.
- 6** Age, s 33.
- 7** *İlluminati Formülü*,s.46.
- 8** *Kenan'in Laneti*,s 67.
- 9** *Waco: Nişan Kuralları*(Fifth Estate Productions, Somford Entertainment, Los Angeles, CA, ABD tarafından dağıtılmaktadır).
- 10** Andrew Boyd, *Küfür Söylentiler*(Fount Paperbacks, Harper Collins'in bir baskısı, Londra, 1991), s. 142. Bu, konuya ilgili çok dengeli ve birinci sınıf bir araştırmadır ve herkesi bunu okumaya davet ediyorum ve yine de Şeytani ritüel tacizin bir efsane olduğunu inkar etmeye davet ediyorum.
- 11** *İnsan kurban*,s 64.
- 12** Aleister Crowley, *Magick Teorisi ve Uygulaması*(Dover, ABD, 1929), s. 94-95.
- 13** *Tapınakçı Vahiy*,s 109. *Gizli Komplot*,sayfa 39-40. *Tapınak ve Loca*,s 53. *Hiram Anahtarı*,s. 364.
- 15**
- 16**

- 17** *Kenan'ın Laneti*, s 37. Age.
- 18**
- 19** Aynı eser.
- 20** Aynı eser.
- 21** Ibid, s38.
- 22** *Küfür Söylentileri*, s 114. Age.
- 23**
- 24** *İlluminati Formülü*, s 46. Age.
- 25**
- 26** *En İyi 13 Illuminati Soyu*. Age, s
- 27** 93.
- 28** *İlluminati Formülü*, s 213. Age.
- 29**
- 30** Aynı eser.
- 31** Age, s 214.
- 32** "Belçika Cinayet Davasıyla Şeytani Bağlantılar", *Sunday Times*, 29 Aralık 1996. Age.
- 33**
- 34** Aynı eser.
- 35** "Lord McAlpine ve Sübyancı Yüzüğü", *Scallywag*, sayı 22, 1994.
- 36** Peter Jones, *Avustralya'nın İtaat* (XPO-baskı, 26 Burlington Close, Londra, W9 3Lz, 1995), s. 10-11.
- 37** *Dünya dışı Dostlar ve Düşmanlar*, s 70.
- 38** Age, s 69.
- 39** "PIE'nin Canavar Adamı", *Scallywag*, sayı 25, 1994.
- 40** *Temas etmek Gazete*, 4 Nisan 1995, s.23. *İlluminati*
- 41** *Formülü*, s 22. Age.
- 42**
- 43** *Ulusal Araştırmacı*, 28 Nisan 1998, s. 39, Dr. Wecht tarafından önerilen bir kitaptan alıntı: *Jon Benet Ramsey'i Kim Öldürdü?*
- 44** Alıntı yapıldı *Küfür Söylentileri*, s 212. Age,
- 45** s 183.
- 46** *Dünya Haberleri*, 24 Ağustos 1997, s. 30-31. Alıntı
- 47** yapıldı *Küfür Söylentileri*, s. 30.
- 48** Joan Baez, Wally Wilson, Kenny Greenberg ve Karen O'Connor tarafından yazılmıştır, Gabriel Earl Music/Sony Cross Keys Publishing Company/Greenberg Music tarafından yayınlanmıştır.

## ON ALTINCI BÖLÜM

# *Bütün çocuklar nereye gitti?*

Şeytani ağlar, akılsız zombilerden oluşan bir ırk ve zihin kontrollü suikastçıların, çılgın silahlı adamların ve ajan provokatörlerin sonsuz akışını yaratmak için tasarlanmış küresel zihin kontrol programlarının hayatı bir parçasıdır. İnsan robotlar -zihin kontrollü köleler- binlerce yıldır bizimle birlikte ve günümüzde bir salgın haline gelmiş durumda. Fritz Springmeier ve Cisco Wheeler'in zihin kontrolüne ilişkin ayrıntılı araştırmalarında söyledikleri gibi:

"Temel teknikler Alman, İskoç, İtalyan ve İngiliz ailelerde geliştirildi ve yüzyıllardır yapılıyor. Bazıları tekniklerin eski Mısır'a ve eski Babil'e, eski gizem dinlerine kadar uzandığını bildiriyor. Nazilerin zihin kontrolü araştırmalarında eski Mısır metinlerini inceledikleri biliniyor. Nesil soyların kayıtları ve sırları çok iyi korunan sırlardır."<sup>1</sup>

İnsan zihninin ve duygularının kontrolü, insan ırkının sürüngen kontrolünün temelidir. Bir kişinin zihnini kontrol ederseniz, onu kontrol edersiniz. Zihnin dışsal manipülasyonu pek çok biçim alır ve soru, kaç tanesinin zihin tarafından kontrol edildiği değil, ne kadarının kontrol edilemediğidir. Bir gazetenin, haber programının veya manipüle edici reklamların algılarını ve kararlarını etkilemesine her izin verdiğinizde, zihniniz kontrol ediliyor demektir. Günümüzün geniş zihin kontrol merkezleri ve operasyonları ağının ortaya çıkışы, Tuğgeneral John Rawlings Rees'in komutasındaki İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Müdürlüğü'ne kadar uzanabilir. Bu, 1920 yılında Kent Dükü aracılığıyla İngiliz kraliyet ailesinin doğrudan desteğiyle kurulan Tavistock Kliniği ile kenetlendi. Daha sonra Londra'daki Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü geldi ve burası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Enstitüsü'nün de dahil olduğu küresel bir ağın merkezidir. Bu örgütlerin amacı, zihnin dışarıdan manipülasyonu yoluyla insanların kontrol edilmesidir. Rawlings Rees şiddetli bir ırkıydı ve öjenik 'üstün ırk' hareketinin destekçisiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında 'savaş nevrozları' üzerinde çalıştı ve doğru koşullar kullanılarak nevrotik davranışın uyarılıp kontrol edilebileceğine inanıyordu. Kitabında şunu yazdı: *Psikiyatrinin Savaşla Şekillenmesi*, 1945'te Tavistock Grubu'nun İkinci Dünya Savaşı sırasında nüfusun 'psikopatolojik onda birlik kısmının' genetik olarak aptal olduğunu gösterdiğini yayınladı. Uygar toplumu korumak için bu insanların sayısının kontrol edilmesi gerektiğini ve önlenmesi için psikiyatri kullanımı da dahil olmak üzere adımlar atılması gerektiğini söyledi.

özellikle uygar dünyayı tehdit eden geri sömürge ülkelerde sayılarının artması. Bu her zamanki sürüngen-Aryan saçılığıydı ve Henry Kissinger, David Rockefeller ve Adolf Hitler bunu daha iyi ifade edemezdi. Rawlings Rees, genetik üstünlüğü ve psikolojik eğitimi sayesinde iktidar koltuklarını (sürüngenler ve onların melezleri) işgal etmeye uygun hale getiren nüfusun yüzde onunun daha bulunduğuunu söyledi. Bu iki uç arasındaki diğer yüzde sekiseninin, eğer nevrozları kontrol edilebilirse, genetik elitlerin yararlı hizmetkarları olabileceğini öne sürdü. Rawlings Rees, psikiyatristlerin toplumda, evde, işyerinde ve okullarda yer almamasını istedi ve Tavistock grubunun kendi deyimiyle "şok birlikleri"ni eğitmesini sağladı; psikiyatristler iş dünyasının "danışmanları" gibi davrandılar. askeri, politik ve eğitim yönetimi. Görevleri eğitim, siyaset ve iş sektörlerinde insanların düşünme biçimini şekillendirmek ve dolayısıyla dünyanın yönünü kontrol etmekti ve hala da öyle. Britanya'daki Lordlar Kamarası'nın bir üyesi bana Dr. David Owen'ın, şimdi Lord Owen (Bil, TC), 1970'lerde Britanya Dışişleri Bakanı, Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu ve 1970'lerde Avrupa Birliği barış müzakereci olduğunu söyledi. Bosna, Tavistock'ta eğitim gördü, ancak bu yazının yazıldığı sırada bunu veya başka bir şeyi henüz doğrulayamadım.

1947'de Rawlings Rees, 'vizyonunu' Birleşmiş Milletler'e taşıdı ve Adolf Hitler'i ve Nazileri iktidara getirmek için finanse eden ve manipüle eden İngiltere Bankası Valisi Montegu Norman ile birlikte Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nu kurdu. Her zamanki gibi dünya çapında aynı gündeme sahip onlarca bağlı ve merkezi olarak kontrol edilen örgüt oluşturuldu. Her ülkede bu gruplar, Kardeşlik Gündemine sorgusuz sualsız hizmet etmelerini sağlayan zihin manipülasyonu için insanları hedef aldı. Bu insanların çoğu, görünüşte 'bağımsızlıklarını' kazanan Üçüncü Dünya ülkelerinin liderleri haline geldi. Aslında daha önce olduğu gibi aynı kişiler tarafından kontrol edilmeye devam edildi. Bunun yanında, başka bir Kardeşlik zihin programcısı Julian Huxley'nin liderliğindeki Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültür Örgütü de vardı. Guyana Dışişleri Bakanı merhum Dr. Fred Wills, Birleşmiş Milletler'in gelişmekte olan ülkelerin liderleri için dünyanın en büyük, sürekli yürütülen beyin yıkama programı olduğunu söyleyerek durumu çok iyi özetledi. Aynı şey, siyasi ve ekonomik güç pozisyonlarına girmelerine izin verilmeden önce akıllarıyla oynanan sanayileşmiş ülkelerin liderleri için de geçerlidir. Rawlings Rees'in himayesi altındaki Eric Trist, işletme yönetimi düşüncesini 'yeniden yapılandırmak' için bir Tavistock projesinde yer aldı. Bu plan, sendikal hareketin gücünün kırılmasını ve üst yönetimin düşüncelerinin manipüle edilmesini içeriyordu. Bunu yapmak için Tavistock'u kiralayan şirketler arasında Shell, Unilever, kömür endüstrisi (o zamanlar devletin sahibi olduğu) ve önde gelen finans kuruluşlarının bir kısmı vardı. Günümüzde büyük şirketler 'psikologlar' kullanıyor ve iş toplantılarını yürütmem için 'kolaylaştırıcılar' veya 'grup liderleri' görevlendiriyorlar. Gerçekten ne için oradalar? Peki kimin için çalışıyorlar? Bunların hepsi, toplumun her düzeyinde 'psikiyatristlerin' diğer iş tanımlarının arkasına saklanmasılığını öngören Tavistock planına uyuyor. Tavistock, 1960'ların uyuşturucu kültürünün ve hippi hareketinin arkasındaydı ve uyuşturucunun tedarikçilerini kontrol edenler de onlardı.

'uyarla, bırak' felsefesi. Bu, LSD ilacını yaygın olarak kullanılabılır hale getiren Kardeşlik-CIA operasyonuyla desteklendi. İnsan ırkını tam bir kölelige hapsetmek için sürekli olarak daha güçlü tekniklerin arayışı içindedirler. Tavistock ajanı ve 60'ların 'devrimi'nin guruşu Aldous Huxley, 1961'de San Francisco'daki California Tıp Okulu'nda verdiği bir konferansta gündemi açıkladı. Kendisi şunları söyledi:

"Gelecek nesilde insanlara köleliği sevdirmenin ve deyim yerindeyse gözüşleri olmadan diktatörlük yaratmanın farmakolojik bir yöntemi olacak. Tüm toplumlar için bir tür acısız toplama kampı oluşturmak, böylece insanların aslında özgürlükleri ellerinden alınsın, ancak bundan daha çok keyif alınsınlar çünkü propaganda, beyin yıkama veya geliştirilmiş beyin yıkama yoluyla herhangi bir isyan arzusundan uzaklaştırılacaklar. Farmakolojik yöntemlerle. Ve bu son devrim gibi görünüyor."

Bugün tam da o noktadayız. John Rawlings Rees'in çalışması, Tavistock'un insan zihninin bireysel ve kitlesel kontrolü için giderek daha karmaşık teknikler geliştirmesiyle birlikte Dr. Kurt Lewin gibi diğer Tavistock operatörleri tarafından da sürdürdü. Bunlar insanlığın düşünsüz ve robotlaşma hızını artırdı. Tavistock, İngiliz kraliyet ailesinin sponsor olduğu 'hayırseverlik' vakıfları ve Rockefeller'lar, Rothschild'ler, Mellon'lar ve Morgan'lar gibi tanık kaynaklardan sınırsız fonlar sağlandığı için küresel bir ağın merkezi haline geldi. Tavistock'un yarattığı 'terörist' gruplar, Müslüman Kardeşler'in hükümeti değiştirmek istediği veya 'barış koruma' birliklerinin dayatılmasını haklı çıkarmak istediği ülkelerde çatışma ve kargaşa yaratmak için kullanılıyor. 1950'lerde Tuğgeneral Frank Kitson, Kenya'daki İngiliz savaş esiri kamplarındaki mahkumlar üzerinde zihin kontrolü ve işkence tekniklerinin kullanıldığı bir Tavistock projesine komuta etti. Bu robotlar daha sonra İngiliz kontrolüne karşı çıkan gruplara sızmak, onları içерiden yok etmek ve liderlerini öldürmek için serbest bırakıldı. Diğerleri gerçek olanlarla savaşmak için kendi gruplarını kurdular ve böylece Kenyalılar Kenyalılarla savaşıyordu. SAS'ın bugün Afrika ve Güney Amerika'da Dünya Doğa Fonu ve 'güvenlik' kuruluşlarının koruması altında faaliyet göstermesinin nedeni budur, belgeleyeceğim gibi. Bu Cezayir'de, Ruanda'da, Burundi'de, Kongo'da yaşadı; liste sonsuz gibi görünüyor. Afrika'da bu tür çatışma ve terör yaratan aynı Tuğgeneral Frank Kitson, bugün hala devam eden Kuzey İrlanda çatışmasını tetikleyen ilk bombalama ve cinayet kampanyasını başlatmak üzere 1970 yılında Kuzey İrlanda'ya gönderildi. Dünyanın her yerindeki bu tür çatışmalar, bir şeyler yapılması gereği ve 'bir şeyler'in her zaman gücün daha fazla merkezileşmesi anlamına geldiği yönündeki taleplere yol açmaktadır. Bu nedenle Eric Trist'in 1980'lerde, kolektif ruhu bir dünya hükümetini kabul edecek şekilde programlamak için devasa uluslararası ağını kullanmak üzere tasarlanan Tavistock operasyonunu başlattığını öğrenmek şaşırtıcı değil.

1991'de Tavistock dergisi, *İnsan ilişkileri*, dünya hükümeti projesi hakkında rapor verdi. Raporda, (Kardeşler tarafından yönetilen) Sovyetler Birliği'nin çöküşünün dünya hükümeti ve ulus devletin sonu için büyük fırsatlar yarattığı belirtiliyor. Tüm operasyonların bir ağa devredilmesi için Birleşmiş Milletler'in yeniden düzenlenmesini önerdi

yüzbinlerce (merkezi olarak kontrol edilen) 'sivil toplum kuruluşu'. Bunlar ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösterecek ve seçilmiş hükümetlerin herhangi bir kontrolüne tabi olmayacak. Bütün bunlar, sürüngenlerin iradesini kolektif insan zihnine dayatmaya yönelik sistematik bir plandır ve 1950'lerden bu yana sürekli hız kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kardeşler'in vurgusu toprak kontrolünden zihinlerin ve maliyenin kontrolüne dönüştü. İnsanlar eninde sonunda topraklarının işgaline karşı isyan edecekler, ancak zihinlerinin ve finansal tercihlerinin işgalini tespit etmek ve dolayısıyla buna direnmek çok daha zordur. Winston Churchill, 6 Eylül 1943'te Harvard Üniversitesi'nde bir dinleyiciye, insanların ne düşündüğünü kontrol etmenin, diğer insanların topraklarını veya eyaletlerini elinden almaktan veya onları sömürüyle ezmekten çok daha iyi ödüller sunduğunu söyledi. Geleceğin imparatorluklarının zihnin imparatorlukları olacağını söyledi. Lord Bertrand Russell 1957 tarihli kitabında şöyle dedi: *Bilimin Toplum Üzerindeki Etkisi*, zihin kontrol teknikleri mükemmelleştirildiğinde, birden fazla nesil boyunca eğitimden sorumlu olan her hükümet, ordulara veya polislere ihtiyaç duymadan tebaasını güvenli bir şekilde kontrol edebilecekti. 'Eğitim'in bugün çocuklara yaptığı da budur.

İngiliz Psikolojik Savaş Dairesi ve Tavistock operasyonunun yanı sıra, Almanya ve İtalya'daki faşistlerin yönetimi altında araştırmalar da hızla genişledi. 'Ölüm Meleği' Josef Mengele, Berlin'deki Kaiser Wilhelm Tıp Enstitüsü'nde Heinrich Himmler'in gözetiminde binlerce ikiz üzerinde zihin kontrolü deneyleri gerçekleştirdi. Mengele zengin bir Şeytani sürüngen soyundan geliyordu. İblis bilimi ve Kabala konusunda uzmandı ve Illuminati'de en azından bir Büyük Üstattı, ancak muhtemelen çok daha yüksekti.<sup>2</sup> IG Farben'in yönettiği Auschwitz Toplama Kampı'ndaki kamp 'doktoru' olarak sayısız binlerce mahkum üzerinde deney yapma olanağına sahip oldu. Müttefik orduları 1945'te Almanya'ya yaklaşırken, Mengele ve Elit Nazi liderlerinin, 'bilim adamlarının', 'doktorların' ve askeri personelin kaçmasına izin vermek için Project Paperclip adlı İngiliz-Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat operasyonu başlatıldı. Mengele, Ocak 1945'te Auschwitz'de ortadan kayboldu ve halk onun Güney Amerika'ya kaçtığını inandırıldı. Aslında, hem Londra'daki Tavistock Enstitüsü'nde hem de Dr. Green veya Greenbaum olarak bilindiği Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışarak dünya çapında seyahat etti.<sup>3</sup> Almanya'da Mengele'nin zihin kontrolü araştırmasını detailandıran resmi kayıtlar savaşın sonunda Amerikalılar tarafından alındı ve söz konusu milyonlarca sayfa kağıt hâlâ Washington DC'deki Suitland Ek Binası'nda sıkı güvenlik altında tutuluyor. Mengele'nin toplama kamplarında derlediği araştırmaların çoğu hâlâ gizlidir.<sup>4</sup> Araştırmacı Fritz Springmeier, bu dosyalara erişim için güvenlik iznine sahip olan ve her birinin Illuminati de dahil olmak üzere Kardeşlik ağlarına bağlı olan birkaç kişinin adını belirledi. Diğer birçok belge de yok edildi ve Washington DC'den nehrin hemen karşısında, Langley, Virginia'daki CIA genel merkezinin derinliklerinde, belgelerin günün her saatinde parçalandığı, Pit olarak bilinen bir bodrum alanı var.<sup>5</sup>

Bu dönemdeki zihin kontrolünden sağ kurtulanlar, Mengele'nin programlama oturumları sırasında giydiği tertemiz üniformasını ve parlak çizmelerini hatırlıyorlar. Onun kalın Almancasını hatırlıyorlar

aksanı, ön dişlerinin arasındaki boşluğu ve başparmağıyla vuruş şeklini.<sup>6</sup> Almanya'daki toplama kamplarında olduğu gibi, programlama oturumlarında çocukların korkutmak için sık sık Alman çoban köpekleri bulunduruyordu. Paperdip Projesi'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sonraki zihin kontrol programlarını koordine eden, Rockefeller'ların kuzenleri olan, hem Satanist, hem reptilian hem de özünde Nazi olan Dulles kardeşlerdi. John Foster Dulles, savaştan sonra ABD Dışişleri Bakanı olurken, kardeşi Allen Dulles, yeni Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın başına atandı. Nazi akıl doktorlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne akınından, MKUltra olarak bilinen, artık kötü şöhrete sahip ve ağıza alınmayacak zihin kontrol programları geldi. MK zihin kontrolü anlamına gelir; yöntem ve tekniklere ilham veren Alman Nazilerine saygı göstererek kontrolle kelimesinin Almanca yazılışını kullandılar. Resmi olarak son derece hasta bir kişi olan ve Elit İskoç sürüngen soyundan birinin üyesi olan Ewen Cameron tarafından yönetiliyordu. Çocukken en sevdığı kitabı *Frankeştaý*'nın kendisine psikiyatri alanında kariyer yapma konusunda ilham verdiği söyledi. Kanada'nın Montreal kentindeki üssünden, meşhur MKUltra zihin kontrol operasyonunu Rockefeller'lar gibi tanık isimlerin finansmanıyla koordine etti ve Allen Dulles ve CIA ile düzenli toplantılar yaptı. Cameron'un kurumlarından biri, yalnızca bir yıl içinde hastalara 60.000 elektrik şoku uyguladı: 1961. Cameron'un kod adı 'Dr White'dı ve aslında renkler de araştırmasının bir parçasıydı. Kahverengi gözleri nasıl mavi yapacağını keşfetmeye çalışıyordu. Zihin kontrollü bir köle olduğu söylenen country şarkıcısı Crystal Gayle'in, gerçekten bir tesadüf olabilir mi? adında bir hit rekoru kırdı *Kahverengi Gözlerinizi Mavi Yapmıyor mu?*

Zihin kontrolü projelerinde kullanılan ritüellerin ve yöntemlerin çoğu, eski gizem okullarından ilham alıyor. CIA Direktörü Amiral Stanfield Turner, 1977'de kamuoyuna, voodoo,cadılık ve medyumlar üzerine milyonlarca dolar harcandığını itiraf etti ve 3 Ağustos 1977'deki Senato duruşmasında, CIA'in sayısız insanın zihnini kontrol ettiğini söyledi. onların rızası veya bilgisi. MKUltra'ya en az 185 bilim insanı, aralarında hapisaneler, ilaç şirketleri, hastaneler ve 44 tıp fakültesi ve üniversitenin de bulunduğu 80 ABD kurumu dahil olmuştu. Babil Kardeşliği'nin çığın profesörleri, insan robotlarını yaratmak için zihin kontrol projelerinde yaklaşık 700 ilaç kullanıyor. Bu nedenle, 1978'de Guyana'daki Jonestown Yerleşkesi'nde yüzlerce 'tarikat' üyesi öldürülürken bu kadar çok uyuşturucu bulundu. Halk Tapınağı 'tarikatı' CIA ajanı Jim Jones tarafından yaratıldı. Medyada yansıtıldığı gibi yeni bir din değildi, bir zihin kontrol deneyiydi. .. bölümündeki Kült veya Con bölümüne bakın. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirme*cek. Uyuşturucular eski çağlardan beri insanların zihnini manipüle etmek ve onları farklı bilinc durumlarına sokmak için kullanılıyor. Ayrıca iradeyi bastırabilir ve 'seytani ele geçirme' denilen şeye izin verebilirler. CIA-İngiliz İstihbarat ağları, bilinc ve iradeyi bastırmanın giderek daha etkili yollarını bulmak için uyuşturucu araştırmalarını finanse ediyor (başka bir deyişle halk yapıyor). Buna aşılar, gıda katkı maddeleri ve elektromanyetik teknikler dahildir. CIA için ilaç araştırmalarıyla ilgilenen merkezlerden biri, çalışanın Dr. Arthur Nugent tarafından yapıldığı Vacaville'deki Kaliforniya Tıp Tesisi'dir. Sayısız deney yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bunlara zihin kontrol edici ilaçların kullanımını da dahildir.

Maryland'deki Bethesda Deniz Hastanesi'ndeki askerler hakkında (bir televizyon belgeselinde ortaya çıktıktan beri). Deneylerden biri, CIA cephesi olan Vodoun tarikatının insanların çoğunu zombiye çevirdiği Haiti'de yapıldı. Prozac, bu konulardaki araştırmalarda sürekli ortaya çıkan bir ilaçtır ve bireysel zihin kontrol projeleriyle sınırlı değildir, hastalarının iyiliği yerine uyuşturucu kartelinin çıkarlarına ve hırslarına hizmet eden doktorlar tarafından konfeti gibi dağıtılmaktadır. Depresyon için dünyada en çok reçete edilen ilaçlardan biri ve ben bu yazımı yazarken Eli Lilly, Prozac'ın çocukların için nane ve portakal aromalı bir versiyonunu pazarlamak için onay arıyor. Zaten yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 yaşın altındaki yaklaşık 400.000 genç Prozac ile tedavi ediliyor ve bu sadece başlangıç. Bu, burada gördüğümüz, Haiti'dekine benzer bir zombi ırkı yaratan kitlesel bir zihin kontrol operasyonudur. Eli Lilly, Morgan ve Rockefeller aileleri, ABD İstihbaratı ve George Bush ile yakından bağlantılıdır. Zihin kontrolü projeleri için ilaç araştırmalarına katılan diğer ilaç şirketleri arasında şunlar yer almaktadır: Soy ailesiyle bağlantılı Sterling Drug (Hitler'in IG Farben'inin bir yan ürünü), Krupps, CIA'nın Tinker Vakfı ve Kudüslü St John Tarikatı; ve başkan Earle H. Harbison Jr'ın aynı zamanda Ruh Sağlığı Derneği'nin başkanı ve kölelerin Project Monarch adı verilen bir zihin kontrol operasyonu için programlandığı kötü şöhretli Bethesda Genel Hastanesi'nin yöneticisi olduğu Monsanto Chemical Company.<sup>8</sup> Monsanto'nun genetiği değiştirilmiş gıdalarla yoğun bir ilgisi var.

### Travmaya dayalı zihin kontrolü

Project Monarch, resmi inkarlara rağmen bugün sadece başka isimler altında devam eden ve büyük ölçüde genişleyen bir program olan MKUltra'nın birçok kolundan biridir. Dünya çapındaki bu projelerin temeli travmaya dayalı zihin kontrolü adı verilen bir tekniktir ve artık Şeytani ağların bu tabloya nasıl uyduğunu görebiliyoruz. Zihin, aşırı travmanın anısını böülümlere ayıran bir savunma mekanizmasına sahiptir. Bu nedenle insanlar ciddi trafik kazalarını hatırlayamamaktadır. Zihinleri, bu tür korkunç anıları tekrar yaşamak zorunda kalmamak için olayın etrafında unutkanlık yaratan bir bariyer oluşturur. Antik çağlardan beri bu, Kardeşlik tarafından anlaşılmıştır. Nazi Almanyası'nın toplama kamplarında, bu olguyu zihin kontrolü amacıyla kullanma yöntemleri daha da mükemmelleştirildi. Mengele ve Naziler, eğer birisini işkence, cinsel taciz yoluyla ve onlar izlerken başkalarını feda ederek ve onlara işkence ederek sistematik olarak travmatize edebilirseniz, bir kişinin zihnini müstakil bölmelerden veya unutkanlık bariyerlerinden oluşan bir petek peteğine parçalayabileceğinizi fark ettiler. Bunu yapmak için şeytani ritüeller yaygın olarak kullanılmaktadır. Zihnin birliği bir kez bozulduğunda, her biri diğerinin varlığını habersiz olan bu çeşitli bölmeler, çeşitli görev veya deneyimler için programlanabilir. Tetikleyici sözcükler ve hipnotik anahtarlar, sesler veya sinyaller kullanılarak bu bölmeler zihinsel bir dosya dolabı gibi ileri çekilebilir ve geri itilebilir. Kendi kendine yeten bir bölme veya zihin parçası, kişinin bilinç seviyesi haline gelir ve daha sonra bilincaltına geri döndürülür ve başka bir bölmeye erişilir. Bu, mağdurun bir görevi yerine getirdikten sonra ne yaptığıni ve kiminle yaptığıni unutması anlamına gelir. Bu

durum Çoklu Kişilik Bozukluğu (MPD) veya Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DID) olarak bilinmeye başlandı. İkincisi daha doğrudur çünkü bölmeler kendi başlarına 'kişilikler' değildir; bunlar bilincin geri kalanından kopmuş, ondan ayrılmış zihin parçalarıdır. Bu, bir radyo kadranını istasyonlar, böülümler arasında hareket ettirmek, birini sonra diğerine ayarlamak gibidir. Bu teknik bile en son yöntemlerle karşılaşıldığında ilkel kalıyor. Araştırmamdan Satanistler ve pedofiller arasında genç kızlarla ve erkeklerle anal seks yapma konusunda bir takıntı olduğunu biliyordum ve İngiliz terapist Vera Diamond bana bunun çoklu yaratmanın bir yolu olduğunu söyledi. Anal penetrasyon çocuk için o kadar acı vericidir ki omurgadan yukarıya bir enerji dalgası gönderir ve bu da beyinde patlayarak daha fazla 'kişilik' bölünmesine neden olur. Vazo-vagal şok denir. Bana bunun kurbanı olan bir kadın tarafından yapılmış bir tablo gösterdi ve bu tablo, omurganın alt kısmından yükselen ve kafasında her yöne patlayan beyaz bir enerji dalgasını tasvir ediyordu. Yani anal seksin bile zihinsel ve duygusal etkisini anlayanlar için gizli bir amacı vardır.

Çoğu insan bir dereceye kadar MPD veya 'kat'tır çünkü hepimiz yüzleşmemeyi tercih ettiğimiz şeyleri dışlıyoruz, ancak burada bunun aşırı ve hesaplanmış bir versiyonundan bahsediyoruz. Pek çok asker, hayal bile edilemeyecek bir katliama tanık oldukları birden fazla kişi haline gelir, çünkü zihinleri hafızaya duvarlarla çevrilidir ve gördüklerine dair hiçbir hatırlamaları yoktur. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde profesör olan Traugott Konstantin Oesterreich, 1921'de Çoklu Kişilik Bozukluğu ve 'şeytani ele geçirme' üzerine klasik bir çalışma yazdı. *Sahiplik, Şeytani Ve Diğer*. Bu, travmaya dayalı zihin kontrolünün Fransa, Almanya ve Belçika'da 20. yüzyılın başlarından çok önce kullanıldığı ortaya çıkardı. Hayatta kalanlar ve profesyoneller, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin MPD aracılığıyla programlanan ajanları nasıl kullandığını anlattı.<sup>9</sup> Travma unutulmuş olsa da bilinçaltında hâlâ onları ve yaşamlarını fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak etkiliyor. Çocukken cinsel istismara uğrayan ve sistematik olarak travma geçiren pek çok kişi, özellikle programlama durmuşsa ve bölüm duvarları parçalanmaya başlamışsa, zihinsel ve fiziksel olarak dengesiz görülmektedir. İngiliz terapist Vera Diamond ile seanslara katıldım ve insanların tek bir kelime veya cümle kullanarak çok farklı 'kişilikler' arasında birbiri ardına geçiş yaptığını gördüm. Bunu deneyimlemek inanılmaz. Müşterilerinden birinin mesanesi işkence sonucu yok edildiği için idrarını toplayan bir plastik torbaya bağlanmak zorunda kalıyor. Tibbi kayıtları o kadar muazzam ki, onları gören doktor şok oldu. Onunla tanıştığımda bu bayan sadece 30 yaşındaydı...30...yaşındaydım. Birleşik Krallık'ta psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve polis, Çoklu Kişilik Bozukluğu hakkındaki bilgilerini, sorunu tedavi etme konusunda otorite olduğunu iddia eden ve bunu gizlice insanları programlamak için kullanan Tavistock grubundan topluyor. Tavistock Enstitüsü'nde psikiyatrist olan Dr. William Sargent, 1957 tarihli kitabında şöyle yazmıştır: *Zihin Savaşı*:

"Beyin fonksiyonu kazara veya kasıtlı olarak korku, öfke veya heyecan nedeniyle kasıtlı olarak bozulduktan sonra birçok insana çeşitli inanç türleri aşılabilir. Bu tür rahatsızlıkların neden olduğu sonuçlardan en yaygın olanı, geçici olarak muhakeme yeteneğinin bozulması ve telkin edilebilirliğin artmasıdır. Onun çeşitli grup tezahürleri bazen

"sürü içgüdüsü" başlığı altında sınıflandırılır ve en dikkat çekici şekilde savaş zamanlarında, ciddi salgın hastalıklar sırasında ve benzer tüm ortak tehlike dönemlerinde ortaya çıkar, bu da kaygıyı ve dolayısıyla bireysel ve kitlesel telkin edilebilirliği artırır.

İşte halkın sürekli korku, öfke ya da heyecan uyandıran olaylarla beslenmesinin bir nedeni daha var. Bir kez daha, bunun bilgisinin yeni olmadığını, yalnızca günümüzde daha yaygın olarak kullanıldığını ve odaklanıldığını belirtmek isteriz. Programlanmış durumda insanlar, daha doğrusu zombiler birçok şey için kullanılıyor. John Lennon ve Robert Kennedy'nin katillerinde olduğu gibi suikast düzenlemek üzere harekete geçiriliyorlar. 1968'de Robert Kennedy'yi öldürdüğü iddia edilen zihin kontrollü kukla Sirhan Sirhan, Kennedy'yi öldürmesini söyleyen mesajlar duymaya başladığında Gül Haçlılar ile 'zihin genişletme' kursundaydı. Bunun arka planını detaylandıryorum. *Ve Gerçek Sizi Özgürleştirecek*. Artık neden bu kadar çok suikastın aynı zihinsel profile sahip, sözde "yalnız kaçıklar" tarafından gerçekleştirildiğini anlayabiliyoruz. Doğal hallerinde yaşamalarına izin verilse ne yalnızdır ne de çoğu durumda deli olurlar. Onlar genellikle çocukluktan beri programlanmış insanlardır. Bu yöntemle, zihin kontrollü bu robotları terör bombası yerleştirmek için kullanabilir ve daha sonra onların suçlanıp öfkeyle suçlanmak için doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca gözaltındayken o kişinin zihnini programlayarak bu işe karıştığını düşünmesini bile sağlayabilirsiniz. Louis Jolyon'a 'Jolly' West adını veren kötü şöhretli CIA zihin kontrolörü, bu filmde güçlü bir şekilde öne çıkıyor. *Ve Gerçek Seni Özgürleştirecek*, Oklahoma bombalamasından suçlu bulunan mikro çipli eski ABD askeri Timothy McVeigh'e 'zihinsel muayene' yaptı. West, MKUltra'ya derin bir şekilde dahil oldu ve onun en büyük destekçilerinden biri, o zamanki Kaliforniya Valisi ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'dı.

Pek çok ülkede, görünüşe göre silahlarla delirerek toplu katliam yapan bir 'yalnız kaçıklar' dalgasına tanık olduk. Birleşik Krallık'ta 1987'de Berkshire'in Hungerford adlı küçük kasabalarında ve 13 Mart 1996'da İskoçya'nın Dunblane kasabalarında bunun korkunç örneklerini yaşadık. Thomas Hamilton adında bir 'çılgın' Dunblane'de bir okula girdi ve 1987'de küçük çocuklara ateş açtı. bir spor salonu. Beş ve altı yaşındaki 16 çocuğu ve bir öğretmeni öldürdü. Dünya genelinde, özellikle de Birleşik Krallık'ta yüz milyonlarca insanın kolektif ruhu üzerindeki etkisi yıkıcıydı. Bundan kısa bir süre sonra, Avustralya'nın Tazmania eyaletindeki küçük bir kasaba olan Port Arthur'da, Martin Bryant adlı başka bir silahlı adamın 28 Nisan 1996'da 'çıldırip' 35 kişiyi öldürdüğü katliam yaşandı. Bunu İngiltere'de Wolverhampton'daki bir okulda bir adamın çocuklara ve öğretmenlerine palayla saldırması izledi. Mart 1998'de, 13 yaşındaki Mitchell Johnson ve 11 yaşındaki kuzeni Andrew Golden adlı iki genç, Arkansas'ın Jonesboro kentindeki Westside Ortaokulu'nda okul arkadaşlarına ve öğretmenlerine ateş açtığından 'Amerika'nın Dunblane'i ortaya çıktı. Bill Clinton'ın Little Rock'taki siyasi tabanından 27 el ateş edilerek dört öğrenci ve bir öğretmen öldürüldü, 11 kişi de yaralandı.

Bu olaylardan sonra çoğu zaman katillerden bazlarının Satanizme karışmasına dair haberler çıkıyor. Benzer olaylar 1 Ekim 1997'de Pearl, Mississippi'de ve aynı yılın Aralık ayında West Paducah, Kentucky ve Stamps, Arkansas'ta yaşandı. Yine, o

Pearl'e karışanların Satanizm'e katıldıkları iddia edildi. O zamandan beri çok daha fazlası oldu. Bu olaylar zihin kontrol operasyonlarının tüm özelliklerini taşıyor. Peki burada neler oluyor?

Bu insanların çoğunun profiline bakın. Çoğunun biraz tuhaf, sorunlu ya da basit bir geçmişi var. Komşuların Port Arthur katili Martin Bryant'in tanımladığı gibi "Paranın tamamı değil". Onların ve dehşetlerinin yalnız bir delinin işi olarak göz ardı edilmesini istiyorsanz bu mükemmel bir şey. Bryant'ın durumunda, görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nde iki haftalık bir konaklamadan yeni dönmüştü ve silahıyla çığına dönmüştü. Ona yakın insanlar, uzun bir psikiyatrik sorunları geçmişi olmasına ve Bryant'ın Londra'daki Tavistock'taki küresel zihin kontrol merkezinin bir ürünü olmasına rağmen, ABD'den döndükten sonra karakterinin değiştiğini söyledi. 1983-84'te Tavistock'tan Dr Eric Cunningham Dax tarafından 'muayene edildi' ve gelecekteki 'tedavisine' karar verdi. Dax, Tavistock beyin yıkama operasyonunun ilham kaynağı olan Dr. John Rawlings Rees'in onlarca yıldır yakın arkadaşıydı. IRA gibi terörist grupların 'uyuyanlar' olarak adlandırdıkları, kendilerinin ve örtülerinin belirli bir görev için suistimal edilebileceği koşullar ortaya çıkana kadar yıllarca, hatta on yıllar boyunca kullanılmadan saklanan kişilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu zihin kontrolü dünyasında da durum aynıdır. Kullanılabilecekleri zaman gelene kadar belirli bir karakter profiliyle topluluk içinde yaşamaya programlanmış insanlar var. 'Ticaret'te 'ölü gözler' olarak bilinirler. Bu şekilde kullanıldıklarına dair hiçbir fikirleri yok çünkü zihinleri kendilerinin kontrolünde değil, programcıların elinde. İlginç bir şekilde, Dunblane katili Mason Thomas Hamilton'un, tuhaf davranışının ruhsatının reddedilmesini gerektirmesi gereklilikten neden yasal olarak silah bulundurmasına izin verildiğine dair pek çok cevaplanmamış soru var. Ve Port Arthur'daki polis, katliam mahallinin polis karakoluna yakın olmasına ve Bryant'ın ilk vurulmasından birkaç dakika sonra kendilerine haber verilmesine rağmen neden müdahale etmek için bir saat harcadı? Ayrıca Bryant, Hamilton ve bu tür hakaretlerde bulunan diğer pek çok kişinin Prozac kullandığı bildiriliyor. Yan etkiler arasında sınırlılık, anksiyete, intihar eğilimleri, hipomani ve ilaç kesildiğinde şiddet içeren davranışlar yer alır. Doktorlar, 'mani' geçmişi olan kişilere Prozac yazmamaları konusunda uyarılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplu silahlı saldırılara karışan çok sayıda kişi bu ilacı kullanıyor. Prenses Diana'nın 1997 yılında Paris'te kaza yapan Mercedes'inin sürücüsü Henri Paul'un yanında da Prozac etken maddesinin izlerine rastlanmıştır.

Peki bu silahlı katliamlarınardındaki motivasyon nedir? Zihin ve duyguların manipülasyonu. Bu toplu katliamlar nerede gerçekleşti? Londra, Glasgow, Los Angeles veya Sidney'in çete bölgelerinde değil, herkesin kendini tamamen güvende hissettiği sessiz küçük topluluklarda. Aynı şekilde 'McVeigh' bombası ve okul saldırıları da New York'ta ya da Washington'da değil, Oklahoma'da yaşandı. Korku ve yetkililerin insanları bu korkudan 'koruma' arzusu açısından kolektif ruh üzerindeki etkisini hafife almamamız tavsiye edilir. Bu, sokaklarda daha fazla kamera ve okullarda daha fazla güvenlik görevlisi ve kamera anlamına geliyor; böylece çocukların, 'Büyük Birader' otoritesi tarafından tehlikelerden 'korunma' kültürünü benimseyecek şekilde yetiştirecek. Sanırım Londra'da bir ön sayfa manşeti *Günlük posta*sunları kapsadı

Manipülatörlerin teşvik etmek istediği tepki tam da buydu. Avustralya cinayetlerinin ardından şunu söyledi: "Artık dünyanın hiçbir yerı güvenli değil mi?" Bu tür olayların sessiz topluluklarda gerçekleşmesi, "Tanrıım, bu benim ve çocukların başına gelebilir, hey, korunmaya ihtiyacımız var" tepkisini daha da güçlü bir şekilde teşvik ediyor. Travma geçirmiş bir zihin, zihin manipülasyonuna çok daha duyarlıdır. Kardeşlik, nihai darbeye hazırlık olarak genel nüfustan tüm silahların kaldırılmasını istiyor. Hiç kimse dünyayı silahlardan arındırmayı benden daha fazla istemez, ancak Hungerford, Dunblane, Tazmania, Oklahoma, vb.'den ilham alan silah yasalarına yönelik yoğun baskının ardından motivasyonu sormamız gerekiyor. Sorun-tepki- çözüm. Yasalı silahlara sahip olmak o kadar kolay ki, silah kanunları gerçekten öldürmek isteyen hiç kimseyi durduramaz. Martin Bryant'ın Port Arthur'da kullandığı silah çalınmıştı ve ruhsatı yoktu. Silah yasaları bunu durdurmadı ama bu tür yasaların dünyanın her yerinde getirilmesinin nedeni, Gündeme meydan okuyanları yakalama emri çıktıığında halkın kendilerini savunmasını engellemektir. Birleşik Krallık'ta Dunblane'de çocukların kaybeden perişan ebeveynler, sevdiklerinin cinayetini planlayan kişiler tarafından mide bulandırıcı ve duygusuz bir şekilde silah karışıtı yasalara öncülük etmek için kullanıldı. Silah kullanacağımı sanmıyorum ama bir insanın belirli durumlarda ne yapacağını kim bilebilir? İçgüdülerim, şiddete karşı çıkmak için şiddet kullanmanın bir manasını göremediğim yönünde; ancak pek çok insan bunu görüyor ve Kardeşlik de bunu biliyor. Bu nedenle silahsız bir nüfus istiyorlar. Adolf Hitler, insanları toplama kamplarına göndermeye başlamadan kısa bir süre önce silah yasalarını yürürlüğe koydu. Benzer kamplar veya 'bekleme tesisi' ABD'de, şekil değiştiren bir sürüngen olan Zbigniew Brzezinski ve Üçlü Hareketi başlatan kişi tarafından kurulan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA adlı bir kuruluş tarafından halihazırda inşa edilmişti. David Rockefeller ile komisyon. FEMA'nın başkanlığını James Lee Witt yapıyor ve eğer fırsat bulursanız televizyona çikip gözlerine bakmanızı ve bu gözlerin size neyi hatırlattığını kendinize sormanızı tavsiye ederim.

Zihin kontrollü insan robotlar, normal kanalların dışında insanlar arasında mesaj iletmek için de kullanılıyor. Bunlar, dünya liderleri arasındaki ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları ile diğer birçok dünya lideri ve yetkilisinin de dahil olduğu, Müslüman Kardeşler'in kontrolündeki yasa dışı uyuşturucu ağı içindeki personel arasındaki resmi olmayan iletişimleri içermektedir. Çoklu Kişilik Bozukluğu yoluyla programlanan insanlar görünüşe göre fotografik bir hafıza geliştiriyorlar. İletişimin sözleri bir tür hipnoz altında dikte ediliyor ve daha sonra bölümlere ayrılıyor; genellikle yüksek voltajlı şok tabancası kullanılarak kan şekeri seviyeleri düşürülmeye çalışılıyor ve kişi telkinlere daha açık hale getiriliyor. Daha sonra tetikleyici bir kelime, cümle veya eylem, bu 'kişilik' bölümünü etkinleştirir ve insan robot, kaydedilmiş bir kaset gibi mesajı kelimesi kelimesine tekrarlar. Pek çok dünya liderinin kendilerinin idarecileri tarafından zihin kontrolünün etkisi altında olduğuna hiç şüphem yok ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair'in, mesafeli gözleri ve sabit gülümsemesiyle bir tür zihinsel etki altında olduğuna ikna oldum. Adını verdigim bazı kişilere insanlar bakıp şöyle diyorlar: "Ama o kadar iyi birine benzıyor ki, bunu asla yapmaz." Unutulmaması gereken nokta, pek çok başbakan ve cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bu insanların zihinlerinin

bölümlere ayrılmıştır ve bir maddan diğerine değiştirilebilirler. Onlar tek bir kişilik değil, onların katları ve olay örgüsünü takip edeceksek bunu takdir etmemiz gerekiyor. En yakın arkadaşları gördüklerinin zihinlerinin sadece bir bölümü olduğunun farkına varamayacaklardır. Başka bir kompartımana geçiklerini görseler, tanıdıklarını zannettikleri kişiyi tanıyamayacaklardır. Zihin kontrollü 'çoklu gruplar' aynı zamanda Kardeşliğin itibarsızlaştmak ve yok etmek istediği örgütlerle sizmak için de kullanılıyor. İçeriye girdiklerinde kamuoyunu örgütün aleyhine çevirecek şekilde davranışmaya teşvik ediliyorlar.

Çok küçük çocuklar da dahil olmak üzere zihin kontrollü robotlar, başkanlara, yabancı liderlere, politikacılara ve iş adamlarına tuhaf seks sağlıyor. Çoğu zaman bu, bu liderleri Kardeşlik'in düşünce tarzına teşvik etmek veya onlara söyleneni yapmaları için uzlaşmak ve şantaj yapmak için yapılır. Tuhaf derken ciddiyim ve aşağıdaki bilgileri yazmayı veya hakkında konuşmayı kolay bulmuyorum. Ancak bu perdenin kaldırılması o kadar önemli ki, özellikle de şu anda bu tuhaf işkenceye maruz kalanlar için. En bariz nedenlerden dolayı, bu insan robotlar başlarına gelenler hakkında nadiren konuşabiliyorlar. Ya zombi modundalar ve hatırlamıyorlar ya da Kardeşlik açısından son satış tarihleri geçikten sonra öldürülüyorlar ve bazen vücut parçaları bazı ünlü kişilerin katıldığı kara büyülü ritüelleri için kullanılıyor. Televizyonda gördüğünüz insanların kişiliklerini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Lütfen okumaya devam edin. Neyse ki, küçük bir çocukken zihni kontrol edilen çok cesur bir kadın, ABD hükümetinin köleliğinden kaçtıktan sonra konuştu. Bir yıldan fazla süren, zihnindeki bölmeleri parçalayan ve ne olduğunu hatırlamasını sağlayan, uzun ve acı verici yeniden programlama seanslarına tabi tutuldu. ona - ve bunu kimin yaptığı. Kendisi İrlanda asıllı bir Amerikalı olan Cathy O'Brien'dır ve Mark Phillips ile birlikte kendi deneyimleri hakkında kendi yayınladığı bir kitap hazırlamıştır: *Amerika'nın Trans Oluşumu*.<sup>10</sup> Anlatması gereken çarpıcı bir hikaye ama onun gibi milyonlarca insan daha var (hala da öyle) ve insanlık sorumluluklarının farkına varana kadar bu durum böyle olmaya devam edecek. Cathy duyduğu konuşmaları, Beyaz Saray'daki, Pentagon'daki ve ABD'deki çok gizli askeri kuruluşlardaki odaları ve dekorları çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Ayrıca olaya karışan kişilerin ancak onları çıplak görse bilebileceği fiziksel ayrıntılarını da anlatabiliyor. Bazı detayları sorgulayan çok sayıda araştırmacı var. *Amerika'nın Trans Oluşumu* ve her zaman olduğu gibi benim de birçok sorum var. Ancak Cathy'nin kitabındaki temalar ve isimlerin birçoğu, iyileşmekte olan diğer zihin kontrollü kölelerin anlatımlarında ve benim ve diğer birçok kişinin araştırmalarında tekrar tekrar gündeme geldi. Onun hikayesi tüm dünyada olup bitenlerin bir özeti olduğundan, onu biraz uzun anlatacağım.

Cathleen (Cathy) Ann O'Brien, 1957'de Muskegon, Michigan'da doğdu. Babası Earl O'Brien bir sübyancıdır ve Cathy'nin ilk anılarından biri penisi ağızında olduğu için nefes alamamasıdır. Böyle bir travma herhangi bir programlamaya ihtiyaç duymadan otomatik olarak Çoklu Kişilik Bozukluğunu tetikler çünkü çocuğun kendi zihni dehşeti dışlamak ister. Babasının ve annesinin çocukluğunda istismara uğradığı gibi, babasının arkadaşlarının da genç Cathy ve kardeşlerine taciz ve tecavüz etmelerine izin verildi. Annesi, Cathy'nin lider büyükbabası tarafından cinsel istismara uğradı.

Masonik Mavi Locanın. Annesinin erkek kardeşi Bob Amca'dan Cathy'ye, Hava Kuvvetleri İstihbaratında Vatikan için çalıştığını iddia eden bir pilottu. Bob Amca aynı zamanda ticari bir pornografi uzmanıydı ve Cathy'nin babası onu ve ağabeyi Bill'i, o zamanlar ABD'li olan 'porno kralı' Gerald Ford'la bağlantılı olan yerel Michigan Mafyası için yapılan pornografik filmlerde rol almaya zorladı. temsilci. Daha sonra Richard Nixon döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı olacak ve Nixon, Henry Kissinger ve Watergate aracılığıyla şirket tarafından görevden alındığında başkan olacaktı. Ford ayrıca Başkan Kennedy suikastını 'araştıran' Warren Komisyonu'nda görev yaptı ve imkansız olmasına rağmen resmi versiyonun doğru olduğuna karar verdi. Cathy O'Brien okulda küçük bir çocukken, Michigan Eyalet Senatörü Guy VanderJagt'ın ofisinde Gerald Ford tarafından tecavüze uğradığını ve kendisinin de kendisine tecavüz ettiğini söylüyor. VanderJagt, İngiltere Kraliçesi'nin arkadaşı olan çocuk tecavüzcüsü ve katili George Bush'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olma yolundaki başarılı kampanyasına destek veren Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongre Komitesi'nin başkanı olacaktı.

Sonunda, Cathy'nin babası posta yoluyla çocuk pornografisi gönderirken yakalandı; genç Cathy'nin boksör bir köpekle seks yaptığı bir film. Cathy, kovuşturmadan kaçınmak için babası tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne ve Savunma İstihbarat Teşkilatına teslim edildi. Babası anlaşmadan memnunuñ çokń kendisi artık davadan muafı ve yetkililer görmezden gelirken pornografi ve pedofili faaliyetlerine devam edebilecekti. Teşkilat, nesiller arası çocuk istismarı öyküsü olan ailelerden gelen Çoklu Kişilik Bozukluğu sahip cinsel istismara uğramış çocukların arıyordu. MKUltra'nın bir kolu olan Project Monarch adı altında yürütülen genetik zihin kontrolü çalışmaları için çocukların istiyorlardı. Monarch adı, kısmen kelebek ağıyla ilgili olan daha fazla sembolizm olan Monarch kelebeğinden gelir. Cathy'nin evine babasına "Kızını teslim et, yoksa yargılanırsın" diye ultimatom vermek için gelen adam... Gerald Ford'du. Cathy'nin babası, kızını devlet kurumlarının çığın profesörlerine nasıl hazırlayacağı konusunda eğitim alması için Boston yakınlarındaki Harvard Üniversitesi'ne gönderildi. Cathy kitabında şöyle diyor:

.....babam, hükümetin verdiği talimatlar doğrultusunda beni efsanevi Sindirella gibi çalışmaya başladı. Şömine küllerini kürekle attım, yakacak odun taşdım ve istifledim, yaprakları tırmıkladım, kar küredim, buz kestim ve süpürdüm - 'çunkü' dedi babam, 'Küçük elleriniz tırminoñ, paspasın, küreğin ve süpürgenin saplarına o kadar güzel oturuyor ki..'' Bu zamana kadar babamın beni sömürmesi arasında arkadaşlarına, yerel gangsterlere, Masonlara, akrabalara, Satanistlere, yabancılara ve polis memurlarına fuhuş yapmak da vardı...

.... MKUltra Projesi Monarch'ta yer alan hükümet araştırmacıları elbette MPD/DID'nin fotoğrafik hafıza yönünün yanı sıra bunun sonucunda ortaya çıkan diğer 'insanüstü' özellikleri de biliyorlardı. MPD/DID'nin görme keskinliği ortalama bir insanından 44 kat daha fazladır. Alışılmışın dışında yüksek ağrı eşiğim ve hafızanın bölmelere ayrılması, askeri ve gizli operasyon uygulamaları için "gerekliydi". Ayrıca cinselliğim bebekliğimden itibaren ilkel bir şekilde sapkındı. Bu programlama

Eylemlerini, klinisyenlerin kişilik olarak adlandırdığı hafıza bölmelerimin derinliklerinde gizleyebileceklerine inanan sapkınlar için çekici ve faydalı.”<sup>11</sup>

Tüm bu travma yöntemleri ve açıklayacağım diğerleri sadece sebepsiz işkence değildir. Örneğin, az uyuyla birlikte ağır egzersiz yapmak beyinde aşırı endorfin üretimine neden olur ve bu da kişinin komutlara robotik tepki vermeye başlamasına neden olur.<sup>12</sup>Bu elbette bir zihin kontrolü okulundan başka bir şey olmayan ordudaki eğitim yöntemlerinin bir parçasıdır. Zihinsel olarak "Evet efendim" saf zihin kontrolü ve bir başkasının iradesine tabi olmaktadır. Askerler düşünmeye ve sorgulamaya teşvik edilmiyor, yalnızca kendilerine söyleneni yapmaya teşvik ediliyor. Zihninizin kontrol edilmesini mi istiyorsunuz? Tamam, basit; orduya katılın. Programlanmanın ve istismarın cinsel teması da cinsel enerjinin, yaratıcı gücün manipülasyonundan ilham alıyor ve orgazm noktasında zihin psişesi, kişinin varoluş durumuna bağlı olarak diğer yüksek veya alt boyutlara erişime sonuna kadar açık. dahil olmuş. Bu zihin kontrol programcıları, beynin orgazmı tetikleyen kısımlarını uyaran ve böylece kurbanın zihnini daha düşük 'şeytani' boyutlara, sürüngenlere açan ileri teknoloji ekipmanlara sahiptir. Programlama teknikleri son derece karmaşıktır ve çoğu zaman çok incedir. Yaygın Monarch tekniklerinden biri, kafa karışıklığına neden olmak için aynı cümlede iki karşıtlığı söylediğiniz 'çifte bağlama'dır: "Bunların hiçbirine inanmayın, hepsi doğru" buna bir örnektir.<sup>13</sup>Kölelik tarihle sınırlı değildir. Kölelik bugün dünyanın her yerinde yaşanıyor; hayır, özellikle Britanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer "uygar" ülkelerde. Pedofiller zaman zaman haber oluyor, ancak onlar 'özgür' toplumların en tepesine (kusura bakmayın, çukura) giden devasa bir ağıın en küçük ucu. Kuzey İrlanda'daki Kincora Evi'nde erkek çocuklara yönelik tacize ilişkin gerçek, istismarcılardan birinin İngiliz İstihbaratı ajani olması nedeniyle örtbas edildi. Aynı zamanda Kuzey İrlanda'da en az bir ünlü siyasetçi de içeriyeordu, ancak bu gerçek, en azından şu anda emekli olan İngiliz İstihbaratı yetkilisi Ian Cameron tarafından örtbas edildi. Bu tür çocuk istismarı ağları, kontrolü elinde bulunduranların cinsel arzularını tatmin etmek ve kontrol etmek istedikleri kişilere şantaj yapmak için mükemmel bir araç sağlar. Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın bu olaya karışanların isimlerini bilmek istiyorum. Eğer bir şey biliyorsan, lütfen bana söyle. Bilgiler son derece gizli tutulacak ve eğer kanıtlanabilirse bunu kamuya açıklayacağım. Eğer tereddüt ediyorsanız, bugün, şimdi, bu dakikada istismara uğrayan çocukların düşünün.

Cathy O'Brien, Muskegon'daki St Francis de Sales adlı Roma Katolik Kilisesi'nde teselli ararken Peder James Thaylen tarafından tacize uğradığını ve başka bir rahip olan Peder Don'un, Gerald Ford'un arkadaşı Guy VanderJagt'in kafasını karıştırıp taciz etmesine yardım ettiğini söylüyor. Project Monarch'ın 'gereksinimlerine' uygun. Daha sonra, Kardeşler tarafından, Çoklu Kişiilik Bozukluklarının derinliğini artırmak için tasarlanan katı rejim altında zihin kontrolü olan çocukların güvenli bir şekilde barındırmak için kullanılan birçok okuldan biri olan bir Roma Katolik Okuluna gönderildi. Okulu, Muskegon Katolik Merkez Lisesi'ydi ve burada Peder Vesbit tarafından defalarca tecavüze uğradı; bir keresinde özel şapelinde zihin kontrollü diğer erkek ve kızların da dahil olduğu bir Şeytani ritüel sırasında. Roma Katolik Kilisesi ikiyüzlüğün somut örneğidir ve derinden, derinden hastadır. Bu kitapta açıkladığı gibi,

Babil Kardeşliği'nin kuruluşundan bu yana, Roma İmparatorluğu zamanlarına kadar uzanıyor. Roma Katolik Cizvit hareketi, küresel komplonun manipülasyonu için önemli bir araçtır. Vatikan'ın kontrolüne yardım eden Malta Şövalyeleri gibi Cizvit hiyerarşisi de Hıristiyanlığa inanmıyor bile! Bu sadece bir cephe. Komplonun tamamı bir sürü maske, ayna ve sis perdesinden oluşuyor. Cizvitler, Malta Şövalyeleri ve Roma Katolik hiyerarşisi Babil Kardeşliği'nin bir parçasıdır. Project Monarch ve MKUltra gibi zihin kontrolüne yönelik saldırının ateşi destekçileriydi ve hala da öyleler. Roma Katolik Kilisesi'nin küresel cemaatini korkutarak, beyin yıkayarak ve zihinleri kontrol ederek hayatı kalmayı başardığı düşünülürse ne kadar da uygun. Cathy, genç yaştan itibaren CIA'nın Roma Katolik şubesi tarafından, Sessiz Kalma Ayını olarak bilinen bir teknik aracılığıyla sıır saklaması konusunda baskı gördüğünü ve manipüle edildiğini söylüyor. Ve onun bölümlere ayrılmış zihninde kilitli tutulması gereken pek çok sıır vardı.

Takip eden yıllarda ABD'li 'Demokrat' Batı Virginia senatörü Robert C. Byrd'ün kontrolü altında olduğunu ve kendisi ve devlet kurumları tarafından istismarının arttığını söylüyor. Byrd, Amerikan Anayasasının en iyi kısımlarını baltalamak ve yok etmek için çalışan bir 'anayasa' uzmanıdır. Byrd'ün zihin kontrollü kölelerden oluşan bir ağı kontrol ettiğini ve onları ölüme yaklaşana kadar acımasızca kırbaçlamaktan başka hiçbir şeyi sevmediğini iddia ediyor. Kitabında, Byrd'ün iş arkadaşlarından biri olan Vermont Senatörü Patrick Leahy'nin, kızı Kelly onu izlemeye zorlanırken Cathy'nin gözüne iğne sokarak işkence yaptığı yazıyor.<sup>14</sup> Leahy, Senato İstihbarat Komitesi'nin başkan yardımcısıydı ve Byrd'ün Senato Tahsisat Komitesi'nde görev yaptı. Leahy ve Byrd, aslında aynı hedefler doğrultusunda birlikte çalışırken, halka açık bir şekilde birbirlerine 'karşı çıkma' oyununu oynadılar. Dünya parlamentolarında her gün aynı maskeli balo yaşıyor. Kokain bağımlısı Byrd,<sup>15</sup> Sık sık 'güvenli' insanlara, Carter'in 'sırdaşı ve danışmanı' iken Başkan Jimmy Carter'in zihnini nasıl kontrol ettiğyle övünüyordu. Byrd'ün hipnotik sesi, ilahi olduğuna inandığı 'rehberliği' sadakatle takip eden, dua eden ve meditasyon yapan Carter için 'Tanrı'nın sesi' haline geldi.<sup>16</sup>

Cathy'ye işkence ve zihin kontrolü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok devlet kurumunda uygulandı; bunlar arasında Alabama, Huntsville'deki NASA Uzay ve Roket Merkezi de vardı; kendisi ve daha sonra kızı Kelly, pornografik filmler için kullanıldı. Evet - Aydaki Adam, Uzay Mekiği - Bütün bunları NASA yapıyor. Dinler sürekli olarak insanları manipüle etmek için, işkence ve zihin manipülasyonuna 'saygın' bir kılıf olarak kullanılıyor. Cathy'nin zihin programlamasının merkezlerinden biri Mormon Kilisesi'nin merkezi olan Salt Lake City, Utah'tı. Zihin kontrol eden kölelere yönelik bir başka kuruluş da Youngstown, Ohio'daki Cazibe Okulu olarak biliniyor. Burası Cathy'nin, Kelly'nin ve diğer sayısız kadın ve çocuğun işkenceye uğradığını ve elektrik şoku, uyku yoksunluğu ve cinsel travma ile istismara uğradığını söylediğii bir seks kölesi 'okulu'. Cathy, Mellon bankacılık ailesinin isimsiz bir yesesinin (Windsors'un daha yakın arkadaşları) Cazibe Okulu'nun 'valisi' olduğunu söylüyor. Cathy, olaya karışan diğer tanınmış kişilerin ABD Temsilcisi Jim Traficant ve o zamanlar Pensilvanya Valisi ve daha sonra ABD Başsavcısı ve Birleşmiş Milletler Sekreteri olan Dick Thornburgh olduğunu yazıyor.<sup>17</sup> O ve onun gibi pek çok kişi ben

Konuşmuş ya da hakkında bir şeyler okumuş, işkence programlarının bir kısmının Kaliforniya'daki Disneyland'da ve Florida'daki Disneyworld'de gerçekleştiğini söylüyorlar. Paris yakınlarındaki Disney parkının açılışı, Avrupa'daki akıl köleleri için benzer programların yapılmasına fırsat verdi. Disney şirketi büyük bir Kardeşlik operasyonudur ve filmleri ve tema parkları, grubun zihnini karıştıran yanılsamaları yaratmak için mükemmeldir. Cathy, burada şeytani ritüellerin devam ettiğini ve parklar kapatıldığından travmaya dayalı programmanın devam ettiğini söylüyor. Burada çocukların kaçırılmak üzere hedef alınıyor ve istedikleri kişiler kalabalığın içinde 'kayboluyor'. Zihin programlama sembolizmiyle dolu bir çocuk hikayesinin bariz bir örneği MGM destanıdır. *Oz sihirbazı*'Oz' kelimesi, programmanın bir başka teması olan Osiris'in kısaltmasıdır. Bazı kölelerin üzerinde 'Osiris'in altın penisi' bulunur.<sup>18</sup> Hikayesi *Oz sihirbazı* 1900 yılında Madam Blavatsky'nin Teosofi Cemiyeti üyesi Frank Baum tarafından yayıldı ve 1939'da film haline getirildi. Gizem ekolü, Şeytanilik ve zihin kontrolü sembolizmi içeren bir kitaptır ve Fritz Springmeier ve Cisco Wheeler hikayenin mükemmel bir analizini içerir. onların kitabında, *Saptanamayan Tamamen Zihin Kontrollü Bir Köle Yaratmak İçin Kullanılan Illuminati Formülü*. Diğer programlama merkezleri Las Vegas, Nevada ve çevresini içerir. MGM Grand gibi Vegas'taki kumarhanelerin fantastik temaları kullanılıyor ve köle 'açık artırma' sitelerinden biri şehrinden 20 mil uzakta uzak bir nokta.<sup>19</sup>

Cathy henüz çocukken çok ünlü kişiler tarafından tecavüze uğradığını, tacize uğradığını ve işkenceye uğradığını söylüyor. Uzun süredir Kanada Başbakanı olan ve bir Cizvit olarak Vatikan'la yakın işbirliği içinde çalışan Pierre Trudeau'nun kendisine tecavüz ettiğini söylüyor; Gerald Ford aslında Başkan iken yine tecavüze uğradı; Başkan iken Ronald Reagan'in tecavüzüne uğradı; Ford yönetimindeki Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı ve George Bush dönemindeki ABD Savunma Bakanı Dick Cheney tarafından birçok kez en vahşi biçimde tecavüze uğradı. Cathy, Cheney'nin Pentagon'daki ofisini çok detaylı bir şekilde anlatabiliyor. Eğer onun sıkılıkla son derece detaylı kanıtlarını kabul ederseniz, yalnızca Bush gibi Cheney'nin de şiddetti ve cinayeti sarsabilecek son derece dengesiz bir zihne sahip olduğu sonucuna varabilirsiniz. Cathy, Cheney'nin kendisine bir keresinde şunu söylediğini söylüyor: "Seni çıplak ellerimle öldürebilirim, öldürebilirim. İlk değilsin, son da olmayacaksın".<sup>20</sup> 'Şiddetin işe yaramadığını' göstermek için Körfez Savaşı'nı başlatan karakterler bunlardı! Cheney, Bush ve diğerleri En Tehlikeli Oyun adını verdikleri oyunu oynayarak 'eğleniyorlar'. Bu, Cathy gibi devlet kölelerini ve diğer zihin kontrollü çocukların ve yetişkinleri, yakalanmaları halinde korkunç sonuçlarla tehdit etmeyi içeriyor. Daha sonra, genellikle Lampe, Missouri veya Mount Shasta, California gibi çok gizli bir askeri bölgeye, herhangi bir kaçış önlemek için yüksek bir çitle çevrelenmiş bir ormana 'kaçmalarına' izin verilir. Cathy, kitabında ve gazete röportajlarında, "daha nazik, daha nazik bir Amerika" çağrısında bulunan George Bush, Dick Cheney ve Bill Clinton'in sıkılıkla silahla peşlerine düştüğünü söylüyor. Yakalandıklarında vahşice tecavüze uğruyorlar, bazen de öldürülüyorlar, diyor. Cathy'ye göre Bush ve Cheney'nin aynı ofisi paylaştığı Mount Shasta yerleşkesi: "Bildiğim kadariyla en büyük gizli zihin kontrolü köle kampı".<sup>21</sup> Orada, araştırmacıların ortaya çıkardığı gibi, doğru an geldiğinde muhaliflere karşı darbeyi kıskırtmak için kurulan Müslüman Kardeşler'in özel ordusunun bir parçası olan, işaretetsiz siyah helikopterlerden oluşan devasa bir filo gördü. Bu helikopterlerin sıkılıkla 'uzaylı' sahnelerinin yakınında olduğu rapor ediliyor

adam kaçırma ve sığır sakatlamaları. Cathy, Shasta yerleşkesindeki bu askeri ve zihin kontrol operasyonlarının kapağıının bir kısmının Shasta Gölü'ndeki country müzik sahnesi olduğunu söylüyor.

Cathy, Jack Greene country müzik grubunun üyesi Wayne Cox adında zihin kontrollü bir Satanist ile evlenmeye zorlandığını söylüyor. CIA ajani Greene'in de bir Satanist olduğunu söylüyor.<sup>22</sup> Cathy, Cox'un işinin onu daha fazla travmatize ederek yeni 'kişiliklerin' programlanması için kullanılabilecek daha fazla bölme yaratmak olduğunu yazıyor. Bir gece Cox'un kendisini Nashville'deki Union Tren İstasyonu'nun harabelerine götürdüğünü ve bir el feneri kullanarak evsiz bir adamı uyurken bulduğunu söylüyor. Cathy'ye "Demiryolu serserisine veda öpüğü vermesini" emretti ve onu başından vurmaya başladı. Bu yeterince korkunç ama sonra bir pala çıkardı ve fermuarlı bir çantaya koymadan önce adamın ellerini kesti.<sup>23</sup> Cathy'nin halka açık toplantılarda defalarca belirttiği gibi Wayne Cox, her zaman avının ellerini kesen bir seri katildir. Bu Şeytani bir imzadır. dergisinde yayınlanan bir röportajda *Temas etmek* Cathy şunları söyledi:

"1978'e gelindiğinde, ilk atanan kontrolörüm olan Wayne Cox aktif olarak ritüellerle serserileri, çocukları ve "kaçırılmayacak" kişileri parçalıyordu ve vücut parçalarını ana üssü olan Chatham, Louisiana'dan birçok ülkenin önemli Şeytani başkentlerine pervasızca dağıtıyordu. "Little Rock-Missouri rotasını" içeren eyaletler.<sup>24</sup>

Devlet kurumlarının bunu bildiğini ancak kendisi onlar için çalıştığı için soruşturmayaya karşı muaf olduğunu söylüyor. Cox, Cathy'yi Union İstasyonu'ndaki başka bir noktaya, eski demiryolu deposundaki kuleye götürdü ve odada Jack Greene, grubunun üyeleri ve siyah cübbe giymiş diğerlerinin onları beklediğini söyledi. Siyah deri bir sunağın etrafında durduklarını iddia ediyor. Odanın kırmızı kadifeyle kaplı ve mumlarla aydınlatılmış olduğunu anlatıyor. Cathy sunağa yatırıldı ve Satanistler seks, kan ve yamyamlık içeren bir kara büy ritüeli gerçekleştirirken tecavüze ve işkenceye maruz kaldı.<sup>25</sup> Yıllar sonra başka bir CIA ajani olan Alex Houston'la 'evlendiğinde' hamile bırakılacağını ve fetüslerin Şeytani ritüeller için kullanılabilmesi için birçok kez yapay olarak kürtaj alınacağını söylüyor.

## Bohem Korusu

Babil Kardeşliği'nin öncüleri olan önde gelen Amerikalı ve yabancı politikacılar, mafya üyeleri, bankacılar, işadamları, en iyi şovmenler vb. için cinsel bir oyun alanı var. Adı Bohem Korusu, Kaliforniya'daki San Francisco'nun 75 mil kuzeyinde, Sonoma İlçesindeki Rus Nehri kıyısındaki Monte Rio mezarlığının yakınında. 1997 yılında etrafa bir göz atmak için bölgeye gittim ve otel resepsiyon görevlisine nereye gideceğimi söylediğimde beni çok dikkatli olmam konusunda uyardı çünkü araştırma yapan bazı kişiler bir daha hiç görülmemişti. Burada, Bohemian Grove'da, Cathy ve röportaj yaptığım diğerleri, kendilerini istismar edenlerin sapkınlıklarına hizmet etmeye zorlandıklarını söylüyorlar. Bunlar arasında sekoya ağaçları arasındaki 2.700 dönümlük özel arazide gerçekleşen Şeytani ritüeller, işkence, çocuk kurban etme ve kan içme yer alıyor. Cathy'nin kitabında söylediğimi gibi: "İlerleyen yaştaki veya programlaması başarısız olan köleler

Bohemya Korusu'nun ormanlık arazisinde törenle rastgele öldürüldü ve onun benim olmamın an meselesi olduğunu hissettim".<sup>26</sup>Koru'da, Karanlık Oda, Deri Oda, Nekrofili Odası ve Yeraltı Salonu olarak bilinen ve tabelada 'Yeraltı' olarak yazılan bir oda da dahil olmak üzere farklı sapıknlıklar için çok sayıda oda bulduğunu söylüyor. Bohemian Grove'da büyük bir ateşin yanında duran ve 12 metrelük bir taş baykuşa tapan cüppeli adamların gizlice çekilmiş bir fotoğrafını gördüm.(resim bölümüne bakın).Baykuş, Nemrut/Baal'in bir yönü olan Moloch veya Molech'in sembolüdür. Moloch çocukların kurban edilmesini talep eder ve Babillilerin, İbranilerin, Kenanlıların, Fenikelilerin ve Kartacallıların çocukları bu tanrıya kurban edilerek yakılırdı. Bu resim, yıllar boyunca Koru'da Druid ritüellerinin gerçekleştirildiği ve kırmızı cüppeli insanların Büyük Baykuş Moloch'a ilahiler söyleyerek alay halinde yürüdüğü yönündeki iddialara görsel destek sağlıyordu. Romalılar baykuşu cadı anlamına gelen aynı kelimeyle adlandırdılar. Yunanlılar, baykuşun antik Mezopotamya 'Göz Tanrıçası' Athene için kutsal olduğunu ve onun bakan baykuş benzeri görüntülerinin Ortadoğu'nun her yerinde bulunduğu söyledi.<sup>27</sup>Baykuş aynı zamanda dışiden geçen soy genlerinin sembolü olan Lilith'in ve üçlü Ay tanrıcasının diğer versiyonlarının totemiydi. Baykuş, kuş biçimindeki bir cadı olarak sembolize edilmiş ve Cadılar Bayramı sembollerinde cadılarla ilişkilendirilmiştir. Karanlıkta görebilmeye ve 360 derece görüş açısına sahip olma sembolizmi de bir Kardeşlik tanrısına yakışır. Bohemian Grove'daki bu dünyaca ünlü Kardeşlik inisiyeleri, 'dinlerini' sembolize etmek için 'kamplarının' başında bir Kelt hasır heykeli yakaclar. Britanya halkı, her 5 Kasım'da Guy Fawkes'in Parlamento havaya uçurmaya çalıştığı günü anmak için kuklalarının yakılmasıyla aynı şeyi yapmaya yönlendiriliyor.

Yerel bir topluluk gazetesi, *Santa Rosa Güneşi*, Temmuz 1993'te Kenan Kültü ve Bohemya Korusu'ndaki Moloch efsanesi hakkında rapor verildi, ancak bölgedeki cinayet iddialarına ilişkin polis soruşturması tahmin edilebileceği gibi hiçbir yere varmadı. Bohemian Grove'a düzenli olarak katılanlar 'grovers' olarak biliniyor ve aralarında George Bush gibi insanlar da var; Gerald Ford; Henry Kissinger; Dick Cheney; Federal Rezerv başkanı Alan Greenspan; Jack Kemp (1996 ABD seçimlerinde Bob Dole'un aday arkadaşı); Eski Savunma Bakanı Alexander Haig; Casper Weinberger ve George Shultz, eski Dışişleri Bakanları; ve bırakın Amerika'yı, dünyanın en tanınmış politikacılarının, iş adamlarının, medya insanların ve sanatçlarının uzun bir listesi. Dünyanın en büyük inşaat şirketinin başkanı Steve Bechtel, 1980'lerde Bohemian Grove'a katılırken, şirketi Dünya Bankası ve başka bir 'grover' olan başkan AW Clausen'in harcama kararları sayesinde büyük sözleşmeler elde etti. Araştırmacılara göre, 2.500 dolar başlangıç ücreti ve 600 dolar yıllık aidat ödemek için sabırsızlanan yaklaşık 1.500 kişiden oluşan bir bekleme listesi var. Burası gezegeni yöneten Elit için bir 'yaz kampı' ve Şeytani merkezdir ve gerçek kararların çoğunun kamuya açıklanmadan önce alındığı yer burasıdır. Elimde 1957'den, Ronald Reagan ve Richard Nixon'un Bohemian Grove'da bir masada oturup, plutonyumun keşfinde yer alan ve Japonya'ya atılan bombaları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan Dr. Glenn Seaborg'u dinlediği bir fotoğraf var. 'H-bombasının babası' olan Doktor Edward Teller da bir

üye. Hem Reagan hem de Nixon, 40 yılı aşkın bir süre önce bu Elit Satanist kulübünün bir parçasıydı ve ABD'nin başkanları olmaya devam edeceklerdi. Aslına bakılırsa, 1945'teki Herbert Hoover'dan bu yana her Cumhuriyetçi başkan üye oldu ve Bill Clinton da dahil olmak üzere Demokratların çoğu üye oldu.

12 yaşındaki Polly Klaas, Ekim 1993'te, Bohemian Grove'a çok da uzak olmayan Sonoma ilçesinde Satanistler tarafından öldürülümüştü. Annesi ve kız kardeşi yan odada uyurken yatağından kaçırılmıştı. Büyükbabası Joe, adlı bir kitabı herkesin önünde onaylamıştı. *Şeytani Ritüel İstismar Çemberini Kırmakeski* Satanist Daniel Ryder tarafından. Satanistler ile zihin kontrol programları MKUltra ve Project Monarch arasındaki bağları ortaya çıkardı. Bir adam isteksizce Polly'nin cinayetiyle suçlanırken, gerçekler kesin olarak Satanistlerin büyüğbabasına karşı misilleme yaptığı gösteriyor. Bir kadın, Sonoma İlçesindeki bir cadılar meclisinden kaçtığını ve Polly'nin beş günlük Şeytani Cadılar Bayramı Festivali kapsamında öldürülebileceğini söylemek için FBI'ı aradı. Polly'nin, tesadüfen Beltane Çiftliği adı verilen 1.600 dönümlük bir alana yakın olan 12. Karayolu üzerindeki Pythian Yolu yakınında bulunabileceğini söyledi. FBI bu uyarıyı dikkate almadı ve Polly'nin cesedi daha sonra Pythian Yolu yakınında bulundu. Cinsel saldırıya uğramış ve başı kesilmişti, ancak yetkililer onun boğulduğunu iddia etti. Onu kaçırın adam, Richard Alan Davis, polis memurlarının protestolarıyla harekete geçmeye zorlanıncaya kadar Sonoma İlçesi Bölge Savcılığı tarafından cinayetle suçlanmadı bile.

Cathy O'Brien'i kontrol edenlerden biri, Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın Psikolojik Savaş Bölümü'nün üst düzey adamlarından biri olan ABD Ordusu'ndan Yarbay Michael Aquino'ydu. Son üç kitabımda onu, Hitler'in SS Lideri Heinrich Himmeler'den esinlenen bir örgüt olan ve Set Tapınağı olarak bilinen Şeytan Kilisesi'nin başı olarak adlandırdım. Amerika'nın psikolojik savaşının Şeytan Kilisesi'nden bir neo-Nazi tarafından yürütüldüğü ortaya çıktıığında resmi yanıt, bir adamın dininin kendi meselesi olduğu yönündeydi! Ancak Cathy'nin çok geçmeden öğrendiği gibi, Aquino ve bu rahatsız ve ele geçirilmiş grubun geri kalanı gibi insanlar kanunların üstündedir çünkü onların zihniyeti, Başkan'a ve ötesine kadar kanunları kontrol etmektedir. Aquino'nun yanında çalışan karısının adı Lilith Sinclair'dır. Lilith, sürüngen soyunun ve şu ana kadar hakkında her şeyi bildiğiniz Sinclair/St Clair soyunun sembolüdür.<sup>28</sup> Anton LaVey'in Şeytan Kilisesi içindeki Lilith Grotto'yu kurdu ve bu Kilisenin Dokuzlar Konseyi'nin bir üyesidir.<sup>29</sup> Dokuzların Konseyi' terimi Satanizm/Kardeşlik yapılarında tekrarlanan bir temadır. LaVey'in Şeytan Kilisesi, Satanizm ile zihin kontrol operasyonlarının birbirine nasıl bağlandığının güzel bir örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu ve diğer yerlerdekiilerden ilham alan bir dizi Şeytani örgütün evi haline geldi. New York ve Kaliforniya uzun zamandır Satanizm ve Kardeşlik için önemli merkezler olmuştur. Kaliforniya, 20. yüzyılın başlarında voodoo uygulayan Haitililer tarafından yerleşti ve Avrupa, Güney Amerika ve Küba'dan gelen Satanistler de Kaliforniya ve San Bernardino Vadisi'ne yöneldi. Bunlardan en ünlüsü, Aleister Crowley'in öğrencisi Anton LaVey'di ve 1966'da Şeytan Kilisesi'ni kurdu. LaVey'in anneannesi, kan emen 'vampir'in efsanevi evi Transilvanya'dan geliyordu ve korku filmlerini çok seviyordu. İddiaya göre LaVey bunu yapan kişiydi.

Marilyn Monroe'yu scriptiz kulüplerinde çalışırken buldu ve bağlantılarını onu bir film yıldızı yapmak için kullandı. Başkan John E Kennedy, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, Peter Lawford ve Jayne Mansfield gibi iş, siyaset ve eğlence dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla bağlantıları vardı. Sammy Davis, LaVey'in Şeytan Kilisesi'nin ilk üyelerindendi ve Jayne Mansfield da yüksek bir rahibeydi. ABD Psikolojik Savaş Departmanından Michael Aquino, bir anlaşmazlık yaşamadan önce LaVey ile çalıştı ve Aquino, Temple of Set adlı ayrılığunu başlattı. Görünen o ki burası şu anda Austin, Teksas'ta, bizzat adamın oğlu olan George W. Bush'un siyasi üssü konumunda.

Cathy, 'kocası' Wayne Cox'tan Kelly adında bir çocuk sahibi oldu ve çok geçmeden Kelly, annesiyle aynı şekilde kullanılmaya başlandı. Kelly'nin George Bush ve Dick Cheney tarafından defalarca tecavüze uğradığını söylüyor. Bush'un Satanizmi ve pedofili araştırmamın ortak temalarıdır. Kitabında, *Franklin'in Örtbas Edilmesi: Nebraska'da Çocuk İstismarı, Satanizm ve Cinayet*, Nebraska Eyalet Senatörü John W. DeCamp, Omaha'da üst düzey Cumhuriyetçi Lawrence King'in liderliğindeki Şeytani çocuk istismarı çetesini açığa çıkardı.<sup>30</sup> 1984 ve 1988 Cumhuriyet Kongrelerinde milli marşı söyleyen kişi King'di, ancak daha sonra Franklin Credit Union'dan yaklaşık 40 milyon dolar calmaktan hapse atıldı. Bu dolandırıcılığı araştırırken DeCamp, yerel polis şefleri ve yerel gazetenin yayıcısı Harold Andersen'in da dahil olduğu Şeytani çetesi ortaya çıkardı. *Omaha World-Herald*. DeCamp ve bağlantılarının tespit ettiği bazı şüybancı 'partilerine' George Bush katıldı. Araştırmacılar tarafından açıklanan Bush'la bağlantılı bir diğer faaliyet ise Brownstone Operasyonu'ydı. Virginia'da, Washington DC'ye yakın bir Brownstone binası, Bush'un başkanlığı sırasında çocuklara seks imkanı sunarak ve olanları filme alarak politikacıları tehlikeye atmak için kullanıldı. Aralık 1991'de Avustralya'ya başkanlık ziyareti için gelmeden önce, yayın *İçeriden Haberler* şu soruyu sordu: "George Bush dünyanın önde gelen çocuk istismarcısı mı?" Bush'un çocuklara yönelik istismarı, bilmeyi önemseyen herkes tarafından iyi bilinmektedir ve çok uzağa bakmanızı da gereklidir. Cathy kitabında, hem Cathy hem de Kelly'nin Başkan Ronald Reagan'in emriyle hazırlanan videolar nedeniyle hayvanlarla seks yapmaya zorlandığını söylüyor. "Ron Amca" bu videoları izlemekten daha çok hoşlanmıyordu ve bunlar Ronnie Amcanın Uykulu Zamanı Hikayeleri olarak biliniyordu.<sup>31</sup> Cathy, bunların pornografi uzmanı Michael Dante (aynı zamanda Michael Viti olarak da bilinir) tarafından kaydedildiğini ve produksyonunun yapıldığını söylüyor. Dante'nin Mafya ve CIA ile bağlantıları olduğunu (üst düzeylerinde de aynı şey) ve Guy VanderJagt, Gerald Ford, Dick Thornburgh, Jim Traficant ve Gary Ackerman gibi politikacıların yakın arkadaşı olduğunu söylüyor.<sup>32</sup> Cathy, ABD'li ve yabancı politikacıların Kardeşlik Gündemini desteklemeleri yönünde şantaja maruz kalabilmeleri için cinsel faaliyetlerini kaydeden küçük gizli kameraları yerleştirenin Dante olduğunu hatırlıyor. Bugün kaç tane 'lider' halkın çıkarlarına aykırı belirli politikalar izliyor çünkü bunu yapmasayı cinsel istismarlarının kanıtları ortaya çıkacaktır. Cathy, Reagan'ın önde gelen pornografi uzmanınpornografi dergisinden Larry Flynt adında bir adam olduğunu yazıyor. *Hustler*.<sup>33</sup> adlı bir filmin konusu. *İnsanlar V Larry Flynt*. Onun da CIA, Mafya ve Vatikan bağlantıları olduğunu söylüyor.<sup>34</sup> Cathy bir Amerikalıya, Bill Clinton'ın bir defasında patronu, ah, pardon 'rakibi' George Bush tarafından bu şekilde taviz verildiğini söyledi.

alternatif gazete. Olay, Swiss Villa olarak bilinen Missouri'deki Lampe'deki zihin kontrol tesisisinde yaşandı. Bush'un kızı Kelly'ye Clinton'a oral seks yapmasını emrettiğini, Clinton'un da Cathy'ye aynısını yaptığı söylüyor. Aşağıdaki konuşmayı hatırlıyor:

"Clinton altımdan dışarı çıktı ve Bush kameraya bakarken şöyle dedi: "Bunu yapmama gerek yoktu. Her halükarda seninleyim. Konumumun tehlikeye atılmasına gerek yok." Görünüşe göre Clinton, Gül Tarikatı elitleri arasındaki şantaj taktiklerinden bahsediyordu. Bohemia Korusu'ndaki deneyimim gibi, dünya liderleri her zaman gizlice filme alınan tuhaf cinsel faaliyetler yoluyla tehlikeye atılıyordu.<sup>35</sup> (*Gül Tarikatı başka bir özel gizli topluluktur*)

Cathy, bu karşılaşmanın ardından Bush ve Clinton'un Clinton'un kızı Chelsea'yi çocuk istismarı sahnesine dahil etmeye tartışıklarını söylüyor. Bush "Onu açmayı" teklif etti. Clinton bunu Hillary ile görüşmesi gerektiğini söyledi<sup>36</sup> Clinton ve başkan yardımcısı Al Gore oldukça iyi bir ikiliydi. Farklı gruplardan iki eski Satanist, Gore'un kan içme bağımlısı olduğunu söyledi. <sup>37</sup> Bu mantıklı çünkü onların pençesinden kaçan Kardeşlik Ana Tanrıçası Arizona Wilder, bana Gore'u kurban ritüellerinde şekil değiştirip bir sürüngene dönüştüğünü gördüğünü anlattı. Birçok Satanist inisiye, kişi kurban edilmeden hemen önce vücutta salınan adrenalkroma karşı aynı bağımlılığa sahiptir.<sup>38</sup> Terör dönemlerinde epifiz bezi tarafından üretilir. Cathy, kendisi ve Kelly'nin, zihin kontrollü kölelerle seks bağımlısı olan başka bir Kanada Başbakanı Brian Mulroney tarafından tecavüze uğradığını söylüyor.<sup>39</sup> Zihin kontrollü anneler ve küçük kızları, Mulroney'nin onlara tecavüz etmesi için düzenli olarak Kanada sınırının hemen üzerindeki Niagara Şelalesi'ne nakledildi ve götürülüyordu.<sup>40</sup> Mulroney, Başbakan olduğu dönemde Kanada halkına, Avrupa Birliği'nin Amerika kıtasındaki versiyonu olacak olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) dayattı. Anlaşma, tecavüzcü arkadaşı George Bush ve daha sonra Bill Clinton tarafından manipüle edilerek hayatı geçirildi. Cathy, Başkan Reagan'ın kişisel ataşesi Philip Habib'in emriyle, Müslüman Kardeşler'in yardımcısı Suudi Arabistan Kralı Fahd ile birkaç kez seks yapmaya zorlandığını söylüyor. Suudi kraliyet ailesi, kendilerinin bile uymaya başlamadığı acımasız bir din ile halkın baskısı altına alırken kukla liderler olarak hizmet ediyor. Amerikan zihin kontrollü köleleri aynı zamanda Yeni Dünya Düzeni'nin gizli operasyonlarının finansmanına yardımcı olmak için Suudi Arabistan, Meksika ve diğer ülkelere de 'satılıyor'.

Cathy'nin zihni o kadar güçlü bir şekilde kontrol ediliyordu ki, Başkanlık Modeli olarak bilinen, Beyaz Saray ve Pentagon'daki en üst düzey insanlarla çalışmak üzere yetkilendirilmiş zihin kontrollü bir köle olmak üzere 'terfi ettirildi'. Reagan, Bush ve diktatörler, Haiti'den Baby Doc Duvalier, Meksika Başkanı Miguel De La Madrid ve ABD hükümetinin yasası uyuşturucu ticareti için çalışan ücretli CIA agası Panama'dan Manuel Noriega gibi yabancı ortakları arasında mesaj iletmek için kullanıldı. . Cathy, Hava Kuvvetleri yetkilileri ve eşlerinin, Porto Rikolu, Jose Busto gibi uyuşturucu baronlarının ve İran-Kontra silah karşılığı uyuşturucu skandalının 'kahramanı' (kendimi hasta hissediyorum) Oliver'in katıldığı bir partiyi gözlemlediğini söyledi.

Kuzey. Üst katta Noriega, Michael Aquino ve Wyoming'li 'Cumhuriyetçi' Senatör Allen Simpson vardı.  
 41Bütün bunlar olup biterken George Bush, "Amerikalı çocukların kurtarmak" için "uyuşturucuya savaş" yapıyordu. Kokain bağımlısı Bill Clinton daha sonra aynısını yapacaktı. Cathy, Clinton'la birkaç kez buluştuğunu ve bir keresinde Arkansas'ta Bill Hall adlı bir destekçiyi uyuşturucu ticaretine buluşmaya ikna etmeye çalıştığını (başarıyla) söyledi. Clinton Hall'un endişelenmesine gerek olmadığını çünkü bunun "Reagan'in operasyonu" olduğunu söyledi. Cathy, Clinton'un o zamanlar zihin kontrollü varlığında Hall'a şunları söylediğini söylüyor:

"Sonuç olarak, kontrol bizde(*ilaçlar*)endüstri, bu nedenle onların kontrolü bizde (*tedarikçiler ve alıcılar*). Sen ve amcanın altındaki adamı kontrol ediyorsun (*Sam Amca, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti*)korudun mu? Kaybedecek neyiniz var? Risk yok. Kimse seni kurusun diye asmayacak. Ve kamyon gezerken dökülen her ne varsa (Clinton burada güldü ve bir kokain kokusu daha çekti) sen temizlemek zorundasın.<sup>42</sup>

Cathy, o gecenin ilerleyen saatlerinde Bill Hall'un karısı tarafından Hall'un misafir villasında Hillary Clinton ile buluşmaya götürüldüğünü söylüyor. Başka bir kokain kullanıcısı olan Bayan Clinton,<sup>43</sup> Cathy'ye oral seks yaptı ve ardından bunun kendisine yapılması konusunda ısrar etti.  
 44Hem Başkan Clinton hem de First Lady, Cathy'nin zihin kontrollü bir köle olduğunu biliyorlardı ve neler olup bittiğini biliyorlardı. Al Gore'un da öyle. Olan bitenin bir parçası oldukları için sessiz kalyorlar. Bazı araştırmacılara göre Hillary Clinton altıncı derece bir Illuminati cadısı ve köle idarecisiidir.<sup>45</sup>Cathy, birçok kez kamuoyuna açıkladığı gibi, kendi programlamasını tetikleme konusunda oldukça becerikli olan Clinton için robotik bir haberci gibi davrandı. Clinton ve Bush 'farklı' siyasi partilerdeki rakipler gibi görünebilirler ama aynı dolandırıcılığın parçalarıdırılar. Cathy O'Brien, benim gibi araştırmacıların ve diğerlerinin yıllardır önerdiği şeyi kendi doğrudan deneyiminden doğruladığını söylüyor: Bush 'Reagan yıllarda' Başkandi, oval ofisteki kendi 'resmi' döneminde de Başkandı ve 'Clinton' rejimi sırasında daha yüksek bir otoritenin emriyle yeniden telgraf çekti. Cathy, Bush ve Clinton'la Clinton'un olası bir başkan adayı olarak kabul edilmesinden yıllar önce birlikte tanıştığını söylüyor. Bir keresinde onları Missouri, Lampe'deki Swiss Villa'da gözlemlemişti. Sitedeki 'revir'in CIA'in ölüme yakın travma merkezine ev sahipliği yaptığı söylüyor. Cathy, zihin kontrollü altında, geleceğin iki başkanını gördüğünde oraya bir karavanın içinde büyük miktarda kokain teslim etmişti:

"...Dönemin Arkansas Valisi Bill Clinton'ı bir köşe masasında Hillary'nin dönemin başkan yardımcısı George Bush ve iki özel kuvvet 'oyuncak askerile' konuştuğunu fark ettim. (*zihin kontrollü*) kokaini revir binasına nakleden kişi. Zihin kontrollü sahibim, ABD Senatörü Robert Byrd, Bush ve diğerlerinin, Amerikan kamuoyunun Cumhuriyetçiler konusunda hayal kırıklığına uğraması ve bir Demokrat seçmenin bir fark yaratacağına inanması durumunda Bill Clinton'ı başkanlık için hazırladıklarını söyledi. Clinton Bush'un emirlerine itaatkar bir şekilde uydu. Hitler'in 'Yeni Dünya Düzeni' olarak adlandırdığı şeyin uygulanmasında hiçbir parti çizgisi bilinmediğinden, şu sorunun gündeme getirilmesi gereklidir:

Clinton'un 1992 başkanlık kampanya yöneticisi James Carville ve Bush'un kampanya yöneticisi olan eşi Mary Matalin."<sup>46</sup>

Bir başka Clinton-Bush bağlantısı da En Tehlikeli Oyun'da zihin kontrollü erkekleri, kadınları ve çocukları avlamaya duydukları sevgidir. Cathy, Clinton ve Bush'un kendisi, kızı Kelly ve biri İtalyan görünümülü yüz hatlarına sahip iki zihin kontrollü 'oyuncak asker' için köpeklerle avlanmaya gittikleri Swiss Villa'daki deneyimlerinden birini şöyle anlatıyor:

"Swiss Villa, ormanın kenarında av köpekleriyle birlikte insan avcılığının 'En Tehlikeli Oyununa' başlamaya hazır bekleyen Bill Clinton ve George Bush dışında terk edilmiş görünüyordu. (Clinton, Bush'un insanları travmatize etme ve avlama tutkusunu paylaşıyordu)... Bush ve Clinton aynı şekilde kamuflaj pantolonları, asker botları ve rüzgar kırıcılar giymişlerdi. İki bir de ayrıca şifreli anlam taşıyan bir şapka takmanın ticari markasını da paylaştı. Bu kez Bush'un kamuflaj şapkasında 'Sevgili Avcı' yazan turuncu bir amblem vardı. Clinton'un mavi şapkasında 'Yüksekleri Hedefle' yazıyordu ve üzerinde bir tüfek resmi vardı. Clinton av tüfeğiyle beceriksiz görünüyordu, Bush ise ayrıntılı dürbünlü siyah tüfeğiyle uzman bir nişancı benziyordu.

"Oyunun kuralları basit" diye söze başlayan Bush, her zaman en tehlikeli oyunlardan önce söylenen aynı sözleri kullanarak beni tetikledi.

"Clinton sözünü kesti: 'Sen koş. Biz avlanız.'

"Bush şöyle devam etti: 'Buna 'Bakire Avı' adı verilecek'(Clinton kıkırdadı) 've o da o.' Hala kollarımda olan Kelly'yi işaret etti. 'Seni yakalarım, o benimdir.'

"Clinton konuştu: 'Köpeklerle oynamak için bolca zamanın olacak çünkü biz...' (vurgu yapmak için mermi yatağına bir kurşun kaydırıldı) '...köpekleriavlarken onlar seni sıkıştıracaklar. daha büyük bir oyun.' Clinton mumsu suratlı 'oyuncak askere' baktı. Oyuncak asker, Yeni Dünya Düzeni altında faaliyet gösteren zihin kontrollü robotik 'özel kuvvetler' genç adamlarına atıfta bulunduğu sıkılıkla duyduğum bir terimdi.

"İki adam ormana doğru koştu. Kelly'yi taşıyarak ben de koşmaya başladım. Köpeklerin havlamalarının yakınılığına bakılırsa, onlar kaybolduguunda fazla uzağa gitmemiştüm. Havlayan beş köpek beni hemen yakalayıp etrafımı sardılar. Biri bacağına saldırınca Kelly çığlık attı ve ben de otomatik olarak yüzüne tokat attım. Bush ve Clinton açılığa girdiğinde köpeklerin bizi parçalayacağından emindim. Bush başını kaldırıp gülümseyene kadar ciddi bir sohbete dalmış gibi görünüyorlardı.

"O benim', diye iddia etti (Kelly'yi kastederek). 'Ama o her zaman öyleydi. Bırak.'

"Derin düşüncelere dalmış olan Clinton'un yanından geçerken 'Senin bir köpekle falan sevişeceğini sanıyordum' diye mırıldandı. Kısa yolu sessizce yürüdü

Bush beni iki helikoptere doğru yönlendirirken Clinton sağa saptı. Yanındaki helikopterin kapısı kayarak açıldı ve Clinton İtalyan'ı helikoptere itti. 'Bunu yakaladım. O atlama koltuğuna binecek.' Ben gerçek atlama koltuğuna binerken Bush ona siyah gülle ölüm işaretini olan deri koltuğa oturmasını işaret etti.

"Buraya gel ufaklık" Bush, Kelly'yi ikna etti. 'George Amca'nın kucağına oturabilirsin.' Clinton motorları çalıştırın pilotun önüne geçtiğinde onu kucağına aldı. Bush pilota "Gölün üstünde Jake" dedi.

"Swiss Villa'nın derin ve ücra gölünün üzerinde uçarken Bush, Kelly'yi bir kenara bıraktı, helikopterde yapabildiği kadar ayağa kalktı ve kapıyı kaydırarak açtı. Güçlü rüzgar, adama (İtalyan'a) ayağa kalkmasını işaret ederken Bush'un yağlı saçlarını yüzünden uçurdu.

"Serbest düşüş", diye talimat verdi Bush. 'Bu bir emirdir.'

"Evet efendim" diye yanıtladı ve tamamen kamuflaj üniforması ve askeri botlarıyla, paraşützsüz olarak kapıdan dışarı adım attı. Aşağıdaki suya düşerek, sıçrayarak ve suya batarak ölmesini dehşet içinde izledim..."<sup>47</sup>

ABD özgürlüğünü kaybedebilir mi? Tanrım. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman özgür olmadı. Zihin kontrollü köleler başkalarının zihinlerini kontrol etmeye programlamıştır ve şu anda inanılmaz sayıda zihin kontrollü çocuk ve yetişkin bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta Force, 'oyuncak askerler' gibi onlardan oluşan ordular ve Birleşik Krallık'ta SAS ve Paraşüt Alayı gibi diğer 'seçkin' (çoğunlukla psikopat) gruplar var. Delta adı piramidi simgelemektedir ve aynı zamanda Nil Deltası ve eski Mısırlılarla da ilgilidir. 'Delta' programlaması katiller, suikastçılar yaratır. Bu insanlar için eğitim tek başına klasik zihin kontrolüdür, deneyimledikleri bireysel şeyleri bir kenara bırakın. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde Delta Gücü'ne katılmaya hazırlanan çocuklar, hem kendileri hem de başkaları için onları acı ve ölümden duyarsızlaşdıracak tarifsiz dehşetlere maruz kalıyor. Bunu yapmanın tekniklerinden biri, çocuğu başka bir çocukla yakın ilişkiye sokmak ve daha sonra onlar izlemeye zorlanırken arkadaşını yakmaktır. Kardeşlik, dünyayı açık güçle ele geçirmek için eninde sonunda hemşerilerine ve hatta kendi ailelerine yaptıklarından etkilenmeyecek, zihin kontrollü bir orduya sahip olmaları gerektiğini biliyor. Neden Bosna gibi savaşlarda ve Cezayir'deki gibi toplu katliamlarda insanlar oğullarının bir köyün veya topluluğun geri kalanıyla birlikte kendi ailelerini de nasıl katlettiklerini anlatıyor? Çünkü bunu yapmak için zihin kontrolüne sahiptirler, nedeni budur. 'İntihar bombacıları' ve diğer 'kamikaze' operasyonlarında da durum aynı. Aynı şekilde, dünyada siyasi, ticari, askeri, idari, medya ve dini güç konumlarında olanlar da zihin kontrollü Elit ve onların alt düzey 'aylakları'dır. Eğitsimsiz bir göz için bu tür bir programlama tespit edilemez, ancak bu insanlar programlanmış bir Gündemi takip etmektedir. Derin bir düzeyde bunlar sürüngenler tarafından kontrol edilen otomatlardır.

Köleler yararlılık sürelerini doldurduklarında veya programları bozulmaya başladığında öldürülürler. Cathy O'Brien gibi sözde Başkanlık Modelleri'nin 30'uncu yaşlarından sonra yaşamalarına nadiren izin veriliyor ve bu Cathy için 1987/88'e geldiğinde, ona hayatının son yılı olduğu söylendi. Neyse ki kitabında açıklandığı gibi o ve o zamanlar sekiz yaşında olan Kelly, Mark Phillips adında bir işadamı tarafından ölümden kurtarılacaktı. Ampex Corporation ve ABD Savunma Bakanlığı'nda sivil taşeron olarak çalıştığı dönemden bu yana ileri düzey zihin kontrol teknikleri konusunda hatırlı sayılır bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Bu, onun bu alandaki onde gelen araştırma bilim adamlarıyla temas kurmasını sağladı ve ana akım psikiyatri mesleğinin mahrum kaldığı bilgilere erişimini sağladı, diye yazıyor.*Amerika'nın Trans Oluşumu*. Doktorlar ve bilim adamları gibi psikiyatristler de bilginin bastırılması yoluyla zihinleri manipüle edilirler ve bu da onlara neyin mümkün olduğunu dair çarpık bir resim sunar. Mark Phillips, geçmişi ve güvenlik izni nedeniyle görünüşe göre "güvenli" olarak görüldüğünü ve Alex Houston adında bir adamın bir iş anlaşması konusunda destek almak için kendisine yaklaşlığını söyledi. Kitapta, Houston'in artık Cathy ve Kelly'nin 'gözetmeni' olduğu ve onun kontrolörü Senatör Robert C. Byrd'ün talimatıyla Cathy ile evlendiği belirtiliyor.<sup>48</sup>

Cathy'ye göre bir tecavüzcü, sübyancı ve uyuşturucu kaçakçısı olan Alex Houston, bir şovmen, vantrilok ve sahne hipnozcusuydu; kendisinin söylediğine göre zihnini ve ağını başka biri tarafından, yani ABD hükümetinin zihin kontrol ağı tarafından çalıştırılıyordu. Yiyecek ve su yoksunluğu ve sürekli travmayı da içeren, kendisine verilen talimatları izleyerek kendisini ve Kelly'yi programlanmış modunda tutmanın onun görevi olduğunu söylüyor. Houston, Cathy ve Kelly'yi 'görevlerine' götürmek için mekanlara yaptığı seyahati bir kılıf olarak kullandı ve Cathy, bunun kendisini Amerika Birleşik Devletleri country müzik endüstrisi ve aslında genel olarak eğlence endüstrisilarındaki gerçeklerle tanıştırdığını söylüyor. Country müziğinin, Müslüman Kardeşler'in ABD ajansları tarafından Amerikan toplumuna büyük miktarlarda uyuşturucu dağıtmak ve zihin kontrol projelerini gizlemek için kullanıldığını keşfetti. Boxcar Willie adlı şarkıcıyı bir country müzik yıldızına dönüştüren tanıtım ve heyecanın bedelini ödeyenlerin bu ajanslar olduğunu söylüyor. Cathy, bu promosyonların bir kısmının izleyici üzerinde hypnotik bir etki yaratmak üzere tasarlanmış yüksek teknolojili televizyon reklamları şeklinde aldığına söylüyor. Kendisi, Project Monarch'in köle operasyonlarının uluslararası alanda tanınan kod adı olan 'Özgürlik treni'nin country müzik bölümünün lideri haline geldiğini yazıyor. Görünüşe göre Boxcar Willie ismi rastgele seçilmemiş. Adam ve rolü hakkında bir açıklama yapar. Cathy, Boxcar Willie'yi, üç farklı akıl hastanesinde düzenli olarak tecavüz ettiği Kelly'nin de aralarında bulunduğu, zihin kontrollü kadın ve çocuklara yönelik sübyancı bir tecavüzcü olarak adlandırıyor.<sup>49</sup> Aynı zamanda devlet kurumları tarafından kontrol edilen kokain operasyonlarına da yoğun bir şekilde dahil olduğunu söylüyor ve Bill Clinton'ın arkadaşı Bill Hall'un, Clinton onu dahil olmaya ikna ettikten sonra birlikte çalışmaya başladığı adadı.<sup>50</sup> Cathy'nin kitabında yazdığını göre, Country müzik 'başkenti'nin Missouri'nin Branson kentine taşınmasına, Lampe, Missouri merkezli CIA zihin kontrolü ve uyuşturucu operasyonuna yakın olmasına ilham veren kişi Boxcar Willie'ydı.<sup>51</sup>

Eğlence endüstrisindeki pek çok kişinin ya komployla bağlantılı olduğunu ya da zihninin onun tarafından kontrol edildiğini söylüyor. Bunlardan biri de sevgilisi Marilyn Monroe'yu.

Başkan John F. Kennedy. İkisi de öldürülecekti. Springmeier ve Wheeler'in bu konudaki kitaplarına göre şarkıcı Madonna, zihin kontrollü bir köledir. Springmeier, kendisine New Jersey merkezli Vidimax gizli porno video kulübünün Madonna'nın da yer aldığı bir video içeren bir katalogunun verildiğini söyledi. Öldürülen insanların (enfiye videoları), yamyamlığı ve kurbanların videolarını satıyor.<sup>52</sup> Springmeier ve Wheeler, Madonna'nın Louise Chiccone adında zihin kontrollü bir köle olduğunu, New York East Village'da yaşadığını, tecavüze uğradığını ve tecavüzcünün götürülüp kurban edildiğini gösteren bir film yapıldığını söylüyor. Vidimax bu videoyu görünüşe göre üyelerine 19 dolara satıyor.<sup>53</sup> Eğer Madonna dedikleri gibi çoklu ise, büyük olasılıkla bunu hatırlamayacak. Teosofi Cemiyeti'nin bir üyesi olan Elvis Presley, hayatta kalanlar tarafından çoklu köle olarak adlandırıldı ve kendisi de iyileşmekte olan bir köle olan Cisco Wheeler, deneyimlerinin onu Elvis hakkında buna inandırdığını söylüyor. Onun yöneticisinin menajeri 'Albay' Tom Parker olduğunu söylüyor.<sup>54</sup> Elvis öldüğünde (eğer öldüyse), Sun International Corporation, adında bir Presley albümü yayınladı. Avcıkapı'nda kanatlı bir güneş kursu bulunur. Bu, Doğu Tapınağı Tarikatı ve diğer Kardeşlik grupları tarafından kullanılan eski bir Mısır ve Sümer sembolüdür. Barbara Streisand, kurtarılan köle Brice Taylor'in kitabında ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, Kardeşliğin zihin kontrollü bir varlığıdır: *Anılar için teşekkürler*. Cathy'ye göre zihin kontrollü bir diğer şarkıcı da CIA'nın kölesi Lorretta Lynn'dır. Cathy, zihinsel ve duygusal sorunlarının bundan kaynaklandığını söylüyor. Lorretta'nın yol müdürü Ken Riley bir sübyancıdır ve Cathy'nin idarecisi Alex Houston'ın en iyi arkadaşıdır. Her ikisinin de, Cathy'nin bildirdiğine göre, Long Island limanlarında ayrıntılı bir uyuşturucu operasyonu yürüten New Yorklu "Demokrat" ABD'li kongre üyesi Gary Ackerman ile bağlantılıydı.<sup>55</sup> Mark Phillips tarafından isimlendirilen zihin kontrollü kadın, oyuncu-şarkıcı Jerry Reed'in kızı Seidina 'Dma' Reed'dir. Seidina'nın, sadist kocası David Rorick'in (Dave Rowe olarak da bilinir) kontrolü altında Cathy ile birlikte birçok kez pornografik filmlerde kullanıldığını söylüyor. Mark Phillips'e göre Rorick, Alex Houston tarafından zihin kontrol konusunda eğitilmişti ve Seidina'nın ünlü babası Jerry Reed bu konuda her şeyi biliyordu. Seidina, Suudi Arabistan'ın ABD büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan'ın en sevdiği seks kölesiyydi.<sup>56</sup> Cathy, kitabında ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Phillips'e göre, CIA ailesinde doğmuş, uyuşturucu bağımlısı bir alkolik olan şarkıcı ve aktör Kris Kristopherson'un, aynı zamanda ciddi anlamda dengesiz bir kontrolör ve kölelerin zihinlerini manipüle eden biri olarak da görev aldığıńı anlatıyor.<sup>57</sup> Kendisi ve Michael Aquino tarafından yüksek voltajlı elektrik şoku kullanılarak işkence gördüğünü yazıyor.<sup>58</sup> Bir Cizvit olan Kristopherson'un, Cathy'nin kontrolörü Senatör Robert C. Byrd'ün ortağı olduğunu söylüyor. Bu pozisyonda Byrd'ün, Cathy resmi olarak Alex Houston'la evli olmasına rağmen, zihin kontrolü tabiriyle 'evli' olduğu söyleniyordu. Cathy kitabında Kristopherson hakkında şunları söylüyor:

... Kristopherson, 1987 yazının sonrasında Byrd'le ilgili başka bir olay sırasında kendisini cinsel açıdan daha da tahrik eden penisiyle neredeyse beni boğuyordu.<sup>59</sup>

Cathy, dünyaca ünlü bir psikopat ve hükümet için uyuşturucu kaçakçısı olan Elvis Presley'in arkadaşı rock and roll efsanesi Jerry Lee Lewis'in olduğunu yazıyor. Cathy öyle olduğunu söylüyor

Birçok kez "Seni Jerry Lee'ye satacağız" sözleriyle tehdit etti. Frank Sinatra ve JFK'nin kardeşi Ted Kennedy'nin de köleleri kurtarmanın özellikle acımasız olduğu bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde zihin kontrolü üzerine bir konferansta konuşum ve Cathy O'Brien gibi aynı zamanda Başkanlık Modeli olan Brice Taylor ile tanıştım. Güney Kaliforniya'da küçük bir kız olduğu dönemde beri bakıcısı, Bohemian Grove üyesi komedyen Bob Hope'du. Ayrıca çok yetenekli bir programcı olan Henry Kissinger ve dört kez New York Valisi olan Nelson Rockefeller ile de yoğun bir şekilde çalışmıştı. Rockefeller, Watergate'ten sonra Richard Nixon'un yerine pedofil Gerald Ford'un getirilmesiyle ABD'nin başkan yardımcısı oldu. Brice, 12 yaşındayken John F. Kennedy ile seks yapmaya zorlandığını iddia etti, ancak "16 yaşında görünmem için uydurulmuştum" dedi. Bob Hope ayrıca Springmeier ve Wheeler tarafından kitaplarında bir köle taciri ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler için konserlere ev sahipliği yaparak dünyayı gezerken bir İngiliz İstihbarat ajanı olarak anılıyor.<sup>60</sup> Umut ve medya kralı Rupert Murdoch, Los Angeles, California'daki Roma Katolik Kilisesi tarafından 'şövalyelik' ile ödüllendirildi. Aziz Gregory Tarikatı Şövalyeleri oldular ve ben bu kitabı yazarken Kraliçe Hope'a onu Bush, Kissinger ve seçilen diğer birkaç kişiyle aynı rütbeye yükseltmek için fahri şövalyelik unvanı verdi. Davaya hizmetlerinden dolayı Windsor'un ödülü . Bob 'o bir yuh değil mi' Hope, Hollywood'un birçok üst düzey ismini internete çekmek için kullanıldı ve onun en ünlü filmlerinden biri, *Mandalay'a Giden Yol*, Bohemya Korusu'ndaki en elit grubun Mandalay Kampı olarak bilinmesi nedeniyle uygun bir şekilde adlandırılmıştır. Hollywood ve eğlence endüstrisi hem kölelerle hem de idarecilerle dolu.

Springmeier ve Wheeler'in Satanist olarak adlandırdığı bir diğer ünlü isim ise dünyanın en tanınmış 'Hıristiyan' vaizi Billy Graham'dır.<sup>61</sup> Springmeier ve Wheeler, Graham'ı 'hareket halindeyken' gören kişilerin bir listesini hazırladılar. Ayrıca Project Monarch'in kölelerini seks için kullandığını ve Evanjelik operasyonları aracılığıyla uyuşturucu parası akladığını da söylüyorlar. Graham, dünya liderleri arasında mesajlar taşıyan bir Kardeşlik yardakçısıdır.<sup>62</sup> Tanıklar, Graham'in kişilik değiştiren bir kişi olduğunu ve kursüde görülen "kişi"nin yalnızca bir bölüm olduğunu söylüyor. Çok farklı olan başkaları da var. 'Hıristiyanlık' sayısız Satanist ve programcı tarafından kullanılan bir kapak ve Dr. Loreda Fox kitabında şöyle diyor: *Çoklu Kişilik Bozukluğunun Manevi ve Klinik Boyutları*, "Birlikte çalıştığımız hayatı kalanların çoğunuñ kiliselerde yüksek mevkilerde bulunan Satanist ebeveynleri vardı; çoğu papazdı".<sup>63</sup> Hıristiyanlık, Müslüman Kardeşler'in eseriidi ve hâlâ onun tarafından kontrol ediliyor. 33. derece Mason olan Billy Graham, George Bush ve Henry Kissinger'in yakın arkadaşıdır. O ve Bush, Bush'un Körfez Savaşı'nda sayısız erkek, kadın ve çocuğun öldürülmesine izin vermesinin ardından birlikte 'dua ettiler'. Graham'ın bir diğer arkadaşı Allan Dulles, Hitler'in finansmanına yardım eden CIA'nın Satanist Direktörüydü. Dulles, MKUltra ve Project Monarch savaşının ardından ana mimarlardan biriydi. Billy Graham'ın ilk üç Hıristiyan hacılı seferi, Amerikalı gazete kralı ve yüksek dereceli Kardeşlik inisiyesi William Randolph Hearst tarafından finanse edildi.<sup>64</sup> Diğer dünya turları Rockefeller'lar, Whitney'ler ve Vanderbilt'ler gibi soylu aileler tarafından finanse edildi. İçindeki ana insanlar

Billy Graham Haçlı Seferleri ve Evanjelik Derneği Masonlardır ve aralarında Kardeşlik'in Occidental Petroleum Corporation'ın başkanı William M. Watson'ın solisti Armand Hammer (Arm and Hammer) da vardır. Springmeier ve Wheeler, Billy Graham televizyon programlarının ekrana Monarch aktivasyon kodlarını taşıyan mesajlar koyduğunu söylüyor.<sup>65</sup> Billy Graham'ın ailesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gittiğinde Frank ailesi olarak biliniyordu ve Satanizm'in Sabbatuanizm olarak adlandırılan bir kolunun lideri olan Jakob Frank, daha sonra liderliği nedeniyle Frankizm ile akrabaydı.<sup>66</sup> Springmeier ve Wheeler'ın Graham hakkındaki bu iddiaları desteklemek için sunduğu kanıtlar gerçekten çok büyük ve yaklaşık 24 sayfayı kapsıyor. Bir Başkanlık Modeli bana Papa II. John Paul'un programlanmış bir grup olduğunu ve bu tabloya kesinlikle uyuđunu söyledi.

Cathy O'Brien, Mark Phillips olay yerine geldiğinde kendisi ve kızı Kelly'nin Monarch Projesi'nden kaçtığını söylüyor. Hong Kong ve Çin'i kapsayan büyük bir iş anlaşmasında Alex Houston'la birlikte çalıştığını ancak daha sonra Çin Savunma Bakanlığı'ndan bir temsilcinin kendisine Houston'ın geçmişi ve CIA ile olan ilişkisi, uyuşturucu, kara para aklama, çocuk fuhuşu hakkında bilgi verdiği söyledi. ve kölelik. Phillip'in belgesel kanıt sunduðunu söyleyen muhbiri, Houston'ın "çok kötü bir adam" olduğunu ve işlediği suçların "Beyaz Saray'a ait" olduğunu söyledi. Mark Phillips yazıyor *Amerika'nın Trans Oluþumu:*

"Bu 'subay'a ilk tepkim, Houston'ın ABD 'İstihbaratı' ile bağlantı kuramayacak kadar aptal ve sahtekar olduğu oldu. Bu yorumu Houston'ın yürek burkan bir fotoğrafıyla hemen karşılık verildi. Görünüşe göre küçük, çok genç, korkmuş siyah bir çocukla anal seks yaparken şeytanı bir sıritiþla gülümsüyordu. Daha sonra bana onun Haitili olduğu söyledi."<sup>67</sup>

Phillips, İstihbarat Bölümü'nde Hava Kuvvetleri generali olan ve ABD ve yabancı istihbaratın üst düzeyleriyle yakın bağlantılarını sürdürmenin, artık ölmüş olan eski bir arkadaþıyla temas kurduğunu söylüyor. Generalin kendisine CIA'in dünya çapındaki köle ticaretini anlattığını ve Cathy ile Kelly'nin travmaya dayalı zihin kontrolüne maruz kaldıklarını anlattı. Mark Phillips şöyle hatırlıyor:

"Ben uyuþmaya başlamıştım. Kuruyan ağızmdan çikan ilk sözler şu oldu: 'Bu insanları bu durumdan nasıl kurtarısınız?'

"Gülümsemi ve şöyle dedi: 'Yapmadım! Onları dışarı çıkarırsan ne yapacaksın?' Ben cevap veremeden sözünü kesti ve şöyle dedi: 'Bakın. Hala aynısın ama amcanın başka hiçbir şey yok(Amerika).Artık CIA, FBI ve mafyanın çوغу(Mafya)aynilar ve orduya hamle yapıyorlar. ''

<sup>68</sup>

Phillips, bir kurtarma girişiminde bulunmak konusunda ısrarcı olduğunu söylüyor ve arkadaşının, Cathy'yi kendisiyle birlikte gitmeye teþvik edecek zihin kontrol kodlarını (Hıristiyanlık ve Tanrıya dayalı) verdiği yazıyor. Hikayenin tamamı ve ayrıntılı bir şekilde kitaplarında anlatılıyor. Phillips, yetkililere hiçbir bilgisinin olmadığını belirten mesajlar bırakarak onları Alaska'ya götürdüğünü söyledi.

gerçeği ortaya çıkarmak niyetinde. Onlara "...onları Alaska'ya götürüp sessiz bir bucalemün gibi oynayacağını" söylediğini söyledi. Bunun bu aşamada hayatlarını bağışlayacağını umduğunu söylüyor. Phillips bana, İstihbarat'taki bu hastalığın kökünü kazımak isteyen birçok iyi insanın da kendilerine yardım ettiğini söyledi. Görünen o ki, İstihbarat topluluğu içinde bir iç 'savaş' yaşanıyor. Alaska'da Mark Phillips, Cathy'nin böülümlere ayrılmış zihninin programını bozmak için bağlantılarının gizli desteğiyle zihin kontrolü bilgisini kullandığını söylüyor. Bu muazzam görevin, her ay aylar boyunca nerdedeyse her uyanık uyanıklık anını tükettiğini söylüyor. Cathy neler olduğunu ve şimdî anlatması gereken hikayeyi hatırlamaya başladığını söylüyor. Kelly'nin yeniden programlanmasıın daha da zor olduğu ortaya çıktı ve yaşadığı sürekli travmanın neden olduğu şiddetli astımdan muzdarıptı. CIA zihin kontrolörü Dr Louis Jolyon West ve arkadaşları Kelly'yi Cathy ve Mark'tan almak için girişimlerde bulundu. Sonunda yetkililer onun kontrolünü bir kez daha elliine almak için 'yasay' kullandılar. Kelly, Tennessee Eyaleti'nin gözetimi altında siyasi mahkum oldu. Bu sürekli tekrarlanan bir hikaye. Brice Taylor ve Arizona Wilder ayrıldıklarında çocuklarını kaybettiler. Brice'in kızına aynı zamanda bu tür çocuklara verilen yaygın bir illuminati adı olan Kelly de deniyor. Kızı da Bush tarafından cinsel istismara uğradı. Cathy, medyanın ve kamuoyunun Kelly O'Brien'in dahil olduğu davalara katılmasının yasaklandığını ve kendisinin bağımsız bir avukat tutma hakkının reddedildiğini söylüyor. Mahkeme ayrıca 'başkan', 'siyaset', 'Yeni Dünya Düzeni', 'zihin kontrolü' ve 'George Bush' kelimelerini de yasakladı.<sup>69</sup> Bütün bunlar 'ulusal güvenlik' çıkarları tarafından 'haklıydı'. Kitaplarının yayınlanmasından sonra bu kısıtlamalar önemli ölçüde hafifletildi. Yetkililer, bir şeyin üzerini kapatmak istediklerinde onlara 'ulusal güvenlik' bahanesini sunan Ulusal Güvenlik Yasası'na (Reagan tarafından 1984'te değiştirilmiştir) başvurarak Kelly'yi Project Monarch-MKUltra zihin kontrolünden çıkarmayı reddediyorlar. Ne zaman hükümetlerin adaleti ve bilgiyi inkar etmek için 'ulusal güvenlik' kisvesi kullandığını görseniz, aslında kastettikleri şey kendi suç teşkil eden davranışlarının güvenliğidir. Cathy ve Mark, hayatlarının birçok kez tehdit edildiğini söylüyorlar, ancak bilgilerini, belgelemiş ve bazen de ses bandı desteğiyle, ABD'li politikacıların, devlet kurumlarının ve aralarında başkan adayı ve Kardeşlik evet dostumun da bulunduğu baskı gruplarından oluşan bir kataloğa gönderdiler. Bob Dole. Sessizlik sağır ediciydi.

Cathy, Yeni Dünya Düzeni hakkında, Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri darbe planları da dahil olmak üzere benim ve çok sayıda başkasının yazdığı temaları destekleyen birçok konuşmaya tanık olduğunu söylüyor. Cathy'nin deneyimlerinin de doğruladığı gibi, dünyayı tamamen ele geçirme girişimi bir teori değil, GERÇEKİR. Şimdi oluyor. Cathy, hem Reagan'ın hem de Bush'un "dünya barışına" giden tek yolun "kitlelerin zihin kontrolü" olduğu konusunda israr ettiğini duyduğunu söylüyor. Kendisinin ve Kelly'nin programcılardan ve cinsel tacizcilerden bir başkasının, Cizvit eğitimi almış bir zihin kontrolörü olan ve ABD'ye geçmiş sırungen Bill Bennett'in kontrolü altındayken Yeni Dünya Düzeni projesi Education 2000'in planlamasını gözlemebildiğini bildirdi. Reagan-Bush döneminde Eğitim Sekreteri.<sup>70</sup> Daha sonra Cathy'nin birlikte olduğunu söylediğini Bill Bennett'in ortağı, Tennessee'nin eski valisi Lamar Alexander'in kontrolüne verildi.

Nashville'in varlıklı bir bölgesinde şeytani bir ritüele katılmaya zorlandı.<sup>71</sup> Kelly'ye 1986'da Bohemian Grove'da tecavüz ettiği iddia edilen Bill Bennett'in kardeşi Bob, daha sonra Bill Clinton'ın hukuk danışmanı oldu.<sup>72</sup> Bill Bennett'in rollerinden bir diğerinin George Bush adına 'uyuşturucuya karşı savaş'a liderlik etmekti! En azından Bennett bu konuda deneyim eksikliğiyle suçlanamazdı. Kitapta daha önce anlattığım sürüngen deneyimlerinden birini ona yaşatan Bennett'lardı. Cathy, Education 2000'e destek sağlamak için kilit politikacılara 'iyilik' sağlamaya ve taviz vermeye alışkin olduğunu söylüyor. America 2000 ve Global 2000 olarak da bilinen bu projenin, çocukların 'öğrenme' kapasitesini arttırmak için yeteneklerini yok etmek için tasarlandığını öğrendi. kendileri için eleştirel düşünmeleri.<sup>73</sup> Çocuklarımıza okulda her gün zihin kontrolüne tabi tutuluyor ve öğretmenlerin çoğu bunu yaptıklarının farkında bile değil çünkü onlar da aynı sistem tarafından şartlandırılmışlar. Birleşik Krallık'ta eğitim araştırmalarında çalışan bir arkadaşının, çocukların okulda kendilerine söylenen 'gerçekler' hakkında, özellikle de üst düzey okullara taşındıktan sonra giderek daha az soru sorduklarını gösteren gizli ankete erişimi vardı.

Cathy, Birleşmiş Milletler'in nasıl sadece manipülatörler için bir araç olduğunu tanık olduğunu söylüyor. George Bush, Yeni Dünya Düzeni'ni 'mahallesi' olarak nitelendirdi ve Suudi Arabistan Kralı Fahd gibi diğer birçok dünya liderine ne yapması ve söylemesi gerektiğini nasıl basitçe söylediğinden bahsetti. Hiç şüphe yok ki aynı şey, Bush'un toplam yüz milyonlarca dolarlık petrol 'geri ödemesini' paylaştığı Saddam Hüseyin için de geçerli (bkz. *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecektir*). ABD Dışişleri Bakanı (eski BM büyüğülüğü), Madeleine Albright, bir Kardeşlik inisiyesidir. Ona ABD siyasetinin Baş Rahibesi diyorum. George Bush bir keresinde onu Cathy'nin huzurunda şöyle tanımlamıştı: "Tüm kız kardeşlerin (kölelerin) saygıdeğer annesi"<sup>74</sup> Albright, ABD hükümetinin zihin kontrollü köleleri biliyor ve bu politikayı destekliyor. Yine de Birleşmiş Milletler'de televizyon kameralarının önünde ve Dışişleri Bakanı olarak diğer ülkelere insan hakları konusunda dersler veriyordu. Cathy, Kanada Başbakanı ve çocuk tecavüzcüsü Brian Mulroney'nin, Albright'la tanıtışı Beyaz Saray kokteyl partisinde Cathy ve Reagan'la birlikte Yeni Dünya Düzeni planından bahsettiğini hatırlıyor. Cathy, daha sonra ABD Senatörü Arlen Specter tarafından kontrol edilen biri de dahil olmak üzere diğer kölelerle birlikte Beyaz Saray'daki bir yatak odasına götürüldüğünü söyledi. Mulroney daha sonra seks kölesi programlarını etkinleştirildikten sonra onlara tecavüz etmek için geldi.<sup>75</sup> Cathy, kölelerden birinin sol bileğinde kırmızı bir gül dövmesi olduğunu ve aralarında Mulroney'nin de bulunduğu yıllar içinde tanıtışı diğer kişilerin, Elitlerin bir kolu olan Gül Tarikatı'na üye oldukları gösteren kırmızı gül sembolünü taktıklarını fark ettiğini söylüyor. Güllü Haçlılardan. Güllü Tarikatı'na bağlı diğer kişiler arasında Clinton, Bush, Byrd, Bennett ve Trudeau yer alıyor. O halde Birleşik Krallık İşçi Partisi'nin 1980'lerde parti sembolünü kırmızı bir gülle değiştirmesi ne kadar büyüleyici.

Cathy gibi kölelerin idarecileri, yanlarında erişim anahtarlarını ve tetikleyicileri listeleyen siyah veya gri üç halkalı bir defter (bugünlerde çoğunlukla dizüstü bilgisayar) taşıyor.<sup>76</sup> Diğerleri bunları ezberliyor. Verilerde işkence yöntemlerinin ayrıntıları, gerçekleştiği tarihler yer alıyor ve kanunun en önemli kısımlarının yazıldığı söyle尼yor.

'Enochian' İbranice (Mısır gizem okullarının 'sihirli' dili) ve Druidik semboller.<sup>77</sup>Olan bitenin ölçüği hayal gücüne meydan okuyor. Bir bağlantım bana, Ridgecrest'teki Kaliforniya çölündeki China Lake Deniz Kuvvetleri Silah Merkezi'nde kafeslerde tutulan binlerce çocuk hakkında bilgi verdi. Burası, daha önce bahsettiğim, Lancaster, Kaliforniya'da törenle öldürülen çocukların toplu mezarıyla aynı bölgede. Los Angeles, meşhur San Bernardino Vadisi ve Las Vegas, Nevada arasındaki bu bölgede geniş araziler ABD Kuvvetleri tarafından işgal ediliyor. Aynı zamanda gezegendeki Satanizmin en büyük alanlarından biridir. Edward's Hava Kuvvetleri üssünü, China Lake'i ve Bakersfield kasabasını içerir. Springmeier ve Wheeler, China Lake'e yakın diğer programlama sitelerinin, gizli bir yeraltı programlama merkezine sahip olan Papa Ludo's Store and Tavern ve uygun şekilde adlandırılan Ölüm Vadisi'ndeki Scotty's Castle olduğunu yazıyor.<sup>78</sup>China Lake'te faaliyet gösteren CIA personelinin 'yerel' yeri Hideaway Tavern'dır. Yetkililer, Çin Gölü'ndeki havaalanının kuzeybatısındaki yere, her bölümү çeyrek mil uzunluğunda olan bir heksagram (Davut Yıldızı - Süleyman Mührü) inşa ettiler.<sup>79</sup>Bu topraklar, tamamına sahip oldukları Las Vegas şehri ve çevresinde Kardeşlik operasyonlarıyla dolu olan Nevada çöllerine uzanıyor. Tüm bu bölgelerden geçtim ve burası şimdiye kadar deneyimleyeceğiniz en karanlık yerlerden biri.

İlginç bir şekilde, Springmeier-Wheeler araştırması aynı zamanda diğer kaynaklardan da duyduğum Çin Gölü Donanma Silah Merkezi'nin katılımını da belgeliyor. Sayıları bir, iki ve üç bin olan bebek 'gruplarının' China Lake'te tavana kadar uzanan büyük askılı kafeslerde tutulduğunu söylüyorlar.<sup>80</sup>'Ağaçkakan Izgaraları' olarak bilinen kafeslere elektrik verildi ve bebeklere güçlü elektrik şoklarıyla işkence yapıldı.<sup>81</sup>Monarch Projesi'nden sağ kurtulan bir erkek, China Lake'teki sıra sıra kafesleri gördüğünü ve programcılardan birinin Katolik bir rahip gibi giyindiğini söyledi.<sup>82</sup>Kafeslerden geçen elektrik akımının uğultu sesi çıkardığını anlatan Erdoğan, kafeslerde çocukların gözleri önünde siyah kapüşonlu insanlar tarafından çocukların kurban edildiğini söyledi. Bu, sunak görevi gören mermer bir levha üzerinde gerçekleşti.<sup>83</sup>Charles Manson, China Lake'te programlanmış bir köleydi ve tarikati, arabayla sadece 45 dakika uzaklıktaki Myers ve Barker çiftliklerinde bulunuyordu.<sup>84</sup>Josef Mengèle (Dr Green veya Greenbaum) ve Ewen Cameron (Dr White) savaştan sonra China Lake'te çalıştı. Daha sonra Donanma Nizamnamesi Test İstasyonu veya NOTS olarak adlandırıldı.

Çin Gölü'nden sağ kurtulanlar yanıp sönen ışıkları hatırlıyor. Yanıp sönme, özellikle programlanmış olanlar arasında kopukluk yaratır ve bu nedenle yanıp sönen ışıklar olgusu kültürümüze girmiştir. Diskolar ve pop konserleri bariz bir örnektir. China Lake'teki operasyon Pasedena'daki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ile yakından bağlantılı.<sup>85</sup>Çocuklar Çin Gölü'ne tren, araba ve hava yoluyla taşınıyor. China Lake'e giden ana teslimat yollarından biri, Bohemian Grove yakınlarındaki Santa Rosa uçak pistinden uçaкла. Uçak pisti İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim üssü olarak inşa edildi. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA'nın burada bir radyo istasyonu var.<sup>86</sup>FEMA resmi olarak kasırga ve kasırga gibi felaketlere müdahale eden devlet kurumudur. Ama gerçekten Kardeşlik'in önemli bir koludur ve Birleşik Devletler'de toplama kampları inşa etmektedir.

Binlerce insanı tutabilecek devletler. Bu bir teori değil, bu yerlerin bazılarının video görüntüleri mevcut. Klasik Nazi tarzında içlerine uzanan demiryolu hatları var. Eskiden insanları dışarıda tutmak için tasarlanan dikenli tellerin üst kısımları, artık insanları içerisinde tutacak şekilde değiştirildi. Santa Rosa şeridinin kapatılması gerekiyor ama uçaklar her gece oradan kalkıyor ve ışıklarını koymuyorlar. yüzlerce metre havaya çıkana kadar devam ederler.<sup>87</sup>Sabah erkenden Çin Gölü'ne iniyorlar. Olaya karıştığı iddia edilen çocuk sayısının abartı olduğunu düşünüyorsanız, gerçek şu ki bu, dünyanın her ülkesindeki çocuk zihin kontrol projelerinin ve şeytani istismarın sadece küçük bir kısmıdır. Çocuklar yetiştirmeye programlarından, evlat edinme kurumları aracılığıyla (özellikle Katolik olanlar gibi görünüyor), bazıları Üçüncü Dünya'daki kaçırılmalarдан ve kendi çocukların satan ebeveynlerden geliyor. Ayrıca Sosyal Hizmetler kurumları ağı aracılığıyla da geliyorlar. Görevi bu projeler için doğru genetik altyapıya sahip çocukların bulmak olan kuruluşlar var. Bunlardan en iyi bilineni, Finders (Bulucular) adı verilen CIA/FBI grubuydu ve programlanan çocuklar aynı zamanda başka çocuklar da elde etmek üzere eğitiliyordu. Şubat 1992'de gün ışığına çıkan davalardan biri, Patrick Gagel adında Amerikalı bir avukatın, üç bin çocuğu 'evlat edinme' için Amerika Birleşik Devletleri'nden Peru'ya ihraç etmesiyle ilgiliydi ve bu çocuklardan bir daha hiç haber alınmadı veya görülmedi.<sup>88</sup>Gagel, Peru polisi tarafından tutuklandı, ancak 'yüksek' baskının ardından serbest bırakıldı<sup>89</sup>Bu, bu tür içerenlerin faillerinin kanun dışında faaliyet gösterebileceği bir başka yaygın temadır. MUFON olarak bilinen UFO araştırma ağıının Idaho eyalet müdüru Don Ecker, derginin Temmuz-Ağustos 1989 sayısında şunları yazmıştır: *UFOdergi*:

"New York Westchester County'den yakın zamanda alınan bir rapora göre araştırmacılar, çok sayıda UFO uçuşunun gerçekleştiği ve insan kaçırıldığı bildirilen ilçenin küçük bir bölgesinde 3.000'den fazla kayıp çocuk raporunun ortaya çıktığını keşfettiler. Yerel polis birimleri tarafından yapılan kapsamlı soruşturmanın ardından, bu çocuklar henüz genç kaçaklara yönelik merkezlerde veya kırmızı ışıklı bölgelerde bulunamadı. Araştırmacılar ve kolluk kuvvetleri şaşkınlık durumda."<sup>90</sup>

## Zihin kontrollü Elit

Kardeşlik bilim adamları, hızla ayrılma yeteneğinin genetik yoluyla nesilden nesile aktarıldığını fark ettiler. CIA'in Cathy O'Brien'i hedef almasının nedeni budur. Kendisi çocukken cinsel istismara uğrayan bir ebeveynin kızıydı ve bu nedenle ebeveynlerin çocukluk travmalıyla başa çıkma becerisini çocuklarına aktarmış olacaktı. Bu, çocuklar travmaya dayalı zihin kontrolü yoluyla ayırmaya çok daha açık hale getirir. Bunun soy ailelerinden daha büyük bir örneği yoktur. Çocuklarını sarsıcı travmalara ve istismara maruz bırakıyorlar ve bu çok kuşaklı genetik 'değnek', bu aileleri özellikle zihin kontrolü yoluyla ayırmaya açık hale getiriyor. Görünüşe göre, hangilerinin ayırmaya en açık olduğunu belirlemek için çocukların 18 aylıkken bir dizi teste tabi tutuyorlar. Daha sonra çocuklukları boyunca bu şekilde düşünmeye programlanırlar.

Kardeşlik, Gündemi gelecek nesillere taşıyacak şekilde düşünmelerini istiyor. Bu, kontrol edilen zihni manipüle eden zihin kontrollüdür. Cisco Wheeler ve bu konuya ilgilenen diğer birçok mağdur ve terapistin deneyimlerine göre, Elit ailelerin çocukların eski ritüellere göre tasarlanıyor ve programları büyük ölçüde onlar daha doğmadan kararlaştırılıyor ve yola çıkıyor. Bu doğum öncesi ritüellerden birine Ay Çocuğu töreni denir. 'Kara çocuk' denilen çocuğu doğuran annelere 'Biberiye', yani Meryem'in gülü denir. Charles Manson'un tarikatı tarafından öldürülen oyuncu Sharon Tate'in kocası Roman Polanski, *Rosemary'nin Bebeği*. Polanski'nin filmi, Şeytani bir tarikatın çağırıldığı bir iblisin hamile bıraktığı bir kadını konu alıyordu. YüzBILLAR geçikçe, anne karnında bir çocuğu işkence yaparsınız bebeğin ilişkisinin kopacağı veya 'bölüneceği' ve dolayısıyla annelerin hamilelik sırasında çocuğu travmatize etmek için travmatize edileceği anlaşıldı. Bebeği bıçaklamak için rahme iğneler batırılır. Birçoğu, üzerlerindeki etki nedeniyle vaktinden önce uyarılır ve bu aynı zamanda seçim sürecinin bir parçasıdır.

Erken doğumda hayatı kalma içgüdüsünü ve ruhunu gösteren bir çocuk, normalde onları ölüme yaklaştırın travma programlaması sırasında da aynı ruha sahip olacaktır. Doğumdan sonra onlara bir programcı atanır. Bu normalde bir kadındır, ancak erkek de olabilir. Kardeşlik çocuklarına genellikle hiyerarşide Grande Dame olarak bilinen bir programcı atanır.<sup>91</sup> Çocuklar programcılara 'bağlanır' ve onlara bağımlı olmaları öğretilir. Buradaki fikir, çocukların programciya tapmaya ve onları bir tanrı olarak görmeye yönlendirmektir. Çocuğun yalnızca programciyla yakın bir ilişki geliştirmesine izin verilir ve bu ilişki hayranlık, bağımlılık ve itaate dayanır. Onlara programciya ve daha sonra Gündem ve Kardeşlik hiyerarşisine tam itaat öğretilir. Ağlama süreci ciğerlerini geliştirdikten sonra, davranış değişikliği olarak bilinen sistem kapsamında bir dizi ceza ve ödül yoluyla onlara ağlamamaları öğretilir. Zaten robotlaşıyorlar. Temel tekniklerden biri, onlara hayatlarının ilk 18 ayı boyunca yoğun sevgi ve şefkat vermek, daha sonra bu sevgiyi aniden geri çekerek aşırı zulümle muamele etmektir. Bu 'aşk bombalaması' olarak bilinen bir tekniktir ve aşktan zulme geçiş yapıldığında bunun çocukta yarattığı travma çok büyütür. Ayrıca bir evcil hayvanla bağ kurmalarına izin verilecek ve ardından evcil hayvan öldürülecek. Çocuğun çok sevdiği programci artık aynı yoğunlukta korktuğu kişidir. Kendisi de hükümet programlamasının kurbanı olan Springmeier ve Cisco Wheeler şunları anlatıyor:

"Kafesteki küçük çocuğun duyularını bastırmak ve ayrışma yaratmak için akla gelebilecek her şey kullanılabilir. Çocuğun kafesinde toplanmış haldeyken dışkısından, amonyaktan ve çürümüş yiyeceklerden gelen çürüklükler, çocuğun koku alma duyusunu bastıracaktır. Kanla beslenmek tat alma duyusunu bastırır. Şeytani kıyafetler giymiş programcıların ilahileri, gürültülü sesler, rock müziği, elektrik uğultusu ve ultrasonik uyarı, çocuğun işitme duyusunu bastırıyor. Çocuğu döndürerek ve düşecekmış gibi hissettirek çocuğun doğal olarak gelişen şekil duygusundan yararlanılır. Çocuk da uykusuz bırakılacak ve uyşturulacak..."

"...Dördüncü aşama, çocuğu dünyadaki güzel ve güzel olan her şeyden mahrum etmektir. Çocuk kafese kapatılıyor ve elektrik şokuyla işkence görüyor. Çocuğun duyuları aşırı yüklenecek ve uyuşacaktır. Görgü tanıkları bu yüzlerce numaralı çocuğu 'zombi' olarak tanımladı... Dördüncü aşamada çocuk aç, üşümüş ve çıplak bırakılıyor. 42 ila 72 saat süren acısının ardından nihayet sevgili efendilerinin veya sevgili yetişkin bakıcılarının ortaya çıktığını gördüklerinde heyecanlanırlar ve önceki yoksunluk saatlerinin acısını uzaklaştırırlar. Yardım olay yerinde görünüyor. Bu noktada programcı/sevilen yetişkin en kötü yanını gösterir ve çocuk, bu sevgi dolu bakıcının onları sadece reddetmekle kalmayıp aynı zamanda onlara zarar vermesiyle başa çkmak için, sosyal medyanın yarattığı aynı ayrışma çizgileri boyunca ayrılır. Erken doğum travması."<sup>92</sup>

Kardeşlik inisiyeleri nasıl bu kadar insanlık dışı olabiliyor? Çünkü onlar sürüngenler, daha doğrusu alt dördüncü boyuttaki sürüngenler grubu ve bizim hissettiğimiz duygulara sahip değiller. Bu tedavi kısmen, güçlerini ortadan kaldırmak amacıyla bu soylara enkarne olan herhangi bir bilincin, gerçek benliğini ortaya koymaının neredeyse imkansız olduğunu bulmasını sağlamak içindir. Programlama için seçilenler genellikle çok zekidir çünkü düşük zekaya ve yaratıcılığa sahip kişilerin gereken seviyeye programlanması neredeyse imkansızdır. Springmeier ve Wheeler, hiyerarşiye daha sonra ilerlemek üzere seçilen Elit Kardeşlik çocukların üç yaşındayken Büyük Druid Konseyi'nin huzuruna çıkarıldığını ve Konseyin Ana Kraliçesi tarafından yapılan bir sunumda resmi onayın verildiğini söylüyor. George Bush'un Cathy O'Brien'a, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in 'tüm kölelerin Aziz Annesi' olduğunu söylemesi ilginç. Bu Büyük Druid Konseyinin, bugün kendilerine Druid diyen binlerce insanla hiçbir ilgisinin olmadığını ve onların bu olaylarla hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını bir kez daha vurguluyorum. Kardeşlik tarafından bir ismin kullanılmasının, o ismi kullanan herkesin olaya karşıtı anlamına gelmediğini anlamamız gerekiyor. Britanya'da tanıttığım Druidlerin çoğu, kalplerinde sevgi olan sevimli insanlardır ve onları kınamak gibi bir arzum yok. Tam tersi.

Programlama için en çok tercih edilen adaylar, Cathy O'Brien gibi, fiziksel olarak herhangi bir kusuru olmayan sarı saçlı ve mavi gözlü 'Kafkasyalılar'dır. Kardeşlik soyları sadece klasik soy ailelerinin isimlerini taşıyanlar değildir. Jhe Kardeşliği aynı zamanda resmi olmayan çocukların doğuran 'yetiştiricileri', yani kadınları da kullanıyor. Hiçbir ilişki yok gibi görünse de, kadınların Kardeşlik çocukları doğurduğu veya bebekliklerinden itibaren çocuk yetiştirdiği, klasik soydan gelen ailelere bağlı 'kuluçka' aileleri kullanıyorlar. Çocuklar takas ediliyor, koruyucu ebeveynlerin yanına gönderiliyor (Sir Francis Bacon gibi) ya da anneler, hiç kimse hamile olduklarını bile bilmezken aniden 'doğum yapıyor', ki elbette öyle değil. Bu, Müslüman Kardeşler soyundan gelen üyelerin siyasette, bankacılıkta, iş dünyasında, medyada ve orduda, tüm kontrol pozisyonlarında aynı ailelerin olduğuna dair halktan bir tepki olmadan iktidar pozisyonlarına yerleştirilmesine olanak tanıyor.

Doğum travmasını yaşamamış ve anne karnından itibaren programlanmış olanlar, altı yaşından önce 'hazırlıklarına' başlamak zorundadırlar çünkü bu tip programlama bundan sonra daha zordur. Bazıları bu yaştan sonra da programa dahil ediliyor, ancak bu nadirdir. Bu çocukların gelişen zihinlerini çökertmek için daha da korkunç işkencelere maruz kalıyorlar. Programcılar çocukların sahip olduğu fobileri ve korkuları bulur ve bunları onları korkutmak için kullanır. Buna, çocukların örümceklerin ve yılanların bulunduğu karanlık ve kapalı yerlere koymak da dahildir. Çocuklara, eğer 'ölü taklısı yaparlarsa' yılanların ve örümceklerin onları ısırmayacağı söylendi, bu da onları ayrılmaya teşvik etti. Onları tabuta koymak bunu vurguluyor. Diğer çocukların öldürmeye ve yemeye zorlanıyorlar ve dışkıya, idrara ve kana batırılıyorlar. Köle çocukların çoğu, dört beş yaşına geldiklerinde tüm bunları ve daha fazlasını deneyimlemiş olacaklardır.<sup>93</sup> Programlamanın veya çocuklukta cinsel istismarın yaygın bir belirtisi bulimia gibi yeme bozukluklarıdır. Bu, tüm bulimianın bundan kaynaklandığı anlamına gelmiyor elbette, ama intihara teşebbüs ve kendine zarar verme gibi ritüellerde istismar edilen ve zihni kontrol edilen kişilerde sık görülen bir olaydır. İstikrarlı bir ilişki sürdürmenin zor olması başka bir sorundur ve sol gözdeki şAŞılık da öyle. Cathy O'Brien, gözüne iğne batırılarak işkence gördüğünü söylüyor. Bu göz travması ve bazen sol gözün arkasına mikroçip yerleştirilmesi oldukça yaygındır. Baron Guy de Rothschild'in sol gözü sarkiktır. Kendisi önemli bir köle taciri ve programcisidir, ancak Kardeşlik'teki rolüne hazırlığının bir parçası olarak çocukluk travması geçirmiŞ olması muhtemeldir. Programcılar canavarlar yaratıyor ve sonra bu canavarlar yeni nesil canavarları yaratıyor, her şey sürüngenler tarafından kontrol ediliyor. Buradaki fikir, çocukların ruhunu kırmak ve böylece sorgusuz sualsız kendilerine söyleneni tam olarak yapmalarını sağlamaktr. Bu tam olarak İngiliz devlet okulu sisteminin ve dünya çapındaki benzerlerinin amacı ve yöntemleridir; bu sistem, tıpkı daha derin zihin programlama projeleri gibi, dünyayı Kardeşlik sürüngen Gündemine yönlendiren liderleri ve yöneticileri yetiştirmektedir.

## Sahte hafıza dolandırıcılığı

Cathy O'Brien ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi istismara ilişkin anılarını yeniden canlandırmaya başladığında, yetkililer, onların hikayelerini itibarsızlaştmaya çalışan Yanlış Bellek Sendromu Vakfı (FMSF) adlı bir kuruluşla misillemede bulundu. Bu olay, 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pamela Freyd ve Pensilvanya Üniversitesi'nde matematikçi olan kocası Peter'in öncülüğünde başladı; ikisi de kızları Jennifer tarafından kendisini çocukken taciz etmekle suçlanıyordu. Sahte Hafıza Sendromu Vakfı'nın şubeleri Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer ülkelerde de ortaya çıktı ve bunun sonucunda birçok gazeteci, zihin kontrolü ve ritüel istismar mağdurlarının anılarını illüzyon olarak görmezden gelen son derece yıkıcı makaleler yazdı. FMSF, istismar mağdurlarının sahte anılla sahip olduklarını ve gerçekte ne olduğunu hatırlamadıklarını iddia ediyor. Elbette bu olabilir ama Yanlış Hafıza Sendromu Vakfı 'bazıları' ile yetinmiyor. Hepsinin bu şekilde görevden alınmasını istiyor ki bu tamamen saçmalıktır. Sorumlu terapistleri, anıları danışanlarının zihnine yerleştirmekle suçlayarak takip etti. Terapistlerin bunu neden yapmak isteyebilecekleri henüz açıklanmadı ve

Çocukluğunda yaşadığı cinsel ve şeytani tacizleri hiç unutmayan bu insanlar, nasıl da sahte bir anıdan acı çekiyor olabilirler. FMSF 'bilimsel' danışmanı Doktor Harold Merskey mahkemedede, doktorunun çocukluğunda kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia eden bir kadının, sahte hafıza sendromundan muzdarip olabileceğini, ancak doktorun daha önceki pedofili faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığını itiraf etti. . Merskey kadını muayene bile etmemiştir ve bu sonuca onu mahkemedede gözlemleyerek ulaştığını söylemiştir!

FMSF Doktoru Ralph Underwager'in liderlerinden biri, kendisi ve eşi Hollida Wakefield'in Hollanda'daki bir pedofil dergisine röportaj verdiklerinin kamuoyuna açıklanması üzerine görevden alındı. *Paedika* 1993'te çocukların seksin "Tanrı'nın sevgi isteğinin kabul edilebilir bir ifadesi" olduğunu söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yanlış Bellek Sendromu Vakfı Danışma Kurulu'nun üç üyesi, Pennsylvania Üniversitesi'nde CIA'in kötü şöhretli zihin kontrolörü olan Doktor Martin Orne; Kaliforniya Üniversitesi'nden Doktor Louis Jolyon 'Jolly' West, CIA'in bir başka meşhur zihin kontrolörü (Orne gibi, ... Ve Gerçek Sizi Özgürleştirecektir) ve The Amazing Randi olarak bilinen sihirbaz James Randi. Benim gibi onun genç erkeklerle seks teklifinde bulunduğu ve 'dokuz inçlik penisiyle' övündüğü bir kaseti duymak gerçekten şaşırtıcı. Ya da belki o kaset ve dosyamda transkript sahte bir anıdır. Randi aynı zamanda Paranormal İddialarını Araştırma Komitesi veya CSICOP adı verilen gülünç bir örgüt aracılığıyla psişik güçleri ve fenomenleri itibarsızlaştmak için de kullanıldı. Bu, James Randi'nin eserlerini ve çocukların yetişkinlerle cinsel ilişkileriyle ilgili kitapları yayinallyan Prometheus Books'un başkanı Paul Kurtz tarafından yönetiliyor. Kurtz, Buffalo'daki New York Eyalet Üniversitesi'nde fahri Felsefe Profesöründür. CSICOP'un bir diğer üyesi, New York Üniversitesi Doğa ve Sosyal Bilimler Fakültesi Profesörü Vern Bullough, Prometheus Books'ta 'İnsan Cinselliği' Editörüdür. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir *Paedika*, Yanlış Hafıza Sendromu Vakfı'ndan Ralph Underwager ile röportaj yapan Hollandalı pedofil dergisi. Çok sayıda kişi hem FMSF hem de CSICOP'un yönetim kurulu üyesidir. Nasıl bir ağ örüyoruz. İtibarsızlaştırıcı psişik fenomenler, ölümden sonraki yaşam ya da çocukluktaki ritüel istismarın anıları, bu adamlar için hepsi aynı. Peki her iki organizasyonun ortak noktası nedir? Zihin kontrolü ve ritüel istismar ağılarının ve yaşamın gerçek doğasına ilişkin bilginin açığa çıkmasını bastırarak Kardeşlik Gündemine hizmet ediyorlar. Bazen Project Monarch'in varlığını ve Springmeier ve Wheeler gibi kişilerin son derece ayrıntılı ve belgelenmiş çalışmalarını reddeden bazı 'komplot yazarlarının' 'araştırmaları' beni şaşırtıyor. Bu tür yazarları burada ve başka yerlerde sunulan deliller ışığında okursanız, bu 'komplot yazarlarının' yalnızca zayıf araştırmacılar mı yoksa insanları gerçeklerden uzaklaştırma gündeminin bir parçası mı olduğunu merak ediyorsunuz. Orijinal bir araştırması olmayan, eski bilgilerle dolu 'komplot' kitaplarını ortaya çıkarın, ancak Springmeier ve Wheeler'in ayrıntılı belgelerini ve kişisel deneyimlerini göz ardı eden bir yazar hemen akla getirin.

Sürüğenlerin insanlık tarihindeki rolünün gerçek kayıtlarını yok ederek ve gerçeğin çarpıtılması olan bir yaşam versiyonunu satarak insanları cehalet içinde tutmak ne kadar kolay oldu. Bu, insanların gerçeklikten o kadar kopuk olduğu anlamına gelir ki,

onlara dünyanın gerçek ya da daha gerçek resmi veriliyor, çoğu insan ya sürüngen bilgilere gülüyorum ya da Satanizm ve zihin kontrolü konusunda tamamen inkar durumuna giriyor. İnsanların "Bunu yapmadılar" dediğini duyuyorum. Ah evet yaparlardı ve yapıyorlar ve bunu şimdi birine yapıyorlar. Sürüngenler küresel diktatörlüğü tüm grotesk biçimleriyle südürebilirler çünkü çoğu insan dünyada olup bitenlerden ve kendilerinin ve çocukların hayatlarını kimin kontrol ettiğinden rahatsız değil. Borç ve korkunun baskısı altındalar, başlarını öne ekip gözlerini kapatıyorlar; ya da daha çok bira fiyatları, televizyon programlarındaki son 'skandal' ya da futbol takımlarının durumuyla ilgileniyorlar. ABD hükümetinin Psikolojik Savaş Departmanındaki Satanist Michael Aquino bir keresinde Cathy O'Brien'a şunları söylemişti: "Yüzde 95, diğer yüzde beş tarafından yönetilmek istiyor ve yüzde 95, dünyada gerçekte neler olup bittiğini bilmek istemiyor. devlet". Bunun aslında doğru olması ne kadar üzücü. Hala futbol maçlarının sonucunun veya bira fiyatının bu gezegendeki yaşamın daha geniş resminde gerçekten önemli olduğuna inanan herkes, aşağıdakileri okumaktan fayda görebilir. Çocuğu Kelly'nin başına gelenleri Cathy'nin kendi ağızından aktarıyor:

"Kelly, George Bush'un 'mahallesine' girdikten sonra ve sonrasında onunla yaşadığı her cinsel ilişkiden sonra şiddetli fiziksel hastalanmaya başladı. Ortalama üç gün boyunca 104-6 derece sıcaklıkta koşturuldu, kustu ve hareketsiz kalan baş ağrılarına katlandı. (*yüksek gerilim travmasıyla tutarlı olduğu gibi*). Bunlar, cildinde kalan korkutucu yanıklar dışında tek gerçek kanıtlardır. Houston doktor çağrırmamı yasaklıdı ve Kelly de başının 'hareket edemeyecek kadar acılarından' acısını bir şekilde şikayet ederek onu rahatlattırmamı yasaklıdı. Ve saatlerce hareket etmedi. Kelly sık sık şiddetli böbrek ağrısından şikayet ediyordu ve Bush'un kendisine cinsel tacizde bulunmasının ardından rektumu genellikle bir veya iki gün kaniyordu. Kendi zihin kontrolü mağduriyetim, ona yardım edememe veya onu koruyamama neden oldu. Çocuğumu böylesine korkunç bir durumda görmek, 1988'de Mark Phillips tarafından kurtarılmamıza kadar, onun ihtiyaçlarını etkileme konusunda tamamen yetersiz kalmamı sağlayarak kendi deliliğimi daha da derinleştirdi.

"Kelly'nin kanayan rektumu... (...) George Bush'un pedofili sapkınlıklarının fiziksel göstergeleri. Pek çok kez ona yönelik cinsel istismarından açıkça bahsettiğine kulak misafiri oldum. Bunu ve onun hayatına yönelik tehditleri 'iplerimi kontrol altına almak' ve beni kontrol etmek için kullandı. Sübyancı bir başkanın tecavüzüne uğramanın psikolojik sonuçları yeterince zihin parçalayıcıdır, ancak söylendiğine göre Bush Kelly'nin zihnindeki travmaları gelişmiş NASA elektronik ve uyuşturucu zihin kontrol cihazlarıyla daha da güçlendirdi. Bush aynı zamanda 'kim arayacaksınız?' sorusunu da aşıladı. ve 'Seni izliyor olacağım' Kelly'ye bağlanarak çaresizlik duygusunu daha da güçlendiriyor. Çocukluğumda katlandığım sistematik işkenceler ve travmalar, George Bush'un kızıma uyguladığı acımasız fiziksel ve psikolojik yıkımın yanında artık önemsiz kalıyor."<sup>94</sup>

Haydi arkadaşlar, bu bölümü okumanın çok zor olduğunu biliyorum ama artık uyanma zamanı. Bu var VAR'durdurmak için.

## KAYNAKLAR

---

- 1 *Illuminati Formülü*, s1. Age,
- 2 s. 371-372.
- 3 Age, s 355.
- 4 Age, s 2.
- 5 Aynı eser.
- 6 Age, s 11.
- 7 Age, s 355.
- 8 Age, s 56.
- 9 Age, s 1.
- 10 Cathy O'Brien ve Mark Phillips, *Amerika'nın Trans Oluşumu* (Reality Marketing, Las Vegas, ABD, 1995). Aynı zamanda Birleşik Krallık ve Avrupa'daki Bridge of Love Yayınlarından da edinilebilir. Bu kitabın arkasına bakın.
- 11 Age, s83.
- 12 *Illuminati Formülü*, s.40. Age,
- 13 s.102.
- 14 *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 213.
- 15 Temas etmekgazetesi, Phoenix Projesi, 7 Şubat 1995, s 17. Age, s
- 16 18.
- 17 *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 115.
- 18 *Illuminati Formülü*, s 99. Age, s 381.
- 19
- 20 *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 100.
- 21 Age, s 194.
- 22 Age, s 101.
- 23 Aynı eser.
- 24 Temas etmekGazete, 7 Mart 1995, s.33.
- 25 *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 101. Age, s
- 26 170.
- 27 *Kadınların Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi*, sayfa 754, 755. *Illuminati*
- 28 *Formülü*, s 369. Age.
- 29
- 30 John W.DeCamp, *Franklin'in Örtbas Edilmesi: Nebraska'da Çocuk İstismarı, Satanizm ve Cinayet* (AWT Inc., Lincoln, Nebraska, 1992).
- 31 *Amedca'nın Trans Oluşumu*, s 127.
- 32 Age, s 128.
- 33 Age, s 111.

- 34** Age, s 162.
- 35** *Temas etmekgazetesi*, 12 Eylül 1995, s 15. Age.
- 36**
- 37** *İlluminati Formülü*, s 378.
- 38** Age.
- 39** *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 183.
- 40** Age, s 178.
- 41** *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 150.
- 42** Age, s 155.
- 43** *Temas etmekGazete*, 12 Eylül 1995. *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 155. *İlluminati Formülü*, s. 375,
- 45** 348. *Temas etmekgazetesi*, 12 Eylül 1995, s 12.
- 46** Age, s 13.
- 47**
- 48** *Amerika'nın Thance Oluşumu*, s 111.
- 49** Age, s 156.
- 50** Aynı eser.
- 51** *Temas etmekgazetesi*, 7 Mart 1995, s. 33-34.
- 52** *İlluminati Formuula*, s 352. Age.
- 53**
- 54** Age, s 355.
- 55** *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 124.
- 56** Age, s 31.
- 57** Age, s 117.
- 58** Age, s 118.
- 59** Age, s 120.
- 60** *İlluminati Formülü*, s 353.
- 61** Age, s. 126-150
- 62** Age, s. 128, 132.
- 63** Doktor Loreda Fox, *Çoklu Kişilik Bozukluğunun Manevi ve Klinik Boyutları*(Salida, Colorado), s. 196.
- 64** *İlluminati Formülü*, s. 133.
- 65** Age, s. 138.
- 66** Age, s 143.
- 67** *Trance Formation Of America*, s. 12.
- 68** Age, s. 13-14.
- 69** Age, s 223.

- 70** Age, s 179.
- 71** Age, s 172.
- 72** Aynı eser.
- 73** Age, s 175.
- 74** Age, s 176.
- 75** Age, s 177.
- 76** Age, s 4.
- 77** Aynı eser.
- 78** *İlluminati Formülü*, s 34. Age.
- 79**
- 80** Age, s 32.
- 81** Aynı eser.
- 82** Age, s 34.
- 83** Aynı eser.
- 84** Aynı eser.
- 85** Age, s 33.
- 86** Aynı eser.
- 87** Aynı eser.
- 88** Aynı eser.
- 89** Aynı eser.
- 90** *Dünya dışı Dostlar ve Düşmanlar*, s 74.
- 91** *İlluminati Formülü*, s 73. Age, s 23.
- 92**
- 93** Age, s 25.
- 94** *Amerika'nın Trans Oluşumu*, s 158.

## ON YEDİNCİ BÖLÜM

# *Gizli dil*

Gizli toplum ağının inisiyeleri her zaman belirli ifadeler, kelimeler, komik tokalaşmalar ve semboller aracılığıyla bir iletişim koduna sahip olmuşlardır. Ayrıca kendi gizli dillerini oluşturan bir dizi Kardeşlik 'imzası' da vardır ve bunlar her gün etrafımızdadır. Sürüngen beyinleri nedeniyle ritüellerine ve sembollerine takıntılılar ve bu noktayı ne kadar vurgulasam azdır. Bu onların izlenebileceği ve okunabilecegi bir araçtır.

En çok kullandıkları semboller yanın meşale, bilginin sembolü ve Güneş'tir. Bir inisiye piramitte belirli bir seviyeye ulaştığında onun 'aydınlanmış' olduğu söylenir, bu daha çok yanın meşalenin sembolizmidir. Antik dünyada yinelenen hikayelerden biri, ateşi (bilgiyi) 'tanrılardan' alıp insanlara, yani seçilmiş birkaç kişiye veren bir kahraman figürüyle ilgilidir. Enoch Kitabı'na göre Azazel ve Shemyaza adlı Gözcüler, insanlara ileri düzeyde bilgi verenler arasındaydı. Bu Gözcülerin en ünlü sembolü, Kafkas Dağları'ndan çıktıgı söylenen Yunan tanrısı Prometheus'tur. Birçok bakımdan o, halk için ölen başka bir İsa figürüydü ve İsa'nın öyküsünün kısmen Prometheus efsanesinden esinlendiği düşünülemez. Bugün New York'taki Rockefeller Center'da Prometheus'un altın bir heykeli (altın, tanrıların güneş metali) var ve efsaneye uygun olarak ışığı, ateşi tutuyor.(*resim bölümüne bakın*).Rockefeller'lara göre bu sadece bir heykel değil, içinde bulundukları tüm dolandırıcılığın sembolü. Özgürlik Heykeli de yanın meşaleyi vurgulayan bir başka Kardeşlik sembolü. Özgürlik Anıtı aslında Özgürlikler Anıtı'dır; Kardeşlik tarafından Amerikan halkına uygulanan özgürlükler. Orada, New York Limanı'ndaki adasında elinde 'özgürlik' meşalesini tutarak duruyor ve Amerikalılar onun Özgür Topraklar'daki özgürlüklerinin sembolü olduğuna inanıyorlar. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. Özgürlik Anıtı, Fransız Masonlar tarafından New York'a verildi ve onun aynadaki görüntüsü Paris'teki Seine Nehri'ndeki bir adada duruyor.(*bu ve bu bölümdeki diğer semboller için resim bölümüne bakın*).Bu özgürlük heykelleri Kralice Semiramis ve İsis ve diğerlerinin, başının etrafında güneş işinları olan temsilleridir. Eskiler Güneş'i bu şekilde simgeliyorlardı. Ve onlar özgürlük meşalesini değil, aydınlanmış olanların, sürüngen-Aryan Elit'in meşalesini tutuyorlar. Özgürlik Anıtı bir Kardeşlik sembolüdür ve şöyle der: "Bu ülkeyi biz kontrol ediyoruz ve size bunu söylüyoruz ama siz bunu göremeyecek kadar aptalsınız!" Meşale Kardeşliğin en bariz imzasıdır.

Kardeşlik 1963'te Başkan Kennedy'ye suikast düzenlediğinde, Arlington Mezarlığı'ndaki mezarının üzerine bugüne kadar yanın ebedi alev olan yanın bir meşale koydular. Kennedy'nin vurulduğu yer. En üsté yanın meşalenin resmini yerleştirdiler. Galler Prensesi Diana, Paris'teki Pont de L'Alma Tüneli'nde öldürüldüğünde, insanların çiçek bıraktığı 'tapınak', iki Diana Heykeli'nin tuttuğu 'sonsuz' alevin büyük bir altın simgesiydi. Liberty, arabasının 13. sütuna çarptığı tünelin tepesindeydi. Sadece tesadüf! Gömüldüğü söylenen adaya yine yanın bir meşale tasviri yerleştirildi. Kardeşlik bize Kennedy ve Diana'yı öldürdüklerini söylüyor ama onların sembolik dilini anlamadığınız sürece bilemezsiniz. Olimpiyat Oyunlarında yanın meşale de aynı anlam taşıyor. Bir sonraki Olimpiyatlar için hangisinin seçildiğini görmek için farklı şehirlerin nefeslerini tuttuğunu görünce gülmem gerekiyor. Bütün bunlar, Kardeşlik Gündemine ve sembolizmine en uygun olana göre yıllar önce kararlaştırılmıştı. Yüzüncü Yıl Olimpiyat Oyunlarının asıl vatanı olan Yunanistan'da yapılacağını düşünürdünüz ama bunun yerine Atlanta'ya verildi. Neden Atlanta olsun ki, özellikle de ABD yakın zamanda Los Angeles'taki oyunlara ev sahipliği yapmışken? Sembol takıntıları Kardeşlik'in bu kararının bir nedeni, hiçbir erkeğin onu yenemeyeceği kadar büyük bir sporcu olduğu söylenen efsanevi tanrıça, tanrıça ve avcı Atlanta'nın sembolizmiydi. Bir yarışta mağlup ettiği herkes ölümle karşı karşıya kaldı ve birçoğu, dikkatini başka yöne çekmek için altın elmalar atarak yarışı kaybetmesi için onu kandırmayı başaramadan öldürüldü. Onun ve damadının aslana dönüştüğü ve Tanrıların Büyük Annesi'nin arabasını çektigi söylendi.<sup>1</sup> Atlanta'daki Olimpiyat Oyunları, Milenium'dan sonra Yeni Dünya Düzeni'nin önemli bir merkezi olduğu bildirilen bir şehirde yollara ve altyapıya milyonlarca dolar harcanmasına da olanak tanıdı.



Bir diğer önemli Kardeşlik simbolü ise piramit veya kapak taşı eksik olan piramittir. Kennedy'nin öldürüldüğü Dealey Plaza'nın sokak planı, kapak taşı eksik olan bir piramit şeklindedir ve Dealey aslında Dea (tanrıça) ve ley (ley hattı) gibi 'Tanrıça Hattı' anlamına gelir. Kapak taşı eksik olan piramit veya piramit ve her şeyi gören göz, en ünlüsü, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Mührü ve dolar banknotunun arka yüzünde tasvir edilmiştir. Her şeyi gören göz, Horus'un, Lucifer'in, Şeytan'ın, hangi adı kullanmak isterseniz isteyin, gözüdür ve aynı zamanda 'Üçüncü göz' olarak adlandırılan, alnımızın ortasındaki psişik gücümüz bağlantı kurduğumuz çakra girdabıyla da ilgilidir. Görünüş. Mısır efsanesine göre Osiris

**Şekil 28:**Dolar banknotundaki Her Şeyi Gören Göz Sürüğünü mi?



**Şekil 29:**Dolar banknotunda ve Amerika Birleşik Devletleri Büyük Mührünün arka yüzünde Piramit ve Her Şeyi Gören Göz, eski Kardeşlik sembolü.

Büyük Mührün iki yanında kartalın başının üzerinde 13 yıldız bulunur. E Pluribus Unum sloganı, Annuit Coeptis gibi 13 harften oluşuyor. Kartalın sağ pençesinde 13 meyve ve sol pençesinde 13 ok bulunan 13 yaprak vardır. Piramidin üzerinde 13 sıra halinde dizilmiş 72 taş (başka bir mistik sayı) bulunmaktadır. Kartal, eski Mısırlılar ve Fenikelilerin kutsal Güneş kuşu olan anka kuşunun sembolünden evrimleşmiştir ve Kızılderili versiyonu ise gök gürültüsü kuşudur. Manly P. Hall, orijinal mührün anka kuşunu içerdigini söylüyor ve 1782'de William Barton tarafından sunulan Büyük Mühür tasarımindan alevlerden oluşan bir yuva üzerinde oturan bir anka kuşunun da yer aldığı biliniyor.<sup>2</sup>

İskoç Masonluk Ayini'nin sembolü, Nemrut'un sembolü olan, başı her iki yöne bakan çift kartaldır.

Aynı sembol George Washington'un en az iki portresinde de görülmeye. Kartal yaygın olarak kullanılan bir Müslüman Kardeşler sembolüdür ve Mısır, Libya ve Irak dahil birçok ülkenin armalarında bulunabilir. Almanya'daki Naziler için önemli bir semboldü ve Hristiyan Kilisesi'nin kullandığı minber ve kürsü tasarımlarında da görülmeye. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Mührü'nde kullanılan mührülerin izi Mısır, Babil, Asur ve Hindistan'da en az M.Ö. 4.000 yılına kadar uzanabilemektedir. Bir başka deyişle eski dostlarımız. İlk İngiliz Kralliyet kolye mührü, 1042 ile 1066 yılları arasında hüküm süren Confessor Edward'a aitti. Bu, gelecekteki tüm İngiliz ve Amerikan mühürleri için bir model haline geldi.

Büyük Mühür/dolar banknotundaki piramidin üstünde ve altında yer alan Latince sözcükler, yeni bir laik düzenin gelişini haber veriyor. Yeni Dünya Düzeni içерiden öğrenilen isimdir

Set tarafından öldürülülmüş ve Set bu süreçte bir gözünü, dolayısıyla Horus'un Gözünü kaybeden Horus tarafından öldürülümuştur. Benim için bu aynı zamanda bu dünyaya alt dördüncü boyuttan bakan sürüngenleri de simgeliyor ve eğer büyütülmüş bir göz ile bakarsanız **Şekil 28** Hatta cilt dokusunun sürüngen gibi göründüğünü göreceksiniz. 33. derece Mason ve Siyah Asalet başkanı Franklin Delano Roosevelt, 1933'ten itibaren bu sembolü bir dolarlık banknotun üzerine yazdırmıştı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin adını duymadan çok önce Avrupa'daki gizli toplulukların sembolüydü ve Masonluk ve gizli toplumla çalkalanıyor. Antik dünyaya uzanan sembolizm (*Görmek Şekil 29*). O dönemde Amerika'daki eyalet sayısı

Bağımsızlık, 13, tesadüf değildi. On üç, yani kutsal on iki ve bir, bu kitap boyunca gördüğümüz gibi eski bir mistik sayıdır.

Kardeşlik Gündemi için ve George Bush, başkan olduğu dönemde bu terimi bolca kullanmıştı. Piramidin altında Latince yazılan 1776 tarihinin, anlaşılır bir şekilde, o yıldı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ancak aynı 1776 yılında 1 Mayıs'ta (Satanistlerin çok sevdiği bir tarih) başka bir şey daha oldu.

Kardeşlik ağındaki çok önemli bir kol, Alman profesör Adam Weishaupt tarafından Bavyeralı Illuminati adı altında resmen kuruldu. Bu, Kardeşlik için oldukça önemli bir yıldı çünkü 1776'da Rothschild Hanesi daha önce kurulmuştu ve Kardeşlik tarafından kontrol edilen İskoçyalı ekonomist Adam Smith, son derece etkili çalışmasını yayınladı: *Milletlerin Zenginliği*. Söylediğim gibi tarihler bu insanlar için önemlidir çünkü enerji akışlarını ve döngülerini temsil ederler. Weishaupt, Masonluğa daha fazla sızmak için Illuminati'sini kullandı. Weishaupt, İsa Cemiyeti'nde bir Cizvit olarak eğitildi. Cizvitlerin kurucusu İspanyol Ignatius Loyola, görünüşte 'Katolik' olan bu tarikat içinde gizli bir topluluk kurmuş ve inisiyelere Alumbrados, 'aydınlanmış', 'aydınlanmış' denilmektedir. Weishaupt, Illuminati'sinde 13 derecelik inisiyasyon yarattı (Büyük Mühür piramidindeki seviye sayısıyla aynı) ve kilit personel ilk dokuz derecede bulunacaktı.

Dikilitaş ve kubbe, Kardeşlik'in anıtları ve binalarında sık görülen manzaralardır. Dikilitaş, erkek enerjisinin ve güneş enerjisinin eski bir fallik sembolüdür ve kubbe, dişi veya ay enerjisini temsil eder. Çoğunlukla birlikte veya birbirine yakın yerleştirilirler. Bu, Beyaz Saray'daki Washington Anıtı'na, devasa taş dikilitaşa (fallik, erkek) bakan Oval Ofis'in (rahim, kadın) sembolizmidir. Bu semboller temsil ettikleri enerjiyi çeker ve üretirler: bunlar fiziksel bir düşünce formudur. Dikilitaş aynı zamanda Mısır Güneş tanrısı Osiris'in penisini de simgeliyor. Efsaneye göre Osiris, rakibi Set tarafından parçalara ayrıldıktan sonra Kraliçe Isis, vasiyeti dışındaki tüm parçaları bulmuştur. Mısır'daki İskenderiye'den geldiği iddia edilen bir dikilitaş, New York Central Park'ta duruyor ve onun ikizi, 19. yüzyılda, Kraliçe Victoria döneminde, Thames Nehri kıyısındaki eski Tapınakçı topraklarında, Parlamento Binası'ndan çok da uzak olmayan bir yere dikildi. Kleopatra'nın İğnesi olarak bilinir ve İskenderiye'ye taşınmadan önce en az MÖ 1500'den itibaren Mısır'ın Güneş Şehri On'da (Heliopolis) duruyordu. (*resim bölümümne bakın*). Londra'daki konumunda her iki tarafa da bir sfenks yerleştirildi. 3.200 yıl önce Luksor'da inşa edilen bir başka Mısır dikilitaşı şimdi Paris'teki Concorde Meydanı'nda, Diana'nın kaza mahallinden arabayla bir dakikadan az bir mesafede duruyor.

Kaza mahallinin diğer tarafında kılık değiştirmiş bir başka devasa dikilitaş olan Eyfel Kulesi var. Washington DC'deki Washington Anıtı devasa bir dikilitaştır. Kubbe (Yunanca Tanrıların Yeri anlamına gelen bir kelimedenden gelir) tipki piramit gibi enerjiyi çeker ve kullanır.Çoğu zaman büyük katedrallerin büyük bir kubbe etrafına inşa edildiğini görürsünüz çünkü onları inşa edenler ve tasarımcılar enerjiyi tek bir noktaya odaklamak için geometrinin gücünü anlımışlardır. Kudüs'teki Tapınak Dağı'ndaki 'İslami' türbenin üzerindeki devasa altın kubbe, Roma'daki Vatikan'daki Aziz Petrus'un kubbesi ve Floransa'nın siluetine hakim olan Santa Maria Kilisesi bunun açık örnekleridir. Büyük Kardeşlik şehirlerine bakın ve en az bir tane olduğunu göreceksiniz.

büyük kubbeli bina. Londra Şehri'nde, Büyük Londra Yangını'nın orijinal şehri yok etmesinden sonra inisiye Sir Christopher Wren tarafından tasarlanan St Paul Katedrali var. St Paul Katedrali'nin aynası Paris'tedir ve Pantheon olarak bilinir. Washington DC'deki Kongre binasına baktığınızda onun başka bir St Paul's olduğunu göreceksiniz.(*resim bölümüne bakın*).Londra'nın Leicester Meydanı'nda, 1865 yılında Tapınak Şövalyeleri derneklerinin bulunduğu bir alanda inşa edilen ve 1950'lerin sonrasında yeniden inşa edilen, garip bir şekilde adlandırılan Notre-Dame de France'da eşmerkezli dairelere sahip kubbe şeklinde bir tavan penceresi vardır.<sup>3</sup>Binada Chartres Katedrali'nden bir taş levha ve Sion Tarikatı'nın Büyük Üstadi Fransız sanatçı Jean Cocteau'nun (1889-1963) imzasını taşıyan, gizli sembolizm ve kutsal geometriyle dolu çarmıha gerilme sahnesini gösteren bir duvar resmi bulunmaktadır. Duvar resminde siyah bir güneş, ışınlarını gökyüzüne saçan klasik bir Kardeşlik simbolü ve Babil Nemrut'unu simgeleyen balık şeklinde gözü olan bir adam yer alıyor. Roma'da, Mithra'ya (Güneş) tapınılan antik yer olan Vatikan'da bir kubbe vardır ve kubbenin yanında Aziz Petrus Meydanı'nda dikili taşlar bulunur. Londra'da, ben yazarken, Milenyum Kubbeyakılardaki Greenwich Gözlemevi'nden geçen ve tesadüfen Sir Christopher Wren tarafından tasarlanan Greenwich sıfır boylam zaman çizgisinin yanına inşa ediliyor. Dünyanın tüm saatleri, saatleri ve zaman dilimleri (dolayısıyla kolektif insan zihni) işte bu noktaya ayarlanmıştır ve evreni aynı zaman perspektifinden görüyoruz. Greenwich zaman çizelgesinde kullanılan ölçüm güneş zamanıdır. Thames Nehri'nin diğer yakasında, Millennium Dome'un karşısında Avrupa'nın en büyük binası ve dikilitaşı Canary Wharf binası yer alıyor. Yine Kardeşlik şehirlerinde, enerji alanı ve güneş enerjisinden yararlanma üzerindeki etkisi nedeniyle her zaman dikilitaş şeklinde gökdelenler bulacaksınız. Westminister'daki Parlamento Binası'nın ünlü saatı Big Ben de bir dikilitaştır. Ben kelimesi Kırım ve Gal dilinde dağ anlamına gelir ve eski Mısır'da 'Ben' Güneş şehri On'daki sütunların tepesindeki kutsal ben ben taşıyla ilgilidir. Bu sütunlar dikilitaşla sembolize edilmiş ve tanrıların Dünya'ya indiği nokta olduğu söylemiştir. Efsaneye göre Phoenix'in ilham kaynağı olan bennu kuşu ben ben taşının üzerinde oturuyordu.<sup>4</sup>Millennium Dome ve Canary Wharf'ın daha sonra anlatacağım bir önemi daha var.

Büyük şehirlerin sokak planları, tipki büyük katedraller, tapınaklar ve taş çemberler gibi kutsal geometri yasalarına göre tasarlanmıştır. 1666 Büyük Yangını'ndan sonra Londra Şehri'nde olduğu gibi, yeni Washington DC şehri de bu yasalara göre tasarlandı. Semboller, şekiller ve açılar farklı enerjiler üretir ve eğer bu prensipleri anlarsanız, bir yerin enerji alanını orada elde etmek istediğiniz şey için en uygun olduğunu düşündüğünüz titreşim aralığına titreştirebilirsiniz. Bu alanda yaşayan veya çalışan herkes bundan etkilenecektir. Ayrıca güneş enerjisi ve diğer astrolojik enerjileri de bu yere odaklayabilirsiniz.

Washington'u, Londra Şehri'ndeki Square Mile'in dışında şimdije kadar karşılaşduğım en nahoş enerjilerden biri olarak buldum. Fransız Mason Binbaşı Pierre Charles UEnfant, yeni Washington'u yaratmakla görevlendirildi ve çalışmaları Thomas Jefferson ve George Washington gibi liderler tarafından resmi olarak hazırlanan planlara dayanıyordu.

gerçi daha büyük ezoterik anlayışa sahip diğerleri gerçek mimarlar olabilirdi. Ancak Jefferson'un derin ezoterik bağlantıları vardı ve ölüğünde, eski Gül Haç gizli el yazmalarına çok benzeyen bir kod sistemi, Gül Haç Spencer Lewis tarafından eşyaları arasında bulundu.<sup>5</sup> Bazı araştırmacılar Jefferson'un Gül Haçlılarının Büyük Üstadı olduğunu söylüyor. Kendisi astronomi ve astroloji alanında uzmandı, tipki bu konuda en çok satan kitabı yazan Benjamin Franklin gibi. *Zavallı Richard'in Almanası*. L'Enfant Bağımsızlık Savaşı'nda savasmıştı ve Washington gibi o da Cincinnati Cemiyeti adı verilen son derece gizli ve ayıralıklı bir grubun üyesiydi. Bağımsızlık Savaşı'nda Amerikalı ve Fransız subaylar için resmi olarak gizli bir topluluktu ve üyeliğin en büyük oğula aktarılan kalıtsal üyeliğini uygulamaya koydu. Washington ömür boyu onun başkanıydı. Washington'un günlük kayıtları ve Jefferson'un L'Enfant ve sokak planıyla ilgili mektupları 'kayıboldu'. L'Enfant bir yıl sonra görevden alındı ancak sokak planı devam etti. 1909'da kalıntıları mezardan çıkarıldı ve askeri eskort tarafından Capitol Hill'e götürülderek sadece üç saatliğine "Eyalet'te" kaldı. Binlerce kişi saygılarını sunmaya gitti ve Arlington Ulusal Mezarlığı'na yeniden gömüldü. Nasıl gidiyor? Arlington Mezarlığı eskiden George Washington'un evi olan Vernon House'un alanydı ve Amerikan Tapınak Şövalyeleri Tarikatı, buradaki amfitiyatroda yıllık gün doğumumu törenlerini düzenlerdi.<sup>6</sup>

Washington'un on mil karelük alanının sınırlarını işaretlemek için bir mil arayla kırk sınır karakolu oluşturuldu ve merkezde, Capitoline Tepesi adı verilen Roma gizli topluluklarının kutsal yerinin adını taşıyan Kongre binası Capitol Hill inşa edildi. Bu nedenle, Amerikan siyasetinin baş rahibesi ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in, atanmasının ardından Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyarette Capitoline Hill'e hac ziyareti yapması sürpriz olmadı. Capitol Hill siyasi bir bina değil, Şeytani Kardeşlik'in tapınağıdır ve 'St Paul' kubbesinin altında bir mezar odası bulunmaktadır. Bir pentagram yıldızıyla işaretlenmiş olan kriptanın zemininin altında boş bir mezar var. Bunun başka bir yere gömülmeye karar veren George Washington için olduğunu söylüyorlar ama bundan daha fazlası var. Mezarda bulunan katafalka Kennedy, Lincoln, McKinley, Garfield, Harding, Taft, Hoover, Wilson, Stevens, Dewey, Pershing, MacArthur, UEnfant ve iki bilinmeyen askerin cesetleri yerleştirildi.<sup>7</sup> Benim gibi bu kelimeyi hiç duymamış olanlar için katafalk, cenaze töreni sırasında cenazenin üzerinde taşındığı veya yatırılmak üzere yerleştirildiği yapıdır. Kubbenin altındaki mezarın aynı formatı, Vatikan'daki Bazilika'nın altındaki 'Aziz Petrus'un mezarı'dır. Kongre binası, birçok isimle kökeni antik dünyadan gelen gizli bir topluluğun tapınağıdır. Capitol Hill ve Beyaz Saray merkezli Washington sokak planında astrolojik semboller (belirli takımıldızların gökyüzünde göründüğü yerle tam olarak ilgili olan), heksagramlar, Şeytani pentagramlar, kareler, Masonik bir pusula, bir 'Kader Mizrağı', bir kafatası, kemikler ve çok sayıda başkası. Daha fazla bilgi ve illüstrasyon için Charles L. Westbrook Jr.'in mükemmel kitabını şiddetle tavsiye ediyorum: *Amerika Birleşik Devletleri'nin Tılsımı, Görünmez Kardeşliğin İmzası*. Washington'daki yollar, tipki antik höyükler, tapınaklar ve tapınaklar gibi, kış ve yaz gündönümünde Güneş'in doğduğu noktalarla ilgilidir.



**Şekil 30:** Washington DC'nin sokak planı, tüm büyük Kardeşlik şehirleri gibi, bir ezoterik sembolizm yığınıdır. Kongre Binası çevresindeki sokaklar, kişi ve yaz gündönümlerinde Güneş'in doğup battığı yerleri işaretlemek için tasarlandı. Ayrıca bir heksagram veya Davut Yıldızı da var -

**Şekil 31.**

Stonehenge gibi taş çemberler şunu yapmak için tasarlandı:(Görmek **Şekil 30**). Diğer sokaklar tam olarak 33 derecelik bir açıyla kesişiyor ve diğerleri ekinoksların devinimini işaret ediyor ve bir heksagram veya Davut Yıldızı var.(Görmek **Şekil 31**).

Daha önce Amerika Elitleri'nin ve daha uzaktakilerin Kuzey Kaliforniya'daki Bohemya Korusu'nda nasıl toplandığını ve 40 metrelük bir taş baykuşun altında törenlere nasıl katıldığını anlatmıştım. Baykuş, çocukların kurban edildiği ve kurban edildiği antik tanrı olan Moloch veya Molech'in simgesidir. Göğüslerin Hanımı olarak bilinen Sümer tanrıçası Lilith de baykuş olarak sembolize edilmiştir.<sup>8</sup>Lilith soyun sembolüdür. Pagan dinleri onu büyülü olarak tanııyordu. Resim bölümünde 'grover'ların Bohemya Korusu'nda dev baykuşun önünde tören yaptığı göreceksiniz. Washington haritasına bakarken Kongre Binası arazisindeki yolların çok açık bir şekilde bir baykuş sembolü oluşturduğunu fark etmem ne kadar ilginç! Ayrıca baykuşun bir piramidin üzerinde oturduğunu da görüporsunuz. Piramit ve her şeyi gören baykuş(Görmek **Şekil 32**arka sayfa).Baykuşlar için kullanılan kolektif kelime, baykuşların parlamentosu'dur ve bu da esrarengiz bir şekilde uygundur. Nereye bakacağınızı biliyorsanız ve çok güçlü bir büyütücüünüz varsa, aynı baykuş sembolünü bir dolarlık banknotun üzerinde de gizli olarak bulabilirsiniz. Ayrıca Londra'nın Trafalgar Meydanı'ndaki Nelson Sütunu etrafındaki yeni yayalaştırma planının yukarıdan bir baykuş gibi görüneceğini de anlıyorum. Washington sokak planında en az üç Şeytani pentagram var. 'Şeytani' derken, aşağıya doğru bakan pentagramları veya şekli bozacak şekilde farklı uzunluklarda yapılmış çizgileri kastediyorum. Pentagramın bu ters çevrilmeleri ve çarpılmışları aynı şekilde Şeytani imzalarıdır



**Şekil 32:** &ramid ve Her Şeyi Gören Baykuş Kongre alanı içindeki yollar ve buradan giden iki ana cadde, Kongre Binası etrafındaki piramidin üzerinde oturan bir baykuş oluşturuyor. Baykuş, binlerce yıldır çocukların kurban edildiği Moloch'un simgesidir.

Chateau ve 33, İskoç Riti'ndeki resmi derece sayısıdır. Bu bina, dışında Sfenks'in iki tasviri ve yükselen Güneş'in devasa bir görüntüsüyle bir Mısır tapınağı hissine sahiptir. Benzer bir sembol George Washington'un 'sezlongunda' da vardı. Bu tuhafta, İskoç Masonluk Riti'nin 33. derecesinin Yüksek Karargâhıdır. 33. derece, Devrimci Derece olarak bilinir ve çoğu hükümet başkanı, bunu inkar etmeye veya sessiz kalmaya istekli olsalar da, 33. derece Masonlardır. Bu fahri bir derecedir ve Masonluğa, uluslararasına olan yeminlerinin yerine geçen bir sadakat yemini etmiş olacaklardır. Bu binanın arkasındaki bahçede, çitlerin arasından George Washington'un kendisini kutlayan bir büstünü gördüm.

Nazilerin gamalı haçı tersine çevirdiğini. Bir pentagram Capitol Hill'i işaret ediyor (*GörmekŞekil 33*), diğerleri Beyaz Saray'a (*GörmekŞekil 34*), üçüncüsü ise Washington Anıtı adı verilen dev dikilitaştan uzanıyor ve şehrin iç kısımlarında geniş bir alanı kaplıyor. Merkezinde Koç burcu, yani koç veya kuzu bulunur. Benzer Şeytani pentagramlar Roma'nın sokak planında, Kudüs'ün eski şehrinde, Rennes-le-Chateau çevresindeki arazide, Giza'daki piramit alanı ve şüphesiz Londra ve diğer şehirler ve yerler. Potomac Nehri'nin karşısında Washington, ABD ordusunun evidir; Toros takımıyıldıza hizalananan Pentagon Binası. Bir beşgen elbette bir pentagramın merkezidir. Beyaz Saray pentagramının ortasından geçerseniz 1733 16. Cadde'de dikkat çekici bir binaya gelirsiniz. Sayıya dikkat edin: 1733. 17 sayısı Rennes-le'nin hikayesinde defalarca tekrarlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Mason Başkanı. Bu bina dünyadaki en büyük Mason emanetleri koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır (ve bunlar yalnızca üyelere aittir).

Beyaz Saray'ın hemen aşağıdakiler Smithsonian Müzesi'nde, bir zamanlar Capitol Hill'de sergilenen George Washington'un dikkat çekici bir mermer heykeli var. 19. yüzyılda Kongre tarafından görevlendirildi ve Horatio Greenough tarafından İtalya'nın Floransa kentinde heykeli yapıldı. Heykel 1840 yılında Washington Donanma Tersanesi'ne indirildiğinde insanlar gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Washington, beline kadar çıplak bir şekilde bir sandalyede otururken, alt bölgelerine bir çarşaf serilmiş halde tasvir edildi. Virginia'lı devlet adamı General Henry Wise şunu belirtti: "Washington'u gömleği olmadan gören adam yaşamıyor ve asla yaşamadı."<sup>10</sup>Peki neden onu böyle tasvir ediyorsun? Peki neden sağ eli yukarıyı, sol eli ise aşağıyı gösteriyordu? Tekrar bakarsanız **Şekil 21**(sayfa 152) anlayacaksın. Heykeli Mendesli Baphomet veya Asmodeus'un heykeli olarak yaptılar.

Satanistlerin simbolü 'Şeytan'. Asmodeus'un Süleyman'ın Hazinesi'nin koruyucusu olduğu söyleniyor ve kilisesinin girişine bir Asmodeus heykeli yerlestiren Rennes-le-Chateau'daki gizemli rahip Abbe Sauniere'nin eşyaları arasında onun bir portresi bulundu. Asmodeus, İbrani Talmud'unda baş iblis olarak anılır. Bir tablo 'Caduceus'un Washington'u ezoterik sembolizm ve geometrinin bir kütlesidir. İki misal; elinin yükselen ay açısından kaldırılması, kılıçının ise kışın Güneş açısından durmasıdır.

gündönümü.<sup>11</sup>

Washington caddesi Tasarım yıllar geçtikçe genişletildi ancak bu başlangıçta kararlaştırılmış gibi görünen bir plan doğrultusunda yapıldı. Aynı şey bazlarında da olmuş gibi görünüyor



**Şekil 33:** Washington sokaklarındaki ters çevrilmiş ve çarpılmış pentagramlar, biri kongreyi işaret ediyor...  
... diğeri Beyaz Saray'a -**Şekil 34.**





**Şekil 35:**Antik güneş, daire ve haç simbolü ve...**Şekil 36:**Kelt haçı,**Şekil 37:NATO logosu**  
**veŞekil 38:CIA rozetinin haçı ve güneşi.**



Antik dünyadaki yapılar, en önemlisi Giza'daki alan. Jefferson ve Lincoln anıtları 20. yüzyılın başlarında Washington sokak planına eklendi. Tarihçiler Jefferson binasının Roma'daki Pantheon'un tasarımına dayandığını inanıyor. Tüm bu önemli binalar gibi, bunlar da suyun veya 'yansıtıcı havuzların' yanında inşa ediliyor. Bina Güneş'i, su ise Güneş'i yansıtan Ay'ı temsil ediyor. Dünyanın en büyük taş dikilitaşı olan 555 metrelük Washington anıtı 1885'te tamamlandı. Temel taşı Columbia Bölgesi'ndeki Büyük Masonlar Locası tarafından atılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat ederken ve konuşurken, yetkililerin İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler için sokak planının kalbi olan Mall'da bir anıt inşa etmeyi planladıklarını söyleyen bir televizyon yazısı gördüm. Merkezinde yanın bir meşalenin tasvirinin yer alacağını söylediler. Kardeşlik şehirlerinin ve merkezlerinin yerleri, güneş enerjisinin ve diğer kozmik enerjinin en güçlü şekilde kullanılabileceği yerlerle ilgilidir. Charles L. Westbrook Jr., yazarı Amerika Birleşik Devletleri'nin Tılsımı, Kitabı yayınlandıktan sonra bazı isimsiz yazışmalar aldı. Bir ABD haritası ve üzerinde "Düşündüğünüzden daha büyük" yazan bir kağıt parçasından oluşuyordu.<sup>12</sup> Haritaya çizilen çizgiler Washington'dakine benzer ancak çok daha büyük ölçekte bir geometri ortaya çıkardı. Geometriyi birbirine bağlayan veya geometrinin vurguladığı noktalardan bazıları George Washington'un gömülü olduğu Mount Vernon, Illinois; 1820 gibi erken bir tarihte 'sihirli şehir' olarak anılan Miami; ve Arkansas sınırının hemen karşısında, Jefferson County, Colorado'da Pike's Peak adında bir yer. Pike's Peak elbette adını Albert Pike'tan alıyor.

Birkaç bölüm önce anlattığım daire ve haç şeklindeki eski simbol, bugün hala gizli dilde kullanılmaktadır. Güneş'in 12 ay boyunca ilerleyişini ve zodyakın 12 burcunu, haçı ve Güneş'in çarmıhta olduğu daireyi simgeleyen simboldür.(Görmek Şekil 35). Bu Kelt haçına ilham kaynağı oldu(Görmek Şekil 36), Dünya ordusunu bekleyen NATO'nun logosu (Görmek Şekil 37), ve CIA amblemi (Görmek Şekil 38). Londra şehrini finans bölgesinde, St Paul Katedrali'nin karşısında, aynı zamanda simbolü de buldum.Şekil 39. Merkezinde siyah güneş bulunan bir burç dairesidir. Bu bina ilk olarak bu amaçla tasarlandı. Finans Zamanları gazete ve kara güneşin üzerindeki yüz Winston Churchill'in yüzü. Kara güneş, güneş enerjisinin olumsuz kullanımını ve güneş sisteminin etrafında döndüğü galaktik güneşin gösteren daha ters bir simbolizmdir. Naziler de kara güneşten söz ediyordu. Siyah at simbolünü hissediyorum

Kardeşlik operasyonunun Lloyds Bank'taki kodu da benzer bir koddur. Beyaz at Fenikelilerin Güneş sembolüydü. Aynı daire ve haç sembolü Fenikeliler tarafından da kullanılmış ve tanrıça Barati'nin İngiliz versiyonu Britannia'daki kalkanda olduğu gibi tasvirlerinde de görülebilmektedir. Arc veya 'arch' de Triomphe'nin hakim olduğu Paris'in sokak planı da aynı sembolizmdir. Kemerin kendisi bir Kardeşlik sembolüdür. York Masonluk Ayını'ndeki Kraliyet Kemerini localarının adının arkasındaki anlam budur ve kısmen kemer bir arada tutan ve ona güç veren tepepedeki kilit taşıyla ilgilidir. Böyle bir locanın en eski kaydı, 22 Aralık 1753 tarihli Fredericksburg, Virginia şehrinin yıllıklarında yer almaktadır. Fredericksburg, Benjamin Franklin, George Washington ve diğerleri gibi insanların bir araya geldiği Masonik buluşma yeri olan Yükselen Güneş Evi'nin yeriydi. Kurucu Babalar toplanırdı. Masonluğun kemer sembolizmi aynı zamanda St Louis, Missouri'deki geniş beton kemerin de ilham kaynağıdır. Arc de Triomphe, Paris boyunca 12 yolun çıktığı bir dairenin merkezine yerleştirilmiştir. Arc de Triomphe çevresindeki yol çemberinde, yol üzerinde 12 köşeli bir yıldız oluşturan 12 nokta vardır. Yine dairenin merkezinde güneş 12 parçaya bölünmüş durumda(*resim bölümüne bakın*). Bu rotanın içinden geçen ana yol ünlü Champs Elysees'tir ve bu çizгиyi takip ettiğinizde her şeyin ne kadar planlı olduğunu görebilirsiniz. Arc de Triomphe'nin altında, meçhul askerin 'ebedi alevi'nin yanında durduğunuzda, tek bir yöne baktığınızda, düzgün, uzakta büyük, modern bir beton kemer görürsünüz. Dönüp diğer tarafa baktığınızda, yine düzgün, Champs Elysees'den aşağıya, Place de Concorde'daki 3.200 yıllık Mısır dikilitaşa bakıyorsunuz. Bunun ötesinde, aynı düz çizgide, Arc de Triomphe'ye benzeyen, ancak çok daha küçük olan başka bir kemer bulacaksınız ve bu da, Arc de Triomphe ile doğrudan aynı hizadadır.



**Şekil 39:** Kardeşlik Örümcek Ağı'nın kalbinde, St Paul Katedrali yakınında, Londra şehrinde bir finans binasının girişinde güneş ve burç çemberi. Kara Güneş, güneş enerjisinin kötü niyetli kullanımını ve 'galaktik Güneş'i temsil eder ve buna Winston Churchill'in yüzü de dahildir.

33. Derece Mason François Mitterrand'ın başkanlığı sırasında Louvre Müzesi dışında inşa edilen büyük siyah cam piramit. İnsanlar herhangi birinin böyle bir bina inşa edebilmesine şaşırdılar. Louvre'un güzel mimarisinin yanında muhteşem bir yapı. Sebebi vardı mimariyle hiçbir ilgisi yok ve tamamen şehrin geometrik tasarımına daha fazla güç katmakla ilgili. Benzer ve geniş bir siyah Piramit, Kardeşlik şehri Las Vegas'ta devasa bir Sfenks ve bir dikilitaşla inşa edildi.



**Şekil 40:**Malta haçı.**Şekil 41:**İçinde 33 bölüm bulunan Mason mavisi Birleşmiş Milletler logosu  
İskoç Masonluk Riti'nin 33 resmi derecesine uygun daire. 'Çerçeve' de  
gördüğünüz gibi doğrudan Masonluğa aittir.**Şekil 42.**

Aslan, hanedanlık armalarında ve bayraklarda çok sık görülür, çünkü o, büyük olasılıkla Sfenks gibi, Güneş'in eski bir simgesidir. Balık, Balık burcunu ve aynı zamanda balık olarak tasvir edilen efsanevi Babil Kralı Nemrut'u simgelemektedir. Güvercin partneri Kralice Semiramis'i simgelemektedir ve daha ters bir sembolizmdir. Güvercin çoğu insan için barış anlamına gelirken, Kardeşler için ölümü ve yıkımı simgeliyor. Bu tersine çevirme, sembollerini kamuoyunun önünde kimsenin anlamadığı bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Geçici IRA'nın Kuzey İrlanda'daki siyasi kanadı Sinn Fein'in sembolü bu nedenle güvercindir. Aslında Colon adının imzasını taşıyan Christopher Columbus'un hayali adını bize veren de bu güvercin sembolizmidir. Columbus adı yine Kardeşlik sembolizmi olarak icat edildi. Romalılar Venüs Columba, Güvercin Venüs adını verdikleri bir tanrıya tapıyorlardı. Venüs ve güvercin Babil'deki Kralice Semiramis ile ilişkilendirilir. Bugün Fransızcadaki güvercin kelimesi hala Colombre'dir. Columba aynı zamanda dişi enerjinin olumsuz, ölüm ve yıkım yönlerini simgeleyen bir 'Afrodit' tanrıçasıdır. Dolayısıyla elimizde British Columbia, Columbia Pictures, Columbia Üniversitesi, Columbia Broadcasting (CBS), Uzay Mekiği Columbia ve Washington DC'yi yerleştirdikleri Columbia Bölgesi var. Yaratıcılarının nereden geldiğini görmek için Washington çevresindeki bazı yerlerin isimlerine bakmanız yeterli. En belirgin olanı, Virginia'daki Columbia Bölgesi sınırının hemen ötesindeki İslkenderiye'dir (bakire - Isis, Semiramis). Ve bu arada, şu Columbia kuruluşlarının logolarına bakın. Columbia Pictures'in yanın meşaleyi tutan kadını var, Columbia Üniversitesi'nin yanın meşalesi var ve Columbia Broadcasting'in (CBS) gözü, her şeyi gören gözü var. İngiltere Kraliçesi'nin törenlerinde tuttuğu asa üzerinde Malta haçıları üzerinde güverciner ayakta görülmekte ve İngiliz hükümdarının tacı üzerinde Malta haçıları bulunmaktadır.(resim bölümümüne bakın). Asalar ve değnekler eski Mısır'da gücün sembolleriydi. Malta haçı veya yayvan haçı Görmek**Şekil 40**Eski Fenike topraklarındaki Kapadokya'daki (şimdi Türkiye) mağaralarda bulunan ve binlerce yıl öncesine dayanan bu haç, Kudüslü St John Hospitaller Şövalyeleri (Malta Şövalyeleri), Tapınak Şövalyeleri ve Nazilerin haçı haline geldi. Resim bölümünde Nazi askerine bakarsanız, tüm setin onda olduğunu göreceksiniz: Malta Haçı, ters gamalı haç, kafatası ve kemikler ve kartal! Kardeşliğin üç ana sembolü yanın meşale, kırmızı gül ve

güvercin. Birleşik Krallık'ta Kraliçe'nin başkanlığını yaptığı yapıya hizmet eden üç ana siyasi partinin sembollerini yanan meşale (Muhabazakarlar), kırmızı gül (İşçi Partisi) ve güvercin (Liberal Demokratlar)! Bu yazının yazıldığı sırada üç liderleri Tony Blair (Bilderberg Grubu), William Haig (Bilderberg Grubu) ve Paddy Ashdown'du (Bilderberg Grubu). Sadece bir tesadüf, endişelenenecek bir şey yok.

Birleşmiş Milletler sembolündeki defne yaprakları Masonların aynasıdır (*Görmek Şekil 41*) ve dairenin içinde 33 bölüm var. Logo, Masonluğun Mavi Derecelerde olduğu gibi Masonik bir renk olan mavidir. Avrupa Birliği'nin sembolü de mavidir. BM logosunun etrafındaki 'çerçeve'nin ilham kaynağı, Masonlar sembolünde kolaylıkla görülebilir. *Figür 42*. Siyah beyaz kareleri buluyorsunuz



**Şekil 43:** Herhangi bir biçimde bir karenin diğerinin üzerine yerleştirilmesi "her şeyi kontrol ediyoruz" anlamına gelir. Bunu İngiltere'deki Sussex Polisinin rozetinde de görüyoruz.



**Şekil 44:** Chevron. Buna tek boyutlu bir görüntü olarak değil, üç boyutlu olarak bakmanız gerekiyor. Üst üste bir kareyi simgeleyen iki kutu vardır. Her şeyi kontrol ediyoruz.

Masonlar ve Tapınakçılar (ve sayısız diğer Kardeşlik grupları), İngiliz ve Amerikan polis güçlerinin (ve diğer birçoklarının) uniformlarının yanı sıra, büyük katedrallerin ve Rennes-le-Château'daki kilisenin zeminlerinde. Amerikan başkanları milli marşı dinlerken ellerini göğüslerine koyduklarında Masonluk ritüelinin bir parçasını gerçekleştirmiş oluyorlar. Masonlara karşı çıkan Amerikalılar da sembolizmi anlamadıkları için aynısını yapıyorlar. Kardeşlik için bir başka el işaretü de, iki dış parmak yukarı bakacak ve iki orta parmak başparmak tarafından aşağıda tutulacak şekilde kolunuzu havaya kaldırırmaktır. Bu, Şeytan'ın ya da Baphomet'in sembolü, Nemrut'un boynuzlarıdır ve bu, Bill Clinton'ın Ocak 1993'te başkan olarak ilk açılış konuşmasından sonra yaptığı işaretdir. Baphomet aynı zamanda Gözcü-sürünge Azazel'in de simgesidir. keçi'. Herhangi bir biçimde bir karenin diğerinin üstünde olduğu çift kare, daha çok gizli toplum sembolizmidir. Gizli dilde tek kare tek başına doğrunun ve adil olanın kontrolü anlamına gelir. Bundan "adil ve adil" ve "doğru anlaşma" gibi ifadeler elde ediyoruz. Üst üste bir kare, her şeyin doğru, her şeyin yanlış, her şeyin adil ve her şeyin adaletsiz, her şeyin olumlu ve her şeyin olumsuz olduğu kontrolü anlamına gelir. Başka bir deyişle "her şeyi kontrol ediyoruz". Çift kare veya sekiz köşeli yıldız, İngiliz Parlamentosu'nun kalbindeki lobide görülebilir ve dünya polis güçlerinin uzun bir listesi, aynı sembolle rozetlerini çevreler. (*Görmek Şekil 43*). Şerit bunun başka bir versiyonudur (*Görmek Figür 44*). buna şöyle bakmak lazımdır



**Şekil 45:**Bugün Exxon Petrol şirketinin logosunda görülebilen Lorraine Hanesi'nin çift haçı -**Şekil 46.**



Günümüzde özellikle kraliyet ailesi tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunu birçok binanın etrafındaki çitlerin üzerinde bulabilirsiniz. Beyaz Saray'ın kapılarından birinde bulunabilir. Fransa'da Merovenjler tarafından kullanılmış ve onlarla olan bağlantısının yanı sıra Babil tanrısi Nemrut'u ve sürüngen soyunu simgeleyen Lilith adını simgelemektedir. Kırmızı gül



**Şekil 47:**Teksas. Tau haçı ile daire içindeki pentagram, Masonluğun T karesi.



**Şekil 48:**Atlantic Richfield Petrolü ve kapak taşı eksik olan piramit yukarıdan görülmüyor.



**Şekil 49:**Amoco artık British Petroleum ile birleşti. Yanan meşale.

tek boyutlu 'keneler' olarak değil, biri diğerinin üzerinde bulunan iki üç boyutlu kutunun simgesidir. Bu, Kardeşlik petrol şirketi Chevron'un logosudur ve diğer petrol ve ulusötesi şirketler, dünyayı kontrol eden gücün gizli dilini içeren bir semboller labirentidir. Lorraine Hanedanı'nın çifte haçı, birisini 'çifte haç'lamak, onu manipüle etmek deyiminin kökenidir. Aynı sembol Rockefeller güdümlü petrol devi Exxon'da da bulunabilir.(See **Şekil 45 ve 46**). Texaco'da pentagram Masonluğun T karesi olan bir dairenin içinde bulunur(**Görmek Figür47**). Atlantic Richfield Oil'in (ARCO) sembolü, yukarıdan bakıldığındá kapak taşı eksik olan bir piramittir.(**Görmek Şekil 48**) ve Amoco'nun yanar meşalesi var(**Görmek Figür49**). Kardeşliğin bazı sigorta şirketlerinin isimlerine bakın: Sun Alliance, Sun Life, Britannic Assurance, Eagle Star. Londra Piccadilly Circus'taki Sun Alliance binası iki sütun, iki alev ve dairesini tutan Britannia (Baratı) heykeli ve antik Güneş sembolü olan çapraz kalkanla süslenmiştir! Ayrıca uzay araçlarına, askeri uçaklara ve Hermes, Nimrod, Atlantis ve Columbia gibi donanma gemilerine verilen adlara da dikkat edin. Hepsi Kardeşliğin simgesi.

Fleur-de-lis başka bir antik semboldür.

Başka bir Kardeşlik imzası ve Amerikan Özgürlük Çanı'ndaki gibi çan, antik dünyanın Aryan Güneş tanrıları Bel, Bil veya Baal'ı simgeliyor. Bunun en belirgin simgesi

Kardeşliğin amacı faşizm sözcüğünü aldığımız fasces'tir. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin alt kısmında görebilirsiniz.

'özgürlük' simgesi ve Kongre Binası'nda (*Görmek* **Sekil 50**). Roma İmparatorluğu'nda yaygın olarak kullanılan bir sembol olup, bir balta etrafında birbirine bağlanan çubuklardan oluşur. Bu balta, İkinci Dünya Savaşı'nda faşist ülkeler için Mihver Devletleri tabirinin kökenidir.

sembolizm, insanların ve ülkelerin bir çatı altında birbirine bağlanmasıdır.

ortak merkezi diktatörlük, balta. Bu, Avrupa uluslararasıların Brüksel'deki seçilmemiş diktatörlük tarafından kararlaştırılan ve dayatılan ortak yasalara tabi olduğu Avrupa Birliği'nin mükemmel bir tanımıdır. Avrupa Birliği, faşist sembolüne uygun olarak gerçekten faşist bir devlettir.

Sembolizmin başka bir biçimi ters konuşma veya sözcüğün ters çevrilmesi olarak bilinir. Bugün bu konuya ilgili çok daha fazla araştırma yapılıyor ve bu, Kardeşliğin eski zamanlardan beri sakladığı gizemlerden biri. Bu sistemde örneğin araba kiralama şirketi Avis, Hindu üçlüsünde veya üçlüsünde yer alan tanrılarından biri olan Siva haline gelir. Şiva'nın sembolü penistir ve Neptün ve Şeytan gibi Şiva da genellikle üç ucu mızrakla resmedilir.<sup>13</sup> Kardeşliğin Uluslararası Telefon ve Telgrafına ait olan Avis, daha önce 'Sihirbaz' ve 'Altın Dosya' sözcüklerini, 'Avis Büyücüsü'nde olduğu gibi ticari marka olarak tescil ettirmiştir. Güneş ve seks ayını sembolizmi, Kardeşlik şirketlerinin reklamlarında sürekli olarak kullanılıyor. Bu kelime ve semboller insanın bilişim aracılıyla iletişim kurarak, farkında olmadan insanları etkilemektedir.

Ancak sembolizmin olumsuz olması gerekmekz. Basitçe bir iletişim şeklidir ve aynı zamanda insanlık için olumlu niyet taşıyanlar tarafından bilgiyi canlı tutmak için de kullanılmaktadır. Bilgi tarafsızdır; Olumlu ya da olumsuz olan onun kullanımıdır. Oyun kartlarınızın öncüsü olan Tarot kartları, bastırılmış bilgiyi aktarmak için kullanılıyordu. Kilisenin tarot kartlarını bu kadar kınamasının ve onları kötü olarak nitelendirmesinin nedeni budur. Fransa'da Catharların ortadan kaldırılmasını takip eden yüzyıllarda Tarot, gezici sanatçılar ve çingeneler tarafından dağıtıldı. Bazı



**Sekil 50:** Özgürlük mü? O halde neden alttaki özgürlükten başka her şeyi temsil eden faşist semboller var?

Araştırmacılar, Tarot kartlarının Avrupa'ya, onları Orta Doğu'daki mistik mezheplerden edinen geri dönen Haçlılar tarafından tanıtıldığını ve bunun bir dereceye kadar kesinlikle doğru olduğunu söylüyor. Ancak çingenelerin oynadığı rol ve neden bu kadar sık zulme uğradıkları, özellikle de Adolf Hitler tarafından sıkılıkla unutulan şey. Gerçeğe dayandığını inandığım bir efsane var: İskenderiyeli rahipler, İskenderiyedeeki büyük ezoterik kütüphane Roma Kilisesi tarafından yakıldığından kurtarabildikleri her şeyi kurtardılar ve kendi dilleriyle gezgin, ayrı bir halk haline geldiler ve bilgilerini sembolize ettiler. Tarot'ta. Çingenelerden ilk kez VIII. Henry zamanındaki İngiliz kayıtlarında bahsedildiğinde, onlar 'kendilerine Mısırlı diyen tuhaf insanlar' olarak tanımlanıyordu.<sup>14</sup>Tarot teriminin, yol anlamına gelen Tar ve kraliyet anlamına gelen Ro olmak üzere iki Mısır kelimesinden türetildiğine inanılmaktadır.<sup>15</sup>Bilginin kötü niyetle değil, doğru şekilde kullanılması durumunda bilgeliğe giden kraliyet yolu. Tarot, Minor Arcana, kılıç (bıçak), kupa (kadeh), beş köşeli yıldız ve asa adı verilen dört takımdan ve koz olarak bilinen Major Arcana veya 'Büyük Sırlar'dan oluşur. Kozlar arasında modern oyun kartlarında varlığını sürdürten 'Joker' de vardı. Joker, mesajı iletmek için mizah ve palyaçoyu kullanan soytarıdır. Joker ayrıca yerli Amerikan mitinde bulduğunuz bir terim olan Düzenbaz ile de bağlantılıdır.

Günümüzün oyun kartları Tarot'un kısaltılmış şeklidir. Siyah ve kırmızı renkler, Güneş'in kuzyede veya güneyde olduğu yılın iki büyük bölümünü, Kış ve Yaz'ı temsil eder. Dört takım elbise mevsimlerdir. Her renkteki 13 kart yılın 13 ay ayını, destedeki 52 kart ise yılın 52 haftasını temsil ediyor. Jokeri bir puan, Vale, Kız, Papaz'ı ise 11,12 ve 13 olarak sayarsanız, 52 kartın toplam değeri yılın günleri olan 365'tir. Burada astrolojik sembolizm de var. Oldukça sembolik bir oyun olan 'kraliyet oyunu', Avrupa'ya gelmeden çok önce Çin ve Hindistan'da oynanıyordu. Mısır'da Firavunlar tarafından daha çok dama benzeyen bir satranç türü oynanırdı. Satranç tahtası, Gizemler Evi'nin zeminini simgeleyen 64 siyah beyaz kareden oluşuyor. Siyah-beyaz satranç 'takımları', diğer pek çok şeyin yanı sıra, negatif ile pozitif, aydınlık ile karanlık arasındaki ebedi savaşı sembolize ediyor. Satranç tahtasındaki 64 kare, 64 heksagramdan oluşan, I Ching olarak bilinen Çin ezoterik sistemiyle ilgilidir. Bunların hepsi farklı şekillerde saklanan veya sunulan aynı bilgidir. 12. ve 13. yüzyıl Fransa'sının Ozanları olarak bilinen şarkıcılar ve şarkı yazarları, 'hanımfendilerine' övgüler yağırdılar. Ozan ismi bizi Kuzey Afrika'ya geri götürüyor çünkü bu isim, Güney Fransa'daki Müslüman işgalinin bir kalıntısı olan, Zevk Evi anlamına gelen Arapça 'tarab dour' teriminden geliyor. Hayatta kalabilmek için 'hanımfendilerini' İncil'deki Meryem'in arkasına sakladılar, ancak 'hanımlarının' gerçek anlamı İsis'ti. Daha sonra Kral Arthur'un ve Kutsal Kase arayışının hikayeleri gelecekti; bu hikayeler İnciller, Mithra, Horus vb. temalarını Güneş, İsis ve astrolojik Yuvarlak Masa sembolizmleriyle açıkça yansıtıyordu.

Burada, inisiye olmayanların veya keşfetme zahmetine katlanmayanların göremediği sembolizmin sadece bir kısmı var. Eğer bu sembolizm dilinde yeniyseñiz, umarım artık Kardeşliğin işaretlerini ve imzalarını daha kolay okuyabilir ve dolayısıyla onların oyunlarına ve amaçlarına daha açık bir şekilde yaklaşabilirsiniz.

## • KAYNAKLAR

---

- 1 Kadının Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi, sayfa 73-73. *Her Çağın*
- 2 *Gizli Öğretileri*, p LXXXIX. Tapınakçıların Vahiyi, s. 36-39.
- 3
- 4 Bu bilgi için Ivan Fraser'a teşekkür ederim.
- 5 Charles L.Westbrook Jr., *Amerika Birleşik Devletleri'nin Tilismi, Görünmez Kardeşliğin İmzası*, s.48. Bir kopyayı bulmak için iletişime geçin. *Tilismhaber* bülteni, P0 Box 54, Ayden, NC 28513, Amerika Birleşik Devletleri.
- 6 Age, s 50.
- 7 Age, s 12.
- 8 Kadının Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi, s. 754, 755. Amerika Birleşik
- 9 Devletleri'nin Tilismi, s. 67.
- 10 Age, s69.
- 11 Age, s 79.
- 12 Age, s 116.
- 13 *Gizli ve Bastırılmış*, s. 90.
- 14 Tüm Çağların Gizli Öğretileri, s CXXIX. Aynı
- 15 eser.

## ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

# *Kraliçe'nin tüm güçleri ve Kraliçe'nin tüm adamları*

Windsor Evi pek çok açıdan bu hikayenin neredeyse her unsurunu kapsıyor. Onlar, bilerek Kardeşlik Gündemi için çalışan Siyah Asalet soyundan geliyorlar ve dış cephenin arkasına baktığınızda, bulduğunuz şeyin gerçekten çok karanlık olduğunu görüyorsunuz. Windsor'lar gezegende en yüksek profilli sürüngen ailesidir ve küresel manipülasyonun kalbinde faaliyet göstermektedirler. Onlar hala bir tür "gofer"lar ve piramidin en tepesinde değiller, ama olanlara yakınlar.

Britanya hükümdarının taç giyme töreni, Windsor'ların ve onların seleflerinin gerçek geçmişini açığa çıkarıyor. Kraliçe 2 Haziran 1953'te II. Elizabeth'i taçlandırdığında, törenin tüm kıyafetleri, taçlar, asalar, elbiseler, küre ve bilezikler Londra Kulesi'nden alındı ve bir gece boyunca Westminster Abbey'deki Kudüs Odası'nda tutuldu. Bu oda, Sir Francis Bacon ve Sion Tarikatı Büyük Üstadı Robert Fludd'un genel gözetimi altında, bilginlerin Kral James'in İncil'in 'yetkili versiyonunu' tercüme etmek için buluştuğu yerdir.<sup>1</sup>İngiliz Kraliyet ailesi hâlâ bunun telif hakkını elinde tutuyor! Kudüs Odası Lübnan'dan getirilen sedir ağacıyla kaplanmıştır çünkü bu ağaçın Süleyman Tapınağı'nın inşasında kullanıldığı söylenir. Odadaki duvar halisi Süleyman'ın hükmünü tasvir ediyor. 'Hristiyan katedrali' olan Westminster Abbey, aslında bir Pagan tapınağıdır. Zemin bile Mason tapınağı gibi siyah beyaz karelereinden oluşuyor.

1953'teki törenin başlangıcında, Kraliçe taç giyme koltuğuna oturmuştu ve poposunun altında I. Edward'ın 1246'da İskoçya'daki Scone Manastırı'ndan ('scoon' olarak telaffuz edilir) çaldığı Kader Taşı vardı. Mısır yoluyla İsrail'den İrlanda'ya getirildi ve Yakup Sütunu veya Yastiği olarak da biliniyor. Bunun temel temasının doğru olduğunu düşünüyorum, ancak ayrıntı ve bunun gerçek önemi hakkında öğrenilecek daha çok şey var. Canterbury Başpiskoposu kuzeye, güneşe, doğuya ve batıya (Pagan haçının dört noktası) döndü ve cemaat "Tanrı Kraliçeyi korusun" diye bağırdı. Bu, Eski Ahit'te, insanların "Tanrı Kralı korusun" diye bağırdığı sırada 'Saul'un İsrail Kralı olarak taçlandırılmasını anlatan hikayenin simgesiydi.<sup>2</sup>

Bu çığlık Eski Ahit'te İsrail krallarının taç giyme töreninde sekiz kez geçer. Kraliçe, elinde Mısır sembollerini, bir asa ve bir asayla taç giyme töreni sandalyesinde oturuyordu. Asanın tepesinde Malta Haçı, çubuğu üzerinde ise bir

güvercin. Ayrıca daha sonra Kara Asalet'in Hollanda kanadında kullanılanlarla aynı, üstünde Malta Haçı bulunan bir küre tutuyor. Babil artık Londra'dır ve Kraliçe Elizabeth, Kardeşler tarafından, 'güvercin' olarak sembolize edilen Babil'in efsanevi kurucusu Kraliçe Semiramis'in象征ik halefi olarak görülmektedir. Kraliçe ayrıca, binlerce yıl öncesine dayanan eski Aryan ve sürüngen-Aryan geleneği olan taç giyme töreninde yağla meshedildi. 'Mesih' kelimesi 'meshedilmiş olan' anlamına gelir. Kraliçe'nin taç giyme törenindeki yağ, eski Ortadoğu'da kullanılanla aynı karışımıdır. Güvercin şeklinde yapılmış, Ampulla adı verilen altın bir kapta taşınıyordu.<sup>3</sup> Bu, Mısır'da Kraliyet Ejderha Divanı tarafından kullanılan meseh yağının simgesidir. Taç giyme törenindeki meshedilmenin, hükümdarı Baş Rahip rütbəsine, bu durumda uygun şekilde, İngiltere Kilisesi'nin Baş Rahibesi ve aynı zamanda devlet başkanı rütbəsine yükseltmesi gerekiyor. Bunlar olurken Canterbury Başpiskoposu şunları söyledi:

"Krallar, kâhinler ve peygamberler nasıl meshedildiyse; ve Süleyman da kâhin Zadok ve peygamber Natan tarafından meshedildiği gibi, sen de Tanrı'nın Rabbin sana yönetmen ve yönetmen için verdiği halkların kralıçası olarak meshed, kutsan ve kutsan. ...

Bu saf Kardeşlik sembolizmidir. 'Tanrı'nın Rab', antik dünyanın 'tanrıları', sürüngen 'tanrıları' anlamına gelir. Törende kullanılan taç, İtirafçı Edward dönemine kadar uzanıyor. 1065 yılında orijinal Westminster Manastırı'nı inşa eden İngiltere Kraliydi ve daha sonra mevcut olanın yapımına Tapınakçıların kontrolündeki Henry III tarafından başlandı. Edward 1066'da, Fatih William ve onun St. Clair destekçilerinin İngiltere'yi işgal ettiği ve Venedik Kara Asaletinin talimatıyla Hastings Savaşı'nı kazandığı yıl öldü. Taç Giyme Tacı, Nazilerin en belirgin sembollerinden biri olan Malta Haçının iki tasvirinin yanı sıra 12 mücevherden oluşuyor. Levililerin yazdığı Mısır'dan Çıkış'ta Harun'un göğüs zırhının 12 taştan olduğunu duyuyoruz.<sup>5</sup> Aynı taşlar aynı sırayla İngiliz tacında da görülmüyor.<sup>6</sup> Başpiskopos, kilisesinin yeni başkanına hürmetini göstermek için ellerini Kraliçe'nin avuçlarının arasına koydu ve onun sağ elini öptü. Sonra dedi ki:

"Her Şeye Gücü Yeten Rab... tahtını doğrulukla kur ki, önündeki güneş gibi ve Cennette sadık bir tanık olarak sonsuza kadar dursun."<sup>7</sup>

Bu, Eski Ahit'te Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmada kullanılan sözlerin neredeyse tekrarıdır.<sup>8</sup> Yüce Tanrı' eskiden El Shaddai ya da İskur'du, Marduk'un oğluydu ve Zecharia Sitchin tarafından tercüme edilen Sümer Metinlerine göre Anunnaki bilim adamı Enki'nin oğlu olduğu iddia ediliyordu. Ninkharsag ile insan-Anunnaki melezlerini yaratın. Windsor'lar Kardeşlik-Siyah Asalet soyundandır ve Kraliçe, bir Kardeşlik tapınağında bir Kardeşlik töreniyle taçlandırılmıştır. Bu, okuyacağınızda anlam kazandıracaktır.

## Windsor kanı

Elizabeth Alexandra Mary Windsor veya Kraliçe II. Elizabeth, Avrupa'nın tüm kraliyet aileleri gibi, İngiltere'nin ele geçirilmesindeki önemli figürün, İngiltere Bankası'nı kuran Orange Prensi III. William'ın soyundan gelmektedir. . Aynı zamanda Fatih William gibi Britanya Adaları'nı işgal eden daha önceki Kara Asalet istilacılarıyla da kan bağı var. Robert the Bruce, Kenneth MacAlpin ve İskoçya Krallarının atasıdır ve Tara'daki antik taç giyme törenlerine kadar uzanan İrlanda Kralları ile akrabadır. Kraliçe Anne, eski adıyla Leydi Elizabeth (El-kertenkele-doğumlu) Bowes-Lyon, ciddi anlamda Kardeşlik-sürüngen soyundan geliyor; Bruce'lar, Stuart'lar, MacAlpin'le ve İrlanda Kralları aracılığıyla bağlantısı olan İskoç aristokrat bir aile.

Babası, Strathmore'un 14. Kontu Claude George Bowes-Lyon ve annesi Nina Celia Cavendish-Bentinck'ti. Bu soyların çögünün zenginliği ve gücü, bazen tamamını Orange William'a ve onu kontrol edenlere borçludur. Sunulan hizmetlerden dolayı Bentinck'i ilk Portland Kontu yapan ve ikinci Bentinck/Portland Dükü'nü Cavendish servetiyle evlenerek Ana Kraliçe'nin annesinin soyu olan Cavendish-Bentinks haline getiren kişi William'dı. Bu, Windsor'ları Cavendish ailesinin kan akrabaları, Chatsworth Evi'nin Devonshire Dükleri yapar. Strathmore Kontu unvanı ilk olarak Ana Kraliçe'nin atası Patrick Lyon'a Orange William'a verdiği desteği takdiri olarak verilmiştir.<sup>9</sup> Kısacası, Windsor'ların ataları, Siyah Asalet'in William of Orange'ının İngiliz tahtına oturtulmasında temel rol oynadılar ve bunun ardından İngiltere Bankası ve Londra Şehri'nin gücü sağlam bir şekilde tesis edildi. Kraliçe Elizabeth (El-kertenkele doğumlu), Hannoverli ataları ve diğerleri aracılığıyla, Almanya'daki Kara Asalet'in soyunu taşır ve İrlandalı, İskoç, Alman, Danimarkalı, İsveçli, her ne olursa olsun tüm bu şeritler, Kara Asil Venediklilerden Fenikelilere, Mısırlılara, Sümerlere ve sürüngenlere kadar. Soylar inanılmazdır ve Prens Charles, Edward III'ten (1312-1377) itibaren tek başına üç bin soy hattını izleyebilir.<sup>10</sup> Jartiyer Tarikatını oluşturan Kardeşliği kuran hükümdar. Amerika Birleşik Devletleri'nin on dokuz başkanı da Edward III ile akrabadır.<sup>11</sup>

ve dolayısıyla Prens Charles'in soyu. Windsor'ların, Müslüman Kardeşler'in yardakçısı, İslam'ın resmi kurucusu Muhammed ile kan bağı bile var.<sup>12</sup>

Orange William III, William 1702'de öldü. O ve karısı Mary hiçbir mirasçı bırakmadı ve böylece Mary'nin kız kardeşi Anne Kraliçe oldu. Anne, Stuart hükümdarlarının sonuncusuydu çünkü kocası Danimarkalı George'dan 17 çocuğu olmasına rağmen hepsinden sağ kurtuldu. 1714'te İngiliz Kraliyetinin Alman Siyah Asalet ailesi Hannoverler tarafından ele geçirilmesi için ortam hazırlandı. Rothschild Hanedanı'nın fırlatma rampası olacak olan Hessen Hanesi ile yakından bağlantılıydılar. İlk Hannover kralı I. George'du. İngilizce bile konuşamıyordu ve öğrenmeyi reddediyordu. Yaşamına küçük bir Alman soylusunu olarak, kötü şöhretli I. James'in torunu olarak başladı ve yaşamını Büyük Britanya Kralı olarak sonlandırdı. Bu adam, karısı Sophia'yı, bir daha hiç görmeyen ve onunla birlikte olduğu söylenen İsveçli Philip von Konigsmark'la zina yaptığı iddiasıyla 32 yıl hapiste tuttu.

George'un Hannover Sarayı'nın döşeme tahtalarının altında olacak. George II 1727'de kral oldu ve 1760'ta tuvalette otururken şiddetli kabızlıktan dolayı öldü. Evet o pisliklerden öldü - ya da daha doğrusu onların yokluğundan - ve kelimenin tam anlamıyla tahtta olduğunu söyleyebileceğiniz çok fazla hükümdar olamaz. Torunu, hükümdarlığı Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na ve İngiliz gücünün muazzam genişlemesine yayılan George III oldu. George IV ve William IV, 1837'den 1901'e kadar Britanya Kraliçesi ve İmparatorluğun Kraliçe İmparatoriçesi olarak hüküm süren Kraliçe Victoria'ya gelmeden önce onları takip etti. Bu zamana kadar Britanya (sürüğen) İmparatorluğu Dünya'nın kara kutlesinin yüzde 40'ını kontrol ediyordu ve nüfusun beşte birinden fazlası. Dünyanın gördüğü en büyük imparatorluktu. Victoria, Saxe-Coburg-Gotha'daki Alman Siyah Asalet Evi'nden Prens Albert ile evlendi ve Avrupa'nın diğer kraliyet aileleriyle (ailesiyle) evlenen dokuz çocuğu oldu. Victoria'nın çok dürüst bir imajı vardı ama Rothschild'ler, Winston Churchill ve dönemin diğer görünen sütunları gibi o da sık sık kokain ve eroin kullanıyordu.<sup>13</sup>İskoçya'daki Balmoral'daki kraliyet yazlık evinde uyuşturucu partileri düzenlendi.<sup>14</sup>Victoria ve Albert'in ilk oğulları, İngiliz Masonluğunun Büyük Üstadı Edward VII oldu ve 1910'a kadar hüküm sürdürdü. Artık Birinci Dünya Savaşı sırasında kraliyet evinin adı Alman Saxe-Coburg-Gotha'dan değiştirildi. Windsor Hanesi'ne. Alman adı Battenberg de aynı zamanda 1917'de İngilizleştirilmiş Mountbatten olarak değiştirildi. Bu ani değişimin tek nedeni halkla ilişkilerdi. O sıradı Almanlar ve İngilizler kuzey Fransa'daki siperlerde birbirlerini katlediyordu. 1936'da Edward VIII, Amerikalı boşanmış Wallis Simpson ile evlenmek için tahttan feragat etti ve yerine Kraliçe Elizabeth'in babası ve şimdiki Kraliçe Anne Elizabeth Bowes-Lyon'un kocası George VI geçti. George 1952'de öldü ve en büyük kızı 1953'te Westminster Abbey'de Kraliçe II. Elizabeth olarak taç giydi. O zamana kadar Siyah Asalet'in bir üyesi olan Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip, Baron Greenwich, Merioneth Kontu, Edinburgh Dükü ile evlenmişti. Yunanistan Prensi Andrew ve Kraliçe Victoria'nın torunu Battenberg Prensesi Alice'in oğlu olarak Korfu'da doğdu. Bir Battenberg olan Philip, Mountbatten'in İngilizleştirilmiş versiyonunu aldı ve Elizabeth ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet evi, Windsor-Mountbatten Evi oldu. Daha doğrusu Saxe-Coburg-Gotha-Battenberg'di. Bu görüşü usulü evlilik, Prens Philip'in amcası Lord Louis 'Dickie' Mountbatten tarafından düzenlenmedi. Philip, Siyah Asalet (sürüğen) genleri tarafından son derece iyi temsil ediliyor; kraliyet protokolüne göre karısının arkasında yürümek zorunda kalmayı bu kadar sinir bozucu bulmasının bir nedeni de bu. Kraliçe, Kraliçe Victoria'nın büyük torunu ve Philip de annesi aracılığıyla Victoria ile akrabadır. Hatırlanması gereken bir şey, Avrupa'nın kraliyet 'aileleri'nin aslında aile olmadığı, onların tek bir aile olduğu, aynı soyun aynı Gündem doğrultusunda hareket eden kolları olduğudur. Bazıları bunu diğerlerinden daha şevkle yapacak elbette, ama temelde iş böyle yürüyor. Bunun bir örneği Prens Philip'in klanının Yunanistan'ın kraliyet ailesi haline gelmesidir. İngiliz İstihbaratı, 1862'de 'Yunan' Kralı I. Otto'ya (Alman!) darbe düzenleyip onu Yunan tahtından indirdikten sonra, Danimarka kralının yeğeni Prens William'ı Yunanistan Kralı olarak seçtiler. Bütün bunları biliyorum

Kulağa gülünç gelebilir ama Siyah Asillere göre bu, çok uluslu bir şirketin boş yönetici pozisyonlarını doldurması gibidir. Danimarka Prensi William, Yunanistan Kralı I. George oldu. (Hayır, yanlış okumadınız.) William, kusura bakmayın George, ee, evet George, Rus Çarı I. Nicholas'ın torunuyla evlendi ve Prens Philip, yedi Çar'la akraba. Almanya'yla, Norveç'le, Danimarka'yla, İsveç'le ve Avrupa'nın kraliyet soylarının çoğuya çok büyük kan bağı var. Atalarından biri, 1167'de ölen Hristiyan Oldenberg Kontu'dur ve daha önce de belirttiğim gibi, Avrupa'da Kara Asalet hanedanını kuran iki kişiden biridir. Philip, henüz çocukken, başka bir darbe Yunan monarşisini ortadan kaldırdığında ve aile, Paris'teki özel bir okulda eğitimine başladığı Fransa'ya gittiğinde, Yunan tahtına adaydı. 1931 ve 1932 yıllarında Philip'in dört ablası Alman-Avusturya aristokrasisiyle evlendi. Margarita, Çek-Avusturya prensi Kraliçe Victoria'nın torunu Gottfried von Hohenlohe-Langenburg ile evlendi; Cecilia, Kraliçe Victoria'nın büyük torunu, Hess-by-Rhine Büyük Dükü Georg Donatus ile evlendi; Sophie'nin ortağı Hessen Prensi Christoph'du; Theodora, Baden Uçbeyi Berthold ile evlendi.

Berthold'un babası, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Şansolyesi olan Max von Baden'di. Max von Baden, Kardeşler'in yeni askerler için onde gelen eğitim alanı olan Oxford'da eğitim gören kişisel sekreteri Kurt Hahn aracılığıyla Almanya'da Konstantin Gölü yakınlarında bir okul kurdu. Hahn, savaş sırasında Berlin Dışişleri Bakanlığı'nda istihbarat masasının başındaydı ve Rothschild kontrolündeki Versailles Barış Konferansı'nda Max von Baden'in danışmanydı. Prens Philip 'eğitim görmesi' için Schloss Salem'deki faşist okullarına gönderildi. O zamanlar Nazi Partisi ve Hitler Gençliği'nin kontrolü altındaydı ve müfredatta Nazi ırk bilimi vardı. Görceğimiz gibi Philip üzerinde oldukça etkisi oldu. Kurt Hahn, Philip gelmeden önce ayrılmıştı ama 'eğitim' işi henüz bitmemiştir. Özünde bir faşist olan Hahn, İşkoçya'ya gitti ve Prens Charles'in beyni yikanmak üzere gönderdiği okul olan Gordonstoun Akademisi'ni kurdu. Faşist Hahn aynı zamanda İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın danışmanı oldu. Philip, Hahn'ın Alman Nazi okulunda geçirdiği dört yılın ardından, İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşırken 16 Kasım 1937'de Gordonstoun'a gönderildi.<sup>15</sup>İngiliz devlet okulu sistemi ve onun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki eşdeğeri, Kardeşlik ağının hayatı bir parçasıdır. Burası ya psikopatların ya da kendilerine söyleneni tam olarak yapmayı öğrenmiş zihinsel ve duygusal açıdan kırık insanların ortaya çıkması için tasarlanmış işe alma ve eğitim alanıdır. Bunun nasıl bir zihin kontrol operasyonu olduğunu anlamak için bunu deneyimlemiş olanlardan bazlarıyla konuşmanız yeterlidir. Başlarına gelenler yüzünden ömür boyu zihinsel ve duygusal olarak yaralanan insanlara danışmanlık yapacak destek grupları var. Çocuk istismarı yasallaştırılmıştır. Britanya'da aristokrasinin ve zengin ailelerin çocukları (ve daha iyisini bilmeyen diğerleri) altı yaşında evlerinden alınıp ilk yatlı veya 'hazırlık' okullarına atılıyor. 'Hazırlık', beyni yikanmaya hazırlık anlamına gelir. Ebeveynleri onları yabancı insanlar arasında garip bir yerde bırakarak uzaklaşırlar, şimdiden kendilerini sevilmediklерini ve korkutuklarını hissediyorlar. Tekrar ediyorum bu çocuklar sadece altı yaşında. Bunun küçük bir çocuk üzerindeki etkisini hayal edebiliyor musunuz? Hazırlık okulunun resmi, sevgisiz hayatından halka açık bir hayatı geçiriyorlar

okul. Eton ve Harrow en ünlüleridir ve babası Prens Charles'in ardından tahtın varisi olan Prens William, Eton'a gönderilmiştir. Bu hazırlık ve devlet okullarında çocukların ya kurallara, düzenlemelere, düşünce kontrolüne uyuyor ya da siyah cübbeli, siyahlı adamların gazabına uğruyor. Küçük erkek çocukların büyüklerin kölesi haline geldiği 'ibne' sistemi, başkalarına hükmeye ve kontrol etme arzusunu teşvik etti ve gençleri, başkalarına acı ve işkence vermenin 'zevkleriyle' tanıstırıldı. Hem öğretmenlerinden hem de büyük çocuklardan aldığı bitmek bilmeyen dayaklarla kırılmamaya kararlı olan bir arkadaşım, moralini bozmak için buz gibi banyolarda yatmaya zorlandı. Mali, siyasi, askeri ve kraliyet gücü pozisyonlarına giren, genellikle son derece dengesiz insanlar bu okullardan ve Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden ortaya çıkıyor. Aralarındaki psikopatlar emir verir, ruhu kırık olanlar ise kendilerine söyleneni sorgusuz sualsız yaparlar, tipki kendilerine eğitildikleri gibi. Kadınlarla arkadaşlık eksikliği eşcinsel aktiviteyi teşvik ediyor ve bu insanların çoğu kadınlarla ilişki kurmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Bu arada eşcinselliği kimseye dayatmadığı sürece herkesi kendi başına mahkum etmiyorum. Sadece olanları anlatıyorum, hepsi bu. Bu tür okullarda çocukların zihinlerini etkilemek için tasarlanmış bazı tuhaf olaylar yaşanıyor. Cinsel istismar da kesinlikle bunun bir parçası. Kardeşler tarafından seçilen ve 1 Mayıs 1997'de İngiltere Başbakanı olan Tony Blair, İskoçya'nın Edinburg kentindeki Fettes College adlı devlet okuluna gitti; burada yakın arkadaşlarından biri okulun papazı olan Muhterem Ronald Selby Wright, üst düzey bir isimdi. İskoçya Kilisesi'nde. Selby Wright'in daha sonra Fettes ve başka yerlerde erkek çocukların taciz eden ısrarcı bir pedofil olduğu ortaya çıktı.<sup>16</sup> Windsor'lara yakın olan Blair, Oxford Üniversitesi'ne gitti ve Londra'daki Temple Bar'daki antik Inns of Court'ta avukat oldu. Devlet okulu sistemi berbat ve Philip'in gittiği Gordonstoun ve Schloss Salem gibi okullar bunun bile en uç noktasında yer alıyor.

Prens Philip'in ailesi Nazi Partisi'nin destekçisiydi ve 1935'te kız kardeşi Sophie'nin hayatı Prens Christoph, SS'de Himmler'in kişisel kadrosunda albaydı ve Hermann Goering tarafından kontrol edilen Elit bir istihbarat operasyonu olan Forschungsamt'in başkanıydı. Forschungsamt, Yahudiler ve Nazilerin yok etmek istedikleri diğer kişiler hakkında istihbarat topladı, Gestapo ile çalıştı ve ayrıca Nazi Partisi üyeleri hakkında da casusluk yaptı. Hitler'in kilit rakiplerini ortadan kaldırdığı ünlü Uzun Bıçaklar Gecesi'ni gerçekleştirenler onlardı. Christoph ve Sophie, Adolf Hitler ve Prens Philip'in onun eğitimine dahil olacağı en büyük çocukların Karl Adolf adını verdiler. Christoph'un kardeşi Hessenli Philip, İtalya Kralı'nın akrabasıydı ve İtalya ile Almanya faşistleri arasındaki resmi irtibatti. Aynı zamanda Britanya Kralı VIII. Edward da bir Nazi destekçisiydi ve Philip, 1936'da tahttan zorla çekilmesinin ardından onunla iletişimi sürdürdü. Bunun resmi nedeni, Edward'in Amerikalı boşanmış Wallis Simpson ile olan ilişkisiydi. Sadece 325 gün sonra Edward, Avusturya'daki Rothschild malikanesine sürgüne gitti ve daha sonra Paris'e yerleşti. Edward'in Paris'teki evi 1990'larda Mohamed Al Fayed tarafından satın alındı ve Diana ile Dodi Fayed öldükleri gün evi ziyaret etti. Edward'in en büyük destekçilerinden biri

faşist sübyancı ve Satanist Lord Louis Mountbatten, Prens Philip'in amcası ve Philip'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ne giden yolu. Mountbatten, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in büyük torunuuydu ve 1900 yılında Windsor Kalesi'nde doğdu. Mountbatten (Battenberg) görünüşe göre savaş sırasında İngiliz tarafında savaşırken, kendisi ve Windsor'ların Alman klaniyla iletişimini sürdürdü. İsveç Veliaht Prensesi ve Kral Gustav'ın karısı kız kardeşi Louise aracılığıyla. Louise, Prens Philip'in teyzesiydi. Savaşın sonunda, Haziran 1945'te, Kraliçe Elizabeth'in babası ve Kraliçe Anne'nin kocası İngiliz kralı George VI, eski MIS subayı Anthony Blunt'u Philip'in kız kardeşi Sophie ve eşinin Kronberg Kalesi'ne gönderdi. Nazi kocası Hessen Prensi Christoph, İngiliz Kraliyet ailesi ile Nazi akrabaları arasındaki yazışmaları kurtarmak için.<sup>17</sup> Blunt, 'Kraliçe Resimlerinin Araştırmacısı'ydı ve Poussin adlı resimleri yapan inisiyeyen resimlerinde bir dünya uzmanıydı. *Arcadia Çobanları* Rennes-le-Chateau'nun gizemleriyle çok ilgili. Blunt'un Burgess, Maclean ve Philby ile birlikte İngiliz İstihbaratı içindeki bir 'KGB' biriminin üyesi olduğu ortaya çıktı. Adı hiç verilmeyen beşinci adam Lord Victor Rothschild'di (bkz. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirmektır*). Aslında bu bir Kardeşlik birimiyydi ve sonuçta KGB'ye karşı sorumlu değildi. Blunt nihayet 1980'lerde yakalandığında, Kraliçe Elizabeth görünüşe göre onun Kronberg Kalesi'ne yaptığı gizli görevde sorgulanmamasını talep etmişti.<sup>18</sup> Kara Asalet'in baş manipülatörü Lord Mountbatten, tarihin hayatı anlarında kilit pozisyonlarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Güneydoğu Asya'nın Başkomutanıydı (Prens Philip'in de görev yaptığı yer); o, Britanya'nın geri çekilmesi sırasında Hindistan'ın son Genel Valisi ve genel Valisiydi; ve 1958'de Britanya'nın Süveyş'i işgali sırasında Britanya Donanması'nın zirvesi olan Birinci Deniz Lorduydu. Mountbatten 1979'da İrlanda'da bir IRA bombasıyla öldürülüdü, ancak bu terörist gruplar birbirleri arasında 'isabet' taşeronluğu yaptıkça Suikastın gerçek kökeni kesin olarak ifade edilemez.

## Windsor'un zenginliği

Windsor'lar tarif edilemeyecek kadar zengin. Kraliçe'nin 'dünyanın en zengin kadını' unvanı hikayeyi pek anlatmıyor ve Prens Philip'in Windsor'ları 'aile şirketi' olarak adlandırmamasına şaşmamalı. Kraliçe'nin Kara Asalet atalarının toprak, ev, sanat hazineleri ve mücevherler gibi birikmiş zenginliğini miras aldılar. Bunlardan bazıları Kraliçe'nin, bazıları ise resmi olarak 'devletin' mülkiyetindedir ve sonuç olarak bunları vergilendirilmeden ailesinin her kuşağına aktarabilir. Devletin mülkiyeti, devleti kontrol eden Siyah Asillerin mülkiyeti anlamına gelir. Bu Windsor ganimetlerinin sadece bir kısmı:

Kraliçe'nin, Buckingham Sarayı, Windsor Kalesi, Kensington Sarayı (Diana'nın yaşadığı yer), St James Sarayı (Prens Charles'in Londra üssü), Edinburgh'daki Holyrood House, İskoçya'daki Balmoral Kalesi gibi kaleler veya saraylar dahil olmak üzere 300'den fazla konutu vardır. Norfolk'taki Sandringham, Diana'nın Prens Charles ile ilk tanıştığı yer. Etrafında Lancaster Dükalığı'nın sahibi

40.000 dönümlük arazi, çoğunlukla tarımsal, ancak muazzam değere sahip ana geliştirme alanları da dahil. Parlamento 1988'de Londra'daki Strand çevresindeki bu arazinin bir kısmını geliştirmesine ve satmasına izin veren bir yasa tasarısını kabul etti. Zenginliğinin çoğu gibi, Lancaster Dükaliği'nın içeriği de Montfort'un güçlü bir parlamento kurma çabaları 1265'te yenilgiye uğratıldıktan sonra Henry III'ün oğlu tarafından küçük Simon de Montfort'tan çalındı. Muhtemelen de Montfort'ların onu başka birinden çaldığını göreceksiniz. Windsors'un, Prens Charles tarafından yönetilen Cornwall Dükaliği adında başka bir Dükaliği var. Bu, Londra'nın en pahalı bölgelerindeki arazileri de içeren başka bir 44.000 dönümlük alan. Kraliçe dünyanın en büyük özel mücevher koleksiyonunu miras aldı veya satın aldı. O zamanlar dünyanın en büyüğü olan Koh-i-noor Elması, Doğu Hindistan Şirketi'nin 1851'de Pencap Maharajah'ını mağlup etmesinden sonra Kraliçe Victoria'ya sunuldu. Cullinen Elması, Güney Afrika'daki Boer Savaşı'ndan sonra İngiliz kraliyet ailesine bir barış teklifiydi. Cecil Rhodes, Alfred Milner, Rothschild'ler ve Yuvarlak Masa tarafından tasarlandı. Diğer hediye ise Arap petrol şeyhlerinden ve çeşitli devlet başkanlarından geldi. Eski ustalara ait 7.000'den fazla tablo ve 20.000 çizim, Kraliçe'nin kontrolündeki Royal Collection Trust'a aittir. Özel olarak geniş bir eser koleksiyonuna sahip ve ulus uyenip monarşije son vermediği sürece, öldüğünde tüm bunlar Windsor soyuna aktarılacak.

Hiç kimse Windsor'ların gerçekte neye sahip olduğunu bilmiyor çünkü Parlamento'nun Kraliçe'nin özel servetini bir sır olarak sakladığı gerektiğini tartışması bile yasak.<sup>19</sup> Bu tür bir gizlilik, 'tebaasının' öfkesini önlemek ve ayrıcalığını yasadışı bir uygulama olan içерiden bilgi ticareti için kullanmasına izin vermek için hayatı önem taşıyor. İçeriden öğrenenlerin ticareti, finansal bir cinayet gerçekleştirmek için kullanılabilecek ayrıcalıklı bilgileri duyabilecek ve daha sonra bu bilgiyi tam da bunu yapmak için kullanabilecek konumda olmaktadır. Kraliçe, devasa küresel yatırım portföyüyle sınırsız kar elde etmek için mükemmel bir konumda, Başbakanlar, bakanlar, yetkililer, İngiliz İstihbaratı ve diğer kaynaklarla yapılan toplantılar aracılığıyla dünyadaki gizli olaylardan sürekli olarak haberdar ediliyor. Bu kanallar ve diğerleri aracılığıyla en iyi ve en kötü yatırımların nerede olacağını biliyor ve gizli ağı aracılığıyla bu bilgilerin en etkin finansal şekilde kullanılmasını sağlayabiliyor. 1977'de Siyah Asalet'in kuruluşu olan Bank of England'in, Kraliçe'nin yatırımlarını gizlemek için Bank of England Nominees Ltd (BOEN) adında bir şirket kurduğu ortaya çıktı.<sup>20</sup> Windsor hattının, Kraliçe Victoria'nın oğlu Edward VII'nin hükümdarlığından bu yana Londra Şehri ile özellikle karlı bir ilişkisi var. Edward'ın onde gelen mali danışmanı, Siyah Asalet bankacısı Ernest Cassel'di. Cassel'in kızı ve varisi Edwina, hem Prens Philip hem de Prens Charles üzerinde en büyük etkiye sahip olan Lord Louis Mountbatten ile evlenecekti. Onde gelen bir Mason olan Edward VII, aynı zamanda Rothschild'lere, Sassoon'lara (Rothschild soyunun bir kolu) ve Amerikalı Payseur-Rothschild klonları Morgan ve Harriman'a da yakındı. Uzun kraliyet ilişkileri olan diğer mali isimler Barings ve Morgan Grenfell'dir. Kraliçe'nin babası George VI'nın özel mali danışmanı

Elizabeth, Barings Bank ve Bank of England'dan Sir Edward Peacock'du. Kral, Peacock'a Kraliyet Viktorya Tarikatı'nın Büyük Haç'ını verdi, bu nedenle tavsiyenin çok karlı olduğu açıktı. George VI ayrıca Lord Cromer'ı Kraliyet Hanesi'ndeki en yüksek rütbe olan Lord Chamberlain yaptı. Cromer bir zamanlar Barings'in genel müdürüydu.

Yazarı Philip Beresford gibi araştırmacılar *İngiliz Zenginlerinin Kitabı*, Kraliçe Elizabeth'in Rio Tinto (eski adıyla Rio Tinto Zinc veya RTZ), Royal Dutch Shell, ICI ve General Electric gibi büyük şirketlere yatırım yaptığı söylüyorlar. Bu mantıklı çünkü bunların hepsi Kara Asilliğin temel direkleri. Kraliçe'nin dünyanın en büyük madencilik şirketi Rio Tinto'da önemli yatırımları var gibi görünüyor. 1873 yılında Jardine Matheson adlı küresel uyuşturucu kaçakçılığı operasyonundan Hugh Matheson tarafından kuruldu. Rio Tinto, Kuzey Denizi petrolünün başlangıcındaydı ve Texaco ile birlikte Kraliçe'nin de büyük yatırımlara sahip olduğuna inanılan BP'nin rafinerilerini kullanıyordu. Kraliçe, operasyonun her noktasında muazzam kar elde edecek ve Kuzey Denizi potansiyeli hakkında içерiden bilgi sahibi olacaktı. Belki de tespit edilebilecek en bariz çıkar çatışması, Rio Tinto'nun 1971'de uranyum fiyatını sabitlemek için kurulan bir kartele dahil olmasiydı. Federal büyük jüri ve Frank Church başkanlığındaki 1976 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi bu acayı açığa çıkardı. Ayrıca Avustralyalı Mary Kathleen Uranium adlı bir şirket de vardı. Bu şirket, Aborigenleri Avustralya'daki uranyum topraklarını işgal etmeye, onları üretimden çıkarmaya ve böylece dünya pazarındaki fiyatı yükseltmeye gizlice teşvik ediyordu.<sup>21</sup> Üretilen uranyum kıtlığı, fiyatta hile yaptığı gereklisiyle Rio Tinto'ya karşı yasal işlem başlatmaya çalışan Amerikalı Westinghouse şirketi üzerinde ciddi bir etki yarattı. Bir Amerikan mahkemesi, Rio Tinto yetkililerinin soruları yanıtlamalarını emretti, ancak bu, İngiliz Hukuk Lordları (Kara Asalet ve onların klonları) tarafından bozuldu. Avustralya hükümeti de aynı yönde bir yasa çıkardı. Bu, Avustralya Başbakanı Gough Whitlam'ın Kraliçe'nin Avustralya Genel Valisi Sir John Kerr tarafından görevden alınmasından sonradı. Whitlam, karşılığında hiçbir şey vermeden, Avustralya'nın kaynak tabanına tecavüz etmelerini engellemek için Rio Tinto ve Anglo-American gibi madencilik ve ham madde kartellerini satın alma politikası izliyordu. Her iki şirkete de muazzam yatırımlar yapan Kraliçe, gerektiğinde harekete geçirebileceği geniş 'Ayrıcalıklı Güçler'in bir kısmını kullanarak Whitlam'ı ortadan kaldırdı. Kraliçe'nin bu günlerde hiç gücü yok mu? Elbette. Dolandırıcılığın bir kısmı, İnsanları hiçbir gücün olmadığına inanmaya teşvik ederken, Kardeşlik'in acil müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda ona inanılmaz güçler vermektedir. Kara Asalet'in bir kolu olan İngiliz İstihbaratı'nın eski bir üst düzey ajanı olan Sir John Kerr, Kraliçe'nin portföyüne yaptığı sadık ve en karlı hizmeti nedeniyle Özel Konsey ve Kraliyet Viktorya Tarikatı'nın bir üyesi yapıldı. Ancak daha sonra Gough Whitlam'ın görevden alınmasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması tehlikesi ortaya çıktığında öldürülüdü.<sup>22</sup>

Kraliçe'nin Amerika'da devasa yatırımları var ve bunların çoğu, bu toprakları en başından beri paylaşan James I ve Sir Francis Bacon yönetimindeki Virginia Şirketi'nin kuruluşuyla ilgili. Britanya Krallığı hâlâ Amerika'nın sahibidir (muhtemelen Vatikan adına) ve Londra merkezli Kardeşler ile Kraliçe,

Hammaddelerden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (Virginia Şirketi) elde ettiği diğer karlardan inanılmaz bir gelir. 1966'da iki ABD kongre üyesi kongre kayıtlarında Kraliçe'nin Scott, Mississippi'de, Arkansas sınırına yakın, Delta and Pine Land Company adı verilen dünyanın en büyük plantasyonlarından birine sahip olduğunu anlattı. O zamanlar bile 44,5 milyon dolar değerindeydi ama yine de yüzlerce siyah işçiye çok az bir ücret ödedi. İsmine de dikkat edin. Delta (üçgen veya piramit) önemli bir semboldür ve bu nedenle Elit ABD Askeri birimine Delta Force adı verilir. Kongre Kütüphanesi'ndeki pornografi koleksiyonu, Delta Koleksiyonu olarak biliniyor ve Delta veya Triad, Delta Havayolları da dahil olmak üzere yüzlerce Amerikan işletmesinin logolarında yer alıyor. Delta'nın aynı zamanda Royal Arch Masonluğunun da simbolü olması tesadüf değildir. Çin organize suç operasyonunun adı Triad'lar (üçgen) buradan geliyor ve Üçlü Komisyon adı verilen Elit gruplaşma da buradan geliyor. Ünlü küresel silah tüccarı Adnan Kaşıkçı, operasyonunun Amerika'daki şubesini açtığında buna Triad Amerika adını verdi. Fayed ailesinin akrabası olan Kaşıkçı, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in yakın arkadaşı George Bush'un da iş ortağı. 1968'den itibaren Queen's Delta and Pine şirketi ABD hükümetinden 1,5 milyon dolarlık sübvansiyon aldı. Senatör McIntyre, 16 Nisan 1970'te Kongre'de hükümetin "Kraliçe'ye Mississippi'de sahibi olduğu tarım arazisine pamuk ekmediği için 120.000 dolar ödediğini" söyledi.

<sup>23</sup>New Yorker Magazine ayrıca Kraliçe'nin New York City'deki gecekondu mülklerinin en büyük sahibi olduğunu ve mülklerinin arasında tiyatro bölgesi 42. Cadde'nin de bulunduğuunu bildirdi.<sup>24</sup>Dünya ekonomisinin 3.000 ile 5.000 arasında ailenin sahibi olduğu ve kontrol ettiği tahmin ediliyor, ancak bu kontrolün merkezinde yer alan insan sayısı çok çok daha az: görece bir avuç. Windsor'lar kesinlikle bu yakın çevre Elit'in arasında veya çok yakınında. Bu Kardeşlik karteli, küresel ekonomik ağın, bankaların, sigorta şirketlerinin, hammaddelerin, ulaşımın, fabrikaların, nihai ürünlerin, büyük perakende gruplarının (ve geri kalan her şeye hile karıştırılarak), hisse senedi ve malzeme piyasalarının, hükümetlerin, medyanın her yönünü kontrol ediyor., istihbarat teşkilatları vb. Bu, gizli topluluklar aracılığıyla koordine edilmektedir ve onların en önemli araçlarından biri, Adalar Kulübü adı verilen Londra Şehri-Windsor Evi operasyonudur. Adını Adalar Prensi unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Victoria'nın oğlu Kral Edward VII'den almıştır. Unvan bugün Prens Charles'in elinde. Edward, Londra'nın Square Mile finans bölgesindeki Siyah Asalet baronlarıyla yoğun bir şekilde ilgilendi ve onlara Kırım Savaşı, Rusya-Japonya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı hazırlıkları ve Çin ile Afyon Savaşları'nın planlanması sırasında yardımcı oldu. Adalar Kulübü'nün merkezi organizasyonu aracılığıyla, görünüşte bağımsız şirketleri ortak kontrol ve ortak gündem ağı içinde tutan, birbirine kenetlenmiş yönetimlerden oluşan muhteşem bir ağ ortaya çıkıyor. Bu webden bazları şunlardır:

İngiltere Bankası; Güney Afrika Anglo-Amerikan Şirketi; Rio Tinto; Minorco Mineraller ve Kaynaklar Şirketi; De Beers Consolidated Mines ve De Beers Centenary AG; NM Rothchild Bankası; Barclays bankası; Lloyds Bankası; Lloyds Sigorta Piyasası; Midland Bankası; Ulusal Westminster Bankası; Barings Bankası;

Schroders Bankası; Standart Yeminli Banka; Hambros Bankası; SG Warburg; Toronto Dominion Bankası; Johnson Matthey; Klienwort Benson Grubu; Lazard Kardeşler; Lonrho; JP Morgan ve Co; Morgan Grenfell Grubu; Britanya Petrolü; Shell ve Royal Dutch Petroleum; Cadbury-Schweppes; BAT Endüstrileri; Assicurazioni Generali SpA, (Venedik) İtalya; Courtauld'lar; Genel elektrik; Cazeenove ve Co; Büyük Metropolit; Hanson plc; HSBS Holdings (Hong Kong ve Shanghai Bank); Imperial Kimya Endüstrileri; Inchscape plc; Inco Ltd; ING Grubu; Jardine Matheson; Peninsular ve Oriental Steam Navigasyon Şirketi (P & O); Pilkington Camı; Reuters Holdings; Glaxo Hoş Geldiniz; SmithKline Beecham; Unilever ve Unilever NV; Vickers plc;

Ve bu onlardan sadece birkaç! Bu şirketlerin her birinin sayfalarca devam eden şaşırtıcı yan kuruluş listeleri var. Bu yazının yazılıdığı sırada yalnızca Lonrho'nun 640 yan kuruluşu bulunuyor. Londra merkezli bu operasyonlar, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki operasyonlarla bağlantı kurarak Black Nobility-Windsor kartellерine dünya bankacılığı ve maden, enerji ve gıda üretimi üzerinde kontrol sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyah Asalet şirketlerinden biri, Bilderberger Dwayne Andreas'ın başkanlığını yaptığı Archer Daniels Midland'dır; bu, son derece yozlaşmış ABD'li politikacı Bob Dole'un ana mali destekçilerinden biridir ve Bill'in Kardeşlik seçimine uysal bir şekilde "karşı çıkmıştır". Clinton, 1996 başkanlık seçimlerinde. Siyah Asalet, Orange William'la toplu olarak gelişinden bu yana Londra şehrini dünyanın finans merkezi haline getirdi. Bugün bu merkez, dünyadaki döviz cirosunun dörtte birinden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır ve Londra Menkul Kıymetler Borsası, diğerlerinden daha fazla yabancı şirketi listelemektedir. Avrupa'daki çapraz borsa ticaretinin yüzde doksanı City tarafından gerçekleştiriliyor ve City dünyanın en büyük Eurobond ihraçısı. Londra Metal Borsası, Uluslararası Finansal Petrol Borsası ve Londra Emtia Borsası gibi Avrupa'nın önde gelen emtia vadeli işlem piyasaları da burada bulunmaktadır. Amerika'daki bağlantılarından, Virginia Company'den (Amerika Birleşik Devletleri) elde edilen karların Londra Metal Borsası gibi kuruluşlar aracılığıyla Londra'ya yönlendirildiğini anlıyorum. Şehir, uluslararası denizcilik, havacılık ve ticari sigorta ve reasüransın merkezidir. Şehir, yabancı kurumlar ve hükümetler için dünya fon yönetimine hakimdir ve tüm bu Şehir operasyonlarında önde gelen pozisyonlarda Masonlar bulunmaktadır.<sup>25</sup>Şehirde 500'den fazla yabancı bankanın ofisi bulunuyor ve 1993'te Birleşik Krallık merkezli bankalar dünya capitindaki kredilerin %16'sını oluşturuyordu; bu küçük adalar için şaşırtıcı bir rakamdı. Bu bankalar ve işletmeler arasındaki birbirine bağlı müdürlükler tek kelimeyle nefes kesici. Burada size bunlardan yalnızca bir kısmını sunabilirim, ancak bunlar size neler olup bittiğine dair bir fikir verecektir:

- **Sör Peter Ingram Walters:** 1992'den bu yana HSBC Holdings'in (küresel uyuşturucu kara para aklama merkezi olan Hong ve Şanghay Bankası) başkan yardımcısı; BP direktörü (1973-90); BP Chemicals başkanı (1976-81); Lloyds Denizcilik Sicili (1976-90); Ulusal Westminster Bankası müdürü (1981-89); Midland Bankası müdürü (1991-94); Blue Circle Industries başkanı (1990-); London Business School yönetici (1981-91);

Ulusal Ekonomik ve Sosyal İşler Enstitüsü yönetici (1981-90); SmithKline Beecham direktörü (1989-); Thorn EMI direktörü (1989), başkan yardımcısı (1990-).

- **Sör Martin Wakefield Jacob:**Bar'da çalıştı, İç Tapınak 1955-68; İngiltere Bankası müdürü (1986-95); Hudson Körfezi Şirketi müdürü (1971-86); Barclays de Zoete Wedd başkanı (1986-91); Barclays Bank başkan yardımcısı (1985-); Telgraf Gazeteleri müdürü (1986-); Ticari Birlik Güvence Direktörü (1988-); Rio Tinto yönetmeni (1991-); British Council başkanı (1992-).
- **Sör John Chippendale Keswick:**İngiltere Bankası müdürü (1993-); Hambros Bankası başkanı (1986-); Charter Konsolide direktör; De Beers direktörü (1994-); Edinburgh Yatırım Ortaklıği direktörü; İskoçya için Kraliçe'nin Koruması; Kraliyet Okçular Şirketi.
- **Sir Christopher Anthony Hogg:**İngiltere Bankası müdürü (1992-); Courtaulds'un başkanı (1980-94); Reuters Holdings başkanı (1985-); SmithKline Beecham direktörü (1993-); JP Morgan Uluslararası Konseyi (1988-); Ford Vakfı mütevelli heyeti (1987-)
- **Sör George Adrian Hayhurst Cadbury:**İngiltere Bankası müdürü (1970-94); Cadbury Schweppes başkanı, başkan yardımcısı ve genel müdürü (1969-89); IBM yönetici (1975-); Devralmalar ve Birleşmeler Panelinde görev yaptı (1990-); Kurumsal Yönetim Unsurları Komitesi başkanı (1991-).
- **Aberavon'lu Lord Howe (Geoffrey Howe):**Glaxo Wellcome yönetmeni (1991-); Kraliçe'nin Özel Konseyi ve Maliye Şansölyesi (1979-83); Dışişleri ve Milletler Topluluğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (1983-89); başbakan yardımcısı (1989-90); Sun Alliance ve Sigorta Grubu yönetici (1974-79); BICC direktörü (1991-); Framlington Rus Yatırım Fonu (1994); JP Morgan Uluslararası Konseyi.
- **Lord William Rees-Mogg:**Genel Elektrik müdürü (1981-); Times Gazetesi editörü (1967-81); Times Gazeteleri müdürü (1968-81); Sidgwick ve Jackson başkanı (1985-88); Britanya Sanat Konseyi başkanı (1982-88); American Trading Company başkanı (1992-); International Business Communications plc başkanı (1993-); J. Rothschild Yatırım Yönetimi direktörü (1987-); St James's Place Başkenti müdürü (1991-); Yayın Standartları Konseyi başkanı (1988-93); Telgraf Gazeteleri müdürü.

Ve son olarak, Kardeşlik CV'si için buna ne dersiniz?

- **Ilminster'lı Lord Armstrong:**İngiliz Hazinesi memuru (1950-64); Hazine Müsteşar Yardımcısı (1967-68); Maliye Şansölyesi özel sekreteri (1954-55 ve 1968); Başbakan'ın baş özel sekreteri

Edward Heath (1970-75); daimi dışişleri müsteşarı (1977-79); Kabine Sekreteri (1979-87); Ev Sivil Hizmetinin başkanı (1981-87); Rhodes Trust 1975); Inchcape yönetmeni (1988-); NM Rothschild direktörü (1988-); Rio Tinto yönetmeni (1988-); Kabuk yöneticisi (1988-); Kraliyet Operası, Covent Garden yönetmeni (1988).<sup>26</sup>

Tüm bu şirketleri ve hükümetlerin bu şirketleri etkileyen kararlar almasını kontrol ettiğinizde, olayları kontrol etme gücünüz olduğunu hayal edin. Buna BBC, Reuters haber ajansı, Hollinger Inc., Thomson, News Corporation, Pearson, Reed Elsevier gibi kuruluşlar aracılığıyla medyanın kontrolünü de ekleyin. *Washington Post, New York Times, NBC, CBS, ABC, vb...* ve dünyayı siz kontrol ediyorsunuz. Dahası, insanlar bunun olduğunu bilmiyor ve bu nedenle herhangi bir meydan okuma veya maruz kalma olmadan süresiz olarak devam edebilirsiniz.

Kraliçe'ye yakın bankalardan biri, Londra'nın Tower Hill kentinde bulunan Siyah Asalet'in kalesi olan Hambros plc'dir. Joseph Hambro, Danimarka, Norveç ve İsviç krallarının bankacısıydı ve Rothschild'lerle birçok iş yaptı. Oğlu Carl Joachim Hambro, 1839'da Kopenhag'dan Londra'ya taşındı ve dört yıl sonra Parlamento, Hambros'u bir 'İngiliz' bankası yapacak yasayı kabul etti. Rothschild'ler gibi, Hambros ailesi de servetlerinin çoğunu savaşlardan finanse etti ve yine Rothschild'ler gibi İngiliz İstihbaratına yoğun bir şekilde dahil oldular. Firmanın 1933'ten beri başında olan JH 'Jack' Hambro, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz İstihbaratının ekonomik savaş operasyonu olan United Kingdom Corp'u yönetiyordu. Oğlu Sir Charles Hambro, İkinci Dünya Savaşı sırasında seçkin Özel Harekat İdaresi'nin yöneticisiydi ve Victor Rothschild aynı zamanda İngiliz İstihbarat ağı içindeki olayları manipüle ediyordu. Şu anda Hollinger Inc. olarak bilinen ve kuruluşuna yardım eden SOE ajanının oğlu Conrad Black'in başkanlığını yaptığı medya devi şirketi, Özel Operasyonlar Yöneticisi (SOE) kurdu. Sir Charles Hambro'nun oğlu Lord Hambro artık firmanın başında bulunuyor. Özgeçmişinde Guardian Royal Exchange Insurance (başkan); Afyon savaşları sırasındaki uyuşturucu kaçaklığı operasyonu olan ve artık P&O (yönetmen) olarak bilinen Peninsular ve Oriental Steam Navigasyon Şirketi; San Paolo Bank Holdings (yönetici); ve Muhabazakar Parti (kademeli sayman). Hambros Yönetim Kurulu'nda ayrıca, diğer birçoklarının yanı sıra De Beers, Anglo-American ve Bank of England ile de bağlantılı olan, kötü şöhretli uyuşturucu kaçakçısı aileden Sir Chippendale Keswick; Hambros yöneticisi Lord Kingsdowne'un; Glaxo Wellcome, Bank of England, National Westminster Bank, Redland plc, Yabancı ve Sömürge Yatırım Vakfı, Ulusal Ekonomik Yatırım Konseyi ve Ditchley Vakfı gibi başkalarıyla iç içe olan bir Kardeşlik çevresi olan bir özgeçmiş var. Bilderberg Grubu. Hambro'nun yöneticileri arasında ayrıca Lord Halifax ve internetin bir parçası olmasına rağmen 'düzen karşıtı' olduğunu iddia eden Guardian Media Group'un yöneticisi John Clay de yer alıyor. 1970'lerde Hambros'un yöneticilerinden biri, Henry Kissinger'in yakın arkadaşı ve 1991'den beri Bilderberg Grubu'nun başkanı olan Lord Carrington'du. 1970'lerde Hambros'un, P2 Masonluğununa dahil olan Banco Privata adlı bir bankada önemli bir hissesi vardı. Skandalın merkezinde yer alan banka Ambrosiano Bank ile bağlantılıydı.

Bu dolandırıcılığın koordinatörü, Banco Privata'nın ana hissedarı Michael Sindona'ydı ve onun holding şirketlerinden biri olan La Centrale Finanzaria'nın yönetim kurulunda Jocelyn Hambro ve Evelyn de Rothschild vardı. Sindona finans ağı P2'yi finanse ediyordu ve Vatikan Bankası'nın muazzam meblaşların kanını akıtyordu. Buna karşılık P2, Bologna tren istasyonunda 85 kişinin ölümüne yol açan bomba da dahil olmak üzere İtalya'da terörizmi finanse ediyor ve organize ediyordu. P2'nin açığa çıkışının ardından, mason ritüeline uygun olarak, Ambrosiano Bankası başkanı Roberto Calvi'nin Londra'daki finans bölgesinin yanındaki Blackfriars Köprüsü'nün altında öldürülmesi izledi. Eminim Hambro klanı o kadar rahatlampıtı ki konuşmayıordu. Sindona daha sonra cinayeti Güney Amerikalı Masonların gerçekleştirdiğini söyledi. Ağın her bir kısmı, gerçeğin ortaya çıkışını zorlaştırmak için suikastlarını başka bir şubeye devrediyor. Hambros operasyonu da diğer operasyonlar gibi o kadar kötü kokuyor ki, bu kokuyu bastırmak için dünyanın deodorant stoğunun bulunması gerekiyor. Ama en güclü oda spreyinizi Kraliçe'ye ve Windsor Hanedanı'na saklayın. Gezegeni soyan ve tüm dünyada ölüme, yıkıma ve sefalete neden olan tüm unvanlı suçlularla bağlantılıları. Ve şunu anlayın: Eğer İngilizseniz, onlara bunu yapmaları için para ödüyorsunuz! Windsor'lar bilinçli olarak bu ağın bir parçası ve halka açık yüzleri, perde arkasında faaliyet gösterdikleri lağım çukurunu gizlemek için kullanılan bir maskeden başka bir şey değil. Bu kontrol, Londra'dan, Elit soyunun sürüngen Gündemi adına hüküm sürdüğü dünyanın geri kalanına yayılıyor.

### Windsor'un gücü

İngiliz Kraliyet ailesi her zaman Masonluğa yakın olmuştur ve Jartiyer Şövalyeleri, Devedikeni Tarikatı ve Kraliyet Viktorya Tarikatı gibi kendi tarikatları Mason ağlarıyla iç içe geçmiştir. Elbette Kudüs Aziz John Tarikatı (Malta Şövalyeleri) de öyle. Masonluğun İngiltere'de 18. yüzyılda yayılması, Alman Hanover hanedanının gelişileyle aynı zamana denk geldi. Londra'daki Great Queen (Semiramis/Isis) Caddesi'ndeki İngiliz Büyük Locasının şu anki Büyük Üstadı, Kraliçe'nin kuzeni Kent Dükü'dür. Prens Philip, 5 Aralık 1952'de 2612 numaralı Donanma Locasına kabul edildi.<sup>27</sup> Kayınpederi, Kraliçe'nin babası ve Kraliçe Anne'nin kocası olan George VI, ateşli bir Mason'du.<sup>28</sup> Edward VII ve Masonluğun ortaya çıkışından bu yana diğer hükümdarların çoğu gibi. Kraliçe, Masonluğun 'Büyük Patronesi'dir. Kendisine, diğer Commonwealth ülkelerindeki muadilleriyle bağlantı kuran Privy Konseyi'nin 390 üyesi hizmet veriyor. Ayrıcalıklı yetkileri nedeniyle yasal olarak Parlamentonun üzerindedir. Ömür boyu atanın üyeleri arasında Prens Philip, Prens Charles, Canterbury Başpiskoposu ve Başbakan yer alıyor. Her yıl dokuz resmi toplantı yapılıyor ve hükümet bakanları hazır bulunurken Kraliçe'ye, Kraliçe'nin onaylamasını istedikleri hükümet tedbirleri anlatılıyor. Yakın çevredeki politikacılardan, saray mensuplarından ve kamu görevlilerinden oluşan bu Özel Konsey, sıraya girmeden önce Kraliçe'nin önünde eğilmeli ve elini sıkmalı ve işlerini son derece gizlilik içinde yürütmeye yeminlidirler.<sup>29</sup>

Windsor-Black Asaletinin küresel manipülasyon araçlarından bir diğeri de Kraliyet Ajanlarıdır. Bu organizasyon 1833 yılında 'Kraliyet Temsilcileri' olarak kuruldu.

Kolonilerin İmparatorluktaki günlük idareyi yürütmesi ve hükümet yetkililerine, sömürge otoritelerine ve devlet başkanlarına özel bankacı olarak hizmet etmesi. Ayrıca silahlar da dahil olmak üzere çok çeşitli mallar tedarik ediyordu. Britanya İmparatorluğu'nun yöntemleri ve geçmişinin göz önüne alındığında, kesinlikle uyuşturucu pazarına bulaşmış olurdu. Crown Agents'in organize suçla uzun bir geçmiş var ve soykırım savaşlarına neden olmak için Afrika'ya gizli silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.<sup>30</sup>Bu, hükümdarlar için çalışan bir Kraliyet Ajansıydı ve hala da öyledir ve yine de tüm borcu İngiliz hükümeti tarafından garanti altına alınmıştır. 1970'lerde İngiltere Bankası'nın yüz milyonlarca sterline mal olan kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Uzun yıllar boyunca Kraliçe'nin dostu ve Prens Philip, Prens Charles ve George Bush'un birçok özel projesine fon sağlayan Brunei Sultanı'nın kişisel servetini yönetti. Sultan aynı zamanda resmi olmayan İngiliz ve Amerikan İstihbarat operasyonlarının mali destekçisidir.<sup>31</sup>ve Dodi'nin babası Mohamed Al Fayed'in operasyonunu finanse eden bir adam. Kraliyet Temsilcileri, 1996 yılında Crown Agents for Overseas Government and Admins. Ltd. adı altında 'özelleştirildi'. 'Özelleştirme', Kardeşliğin, gücün devlet kurumu aracılığıyla Siyah Asaletten doğrudan mülkiyet yoluyla Siyah Asalet'e aktarılması anlamına gelir. Yeni Crown Agents, uzun bir şirket ve girişim listesi için bir holding şirketi olarak hareket ediyor ve dünya çapındaki ağda hayatı bir dişli olarak daha önce olduğu gibi devam ediyor. Başkanı David H. Probert, İngiliz silah üreticisi Birmingham Small Arms Ltd'nin eski müdürdür ve direktörlerden biri de Companion of the Bath (Kraliçe ödüllü bir unvan) olan F. Cassell'dir (yine bu isim) ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Büyük Britanya eski genel müdürü. Hisse sermayesini güvende tutan Crown Agents Foundation'in başkanlığını Britanya İmparatorluğu'nun Grand Cross Şövalyesi Sir David Rowe-Ham yapıyor. Bu tröst, Barclays Bank, Standard and Chartered Bank, Unilever, Tate and Lyle, Securicor (küresel bir 'güvenlik hizmetleri' operatörü), British Telecom, Galler Prensi İş Liderleri Forumu (Prens Charles başkanlığında) ve Ağa Han'ı içermektedir. Temel. Aynı eski kalabalık. Crown Agents, Mozambik'in gümrük hizmetlerini yönetiyor ve Europe SA adlı bir şirket aracılığıyla, Bosna'nın tüm ekonomik inşaat satın almalarından sorumlu... evet, Bosna. Ayrıca Angola ve Bosna'daki Birleşmiş Milletler barışı koruma güçlerinin tüm gidasını sağlamak üzere Monako merkezli bir şirket olan ES-KO ile ortak girişimde bulunuyor.<sup>32</sup>Yani ne kadar çok savaş ve çatışma olursa, Kraliyet Ajanlarının kazanma potansiyeli de o kadar fazla olur.

Londra Windsor-Black Asalet-Şehri ağının önemli bir kısmı 'Şehir Görünümü Şirketleri' olarak adlandırılan şirketlerdir. Bunlar silah imalatçıları, kirtasiyeciler, gazete imalatçıları, kuyumcular ve benzeri çeşitli tüccar gruplarını temsil ettiklerini iddia ediyorlar. Aslında onlar Şehir kurumlarının kontrolünde temel teşkil eden ve çok daha uzaktaki gizli topluluklardır. 1350'lerde Kara Ölüm olarak bilinen vebanın ardından Şehir yönetimi mahalle konseylerinden Şehir Tasarım Şirketlerine devredildi. Tapınakçılar perde arkasında hala çok aktifti ve güç Masonlar Loncası'nda toplanmış gibi görünyordu. Bu ağ, dünya çapındaki şubeleriyle iç içedir. 1979'da, Margaret Thatcher'in Britanya Başbakanı olduğu yıl, Kuzey Londra Şehri'nin Onurlu Özgür Adamları Şirketi

Amerika, New York ve Toronto'da toplantılar yapmaya başladı ve 21 Ekim 1991'de Hong Kong'da Londra Şehri Hizmetçileri Derneği kuruldu ve üyelerinin tamamının mimar (Mason) olduğu ortaya çıktı.<sup>33</sup> Merhum yazar Peter Jones, kitabı için 1990'larda bazı Tasarım Şirketlerini araştırdı: *Avustralya'nın İtaati*; Bu, Avustralya Başbakanı Kraliçesi Gough Whitlam'in görevden alınmasına yol açan manipülasyonu açığa çıkardı. Bu 'Şirketler' içerisinde bulduğu isimlerden bazıları şunlardır:

- Mühendisler: Edinburgh Dükü.
- Havayolu Pilotları ve Navigatörler: Edinburgh Dükü, Prens Andrew.
- Kasaplar: Ana Kraliçe, Lord Vestey (et ailesinden ve Kudüslü Aziz John Tarikatı'nın Baş Rahibi).
- Tüccar Taylorlar: Kraliçe Anne, Lord Whitelaw (Satanist olduğu iddia edilen ve Margaret Thatcher'in eski başbakan yardımcısı), Lord Hailsham.
- Glovers: Margaret Thatcher, Sir John Fieldhouse (Filo Amirali), her ikisi de 1982 Falkland Savaşı'nın ön saflarında yer aldı.
- Tavukçular: Margaret Thatcher, Devonshire Düşesi (Chatsworth Evi).
- Balıkçılar: Devonshire Dükü, Devonshire Düşesi, CEA Hambro (Hambros Bank, Taylor Woodrow, P & O), Lord Inchcape (Inchcape plc, P & O, Majestelerinin Londra Teğmeni).
- Kuyumcular: JH Hambro.
- Bakkallar: Edward Heath (Satanist ve eski İngiltere Başbakanı, Bilderberg Grubu ve Britanya'nın Avrupa Topluluğu'na girişinin mimarı).
- Salters: Kent Dükü (İngiliz Masonluğunun Büyük Üstadı), Lord Armstrong (daha önce bahsettiğim uzun hükümet ve iş atamaları listesine sahip adam).
- Kumaş işçileri: Sör Peter Gadsden (United Grand Lodge'da Büyük Üstat), Lord Carrington (Bilderberg Grubu başkanı, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı ve Kardeşliğin önde gelen ajanı).

Bu Tasarım Firmalarının birçoğunda karşımıza çıkan bir diğer isim ise Satanist eğilimlere sahip inşaat ailesi McAlpine'dir. Bu gruplar Mason ağlarına bağlanmaktadır. Londra Şehri'nin finans merkezinin Square Mile bölgesinde, Dünya Gezegeni'nin herhangi bir yerindeki metrekare başına daha fazla Mason var. İngiltere Merkez Bankası'nın kendi Masonluk Locası (Loca No 263) vardır, Lloyds gibi 50 banka daha vardır (Black Horse of Lombard Street Lodge, No 4155) ve 1905'ten bu yana Mansion House'da bulunan elit Guildhall Locası vardır. Mansion House, Londra'nın Lord (Hür Mason) Belediye Başkanı'nın resmi konutudur ve 60'tan fazla Belediye Başkanı, Locanın Üstadı olmuştur.<sup>34</sup> Şu Lloyd'un sembolü olan Lombard Street Lodge'un Kara Atı'na (Kara Güneş bakın. Lombardiya, Kara Soylu Venedik/Fenikelilerin mali derebeyliği)ydı.

Windor'lar finansal ve siyasi manipülatörler, Satanistler ve ritüel çocuk katillerinden oluşan bu sürüngen ağınnın bir parçası. Bilerek öyle. Ağın arasında sayısız gizli topluluk aracılığıyla önde gelen yargıçlar, polisler, politikacılar var.

iş adamları, üst düzey memurlar, medya sahipleri ve editörler. Ağın bu kralları ve generallerinin altında, dahil oldukları Gündemin ölçüği hakkında hiçbir fikri olmayan onbaşilar ve piyadeler gelir. Kardeşlik birinin suçlanması, yargılanmasını veya öldürülmesini isterse, bu olur. Eğer kendi adamlarından birinin kovuşturtmaya karşı korunmasını isterlerse, bu olur. Yeni bir yol, bina veya kanun değişikliği gibi tartışmalı bir önerinin onaylanması istiyorlarsa, istedikleri kararı vermek için adamlarından birinin resmi 'soruşturma'nın başına atanmasını sağlarlar. Bu ağ, başbakanları tüm siyasi partileri manipüle ederek seçiyor ve önde gelen hükümet yetkililerini atıyor. Siyah Asalet ağları, hayır, özellikle Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer ülkelerde de ayını yapıyor. Görmek ...*Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek* bunun ayrıntıları için.

### Windsorlu arkadaşlar

İnsanların, tutmayı seçtikleri şirkete ve 'onurlandırmayı' seçtikleri şirkete göre tutumları ve motivasyonları hakkında çok şey anlatabilirsiniz. Kraliçe'nin İngiliz Milletler Topluluğu dışındaki kişilere şövalyelik vermesi nadir görülen bir durumdur ve Kraliçe'nin bu tür 'Onursal Şövalyelikler' için seçtiği kişiler, Kardeşlik görevlilerinin bir iş toplantısı gibi okunur. Amerikan Anayasası, Kongre'nin izni olmadan yabancı bir devletin hükümdarlarından unvanların kabul edilmesini yasakladığından bu unvanlara 'fahri' adı verilmektedir. Bu onurların çok azı veriliyor çünkü bir İngiliz hükümet yetkilisinin belirttiği gibi: "Paranın değeri düşürülmemeli"<sup>35</sup> Aşağıdaki isimlerin para biriminin değerini düşürdüğünü düşünüyor musunuz acaba: Satanist, ritüel çocuk katili ve toplu katil Henry Kissinger, Windsor Kalesi'ndeki bir törenle St. Michael ve St George Tarikatının Şövalye Komutanı yapıldı. Bu normalde üst düzey İngiliz diplomatlara verilir ve bu çok uygundur çünkü Kissinger her zaman Londra'nın Siyah Asaetine hizmet etmiştir. Bu, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Richard Nixon'ı görevden almak ve yerine tecavüzcü ve çocuk istismarcı Gerald Ford ve başkan yardımcısı Nelson Rockefeller'i getirmek için Watergate olayını manipüle ettiği zamanı da içeriyyordu (Bkz. *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecektir*). Kissinger Associates'in bir yönetici ve George Bush'un baş danışmanı olan Kissinger 'gofer' Brent Scowcroft, Kraliçe tarafından Britanya İmparatorluğu'nun Onursal Şövalyesi ilan edildi. İran-Kontra silah karşılığı uyuşturucu skandalına karışan Bush'un bir başka kopyası olan Casper Weinberger de öyleydi. Pedofil, ritüel çocuk katili, toplu katil ve Satanist olan George Bush'un kendisi de Windsor'ların çok yakın arkadaşıdır. Kraliçe, Kardeşler'in senaryo okuyucusu ve zihin kontrollü kölelerin tecavüzcüsü, kendisi de zihin kontrolünün bir ürünü olan Ronald Reagan'a yaptığı gibi, onu da Bath Tarikatı'nın Onursal Şövalye Büyük Haçı ilan etti. Bu onun Commonwealth dışından birine verebileceği en yüksek ödül. Sembolizmi anlamadığınız sürece Hamam Düzeni aptalca bir başlık gibi geliyor. Simyanın diriliş banyosu yeniden doğuşu, arınmayı veya bağıışlanmayı simgelemektedir. Masonik 'Hamam Şövalyeleri'ne, korkunç işler yapmadan önce banyo yaptırılır, dolayısıyla 'kan banyosu' yapılır.<sup>36</sup> George Bush ve Kraliçe çok iyi anlaşıyor çünkü ikisi de Avrupalı 'kraliyet' ve aristokrat-sürüğen kanından geliyor. Her ikisi de şekil değiştiricidir. George ve eşi Barbara Pierce Bush (Merrill, Lynch, Fenner ve Smith'ten), İngiltere'deki aynı Pierce ailesinden geliyorlar.

Amerika Başkanı Franklin Pierce. Pierce ailesi, aslında İngiltere'nin güçlü Percy aristokrat ailesidir ve adını Pierce olarak değiştirmiştir ve içlerinden bazıları, Parlamentoyu havaya uçurmaya çalışan başarısız barut komplosuna karışıkları öğrenildiğinde Amerika'ya göç etmiştir. Planın oluşturulduğu Percy evlerinden birinin adı Syon Evi'ydı.<sup>37</sup> Bush'un diğer akrabaları arasında İngiltere ve Amerika'daki Grosvenor aileleri ve Ohio'daki Taft ailesi yer alıyor. İngiliz Grosvenor'lar, Siyah Asalet'in finans merkezi olan Londra Şehri'ndeki en önemli mülklerin sahibi olan Westminster Dükleridir. Amerika'nın Grosvenor'ları, dünyadaki arkeolojik hazineleri, özellikle de dini öneme sahip olanları ortadan kaldırmasıyla ve bunları Washington DC'deki Smithsonian Enstitüsü'ne yerleştirmesiyle ünlü National Geographic'i kurdu. Enstitü, Grosvenor'un yine Percy soyundan gelen kuzenleri Smithson'lar tarafından kontrol edilmektedir.<sup>38</sup> George Bush'un soyunun izi İngiltere Kralı Büyük Alfred'e ve sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda Fransa'da Kardeşlik Gündemine hizmet eden ünlü hükümdar Şarlman'a kadar uzanabilir. Aynı soyağacı, ABD'nin diğer 32 başkanına kadar da izlenebilmektedir ve bu nedenle bunların hepsi Bush'la akrabadır.<sup>39</sup> Kraliçe, Körfez Savaşı'ni manipüle eden ve 'kazanan' Bush'a ve diğer arkadaşlarına çok minnettardı. Körfez Savaşı Sendromu'nun nedeni konusunda kişilerinin arasından yalan söyleyen askeri komutan Stormin' Norman Schwarzkopf ve Kardeşlik'in Genelkurmay Başkanı Cohn (Colon) Powell, onun en zarif majesteleri olan geyik yavrusu tarafından ödüllendirildi. , açık kahverengi, Britanya İmparatorluğu'nun Onursal Şövalyesi unvanı. İngiliz ve ABD ordusunun aktörü ve aracı Douglas Fairbanks, Satanist ve faşist Lord Mountbatten'in yaveriydi ve Britanya İmparatorluğu Şövalyesi de dahil olmak üzere bir dizi şövalyelik unvanıyla ödüllendirildi.

Öne çıkan bir diğer isim ise Kraliçe'nin çok yakın arkadaşı Paul Mellon. Onu Britanya İmparatorluğunun Onursal Şövalyesi yaptı. Kara Asalet'in Hollanda kanadı, Prens Philip'in arkadaşı SS subayı Prens Bernhard aracılığıyla Mellon'u Turuncu Nassau Nişanı Şövalyesi yaptı. Bu unvan Orange'lı William'ın ve gizli örgüt Orange Order'in onuruna verilmiştir. Paul Mellon, New York, Virginia (Washington) ve Boston merkezli Rockefeller'lar, Harriman'lar, Bush'lar, Kennedy'ler ve Morgan'lar da dahil olmak üzere başka bir inanılmaz aile ağının Amerika Birleşik Devletleri'ni Londra merkezli kontrolünde merkezi bir figürdür. Bu nedenle Doğu Kuruluşu olarak bilinir. Mellon ailesinin Windsor'larla olan ilişkisi çok eskilere dayanıyor. Paul'un annesi Guinness servetinin mirasçılarından biriydi ve babası Andrew Mellon, 1932 ve 33'te ABD'nin Londra Büyükelçisi ("St James's Mahkemesi") iken Windsors'un sırdaşı oldu. Onu başka bir Kardeşlik dolandırıcısı takip etti. , Joseph Kennedy, JFK'nin babası. Mellon, Harding, Coolidge ve Hoover başkanları döneminde üç kez ABD Hazine Bakanı olarak görev yaptı ve Siyah Asalet'in çıkarlarını temsil etti. Kardeşler'in petrol, altın, elmas, uyuşturucu ve sonsuza dek yaptığı gibi, alüminyum fiyatını ve arzını kontrol etmek için ALCOA olarak bilinen alüminyum kartelinin oluşumunu finanse eden oydu. Bir yanlarından para kazanmak için içme suyunu florür koyma politikasını başlatan Mellon ve ALCOA'ydı.

o zamanlar elden çıkarmaya çalıştıkları alüminyum endüstrisi. Dişleri kurtarmakla hiçbir ilgisi yoktur. Florür aslında 40 yıldır fare zehri olarak kullanılmış ve zekayı baskılacak bir maddedir. Görmek *Robotların İsyancı* hikaye için. Andrew Mellon, British Petroleum (eski adıyla Anglo-Persian) ile yakın işbirliği içinde çalışan Gulf Oil'in kuruluşunu finanse etti. Operasyonlarından biri, 1953'te İran Başbakanı Dr. Muhammed Musaddık'a karşı yapılan darbeydi. Musaddık, ülkesinin sömürülmesini durdurmak istediler ancak Anglo-Amerikan Elit ona karşı komplonu kurdu ve İran halkına zalim, cani rejimi dayattı. İran Şahı'nın. Darbeye karışan kişilerden biri, Kraliçe tarafından onurlandırılan Körfez Savaşı komutanının babası olan kıdemli Norman Schwarzkopf'du. Bu hikaye uzun uzun anlatılıyor... Ve *Gerçek Sizi Özgürleştirecek*. Andrew Mellon, Nazi savaş makinesini finanse eden ve Almanya'da Adolf Hitler'i iktidara getiren ekonomik çöküse neden olan Dawes ve Young Planlarının da arkasındaydı. Oğlu Paul Mellon İngiltere'de büydü, ancak Kafatası ve Kemikler Derneği'nin evi olan Yale Üniversitesi'ne gitmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bunun üyeliğini reddetti ancak bunun yerine başka bir Kardeşlik operasyonu olan Parşömen ve Anahtar'a katıldı. Yale'den sonra, pek çok İngiliz İstihbarat ajanının tespit edildiği ve işe alındığı Cambridge Üniversitesi'nde okumak için İngiltere'ye geri döndü. Babası ve annesi boşandı ve o da onunla birlikte, Loudoun ve Orange gibi ilçelerin isimlerini bulabileceğiniz, Washington DC'den 40 mil kadar uzaktaki Virginia'ya yerleşti. Bu bölge uzun zamandır Harrimanlar gibi Siyah Asillerin ABD temsilcileri tarafından işgal edilmişti. Kraliçe ve Prens Philip, Virginia'daki Rokeby Malikanesinde Paul Mellon'u sık sık ziyaret ettiler ve hem Prens Charles hem de Prenses Anne oradaydı.<sup>40</sup> Prens Philip, Dünya Yaban Hayatı Fonu'na fon sağlamak için Mellon'a gitti. Buckingham Sarayı anlattı *Yönetici İstihbarat İncelemesi* araştırmacı Scott Thompson:

"Kraliçe tarafından Bay Paul Mellon'la ilgili mektubunuz için size teşekkür etmem emredildi. Kraliçe, Bay Mellon'u uzun yıllardır tanıyor ve onun Upperville, Virginia'daki mülkünu muhtemelen ilk kez 1950'lerde ziyaret etti."<sup>41</sup>

Kraliçe, 1936'da Wallis Simpson'la evlenmek için tahttan feragat eden amcası talihsiz Nazi destekçisi Windsor Dükü Edward VIII'ın izinden gidiyordu. Paul Mellon'un kız kardeşi Ailsa, Dük'ün Virginia'daki yakın arkadaş çevresinin bir parçasıydı. Eski adıyla Wallis Warfield olan Wallis Simpson, bu bölgedeki özel Foxcroft Okuluna gitti. Kraliçe'nin ve Mellon'ların yakın arkadaşlarından bir diğeri de William Farish III'tür. Kraliçe, üreyen kısraklarının bir kısmını Versailles, Kentucky yakınlarındaki Lane's End Çiftliği'nde tutuyor ve Kraliçe, burayı düzenli olarak ziyaret ediyor. Paul Mellon onlara katılmak için sık sık özel jetle geliyor. William Farish III, Kraliçe'nin yakın arkadaşı George Bush'un yakın arkadaşıdır. Farish, Bush'un, başkanların görevdeyken paralarının nereye yatırıldığını bilmemesi gereken 'kör güveninin' koruyucusu olduğu dönemde ön plana çıktı. Kraliçe'nin aksine! Ancak elbette bunların hepsi birer yalan ve Bush da tipki Kraliçe gibi görevdeyken kendi yatırımları için bir servet kazandı. Kraliçe ve Prens Philip'in Farish'in arkadaşlığından neden hoşlandığını anlayabiliyorum. Büyükbabası kıdemli William Farish,

İkinci Dünya Savaşı sırasında Rockefeller'ların Standard Oil of New Jersey'i, Nazilere ve onların Auschwitz'deki köle kampını işten kimya devi IG Farben'e petrol ve teknolojik bilgi sağlıyordu. Aslında Standard Oil ve IG Farben temelde aynı şirketti. ... Ve *Gerçek Seni Özgürleştirəcəksiz* tüm bunların arka planını verecektir. Nereye bakarsanız bakın, Windsor'ların Nazilerden, Nazi sempatizanlarından ve destekçilerinden kaçamadığı görülüyor.

### Windsor soykırımı

Sayısız İngiliz-Hollanda ittifakı ve entrikasının gerçekte İngiliz ve Hollanda halkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Kandırılmaktan vazgeçeceksek, "Bunlar İngilizler", "Bunlar Hollandalılar", "Bunlar Amerikalılar", "Bunlar Almanlar, bu Fransızlar", "Bunlar beyazlar", "Bunlar beyazlar" diye bağırmayı bırakmalıyız. siyahlar", "Yahudiler" ve hatta "Sürüngeüler". Olaya karışan tüm bu halklar değil, onların içindeki belirli soyalar ve hizipler. Bir ırkı, milleti ya da inanç sistemini suçlamak tam olarak Müslüman Kardeşler'in bizden yapmamızı istediği şeydir, çünkü eğer insanlar kendi aralarında bölünürlerse bölünmeye, kavgacılığa ve hatta savaşan gruplara dönüşeceklərdir. Böl ve yönet. Manipülasyon, nüfusu cehalet içinde tutarken tüm bu ülkeler ve gruplar üzerinde çalışan soylardan ve onların "müdafimlerinden" oluşan bir ağdan geliyor. 'İngiltere' ile 'Hollanda' arasındaki yakın işbirliği, Kara Asalet'in İngiliz ve Hollanda kanatları anlamına geliyor. Bu kesinlikle İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip ve kızı Beatrix için istifa edene kadar Hollanda Kraliçesi Juliana'nın eşi Prens Bernhard için de geçerlidir. Philip ve Bernhard aynı sürüngen soyundan geliyorlar ve her ikisinin de hayatı ve insanlara karşı Nazi görüşü var. Philip ve ailesi Nazi bağlantılılarıyla doludur ve Bernhard, Himmler'in kanlı SS'sinin bir üyesiydi. 1912'de Alman olarak, Kaiser Wilhelm'in kız kardeşi Hohenzollern Prensesi Victoria'nın kuze ni olarak doğdu. 1934'te Berlin Üniversitesi'nde Nazi İstihbaratına alındı ve Rockefeller/Farish Standard Oil ve ICI gibi İngiliz şirketleriyle çok yakın bağlantıları olan kimya devi IG Farben'in SS operasyonunda çalıştı. Bernhard'ın geçmişsi, kötü şöhretli Orange Hanedanı'ndan Kraliçe Juliana ile evlenerek, yakın arkadaşı Prens Philip'in Hollanda'daki eşdeğeri haline geldiğinde Hollanda'da bir skandala neden oldu. Bernhard, ilk kez 1954'te resmi olarak bir araya gelen Bilderberg Grubu'nun kurulmasına yardımcı oldu ve 1961'de Philip ile birlikte, kısmen Mellon'lar tarafından finanse edilen Dünya Yaban Hayatı Fonu'nun (şu anda Dünya Doğayı Koruma Vakfı) kurucu ortağı oldu.

Burada bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), nesli tükenmekte olan türleri kurtarmak için kurulmadı. Oxford profesörü John Phillipson'un 1989'da ortaya çıkardığı gizli bir rapora göre, bu cephedeki sicili oldukça dehşet verici.<sup>42</sup> Philip, WWF'yi başlatmadan birkaç ay önce, Kraliçe ile birlikte Hindistan'a yapılan kraliyet turundaydı. Buna, bir kaplanın bağlı keçiler tarafından menzile çekiliş 'doğa korumacı' Philip tarafından vurularak öldürülüdüğü bir kaplan çekimi de dahildi.<sup>43</sup> Bu daha sonra hikaye ve Philip'in kaplanın üzerinde durduğu bir fotoğrafın gazetelerde yer almasıyla dünya çapında öfkeye neden oldu. Philip bu kez Katmandu'daki aynı turda bir atış partisindeydi.

Muhafazakar Başbakan, Bilderberg Grubu başkanı ve İskoç Kardeşliği ailelerinin soyundan olan Alec Douglas Hume (Lord Evi) ile birlikte. WWF'nin ilk uluslararası çağrı direktörü Ian MacPhail, İngiliz televizyon ekibine anne fil ve yavrusunun nasıl menzile girdiğini anlattı. Philip anneyi vurdu ve yavrusu dehşet içinde kaçtı. MacPhail, WWF'nin kurulmak üzere olması nedeniyle olayın örtbas edilmesine yardım ettiğini ve Fonun yaban hayatının korunmasına fayda sağlayacağına inandığını söyledi. Daha sonra farklı düşündü:

“...yanıldığımı büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Gergedan, fil ve panda tekneyi kaçırıldı ve yeni Nuh'un Gemisi onlarsız yoluna devam etti.”<sup>44</sup>

WWF'nin kurucusu ve arkasındaki itici güç olan Philip ile sırf zevk için hayvanları ve kuşları öldüren Philip arasındaki çelişkiyi görmek kamuoyunu her zaman şaşırtmıştır. Aynı şey WWF 'doğa koruma uzmanı' Prens Charles'in da tazilarla birlikte bir tilkiyi parçalaması için geçerli. Ama hiçbir çelişki yok, mesele bu. Philip, Bernard gibi, hayvan refahına pek değinmiyor. WWF çok farklı nedenlerle oluşturuldu. Bu, Afrika'daki ve terörist grupların ve paralı askerlerin toplanabileceği, eğitim alabileceği ve Ruanda ve Burundi gibi yerlere soykırımı getirmek için sınırları gecebileceği başka yerlerdeki yaban hayatı parklarını kontrol etmeye yönelik bir araçtır. WWF, insanların ve hayvanların sistematik olarak katledilmesini koordine ediyor ve finanse ediyor ve durdurmaya çalışması gereken yasadışı fildiği ticaretinden bir servet kazandı. Bu paranın büyük bir kısmı yaban hayatını desteklediğini düşünen halktan gelen bağışlarla ödeniyor ve kasaba ve şehirlerdeki bağış toplayıcılar da aynı düşüncede. Bana göre yaban hayatının korunmasına yapabileceğiniz en iyi katkı WWF'ye fon sağlamayı bırakmaktır. Ünlü doğa koruma uzmanı Sir Peter Scott, WWF'nin bir başka kurucusuydu ve 1972'de büyük av avcısı Ian Parker'a fil dişleri ve gergedan boyruzunun yasa dışı ticarete ilişkin bir rapor hazırlattı. Parker, Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyatta'nın ailesinin bu ticaretin merkezinde olduğuna dair kanıtlar sundu. Ayrıca kaçak avcılar olarak Kenya'nın en önde gelen 'doğa korumacılarını' da adlandırdı. Parker, raporunu Scott'a teslim ettikten birkaç saat sonra Kenya Özel Şubesinden tutuklandı, üç gün boyunca dövüldü ve kendisine çenesini kapatmazsa karısının öldürüleceği söyleindi.<sup>45</sup> Parker'ın raporu Scott tarafından hiçbir zaman yayınlanmadı ve aynı sıralarda Prens Bernhard, WWF Uluslararası Başkanı olarak gergedanı kurtardığı için Kenyatta'ya 'Altın Ark Nişanı' ödülünü verdi!<sup>46</sup>

Bu organizasyonun gerçekte nereden geldiğini göstermek için WWF 1001 Kulübü'ndeki bazı isimleri listelemekten başka bir şey yapmam gerekmıyor. Bu, 1971 yılında Prens Bernhard tarafından WWF'nin 'faaliyetleri' için para toplamak amacıyla kurulan özel bir gruptur. Kardeşliğin tüm gizli topluluklarında olduğu gibi, yalnızca davetle toplanan üyeleri yıllık olarak büyük miktarda bağısta bulunuyor. İşte 1001 Kulübü'nün yıllar içindeki üyeliğinin bir tadi:

**Conrad Black:** İngiliz İstihbaratı ajansı ve başlangıçta İngiliz İstihbarat ajansı olan babası George tarafından kurulan Hollinger medya imparatorluğunun başkanı. Black, Bilderberg Grubu'nun yönetim kurulunun bir üyesidir; **Prens Johannes von Thurn ve Taksiler**(merhum): en öne çıkanlardan biri

Siyah Asalet ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Venedikli aileleri. Rothschild'lerin yakın arkadaşı. Babası Max, genel merkezi ailennin Bavyera Illuminati'sinin evi olan Bavyera'daki Regensburg Kalesi'nde bulunan Hitler'in Allgemeine SS'sini kurdu; **Tibor Rosenbaum**(merhum): Mossad lojistik operatörü ve Cenevre merkezli Banque du Credit International'ın (BCI) başkanı; Dolandırıcılar ve Suçlular Bankası olarak anılan kötü şöhretli BCCI'nın öncüsü. *Hayat* dergisi Rosenbaum'un bankasının ABD merkezli Meyer Lansky organize suç şebekesinin kara para aklama aracı olduğunu ifşa etti ve Rosenbaum aynı zamanda John F. Kennedy suikastının merkezinde yer alan İngiliz İstihbaratının suikast birimi Permindex'in de destekçisiydi (bkz. *Ve Hakikat Seni Özgürleştiricektir*); **Binbaşı Louis Mortimer Bloomfield**(merhum): Permindex operasyonuna öncülük eden İngiliz İstihbarat ajanı; **Robert Vesco**: Rothschild'lerin İsviçre şubesini tarafından destekleniyor ve Amerika'nın Kolombiya'daki Medellin uyuşturucu karteliyle bağlantısının bir parçası. En son muhtemelen Küba'da kaçakken duyulmuştu; **Henry Keswick**: Gezegende en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olan Jardine Matheson'un başkanı. WWF'nin destekçilerinden biri olan kardeşi John Keswick, Hambros Bank'ın başkanı ve Bank of England'in yöneticisidir; İngiliz Askeri İstihbaratının eski başkanı Sir Francis de Guingand şu anda Güney Afrika'da yaşıyor; **Sör Kenneth Kleinwort**: Kleinwort Benson'un arkasındaki bankacılık ailesinin bir üyesi; **İspanya Kralı Juan Carlos**: Siyah Asalet ve WWF-İspanya'nın kurucusu ve onursal başkanı; **Prens Henrik**: WWF-Danimarka Başkanı; **Doktor Luc Hoffman**: WWF International'ın başkan yardımcısı ve İsviçre ilaç şirketi Hoffman-LaRoche'un yöneticisi; **John H. Loudon**: 1976'ya kadar Shell Oil'in başkanı ve Royal Dutch Shell'in genel müdürü. Hem İngiliz hem de Hollandalı kraliyet aileleri tarafından şövalyelik unvanı verildi ve Bernhard'ın 1977'de WWE'nin Uluslararası Başkanı olarak halefi oldu.<sup>47</sup>

Evet, bir grup çevreciye benziyor, değil mi? Philip'in çevre konularında danışmanı olan Martin Palmer, WWF'nin "misyoner bir organizasyon" olduğunu söyledi.<sup>48</sup> Öyle de. Misyonerlerin ilk dalgası Afrika ile Güney ve Orta Amerika'yı yok etmeye başladı ve şimdi WWF gibi operasyonlar kisvesi altında son dalga bu işi bitirmenin peşinde. Çevre, Kardeşlik Gündemi'nin temel taşı olarak kullanılıyor ve ben 1980'lerin sonunda İngiliz Yeşiller Partisi'nin ulusal sözcüsü olduğum dönemde hareketi içерiden gören biri olarak konuşuyorum. Çevrecileri 'eko-faşist' olmakla suçlayanlara şunu söyleyebilirim ki, Masonlar da dahil olmak üzere Kardeşler tarafından kullanılan tüm örgütler gibi, büyük çoğunluk, ifşa ettiğim Gündemde bir rol oynama düşüncesi karşısında dehşete düşecektir. Çoğu düzgün insanlar, inanılmaz derecede saf ve bazen inanılmaz derecede kibirli ama kesinlikle faşist degiller. Bir kez daha manipüle eden çekirdek oldu *öyle kimliklerini* tespit etmemiz gereken faşistleri ve bunu korumadan bahsedeni herkese küfürler yağıdırarak yapmayacağız. Aynı şey inanılmayacak kadar manipüle edilen sözde Yeni Çağ hareketi için de geçerli. Yeni Çağ kahramanlarından biri Dalai Lama'dır, yine göründüğü gibi olmayan bir başka dünya figürü. Nancy Nash, eski müdürü

WWF, Dalai Lama'nın bakıcısı ve denetleyicisi olmak üzere transfer edildi. İçinde .. *Ve Gerçek Seni Özgürleştirecek*, Küresel çevre hareketinin Club of Rome gibi örgütler ve Kanadalı petrol milyoneri (ve diğerleri) Maurice Strong gibi kişiler aracılığıyla manipüle edilmesini ayrıntılarıyla anlatacağım. Strong'un WWF 1001 Kulübü'nün bir üyesi olması ve 1968'de Club of Rome'un kurucu ortağı olan Alexander King ile Fiat yöneticisi Aureho Peccei ve grubun önde gelen üyelerinden biri olan Giovanni Agnelli'nin iki numarası olması şaşırtıcı değildir. Siyah Asalet ve Bilderberg Grubunun yakın çevre üyesi. Strong ayrıca Dalai Lama'ya yakın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın danışmanı.

Çevre, soruna tepki-çözüm yoluyla Gündemi ilerletmek için birçok şekilde kullanılıyor. Küresel 'çözümler' dayatmak istiyorsanız küresel 'sorunlara' ihtiyacınız var ve ortam bunun için mükemmel. Uluslararası yasaları geçirmenize ve bunları denetleyecek merkezi, küresel örgütler oluşturmanıza olanak tanır. Yerli halkları kadim topraklarından alıp tüm dünyada, özellikle Afrika ve Amerika'da yaban hayatı parkları ve 'koruma' alanları oluşturmanıza olanak tanır ve bunlar daha sonra merkezi kontrolünüz altına girer. İç savaşları başlatmak için 'özgürlük savaşçılarını' başlatabileceğiniz stratejik alanlarda size dayanak noktası sağlar. Avantajları sonsuzdur. Biyoçeşitlilik Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki geniş arazilerin kontrolünü Birleşmiş Milletlerin kontrolüne devrediyor.<sup>49</sup> Durum, parkların halkın kontrolü dışında dış kurumlar tarafından yönetildiği Afrika'daki durumun aynısı. 'Küresel Biyoçeşitlilik Stratejisi', 1948 yılında Sir Julian Huxley tarafından kurulan İsviçre merkezli Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından, İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir anayasayla başlatıldı. Bu, 68 ülkeyi, 103 devlet kurumunu ve 640 sivil toplum kuruluşunu birbirine bağlayan bir ağın merkezinde yer alıyor. Lester Brown (CFR) başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rockefeller tarafından finanse edilen Dünya Kaynakları Enstitüsü gibi diğer kuruluşlarla birlikte çalışıtı ve stratejisi 1992 Rio Dünya Zirvesi'nde... Maurice Strong, Windsor-Black Asaletinin temsilcisi tarafından sunuldu. eşyle birlikte Yeni Çağ Hareketi ile aynı dolandırıcılığı oynamaya çalışıyor. Bunun için kullandığı araçlardan biri de Dalai Lama'dır.

Roma Kulübü, dünyada çevre hareketini başlatmak amacıyla 1968 yılında Kardeşler tarafından İtalya'daki Rockefeller arazisinde kuruldu. Çevresel bir kriz olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyen tüm büyük küresel çevre raporları, gezegenin ekolojisini parçalayan ve yaban hayatını öldüren insanlar tarafından finanse ediliyor ve ön plana çıkıyor. Maurice Strong, Club of Rome'da önemli bir isim. Kanada hala bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesidir ve Windsor-Black Asalet operasyonları için büyük bir merkez görevi görmektedir. Strong, Conrad Black, Bronfman gangster ailesi ve Pierre Trudeau ve Brian Mulroney gibi başbakanlar da dahil olmak üzere pek çok Kanadalının oyuna dahil olmasının nedeni budur. Strong aynı zamanda Windsor-Black Asaletinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen temsilcileri olan Rockefeller örgütünün bir parçasıdır. Strong, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ford ve Carnegie gibi diğer tüm 'bağımsız' vakıflarla ortak liderliği paylaşan Rockefeller Vakfı'nda görev yaptı. Ancak son 20 yıldaki asıl rolü çevre kirliliğinin manipülasyonuna karşı koymaktı.

hareket. Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı'nın ilk başkanı kimdir? Maurice Strong. Brezilya'daki 1992 Dünya Zirvesi'nin başkanı kimdi? Maurice Strong. Oldukça etkili olan çevre raporunu kim derledi? *Ortak Geleceğimiz*, Daha çok Brundtland Raporu olarak bilinir mi? Maurice Strong'un Kanadalı ortağı Jim MacNeil, Rio Zirvesi'nin 'danişmanı'. Adı geçen belgeyi kim derledi? *Küresel 2000, Başkana Rapor*, Amerika'daki Carter yönetimi sırasında mı? Cyrus Vance (CFR, TC, Bil) ve diğer Kardeşlik personeli. Strong, Atlantic Richfield Oil'den (ARCO) Bilderberger Robert O. Anderson tarafından kurulan Colorado'daki ünlü Aspen Enstitüsü'nün bir üyesidir. Şirketinin logosunda kapak taşının eksik olduğu bir piramit var. Anderson, Greenpeace, WWF, Sierra Club, Survival International, Earth First, World Resources Institute, the Zoological Society of London, Royal gibi kuruluşlarla en üst düzeyde bağlantı kuran Friends of the Earth adlı çevre grubunun fon sağlayıcısıydı. Coğrafya Topluluğu, Doğayı Koruma, Bitki ve Hayvanları Koruma Derneği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve çok daha fazlası. Bunlar, çoğunlukla 'koruma' ile hiçbir bağlantısı olmayan gizli operasyonların organize edilebileceği başka bir ulusal ve uluslararası kuruluşlar ağı sağlar.

Prens Philip ve WWF'nin Afrika'ya ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik saldırısı devam eden bir operasyonun parçası. 1830'da kurulan ve 1859'da kraliyet imtiyazı verilen Kraliyet Coğrafya Derneği, Doktor David Livingstone ve Sir Richard Burton'ın Afrika'ya yaptığı keşif gezilerine sponsor oldu ve bu, kıtanın Avrupalı Siyah Asalet tarafından sömürülmesine ve ele geçirilmesine açılmasına yardımcı oldu. Avrupa'nın Afrika'yı işgali başladığında, bu aynı zamanda İngiliz Kraliyeti tarafından kiralanan, Cecil Rhodes'daki İngiliz Güney Afrika Şirketi, İngiliz Doğu Afrika Şirketi ve Nijer Kraliyet Şirketi gibi kuruluşlar aracılığıyla da başarılı oldu. Operasyon Amerika'da Virginia Şirketi ile yaşananların bir aynasıydı. Geçtiğimiz yüzyılda Kraliyet Coğrafya Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden biri, günümüzde 'nüfus kontrolü' başlığı altında devam eden öjeni (üstün ırk) hareketinin kurucusu Francis Galton'du. Bu, Prens Philip ile onun Amerikalı sübyancı ve Satanist arkadaşı George Bush'un en sevdiği temadır (bkz. Ve *Gerçek Sizi Özgürleştiricektir*). Londra Zooloji Derneği, 1826'da Kardeşler'in Hindistan Genel Valisi ve Singapur'un kurucusu Sir Stamford Raffles tarafından kuruldu. Prens Philip bu örgütün eski başkanıdır ve diğer iki büyük Kardeşlik merkezi olan New York ve Frankfurt Zooloji Derneği ile bağlantı halindedir. Bu iki kuruluşun ve WWF'nin yönetim kurulları neredeyse aynı.

Sierra Kulübü, 1892'de John Muir tarafından, aynı zamanda Galton'un öjeni hareketini de finanse eden Amerikan soyundan gelen Harriman ailesi tarafından sağlanan fonla kuruldu. Greenpeace'i 1971'de kuranlar Kanada'daki Sierra Kulübü'nün liderleriyydi ve Sierra Kulübü'nün eski genel müdürü David Ross Brower, 1969'da Friends of the Earth'ün kurucusuydu. Ross Brower, 1970'te Rothschild'in finansmanıyla İngiltere'ye taşındı.çıkarları, milyarder finansçı ve Rothschild kuzeni James Goldsmith ve Goldsmith'le yakın olan hayvanat bahçesi sahibi John Aspinall

Lord Lucan'ın arkadaşı, kayıp kont, ailinin dadısını öldürmekten hâlâ aranıyor. Friends of the Earth, Britanya'da, Yeni Zelanda'nın eski genel valisinin oğlu ve daha sonra Prens Charles'in danışmanı Jonathan Porritt'in yönetimi altında şöhretinin zirvesine ulaştı. Fransa'da FOE'nin kurucusu Brice LaLonde, bir Rockefeller hukuk firmasının ortağıydı ve Fransız cumhurbaşkanının çevre bakanı, üst düzey Mason ve Rothschild'lerin arkadaşı Francois Mitterrand'ın hükümdarlığı döneminde siyah cam piramidin yanında dikildiği kişi oldu. Louvre Müzesi. Prens Philip'te olduğu gibi, merhum Sir James Goldsmith'in, hem Kardeşlik Gündemine hizmet eden hem de çevreyi harap eden bir ömür boyu mali manipülasyon ve 'yatırım'dan sonra 'yeniden doğmuş' bir çevreci haline gelmesi, insanları şaşırttı. Yine söyleyorum, üzerinde çalışıkları planı anladığınızda hiçbir çelişki kalmıyor. Goldsmith, eski adıyla Goldschmidt'in Alman-İngiliz bir babası ve Fransız bir annesi vardı. Babası Frank, Winston Churchill'in arkadaşıydı ve Muhafazakar Parti milletvekili oldu. Goldschmidt'ler, Amerikan İç Savaşı'nda Kuzey'i finanse edecek bir bankacılık ortaklığını oluşturmak için diğer Rothschild kuzenleri Bischoffsheim'larla güçlerini birleştirmişlerdi. 50 Goldsmith'in ailesi Avrupa'daki Kara Asalet finans ağının bir parçasıdır ve 1987'deki devasa borsa çöküşünden hemen önce aniden tüm hisselerini sattığında Goldsmith'in 'ilhamının' kaynağının hiç şüphe yok. Britanya'daki Referandum Partisi, Avrupa Birliği karşıtı muhalefeti ele geçirip başarısızlığa sürüklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Muhafazakar Parti'nin oylarını kilit seçim bölgelerinde böldü ve bu da Kardeşler'in tercihi Tony Blair'in Başbakan olmasına yardımcı oldu. Bu stratejinin bir kısmı, eski Muhafazakar Parti Saymanı, Satanist ve sübyancı Lord McAlpine'nin Goldsmith'in partisine oldukça açık bir transfer yapmasını ve daha sonra partinin lideri olmasını içeriyordu. Goldsmith'in ağabeyi Edward 'Teddy' kuruldu *Ekolojist* dergisi ve WWF ile bağlantıları var. Yayınlanan raporlara göre Teddy ve James Goldsmith'in, WWF ABD başkanı Russell Train'in kardeşi Wall Street bankacısı John Train ile uzun süredir yakın ilişkileri var. Russell Train aynı zamanda Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın en üst düzey mütevelli heyeti üyesidir ve Prens Philip ile George Bush'un yakın dostudur. John Train soylu bir aileden geliyor ve büyüğbabası JP Morgan bankacılık grubunun kurucusuydu. Venedikli Cmi ailesiyle evlendi ve şimdi boşanmış olan karısı, 1930'larda İtalya'daki faşist harekette önemli bir rol oynayan Vittorio Cmi'nin kızıydı. Train'in istihbarat topluluğuyla derin bağları var ve hem Bush hem de Windsor'lar için bir 'goder'.<sup>51</sup>

Çevresel ağı, Prens Philip ve onun WWF soykırımı operasyonlarının çalışabileceği ağańı sadece bir parçasıdır ve WWF için çalışan ve destekleyenlerin çoğunuñ farkında olmadan hizmet ettikleri Gündem hakkında hiçbir fikri olmayan gerçek insanlar olduğunu en vurgulu şekilde vurgulamak isterim. . 19. yüzyılda Afrika'yı halkından çalan Crown şirketleri, Cecil Rhodes gibi insanların başlattığı işi devam ettiren günümüzün birçok eşdeğerini doğurdu. En ünlü Tiny Rowland tarafından yönetilen Lonrho (Londra-Rodezya) şirketi, Rhodes'un İngiliz Güney Afrika Şirketi'nin bir yan kuruluşuydu ve Afrika'da insanları bölen ve yöneten soykırımı ve savaşın büyük bir kısmından sorumluydu. Yazma sırasında,

Lonrho'nun 48 ülkede 640 yan kuruluşu bulunmaktadır. Afrika'nın en büyük gıda üreticisi, en büyük motorlu taşıt distribütörü, en büyük tekstil üreticisidir. Hatta İngilizlerin, kusura bakmayın Majestelerinin posta pullarının %90'ını bile üretiyor.<sup>52</sup> Minik Rowland, Kraliçe ve Windsor'ların Kara Asalet adına organize ettiği şeyin suçuńı üstlenecek bir kukladan biraz daha fazlasıydı. Lonrho'nun iyileştirilmesinin ve genişletilmesinin ardından gerçek güç, Britanya Kraliyeti'nin kişisel finans yöneticisi Harley Drayton ve Kraliçe'nin ilk kuzeńi Prenses Alexandra'nın kocası Angus Ogilvy'di.<sup>53</sup> Kanada'daki bağlantılarım bana Ogilvy'nin Windsor operasyonlarında da oldukça aktif olduğunu söylüyor. Prenses Alexandra WWF-İngiltere'nin başkanıdır.<sup>54</sup> Bugün büyük Afrika kıtasının diğer sömürükleri arasında Rio Tinto, Anglo-Amerikan, Minorco, De Beers, Barclays, Shell, NM Rothschild, Imperial Chemical Industries (ICI) ve Unilever yer alıyor ve bunların hepsinin veya çoğunun önemli miktarda gelir elde ettiği bildiriliyor. Kraliçe'nin yatırımları. Bu arada, dünya kimya kartelinin direğii olan ICI'nin kurucusunun torunu Lord Melchett, Birleşik Krallik'taki Greenpeace'in başına geçti. Dünyanın en büyük üç madencilik şirketi Anglo-Amerikan, Rio Tinto ve Minorco aslında aynı işletmeyi yürütüyor. Minorco, 1880 yılında Cecil Rhodes tarafından kurulan De Beers aracılığıyla dünya elmas pazarını Rothschild'lerle birlikte tekeline alan Oppenheimer imparatorluğu ailesinin uluslararası holding şirketidir. Minorco'nun yirmi yöneticisi aynı zamanda Anglo-American'ın da yöneticisidir. Aynı zamanda De Beers personeliyle dolu.

Afrika'nın yıkımı üç ayrı aşamada anlatılabilir. Birincisi, kıtanın Avrupa'daki Siyah Asalet şubeleri, İngilizler, Hollandalılar, Belçikalılar, Almanlar, Portekizliler ve Fransızlar tarafından işgal edilmesi ve açık kontrolü. Ardından, fiziksel işgale dayalı sömürge yönetiminden, Müslüman Kardeşler tarafından dayatılan yozlaşmış başkanlar ve başbakanlar aracılığıyla mali işgale dayalı yönetime geçiş geldi. Bu oyunu oynamayan, güç peşinde koşan herkes suikastla, skandalla ya da darbeyle ortadan kaldırılıyor. Yüzler değişir ama ustalar aynı kalır. Rodezya, Britanyalı Margaret Thatcher (Bil) ve Lord Carrington'un (RIIA, TC, Bil, Comm 300) manipülasyonu altında Zimbabve oldu, ancak olan tek şey Ian Smith'in beyaz diktatörlüğünün yerini Robert Mugabe'nin diktatörlüğüne bırakmasıydı. Afrika halkın hayatı değişmedi çünkü kontrol hâlâ aynı kişilerin elinde. Ancak artık perde arkasında çalışıkları için onları fark etmek daha zor. Bu Afrika operasyonunun üçüncü aşaması, kitayı, tüm uyumlu toplumu yok edecek ve NATO ile Birleşmiş Milletler 'barış güçlerinin' dayattığı yönetimi haklı çıkaracak bir kan gölüne dönüştürmektedir. Çevre, giderek daha fazla toprak çalmak için bir bahane olarak kullanılıyor ve borç krizi, Müslüman Kardeşler'in bankalarının, maden kaynaklarının hakları karşılığında sonsuza kadar 'borç'u affetmeyi teklif etmesiyle 'çözülüyör'.

Cezayir, Ruanda ve Burundi gibi yerlerdeki toplu katliam kendiliğinden değil, tıpkı eski Yugoslavya, Afganistan, Kamboçya, Laos, Sri Lanka vb. ülkelerdeki çatışma ve soykırımı gibi çok detaylı bir şekilde organize edilmiştir. İçinde .. Ve *Gerçek Seni Özgürlestirecek*, Bu çatışmaların çoğunun arka planını açığa çıkarıyorum. Uluslararası Kızıl Haç (kızıl haç, Tapınakçı/Fenike sembolü) yakalandı

Sri Lanka'daki Tamil İsyancılara ve Meksika'daki Zapatista isyancılarına silah sağlıyor.<sup>55</sup> Kızıl Haç, belgelediğim gibi ..*Ve Gerçek*, Gerçek çalışanlarının ve gönüllülerinin bu konuda hiçbir bilgisi olmasa da, Müslüman Kardeşler'in bir cephesidir. Bob Dole'un eşi Elizabeth Dole'un neden Amerika'daki Kızıl Haç'ın başkanı olduğunu bilmek için zeka testine ihtiyacınız yok. Oxfam ve Uluslararası Af Örgütü gibi görünüşte gerçek olan diğer örgütler de Kardeşlik manipülasyonu için kullanılıyor. Afghan Aid UK, Mücahid teröristlerinin Afganistan'daki savaşı tetiklemek için organize edildiği ve konuşlandırıldığı bir aracı.<sup>56</sup> Viscount Cranborne (Robert Cecil) tarafından yönetiliyordu. Cecil ailesi Britanya'daki en eski Siyah Asalet soyundan biridir ve Cecil Rhodes zamanında en aktif aileydi. Robert Cecil'in büyük-büyük-büyükbabası, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesini manipüle etmeye yardım eden başbakan olan Salisbury'nin Üçüncü Markisiydi. Afganistan savaşının yaratılmasında yer alan bir diğer istihbarat ajanı, Özgür Kabil Radyosunu yöneten Kraliçeyi Bekleyen Lord Lord Bethell'di.<sup>57</sup> Windsor-Black Asalet'in gizli operasyonları 'terörist' gruplar ve 'özgürlük savaşçıları' yaratıyor, ardından fitili ateşliyor ve yüzbinlerce, bazen milyonlarca insanın katledilmesini izliyor. Black, Murdoch, Turner ve Packer gibi medya baronlarının, çoğunlukla ne olup bittiğine dair hiçbir fikri olmayan 'gazeteciler' aracılığıyla kamuoyuna sis perdesi hikâyesi satmalarına güvenebilirler.

Av rezervleri ve milli parklar halihazırda Sahra Altı Afrika'daki arazinin yüzde sekizinden fazlasını oluşturuyor ve Tanzanya'da bu oran %40'tır.<sup>58</sup> Bu toprakların bazlarının altında muhteşem maden kaynakları rezervleri ve bazı durumlarda kullanılmamış uranyum rezervleri bulunmaktadır. 'Parklar' genellikle sınırların ötesindeki stratejik alanlarda bulunur ve onları yönetenler, seçikleri herkesi dışında tutabilirler. Bunları kim yönetiyor? Prens Philip'in WWF'si gibi kuruluşlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, BM Gıda ve Tarım Örgütü ve BM Kalkınma Programı gibi diğer Kardeşlik kuruluşları. Bunun için askeri ve istihbarat personelini çalıştırıyorlar ve böylece Afrika uluslarının egemenliğini alt üst ediyorlar. İki korkunç örnek, Kale Operasyonu ve Kilit Operasyonu'dur. Stronghold'un, Zambezi Vadisi'ndeki 700 siyah gergedanın kurtarılması için Zimbabwe Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi Departmanını desteklemesi gerekiyordu, ancak Baş Av Korucusu Glen Tatham ve ekibinin hiçbir uyarıda bulunmadan "kaçak avcılar" öldürdüğü ortaya çıktı. Resmi rakamlar, Temmuz 1984 ile Eylül 1991 arasında 145 'kaçak avcının' öldürülüğünü gösteriyor; bunların çoğu, Prens Philip'in WWF'si tarafından finanse edilen ve WWF sözleşmeli çalışanları tarafından yönetilen bir helikopterdendi.<sup>59</sup> Ancak rakamlara daha yakından baktığınızda öldürülenlerin büyük çoğunluğunun silahsız olduğunu görüyorsunuz! O zaman neden dava açılmıyor? Çünkü hikaye ilk gün yüzüne çıktığında, Zimbabwe Parlamentosu'ndan yaban hayatının korunması (Tazminat) Yasası adı verilen ve oyun bekçilerine kovuştur Maya karşı dokunulmazlık sağlayan bir yasa tasarısı aceleye getirildi.<sup>60</sup> WWF artık rezervlerde istediği zaman istediği kişiyi öldürebiliyordu. Kilit Operasyonu'nda WWF, yaban hayatı ve yaban hayatı 'ürünleri' kaçakçılığı yapan kartelleri 'etkisiz hale getirmek' için SAS adamlarından oluşan seçkin bir ekip görevlendirdi. Bu SAS adamlarının yasadışı fildişi ve gergedan boynuzu satışıyla uğraşmaya başladıkları ortaya çıktı.<sup>61</sup> Afrika'da yaşayan insanlar uzun zamandır

Parklardaki yaban hayatının ana katillerinin genellikle WWF tarafından istihdam edilen ve onları koruması gereken kişiler olduğu biliniyor.

Lock Operasyonu skandalı 1989'un sonlarında ve 1990'ın başlarında patlak verdi ve Stronghold Operasyonu'nda olduğu gibi, SAS'ın gelişinin ölü 'kaçak avcılar'ının sayısındaki hızlı artışla aynı zamana denk geldiğini de belirtmek gerekir. SAS, Paraşüt Alayı, Yeşil Bereliler, Delta Gücü ve benzeri 'seçkin' birlüklerin eğitiminin tamamen nitelikli psikopatlar yetiştirmek üzere tasarlandığı göz önüne alındığında, bu şAŞİRTıcı değil. WWF'nin Lock Operasyonu organizasyonuna, İkinci Dünya Savaşı sırasında SAS'ın kurucusu Albay David Stirling başkanlık ediyordu. Operasyon için, Capricorn Africa Society (CAS) üyeliğinden ilham alan KAS Enterprises adını verdiği bir şirket kurdu; bu isim, Kenya Valisi Sir Philip Kerr'in deyimiyle 'apartheid'i şekerde tutmak için yaratılmıştı. kaplama<sup>62</sup>Oğlak Afrika Topluluğu'nun saymanı Mervyn Cowne, Elspeth Huxley ile birlikte Kenya park sisteminin arkasındaki adamdı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin ilham kaynağı, 'biyoçeşitliliğin' mimarları ve anayasası İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan bir kuruluş olan Julian Huxley'in ailesiyle evlendi. Birbirine bağlanan ağı inanılmaz. Kraliçe ve Prens Philip, Stirling'in SAS saldırısı ekibinin Kilit Operasyonu'nda ne yapacağını tam olarak biliyorlardı. Stirling, Windsor'lara son derece yakın ve Kraliçe'nin taç giyme töreninde 'Altın Sopa' unvanıyla önemli bir rol oynadı.<sup>63</sup>Bir İskoç aristokrat olarak Stirling, özellikle ulusun 'büyükannesi' olarak kamusal maskaralığında göründüğü kişi olmayan, bir başka Siyah Asıl İskoç soyundan gelen Kraliçe Anne'ye yakındı. Stirling, SAS, MIS, M16 ve benzerlerinin tüm üyeleriyle birlikte devlete değil hükümdara sadakat yemini ediyor. Halk tarafından seçilmiş olsanız bile, aynı sözü vermediğiniz sürece İngiliz milletvekili olarak koltuğunuza bile oturamazsınız. Stirling, Windsor-Kardeşlik zincirinin diğer iki halkası olan Britanya Savunma ve Dışişleri Bakanlıklar ile yakın temas halinde olduğunu itiraf etti. Stirling'in KAS ve Kilit Operasyonu'ndaki operasyon subayı, Mayıs 1980'de milyonlarca kişinin canlı televizyonda izlediği SAS ekibi Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne baskın yaptığında balkondaki kukuletalı adamlardan biri olan Yarbey Ian Crooke'du.<sup>64</sup> Bunun gibi insanlar Prens Philip ve WWF tarafından Afrika'daki yaban hayatı korumak için mi görevlendirildi? Hayır, hayır, Afrika'yı harap olmuş bir kan gölüne çevirmek için Windsor-Black Asalet operasyonunun bir parçası olarak oradaydılar. Yaban hayatı parkları, Afrika'daki pek çok soykırımın sorumlusu olan Windsor Kardeşliği'nin desteklediği teröristler için güvenli sığınaklar olarak kullanılıyor. Ruanda'nın yaklaşık yüzde 20'si bu rezervlerle kaplıdır. 1990'da Ruanda'nın 'Ruanda Yurtsever Cephesi' (RPF) tarafından işgali, Ruanda-Zaire sınırındaki Uganda'daki Gorilla Parkı ve Akagera Parkı ile Ruanda'daki Volcans Parkı aracılığıyla gerçekleşti.

RPF (İngiliz kontrolündeki bir terörist güç) de Zaire'deki Virunga Parkı'nın bazı kısımlarında üslenmişti.<sup>65</sup>Bu olaylardan birkaç ay önce Virunga, Gorilla ve Volcan Parklarında bir 'goril koruma programı' başlamıştı. Bu program WWF tarafından yönetiliyordu. 1994 yılında 'Ruanda Yurtsever Cephesi', şimdije kadar birçok kişinin ölümüne neden olan bir çatışmayı tetiklemek için Akagera Parkı üzerinden Ruanda'yı işgal etti.

bir milyondan fazla insan. Anladığım kadarıyla şiddet, Henry Kissinger ve Lord Carrington'un Ruanda'ya yaptığı 'diplomatik görev'den kısa bir süre sonra başladı ve o zamanlar Yitzhak Rabin başkanlığındaki İsrail hükümetinin Ruanda'ya silah satışı sonrasında başladı. Gerçekte bu işgal kesinlikle 'Ruanda Yurtsever Cephesi' (RPF) tarafından gerçekleştirilmeli. Bu grubun neredeyse her üyesi, Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin 'Ulusal Direniş Ordusu'nda (NRA) askerdi. Hem RPF'nin hem de NRA'nın liderleri aynı! Ruanda Yurtsever Cephesi'nden David Tinyefuza, Uganda Savunma Bakanı iken, RPF'ye bağlı Ruanda Savunma Bakanı Paul Kagame, Uganda ordusunda İstihbarat ve Karşı İstihbarat'ın başıydı ve RPF'den Chris Bunyenyезi, Uganda ordusunun kanlı saldırılarının eski komutanıydı. 306. Tugay.<sup>66</sup>Museveni yönetimindeki aynı kalabalık, 1993 yılında Burundi'de Başkan Melchior Ndadaye'nin öldürülüğü ve tahminen 100.000 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimine de karışmıştı.<sup>67</sup>Afrika ile Orta ve Güney Amerika'daki bu politikanın bir başka yönü de Henry Kissinger'in "işe yaramaz yiyciler" olarak adlandırdığı nüfusun azaltılmasıdır. Afrika'daki soykırımlar büyük ölçüde, uzun süredir bankacılık, iş dünyası ve istihbarat teşkilatlarından oluşan Windsor-Siyah Asalet kartelleri tarafından kontrol edilen Uganda üzerinden koordine ediliyor. O dönemde Britanya Denizası Kalkınma Bakanı, Museveni ve yetkilileriyle bir dizi toplantı yapan Margaret Thatcher'ın favorisi Lynda Chalker'dı. Nelson Mandela'nın başkanlığının sona ermesiyle birlikte Güney Afrika, beyaz barış koruyucularının müdahalesini haklı çıkarmak için siyahları siyahlara karşı kışkırtmaya çalışanlar için önemli bir hedef olacak. Afrika kıtasındaki sorunların sadece başlangıcını gördük; artık oradaki insanların gözlerini açmasının zamanı geldi.

Aynı operasyon, aynı isimlerin ve tekniklerin görüldüğü Amerika ve Avustralya'da da yapılmıyor. Güney ve Orta Amerika'da, Kardeşlik kontrolündeki hükümetler maden ve madencilik şirketlerini 'özelleştiriyor' ve onları Black Nobility-Windsor kartellere, özellikle de Rio Tinto, Anglo-American, Barrick Gold ve Newmont Mining'e veriyor. Merkezi Toronto'da bulunan Barrick Gold, 1981 yılında Suudi finansçı, küresel silah tüccarı ve Dodi Fayed'in amcası Adnan Khashoggi tarafından kuruldu. Eskiden İngiliz kraliyet ailesinden olan Peter Munk, birdenbire dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi gibi görünen Barrick'in başkanı oldu.<sup>68</sup>Bunun bir nedeni George Bush-Harriman ailelerinin aktif katılımıydı. Kaşıklı, Başkan Bush'un İran-Kontra uyuşturucu operasyonunun destekçilerinden biriydi (bkz. *Ve Gerçek Sizi Özgürleştirme İstiyor*). Newmont Mining, son derece önemli ve büyüyen bir Kardeşlik merkezi olan Denver, Colorado'da bulunmaktadır. Bir Amerikan şirketi gibi görünüyor ama bir kez daha Londra'dan kontrol ediliyor. Sahibi James Goldsmith'e satan Hanson grubuna aitti. Hisselerin %14'ünü, özellikle Rothschild'ler adına, Kardeşliğin en aktif ve tanımlanabilir mali manipülatörlerinden biri olan George Soros'a sattı. Newmont'taki diğer hissedarlar Lord Jacob Rothschild, Fidelity Yatırım Fonu ve Boston merkezli uyuşturucu sendikalarıdır.<sup>69</sup>Maden şirketlerinin Güney Amerika'ya yönelik saldırısının yanı sıra, kıtanın bankacılık sisteminin HSBS (Midland Bank'ın sahibi olan Hong Kong ve Shanghai Bank) liderliğindeki City of London karteli tarafından ele geçirilmesi geldi.

Citibank, Bank of Montreal ve Bank of Nova Scotia veya Scotiabank gibi birbirine bağlı Amerikalı ve Kanadalı muadilleri.<sup>70</sup>

Kraliçe, Birleşik Krallık'taki ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerindeki tüm silahlı kuvvetlerin Başkomutanıdır. İngiliz ordusu dünyanın pek çok stratejik bölgesinde doğrudan ya da NATO ve BM barışı koruma operasyonları aracılığıyla konuşlandırılıyor. İngiliz askeri 'danişmanları' yaklaşık 30 ülkede iş başında. Kraliçe her hafta Ortak İstihbarat Komitesi tarafından tüm gizli operasyonlar hakkında bilgilendirilir. (Acaba onlara kendisi hakkında bilgi veriyor mu?) Windsor-Black Asaletinin de kendi özel orduları var. Bunların arasında Komiserler Birliği ve Savunma Sistemleri Ltd. bulunmaktadır. Komisyonerler Birliği, Kraliyet Temsilcileri gibi, 1859'da Britanya İmparatorluğu'nun gücünün zirvesinde olduğu sırada Kraliyet sponsorluğu altında kuruldu. Onlara göre amaç, Kırmızı Savaş'tan eve dönen askerlere iş bulmaktı ve bir kısmı Londra Şehri'ndeki Kara Asalet binalarında silahlı ve bilgisiz güvenlik görevlileri olarak görevlendirildi. Bunu Avustralya, Güney ve Doğu Afrika, Yeni Zelanda ve Kanada'daki şubeler takip etti. İngiliz askeri personelini ve ailelerini stratejik merkezlere göndermek için başka bir ağ oluşturuldu. 1979'da Margaret Thatcher'ın seçilmesinin ardından Komiserler Birliği yeniden düzenlendi ve 'uzman güvenlik işlevleri' sağlamak üzere yeni bir bölüm kuruldu. Askeri ve paramilitär seçkinlerin daha fazla üyesi istihdam edildi ve Komiserler Birliği'nin Patronu Kraliçe, genişlemeyi kutlamak için 1986'da Buckingham Sarayı'nda bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Corp'un her ülkedeki Yönetim Kurulu, Kraliçe ve Prens Philip'in sadık dostlarıyla doluydu. Bunlar arasında Bath'ın Refakatçısı ve Philip'in eski Atlı ve Saymanı Tümgeneral David Alexander ve Bath'ın Büyük Haçı Şövalyesi, Britanya İmparatorluğu Komutancı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski Başkomutanı Air Marshall Sir Thomas Kennedy vardı. Almanyada, 1983 ile 86 yılları arasında Kraliçe'nin yardımcısıydı. Komiserler Birliği baştan sona bir Windsor operasyonudur. Bu nedenle, Koloordu'nun kiralık katillere yönelik bir şemsiye örgüt olduğunu öğrenmek sürpriz olmayacağıdır. Ağındaki şirketlerden bazıları Sandline Ltd, Executive Outcomes and Defence Systems Ltd'dir. Corps of Commissionaires gibi bunlar da Londra merkezlidir ve Özel Hava Hizmetleri (SAS) ile Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık'taki askeri ve polis güçlerinden istihdam sağlar. Milletler Topluluğu. Birliğin Papua Yeni Gine'de daimi bir ofisi var ve oradaki hükümet, yerel bir isyani bastırmak için paralı askerlerini kullanmak üzere Sandline International ile bir sözleşme müzakere etmek üzere 1994 yılında görevden alındı. Sandline ise 40'tan fazla ülkede özel ve kamu sözleşmeleri bulunan Defense Systems Ltd'nin (DSL) taşeronluğunu üstlendi. Hemen hemen tüm Londra Şehri kartelleri ve Adalar Kulübü tarafından istihdam edilmektedir ve Washington, Jacksonville, Hong Kong, Singapur, Bogata, Lima, Maputo, Kinshasa, Luanda, Port Moresby, Moskova, Kazakistan, Jersey'de şubeleri bulunmaktadır. Saraybosna.<sup>71</sup>

Sandline, Sierra Leone'de, şirketle yıllık 20 milyon dolarlık bir sözleşme iptal ettikten kısa bir süre sonra yasal olarak seçilmiş bir hükümeti görevden alan darbenin arkasındaydı.<sup>72</sup>

Bu aynı zamanda İngiliz tedarikçilerin Sandline ağı aracılığıyla Sierra Leone'ye yasadışı silah satışına ilişkin soruşturmayı da tetikledi. Darbeden önce Sierra Leone'nin Sandline'a olan 16 milyon dolarlık borcu, elmas imtiyazlarının Executive'e devredilmesiyle ödenmişti.

Outcomes'un Londra sigortalısı Branch Energy.<sup>73</sup>Bu firmanın sahibi Sandline International'dan Tony Buckingham ve SAS'ın bir başka eski üyesi.<sup>74</sup>Aynı paralı askerler için elmas 'düzenlemesini' Angola'da da uygulamıştı ve bu imtiyazları Diamond Works adlı bir şirket olarak Vancouver borsasında satmıştı.<sup>75</sup> Tony Buckingham'ın bir diğer iş ortağı ise İngiliz Liberal Partisi ve Apartheid Karşımı Hareket'in eski lideri ve Kraliçe'nin Özel Konseyi üyesi David Steel'dir.<sup>76</sup> Steel'in Heritage Oil and Gas, Londra ofislerini Branch Energy ile paylaşıyor.<sup>77</sup>

Saraybosna ve eski Yugoslavya'da Kraliçe'nin ajansı Kraliyet Ajanları ile birlikte çalışıyor. Defence Systems Ltd'nin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, BP Royal Dutch Shell, SG Warburg, Credit Suisse, Robert Fleming, Kleinwort Benson, British Airways, Cadbury Schweppes, Jardine Matheson, Rothmans, Rothschilds, Exxon, Mobil ile önemli sözleşmeleri vardır. Amoco, Texaco, Chevron, Brown ve Root, General Motors, Coca Cola ve Bechell.<sup>78</sup>Eğer görseydim, Kara Asalet'in bir rehberi. Defence Systems Ltd, yine Thatcher rejiminin ilk yıllarda kuruldu ve destekçileri ve patronları sayesinde hızla yükselişe geçti. 1980 yılında bir noktada Hambros Bank'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştu.<sup>79</sup> DSL'in ilk genel müdürü, SAS'ın 22. alayının eski iki numarası olan Britanya İmparatorluğu Nişanı'ndan Alestair Morrison'du. İlk başkan, Brenchley'den Tümgeneral Viscount Gilbert Monckton, Bath Yoldaşı, Britanya İmparatorluğu Tarikatı ve Ren İngiliz Ordusu'nun eski genelkurmay başkanlığıydı. Babası Winston Churchill'in kabinesindeydi ve Midland Bank'ın başkanlığı, oğlu ise Midland Bank'ın editörüydü.*Günlük telgraf*(Hollinger) Sunday Magazine ve Margaret Thatcher'in danışmanı. P&O nakliye şirketinden Philip Warner, Savunma Sistemleri'nin bir başka kurucu yöneticisiydi ve daha sonraki genel müdür, bir başka eski SAS subayı olan Richard N. Bethell'di. Babası Lord Nicholas Bethell, İngiliz İstihbaratı'nda (M16) çalışan bir ajandı ve Kraliçe'nin Vekiliydi. 1980'li yıllarda Afganistan'daki savaşın ve oradan gelen terör örgütlerinin manipülasyonunda yer aldı. Defence Systems, 1974 yılında Lloyds of London'a hizmet etmek üzere kurulan ağın çok önemli bir parçası olan benzer bir şirket olan Control Risks ile bağlantı halindedir.<sup>80</sup> Control Risks'in genel müdüru eski SAS'tan Binbaşı Arish Turle'dir ve yöneticileri arasında Birleşik Krallık kara kuvvetleri eski Başkomutanı ve Kraliçe'nin Kamp Genel Yardımcısı General Sir John Stanier bulunmaktadır. Kidemli Tory siyasetçisi ve Winston Churchill'in damadı olan Lord Soames, bir başka Risklerin Kontrolü direktördür. Soames, Prenses Diana'nın BBC programına açık sözlü röportaj verdiği sırada Prens Charles'in 'danışmanıydı'*Panorama*. Soames ("şişman" lakaplı), onun zihinsel durumunu sorguladı. Bir şekilde onun zihinsel olarak Soames'ten daha istikrarlı olduğunu hissediyor. Şöyle *Panorama*Röportajda Diana, Windsor'lar hakkında içерiden kimsenin anlayamadığı bir şekilde konuştu. Stephen Dorrill'in kitabında belirttiği gibi: 90'larda *Gizli Servis İçinde Gizli Komplot*, Risklerin Kontrolü, Kraliçe'nin Özel Konseyi tarafından işletilen özel gizli servislerin en önemlidisidir.<sup>81</sup>

Defense Systems, Amerikan şirketi Armor Holdings tarafından 26 milyon dolara satın alındı. Armor, George Bush çevresinin paravan şirketiydi ve buradaki fikir,

Defense Systems, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik pazarına genişlemeye izin verecek bir 'Amerikalı' sahibi. Body Armor and Equipment Inc., 1992 yılında iflas edene kadar küçük bir aile şirketiymi ve Wall Street yatırımcıları ve Windsor ortaklarının katılımıyla Armor Holdings olarak yeniden düzenlendi. Direktörlerden biri, Richard C. Bartlett, 1946'da Britanya Privy Konseyi tarafından kurulan Teksas Doğa Koruma Kurumu'nun başkanı ve mütevelli heyetidir. Güney Amerika'da Savunma Sistemlerini kullanan şirketlerden biri, Kontrol Risklerini kullanan British Petroleum'dur. BP, gezegende en nahoş ticari operasyonlardan biri ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İngiliz İstihbaratı ve The Crown'un paravanıdır. British Petroleum, Kardeşlik ve Windsor kartellerinin mücevheridir ve bu nedenle Kardeşlik-Windsor 'güvenlik' ağını kullanmaları anlaşılmabilir bir durumdur. BP başkanı Sir David Simon, 1 Mayıs 1997'de Başbakan olduktan sonra altın çocuk Tony Blair'in hükümetine katılmaya davet edildi. Simon aynı zamanda Bank of England, Grand Metropolitan, Rio Tinto, Alliance AG'nin ve Bank of England'ın direktörüdür. Deutsche Bank'ın Uluslararası Danışma Konseyi üyesi.<sup>82</sup> Onun hükümetteki rolü 'Avrupa meseleleri' ile ilgilidir ve bu Blair'in deyişiyle Britanya'nın Avrupa tek para birimi ve merkez bankasına üye olmasını ve dolayısıyla kendi kendini yönetme yetkisini kaybetmesini sağlamaktan ibarettir. Simon'in yerine BP'nin başına, Kardeşler'in kötü şöhretli paravani Peter D. Sutherland (Bil) getirildi. Afrika ve Amerika'nın manipülasyonu konusunda bahsetmem gereken bir diğer şirket ise Crown Agents Foundation üyesi olan ve Crown Agents'in genel müdürü kendi yönetim kurulunda bulunduran Transparency International'dır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yolsuzluğu ifşa etme kisvesi altında hükümetleri istikrarsızlaştmak için kullanılıyor.<sup>83</sup>

Dünya çapında faaliyet gösteren bu birbirine bağlı 'güvenlik' şirketleri, Londra Şehri merkezli Windsors'ların ve Siyah Asillerin özel ordusudur. Gündemi ilerletmek için Afrika'da biraz sorun yaşamak istiyorsunuz. Sorun değil. Nereye düşünüyorsun, Ruanda mı? Cezayir? Kongo mu? Peki Güney Amerika? Nereden hoşlanırsın? Bolivya? Peru? Bunlar çok da uzak olmayan bir gelecekte planlı bir küresel darbe için geliştirilmekte olan ağın bir parçası. Kraliyet Ailesi'nin istihbarat teşkilatlarına yakın olduğu ve 'demokratik' sürecin dışında faaliyet gösterdiği, Prens Philip'in Afrika'daki gizli operasyonlarda Dünya Çapında Doğa Fonu için çalışan SAS'ın kurucusu Albay David Stirling'in verdiği röportajda doğrulandı. Ölmeden önce kitabı yazarlarına şunları söyledi: *Diana'yı kim öldürdü?*,<sup>84</sup> 1974 sonlarında veya 1975 başlarında monarşinin üst düzey bir üyesinin ev sahipliği yaptığı kraliyet sarayında bir akşam yemeğine katıldığını söyledi. Prens Philip sanırım. Prens Charles'in amcası Lord Mountbatten de aralarında MI5 ve MI6 başkanlarının da bulunduğu İngiliz İstihbaratının on temsilcisiyle birlikte oradaydı. Resmi olmayan bir sıfatla oradaydilar ve Stirling, tüm askeri görevlilerin Kraliçe'ye bağlılık yemini ettiğini ve onu nihai otorite, seçilmiş hükümetlerden daha önemli olarak gördüklerini belirtti. Toplantı, ülkenin durumu ve siyasi işlere müdahale ihtiyacının görüşülmesi amacıyla düzenlendi. Güç kullanımının gündeme olduğunu söyledi. Stirling, toplantıda Libya'da darbe yapma operasyonuna dahil olduğunu ve o sırada GB75 adlı bir örgütün lideri olduğunu anlattı.

Kriz zamanlarında kamu hizmetlerini devralmak için tasarlandı. Gemicilik şirketi Cunard'ın başkanı John Mitchell de gemilerini istedikleri için kendisine darbeye katılma teklifinde bulunulduğunu doğruladı. Orkestratörlerden biri Kraliçe'nin mali danışmanı Sir Basil Smallpiece'di. Mitchell'in açıklaması şu şekilde:

"Benden darbeye katılmamı istediler. Orduyu ilgilendireceğini söylediler. En yüksek desteğin bu olduğunu ima ettiler... Şok içinde oradan çıktım."<sup>85</sup>

Ancak insanlar hala gizli grupların gölgelerden manipülasyon yapması fikrinin paranoyakların saçma bir icadı olduğuna inanıyor. Aslında buna ve Windsor'ların katılımına dair kanıtlar çok büyük. Britanya'da silahlı bir darbe planlayan bu Windsor-İstihbarat teşkilatı ağıının, güçlerini tehdit eden Galler Prensesi Diana'yı öldürmek için komplو kurmayacağına gerçekten inanıyor muyuz? Hadi. Bu bölümde özetlediklerim, sürüngen Kardeşliğin küresel ağı adına Londra'daki Buckingham Sarayı'nda faaliyet gösteren faşist, sürüngen aile olan Windsorlar, Siyah Asalet hakkında anlatılacakların yalnızca bir kısmıdır. Windsor'lar küresel ağları aracılığıyla milyonlarca kişinin ölümünden sorumluydu. Kardeşlik kontrolündeki polis Buckingham Sarayı'nın kapısını çalmayaçagina göre, benim görüşüme göre, Windsor'lara ve düzene bu kadar çok baskı uygulayarak onların tahttan çekilmesi gerekiyor. Daha sonra güç kaynaklarını, merkezi Londra Şehri'nde bulunan devasa yapıyı sökmeye başlayabiliriz.

Windsor'lar şu anki hallerinde oyunun bittiğini biliyor olmalı ve tahttan çekilib Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmayı planlıyor olabilirler. Hatta yakında tahttan çekilmeleri Kardeşlik Gündemi'nin bir parçası bile olabilir, kim bilir? Sürüngenler için Gündem, herhangi bir bireyden veya aile soyundan, hatta onlarındankinden çok daha önemlidir.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Thomas Foster, *Britanya Kraliyet Tahtı* (Acadia Press, Victoria, Avustralya, 1986), s 2.
- 2** Samuel 10:24.
- 3** Britanya'nın Kraliyet Tahtı, s. 6.
- 4** Age, s. 8.
- 5** Çıkış 28:1-21.
- 6** Britanya'nın Kraliyet Tahtı, s. 12.
- 7** Age, s. 14.
- 8** Mezmur 89: 35-37.

- 9** Kenan'ın Laneti, s. 85. *Kanın*
- 10** *içinde*, s 62.
- 11** Gary Boyd Roberts, *Amerikan Başkanlarının Ataları*, New England Tarihi Şecere Derneği.
- 12** Aynı eser.
- 13** *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s 99. Age.
- 14**
- 15** Philip'in Nazi bağlantıları hakkındaki bilgiler birçok kaynakta mevcuttur, ancak bu ve Windsor'lar hakkındaki diğer bilgilerin yer aldığı bir katalog, "Windsor Hanesi'nin Çöküşünün Arkasındaki Gerçek Hikaye" adlı bir belgede bir araya getirilen bir dizi makalede bulunabilir. . Eylül 1997'de ABD'de Executive Intelligence Review (EIR) tarafından yayımlanmıştır. EIR'nin verdiği tüm sonuçlara, özellikle de Bill Clinton'ı internetin bir parçasıyla savunma biçimine katılmıyorum. Ancak EIR bazı olağanüstü araştırmalar yapıyor. Windsor raporları pahalıdır ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buna değer. Adresleri Executive Intelligence Review, P0 Box 17390, Washington DC 20041-0390'dır. Bu bölümün geri kalanında bu belgeye yazarın adı ve makalenin başlığı ve ardından (EIR) yazacağım.
- 16** "Blair'in Okul Akıl Hocası Cinsel İstismarcıydı", *Sunday Times*, 25 Mayıs 1997.
- 17** Scott Thompson, "Windsor Hanesi'nin Nazi Kökleri" (EIR), s 70.
- 18** Age, 71.
- 19** Scott Thomson, "En İyi İçeriden Öğrenen Tacir Kraliçedir" (EIR), s 73.
- 20** Age.
- 21** Age, s 74.
- 22** Bu konudaki hikayenin tamamı için Peter Jones'un kitabına bakın, *Avustralya'nın İtaati*, XPO-imprint, 26 Burlington Close, Londra tarafından 1995 yılında yayımlanmıştır.
- 23** "En İyi İçeriden Öğrenen Tacir Kraliçedir", s 74.
- 24** Age.
- 25** Stephen Sövalye, *Kardeşlik* (Granada Books, Londra, 1985), s. 223. Anthony K.
- 26** Wikrent, "İngiliz-Hollanda Şirket İmparatorluğu" (EIR), s. 113-132. *Kardeşlik*, s
- 27** 211. Age.
- 28**
- 29** *Pazar günü Posta*, 12 Ağustos 1998, s 9.
- 30** Dean Andromidas, "Kraliyet Temsilcileri: Kraliçenin Yöneticileri" (EIR), s. 141-142.
- 31** Age, s 141-142.
- 32** Age, s 141.
- 33** *Avustralya'nın İtaati*, s. 55.
- 34** *Kardeşlik*, s 217.
- 35** Scott Thompson, "Kraliçenin Amerika'daki Onursal Şövalyeleri" (EIR), s 81.
- 36** James Shelby Downard, "Büyükülük, Seks, Suikast ve Sembolizm Bilimi" adlı kitapta yer alan bir makale, *Gizli ve Bastırılmış*, Jim Keith tarafından düzenlenmiştir (Feral House, P0 Box 3466, Portland, Oregon 97208, 1993), s 65.

- 37** Brian Downing Quig, "Anayasamızı Kim Parçaladı", *Dedikodudergisi*, 2 Ocak 1995.
- 38** Aynı eser.
- 39** Bu bilgi, onlarca yıldır Amerika'daki büyük isimlerin soyağacını araştıran bir Amerikalıdan geliyor. John Gaunt takma adı altında faaliyet göstermektedir.
- 40** Scott Thompson, "Sör Paul Mellon, Loudoun Lordu", (El R), s 79. Age.
- 41**
- 42** Allen Douglas, "Oligarkların Gerçek Oyunu Hayvanları Öldürmek ve İnsanları Öldürmektir" (EIR), s 32.
- 43** Age, s 31.
- 44** Aynı eser.
- 45** Ibid, s32.
- 46** Aynı eser.
- 47** Scott Thompson, "1001 Kulübü: Bir Doğa Vakfı" (El R), s 15.
- 48** Mark Burdman, "Martin Palmer, Prens Philip'in Gurusu" (El R), s. 91. Palmer'ın kitabından alıntı yapıyordu:*Armagedon'a Dans Etmek*.
- 49** "Küreselleşmiş Grizzlies", *Yeni Amerikalı* dergisi, 18 Ağustos 1997. Kere,
- 50** 21 Temmuz 1997, s.23.
- 51** "Prens Philip'in Arkadaşları 'LaRouche'u Alın' Planını Yaptı" (El R), s 17.
- 52** *İngiliz-Hollanda Şirket İmparatorluğu*, s. 125-126 age.
- 53**
- 54** Aynı eser.
- 55** Joseph Brewda, "STK'ların Görünmez İmparatorluğu" (EIR) s 91. Age,
- 56** s. 89-90.
- 57** Ibid, s90.
- 58** Linda de Hoyos, "Dünya Çapındaki Doğa Fonu Afrika'da Soykırımı Yapıyor" (EIR), s. 24. "Oligarkların
- 59** Gerçek Oyunu Hayvanları Öldürmek ve İnsanları Öldürmektir" (EIR), s. 34.
- 60** Aynı eser.
- 61** Age, s 35.
- 62** Ibid, s34.
- 63** Age, s. 35-36.
- 64** Age, s 36.
- 65** Linda de Hoyos, "İngiliz Kralliyet Ailesinin İşyerindeki Politikası: Ruanda'da Kitlesel Ölüm" (EIR), s 38.
- 66** Aynı eser.
- 67** Aynı eser.
- 68** Richard Freeman ve Cynthia Rush, "İngiliz Kartellleri Brezilya'nın CVRD'sini Parçaladı, Kitadaki Hammaddeleri Hedef Aldı" (EIR), s 192.
- 69** Age, s 193.

- 70** Dennis Small, "İngiliz Bankaları İbero-Amerika Üzerinde Ölüm Kontrolü Kurdu" (EIR), s.
- 71** 187. Roger Moore, "Ulus Devlete Karşı Yönetici Sonuçları" (EIR), s. 147.
- 72** Aynı eser.
- 73** Aynı eser.
- 74** Aynı eser.
- 75** Aynı eser.
- 76** Aynı eser.
- 77** Aynı eser.
- 78** Dean Andromidas, "Defence Systems Ltd: Bir Kraliyet Mücevheri" (El R), s 148.
- 79** Age, s 149.
- 80** Aynı eser.
- 81** Alıntı: Javier Alamano, "Kolombiya'da İngilizlerin Yönettiği Özel Ordular" (EIR), s. 199.
- 82** "İngiliz-Hollanda Şirket İmparatorluğu" (EIR), s. 113.
- 83** "Kraliyet Temsilcilerinin Direktörleri, Meclis Üyeleri" (EIR), s 143.
- 84** Peter Hounam ve Derek McAdam *Diana'yı Kim Öldürdü?* (Vision Books, Londra, 1998).
- 85** Age, s 124.

## ON DOKUZUNCU BÖLÜM

*Tanrıça ve Kral*

Galler Prensesi Diana'nın öldürülmesinden, aileleri ve ilgi alanlarını birbirine bağlayan bu örümcek ağıının kontrolü altındaki bir grup sorumluydu. Bundan hiç şüphem yok. Ama lütfen bu konuda benim sözlerime inanmayın. Kanıtlara bakın ve kendiniz karar verin.

Pek çok kişi Diana'nın suikasta kurban gittiği fikrini reddediyor çünkü onu kamuya açık bir durumda öldürüp kanıtları örtbas etmek imkansız olacaktır. Sonučta pek çok farklı kurum arasında koordinasyon olması gereklidir. İşte, 1963'te Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin öldürülmesiyle ABD'de olan da tam olarak buydu ve bunu örtbas etmek daha da zordu. Bu bir kaza mı yoksa cinayet mi diye hemen kafa karışıklığı yaratan bir kaza olarak sahnelenmedi. Kennedy suikasti oldukça açık bir şekilde cinayetti. Kelimenin tam anlamıyla yüzlerce izleyicinin önünde beyni patladı ve bu, içlerinden biri olan Abraham Zapruder tarafından filme çekildi. İçinde .. Ve *Gerçek Seni Özgürleştirecek*, Kennedy'nin öldürülmesini ayrıntılı olarak anlatıyorum ve suikasti destekleyen veya düzenleyen aynı kişilerin, olanları araştırmak üzere Baş 'Adalet' ve 33. derece Mason Earl Warren'in komisyonuna da atandığını göreceksiniz! Warren Komisyonu 'ekibi' arasında Kennedy tarafından görevden alınan CIA başkanı Allen Dulles ve daha sonra Richard Nixon'un Watergate tarafından görevden alınmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak olan pedofil, tecavüzcü, Bohemian Grove üyesi ve pornografi uzmanı Gerald Ford da vardı. . Komisyondaki tek Katolik olan Temsilci Hale Boggs bulgularını sorgulamaya başladığında bir uçak kazasında öldü. Ne kadar uygun.

New Orleans Bölge Savcısı Jim Garrison, herhangi birini Kennedy cinayetiyle suçlayan tek kişidir. Bu, CIA ajanı ve Winston Churchill'in Clay Shaw adlı eski savaş zamanı arkadaşıydı. Garrison, suçlu Shaw'a karşı mahkumiyet kazanmayı başaramadı çünkü önemli tanıkların çoğu duruşmadan önce öldürülümüştü. Garrison, aralarında Dallas polisi, FBI, basın ve Washington müesseses nizamının da bulunduğu görünüşte birbiriyle bağlantısı olmayan teşkilatların, suikasti gerçekleştirmek ve ardından olayı örtbas etmek için tek bir birim olarak bu kadar bariz bir şekilde çalışabilmelerine şaşırılmıştı. Bu, bu kitapta açığa çıkardığım, tüm kurumlarda her tarafı ve görüş farklılığını temsil eden ajanların, 'dalga geçenlerin' ve evet adamların bulunduğu ağlar sayesinde mümkün oldu. Başkan Kennedy'nin halka açık bir olayda halka açık bir sokakta öldürülmesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen, kimsenin mahkum edilmesine daha yakın değiliz. Her zamanki gibi 'suçlu' bu kişiler tarafından hemen teşhis edildi

gerçekten sorumlu olan kişilerdi ve resmi 'hikayeye' karşı çıkamaması için elendi. Lee Harvey Oswald için 1963'te Dealey Plaza, Dallas'ta, 1997'de Paris'te Pont de L'Alma Tüneli'nde Henri Paul'u okuyun. Günah keçisi bir kez kurban edildikten sonra yetkililer başka hiçbir hikâyeyi eğlendirmez ve haftalar geçtikçe halkın ilgisi azalır., aylar ve yıllar. Bu eski ve denenmiş bir tekniktir. Bir Başkan halka açık bir suikastta öldürülür; Günah keçisi veya 'kurban' Lee Harvey Oswald, birkaç gün sonra halkın önünde öldürülür; ve onların ölümünü planlayanlar, açığa çıkmadan ve hükm giymeden mezarlara gidiyorlar. Galler Prensesi bir kaza sonucu öldürülüp her şey örtbas edilemez mi? Şaka yapıyor olmalıdır.

Önceki bir kitapta Kennedy suikastının arka planını anlattığım için, hepsini burada tekrarlamayacağım, ancak bu hikayedede vurgulanması ve eklenmesi gereken unsurlar var. Diana'nın ailesi Spencer'lar Elit soyundandır ve eski İrlanda'nın ve daha sonra İskoçya'nın Kennedy klanından gelen Kennedy'ler de öyle. Onlar, daha sonra O'Kennedy olacak olan, Brian Caeneddi olarak da bilinen İrlanda kralı Brian Boru'nun torunlarıdır. Onlar şimdi kuzyey Tipperary olarak adlandırılan yerdeki Ormond Lordlarıydı.<sup>1</sup> 1600'lenden itibaren Kennedy'lerin İskoç bir kolu tespit edilebilir ve bu, İrlanda soyu ile evlenir.<sup>2</sup> İskoç Kennedy'ler, İskoçya'nın aristokrat soyunun güçlü bir kolu haline geldi ve İskoç kraliyet ailesiyle evlendi. Dikkate değer Kennedy'lerden biri, daha çok Ailsa Markisi olarak bilinen Cassillis'in 15. Kontu Archibald Kennedy'ydı. 1872'den 1943'e kadar yaşadı ve İskoç Masonluğunun Büyük Locası'nda Büyük Prensip de dahil olmak üzere birçok lider pozisyonunda bulundu.<sup>3</sup> Kendisi, İngiliz kraliyet ailesiyle yakın bağlantıları olan Edinburgh'daki 44 numaralı önemli Holyrood House Lodge'un bir üyesiydi.<sup>4</sup> 18. yüzyılda İrlandalı Matthew Kennedy, yakın arkadaşı, Paris yakınlarındaki Ermenonville'deki Illuminati Locası'na başkanlık eden Saint Germain adlı Illuminati solisti ile çalışmak için Paris'e gitti.<sup>5</sup> Loca, insan kemiklerinden yapılmış bir sunak üzerinde kan ritüellerine katıldı.<sup>6</sup> Bu Kennedy adlı bir eser üretti Fransa'da kurulan Merovenj soyuna bağlanan Stuart Kraliyet Ailesi'nin Kronolojik, Soybilimsel ve Tarihsel Tezi.<sup>7</sup> JFK kanadı, üç fleur-de-lis, bir ejderha ve bir aslandan oluşan klasik Kardeşlik sembollerini içeren bir armaya sahip güçlü bir İrlandalı aile olan Fitzpatricks ile akrabadır.<sup>8</sup> Görünüşe göre Fitzpatrick'ler Fransa'ya ve Kutsal Kase hikayesine geri dönüyorlar.

JFK'nin eşi Jackie Bouvier Kennedy'nin (daha sonra Onassis) ailesi, Jackie'nin kız kardeşinin Auchincloss klaniyla evlenmesi yoluyla, önde gelen Elit İskoç soyundan biri olan Auchinclosses ile akrabadır. Diğer Auchincloss soyları Bundy, Grosvenor, Vanderbilt, Winthrop ve Rockefeller gibi isimlerle ortaya çıktı.<sup>9</sup> Hugh D. Auchincloss Sr, Standard Oil'i John D. Rockefeller ile birlikte kurulan Oliver B. Jennings'in kızı Emma Brewster Jennings ile evlendi. James Shelby Downard, Jackie Kennedy-Onassis, Caroline (Lee) Bouvier ve yazar Gore Vidal'ı Hugh D. Auchincloss'un 'üvey çocukları' olarak tanımlıyor.<sup>10</sup> Vidal, John ve Jackie Kennedy'yi "Güneş Tanrısı ve Tanrıçası" olarak tanımladı.<sup>11</sup> Bouvier soyunun izleri Fransa'nın Grenoble kentine kadar uzanır; burada ilk kez 1410'da bahsedilir ve Jackie'nin büyük-büyük-büyükbabası Eustache Bouvier komutası altındaki bir Fransız alayında savaşmıştır.

George Washington'un.<sup>11</sup> Daha önce Kennedy'lerin İngiltere'nin önde gelen Kardeşlik ailelerinden biri olan Chatsworth House'da Dukes of Devonshire ailesiyle evlendiği belirtilmişti. John Kennedy'nin Jackie Bouvier ile evliliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni Britanya Adaları ve Fransa'da kararlaştırılan Gündeme göre yöneten Amerikan soyundan gelen Doğu Kuruluşu tarafından yapılan bir başka görücü usulü evlilikti. Her iki soy da Londra ve Paris'in önemli merkezlerine bağlıyor. Evliliklerinin ve başkanlıklarının Kral Arthur ve Mars çağrışımılarıyla 'Camelot' olarak bilinmesi tamamen uygundur, çünkü Kral Arthur sembolizmi Kardeşler tarafından gizli dillerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Kennedy ailesi uyuşturucu, organize suç, İngiliz monarşisi ve Project Monarch gibi zihin kontrollü köle operasyonlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu, tanıştığım iyileşmiş, zihin kontrollü bir kölenin, on bir yaşındayken John F. Kennedy ile seks yapmak üzere götürüldüğünü söyleyen iddialarına inanılırlık katıyor - "Her ne kadar beni 16 yaşında gösterecek şekilde uydurmuş olsalar da".

Kennedy'nin başkanlığı kesinlikle o dönemde anlatıldığı gibi değildi. Kennedy'nin çok sayıda cinsel partneri vardı ve bunlardan üçü, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield ve Zsa Zsa Gabor, aynı zamanda Şeytan Kilisesi'nin başkanı Anton LaVey'in de kız arkadaşlarıydı. Jayne Mansfield yüksek bir rahibeydi. Diğer uzun vadeli ilişkiler arasında Elit İskoç soyundan iki kişi, Argyll Dükü'nün kızı Leydi Jean Campbell ve Kay-Kay Hannon Auchincloss vardı.<sup>12</sup> Karısının akraba olduğu aileden, JFK'nin şöhrete yükselişinin arkasında, Kardeşler Seyyah Topluluğu'nun bir üyesi olan babası Joseph Kennedy vardı. Mafya ve diğer organize suçlarla yakın bağlantıları olan bir dolandırıcıydı. Winston Churchill'in ona İngiliz likörünü Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal etme imtiyazını vermesiyle serveti güvence altına alındı. Joseph Kennedy, Kanada'daki içki devi Seagrams'ın sahibi olan bir başka 'Yahudi' suç ailesi olan Rothschild'lerin ve Bronfman'ların ortağıydı. Joseph Kennedy'nin Londra'daki St James Sarayı'nda ABD Büyükelçisi iken Britanya'daki bağlantıları arasında Astor'lar ve Rothschild soyundan gelen Sassoon'lar da vardı. Bir başka yakın arkadaş da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün önde gelen yöneticilerinden Sir John Wheeler-Bennett'ti. Joseph Kennedy'nin karısı Rose, Siyah Asalet Fitzgerald ailesinden geliyordu. Fitzgeraldlar, Fatih William'ın 1066'da İngiltere'yi fethetmesini destekleyen İtalya'nın güçlü Siyah Asalet klanlarından biriydi. Bu, St. Clairs/Sinclairs gibi eski aileler aracılığıyla Britanya Adaları'nda Siyah Asalet yönetimini kurdu. Yani JFK'deki 'F', binlerce yıl öncesine dayanan bir Siyah Asilzade ailesiydi. Rose'un babası ve JFK'nin büyükbabası, Boston'un oylamaya hile karıştıran belediye başkanı John E (Honey Fitz) Fitzgerald'dı. Fitzgerald'lar, Boston'daki Green Dragon Tavern'in eski yerinin yakınındaki Hanover Caddesi'nde yaşıyorlardı; bu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın manipülasyonuna büyük ölçüde karışan ve Boston Çay Partisi'ni düzenleyen St Andrews Lodge'a ev sahipliği yapıyordu.<sup>13</sup>

Joseph Kennedy, Malta Şövalyeleri'nin İngiliz versiyonu olan St John Tarikatı'nın bir üyesiydi ve Bouvier ailesi, 1610'da Polonya'da St John Şövalyeleri/Malta Şövalyeleri'ni kuran ve aynı zamanda kurulmasına da yardım eden Radziwill'lerle evlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sipariş.<sup>14</sup> Kennedy'ler destekliyor

Cizvit kontrolündeki Georgetown Üniversitesi'ndeki Kennedy İnsan Üreme ve Biyoetik Çalışmaları Enstitüsü aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Malta Şövalyeleri darülaceze hareketi. Darülaceze hareketi, şefkatlı bir yüze sunulsa da ötenazi için destek toplamanın bir cephesidir. Darülaceze hareketine dahil olan çoğu insan şefkatlidir; benim bahsettiğim, onu manipüle edenlerin motivasyonudur. Ötenazi kanunen kabul edildiğinde, Kissinger'in "işe yaramaz iyiciler" olarak adlandırdığı kişilerin öldürülmesinin yasallaşmasının kapıları açılıyor. JFK'nin sayısız biyografisinde iyi bir şekilde belgelendiği gibi, babası Joe ve annesi Rose'un katı yönetimi altında sevgisiz bir çocukluk geçirdi. Kardeşi Teddy'nin doğduğu bile kendisine söylenmemişti ve ancak yatılı okuldan eve geldiğinde yeni bir erkek kardeşi olduğunu fark etti. Kucaklama yoktu, sevgi gösterisi yoktu ve Kennedy çocukların acı gösternesine izin verilmedi. Onun yetiştirilme tarzı Elitlerin kendi çocukları üzerinde kullandıkları zihin kontrol tekniklerinin tüm klasik işaretlerini taşıyor. Prens Charles da saldırgan ve son derece sevimsiz babası Prens Philip'in yönetimi altında tamamen aynı şekilde yetiştirildi. JFK, küçük yaşlardan itibaren Kardeşlik'te yüksek bir görev üstlenmek üzere eğitildi ve Rothschild'ler, Taft'lar, Russell'lar, Rockefeller'lar gibi tüm klasik isimler ve Time-Life'in başkanı Henry Luce ve Randolph Hearst gibi medya baronları tarafından desteklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü gazete kralı. Kennedy siyasi görevde aday olduğunda, Hearst'ün sahibi olduğu Boston Amerikan gazetesi, rakibinin ücretli reklamlarını kabul etmeyi reddetti.<sup>15</sup>

Ancak JFK ve kardeşi Bobby, 1960'ta Richard Nixon'u yenilgiye uğrattıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Başsavcısı olduklarında, öyle görünüyor ki, maaş yöneticilerinin gündemlerini uygulamaya koymaktan uzak politikalar ve insanlar izlemeye başladilar. Bu, Vietnam Savaşı'ndan çekilmeyi, bir miktar faizsiz paranın getirilmesini, organize suça (en azından kamuoyunda) saldırıyı ve Kennedy'nin ifadesiyle, CIA'yı "bin parçaya" ayırma vaadini içeriyyordu. Kim olduğunuz önemli değil, eğer size söyleneni yapmazsanız en uygun şekilde soydan veya soydan uzaklaştırırsınız. Gündem herhangi bir birey veya aileden çok daha büyütür. Ancak suikastın bundan daha fazlası olduğunu ve Kardeşlik'in kadim ritüel yasalarına uygun olarak uzun süredir planlanmış bir kurban cinayeti hissini taşıdığını düşünmeden edemiyorum. Suikastın gerçekleştiği yer Dallas, Teksas, 33. derece enlemin 33. paraleline yakın. İskoç Masonluk Ayini'nin en üst seviyesi 32. derecedir ve 33. derece yalnızca Büyük Çalışmaya, Dünya Gezegeninin ele geçirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunanlar içindir. Dealey Plaza bir ezoterik sembolizm kitlesidir ve resmi olarak Dallas Morning News'in ilk yöneticilerinden biri olan 33. derece Mason George Bannerman Dealey'den almıştır. Dealey 'tanrıça çizgisi' anlamına gelir. Ley ayrıca İspanyolca'da kural veya yasa anlamına da gelebilir, dolayısıyla 'tanrıça-kural' olarak tercüme edilir. Her ikisi de Kardeşlik için mükemmel bir sembolizmdir, özellikle ikincisi. Dallas'taki ilk Mason tapınağının bulunduğu Dealey Plaza, kapak taşı eksik olan bir piramit şeklindedir (*Görmek Sekil 51arka sayfa*). Üst kısmı bir demiryolu köprüsüyle kesilmiştir. Ana piramit, doğrudan merkezden geçen Ana Cadde tarafından ikiye bölünüyor. Aslında ikisi bir arada olmak üzere üç piramittir: Üçlü



**Şekil 51:**Kapak taşı eksik olan piramit. Burası John F. Kennedy'nin suikaste uğradığı Dealey Plaza.

veya üçlü. Etkileşen iki enerji üçüncüyü üretir. Eğer bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünen varsa, Kardeşler'in üst düzey gizli topluluklarının arka planını biraz araştırmalı ve onların sembol ve ritüellerine karşı ne kadar şaşırtıcı bir takıntıya sahip olduklarını görmelidir. Kennedy, piramidin sağındaki sözde çimenli tümseğin yakınında öldürüldü ve Lee Harvey Oswald, Houston Caddesi'ndeki piramidin altındaki bir yer altı otoparkında polis 'koruma' altındayken öldürüldü. İki noktayı yalnızca birkaç metre ayıryor. Yakında Dealey Plaza'ya bakan eski Adliye Binası çirkin yaratıklarla süslenmiştir. Üstünde

Adliye Binası kadim Ejderha veya Yılan Tarikatı'nın simgesidir. Dealey Plaza, gizli topluluklar için bir Güneş tapınağıdır.

Kennedy, Tapınak Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri, Kudüs Aziz John Tarikatı, Gül Haçlılar ve Masonlar dahil olmak üzere Kardeşlik ağıının inisiyeleri tarafından açık havadaki bir Güneş tapınağında suikasta kurban gitti. James Shelby Downard'ın yazdığı gibi: "Masonluk, bir insanı herhangi bir eski yöntemle öldürmeye inanmaz ve JFK suikastında bu iğrenç eylemi, Öldürme'nin kadim doğurganlık adağına uygun hale getirmek için inanılmaz ileri gitti ve büyük riskler aldı." kralın<sup>16</sup> Kennedy öğleden hemen sonra Güneş'in "en yüksekte" olduğu sırada vuruldu. Antik çağda, Güneş'in "en yüksekte" olduğu zamanlarda, onun tapınakta babasının işini yaptığı söylenirdi (daha çok İsa hikayesinde kullanılan sembolizm). Kennedy sırtından, başından ve boğazından vuruldu ve bunlar Mason efsanesine ve inisiyasyona göre efsanevi Hiram Abiff'in aldığı yaraların aynısıdır. ABD Donanma İstihbaratında eski bir ajan olan Bill Cooper, efsanevi Mason kahramanı Hiram Abiff'in, aslında 1307'de Fransa'da tasfiye edilen Tapınak Şövalyeleri'nin Büyük Üstadı Jacques de Molay'in bir sembolü olduğuna inanıyor. De Molay yakılmıştı. Orijinal Paris olan Ile de la Cite'de, Tapınakçıların tanrıça Diana'ya ibadet ettiği eski bir yer üzerine inşa ettiği Notre Dame Katedrali'nin gölgesinde ölüme. Ölümü, Sion Tarikatı'nın kontrolü altında olabilecek Kral Güzel Phillip'e'nin desteğiyle Roma Kilisesi Engizisyonu tarafından emredildi. Cooper, JFK suikastının Tapınak Şövalyeleri'nin Kilise'ye, devlete ve halka karşı intikamı olduğunu söylüyor. Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek Roma Katolik Başkanıdır ve Jacques de Molay'ı öldüren Roma Kilisesi'dir. Bugün Dealey Plaza'da, Kennedy ve Oswald'ın öldürüldüğü noktaların yakınında, cinayetlerin ardından Masonlar tarafından dikilen dikilitaş bulunmaktadır. Dikilitaş Osiris'in penisinin simgesidir.

Mısır efsanesi ve Dealey Plaza'daki efsanenin tepesinde alev veya yanın meşale var (*resim bölümüne bakın*). Arlington Mezarlığı'ndaki Kennedy mezarındaki sonsuz alev de aynı sebepten dolayı oradadır. Alev veya yanın meşale, Kardeşlik'in en belirgin imzasıdır ve Kennedy'nin mezardaki alev, Güneş'in kadim sembolü olan bir dairenin içindedir. Kennedy aynı zamanda Capitol Hill'deki kubbenin altındaki bir dairenin ortasına da yerleştirildi. Dealey Plaza'daki dikilitaş üzerinde, Mısır efsanesine göre Osiris'in Set tarafından kesildiği parça sayısı kadar 14 taş bulunmaktadır. Kız kardeşi eşi İsis'in bulamadığı tek parça, dikilitaşın temsil ettiği penisiydi. Osiris'in penisini kendi yaptığı penise değiştirdi ve bu, Kardeşliğin sembolü haline geldi. Dealey Plaza dikilitaşı, İskoç Riti'nin Mason locası için inşa edilmiş ve ona ithaf edilmiştir. Katedrallerde ve kiliselerde sunakların içine gizlenmiş taş falluslar buldular ve New Orleans Bölge Savcısı Jim Garrison'un soruşturma ekibi Clay Shaw'un evini aradığında penis buldular.

Bu kitapta gizli dili temel düzeyde açığa çıkardım, ancak ulaştığı derinlik hayret verici. Sayılar ve isimler bilimi, yalnızca ileri düzey inisiye veya odaklanmış bir araştırmacının tam olarak anlayabileceği bu daha derin iletişim ve sembolizm düzeylerinden biridir. Sayılar ve isimler bir kez daha titreşim frekanslarıdır ve bunların şartsız eşzamanlılığının titreşimsel çekim dediğim yasadın kaynaklandığını hissediyorum. Sayı-isim 'tesadüflerinin' birçoğu bilinçli olarak gerçekleşecektir, ancak diğerleri sadece ürettikleri enerjiyle senkronize olan titreşim alanlarını kendilerine çeken kişi veya kişilerin enerji alanından, bilincinden kaynaklanmaktadır. Kendi gerçekliğimizi bu şekilde yaratırız. İç benliğimiz, titreten bilinç alanımız, ürettiğimiz enerjiyle senkronize olan diğer 'alanları' (insanlar, yerler, yaşam biçimleri, deneyimler) çeker. Benzer enerji alanları arasındaki titreşimsel bir çekimdir. Bu nedenle dışsal fizikal deneyimimiz yalnızca içerisinde olup bitenlerin bir yansımasıdır. Tutumlarımıza ve duygularımıza titreşimsel olarak yansittığımız şeyleri, yansittığımız veya yayındığımız frekansta titreten insanlara, yerlere, yaşam tarzlarına ve deneyimlere geri çekeriz. Yani içimizde olup bitenin değiştirdiğimizde fizikal deneyimimizi de değiştirmiş oluyoruz çünkü biri diğerinin yansımasıdır. İnsanların belirli bir isme sahip sokaklarda yaşammasına veya belirli bir isme sahip olanlarla ilişki kurmasına neden olan şey, benzer titreşimin benzer titreşime olan bu 'manyetik' çekimidir, çünkü her şeyin kendi titreşim kodu vardır; sesler, sayılar, kelimeler, renkler ve isimler. Ritüel büyünde doğru sesler, kelimeler, büyüler ve renklerin tümü arzu edilen bir enerji alanını veya titreşim alanını tezahür ettirmek için kullanılır. Ses özellikle önemlidir ve bu nedenle Fenikeliler kelimelerin yazımından çok sesleriyle ilgileniyorlardı. Aynı cümlenin veya sesin sürekli tekrarı olan mantralar da aynı bilginin bir parçasıdır. Ve tüm bilgiler gibi bunlar da iyiye ya da kötüye kullanılabilir. Japon Samuray savaşçılarının eğitimi, "Kiai" adlı dövüş çığlığını üretme eğitimini de içeriyyordu. Bu sesin, işten kişide kan basıncının düşmesine ve kısmi felce neden olduğu varsayılmaktadır. Böylece 'kan dondurucu' bir çığlık atıyoruz. Saniyede üç ila beş devirlik düşük frekanslı sesler sizi öldürebilir. Amerikalı araştırmacı James Shelby Downard bu ses bilimi hakkında şunları yazmıştır:

Kennedy suikastiyla ilgili sayılar ve isimler. Yazar Robert Anton Wilson kitabında şöyle diyor: *Kozmik Tetikleyici*, Downard'ın teorisinin "En saçma, en inanılmaz, en saçma Illuminati teorisi" olduğunu söyledi. Bu, Downard'ın kesinlikle bir şeyle peşinde olduğu konusunda beni daha da emin kılmıştır. Kendi araştırmam da bunu destekliyor.

Kennedy 22 Kasım 1963'te öldürülüdü. Bu tarih, Papa V. Clement'in Tapınak Şövalyeleri'nin Dominik Engizisyonu tarafından işkenceye tabi tutulması emrinin yıldönümüydü. 22 Kasım 1307'de yayınlanmıştı. Kasım da 11. ay ve bunu 22'ye eklerseniz yine 33 oluyor. 22 Kasım 1963 sabahı John ve Jackie Kennedy Fort Worth'tan ayrıldılar ve uçak kapıda durdu. 28, Dallas'taki Love Field Havaalanı'nda. 28 sayısına Solomonik kabalistik numerolojide 'Beale' adı verilmiştir. Beale şu şekilde türeyen bir kelimedir: Bel (El), Baal, Be al, Beal, Beale. Bunların hepsi Güneş tanrılarıyla ilgilidir. Tapınak Şövalyelerinin 28. derecesi 'Güneşin Kralı derecesi'dir. JFK, 29 Mayıs 1917'de Brookline, Massachusetts'te 83 Beal Caddesi'nde doğdu. Dallas'a yapılan bu ölümcül gezide Başkan'ın 'korunması', Masonik bir tapınak binasında bulunan New Orleans CIA istasyonu tarafından organize edildi. Dallas, 33. derece enlemde sadece on mil güneyindedir ve İşkoç Masonluk Riti'nin kurucu locası, tam olarak 33. derecededeki Charleston'daydı. İlk atom bombası 33. derece enlemdeki 'Trinity' Sitesinde patlatıldı. Kennedy'nin konvoyu, bir zamanlar Masonların buluşma yeri olan Blue Front Tavern'e ev sahipliği yapan Elm Caddesi'nden aşağı doğru ilerledi ve akşam 12.22'de Dealey Plaza'ya ulaştı. Elm Sokağı, sayılız silahlı çatışma, bıçaklılama ve diğer şiddet eylemlerine sahne olduğu için 'Kanlı' Elm Sokağı olarak biliniyordu. Texaco Oil'in ulusal ofisleri Elm Caddesi'ndedir. Dealey Plaza'nın yakınında, sel korumaları uygulamaya koyulana kadar uzun yıllar boyunca Plaza'yı sular altında bırakılan Trinity Nehri bulunmaktadır. Kadim Kardeşliğin bu açık hava tapınağına, tanrıçayı, Aşk ve Güzellik Kraliçesini ve onun günah keçisi Güneş Kralı John E Kennedy'yi temsil eden Jackie Kennedy geldi. O, Güneş Kralının Öldürülmesine ilişkin kadim ritüeldeki kurbانı: Galce'de Yaralı Kafa anlamına gelen 'Ceannaideach'. Kennedy elbette başından vuruldu. Çok iyi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Kennedy bir sonraki bahara kadar ölmemiş. Kaynağım, otopsi fotoğraflarında görünen 'Kennedy'nin, Oswald tarafından çalışmayan bir silahla vurulduğu varsayılan polis memuru ve Kennedy'ye benzeyen JD Tippet olduğunu iddia ediyor!

JFK 22 yaşındayken onun kanatlı bir melek heykeli yapılmış ve Vatikan'a sunulmuş, burada meleğin Aziz Therese'nin bir kitapta yazdığı sırasında üzerinde uçtuğu bir panelin parçası olarak kullanılmıştı.<sup>17</sup> Suikasttan sonra Kennedy'nin cesedine 'Angel' kod adı verildi ve tabutunu Washington'a geri götürüren Air Force 1 uçağı için de aynı isim kullanıldı.<sup>18</sup> Hem Kennedy hem de Oswald 'Arlington'la ilgili yerbere gömüldü. Kennedy, Washington DC yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda ve Oswald, Arlington, Teksas yakınlarındaki Rosehill Mezarlığı'nda. Arlington, Mason büyülüüğü ile ilgili bir kelimedir ve cesetlere duyulan hastalıklı bir çekim olan nekrofili ile ilgilidir. Oswald, Os veya Oz'dur, Oz Büyücüsü'ndeki gibi Mısır Güneş tanrıları Osiris'tir. Eğer bakıyorsan

İsimler ve sayılar bilimindeki eşzamanlılığı bakınca, JFK ile yine Kardeşler tarafından öldürülen Abraham Lincoln'ün suikastları arasındaki şaşırtıcı tesadüflere bakın. Lincoln 1846'da Kongre'ye seçildi ve Kennedy 1946'da Kongre'ye seçildi. Lincoln 1860'ta başkan seçildi ve Kennedy 1960'ta başkan seçildi. Lincoln'ün suikastçısı John Wilkes Booth 1839'da doğdu ve suikastçı olduğu iddia edilen Lee Harvey Oswald'dı. Kennedy, 1939'da doğdu. Varislerinin ikisinin adı da Johnson'dı. Lincoln'ün halefi olan Andrew Johnson 1808'de, Kennedy'nin halefi olan Lyndon Johnson ise 1908'de doğdu. Lincoln'ün sekreterinin adı Kennedy, Kennedy'nin sekreterinin adı ise Lincoln'dü. Her iki başkan da Cuma günü eşlerinin gözü önünde öldürülüdü ve her ikisi de başlarından vuruldu.

Kennedy'nin başkan yardımcısı Lyndon Baines Johnson, suikast hakkında önceden bilgi sahibiydi ve başkan olduğunda, Kennedy'nin uyguladığı Vietnam, fazsız para ve CIA ile ilgili tüm politikaları derhal tersine çevirdi. Kardeşlik Ana Tanrıçası Arizona Wilder, kurban ritüellerinde şekil değiştiren Johnson'ı gördüğünü söylüyor. Johnson'ın ikinci adı Baines, İskoçya'daki Bain, Bayne, Beaty, Binnie, Beath ve Beth klanlarından geliyor. Bu klanlara mensup masonlar aynı ataya sahip olduklarını iddia etmektedirler.<sup>19</sup> Mac terimi 'oğlu' anlamına gelir ve böylece Bain'in oğlu MacBain olur ve birbirine bağlı klan Beth, 'William Shakespeare'in yazılarıyla dünyaca ünlü İskoç kralı MacBeth olur. Bain, Fransızca'da banyo anlamına gelir ve bu, İngiliz hükümdarı tarafından verilen Hamam Nişanı unvanının kökenidir. Masonik 'Hamam Şövalyeleri'ne, Kardeşlik adına cinayete ve kargaşaaya neden olmadan önce arınma veya günahların bağışlanması banyoları yapılır. Kocasının ölümünden sonra Jackie Kennedy, efsaneye göre tanrıça Diana ve Yunan Güneş tanrısı Apollon'un doğduğu yer olarak kabul edilen Ege Denizi'ndeki Delos adasına gitti. Diana (Ay) ve Apollon (Güneş) Kardeşlik sembolizminde sıkılıkla bir araya getirilir. Delos aynı zamanda Ölüler Adası olarak da bilinir çünkü tanrıça Diana'nın Hekate olarak bilinen başka bir versiyonunun 'cehennem sanatlarının' hamisi olduğu söylenir. Jackie, Yunanistan'daki Delphi'deki Apollon Tapınağı'na gitti ve oradaki bir Yunan tiyatrosunun kalıntılarında Güneşin Selamı olarak bilinen eski bir töreni gerçekleştirdi. James Shelby Downard'a göre bunu "Aleister Crowley'in uzmanlığıyla" gerçekleştirdi.<sup>20</sup> Turunun bir diğer durağı ise vampirlerle ünlü Santorina adasıydı. Vampir hikayelerinin kökeni, Kardeşlik'in kan içme ve kan emme ritüelleri ile 'enerji emme' ritüelleridir. Vampir hikayeleri, sadece kurgu olduğunu düşündüğümüz bir şekilde gerçeği gözlerimizin önüne seriyor. Bu, Kardeşliğin en büyük iletişim aracı olan ve adı Druid büyütülerinin kutsal (kutsal) ormanı olan kutsal çalıdan gelen Hollywood aracılığıyla yapmayı sevdiği bir şeydir. Hollywood'a sihir yeri denir. Tam olarak ne olduğunu. Aklimızla oynuyor, illüzyonları manipüle ediyor.

Bir Güneş Kralı'nın ritüel olarak öldürülmesi olan Kennedy suikasti ile Galler Prensesi Diana'nın suikasti arasında pek çok benzerlik var; bu suikastın kadim insanlar tarafından Diana olarak bilinen Ay tanrıçasının ritüel bir cinayeti olduğuna ikna oldum. Kennedy'nin başkan olmadan çok önce orada ölmesi planlanmıştı ve bu yüzden Diana'nın en azından uzun yıllar boyunca Paris'te ölmesi için yetiştirildiğine inanıyorum.

o zaman da o nokta. Bunun çocukluktan, hatta doğumdan itibaren planlanmış olması oldukça muhtemeldir. Bunun kulağa ne kadar aşırı geldiğini biliyorum ama Kardeşliği derinlemesine incelediğinizde, planlarını haftalar veya aylar önceden değil, kelimenin tam anlamıyla yüzyıllar öncesinden formüle ettiklerini çok çabuk fark ediyorsunuz. Alt dördüncü boyuttan itibaren onların bu boyuttaki zaman perspektifi bizden çok farklıdır. Son bölümlerde buna daha ayrıntılı olarak bakacağım ve bu tür ritüel suikastların nasıl ve neden bu kadar ayrıntıya dikkat edilerek gerçekleştirildiğine bakacağım. Roma Kilisesi'nin Tapınak Şövalyeleri'ne karşı yürüttüğü Engizisyonun yıldönümünü kutlamak için Roma Katolik Güneş Kralı John Kennedy'nin öldürülmesinin planlanması (veya başka bir ritüel) açıkça onlarca yıl önceden kararlaştırılabilirdi ve günah keçisi kararlaştırılıp hazırlanabilirdi. ofis. Aynı şekilde, Diana'nın 1961'de Spencer soyundan gelen bir aileden doğması, onun, Diana'ya tapınma ve fedakarlık için kullanılan eski bir kutsal yer olan Pontus'ta ritüel bir ölüme götürülecek olan tanrıça Diana'nın sembolü olarak seçilmesine yol açmış olabilir. Paris'teki de L'Alma tüneli. Bence böyle bir şeyin olma ihtimali çok yüksek. Tıpkı Kennedy'nin 1963'teki ritüel cinayeti nedeniyle 1960'ta başkanlığa getirilmesi gibi, 50 Diana da manevralarla yönlendirilerek Prens Charles'la evliliğe ve sonunda Pont de L'Alma tüneline yönlendirildi. İnsanlar Diana'nın cinayetini planlamadan çok büyük bir planlama ve çok fazla zaman gerektireceğini söylüyor. Evet, muhtemelen doğru. Ama çok zamanları vardı.

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de Kraliçe'nin Sandringham malikanesindeki Park House'da, daha sonra 8. Earl Spencer olan Viscount Althorp ve ilk eşi Frances Roche'un üçüncü ve en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Anne ve babası o altı yaşındayken ayrıldı ve 1969'da boşandı ve annesi duvar kağıdı kralı Peter Shand-Kidd ile evlendi. Diana'nın Charles adında küçük bir erkek kardeşi, şimdiki Earl Spencer ve Jane ve Sarah adında iki kız kardeşi vardı. Diana'dan önce başka bir oğul doğmuştu ama o öldü ve Diana, ailesinin onun bir erkek çocuk, bir oğul ve varis olmasını tercih edeceğini inanıyordu. Diana, çocukluğunun çok mutsuz geçtiğini ve kısa hayatı boyunca çocukluğundan mahrum kaldığı sevgi ve sıcaklığı arzulayacağını söyledi. Sandringham'da yaşarken Kraliçe'yi küçüklüğünden beri tanıyordu ve kraliyet çocuklarıyla oynuyordu. Charles'in Diana'yı ilk kez bebek arabasındayken gördüğü söyleniyor. Filmi izlemek için her yıl tatillerde Kraliçe'nin evine götürüldüğünü, pek de sevgiden yoksun bir şekilde hatırladı. *Chitty Chitty Bang Bang*. Filmin seçimi ilginç çünkü bu film, istihbarat ajansı, Aleister Crowley'in arkadaşı ve James Bond romanlarının yazarı Ian Fleming tarafından yazılmış. Filmde çocuklardan nefret eden bir kral ve Kraliçe yer alıyor. Çocukları cezbetmek, kaçırmak ve kafese koymak için bir çocuk yakalayıçı kullanıyorlar. Daha sonra kaleye götürülürler ve bir zindana kilitlenirler. Bunların hepsi gerçekte olup bitenlerin sembolizmidir ve Windsor'ların bunu Diana için bu kadar sık kazaya oynaması mümkün değildir. Diana'nın Sandringham'da Windsor'un 'hislerini' şimdiden almaya başladığı kesin. Andrew Morton'a kitabında şunları söyledi: *Diana: Gerçek Hikayesi*: "Oraya gittığımızda atmosfer her zaman çok tuhaftı ve bizi gitmeye zorlayan herkesi tekmeliyor ve dövüşüyordum"<sup>21</sup> Yani Windsor'lar Diana'nın doğduğu andan itibaren farkındaydı. Diana 13 yaşındayken Norfolk'tan buraya tasındı.

Babası Earl Spencer unvanını devraldiktan sonra, Spencer ailesinin atalarının evi olan Northamptonshire'daki Althorp. Babası, romancı Barbara Cartland'ın kızı Raine ile evlendiğinde Diana özellikle yıkılmıştı. Diana'nın ona karşı derin bir nefreti vardı. dedi ki *Diana: Onun Gerçek Hikayesi* Eylül 1989'da yillardır yaşadığı hayal kırıklığını Raine'e yönelttiğini: "Ona onun hakkında ne düşündüğümü anlattım ve içimde bu kadar öfke olduğunu hiç görmemiştim. Gerçekten onun girtlağına doğru gittiğimi hatırlıyorum". "Yaptıkların yüzünden hepimizin senden ne kadar nefret ettiğimizi bir bilsen, evi mahvettin (Althorp), babanın tüm parasını harcadın, peki ne için?" Diana'nın duygusal sıkıntı yaşayan insanlarla kurduğu empati, hayatı boyunca taşıdığı kendi duygusal yaralarından kaynaklanıyordu.

Spencer'lar Elit soyundan gelen bir ailedir. Onlar Spencer-Churchill'lerin kuzenleridir ve Winston Churchill'in doğduğu Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'ndaki Marlborough ailesiyle akrabadırlar. Diğer atalar arasında Marlborough Dükü, Sör Robert Walpole vardı ve Spencer ailesi, Marlborough Düksesi Sarah'dan hatırları sayılır bir servet miras aldı. Ayrıca Chatsworth House'daki Devonshire Dükleri Cavendish ailesiyle evlendiler ve bu nesil Spencer-Cavendish olarak tanındı. Diana, 3. Devonshire Dükü Prens Charles ve en önemlisi, İngiltere ve İskoçya'nın ilk Stuart kralı ve Francis Bacon'un sponsoru olan Kral I. James ile ortak atala sahipti. Kardeşlik'in yayılmasında, hâlâ Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol eden Virginia Şirketi'nin kurulmasında ve İngiltere'in King James versiyonunun yaratılmasında son derece etkili bir rol oynayan kişi Kral James'ti. Diana aynı zamanda Stuart kralları II. Charles ve II. James'in soyundan geliyordu ve bu onu I. James gibi Fransa'daki Merovenj soyuna bağılıyordu. Charles II'nin evlilik dışı o kadar çok çocuğu vardı ki, bugün onların bazı soylarının nerede olduğunu Tanrı bilir. Kesin olan bir şey var ki, Kardeşlik bunu bilecek. Elit aileler arasında Spencer'lar önemli bir soydur ve Diana, Lucan Kontları da dahil olmak üzere siziz aristokrat soyla akrabaydı. Daha uzaktaki Spencer'ların birçok onde gelen Amerikan ailesiyle kan bağları var ve Rockefeller'larla uzaktan akrabalar. Hükümdarlarla hizmet etme konusunda uzun bir geçmişleri var ve bu gelenek Diana'nın babasıyla da devam ediyor. O, Kral George VI'nin (Kraliçe Anne ile evli olan) ve Kraliçe Elizabeth'in atıydı. Diana'nın kız kardeşi Jane, Diana'nın ölümü sırasında Kraliçe'nin Özel Sekreteri olan Sir Robert Fellowes ile evlidir. Diana'nın büyük kinnelerinin her ikisi de, Kontes Spencer ve Ruth Lady Fermoy, tipki dört büyük teyzesi gibi, Kraliçe Anne'nin sarayının yakın çevresi üyeleri idi. Spencer'lar ve Kraliçe Anne çok yakındı ve Diana'yı Prens Charles ile evlenmesi için manipüle eden Leydi Fermoy ve Kraliçe Anne'yi. Ana Kraliçe'nin gerçek doğasını duyduğunuzda bu çok anlamlı olabilir.

Evlilik için geri sayım, Diana'nın 1977'de kız kardeşi Sarah ile ilişkisi olan Prens Charles ile Althorp'ta tanışmasıyla başladı. Diana 16 yaşındaydı ama Windsor'lar ona karşı gerçekten harekete geçtikten üç yıl sonraydı. Kraliçe Anne ve Leydi Fermoy perde arkasında manipülasyon yaparken, Charles'in 30. doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı'nda bir dansa davet edildi. Daha sonra Temmuz 1980'de bir arkadaşım

Charles'ın Philip de Pass'i, Prens oradayken onlarla kalmasını istedi. Diana'nın kendi deyimiyle, Charles onun her yerindeydi ve "Neredeyse üzerine atladı".<sup>22</sup> Ertesi gün kendisiyle birlikte Buckingham Sarayı'na gitmesini istedi ve Eylül ayında İskoçya'daki ikametgahları Balmoral'da Windsor'lara katılma daveti geldi. Sonunda Charles ona evlenme teklif etti ve o da kabul etti. Diana ona "Seni çok seviyorum" dedi. Charles, "Aşk ne olursa olsun" diye yanıtladı.<sup>23</sup> Bu Windsor'lar ve çocuklarını yetiştirmeye başlıyorlardı. Hakkında çok etkileyici bir ifade. Sevgiyi anlamıyorlar çünkü çok az alıp veriyorlar. Küçük bir çocuk olduğunuzu ve anneniz denizasırı bir ziyaretten döndüğünde herkesle birlikte sıraya girip annenizin elini sılmak zorunda kaldığınızı hayal edin. Kraliçe ve Prens Philip Charles'a böyle davrandılar. Diana, ilişkisinin hikayesi medyada patlak verdiği ve hayatı halkın gözünde ve sürekli ilgi görmeye başladığında anaokulunda bir dadiydi. Windsor'larla olan kabusu da öyle oldu. Geriye dönüp baktığında Diana, Charles'in ona karşı hiçbir zaman samimi bir sevgi göstermediğini görebiliyor. Daha düğünden önce gerçek aşkı Camilla Parker-Bowles ile bir ilişkisi olduğunu fark etti ve bu, evlilikleri boyunca da devam etti ve gelişti. Charles ve Camilla 'Gladys ve Fred' kodunu kullanarak iletişim kurdular. Windsor'lar gibi Camilla da Rothschild'lere yakındır ve Diana'nın ölümünün birinci yıldönümünde, Lord Jacob Rothschild'in misafirperverliğinin tadını çıkarmak için İyon adası Korfu'daydı.<sup>24</sup> Ayrıca Spencer'in Londra'daki Buckingham Sarayı yakınındaki Green Park'a bakan 18. yüzyıldan kalma malikanesinin kiralanması ve restorasyonu için 16 milyon £ harcadı.<sup>25</sup>

Windsor'lar Diana'nın Spencer genlerine sahip mirasçılar üretmesini istiyordu ve o da onlar için sadece bir kuluçka makinesiydi. Charles'la nişanlanmasından bir hafta sonra bulimia hastalığı başladı. Bu, her yemek yediğinizde kendinizi hasta ettiğiniz bir yeme bozukluğudur. Diana günde üç ya da dört kez kusuyordu ve aşırı derecede zayıflıyordu. Daha önceki bir bölümde bahsettiğim gibi, çocukluk çağında cinsel ve şeytani istismar mağdurlarının çoğu, ileriki yaşamlarında bulimiadan muzdariptir. Charles elini beline koyup "Ah, burası biraz tombul, değil mi?" dediğinde buliminin 'tetiklendiğini' söyledi. Bulimia çoğu hastalık gibi bir duygusal hastalığıdır ve Diana düğünden önce bile duygusal bir çalkantı içindeydi. Charles'in tavrını şöyle anlattı:

"Bakireyi, yani kurbanlık kuzuyu bulmuştu ve bir bakıma bana takıntılıydı. Ama sıcak ve soğuktu, sıcak ve soğuktu. Nasıl bir ruh hali olacağını asla bilemezdiniz, inişli çıkışlı, inişli çıkışlı... Annesine hayranlık duyuyordu, babasından korkuyordu ve ben her zaman odadaki üçüncü kişiydim."<sup>26</sup>

Kız kardeşleriyle tanıştı ve onlara, özellikle de Camilla hâlâ ortaklıtáyken evliliğini sürdürmeyeceğini söyledi ama onlar başka seçeneği olmadığını çünkü "Yüzün kurulama havlusunun üzerinde ve korkmak için çok geç kaldı" dediler. ". Düğünden önce Diana, Kraliçe Anne'nin Londra'daki ikametgahı olan Clarence House'da kaldı. Geldiğinde onu karşılayacak kimsenin olmadığını, bunun bir otele gitmek gibi olduğunu söyledi. Diana ve Charles, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendiler. O sabah Clarence House'ta kendisini sakin, ölümcül derecede sakin hissettiğini söyledi: "Kendimi dünyadan kuzusu gibi hissettim.

Katliam. Bunu biliyordum ve bu konuda hiçbir şey yapamadım".<sup>27</sup>Bunların ne kadar kehanet dolu sözler olduğu ortaya çıkacaktı. Balayının ilk gecesini, kraliyet yati Britannia (Barati) ile Yunan adaları etrafında yelken açmadan önce, Hampshire'daki Broadlands'deki Mountbatten aile mülkünde geçirdiler. Bulimia durumu daha da kötüleşti ve intihar etmeyi düşündü, mutsuzluğunun boyutu bu kadardı. "Kocam beni mümkün olan her şekilde o kadar yetersiz hissetti ki, hava almak için her yukarı çıktığında beni tekrar aşağı itti. Kendimden çok nefret ettim". Diana'nın 1982'deki kraliyet görevlerinden biri, arabasının frenleri arızalandığında Kardeşlik cinayetinin bir başka kurbanı olan Monako Prensesi Grace'in cenazesinde Kraliçeyi temsil etmekti. Eski aktris Grace Kelly olan Prenses Grace, eşi Prens Rainier'in yakın arkadaşı Jean Louis Marsan ile birlikte Güneş Tapınağı Tarikatı'nın Monako şubesini yönetiyordu. Windsor'lar, Prens William'a hamile kalınca istediklerini elde ettiler. Diana'ya doğumun Charles'in polo oynama programına uyması için yapılması gerektiği söylendi ve sarı saçlı, mavi gözlü William 21 Haziran 1982'de, yaz gündönümünde doğdu. Şimdi her şeyden önce, nasıl bir baba ve koca, polo günlüğüne uyması için karısına ve oğluna gereksiz ilaçlar verilmesinde ısrar eder? İkincisi, gerçekten sebebin bu olduğuna inanan var mı? Windsor'lar astrolojiye ve ezoterik sanatlara o kadar takıntılı ki, İrlandalı bir arkadaşımın psikiyatrist-astrolog annesi, Kraliçe ve Anne Kraliçe'nin her gün giyeceği renkleri esrarengiz bir doğrulukla tahmin edebiliyordu. Tekrar tekrar haklıydı çünkü ezoterik yasaya göre her güne bağlı olan renkleri biliyordu. Satanizm, ezoterik gizemler ve Güneş kültüne bu kadar batmış bir aile, varisini Güneş'in gücünün zirvesinde olduğu yaz gündönümünde doğduğundan emin olmaya ikna ediyor ve bu sadece bir tesadüf mü? Mümkün değil. Kendisine William (Kara Asalet Fatih William'dan sonra) Arthur (Güneş Tanrısı sembolü Kral Arthur'dan sonra) Philip (Edinburgh Dükü'nden sonra) Louis (Louis Mountbatten'den sonra) adı verildi. İngiliz basınına göre William'ın ilk ciddi kız arkadaşı, babasının sevgilisi Camilla'nın yeğeni Emma Parker-Bowles'dı. Prens Harry Eylül 1984'te doğdu ve Diana'nın Windsor'lara dönüşü sona erdi. Andrew Morton'a "Sonra aniden Harry doğar doğmaz her şey yolunda gitti, evliliğimiz her şey boşça gitti" dedi.<sup>28</sup>Diana ve Charles 1992'de ayrıldılar ve 28 Ağustos 1996'da boşandılar. Neredeyse tam bir yıl sonra Diana ölmüştü.

Diana, Kensington Sarayı'ndaki ya da kendi deyişiyle 'KP'deki dairelerde yaşıyordu. İngiliz Masonluğunun Büyük Üstadı Kent Prensi Michael'ın da evi oradadır. Kardeşlik-Windsor makinesi Diana'nın güvenilirliğini ve kamuoyundaki itibarını yok etmeye çalıştı. Kendisiyle araba satıcısı James Gilbey arasındaki samimi bir telefon görüşmesinin kaseti 1992'de medyada yayınlandı. Kasette Diana, Charles'in gerçek bir işkence olduğunu söyledi. Gilbey'e şunları söyledi: "Gidip dünyayı fethedeceğim, üzerinde düşeni kendi bildiğim şekilde yapacağım ve onu arkamda bırakacağım".

Ancak, belki de onu itibarsızlaştırma çabalarına rağmen, Diana'nın popüleritesi devam etti ve arttı. Onun büyük bir kalbi, küresel bir kamuoyu profili ve Windsor'larla bir hesaplaşmaya olan yoğun arzusundan oluşan eşsiz birleşimi, kraliyet ailesinin hayatı kalmasını tehdit ediyordu. İnsanlara olan doğal şefkati ve empatisi, duygusuz Windsor'ları gölgede bırakıyor ve onların güncellliğini yitirmiş ve ilgisiz olduklarını ortaya koyuyordu. Saf, utangaç

Windsor ağına dahil olan 19 yaşındaki genç, artık gerçek gücünün farkına varan ve onu kullanmaya hazır bir kadındı. Kara mayınları konusunu dünya çapında ön sayfalara taşıdı ve bunu seçtiği herhangi bir konuda yapabilecek platforma sahipti. Windsor'lar ve Kardeşlik için bu bayan büyük D harfiyle tehlikeliydi. Ayrıca Windsor'lar ve düzen hakkında pek çok gizli sırrı da biliyordu. Söylendiğine göre cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyordu ve BBC güncel olaylar programındaki ünlü röportajında şunu göstermişti: *Panorama*, Kasım 1995'te bunlardan bazılarını açıklamaya hazırıldı. Kraliyet ailesiyle olan mutsuz ilişkisinden çok açık sözlü bir şekilde bahsettiği bu röportaj Windsor'lara büyük zarar verdi ve onlar da onun bundan sonra ne yapacağını merak etmiş olmalılar. Dünyayı dolaşırken, Mart 1997'de, yani ölümeden birkaç ay önce Diana'dan telefon alan bir adamla tanıştı. Galler Prensesi olduğunu söylediğinde çok şaşırdı ve ilk başta ona inanmadı, özellikle de İngiltere'deki bir 'supermarket telefonundan' aradığını söylediğinde. Ancak Diana ile bu adamın ortak bir arkadaşları vardı ve Diana'nın yakın bir sırdaşı bana, konuşmanın dinlenmeyeceğinden emin olmak istediğiinde insanları sık sık ankesörlü telefonlardan, özellikle de Kensington'daki bir mağazadan aradığını söyledi. Diana bu adama bilgeliği ve bilgisinden dolayı hayrandı. Dünyayı sarsacak bir şeyi açığa çıkaracağını ve bunun en iyi nasıl yapılacağı konusunda onun tavsiyesini istediğini söyledi. Ona ne söylediğini açıklamayacak ama Windsor'ların küresel uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısının farkında olduğunu bildiğimi söylediğimde şöyle dedi: "Ah hayır, bundan çok daha kötüydü". Bu bölümün ilerleyen kısımlarında bunun ne olabileceği dair bir fikir edinebilirsiniz. İleride göreceğimiz gibi Diana insanların sandığından çok daha fazlasını biliyordu. Ancak bu, Diana'yı öldürme planının yalnızca bir aşamasıydı. Kardeşlik ağlarını kontrol eden en üst düzeydeki kara büyütüler arasında, onun ölümünün uzun zamandır onların kadim ve derin hastalık ritüellerine göre planlandığından hiç şüphem yok. Bu iki düzey, onu ortadan kaldırılmaya yönelik pratik ihtiyaç (düşük inisiyeler) ve 'tanrıça Diana'nın (en yüksek inisiyeler) ritüel olarak öldürülmesi ihtiyacı, tipki Başkan Kennedy'de olduğu gibi yan yana yürüyecekti.

Ölümüne yol açan son olaylar silsilesi, neredeyse her fırsatта Mohamed Al Fayed adında bir adamı, Londra'nın Knightsbridge kentindeki en iyi halk mağazası olan Harrods'un Mısırlı 'sahibi'ni ve Londra'da ölen Dodi Fayed'in babasını içeriyor. Diana'yla olan kaza. Al Fayed ayrıca Paris'teki Ritz Oteli'nin de sahibidir. Bu, Diana'nın ölümü üzerine "gerçeğe" ve "adalete" ihtiyaç duyulduğundan bahsedip duran ve yine de kıçıdan isırsa gerceği tanımayan adam. Mohamed Al Fayed'in yalan söylediğini her zaman anlayabilirsiniz; dedakları hareket ediyor. Harrods'un ve Fraser Hanesi'nin kontrolü için, Afrika ve Afrikalıların pek çok manipülasyonundan sorumlu olan Londra-Rodezya şirketi Lonrho adlı başka bir Kardeşlik cephesinin başı olan Tiny Rowland ile uzun, halka açık ve şiddetli bir savaş verdi. . Bir aşamada, Harrods'un devralınmasıyla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın soruşturması başlatıldı ve şu sonuca vardı: "Mohamed Fayed'in yalanları ve basını 'ögütme' konusundaki başarısı yeni bir gerçek yarattı: yalanlar gerçekti ve gerçekler ise bir gerçekti. yalan".<sup>29</sup> Bu ne için uygun bir kitabı olurdu *Özel dedektif; the*

İngiliz hiciv dergisi ve diğerleri şöyle seslendi: Sahte firavun. Raporda ayrıca Al Fayed'in aile geçmişsi hakkında yalan söyledişi ortaya çıktı. Zengin bir Mısırlı aileden geldiğini iddia etmişti ve bu parayı Harrods satın almak için kullandığını söyledi. Aslında pek de zengin bir aileden gelmiyordu ve kendisine ait böyle bir parası yoktu. 27 Ocak 1929'da İskenderiye'de bir okul müfettişinin oğlu olarak dünyaya geldi. Sokaklarda Coca-Cola sattı ve daha sonra Singer dikiş makineleri satarak kapıları çaldı. Artık dünyanın en ünlü silah komisyoncusu olan Adnan Kaşıkçı'yla tanışması onun hayatını değiştirdi. Kaşıkçı, Suudi Arabistan Kralı'nın özel doktorunun oğluydu ve Kaşıkçı, ticari girişimlerinde 'Al' Fayed'i (daha sonra Mohamed Abdel Moneim Fayed'i) çalışıyordu. Görünüşe göre daha sonra Kaşıkçı ailesiyle arası bozuldu ve başkaları için anlaşmalar yapıp komisyon alarak kendisine çok para kazandıran bir dizi iş anlaşmasına yalan söyleyerek devam etti. İnşaat şirketi Costain, ilk günlerde onun ana gelir kaynaklarından biriydi, ancak hiçbir şeyden iddia ettiği kadar para kazanmıyordu. Tom Bower'in kitabına bakın, *Fayed, Yetkisiz Biyografi*, ayrıntılı arka plan için.<sup>30</sup> Al Fayed'in Haiti diktatörü Papa Doc ile ilişkisi CIA'in faaliyetlerine ilgi duymasına yol açtı. Onun hakkındaki bir CIA raporu şunu belirtiyordu: "Aynı anda hem dost hem de kötü biri gibi görünüyor".<sup>31</sup>

Nüfusun geri kalanının standartlarına göre zengin olmasına rağmen, Harrods satın almaya yetecek kadar kendi parası yoktu ve dünyanın en zengin adamlarından biri olan Brunei Sultanı'nın servetini kullandı. Harrods'a parayı sağlayan Sultan'dı ve Al Fayed aynı zamanda Londra'nın prestijli otelleri olan Savoy ve Dorchester'in satın alınmasında da onun adına hareket ediyordu. Al Fayed büyük bir iş adamı gibi davranışabilir ama en büyük oyunda emirleri alan ve kendisine söyleneni yapan bir 'goper'dır. Bu büyüleyici çünkü Muhammed Al Fayed ile Kraliçe'nin farklı tarafta oldukça oluklarına ve Diana'nın başına gelenler konusunda birbirlerine karşı çıktıklarına inandırıyoruz. O halde Mohamed Al Fayed'in Brunei Sultanı'na bağlı olması ve İngiltere Kraliçesi'nin Brunei Sultanı'nın arkadaşı olması komik. 16-20 Eylül 1998 tarihleri arasında onun yanında kalmaya gitti.<sup>32</sup> Burada neler oluyor? Al Fayed'in en öne çıkan dalkavuk medya kanişi *Günlük Ayna*bu onun kişisel haber bülteni görevi gördü. *Ayna*Başlangıçtaki isteksizliğime rağmen, Haziran 1998'de benimle bir röportaj yapmak için yoğun çaba harcadı. Ancak Al Fayed hakkındaki düşüncelerimi muhabire bildirdiğimde, makaleyi bizzat yöneten Editör Piers Morgan tarafından bırakıldı.*Ayna*Al Fayed'le röportajlar.

Çok zengin ve güçlülerin size söylediklarını yapmak ve son derece vicdansız iş yöntemleri kullanmak, Al Fayed için son derece karlı oldu. Kurşun geçirmez Mercedes'ten oluşan bir filosu, 3,5 milyon sterlinlik bir Sikorski helikopteri, 13 milyon sterlinlik Gulfstream Jet'i, 15 milyon sterlinlik bir yat, Jonikal, İskoçya'da kaleler ve 50.000 dönüm arazi ve Gstaad, New York, Dubai'de pahalı evleri var. Cenevre, Gerona, Londra, Surrey ve Los Angeles, hepsi tam kadrolu ve donanımlı.<sup>33</sup> İskoç kalesi Balnagown, Loch Ness'e yakındır. Kendisine söyleneni yaptığı ve Kardeşlige faydalı olduğu sürece serveti devam edecektir. Eğer yapmazsa - gitti. Onu kuruması için asacaklar. Bir diğer

Yine Brunei Sultanı ile bağlantılı olan Fayedlerin gelir kaynağı silah ticaretidir. Al Fayed'in eski kayınbıraderi ve Dodi'nin amcası, meşhur Suudi silah tüccarı ve tamircisi Adnan Kaşıkçı, milyarlarca dolar değerinde yasal ve yasadışı silah satışını ayarladı. Bu tür anlaşmalara ilişkin tartışmaların çoğu, Paris'teki Mohamed Al Fayed'in (ya da Sultan'ın) sahibi olduğu Ritz Otel'de yapılıyor. Al Fayed'in Ritz'e VIP misafirlerini gizlice dinletmesinin nedenlerinden biri de budur. Aslında göreceğimiz gibi her şeyi bozuk. Silah satışlarına aracılık etme işine derinden dahil oldu ve Dodi genellikle Körfez ülkeleri ile Amerika arasındaki petrol karşılığında silah anlaşmalarında resmi olmayan bir komisyoncuydu.<sup>34</sup> Adnan Kaşıkçı, George Bush'un yakın arkadaşıdır ve Bush'un 1980'lerdeki 'İran-Kontra' uyuşturucuya karşı silah operasyonunun bir kısmını finanse etmiştir. George Bush ise Kraliçe ve Prens Philip'in can dostudur. Al Fayed, gizli kalmasını sağlamak için çaresiz kaldığı olayları, kişileri ve konuları içeren birçok yeraltı anlaşmasına ve komplosuna bulaşmış durumda. Bana göre kesinlikle hiçbir koşulda güvenilecek bir adam değil. Brunei Sultanı gibi İslami seçkinlerin de Kardeşlik piramidinin önemli aktörleri olduğunu ve Kahire'deki Büyük Loca'nın dünyadaki en güçlü gizli toplum merkezlerinden biri olduğunu da vurgulamalıyım. Kardeşliğin eski Mısırla olan takıntısı, ritüelleri ve sembollerini göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Sürünge soyları ağırlıklı olarak Aryan olabilir, ancak yalnızca Aryan olmaktan uzaktırlar. Araplar ve 'Yahudiler' de dahil olmak üzere tüm ırkların içindeki aksılarla çalışırlar. Arap dünyasındaki baskın gizli topluluklardan biri Mistik Tapınak Tarikatı veya 'Tapınakçılar'dır. Tapınak Şövalyeleri ve York ve İskoç Masonluk Ayinleri ile bağlantılıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üyeleri arasında Başkan Franklin Delano Roosevelt ve onun halefi Başkan Harry S. Truman da vardı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyah topluluğunun kendinden menkul sözcüsü Jesse Jackson da dahil olmak üzere, Kardeşliğin siyah üyeleri için bir Prince Hall Tapınağı da bulunmaktadır.

Al Fayed, düzen karşıtı bir kamu profili sunarken, çeşitli şekillerde Müslüman Kardeşler'in ve düzenin çıkarlarına hizmet etti. Mesela Avam Kamarası'nda belirli sorular sormak için para alan iki Muhamfazakar milletvekili Neil Hamilton ve Tim Smith'i ifşa eden oydu. Bu oldukça yasadışı. Al Fayed bunun doğru olduğunu biliyordu çünkü onlara parayı veren oydu! Bu hikaye Muhamfazakar Hükümet'e çok büyük zarar verdi ve Kardeşler'in seçtiği Tony Blair'in bir sonraki Genel Seçimlerde İşçi Partisi'nin ezici bir zafer kazanmasına çok yardımcı oldu. Al Fayed ayrıca, Harrods'taki genç kadın personelin kendilerine cinsel saldırılarda bulunduğuna dair giderek artan sayıdaki iddialar nedeniyle şu ana kadar kovulmadan kaçtı. Sekse olan tutkusunu efsanedir. 17 yaşındaki Samantha-Jane Ramsay adında bir kız, amirine Al Fayed tarafından el yordamıyla taciz edildiğinden şikayet ettiğinde amirinin iç çekerek "Bir tane daha" dedi. Al Fayed, cinsel tacizine ve iş 'yönetim tarzına' karşı çıkan herkese yaptığı gibi, şikayette bulunduğu için onu görevden aldı. Sendikalar Kongresi genel sekreteri John Monks, Harrods'ta "Korku ve terör rejiminin" hâküm sürdüğünü söyledi. Samantha-Jane şikayetini yerel Marylebone Polisine ilettiğinde

İstasyondaki memurun kendisine şunu söylediğini söyledi: "Bize gelen ilk kişi siz değilsiniz. Bay Al Fayed'le ilgili santimlerce dosyamız var ama kanıt yok. Bu onun sözüne karşı senin sözün olur".<sup>35</sup>Aynı adam hakkında aynı şikayette bulunan farklı kızlardan oluşan bir dosya, bence "Kanıt yok"tan daha fazlasını teşkil eder. Ancak dönemin yok etmeyi çok isteyeceği söylenen Al Fayed, dokunulmadan hayatı kahiyor. Yani bu, Diana'nın ölümüne giden gün ve saatlerde güvenliğinin tam kontrolünü elinde bulunduran yalancı, ikiyüzlü, cinsel tacizci, Satanist ve Brunei Sultanı solistinin geçmişinden sadece birkaçı. Kedimin güvenliği konusunda ona güvenmezdim. Gerçekten de Tom Bower'in belgelediği gibi Al Fayed tetikçilere hoşlanmadığı bir kediyi vurmalarını emretti.

Al Fayed, Diana'nın babası Earl 'Johnny' Spencer ve üvey annesi Raine aracılığıyla Spencer ailesine yakın olmuştu. Maddi zorluklarda 'Johnny'ye yardım etti ve Earl'ü bir kardeş olarak gördüğünü söyledi.<sup>36</sup>Diana'nın dayanamadığı Raine'e Harrods yönetim kurulunda bir yer vermişti. Al Fayed, Kralliyet Windsor At Gösterisi ve polo yarışmaları gibi prestijli kralliyet etkinliklerine sponsor oldu, ancak özellikle Diana'nın desteklediği davaları ve hayır kurumlarını destekledi. 1987 ile 1996 yılları arasında Harrods'un güvenlik şefi olan Bob Loftus, British Channel Four programına şunları söyledi: *Gönderiler*, Haziran 1998'de Diana mağazaya gelirse Al Fayed'e derhal haber vermesi emredildi. Al Fayed daha sonra alışveriş yaptığı reyona gidiyor ve 'kazara' onunla tanışıyordu. Her Noel'de yeşil bir Harrods minibüsü Diana'nın evi olan Kensington Sarayı'na uğrar ve kendisi ve "Mohamed Amca"nın çocukları için hediyeler getirirdi. Kanıtlara baktığınızda, Galler Prensesi'nin dostluğunu mümkün olan her şekilde kurmayı kendine iş edinmiş. 3 Haziran 1997'de, onu Fransa'nın güneyindeki San Tropez'deki sahil kenarındaki villasında bir yaz tatili için kendisine katılmaya davet etti. 11 Haziran'da çok çalıştığı başarıya ulaştı: Kadın kabul etti. Ertesi gün, Bermuda'daki şirketi Mohafa Shipping aracılığıyla 15 milyon sterlinlik bir yat olan The Jonikal'i satın aldı ve Dodi ile Diana'nın romantizmi çok geçmeden bu teknede yeşerecekti.

11 Temmuz'da Diana, oğulları William ve Harry ile birlikte özel Le Parc projesindeki on dönümlük Al Fayed arazisindeki sekiz yatak odalı lüks bir dairede kalmak için San Tropez'e geldi. Bu sırada Dodi Fayed, Amerikalı model nişanlısı Kelly Fisher ile birlikte hâlâ Paris'teki dairesindeydi. 41 yaşındaki Dodi, babasının servetiyle geçiniyordu ve bir zamanlar popüler İngiliz filminin müdahaleci yapımcısı olarak sinema endüstrisinde bazı başarılar elde etmiş olmasına rağmen babasının servetiyle yaşıyordu.*Ateş Arabaları*, yine babasının parası sayesinde. Playboy olarak tanınan bir adamdı ve çok para harciyordu; bir zamanlar Amex kartından iki ayda 100.000 dolarlık bir fatura çıkardığı biliniyordu. Babasının egemenliği altındaydı ve film operasyonunda bile her kararın Al Fayed tarafından onaylanması gerekiyordu. Dodi, babasının ona yapmasını söylediği her şeyi yaptı. Kelly Fisher'la sekiz aydır nişanlıydı ve Kelly, tatilini The Jonikal'de geçirmeyi bekliyordu. Ancak 14 Temmuz akşamı Dodi, babasından bir telefon aldı ve babası ona Diana'nın yanında olmak için hemen San Tropez'e gitmesini emretti. Kelly Fisher daha sonra olanları röportajında anlattı. *Gönderiler* program:

"(Dodi) Londra'ya gideceğini ve geri doneceğini söyledi, sonra da San Tropez'e gideceğiz. O akşam beni aramadı ve sonunda onu taşınabilir telefonundan yakaladım. 'Dodi neredesin?' dedim. ve Londra'da olduğunu söyledi. 'Tamam, seni hemen dairenden arayacağım' dedim. 'Hayır, hayır, beni geri arama' dedi. Ben de 'Dodi neredesin?' dedim. ve Fransa'nın güneyinde olduğunu itiraf etti. Babası ondan aşağıya gelmesini ve beni getirmemesini istemişti, artık biliyorum."

İki gün sonra Dodi, Kelly'yi San Tropez'e uçurmak için özel bir uçak gönderdi. Ancak Diana'yla kaldığı süre boyunca Kelly başka bir Fayed teknesinde tutuldu. "Burada sıkışık kaldım" dedi. "Yani beni küçük tekne kafesime aldı ve Diana'yı baştan çıkardığını artık biliyorum." 31 Temmuz'da Diana, Dodi ile bu kez tek başına ikinci bir tatil için San Tropez'e döndü. Kelly Fisher, 9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söylediği Dodi ile olan düğünune hazırlanmak için Los Angeles'a geri döndü. Ancak bundan iki gün önce dünya medyasında Dodi ile Diana arasındaki aşk hikayesi patlak verdi. Kelly, gazetede bir resim gören bir arkadaştan haber aldı. Şöyle hatırlıyor:

"Onu Londra'da aramaya başladım çünkü o sırada onun bir gün içinde gelmesini bekliyordum. Özel hattını aradım ama cevap veren olmadı. Daha sonra sekreteri aradım ve onunla konuşmak istedığımı söyledi ama o beni görevlendirmedi. Böylece Mohamed telefona bindi ve pek çok korkunç söyle bana bir daha asla geri aramamamı söyledi. 'O benim nişanlım, sen neden bahsediyorsun?' dedim. Telefonu yüzüme kapattı, ben de geri aradım ve sekreter burayı bir daha aramamanızı, aramalarınızın artık yapılmayacağını söyledi. Çok korkunçtu."<sup>37</sup>

İronik bir şekilde Diana, Kensington Sarayı'nı dinleme cihazları için taratırdı ve şimdi dinlemeyi takıntı haline getiren bir adamın pençesindeydi. Tüm Fayed mülkleri gibi San Tropez'deki Al Fayed villası da dinleme cihazıyla donatılmıştı. Diana'nın söylediği her şey duyulabiliyordu. Harrods'un eski Güvenlik Müdürü Bob Loftus, buradaki dinleme işleminin "çok kapsamlı bir operasyon" olduğunu ve her zaman Al Fayed'in yönetimi altında olduğunu söyledi.<sup>38</sup> Derginin Londra Editörü Henry Porter *Vanity Fuarı*, Al Fayed'i araştırmak için iki yıl harcadığını ve telefon görüşmelerini, dinlenme odalarını ve insanları filme almak için neredeyse takıntılı bir şekilde dinleme cihazları kullandığına rastladıklarını söyledi. Porter, ortak arkadaşları aracılığıyla Diana'yı Al Fayed'in geçmişî ve faaliyetleri konusunda uyardı: "Çünkü bariz nedenlerden dolayı bunun onun için oldukça tehlikeli olduğunu düşünük"<sup>39</sup> Ancak Diana görünüşe göre bu durumun üstesinden gelebileceğini hissediyordu ve Al Fayed'in "Bazen haydut olabileceğini" bilmesine rağmen onun için bir tehdit olmadığını düşünüyordu. O bir hayduttan çok daha fazlasıdır ve çoğu zaman "bazen"den çok daha fazlasıdır. Görünüşe göre arkadaşlarına şunu söyledi: "Yaramaz olduğunu biliyorum ama hepsi bu". *Gönderiler programı*, Al Fayed'in Ritz Oteli'ni dinlediğine dair yazılı kanıtlar bulunduğuunu ve geçmişine ve Ritz'de yapılan anlaşmalara bakıldığından, bunu yapmaması şaşırtıcı olurdu dedi. Kelly Fisher, Fayed mülkünde olduğu süre boyunca her şeyin dinlendiğini varsayıdığını söyledi. Bunun bilindiğini ve Dodi'nin ona her yerde dinleme cihazı bulduğunu söylediğini söyledi. Şöyle devam etti: "Aslında Diana konusunda onunla yüzleştiğimde bana şöyle dedi: 'Seninle telefonda konuşamam'. 'Seninle Los Angeles'ta konuşacağım' dedi. bunun ne olduğunu biliyordum

anlamına gelen". Diana, Al Fayed güvenlik makinesinin 'koruması' altındaydı ve en özel konușmaları bile izleniyordu.

Diana, Dodi ile birlikte Al Fayed'in, daha önce Satanist Lord McAlpine'e ait olan, Surrey'deki Oxted'deki Barrow Green Court adlı Elizabeth tarzı malikanesine gitti. Al Fayed evin her yerine yarı çıplak Yunan tanrıçalarının heykellerini yerleştirmiştir. 21 Ağustos'ta Henry Porter'ın uyarısına rağmen Diana, Dodi ile başka bir tatil için tekrar San Tropez'e döndü. Al Fayed durumu değerlendirdiğinde, gazetecilere ve fotoğrafçılara briefing veriyor ve gazeteci Max Clifford'un tavsiyelerine başvuruyordu.<sup>40</sup> Al Fayed makinesi maksimum tanıtım sağlamak için çiftin nerede olduğunu sızdırıyordu. Al Fayed, kazadan sonra fotoğrafçıların ve gazetecilerin Prens'i yalnız bırakmayacaklarından şikayet etti; bu, bu koşullar altında inandırıcı olmayan bir açıklamaydı. Diana-Dodi aşkını artık tüm hızıyla sürüyordu ve Al Fayed, oğluna ilişkisi yoğunlaştırması konusunda ısrar ediyordu.<sup>41</sup> Al Fayed'in söylediğini Dodi yaptı. Hiçbir şey şansa bırakılmadı. Diana'nın en sevdiği müzik, tema İngiliz Hasta, çift Jonikal'de gezinirken defalarca oynandı. Diana ve Dodi'nin pek çok ortak noktası vardı. Her ikisi de varlıklı ailelerde doğmuştu ve babaları birbirinden uzak figürlerdi. Her ikisi de, anneleri evi terk ederken ebeveynlerinin evliliklerinin çöküşünü deneyimlemiştir. Hatta İsviçre'de birbirlerine yakın olan bitirme okullarına gittiler. Ancak zihin manipülasyon tekniklerinin her iki tarafta da kullanılması olasılığını göz ardı etmemeliyiz. Normalde hoşlanmayacakları birine delicesine aşık olmaya programlanmış çok sayıda eski zihin kontrollü köleyle tanışım ve birinin onlara delicesine aşık olmasını sağlamak için kara büyütüler tarafından uydurulan 'aşk büyüsü'nün sonsuz örnekleri var. . Bilim adamı arkadaşı Brian Desborough bana aşık olma duygusunun beynin feniletilamin üretmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda etkili bir şekilde ayırt etme yeteneğini de azaltan bir kimyasaldır, dolayısıyla 'aşk kördür' terimi de buradan gelir. Bu kimyasalın üretimi, hafiza, öğrenme, ağrı bastırma, cinsel dürtü ve hormon düzenlemesiyle bağlantılı, doğal olarak oluşan bir kimyasal olan endorfin salınımıyla sürdürülür. Eğer bu kimyasallar her iki tarafta da uyarılabilirse anında aşık olurlar.

Saldırı her ikisi için de planlandığı için böyle bir şeyin yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Havada bir çatışmanın konuşulduğu konuşuluyordu, ancak bunun ne kadar yakın olduğunu söylemek imkansız çünkü raporlar çelişkili. Benim de bu konuda büyük şüphelerim var. Diana ve Dodi, Al Fayed'in Gulfstream jetiyle Paris'e gitmek üzere 30 Ağustos günü saat 13.3'te Olbia Havaalanından Güney Fransa'dan ayrıldılar. Görünüşe göre Diana'nın oğullarıyla buluşacağı Londra'ya gitmeden önce Dodi'nin Arc de Triomphe'ye bakan dairesinde bir gece kalmayı planlıyorlardı. Bu onun hayattaki son tam günü olacaktı. Uçak, Paris'teki Le Bourget Havalimanı'na öğleden sonra 3.2'de indi ve onları paparazzi (İtalyanca 'vizildayan böcekler' anlamına gelen bir kelimedir) olarak bilinen 20 kadar ünlü fotoğrafçı tarafından karşılandılar. Partiye bir Mercedes bekliyordu ve arkadan da yeşil bir Range Rover gelecekti. Bu normal bir güvenlik prosedürüdür ve dünya çapında bu kadar ünlü birini korumak için bekleyebileceğiniz minimum düzeydedir. Diana ve Dodi'nin Mercedes'te yanında Dodi'nin koruması, elit İngiliz takımının 29 yaşındaki eski üyesi Trevor Rees-Jones da vardı.

askeri alay, Paras veya Paraşüt Alayı. Paralar, SAS ile birlikte İngiliz kuvvetlerinin en yüksek eğitimli (ve dolayısıyla zihin kontrollü) alayıdır. Range Rover'da sürücü, Ritz'in Güvenlik Şefi vekili Henri Paul ve başka bir koruma olan Kes Wingfield vardı. Havaalanından Windsor Dükü ve Düşesi'nin eski evi olan Bois de Boulogne'daki Villa Windsor'a gittiler. Dük ve Düşes, Dük'ten sonra orada yaşıdılar; Kral Edward VIII, hükümet ve düzen onun Amerika'dan boşanmış Wallis Simpson ile evlenmesini kabul etmeyince Britanya tahtından çekildi. Daha sonra Windsor Dükü ve Düşesi olarak Paris'e taşındılar. Evleri artık Mohamed Al Fayed'e ait ve evi Dodi ve Diana'ya düğün hediyesi olarak vereceği söyleniyor. Ancak bu düğün konuşması, Al Fayed'in bunu tanıtımaya çalıştığı kadar asılsız. Tanıtım makinesi, halkın çiftin Villa Windsor'da dekoru tartışarak vakit geçirdiğine inanmasına neden oldu, ancak koruma Kes Wingfield orada yalnızca "Yaklaşık on dakika" kaldıklarını söyledi.<sup>42</sup> Buradan saat 16.20'de Ritz Oteli'ne götürüldüler.

Ritz, Vendome Meydanı'ndadır ve birinci kat seviyesindeki bu meydanın her yerinde Güneş ve haç sembollerini vardır; bu, eskilerin daha önce bahsettiğim yıl boyunca Güneş'in 'yolculuğunu' sembolize etmek için kullandıkları sembollere çok benzer. kitapta. Bu, 'Güneş Kral' olarak bilinen Kral Louis XIV'in simgesiydi. 17. yüzyılda Versay'daki sarayında, Güneş tanrısı Apollon ve Ay tanrıçası Diana'nın onuruna odalar dekore etti. Versailles'da tanrıça Diana'nın bir heykeli de vardı. Vendome Meydanı'nın merkezinde, tepesinde Napolyon heykeli bulunan devasa bir sütun var ve bu sütun, Londra'nın Trafalgar Meydanı'ndaki ünlü Nelson Sütunu'nu yansıtıyor. Bu aşamada Diana hala havaalanından bu yana sahip olduğu güvenlik seviyesine sahipti ancak Fransız Yüksek Korumalı Polis Güvenlik Teşkilatı'ndan (SPHP) destek istenseydi bu oran önemli ölçüde artabilirdi. Şehri ziyaret eden VIP'leri korumak için var ancak hizmetleri için talepte bulunulması gerekiyor. Değildi. Diana'nın tüm güvenliği baştan sona Al Fayed'in adamları tarafından sağlandı. Fransız polisinin korumasına başvurmuş olsalardı Diana hâlâ hayatı olacaktı. Madonna gibi bir ünlü Paris'i ziyaret ettiğinde, Fransız Polisi, konvoyun önünde ve arkasında iki motosiklet sürücüsüyle birlikte, onun önünde bir araba ve arkasında bir araba bulundurur. Arabalar eğitimli sürücüler tarafından kullanılıyor ve silahlı güvenlik görevlileri taşıyor. Raporlara göre SPHP, Diana'yı korumak için üç, muhtemelen dört teklife bulundu, ancak her biri Dodi tarafından reddedildi. Kendisi de hayır diyemediği birinden gelen bu teklifleri reddetme talimatı mı almıştı? SPHP'den bir yetkili Dodi'ye şunları söyledi: "Eğer arabamızı kullanmayacaksanız, şehirdeki gezilerinizde size iki polis arabasının eşlik etmesini öneriyoruz."<sup>43</sup> Bu tavsiye de dikkate alınmadı.

Diana ve Dodi doğrudan Ritz'deki gecelik 6.000 dolarlık 18. yüzyıl Imperial Süitine gittiler. Oradan Diana arkadaşını aradı. *Günlük posta gazeteci Richard Kay*. Kasım ayında kamu hayatından emekli olmayı planladığını söyledi ve kendisi de onu hiç bu kadar mutlu görmediğini söyledi. Çift, Chez Benoit restoranında akşam 20.45 için bir masa ayırttı ve geceyi Dodi'nin dairesinde geçirmeyi planladılar. Saat 18.3'te Dodi, Diana'ya bir elmas yüzük almak için Place Vendome'dan Repossi adlı kuyumcuya gitti.



**Şekil 52:** 30 Ağustos akşamının erken saatlerinde Dodi'nin dairesine yolculuk. Pont de L'den geçmeye gerek kalmadan basit bir yolculuk Alma tüneli.

daha sonra Ritz'e teslim edildi. Akşam saat 7'den biraz sonra çift, Mercedes'e binerek Champs Elysees boyunca Dodi'nin Arc de Triomphe yakınındaki Rue Arsene-Houssaye'deki dairesine götürüldü. Burada paketlerini açıp akşam yemeği için hazırlandılar. Yedek Range Rover yine oradaydı ve ek koruma için korumaları taşıyan başka bir araba da oradaydı. Bu düzeyde bir güvenliğin neden akşamın erken saatlerinde gerekli olduğu düşünülüyordu da kaza anında sabahın erken saatlerinde gerekli değildi? Dodi'nin dairesi, Arc de Triomphe çevresindeki 'Güneş veya yıldız dairesi' yolu olan Place de L'Etoile'den sonra 'Etoile dairesi' olarak biliniyor. Daireye gittikleri rota Vendome Meydanı'ndan Rue de Rivoli'ye doğru ilerliyordu ve Place de la Concorde'un yarısından sağa Champs Elysees'e döndüler ve o ünlü caddeden yukarı doğru Dodi'nin dairesine doğru ilerlediler. (*Görmek* **Şekil 52**). O rotayı unutmayın, çok önemli. Akşam 7.1 ve 5'te daireye vardıklarında, korumaların altı paparazziyi durdurmak için arabalarından fırladığı görüldü. Diana ve Dodi, korunmasız Chez Benoit restoranında yemek yeme konusunda endişelendiler ve yemek için Ritz'e geri dönmeye karar verdiler. Champs Elysees'den aşağıya ve Concorde Meydanı'nın çevresine doğru aynı rotayı izlediler. Korumaları Wingfield ve Rees-Jones'la birlikte çift, saat 21.47'de artık meşhur olan video fotoğraflarıyla Ritz'e girdi. Nişan duyurusu söyletileri arasında paparazziler dışarıda toplanırken, Diana çoktan hayatının son üç saatine başlamıştır. O gece Diana ve Dodi'nin hareketlerine ve kararlarına hakim olan paparazzi izdihamını yaratmak için gün boyunca Diana'nın nerede olduğu ve söyletileri kim besliyordu? Sanırım bir şekilde tahmin edebilirim. Al Fayed.

Peki Diana'nın hayatını zorlaştıran, dolayısıyla akşamın planlarını değiştiren bu 'paparazzi'ler kimlerdi? Ritz'in güvenlik videosunda ayrıca günün büyük bölümünde dışında izleyicilerin arasında bulunan ve hala kalabalığın kenarında bulunan bazı kişilerin de tespit edildiği belirtildi.<sup>44</sup>

Şimdi olay örgüsü ciddi şekilde kalınlaşıyor. Dodi Fayed, Oxted, Surrey'deki malikanesinde babasıyla telefonda konuşuktan sonra oldukça gülünç bir plan açıkladı. Paparazzilerden korunmak için, yedek Range Rover'la birlikte tüm gün onları taşıyan Mercedes, otelin önüne götürülecek ve paparazzilere yem olarak kullanılacaktı. Aynı zamanda, çifti Champs Elysees'deki daireye götürmek için otelin arka girişine başka bir Mercedes getirilecekti. Ritz'in güvenlik şefi vekili olan 41 yaşındaki Henri Paul, Dodi tarafından cep telefonundan arandı ve otele rapor vermesi söylendi. Akşam 7'de işten çıktı ve geri döndüğünde saat 22.00'di. Hiç kimse Paul'un o üç saat içinde nerede olduğunu tespit edemedi. Dodi, babası Mohamed Al Fayed'in, Henri Paul'un Mercedes'i kullanmasına bizzat izin verdiği söyledi. Benim için bu, Dodi dilinde "Babam bana bunun böyle olacağını söyledi" anlamına geliyor. Henri Paul kalifiye bir şoför değildi ve kiralık araba iznine sahip değildi. ABD Hava Kuvvetleri'nde istihbarat teşkilatlarıyla yakın işbirliği içinde çalışan eski bir albay olan L. Fletcher Prouty bir keresinde şöyle demişti:

"Kimse bir suikastı yönetmek zorunda değil"-olur. Aktif rol, olmasına izin verilerek gizlice oynanır. Bu en büyük tek ipucudur. Olağan güvenlik önlemlerini iptal etme veya azaltma yetkisi kimdedir?"<sup>45</sup>

Kesinlikle doğru. Prouty kuralını Diana'ya uygularsak ve o gece onun için olağan güvenlik önlemlerini azaltma yetkisine kimin sahip olduğunu ve bu gücü kimin kullandığını sorarsak, oldukça ilginç bir cevabımız olur: Mohamed Al Fayed. Bu koşullar göz önüne alındığında şu bariz soruyu yanıtlaması gerekiyor: Bu güvenlik neden azaltıldı? Başkan Kennedy suikasta uğradığında arabasının üzerinde hiç koruma yoktu, hemen arkasındakiin üzerinde ise dört koruma vardı.(resim bölümümne bakın).O da tehlikeli bir şehirde, tehlikeli bir zamanda üstü açık bir arabanın içindeydi. Martin Luther King, 4 Nisan 1968'de Memphis, Tennessee'deki Lorraine Motel'de vurularak öldürülüğünde, King'in güvenliğinden sorumlu siyah polis memuru, vurulmadan saatler önce kendi isteği dışında evine gönderildi. Motelin yanındaki istasyonda bulunan sadece iki siyahi itfaiyeci, sırf o gün için diğer istasyonlara gönderildi. Bu suikastın günah keçisi James Earl Ray adında bir adamdı. King'in ailesi bile onun sorumlu olduğuna inanmıyordu. Öyle ki birkaç yıl önce cenazesine katılmışlardı. Bobby Kennedy, 4 Haziran 1968'de Los Angeles'taki Ambassadors Oteli'nde yaptığı konuşmanın ardından öldürülüğünde güvenlik düzenlemeleri bir kez daha bozuldu. Plan, Kennedy'nin sahneden çıkip kalabalığın arasından çıkışa doğru yürümesiydi. Ancak konuşmanın hemen ardından Kennedy'nin 'yardımcıları', özellikle de Frank Mankiewicz, otel mutfağından dışarı çıkışın kendisi için daha güvenli olduğu konusunda ısrar etti. Mutfağa girdiğinde elinde silahla zihin kontrollü Şirhan Şirhan ile karşılaştı. Bu çok daha fazlası

Bobby Kennedy'nin aslında 'güvenlik' ekibinin üyeleri, özellikle de son dakikada işe alınan ve aşırı sağ gruplarla ve istihbarat topluluğuyla sayılız bağlantısı olan 'güvenlik görevlisi' Thane Eugene Caesar tarafından vurulmuş olması muhtemeldir. Ancak Sirhan Sirhan elinde silahla olay yerinde olduğundan, suçu üstlenecek zihin kontrollü bir günah keçisi vardı ve ihtiyaçları olan tek şey buydu. Sirhan Sirhan, Kennedy'nin ölümüne karışmasından önceki haftalarda Güç Haçıları'la birlikte bir 'zihin genişletme' kursundaydı (bkz... *Ve Gerçek Sizi Özgürlestirecektir*). Kennedy'yi mutfağa yönlendiren Frank Mankiewicz, Amerika'daki Mossad cephesi olan Hakaretle Mücadele Birliği'nin eski bir halkla ilişkiler görevlisiydi. Daha sonra Oliver Stone filminin tanıtım sorumlusu olarak ortaya çıktı. *JFK* Başkan Kennedy suikastının ifşası olduğu iddia edildi. Değildi. İsrail Başbakanı Zitzhak Rabin, 1995 yılında Tel Aviv'de bir suikastçı tarafından vurularak öldürülüduğunde, bir izleyici tarafından çekilen olağanüstü bir video, Rabin'in güvenlik ekibinin, suikastçıyı yalnız bırakmak ve hedefini öldürmekte özgür bırakmak için hep birlikte nasıl geri adım attığını gösteriyordu. Deseni görebilirsiniz. Peki Diana'nın hayatının kritik son dakikalarında ne oldu? Mohamed Al Fayed'in oğlu aracılığıyla verdiği emir üzerine kadının güvenliğini geri çektiler. Bu bir gerçek. Bütün gün yedek araç olarak Range Rover'la aynı Mercedes'te seyahat etmişti. Artık hiçbir yedek desteği olmayan başka bir Mercedes'e transfer olacaktı. Bu, kendi güvenliğine takıntılı bir adam için olağanüstü bir karardı. Harrods'un eski Güvenlik Müdürü Bob Loftus şunları söyledi:

"Al Fayed'in kendisine sağladığı çok profesyonel, çok yüksek standarttaki korumayla karşılaşıldığında, geleceğin İngiltere Kralı'nın annesine sağlanan koruma bir Mickey Mouse operasyonuydu."<sup>46</sup>

"Al Fayed'in kişisel koruması konusunda kesinlikle paranoyak olduğunu" ekledi. Sırf kendi mağazasında dolaşabilmesi için, kişisel koruma ekibinin her zaman yanında seyahat eden üç veya dört sivil kıyafetli üyesi ve ayrıca iki halka oluşturacak şekilde neredeyse 'öncüler' gibi hareket edecek başka dört üniformalı güvenlik daha olacaktı. etrafındaki güvenlik. Kendi mağazasında! Peki bu paranoya mı, yoksa Al Fayed'in sürekli faaliyet gösterdiği köhne, lağım çukuru, silah satıcıları ve Kardeşlik tamircilerinin her türden dünyası hakkında bilgi mi? Bırakın kendisi gibi "evet" diyen zengin bir adamın suikaste uğramasını, çocukların toplu katliamını bile düşünmeyen insanlar. Dodi Fayed de aynı sebepten dolayı güvenliğine takıntıliydi. Adil olmak gerekirse, bu güvenliğin büyük bir kısmı Al Fayed'in egosunun büyülüğünden de ilham aldı. Çokunlukla SAS ve Paraşüt Alayı'ndan korumalarını görevlendirdi ve tavsiyelerde bulunmak için Kardeşlik operasyonu Riskleri Kontrol Et'i kullandı. Tom Bower, kitabında Al Fayed hakkında, Oxted malikanesindeki silahlı muhafizlerin tam savaş üniforması giyerek ve yüzlerini karartarak çocukların arkasına nasıl saklandıklarını anlatıyor. Al Fayed ne zaman Mercedes'yle seyahat etse, acil tıbbi ekipmanı ve güvenlik personelini taşıyan yedek bir Range Rover her zaman yanında olurdu ama artık Diana'nın korumasını kaldırılmıştı. Dahası, onun için yeni bir araba tanıtıldı, Ritz'in arka girişine, Dodi'nin dairesiyle aynı adı taşıyan Etoile Limousines adlı bir araba kiralama şirketi tarafından sağlanan başka bir Mercedes gönderildi. Etoile Limuzinleri

Merkezi Ritz'de bulunmaktadır ve gelirinin tamamı otel ve misafirleriyle yaptığı sözleşmelere bağlıdır. Yani tamamen Mohamed Al Fayed ve onu kontrol eden kişi tarafından kontrol ediliyor. Yeni Mercedes bir S-280'di; bütün gün kullandıkları 600 serisinden daha hafifti ve koyu renkli camları yoktu. Başka arabalar da mevcuttu ama onun yerine bu seçildi. Etoile'nin müdürü Niels Siegel, Diana'nın ölümüyle ilgili soruşturmaya arabayı Ritz'in arka girişine teslim ettiğini ancak *Gönderiler* program bunun bir yalan olduğunu gösterdi. Frederic Lucard adlı bir sürücü tarafından teslim edildi ve güvenlik videosunda bunu yaparken görülebiliyor. Lucard, Etoile'in şoför vasfına sahip olmayan Henri Paul'un arabalarından birini kullanmasına izin vermesini çok garip bulduğunu söyledi. Peki bunu neden yaptılar? Çünkü Mohamed Al Fayed onlara bunu söyledi, nedeni bu. 1980'lerde Al Fayed'in eski Güvenlik Şefi Brian Dodd, durumla ilgili değerlendirmesini Al Fayed'e verdi. *Gönderimler*:

"Sisteme yeni gelen bir araba. O arabayı kontrol etmeye zamanları olmazdı. Kontrol edilmesi gerekiyordu. Mesela arabaya bomba konmuş olabilir. Çok aptalca bir plandı. Düşünülmemesi bile gerekiyordu. Yedek araç orada, sadece paparazzileri engellemek için değil, örneğin bir motosikletinin arkasında oturan sürücüyle birlikte kalkıp ateş etmesi veya arabanın üstüne miknatıslanmış bir bomba koyması için. Yedek arabanın orada olmasının nedeni budur; bunları durdurmak için. Neden hiç yedek arabaları olmadı, yalnızca Tanrı bilir. (*İlahi ilhamı ihtiyaç duymadan iyi bir tahminde bulunabileceğimi düşünüyorum.*)

"Muhtemelen bu işte profesyonel koruma olarak kabul edebileceğim altı veya sekiz adamım vardı ve Trevor Rees-Jones ve Kes Wingfield, gördüklerimden sonra o gece Paris'te olmayacaklardı."

Direksiyonunda Henry Paul'un olduğu Mercedes, saat 12.20'de Ritz'in arka girişinden hızla uzaklaştı ve Paul, paparazzilere kendisini asla yakalayamayacakları için onu takip etme zahmetine girmemelerini söyledi. Diana ve Dodi arka koltuktaydı, önde 'korkusuz' olmakla ünlenen eski 'Para' Trevor Rees-Jones vardı. Rees-Jones plan değişikliğine katılmadığını söyledi. Korumaların hızlı tepki verebilme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğinden normal bir uygulama olan emniyet kemeri takmıyordu. Araba, Cambon Sokağı boyunca hızla ilerledi ve Rivoli Sokağı'ndan sağa dönüp Concorde Meydanı'na girdi ve burada ışıkların önünde kısa bir süre durdu. Paparazzi fotoğrafçısı Romuald Rat, bir motosikletin arkasında yanlarına geldi, ancak Henri Paul'ün kırmızı ışıkta atladığını ve Seine Nehri kıyısındaki Cours la Reine adı verilen ikili ana yola doğru ilerlediğini söylüyor. Araba bir tünele daldı, tekrar yüzeye çıktı ve hemen Pont de l'Alma'daki çok kısa tünele indi. Burada kontrolden çıktı ve çarptı 13. Çarpma bariyerleriyle korunmayan beton sütunlarla kaplı tünelin ortasındaki sütun. Henri Paul ve Dodi Fayed hemen öldü. Otropsi raporuna göre Diana klinik olarak 20 dakika içinde öldü ve bu, hastaneye varmasından çok önceydi. Trevor Rees-Jones emniyet kemeri taktiği ve Diana ile Dodi olmadığı için kazadan sağ kurtuldu. Bu

son derece anlamlı olabilir. Rees-Jones, korumaların normal uygulamasına uygun olarak Ritz'den ayrılrken kemer takmıyordu ve Romuald Rat, Concorde Meydanı'nın ışıklarında fotoğraf çekerken Rees-Jones'un hâlâ emniyet kemeri yoktu. . Ancak bir dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra araba direğe çarptığında emniyet kemeri takıyordu. Neden? Eğer kemeri bir nedenden dolayı tehlike hissettiği için taktıysa neden Diana ve Dodi'ye emniyet kemelerini takmaları için bağırmadı? Sonuçta bu sadece bir saniye sürüyor ve arabada bulunmasının tek nedeni onları korumaktı. Rees-Jones'un burada yanıtlaması gereken bazı ciddi soruları var ve kendisi hiçbir yanıt vermiyor. Bazı korumalar araç hızlı bir yoldayken emniyet kemeri takıyor ancak Rees-Jones bunu söylemiyor. Kendini neden emniyete bağladığı bilmediğini söylüyor. Eğer Dodi'nin dairesine gidiyor olsalardı yaklaşık bir dakikadır hızlı yolda olacaklardı. Tek söyledişi, sis perdesi hikayesine uygun olarak, biri beyaz olan iki araba ve bir motosikletin onları takip ettiğini hatırladığıydı. Ancak kazayla ilgili basit bir gerçek, gördüğüm tüm gazete makaleleri, dergi yazıları, televizyon belgeselleri ve tartışmalar ve birkaç araştırmacı dışında herkes tarafından gözden kaçırıldı. Kaza meydana geldiğinde çiftin Dodi'nin Arc de Triomphe yakınındaki dairesine geri götürüldüğü konusunda herkes hemfikir. Aslında bununla ilgili göze çarpan bir sorun var:

**Pont de L'Alma tüneli Dodi'nin dairesine giden yol üzerinde  
değil. Sizi o bölgeden uzaklaştırır.**

Paris'e gittim ve o gece arabanın izlediği yolu yürüdüm, aslında tüm bölgeyi kapsamlı bir şekilde dolaştım ve Dodi'nin dairesine giden yol, o gece daha önce izledikleri yoluñ aynı. Place de la Concorde'a gidiyorsunuz ve yarı yolda, Champs Elysees'e dönüyorsunuz ve doğrudan Arc de Triomphe yakınındaki sağdaki Dodi'nin dairesine çıkyorsunuz.(*Görmek Sekil 53arka sayfa*). Gecenin o saatinde sadece birkaç dakika sürerdi. Ancak Henri Paul bunu yapmadı. Champs Elysees'e giden kavşağı geçti, kırmızı ışıkta atladi ve düello yolundan Pont de L'Alma'ya doğru hızla ilerledi. Bu onları Dodi'nin dairesinden ÇOK UZAKLAŞTIRDI. Paul'ün fotoğrafçılardan ve trafikten kaçınmak için uzun bir yol kat ettiğinin söylendiğini duydum ama fotoğrafçılar zaten oraya vardıklarında dairede bekliyor olacaklardı. Burada vurgulanması gereken en önemli şey, Henri Paul'un rotasının doğrudan Dodi'nin dairesine giden rota olmadığı, ancak birazdan anlayacağınız gibi, önemi muhteşem olan Pont de Alma Tüneli'nden geçmelerini sağladığıdır. İlginçtir ki, Rees-Jones, Paul'ün Les Champs Elysees sapağıını geçip Pont de L'Alma'ya doğru yönelmesinden sonra emniyet kemeri taktı. Nedenini hatırlamadığını söylüyor ama ona bu konuda yardımcı olabilirim. Bunun yalnızca iki nedeni olabilir. Ya ne olacağını biliyordu ya da Henri Paul ışıkların arasından çığlık atarak bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini fark ettiğinde fark etti ve kendini korumak için emniyet kemeri taktı. Ama yine de durum buysa neden Dodi ve Diana'ya da aynısını yapmalarını söylemedi? Ve eğer Rees-Jones potansiyel bir tehlikeden farkına vardıysa neden Dodi ve Diana bunu görmemiş ve kendilerini korumak için gerekli önleme almamıştı? Bu Rees-Jones'un ailesini üzdüyse üzgünüm ama koşullar göz önüne alındığında bunlar sorulması gereken sorular.



**Şekil 53:** Diana'nın hayatı mal olan rota değişikliği. Henri Paul, doğrudan Dodi'nin dairesine gitmek yerine, varış yerlerinden farklı bir yöne doğru hızla ilerledi. Paparazzilerden kaçınmak için uzun yoldan gittiği söyleniyor, ancak arabanın Babil Kardeşliği'nin tanrıça Diana için en kutsal yerlerinden biri olan Pont de L'Alma tüneline gitmesi ne kadar şaşırtıcı bir 'tesadüf'!

Senet yapıldıktan sonra; günah keçisi üretildi. Yöntemler o kadar öngörülebilir ki, ama çalışmaya devam ediyorlar, o halde neden onları değiştiresiniz ki? Diana suikastının sürücüsü Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan ve James Earl Ray, Henri Paul'du. Kazadan sonraki günlerde paparazzi kartı oynanıp kamuoyunun ve medyanın ilgisi toplandıktan sonra, Paul'ün Fransız alkollü araç kullanma limitini üç ila dört kat aşışı ve kanında Fluoxetine de dahil olmak üzere antidepresan ilaç izleri bulunduğu açıklandı. Ünlü Prozac'ın aktif maddesi. Bize "Kazanın nedeni basitti" söyledi. "Sürücü alkollüydü." Kan örneklerine müdahale etmek veya kanda alkol oluşturmak çocuk oyuncasıdır; alkolü aşamalı olarak kan dolaşımına salan minik 'balonların' yerleştirilmesi de çocuk oyuncasıdır. Ritz'den ayrılmadan önce, kan testlerine göre aç karnına sekiz İskoç viskisine eşdeğer içmiş olduğunu gösterecek kadar sarhoş olduğuna dair kesinlikle hiçbir işaret yoktu. Bağımsız Televizyon belgeselindeki davranış psikoloğu Diana - Kazanın Sırları, O gece Ritz'deki videolarını inceledikten sonra sarhoş olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadım, ancak bunun için birazdan geleceğim bir açıklaması olabilir. Sadece iki gün önce Paul, pilot lisansının yenilenmesi için sıkı bir tıbbi muayeneden geçmişti ve kaza sonrası propagandanın iddia ettiği alkol bağımlılığına dair hiçbir iz yoktu. Tam tersi. Ve 1998'deki ITV belgeselinde ortaya çıkan garip bir anomalilik daha vardı. Henri Paul'un kanındaki Hemoglobin'in şunları içerdiği tespit edildi:

%20,7 karbon monoksit ve bu çok daha erken bir seviyede olurdu çünkü karbon monoksit içeriği, ona maruz kalma sona erdikten sonra her dört ila beş saatte bir yarıya iner. Hemoglobin oksijeni taşıır. Karbon Monoksit Destek Grubu'ndan Debbie Davis, kanındaki bu seviyeler nedeniyle, beyne ulaşan oksijenin azalması nedeniyle Henri Paul'un sol elini sağ elinden ayırt edemeyeceğini söyledi. Karbon monoksit zehirlenmesi konusunda uzman olan Dr. Alastair Hay de aynı görüştediyi ve Paul'un neden belirgin olması gereken belirgin semptomlara dair hiçbir belirti göstermediğini açıklayamadı:

"Her şeyi rasyonel hale getirmekte zorlanıyorum. Kandaki karbon monoksit düzeyi %20 ve (bir yüksek kan alkol seviyesi)Bunun tepki verme süresi çok daha yavaş olan biri, işleri yapma şekli kesinlikle yavaşlayan biri, muhtemelen aynı zamanda biraz acı çeken biri olabileceği öne sürülüyor, ancak bunların hiçbir resimlerde açıkça görülmüyor. onu görüyoruz. Bu biraz gizemli bir durum."<sup>47</sup>

Henri Paul hakkında öğrenilecek daha çok şey var. En yakın arkadaşı Claude Garrec, ITV belgeseline Paul'un Fransız ve yabancı istihbarat servisleri içinde bağlantıları olduğunu ve Ritz'de geçirdiği süre boyunca bu bağlantıları sürdürdüğünü söyledi. Bu hiç de sürpriz değil, çünkü istihbarat teşkilatları güvenlik görevlilerini en iyi otellerden işe alıyor ve VIP müşterileri ve casusluk ve silah ticaretindeki itibarı ile Ritz ana hedef olabilirdi. Paul'un kesinlikle açıklanamayan gelir kaynakları vardı. Ritz'de yılda yaklaşık 20-25.000 £ kazanıyordu ve yine de saatte yaklaşık 300 £ karşılığında 605 saatlik uçuş süresiyle hevesli bir pilottu. Bir dizi banka hesabı vardı. Paris dışındaki bir bankada iki hesap, Ritz yakınlarındaki Banque Nationale de Paris'te üç hesap ve bir kiralık kasa vardı. Yakınlardaki Barclays şubesinde üç hesabı, Caisse D'Epargne de Paris'te ise bir cari ve dört mevduat hesabı vardı. Kazadan önceki sekiz ay içinde buradaki hesaba beş ayrı durumda 4.000 £ tutarında ödeme yapılmıştı. Toplamda 122.000 £ (1,2 milyon frank) parası vardı ve kimse bu paranın nereden geldiğini bilmiyordu. Ayrıca, Paul'un görevden çıktığı akşam 7 ile Dodi'nin onu cep telefonundan arayıp Ritz'e dönmesini söylediğinin saat 22:00 arasındaki üç saat içinde nerede olduğu sorusu var. Bu dönemde nerede olduğu bir sırdır. Çok önemli bir şey.

Kardeşliğin nasıl işlediğini anlamak, birbiriyle bağlantılı çok sayıda konu üzerinde son derece ayrıntılı araştırma yapmayı gerektirir. Antik tarihten Şeytani sembolizm ve ritüele, Dünyanın manyetik ağına, Güneşin gücüne, bankacılık sistemine ve zihin kontrolüne kadar her şey. Kazaya ilgili yazı ve belgeseller hazırlayan gazeteciler konuya soğuk geldiler ve neyle uğraştıklarını anlamadıkları için asla gerçeği ortaya çıkaramıyorlar. Olasılık vizyonları, beyinleri yıkanmış gerçeklik görüşleriyle sınırlıdır. Örneğin, organizasyonların içinde organizasyonların olduğunu göremiyorlar, bu da tek bir gücün İngiliz ve Fransız İstihbaratı, Paris polisi ve sağlık hizmetleri gibi görünüşte birbiriyle bağlantısı olmayan kurumlar ve kazanın nedenini araştıran soruşturma aracılığıyla çalışabilecegi anlamına geliyor. Demek istediğim, bunun kanıtını çok uzakta aramanıza gerek yok. Bir kere Kennedy suikastına bakın. Büyük resmin araştırmasındaki bu eksiklik

Martyn Gregory gibi muhabirlere liderlik ediyor *Gönderiler* programda kategorik olarak "komplot teorisini destekleyecek en ufak bir güvenilir kanıt bulunmadığı" ve Prens Philip'in olaya dahil olduğu iddiasının "gülünç" olduğu belirtildi. Şu ana kadarki kanıtları okuduktan sonra merak ediyorum -ki daha da fazlası gelecek- hangisinin daha gülünç olduğunu düşünüyorsunuz: Diana'yı öldürmeye yönelik bir komplot fikri mi yoksa Martyn Gregory'nin ifadesi mi? Al Fayed hakkında güzel bilgiler veren bir programda yapılan talihsiz bir yorumdu bu. Daha sonra, Büyük Manchester'in eski emniyet müdür yardımcısı John Stalker tarafından kazaya ilgili 'soruşturma' yapıldı. *Dünya haberleri* Diana'nın öldürüldüğüne dair tüm fikirleri reddettiği gazete. İronik bir şekilde Stalker, Kuzey İrlanda polisi RUC'nin terörist olduğuna inandıkları kişileri vurarak soruları daha sonra sorma politikasını tespit ettikten sonra kendisini polis teşkilatından uzaklaştırmaya yönelik bir komplonun kurbanı olduğunu oldukça haklı olarak iddia etti. Bu sözde öldürmek için ateş etme politikasıydı. Diana'yı öldürmeye yönelik bir komploya dair her türlü öneriyi bir kenara iten Stalker şu soruyu sordu: "Fransızlar neden bir İngiliz kadının cinayetini örtbas etmek istesin ki?"<sup>48</sup> Bu ifadenin saflığı o kadar nefes kesici ki, bir bardak suya ihtiyacım var. Aynı zamanda Stalker, kaza ve sonrasında ilgili bazı önemli sorular da sordu: "Neden Fayed'in prensesin etrafındaki güvenliği, desteği olmayan tamamen yetersiz bir adama indirgenmişti? Polis neden halktan yardım istemedi? Neden Dodi Fayed'in cesedine otopsi yapılmadı?" Cevaplar: Reddettiğiniz komplot yüzünden Bay Stalker.

Diana'nın nasıl öldürüldüğünü anlamak istiyorsak araştırmamız gereken en önemli konulardan biri zihin kontrolünün gücü ve potansiyelidir. Bazı örnekler vereceğim. 1980'lerde çok gizli projelerde çalışan 30 bilim insanının en iyi kısmı, çoğu bilgisayar programcısı, çok tuhaf ve açıklanamayan koşullar altında öldü. Marconi işin içinde olan en büyük şirketti ama Plessey ve British Aerospace gibi başkaları da vardı. 1986 yılında Marconi Sualtı Sistemleri'nde çalışan Vimal Dajibhai, Londra'dan hiçbir bağlantısının olmadığı Bristol şehrine arabayla gitti ve oradaki ünlü asma köprüden kendini attı. Birkaç ay önce Marconi Savunma Sistemleri'nde bilgisayar programcısı olan Arshad Sharif de Londra'dan Bristol'a gitti ve kendini astı. Neden Bristol? Eski bir Tapınak Şövalyeleri imanıdır ve adı Fenike tanrıçası Barati'den gelmektedir. İngiliz İstihbaratının 26'lar Komitesi adı verilen elit bir birimi burada bulunuyor ve İngiliz ve yabancı ajanları ülke içine ve dışına uçurmak için İngiliz Havacılık ve Uzay kompleksindeki pisti kullanıyorlar. Bir keresinde CIA'i temsil ettiğini iddia eden bir adam beni uçak gibi ses çikaran bir ses tonıyla aradı. Beni halletmek için British Aerospace pistine uçtuğunu söyledi. "Şirket (CIA) mutlu değil" dedi. Ah, özür dilerim, umarım yakında neşelenirler diye düşündüm. Sadece kontrol etmek için onunla buluşmaya gittim ama gelmedi. Muhtemelen yardıma ihtiyacı olan bir adamdı ya da belki de tehditlere nasıl tepki vereceğimi görüyordu. Her iki durumda da havaaalanını doğru yapmışlar. 1980'lerdeki o dönemde, sadece Bristol'da değil, 'savunma' sanayisindeki gelişmenin en ileri noktasında çok sayıda insanda tuhaf ölümler yaşandı.

Bir adamın arabasına binip, iki saatte fazla bir süre boyunca Bristol Asma Köprüsü'ne gidip atlayabilmesine ne izin verebilir? Bu Diana'dan çok uzak görünebilir

suikast ama değil. Zihin kontrolünden bahsediyorum. Bir CIA bilim insanı bana, bir proje tamamlandığında bilgilerini hatırlamasını engellemek için kendisine çeşitli zihin kontrolü uygulandığını söyledi. Size Paris'tekine çok benzer bir durumda zihin kontrolüne dair bir örnek vereceğim. David Sands, savunmanın çok hassas bir alanında çalışan çok yetenekli bir bilim insanıydı ancak 37 yaşında sektörü bırakıp yaşam tarzını değiştirmekten bahsediyordu. Altı yaşında bir oğlu ve üç yaşında bir kızı olan iki küçük çocuğuyla mutlu bir evliliği vardı. Sands ve karısı, gizemli bir şekilde öldüğünde, Venedik'teki keyifli bir tatilden yeni dönümşülerdi. Gerçi zihin kontrolünü anlarsanız o kadar da gizemli değiller. Kendisi de Savunma Bakanlığı'nın sözleşmelerini yürüten Easam'lar için çalışıyordu. Görünüşe göre Sands ve eşi Venedik'teyken, seçkin İngiliz polis birimi Özel Şube üyeleri şirketi ziyaret etti. Daha sonra 28 Mart 1987 Cumartesi günü David Sands karısına arabaya yakıt ikmali yapmak için dışarı çıkışlığını söyledi ancak altı saat boyunca geri dönmedi. Kimsenin nerede olduğu hakkında bir fikri yok ama sanırım biliyorum. Eşi Anna polisi aradı ve polis memuru John Hiscock, Sands saat 22.2'de geri döndüğünde evdeydi. Açıkça sorulan soru şuydu: "Neredeydin?", arabayı sürdüğünü ve düşündüğünü söyledi. Karısı, onun bu kadar uzun süre uzakta kalmasının karakterine aykırı olduğunu ve onun ne kadar süredir dışında olduğunu fark ettiğini düşünmediğini söyledi. Kafası karışık ama mutlu görünmüyordu, dedi. İki gün sonra, 30 Mart Pazartesi günü, mükemmel bakımı Austin Maestro'suna bindi ve Winchester yakınlarındaki Itchen Abbas'taki evinden Surrey'deki Camberley'deki Easams'a doğru düzenli yolculuğuna başladı. Eşi, tavrında veya davranışlarında olağanüstü bir şey olmadığını ve sürüs koşullarının iyi olduğunu söyledi. Ancak yolculuğun yaklaşık 30. dakikasında David Sands, Basingstoke yakınlarındaki Popham'da A33 boyunca giderken, aniden düello yolunda U dönüşü yaptı ve yüksek hızla hedefine ters yönde ilerledi. Saatte yaklaşık 80 mil hızla yan yola dönen Sands, daha sonra arabasını doğrudan kullanılmayan bir kafe binasına sürdü ve bir alev patlaması sonucu kendini öldürdü. Herhangi bir kayma izi yoktu. Durmayı denememişti bile.<sup>49</sup>O kadar açık ki, kaybolduğu süre boyunca zihni programlanmıştı ve tetikleyici bir kelime, işaret, ses veya eylem yeterliydi ve programlama devreye girmiştir. Bu noktada normal halinden yalnızca kafe binasına girip kendini havaya uçurmaya odaklanan bir adama dönüşmüş olacaktı. Bilinçaltı programlama bilinçli zihne üstün gelir ve robot insanın yerini alır.

Paris'te Henri Paul'un başına da aynı şeyin geldiğine inanıyorum. Sands, kafeye girmeden önce altı saat boyunca ortadan kaybolmuştu. Paul, Pont de l'Alma tünelindeki 13. sütuna girmeden önce üç saat boyunca kayboldu. Ben bunun Paris'te olduğunu öne sürüyorum. Kardeşlik ağları, Diana'nın o gece Paris'te olmasını sağlamak için birçok kişi ve kurum aracılığıyla çalışıyordu çünkü başlangıçta plan belirli bir Şeytani ritüeli gerçekleştirmekti ve zamanlama, koşullar ve ölüm yerinin karmaşık bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. detay. Diana, kazaya kadar olan sürenin büyük bölümünde ve son birkaç günde de Al Fayed'in güvenlik ağı altındaydı. Konuşmaları Al Fayed dinleme sistemi tarafından duyuldu ve izlendi. Kayıp saatlerinde Henri Paul,

Fransız ve İngiliz İstihbaratının varlığı, rolüne göre programlanıyordu ya da belki de halihazırda kurulmuş olan programlamaya son rötuşlar yapıliyordu. Diana'nın ritüel ölümü Kardeşlik'in en tepesinden ayarlandı ve kıyaslığında Al Fayed gibi insanlar küçük ve gücsüz birer hiçlik, oyundaki muhtemelen tam olarak anlamadıkları piyonlar. Ritz'in arka girişine getirilen Mercedes, Diana-Dodi ilişkisi başlamadan birkaç hafta önce çalınmıştı ve kurtarıldığından kapsamlı bir onarımdan geçmişti. Sürücü kapısı açıldığında ve şoför, Arapça konuşan, el silahlı üç adam tarafından dışarı çıkarıldığından seçkin Taillevent restoranının önünden duruyordu. Araç iki haftadır kayıptı ve tekerleklerin eksik olduğu tespit edildiğinde kapı kopmuş, elektronik sistem ve fren sistemini kontrol eden ekipmanlar gitmişti. Al Fayed, gördüğümüz gibi, aracı tedarik eden Etoile Limousines şirketini kontrol ediyordu. Fransız yetkililerin, Mercedes uzmanlarının kazadan sonra arabayı inceleme teklifini geri çevirmesine şaşmamak gereklidir.

Henri Paul o gece görevi geri döndüğünde çoğu gözlemciye normal hali gibi göründü. Programlama ruhunun derinliklerinde hâlâ etkinleştirilmeyi bekliyordu. Ritz barda birkaç alkollü içki içmiş olabilir, ancak içki tüketimi ve davranışları daha sonraki tıbbi raporla örtüşmüyordu. Alkolik olduğu yönündeki iddialar da karaciğerinde yapılan incelemeyle örtüşmüyordu. Ancak, eğer önerdiğim gibi, Henri Paul zihin kontrollü bir 'çoklu'ysa, zihninin bir bölmesinde sarhoş olup diğerinde sarhoş olmayı bilirdi. Bunu deneyimleyen 'çoklu' iyileşenlerden duydum. O gece Paul'e yakın biri, onun idarecisi kompartimanlarını değiştirdi. Bu şekilde kanında hatırlı sayılır miktarda alkol bulunabilirkene de bazı bölümlerde bundan etkilenmeyecekti. Karbon monoksit için de aynı şey geçerli. Mercedes'in Ritz'den ayrılımasından hemen önce veya hemen sonra, Henri Paul'e programlamayı etkinleştiriren tetik verildi. Bu bir ses, bir işaret, bir renk ya da daha doğrusu bir kelime ya da cümle olabildi. Paul'un bilinçaltı programlaması artık bilinçli zihnini ezerken, Concorde Meydanı'na doğru hızla uzaklaştı ve ikili yoldan Pont de l'Alma'ya doğru ilerledi. Rees-Jones emniyet kemeri taktı ama görünüşe göre Diana ve Dodi'yi tehlikeye karşı uyarmadı. Böylece kemersiz kalırlar. Paul, Pont de l'Alma tüneline tahmini olarak saatte 80 mil hızla girerken (bazı raporlar daha yavaş olduğunu söylüyor), sert bir şekilde fren yaptı, tünelin sağ duvarını sıyırıldı ve ardından arabayı 13. sütuna doğrulttu. Onu veren 13. sütundur. Kardeşlerin tarih boyunca 13 sayısına karşı öyle bir takıntısı olmuştur ki, bunun tesadüf olduğuna inanmak, şansı fantezi boyutuna taşımaktır. O tünelde 30 sütun olmalı ve araba 13. sütuna çarptı çünkü öyle olması gerekiyordu. Diana 13 rakamından nefret ediyordu ve ölmeden önce Haziran ayında Christie's'de düzenlenen elbise müzayedesinde 13. partinin alınmasına izin vermiyordu. Bazı görgü tanıklarının öne sürdüğü gibi, kazaya Mercedes'in beyaz bir Fiat Uno'ya çarpması ya da bir motosikletçinin motosikletten Paul'un gözlerine güçlü bir ışık tutması neden olduysa, Paul'un 13. sütuna çarpacağından emin olmasının hiçbir yolu yoktu. Ancak derinlemesine programlanmış bir bilinçaltına sahip bir kişi, hızlıken bile arabayı doğrudan düğmeye basabilir.

Mark Phillips, Cathy O'Brien'in CIA'in zihin kontrollü kölesi olduğu sırada programının kaldırılmasına yardım eden adamdır. Yetişkin yaşamının büyük bölümünde bu alanlarda çalıştı ve Paris'teki olaylarla ilgili çıkarımlarına ulaştıktan sonra onu arayıp Henri Paul'ün zihin kontrolünün bu sütunu hızlı bir şekilde seçmesinin mümkün olup olmayacağı sordum. Mark'ın hiç şüphesi yoktu: "Evet, Evet" dedi, "Evetten de öte, kesinlikle evet". Bilinçaltının bilinçli zihinden çok daha hızlı çalıştığını ve bilinçaltının saatte 80 mil hızının, düşünme ve tepki verme yeteneğiyle kıyaslandığında oldukça yavaş olacağını belirtti. Bazı raporların önerdiği gibi hız önemli ölçüde daha yavaş olsaydı, daha da kolay olurdu. Mark, "Kayıp olduğu üç saat boyunca zihnini programlamak için kullanabilecekleri birçok teknik var" dedi. Kazaya neden olabilecek yolların sayısı, başka bir araç, bir patlayıcı cihaz, sersemletici silahlar vb. bir kitabı doldurabilir ve görünüşte bunlardan herhangi biri mümkündür. Ama eğer 13. sütuna ulaşacaklarından emin olmak istiyorlarsa bunu yapmadılar. Bunu yapabilmek için programlanmış bilinçaltına sahip bir sürücüye ihtiyaçları vardı.

Gizemli Fiat Uno ve yanıp sönen ışıklı motosikletçilarındaki hikayelerin, araştırmacıları basit gerçeklerden uzaklaştıracak oyalamalar olduğunu düşünüyorum. Al Fayed'in kendi soruşturma ekibinin desteğiyle, özellikle Fiat için çok fazla zaman ve çaba harcandı. Ne zaman bu tür suikastlar sahnelerense, her zaman dikkati başka yöne çeken bir dizi sahte 'ipucu' ve 'öncülük' vardır. Kennedy suikasti bunlarla doluydu. Kazanın nedeni ile ilgili diğer bir olasılık ise aracın dışarıdan kontrol edilmesidir. Kutup seferleriyle ünlü Randolph Fiennes, Kraliyet İskoç Grileri'nde bir subaydı ve elit SAS'a bağlıydı. Klinik adı verilen gizli bir suikastçı grubu ve bunların kaza süsü vererek insanları nasıl öldürdükleri hakkında bir kitap yazdı. Binbaşı Michael Marman'ın ölümü özellikle Paris'te olabileceklerle alakalı. Kasım 1986'da Stonehenge yakınındaki A303 boyunca Citroen 2CV kullanıyordu ve karşı yönden gelen bir BMW anayolun karşısına geçti ve onu anında öldürdü. Fiennes, BMW'nin kurcalandığını ve fren sisteminin, motor bölmesine gizlenmiş küçük bir tüplü dalış silindirinden gelen basınçlı hava yoluyla normal sistemi geçersiz kılabilen uzaktan kumandalı çalıştırıldığını söylüyor. Fiennes, uzaktan kumanda ekipmanının BMW'yi takip eden bir Volvo tarafından çalıştırıldığını bildirdi. BMW, kazadan sağ kurtulan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Peter Horsley tarafından kullanıldı. Fiennes, Klinigin Horsley'in hedefiyle aynı zamanda bu yolda ilerleyeceğini farkında olduğunu söylüyor. Otobiyografisinde, *Başka Odadan Gelen Sesler*, Horsley, araba garip tepkiler vermeye başladığında saatte yaklaşık 60 mil hızı çıktığını söylüyor. Gri bir Volvo'nun arkasından hızla yaklaştığını gördü ve el sallayarak yanından geçmek üzereyken BMW'si keskin bir şekilde sola döndü, frenleri giçirdamaya başladı ve sonra aniden sağa ve tekrar geriye döndü. Bu, Mercedes'in 13. sütuna çarpmadan önce başına gelenlere oldukça benzıyor. Horsley artık umutsuzca kontrolü korumaya çalışıyordu ve devam etti:

"Gözümün ucuyla gri Volvo'nun yüksek hızla yanından geçtiğini gördüm. Arabam artık yan tarafa savrulup yolda kayarken kendine ait bir akıl geliştirmiştir. Bir yalpalamayla merkezi koruma alanına çarptı ve ikisini ayıran çimlerin kenarına tırmandı.

otoyolun şartlarından karşı tarafa geçti. Karşı yönden yaklaşan küçük bir arabayı ancak görebildim. Muazzam bir kuvvetle yan tarafa vurdum. Bir saniye içinde sürücünün dehşet içindeki yüzü görüldü ve onun boğuk çığlığını duydum.”<sup>50</sup>

Diana'nın Mercedes'inin dışarıdan bu şekilde kontrol edilmesi mümkün değildi Horsley'in BMW'sinin direksiyonunun da uzaktan kontrol edildiği açık. Kesinlikle çok yetenekli bir operatör Mercedes'i 13. sütuna yönlendirebilir. Diana'nın kazasına başka hiçbir arabanın doğrudan karışmadığı iddiasına destek, kazayı gördüğünü iddia eden Eric Petel'den geliyor. Petel, motosikletle tünelin girişine doğru giderken Mercedes'e yetiştiğini söylüyor. Yakınlarda başka araç yoktu. Dedi ki:

“Dikiz aynalarımda farlarını yakıp söndüren bir araba gördüm. Geçmesine izin vermek için karşıya geçtim ve saatte 70 mil hızla gitmemeye rağmen hızla yanımdan geçti. Bir an sonra sağır edici bir ses duydum ve kazayı gördüm. Araba yolda dönüyordu... Durdum. Etrafta başka araba ya da bisiklet yoktu ve tünelin sonuna kadar görebiliyordum. Mercedes'in tavanı tamamen parçalanmıştı. Sağ arka kapı kısmen açıktı ve içeri baktığında bir kadın gördüm. Sanki arka koltuktan öne doğru fırlamış ve başı ön koltukların arasına girmiş gibiydi.”<sup>51</sup>

Sağ kulağından kan aktığını söyleyen Petel, saçlarını yüzünden çekip başına kol dayanağına koyduğunda onun Prenses Diana olduğunu anladı. Kirpikleri titriyordu ama bu aşamada gözlerini açmamıştı, dedi. Petel, polisi aramak için bisikletine binmeden önce bir dakika kadar olay yerinde olduğunu tahmin ediyor. Onlara Diana'nın bir kaza geçirdiğini söyledi ama onlar güldüler ve ona zamanlarını boş harcamayı bırakmasını söylediler. Bunun üzerine çaresizlik içinde Mozart Bulvarı'ndaki polis karakoluna gitti. Avukatı Antoine Deguines, Petel'in 25 dakika bekletildiğini ve arka odaya götürülerek kelepçelendiğini söyledi. Bir 'kazayı' bildirdiğiniz için mi? Sonunda serbest bırakıldığından kendisine bir polis arabasını takip ederek başka bir polis karakoluna gitmesi söyleendi ve orada okumadan imzaladığı bir ifade verdi. "Çok öfkeliydim" dedi. "Kazayı umursamıyor gibi görünüyorlardı." Hikâyesini resmi soruşturmayla anlatmak için bir avukattan yardım istemeden önce aylarca yetkililerden hiçbir haber alamadı.

Ne zaman halka açık bir yerde bir suikast gerçekleşse, iki şey olur. Sorumlu olarak adlandırılan kişi bir 'kurt' ya da 'günah keçisi', bu günlerde çoğu zaman zihin kontrolü altında ve araştırmacıları olan bitenin gerçeğinden uzaklaştmak için çok sayıda saptırma yaratılıyor. İlk yöntem, derhal tutuklamانıza veya kişiyi suça maruz bırakmanızı olanak tanır ve herkes kimin sorumlu olduğunu bildiği için daha fazla soruşturmayla gereklidir. Bu tekniği Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan, Timothy McVeigh ve şimdi de Henri Paul'da gördük. Sonsuzdur. İkinci yöntem olan oyallama, olaydan sonraki önemli saatlerin ve günlerin, insanlar bir sürü yalan hikayenin ve 'öncülügün' peşinde koşarken boş harcanmasını sağlar. Bu, Paris'te paparazziler tarafından kullanılan bir tekniktir.

motosikletlerin ve daha sonra Fiat Uno'nun yanıp sönen ışıkları. Ayrıca insanlar sürekli birbirileyle çelişen rapor ve teorilerle beslendiğinde kafaları karışır ve kafası karışmış bir zihin kapanıp ilgisini kaybeder. Yani önce suçlunun paparazziler olduğunu söylediler, sonra değiller. Sonra size arabanın hız göstergesinin saatte 190 mil hızla takılıp kaldığını söylüyorlar, sonra da sıfırda bulunduğu söylüyorlar.

Kazaya tanık olan bu kadar çok Amerikalının yerinin hızla belirlenmesini garip buldum. Pont ve Place de L'Alma, Diana'nın ölümünden önce popüler bir turistik bölge değildi. Orada bir iki restoran, bir tünel ve kesişen yollardan oluşan bir labirentten başka hiçbir şey yok. Ancak sabah saat 12.25'te çok sayıda Amerikalı turist yaşananlara tanık olduklarını söylüyor. Geç saat ve çok sayıda Parislinin yıllık tatillerini Fransız kıyı tatil yerlerine yapması nedeniyle Paris'in yılın o zamanında boşalduğu göz önüne alındığında, genel olarak tanık sayısı olağandışıydı. O sırada yol boyunca seyahat eden birkaç arabadaki bazı kişilerin kazayı ve hemen sonrasılığını görmüş olabileceğini anlayabiliyorum, ancak bölgeyi bizzat ziyaret ederek ana yaya yollarının tünele neredeyse hiç bakmadığını biliyorum. . Polis, kaza mahallini normal polis prosedürlerine göre kontrol edemedi ve pek çok delil yanında kaybedildi. Önemli tanıkları sorgulamayı başaramadılar ve soruşturmanın diğer alanlarında sarsılmaz bir gizliliği korurken bazı bilgileri sızdırıldılar.<sup>52</sup> Hepsi kokuyor.

Bugün şehirlerin her yerine yerleştirilen 'trafik' kameraları, suikastçıları ve suikast planlarını daha da zorlaştırmıştır. Gülümse, televizyon dasın. Eğer tüm olay videoya çekilseydi, Diana'yı öldürmek için kullanılan yöntemleri ve personeli gizli tutmak imkansız olurdu. Ama siyasette, poliste, istihbaratta en üst düzeyde bağlantıları olan Müslüman Kardeşler olduğunuzda trafik kameraları böyle bir sorun yaratmıyor. Sadece onları kapatmanız yeterli! Ritz ile Pont de L'Alma arasındaki güzergahta, tünelin içindekiler de dahil olmak üzere 17 trafik kamerası bulunuyor. Eğer o gece çalışıyor olsalardı hiçbir gizem kalmazdı çünkü tüm olayı televizyonunuzda izleyebilirdiniz. Bir kamera tünelin girişine bakıyor ve herhangi bir Fiat Uno'y'u veya yanıp sönen ışıkları olan motosikletli adamları kaydediyor olabilir. Ancak diğer kameralar gibi o kamera da kritik anda kapatıldı. Daha önce Paris'te hiçbir zaman tüm sistem aynı anda arızalanmamıştı ve polis ne olduğunu açıklamayı reddetmişti. Sistem bağımsız bir güç kaynağıyla çalışıyor ve polis ve nihayetinde Fransız İstihbarat teşkilatları tarafından kontrol ediliyor çünkü kameralar trafik sorunlarından çok daha fazlasını izlemek için orada. Kamera sistemi arızalanırken aynı zamanda Paris'in merkezindeki tüm polis iletişim frekansları da kesildi. Simon Reagan mükemmel kitabında, *Diana'yı kim öldürdü?* Birçok insan gibi polis telsizi mesajlarını dinlemeyi seven Andre' adında bir kişiden alıntı yapıyor. Diana'nın öldüğü gece Andre', Pont de L'Alma'dan birkaç dakikalık yürüme mesafesinde, Eyfel Kulesi yakınındaki bir bankta oturuyordu. Her zamanki gibi polis iletişimini izlemek için bir alıcı kullanıyordu. Ama aniden saat 12.2'de tüm hatlar kesildi. Radyo kesintisi yaşandı. Konuşma 20 dakika sürdü ve ardından Andre'nin söylediğine göre sinyal geri geldi ve insanlar aynı anda konuşmak istediğiinden yoğun bir radyo trafiği oluştu. "Hiç... bu kadar kaotik bir radyo trafiğine rastlamadım" dedi. "Olağanüstüydü."

Hatlar kesildiğinde Diana, Ritz'den canlı olarak son yolculuğuna çıkyordu. Geri döndüklerinde, acil durum ekibinin tam kontrolü altında tünelde yatıyordu ve otopsi raporuna göre klinik ölümden birkaç dakika sonra. Ve bir komploya dair tek bir inandırıcı kanıt bile yok, değil mi? Tanrım, yüzümüzde. Ancak kazadan sonraki 10 gün içinde Fransız polisi, olayın bir kaza olduğunu varsayan ve başka bir ihtimali göz önünde bulundurmayan 350 sayfalık bir ön rapor hazırladı.

Şimdi o 'acil durum ekibi'nden bahsetmek beni başka bir hayatı noktaya getiriyor. İngiliz İstihbaratının dışından bir bağlantının bana söylediği gibi, kazaya neden olmak ilgili güçler için kolaydır, ancak hedefinizi öldüreceğinizden emin olamazsınız. Bu nedenle tıbbi ekibi kontrol eden adamlarınız var çünkü hedefiniz ölmemiş olsa da artık ölmeleri için inandırıcı bir neden var. Bir kaza oldu. Tıbbi ekibin (ya da en azından sorumlu olanların) görevi, başlangıçta hangi durumda olursa olsun, hedefin hayatı kalmamasını sağlamaktır. Diana'nın öldürdüğü fikrini reddedenler bile, resmi tıbbi raporlara göre acil ameliyat gerektiren bir yaralanmadan muzdaripken, onun hastaneye kaldırılmasındaki şaşırtıcı gecikmeyi sorguladılar. Doktorlar, kalbin yakınındaki akciğer toplardamarının yırtıldığını ve bunun akciğerlerini kanla doldurduğunu söylüyor. Diana tünelde kanlar içinde yatıyordu, eğer bu doğruysa. Böyle bir yaralanmayla hayatının kurtarılmasının tek yolu acil ameliyattı. Peki neden hastaneye gelmesi bir buçuk saatten fazla sürdü? Çarpışmadan bir dakika sonra Doktor Frederic Mailliez, Amerikalı 'arkadaş' Mark Butt ile birlikte ters yönden tünele girdi. Tanıdığım bir özel dedektif, Mailliez ve Butt hakkında kapsamlı araştırmalar yaptı ve bu soruşturmalardan devam ederken, bulguları her ikisinde de bize söylenenenden daha fazlası olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Kaza sabah 12.25'te meydana geldi ve 12.26'da Doktor Mailliez, ezilmiş Mercedes'i gördüğünü, arabasını durdurduğunu, uyarı ışıklarını yaktığını, Mercedes'e doğru koştuğunu ve iki kişinin ölü, iki kişinin hayatı olduğunu tespit ettiğini ve acil servisleri aradığını söyledi. . Bu adam gerçekten hızlı bir işçi olmalı. Kendisi, Fransız sigorta sistemi SOS Medecins kapsamında hastanelerde ve özel evlerde acil durumlar için sürekli çağrıda bulunan 160 Parisli doktordan biridir. Fransız acil ambulans servisi SAMU'nun üyesi olduğu dönemde birçok kez kazazedeleri tedavi etmişti. Ancak acil durumlar için sürekli çağrıda bulunan bir doktor, arabasında Diana'ya yardım etmek için sadece bir oksijen tüpü ve maske olduğunu söylüyor! Mailliez, eski işverenleri SAMU acil durum ekibi görevi devralmadan önce, Diana'nın ve durumunun kritik 15 ila 20 dakika boyunca kontrolünü elinde tutuyordu. Diana'nın kendisine hiçbir şey söylemediğini iddia ediyor ancak bu, Londra'ya yaptığı yorumla çeliyor. *Zamanlar* "Ağzına canlandırma maskesi takarken ne kadar canının yandığını söyleyip duruyordu". Koruma Trevor Rees-Jones da arabanın arkasından seslenen bir kadın sesi duyduğuna dair anılar yaşadığını söylüyor: "Öncelikle bu bir inilti. Sonra Dodi'nin adı anıldı... Ve bu ancak Prenses Diana'nın sesi olabilir" dedi. *Günlük Ayna*.<sup>53</sup> Ancak bu ifadenin ne kadar güvenilir olduğu tartışmaya açıktır. Açık olan şey, Mailliez geldiğinde Diana'nın bilinçli ya da en azından yarı bilinçli olduğunu söylüyor. CNN sohbet programı sunucusu Larry'ye şunları söyledi:

King, şunu söyledi: "Oldukça iyi görünüyordu. Başlangıçta... dışarıdan bakıldığından oldukça iyi görünüyordu. Ama içeride, biliyorsunuz, iç yaralanma zaten başlıyordu... Gerçekten komik. Oturduğu tek kısım burası, hâlâ sağlam olan tek kısım burası." Mailliez bir Fransız tıp dergisine şunları söyledi: "Hayatının kurtarılabilceğini düşündüm" ve başka bir sefer de "Umutsuz bir durumdu. Onu kurtarmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu." Ayrıca King'e, Diana'nın dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını olmasına ve kendisi tüneldeyken paparazzilerin onun fotoğraflarını çekmesine rağmen, aşağıdaki haberi görene kadar onun Prens Diana olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Sabah. Affedersin? Domuzlar yine havalanıyor. Acil durum ekibi geldiğinde Malliez, yapabileceği başka bir şey olmadığı için olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Diana'nın hastaneye götürülmesindeki inanılmaz gecikmenin resmi açıklaması onun enkazda mahsur kalmasıydı. Bu bir yalan, yalan, yalan. Ambulans ekibinden biri Fransız gazetesine şunları söyledi: *La Parisien*, Diana geldiğinde vücudunun büyük bir kısmı arabanın dışında ve bacakları arka koltuğa dayalı olarak yatıyordu. "Heyecanlıydı, yarı bayındı ama bilinci yerindeydi... inliyordu ve zayıf bir şekilde mücadele ediyordu. Birkaç kez 'Aman Tanrım' diye mırıldandı. *İskoçyalı* gazetesi, 11 Eylül 1997'de yayınlanan bir araştırmada, Diana'nın itfaiye geldikten kısa bir süre sonra araçtan çıkarıldığını ve 'mahsur kaldığı' bahanesinin geçerli olmadığını tespit etti. Gecikmenin bir diğer resmi bahanesi de acil doktorlarının ona kan nakli yapmak zorunda kalmasıydı. Bu da başka bir yalan, yalan, yalan. SAMU ekipleri mağdurun kan grubunu bilemeyeceği için kan nakli ekipmanı taşımadı. Ambulans tünelden ayrıldığında, sürücüye saatte 25 milden daha hızlı gitmemesi emredildi ve bazı raporlar, La Pitie-Salpetriere'ye kadar olan 6 km'lik yolu kat etmenin 40 dakika kadar uzun sürdüğünü söylüyor. Diana'yı tedavi etme kapasitesine sahip diğer dört hastane olay yerine daha yakındı ve ambulans, biri hastanenin görüş alanı içinde olmak üzere 'hassas müdahaleler' için yolda iki kez durdu. Diana, kazanın meydana gelmesinden bir saat 45 dakika sonra, saat 2.10 civarında La Pitie-Salpetriere'ye ulaştı. Hangi tıbbi kriter olursa olsun, bu gecikme, olması planlanmadığı sürece son derece gülünçtü. Bu kadar bariz bir beceriksizliğe rağmen o gece tıbbi müdahaleye ilişkin neden hiçbir soruşturma yapılmadığını anlamak için deha olmaya gerek yok. Hastanede, kazayı ilk kez kontrolleri sırasında duyduğu söylenen görevli cerrah Profesör Bruno Riou'nun başkanlığındaki bir cerrahi ekip bekliyordu. Tanınmış bir cerrahın sabahın erken saatlerinde 'vize yapması'nı garip bulan bir tek ben miyim? Diana geldiğinde yanında anestezi bölümü başkanı Profesör Pierre Coriat, göğüs ve kalp uzmanı Profesör Alain Pavie ve bir başka deneyimli cerrah olan Profesör Pierre Benazet vardı. Tüm süreç boyunca tüneldeki acil durum ekibiyle telefonla iletişim halindeydiler. Bize Diana'nın göğüs boşluğunu açıklarını, damarı onardıklarını ve yeniligi kabul etmeden önce bir buçuk saat boyunca 'onu kurtarmak için savaştıklarını' söylediler. Bunu da dikkate değer buluyorum, çünkü otopsi raporu görünüşe göre Diana'nın klinik olarak saat 12.45'te hala tünelde yatarken öldüğünü gösteriyor. Bu nedenle, hastaneye varmadan bir saat 25 dakika önce ve profesörler ameliyathaneden çıkış onun öldüğünü duyurana kadar üç saat boyunca klinik olarak ölmüş olacaktı. Cesedin muayene edilmesi

Bu tür suikastlarda kontrol ettiğiniz konum hayatı önem taşıyor. Başkan Kennedy'nin naaşı, otopsi için derhal Dallas'tan Kardeşler Cephesi'ne, Washington DC yakınlarındaki Bethesda Deniz Merkezi'ne gönderildi. Burada başkanın beyni kayboldu (ya da benzerlerininki kayboldu) ve ABD Suikast Kayıtları İnceleme Kurulu'nun açıkladığı gibi, otopsi notları ve otopsi raporunun ilk taslağı yakıldı.

Peki Diana'nın suikastının arkasında kim vardı? Emri verenlerle, eylemi yapanların çok farklı olacağını vurgulamak önemli. Burada bir Kardeşlik'e, bir örümcek ağına bakıyoruz ve emir ortadaki örümcekten ya da örümceklerden gelecek olsa da çoğunlukla sinekler tarafından yerine getiriliyor olacak. Bunun doğrudan İngiliz İstihbaratı tarafından yapılmış olması pek olası değildir çünkü bu çok açık olacaktır. İstihbarat teşkilatları, kendi vatandaşlarına yönelik suikastları, onları olaydan uzak tutmak ve sorumlu olduklarını 'makul bir şekilde inkar etmelerine' olanak sağlamak için taşeronlara yaptırıyor. Örneğin, Başkan Kennedy'nin, Fransız İstihbaratının OAS adı verilen dönek birimi içindeki elit bir tüfek timi üyeleri tarafından vurulduğuna ya da en azından bu komploya dahil olduklarına dair önemli kanıtlar var. İsviçre'in Bilderberger Başbakanı Olof Palme, diğerlerinin yanı sıra George Bush'un emriyle 1986'da Stockholm'de öldürüldü. Ancak cinayet Güney Afrika İstihbarat Teşkilatı BOSS üyeleri tarafından gerçekleştirildi (bkz. *Ve Gerçek Sizi Özgürleştirme İstiyor*). İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Grup 13 (yne bu sayı) adında kendi suikast ekibi var ve İngiliz İstihbaratının uzun ve hastalıklı bir siyasi ve ekonomik suikast geçmişi var. İngiliz İstihbaratı, resmi olarak iç güvenlikten sorumlu olan MIS (Askeri İstihbarat 5) ve yurtdışı meseleleriyle ilgilenen M16'dan oluşur. MIS 1988'de insanlara suikast yapmadıklarını duyurdu. Hayır, bunu kendileri adına başkalarına yaptırıyorlar. Bu açıklı inkar, eski MIS ajанı David Shayler'in, M16'nın Libya'daki Albay Kaddafi'ye suikast düzenlemek için bir komplο düzenlediğini açığa vurmasıyla ortaya çıktı. Bombanın yanlış arabanın altına konulması nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Shayler, MIS'teki 'Libya Masası'nın başkanıydı ve bunu bilmek için mükemmel bir konumdaydı. Kurbağa adam kostümüne ihtiyaç duyacak kadar derinliği olmayan Dışişleri Bakanı Robin Cook, böyle bir olayın yaşanmadığına dair kendisine güvence verildiğini söyledi. Ah, sorun değil o zaman. Başsavcı, David Shayler'in ITV programına çıkışmasını yasakladı. *Diana - Çöküşün Sırları*, ve daha sonra Shayler tutuklandı ve Londra'ya iade edilmeyi beklerken Paris'te hapse atıldı. Söylediği şey bu kadar saçmaysa neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü elbette haklı. Bu arada, İngiliz İstihbarat görevlilerinin bağlılık yemini hükümete değil, hükümetdaradır. Milletvekilleri ve askerler için de durum aynı. Nihayetinde Kraliçe kanunlara göre onların patronudur, ancak gerekte patronları Kraliçe'yi kontrol eden kişidir çünkü o bile yığının tepesinde değildir.

Operasyonel seviyede Diana'nın ölümüne karışmış olması muhtemel organizasyon türü, saflarında bir dizi İngiliz müesseses nizam figürünün yer aldığı Pinay Circle veya 'Le Cerde' tarafından örneklenilmektedir. Le Cerde, 1970'lerde Fransız Dış Belgeleme ve Casusluk Servisi'nin Direktörü Kont Alexander de Maranches tarafından kurulan daha da seçkin Safari Kulübü'nün bir koludur. Fransız İstihbarat Cephesi arasındaki ittifakı Safari Kulübü ayarlamıştı.

Group Bull adlı şirket ve dünyanın en büyük mayın üreticisi olan, bildığınız gibi şaşıracağınız bilgisayar devi Honeywell. Bu ittifak Bosna ihtilafında her iki tarafa da mayın sağladı. Safari Kulübü, İran Şahı'nın SAVAK adlı gizli polisi, Irak'taki Saddam Hüseyin, Mısırlı Enver Sedat ve Suudi Arabistan İstihbaratının oluşturduğu bir konsorsiyum olarak başladı. Hedeflerini ilerletmek için Afrika'da sayısız darbeye katılmış ve silah ticareti ve tedarîgiyle yoğun olarak ilgilenmektedir. Safari Kulübü'nden, Mayıs 1954'te Hollanda'nın Oosterbeek kentindeki ilk Bilderberg Toplantısına katılan Fransa Başbakanı Antoine Pinay'den adını alan Pinay Circle veya Le Cerde ortaya çıktı. Le Cerde ile ilgilenen diğer kişiler arasında Habsburg ailesi de vardı. Yapısı ve etki alanı hakkında size bir fikir vermek için Le Cerde üyeliğine M16'da bölüm başkanı Nicholas Elliot; CIA'in eski direktörü William Colby; İsviçre Askeri İstihbaratından Albay Botta; İtalyan Gizli Servisi'nin önde gelen üyelerinden Stefano Della Chiaie; Kötü şöhretli P2 Masonluk Locasından eski İtalya Başbakanı ve Mafyaya resmi koruma sağlayan Giulio Andreotti; Faşist Franco'nun İspanya'daki eski bakanı ve elit gizli toplum Opus Dei'nin üyesi olan Silva Munoz; Alman savunma bakanı Franz Josef Strauss; ve Vatikan'ın ajanı Monsenyör Brunello. Amerika'da Le Cerde cephelerinden biri de Washington'daki CIA destekli Miras Vakfı'dır. Böyle bir organizasyonun, sayısız farklı kurum ve ülke arasında ortak bir hedefe ulaşmak için koordinasyon gücü olma potansiyeline bakın. Safari Club-Le Cerde ağı, Diana'nın doğru zamanda Paris'te olmasını, geri çekilmesinin güvenliğini, suikastın gerçekleştirilmesini ve olaya karışanların kaçmasını sağlamak gereklili Arap-İngiliz-Fransız bağlantısını sağlıyor. Bununla birlikte. John Stalker ne dedi? "Fransızlar neden İngiliz bir kadının cinayetini örtbas etmek istesin ki?" Simon Regan'ın kitabında da ilginçtir: *Diana'yı Kim Öldürdü?* 1975'te Avustralya'daki Gough Whitlam hükümetini istikrarsızlaştıranın Le Cerde olduğunu söylüyor. Kraliçe de kesinlikle bu işin içindedi. Daha önce de açıkladığım gibi, sonunda Whitlam'ı görevden alan Avustralya Valisi John Kerr oldu. Windsor'lar ve Le Cerde seçilmiş bir Avustralya hükümetini devirmek için birlikte çalışıtlarsa neden Diana'yı ortadan kaldırmak için birlikte çalışmasınlardı?

Yüzyıllar öncesine dayanan muazzam Kardeşlik dernekleriyle Paris, uzun zamandır cinayetlerin ve komploların en gözde mekanı olmuştur. Ailenin İngiliz kolundan Amschel Rothschild, bazlarının tarihlerini kirleten Kardeşler arası savaşlardan birinin parçası olduğunu iddia ettiği bir olayda 1996 yılında otel odasında öldürülüdü. Le Cerde gibi bir kuruluş veya onun Londra'daki birçok yansımıası için çalışanlarını doğru yerlere yerleştirmek kolay olurdu. Mohamed Al Fayed'in güvenlik operasyonu, dahil olmak istemeseler bile Kardeşler'e "Hayır" demenin sonuçlarını bilen seçkin İngiliz askeri ve polis birimlerinin eski üyeleriyle dolu. Aynı şekilde, bu örümcek yapılar, en ünlü Kennedy'de olduğu gibi, kendi adamlarının suikastlarla ilgili soruşturmayı kontrol etmesini sağlıyor. Mohamed Al Fayed'in Diana'nın ölümüyle ilgili kişisel soruşturmasına bile cezai soruşturma departmanı Kriminal Tugayı'nın eski şefi Pierre Ottavoili başkanlık ediyordu.

Fransız polisinin. Bu aynı zamanda resmi soruşturmadan da sorumlu olan kuruluştur. Al Fayed'in Paris'teki baş avukatı eski bir Fransız Adalet Bakanıdır ve Londra'daki genel sorumlu, onun güvenlik şefi ve Londra Metropolitan Polisi Scotland Yard'ın eski Baş Müfettişi John Macnamara'dır. 1998 baharında Macnamara, 67 yaşındaki Amerikalı eski CIA ajanı Oswald Le Winter'i tutuklamak için FBI, CIA ve muhtemelen İsrail (Rothschild) İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın da dahil olduğu bir 'sokma' operasyonunun parçasıydı. Avusturya'da. Le Winter, M16 ve CIA'nın Diana'nın cinayetinde parmağı olduğunu kanıtlayan satılık belgelere sahip olduğunu iddia ederek Al Fayed ile temasa geçti. 10 milyon dolar istiyordu ve Macnamara ile yaptığı görüşmenin ardından kendisine 15.000 dolar avans verildi. Önemli belgelerin ve geri kalan paranın teslim edilmesi için Avusturya'nın Viyana kentinde bir toplantı daha düzenlendi. Ancak bu arada Al Fayed, CIA ile temasa geçen FBI'daki bir arkadaşını aradı. Le Winter takip edildi, gözetlendi ve 22 Nisan Çarşamba günü Viyana'daki Ambassador Otel'i'ne götürüldü; burada Avusturya polisinin desteğiyle FBI, CIA ve muhtemelen Mossad ajanlarından oluşan bir kombinasyon ona saldırdı. Bütün bunlar sahtekar olduğu iddia edilen biri için mi? Hikaye gizli kalacaktı ama Avusturyalı gazeteci Peter Grolig için *Kuriergazete*. Olanları anlattı ve Le Winter'in otel odası arandığında ikisi şifreli dört belgenin bulunduğu ve bunların gerçek CIA belgeleri gibi göründüğünü tespit etti. CIA o zamandan beri Diana'nın Amerika'daki ve Amerika'ya giden telefon görüşmelerini dinlediğini ve içeriği İngiliz İstihbaratına aktardığını itiraf etti. Le Winter tutuklandı ve gözaltına alındı. Grolig'in hikayesi Al Fayed'i bunun doğru olduğunu kabul etmeye zorladı. Peki Le Winter, Al Fayed'e bir aldatmaca sattığı için mi yoksa gerçeği sattığı için mi bu kadar çok sayıda uluslararası güvenlik personeli tarafından tuzağa düşürüldü? Başka bir istihbarat kaynağı da kazanın kaza olmadığı konusunda ısrar ediyor. Britanya'nın M16'sının eski ajanı Richard Tomlinson, Diana'nın ölümüyle ilgili Fransız soruşturmasına kanıt verdi. 1997 yılında Tomlinson, anılarını satmaya çalıştığı gereklisiyle Resmi Sırlar Yasası uyarınca altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos 1998'de, kendisi de Paris'te tutuklanan ve hapse atılan MIS muhbiri David Shayler ile bu şehirdeki ilişkisinden endişe duyan İngiliz Hükümeti'nin talebi üzerine, Paris'te silah zoruyla yeniden tutuklandı.<sup>54</sup> Görünüşe göre Tomlinson, 'soruşturma'dan sorumlu yargıcı Herve Stephan'a Diana'nın öldürülüğünü söylemiş. BBC'nin haber servisi Ceefax'ta yer alan bir habere göre, 28 Ağustos 1998'de yargıcı, Henri Paul'un İngiliz İstihbaratı'nın bir elemanı olduğunu ve aynı şekilde "korumalardan biri" olduğunu söyledi. Hangisinin adı verilmedi. Bu arada Kardeşlik'te görevli Herve Stephan, bunun bir kaza olduğu gerektiğini gizlemek için elinden geleni yapıyor.

Bir suçun sorumlularını tespit etmeye çalışırken sormanız gereken en önemli soru şudur: "Kimin menfaati var?" Romalı yazar Seneca'nın dediği gibi: "Bir suçtan en fazla fayda sağlayan kişi, onu işleme olasılığı en yüksek olan kişidir." Windsor'lar bundan muhteşem bir şekilde faydalandı. Artık Diana, eylemleriyle ve sırlarına dair bilgisile Monarşinin güvenilirliğini ve kamuoyunun itibarını kaçınılmaz olarak yok etmeye devam edecek şekilde orada değil. Artık geleceğin kralı Prens William ve kardeşi Prens Harry'nin yetiştirilme tarzi ve tutumları üzerinde nüfuz sahibi olmak için orada değil. Windsor'lar artık

onları kendi imajlarına göre şekillendirmek için tam kontrol. Bunu daha önce yapamıydılar çünkü Diana'nın etkisi çok güçlüydi ve umarım bunun hatırlası prensleri beyin yıkamaya karşı koymaya teşvik eder. Artık Charles'in Camilla Parker-Bowles'la Diana'nın komplikasyonu olmadan evlenmesinin ve elbette Spencer genlerine sahip Windsor mirasçıları üretmenin aslı görevinin yolu açıldı, ancak ilerde göreceğimiz gibi William onun çocuğu olmayabilir. Anlaşıllır bir şekilde Diana'nın kara mayınlarına karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle öldürülüğü ileri sürüldü. Bu doğru değil, zaten doğrudan değil. Kara mayını üreticileri onun kampanyasından çok iyi sonuçlar aldılar çünkü mayınları temizleyerek kazandıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Bir madenin üretim maliyeti yaklaşık 30 £, temizlemesi ise en az 3.000 £'dur. Dünya çapındaki tüm mayınların temizlenmesinin maliyetinin 330 milyar £ olduğu tahmin ediliyor. Hayır, Honeywell gibi mayın üreticileri Diana'nın kampanyasına karşı değildi, kendi nedenleriyle onu seviyorlardı. Ancak çok açık bir şekilde gösterdiği şey, bir konuyu gölgelerden alıp kamuusal alana fırlatma gücüydi. Soru pekala şu olabilirdi: "Bundan sonra ne yapacak?". Peki Diana'nın, bağlantılı söyletiği gibi "Dünyayı sarsacak" açıklaması neydi? 20. yüzyılın en büyük Kardeşlik manipülatörlerinden biri olan Henry Kissinger, Diana'yla birkaç kez karşılaştı ve mide bulandırıcı bir şekilde onun cenazesine katıldı. Ölümünden sonra verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Siyasi ve diplomatik olarak kontrol edilemezdi". Bu, Kissinger'in "Öldürülmesinin bir nedeni de bu" anlamındaki konuşması. Kardeşlik piramidinin operasyonel seviyesi açısından bakıldığında, Kennedy'de olduğu gibi, onun ölmesini istemelerinin birçok nedeni vardı. Ancak sürekli vurguladığım gibi bu sadece bir düzeydir. En üstte Elit kara büyüğstaları, tam kan sürüngenler ve melezler var. Kardeşliğin en üst seviyesinde Diana'nın ölümü, tíki Kennedy'ninki gibi, ritüel bir cinayetti. İnsanlar ve Dünyanın manyetik alanı üzerinde yaratacağı etki ve Yeni Dünya Düzeni'nin başlangıcını sembolize etmesi uzun zamandır planlanıyordu. Ritüelin ve sembolizmin insan ruhunu ve gezegenin manyetik alanını etkilemedeki fantastik gücünü hafife almayı. Bu insanlar sebepsiz yere buna takıntılı değiller.

Diana'nın ölümünü çevreleyen Kardeşlik ve Şeytani sembolizm sonsuzdur ve onun ritüel cinayetinin arka planını anlamak için bir kez daha çok uzun zaman öncesine gitmemiz gereklidir. Diana, antik dünyanın en büyük tanrıçalarından biriydi ve Barati, Britannia, Isis, Artemis, Afrodit olarak da bilinen dişil enerjiyi temsil ediyordu; bunların hepsi aynı enerjiye verilen farklı isimlerdi. Yeterince geriye giderseniz aynı varlığı, yani Ninkharsag'ı sembolize ederler. Diana Ay tanrıçası olarak biliniyordu. Tanrıça Diana'ya tapan Elit soyundan gelen bir kabileyeye Sikambria Frankları deniyordu; bu kabilenin izleri Truva'dan (yne bu isim), Küçük Asya'dan, şimdi Türkiye'den, Kafkas Dağları'ndan (yne) Avrupa'ya kadar uzanabiliyor. Bir zamanlar Tuna Nehri'nin batısında bir bölgede yaşıyorlardı ve merkezleri Köln'de olmak üzere Romalılar tarafından İskitlerin 'gerçek olanları' adını taşıyan Germania'ya yerleştiler. Ayrıca, İskoçya'nın 'soylu' ailelerinin geleceği yer olan, şu anda Belçika ve kuzey Fransa olan, Roma işgali altındaki Galya'nın bazı kısımlarını da işgal ettiler. Fransa adını işte bu Sikambrialı Franklardan alıyoruz. 448 yılında Frankların koruyucusu ilan edilen Kral Meroveus zamanında bu halk, Merovenjler ve Prenses Diana olarak anılmıştır.

Stuart'ın soyu onlarla akrabaydı. Birçoğu Merovenjlerin İsa'nın soyundan geldiğine inanıyor gibi görünüyor, ancak onların genetik olarak bir efsaneden türemiş olmaları beni şaşırtıyor. Bu, yanılmaya yönelik bir saptırmadır. Ancak onlar, antik Orta ve Yakın Doğu'daki Aryan ırkına kadar uzanan ve sonunda gezegenin dışına çıkan Elit bir soydur. Merovenjler, gizli grupların ve inisiyasyonların yer altı soyundan miras aldıkları ezoterik bilgileri ve büyülü güçleriyle tanınan büyüğü krallardır. Frankların kurucusu Francio, Nuh'un soyundan geldiğini ve atalarının bir zamanlar tahta atlarla ünlü antik Truva'da yaştığını iddia ediyordu. Tapınakçıların resmi olarak kurulduğu Fransız şehri Troyes, Sikambria Frankları tarafından eski yurtlarının adını almıştır. İlyada, Truva'nın hem kartal hem de yılan olarak tasvir edilen Yunan tanrısı Zeus'un oğlu Dardanus tarafından kurulduğunu söyler. Zeus'un Sparta'daki Arcadia'da doğduğu ve Spartalıların Fransa'ya göç ettiği söylenir. Bunlar burada bahsettiğimiz soylardır, 'İsa'nınlıker değil.

Paris şehri, Merovenjler olarak bilinmeye başlayan Sikambria Frankları tarafından 6. yüzyılda kurulmuştur. Adını Truva Kralı Priamos'un oğlu Prens Paris'ten almıştır. Truva Atı'nın (sizme) Spartalılar için zaferi garanti ettiği Truva Savaşı'na neden olduğu iddia edilen şey, Prens Paris ile Spartalı Helen arasındaki ilişkiye dayanır. Hem Truva atları hem de Spartalılar aynı Aryan halklarının dallarıydı ve içlerinde sürüngen soyları vardı. O günlerde Paris, Seine Nehri üzerindeki, şimdi Ile de la Cite veya Şehir Adası olarak bilinen bir adayla sınırlıydı. Tapınakçılar tarafından eski Diana ibadet yeri üzerine inşa edilen Notre Dame Katedrali, bugün Ile de la Cite'de duruyor ve Tapınakçıların Büyük Üstadı Jacques de Molay'in yakılarak öldürdüğü yer burası. Merovenjler, Paris şehrinini büyük bir girdap noktası üzerine kurmuşlardır, bu nedenle Notre Dame Katedrali de bu noktaya inşa edilmiştir. Merovenj hanedanının kurucusu Meroveus, Diana'nın tanrıça kültürünü takip etti ve bu şaşırtıcı değil çünkü Diana'ya tapınmanın merkez üssü, Truva'nın olduğu iddia edilen yerden çok da uzak olmayan, Küçük Asya'daki Efes'teki ünlü tapınaktı. Tapınak Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak adlandırılmıştır. Diana da Semiramis gibi Cennetin Kraliçesi olarak biliniyordu. Orijinal Paris'in dışında - ve şimdi büyük ölçüde modern şehrin içinde - Merovenjler, tanrıça Diana'ya tapınmak, kan ritüelleri ve ona insan kurban etmek için bir yeraltı odası kurdular. Bu sitenin tarihi en az MS 500-750'ye kadar uzanıyor ve mülkiyet konusunda anlaşmazlığa düşen kralların sorunu savaşta çözeceği yer burasıydı. Efsaneye göre burada öldürülen herkes doğrudan Cennete gider ve Tanrı'nın sağında oturur. Şimdi şunu anlayın: Tanrıça Diana için yapılan bu yeraltı kurban alanının bugünkü yeri... Pont de L'Alma tüneli!

Pont kelimesi Roma baş rahibi Pontifex ile ilgilidir ve geçit veya köprü anlamına gelir. Alma, Orta Doğu'daki bir isim olan, bekleyin... Ay tanrıçası Al-Mah'tan geliyor. Pont de UAlma, 'Ay Tanrıçası Köprüsü' olarak tercüme edilir ve bitişikteki Place de L'Alma, 'Ay Tanrıçası'nın Yeri'dir. Ay tanrıçası da Diana'dır. Aynı zamanda 'Ruhun Köprüsü' olarak da tercüme edilebilir ve tanrıça Diana'nın 'Kızına' Al-mah deniyordu! Bu nedenle Henri Paul, Dodi Fayed'in dairesine giden dönemeci geçip Pont de L'Alma tüneline doğru yola çıkmaya programlandı. İşte bu yüzden

Acil durum ekibi, onu hayatının kurtarılacağı hastaneye götürmek yerine onu uzun süre tünelde tuttu. Onun kurtarılması gerekmiyordu ve otopsi raporunun da doğruladığı gibi, onu ancak klinik olarak ölünce hareket ettirdiler. Kardeşlik Şeytani ritüeline göre, Diana'nın antik kurban alanındaki o yeraltı odasında ölmesi gerekiyordu ve bu, efsaneye göre Isis, Diana vb.'nin Roma versiyonu tarafından yönetilen tanrıça ayı Ağustos ayında Ay'ın altında geceleri gerçekleştirmek zorundaydı. : Juno Augusta. Acil durum ekibindeki Satanistler, Diana'nın tünelden (kurban odası) canlı çıkmamasını sağladılar. Bize kan kaybından olduğunu söylendi ve eğer bu doğruysa, bu tam olarak onların kan ayinlerine ve kurban törenlerine uygundu. Peki kanama bize söylediğinin şekilde mi yoksa başka bir kimyasal yolla mı meydana geldi? Artık Diana'nın sabah 12.45 civarında klinik olarak olduğunu biliyoruz, ancak La Pitie Salpetriere Hastanesi'ne götürüldü ve tıbbi ekip, Profesör Bruno Riou, Profesör Pierre Coriat, Profesör Alain Pavie'den oluşan ekip bir buçuk saat boyunca ameliyathanede tutuldu. ve Profesör Jean Pierre Benazat göğüsünü keserek "onu kurtarmak için savaştılar". Hastaneye vardığında bir saat on beş dakikadir klinik olarak ölü olan bir kadın hariç mi? Bitirdiklerinde, Fransa İçişleri Bakanı Jean-Pierre Chevenement, baş danışmanı Sami Mani'ye göre, cesedin yatırıldığı odaya kesinlikle girilmeyeceğine karar verdi.<sup>55</sup>Chevenement, tünele koşan ve bu eski kurban yerindeki tıbbi operasyonu gözlemleyen birkaç 'VIP'den biriydi.<sup>56</sup>Kardeşlik Ana Tanrıçası Arizona Wilder, Guy de Rothschild'in 1998 başlarında Los Angeles'taki Sherman Oaks'taki bir evde Diana'yı yeniden programlamaya çalışırken Diana'nın ölümünden bahsettiğini söyledi. Rothschild, Dr Barrington takma adını kullanıyordu. Sürüğenlerin ölüm anında kullandıkları 'nazar' hipnotik bakışıyla "Diana'nın ruhunu çalmak" için o gece tünelde olduğunu söyledi. Bunu daha önce Pindar ile ilgili olarak açıklamıştım. Danimarka'daki bir bağlantım bana, 1983 yılında Kopenhag Üniversitesi'ndeki tıp eğitiminin son yılında, ağır akıl hastası hastaların genetiğiyle oynanmış meni ile döllenerek deneyler için kullanıldığını fark ettiğini söyledi. Hamileliğin çok acı verici olduğunu ve çoğu zaman başarısız olduğunu söyledi. Bazen hasta öldü ve fetüs gizlilik içinde parçalara ayrıldı. Şöyle devam etti: "Bu deneyleri yürüten doktorlar, kendi alanlarında en seçkin profesörler, bölüm başkanları, doktora öğrencileriydi. Bir çeşit Kardeşlikleri vardı... çoğu medyumdu ve kara büyüğe maymun edilmişlerdi. Onlara inanılmaz miktarda para akıyordu." Tüm dünyada binlerce kez tekrarlanabilecek bir hikaye.

Tanrıça Diana'nın bir diğer adı da Hekate'dir. Antik 'üçlü' veya 'üçlü'lardan biri, aynı dişil enerjinin üç yönü olduğu söylenen Diana, Luna ve Hekate'ydı. Adı Yeryüzünde Diana, Cennette Luna ve Cehennemde Hekate idi. Hekate, Satanizm'in onde gelen tanrılarından biridir ve aynı enerjinin farklı isimleri olan Afrodit ve Venüs'ün bir versiyonudur. Kocasının ölümünden sonra Jackie Kennedy, Ege Denizi'nin güneybatısındaki Yunan adası Delos'a, Diana ve Apollon'un efsanevi doğum yeri ve 'cehennem sanatları' tanrıçası Hekate'nin kabul edilen bölgесine gitti. Delos bu nedenle Ölüler Adası olarak anılmaktadır. Hekate hem bakire hem de fahişe olarak tasvir edilmiştir ve kavşaklar kutsal mekânlardır.

Diana-Hekate. Masonluğun cadılarının, Büyük Üstatlarının ve büyütücülerinin ritüellerini yerine getirdiği yer burasıdır. Kavşaklar, ley çizgilerinin kesiştiği yerde oluşturulan girdap noktalarının simgesidir. Ritüel seks büyüsünde karşı cinsin kıyafetlerini giymeye ve biseksüel eylemlerin gerçekleştirilemesine 'Seçim Ayını' denir. Olaya karışan kadınlara 'dikes' adı verildi. Kavşaklar aynı zamanda insan ve hayvanların kurban edildiği yerlerdir ve Hekate, 'seks ve ölüm tanrıçası' ve büyütülük ve büyütülük tanrıçası olarak bilinir. Pont de L'Alma'da, Diana'nın öldüğü yerde, tünelden geçen yol yüzeyde Pont de L'Alma Köprüsü'ne giden başka bir yolla kesişiyor. Aslında burası bir kavşak labirentidir. Ve Diana 31 Ağustos sabahı erken saatlerde öldü. Şeytani takvimde Hekate Günü 13 Ağustos'tur, ancak Şeytani ters sembolizm ve ters sayılar yasasına göre Hekate'nin kurban günü... 31 Ağustos!!

Yani bunun sembolizmine bir bakın. Adını antik Ay tanrıçasından alan Diana, Ritz'den arabayla Concorde Meydanı'na götürüldü ve burada Luksor'dan Paris'e getirilen, ucu veya Osiris'in penisini simgeleyen piramit renginde parlak altın bulunan 3.200 yıllık Mısır dikilitaşının yanından geçti. Tam da bu noktada, Diana'nın öldüğü yerden bir dakika sonra, Kraliçe Marie Antoinette'in başı, kadın enerjisinin bir başka sembolik kan kurbanı olan, Kardeşler tarafından tasarlanan Fransız Devrimi sırasında giyotinde idam edildi. Diana daha sonra hızla Pont de UAlma tüneline, Köprü'ye veya Ay Tanrıçası'nın Yeri'ne götürüldü; burada araba 13. sütuna çarptı; bunun sembolizmi bariz nedenlerden ve diğer nedenlerden dolayı çok büyük. Daha sonra degeneceğim. Şimdi tanrıça Diana'ya adanan eski bir yeraltı kurban odasının bulunduğu yerde ölüme terk edilmiş ve Şeytani ritüele göre kan kaybından ölmüştü. O da bir yolu yerin altında, diğeri üstünde olan bir kavşakta öldü ve kavşak, 'Diana' enerjisinin bir başka yönü olan Şeytani tanrı Hekate'nin kutsal mekanıdır. Ve bunların hepsi Hekate'nin kurban günü olan 31 Ağustos'ta gerçekleşti. Bunun bir ritüel cinayet olduğundan şüphesi olan var mı? Ve onun ölümünü çevreleyen sembolizmi neredeyse bitirmedim bile. New York'ta Sam'in Oğlu olarak bilinen Satanist seri katil David Berkowitz'in Şeytan ağına dahil olanlar hakkında yazdıklarını hatırlayın:

"...Satanistler(*gerçek olanlar*) tuhaf insanlardır. Onlar cahil köylüler ya da yarı eğitimli yerliler değil. Aksine, safları doktorlar, avukatlar, iş adamları ve temelde son derece sorumluluk sahibi vatandaşlarla dolu... Hata yapmaya yatkın, dikkatsiz bir grup değiller. Ancak bunlar gizlidir ve topluma zarar verme yönünde ortak bir ihtiyaç ve arzuyla birbirlerine bağlıdır. Aleister Crowley şöyle dedi: 'Küfür, cinayet, tecavüz, devrim, kötü ne varsa istiyorum'."<sup>57</sup>

Satanistlerin dışı enerjiyle ilişkisini burada bir kez daha vurgulamakta fayda var. Hepimizin karşılaştığı zorluk, erkek ve dışı enerjileri dengelemek ve böylece onların aşırılıklarından değil, en iyi yönlerinden keyif almaktır. Ancak Satanistler yalnızca aşırılıkları ifade etmeye çalışarak uyuşumsuzluk ve çatışma yaratırlar. Dişi enerjinin kötü niyetli, son derece olumsuz ifadelerini (perde arkasında gizli manipülasyon) kullanarak, erkek enerjisinin aşırı uçlarının (maço) önleyebileceği olay ve koşulları yaratırlar.

erkekler, askerler, terörizm) kamusal alanda oynayabilirler. Bu nedenle, dünya erkek enerjisi tarafından kontrol ediliyor ve hakimiyet altına alınıyor gibi görünüyor - bu bir 'erkeklerin dünyası' ama gerçekte erkeklerin hakim olduğu bir dünya değil, aşırı erkek ve dişinin hakim olduğu bir dünya. Burada kadın ve erkekten bahsetmiyorum, hem erkek hem de kadın tarafından ifade edilebilen erkek ve kadın enerjisini kastediyorum. Örneğin Henry Kissinger gibi Kardeşlik manipülatörleri asla öfkeyle ateş edilen bir silah görmezler. Tasarladıkları savaşlarda orada fiziksel olarak savaşmıyorlar (erkek enerjisi). Negatif kadın enerjisinin bir özelliği olan ve Truva Atı hikayesinde sembolize edilen, gölgelerden ve arkamızdan olayları manipüle ediyorlar. Dişi enerji aynı zamanda yaratıcı güçtür ve olumlu ya da olumsuz yaratabilirsiniz. Kardeşlik son derece kötü niyetli ama çok yaratıcı. Bu nedenle ezoterik yasa ve sembolizmde dişil enerjiye (Diana, Semiramis, Isis, Barati, Britannia) farklı ifadeleri nedeniyle farklı isimler verilmektedir. Mısırlılar Isis'i olumlu yönde beyaz, olumsuz yönünü sembolize etmek için siyah renkte tasvir ettiler. Aynı şekilde Diana (pozitif kadın) ve Hekate (negatif kadın) sembolizmine de sahibiz. Bunlar sadece dişi enerjinin farklı tezahürleri için farklı sembolik isimlerdir. Kardeşlik Satanistleri Hekate enerjisiyle çalışırlar ve bu yüzden bu tanrıya tapınırlar. Aslında aşırı negatif dişil enerjiye tapıyorlar ve bu nedenle Satanizm'de baş rahibe, rahip kadar, hatta daha fazla önemli görülüyor. Belçika'daki Satanizm'in elit merkezinde, daha önceki bir bölümde bahsettiğim Karanlıklar Kalesi'nde, hiyerarşinin en üst pozisyonu kral olarak değil, Ana Kralice olarak bilinir. Böylece Pont de L'Alma Tüneli'nde Diana'nın simgelediği pozitif dişil enerji (sevgi, şefkat, sevgi), Hekate ve kavşakların simgelediği negatif dişil enerji (manipülasyon, ritüel ölüm) tarafından ortadan kaldırıldı.

Dodi Fayed'in ölümü de Şeytani sembolizm açısından çok önemliydi. Ölümünün koşulları göz önüne alındığında, gerçek adının Emad El Din'in Arapça 'İnanç Sütunu' anlamına gelmesi oldukça tesadüftür. Dodi, küçükken ailesi tarafından kendisine takılan bir lakkaptı. Bu da ilginç. Dido'ya çok yakın ve aslında 'Dido' Diana'ya verdiği lakkaptı. Yunan mitolojisinde Dido, Kartaca'nın (Fenikelilere bağlı bir Aryan kavmi) efsanevi kurucusu ve kraliçesi olup, Fenike kenti Sur'un kralı Belus'un kızıdır. Dido'nun kocası, erkek kardeşi Pygmalion tarafından öldürülüğünde, takipçileriyle birlikte Kuzey Afrika'ya kaçtı ve burada Kartaca'yı yerli hükümdar Larbus'tan satın aldı. Daha sonra Dido'yu evlenmediği takdirde savaşla tehdit etti, ancak bunun yerine Dido kendini öldürdü. Ancak Dodi Fayed'in ölümüne ilişkin en olası semboller doğduğu yer olan Mısır'da bulunabilir. Kardeşlik, Hıristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal hayalet olarak ifade edilen Osiris-Horus-İsis üçlüsünün (Nemrut-Tammuz-Semiramis) eski Mısır'daki sembolizmine takıntıdır. Pek çok şeyin yanı sıra, üçüncü bir güç olan yeni yaşamı yaratmak için bir araya gelen erkek ve dişi enerjileri sembolize eder. Mısırlılar ve dolayısıyla Kardeşliğe göre Tanrı'nın oğlu Horus'tu. Kocası Osiris'in Set tarafından öldürülmesinden sonra Isis'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Parçalanmış vücudunun 14 parçasını bir araya topladı ama penisini bulamadı. Böylece bir penis yarattı ve Güneş Tanrısı Horus'u doğurmak için kendini hamile bıraktı - Güneş Kralı, Horus Osiris'ti

yeniden doğmak. Paris'te bu ritüelin bir kısmı yeniden oynandi. Araba, Place de la Concorde'daki altın uçlu Mısır dikilitaşının, Osiris'in penisinin yanından geçti ve aracın içinde Diana (Isis'in diğer adı) ve Osiris'i temsil eden Mısırlı Dodi Fayed vardı. Diana'nın hamile olduğunu birçok kaynaktan duydum. Fetüsü Güneş Kralı Horus'u simgeliyordu. Eski Mısır'da, Horus'un içeri girebilmesi için Osiris'in ölmesi gerektiğini söylerlerdi. Bu çoğu insana şaşırtıcı gelebilir, ancak bu insanların ritüel ve sembolizme olan inanılmaz takıntısını incelerseniz, bunun çok mantıklı olduğunu görürsünüz. Diana hamile olduğunun farkında bile olmayabilir. Bu, klinik olarak öldükten sonra saatlerce "onu kurtarmak için savaşırken" Paris'te ameliyat masasında çıkardıkları fetüs olabilir. Fetusun hücrelerinin bu genetik karışımından bebekleri klonlamak için kullanıldığına dair öneriler duydum. Bunlar Kardeşlik ritüeline göre 'Güneş tanrıları' olacak. İskoçya'daki Rosslyn Şapeli yakınındaki Roslyn Enstitüsü'nde koyunların klonlanmasıın açıkça gösterdiği gibi, insanların klonlanması uzun zamandır mümkün olmuştur. Kardeşlik'in gizli bilimi, kamuya açıklanmış olan her şeyin çok ilerisindedir ve bu nedenle halk, Kardeşlik'in uyuşturucu ve teknolojiyle neler yapabileceğine inanmakta güçlük çeker. Zihin kontrol teknikleri de öyle ve eminim ki hem Diana hem de Dodi, ritüelin gerektiğini gibi gerçekleştemesini sağlamak için haftalar boyunca zihin manipülasyonunun etkisi altında kalmışlardı. Allah aşkına, bir sahne hipnozcusu seyircilerden birinin aklını ele geçiribilecek. Küresel ileri teknolojideki zihin manipülatörleri için neyin mümkün olduğunu bir düşünün.

Pont de L'Alma, Kardeşler için dünyadaki en kutsal yerlerden biridir ve tüm önemli şehirlerdeki sokak planlarında olduğu gibi, bu alanın uygun sembolizmelerle dolu olmasını sağladılar: köprü, yer altı odası, kavşak ve isim. 1990'daki ruhsal uyanışından bu yana, bilinçaltı sezgilerim tarafından birçok Dünya güç merkezine yönlendirdildim. Coğu zaman o zaman bunun farkında değildim ve yalnızca geriye dönüp baktığında, bilincsiz bir düzeyde, manyetik ızgara sistemi üzerindeki büyük bir girdap noktasına ve sıkılıkla da Dünya için özel öneme sahip olanlara nasıl çekildiğini gördüm. Kardeşlik. 1994 yılında ailemle birlikte Fransa'nın Normandiya kıyısında tatildehydim ve Paris'i ziyaret etmeye karar verdik. Uzun bir yolculuktu ama şehri daha önce hiç görmemiştim. Paris'in dışındaki Versailles'a gittik ve oradan trene binerek Eyfel Kulesi'ndeki istasyona gittik. Sıcak, nemli ve terli bir gündü; bölge insanlarla ve trafikle doluydu. Bu kombinasyon o kadar tatsızdı ki, trenle Versailles'a dönmeden önce çok fazla kalmamaya karar verdik ama önce kısa bir yürüyüse çıktık. Eyfel Kulesi yakınındaki bir yaya köprüsünden Seine Nehri'ni geçtik ve dinlenecek bir yer bulmadan önce nehrin karşı kıyısında yüz metre kadar yürüdük. Orada yaklaşık on dakika oturduktan sonra yakındaki karayolu köprüsünü geçip şehirden ayrılmak üzere tren istasyonuna geri döndük. Bir saatte biraz daha uzun bir süre oradaydım ve bu kitap için Diana'nın ölümünü araştırmaya geri dönene kadar Paris'te deneyimlediğim tek şey buydu.

Paris'e döndüğümde büyük bir şok yaşadım çünkü 1994 yılında dinlendiğim o koltuğu tekrar buldum. Pont de L'Alma tünelinin tepesinde, arabanın çarptığı 13. sütuna çok yakın! Ayrıca tünelin ağızının üzerindeki koltuğun yakınında büyük bir yer var.

yanan bir meşale tasviri(*resim bölümüne bakın*). Bu, elbette, Kardeşlik'in hepsinin en bariz imzasıdır ve Başkan Kennedy'nin ritüel cinayetinden sonra Masonlar, Dealey Plaza'da tepesinde yanmış bir meşale bulunan bir dikilitaş diktiler. Mezarına bir alev daha konuldu. Pont de l'Alma Tüneli'ndeki siyah bir pentagramın üzerinde duruyor ve bundan daha güçlü bir Şeytani sembol yok. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için bir 'Özgürlik Alevi' (Özgürlik Anıtı'nın taşıdığı alevin bir kopyası) olması gerekiyordu, ancak konumu, tahmin edilebileceği gibi, onun bir türbe haline gelmesini sağlamıştır. Diana. Bir gazete haber, Fransız yetkililerin Pont de l'Alma'da Diana için kalıcı bir anıt dikmeye düşündüklerini söyledi - yerin üstündeki 13. sütunun devamı! Bundan daha hastalıklı ya da daha sembolik bir şey düşünemiyorum. En son onun ölümünü anmak için bir sebze bahçesi açmayı planladıklarını ve buna yol açmak için bir binayı yıkacaklarını duymuştum. Bahçe, Diana'nın Paris'te hiç ziyaret etmediği bilinmeyen bir bölgesi ve sebze yetiştirmeye konusunda kayıtlı bir tutkusu yoktu. Peki neler oluyor? İddiaya girerim ki öncelikle sebze bahçesinin başka bir tür antik alanda olacağını göreceksiniz ve en önemlisi bu kadar yetersiz ve tuhaf bir anıt, tünelin üzerindeki alevin artık Diana'nın halka açık tapınağı olarak kalmasını sağlayacak.

Özgürlik Alevi 1987 yılında tünelin girişine yerleştirildi ve Diana'nın o noktada öldürülmesinin o zamandan çok önce planlandığından eminim. Kardeşlik'in uzun vadeli planlaması ve ritüel ve sembolik detaylara olan titizliği göz önüne alındığında, bunun onlarca yıldır planlanmış olması oldukça makuldür. Kesinlikle kurbanlık kuzu Charles'la evlenmek için Windsor ağına bağlanmadan önce. Düğünlerinin St Paul Katedrali'ndeki yerini belirleyen, Kardeşlik sembolizmiydi. St Paul's, geniş kubbesiyle, yüksek Kardeşlik inisiyesi Sir Christopher Wren tarafından tasarlandı. Tasarımı hem Washington DC'deki Kongre Binası hem de Paris'teki Pantheon tarafından yansıtılmaktadır. MÖ 1.103 civarında Britanyalıların ilk kralı olan Truvalı Brutus, bugün Londra olarak bilinen 'Yeni Truva'yı kuran kişiydi. O da tanrıça Diana'ya tapanlardan biriydi ve onun için, eski bir taş çemberin bulunduğu yerde, şimdi Ludgate Tepesi olarak adlandırılan yerde bir tapınak inşa ettiği bildiriliyor.<sup>58</sup> Burası Londra şehrinin finans bölgesinin kalbinde, Kardeşliğin kontrol merkezidir ve bugün Diana'nın ibadet ettiği bu yerde St Paul Katedrali'ni bulacaksınız. Paris'te, Notre Dame (Meryem Ana) Katedrali, Diana'ya ibadet edilen antik bir alanda yer alır ve prenzesin naaşını taşıyan ambulans, hastaneye giden o tuhaf yolculuk sırasında Notre Dame'ın yanından geçer. Yani Diana, eski bir kutsal alanda tanrıça Diana ile evlendi ve tanrıça Diana'nın eski bir kurban odasının bulunduğu yerde öldü. Aynı zamanda Windsor'lar tarafından mirasçı üretmek için avlandı ve kullanıldı ve Diana, antik avcılık, doğurganlık ve doğum tanrıçasıydı.

Prens Charles ve Diana'nın kız kardeşleri, naaşını Londra'ya kadar götürmek için Paris'e gittiklerinde tabut, güneş simbolü aslanla kaplı Windsor'ların bayrağı olan kraliyet sancağıyla kaplıydı. Dikkat edeceksiniz, ülkenin bayrağı değil, Windsor'ların bayrağı. Londra'daki Hammersmith Morgu'nda bir başka garip tesadüf daha yaşandı. Tabutu geldiğinde Dodi'yi taşıyan kişi gidiyordu ve onlar

görünüşe göre girişte geçti. Her ikisi de Paris'ten bu kadar farklı yolculuklar yapmışken bunun istatistiksel şansı nedir? Bize, Dodi'nin İslam dini kanunlarına göre ölümünden sonraki 24 saat içinde gömülmesi gerektiği söylendi ve babası da bu süreyi yakalamak için çığınca bir telaş içindeydi. Cesedine otopsi yapılmadı, hızlı bir dış muayene yeterli görüldü.

Bu noktada Diana'nın kardeşi Charles, o zamanlar 33 yaşında olan Earl Spencer, Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki evinden uçakla döndükten sonra olay yerine geldi. Kraliçe'nin vaftiz oğlu Earl Spencer, 1993 yılında Lordlar Kamarası'nda ilk konuşmasını yaptığında oldukça tuhaf bir konu seçmişti: *Spencer'in Northamptonshire'daki Althorp Malikanesinde Satanizm*. Bunun devam ettiğini kabul etti, ancak ortadan kaldırılmak için elinden geleni yaptığıni söyledi. Parlamentodaki ilk konuşmanızda tanıtacağınız olağanüstü bir konu. Kardeşlik Ana Tanrıçası Arizona Wilder, gerçekleştirdiği bazı kurban törenlerinde Earl Spencer ve babasını gördüğünü bildirdi. Diana'nın naaşının, kendi isteğine rağmen, mülkün yakınındaki Great Brington'daki yerel köy kilisesindeki aile mezarlığına defnedilmeyeceğini açıklayan kişi Earl Spencer'dı. Earl Spencer, köyün turistlerle dolup taşmasını önlemek istediğini ve Diana'nın Althorp Malikanesi'ndeki bir gölün ortasındaki insan yapımı bir adaya gömülmesine karar verdiğiini söyledi. Oval adı verilen göle yukarıdan bakıldığından ada Güneş'in simgesi olan daire içinde bir nokta gibi görünüyor. Bir daire içindeki alev Kennedy'nin mezrasında. Spencer ayrıca adaya Kardeşlik sembolünü yanan bir alev yerleştirdi ve bir aşamada Mohamed Al Fayed, Diana ve Dodi'ye, evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için Harrods'un çatısına 'sonsuz bir alev' koyacağını söyledi. Ağustos 1998'deki ölümler.<sup>59</sup>

Adalar, tanrıça Diana'nın efsanelerinin bir parçasıdır ve onun Ege Denizi'ndeki Delos adasında doğduğu sanılmaktadır. Diana tanrıça enerjisinin olumsuz yönü olan 'cehennem sanatlarının' hamisi Hekate'den sonra Ölüler Adası olarak da bilinir. Diana, Minos uygarlığını yaratan Fenikeler tarafından kolonileştirilip geliştirilen Girit tanrıçası Brito-Martis'in diğer adıdır. Yunan ve Roma efsanesine göre Brito-Martis aslında bir Fenike tanrıçasıydı. O, Fenike Kralı Phoinix'in (doğru yazıldığından) ilahi 'kızı'ydı ve tipki Diana gibi, kovalamacaya için silahlarla donatılmıştı. Efsane, Brito-Martis'in (Diana) Finike'den Güney Yunanistan'daki Argos'a ve Girit'e doğru yelken açtığını ve burada hoş karşılanmayan hayranı Minos tarafından takip edildiğini söylüyor. Denize çekilerek kaçtı ve Ege'de Artemis veya Diana tapınağının bulunduğu bir ada olan Aegina'ya yelken açtı. Adalar ve Diana efsanelerde birbirine çok bağlı. Earl Spencer, Diana'nın mezarını adadaki ağaçların arasına koydu ve bu klasik bir sembolizm çünkü eskiler ağaç korularında tanrıça Diana'ya tapınırlardı ve buranın onun en kutsal yeri olduğu söyleniyordu. Sir James Frazer kitabında şöyle anlatıyor: *Altın Dal*, Nemi Gölü'ndeki Ormanın Kralı olarak bilinen Diana ayını (yne bir göl, Diana efsanesinin büyük bir bölümünü oluşturur). Gölün Hanımı aynı zamanda Kardeşlik sembolizmidir. Frazer, Nemi Gölü'nün kuzey kıyısında, Aricia yakınındaki modern Nemi köyünün kurulduğu kayalıkların altında, avcılık tanrıçası Diana Nemorensis'in ya da Orman Diana'sının kutsal korusu ve sığınağının bulunduğu söylüyor. Nemi Gölü en ünlü tapınaktır.

tanrıça Diana ve burada, diyor Frazer, çevresinde kılıçlı bir rahip figürünün görülebileceği bir ağaç büyümüştü. Diana kültünde rahiplik adayı ancak mevcut görevliyi öldürerek başarılı olabilirdi ve o da ancak biri onu öldürenе kadar görevi sürdürdürecekti. Görev, kral - Ormanın Kralı - unvanını taşıyordu ve Diana'ya hizmet eden uzun bir rahip-krallar dizisi şiddetli bir sonla karşılaşmıştı. Yani tanrıça Diana adalarla ve bir gölle ilişkilendirilir ve ağaçlar arasında tapınırıldı. Earl Spencer da kız kardeşinin mezarını göldeki bir adadaki ağaçların arasına koyuyor.

Sonra siyah kuğuların tuhaf hikayesi var. Haziran 1998'de Earl Spencer, BBC Televizyonu'na verdiği bir röportajda Paris'teki kaza ile Diana'nın cenazesesi arasında gördüğünü iddia ettiği bir rüyayı anlattı. Rüyasında kendisine adanın çevresindeki göle dört siyah kuğu koymasının söylendiğini söyledi. Ertesi sabah emlak müdürünü arayıp dört siyah kuğuyu nerede bulacağını sorduğunda, yöneticinin şöyle demesi gerekiirdi: "Duydun mu?" Spencer, "Neyi duydu?" diye sorduğunu iddia ediyor. Site yöneticisi "Bize dört siyah kuğu teklif edildi" diye yanıtladı. Belki bu doğrudur ama bana göre bu hikayenin ucan kuğulardan çok ucan domuzlarla ilgisi var. Siyah kuğular ritüellerde kullanılan derin okült sembollerdir ve Arizona Wilder'in söylediğine göre Ana Kraliçe'nin daha önceki enkarnasyonu olan kötü şöhretli Satanist Catherine de Medici'nin mührüydü. En açık şekilde baledede karşımıza çıkyorlar. *Kuğu Gölü*, Negatif dişi enerjiyi simgeleyen siyah kuğu, pozitifliği simgeleyen beyaz kuğuya öldürdüğünde. Yani Hekate Diana'yı öldürür. Bundan daha iyi ne sembolizme sahip olabilirsiniz? *Kuğu Gölü* Althorp'taki gibi göldeki siyah kuğulardan mı? Kuğu, Druidizm'de aşağılayıcı bir terimdir. İsyancı Proje Monarch kölelerine "kuğuya dönüşecekləri" söylendi ve Diana elbette Windsor'lara isyan etti. Kuğuların sayısı da buraya uyuyor. Monarch programlaması Cennetin Dört Kapısı adı verilen bir terimi içerir ve dördü aynı zamanda Ay'ın dört evresini de sembolize edebilir. Earl Spencer, Diana için göl kenarında bir 'tapınak' kurdu. İngiliz aristokrasisinin bazı görkemli evlerinde, tanrıça Diana'nın yer aldığı tapınaklar veya alanlar bulunur; bunların arasında Marlborough'ların evi olan Blenheim Sarayı ve Cavendish'lerin ve Devonshire Dükleri'nin genel merkezi olan Chatsworth Evi bulunur ve her iki aile de Spencer'larla akrabadır. Diana kurşun kaplı bir tabutta taşıındı ve kurşun, Satürn'le ritüel büyüde ilişkilendirilen metaldır, muhtemelen Şeytan adını aldığımız yerden. Satürn ve Satanizm ile ilişkilendirilen renk siyadır. Diana aynı zamanda Kardeşliğin iki önemli günü olan Satürn günü ve Pazar günü boyunca da ölümüne yol açtı. 15. yüzyılda Horence'li İtalyan filozof-doktor Marsilio Ficino, korunmak için tilsimler üretti ve Satürn'ünki saf kurşun üzerine kazınmıştı. Kullanıcıyı suikast ve pusuya yoluyla ölüme karşı koruduğu ve doğum sırasında kadınları koruduğu söyleniyordu. Cenaze töreni sırasında Diana'nın kurşun tabutunda zambaklar, Lilith'in çiçeği, Hekate'nin başka bir versiyonu ve soyun sembolü vardı. Zambaklar Diana'nın kardeşi Earl Spencer tarafından seçildi. Zambak aynı zamanda bir başka Diana tanrıçası olan Astarte için de kutsalı ve bakire Meryem'in hamile kalmasını simgelemek için kullanılıyordu. Ağustos ayının hükümdarı 'kutsanmış bakire' Juno'nun, kurtarıcı oğlu Mars'a sihirli bir zambakta hamile kaldığı söyleniyordu. Zambak sürüngen soyunun sembolüdür. 656 yılında, 10. Toledo Konseyi, Juno'nun efsanevi Mars anlayışını resmi olarak kutladı.

Hıristiyanların Tanrının Annesi Bayramı ya da Leydi Günü, Meryem'in bir zambak yardımıyla mucizevi İsa anlayışının anısına kutlandığı konusunda ısrar ediyor.<sup>60</sup> Fransa'da insanlar Leydi Günü'nü Notre Dame de Mars olarak tanıyordu. Kurtarıcı tanrıyi doğuran hamile tanrıçayı simgeleyen zambağın sembolizmi (İsis ve Horus'ta olduğu gibi), Diana'nın öldüğü sırada hamile olduğuna dair hikayeler ve bunu Tanrı efsanesine bağlama şeklim göz önüne alındığında büyülücidir. Osiris, Isis ve Horus.

Diana'nın adaya gömülüp gömülümediğine dair sorular da var. 1998 yazında, *Yıldız Amerika Birleşik Devletleri*'ndeki bir dergi, Buckingham Sarayı'ndaki ismi açıklanmayan bir "kidemli kaynağın" onun gizlice yakıldığı söylediğini aktardı. *Los Angeles zamanları*/Great Brington köyündeki bazı insanlar da onun adaya gömüldüğünne inanmıyor. Bu raporların doğru olduğunu kendi kaynaklarından biliyorum. Bir sakının alıntı yaptığı *Los Angeles Times* tabutunun defnedilmek üzere Althorp'a götürüldüğü gece, köyün ordu, polis ve özel kuvvetler tarafından 'içgal edildiğini' ve tüm köylülerin evlerine itildiğini söyledi. Kilisedeki krematoryumun gece geç saatlere kadar çalıştığını söyledi. Althorp'un eski aşısı ve hizmetçisi Betty Andrews'dan alıntı yapılıyor: *Yıldız* dergisi şöyle diyor: "Köylüler arasında resmin tamamını duyamadığımıza dair garip bir his var".

Bu kitabı araştırırken, Diana'nın dokuz yıldır yakın arkadaşı ve sırtası olan, parlak ve yetenekli bir şifacı olan Christine Fitzgerald ile tanışım. Christine'in ezoterik anlayışı sayesinde Diana, deli olarak adlandırılma korkusuyla başka kimseyle paylaşmaya cesaret edemeyeceği konular hakkında onunla konuşabildi. Diana'nın kraliyet ailesinin genetik tarihinin gerçek doğasını ve sürüngen kontrolünü bildiği açıktır. Windsor'lara taktiği takma adlar "kertenkeleler" ve "sürüngenler"di ve tüm ciddiyetiyle şöyle derdi: "Onlar insan değil." Diana'nın Windsor'lara ilişkin bu tanımlamayı kullanmasının çok iyi bir nedeni var. Programın kaldırılması devam ederken, Arizona Wilder, Kraliçe Anne'nin Buckingham Sarayı yakınındaki evi Clarence House'ta katıldığı ve Diana'ya Windsor'ların gerçekte kim olduğunu gösterdiği bir ritüeli açıkça hatırladı. Olay, 1981 yılının Temmuz ayının ilk yedi gününde, Diana ve Charles'in 29'unda evlenmesinden hemen önce gerçekleşti. Bu dönem ezoterik yasaya göre Meşe AĞacı döngüsünün son yedi gündür ve ritüele Gelinin Uyanışı adı verilmiştir. Bu, yeni nesil hükümdarlar yetiştirmek için kamuya açık yüksek pozisyonlarda yer alacak ve reptillerle evlenecek olan 13 soydan gelen tüm dişiler için bir ritüeldir. Arizona, Diana odaya getirildiğinde Anne Kraliçe, Kraliçe, Prens Philip, Leydi Fermoy, Diana'nın babası Earl Spencer, Prens Charles ve Camilla Parker-Bowles'un da orada olduğunu söylüyor. Beyaz bir elbise giyiyordu ve Lady Fermoy tarafından bir ilaç verilmişti. Diana'ya, Prens Charles ile olan birlikteliğini yalnızca varis üretme aracı olarak görmesi gerektiği söylendi, başka bir şey değil. Camilla Parker-Bowles onun eşiydi, kendisi değil. Arizona, Prens Philip ve Kraliçe Anne'nin daha sonra Diana'ya gerçekte kim olduklarını göstermek için sürüngenlere dönüştüklerini söylüyor. 'Diana korkmuştu ama sessizdi' dedi. Diana'ya eğer onlar hakkındaki gerçeği açıklarsa öldürüleceği söylendi. (Bahsettiğim, ölmeden önce Mart ayında Diana'dan telefon edip, nasıl ifşa edileceğine dair tavsiyesini isteyen adamı hatırlayın.)

kraliyet ailesi hakkında 'dünyayı sarsacak' bilgi?) Ana Kraliçe, törende Diana'ya söylediğinin her şeyi "tüm kulakların" dinleyeceğini ve "tüm gözlerin" sonsuza kadar onu izleyeceğini söyledi. Bu, tüm zihin kontrollü kölelere empoze edilen klasik 'kaçacak yer yok' zorunluluğudur. Bu nedenle, Diana'nın kendi kontrolleri altında olmasaydı Muhammed El Fayed'in eline geçmesine izin vereceklerine inanan var mı? Ritüel aynı zamanda Diana'da 'rahmin açılmasını' simgelemek için kullanılan altın penisin (Osiris sembolizmi) kullanımını da içeriyordu. Arizona, bunun sürüngen şekli ve boyutunda olduğunu ve vajinanın duvarlarını yüzeysel olarak delerek kanamaya neden olacak şekilde tasarlanmış iğne benzeri çıkıntılarla sahip olduğunu söylüyor. Diana'ya bu ritüelden sonra bir daha onların ritüellerine katılarak "onurlanmayaçağı" ve onlar hakkında soru sormaması gerektiği söylendi. Artık insanlar Diana'nın Charles'la evlendiğinden beri neden bulimiadan ve ciddi duygusal sorunlardan muzdarip olduğunu anlıyorlar mı?

Diana, Christine Fitzgerald'a, Prens Philip ile birlikte Windsor'ların arkasındaki gücün Ana Kraliçe olduğunu söyledi. Ancak Diana, Philip'in hiyerarşide Ana Kraliçe'ye bağlı olduğunu söyledi. Kraliçe Anne, Kardeşlik gruplarının ve topluluklarının uzun bir listesine bağlıdır ve Temple Bar'daki 'eski' Tapınak Şövalyeleri arazisindeki hukuk mesleğinin üst düzeylerinden oluşan elit ve son derece gizli bir topluluk olan İç Tapınağın başıdır. Londra. Diana'yı Prens Charles'la evlenmeye yönlendiren, Kraliçe Anne ve yakın arkadaşı Diana'nın büyüğünü Ruth Lady Fermoy'du. Bu nedenle Diana'ya düğünden önceki haftalarda Kraliçe Anne'nin evi Clarence House'da bir oda verildi ve oradan Charles ile evlenmek için St Paul Katedrali'ne gitti. Christine Fitzgerald, "Diana bana Ana Kraliçe'nin kötü olduğunu söylerdi" dedi. "Aslında kötü kelimesini kullandı. Anne Kraliçe'den nefret ettiğini ve Anne Kraliçe'nin de ondan nefret ettiğini söyledi." Britanya'daki çoğu insan bunu okuduğunda hayrete düşecek çünkü Kraliçe Anne'nin propagandası onu ülkenin en sevilen büyüğünü dönüştürdü. "Ah evet, Kraliçe Anne, ne kadar sevimli, nazik, nazik bir yaşlı kadın." Ancak bu kadın iddia edildiği gibi değildir. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Diana, düğünden önce Clarence House'ta bulunduğu süre boyunca kendisine bulimia hastalığını tedavi etmek için antidepresan Valium gibi ilaçlar verildiğini söylüyor. Peki ona başka ne veriyorlardı? Christine, "Ona ilaç verdiler" dedi. "Buna eminim, başından beri ona doping yaptırdılar." Christine, Diana'yla birçok kez konuştu ve Windsor'larla yaşadığı kabus hayatı hakkında kalbini açtı. Ancak Christine'in işi aracılığıyla kurduğu bağlantılar, ona İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında içeriden bilgi sahibi olan diğer kaynaklara da erişim olanağı sağladı. Bu, Diana'yla olan deneyimlerini ve sürüngen gündemi hakkında bildiklerini ilk kez kamuoyuna açıklayışıydı. O bana söyledi:

"Ana Kraliçe... işte bu ciddi bir büyülüük örneği. Kraliçe Anne insanların düşündüğünden çok daha yaşlı. Dürüst olmak gerekirse Kraliyet Ailesi uzun süredir ölmeli, yalnızca başkalaşım geçirdi. Bu bir çeşit klonlama ama farklı bir şekilde. Etten parçalar alıp, bir parça parçadan vücutu yeniden inşa ediyorlar. Kertenkele olduğu için, soğukkanlı olduğu için onların Frankenstein saçlığını yapması bizimkinden çok daha kolaydır. Farklı bedenler sadece farklı elektriksel titreşimlerdir ve onların bu sırrı var, onların sırrı var.

mikro akımlar, o kadar mikro, o kadar spesifik ki, bu radyo dalgalarıaslında bedenleri yaratıyor. İyileşirken çalıştığım enerjiler bunlar. Yaşamın titreşimini biliyorlar ve soğukkanlı olduklarından, sürüngen olduklarından, Dünya'yı olabilecegi mükemmel uyum haline getirmek ya da Dünya'yı verilen zarardan kurtarmak gibi bir istekleri yok. Dünya uzun süredir farklı dünya dışı varlıklar tarafından saldırıyla uğradı. Uzun zamandır futbol gibiydi. Burası birçok farklı uzaylı için bir otobüs durağıydı. Bütün bu uzaylılar, zararlı gazlar da dahil olmak üzere her şeyle başa çıkabiliyorlardı. Her zaman yere iniyorlar ve Dünyanın bağırsaklarından çıkarırlar. Başlangıçta sürüngenlere benzıyorlardı ama şimdi bahsettiğim yaşam anahtarı olan elektriksel titreşim sayesinde dışarı çıktılarında bize benziyorlar. İstedikleri gibi tezahür edebilirler. Tüm gerçek bilgi alınmış, parçalanmış ve başka bir şekilde geri konmuştur. Ana Kraliçe, Avrupa'nın bu bölgesinin "Baş Kurbağası"dır ve her kitada onun gibi insanlar vardır.Çoğu insan sürüngenler hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu insanlara hayranlık duyuyorlar çünkü çok güclüler.

"Bal ahlaki çok ama çok kötü bir yer. Yerin altına kazmak istedikleri yer orası. Sürüngen fosilleri bulacaklar, o kadar geriye gidiyor. Ana Kraliçe ve Kraliçe Victoria gibi insanları farklı insanlar olarak düşünmeyin. Onları bir süre sonra paltosunu değiştirmek zorunda kalan aynı kişi olarak düşünün. Beden öldüğünde, o enerji örürken hemen başka birinin eline geçecek.(arka taraf). Oldukça vampir, vampirden daha kötü. Kancalı dişlerle gelip kanınızı emmeyecekler. Korku onların gıdasıdır, aslında korkuyu alıp onu somut bir şeye dönüştürebilirler. Anahtar titreşim akımıdır. O titreşimsel akımda, her şeyden her şeyi tezahür ettirebilirler. Holografik bir görüntüye benziyor. Hepimiz mineraller ve su titreşiyoruz. İçinde yaşadığımız bunların hepsi bir yanılısamadır. İşin sırrı budur. Bilirsiniz, monarşi düştüğünde bu onun sonu değildir. Başka bir biçimde tezahür edecekler. Sürüngenler hiçbir zaman yenilmediler ve bu, onların buna en çok yaklaştığı noktadır. Bugün bu kadar tehdit altında olmalarının nedeni, Dünya'nın bu kadar sıkıntında olması ve insanların zihinsel gücünün geri gelmesidir. Bu onların en korkutucu zamanları ama bu onları öldürmeyecek. Bitmesine henüz uzun yüzyıllar var. Bu seferki fark şu ki, onlar için bu daha zor olacak ve onlar daha azıyla yetinmek zorunda kalacak ve Dünya insanları daha fazlasını alacak. Ama bu sürüngen yaratıklar her ne kadar salak olsalar da, insanlık işığa doğru dörtnala koşarken onlar aslında üzgün, acımasız canavarlar. Onlar sadece kazanamayacak olan zavallı pislik yiğinları. Bunu her yerde konuşamam çünkü 'Christine, beyaz bir önlük al, ters giy, dışarı çık' diyorlardı. Ama bu saçmalığa bir son verilmesini istiyorum."

Kendi araştırmalarımdan doğru olduğunu bildiğim bu konular hakkında başka birisinin konuştuğunu duydugumda çok şaşırdım. Reptilianlarla ilgili kendi araştırmamı bana anlattığında bunun farkında değildi. Christine Fitzgerald, içерiden edindiği bağlantılar ve metafizik bilgisi sayesinde en büyük sırrı yakalamayı başarmıştı: Başka bir boyuttaki sürüngenler, insana benzeyen fiziksel bedenler aracılığıyla dünyayı kontrol ediyorlar. Ayrıca Windsor'ların bu sürüngen soyundan biri olduğunu da biliyoruz. Christine ayrıca sürüngen Şeytani ayinleri, cinsel ayinleri ve yaygın kurban törenlerini de biliyordu.

çocukların. Bunun sürüngenlerin istediği ergenlik öncesi dönemin saf özü olduğunu söyledi. "Üçüncü Dünya'da kalelerin nerede inşa edildiğine ve çok sayıda sokak çocuğunun bulunduğu yere bakarsanız, şu anda dörtnala gidiyorlar. Şimdi çocukların toplu halde çekiyorlar." Sürüngenlerin çocukların yaşam özünü istediklerini çünkü o saf enerji olmadan tezahür etmeye devam edemeyeceklerini söyledi. "Biz yetişkinlerin kırılmış özünün onlar için hiçbir değeri yok" dedi. "Bütün ritüeller, bıçaklar ve sodomı, bu insanlar için ruhunuzun bir parçasını kapmak o kadar kolay ki." Christine ayrıca Windsor'ların dahil olduğu seks ritüelleri ve alemlerden de bahsetti. Seks partisi kelimesi Yunanca 'gizli ibadet' anlamına gelen orgia kelimesinden gelir ve antik gizem dinlerinin cinsel ayinleriyle ilgilidir. Christine şunları söyledi:

"Buckingham Sarayı'nda ayinsel alemlere katılan seçilmiş bir çevre vardı. Bunu bana katılımcılardan biri söyledi. Hepsi çiftti. Işıklar belli bir saatte sönyordu ve hepsi yer değiştirip işlerini yapıyordu. Herkes yatağına dönsün diye sabah saat altıda zili çalan uşağı biliyor musun? Bu insanlar iğrenç işler tatlım, bu insanlar iğrenç. Aklınıza gelebilecek hiçbir şey gerçekte oldukları kadar iğrenç olamaz. Diana, eğer dünya onların gerçekte nasıl olduklarını bilseydi onları istemezlerdi derdi ama ben bunu biliyordum. Saraydaki tüm bu seks partilerini dinlerken çenem artık kanepeye dayamıştı. Tereyağı gibi davranışları bu ciddi insanların kıçlarını eritmeme ve böyle devam etmeleri sadece bir kahkaha. Ama seks meselesi onların ritüellerinin büyük bir kısmını oluşturuyor çünkü bu kundalını enerjisi, bakın, çekirdek, bizim jeneratörümüz. Seks partileri sona erdi çünkü çiftlerden biri öldü, sayıları tekti ve başka kimseyi getirmek istemediler. Yani bu bile bir ritüeldi. Onlarla ilgili her şey ritüel... tüm bu hanedanlık armaları, tüm bu gösteriş ve törenler. Negatif enerji negatif enerjiye çekilir."

Kraliçe'nin Beklemedeki Hanımlarının çoğu Christine Fitzgerald'a Prens Philip ve onun işleri hakkında bilgi verdi. "Kraliyet ailesinin dünyanın her yerinde çok sayıda siyah bebeği var" diyor. İyileşen akıl kölesi Brice Taylor kitabında şöyle anlatıyor: *Anılar için teşekkürler*, Philip ve Charles'la nasıl seks yapmaya zorlandığını. Eski İngiliz İstihbarat görevlisi Peter Wright'ın tartışmalı kitabında şunları söylemesi sebepsiz değil: *Casus yakalayıcı*, "Saray birkaç yüz yıl boyunca skandalların gömülmesinden keyif almıştı." Christine tartışmalı bir kitabın daha olduğunu söyledi: *Kraliyet ailesi*, Amerikalı yazar Kitty Kelly'nin söyledişi doğrudy ama "Birçok şeyi atlamiş, oldukça nazik davranışmış". Yakında takdir edeceğiniz gibi şaka yapmıyor. Christine bana, aralarında başka bir Satanist olan Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'in de bulunduğu Kraliyet klanının diğer üyelerinden bahsetti. Şöyle dedi: "Lord Mountbatten de büyük bir pislikti. Charles'i mahveden ve onu kötü yola sokan oydu." İşte bu, hiçbir şeyden haberi olmayan 19 yaşındaki bir çocuğu kancaya takan ve onu, Diana'nın deyimiyle, Spencer genlerine sahip Windsor mirasçıları üretmek için "kulucha kırağı" olarak kullanan ailedir. Ama bundan fazlasıydı. Daha fazla.

Bu kitabın baskısı girmesinden sadece birkaç hafta önce ve Christine'in İngiltere'de bana bilgi vermesinden aylar sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nde Monarch Projesi'nden çok yüksek düzeyde zihin kontrollü bir kölenin programını kaldırın bir arkadaşım benimle iletişime geçti. Onun Birleşik Devletler'deki Şeytani hiyerarşide en yüksek sıradaki kadın olduğuna inanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve dünyadaki üç Ana Tanrıça'dan biriydi. Bu Arizona Wilder, eski adıyla Jennifer Greene. O zamanlar arkadaşımın ve Arizona'nın Christine Fitzgerald'ın ne söylediğinin hakkında hiçbir fikri yoktu. Arizona, çocukluğundan beri, tüm dünyada Kardeşliğin en yüksek seviyelerinde Şeytani ritüelleri yürüten bir Ana Tanrıça olmak üzere programlanmış ve eğitilmişti. Arkadaşımı şahsen gördüğü birçok gizli ve yer altı tesisinin içini anlattı. Anlattıkları her zaman doğruydu. Ayrıca hikayesini diğer kişilerle de kontrol etti ve anılarının doğruluğu sürekli olarak doğrulandı. Arkadaşımı anlattığı ve daha sonra ses ve video kasette bana anlattığı şeyler, diğer kölelerin ve Christine Fitzgerald'ın Windsorlar ve onların gerçek doğası hakkında sağladığı bilgileri destekliyor. Arizona, hala mülkün sahibi olan Kraliçe Anne'nin çocukluk evi olan İskoçya'nın Tayside kentindeki Glamis Kalesi'nde ve ayrıca Kraliçe'nin İskoçya'daki ikametgahı Balmoral'da Şeytani ritüelleri yönünü söyledi. Kardeşliğin İskoçya'ya olan takıntısının, fiziksel sürüngenlerin yaşadığı iç Dünya'ya birçok giriş olmasından kaynaklandığını söyledi. Glamis Kalesi, 11. yüzyıldan kalma bir kraliyet av köşkünün yerine inşa edilmiştir ve mevcut binanın tarihi yaklaşık 1687 yılına dayanmaktadır. 'Shakespeare' hikayesinde bahsedilmektedir. *Macbeth*. Arizona, törenlerde Kraliçe, Prens Philip, Prens Charles ve Prenses Anne'nin yanı sıra Charles'in kız arkadaşı Camilla Parker-Bowles'in da bulunduğuunu söyledi. Artık her şey anlamlı olmaya başlamadı mı?

Kurban törenleri sırasında Kraliçe'nin yakut ve siyah oniks işlemeli altın kumaştan bir pelerin giydığını söyledi. Kraliçe ve Charles'in, Illuminati-Kardeşlik rütbelerini simgeleyen değerli taşlarla süslenmiş kendi ritüel kadehleri vardır. Ana Tanrıça, Kraliçe'nin daha alt düzeydeki inisiyeler hakkında acımasız sözler söylediğini, ancak Şeytani hiyerarşide kendisinden daha yüksek olan 'Pindar' (Marquis de Libeaux) kod adlı adamdan korktuğunu söyler. Bu aynı zamanda, Kraliçe'nin kendisinden daha yüksek, Şeytani rütbeye sahip biri tarafından fiziksel olarak dövündüğünü gördüğünü söyleyen başka bir kurtarılmış kölenin bana yaptığı iddiayı da destekliyor. Görünüşe göre Pindar, Prens Charles'a benzıyor ve Arizona, Pindar'ın Charles'in gerçek babası olduğunu söylüyor. Glamis Kalesi'ndeki ritüellerde kullanılan kurbanların çoğunlukla beş yaşın altında olduğunu ve törenlerin İskoçya Kara Gözcülerü tarafından korunduğunu söyledi. Ayrıca Lord Mountbatten'in sübyancı olduğunu ve Windsorların insan formundaki sürüngenler olduğunu doğruladı. Benimle yaptığı röportaj, Christine Fitzgerald'la yaptığı gibi kayıt altına alındı ve kopyaları şu anda çeşitli adreslerde bulunuyor. Arizona ile video röportajı mevcuttur ve ayrıntılar kitabı arkasında yer almaktadır. Bu Ana Tanrıça'nın Christine Fitzgerald'in bana ne söylediğini hakkında hiçbir fikri olmadığını, ancak ifadelerinin defalarca örtüştüğünü vurgulamak isterim. Arizona, Diana'nın Windsor'ların şekil değiştiren sürüngenler olduğunu kesinlikle bildiğini ve Diana'nın Christine Fitzgerald'a yaptığı yorumların da bunu desteklediğini söylüyor. Görünüşe göre sürüngenlerin uyku sırasında şekil değiştirdiği görüldü. İşte Arizona'nın kraliyet ailesi hakkında söylediğlerinin bir kısmının özeti:

- **Kraliçe Anne:** O soğuk, soğuk, soğuk, iğrenç bir insan. Arkadaşlarından hiçbirini ona güvenmedi bile. Bir sunağa (zihin kontrol programı) onun adını verdiler. Ona Kara Kraliçe diyorlar. İnsanlarını feda ettiğini gördüm. Bıçağı içeri ittiğini hatırlıyorum

İki çocuğun kurban edildiği gece birinin rektumu. Biri 13, diğeri 18 yaşındaydı. Ana Kraliçe'nin zayıf, yaşlı bir kadın gibi göründüğünü unutmanız gerekiyor. Bir sürüngene dönüştüğünde çok uzun ve güçlü hale gelir. Bazıları o kadar gücü ki, bir kalbi yerinden çıkarabilecek kadar güçler ve şekil değiştirdikleri zaman hepsi birkaç metre büyüyor."(Aynen Edward Heath'i gören kadının ve diğerlerinin söylediğinin aynısı.)

- **Kraliçe:**"İnsanları kurban ettiğini, etlerini yediğini ve kanlarını içtiğini gördüm. Bir keresinde kana susamışlıktan o kadar heyecanlanmıştı ki normal ritüelde kurbanın boğazını soldan sağa kesmemişi, bir sürüngene dönüştükten sonra çığına dönmüşü, etini bıçaklayıp parçalamıştı. Şekil değiştirdiğinde neredeyse gagaya benzeyen uzun bir sürüngen yüzü olur ve kirli beyaz renktedir. Kraliçe Anne temelde aynı görünüyor ancak farklılıklar var.(Bu tanım, eski Mısır ve diğer yerlerdeki tanrıların ve 'kuş tanrılarının' birçok tasvirine uymaktadır.) Ayrıca kafasında şişlikler var ve gözleri çok korkutucu. Çok agresif."
- **Prens Charles:**"Onun bir sürüngene dönüştüğünü ve Kraliçe'nin yaptığı her şeyi yaptığıni gördüm. Çocukları kurban ettiğini gördüm. Kimin vücutunun hangi kısmını yiyeceği, kimin kurbanın son nefesini emip ruhunu çalacağı konusunda aralarında büyük bir rekabet vardır. Ayrıca Andrew'un katıldığını ve Prens Philip ile Charles'in kız kardeşini de gördüm. (Anne) ritüellerde ama ben oradayken katılmadılar. Andrew şekil değiştirdiğinde daha çok kertenkelelerden birine benzıyor. Kraliyet ailesi en kötülerden bazılıdır, tamam, öldürmekten, kurban edilmekten ve et yemekten zevk alındıkları sürece, onlar en kötülerinden bazılıdır. Ritüellerde onları kimin gördüğü umurlarında değil, onlar neyseler odurlar, bunu açıkça gösterirler. Görmeniz umurlarında değil. Kime anlatabıksın, kim sana inanacak? Bunun doğuştan gelen bir hak olduğunu düşünüyorum ve bunu seviyorum. Bunu seviyorum.

Diana'nın cinayetinin arka planına ilişkin bu bölümde sunduğum kanıtlar göz önüne alındığında, bu Ana Tanrıça'nın Mohamed Al Fayed hakkında şunları hatırlamasını duymak beni şaşırtmadı:

"Muhammed Al Fayed'i 1980'lerde Belçika'daki Karanlığın Anneleri kalesindeki bir ritüelde gördüm. Kraliçe ve Anne Kraliçe de oradaydı. Ana Kraliçe onunla konuşuyordu ve o da sanki bu tür şeylerin olduğuna inanmış gibi etrafına bakıyordu. 24 Aralık'ta eski kral ile yeni kralın ayınıydı. En kötüsünü görmesine izin vermediler. 'Hadi onu bununla tanıştıralım' gibiydi. Ama bir bebeğin doğup yeni kral olarak tanıtıldığını ve yaşlı bir adamın fedakarlığını görürdü. Ana Kraliçe oradaydı, Kraliçe, Pindar, Rothschild'ler, tanımadığım bir sürü insan ve Tony Blair adında bir adam. O eğitiliyordu çünkü benim anladığım kadariyla insanlar belirli pozisyonlar için seçilip yetiştiriliyordu. Ve bu pozisyonlara seçilmek için Illuminati'nin gerçekliğini, gerekliliğini ve egemenliğini ve gösteriyi reptilianların yürüttüğünü kabul etmelisiniz. Tony Blair'in tavrı 'Ben buraya aitim' şeklindeydi. Dodi Fayed'in babası bundan rahatsız görünmüyordu ama Tony Blair değildi. Onu Kraliyet ailesiyle bir konu hakkında konuşurken gördüğümü hatırlıyorum. Balmoral'daki ritüellerde Blair, Al Fayed ve Kraliyet Ailesi'ni de gördüm."

Bu şaşkırtıcı arka planı öğrendikten sonra Diana'nın cinayetinin neden, kim ve nasıl olduğu apaçık ortaya çıkacak. Hepsi bu işin içindediydi ve hâlâ da öyle. Diana'nın öldürülmesi uzun süredir, muhtemelen doğuştan itibaren planlanmıştı ve 1980'lerde, Al Fayed'in kraliyet ailesi ve Tony Blair ile birlikte Karanlığın Anası kalesinde olduğu sıralarda yanan meşale sembolü tepeye yerleştirildi. Pont de L'Alma tüneli. Arizona, Diana'nın beş yaşından önce başlayacağını söyledişi çoklu kişilik bozukluğu programının bir ürünü olduğunu söyledi. Öldüğünde Diana'nın da üç aylık hamile olduğunu söyledi. Diana'nın muhtemelen bunu bilmemiğini söyledi, çünkü Kardeşlik'in kullandığı teknikler genellikle kadınların hamile oldukları resmi olarak onaylanmadan önce birkaç ay boyunca adet görmeye devam etmeleri anlamına geliyor. Arizona, kendisi de yapay olarak zihin kontrollü bir durumda Pindar'ın spermiyle hamile bırakıldığında, bir doktor tarafından kendisine üç aydan fazla hamile olduğu söylenenmeden önce üç ay adet gördü. Arizona, bunun Dodi Fayed'in değil, Pindar'ın çocuğu olabileceğini öne sürdürdü. "Hamile bir kadını kurban etmek gerçekten çok güçlü bir fedakarlık" dedi. Eğer Diana, çok muhtemel göründüğü gibi, zihin kontrol programının bir ürünüyse, cinayeti planlayanlar, ritüellerini mükemmel bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayabiliyorlardı. Al Fayed'in davetini doğru zamanda kabul eder, Dodi Fayed'e aşık olur, geceyi geçirmek için Paris'e gitmeyi kabul ederdi. Ayrıca Arizona gibi yapay olarak hamile bırakılmış ve bunu hatırlamamış da olabilir. Arizona, Diana'nın yaz gündönümünde doğan sarı saçlı, mavi gözlü oğlu William'a hamile kalması için Pindar'ın spermiyle hamile kaldığını bildiğini söylüyor. Ve Diana'nın 'çoklu' olduğundan hiç şüphesi yok. Dediği gibi:

"Göz devirme gibi gözleriyle yaptığı şeyle çoklularda çok çok yaygın. Bazen çok utangaç oluyor, sonra aniden gelişiyor ve gerçekten sosyal oluyor. Bunlar farklı sunaklar/  
programları<sup>ç</sup>ıkıyor, biri utangaç, biri utangaç değil, biri kızgın, biri kızgın değil. Daha sonra kilo alımı ve kilo kaybı yaşandı. Bulimia ve kendisinin kesilmesi çoğulluğun belirtileridir. Bazlarına, kendiniz hakkında kötü hissederseniz veya bir şey hatırlarsınız kendınızı kesmeniz söylenilir. Bana göre Diana ile durum çok açıklandı. Bu şeye sahip olan biri dünyaya bir şeyle ters gittiğini duyurmaz. Hayatlarını bunu saklamaya çalışarak geçirirler. 'Market alışverişine çıktım' ya da 'Kıyafet alışverişine çıktım', 'Yürüyüşe çıktım' falan ama sen deıldın."

İyileşen akıl kölesi Brice Taylor, kitabında Diana'nın 'çoklu' olduğunu doğruluyor: *Anılar için teşekkürler*, William ve Harry'nin de öyle olduğunu söylüyor. Bence Dodi de bir başkasıydı, dolayısıyla kendisinin ve Diana'nın 'aşık olmasını' çocuk oyuncası haline getiriyordu. O gece Pont de Alma tünelinde Osiris, Isis ve Horus'un sembolizmi Arizona tarafından da doğrulandı. "Diana Isis'ti, Dodi Fayed Osiris'ti ve çocuk da Horus'tu. Bunun bir çocuğun doğumunu değil, bir çağın, yani 2000 yılından itibaren başlayan Horus Çağı'nın doğuşunu simgelediğini düşünmüyorum. Bu, Yeni Dünya Düzeni, korkunç çocuk Horus Çağı anlamına geliyor." Fetüsün bölüneceğini söyledi

Kardeşlik/İlluminati'nin bazı yüksek rütbeli liderleri arasında ve ritüellerde tüketiliyor. Ritüeller konusundaki uzun deneyimine dayanarak Diana'nın vücutunun bazı kısımlarının da tüketildiğinden emin olduğunu söyledi. Tekrar soruyorum, cesedi Althorp Park'taki adada mı? Diana'nın ölümünden hemen sonra Tony Blair ve Kraliyet ailesi Balmoral'da bir araya geldiğinde ne yaptığına merak ediyorsun. Ritüelin bir diğer kısmı da Diana'nın sarı saçlı ve mavi gözlü olmasındı. Cathy O'Brien da aynı, Arizona da öyle ama onunla tanışlığında bu büyüyü bozmak için saçını boyamıştı. Elitlerin kedileri kurban ederken bile sarı saçlı ve mavi gözlü olduklarını söyledi. Bu genetik yapıda onlar için temel olan bir şey vardır ve bu boyutta hayatı kalabilmek için ihtiyaç duydukları kan budur. En azından Monarch kölelerinin çoğunun sarı saçları ve mavi gözleri var. Arizona, "Uzaylılar gelene kadar bu gezegende mavi göz yoktu" dedi.

Diana, 1989'da Christine Fitzgerald'a kendisini öldüreceklerini söylemişti: "O zamanlar kulağa tuhaf geliyordu", dedi Christine, "çünkü erkek çocuklarıvardı ve onlar küçüktü ve ben hayır, erkekleri büyütmek için ona ihtiyaçları olduğunu düşündüm." Ancak Diana'nın Windsorlar ve genel olarak Kardeşlik tarafından gerçekten de tehlike altında olduğuna dair pek çok göstergeli vardı. 1980'lerin sonlarında, evliliği halka açık bir gösteriden başka bir şey olmayan Diana, kişisel dedektifi Barry Mannakee ile bir ilişki yaşıyordu, ancak 1988'de bir motosiklet 'kazasında' öldü. 1990'a gelindiğinde, Körfez Savaşı tehdidi altında Diana, Yüzbaşı James Hewitt ile ilişkisi var. Bir gün, bu sıralarda, çok kötü bir durumda, aceleyle Christine'in Londra'daki şifa merkezine gitti. Christine şunları hatırlıyor:

"Histerik bir şekilde ağlıyordu ve ben 'Sorun nedir?' dedim. Bilirsin, köpeğin ölmesi olayıydı, alt dudağı dışında, dolu dolu hıçkırık. Dörtnalı kapıdan içeri girdi. Kurtarma ilacını verdim, onu tuttum, sarıldım, sakinleştirdim ve şimdi bana neler olduğunu anlat dedim. 'İnanamıyorum, inanamıyorum, onu öldürdüler, onu öldürdüler' diye ağladı. 'Kimi öldürdüler?' dedim. Bana dedektifle olan ilişkisini anlattı.(*Barry Mannakee*) ve bir motosiklette başının nasıl kesildiğini ve bunun nasıl korkunç bir kaza olduğunu düşündüğünü. Ama artık Kraliyet Ailesi'nin onu öldürüğünü biliyor çünkü Prens Charles'in kıdemli dedektifi ona, eğer Hewitt'le arasını sakinleştirmezse aynı şeyin onun da başına geleceğini söylemişti. Kendisinin de vazgeçilmez olduğunu düşünmemesi gerektiğini söyledi."

Resmi olarak Barry Mannakee bir 'trafik kazasında' öldü. Kraliyet ailesi seni sevmiyorsa yollar ne kadar tehlikeli görünüyor. Christine, Diana'nın Mannakee'ye çok aşık olduğunu ve onun mezarnı düzenli olarak ziyaret ettiğini söyledi. Görünüşe göre Diana, Prens Charles'la birlikte Cannes Film Festivali'ne uçmak üzere havaalanına götürülene kadar onun ölümünden habersizdi. Kendisini bekleyen fotoğrafçıların önünde arabadan inmek üzere olana kadar bekledi ve şöyle dedi:

"Ah, bu arada, Dün Koruma Biriminden zavallı Barry Mannakee'nin öldürülüğü haberini aldım. Bir tür motosiklet kazası. Çok utanç verici, değil mi?" Diana gözyaşlarına boğuldu ama Charles alaycı bir şekilde şunları söyledi: "Hadi gidelim sevgilim, basın

seni bekliyor."<sup>61</sup> Prenses'e göre, Mannakee'nin öldürülüğüne dair onayın ve Diana'ya yönelik kişisel tehdidin Prens Charles'ın kıdemli dedektifinden geldiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Prens Charles'in onayı olmadan ona bu şekilde açıklamalarda bulunur ve tehditlerde bulunur muydu? Tabii ki değil. 1998 yılında Bağımsız Televizyon belgeselinde, *Diana - Kazanın Sırları*, James Hewitt, kendisinin de Diana'yla görüşmeyi bırakması konusunda uyarıldığını, aksi takdirde sonuçlarının hoş olmayacağı söyledi. Dedi ki:

"Telefon görüşmeleri isimsizdi ama durumun ne olduğunu bildiklerine dair bende hiçbir şüphe bırakmadı. Tehdit ediyorlardı. İlişkiyi sürdürmenin sağlığıma uygun olmadığını söylediler."

Diğer uyarıların Diana'nın kişisel polis koruma görevlileri, Kraliyet Ailesi ve ismini vermediği Kraliyet Ailesi'nin bir üyesinden geldiğini söyledi:

"(Kraliyet Ailesi üyesi) İlişkinizin bilindiğini söyledi. Desteklenmiyor, emniyetinizden ve güvenliğinizden sorumlu olamayız ve bunu derhal azaltmanızı öneririz.

James Hewitt'ten ayrıca Londra'da alıntı yapıldı.<sup>62</sup> Zamanlarbu tehditler ve onun yorumları hakkındaki yorumları Diana'nın Christine Fitzgerald'a anlattığı hikayeyi tamamen destekliyordu. Hewitt, en net uyarısının kendisine Barry Mannakee ile aynı kaderi paylaşacağı söyleendiğinde geldiğini söyledi.<sup>63</sup> Windsor'ların ve onların ağlarının Prens Diana'nın öldürülmesine karışmadığına hâlâ inanan var mı? Yoksa önceden bilgi sahibi olduklarını ve William ile Harry'nin annesine suikast yapılması kararında aktif rol oynadıklarını mı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haberlere göre, Sarah 'Fergie' Ferguson'un annesi Susan Barrantes, arkadaşlarına Diana'nın, 19 Eylül 1998'de Arjantin'de gizemli bir araba kazasında başının kesilmesinden önceki haftalarda öldürülüğünü düşündüğünü söyledi.<sup>64</sup> Gizli Diana'ya gönderilen posta Christine Fitzgerald'a teslim edildi ve buna Diana'nın güvenliğinden endişe duyan eski bir elit SAS üyesinden gelen paketler de dahildi. Arkasından olup bitenler konusunda onu uyarıyordu." M16'nın yarısı da Diana'nın tarafındaydı biliyorsunuz", dedi Christine. Bir gün güvenlik teşkilatlarıyla ilişkisi olan bir müşteri bu paketlerden bazlarının teslim edildiğini gördü. Christine bundan sonra olanları şöyle anlattı:

"Senin için gerçekten endişelendirdim, burada neye bulaştığını bilmediğini söyledi. Diana resmen delirmiştir, seni içine bırakacak, kuruması için asacak, sonunda öleceksin, çocuklarınız ölecek, kedileriniz, işiniz mahvolacak. Nasıl devam ettiğine inanamadım. O kadar nefret doluydu ki. Diana ertesi gün geldi ve ona postayı verdim. Sana boyun eğen herkesin senin iyiliğini düşünmediğini söyledi. Ona olanları anlattım ve öfkeden mosmor oldu. Öldüğünde herkes içeri girip 'Onu düşürdüler değil mi?' dedi. Ancak bu öneriyi öfkelenen tek kişi o müşteriydi. M16 tarafından kontrol edildim, telefonlarım dinlendi, evim soyuldu, ben Diana'yla uğraşırken kraliyet ailesi beni sıkı bir şekilde kontrol etti."

Christine ve bağlantılarının Paris'te olup bitenler konusunda hiçbir şüphesi yok: "Ona çarptı, yol kenarında ölüme terk edildi. Sorumlular ordunun seckinlerinin üstündeydi" dedi. "Bu 'gizli sincaplar' (İngiliz İstihbaratı) değildi", diye anlıyor, "bunun üstündeydi". Kendisi, "Mohamed Al Fayed'in 'kendi acı dolu küçük anlayışıyla' sürüngen gücünün bir parçası olmak istediğini çünkü 'tüm bunlardan hoşlandığını' söyledi." Christine, Diana'nın Dodi ile olan aşkının planlanmış olduğunu inanıyor. Dedi ki:

"Diana oldukça kolay aşık oldu ve o bir gülümseme ustası. Aşk ilişkilerinde talihsizdi çünkü kendi sıkıntısı içindeki başkalarını kurtardı. Yani başvurduğu erkeklerin hepsi duygusal sakatlardı çünkü o da bir şifacıydı. Diana'yla gidenlerin çoğu onu kullandı ve sanırım Dodi de kullandı. Onu egosu, bağlantıları vebabası için kullanırdı. Kraliyet Ailesi, özellikle hamileyken ışık enerjisi nedeniyle onu öldürdü. Söyledikleri kadar ağır yaralandığına inanmıyorum. Vücutunu kontrol etseler cerrahların açtığı yara izinin kasık bölgesinden başlayıp boğazına kadar devam ettiğini görebileceklerdi. Hatta yıldızlararası iletişimde kullandığımız timüs bezini bile aldılar. En iyi kaynaklardan hamile olduğunu ve bebeği aldılarını biliyorum. O fetüsün parçaları her yere dağıtılmış olacak. Hücrelerden bebek yapabilirler. Vücutunun bazı kısımları da ritüellerde kullanılmış olacak. Diana her zaman Kensington Sarayı'nda böcek taraması yaptırmıştı ama Dodi'yi dinletmişlerdi ve neler olduğunu tam olarak biliyorlardı. Bu hamile olduğunu düşündüğü ilk sefer değildi ve bu daha önce de neredeyse oluyordu ama hamile değildi. Hewitt'le birlikteydi."

Christine Fitzgerald, Diana'nın hayatının en mahrem ayrıntılarını paylaştı ve onu pek az kişinin bildiği şekillerde ve düzeylerde tanıyordu. Windsor'ların Diana'ya bunca yıldır nasıl davranışlarına dair inanılmaz açıklamaların, Prens Charles'ın özel dedektifinin ona yaptığı tehditlerin, ritüel fedakarlıkların ve Barry Mannakee cinayetinden onların sorumlu olduğunu doğrulanmasının görmezden gelinmesine izin verilemez. Windsor'lara bu meselelerle yüzleşmeleri ve Al Fayed, Trevor Rees-Jones, Earl Spencer ve isimlerini verdigim diğerlerinin de ele alınması gereken soruları yanıtlamaları için baskı yapacak bir kampanya olmalı. Windsorların gücü elinden alınmalı, Kraliyet hanedanları dağıtılmalı ve insanlığa karşı işledikleri suçlar kamuya açıklanmalı. Ancak bundan daha fazlası, siyaset, güvenlik ve tıp mesleklerinde de yer alan kişilerin de eşit şekilde aşağı çıkışması gerekiyor. Kraliyet Ailesi, Earl Spencer ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, Diana'nın öldürülüğü yönündeki iddiaları reddetti ve bu tür önerilerin 'çocukların iyiliği için' durdurulması çağrısında bulundu. Soruların göz ardı edilmesine izin verilmemeli, aksi takdirde sorumlular serbest bırakılırken Kardeşler'e yeni bir suikast gerçekleştirilmiş olacak. Earl Spencer, Şubat 1998'de Spencer ailesi adına bir açıklama yapacak kadar ileri gitti ve şu soruyu sordu: "Bütün bu speküasyonların bir yararı var mı? Bunu soruyorum çünkü bunda açıkça çok fazla zarar var. Ailesi olarak bizim tek isteğimiz, Diana'nın anısına saygı gösterilmesi ve bu sansasyonel speküasyonların kamusal alanda yer almaması, bu da onun kaybıyla yüzleşme hedeflerimizi baltalıyor". Bu bölümde sunulan kanıtları gördüğünüzde, insanlar

Earl Spencer ve Tony Blair'in komploya dair hiçbir kanıt olmadığını söyledikleri gibi, bu size ne düşündürüyor? Diana kız kardeşin olsaydı ne olduğunu öğrenmeye kararlı olmaz mıydın? Bu kadar ünlü ve çok sevilen bir Prenses öldürülüğünde Başbakan olsaydınız, gerçeğin ortaya çıkması için ısrar etmez miydiniz? Peki neden yapmıyorlar? Diana'nın erkek kardeşiyle ilişkisi en hafif tabirle pek de uyumlu değildi. Arka planı bildiğiniz zaman, Earl Spencer'in cenazesindeki ünlü konuşması ikiyüzülügün bir eleştirisi olarak görülebilir. Onun ölümünden sonra Cape Town'daki evinin önünde yaptığı açıklamada medyayı sert bir şekilde kınaması da ayniydi; bu, Al Fayed'inki gibi bir açıklamaydı. , kazadan paparazzilerin sorumlu olduğu inancını artırdı. Christine Fitzgerald onun hakkında şunları söyledi:

"Charles Spencer çok iyi, çok iyi. O da oldukça kinci bir küçük pislik. Diana travma yaşarken ve gerçekten yeni bir yuvaya ihtiyaç duyduğunda ona şunu söyledi: 'Kendi pisliğini bana ve benimkine yıkamazsun.' Evlerden birini bile ona vermedi. Hiç de güçlü bir adam değil. Tehlikeli ve güçlü bir şeyin kokusunu aldığıni biliyor ve bu yüzden ondan etkileniyor. Satanizm Spencer malikanesinde devam ediyor. Diana bunu biliyordu.

Diana'nın ölümünden sonra gördüğümüz gibi milyonlarca insan üzerinde derin bir etkisi vardı ve Windsor'lar dışlerini çektiğinden sonra onun çektığı acının yarısını bile bilmeyorlardı. Diana birçok açıdan Marilyn Monroe'nun aynasıydı; düzen tarafından kullanıldı ve sonra bir kenara atılıp öldürdü. Marilyn'in Başkan Kennedy ve görünüşe göre kardeşi Bobby ile ilişkilerivardı ve tehlikeli hale gelip ihtiyaçları karşılayamadığı zaman bildikleri yüzünden öldürdü. Eşzamanlılığın bu dikkat çekici örneklerinden bir diğerinde, onun ve Diana'nın hayatını birbirine bağlayan pek çok 'tesadüf' var. Her ikisi de ayın birinde doğdular ve Ağustos ayında 36 yaşında öldüler. İki de ayın 29'unda kendisinden on iki yaş büyük erkeklerle evlendiler. Marilyn kendisini Elmasların Kraliçesi, Diana ise Kupa Kraliçesi olarak adlandırdı. Ve her ikisi de Elton John'un şarkısının konusuydu.*Rüzgardaki mum*, Diana'nın cenazesinde söylediği şarkıyı. Christine Fitzgerald benimle ilk konuştuğundan beri işini yok etme tehdidi uygulandı. Aniden telefon çalmayı bıraktı ve onunla tekrar karşılaşlığında, bir günde olduğu kadar çok müşteriyi bir haftada da görmeye başladı. Onun Londra'nın merkezinde çalışan Britanya'nın en yetenekli ve etkili şifacılarından biri olduğunu düşündüğünüzde bu açıklanamaz. Açıklanamaz, yani hikayeyi bilmeyorsanız. Ancak yetkililer ona ne yapmaya çalışırsa çalışın gerçeğin bilinmesinde kararlı olduğunu söyledi: Kendi deyişiyle "Savaş istemiyorum, sadece bu saçmalığa bir son vermek istiyorum". Diana'nın hayatına ve birlikte yaptıkları sohbetlere dönüp baktığında şunları söylüyor:

"Zavallı inek, kimsenin umursamadığı bir evdeydi ve bu çok kötü bir durum. Engerek yuvasında yapayalnızdım. Onu sadece onarırdım. Beni yeni buldu ve yanına geldi. Kontrol edene kadar onu iki hafta beklettim. Ona öfke terapisi verdiğim söylelerlerdi. Yapmadım. Eskiden onu dinlerdim, her şeyi algıladım ve İsa Mesih'i düşünürdüm! Ama onu öldüreceklerini düşünmüyordum. Bu bilginin olduğuna inanamıyorum

eve çok yakın ama yine de onu uzak tutmayı başarıyorlar. Benim odam hakikat odasıdır ve gerçek bir güvenli yerdir ve kimseyi kendi pisliğine göre yargılamıyorum ve bu yüzden geçmişte bunların hiçbirinden bahsetmedim. Biliyorsun, o da herkes kadar berbat durumdaydı ve eğer gerçeği söyleyeceksen, tüm gerçeği söylemek zorundasın. O deli değildi, küçük bir kız tarafından zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradığını hissediyorum. Babası iğrenç bir iş adamıydı ve üvey annesi (*Raine*), fazla.

"Kraliyet Ailesi çok korkuyordu. Halkı onlardan alırıldı, yavaş yavaş dünyayı onlardan aldı. Onun değerini anladılar ve uzun süre onu psik bir vampir gibi beslediler. Tek isteği evlenmek ve çocuk sahibi olmak, o küçük yüreğine şükürler olsun. Hiç sahip olmadığı şeyleri yaşamak istiyordu. Dünya Diana'yla düzeldirdi çünkü ne kadar berbat bir durumda olsa da o hafif bir varlıktı ve nereye giderse gitsin sevgisini gösteriyordu. Muhteşemdi. Üzücü olan şey, bunu yaptığıni bilmiyordu ve değerinin kanıtına ihtiyacı vardı ve bunun için yanlış yerde ariyordu. Ama kaçmaya çalıştığından dışarı çıktı ve normal şeyler yaptı. Kocamla beş yıl boyunca kung fu yaptı. Normal olmak, kolları sıvamak ve sokakta yürümek istiyordu. Kalbinin nerede olduğunu biliyordu. Gerçekten ve gerçekten harika şeyler yaptı.

Diana, Windsor'ların ne kadar soğuk olduğuna inanmadığını ve ölümünden sonraki günlerde kamuoyunda bunun canlı bir örneğinin görüldüğünü söyledi. İskoçya'daki Balmoral'da on milyonlarca insan eş benzeri görülmemiş bir acı patlamasıyla Diana'nın yasını tutarken onlar gözden uzak kaldılar. Yalnızca halkın medya aracılığıyla yaptığı baskı, Kraliçe'yi tekmeleyerek ve çığlık atarak cenazeden önceki gece televizyonda Diana'ya soğuk, duygusuz ve açıklı bir 'haraç' yapmaya zorladı. Soğuk, Kraliçe, Philip ve Charles için sürekli kullanılan bir kelimedir ve bu, Kardeşlik ve ailelerinin zihinsel ve duygusal profilidir. Bill Cooper, ABD Deniz İstihbaratı için yaptığı çalışmalarında tanıttığı inisiyelerin "Vicdanı yok, ahlaklı yok, pişmanlığı yok, hissi yok" dedi. Bu, Windsor'larla tamamen aynı karakter profilidir ve onlarla karşılaşlığım, tanıttığım tüm insanlara göre, alt dördüncü boyutun sürüngenlerinin karakter profilidir. Bunun elbette bir nedeni var.

Binlerce yıldır insanlar kandırılıyor. Geçmişleri hakkında aldatıldılar, gerçekte kim oldukları ve hayatın gerçek doğası hakkında aldatıldılar. Kendilerini yönetmelerine izin verdikleri kişilerin gerçek geçmişi ve Gündemi hakkında aldatıcı bir tavır takındılar. Dolayısıyla bu kelimenin de Masonluktan türemiş olması ne kadar yerindedir. 33. derece Mason ve 19. yüzyılın onde gelen Mason tarihçisi Dr. Albert MacKey, Masonluk Ansiklopedisi'nde 'aldatılmış' terimini şöyle tanımlamıştır: Sanatımızın gizemlerinin korunması gereken bir gizlilik, sessizlik ve karanlığın sembolü. kafirlerin kutsal olmayan bakışlarından.

İnsan ırkı gerçekten de aldatılmıştır.

## KAYNAKLAR

---

- 1** *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s 89. Age, s
- 2** 90.
- 3** Aynı eser.
- 4** Aynı eser.
- 5** Aynı eser.
- 6** Age, s 91-2.
- 7** Age, s 89.
- 8** Aynı eser.
- 9** Gizli ve Bastırılmış, s 66. Age.
- 10**
- 11** Age, s 68.
- 12** *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s 94. *Gizli ve Bastırılmış*, s. 80. *En İyi 13 Illuminati Soyu*, s99. Age, s 102.
- 15**
- 16** *Gizli ve Bastırılmış*, s. 19, 65, 85. Age, s.
- 17** 66.
- 18** Aynı eser.
- 19** Age, s 65
- 20** Age, s69.
- 21** Andrew Morton, *Diana, Onun Gerçek Hikayesi* (Michael O'Mara Books, Londra, 1992, şu şekilde yeniden yayınlandı: *Diana: Kendi Sözleriyle Gerçek Hikayesi*, 1997).
- 22** Aynı eser.
- 23** Aynı eser.
- 24** Londra *Günlük posta*, 27 Ağustos 1998 Perşembe.
- 25** Age.
- 26** *Diana: Onun Gerçek Hikayesi* Aynı
- 27** eser.
- 28** Aynı eser.
- 29** *Özel dedektif Dergisi*, Sayı 956, 7 Ağustos 1998 Cuma, s.5.
- 30** Tom Bower, *Fayed, Yetkisiz Biyografi* (Macmillan, Londra, 1998). Age, s 22.
- 31**
- 32** Londra *Günlük posta*, 26 Haziran 1998 Cuma.
- 33** Simon Reagan, *Diana'yı Kim Öldürdü?* (Scallywag yayını, Amsterdam, 1998), s 57. Age, s
- 34** 62.

- 35** *Dünya Haberleri*, Pazar, 18 Ocak 1998, s. 18, 19. Peter Hounam
- 36** ve Derek McAdam, *Diana'yı Kim Öldürdü?*, s.17. *Gönderiler*, Kanal
- 37** Dört, Haziran 1998. Age.
- 38**
- 39** Aynı eser.
- 40** Fayed, *Yetkisiz Biyografi*, s 425. Age, s 420.
- 41**
- 42** Age, s 421.
- 43** Peter Hounam ve Derek McAdam, *Diana'yı Kim Öldürdü?*, s. 64.
- 44** Age, s. 73, 74.
- 45** Jim Marrs, *Crossfire: Kennedy'yi Öldüren Komplot*(Carrol ve Graf Publishers, New York, 1989), s 382.
- 46** *Gönderimler*.
- 47** *Diana - Çöküşün Sırları*, İmi, 1998.
- 48** "Diana, Çözülemeyen Gizem", *Dünya haberleri* Özel Haber, 18 Ocak 1998.
- 49** David Sands'in ölümüyle ilgili bilgiler Tony Collins'in kitabından geliyor: *Kararı Açı*, savunma endüstrisindeki 25 gizemli ölümün hikayesi (Sphere Books, Londra, 1990).
- 50** Sör Peter Horsley, *Başka Odadan Gelen Sesler*(Leo Cooper, İngiltere, 1997). Hikaye ayrıca Peter Hounam ve Derek McAdam tarafından da anlatılıyor. *Diana'yı Kim Öldürdü?* s. 126-133.
- 51** Peter Hounam ve Derek McAdam, *Diana'yı Kim Öldürdü?* (Vision Paperbacks, Londra, 1999), s. 175-177.
- 52** *Dünya Haberleri*, Özel Haber, 18 Ocak 1998. *Günlük Ayna*,
- 53** Pazartesi, 2 Mart 1998, sayfa 2. Londra *Günlük posta*, 29
- 54** Ağustos 1998, s. 1, 2. *Gönderimler*.
- 55**
- 56** Peter Hounam ve Derek McAdam, *Diana'yı Kim Öldürdü?* s 145.
- 57** Alıntı: *Küfür Söylentileri*, s 212. *Britanyalıların Fenike Kökeni*, s
- 58** 64.
- 59** "Fayed'in Dodi ve Diana'ya duyduğu aşıkın çatı alevi", Londra *Günlük ekspres*, 24 Temmuz 1998 Cuma, s.3.
- 60** *Kadınların Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi*, s 543. Kitty Kelly,
- 61** *Kraliyet ailesi*(Warner Books, New York, 1997), s 347 Kere, 3
- 62** Haziran 1998 Çarşamba.
- 63** "Fergie'nin Annesi Öldürüldü", *Dünya*, 6 Ekim 1988.

## YİRMİ BÖLÜM

# *Büyüyü yapmak*

Kardeşliğin ritüel ve sembolizme olan takıntısı ilk bakışta göründüğü kadar tuhaf bir davranış değil. İnsan zihnine ve duygularına büyümüyorlar. Bu binlerce yıldır devam ediyor ve eğer sürüngen kontrolünden kurtulacaksak, bunu anlamak çok önemli.

Var olan her şey bir enerji alanıdır, düşünce ve duyu tarafından yaratılan benzersiz bir enerji titreşim modelidir. Var olan tek şey aynı enerjidir, ancak bu sonsuz desenler sonsuz formlar yaratır, tipki suyun sıvı, bulut, buhar ve buz olarak tezahür edebilmesi gibi. Çok farklı görünüyorlar ve hissediyorlar ama yine de farklı formlarda sular. Bazı enerji kalıpları insan bedeni, bazıları insan zihni, bazıları ise kuşlar, ağaçlar, böcekler, su, gökyüzü ve hava olarak tezahür eder. Saf enerji seviyesinde her şey diğer her şeyle bağlantılıdır. Biz ve onlar yok, sadece biz ve sonuçta 'ben' var. Potansiyel olarak diğer tüm enerjilere erişme yeteneğine sahibiz ve enerji ve bilinc aynı olduğundan, tüm bilince, 'Tanrı' dediğimiz sonsuz zihne erişme yeteneğimiz var. Bu 'Tanrı' bizden ayrı değil, *dir-dir* biz ve biz oyuz. Sürüngenler ve var olan her şey gibi bizler de sonsuz zihnin bir yönümüz ve bu nedenle sonsuz zihnin tamamından yararlanma potansiyeline sahibiz çünkü en yüksek ifademizde hepimiz buyuz. Her şey. Sonsuz bir okyanustaki damlacıklar gibiyiz, bir dereceye kadar bireyseliz ama birlikte bütünü, damlacıklärın toplamını oluşturuyoruz. Damlacıklar olmadan okyanus olamaz. Ancak soru şu: Bu okyanusun ne kadariyla bağlantı kuruyoruz? Eğer bu çok küçük bir kısimsa, sonsuz bilgi, sevgi, anlayış ve bilgelik potansiyelinizden kopmuş, benim deyimimle bir yumurta kabuğu olan bir kozanın içinde yaşayacaksınız. (*Görmek Sekil 54*). Endişe ve korkunun hakim olduğu öngörülebilir bir hayat yaşayacak, sıradan olduğunuza ve kendi kaderinizi kontrol edemeyecek kadar güçsüz olduğunuza inanacaksınız. Zihninizi açarsanız, kalbinizi açarsanız ve o kozanın dışına çıkarsanız, giderek daha fazla sonsuzlukla bağlantı kurarsınız ve bunu yaparken, anlamsız bir yaşam süren fiziksel bir bedenden daha fazlası olduğunuza anlarsınız. Siz, deneyim yoluyla sonsuz tekamül yolculüğünuzun bir parçası olarak bu dünyayı deneyimleyen sonsuz bilinçsiniz. (*Görmek Sekil 55*). Sen her şeysin ve her şeyi bilme ve her şeyi yapma potansiyeline sahipsin.

Peki bu iki varoluş halinden hangisinin kontrolü daha kolaydır? Elbette cevap açık ve bu, bilinen insanlık tarihi boyunca gördüğümüz dünya hakkında pek çok şeyi açıklıyor. Gerçekte kim olduğumuza dair bilginin kamusal alanda sistematik olarak yok edilmesinin nedeni budur. Kendi gerçek doğasını anlayan insanlar,



**Şekil 54:**Hapis cezası.



**Şekil 55:**Özgürlük.

güç ve değerin daha önce gördüğümüz yöntemlerle manipüle edilmesi imkânsız olurdu. Binlerce yıldır Sürüngen Kardeşlik Gündemini yönetmek ancak insanlığı bu bilgiden ayırarak mümkün olmuştur. Dinin ve resmi 'bilim'in yaratılması bunun için temel olmuştur ve gördüğümüz gibi, her ikisinin de kurulmasından aynı gizli toplum akımları sorumlu olmuştur. 'Tanrı' kavramının bir insan, fiziksel bir form olarak bireyselleştirilmesi, her şeyin Tanrı olduğu anlayışını bastırmıştır. Öyle ki, 1990'ların başında Britanya'da bu tür şeylerden açıkça konuştuğumda kendimin de bildiği gibi, Tanrı olduğunuzu söylemek muazzam bir alay konusu veya kınamaya davetiye çıkarmaktır. Senin ne olduğunu, ne olduğumuzu söylemek küfür haline geldi. *Tümüöyle*. Bir din satın almak istemeyenler için, yaşamın sonsuzluğunu ve ebedi doğasını inkar eden bu-dünya-hepsi-var-bilimimiz var. Kardeşlik planı, insanlığın kendisine ve Yaratılışa ilişkin algısını, çok boyutlu sonsuzluğumuzdan kopacağımız ve potansiyelimizin çok küçük bir kısmıyla çalışacağımız şekilde programlamak ve manipüle etmektii. Ancak sürüngenler aynı zamanda Sonsuz'un bir ifadesidir ve tipki sürüngen kontrolüne meydan okuyanların onlara bir deneyim sunduğu gibi, onlar da bize evrimleşmek için kullanabileceğimiz bir deneyim sunuyorlar. İnsanlar güçlerini başkalarına verdiklerinde ne olacağını öğreniyorlar ve bu sürüngen grubu, gücü kötüye kullanmanın sonuçlarını öğrenmek üzere. Sonuçta bu bir oyun, evrim denen bir oyun, zihnimize ve duygularımıza hakim olmayı öğreniyoruz. Bu kitapta anlattığım şey, ilgili tüm taraflar için evrimsel bir deneyimdir. Hepimiz kararlar ve seçimler yaparız ve bunların sonuçlarıyla yüzleşiriz. Bu sonuçlar bizim yaşadığımız şeylerdir

Şimdi. Yeni seçimler yaparsak farklı sonuçlar doğururuz. Kaderimizin kontrolü bizde ve insanlar bunun farkına varıyor.

Sürüneler, alt astral frekans aralığı olarak adlandırılan alt dördüncü boyuttan idare ederler. Bu gezegeni kontrol etmek için insanlık kitleşini bu seviyede veya altında tutmaları ve onları daha yüksek olan her şeyden ayırmaları gerekiyor.(bkz. *Şekil 56*). Bu anlaşıldığından dünyada olup bitenler ve halen yaşananlar bir kez daha anlam kazanıyor. İnsan ruhunu bağlantısız bir cehalet içinde tutmak için çok önemli olan, düşük titreşimli duyguların, korkunun, suçluluğun, kırgınlığın, kendinden hoşlanmamanın ve başkalarını kınamanın manipülasyonudur; bunların hepsi sonuça korkunun ifadeleridir. Bunlar, alt dördüncü boyutun frekans aralığıyla rezonansa giren duyguların ta kendisidir ve bir kez bu duyguların egemenliğine boyun eğdiğimizde, sürüngen bilincinin kontrolüne de boyun eğierz. Hakimiyet dediğime dikkat edin. Bu duyguları yaşam deneyiminin bir parçası olarak hissetmek iyidir. Bu, daha fazla anlayış ve bilgelige doğru evrimimizde önemlidir. Bu duygular sizi kontrol ettiğinde, ruhunuzun tüm odağı alt dördüncü boyuta öyle bir takılır ki, sürüngen bilinci düşünce kalıplarınıza bağlanıp sizabilsiniz. Bu yüzden Kardeşlik, inisiyelerini sürünenlerle senkronize etmek için korkunç Şeytani ritüeller ve kurbanlar kullanıyor



**Şekil 56:** Sürüneler insan bilincinin büyük bir kısmını korku, suçluluk ve hayal kırıklığının alt dördüncü boyut hapishanesine hapsettiler. Yalnızca kalplerimizi ve zihinlerimizi açarak sonsuz benliğimizden kaçabilir ve onunla yeniden bağlantı kurabiliriz. Sevgi cevaptır.

dalga boyları. Ayrıca beynimizin sürüngen kısmı olan R kompleksimizin karakter özelliklerini de uyarmaya çalışırlar. saldırganlık, ritüelizm, hiyerarşik yapıya duyulan arzu vb. olarak kendini gösterir.

Burada yaşamın doğasına ilişkin öne sürdüğüm şey bir teori değil. Kanıtlanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamları ve araştırmacılar, korku duygusunun düşük titreşimli bir düzende, uzun bir dalga boyunda yankılmasını, aşk dediğimiz duygunun ise yüksek titreşimli bir düzende, kısa bir dalga boyunda yankılmasını gösterdi. Yazar, araştırmacı ve arkeolog Gregg Braden'in videosunda gösterdiği gibi, bu durum bu nedenle son derece önemlidir: *Sıfır Noktasına Uyanış*, İnsan vücudunun genetik materyali bir



**Şekil 57:**Korku uzun, yavaş bir dalga boyudur DNA 'antenlerimizin' çok azını etkinleştirir bizi Kozmos'a bağlayan.



**Şekil 58:**Aşk kısa, hızlı bir dalga boyudur birçok şeyi harekete geçirir en fazla anten var olan her şeyle yeniden bağlantıya geçirir.

son derece gelişmiş frekans vericisi ve alıcısı. Deneyler, vücutun genetik planı olan DNA'nın bir parçasını bir elektron tüpüne yerleştirdiğinizde, elektronların DNA düzenine göre bir araya geldiklerini göstermiştir. DNA'yı çıkardığınızda elektronlar hala aynı düzeni koruyor. Yani DNA etrafımızdaki enerjiyi sürekli olarak etkilemektedir. Varlık durumumuz dünyayı saniye saniye etkiliyor. Tutumlarınızı ve varoluş halinizi değiştirdiğinizde bütünü değiştirirsiniz çünkü siz bütünü parçasınız, aslında öyle bütün. Hala sıradan ve gücsüz mü hissediyorsunuz? İçimizde, DNA ile etkileşime giren, amino asit adı verilen bir dizi mikro anten vardır ve Braden'a göre, frekansları iletmek ve almak için 64 potansiyel insan genetik kodu veya anteni vardır. Kısacası bizi daha yüksek frekanslara ve kendimizin daha yüksek boyutlarına bağlayacak potansiyel bir anten. Ancak yalnızca 20 tanesinin aktif olduğunu, 44 tanesinin ise 'kapalı' kaldığını söylüyor. Bu, tüm gücümüzle, bilgeliğimizle ve potansiyelimizle bağlantı kurma yeteneğimizin büyük ölçüde baltalandığı anlamına gelir. Şüphesiz beynimizin potansiyelinin çok küçük bir kısmını kullanıyor olmamız da bunun bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki HeartMath Enstitüsü ve diğerlerinin yaptığı araştırmalar, DNA üzerindeki bu 'antenlerin', sürekli olarak DNA'dan geçen duyu dalga boyları tarafından etkinleştirildiğini veya kapatıldığını göstermiştir. Korku duygusu (tüm olumsuz duyguların kaynağı olan) uzun, yavaş bir dalga boyuna sahiptir ve bu nedenle potansiyel antenlerimizden yalnızca birkaçını tetikleyebilir.(Görmek**Şekil 57**).Ancak (tüm olumlu duyguların kaynağı olan) aşk hızlı, kısa bir dalga boyuna sahiptir ve dolayısıyla bu antenlerin çok daha fazlasının harekete geçmesine neden olur.(Görmek**Şekil 58**).Böylece korkunun büyüsü altında olduğumuzda, kendimizi sonsuzlukla olan gerçek bağlantımızdan koparırız ve yaşamalarımızı küçük bir bilinc damlacığı olan yumurta kabuğunun içinde yaşarız. Sevgi duygusunu ifade ettiğimizde çok boyutlu benliğimizle yeniden bağlantı kurarız ve potansiyelimiz sonsuz hale gelir çünkü biz sonsuz oluruz. Okyanusla, 'Tanrı'yla yeniden bağlantı kurarız.

Bunu ifade etmenin başka bir yolu daha var. Bilincimiz birbirine bağlı bir dizi enerji alanıdır. Zekâmız, duygularımız, ruhumuz vb. hepsi farklı frekanslarda rezonansa girer, ancak bilinen bir dizi girdap aracılığıyla birbirlerine nüfuz ederler.



**Şekil 59:**  
Çakra sistemi

*Taç çakra*  
*Üçüncü göz çakrası*  
*Boğaz çakrası*  
*Kalp çakrası*  
*Solar plexus çakra*  
*Sakral çakra*  
*Temel çakra*

Çakralar, 'ışık tekerlekleri' anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Daha önce de belirttiğim gibi duygusal dengesizliklerin zihinsel seviyeye, devam ederse fiziksel seviyeye taşınması bu çakra girdapları aracılığıyla gerçekleşir. Stresin hastalığa nasıl sebep olduğu ve duygusal olarak üzgün olduğumuzda neden doğru düşünmeyi bıraktığımızın nedeni budur. Yedi ana çakra, omurganın alt kısmı ile başın üst kısmı arasında aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir: **Şekil 59.** AlttaKİ üçü bizi Dünya'ya bağlar ve üstteki üçü bizi ruha, 'okyanusa' bağlar. İdeal bir durumda insan, fiziksel ve ruhsal olan arasındaki bağlantıdır: Cennet ve Dünya. Çakra sistemindeki denge noktası, sevgi ya da nefret duygusunu ifade ettiğimiz, bunun en yüksek ve en alçak ifadesi olan kalp çakrasıdır.

çakranın frekans aralığı. Bu, kalp ve sevgi sembolizminin arkasındaki kökendir. Bugün aşk fiziksel kalple ilişkilidir, ancak bu sembolizmin ilham kaynağı aslında ruhsal kalp, kalp çakrasıdır. Sevgiyi gerçek ve en saf anlamıyla, koşulsuz, yargılanmayan dediğimiz sevgiyi ifade ettiğinizde, o kalp çakrası bir çiçek gibi açılır ve muazzam bir güçle çok hızlı bir şekilde döner. Çiçek gücü! Bu, tüm alt bilincinizi saf sevgi frekansıyla rezonansa sokar ve bunu yaparken, sizi o sevgi frekansıyla rezonansa giren yüksek boyutlarınıza yeniden bağlar. Kim olduğun ya da ne yaptığı umurumda değil, ruhun saf sevgidir. Başka bir boyutta bir sürüngen olmanız umurumda değil, İngiltere Kraliçesi, George Bush, Henry Kissinger, her kimse, ruhunuz saf sevgidir. Ancak olan şu ki, onların alt bilinçleri kendilerinin en yüksek seviyesinden kopmuştur ve bu gerçekleştiginde alt bilinç bazı inanılmaz derecede korkunç şeyler yapabilir. Fakat böyle bir nefret yankılanırken gerçek benlikleriyle -saf sevgiyle- nasıl yeniden bağlantı kurabilirler? Yapamazlar. Hepimizde olduğu gibi saf sevgiyle yeniden bağlantı kurmanın tek yolu saf sevgiyi ifade etmek ve yaşamaktır. Bunu yapabilmek için elbette kontrol etme ve tahakküm kurma arzularından vazgeçmeleri gerekiyor çünkü o Gündeme devam ederken sonsuz benliklerinden izole kalacaklar.

Bunun yerine, insanlığı daha da düşük bir bilinç aralığına yönlendirmeye çalışırlar. Sürüngenler ve diğer alt dördüncü boyut varlıklarını bir bilinç hapishanesindedirler ve insanlığın daha küçük bir yerde yaşamasını istiyorlar. İlginç bir şekilde Hollandalı surrealist ressam MC Escher, resimde gördüğünüz gibi zaman ve mekanın hapishanesine hapsolmuş sürüngenleri tasvir ediyor. **Şekil 60.** Durumun bu olduğunu hissediyorum ve onlar değişene kadar hapishanede kalacaklar, sonsuzluğa evrimleşmeyecekler. Amaçları bizi orada kendileriyle tutmak. Bu binlerce yıl boyunca sürüngenlerin bunu başarma yöntemi, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu kanıtların ardından korku duygusu aracılığıyla olmuştur. Kardeşlik tarafından tasarlanan sürekli savaşlar, çatışmalar, terörist saldırıları, finansal kaygılar ve diğer sayısız olumsuz olay, büyük ölçüde insanlığı bir korku durumunda tutmak, dolayısıyla sınırlı ve gerçek benliğinden kopuk tutmak için tasarlandı. Nefreti, kırgınlığı, intikamı ve kinamayı (korkunun tüm tezahürleri) teşvik etmek sadece buna katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla çatışma ve korkunun koşullarını da sağladı. Hayal edilemeyecek miktarlarda daha fazla korku din tarafından teşvik edilmiştir. Tanrı korkusu (benlik korkusu) ve ölüm korkusu ve 'onun' yargısı. 'Bilim' için de aynı şey geçerli, ölmeye ve unutulma korkusu da öyle. İnsanlık tüketildi ve bunaldı

korku ve onun çok yönlü ifadeleri ve bu yüzden kim olduğumuzdan kopmuş durumdayız. Babil Kardeşliği, sahip olduğumuzdan emin oldu Okullarda ve üniversitelerde, 'bilim' kurumlarında öğretenenleri ve dolayısıyla medyanın 'normal' meydan okuyan her şeyi kibirli ve acımasız bir şekilde reddederken mümkün ve inandırıcı gördüklerini kontrol ederek bu konuda cahil kaldılar. İnsanlık, gerçek olduğuna inandığı bir film ekranını izleyerek hayatını geçirirken, dünya gerçekte olduğu haliyle gözlerden gizleniyor. Gazeteciler dünyada olup bitenleri haber yapmıyorlar. filmdeki hikaye akışını aktarıyor. CNN'e film kanalı diyorum. Korkuyu manipüle edenler için ek bir bonus daha var. Ne zaman biri korku içinde olsa



**Şekil 60:** Sürüngenler sembolik olarak zaman ve mekanda sıkışıp kalmışlardır. Kendi tutumları nedeniyle alt Dördüncü Boyutta hapsedilirler ve kalplerini açana kadar kaçamazlar. Reptilianların sevgiye herkesten daha çok ihtiyacı var.

güçlerini kendilerini koruyacağına inandıkları herkese verirler. Sorun-tepki-çözüm dediğim teknik korkunun manipülasyonudur. Savaşlardan ve diğer zulümlerden sonra "Bir şeyler yapılmalı" çağrılarını harekete geçiren şey korku ve onun kırgınlıklarıdır, bu da daha sonra Kardeşler'in öncülerinin çözüm önermesine yol açar.

Burada bahsettiğimiz kitlesel akıl ve duygusal kontroldür. Zihin kontrolünün tanımını, bir kişinin zihnini sizin istedığınız şekilde düşünmesi ve hareket etmesi için manipüle etmek olarak alırsanız, bugün Dünya Gezegeninde kaç kişi zihin kontrolüne sahip değil? Başkan Kennedy ve Prenses Diana'nın ölümleri de bunun bir parçasıydı. İnsanlar JFK'nin gerçek karakteri hakkında ne söylerse söylesin, onun geleceğe yönelik yeni bir umudu temsil ettiği yönünde bir algı vardı. Yapmış ya da yapmamış olması önemli değil. İnsanlar onun öyle olduğunu düşündüler ve onlara temsil ettiği şey de buydu. Yıllar boyunca pek çok Amerikalının bana söylediğ gibi, o öldürülüğünde Amerikan ruhunda bir şeyler ölmüştü. Buna umut, masumiyet, ne derseniz deyin. Amerika'nın ruhunda derin bir şeyler onunla birlikte öldü. Altta yatan duygusu, iyilerin genç yaşta ölümü ve kötülüğün her zaman kazandığı yönündeydi. Bu durumda haklı olarak sevginin gerçek ifadesiyle ilişkilendirilen kadın Diana için de durum aynıydı. Öldüğünde ardından gelen duygusal dalgası onun için, insanoğlu için değil, aşık simgesiydi. Yüzeyin altına bakarsanız, kitesel kederin taşması, onunla birlikte başka bir şeyin de ölmüş olmasından duyulan üzüntüyü. Aşk ölmüştü. İyilik ölmüştü. İyiler genç ölü ve kötülük her zaman kazanır. Bunlar, Londra'daki Tavistock ağı gibi yerlerde Kardeşler'in akıl doktorları tarafından kitle ruhunun güçlüğü ve umutsuzluk duygusuna yönlendirilmesine ilişkin küresel örneklerden sadece ikisi. Korku, güçlüğü ve çaresizlik içindeki insanlar eninde sonunda kendilerini kapatırlar ve olmaya teşvik edildikleri koyun haline gelirler, hayatlarını uyuşmuş bir itaat içinde sürüklenecek geçirirler.

Ancak insan zihninin ve duygularının manipülasyonu ve sonsuz okyanusla bağlantının kesilmesi bundan çok, çok, daha derinlere gidiyor. Alt dördüncü boyutun sürüngenlerinin ruhsal ve duygusal olarak bağlantısızmasına rağmen, zihinsel olarak çok keskin olduklarını ve yüksek düzeyde entelektüel bilgiden geldiklerini unutmayın. Bu bilgi, antik dünyadan bu yana Kardeşlik'in gizli toplum ağında istiflenirken, yerel kültürlerin yok edilmesi, Engizisyonun dehşeti ve İskenderiye'deki gibi büyük ezoterik kütüphanelerin yakılmasıyla kamusal alandan çekilmişdir. Denge = uyum. Dengesizlik = uyumsuzluk. Eğer uyumsuzluk istiyorsanız dengesizliğe ihtiyacınız var. Bu basit bir gerçektir ve Kardeşliğin tekniklerinde temel bir rol oynamıştır. Dengeli dişil enerji, sezginin ve yeniden bağlanmanın enerjisidir. 'Kadın sezgisi' fikri buradan geliyor. Bir kadın bedeninin, dişil enerjiyi bol miktarda tezahür ettirme olasılığı çok daha yüksektir ve bu nedenle antik ve modern dünyadaki kahinlerin, kanalcaların ve medyumların çoğu kadın olma eğilimindeydi. Ama öyle olmak zorunda değiller. Erkekler de dişi kutuplarına erişme ve bu yaratıcı gücü kendilerinin daha yüksek, sezgisel seviyeleriyle bağlantı kurmak için kullanma becerisine sahiptir. Ancak Kardeşler'in görmek istediği şey böyle bir yeniden bağlantı değil. İnsanlığın bilinç hapishanesinde kalmasını istiyorlar. Böylece dengeli dişil enerjinin kullanımını bastırmak için elliinden geleni yaptılar. Kadınları kadın yapmak için dini kullandılar

Kendilerini tüm görkemleriyle ifade etme fırsatı olmayan erkekler hizmet etmek. Aynı zamanda, bir erkeğin nasıl olması gerekiğine dair bir plan yaratarak, erkekteki dışı kutuplaşmasını da bastırdılar. Maço ve saldırgan, 'gerçek' bir adam olarak adlandırdığımız şeydir (aslında kaybolmuş ve korkmuş bir küçük çocuk). Bu 'gerçek' erkekler dışı enerjilerinden o kadar kopmuşlardı ki, sezgileri ve yüksek benlikleriyle bağlantıları neredeyse tamamen yok oldu. Bu arada Kardeşlik inisiyeleri, alt dördüncü boyuttaki sürüngen efendileriyle bağlantı kurmak ve dünyayı sinema ekranının arkasından gizlice manipüle etmek için dışı enerjinin (Hekate) negatif frekanslarını kullanıyorlar. Yaratıcı güç olan cinsel enerjinin bastırılması ve saptırılması, insanın yaratıcılık ve kendi kaderini tayin etme konusundaki sonsuz gücünü ortaya koyma potansiyelini sınırlamanın bir başka temel yoludur.

Dişi enerjinin manipülasyonu ile bağlantılı olarak zamanın manipülasyonu da vardır. Bu, Pont de UAlma Tüneli'ndeki sembolizmin bir başka yönüdür. Kardeşlik, insan bilincini yanlış bir zaman perspektifine ayıradı ve bunu yaparak insanlığı, farklı bir zaman versiyonunda işleyen yaratılışın geri kalanından ayırdı. Böylece insanlık hayatını evrenle senkronize olmayan bir şekilde yaşıyor. Bu kadar dengesizliğin olmasına şaşmamalı. Gerçekte zaman yoktur. Her şey olduğu gibidir ve geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda gerçekleşmektedir. Olayların doğrusal bir zaman çizgisinde oluyormuş gibi görünmesini sağlayan yalnızca bizim zaman algımızdır. Ancak doğrusal zamanda bile doğal akıştan kopmuş durumdayız. Doğa, Ay'ın 28 günlük 13 döngüsü olan Ay zamanına göre ayarlanmıştır. Kadının adet döngüsü Ay'a göre ayarlanmıştır ve buna uygun olarak, erkek güneş enerjisini alıp onu kadın formunda Dünya'ya geri yansıtın Ay'dır. Satanistlerin her ay dolunay altında o dişil enerjinin gücünün doruğa ulaştığı ritüelleri ve kurbanları vardır. Bu enerjiyi alıp onun negatif kutbunu ortaya koyarlar: Hekate. Ne kadar negatif dişil (sezgisel) enerjiye odaklanabilirlerse, diğer boyutlarda erişmeye ve onlarla iletişim kurmaya çalışıkları 'şeytanlarla' bağlantıları da o kadar güçlü olur. Bu yüzden Arizona Wilder gibi hassas medyumları ritüellerini yürütmemeleri için programlıyorlar. Halen Ay saatine göre yaşayan dünyanın yerli halkları, doğayla aynı enerji akışında çalışıkları için doğayla çok daha uyum içindedirler. Onunla senkronize oluyorlar. Ancak 1572'de Papa Gregory yeni bir takvimin, Gregoryen Takvimi'nin tanıtılacağını duyurdu ve Ekim 1582'de uygulamaya konuldu. Bu başka bir Kardeşlik dolandırıcılığıydı ve Gregoryen Takvimi gezegen için sabit standart zaman haline geldi. Bu, bir saate, saate baktığımızda ya da bir günlüğe geleceği planladığımızda insan zihninin bu üretilmiş 'zaman' akışına ayarlı olduğu anlamına gelir. Peki bu zaman sisteminin merkezi, tüm olayların geldiği sıfır noktası neresidir? Dünyadaki insanlar saatlerini ayarlıyor mu? Kardeşliğin faaliyet merkezi olan Londra şehrini finans bölgesinden Thames Nehri'nin karşısında, Londra'daki tek Greenwich! Peki Gregoryen Takvimi'nin ilham kaynağı neydi? Babil'de kullanılan Gözcülerin veya insan kızlarıyla çitleşen tanrılarının oğullarının eski Yunanca adı Grigori'ydi.<sup>2</sup> Reptilianların yani Grigorilerin takvimidir.

Binlerce yıl önce zamanla aynı oyunu oynayanlar Babil'in Sürünge Kardeşliği rahipleriydi. Gregoryen Takvimi bir saçmalıktır. zamanı geldi

tüm kıyafetlerinizi gardiroba atmak ve kapının hızla açılmasını önlemek için kapıya yaslanmakla eşdeğerdir. Yeterince sertçe iterseniz kıyafetler neredeyse sığabilir, ama ne dağınıklık. Burada, 60 dakikalık saat ve 24 saatlik günlerden oluşan 12 aylık bir yılımız var; aylar o kadar uyumsuz ki, bazıları 30 gün, bazıları 31, diğerleri 28 veya her dört yılda bir 29 gün oluyor. Evet, eldiven gibi uyuyor. Ancak motivasyon, zamanın mantıklı bir şekilde ölçülmesi değildi. Fikir insan bilincini Ay zamanından ayırmaktı ve Gregoryen Takvimi 13. Ay'ı kaldırıldı. 28 günlük 13 Ay döngüsü ayları olmalı, ancak bunun yerine 12 ay ve 12 Ay döngülerimiz var. Kardeşlik hiyerarşisi hâlâ takvimlerini Ay zamanına göre kullanıyor - 13'e olan takıntılarının bir başka nedeni de. Diana'nın (Ay Tanrıçası) arabasının 13. sütuna çarpması aynı zamanda 13. Ay'ın insanın zaman algısından bu şekilde uzaklaştırılmasının simgesiydi. Ve insanları zamanın doğal akışından ayırdığınızda, onları o zaman akışında işleyen her şeyden koparmış olursunuz. Böylece Batılı (ve giderek küreselleşen) 'uygarlık' doğal dünyayla ilişkisini kaybetmiş ve çevresiyle uyumsuz hale gelmiştir.

Milenum, zamanda üretilmiş bir noktadır. Milenum'un 2000 yılına geçtiği an yalnızca Gregoryen Takvimi sayesinde var olabilir, ancak insan ruhu buna ayarlandığından Kardeşlik yine Milenum boyunca zamanı manipüle etmeyi planlıyor. Milenum yaklaşırken, Avrupa'nın en yüksek binası, Thames Nehri boyunca, Greenwich Ortalama Saati olarak adlandırılan sıfır noktası olan Londra'daki Greenwich Gözlemevi'nden inşa edildi. Canary Wharf adı verilen bu bina, Kardeşliğin ticari çıkarlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından inşa edilmiş ve devasa bir cam dikilitaştır. Daha sonra İngiliz Hükümeti bir milyarın, evet bir milyar poundun büyük kısmını, Milenum zamanında resmi kutlamaların odağı olacak olan Milenum Kubbesi'ni inşa etmek için harcamaya karar verdi. Bu kubbe, Thames Nehri'nin yanındadır ve karşı tarafta, küresel sıfır zaman çizgisine yakın olan Canary Wharf dikilitaşıdır.(*resim bölümüne bakın*).Dikilitaş ve kubbe, güneş ve kozmik enerjiyi çeken onde gelen Kardeşlik geometrik sembolleridir. Milenum Kubbesi projesinden sorumlu olan kişi, kişisel mali durumuyla ilgili ortaya çıkan bilgilerin ardından istifaya zorlanan 'Karanlığın Prensi' lakaçı Peter Mandelson'du. Kırmızı gülü partisi sembolü olarak tanıtıklarında İşçi Partisi'nin baş doktoru olan Mandelson'du.

Eminim ki Kardeşlik bir şekilde, insan bilincini daha da karıştırmak ve daha fazla dengesizlik ve çatışmayı teşvik etmek için Greenwich'teki bu sıfır noktasında zamanı 'kayıtlı' planlıyor. Milenum Kubbesi'nin sembolü, Greenwich Meridian'i üzerinde şafak sökerken Güneş'e uzanan çıplak, uzun bacaklı bir kadındır. 'Yeni Britannia' olarak adlandırıldı ve 'tarih öncesinden günümüze kadar kadın ikonları' temsil ettiği söyleniyor. İkonlar mı yoksa farklı isimler altında bir ikon olan Kralice Semiramis mi? Sanatçıya bu çalışmaları karşılığında Milli Piyango fonundan 90.000 £ ödendi. Zamanla oynamak, Kardeşliğin insan bilincine karşı kullandığı büyük bir silahdır. Ayrıca başlangıçta 13 astrolojik burcun da olduğundan ve 13'üncüünün örümcekle temsil edildiğinden eminim. Bana öyle geliyor ki bu burç, diğer burçların hepsini kapsayan, çeşitli enerjilerini bir araya getiren bir burcu ve onu her zaman astrolojik dairenin merkezinde konumlanmış olarak görüyorum.

İlgincit ki Bohemian Grove'da Shakespeare'e özgü (Francis Bacon) sloganları şu:  
"Dokuma örümcekleri buraya gelmez"

Her şey farklı tezahürlerdeki bilinçtir ve hayatımızın her anında diğer titreşen enerji alanlarıyla etkileşim halindeyiz. Birisiyle tanıştığımızda ve onun 'hislerini' hissettiğimizde ya da bir eve gittiğimizde kendimizi rahatsız hissettiğimizde ya da hemen evimizde hissettiğimizde bunu sıkılıkla hissederiz. Hissettiğimiz kişinin veya yerin enerjisidir. Dünyanın enerji alanlarında yaşadığımız için sürekli olarak onların titreşim durumlarından etkileniyoruz. Sürüğen Kardeşliği bunu biliyor ve burada, görünüşte takıntılı bir ölçekte sembolizmleri ve ritüelleri için başka bir neden daha var. Her şey bir frekansta rezonansa girer ve semboller bunun çok güçlü örnekleridir. Sembol, bir düşüncenin fiziksel temsiliidir. Bu sembolün sizin için anlamı, yankılayacağı enerjidir. Bir dikilitaş, erkek cinsel enerjisini, yani fallusunu sembolize eder ve bu da onun ürettiği ve çektiği enerjidir. Kubbe rahmi, dışiyi temsil eder ve bu onun ürettiği ve çektiği enerjidir. Aynı şey pentagram için de, yanmış bir meşale için de, her neyse. Eğer bunlar Dünya'nın manyetik ızgarasındaki özellikle güçlü girdap noktalarına ve geçiş noktalarına yerleştirilirlerse, küresel enerji alanının titreşim durumunu daha da verimli bir şekilde etkileyebileceklerdir. Geometrik sokak planları ve bazı binaların birbirlerine göre geometrik yerleşimi de aynı şekildedir. Dealey Plaza gibi güçlü bir girdap noktasında Başkan Kennedy'nin suikasta uğraması ve oraya odaklanan insan düşüncesinin korku, keder ve korku enerjisi, Dünya enerjisinin titreşim rezonansı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Aynı durum, hatta daha da fazlası, Diana'nın Paris'teki Ay-enerji sahasındaki ölümünde de yaşandı. Bunların hepsi sürüngenlerin bizi gerçek ve sonsuz gücümüzden uzaklaştmak için insan zihnine ve duygularına yaptığı büyünün bir parçasıdır. Ayrıca bu ve diğer olaylar tarafından ne kadar çok olumsuz duyu hissetmek üzere yönlendirilirsek, Dünya alanlarında kendi korkumuzu o kadar çok üretiriz ve aşağı doğru sarmal devam eder.

Burada bir sonraki bölümle son derece alaklı olan başka bir nokta daha var. Araştırmalar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinden Güneşimize (ve diğer güneşlere) ve oradan da Dünya'ya doğru üretilen bir darbenin, bir elektrik sinyalinin olduğunu göstermiştir. Bu nabız daha sonra insan kalbi tarafından alınır, beyne iletilir ve oradan da vücut hücrelerine gönderilir. Bu nabız, bu rezonans, bu diziden bozulmadan ve kesintisiz olarak geçtiğinde, insanoğlu kozmosla bir olur. Her hücre kozmik nabızla bağlantılıdır ve onunla uyum içindedir. Ancak buna engel olan şey, devreyi kıran ve bizi bir kez daha Dünya'dan ve daha geniş evrenden ayıran düşük titreşimli duyu ve dengesizliktir. Çoğu insanda kalp-beyin bağlantısı, akl ile kalbin, akl ile sezginin, fiziki ile maneviyatın ayrılmasıyla bozulmuştur. Sürüğen Kardeşliğin bugün Gündeminin bu kadar hızlı ilerletmesinin nedeni, önünde devasa bir mücadele olduğunu bilmesidir. Yaratılış enerji döngülerini tarafından yönetilir. Bir düzeyde onları Dünya mevsimleriyle birlikte görüyoruz; İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Ancak çok daha büyük döngüler de var ve bunlar Sümerler, Mısırlılar, Hindular, Çinliler, Orta Amerika'nın Mayaları ve Arizona'nın Hopileri gibi yerli Amerikalılar gibi kadim insanlar tarafından sayilar ve sembollerle kaydedilmiştir. Bunlar güneş, ay ve güneş döngülerini ölçer.

Dünyanın enerji alanlarını dönüştüren ve dolayısıyla bu gezegendeki yaşamı dönüştüren diğer kozmik enerjiler. Şu anda bu dönüştürücü döngülerin belki de en büyüğünün ortasındayız; bu döngünün yalnızca 26.000 yılda bir gerçekleştiği tahmin ediliyor ve Maya takvimi, kritik değişim noktasının 12 Aralık 2012 olduğunu öngörüyor. Gerçek odak noktası burası. üretilmiş Milenium'un değil, dönüşümün. Bu bilinç döngüleri, çok daha yüksek bir bilinç durumuna geçmeye hazır olanlara açılan kapılar veya geçitler gibidir. Bunu, zamanın belirli önemli anlarında (veya daha doğrusu döngülerde) kapının veya geçidin açıldığı bir tür guguklu saat olarak görüyorum. Bu ağ geçitleri kaçırıldığında, başka bir ağ geçidi açılıncaya kadar döngü yeniden başlar. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, görününen o ki, bir giriş kapısı olmaktan çok, mevcut tüm inançlara meydan okuyacak küresel bir dönüşüm için geniş bir fırsat ucuруmu. Dini ve gizemci okul metinleri bunu binlerce yıldır açıkça veya sembolik olarak öngörüyor. Artık, sözde 'Çağların Büyük Değişimi'nin yaklaşmakta olduğunu doğrulayan fiziksel, ruhsal ve gittikçe artan bilimsel kanıtlar mevcut.

Gregg Braden tarafından anlatılan bir dizi olay *Sıfır Noktasına Uyanış*, zamanların değiştiğini doğruladılar. 1991 yılında Samanyolu Galaksimizin sarmal merkezinden rezonans yapan yeni bir frekans tespit edildi ve 1994 yılında Ulysses Sondası Güneş'teki değişiklikleri araştırmak üzere gönderildi. 1980'lerin ortasından itibaren güneş patlamalarında ve X-ışını patlamalarında müthiş bir artış oldu ve Ulysses, Güneş'in manyetik alanının hızla azaldığını keşfetti. Kuzey ve güney kutuplarındaki ve ekvatorlardaki okumalar 'beklenenden çok daha düşüktü. Ayrıca Güneş soğurken güneş sisteminin gezegenleri, özellikle de dış gezegenleri ısınıyor. Bu, Güneş'teki manyetik ve elektriksel değişiklikler tarafından uyarılmış olsa da, gezegensel ısının kaynağının içерiden geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda Güneş'te de bu değişimler meydana gelirken, 3000 yıl önce ilk olarak Çinliler tarafından belgelenen Jüpiter'deki fırtınada da ani değişimler yaşanmıştı. Bu Jüpiter fırtınasının içindeki devasa bir sarmal diğer yöne doğru dönmeye başladı. Shoemaker-Levy kuyruklu yıldızının 1994 yılında Jüpiter'e çarpmasının neden olduğu şok dalgaları ve diğer olaylar, Dünya da dahil olmak üzere daha geniş güneş sistemini de etkiledi. Açık olan şey, Güneş'in manyetik alanındaki değişikliklerin buraya yansığıdır.

Dünya, manyetik bir alan oluşturmak için farklı seviyelerde dönen dev bir mıknatıstır. Dünya ne kadar hızlı dönerse, manyetik alan da o kadar güçlü ve yoğun olur. Braden, iki bin yıl önce bu manyetik alanın mevcut döngüdeki yoğunluğunun zirvesine ulaşlığını ve o zamandan bu yana gezegenin giderek daha yavaş dönmesiyle birlikte düşüşe geçtiğini söylüyor. Saha artık 1.500 yıl öncesine göre %50 daha az güçlü ve bu düşüşün hızı çok hızlı artıyor. Paniğe gerek yok çünkü bunların hepsi doğal bir döngünün parçası, yıllık mevsimlerin daha uzun ve sonsuz derecede daha güçlü bir versiyonu. Bununla birlikte Dünya'nın rezonans frekansının, deyim yerindeyse kalp atışının hızla arttığı haberi de geliyor. Temel Rezonans Frekansı veya Schumann Boşluk Rezonansı olarak adlandırılan bu frekans, 1899'da tanımlandı. O zamandan 1980'lerin ortalarına kadar, yaklaşık 7,8 Hertz veya saniyede 7 devirlik sabit bir darbeyi korudu. Ancak 1986-87'den itibaren görünüşe göre hızlanmaya başladı. 1995 yılı sonunda bazı tahminlere göre 8,6'ya ulaşmıştı ve en son duyduğuma göre 10'un üzerinde olduğu söylenmişti.

ve hala yükseliyor. Gregg Braden, Maya dönüşüm yılı olan 2012'de Dünya'nın rezonansının saniyede 13 döngü olabileceğine, manyetik alanının ise sıfır veya sıfıra yakın olabileceğine inanıyor. Gezegenin dönüsü duracı için Dünya'nın manyetik alanının tamamen ortadan kalkacağı duruma Sıfır Noktası adını veriyor. Bu, yerçekiminin olmayacağı anlamına gelmez çünkü bu, gezegenin dönüsü değil, başka fenomenler tarafından yaratılmıştır. Son 4,5 milyon yılda buna benzer bir şeyin en az 14 kez yaşandığı görülüyor. Sonuncusunun yaklaşık 11-13.000 yıl önce olduğu tahmin edilmektedir; bu, Atlantis'in sonu ve MÖ 10.500'den sonra o büyük felaketten toparlanmanın başlangıcına ilişkin birçok tahmine karşılık gelen bir zaman aralığıdır. 13.000 yıl önce, şimdi sona eren 26.000 yıllık Büyük Dönüğün yarı noktası olacaktı, başka bir büyük değişim zamanı. Dünyanın dönmeyi bırakacağını söylemiyorum ama bu olasılığı kesinlikle göz ardı etmeyeceğim.

Bununla birlikte, daha yakın zamanda, yaklaşık 3.500-600 yıl önce, Grönland ve kutup bölgelerindeki buzların incelenmesi sonucunda manyetik bir kutup kayması olmuş olabilir. Dünya, şu anda görmekte olduğumuz manyetik alandaki hızlı düşüşü her deneyimlediğinde, manyetik kuzey ve güney yer değiştirdiğinde kutup kaymasına yol açmıştır. Braden gibi insanlar, Dünya'nın ters yönde dönmeye başlamadan önce birkaç gün boyunca dönmeyi bırakacağını tahmin ediyor. Gördüğünüz gibi bir demir çubuktan geçen elektrik akışı tersine döndüğünde kutuplar da tersine döner. Gezegen diğer yöne döndükçe elektrik akışı da tersine dönecek ve dolayısıyla kutuplar da ters dönecektir. Eğer gezegen dönmeyi bırakırsayıdı, bu dönemde Dünya'nın bir tarafı sürekli güneş ışığı altında, diğer tarafı ise karanlıkta kalacaktı ve kadim insanlar bunun binlerce yıl önce gerçekleştiğini söylüyorlardı. Perulular üç günlük 'uzun gece'den söz ediyorlardı ve İncil'de gündüzün en uzun gün olan 20 saat süրdüğünden bahsediliyor. Hopi Kabillesi, Güneş'in bir günde nasıl iki kez doğduğunu kaydediyor. Önce batıda yükselp doğuda battı, daha sonra doğuda yükselp batıda battı; o zamandan bu yana devam eden döngü. Diğer antik kayıtlar, Güneş'in batıdan doğup doğudan battığını söylüyor; bu da Dünya'nın diğer yöne döndüğünün bir başka göstergesi.

1990'ların başında ben bu tür şeylerin farkına yeni uyanırken, bir medyum bana kanallık yoluyla bazı bilgiler verdi: "Dünya değişiyor ve kuzey güney, doğu batı olacak. Bu, ezelden beri emredilmiştir."<sup>3</sup> Öyle görünüyor ki. Kaliforniya'daki bilim adamı-araştırmacı Brian Desborough da bana, medyanın karartılmasına neden olabilecek bazı önemli jeofizik olayların gerçekleştiğini söyledi. Dünyanın jeomanyetik alanının üstel bir hızla düşüğünü ve yakında sıfıra ulaşacağını doğruluyor. O da benim gibi, jeolojik açıdan en hafif tabirle çok inişli çıkışlı bir yolculukta olduğumuza inanıyor. ABD Jeoloji Servisi, Dünya'nın manyetik alanının her 500.000 yılda bir sıfıra düşüğünü, ardından yavaş yavaş yeniden oluştuğunu ve bunların, gezegenin dönüsünün geçici olarak durması nedeniyle felakette sonuçlanan Dünya değişimleri, depremler ve yanardağ dönemleri olduğunu söylüyor. Sanırım bundan daha sık oluyor. Brian'ın bağlantılarına göre Güneş'in manyetik alanı çoktan sıfıra düştü ve hidrojenin helyuma dönüşümünde daha yüksek bir seviyeye ulaşmış gibi görünüyor. 19,5 derece enlemede Güneş ekvatorunun üstünde ve altında güneş patlamaları yayıldığını söylüyor. Bu, dönen küreler arasında enerji alışverişinin yapıldığı noktadır ve

Piramitlerin bulunduğu Dünya üzerindeki bu enlemlerde. Bu enlemlerde Güneş'ten alınan enerji artık olağanüstü olmalıdır.

Galaksinin merkezindeki rezonans değişimlerinden Güneş'teki değişimlere, Dünya'daki değişimlere kadar olan bağlantıyı takip etti. Buradan insanın kalbine, sonra beyne ve vücutun her hücresına kadar gider. Kalbinizi ne kadar açarsınız bu akış o kadar güçlü olur ve yükselen titreşimlerle o kadar hızlı senkronize olur ve daha yüksek bir bilince dönüşürsünüz. Eğer kalbinizi ve zihninizi kapatırsanız, bu değişimlere direnirsiniz ve enerjinizin giderek daha fazlası, yaşamınızı dönüştürecek ve siz özgür kilacak enerjilerle savaşmak için harcanır. Ayrıca vücudunuz etrafınızda enerjiyle giderek daha fazla senkronize olmayacağı ve bunun zihinsel, duygusal ve fiziksel sonuçları açıkça ortaya çıkacak. Hızla akan bu nehrin içinde durup onu durdurmaya çalışabilirsiniz ya da rahatlayıp hava yatağına uzanıp onunla birlikte akabilirsiniz. Bu senin seçimim ve ne olursa olsun sonsuza kadar yaşayacaksın. Eğer kendimize bu yüksek frekanslı ışığın aşılanmasına izin verirsek, bedenlerimiz kendilerini onaracak ve yaşlanmayacağımız. Eğer istersek sonsuza kadar fiziksel bedenlerde yaşayacağız ve zihinsel ve psikik güçlerimiz hiçbir sınır, hiçbir sınırlama tanımayacak. Eğer Foton Kuşağı adı verilen devasa bir elektrik alanına girdiğimiz de doğruya, bazı şartsızlığı deneyimleyeceğiz. Kadim insanlar bu büyük değişim döngülerini biliyorlardı ve Misirilerin, Mayaların, Tibetlilerin, Çinlilerin ve diğerlerinin tüm eski takvimleri şu anda yaşadığımız dönemde bitiyor. Bu Misir takvimi yaklaşık 39.000 yıl öncesine, Maya takvimi ise muhtemelen 18.000 yıl öncesine dayanıyor. Mayalar, zamanın bir versiyonunun yerini başka bir versiyonun almasıyla eski dünya ile yeni dünya arasında bir geçiş dönemi olacağını söyledi. Bu dönemde 'Zaman Yok' adını verdiler ve bunun Temmuz 1982'de başlayacağını ve 12 Aralık 2012'ye geçişe yol açacağını söylediler. Tüm bunların insanlık üzerindeki etkisini görmek kolaydır. Son birkaç yılda 20'den fazla ülkeyi ziyaret ettim ve hepsinde bir uyanış yaşanıyor. Henüz çoğunluk olmasa da, bu manevi alarm saatı insanları uykularından uyandırdıkça sayılar gün geçtikçe artıyor. Zamanın giderek daha hızlı geçtiği izlenimini veren, Dünya'nın ve genel olarak galaksinin hızlanan titreşimidir. Bu bir yanılısma çünkü aslında zaman yok ama frekans giderek hızlandıgı için böyle hissettiriyor. 1990'ların başında bir medyum aracılığıyla bana, zamanın o kadar hızlı akyormuş gibi görüneceği ve korkutucu olacağı günün yaklaşğını söyleyen kanallı bir iletişim verildiğini hatırlıyorum. O an yakındır. Bu endişelenenecek bir şey değil, sadece doğal bir döngü, ancak birçok zorluğu ve dolayısıyla sonsuz fırsatları da beraberinde getirecek.

Evren, tüm fiziksel dünya gibi bir hologramdır; üç boyutlu bir formun görünümünü yaratmak için çarpışan ışık ışınları. Bu, bir gölete taş atmak ve dalgaların çarpışıp desenler yaratmasını izlemek gibidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki bilim adamı, Terrance ve Dennis McKenna, evrenin 64 dalga veya zaman ölçüğinden oluşan bir hologram olduğunu ve bu nedenle 1-Ching'in 64 heksagramına, Hayat Ağacı'nın 64 anahtarına ve DNA'nın 64 kodonu. Bilgisayar analizleri, bu dalgaların 64'ünün de 2012'de zirveye ulaşacağını gösteriyor. Bu, önumüzdeki birkaç yılı sarsıcı bir değişim dönemi haline getirecek. McKenna'lار, değişim hızının daha küçük ve daha büyük bir ölçekte iki katına çıktığını söylüyor.

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1997	019	022	027	030	034	040	044	050	054	060	066	071
1998	077	082*	088	093	099	103	109	113	119	123	128	131
1999	136	139	142	146	148	151	153	154	156	157	158	159
2000	160	160	160	160	159	158	157	156	155	154	152	150
2001	148	146	142	140	137	134	131	128	124	121	118	114
2002	111	107	103	100	097	093	089	086	082	079	076	072
2003	069	066	062	060	057	053	051	048	046	043	041	039
2004	036	034	032	030	028	027	024	023	021	020	019	017
2005	016	014	013	012	012	011	010	009	009	008	008	008

**Şekil 61:** Milenyum yılları boyunca Dünya'yı bombalayacak olan güneş patlamalarındaki dramatik artış. Bu rakamlar her aydaki büyük alevlenmelerin sayısıdır.

Bu yüzyılda teknolojik gelişmedeki sıçramalar olarak kendini gösteren daha küçük bir zaman dilimi. İleriye dönük olarak, bunun 384 günlük bir periyotta önceki tüm döngülerin toplamından daha fazla bilinc dönüşümünün olacağı 2012 dönüşüm yılına kadar devam edeceğini söylüyorlar. Bundan sonra olayların daha da hızlı ilerleyeceği altı günlük bir döngü olacak ve son 135 dakika içinde insan bilincinde on sekiz büyük sıçrama daha olacak, saniyenin son 0,0075'inde doruğa ulaşacak ve başka bir 13 sıçrama daha gerçekleşecek. Izleyeceğimizi sanmıyorum *Fiyat doğru* bu bir şekilde gerçekleşirken. "Sevgilim diyorum, sanırım o son reklam yayındayken, hayatı değiştirecek bir takım dönüşümlerden geçtim. Bir bardak çay?"

Ben bu kelimeleri yazarken, güneş patlamalarının döngüsü hızla artıyor ve 1999 ile 2002 yılları arasında maksimum güç ve etkiye doğru ilerliyor. (*Şekil'e bakın 61*). Bu değil *the dönüşüm*, ancak bu toplama döngüsünün bir parçasıdır. Bu konularda iyi bir bilgi kaynağı *Güneş Web Sitesi*.<sup>4</sup> Sürünge insanlarının güneş kültürünü, kendi 2000 yıllarını bu döngüdeki (bilindiği şekliyle 23. döngü) maksimum güneş patlamaları patlamasıyla senkronize eden bir zaman ölçümü yaratması önemlidir. Oldukça yükli enerjiye sahip bu güneş firtınalarının fırın aktivitelerini, hava değişikliklerini, gökyüzündeki inanılmaz kutup ışıklarını artırması ve muhtemelen yaygın elektrik kesintilerine ve uydu arızalarına neden olması muhtemeldir. Bu yüzyılda Elitlerin inşa ettiği yer altı üsleri ve şehirleri, bugün ile 2012 arasında meydana gelecek devasa değişimlere hazırlık niteliğindedir. Telstar 401 uydusu, görünüşe göre, normalden yüksek elektron yoğunlukları nedeniyle yok edildi ve bunlar, bunlarla karşılaşıldığında hiçbir şeydi. ne gelecek. Mart 1989'da Kanada'nın Quebec kentindeki elektrik şebekesi, benzer bir güneş enerjisi firtinasının ortasında iki dakika içinde çöktü ve şimdi yine çok daha büyük firtınalar bekleniyor. Büyük jeomanyetik firtınaların maksimum yıllarının 1999 ile 2002 arasında zirveye ulaşacağı öngörülüyör; Şiddetli firtınalar 1999 ve 2005 yılları arasında zirveye ulaşacak; ve küçük fırın günlerinin maksimum sayısının, güneş döngüsü 23'ün düşüre geçmesi nedeniyle 2005 yılı olacağı tahmin ediliyor.<sup>5</sup> Bu güneş döngüsündeki en büyük güneş patlamalarının, 1990'ların ortalarında gözlemlenenlerden 10.000 kat daha güçlü olduğu hesaplanıyor.<sup>6</sup>

Kardeşliğin hava durumunu değiştirecek teknolojisi var ve bunu kullanıyorlar, buna hiç şüphe yok. Ancak bu bölümde anlattığım olgular, küresel hava durumu modellerinde her ay daha da aşırı hale gelen çarpıcı değişikliklerin gerçek nedenidir. Henüz hiçbir şey görmedik. Söylediğim gibi, 1990'ların başında Britanya'da kamuoyunda büyük alay konusu yapılrken, bu dönemde iklim modellerinde muazzam değişiklikler ve aşırı hava koşullarının yanı sıra, Dünya kendini yeniden yapılandırırken ve vücutunu da aynı şekilde değişimle hazırlarken jeolojik etkiler muhtemeldir. insanların yapmak zorunda olduğu şey. Biz ve Dünya, bilincimizi ve onun fiziksel ifadesini şu anda gezegeni yıkayan hızla artan frekanslarla senkronize etmeye zorlanıyoruz. Kardeşlik, hava değişimlerini 'Sera Etkisi' veya 'El Nino'ya bağlayarak bu gerçekleri umutsuzca gizlemeye çalışıyor. İnsanlar çok farklı bir şeyin gerçekleştiğini anladıklarında domino taşlarının düşeceğini ve oyunun başlayacağını biliyorlar. Uyanışı yönlendirmek için Yeni Çağ Hareketi'ni yaratan Kardeşlik'ti. Dönem Yeni yaŞMasonik bir derginin adıdır. Amerikan Hükümeti'nin şu anda iyileşmekte olan zihin kontrollü bir kölesi, 1970'lerde Henry Kissinger'in kontrolü altındayken Yeni Çağ'ın Henry Kissinger ve diğerleri tarafından gizlice başlatıldığını bana doğruladı. Ne zaman bu noktaları dile getirsem, New Age'ciler bu fikri göz ardı ettiler çünkü onlara göre, Müslüman Kardeşler, insanların farklı bir hayatı bakiş açısına sahip olmasını istemezdiler. Hayır, ideal bir dünyada bunu yapmazlardı ama bu onlar için ideal bir dünya değil çünkü enerji değişiklikleri insanları uyandırıyor. Kardeşlik bunun geleceğini ve etkisinin ne olacağını biliyordu. Bir uzay aracına atlayıp Güneş'le uğraşamazlar ya da yeni titreşimi kapatmak için galaksinin merkezine gidemezlerdi. Onların tek alternatifisi, uyanmakta olan bilinci ele geçirerek ve onu Kardeşlik Gündemi için bir tehdit olmayacağı başka bir çıkmaz sokağa, başka bir kural ve düzenlemelere sahip dine yönlendirmekti. Bunu Yeni Çağ Hareketi ile yaptılar. Yeni Çağ'da harika işler yapan çok duyarlı ve bilinçli bazı insanlar var, ancak pek çok kişi dünyada olup bitenleri inkar ediyor. Onlar diğer boyutsal varlıklar, psikik frekanslardaki Kardeşlik yayınları ve alt dördüncü boyuttan kanalize edilen iletişimler tarafından yanlıtlıyorlar. Mumlarının etrafında oturuyorlar ya da dünya dışı bir 'Ashtar Komutanlığı'nın gelip onları bir uzay gemisiyle gezegenden fırlatmasını bekliyorlar. Ashtar, bir Kardeşlik karışımıdır ve Ashteroth ve Kralice Semiramis'in diğer adı olan İştir gibi kadim tanrılarla yapılan bir kelime oyunudur. Yeni Çağ zihniyetinin çoğu, 'olumsuz' olduğu için Kardeşlik manipülasyonundan bahsetmiyor bile. Evet öyle ve biz bunu kabul edip değiştirene kadar da bu böyle kalacak. Kaçmak ya da tavana yakın durmak bir fark yaratmayacaktır. Yeni Çağ'ın büyük bir kısmı değişim olarak maneviyat değil, kaçış olarak maneviyattır. Uyanışı bastırıyor ve yönlendiriyor, ilerletmiyor.

Açıkça sürüngenlerle ilgili açıklamalara hazırlanıyoruz çünkü yüksek yüklü, yüksek frekanslı enerjiler, alt dördüncü boyutun sürüngenlerini gören insanların sayısını çarpıcı biçimde artıracak. Arizona Wilder bana, sürüngenlerin insan formunu korumak için giderek daha fazla insan kanına ve enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle kurban törenlerinin sayısının 1980'lерden bu yana büyük ölçüde arttığını söyledi. Onlar

Titreşim değişiklikleri ilerledikçe açıkça sürüngen olarak görülmeden önce mikroçipli kontrolün devreye girmesi gerekiyor. Değişiklikler sürüngenlerin titreşimsel örtüsünü ortadan kaldırıyor ve gerçeğin ortaya çıkması gerekiyor. Buna hazırlık olarak yetişkinlere ve çocuklara yönelik, dost canlısı ve diğer sürüngen insansılar hakkında çok uzun bir film ve televizyon programı listesi var. bahsettiğim *Variş Ve V: Son Savaş*, ama çok daha fazlası var. İçinde *Yıldız Geçidi*, Dünya dışı varlıklar tarafından kontrol edilen eski bir Mısır'a yapılan zaman yolculuğunun öyküsünde, 'uzaylı'nın olası sürüngen doğası, sonunda derisinin yırtılmasıyla ortaya çıkarıyor. *Yıldız Geçidi: SG-1*nsan formunu işgal eden sürüngenler temasını sürdürüyor; *Düşman MadenNerüya manzarası*, Her ikisinde de Dennis Quaid'in başrol oynadığı filmde sürüngen insansılar yer alıyor; *Theodore Rex*yaklaşık iki metre boyunda, dik yürüyen bir dinozordur; *Babil 5*, Televizyon dizisinde Narnlar adı verilen sürüngen insansılar yer alıyor ve aynı tema şu dizide de görülebiliyor: *Yıldız Savaşları; Star Trek, Yeni Nesil; Uzay Bölgesi; Deniz arayışı DSV; Dış Sınırlar*, Ve başka yerlerde. Steven Spielberg'in *Jurassic Park* ve *Kayıp Dünya* dinozorları hayata döndürüyor ve çocuklara yönelik video animasyonu, *Biz döndük*, iki ayaklı konuşan dinozorlara sahiptir. Bir sahnede bir T-Rex bir uzay gemisine bindiriliyor, zekaya donatılıyor ve zamanda ileriye, günümüze götürülüyor. Çocuk filmleri ve televizyon dizileri sürüngen imgeleriyle doludur. *Mario Kardeş*/erdinozorların göktaşı tarafından yok edilmediği ve aslında çarpmayan dinozorların yaşamaya, gelişmeye devam ettiği ve akıllı insansılarla dönüştüğü paralel bir boyut yarattığı fikrine dayanıyor. Filmin kahramanları bir yeraltı geçidine girip diğer boyuta düşüyorlar ve bu boyutun işgalini önlemek için insansı dinozorlarla savaşıyorlar. *Dinotopia Ve Dinotopia: Altındaki Dünya*, James Gurney'in çocuk kitapları, zeki sürüngenlerin ve dinozorların yer altında insanlarla birlikte yaşadığı bir dünya içi dünyanın hikayelerini anlatıyor. *Kayıp arazi*Zamanda geriye yolculuk yaparak dinozorların hakim olduğu bir ülkeye giden ve burada Sleestak adı verilen sürüngen insansı ırkın saldırısına uğrayan bir aileyi konu alıyor. Bir bölümde, sürüngen bir insansı, sürüngenlerin beslendiği insanın duygusal enerjisi olan "duygusal ışısı" yayan insanları inceliyor. Çocuk dizisi, *Barney*, dost canlısı bir sürüngen hakkındadır ve *Mutant Ninja Kaplumbağalar* amfibî-sürüngen suç ve adaletsizliğin savaşçılarıdır. *Dinozorlar* 1990'ların başında, ilginç bir şekilde Sinclair ailesi olarak adlandırılan sevimli bir dinozor ailesi hakkında bir çocuk televizyon programı vardı! Bunlardan birinin adı *Earl!* Gibi karikatürler *Dinozorlar; Mutant Ligi; G. L. Joe* ve *Dino Güç Evi* yanyı zamanda zeki sürüngen varlıkları da içerir. <sup>7</sup>Bir tesadüf? Tabii ki değil.

Uzun zamandır Sürüngen Kardeşliği insanlığın bilinc değişimini durdurmaya hazırlanıyor. Yapılarının piramit hiyerarşik yapısı, aynı planı sayısız farklı kurum ve kuruluş aracılığıyla teşvik etmelerine olanak tanıdı. Önce ilaçla, gıda katkı maddesiyle, sudaki florürle fiziksel düzeyde bize saldırdılar. Eski şifa yöntemleri (bugün alternatif veya tamamlayıcı olarak bilinir), Masonlarla dolup taşan ve Kardeşlik ilaç kartelinin kontrolü altındaki tıp kurumlarının sürekli saldırısı altındadır. Rockefeller imparatorluğu artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç endüstrisinin %60'ından fazlasına sahip. Bunlar ve küresel ilaç kartelinin diğer kanatları,

yenİ tedavilere yönelik 'araştırmalara' fon sağlarsanız, elbette bu 'tedavilerin' her zaman uyuşturucu olduğu ortaya çıkar. Bunu belgeleyen mükemmel bir kitap var: *Tibbi Mafya* Kanadalı bir doktor olan Guylaine Lanctot tarafından, Bridge of Love Yayınları'ndan ulaşılabilir. İlaç karteli, Nestle, Kellogg, Proctor ve Gamble ve diğerleri gibi büyük küresel 'gıda' üreticileriyle bağlantı halindedir. Bu ağ aracılığıyla Kardeşlik, ilaçlar, aşilar ve gıda katkı maddeleri aracılığıyla insan vücutuna ve onun zihinsel süreçlerine planlı bir saldırı düzenleyebilir. Genetiği değiştirilmiş hayvanlar ve yiyecekler de bunun bir parçası. Genetiği değiştirilmiş gıdaların geliştirilmesinde yer alan İngiliz bilim adamlarından biri, bu gıdanın güvenliğini kamuoyu önünde sorguladığında, hemen görevden alındı. İfade özgürlüğünün olduğu bir ülkede yaşamak bu kadar. Sudaki florür zihin bastırıcıdır ve bugün neredeyse tüm alkolsüz içeceklerde bulabileceğiniz aspartam gibi tatlandırıcılar da öyle. Bu katkı maddeleri beynin ve hücrelerin yeni frekanslara uyum sağlamasını zorlaştırmak için tasarlandı. Gıda fabrikalarındaki işçiler, sadece emirlere uyduklarından ne yaptıklarına dair hiçbir fikirleri yok. Kararlar çok daha üst düzeyde alınıyor. En büyük tıbbi dolandırıcılıklardan biri olan aşılarda da durum aynı. Doktorların (çoğunun) ve hemşirelerin aşı yaparken çوغun vücutuna, zihnine ve bağılıklık sistemine verdikleri zarar hakkında hiçbir fikirleri yok. Ancak aşı programlarını düzenleyenler kesinlikle bunu yapıyor. Kardeşlik ayrıca insanın kolektif bilincini yakalamak ve onu çok boyutlu benliğinin geri kalanından ayırmak için oldukça karmaşık bir teknoloji ağı yarattı. Bu, Dünya'nın üzerinde ve çevresinde geniş bir elektromanyetik ağıن parçası olan 'Yıldız Savaşları' teknolojisiyle uzayda başlıyor. Şunları içerir: Sinyallerini tüm dünyaya yayınlayan Son Derece Düşük Frekanslı (ELF) vericiler; Kardeşliğin zihin manipülasyonu yoluyla öldürmek veya itibarını sarsmak istediği kişilere doğrudan saldırular içeren mikrodalga yayınları; zihinsel ve fiziksel olarak çok büyük zararlar veren ve telefon kapalıken bile sahibinin takip edilmesine olanak tanıyan cep telefonu ağları; televizyonlardan, mikrodalga fırınlardan ve diğer teknolojilerden kaynaklanan emisyonlar; ve tabii ki mikroçip. Mikroçipli nüfus kampanyasının asıl amacı uyanışı bastırmak ve bizi özgür kılacak darbelerden uzaklaştmaktır. Bir CIA bilim insanı bana, nüfusa mikroçip takılmasının Kardeşlige kişinin düşüncelerini, duygularını ve fiziksel sağlığını kontrol etme olanağı vereceğini söyledi.

SürüngeN bağlantısını kendi deneyimine dayanarak kabul eden, finans dünyasından bir bağlantım bana modern enerji sistemlerine ilişkin ilginç bir arka plan bilgisi verdi. Bir dizi serbest enerji mucidiyle çalışmıştı ve serbest enerji teknolojisinin 'saat yönünde' çalıştığını ve dolayısıyla çakraların dönüşüyle uyum içinde olduğunu fark etti. Ancak geleneksel elektrik teknolojilerinin çoğu 'saat yönünün tersineydi', dolayısıyla çakralarla çelişiyordu. Bunun çakra sistemini kapatmaya ve insanlığı diğer bilinç düzeylerinden ayırmaya yardımcı olduğuna inanıyordu. SürüngeN Kardeşler'in bedava enerji teknolojisinin gelişimini çوغunlukla cinayet yoluyla bastırmasının bir nedeni de budur. Evdeki ortalama kablolama sistemi saniyede 60 devirle çalışır, bu da vücuda çok zarar verir ve beyin dalgalarını etkiler.



**Şekil 62:**Kardeşlik sistemi insan ruhunu sol beyine, yalnızca görebildiğine, dokunabildiğine, duyabildiğine veya koklayabildiğine inanan 'rasyonel' Thtellect'e haps etmeye amaçlıyor. 'Eğitim' sistemi ve medya buna göre yapılandırılmıştır ve öğretmenlerin, öğretim görevlilerinin, bilim adamlarının ve gazetecilerin çoğu, kendileri de tutsak olarak bırakılmıştır.



**Şekil 63:**Kalplerimizi ve zihinlerimizi açtığımızda, kozmosla bağlantı kuran sağ beyni, sezgiyi ve ilhamı harekete geçiririz.

aktivite. Brian Desborough bana, yatakları iç kabloları taşıyan bir duvara yaslandığında insanlarda nasıl sırt rahatsızlıklarları ve başka sorunlar ortaya çıktıığını anlattı. Yatağı duvardan birkaç metre uzağa hareket ettirdiklerinde şikayetleri sıklıkla ortadan kalkar. 'Modern' teknolojinin ürettiği, titreşen bir elektromanyetizma okyanusunda yaşıyoruz ve bu, insanın fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını sürekli etkiliyor. Büyük Geçiş için geri sayımда insan zihni, bedeni ve duyguları inanılmaz bir saldırısı altındadır çünkü Kardeşlik, bizi sürüğen frekanslarının ötesine taşıyacak bilinç sıçramasını bir bütün olarak insanlığın yapmamasını sağlamak için çaresizdir.

Kardeşlik aynı zamanda 'eğitim' sistemini ve medyayı da insanları benim sol beyin hapishanesi dediğim yere hapsedecek şekilde yapılandırdı. Sol beyin, fiziksel dünya görüşü, 'rasyonel' düşünce ve görülebilen, dokunulabilen, duyulabilen ve koklanabilen her şeyle ilgilenen alandır.(Görmek**Figür 62**). Sağ beyin bizim sezgilerimiz ve daha yüksek boyutlarla olan bağlantımızdır. Düşünce ve ifade benzersizliğimizden ilham alan sanatçıyı ve yaratıcılığı burada bulacaksınız(Görmek**Şekil 63**). Eğitim sistemi ve onun medya ve bilim gibi yan ürünleri, sol beyinle konuşacak ve sağ beyin düşüncesini kapatacak şekilde tasarlandı. Bu nedenle okullarda sanata yapılan harcamalar tüm dünyada kesiliyor ve katı sol beyin programları dayatılıyor. 'Eğitim' sol beyni çoğu doğru olmayan bilgilerle doldurur ve bu bilgilerin saklanması ve daha sonra sınav kağıdına yeniden yazılmasını talep eder. Bunu bir robot gibi yaparsanız geçersiniz. Ancak bilgiyi sağ beyinden filtrelerseniz ve "Hey, bu bir parça

kahretsin", doğruya söyleseniz bile geçemezsiniz. Eğitim gerçekten harika değil mi?

Plan, sürüngenlerin en büyük silahı olan korkuya, 2012'ye geri sayım yıllarında büyük korku yaratacak gerçek ve sahnelenmiş olaylar düzenlemektir. Buna, Müslüman dünyasını bir savaşa teşvik ederek bir üçüncü dünya savaşı başlatma planı da dahildir. Batı'ya karşı 'kutsal savaş' ya da Çinlileri küresel çatışmaya neden olmak için kullanmak. Belki ikisi de. 1998'de Afrika'daki ABD büyikelçiliklerinin yakınına yerleştirilen bombalar ve Amerika'nın İslami hedefleri bombalayarak tepkisi bunun bir parçası. Temel planlarından birine Project Bluebeam adı veriliyor. Bunun bir unsuru, UFO'ların, İsa'nın, Muhammed'in, Buda'nın, Krişna'nın vb. gökyüzüne holografik görüntüler yansıtmak için dünyanın farklı yerlerindeki 'Yıldız Savaşları' ağındaki lazer üreten uyduları kullanmaktır. kurtarıcıları geldiyse, büyük bir dini çatışma potansiyeli ortadadır. Mesajlar, halihazırda olduğu gibi, insan beyninin algılayabileceği Aşırı Düşük Frekans (ELF), Çok Düşük Frekans (VLF), Düşük Frekans (LF) ve mikrodalga bantlarında yayınlanacak. Bu teknoloji bugün son derece karmaşıktır ve birçok kişi, gerçekte Kardeşlik'in manipülatörleri olmasına rağmen, 'Tanrı'nın ve onların 'kurtarıcısının' kendileriyle konuştuğuna inanacaktır. 'Kanalize edilmiş' bilgilerin çoğu zaten bu kaynaktan gelmektedir. Bluebeam Projesi aynı zamanda halkı korkutmak için birçok türde 'doğaüstü' fenomenin tezahürünü de içeriyor ve terör ve çatışmanın ortasında, aynı zamanda gökyüzündeki holografik görüntü aracılığıyla Kardeşliğin 'kurtarıcısı' gelecek. Ayrıca, Bluebeam Projesi'ni ele alırken, ekin çemberi olusunun çoğu araştırmacının inandığı gibi dünya dışı veya 'doğaüstü' olması gereklidirini de vurgulamak gereklidir. Olabilir ama olması gerekmeyen. 1980'lerde karmaşık bitki desenlerinin ilk kez ortaya çıkışlarından önceki dönemde, bunları yaratabilecek teknoloji geliştirildi. Bu, ordu için geliştirilmiş yüksek frekanslı bir gama işini cihazıydı. Gerçek ekin çemberlerinin temel özelliklerinden bazıları (çoğu sahtekarlıktır) şunlardır: saplar en alt düğümde bükkülür ve kırılmaz; hücre yapısı değişir; mahsul deseni mikrodalga enerjisi yayar; içerisindeki ölü hayvanlar kömürleşiyor; desen ilk oluşturulduğunda yüksek frekanslı bir ses veya tıklama sesi duyulur; Bazen plazma ışıkları görülür. Bu etkilerin her birine gama işini cihazı neden olacaktır. Bilim adamı ve araştırmacı Brian Desborough şöyle diyor:

"Yüksek frekanslı gama işini işini, düğümlerdeki nemin kaynamasına, düğüm hücrelerinin şişmesine ve yumuşamasına neden olacak ve samanın işin tarafından süpürüldüğü yönde bükkülmesine neden olacaktır. Bu tür kırılder son derece ince detaylar yaratma kapasitesine sahiptir; Yeni oluşan ekin çemberlerinden yayılan yüksek frekanslı ses, bu ikiyüzlü eylemde kullanılan işin sistemlerinin Mossbaur teknolojisini içerdigini kuvvetle akla getiriyor. Çemberin içindeki toprak radyasyon yayacak ve işin tarafından işinlanacak kadar talihsiz herhangi bir yaratık karbonize edilecek... Ekin çemberine başlamadan önce, gama işini işinon odak ve güç ayarı için ayarlanması gerekecekti. Bu, genellikle ekin çemberinin bitişliğinde bulunan bir veya daha fazla küçük dairesel çöküntüyü açıklayabilir."

Bazları, eğer yetkililer tarafından yapılmış olsaydı, medyanın artık onları görmezden geldiği noktaya kadar onları sahtekarlarla itibarsızlaştmak için neden böyle bir çaba sarf edildiğini soracaktır. Bu çok güzel bir soru ama gerçek şu ki insan teknolojisi bunları yapabiliyor ve bunu bilmemiz gerekiyor. Bu arada Desborough, New York'tan kalktıktan kısa bir süre sonra patlayan jumbo jet olan TWA 800 sefer sayılı uçağın Mossbaur işin silahıyla vurulduğunu öne sürüyor. Kurbanların otopsisi, kanlarının damarlarında jelleştiğini ve beyinlerinin 'lapaya dönüştüğünü' ortaya çıkardı. Silahın üreteceği şey buydu ve o sırada uçak, bu silahın geliştirildiği Brookhaven Deniz Araştırma İstasyonu yakınında uçuyordu.

### UFO dolandırıcılığı

Bluebeam Projesi'nin asıl hedefi, insanları Dünya'nın uzaylılar tarafından istila edildiğine inandırmaktır. Bu saçılığı satın almamamız hayatı önem taşıyor. Dünya dışı varlıklar istilacı değil, binlerce yıldır buradalar ve yüzeysel olarak sizin ve benim gibi görünüyorlar. 1938'de aktör Orson Welles, New Jersey'e bir 'uzaylı'nın indiği yerden canlı yayın yaptığı iddia etti. Değildi, bir radyo stüdyosundan yayın yapmak için oyuncular ve özel efektler kullanıyordu. Program, 'romanın' yayını *Dünyaların Savaşı* HG Wells tarafından işgalci Marslıların olduğu söylenen yerde terör ve paniğe neden oldu. Adamın biri intihar etti ve Marslıların geldiğini düşündükleri için trafik sıkışıklığı oluştu. Welles bunun sadece bir oyun olduğunu ve insanların yanlış anladığını söyledi. Bu aslında insanların böyle bir duruma nasıl tepki vereceğini görmek için yapılan bir deneydi ve kitleSEL zihin kontrolü de dahil olmak üzere sürüngen Gündemini savunan Kardeşlik klonu HG Wells tarafından yazılan bir hikayeyi kullandılar. Bunu düşün. Tüm hükümeti, finansı, ordusu, polisi ve diğer kurumları küresel olarak merkezileştirmek için bir bahane istiyorsanız, bir bütün olarak gezegene yönelik bir tehdide ihtiyacınız olacaktır. Uzaydan istila edildikleri insanlarla dalga geçmekten daha iyi bir yol var mı? Küresel bir sorunuz, "Bir şeyler yapılması gerekiyor" yönünde küresel bir talebiniz ve küresel bir çözüm sunma fırsatınız olacak: Bu 'tehdidi' karşılayacak bir dünya hükümeti ve ordusu. Şu anda hazırlanmakta olduğumuz plan budur.

1960'lı yıllarda Kennedy yönetimi sırasında, çeşitli alanlarda uzman olan 15 kişilik bir grubun, savaşlara başvurmadan nüfusu kontrol etmenin ve gücü merkezileştirmenin yolları üzerine bir rapor hazırlamak üzere bir araya getirildiği iddia ediliyor. İlk ve son toplantılarını yaptıkları, New York Eyaleti'ndeki bir yeraltı tesisi olan Iron Mountain'dan Rapor olarak tanıındı. Üyelerden birinin içeriği daha geniş çapta sızdırın bir arkadaşına sızdırıldığı söyleniyor. Raporu detaylandıryorum.. Ve *Gerçek Sizi Özgürlestirecek*. Bunun bir aldatmaca olduğu iddia ediliyor, ancak eğer öyleyse, bu ilham verici bir şeydi. Güçü merkezileştirmek için yaptığı tavsiyelerden ikisi şunlardı: küresel çevreye yönelik bir tehdit ve dünya dışı istila tehdidi. Hikaye devam ediyor, rapor 1966'da tamamlandı ve 1968'de çevre hareketini yaratan, daha önce bahsettiğim Kardeşlik cephesi Roma Kulübü ortaya çıktı. Raporda çevresel tavsiye

Iron Mountain açıkça yaşıyor. Şimdi dünya dışı kartını oynuyorlar. Onlarca yıldır uzaylıların varlığı fikri medya tarafından göz ardı edildi ve alay konusu oldu, ancak artık zamanı geldiğinde birdenbire bu fikri giderek daha ciddiye almaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki UFO 'arastırmaları' Laurance Rockefeller tarafından finanse ediliyor ve buna Stanford fizikçisi Peter Sturrock liderliğindeki dokuz bilim insanından oluşan bir panel de dahil. Amerikan televizyonuna, anlamadıkları bir şeylerin olup bittiğine dair 'ilginç fiziksel kanıtlar' bulduklarını söyledi. Şimdi merak ediyorum bu ne olabilir? Ve korku temelli dünya dışı televizyon programları ve filmlerin akışına bakın *Bağımsızlık Günü*(Rupert Murdoch'a ait 20th Century Fox tarafından yapılmıştır), *Uzaylı Diriliş*(Rupert Murdoch'a ait 20th Century Fox tarafından yapılmıştır) ve *X Dosyaları*(Rupert Murdoch'un sahibi olduğu Fox Televizyonu tarafından yapılmıştır). Ve eklemeliyim ki Rupert Murdoch Kardeşler'e ait.

Bu mesajların arkasında UFO'ların görüldüğüne dair sayısız rapor ve dünya dışı varlıklar tarafından kaçırdığını iddia eden çok sayıda insanın deneyimleri yer alıyor. Bu hiç olmaz demiyorum ama bazı şeyleri söyleyebiliriz. 'Kaçırlanlar' her zaman aşağıdakilerden birini, bir kısmını veya tamamını hatırlar: zaman kaybı, tıklama veya uğultu sesleri, cinsel duygular ve kükürtlü bir koku. Brian Desborough, ayrıntılı olarak açıkladığı gibi bunların hepsinin yoğun elektromanyetik alanlarla temasın tipik bir örneği olduğuna ve beyindeki nörokimyasal değişikliklerden kaynaklandığına dikkat çekiyor. 1930 gibi uzun bir süre önce, Profesör Cazamalli halüsinsonların 500 Megahertzlik elektromanyetik frekanslar tarafından tetiklenebileceğini keşfetti. Bu fenomenler, her ikisi de elektromanyetik alanlar üreten Dünya'daki jeopatik stres alanları ve havai enerji hatları tarafından bile uyarılabilir ve bunlar kesinlikle Kardeşlik'in zihin kontrol projelerinde kullandığı elektromanyetik teknoloji tarafından üretilenebilir. Elektromanyetik alanların insanları farklı bilinc durumlarına sokma ve birçok 'doğaüstü' olayı tetikleme etkisi ve potansiyeli çok büyütür. Bunu anlamadığımız sürece çok dünyasal olaylara dünya dışı açıklamalar yapılabilir. Bu, genellikle Dünya'dan gelen elektromanyetik projeksiyonların neden olduğu gökyüzündeki plazma topları ve ışıklar için geçerlidir. UFO gözlemlerindeki modern patlama, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kadar başlamadı; bu sırada Almanlar, özellikle 'uçan daire' biçimlerini geliştirdiler. Paperdip Projesi, en iyi Nazi bilim adamlarını, mühendislerini, genetikçilerini ve zihin manipülatörlerini Almanya'dan çıkarıp Kuzey veya Güney Amerika'ya götürmeyi amaçlayan İngiliz İstihbaratı-Amerikan İstihbaratı operasyonuydu. Bu, 'UFO' bilgisini Atlantik'in ötesine taşımiş olacaktı ve bundan kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde artan sayıda uçan daire rapor edildi. Ünlü Roswell olayı 1947'de yaşandı. Sığırların sakatlanması sorumlusu dünya dışı varlıklardı çünkü söyleindiğine göre sığırları parçalayıp kanlarını bu şekilde akitabilecek hiçbir insan teknolojisi yoktu. Ancak Brian Desborough bunun doğru olmadığına dikkat çekiyor. ABD Hava Kuvvetleri Phillips Laboratuvarı tarafından özel kuvvet personeli tarafından kullanılmak üzere gerekli tipte taşınabilir bir lazer geliştirildi ve bundan sonra sığır sakatlamları başladı. İlk olaylardan bazıları New Mexico'daki Dulce'deki kimyasal savaş laboratuvarının yakınında meydana geldi ve Desborough, sığırların bu araştırmanın bir parçası olarak kaçırıldığını öne sürüyor.

Bu, neden birçoğunun yalnızca geceleri görülebilen parlak boyaya kaplandığını açıklıyor. Bu sığırlar bir gemiye vinçle çekilebilir, vücut parçaları çıkarılabilir ve tarlanın farklı bir alanına geri gönderilebilir, böylece hiçbir ayak izi bırakılmaz ve büyük bir 'gizem' yaratılır. Pek çok bilgisiz (veya başka türlü) UFO araştırmacısı, Roswell'dekine benzer araçların dünya dışı olması gerektiğini, çünkü bunların Dünya'da üretilemeyen veya insan aletleriyle kesilemeyen, kristal olmayan bir yapıya sahip bir malzemeden yapıldığını söylüyor. Yine doğru değil. Desborough, bu tür metalleri üretme sürecine splat soğutma dendidğini söylüyor. "Erimiş metal, kriyojenik olarak soğutulmuş bir yüzey üzerinde biriktirilir (bu da) kristal olmayan bir ürünle sonuçlanır. Benzer şekilde, metal mutlak sıfırı yaklaşan sıcaklıklarda sıkıştırıldığında, metal oda sıcaklığında elmas sertliğine ulaşır.<sup>8</sup>

UFO 'araştırma' topluluğu, Kardeşlik'in dezenformatörleri ve istihbarat toplayıcılarıyla yaşıyor. Bazı önemli 'ihbarcılar' ve UFO yazarları, Aviary olarak bilinen bir istihbarat biriminin üyeleriidir çünkü kod adlarının tümü kuşlardır. 'Eski' istihbarat görevlilerinin gizli projeler hakkında özgürce konuşmalarına nasıl izin verildiğini merak ediyor, bunu yapmaları onlara karşı ciddi yaptırımlar uygulanması ve gizlilik yeminlerinin ihlali nedeniyle tüm emeklilik haklarının kaybedilmesi anlamına geliyor. Ayrıca EDOM (Elektronik Belleğin Çözülmesi) olarak bilinen ve yetkililerin açığa çıkışmasını istemediği bilgileri ortadan kaldırmak için eski istihbarat görevlileri üzerinde kullanılan bir teknoloji var. Diğer Aviary üyeleri veya görevlileri arasında, 'kaçırılanların' 'uzaylılar' tarafından kaçırılmasına ilişkin 'anılarını' hatırlamalarına 'yardım eden' birçok hipnozcu da bulunmaktadır. 'Yıldız' temasta bulunanlardan bazılarının gizli projelerle bağlantıları var. George Adamski, dünya dışı temaslarını dünyaya duyurduğunda Point Loma Deniz Elektroniki Laboratuvarı'ndaki bilim adamlarıyla ve Pasadena'daki benzer bir operasyonla birlikteydi. Uzaylılar tarafından kaçırılan kişilere yerleştirildiği iddia edilen mikroçipler aslında Dünya'ya ait. Motorola, General Electric, IBM ve Boston Tıp Merkezi'nden mühendislerden oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirildi. Bunun bir örneği Project Monarch zihin kontrol programında kullanılan IBM 2020 çipidir. Bunlar aynı zamanda istihbarat teşkilatlarıyla sözleşmeli doktorlar ve dış hekimleri tarafından şüphelenmeyen hastalarına da implante ediliyor. Gezegeni istila eden şeytani uzaylılar hakkında giderek daha fazla kitap yayılıyor ve peki tüm bunlar nereye varıyor? Henry Kissinger'in bu soruyu 1992'de Fransa'daki Evian-Les-Bains'deki Bilderberg toplantılarında yaptığı konuşmadan bir pasajla yanıtmasına izin vereceğim. Görünüşe göre İsviçreli bir delege tarafından yazılmış. Kissenger şunları söyledi:

"Bugün BM birlikleri düzeni sağlamak için Los Angeles'a girerse Amerika öfkelenir; yarın minnettar olacaklar. Bu, özellikle varlığımızı tehdit eden, gerçek ya da ilan edilmiş, ötelerden gelen bir dış tehdidin olduğu söyleindiğinde doğrudur. İşte o zaman dünyanın tüm halkları, kendilerini bu kötülükten kurtarmaları için dünya liderlerine yalvaracak.

"Herkesin korktuğu tek şey bilinmezluktur. Bu senaryo sunulduğunda, dünya hükümetleri tarafından kendilerine bahsedilen refahın garantisini bireysel haklardan isteyerek feragat edilecektir."

UFO dolandırıcılığının nedeni budur. Problem-tepki-çözüm. Dünya dışı varlıklar istila etmiyorlar, onlar zaten buradalar ve fiziksel bedenler aracılığıyla faaliyet gösteren ve bizi 'kurtarmayı' teklif edecek olanlar da onlardır! UFO araştırmacısı ve öğretim görevlisi Nono Hayakawa, bu planın 'Proje Paniği' olarak adlandırıldığını ve UFO istilasının optik yanılışmasını yaratmak için yüksek teknolojili ekipmanların kullanılacağını söylüyor. Bu, hükümetlere ve Birleşmiş Milletler'e küresel olağanüstü hal ilan etme bahanesi verecek ve tüm bu olağanüstü hal yetkileri ve idari emirler uygulanacaktır. Milenyum boyunca kaosa yol açacağı tahmin edilen Y2K bilgisayar 'virüsü' de bu amaçla manipüle edilmiş bir başka 'sorun'dur. Daha önce ayrıntılı olarak belirttiğim gibi, bu yüzyılda ABD Başkanları tarafından Kongre'de tartışılmadan veya onaylanmadan geçirilen idari emirler, Hükümet'in ulaşımı, enerjiyi, evinizi ve tüm medyayı devralmasına olanak tanıyacak. Bu idari emirler, Hükümetin size nerede yaşayacağınızı söylemesine ve sizi istediği şekilde çalıştırmasına olanak tanır. Çocuklarınız elinizden alınabilir, bu emirler üretilmiş bir 'acil durum' tarafından uygulandığında her şey olur. Bu koşullar altında tüm hükümetlerin benzer yetkilere sahip olduğunu göreceksiniz. 'Milenyum' ve 2012'ye kadar olan yıllar boyunca Kardeşlik Gündemi'nin diğer yönleri arasında şunlar yer alıyor: tek dünya elektronik para biriminin uygulamaya konmasıyla küresel bir finansal çöküş; çatışmalar ve terörizm bolca mevcut; ve insan nüfusunu korkutup, sorgusuz sualsız kölelige sürüklemek için bir dizi başka olay.

Ama bu şekilde olmak zorunda değil. Sen 'sıradan', 'güçsüz' bir insan değilsin. Siz ebedi bilincin bir vechesisiniz, gerçekleştirmeyi bekleyen bir dahisiniz. Tek yapmanız gereken kalbinizi açmak, zihninizi açmak, o dehayla yeniden bağlantı kurmak ve kendi kaderinizi yaratmak için sonsuz gücünüzü kavramak. Bu inanılmaz fırsat zamanında bizim mücadeleümüz budur ve bu kadar uzun zamandır ilk kez özgürlüğün bu gezegene geri döndüğünü göreceğiz.

## KAYNAKLAR

---

- 1** Greg Braden, *Sıfır Noktasına Uyanış*(Laura Lee Productions, 1996).
- 2** *Meleklerin Küllerinden*, s. 18.
- 3** David Icke, *Gerçek Titreşimler*(Gateway Books, Wellow, Bath, İngiltere, ilk kez 1991'de Aquarian Books tarafından yayımlanıldı).
- 4** <http://solar.uleth.ca/solar/>
- 5** "Güneş Dönüşü Durum Raporu", Solar Web sitesinden alınmıştır, 4 Temmuz 1997. Age.
- 6**
- 7** John Rhodes, Reptoid web sitesi.
- 8** Brian Desborough, "UFO Temas ve Kaçırılma Olaylarına Genel Bakış", yazar için bilgi makalesi, 1998.

## YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

# *Büyüyü bozma*

Özetlemek üzere olduğum şey, Kardeşliğin en çok bastırmak istediği bilgilerdir. Kaderinizin kontrolünün sizde olduğunu ve başka kimsenin olmadığını bilmektir. Sen her zaman öyleydin ve her zaman öyle kalacaksın.

Bu kitabı okurken bunu garip bulabilirsiniz. Sonučta Müslüman Kardeşler'in binlerce yıldır dünyayı nasıl kontrol ettiğini ayrıntılarıyla anlatmamış mıydım? Evet ama bunu nasıl yaptılar? İnsanlığın düşünme ve hissetme biçimini manipüle ederek. Nasıl düşündüğümüz ve hissettiğimiz fiziksel deneyimimizi yaratır ve eğer bir dış gücün zihnimizi ve duygularımızı manipüle etmesine izin verirsek, onların fiziksel deneyimimizi, kaderimizi kontrol etmelerine izin vermiş oluruz. Ancak düşüncelerimizin ve duygularımızın kontrolünü geri alırsak bunu bir anda değiştirebiliriz. Kendi gerçekliğimizi yaratmak ve kendi kaderimize karar vermek özünde çok basit bir süreçtir. Bunu "Ne verirsek onu geri alırız" şeklinde özetleyebiliriz. Bu şekilde çalışıyor...

Zihnimiz ve duygularımız, nasıl düşündüğümüze ve hissettiğimize bağlı olarak çeşitli freksnlardaki dalga boyalarında yankılanır. Bu sadece bilinçli benliğimiz için değil, aynı zamanda başa çıkmak istemediğimiz bastırılmış düşünce, tutum ve duygularla dolu bilinçaltımız için de geçerlidir. O anda duyguyu bilinçli olarak hissetmeden, o seviyeden öfke titreşimi yankılayabiliyoruz. Örneğin çocukluğuna dair bastırılmış öfkescini süren bir yetişkin, bilinçli olarak öfkeli olduğunun farkında olmasa da yine de o frekansı yayınıyor olacaktır. Bu, titreşimsel çekim yasası gereği, bilinçli ve bilinçsiz olarak öfkeli olan diğer insanları kendilerine çeker. Biliyorum, oradaydım. Amerika Birleşik Devletleri'nde duyduğum bir şarkının sözleriyle: "Öfkeyi hissettiğinizde tahmin edin başınıza ne geliyor? Pek çok kızgın insan bunu yapıyor." Her türden zihinsel ve duygusal 'titreşimlerimiz' bir dizi dalga deseni olarak yayınlanır ve bunlar insanlar, yerler, yaşam biçimleri ve deneyimler şeklindeki benzer dalga desenlerini bize doğru çeker. Ne verirsek onu kendimize çekeriz. Bu titreşim kokteylinin içinde bilinçli düşüncelerimiz ve duygularımız ile doğumda ve/veya bazlarına göre hamile kaldığımızda edindiğimiz astrolojik kalıplar vardır. Doğduğumuzda, bu dünyaya girdiğimiz zaman ve yerdeki Dünya alanındaki enerji modelini emeriz. Bu model, gezegenlerin döngülerinin neresinde olduklarına ve dolayısıyla hangi enerjilerinin Dünya'yı en çok etkilediğine bağlıdır. Enerji alanı her saniye değişiyor ve dolayısıyla ne zaman ve nerede doğduğumuz, miras aldığımız enerji alanı açısından büyük önem taşıyor. Yaşam planımıza en uygun enerji modelini almak için nerede ve ne zaman doğduğumuzu seçiyoruz. Nasıl olduğuna dair sonsuz kanıtlara bakın

Belirli mesleklerdeki insanlar genellikle yılın aynı döneminde doğarlar. Babil Kardeşliği, özellikle Hıristiyanlık ve 'bilim' aracılığıyla, insanları astrolojiyi reddetmeye teşvik etmek için astrolojiyi ya kötü ya da saçma olarak kınamaya çalıştı. Hıristiyanlar bir kez daha bu bağlamda Kardeşlik için mükemmel bir iş çıkardılar; çoğu, geliştirdikleri Gündem hakkında hiçbir fikre sahip değildi.

Birbiriley etkileşim halindeki titreşimlerin bu kokteyli, kendisinin bir yansımاسını bize doğru çekiyor. Kurban olduğumuzu ve hayatımızın kontrolünün elimizde olmadığını düşündüğümüzde, o frekansa rezonans eden enerjilerle (insanlar, deneyimler) senkronize oluruz. Bu nedenle mağdur edilmiş, gücsüz bir fiziksel deneyim yaratacağız. Hayattaki en iyi şeylerin başkalarının başına geldiğine inandığımızda, öyle olur çünkü hayatı en iyi şeyleri tezahür ettirecek enerjilerle bağlantı kurmuyoruz. Hiçbir zaman yeterli paraya sahip olamayacağınızı inandığınızda, olamayacaksınız. Para bir enerjidir ve eğer o enerjiyi çekeceksiniz, onunla titreşimsel bir bağlantı kurmanız gereklidir. Bilinçli veya bilinçsiz olarak hiçbir zaman parayı çekmemeyeceğinizi düşünmek, o enerjiyle uyumsuz olmanızı ve fakir kalmanızı sağlar. Kardeşlik bunu biliyor ve parayı kendilerine çeken bir enerji akışı yaratırlar. Bir şeyden korkmanın, korktuğunuz şeyi çekmesi her zaman garantidir. Korkunun enerjisi de enerji gibi çeker ve böylece korktuğunuz şey, fiziksel olarak deneyimlediğiniz şeye dönüşür. Parasız kalma korkusu, parasız olduğunuz durumlara dönüşür. Yalnız kalma, reddedilme veya saldırıyla uğrama korkusu, bunları tezahür ettiren enerjinin kaynağıyla, yani SİZ ile ilgilenmediğiniz sürece, bu fiziksel deneyime dönüşür. Bu yüzden hayatınız için başkasını suçlamanın hiçbir faydası yok. Bunu ya kendi düşünceleriniz ve duygularınızla yarattınız ya da Kardeşlik bunu yaptı çünkü düşüncelerinizin ve duygularınızın din, medya, siyaset, doktorlar, öğretmenler ve diğerleri tarafından yönlendirilmesine izin verdiniz. Hangisi olursa olsun, hayatınızdan sorumlu olan... SİZSİNİZ. Korkarım ondan kaçış yok, ona takılıp kaldıın. Ama bu haber gerçekten harika. Bu, eğer hoşlanmadığınız mevcut gerçekliği yarattıysanız, hoşunuza giden yeni bir gerçekliği de aynı kolaylıkla yaratabileceğiniz anlamına gelir. Kontrol sizde. Tüm cevaplara sahipsiniz. Siz kendi evreninizin merkezisiniz ve onu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sen gerçekten inanılmazsan. Hissedin, yaşamın ve dünyانız değişecek.

Kitabım, *Ben Benim, Ben Özgürüm*, tamamen zihinsel ve duygusal güçlerimizi yeniden kazanma ihtiyacıyla ilgilidir çünkü bunu yapmadığımız sürece asla özgür olamayız. Ancak bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Kendimizi özgür bırakmalıyız evet ama bir o kadar da önemli birbirimizi özgür bırakmalıyız. Kardeşlik tarafından kendi kişisel hapishanelerimize yönlendirildik ve mahkûmlar da birbirlerine polislik yapmaları için yönlendirildiler. İnsanlık hem koyn hem de çoban köpeğidir. Kardeşlik, bu meslekleri ve dolayısıyla büyülenmiş medyanın teşvik ettiği normları kontrol ederek dini, siyasi, tıbbi ve bilimsel 'normları' belirledi. Çok insan hayatlarını bu normlar dahilinde yaşar ve onların olasılık, potansiyel ve kim veya ne olduklarını programlamalarına izin verir. Bu yumurta kabuğu ve eğer insanlar benzersizliğini ve sonsuz gücünü bu şekilde teslim etmek istiyorsa, tamam, devam edin. Daha az umursayamadım. Ama olan şu ki, bu cezaevlerinde yaşayanlar bundan memnun değil. Herkesin de aynısını yapması konusunda ısrar ediyorlar. Öyle değil

Bir dine inanmaları yeterli olsa da, eğer o dinin hayat görüşünü kabul etmiyorlarsa, o inancı herkese empoze etmeye ya da kınamaya çalışırlar. Eğer birbirimizin seçtiğimiz şeye inanma hakkına saygı duysaydık, bunu başkalarına empoze etmediğimiz sürece, din savaşları olmazdı. Eğer katılan herkes bu seçimi kendi düşünme süreçleri üzerinde tam kontrole sahipken yapıyorsa, insanların Şeytani ritüele katılımla bir sorunum yok. İnsanlar birbirlerini feda etmek istiyor ve buna dahil olan herkes özgür bir seçim mi yaptı? Devam edin ama lütfen biri bu karışıklığı gidersin. Sonunda deneyimlerden ders alacaklar ve daha yüksek bir anlayış seviyesine ulaşacaklar. Eğer George Bush, Henry Kissinger, Windsors ve çetenin geri kalanı kendi kendine yeten bir topluluk kurmak ve onu herkesin gönüllü olarak katıldığı faşist bir devlet olarak yönetmek istiyorsa, lütfen çekinmeyin. Benden hiçbir itiraz kabul etmeyecekler. Bu tür şeylerin gizlilik ve manipülasyon yoluyla veya fiziksel, zihinsel veya farmasötik güç yoluyla insanlara empoze edilmesiyle ilgileniyorum. Elbette kendi adımıza düşünebilecek ve başkalarının da aynı şeyi yapmasına izin verecek olgunluğu toplayabiliriz, değil mi? Bunu istemek gerçekten çok mu fazla? Eğer öyleyse başımız ciddi dertte demektir.

Az sayıda kişinin dünyayı kontrol edebilmesinin tek yolu, kitlelerin bunu yapmalarına yardım etmesidir: biz de yapıyoruz. İzleyicilere özgürlük hakkında konuşum ve büyük alkış aldım, ama bu kelimenin ne anlamına geldiğini anlıyor muyuz? "Evet özgürlük, istediğimiz bu!" Gerçekten mi? Öyleyse neden özgürlük kavramını çığırınca alkışlayan aynı insanların çoğu, Hıristiyan olmayanların daha aşağı seviyede insanlar ya da Şeytan'ın vücut bulmuş hali olduğu konusunda ısrar ediyor? Neden onlar (Müslümanlar, Hindular ve 'Yahudiler' de) çocukların doğumdan itibaren diğer görüş ve bilgiler pahasına kendi inandıklarına inanacak şekilde yetiştirmelerinde ısrar ediyorlar? Amerika'daki toplumlarda bana Hıristiyan olup olmadığı sorulduğu zamanlar, sanki Hıristiyan olursam daha inandırıcı ve inandırıcı oluyorum. Bu soruya sorma ihtiyacının kendisi, soruyu soran kişinin Kardeşlik yaratımının inanç sistemine zihinsel olarak hizmet ettiğinin doğrulanmasıdır. Ve mesele de bu. Manipüle edildiğimiz şey tarafından hapsedildik/inanmak. İnançın zihni tuzağa düşürme gücü inanılmazdır. Diğer olasılıkları dışlayarak bir şeye inandığınız sürece, Kardeşlik sizin neye inandığınızı umursamaz. Yeni bilgilerin beni yönlendirdiği yer burasıysa, bu kitaptaki bilgilerin herhangi biri veya tümü hakkındaki görüşlerimi değiştirmekten oldukça mutluyum. Ona bağlı değilim çünkü sadece her ne olursa olsun gerçeği arıyorum. Eğer şu an düşündüğümden farklı bir şeysse, tamam. Öyle olsun. Katı inançlar kendilerini her gelene karşı korur çünkü inanç, kişinin benlik duygusu, güvenlik duygusu haline gelir ve bu nedenle, onu bırakmanın zihinsel ve duygusal zorluğuya yüzleşmek yerine inanca tutunmayı tercih ederler. Ancak şimdi tüm inançların parçalanacağı olağanüstü bir değişim zamanıyla karşı karşıyayız. Geleceği, eski verilerle dolu bir kağıda yazmaktan çok daha kolay bir şekilde boş bir kağıda yazabilirsiniz. Boş bir bahçe parçasına yeni çiçekler dikmek, hâlâ yabani otların tükettiği bir bahçeye kıyasla çok daha kolaydır. Zihnimizi inançtan temizlemenin ve her olasılığa açık olmanın zamanıdır. Ancak o zaman sonsuzluğa erişme özgürlüğüne sahip olabiliriz.

Bu kitapta detaylandırdığım şey, resmin bir düzeyidir; bugün insan vücudundaki insanları en doğrudan etkileyen düzeydir. Ancak dikkate alınması gereken başka düzeyler de vardır. Aynı durumu gözlemlediğiniz seviyeye bağlı olarak iki çelişkili ifadenin her ikisinin de eşit derecede doğru olabileceğinin farkına varmak önemlidir. Bir örnek

bir yandan bu dünyanın kusurlu olduğunu, diğer yandan Dünya'da olup biten her şeyin mükemmel olduğunu söyleyin. Her ikisi de nasıl doğru olabilir? Peki öyleler. Günlük yaşam açısından bakıldığından dünya mükemmel değildir. Savaşlarımız var, açlığımız var, hastalıklarımız var, mutsuzluğumuz var, her türlü acımız var. Bu doğru. Ama insanlığın evrimi açısından bakıldığından her şey mükemmeldir. Bu da aynı derecede doğru. Gelişmemizin tek yolu deneyimlerden öğrenmektir ve bu da düşüncelerimizin ve eylemlerimizin sonuçlarını deneyimlemek anlamına gelir. Eğer eylemlerimizin hoş olmayan sonuçları olmasaydı, nasıl öğrenebilir ve daha yüksek anlayış düzeylerine doğru gelişebilirdik? Bu, bir çocuğun evinin duvarlarına boyama sürmesine ya da pencerelerinize taş atmasına benzer. Çocuk, sonuçlarıyla yüzleşmeseydi ve bu davranışının ev sahibini derinden üzdüğünü görmeseydi ne olurdu? Çocuk diğer evlerin üzerine boyama sürdürmeye ve daha fazla pencereyi kırmaya devam ediyordu. İnsanlık tüm bu binlerce yıl boyunca aklını verdi ve eğer kendi kaderimizi bilişli olarak kontrol etme gücünü yeniden kazanmak istiyorsak, en sonunda para düşene ve ışık sönene kadar, sonuçlarla yüzleşerek arka tarafa tekmelenmek zorundayız. Açık. Yani her türlü savaş, çatışma ve manipülasyonla karşı karışıyayız. Bu reptilianlardan nefret etmiyorum. Onları sevmek istiyorum çünkü onların bu kadar çaresizce ihtiyaç duydukları şey budur. Davranışları yalnızca kendini sevme eksikliğinden kaynaklanabilir çünkü yalnızca kendinizi olduğunuz gibi sevdığınızda, başkalarını gerçekten oldukları gibi sevmeye başlayabilirsiniz. Bu yüzden sizi İngiltere Kraliçesi, Anne Kraliçe, Prens Charles, Prens Philip, Pindar, Henry Kissinger, George Bush, Edward Heath ve diğerlerini seviyorum. Eğer bu insanlar sadece kendilerini sevselerdi bu kabus (ve onların kabusu) sona ererdi. Bunu yapana kadar, sonsuz ruhuyla (saflı sevgi) olan kalp bağı kapalı kalacak ve aynı tavır ve davranışları sergilemeye devam edecektir. Bitirmeden önce şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum: Sürünlerden bahsettiğimde türün tamamından değil, yalnızca insanlığı manipüle etmek isteyenlerden bahsediyorum. Sürünlerin birçoğu büyüyü bozmamıza yardım etmeye çalışıyor ve hatta manipüle eden sürüngenler bile beşinci boyutsal bir kuvvet tarafından ele geçiriliyor. Sonuçta hepimiz Biriz zaten.

Kardeşlik ve Gündemi'nin farkında olan birçok insanın, karşılık vermenin tek yolunun silah stoklamak ve özgürlüklerini silahlı bir şekilde savunmak için hazırlamak olduğunu düşündüğünü biliyorum. Kaçınmak istediklerini söyledikleri faşist devleti ortaya çıkaracak bundan daha kesin bir tepki düşünemiyorum. Şiddeti şiddetle karşılaşma fikri o kadar açıkça çelişkili ve en ufak bir zeka kivilciminden o kadar yoksun ki, böyle bir düşünceli canlandırmak için ne kadar az beyin hücresinin harekete geçmesi gereği merak konusu. Şiddetle şiddetle karşılaşığınızda her seferinde ne elde edersiniz? Şiddetin iki katı. Evet, bunun barışa çok büyük katkısı olacak. Ayrıca herhangi biri sisteme karşı şiddet kullandığında, bu, Müslüman Kardeşler'e yüksek teknolojili silahlarını 'hukukun üstünlüğü' adına muhalefeti yok etmek için kullanmaları için açık bir mazeret verir. Bir şekilde silah stoklamaktan biraz daha incelikli davranışımız gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha aşırı Hristiyan vatanseverlerden bazlarıyla tanışım ve birine söylediğim gibi: "Hangisinden daha çok hoşlanmadığımı bilmiyorum, Kardeşler tarafından kontrol edilen dünyadan mı yoksa sizin onun yerine geçmek istediğiniz dünyadan mı". Bu adam özgürlükten ve onu silahlı direnişle savunmanın gerekliliğinden bahsederken siyahi insanların genetik olarak genetik olduğunu iddia ediyordu.

beyazlardan daha aşağı olduğunu ve Yerli Amerikalıların yalnızca "biz (beyazlar) gelene kadar" Amerika topraklarına "baktıklarını" söyledi. Kahramanı Kurucu Baba Thomas Jefferson'la çok iyi anlaşırıdı. Ama burada temayı yeniden görüyoruz. Bu adam gibi insanların bir noktada Kardeşlik güçleriyle silahlı çatışmaya gireceğinden eminim. Aslında tutumlarını değiştirmediği sürece bu kaçınılmazdır, çünkü farklı isimler altında (İhvan ve aşırı Hıristiyan Vatanseverler) aynı iki durum, karşılıklı şiddet dramlarını canlandırmak için birbirlerini hayatlarına çekecektir. Her ikisi de şiddet kullanımına inanıyor ve bu nedenle ikisi de aynı frekans aralığında. Kendilerini farklı isimlerle çağırabilirler ama zıt değildir, aynı karşıtlardır. Evrimleşmeleri ve şiddetin hiçbir şeyi çözmediğini öğrenmeleri için yüzleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Asla olmadı, asla olmayacak. Hıristiyan Vatanseverlerin Kardeşlik Gündemine alternatiflerini anlattıklarını duyduğunuzda, "Tanrı'nın yönetimi altında tek millet" istediklerini söylüyorlar. Tamam ama Tanrı'nın versiyonu kim? Hıristiyan Tanrı mı? Müslüman Tanrı mı? Hindu Tanrı mı? New York'ta Ethel'in mi yoksa Los Angeles'ta Bill'in mi hayal ettiği Tanrı? Hayır, elbette Hıristiyan Tanrı'yı, inandıkları Tanrı vizyonunu kastediyorlar. Aslında Kardeşlik Gündemi'nin yerine özgürlüğü değil, kendi diktatörlük versiyonlarını koymak istiyorlar. Yine, her ikisi de kendi iradesini başkalarına dayatmak ve diğer yaşam tarzlarını ve inançları bastırmak istedigidinden, aynı frekans aralığında çalışıkları için birbirlerini çekmeleri kaçınılmazdır. Aşırı Hıristiyanlar için geçerli olan şey, aşırı Müslümanlar, Hindular, Yahudiler ve diğer dinler için de aynı derecede doğrudur. Beyaz Avrupalılar geldiğinde aynı durum bir dereceye kadar Yerli Amerikalılar için de geçerliydi. Kıızılderili kültürü muazzam bir bilgelik içerir ve her şeyin bağlantısı konusunda çok daha büyük bir anlayışa sahiptir. Ancak New Age Hareketi'ndeki pek çok kişinin Amerika'ya dair şaşkınlık bakışlarıyla sıklıkla yaptığı gibi, burada aşırıya kaçmayağım. Beyazlar gelmeden önce çok sayıda Kıızılderili kabilesi, sırf farklı kabilelerden oldukları için birbirleriyle savaşıyordu. Çok fazla katliam ve çatışma yaşandı. Böyle maço, savaş boyası zihniyeti, şiddetin meşru olduğunu düşünen bir enerjiyi daha hayatına çekecektir. Şiddetin bir seçenek olduğunu düşünen iki grup olduğunda, bunlar gerçekleştirmeyi bekleyen titreşimsel bir yüzleşmedir.

Neyse ki pek çok Hıristiyan, Müslüman, Hindu, Yahudi ve Yerli Amerikalı aşırılıkçı değil ve şiddetin bir alternatif var. Ya deneyimlerin en zor ve acısından ders alabiliriz ya da zekamızı ve sevgimizi kullanarak bu durumu gözlemleyebilir ve silah ateşlenmeden varoluş halimizi değiştirebiliriz. O zaman bu yüzleşmelerden kaçınılacaktır çünkü Kardeşlik ile Gündemlerini bozmak isteyenler arasında titreşimsel bir çekim olmayacağındır. Bunu yüzleşmeden de yapabiliriz. Sürüngeülerin insanlıkla titreşimsel bağlantısı korku duygusu aracılığıyla sağlanır. Kendileri de korkuya tüketiliyorlar, bu yüzden öyle davranışları var. Eğer insanlığı bir korku durumuna yönlendirebilirlerse, ki bu yaptıkları gibi, insan ruhunu kontrol etmelerine olanak tanıyan titreşimsel bağlantıyi kurmuş olurlar. Kendi evlerinde de oynuyorlar diyebilirsiniz çünkü onlar korku duygusu konusunda uzmandırlar. Bu sürüngen grubu bunun tam bir ifadesidir. Sürünge Kardeşliği'ni kendi ana topraklarındaki korku zemininde bir yüzleşmeye durdurmayı çalışırsak,



**Şekil 64:** İnsanlar bilinçlerini kapatmaya şartlandıklarında, sonsuz ruhlarından ve faydalansılmayı bekleyen tüm sevgiden, bilgelikten, bilgiden ve ilhamdan kopmuş olurlar. Aydınlanmayı aramamız gerekmeyi; öyleydiğinmiş. Sadece bizi 'yumurta kabuğu' dışındaki kendi aydınlanmadan ayıran korku engellerini kaldırmamız gerekiyor.

nefreti, saldırganlığı ve şiddeti kullan, sonra unut gitsin. Oyun zaten bitti. Ama eğer bu zorlukla Kardeşliğin bile kavrayamayacağı bir frekans aralığından (sevgi) karşılaşırıksak, dünyayı dönüştüreceğiz ve sürüngenlerin kontrolü ortadan kalkacak. Bunun için birçok nedeni vardır. Öncelikle kalbimizi sevgiye açtığımızda kalp çakrası muazzam bir hızla döner ve

Enkarne bilincimizin frekansını yaşamın en yüksek titreşimsel ifadesine, saf sevgiye yükselten güç. Ruhumuz saf sevgi olduğundan, çok boyutlu benliğimizin müthiş gücüyle yeniden bağlantı kurarız. (*Görmek Şekil 64*). Yumurta kabuğu patlıyor.

Sevginin hızlı, kısa dalga boyu aynı zamanda bizi evrene yeniden bağlayan DNA'mızdaki 'anteni' harekete geçirir ve açık kalp çakrası Dünya'dan, Güneş'ten ve Galaksinin merkezinden gelen kozmik nabızlara uyum sağlar ve bu değişimi iletir. beynimize ve vücutumuzdaki her hücreye davul sesi. Bu, inanılmaz değişim ve evrimin yaşandığı bu zamanda hızlanan titreşimlerle senkronize olurken, zihinlerimizi, duygularımızı ve fiziksel formumuzu çarpıcı biçimde dönüştürecek. Kişisel frekanslarımızda bunu takip eden sıçrama, bizi korkunun titreşimsel çukurundan çıkarıp alt dördüncü boyutun çok ötesindeki seviyelere yükseltecektir. Sürüngen kontrolü sona erecek çünkü farklı bir radyo istasyonunda olacaklar ve aydınlanmaya giden yolda kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Seçim bizim; korku ya da aşk, hapishane ya da özgürlük.

Eğer sürüngenler var olmasaydı onları icat etmek zorunda kalacaktık çünkü onların şu anki varoluş durumları, insan bilincinin deneyimlemesi gereken bir şeyi temsil ediyor. Eğer böyle olmasaydı reptilianlar başka birini manipüle ediyor olurdu. Onları çekmezlik. Onlar bize sonsuz evrimimizde bir hediye verdiler; korkunun sonuçlarını deneyimleme ve sonsuz gücümüzü başka bir güce (ebeveyn, patron, akran baskısı veya en sonunda Sürüngen Kardeşliği) teslim etme armağanı. Evrimsel süreç cezaya değil sevgiyle ilgilidir. Eylemlerimizden dolayı bizi cezalandırmıyor, onların sonuçlarını bize veriyor ki bu çok farklı. Bu olmadan gelişemeyiz. Bu yolculuk boyunca, daha sevgi dolu ve daha aydınlanmamıza, kendi kendimizin efendisi olmamıza yardım etmeye çalışan bilinç seviyeleri (benliğin diğer yönleri) tarafından seviliyoruz. Bizim seçimimiz, öğrenip yola devam etmeden önce bu deneyimin ne kadarına ihtiyacımız olduğunu. Şimdi mi değişeceğiz yoksa ampul yanıp sönenmeden önce daha fazla savaşa, açılığa ve acıya mı ihtiyacımız var? Yepyeni bir varoluş durumuna hızla yaklaşan geçitten mi yüryeceğiz? Yoksa başka bir fırsat gelene kadar olduğumuz yerde kalıp başka bir enkarnasyon ve reenkarnasyon döngüsüyle mi karşı karşıya kalacağız? Vurguladığım sürüngen grubu son derece dengesizdir çünkü onlar

Sevginin ritmiyle rezonansa giren benlik düzeylerinden kopuk. Ama onlar hâlâ var olan her şeyin bir parçası, onlar hâlâ sen ve ben, Cod dediğimiz muhteşem bütünü bir yönü. Yani onlardan nefret edersek kendimizden nefret ederiz. Onlara şiddet uygularsa kendimize şiddet uygularız. Ve bu tamamen kendi kendini yenilgiye uğratmak olurdu. Ben diyorum ki: Onları affet çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bağışlayarak ve sevgiyle, çekip gitmelerine ve bu işe devam etmelerine izin vermeye niyetim yok. Kendi iradelerini dayatmaya çalışıyorlar ve dolayısıyla buna karşı çıkmamın meşru bir nedeni var. Ama eğer bu Müslüman Kardeşler kontrolü aklımızı, gücümüzü ve sorumluluğumuzu başkalarına vermekten ve başkalarının da aynısını yapmaları konusunda ısrar etmekten kaynaklanırsa, bu *kendimiz*? Sadece reptillianların davranışlarına deşinmemiz gerekmıyor. Güçümüzü geri alırsak, kendimizi ve birbirimizi düşündürmenin, inancın, yaşam tarzının dayatmasından kurtarırsak, Müslüman Kardeşler'in ne yaptığıının hiçbir önemi kalmaz. Merkezden kontrol imkansız olacak çünkü çeşitliliğin kontrolünü merkezileştiremezsiniz, sadece tekdüzeliği merkezileştirebilirsınız. Üç şey Barth'ın hayatını değiştirecek ve insan ruhunun sürüngen kontrolünü ortadan kaldıracak:

- 1** Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne dair korkumuzu bir kenara bırakırız ve 'norm'dan farklı olsa bile (hayır, özellikle) benzersiz görüş ve yaşam tarzımızı ifade ederiz. Bu noktada sürüyü takip eden koyun olmaktan çıkyoruz.
- 2** Farklı olma suçundan dolayı alay edilme veya kıranma korkusu olmadan herkesin aynı şeyi yapmasına izin veriyoruz. Bunu yaptığımızda sürünen geri kalanı için çoban köpeği olmayı bırakırız ve onlara doğru olduğuna inandığımız şeye uymaları konusunda baskı yaparız.
- 3** Hiç kimse inandığını başkalarına empoze etmeye çalışmaz; bu nedenle özgür iradeye ve özgür seçime her zaman saygı gösterin.

Kardeşlik Gündemi'nin bu tür tutum değişikliklerine dayanılabilmesinin imkânı yok. İnsanlar bana bilgilerime karşılık ne yapmaları gerektiğini soruyor ama ben bu soruya asla cevap vermiyorum. Senin için neyin en iyi olduğunu bilen tek kişi sensin. İşin puf noktası, yüksek boyutlarınıza giden kanalı temizlemektir, böylece sizin için en uygun olanı yapmanızı rehberlik edecek bilgeliginizin, sevginizin ve ilhamınızın en yüksek seviyesiyle bağlantı kurabilirsiniz. Dumanla dolu odalarda oturmamıza veya yeni siyasi partiler kurmamıza gerek yok. Düşük titreşimli duygunun - korkunun - yumurta kabuğunu kaldırmamız gerekiyor ve titreşimsel çekim yasası bizi gezegeni dönüştürmek için ihtiyaç duyduğumuz tüm insanlara ve kuruluşlara bağlayacak. Kendimizi doğru yola getirdiğimizde, dünyanın da doğuya ulaşması gerekir çünkü biz dünyayız, dünya da biziz. Toplum dediğimiz şey, insan düşüncesinin ve duygusunun toplamıdır. Bu bizim tutumlarımızın bir yansımasıdır. Bunları değiştirdiğimizde toplumu değiştiririz. Bizler gerçek özgürlükten, Kod'un bize verdiği eşsizliği ifade etme ve kolektif insan ruhunda var olan armağanların, algıların ve ilhamların çeşitliliğini kutlama özgürlüğünden yalnızca bir fikir değişikliğiyiz. Yaratıcı güç hepimizin içindedir ve kendini ifade etme konusunda çaresizdir. Bu kadar çok bastırılmış hayal kırıklığına ve dolayısıyla şiddete ve depresyon'a yol açan şey, bu enerjinin bastırılmasıdır. Yetenekli bir sanatçı olduğunuzu hayal edin veya

dansçı, ancak akran baskısı, ebeveyn baskısı ve sistemin talepleri, bütün gün bir bankada çalışmanız veya bir fabrika makinesinin yanında oturmanız konusunda ısrar ediyor. Ya da yaratıcılığınızı ifade edip dünyaya katkıda bulunmak istiyorsunuz ama Müslüman Kardeşler'in finansal sistemi manipüle etmesi iş bulamayacağınız anlamına geliyor. İçinizdeki o çok güçlü yaratıcı güç bastırılamaz, bu yüzden dengesiz bir şekilde ortaya çıkar, öfke, umutsuzluk ya da hayal kırıklığı titreşimleriyle doyurulur ve duygusal acıyi dindirmek için şiddette ve uyuşturucu ve alkole olan talebimiz olur. . Eğer tüm yaratıcılığın değerine saygı duysaydık ve onun ifade edilmesine izin vermenin yollarını arasdık, bunlar bu ölçekte olmazdı. Bunun yerine, bu tür bir yaratıcılığın 'kendi masrafını karşılamasını' veya ekonomiye, yani Kardeşler'in ekonomisine katkıda bulunmasını talep ediyoruz. Her şeyin fiyatını, hiçbir şeyin değerini biliyoruz. Ancak kalplerimizi daha büyük bir olasılık vizyonuna açabilseydik, herkesin içindeki yaratıcı gücü serbest bırakır ve onun benzersizliğini ifade etmesine izin verirdik. O zaman ne kadar inanılmaz bir çeşitlilik ve ilham dünyası yaşayacaktı. Kardeşlik bankacılarının kâr taleplerinin değil, yaratıcı gücün akışının yönlendirdiği bir dünya.

Kitabın başında düşünülemez olanı düşünmekten bahsetmiştim. Buradaki bilgiler sizi bunu yapmaya zorladı. Varoluşun başka bir boyutunda bulunan sürüngenlerin binlerce yıldır insanlığı manipüle ettiğine dair kanıtları değerlendirmek. Sıradan ve gücsüz olmak bir yana, siz olağanüstü ve çok güclüsünüz. Mevcut koşullanma düzeyi göz önüne alındığında çoğu insan için her ikisi de düşünülemez. Ama bunlar hissedilemez değil. Böyle bir fark var. Aklınızla düşünüyorsunuz ve medyadaki günlük yalan, baskı ve yanlış beyan diyeti ve platform sunduğu tüm Kardeşlik klonları tarafından gözleriniz ve kulaklarınız aracılığıyla programlamaya karşı o kadar savunmasızsınız ki. Ama biz ne zaman *hissetmek*, kalp merkezimizden, sezgilerimizden, kozmosla olan bağlantımızdan yararlanıyoruz. Ne sıkıkla düşündüklerinizle içgüdüsel olarak hissettiğiniz konuşuyor? Hayatımı her şeyden çok değiştiren şey, zekamla çeliştiğinde sezgilerimi takip etmeye karar verdiğim andı. Bunu her yaptığımda sezgilerimin doğru olduğu ortaya çıktı. Bazen zorlayıcı ve acı verici olabilir çünkü 'normlara' uyma ihtiyacıyla sınırsız olan sezgileriniz çoğu zaman geleneklere aykırıdır. Ama bu sizi her zaman sizin için ve deneyim yoluyla sonsuz evrim yolculuğunuza için en iyi olanı yapmaya yönlendirecektir. Çoğu insan içgüdüsel olarak bir şeyi yapmayı hissettiğinde, gevezelik eden zihin o şeyi neden yapmaması gerektiğine dair tüm nedenleri listelemeye başlar. "Bunu yapamazsınız, komşular ne der, ailen, işyerindekiler, bardaki adamlar ne der?"... "Bunu yapamazsınız, ipoteğin var, araba, aile ve ödenmesi gereken hayat sigortası poliçeleri."... "Yapamazsınız, yapamazsınız, yapamazsınız." Ama yapabilirsin, yapabilirsin, YAPABİLİRŞİN. Zekada yanlış bir şey yok. Sizi ayakları yere basar, bu dünyadaki bilgileri saklar ve işler ve oynayacak önemli bir rolü vardır. Kontrol gücümüz ve tek karar vericimiz haline geldiğinde kendimizi zihnin hapishanesinde buluruz. Akıl, olasılıkları dikte etmek için değil, fiziksel olanı sezginin rehberliği ve ilhamı haline getirmek için vardır. Aklınız için çalışmayan, zihninizin sizin için çalışmasını sağlayın.

Yani önemli olan bu kitaptaki bilgiler hakkında ne düşündüğünüz değil, ne düşündüğünüzüdür. *hissetmek* konuda. İçerigin bir kısmı zekanızı kıırma noktasına kadar zorlayacak, ancak

sezginizin böyle bir sorunu olmayacak. O seviyedeki birine ya doğru gelir ya da gelmez. Olmazsa, çekilin, kimseyi bir inanca 'dönüştürmeye' çalışmıyorum. Benim ve işim hakkında ne düşündüğünüzü veya hissettiğinizi umursamıyorum. Ancak şu anda size reddedilen şeyleri duyma hakkınızı tutkuyla önemsiyorum. Bırakın endişemi, buna nasıl tepki vereceğiniz beni bile ilgilendirmez. Bununla birlikte, günlük deneyiminizde, anlattığım Gündemin gözlerinizin önünde ortaya çıktılığını göreceksiniz. Bir daha asla bir haber bültenini izlemeyecek, bir gazete okumayacak, siyasi ya da ekonomik bir duyuruyu bir daha aynı şekilde duymayacaksınız. Ayrıca, Dünya'nın enerji alanlarının dönüşümü hızla devam ederken, jeolojik olayların ilerleyen ve sarsıcı hava değişimlerini de göreceksiniz. Kalbinizde ve zihninizde toplanan titreşimleri hissedecesiniz. Hızla değişen hayatı ve kendinize dair algınız sizi hayal bile edilemeyecek olasılıklara ve potansiyele açacaktır. Düşünülemez olanı düşünmek, var olan her şeyle yeniden bağlantı kurma fırsatını yakalayanlar için bir yaşam biçimini haline gelecektir. Bu kitabı olumsuz olarak değerlendirecek birçok kişi var ama burada olup biteni yanlış anladılar. Bu bilgi binlerce yıl sonra yüzeye çıkıyor ve aynı zamanda giderek daha fazla insan gerçekte kim olduklarının farkına varıyor. Her ikisinden de aynı titreşim değişiklikleri sorumludur. Bir iyileşme devam ediyor ve iyileşmenin başlaması için hastalığın nedeninin ele alınması gerekiyor. Yükselen frekans, şifanın başlamasına izin vermek için kolektif ve bireysel olarak saklı kalan her şeyi yüzeye çıkarıyor. Bu nedenle değişen kozmik ritme açık olan insanlar, ilk başta hayatlarında kıyametin koptuğunu fark ederler. İlişkiler bozulur, işler kaybedilir, aile ve arkadaş olarak kabul edilen kişiler uzaklaşır. İnsanların yaşadığı birçok farklı deneyim vardır. Benim için bu, kamuoyunda büyük bir alay konusuydu çünkü hiçbir şeyi yarı yamalak yapmam. O zamanlar çok büyük bir hata yaptığınızı düşünebilirsiniz, ancak tam tersi oluyor. Kendi gerçekliğimizi yaratırız ve kendi kaderimizi kontrol ederiz ve bunu yapma şeklimiz büyük ölçüde niyetimiz aracılığıyladır. İnsanlar bana sık sık hayatlarında hiçbir şeyin olmadığını ve hiçbir şeyin işe yaramadığını söylüyorlar. Ama onlara gerçekte ne yapmak istediklerini sordduğumda şöyle cevap veriyorlar: "Gerçekten bilmiyorum." Eğer bu onların varoluş durumuysa, fiziksel deneyimleri "Gerçekten bilmiyorum" ifadesini yansıtacaktır ve hiçbir önemi yoktur. olacak. Bunun yerine niyetinizi belirli bir hedefe odaklısanız, bunu başarmak için yapmanız gereken şey, insanlarda, deneyimlerde ve fırsatlarda kendi yansımalarını çeken bir titreşim modeli olarak her zaman size doğru gelecektir. Çoğu insan için yolculuğun bittiği yer burasıdır. Hedeflerine ulaşmak için yapmaları gereken şeyle karşı karşıya kaldıklarında, aniden bunun o kadar da iyi bir fikir olmadığını düşünürler! Ve soru bu. Bir şey istediğini mi söylüyorsun? TAMAM, ama ne kadar kötü? Birazcık? Peki, o zaman vaktini boş harcama. Varlığının her zerreyle mi? Pekala, devam et çünkü dünya senin.

Sayısız insanın kendilerini ve yaşamalarını dönüştürmek ve yeni titreşime uyum sağlamak istediklerini söylediğini gördüm. Ancak bunu gerçekleştirmek için gerekli olan zorluklar geldiğinde, hemen oradan çıpık eskisi gibi hayatı geri dönmek isterler. Ancak bu zorluklar bizi özgür kılıyor. Bu yolculuğa başladığımızda kişisel ve duygusal kargaşayla karşılaşmamızın nedeni, duygusal boşluğunuzu temizleme ihtiyacıdır.

Başa çıkmak istemediğimiz için bilincaltımızın derinliklerine ittiğimiz bastırılmış ve işlenmemiş duygusal enkazlardır. Eğer bu ve diğer fiziksel yaşamaların duygusal yükünü temizlemezsek, çok boyutlu benliğimizle yeniden bağlantı kuramayız. Alt dördüncü boyutun sürüngen manipülasyonundan ve kontrolünden kurtulamayız. Dolayısıyla, dönüşmeye niyetlendiğimizi söylediğimizde, bu niyet, bastırılmış duyguyu onu görebileceğimiz ve onunla başa çıkabileceğimiz yüzeye çıkarmak için gerekli insanları ve deneyimleri bize çeker. Bu kitapta sunulan bilgiler kamuoyunun dikkatini çekerken aynı şey kolektif olarak da oluyor, böylece onu görebilir, ele alabilir ve iyileştirebiliriz. Yeni Çağın büyük bir kısmı bu kolektif lağım çukurunu inkar ediyor çünkü kendi kişisel lağım çukuruyla yüzleşmek istemiyor. Bir mumun etrafında oturup kendini kandırmayı tercih eder, aydınlanmıştır, oysa aslında elinde bir kristalle duygusal bir enkazdır. Bu kitaptaki bilgiler, gizli kalan ve inkar edilen her şeyin üzerindeki perde kalkarken, Dünya Gezegeninin ve insan bilincinin iyileşmesinin bir parçasıdır.

Hey, burada yaşadığımız harika bir dönem. Kozmik dansa, değişim rüzgârına, olan, olmuş ve gelecekte olacak olan her şeyle yeniden bağlantının ritmine uyum sağlıyoruz. Kendiniz ve dünya için bir fark yaratmaya geldiniz. Bunu şimdi, şimdi, şimdi yapma fırsatınız var. Lanet olsun ve bu saçılığa son verelim. Birkaç kişi milyarları kontrol edebilir çünkü milyarlar buna izin verir. Buna mecbur değiliz. Ve sadece kendimiz olarak, diğer insanların da kendileri olmalarına izin vererek ve hayatın armağanının tadını çıkararak bunu değiştirebiliriz. Bu korkma zamanı değil ve saklanma zamanı değil. Şarkı söyleme zamanı ve dans etme zamanı.

Ortaklarınızı alın lütfen. Hadi gidelim!

(Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.)

## KAYNAKÇA

- Kızılağaç**, *Ağaçların Savaş*(Freedom House, Girit, Yunanistan, 1995).
- Allen**, DS ve Delair JB, *Dünya Neredeyse Öldüğünde*(Ağ Geçidi Kitapları, Hoş Geldiniz, Banyo, İngiltere, 1995).
- Andrews**, George C., *Dünya Dışı Dostlar ve Düşmanlar*(IllumiNet Press, Lilburn, GA, ABD, 1993).
- Andrews**, George C., *Aramızdaki Uzaylılar*(Llewellyn Yayınları, St. Paul, Minnesota 55164-0383, ABD, 1993).
- Andrews**, Richard ve Schellenberger, Paul, *Tanrı'nın Mezarı*(küçük Brown ve Şirketi, Londra, 1996.)
- bagent**, Michael, Leigh, Richard ve Lincoln, Henry, *Kutsal Kan, Kutsal Kase*(Corgi Kitapları, Londra, 1982).
- bagent**, Michael ve Leigh, Richard, *Tapınak ve Loca*(Arcade Yayıncılık, Yeni York, 1989).
- Berlitz**, Charles, *Atlantis, Sekizinci Kıtâ*(Fawcett Books, New York, 1984). **Bernard**, Doktor Raymond, *İçi Boş Dünya, Tarihin En Büyük Keşfi*(Carol Ciltsiz kitap, New York, 1991).
- Boyd**, Andrew, *Küfür Söylentileri*(Harper Collins'in bir eseri olan Fount Paperbacks, Londra, 1991).
- Bramley**, William, *Cennetin Tanrıları*(Avon Kitapları, New York). **Brennan**, JH, *Gizli Reich*(Futura, Londra, 1974).
- Bromberger**, Merry ve Serge, *Jean Monnet ve Avrupa Birleşik Devletleri*(Korkak-McCann Publishers, New York, 1969).
- Bryant**, Alice ve Seebach, Linda, *Parçalanmış Gerçekliği İyileştirmek: Temas Eden Travmayı Anlayın* (Wild Flower Press, Tigard, Oregon, 1991).
- Bullock**, Alan, *Hitler, Tiranlık Üzerine Bir Araştırma*(Pelican Books, Londra, 1960).
- Chaitkin**, Anton, *Amerika'da ihanet*; 2. baskı (Yeni Benjamin Franklin Evi, New York, 1984).
- Christopher**, Alex, *Pandora'nın Kutusu Ciltleri Ne?*(Pandora'nın Kutusu, 2663'ten temin edilebilir Valleydale Yolu, Süit 126, Birmingham, Alabama 35224). **Churchward**, Albert, *Din*(ilk olarak 1924'te yayınlandı ve şimdi Sağlık'tan temin edilebilir Araştırma, Mokelumne Hills, CA 95245).
- Coleman**, John, *Komploclar Hiyerarşisi*(Joseph Holding Şirketi, Nevada, ABD, 1995). **Collins**, Andrew, *Meleklerin Küllerinden, Düşmüş Bir Irkın Yasak Mirası*(Mühür Kitaplar, Londra, 1997).
- Collins**, Piper, Michael, *Nihai Karar, JFK Suikastının Kayıp Halkası*(The Wolfe Press, Washington DC, 1995).
- Collins**, Tony, *Kararı Açı*, Savunma sanayinde 25 gizemli ölümün hikayesi (Sphere Books, Londra, 1990).
- Cooper**, William, *Bir Soluk At Bakırı*(Light Technology Publishing, P0 Box 1495, Sedona, Arizona, ABD, 1991).
- Crowley**, Aleister, *Teoride ve Pratikte Büyü*(Dover, ABD, 1929).
- Daniel**, John, *Scarlet And The Beast, Cilt III, İngiliz Masonluk Bankaları ve İlaç Ticareti*(JKI Publishing, Tyler, TX, ABD, 1995).

- Davies**,Nigel,*Tarihte ve Bugün İnsan Kurbanlığı*(William Morrow ve Şirketi, Yeni York).
- Deane**,Rahip John Bathurst,*Yılanın İbadetİ*G ve F. Rivington, Londra, 1833).
- Doane**,TW,*İncil Mitleri ve Diğer Dinlerdeki Benzerlikleri*(Sağlık Araştırması, P0 Kutusu 850, Pomeroy, WA, ABD 99347, ilk yayın tarihi 1882).
- Drosnin**,Michael,*İncil Kodu*(Weidenfeld ve Nicolson, Londra, 1997). **Editörlerile ilgili Yönetici İstihbarat İncelemesi**,Dope Inc. (Yönetici İstihbarat İncelemesi, Washington DC, 1992).
- Rndlay**,Arthur,*Cehaletin Laneti, Bir İnsanlık Tarihi*(Genel Merkez Yayıncılık Company, Londra, ilk kez 1947'de yayınlandı), Cilt I ve II.
- Bakmak**,Thomas,*Britanya Kraliyet Tahtı*(Acadia Press, Victoria, Avustralya, 1986). **Tilki**, Doktor Loreda,*Çoklu Kişilik Bozukluğunun Manevi ve Klinik Boyutları* (Salida, Kolorado).
- Gardner**,Laurance,*Kutsal Kase'nin Soyu*(Element Books, Shaftesbury, Dorset, 1996).
- Goldberg**,Hirsch M.,*Yahudi Bağlantısı*(Stein ve Day, New York, 1976). **Salon**,ErkekçeR, Amerika'nın Kader Görevi, Batı Geleneğinde Ustalar (Felsefi Araştırma Topluluğu, Los Angeles, 1979), beşinci bölüm.
- Salon**,Erkekçi R,*Tüm Çağların Gizli Öğretileri*(Felsefi Araştırma Topluluğu, Los Angeles, Kaliforniya, Diamond Jubilee Sürümü, 1988). **Hancox**,Neşe, *Byrom Koleksiyonu*(Jonathan Cape, Londra, 1992). **Hesemann**,Michael,*Kozmik Bağlantı*(Gateway Books, Wellow, Avon, İngiltere, 1993).
- Higgins**,Geoffrey,*Anakalipsis*(ilk olarak 1836'da yayınlandı, 1972'de Health tarafından yeniden yayınlandı Araştırma, P0 Box 850, Pomeroy, WA, ABD 99347), Cilt I. **Otostop**,Francis,*Dünya Gizemler Atlası*(Pan Books, Londra, 1981). **Hoagland**,Richard,*Mars'taki Anıtlar*(Kuzey Atlantik Kitapları, Kaliforniya, ABD, 1996). **Korna**,Doktor Arthur David,*İnsanlığın Dünya Dışı Kökenleri, ET'nin İnsanoğlu Üzerindeki Etkileri* *Biyolojik ve Kültürel Evrim*(A ve L Horn, P0 Box 1632, Shasta Dağı, Kaliforniya, 96067, 1994).
- Horowitz**,Doktor Leonard G.,*Ortaya Çıkan Virüsler*(Tetrahedron Inc., Rockport, MA, ABD, 1996). **Horsley**,Sör Peter,*Başka Odadan Gelen Sesler*(Leo Cooper, İngiltere, 1997).
- Hounam**,Peter ve McAdam, Derek,*Diana'yı Kim Öldürdü?*(Vision Books, Londra, 1998).
- Howard**,Michael,*Gizli Komplik*(Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989). **Jones**,Peter, *Australya'nın İtaati*(XPO-künye, 26 Burlington Close, Londra, W9 3Lz, 1995).
- Jones**,Steve,*Kanın içinde*(Harper Collins, Londra, 1966).
- Şövalye**ve Lomas, Christopher ve Robert,*Hiram Anahtarları*(Arrow Books, Londra, 1997). **Kral**, Francis,*Şeytan ve Swastika*(Mayflower Books, Londra, 1976). **Keith**,Jim,*Alternatif 3 Üzerine Vaka Kitabı*(IllumiNet Press, Lilburn, ABD, 1994).
- Keith**,Jim,*Gizli ve Bastırılmış*(Feral House, P0 Box 3466, Portland, Oregon 97208, 1993).
- Şövalye**,Stephen,*Kardeşlik*(Granada Books, Londra, 1985).
- Koestler**,Arthur,*On Üçüncü Kabile - Hazar İmparatorluğu ve Miras*(Hutchinson, Londra, 1976).
- Leedom**,Tim C., (editör),*Kilisenizin Okumanızı İstemediği Kitap*(Kendall / Hunt Publishing, Iowa, ABD, 1993. Truth Seeker Company'den temin edilebilir, P0 Box 2872,

- San Diego, Kaliforniya 92112).
- Lilenthal**, Alfred M., *Hangi Fiyat İsrail?*(Henry Regnery, Chicago, 1953).
- Maclellan**, Alec, *Agharti'nin Kayıp Dünyası, Vril Gücünün Gizem*(Hatıra Baskısı, 43 Great Russell Caddesi, Londra, WCIB 3PA, 1982).
- Marrs**, Jim, *Crossfire: Kennedy'yi Öldüren Komplotted*(Carrol ve Graf Yayıncılar, New York, 1989).
- Morton**, Andrew, *Diana, Gerçek Hikayesi* (Michael O'Mara Books, Londra, 1992, yeniden yayınladı gibi *Diana, Kendi Sözleriyle Gerçek Hikayesi*, 1997).
- Mullins**, Öktas, *Kenan'ın Laneti*(Vahiy Kitapları, P0 Kutusu 11105, Staunton, VA, 1987).
- Mullins**, Öktas, *Dünya Düzeni, Gizli Hükümdarlarımız*(Ezra Pound Medeniyet Enstitüsü, Staunton, VA, 24401, ABD, 1992).
- Nichols**, Preston B ve Moon, Peter, *Montauk Piramitleri*(Sky Books, New York, 1995). **O'Brien**, Cathy ve Phillips, Mark, *Amerika'nın Trans Oluşumu*(Reality Marketing Inc., Las Vegas, Nevada, ABD, 1995).
- O'Brien**, Christian, O'Brien ve Joy'la birlikte *Azinliğin Dehası - Olanların Hikayesi Garden of Eden'* kuruðu(Turnstone Press, Wellingborough, İngiltere, 1985).
- O'Toole**, Fintan, *Marka Lideri, Tony O'Reilly Hakkında Bir Araştırma*(Granta). **Perloff**, James, *Güçün Gögeleri: Dış İlişkiler Konseyi ve Amerikan Gerilemesi*.
- Picknett**, Lynn ve Prens, Clive, *Tapınakçı Vahiy*(Bantam Press, Londra, 1997). **Pohi**, Frederick J., *Prens Henry Sinclair. 1398 Yılında Yeni Dünyaya Yaptığı Sefer*(Nimbus Yayıncılık, Halifax, Nova Scotia, ilk olarak 1967'de yayınlandı).
- Quinn**, Bob, *Atlantis, Írlanda'nın Kuzey Afrika ve Denizcilik Mirası*(Dörtlü Kitaplar, Londra, 1986).
- Ramsey**, AHM, *İsimsiz Savaş*(Omni Yayınları, Londra, 1952). **Ravenscroft**, Trevor, *Kaderin Mizrağı*(Samuel Weiser, Inc., Maine, ABD, 1982). **Raymond**, Yüzbaşı E., *Asur Tabletlerinde Eksik Halkalar Keşfedildi*(Esnaf Satışı, Bin Oaks, Kaliforniya, 1985).
- Reagan**, Simon, *Diana'yı Kim Öldürdü?*(A Scallywag yayını, Amsterdam, 1998). **Reuchlm**, Abelard, *Yeni Ahit'in Gerçek Yazılığı*(Abelard Reuchlm Kuruluş, P0 Box 5652, Kent, WA, ABD, 1979).
- Staniland**, Uyanık C., *Yılan İbadeti ve Diğer Denemeler*(Banton Press, Largs, 1990).
- Schweitzer**, Albert, *Tarihsel İsa'nın Arayış*(Macmillan Yayıncılık, New York, 1968).
- Şahak**, İsrail, *Yahudi Tarihi Yahudi Dini*(Pluto Press, Londra, 1994). **Sitchin**, Zekeriya, 12. Gezegen, *Cennete Giden Merdiven, Kayıp Diyarlar, Zaman Zaman Başladı, Tanrıların ve İnsanların Savaşları, Yaratılış Yeniden Ziyaret Edildi*(Avon Kitapları, New York). **Sklar**, Holly, (editör), *Üç Taraflılık, Üç Taraflı Komisyon ve Elit Planlama Dünya Yönetimi*(South End Press, Boston, ABD, 1980).
- Smith**, Homer, *İnsan ve Tanrıları*(Grossetts Üniversitesi Kütüphanesi, New York, 1956). **Smith**, Morton, *Gizli İnci*(Victor Gollancz, Londra, 1974).
- Springmeier**, Fritz ve Wheeler, Cisco, *Tespit Edilemez Bir Şey Yaratacak Illuminati Formülü Tam Zihin Kontrollü Köle*(Springmeier, SE Clackamas Yolu, Clackamas, Oregon, 97015, 1996).
- Springmeier**, Bozuk, *En İyi 13 Illuminati Soyu*(Springmeier, SE Clackamas Yolu, Clackamas, Oregon, 97015, 1995).

- Dikiş**, Rodney, *Amerika'yı dolandırmak*(Diablo Western Press, Alamo, Kaliforniya, 1994).
- Sutton**, Anthony C., *Wall Street ve Hitler'in Yükseliş'i*(Miras Yayıncıları, Melbourne, Avustralya).
- Tarpley**, Webster Griffin ve Chaitkin, Anton, *George Bush, Yetkisiz Biyografi* (Yönetici İstihbarat İncelemesi, Washington DC 1992).
- Taylor**, Ian T., *İnsanların Zihinde Darwin ve Yeni Dünya Düzeni*(TFE Yayıncılık, Toronto, Kanada, 1984).
- Thompson**, Avcı S., *Vegas'ta Korku ve Nefret*(Vintage Kitaplar, New York, 1998, ilk 1971'de yayınlandı).
- Thomson**, Arthur Dynott, *İnsanoğlu, Kökeni ve Kaderi Üzerine*(Kessinger Yayıncılık, P0 Box 160, Kila, MT 59920, ABD, ilk yayın tarihi 1872).
- Kediotu**, Valdamar, *Matris II*(Arcturus Kitap Servisi, ABD, 1990).
- Van Helsing**, Ocak, 20. Yüzyılda Gizli Örgütler ve Güçler( Ewertverlag, Gran Kanarya, İspanya, 1995).
- Vermes**, Geza, *İngilizce Ölüm Parşömenleri*(Penguin Books, Harmondsworth, 1990).
- Waddell, Los Angeles**, *Britanyalıların, İşkoçların ve Anglo Saksonların Fenike Kökeni*(Hıristiyan Amerika Kitap Kulübü, Hawthorne, California, ilk basımı 1924).
- Yürüteç**, Barbara G., *Kadının Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi*(Harper Collins, San Francisco, 1983).
- Westbrook**, Charles L., *Amerika Birleşik Devletleri'nin Tilimi, Görünmezin İmzası Kardeşlik*(bir kopyasını bulmak için *Tilimhaber* bülteni, P0 Box 54, Ayden, NC 28513, Amerika Birleşik Devletleri).
- Odun**, David ve Campbell, Ian, *Geneset*(Bellevue Books, Sunbury on Thames, İngiltere, 1994).
- Zim**, Herbert S. ve Baker, Robert H., *Yıldızlar, Altın Bir Rehber*(Altın Basın, New York, 1985).

# DİZİN

## A

---

- Kaçırımlar ('Uzaylı')** -24, 27, 30, 38, 40, 44, 327, 484-5  
**Aborijinler** -291, 376  
**Adem ile Havva** -7, 8, 21, 45, 83, 113  
**Agnelli Ailesi** -124, 270 **Albright, Madeleine** -340, 344, 356 **Simya** -146  
**Aldebaran**-246-7  
**El Fayed, Muhammed** -Fayed'i gör **Herşeyi gören göz** -231, 352, 357, 362 **Alternatif Şifa** -bkz. **Şifa Amerikan İç Savaşı** -191, 193-4 **Amerikan Anayasası** -186, 325  
**Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi** -185, 354  
**Amerikan Birliği** -274  
**Amerikan 'Bağımsızlık' Savaşı** -181-5, 191, 210, 406  
**Antik Dünya**-3, 12, 20, 29, 38, 40, 79, 227, 290, 292, 351  
**D'Anjou, Rene** -158-60, 179  
**Antarktika** -179, 252-4  
**Anunnakiler** -5-9, 19, 20, 22, 24, 26, 37-9, 41-2, 44-5, 56, 63, 142, 247, 289, 369  
**Yahudi düşmanı** -87, 125, 227  
**Hakaretle Mücadele Ligi** -87, 425  
**Apec**-278  
**19 Nisan** -292  
**Aquino, Yarbay Michael** -329-30, 332, 347  
**Alan** 51-35  
**Arkenaten**-83  
**Aryanlar (Beyaz Irk)** -(ayrıca bkz. Marslılar, Beyaz) - 16, 39, 44, 50, 56, 58-63, 66-9, 71- 2, 75, 78, 112, 117, 123, 141-2, 154, 181, 244, 247, 289  
**Ashdown, Paddy** -277, 363  
**Aspartam**-480  
**Suikastçılar**, -139, 280-1  
**Asteroid Kuşağı** - 5, 12, 247  
**Astor Ailesi** -194, 218, 229, 231, 283, 297, 406  
**Astroloji** -52, 55-6, 63, 66-7, 73, 93, 97-8, 139, 215, 244, 249, 295-6, 355-6, 366, 415, 472, 487-8

- Atlanta'da** -352  
**Atlantis** -10, 11, 57, 71, 247, 250, 253, 475  
**Auchwitz** -(ayrıca bkz. Toplama Kampları) -254, 315  
**Avebury**-63-7  
**Kuşhane**, -485  
**Aztekler** -280, 290

## B

---

- Baal, Bel, Bil (Güneş Tanrıları)** -(ayrıca bkz. Mithra, Nemrut) - 52, 59, 63, 68, 73, 89, 182, 262, 288, 291-3, 296, 328, 365, 410  
**Babil** - 1, 7, 50-3, 62, 78, 81, 92, 98, 288, 312, 369, 471  
**Bacchus-Dionyos** -(ayrıca bkz. Güneş Tanrıları) - 89, 98, 108, 165  
**Bacon, Francis** -(ayrıca bkz. Shakespeare) - 160-6, 173, 181-3, 186, 220, 376, 453  
**Balfour, Lord (Balfour Deklarasyonu)** -220, 227  
**Balmoral**-371, 414, 451, 453, 455-6, 460  
**İngiltere bankası** -126, 208-9, 212, 255, 264, 266, 370, 375-7, 379-80, 382-3, 389, 399  
**İngiltere Bankası Adaylar Ltd.** -375  
**Uluslararası Ödemeler Bankası** -122, 126, 209  
**Banka sistemi** -137, 170, 208, 213, 429  
**Baphomet (Mendes Keçisi)** -152, 293, 296, 299, 359, 365  
**Barati/Barat** -(ayrıca bkz. Britannia, Isis, Semiramis) - 7, 68-9, 72, 79, 92, 133, 138, 361, 430, 445  
**Berber, Anthony** -300 **Barclays bankası** -377, 379, 382, 393 **Barings Bankası** -282, 375-7  
**Baruch, Bernard** - 222-3, 226, 232, 275 **Bavyera İlluminati'si** 191, 217, 238, 246, 265, 295, 297, 354  
**İnanç sistemi**-87, 110, 292, 489  
**Belçika** -127, 298  
**Beltane** -(ayrıca bkz. Güneş Festivalleri) - 53, 73, 168  
**Bennett, Bill ve/veya Bob** -30, 339-40  
**Bermuda Şeytan Üçgeni** -11 **Berlin Duvarı** -227 **Bethesda Hastanesi** -317

- İncil**,-(ayrıca bkz. Yeni Ahit, Eski Ahit)-**3, 4, 7, 9, 14, 21, 40, 44, 79, 82-3, 95-100, 108, 112, 115-7, 120, 162, 166, 368, 475**
- Bilderberg Grubu** -248, 261-7, 270-1, 273, 275-7, 300, 363, 485
- Bildt, Carl** -266-7
- Biyoçeşitlilik** -390, 395
- Siyah, Conrad** -**272-3**,380, 388, 394 **Siyah & Beyaz Kareler Sembolizm** -(Görmek ayrıca Kardeşlik Sembolizmi) - 135, 300, 363, 366, 368
- Siyah Asalet**-123-7, 130, 159, 167, 169-71, 174, 179, 208, 210, 219-20, 239, 265, 281, 368-72, 374, 376-78, 380-2, 384-6, 391-3, 395-7, 400, 406
- Blair, Tony**-265-6, 277, 281, 321, 363, 373, 399, 418, 456, 459
- Blavatsky, Helena Petrovna** -239-41, 244
- Blenheim Sarayı**-413, 449 'Mavi Kanlılar' -39, 42
- Masonluğun Mavi Dereceleri** -75, 168, 363
- Künt, Anthony** -374
- Kan İçme** -135, 288-90, 294, 303, 305, 331, 411
- Bohem Korusu** -**327-9**,357, 404, 473
- Bonapart, Napolyon** -211, 213
- Enoch Kitabı** - **5**,40, 43-6, 51, 54, 59, 127, 163, 351
- Bosna** -267, 334, 382 **Boston**
- çay partisi** -185, 406 **Botha, RW.** -125 **Boyle, Robert** -162, 174
- Britanya** -(ayrıca bkz. Barati/Barat) - 68-9, 79, 122, 364, 445
- İngiliz Deniz Kuvvetleri (Hukuk)** -189-90
- İngiliz Havacılık ve Uzay** -430
- İngiliz Tacı**-183, 185, 187-9, 376 **Britanya İmparatorluğu, 'Büyük'** -27, 129-30, 162, 178, 220, 280, 371, 382
- İngiliz Dışişleri Bakanlığı**-390, 395, 399, 438
- İngiliz İstihbaratı** -130, 162, 182, 183, 226, 239, 241, 256-7, 272, 316, 324, 337, 371, 374-6, 380, 382, 389, 399, 429-30, 438, 484
- İngiliz Hükümdarları**-kronolojik sırayla:  
*Büyük Alfred (871-99)-187, 385 İtirafçı Edward (1042-1066)* -353, 369
- Fatih William (1066-1087)* -61, 167, 370, 415  
*Henry II (1154-89)* -134.139, 141
- Yahya (1199-16)* -140-1.190 *Henry III (1216-72)* -140-1, 187, 368 *Edward I (1272-1307)* -140-1, 156, 369 *Edward II (1307-27)* -154, 156 *Edward III (1327-77)* -157, 187, 370 *Henry VI (1422-61 ve 1470/1)-158* *Henry VII (1485-1509)* -180 *Henry VIII (1509-47)* -161, 167, 366 *Meryem I (1553-58)* -161 *Elizabeth I (1558-1603)* -160-2, 181 *Yakup I (1603-25)* -162, 165-6, 181, 188, 190, 370, 376, 413
- Charles I (1625-49)* -169-71 *Charles II (1660-85)* -169, 171, 173, 413 *Yakup II (1685-88)* -171, 413
- William III (Orange'lı)* (1689-1702) -125-9, 169-71,208, 232, 370
- Anne (1702-14)*-370 *George I (1714-27)* -370-1 *George II (1727-60)* -210, 371
- George III (1760-1820)* -184, 191, 371
- George IV (1820-30)* -371 *William IV (1830-37)* -371 *Victoria (1837-1901)* -212, 238, 280- 1,351,371-2, 374-5, 451
- Edward VII (1901-10)* -212, 220, 371, 375, 377, 381
- George V (1910-36)* -220, 375-6
- Edward VIII-231, 371, 373*
- George VI (1936-52)* -231, 371, 274, 381, 413
- Elizabeth II (1952-)* -35, 124, 143, 190, 210, 212, 255, 302, 368-71, 374-7, 381-2, 384-6, 395, 397-400, 412, 415, 417, 438, 453,**454**, 455, 460, 468, 490
- İngiliz Monarşisi** -51, 124, 188, 191, 210, 232, 362, 406, 451
- Britanya Petrolü (BP)** -376, 378, 386, 398, 399
- İngiliz Devlet Okulu Sistemi** -372-3 **İngiliz Kraliyet Ailesi** -(ayrıca bkz. Windsorlar) - 35, 54, 190, 220, 239, 266, 220, 239, 266, 296-8, 304, 312, 405, 451, 457-8, 460
- Kardeşlik, (Babil)** - **1, 2, 9,25**, 42, 50-8, 62, 66, 75, 82, 85, 86, 97, 98, 113, 118-9, 122-7, 129-33, 137-41, 143, 151-3, 156-8, 161-3, 166-7, 169, 171, 175, 178-84, 194, 207- 15, 217, 230, 234, 261-2, 264-6, 271-4, 280, 285-6, 288-94, 314-5, 321-2, 334, 341, 356, 365-6, 369, 376-7, 384, 387, 393, 412, 415, 429, 431, 435,

438, 441, 446, 449, 453, 455-6, 459-60, 464, 469-73, 478, 480-94  
**Kardeşlik/Sürüğen Gündemi** -1, 56, 98, 111, 119, 128, 160, 169, 186, 211-2, 234, 256, **273-4**, 346, 352, 354, 371, 381, 389, 392, 400, 407, 451, 465, 473, 486  
**Yılanın Kardeşliği** -24, 42 **Kardeşlik Sembolizmi** -37, 79, 83-4, 100, 104, 118, 135-6, 138-9, 150, 159, 109, 351-6, 361-6, 369, 405-9, 445, 447-8, 464, 472-3  
**Brown, Gordon** -266, 277  
**Bruces Klanı (Robert the Bruce)** -124, 127, 154, 156-7, 298, 370  
**Brzezinski, Zbigniew** -268, 321  
**Buckingham Sarayı** -130, 136, 397, 400, 414, 452  
**Buda**-61, 68, 82, 89, 91 **Budizm/ Budistler** -93-4, 242, 250 **Burnham**  
**Kayınları** -32, 300  
**Bush, George** -28-9, 47, 135, 172, 187, 215, 220, 225, 256, 265, 269, 278, 283, 286, 297, 304, 326, 328, 330-4, 337, 339-40, 347, 382, 384, 391, 396, 438, 469, 490  
**Byrd, Richard E.**-253-4  
**Byrd, Robert C.**-325, 332, 335-6, 340

---

**C**

**Kabala** -82, 85, 315 **Cabot, iohn** -180 **Calvi, Roberto** -270, 381 **Kalvinizm** -161, 170-1, 181, 189 **Cambridge Üniversitesi** -137, 218-9, 229, 242, 373, 386  
**Cameron, Ewen** -316, 341  
**Kanada**-390  
**Canary İskelesi** -355, 472 **Yamyamlık** -303, 306, 327, 336 **Capitol Tepesi** -129, 195, 356, 358, 409 **Karbonari** -183, 239  
**Carrington, efendim**...264, 267, 269, **270-1**, 273, 380, 396  
**Carter, anne**...267, 325  
**Felaketler, Dünya** -**4**, 9, 12, 14-6, 21, 74, 475  
**Katolikler** -bkz. Roma Katolik  
**Catharlar**, -137-8, 144, 146, 148, 179, 238, 250, 365  
**Sığır Sakatlamları** -484  
**Kafkas Dağları** -39, 42, 56, 58-60, 88, 125, 142, 167, 228  
**Cavandish Ailesi**, -126-8, 413, 449

**Cecils**, -218, 232, 394 **Keltler/Cimbri/Galyalılar**-60-2, 70, 144 **Çakralar (İnsan Enerji Girdapları)** -113-4, 352, 468, 480, 492  
**Chamberlain, Houston Stewart** -242-4  
**Kanallama/Kanallar** -112, 240, 245-7, 470, 475-6, 478, 482  
**Şarlıman (Kral)** -144, 187, 385 **Chatsworth Evi** -126, 128, 406, 449 **Chase Manhattan Bankası** -194, 225, 235, 259, 268  
**Cheney, Dick**...326, 328, 330 **Çin Gölü** -340-1 **Hıristiyanlık/Hıristiyanlar** -57, 66, 70, 75, 78, 89-95, 97, 99, 103-20, 129, 137, 161, 162, 188-9, 240, 337, 488  
**Hıristiyan Vatansever** -182, 490-1 **Noel/25 Aralık** -(ayrıca bkz. **Güneş Festivaller**) -73, 79-80, 89, 92-3, 99, 109  
**İngiltere Kilisesi** -123-4, 161, 369  
**Churchill, Winston** -128, 149, 171-2, 218, 228, 232, 235, 243, 257, 275, 315, 371, 406  
**CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı)** -25, 28-9, 162, 192, 246, 256-7, 283-5, 314-7, 319, 335-9, 341-2, 360, 404, 407, 410-1, 430, 440  
**Kimmerler** -59-62, 144  
**Sirkadiyen ritim** -15-6 **Şehir Görünümü Şirketleri** -382-3  
**Claes, Willy**...264 **Clarke, Kenneth** -266, 277 **Clausen, AW** -328  
**Clinton, Bill**...28, 31-2, 171, 187, 210, 218, 265-6, 304, 326, 329-34, 363  
**Clinton, Hillary** -31-2, 304, 331-2  
**İnsanların Klonlanması**-446 **Adalar Kulübü** -377, 397  
**Roma Kulübü** -261-3, 270, 390, 483 **Tesadüf/ lar** -(ayrıca bkz. **Eşzamanlılık**) -8, 152, 352, 408  
**Kokain** -285, 325, 332, 371  
**Soğuk Savaş** -**2247**, 234  
**Columbia, Bölge** -186, 189, 362 **Kolomb, Christopher** -63, 72, 124, 134, 158, 167, 178-80, 297  
**300 kişilik komite**217, 267, 280 **Komünizm** -127, 213, 217, 224, 226, 228, 284-5, 295  
**Konsantrasyon artırma kampları** -(ayrıca bkz. **Auschwitz**) -218, 314, 316-7, 321, 341  
**Kongre Binası** -129, 355, 357, 365

**Bilinç** -21-2, 26, 57, 66, 114, 259, 289, 316, 409, 464, 467-74, 476, 478-80, 486, 492  
**Koruma** -387-92  
**Muhafazakar Parti** -166, 265-6, 276, 363, 380  
**Büyük Konstantin** -106, 109-11  
**Risklerin Kontrolü** -398  
**Komiserler Birliği** -397 **Taç giyme töreni** (**İngiliz Hükümdarının**) -368-9, 395 **Cortes, Hernando** -180-1  
**Diş İlişkiler Konseyi (CFR)** -229-30, 234-5, 261, 268, 270, 276, 283  
**Country Müzik Endüstrisi** -316, 335  
**Gizli Kural** -129-31, 181-2, 185  
**Kendi Realitenizi Yaratın** -114-5, 409, 466-7, 486-7, 490, 495  
**Cromwell, Oliver** -169-71  
**Çemberleri kes** -64, 482  
**Crowley, Aleister** -149, 241-3, 294-5, 301, 306, 329, 411, 444  
**Kraliyet Temsilcileri** -381-2, 399

## D

---

**Günlük Ayna** -417  
**Dalay Lama** -389-90  
**Darwin, Charles** -19, 174-5, 256, 281  
**Dashwood, Sör Francis** -182-5 **Dawes Planı** -230, 386  
**De Beers** -130, 217, 284, 377, 380, 393 **Ölü Deniz Parşömenleri**-40, 44, 95, 97, 165, 296 **Dealey Plaza** -35, 352, 405, 407-10, 473 **Borç (Kontrol Yoluyla)** -(ayrıca bkz. Faiz) -140, 208, 212, 347, 393  
**Debussy, Claude** -148-9 **12 Aralık 2012-474-7**, 482, 486 **Dee, Iohn ve/veya Arthur** -162-3, 174, 224 **Savunma Sistemleri Ltd.** -397-9 **Delta Gücü** -334, 377, 395 **Delta Sembolizmi** -377 **Demokrasi** -130, 140  
**Denver Havaalanı** -34-5

**Diana (Tanrıça)** -(ayrıca bkz. Hekate, Barati, Semiramis)-7, 68-9, 107, 137, 142, 145, 174, 416, 442, 448-9  
**Diana, Galler Prensesi** -31, 69, 142, 162, 307, 320, 352, 400, 404-5, 411-60, 470  
**Boyutlar, Daha Yüksek** -(ayrıca bkz. Frekanslar) - 22, 44, 467  
**Dinozorlar** -21-2  
**Disneyland/Disney dünyası** -326

**Böl ve yönet**-86, 118-20, 127, 162, 387 **DNA -8, 24, 31, 64, 251, 467, 476, 492 Dole, Bob... 187, 268, 339, 378, 394 Dolarlık Banknot, ABD -231, 352-3, 357 Yunus Meydanı, Londra -301**  
**Kubbe (Dişi Enerji) Sembolizmi** -354-5  
**Güvercin Sembolizmi** -(Ayırca bkz. Kardeşlik Sembolizm) - 51, 56, 362-3, 368-9  
**Draco**-22-3, 26, 36-9, 41-5, 51-3, 71, 86  
**Ejderhalar**-42-4, 67  
**İlaç Şirketleri/Kartel** -114, 286, 317, 479, 480  
**Uyuşturucu Kültürü/Bağımlılığı** -(ayırca bkz. Kokain, Eroin) - 284-5, 305, 313, 371, 494 **Uyuşturucu Kara Para Aklama** -110, 282-3, 337-8, 378  
**Uyuşturucu Ticareti/Kaçakçılığı/Ticaret/Ağ** -(ayırca bkz. Afyon Savaşları) - 219, 222, 261, 281-5, 307, 321, 332, 335-6, 376, 380, 406, 416  
**Uyuşturucu, Zihin Değiştirici** -(ayırca bkz. LSD, Haşaş) -96, 139, 280, 292 **Uyuşturucu, Zihin Kontrolü** -30, 299, 316, 450 **Uyuşturucu, Savaş** -286, 332, 339  
**Druidler**-53, 73-4, 89, 94, 137, 144, 182-3, 291, 295, 297, 328, 344, 411  
**Kent Dükü** -190, 381, 383  
**Dulce...**25, 35-6, 484  
**Dulles, Allen ve/veya Iohn Foster** -223,235, 257, 316, 404  
**Dunblane** -319-21  
**Dunn, Ian Campbell** -301

## E

---

**Eagleburger, Lawrence** -269 **Dünyanın Manyetik Enerji Alanı** -137, 152,289-90, 441, 474, 487, 495  
**Dünyanın Rezonans Frekansı** -474-5 **Paskalya (25 Mart)** -(ayırca bkz. Güneş Festivalleri) - 52, 89, 92-3  
**Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kuruluşu - 2, 9,187, 219, 406**  
**Ekonomik Çöküşler (Finansal Buhran)** -56, 171, 207, 230, 259, 386, 486  
**Edelweiss Topluluğu** -213,  
**246 Eğitim** -223,340, 469  
**Eğitim 2000 (Küresel 2000/Amerika 2000)** -340, 481-2  
**Mısır/Mısırlılar**-4, 16, 20, 22-4, 43, 52, 56, 58-60, 62-3, 69, 71, 81-5, 90-6, 138, 143, 168, 178, 209, 292, 312, 334, 353, 362,

# F

---

- Fairbanks, Douglas** -385 **Düşen melekler** -37, 39, 44-5 **Yanlış Hafıza Sendromu Vakfı** (FMSF) -345  
**Faşizm** -226, 365, 400  
**Fayed, Dodi**-416, 418-30, 432, 436, 445-8 **Fayed, Muhammed Al** -373, 382, 416-26, 431-3, 439-40, 448, 454-5, 458-9  
**FBI (Federal Soruşturma Bürosu)** -329, 338, 342, 404, 440  
**Korku** - 38, 56, 78, 113, 120, 137, 139, 289-90, 318-20, 347, 464, 466-7, 469, 473, 488, 491-3  
**Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA)**-321, 341  
**Federal Rezerv** -186, 189, 192, 213-5, 225, 255, 264  
**Rsher, Kelly**-419-20 **Fitzgerald, Christine**-450-460 **Fleur De Lis**-142-3, 364, 405 **Fludd, Robert** -148, 160, 162 **florür**-385-6, 479-80  
**Ford, Gerald**-28, 269, 304, 323, 326, 328, 330, 404  
**Ford, Henry** -255  
**Bağışlama** -493  
**Amerika'nın Kurucu Babaları** -174, 182-3, 186-7, 297, 361  
**Dördüncü Boyut, Alt** -25-7, 30-2, 38, 54, 128, 169, 210, 228, 241, 247, 260, 289-90, 293, 353, 460, 466, 469-71, 478, 492, 495  
**Franklin, Benjamin** -174, 182-6, 195-6, 297, 355, 361  
**Bedava enerji**-480  
**Özgürlük Treni** -335  
**Masonluk Ağı**-45, 58, 73, 98, 110, 123, 133, 140, 157, 167-9, 172-3, 175, 181-2, 190-1, 193, 225, 230-1, 260, 275, 281, 381, 383, 408, 461  
**Masonik Ritüeller** -24, 165, 186, 239, 381, 443  
**Masonik Sembolizm** -35, 52, 85, 90, 97, 108, 135-6, 165, 167, 194, 300, 351-2, 361, 363, 368, 410, 447  
**Masonlar**-119-120, 127, 136, 183, 185, 194-5, 231-2, 234, 240, 256, 271, 304, 337, 358-9, 375, 378, 479  
**Fransız İstihbaratı**-429, 432  
**Fransız devrimi** -173-4, 182, 190, 213, 444

- 366, 368-70, 474, 476  
**Einstein, Albert**-226 **Elektromanyetik**-66, 78, 316, 480-1, 484 **Elektronik Para Birimi**-486  
**Elementler** -146  
**Duygular**-32, 38, 46, 47, 114, 137, 289-90, 312, 372, 414, 464-70, 481, 487, 492, 496  
**Engels, Friedrich** -217, 224  
**Enerji** -12, 22, 24, 29, 32-3, 38, 55, 114-5, 146, 289-90, 354, 360, 409, 464, 473, 476, 487-8, 493  
**Enerji, Kontrolü** -(ayrıca bkz. Serbest Enerji) - 278  
**Enerji, Kadın** -(ayrıca bkz. Kubbe, Ay-Tanrıça Sembolizmi) - 111-2, 138, 145, 445, 470, 471  
**Dünyanın Enerji Izgarası** -64, 66, 74, 137, 147, 174, 289, 429  
**Enerji, Erkek** -(ayrıca bkz. Dikilitaş, Güneş Tanrısı Sembolizm) - 111, 138, 444, 445 **Enerji, Negatif** - 38, 137, 241, 452 **Enerji, Cinsel** -34, 115, 136, 471 **Enerji, Güneş (Kozmik)** -55, 295, 360, 472, 474, 476  
**Enerji Alanları** -55, 110, 136-7, 355, 409, 464, 467  
**Enerji Hatları** -Ley Lines'a bakın **Dünyanın Enerji Girdapları/Noktaları** -64, 137, 142, 157, 289, 446, 473  
**L'Enfant, Pierre Charles** -355-6  
**Masonluğun İngiliz Ana Locası** - 190, 381  
**Enki ve/veya Enlil** -(ayrıca bkz. Ninkharsag) - 6-9, 41, 52  
**Çevreci hareket** -263, 390, 483 **Ekinoks, İlkbahar** -(ayrıca bkz. Güneş Festivalleri) - 64, 93, 107  
**Essemeler**-40, 43, 95-8, 105-6, 165, 167, 296  
**Sonsuz Alev (Sembolizm)** -352, 361, 409, 448  
**Öjeni** -236, 256, 312, 391 **Avrupa Merkez Bankası** -209, 399 **Avrupa Para Birimi** -399  
**Avrupa Birliği**-83, 137, 209, 226, 263, 266, 269, 274-78, 297-8, 300, 313, 331, 363, 365  
**Ötenazi** -407  
**Uzayıllar** -(ayrıca bkz. Griler) - 2, 4, 7, 16, 19, 20, 22-4, 29, 33, 36, 40, 44-6, 55, 58, 80, 91-2, 120, 159, 240-1, 246-7, 291, 451, 456, 483  
**Exxon (Standart Yağ)** -(ayrıca bkz. IG Farben) - 159, 255, 364, 398

**Frekanslar** -(ayrıca bkz. Titreşim Alanı) - 13,  
25-6, 83, 467-8, 471,473, 478, 487, 491-2  
**Dünyanın arkadaşları** -391

## G

**Cennet Bahçesi** -7, 8, 21, 42, 81  
**Gardner, Sör Laurence** -143-4  
**Gargoyleler**-34-7, 138, 408 **Geller, Un** -231  
**Genel elektrik** -255, 376, 378-9, 485  
**Genetik/Şecere** -9, 24, 29, 38, 42, 46,  
128, 174, 187, 210, 218, 236,247, 256,  
260, 302, 313  
**Jeolojik Kanıtlar** -9-11, 495 **Geometri (Kutsal)/Geometri**-23, 32, 63-  
6, 110, 124, 136, 146, 150-1, 164-5, 167,  
173, 281, 354-5, 359-60, 472-3  
**Jeofizik Olaylar**-475 **Küresel 2000** -bkz.  
Eğitim 2000 **Tanrı** -78, 81, 83, 88, 109, 112,  
291, 464-5,  
467, 469, 482, 491, 493  
'**Tanrılar**', - 3,7-9, 15, 20, 37-40, 43, 256,  
288, 290-2, 294  
**Kuyumcu, James** -259, 392, 396  
**Gorbaçov, Mihail** -227, 268  
**Gordonstoun Akademisi** -372-3  
**Gore, Al**...331-2 **Graham, Billy...**  
337-8  
**Grand Alpine Lodge (İsviçre)** -149, 270 **Büyük Doğu Masonluğu** -173, 183, 193,  
221, 280  
Yerçekimi (Dünyanın) -251  
**26.000 Yıllık Büyük Döngü** -12, 138, 474-5  
**Büyük Londra Yangını (Kara Ölüm)** -129,  
174, 382  
**Büyük Tufan**, - 9,10, 14, 22, 51, 83  
**Gize'deki Büyük Piramit** - 3,16, 23, 656, 85,  
358  
**Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Mührü** -  
352-3 **Büyük Beyaz Kardeşlik** -231, 240 **Çağların Büyük Eseri (Kardeşlik Gündemi)** -  
1, 2, 58, 98, 407  
**Sera etkisi**-478 **Yeşil Barış** -391,  
393 **Greenspan, Alan**...264-5, 328  
**Greenwich (Londra)** -355, 471-2  
**Miladi takvim** -471-2 **Griler**, -25,  
33-4, 38, 304 **Körfez Savaşı** -236,  
269, 326, 337, 385 **Silah Kanunları**  
-321

**Guy Fawkes**-172, 328  
**Çingeneler** -168, 228, 366

## H

**Habsburglar**, -144, 149, 158, 163, 212,  
225, 232, 304  
**Haig, İskender** -263, 328 **Haig, William...**  
277, 363 **Cadılar Bayramı/Samhain** -(  
ayrıca bkz. Güneş  
Festivaller) - 328-9  
**Hambros Bankası** -378-81,383 **Hannover**,  
-124, 210,370 **Harrimanlar**, -130, 171-2,  
214, 219-20,  
225, 268, 375, 385, 391, 396  
**Haşhaş** -139  
**Healey, Denis** -263, 276-7 **İyileştirme** -  
114, 278, 479, 495 **Heath, Edward** -  
276-7, 300, 383, 490 **İbranice** -20, 84-5,  
117-8, 328  
**Hekate** -(ayrıca bkz. Diana, Tanrıça) - 443-4,  
448-9, 471  
**Cehennem Ateşi Kulübü** -182-4, 297,  
300 **Eroin** -280, 285, 371  
**Hessen Evi** -210-1, 213, 370, 373-4 **Hewitt, James**-456-8  
**Himmler, Heinrich** -246, 248, 315, 329, 373,  
387  
**Hinduizm/Hindular** -(ayrıca bkz. Krishna, The  
Vedalar) - 53, 59, 67-8, 103, 112, 294  
**Hiram Abif**-63, 165, 408  
**Hitler, Adolf** -97, 150, 174, 210, 212, 215,  
220, 228-31, 235, 238-46, 254-57, 274,  
285, 297, 302, 321, 366, 373, 386  
**Hititler**-59, 63, 67-9, 74 **Hollinger Grubu** -  
272-3, 380 **İçi Boş Dünya**,-250-3 **Hollywood'un**  
-29, 73, 337, 411 **Kutsal Roma İmparatorluğu**,  
-160, 212 **Hong Kong ve Şangay Bankası** -283,  
378, 396 **Onursal Şövalyelik** -384-5 **Umut, Bob**  
-304, 337

**Hopi Kızılderilileri** -20, 24-5, 40, 474-5  
**Horus** -(ayrıca bkz. Tammuz) - 90-3, 165, 352-3,  
446, 456  
**Darülaceze Hareketi** -407  
**House, Albay Mandel** -220, 222-3, 229, 275  
**Houston, Alex**-335-6, 338, 347 **Howe, Lord Geoffrey** -277, 379 **Hümanizm** -175

**Hume, Sör Alec Douglas** -263, 276, 387

**Hurd, Douglas** -277 **Hüseyin, Saddam**...269, 340, 439 **Huxley, Aldous** -314

## BEN

---

**Buz Devri** -14

**ICI** -376, 378, 387, 393

**IG Farben/Standart Yağ (Exxon)** -230, 254-5, 262, 285, 315, 317, 387

**Illuminati** -302, 315, 332, 405 **Masonluğun Illuminati Dereceleri** -168, 260

**İnkılar** -291

**Bağımsız Gazeteler** -272-3 **İç Dünya (Yeraltı Dünyası)** -24, 241, 247, 253, 303

**İç Dünyalılar** -22, 24-5, 40, 247, 294 **İçeriden**

**Bilgi Ticareti** -375

**Faiz, Ücretlendirme** -(ayrıca bkz. Borç) -126, 137, 170, 207, 215

**Faizsiz Para** -194, 407, 411 **İç Gelir Servisi (IRS)** -189, 213, 215

**Uluslararası Para Fonu (IMF)** -122, 264, 277, 382

**Uluslararası Koruma Birliği**

**Doğa (IUCN)**-390, 394-5

**Sezgi** -111, 470 **Görünmez**

**Üniversite** -174, 186 **IRA**-51, 320.362.374

**İŞİD** -(ayrıca bkz. Diana, Tanrıça, Semiramis) -7, 91-2, 133, 138, 142, 145-7, 181, 351

**İslam/Müslümanlar** -(ayrıca bkz. Muhammed, Kur'an) - 53, 82, 103, 118-9, 134

**Wight Adası** -171, 281, 307 **İsrail**

88, 209, 226, **227-8**

**ITT (Uluslararası Telefonlar ve Telgraf)** -255, 365

## J

---

**James, Jesse...**194 **17 Ocak** -145, 151-2

**Jefferson, Thomason** -182-3, 186, 355-6

**Jehovah'ın şahitleri** -120, 135 **Jekyl Adası**

-214 **Jerome...**112,116-7

**Cizvitler** -151, 157, 170, 175, 232, 248, 281, 325-6, 336

**isa**-45, 52, 78, 80, 82-3, 89-100, 103-13,

116, 118-9, 143, 294

**Yahudiler**-59, 81, 84, 86-8, 125, 127, 171, 209, 212, 227-8, 269, 293-4

**Joan of Arc** -158-9 **Johnson, Lyndon B.**-411

**Jonesboro Cinayetleri** -319 **Jonestown/Jim Jones** -316 **Yahudilik/Yahudililer** -(ayrıca bkz. Talmud) -

78, 82, 84, 92, 103, 118-20, 125, 134

## K

---

**Kennedy, JF**-194, 256-7, 307, 330, 337, 352, 389, 404-12, 424-S, 433, 438-9, 447, 459, 470

**Kennedy, Jackie**-405, 410-1

**Kennedy, Joseph/Kennedy'ler** -127, 232-3, 284, 385, 405-7

**Kennedy, Robert**-319, 424-5, 459

**Hazarlar** -59, 88, 125, 209, 211-2 **Kral, İngiliz Hükümdarlarına bakın kral**

**David**-80, 85, 98, 369

**Kissenger, Henry**-47, 149, 174, 256-7, 266-7, **268-70**,271, 273, 304, 328, 337, 384, 396, 441, 468, 478, 485, 490

**Kiass, Polly**-329 **Şövalye Hospitaller (St. Kudüsü Yahya)** - 133-4, 157, 362 **Malta**

**Şövalyeleri (Katolik)** -133, 168, 325, 406-8

**Şövalyeler/Hamam Düzeni** -384, 411

**Şövalyeler/Kudüs Aziz John Nişanı**

**(Protestan)** -133, 154, 172, 230, 260, 281, 317, 381, 406, 408

**Tapınak Şövalyeleri** -106, 133-7, 139-41, 144-7, 151-2,**153-4**,156-8, 165-8, 178-81, 275, 296, 355, 408

**Kohl, Helmut** -266

**Kuran**, -(ayrıca bkz. İslam) - 98, 118 **Krishna** -(ayrıca bkz. Hinduizm) - 21, 67-8, 89, 91, 93-5

**Kristopherson, Kris** -336

**Ku Klux Klan (Altın Çember Şövalyeleri)** - 194-5, 305

**Kuhn, Loeb & Co** -214, 224-5

**Kundalini** -115

## L

---

**İşçi partisi** -217, 263, 265-6, 276, 340, 363 **19,5 enlemi°** - 65, 475 **LaVey, Anton** -329-30, 406

**Arabistanlı Lawrence (TE Lawrence)** -227-8  
**'Le Cercle'**-438-9  
**Le Serpent Rouge** -145-6, 151 **Uluslararası Lig** -223-4, 231, 235 **Hukuk Mesleği (İngiliz)** -130, 136, 190 **Lemurya (Mu)** -10, 11, 247, 253 **Lenin** -225

**Lewis, Jerry Lee**...336  
**Levililer** - 7,81-9, 100, 118-9  
**Ley Hatları (Meridyenler)** -64, 137, 148, 150, 352  
**Liberal/Liberal Demokratlar** -126, 277, 281, 363, 398  
**Yanan Meşale (Sembolizm)** -(Ayrıca bakınız Kardeşlik Sembolizmi) - 351-2, 360, 362- 4, 409, 447, 455  
**Lilith**-(ayrıca bkz. Hekate) - 142-3, 298, 328-9, 364, 449  
**Lincoln, İbrahim** -191, 194-5, 411  
**Kertenkeleler** -20-2, 30-3, 450, 454  
**Lloyds Bankası**-360, 377, 383 **Loch Ness** -301, 417  
**Londra (Yeni Truva)** -122, 125-6, 129, 133, 136-7, 178, 187, 190, 211, 222, 228, 406, 447  
**Londra, Şehir** -74-5, 123, 126, 130, 132, 136, 174, 188, 230, 259, 262, 360, 370, 375-8, 382-3, 385, 396, 399-400, 447, 471 **'Yalnız Kaçakçı'** -319-20 **Lonrho**-378, 392-3, 416  
**Aşk** - 9,20, 26, 111, 115, 295, 467-8, 470, 490, 492  
**'Aşk Bombalaması'**-343  
**I.s.d.**-30, 314  
**Ay Topluluğu** -174, 281  
**Lunds, Joseph** -264  
**Lusitania** -221-2  
**Luther, Martin**...161, 166, 170, 238

## M

---

**McAlpine, efendim**...300-1, 383, 392 **McMartin Davası** -308 **Mcveigh, Timothy**-319, 434  
**Madonna (Louise Chicone)** -335 **Madrid, Miguel De La** -29, 331 **Mafya**, -193, 291, 330, 406 **Manyetizma/Manyetik Kuvvet**-55, 57,63, 66,  
444, 244, 252  
**Pazar günü posta**, -308  
**Malta Haçı (Sembolizm)** -151, 362, 368-9  
**Malthus, Thomas** -174-5, 256

**Mandela, Nelson**-131, 273 **Mandelson, Peter** -266, 277, 472 **Manhattan Projesi** -226 **Mannakee, Barry**-456-8 **Mansfield, Jayne** -330, 406 **Manson, Charles** -307, 341, 343 **Marlborough Ailesi**, -128, 232, 413,  
449  
**Mars (Gezegen)** -(ayrıca bkz. Mars'taki Piramitler) -5, 12-3, 15-6, 37-8, 45, 56, 59, 63-6, 247-8, 289  
**Marshall Hukuku (Küresel)** -278  
**Marshall planı** -268  
**Marslılar, Beyaz** -15-6, 19, 38-9, 44, 67, 247  
**Marks, Karl** -127, 213, 217, 224  
**Üstün ırk** -193, 238, 240, 248, 253, 305, 312, 391  
**1 Mayıs (Mayıs Ist)** -53, 73, 168, 186, 238, 265, 295, 354  
**Mayalar** -29, 55, 138, 474-6  
**Medya Kontrolü/Manipülasyonu** -271-3,394, 469, 475, 481, 484, 494  
**Mellon Bankacılık Ailesi (Paul Mellon)** -130, 314, 325, 385-7  
**Mengele, Joseph** -247, 256, 269, 302-3, 306, 315, 317, 341  
**Adet Dönüşü/Kan** -288-9, 471 **Ruh Sağlığı**  
**Derneği** -317 **Merovenj Soyu** -43, 85, 106, 141-4, 145, 148, 150, 156, 159, 165, 364, 413,441  
**Metropolitan Polisi (Londra)** -304 **Mikro Çipli Nüfus** -274, 278, 345,  
379-80  
**Askeri İstihbarat (MI-5, MI-6)** -243, 347, 395, 399, 438, 440, 457-8  
**Milenyum Kubbesi** -355, 472  
**Milner, Alfred** -217-8, 220, 223, 225, 227, 275, 375  
**Zihin kontrolü**  
**Programlar/Operasyonlar/Teknikler** -24, 30, 119-20, 211, 218, 298-9, 304-S, 312-4, 320, 324, 327, 329, 335, 342, 347, 372, 406-7, 429-32, 454- 5, 484-S  
**Zihin Kontrolü, Travmaya Dayalı**-317-27, 338, 342  
**Zihin Kontrollü Köleler** -28, 278, 302, 304, 319, 321-2, 325-6, 331, 335-6, 340, 384, 421, 453, 478  
**Zihin Manipülasyonu ve Kontrolü (Kitle)** -57, 78, 103, 111, 116, 249, 271, 313, 315-7, 320, 325, 342, 355, 411, 464, 470, 483, 487  
**Mithra (Güneş Tanrısı)** -(ayrıca bkz. Molok, Nemrut) - 90, 93, 96, 108, 366

**MKUItra**-316, 319, 323, 325, 329 **Muhammed** -(ayrıca bkz. İslam) - 89, 118-9, 370 **Molay, Jacques De** -153, 408, 442 **Moloch/Molech (Güneş Tanrısı)** -(ayrıca bkz. Osiris, Nemrut) - 22, 53, 288, 292, 293, 328, 357-8 **Monarşı (İngiliz)** -bkz. Britanya Monarşisi/Hükümdarlar **Yoktan Para** -122, 126, 137, 207, 213, 215 **Monnet, Jean** -275-6 **Monroe, Marilyn**-335, 406, 459 **Ay** -288, 471-2 **Ay Tanrıçası (Dişi Enerji) Sembolizmi** -(ayrıca bkz. Semiramis) 108, 133, 138-9, 296, 360, 441, 443-4, 449 **Ay İbadeti** -64, 73, 295 **Morgan, JP** -219, 223, 225, 229, 255, 378, 392 **Morgans, The** -130, 192-3, 214, 314, 375, 385 **Mormon Kilisesi** -119, 123, 210, 325 **Musa** -8, 80-1, 83-S, 97, 100, 170 **Ana Tanrıça (Arizona Wilder)** -144, 289, 302-3, 331, 411, 448, 453-6, 471, 478 **Mountbatten, Lord Louis (Battenberg)** -124, 212, 224, 266, 281, 297, 371, 374, 399, 415, 453 **Mugabe, Robert** 131, 271, 273, 393 **Mulroney, Brian** -278, 331, 340, 390 **Çok Boyutlu (Varlıklar/Bilinç)** - 25, 55, 111, 173, 467, 492 **Çok Taraflı Yatırım Anlaşması** -264 **Çoklu Kişilik Bozukluğu (MPD)** **Katlar** -317-8, 321-4, 366-7, 432, 455-6, 465, 495 **Murdoch, Rupert** -272, 304, 337, 394, 484 **Gizem Okulları** -1, 50, 56, 58, 73, 81-S, 90, 94-6, 116, 211, 291, 316, 474

## N

**Nagalar** -20, 27, 40, 68 **NASA**-22, 29, 30, 38, 63, 64 **National Geographic**-10, 130, 385 **Ulusal piyango** -172, 472 **Ulusal Güvenlik Yasası /'Ulusal Güvenlik' (BİZ)** -268, 339 **Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)** -29, 384 **Ulusal Westminster Bankası** -128, 378, 380 **Kızılderili Kızılderilileri** -20, 94, 139, 171, 181, 188, 280, 301, 353, 474, 491 **NATO** -226, 264, 267-8, 271, 393, 397

**Nasırılı** -97, 162 **Naziler**-63, 67-8, 81, 83, 149, 213, 215, 228, 230, 238-9, 241, 243-4, 246-50, **254-7**, 262, 269, 297, 302, 312, 317, 341, 353, 362, 369, 372-4, 386, 484 **Nazca Çizgileri-3** **Nefilim/Nefilim**-39-41, 44-6 **Yeni Çağ Hareketi** -52, 56, 80, 138, 211, 240, 389-90, 478, 491, 496 **Yeni Ahit** -(ayrıca bkz. Eski İncil Ahit)-**89-100**, 104-6 **Yeni Dünya Düzeni** -28, 35, 245, 331-3, 339, 340, 352-3, 441, 456 **Newton, Isaac**-148, 162, 172-3, 175 **Nibiru**-5, 304 **İznik**-111 **Nemrut** -(ayrıca bkz. Osiris, Güneş Tanrıları) - 50-4, 78, 91, 117-8, 134, 143, 172, 288, 292, 328, 353, 362-4 **Nemrut/Semiramis/Tammuz Teslisi** -52, 90, 111, 445 **Ninharsag** -(ayrıca bkz. Enlil) - 7, 41, 91, 133, 145, 157, 231, 369, 441 **Ninus-Tammuz'a bakın Nixon, Richard** -268, 328 **Nuh**-40, 44, 51, 83, 142, 442 **Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması** **(NAFTA)**-278, 331 **Kuzey Denizi Petrolü** -376 **Kuzey İrlanda Çatışması** -23, 126, 156, 195 **Nostradamus** -159 **Notre Dame** -135, 137-8, 165, 408, 442, 447 **Nükleer silahlar** -226, 228 **Nugan El Bankası** -283 **Numeroloji** -79, 82-3, 110, 152, 158, 165

## Ö

**Dikilitaş (Erkek Enerji) Sembolizmi** -136, 324, 354-5, 360, 408-9, 444, 446-7 **O'Brien, Cathy ve/veya Kelly** -28-31, 291, 322-7, 329-40, 342, 344-7, 456 **Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS)** -162, 192, 256 Ogilvy, Angus - 393 **Eski Ahit** -(ayrıca bkz. İncil, Yeni Ahit) -3, 8, 27, 45, 69, **80-8**, 95-8, 105, 118, 170, 291, 368-9 **Oklahoma Bombalaması** -292, 319-21 **Kale Operasyonu** -394-S **Çalıştırma Kiliti** -394-5 **Ophiuchus (Zodyakın 13. Burcu)** -145-6

**Afyon Savaşları** -(ayrıca bkz. Uyuşturucu Kaçakçılığı) - 193, 280-3, 377, 380,  
**Openheimers**, -130-1, 217-9, 284, 393  
**O'Reilly, Tony**...131, 272-3 **Kara El Nişanı** - 221  
**Jartiyer Nişanı** -157, 173, 183, 370, 381 **Altın Şafak Nişanı** -97, 149, 167, 231, 241-2, 250, 306  
**Doğu Tapınakçıları Tarikatı** -241, 243, 250, 336  
**Gül Nişanı** -149, 331, 340 **Orgazm** -295, 324 **Seks partileri** -298, 452 **Doğuştan gelen günah** -113 **Avcı** -23, 44

## **Orne, Dr Martin** -346

**Osiris** -(ayrıca bkz. Baal, Nemrut) - 71, 91-3, 134, 168, 326, 409  
**Osiris/İsis/Horus Ünlüsü** -52, 445-6, 456 **Oswald, Lee Harvey**-405, 408, 410, 428, 434 **Owen, Lord David** -267, 313 **Baykuş Sembolizmi/İbadet** -(Ayrıca bakınız Kardeşlik Sembolizmi) - 328, 357-8  
**Oxford Üniversitesi** -174, 217-9, 229, 277, 372-3

## P

---

**P2 Masonluk Skandalı** -270, 38-1 **Pasifik Birliği (APEC)** -274, 278 **Pedofiller/Pedofili** - 271, 298, 300-1, 307, 318, 322-4, 330, 335-6, 346-7, 373-4, 453  
**Pagan Güneş Festivalleri** -bkz. Güneş Festivalleri  
**Paganizm** -57, 80, 90, 93-5, 109-10, 118, 137, 139, 142, 167-8, 209, 248, 357, 368  
**Palme, Olof**-438  
**Paparazziler**-421, 423-4, 426, 428, 434-5, 437, 459  
**Paris** -130, 132, 137, 141-2, 171, 183, 185, 193, 223, 351-2, 354-5, 361, 373, 406, 439-40, 442, 444  
**Parker-Bowles, Camilla**-414, 441, 453  
**Paul, Henri**-320, 405, 422, 424, 426, 429, 431-4, 426-9, 442  
**Payseur, Daniel (Veliaht Prens Louis)** -191-3, 214, 219, 225, 255-6, 375  
**İnci limanı** -221, 233, 235  
**Feniletilamin** -421  
**Fuar Philippe** -141, 144, 153-4, 408  
**Fenikeliler** -16, 59, 60, 62-4, 66-73, 122-3, 127, 134, 178, 291, 409

**Foton Kuşağı**-476  
**Pierce/Percy Soyu** -172, 187, 193, 384-5 **Pike, Albert** -193-5, 305, 360  
**Pindar (Libeaux Markisi)**-302-3, 453, 455, 490  
**Piso, Lucius ve Anus Calpurnius** -104-10, 112, 115, 135, 213  
**Plantard, Pierre** -148-9, 151 **Platon** -10, 14, 85, 160, 217, 253 **Concorde Meydanı** -354, 361, 423, 426-8, 432, 444, 446  
**Pleades** -44  
**Genç Plinius** -61, 105-10, 112, 115, 253 **Kutup kayması** -475  
**Polis Gücü**, -136, 363, 400 **Pont de L'AIma** - 142, 405, 426-8, 432, 435, 442, 444, 446,-7  
**Papa**, -52, 90, 108, 112, 116-8, 133, 135, 137, 141, 151, 157, 161, 190, 262, 410, 456  
**Papa John Paul II (Karol Wajtyla)** -52, 262, 304, 338  
**Nüfus kontrolü** -174-5, 236, 255, 391  
**Pornografik Videolar** -323, 330, 336 **Port Arthur Katliamı** -319-21 **Presesyon (Ekinokşaların)** -66, 357 **Presley, Elvis** -336  
**Prens Andrew** - 383,454  
**Prens Bernhard** -131, 248, 262-3, 275, 387-8  
**Prens Charles** -143, 187, 212, 266, 370, 372, 375, 377, 381-2, 386, 388, 407, 412-S, 441, 447, 453,**454**,456-8, 460, 490  
**Prens Philip** -190, 232, 248, 255, 262, 266, 297, 371-4, 381-2, 387-8, 391-2, 394-5, 397, 407, 414-S, 450-4, 460, 490  
**Prens William**-373, 415 **Prenses Anne**-386, 453-4 **Prenses Diana** -bkz. Diana, Prenses Galler  
**Prenses Grace**-415  
**Sion Tarikatı** -134, 141, 143-4, 148-9, 153-4, 157, 165, 168, 212  
**Aklın Hapishaneleri**-89, 118, 494  
**Özelleştirme** - 382,396  
**Özel Konsey (Kralıçeler)** -376, 379, 381  
**Proctor ve Gamble**-480 **Problem-Tepki-Çözüm** -220-1, 230, 232-4, 236, 267, 285, 321, 390, 470, 483, 485  
**Profumo**-297  
**Yasak** -284  
**Mavi İşin Projesi**-482-3

**Hükümdar Projesi** -29, 317, 323-S, 329, 335, 338, 346, 406, 449, 453, 485  
**'Proje Paniği'**-486  
**Paperdip Projesi** -256-7, 269, 315-6, 484  
**Prometheus**-45, 89, 351 **Prometheus Kitapları** -91, 346 **Yaban Hayatı Koruma (Tazminat)** **Yasası** -394 **Protestanlar** -133, 156, 161-2, 169-70, 238 **Siyon Büyüklерinin Protokollerı** -212, 244 **Prozak**-317, 320, 428

**Psisik Güç/Medyum** -26, 31, 33, 46, 112-3, 159, 166, 231, 243, 302-3, 316, 346, 470-1, 475-6, 478

**Mars'taki piramitler**-15-6, 63-4

## Q

---

**Kralice**, -İngiliz Hükümdarlarına bakın  
**Kralice Anne**, -371, 383, 395, 413-S, 450-1, 453, **454, 455**, 490 **Quetzalcoatl**-20, 83, 89, 91, 93-4, 180-1

## R

---

**Irkçılık**-87, 219  
**Ramsey, Andrew Michael** -172 **Rawlings Rees, General John** -312-4, 320 **Ray, James Earl**-424, 428  
**Reagan, Ronald** -265, 304, 319, 326, 328, 33-2, 339, 384  
**Kızıl Haç, Uluslararası** -393-4 **Kırmızı Gül Sembolizmi** -(Ayrıca bkz. Kardeşlik Sembolizm) - 266, 340, 362-4, 472 **Reece Komitesi**-222 **Rees-Jones, Trevor**-421, 423, 426-7, 432, 436, 458  
**Referandum Partisi** -300, 392  
**Düzenleme**188 - 232  
**Reenkarnasyon** -117, 492  
**Dinler (Kontrol Yoluyla)** -1, 59, 63, 75, 78-9, 86-8, 100, 105, 109, 116, 118-20, 465, 470, 478, 489  
**Rennes-Le-Chateau** - **144-53**, 238, 250, 281, 358-9, 363, 374

**Tazminatlar**-228  
**Iron Mountain'dan rapor**-483 **Sürünge/ Aryanlar** -(ayrıca bkz. Aryanlar) - 39, 50, 63, 69, 74, 123-30, 141-3, 175, 180-1, 190, 208, 212, 247, 369  
**Sürünge Beyin (R-Kompleksi)** -27, 246, 466  
**Sürünge Melezleri (Sürünge-İnsan**

**Melezler**) -21, 24-7, 29, 31-2, 34, 37-40, 42-4, 46, 51, 57, 59, 62-3, 73, 78, 81, 88, 107, 133, 142, 179, 251, 304, 441 **Sürünge**  
**Safkanları** -(ayrıca bkz. Annunaki) - 19-47, 50-1, 53-8, 81, 88, 98, 117, 122-31, 133, 142-S, 149, 162, 165, 241-6, 248, 254, 259-60, 288-91, 293-8, 306, 315, 324, 344-6, 351-3, 441, 450-3, 460, 464-6, 469-71, 478-80, 490-2, 494

**Sürünge Soyu/Aileler/Bireyler** - 135, 143-4, 149, 158, 167, 180, 189, 209, 217, 223-4, 227, 262, 277, 282, 302-4, 316, 331, 368, 370, 387, 454

**Retinger, Joseph** -275 **Reuters Holdings** - 221, 378-80 **Rodos, Cecil** -130, 217-8, 229, 375, 391-2 **Aslan yürekli richard** -139-40

**Rio Tinto Çinko** -227, 270, 376-7, 379-80, 393, 396, 399

**Robin Hood**-168

**Roche Sınırı** -13

**Rockefeller, David**-47, 195, 263, 265, **267-8**

**Rockefeller, John D.**-226 **Rockefeller, Laurence** -484 **Rockefeller, Nelson**235, 269, 337 **Rockefeller'lar**, - 2, 45, 190, 219, 225, 254,

256, 271, 337, 364, 413, 479

**Roma Katolik Kilisesi (Hiyerarşı/ Organizasyon)** -53, 113, 147, 157, 160, 296, 324-S

**Romali Katolikler**-71, 88, 103, 117, 133, 156, 161, 169, 238, 342, 408

**Roma Kilisesi**,-52, 90, 97, 106, 111, 115, 117, 144, 366

**Roma İmparatorluğu** , -75, 104, 144, 149, 365

**Roosevelt, Franklin Delano** -193, 221, 230, 235, 255, 256, 275, 282-3, 297, 353

**Gül Haç Tarikatı** -143-4, 151, 160-3, 165-7, 181, 225, 230-1, 280, 319, 356, 408

**Ross Brower, David** -391

**Roswell**-484-S

**Rothschild, Baron Albert de**-238 **Rothschild, Amschel**-439 **Rothschild, Baron Edmund de** - 223,273 **Rothschild, Baron Guy de** -345

**Rothschild, Baron Louis de** -375 **Rothschild, Lord Jacob** -172, 414 **Rothschild, Lord Lionel Walter** -227, 270 **Rothschild, Lord Victor** - 226, 228, 232, 276,

374

**Rothschild'ler** -2, 31, 59-60, 125, 191-3, **209-13**,217-9, 224, 232, 263, 276, 284, 297, 304, 354, 371-3, 406

**Yuvarlak Masa** -130, 217-20, 222-3, 227, 229, 230-1, 233, 235, 257, 260, **261-6**, 267, 375  
**Rowland, Minik** -131, 392-3, 416 **Kraliyet Coğrafya Topluluğu** -391 **Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü** -218, 229-31, 233, 235, 261, 267, 270, 277, 283  
**Kraliyet toplumu** -173-4 **Rün Taşları** -248  
**Ruskin, John** -217-8 **Russell Ailesi** -219, 282-3, 407 **Rus Devrimi (Bolşevik)** -224-7  
**Ruanda** -388, 393, 395-6

## S

**Kutsal Siteler** -65, 124, 134, 137 **Kurban, Hayvan** -294, 306, 308 **Kurban, Çocuk** -182, 290-4, 299, 302, 307, 327-8, 341, 452, 454  
**Kurban, İnsan** -22, 38, 53-4, 142, 183, 288, 290-S, 297, 303, 317, 336, 348, 355-6, 471  
**Aziz Augustine**-113, 117  
**Aziz Clairs (Sinclairs)** -123-4, 127, 134, 154, 156-8, 167, 178, 281, 297,329  
**St Germain, Kont** -211, 405 **Aziz Paul** -97, 107-9, 112  
**St Paul Katedrali** -129, 174, 355, 415, 447  
**Aziz Sulpice Kilisesi** -145, 147, 149, 151, 472  
**Sandline Uluslararası** -397-8 **Sands, David** -431  
**Şeytani Ritüeller (Kara Büyü)** -22, 26,38, 54, 73-4, 115, 135, 137, 142, 182-4, 288-92, 294-S, 298-300, 302-S, 307-9, 317, 322, 324, 326, 339, 431, 441, 443, 448, 452-3, 456, 466, 471, 478, 489  
**Satanizm**-22, 32, 120, 123, 149, 184, 212, 288-9, 291, 295-8, 306, 308, 320, 448-9  
**Satanistler (Bireyler/Gruplar)**-26, 135, 149, 183, 193, 195, 269, 290, 293-5, 297, 300-1, 303-6, 309, 316, 327, 329, 337, 347, 374, 443-4  
**Satürn** -296, 449  
**Sauniére, Berenger** -147-51, 359  
**Sakskoburgotski-Gotha** -(ayrıca bkz. Windsorlar) - 124, 129, 220, 239, 298 **Bilim, Modern** -148, 162, **173-5**, 465, 469, 481, 488  
**İskoç Masonluk Ayını** -158, 168, 193, 241, 243, 260, 283, 353, 358, 407, 409-10  
**Scowcroft, Brent**269, 384

**İskitler** -60-2, 141, 144, 291-2 **Gizli Topluluklar** - 1,24, 50, 57-8, 130, 133, 140, 160, 162-3, 174, 181, 208, 211, 213, 238, 260-1, 351, 353, 383-4, 465  
**Semiramis**-(ayrıca bkz. *İsis, Ay Tanrıçası*) - 7, 50-3, 91-2, 118, 133, 142, 145, 181, 351  
**Yılanlar**-26, 41, 43-5  
**Yedi Yıl Savaşı**-185  
**Seks**-96, 113-5  
**Seks Ritüelleri**-(ayrıca bkz. Tugenbund Ligi) - 34, 182, 295-6, 299, 305, 322, 324, 327, 452  
**Cinsel istismar** -139, 302, 306, 317-8, 330-1, 336, 347, 369, 373  
**Shakespeare, William** -160, 163-4, 453 **Şekil değiştirme (Şekil değiştirenler)** -42, 125, 127, 144, 227, 289, 303-4, 331, 384, 411, 454  
**Shayler, David**-438, 440  
**Shell ve Royal Dutch Petroleum** -131, 376, 378, 380, 389, 393, 398  
**Shultz, George**-328 **Sikambria**  
**Frankları** -141-2, 441-2 **Sierra**  
**Kulübü** -391  
**Şirhan Şirhan** -319, 425, 428, 434 **Sitchin, Zacharia** -4, 5,37, 41, 304, 369 **Kafatası ve Kemikler Derneği** -135, 219-20, 283 **Kölelik** - 186, 284, 290, 307, 324, 326, 338 **Enfiye**  
**Videoları** -299, 305, 336 **Süleyman/Süleyman Tapınağı** -63, 80, 85, 135, 143, 165, 295, 368  
**Gündönümü, Kış/Yaz** -(ayrıca bkz. *Güneş Festivalleri*) - 23, 71, 79-80, 89-90, 92, 162, 241, 248, 346-7, 359  
**Tanrı'nın Oğlu 'Kahramanlar'**-89-91, 107 **Tanrıların oğulları**-3841  
**Soros, George**-267, 396 **Kader Mizrağı** -248, 356  
**Özel Hava Hizmetleri (SAS)**-314, 344, 394-5, 398-9, 422, 425, 427 **Spencer, Earl**-448-9, 458-9 **Sfenksler** -23, 67, 136, 354, 358, 361 **Örümcek**,-261  
**Ruhsal Çalar Saat (Uyanış)** -12, 476 '*Casus Avcısı*' (Peter Wright tarafından) -452 SS, - 248, 254-S, 262, 373, 387 **Standart Yağ (Exxon)** -IG Farben'e bakın **David'in yıldızı** - 151, 209, 303, 341 **Özgürlük Heykeli** -52, 90, 351-2 **Çelik, David** -277, 301, 398 **Basamak Taşları Yaklaşımı** -274.276 **Sterlin İlacı** -317 **Stirling, Albay David** -395, 399

**Borsa Çöküşleri** -207, 211-2, 230, 392  
**Stonehenge/Taş Çemberleri** -63-6, 74, 357  
**Güçlü, Maurice** -268, 390-1  
**Stuarts**, -156, 158, 161, 165, 169, 413, 441  
**Brunel Sultanı** -382, 417-9 **Sümer/Sümerler**-4-8, 20, 39, 50, 63-4, 69, 81, 96, 143, 250, 474  
**Sümer Tabletleri**-4-9, 12, 19-20, 27, 41, 50, 81, 280  
**Güneş, (ve Güneş Sistemi)** - 2, 5, 12-S, 32, 55-7, 64, 66, 78-9, 152, 295, 473-7 **Güneş Festivalleri** -(ayrıca bkz. Beltane/Equinox/Gündönümü) - 295, 303  
**Güneş Tanrıları/Iħabdet** -54-6, 61, 71, 78, 80, 91-3, 95, 107-10, 134, 295  
**Güneş - Tanrı (Erkek Enerji) Sembolizmi**-81, 90, 92, 94, 96, 182, 186, 296, 360-1, 415, 422, 447-8  
**Güneş'in Manyetik Alanı** -474-S **Gamalı haç** -67, 72, 241, 248-9, 362 **İsviçre** -123, 126, 132, 170, 255, 262 **Eşzamanlılık / Tesadüf** -23, 33, 409, 411, 447, 459

## T

**13** -(ayrıca bkz. Numeroloji) - 145, 158, 189, 215, 353-4, 366, 426, 431-3, 447  
**Zodyak'ın 13. Burcu** -(Ayırca bakınız Ophiuchus) -472-3  
**33. Enlem Derecesi**-410  
**Taft, William Howard** -219, 283, 384-S, 407  
**Talmud**, -(ayrıca bkz. Yahudilik) - 86, 98  
**Tammuz** -(ayrıca bkz. Horus) - 53, 80, 92, 165, 167-8  
**Tantrik Seks (Tantra)** -115 **Tarot kartları** - 365-6 **Tavistock Grubu** -312-5, 318, 320  
**Vergiden Muaf Vakıflar (ABD)** -140, 219, 222-3, 230, 266-7, 276, 284 **Televizyon Ağları** **(ABD)** -272, 380 **Tapınakçılar** -Tapınak Şövalyeleri'ne bakın **Cermen Düzeni/Şövalyeleri** -133, 146, 154, 157, 213, 238  
**Texaco Yağı** -364, 376, 410 **Thatcher, Margaret** -265, 273, 301, 393 **Yaratık** - 298  
**'En Tehlikeli Oyun'** -326 '**Çukur'** - 315  
**'Kraliyet Ailesi' (Kitty Kelly tarafından)** -452  
**Teosofi Cemiyeti** -231, 239-40, 250

326, 336  
**Terapiler** -96, 98 **Üçüncü Boyut** -28, 54, 260 **Üçüncü Dünya Borçları** -208, 265, 270 **Thule Topluluğu** -213, 246-7, 249, 254 **Uluslararası Şeffaflık** -399 **Üçlüler** -281, 285, 377  
**Üçlü Komisyon** -190, 261, 263, 267-8, 270, 321, 377  
**Tročki, Leon** -225  
**Truva (Truva Savaşı)** -74-5, 104, 135, 142, 441-2  
**Trudeau, Pierre**-326, 340, 390 **Truman, Harry S.**-234 **Tugenbund Ligi (Seks Topluluğu)** -213

## SƏN

**Ubeyd Kültürü** -20, 39 **UFO**  
**Dolandırıcılığı**-483-6  
**Yeraltı Üsleri**-7, 24-6, 34-7, 240, 290, 453  
**BM Kalkınma Programı**-394 **BM Çevre Programı/Ajansı** - 236, 268, 391  
**UNESCO'nun** -236, 391  
**BM Gıda ve Tarım Örgütü** -394 **Unilever**-378, 382, 393  
**Birleşmiş Milletler (BM)** -223-4, 226, 230, 234-6, 240, 256, 267, 313-4, 325, 340, 390, 393, 397-8, 486  
**Amerika Birleşik Devletleri, Oluşumu**- 178-96  
**Avrupa Birleşik Devletleri** -(ayrıca bkz. Avrupa Birliği) - 275-6, 300  
**ABD Askeri Demiryolu Sistemi** -191-2

## V

**Aşilar** -316, 480 **Vance, Cyrus** -267, 391  
**Vanderbilts**, -192, 222, 284, 337, 405  
**Vanderjagt, Guy** -323-4, 330 **Vatikan**, -52, 75, 82, 90, 108, 129-30, 132, 135-6, 157, 161, 190, 270, 325-6, 330, 354-6, 376, 381, 410  
**Vedalar**, -(ayrıca bkz. Hinduizm) - 9, 15, 59, 68, 294  
**Venüs (Gezegen)** -12-15  
**Verne, Jules** -150, 250  
**Versay Barış Konferansı** - 223,227-8, 257, 372

**Titreşimsel Çekim Yasası**-409, 487,  
493  
**Titreşim Alanı/Frekansı** -(Ayrıca bakınız  
Boytalar) - 13, 55, 83, 136, 215, 241, 244-  
S, 289, 409, 473, 476, 495  
**Vinci, Leonardo da** -65, 92, 124, 134, 148,  
180  
**Virginia Şirketi** -181, 187-93, 213, 376,  
378  
**Volker, Paul A.**-264 **Voynich El  
Yazması** -163 **Vril Topluluğu** -213,  
241, 246-7, 254

---

**W**

**Waco**-292-3  
**Wagner, Richard** -150, 238, 243, 249, 275  
**Wall Street** -225, 230  
**Warburgs, The** -124-S, 214, 221, 223, 255,  
275, 284, 378, 398  
**Savaşlar/Çatışmalar (Manipülasyon)** -119, 140-  
1, 156, 184-S, 191, 193, 211-2, 218, 221,  
224, 234, 314, 469, 486  
**Washington DC** -129, 132, 136, 168, 186,  
189, 194-5, 355-60 (cadde planı), 362, 385  
**Washington, George** -183, 185, 187, 190,  
214, 353, 355-6, 358-61  
**Washington Anıtı** -136, 354, 358, 360  
**İzleyiciler** - 5,40-1, 43-6, 51, 54, 152, 288,  
290, 307, 351, 471  
**Gözetleme Kulesi**, -135, 150, 218  
**Su Kapısı** -269, 323, 384 **Hava  
değişiklikleri**-477, 495  
**Weinberger, Casper** -328, 384  
**Wellington, Dükü** -211 **Wells, HG**  
-483  
**West, Dr Louis Jolyon 'Neşeli'** -319, 339, 346  
**Western Union** -192 **Whitlam, Gough**-376,  
439 **Whitelaw, Willie** -301, 383 **Wilder**,  
**Arizona-Ana Tanrıça'yı görün** **Wilhelm II**,  
**Kaiser** -220, 239, 244, 255, 315,  
387  
**Fatih William** -İngiliz Hükümdarlarına bakın

**Orange William'ı** -İngiliz Hükümdarlarına  
bakın **Wilson, Harold** -276-7 **Wilson**,  
**Woodrow** -220-1, 223, 225 **Windsor Kalesi** -  
157, 248, 374, 384 **Windsor Arkadaşları**,-  
384-7 **Windsor Soykırımı**,-387400 **Windsor**,  
**House**-2,123-4, 127, 172, 220,

368, 412-6, 439, 440, 447, 450-60  
**Windsor Zenginlik/Güç**,-374-84 **Cadılar ve  
büyücüler**, **zulüm** -112,  
166  
**Oz Büyücüsü** -326, 411  
**Wolfsensohn, James** -264  
**Dünya Ordusu** -227, 274  
**Dünya Bankası** -122, 328, 382  
**Dünya Para Birimi ve Merkez Bankası** -274  
**Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu** -236,  
313  
**Dünya Hükümeti** -218, 227,229, 230, 235,  
274, 276, 314  
**Dünya ticaret organizasyonu** -122, 264 **Birinci  
Dünya Savaşı** - 220-4,227, 243-4, 275, 318,  
371-2, 377, 380  
**Dünya Savaşı II** -221, 226,228-35,240, 256,  
365, 372, 374, 380, 447  
**Üçüncü Dünya Savaşı** -482  
**Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF (Dünya Çapında Fonu  
Doğa için)** -262, 314, 386-9, 391-S, 399  
**Wren, Sör Christopher** -129, 174, 355 **WWF  
'1001 Kulübü'**-388, 390

---

**e**

**Yeats, Dünya Bankası** -149,  
241 **Yom Kippur Savaşı** -269  
**York Masonluk Ayını** -168, 361 **Genç  
Plani** -230, 386

---

**Z**

**Sıfır Noktası** -466, 471-2, 475 **Siyonizm/  
Siyonistler/Syon** -87, 227, 275 **Zodyak** -(ayrıca  
bkz. Astroloji) - 79, 145-6, 360 **Zooloji  
Toplulukları** -391

## ÇİZİMLER DİZİNİ

<i>Şekil Başlığı</i>	<i>Sayfa</i>
<b>1</b> Bilgi az sayıda kişinin elinde.....	xiv
<b>2</b> Güneş sistemi .....	5
<b>3</b> Orta Atlantik Sırtı .....	11
<b>4</b> Draco takımıyıldızı.....	23
<b>5</b> Antik caduceus.....	41
<b>6</b> Fleur-de-lis.....	52
<b>7</b> Tanrıların Ülkesi .....	58
<b>8</b> Avrupa'da deniz ve kara yoluyla genişleme.....	60
<b>9</b> Leonardo da Vinci'nin insan tasviri.....	65
<b>10</b> Craig-Narget taşındaki Swastika.....	67
<b>11</b> Fenikeliler bir yüksek rahibenin cübbesi üzerindeki Swastika .....	67
<b>12</b> Barati ve Britannia.....	68
<b>13</b> Güneşin yıllık döngüsü.....	79
<b>14</b> Güneş Tanrıları Bel veya Bil'in Fenikelilerin tasviri .....	91
<b>15</b> İsis ve Horus.....	92
<b>16</b> Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği.....	93
<b>17</b> Yahudi bir rahip .....	96
<b>18</b> İnsan çakra sistemi .....	114
<b>19</b> Marlborough ailesinin ejderha arması.....	128
<b>20</b> Rennes-Le-Chateau çevresindeki bölgedeki pentagram .....	147
<b>21</b> Bafomet .....	152
<b>22</b> Problem-Tepki-Çözüm .....	235
<b>23</b> Donati kuyruklu yıldızının çizimi.....	251
<b>24</b> İç Dünya .....	252
<b>25</b> Manipülasyon piramidi .....	260
<b>26</b> Yuvarlak Masa ağı .....	262
<b>27</b> Babil Kardeşliği'nin kurmaya çalıştığı yapı .....	274
<b>28</b> Dolar banknotundaki Her Şeyi Gören Göz.....	352
<b>29</b> Piramit ve Her Şeyi Gören Göz.....	353
<b>30</b> Washington sokak planında ekinoksta gün doğumumu ve gün batımı .....	357
<b>31</b> Washington sokak planında Heksagram veya Davut Yıldızı .....	357
<b>32</b> Washington sokak planında piramit ve Her Şeyi Gören Baykuş .....	358
<b>33</b> Ters çevrilmiş ve çarpık pentagram - Kongre .....	359
<b>34</b> Ters çevrilmiş ve çarpık pentagram - Beyaz Saray .....	359

<b>35</b>	Antik güneş, daire ve haç sembolü.....	360
<b>36</b>	Kelt Haçı .....	.... 360
<b>37</b>	NATO logosu .....	360
<b>38</b>	CIA rozeti.....	360
<b>39</b>	Londra Şehrindeki Güneş ve Zodyak Çemberi.....	361
<b>40</b>	Malta Haçı .....	.... 362
<b>41</b>	Birleşmiş Milletler logosu.....	362
<b>42</b>	Masonluk logosu.....	362
<b>43</b>	İngiltere'deki Sussex Polisinin rozeti.....	363
<b>44</b>	Chevron: her şeyi kontrol ediyoruz.....	363
<b>45</b>	Lorraine Hanesi'nin çift haçı.....	364
<b>46</b>	Exxon logosu .....	364
<b>47</b>	Texaco logosu .....	....364
<b>48</b>	Atlantic Richfield Oil logosu.....	364
<b>49</b>	Amoco: yanın meşale.....	364
<b>50</b>	Birleşik Devletler Senatosunun Sembolü .....	365
<b>51</b>	Dealey Plaza Haritası .....	408
<b>52</b>	Dodi'nin dairesine yolculuk.....	423
<b>53</b>	Diana'nın hayatına mal olan güzergah değişikliği.....	428
<b>54</b>	Yumurta kabuğu: hapis.....	465
<b>55</b>	Yumurta kabuğu: özgürlük.....	.. 465
<b>56</b>	Titreşim hapishanesi .....	466
<b>57</b>	Korku: uzun, yavaş bir dalga boyu.....	467
<b>58</b>	Aşk: kısa, hızlı bir dalga boyu.....	467
<b>59</b>	Çakra sistemi .....	.468
<b>60</b>	Reptilianlar sembolik olarak zaman ve mekanda sıkışıp kalmışlar.....	469
<b>61</b>	Güneş patlamalarında artış.....	477
<b>62</b>	Sol beyin hapsi.....	481
<b>63</b>	Sağ beyin özgürlüğü .....	481
<b>64</b>	Ebedi ruhla bağlantı .....	492

## *Telif hakkı*

Yalnızca kimsenin dokunmayacağı materyalleri yayınılamak için oluşturulmuş küçük bir yayıncılık operasyonu olarak, büyük bir yayıncılık şirketinin çalışanlarına veya kaynaklarına sahip değiliz. Aslında, David Icke, konuşma turları arasında ve sırasında tüm bilgileri ve çizimleri derledi. Dünya. Bu ve bu şaşırtıcı bilgiyi kamuoyuna acilen sunma ihtiyacı, kitaptaki her resmin telif hakkını bulmasını imkansız hale getirdi. Bunu yapmak, bizim iyiliğimiz için insanların neler olup bittiğini bilmeye ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yayının çok uzun süre ertelenmesine neden olurdu. En azından çocuklar için.

Bu nedenle, herhangi bir resmin telif hakkının size ait olduğunu düşünüyorsanız, lütfen listelenen adreslerden veya telefon numaralarından bizimle iletişime geçin; uygun ücret konusunda anlaşalım. Veya içeriğin işliğinde resminizin insan özgürlüğü davasına kullanılmasına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Her iki durumda da anlayışınız için teşekkürler.

## *Yardım edebilir misin?*

En Büyük Sır'ın mümkün olduğu kadar çabuk ve geniş çapta yayılması hayatı önem taşıyor.

Bir siparişte on veya daha fazla kopya satın alan herkese %35 indirim uygulanır.  
doğrudan Birleşik Krallık'taki Bridge of Love Publications Ltd'den.

The Biggest Secret'i sipariş etmek için iletişim bilgileri:

İngiltere

Aşk Köprüsü Yayınları P0 Kutu 43

Ryde  
Wight Adası  
P033 2YL  
İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri

Kitap dünyası  
1933 Whitfield Park Döngüsü  
Sarasota  
Florida 34243

Amerika Birleşik Devletleri

Sipariş numarası 1-800-444-2524

İnternet sitesi

[www.davidicke.com](http://www.davidicke.com)

## *Yardım edebilir misin?*

Ayrıca Bridge of Love kitaplarının ve videolarının dağıtımasına, haberin yayılmasına ve gelir elde edilmesine yardımcı olabilir misiniz?

Tüm Bridge of Love yayınları, on veya daha fazla satın almanız durumunda %35 indirimle sunulmaktadır.  
herhangi bir başlık veya başlık kombinasyonu.

Ayrıntılar için Bridge of Love UK ile iletişime geçin:

Aşk Köprüsü Yayıncıları  
Posta Kutusu 43  
Ryde  
Wight Adası  
PO33 2YL

## *David Icke'nin diğer çalışmaları*

*David Icke'nin kitapları, videoları ve kasetleri şu  
adreste mevcuttur:**Aşk Köprüsü Yayınları...***

**Özgürlik Yolu** 59,95\$ £35,00

David Icke'nin yeni ikili videosu. Üç video kaset üzerinde altı saatlik, bol resimli bir sunum. Antik dünyada başlıyor ve 2012'ye geri sayımında Dünya Gezegeni'nin dönüşümüyle bitiyor. Icke, sayısız konudaki inanılmaz bilgi zenginliğini bir araya getirip bunların nasıl kusursuz bir şekilde birbirine bağlandığını gösterirken, pek çok gizem açığa çıkıyor. *Nesahip olmak olmuş? Ne oluyor? Neiradeolmak?* Bunların hepsi bu göz açıcı, kalp açıcı, zihin açıcı video paketinde ortaya çıkıyor.

**Ve Gerçek Seni Özgürlestirecek** 21,95\$ £12,95

Icke, hayatımızın günlük yönünü çok az insanın kontrol ettiğini ortaya çıkararak şaşırtıcı bir birbirine bağlı manipülasyon ağını açığa çıkarıyor. Sürekli güncellenen, çok beğenilen bir kitap. Alanında bir klasik.

**Ben Benim, Ben Özgürüm** 19,95\$ £10,50

Icke'nin çözüm kitabı. Mizah ve güclü içgörüyle, kendimiz için inşa ettiğimiz zihinsel ve duygusal hapishanelere ışık tutuyor... bizi kendi kaderimizi kontrol etmeye yönelik gerçek ve sonsuz potansiyelimizden ayıran hapishaneler. İnsan ruhu için bir kaçış arabası. Korkak olanlar için sansürlü bir çıkartma mevcut!

**Perdeyi Kaldırmak** 10,00\$ £6,95

David Icke'nin Amerikalı bir gazeteciyle yaptığı röportajlardan derlenen yeni bir kitabı daha. Icke'nin çalışmalarının mükemmel bir özeti ve bu konulara yeni başlayanlar için mükemmel. *Bu baş/kABD'deki TruthSeeker Şirketinden temin edilebilir.*

**Gelgitin Dönüşü - video** 19,95\$ £6,95

2 saatlik, eğlenceli ve bilgilendirici bir sunum ve aileneze ve arkadaşlarınıza Icke'nin benzersiz tarzını ve bilgilerini tanıtmamanın en iyi yolu.  
(Çift ses kaseti olarak da mevcuttur)

**Açıkça Konuşmak -video** 24,95\$ £15,00

David Icke ile 2 saatlik video röportajı.

David Icke'nin Cateway tarafından yayınlanan kitapları: *Robotların İsyani, Gerçek Titreşimleri, Ve Dünyayı iyileştirmek*, Ayrıca Aşk Köprüsü'nden de ulaşılabilir.

ABD sipariş numarası: 1-800-444-2524

# *Arizona Wilder röportajı*

## Vahiyler *bir* Ana Tanrıça

Arizona Wilder, İngiliz Kraliyet Ailesi de dahil olmak üzere dünyadaki en ünlü insanlardan bazıları için insan kurban etme ritüelleri düzenledi. David Icke'nin yer aldığı bu üç saatlik videoda, dünyayı kontrol eden Elit için son derece yıkıcı olan bir röportajda deneyimlerini uzun uzadıya anlatıyor.

Bu şaşırtıcı video Amerika Birleşik Devletleri'nde 24,95 ABD Doları veya Birleşik Krallık'ta 15 £ (artı 1,50 £ p&p) karşılığında edinilebilir.

Şuradan sipariş ver:**Kitap dünyası**inde**Amerika Birleşik Devletleri** Açıklı 800-444-2524

veya Birleşik Krallık'ta:

**Aşk Köprüsü Yayıncıları Posta**  
**Kutusu 43**  
**Ryde**  
**Wight Adası**  
**PO33 2YL**  
**İngiltere**

Tüm ayrıntılar David Icke web sitesinde:**www.davidicke.com**

*Diğer kitaplar şu adresden temin edilebilir:*

## Aşk Köprüsü

### Tıbbi Mafya

Kanadalı doktor Cuylaine Lanctot'nun tıbbi sistemi mükemmel bir şekilde ortaya koyması, aynı zamanda 'alternatif' yöntemlerin nasıl ve neden çok daha etkili olduğunu da gösteriyor. Şiddetle tavsiye edilir.

### Trans Formasyonu Amerika'da

Yaklaşık 25 yıldır ABD Hükümeti'nin zihin kontrollü kölesi olan Cathy O'Brien'in şaşırtıcı hikayesi. Bunu oturarak okuyun. Dünyanın en ünlü siyasi isimlerinin bir akışı gerçekte oldukları gibi ortaya çıkıyor.

Cathy O'Brien ve Mark Phillips tarafından yazılmıştır.

### Ya AIDS Hakkında Bildiğiniz Her Şey Yanlıssa?

Christine Maggiore'nin olağanüstü kitabı da doğruladığı gibi, HIV AIDS'e neden DEĞİLDİR. Aids dolandırıcılığı ve Aids endüstrisine yönelik kısa ve öz bir şekilde yazılmış ve yıkıcı.

### Son Vals

Jacqueline Maria Longstaff, David Icke'nin çalışmalarını kendi manevi vizyonıyla birleştiriyor. Komik ve oldukça düşündürücü. Kitabı "kolektif gölgeyi kucaklayan aydınlanmış bilinç" olarak tanımlıyor.

Tüm Bridge of Love kitaplarının, kasetlerinin ve videolarının bir kataloğu için lütfen adresli damgalı bir zarfı şu adres'e gönderin:

**Aşk Köprüsü yayınları Posta  
Kutusu 43  
Ryde  
Wight Adası  
PO33 2YL  
İngiltere**  
*Tel/faks: 01983 566002  
e-posta: dicke75150@aol.com*

**Aşk Köprüsü yayınları ABD  
1825 Shiloh Valley Drive,  
Yabani orman  
MO 63005**  
Amerika Birleşik Devletleri  
*Tel: 314 458 7824 Faks: 314  
458 7823 e-posta:  
bridgelove@aol.com*

## *Bizimle nasıl iletişime geçilir...*

Kuzey Amerika ile ilgili sorularınız için iletişim bilgileri:

**Aşk Köprüsü Yayınları ABD  
1825 Shiloh Valley Drive**

**Yabani orman  
MO 63005**

Amerika Birleşik Devletleri

Tel:**314 458 7824** Faks:**314 458**

**7823** e-posta:

**bridgelove@aol.com**

Doğrudan siparişin ayrıntıları için aşağıdaki David Icke web sitesi adresiyle iletişime geçin.

*En Büyük Sır, .. Ve Gerçek Seni Özgürleştirme Ben Benim Ben Özgürüm* Kuzey Amerika'da da şu adreslerden temin edilebilir:

**Kitap dünyası  
1933 Whitfield Park Döngüsü  
Sarasota  
Florida 34243**

Sipariş telefon numarası:**1-800-444-2524**

*Perdeyi Kaldırmak* Kuzey Amerika'da Truth Seeker şirketinden satın alınabilir. Gerçeği Arayan'dan sipariş vermek için: 1-800-321-9054.

### David Icke konferansları ve sunumları

Konferansınızda veya halka açık toplantılarınızda David Icke'nin konuşma yapmasını istiyorsanız, 602 6576992 numaralı telefondan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Royal Adams ile iletişime geçin veya 602 6576994 numaralı faksa gönderin. Britanya ve Avrupa ile ilgili sorularınız için 01983 566002 numaralı telefondan Bridge of Love ile iletişime geçin.

### David Icke internette

Aşk Köprüsü web sitesi: [www.davidicke.com](http://www.davidicke.com) - David'in tüm kitaplarının, kasetlerinin, videolarının ve dünya çapındaki konuşmalarının ayrıntıları burada listelenmektedir.

Bridge of Love USA'in e-posta adresi:**bridgelove@aol.com** ve  
Birleşik Krallık'ta:**dicke75150@aol.com**

## *Yardım edebilir misin?*

David Icke'nin araştırmasına yardımcı olacağını düşündüğünüz herhangi bir bilgi varsa, lütfen (Birleşik Krallık'ta ve Kuzey Amerika dışındaki dünyanın geri kalanında) adresine yazın:

### **Aşk Köprüsü**

**Posta Kutusu 43**

**Ryde**

**Wight Adası**

**PO33 2YL**

**İngiltere**

veya

e-posta:**dicke75150@aol.com** Kuzey Amerika dışındaysa veya

e-posta:**bridgelove@aol.com** Kuzey Amerika'da ise.

Lütfen bilgileri mümkün olan her yerden sağlayın; bu bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.

# Hakikat Kampanyası

Dünyada gerçekte neler olup bittiğine dair üç ayda bir yapılan güncellemeyi okuyun *Hakikat Kampanyası*, her şeyi olduğu gibi anlatan dergi.

Alternatif sağlıktan küresel komplolara, UFO'lara, dinle ilgili gerçeklere, zihin kontrolüne ve çok daha fazlasına kadar pek çok konuyu kapsıyor. Dergi dünyanın her yerine gönderilebilir. Belki dergiyi bölgennizde veya ülkenizde dağıtabilirsiniz?

Nasıl abone olacağınızla ilişkin ayrıntılar için lütfen aşağıdaki adrese  
damgali, adresi yazılı bir zarf gönderin:

**Ivan Fraser**  
**Hakikat Kampanyası**  
**49 Trevor Teras**  
Kuzey Kalkanları  
Tyne ve Aşırıma  
NE30 2DF  
İngiltere



*"As a kid I always wondered how a few islands which you can hardly see on the globe could have an Empire that spanned the world. Now the reason is obvious. It was not the Great British Empire at all. It was the empire of the Babylonian Brotherhood."*

*"They took the esoteric knowledge, memories and understanding of true history out of general circulation... Ancient accounts...were largely destroyed or withdrawn to secret Brotherhood libraries, not least beneath the Vatican."*

*"Overt control...always has a finite life, because in the end there will be a challenge and rebellion against it. Covert control...can go on forever, because you don't rebel against something you don't know exists. A person who thinks he is free will not complain that he is not."*

*"The truth of what is going on is so bizarre that most people will not believe it and so you have the perfect situation for ongoing, unchallenged control."*

ISBN 0 9526147 6 6



£15  
\$25

9 780952 614760

**D**avid Icke's most powerful and explosive book to date includes the astonishing background to the murder of Diana, Princess of Wales. Every man, woman and child on the planet is affected by the stunning information that Icke exposes. He reveals in documented, sourced detail, how the same interconnecting bloodlines have controlled the planet for thousands of years. How they created all the major religions and suppressed the spiritual and esoteric knowledge that will set humanity free from its mental and emotional prisons.

It includes a devastating exposé of the true origins of Christianity and the other major religions and documents the suppressed science which explains why the world is facing a time of incredible change and transformation.

*The Biggest Secret* also exposes the true and astonishing background to the British Royal Family and, through enormous research and unique contacts, he reveals how and why Diana, Princess of Wales was murdered in Paris in 1997. This includes information from a close confidant of Diana for nine years which has never before been made public.

*The Biggest Secret* is a unique book and is quite rightly dubbed "*The book that will change the world*". No-one who reads it will ever be the same again.

***The blockbuster  
of all blockbusters***

Arizona Wilder video röportajı "Bir Ana Tanrıçanın Vahiyleri" resmi olmayan bir video dosyasının yanı sıra yalnızca ses dosyası olarak da mevcuttur. Bunları KaZaA ağında arayabilirsiniz.

Paylaşmayı unutmayın.